

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.—'Η φερομένη διαφορά μορφῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος ἐν τῷ ἀρχικῷ Χριστιανισμῷ (34-156 μ.Χ.).
Πορίσματα ἔρευνης, ὑπὸ Γερασ. Ἰ. Κονιδάρη*.

Ἡ βραχεῖα ἀνακοίνωσις τῶν πορισμάτων φιλολογικοῦ στορικῆς ἔρευνης μου εἶναι δυσχερής α) διότι ἡ ὅλη ιστορικὴ αὕτη ἔρευνα περιλαμβάνεται εἰς τρεῖς τόμους, μόνον δὲ τὸ 1^{ον} τεῦχος τοῦ Α' τόμου¹ διενεμήθη πρὸ δλίγου εἰς ὑμᾶς καὶ β) διότι ἀληθῆς δαίδαλος θεωριῶν καὶ σκέψεων ἐβάρυνεν ἐπὶ μακρὸν ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου. Σειρὰ ἔρευνῶν ἐπὶ τῶν πηγῶν ἔπρεπε νὰ εἴχε γίνει ἐκ μέρους τῶν Ἕλλήνων, οἵτινες ἔχουσι τὸ γλωσσικὸν αἰσθῆμα καὶ τὴν παράδοσιν καὶ οὕτω δύνανται νὰ κατανοήσουν ἀκριβέστερον καὶ βαθύτερον τὰ κείμενα, ίδιως τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μεταξὺ τῶν μεγάλων προβλημάτων, ἄτινα ἀντιμετωπίζει ἡ ἔρευνα, ἔξεχουσαν κατέχει θέσιν καὶ τὸ περὶ γενέσεως καὶ μορφῆς τοῦ ἀρχεγόνου τῆς Ἐκκλησίας πολιτεύματος.

Α' ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ, ΑΙ ΠΗΓΑΙ, ΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ
ΚΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

α) Τὸ πρόβλημα (φιλολογικὸν καὶ ιστορικὸν)

Παράστασις τοῦ προβλήματος. Ἡ λεγομένη τριπλῆ δογμάνωσις.

<i>A'. Χαρισματοῦχοι</i>	<i>B'. Μόνιμοι λειτουργοὶ ἐν Δύσει</i>	<i>C'. Μόνιμοι λειτουργοὶ ἐν Ἀνατολῇ</i>
Διδαχή, καὶ λοιπὰ κείμενα τοῦ Α' καὶ ἀρχῶν τοῦ Β' αἰῶνος		'Ιγνάτιος - Πολύκαρπος καὶ αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Μ. Ἀσίας Συρίας (ἀρχὰς β' αἰ.)
Αἴγυπτος 90-130 μ. Χ. Χαρισματοῦχος δογμάνωσις (;	Πρεοβυτεριανὴ (ἢ ἐπισκοπικὴ δογμάνωσις)	Οἱ τρεῖς ιερατικοὶ βαθμοὶ
'Απόστολοι Προφῆται καὶ Διδάσκαλοι ὑπότιμησις τῶν μονίμων λειτουργῶν (;	Παραλλήλως καὶ ἐν ἀνταγωνισμῷ (;	
	(Heussi : Compend. σ. 40) Πρεοβύτεροι = ἐπίσκοποι ** διάκονοι Μετὰ τὸ 140 εἰοήθη ὁ ἐπίσκοπικὸς βαθμὸς εἰς Ρώμην (Harnack) ;	δ ἐπίσκοπος] 1 δ ἐπίσκοπος] 2 τὸ πρεοβυτέριον καὶ οἱ διάκονοι ἐπίσκοπος Συρίας] 3

* GER. CONIDARIS, Of the supposed difference of the forms of Constitution in primitive Christianity (34-156 p. C.). The Mimisters.—('Ανεκοινώθη κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 17 Μαΐου 1956).

** Τὸ δυσχερέστατον ἀληθῶς αἰνιγμα, δπερ ἔχει νὰ λύσῃ ἡ ἔρευνα, εἶναι ἀκριβῶς τοῦτο : πῶς συμβιβάζεται τὸ σχῆμα τοῦτο πρὸς τὸ ἔναντι τοῦ Ἰγνατίου (τῶν 3 ιερατικῶν βαθμῶν).

¹ «Συμβολαὶ εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ιστορίαν τῆς Α' περιόδου τοῦ Ἐλληνορωμαϊκοῦ Καθολι-

Ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἔργων ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ κύριαι σήμερον κρατοῦσαι ἀπόψεις περὶ τοῦ μεγάλου προβλήματος, τοῦ δποίου παραστατικὴν μορφὴν δίδομεν ἀνωτέρῳ, λαμβάνω ἐκλεκτικῶς α') τοῦ Ad. v. Harnack (Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhund. Leipzig 1910), β') τοῦ H. W. Beyer (ἐν Theol. Wörterb. zun N. T. ὑπὸ Kittel 1935, σ. 595 - 619), γ') τοῦ Hans Lietzmann (Geschichte der alten Kirche, 1937² II σ. 201 ἔξ.) καὶ τὸ Kompendium der Kirchengeschichte 1949,¹⁰ σ. 33 τοῦ K. Heussi¹, παρὰ τῷ δποίῳ σημειοῦται ὅτι αἱ πρώται καταβολαὶ κοινοτικῆς ὁργανώσεως ἐτέθησαν ὑπὸ τοῦ Παύλου (Α' Θεσσ. ε, 12, «προϊστάμενοι», Φιλιππ. α, 1 πρώτῃ μνείᾳ τοῦ «ἐπίσκοποι διάκονοι»). Ἐπειτα προσθέτει ὁ Heussi, προκειμένου περὶ τῆς ἴστορίας τοῦ ἀρχικοῦ Ἐκκλ. Πολιτεύματος, ὅτι παραπλεύρως πρὸς τὴν αὐθεντίαν τῶν Ἀποστόλων ἵσχυε καὶ ἡ τῶν χαρισματούχων (προφητῶν καὶ διδασκάλων καὶ ἀπαρχῶν), ἀλλ' ὅτι «αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Κοινότητος» (ἀνωτ. στήλη B) ἴσταντο ἐν τούτοις κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν Ἀποστόλων τελείως ἐν τῇ σκιᾷ τῶν χαρισματούχων ὑπηρεσιῶν (Α' Κορ. ιβ', 28· ἀνωτ. στήλη A. ἡ γένεσις τῆς τριάδος τῶν χαρισματούχων σκοτεινή), διότι «αὔται ἵσχυον ὡς Ὑπηρεσίαι τῆς ὅλης Ἐκκλησίας» (σ. 33). «Κατὰ τὴν ἀρχαιοτάτην ἐποχὴν οἱ «ὑπάλληλοι», συνεχίζει, τῆς ἐπὶ μέρους κοινότητος εἶχον μικρὰν σημασίαν... Ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι ἦσαν ἀπλοὶ βοηθοὶ δι' ἐξωτερικὰ πράγματα. Ἀλλ' ὅταν ἐχάθη τὸ «Πνεῦμα» εἰσῆρχοντο οἱ εἰρημένοι συχνότερον εἰς τὰ προκαλούμενα κενὰ καὶ ἐκέρδιζον εἰς σημασίαν. Ἀποφασιστικὸν διὰ τὴν σταθεροποίησιν τῆς κοινοτικῆς ὁργανώσεως ὑπῆρξεν ἡ ἀνάπτυξις τοῦ μοναρχικοῦ ἐπίσκοπικοῦ ἀξιώματος «monarchischer Episcopat». Τοῦτο συνέβη «περὶ τὸ 130 (115;) ἐν Συρίᾳ καὶ (ἴσως ὀλιγότερον διαμεμορφωμένον) ἐν Μ. Ἀσίᾳ ἀποδεδειγμένως (Ιγνάτιος) καὶ ἐν Ρώμῃ πιθανῶς ἐπὶ Πίου (πιθ. 140 - 154), ίσως δὲ καὶ ἀκόμη βραδύτερον. Δὲν ἥτο

κισμοῦ 1. Νέαι ἔρευναι πρὸς λύσιν τῶν προβλημάτων τῶν πηγῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πολιτεύματος τοῦ ἀρχικοῦ Χριστιανισμοῦ, τόμ. Α', Εἰσαγωγὴ τεῦχ. 1ον, Ἀθῆναι 1956. Ἐνταῦθα μνημονεύονται αἱ πηγαὶ κατὰ χρονολογικὴν σειράν, ὡς I. α') 'Ἡ Α' πρὸς Θεσσαλονικεῖς (ἀρχαὶ τοῦ 50 μ. Χ.)· β') 'Ἡ Α, πρὸς Κορινθίους (55); γ') 'Ἡ πρὸς Ρωμαίους (56); δ') 'Ἡ πρὸς Φιλιππησίους (59-61), ε') Αἱ ποιμνοτοικαὶ: Α' Τιμ. (61-62), πρὸς Τιτ. (62), καὶ Β' Τιμ. (φθινόπωρον 63); ε') 'Ιακώβου (μετὰ τὸ 42), ζ') ἡ Α' Πέτρ. (δλίγον πρὸ τοῦ 64); η') 'Ἡ Β' καὶ Γ' Ιωάνν. (τέλη α' αιῶν.), θ') Αἱ Πράξεις Ἀποστόλ. (60-62).—II. Μεταποστολικῆς Ἐποχῆς (70-140): α') Α' Κλήμ. πρὸς Κορινθ. (95/96), β') 'Ἡ λεγομένη Β' Κλήμ. (πρὸ τῶν μέσων τοῦ β' αἰ.), γ') Ποιμὴν τοῦ Ἐρμᾶ (140-155), δ') Διδαχὴ (90-130); ε') Αἱ 7 ἐπιστολαὶ τοῦ Ἰγνατίου Ἀντιοχείας (περὶ τὸ 110), ε') 'Ἡ ἐπιστ. Πολυκάρπου πρὸς Φιλιππησίους· (περὶ τὸ 110) καὶ ζ') Τὸ μαρτύριον τοῦ Πολυκάρπου (156 μ. Χ.). Κείμενα τῆς Μεταποστολικῆς ἐποχῆς εἰς Paratum Apostol. Opera. ἔκδ. Gebhard-Harnack-Zahn. 1920 καὶ Βιβλιοθ. Ε.Π.Ε.Σ. Ἀποστ. Διακ.

¹ Πρβλ. καὶ τὴν ἔκθεσιν τοῦ προβλήματος τοῦ Ἀρχιμ. ΒΑΣ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Ἐκκλησ. Ιστορία, 1948 σ. 35 - 40.

κατὰ τοῦτο πλήρως νέα δημιουργία, ἐφ' ὅσον κάποια ἀμορφος μοναρχία ἐν ταῖς κοινότησι μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ ἵδρυτοῦ των Ἰσως πάντοτε ὑφίστατο. Πιθανῶς ὑπῆρχον κατὰ τὴν ἀρχαίαν ἐποχὴν μερικαὶ κοινότητες εἰς μερικὰ μέρη μὲνα ἐπίσκοπον ἐπὶ κεφαλῆς... ἐν Αἰγύπτῳ, Πόντῳ» (K. Müller)... Ἡ ἀρχὴ τοῦ «ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι» εἶναι σκοτεινή» (σ. 40 πρβλ. σ. 57 - 58). Ἀρκοῦσι ταῦτα πρὸς ἐπιβεβαίωσιν τῆς ἀνωτέρω παραστάσεως τοῦ μεγάλου προβλήματος (πρβλ. καὶ F. Gerke: Die Stellung des I. Clemensbriefes κλπ. 1931, σ. 7 - 18).

β) Ἡ σπουδαιότης καὶ προκοπεῖ α') ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ κυριώτερον μέρος τοῦ προβλήματος (στήλη Β' καὶ Γ') ἐτέθη τὸ πρῶτον κατὰ τὸν 4^{ον} αἰῶνα ὑπὸ τοῦ Ἱερωνύμου (Migne, Patr. Lat., 26, σ. 597 πρβλ. Μακρῆ, Ἡ Διδαχὴ... καὶ τὸ Ἀρχ. Ἐκκλ. Πολίτευμα, 1910, σ. 54 - 63 διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ προβλήματος). Ὁ Ἱερώνυμος διετύπωσεν ὁξέως τὸ πρόβλημα, δεχθείς ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἐκκλησία ἐκυβερνᾶτο συλλογικῶς ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, βραδύτερον δὲ εἰς τούτων «κατὰ παρακίνησιν τοῦ διαβόλου (!) ἐξήρθη καὶ ἀνεγνωρίσθη ὡς ἐπίσκοπος», ὡς ἀποδεικνύει ἡ πρὸς Φιλιππ., ἔνθα τὸ σχῆμα «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι». Κατὰ τοὺς μέσους χρόνους ἐξεδηλώθη ἀντίθεσις πρὸς τὴν ἀποφίν ταύτην ὑπὸ τοῦ Ἀκινάτου (Summ. Theol. VI, 2 ἐρ. 184 ἀρθρ. 6), ὅταν δὲ ἡ Μεταρρύθμισις συνεκλόνισε μετὰ τοῦ παπικοῦ οἰκοδομήματος καὶ τὰ θεμέλια τῆς θείως δικαίως ὑφισταμένης ἀπὸ τῶν Ἀποστόλων Ἱεραρχίας, ἡ ἐν Τριδέντῳ σύνοδος ἐπανέλαβε τὸ καίριον σημεῖον ἐφ' οὗ θεμελιοῦται ἡ (φερομένη κακῶς ὡς «εἰδικὴ») Ἱερωσύνη, τ. ἔ. τὴν περὶ ἐπισκόπων ὡς διαδόχων τῶν Ἀποστόλων ἀρχήν¹. Τὴν ἀντίθεσιν μεταξὺ Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν θεολόγων διεδέχθησαν ἀντιθέσεις καὶ μεταξὺ τῶν Προτεσταντῶν ἱστορικῶν καὶ κανονολόγων διαφόρως ἔρμηνευόντων τὰ κείμενα. Οἱ τελευταῖοι, ἐλθόντες εἰς ὁξεῖαν ἐπιστημονικὴν ἀντίθεσιν, ὑπῆρξαν ίδιως οἱ Harnack καὶ Sohm. Ὁ Harnack (Enstehung, σ. 1) λέγει ὅτι «ἐπὶ οὐδενὸς ἄλλου πεδίου τῆς ἀρχαίας Ἐκκλ. Ἰστορίας εἶναι ἡ ἀντίθεσις ὁμολογιακῆς καὶ ἰστορικῆς θεωρήσεως τόσον μεγάλη, ὅπως ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς ἀρχαιοτάτης ἱστορίας τοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου».

Εἰς τὴν τελικὴν διαμόρφωσιν τῶν ἀπόψεων περὶ τριπλῆς δργαρώσεως καὶ τὴν ὁξεῖαν διατύπωσιν τοῦ προβλήματος ἐκ μέρους τῆς προτεσταντικῆς ἱστοριογραφίας συνέλαβεν ἡ ἐν ἔτει 1883 ἀνακάλυψις τῆς «Διδαχῆς», ἐν ᾧ φαίνονται καὶ ἀρχὴν ἔχοντες προέχουσαν θέσιν οἱ χαρισματοῦχοι (χπόστολοι - προφῆται καὶ διδάσκαλοι).

Ἡ ἔρευνα ἐγενίκευσεν ἐφ' ὅλης σχεδὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεταποστολικῆς ἐποχῆς τὰ πορίσματα τὰ προκύψαντα ἐκ τῆς μονομεροῦς ἔρευνης τῆς «Διδαχῆς», ἐπειδὴ αὕτη ὄντως ἔχει καὶ κοινὸν ἀγαθόν (Gemeingut). Ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐν λόγῳ ἔρευνα

¹ Πρακτικὰ παρὰ Mansi, 33, σ. 139.

ἀπέδωκεν ιδιαιτέραν σημασίαν εἰς τὰς διατυπώσεις τοῦ Ἰγνατίου καὶ διετύπωσεν ὡς θεμελιώδεις φάσεις τῆς ιστορίας τοῦ Πολιτεύματος τὰς ἔξης: ἐνῷ κατ' ἀρχὰς ἡ Ἐκκλησία ἦτο ἐλευθέρα, ἐπειτα ἀνέλαβεν ἡ συλλογικὴ ὀργάνωσις καὶ ἐν συνεχείᾳ διεμορφώθη «τὸ μοναρχικὸν ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα» (monarchischer Episcopat), ἐλαχίστη δὲ ἀπεδόθη σημασία εἰς τὴν μοναδικὴν περίπτωσιν, καθ' ἥν ὁ Ἰγνάτιος χαρακτηρίζει ἔαυτὸν ὡς «ἐπίσκοπον Συρίας», ἐνῷ εἰς ὅλας τὰς ἄλλας περιπτώσεις μνημονεύει μόνον τοῦ ὄντος τοῦ: «Ἴγνατος δ καὶ Θεοφόρος». Ἀλλὰ καὶ εἰς τοῦτο ἀτυχῶς οὐδεμία ἀπεδόθη ιδιαιτέρα σημασία καὶ σπουδαιότης.

Ἡ διηγεκῶς σύγχρονος σπουδαιότης τοῦ προβλήματος διὰ τὴν Ἐκκλησίαν προκύπτει ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι εἶναι διηρημέναι εἰς τὸ θεμελιώδες τοῦτο θέμα, διότι ἄλλαι μὲν δέχονται τὴν ιερωσύνην (ἥν τινες χαρακτηρίζουσιν ὡς εἰδικήν, ἀντιδιαστέλλοντες πρὸς τὴν κακῶς λεγομένην «γενικήν»¹ μετὰ οὐσιωδῶν διαφορῶν ἐρμηνείας τῶν κειμένων καὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας (Ὀρθοδοξος Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ κατ' οἰκονομίαν ἡ Ἀγγλικανική), ἄλλαι δὲ οὐχί. Καὶ αἱ μὲν πρῶται ἔχουσιν ἐπισκοπικήν, αἱ δὲ τελευταῖαι πρεσβυτεριανήν ἡ ἀλληλην ὀργάνωσιν κλπ. Ἐπειδὴ δὲ πᾶσαι αἱ Ἐκκλησίαι στηρίζουσι τὰς ἀντιλήψεις αὐτῶν ἐπὶ διαφόρου συνολικῆς ἐρμηνείας τῶν κειμένων ἔπειται ὅτι κατὰ βάσιν τὸ ἡμέτερον πρόβλημα εἶναι φιλολογικοῖστορικόν. Ἔντεῦθεν κατέστη ἀναγκαῖον νὰ διατυπωθοῦν ὑφ' ἡμῶν αἱ νέαι φιλολογικοῖστορικαὶ θέσεις (ἴδε ἡμετέρας Συμβολάς..., σ. 3 - 10).

Β'. § 3. Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Τὸ πρόβλημα ἀντιμετώπισα τὸ πρῶτον τῷ 1932 ἐν τῷ φροντιστηρίῳ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἐκκλ. Ιστορίας καὶ ἀκαδημαϊκοῦ Hans Lietzmann († 1943), ἐρμηνεύοντος τὴν «Διδαχήν». Εἰς τὰς ἐκτεθείσας, ὡς ἀνωτέρω, (προτεσταντικὰς) ἀπόψεις δὲν ἡδυνήθην ν' ἀντιτάξω τι πλὴν τοῦ ἀρχαίου ἐπιχειρήματος (παρὰ Χρ. Ἀνδρούτσω, Συμβολική, σ. 111-12) περὶ σιωπῆς τῶν πηγῶν διὰ τὸν φερόμενον παραμερισμὸν τῆς πρεσβυτεριανῆς ὀργανώσεως ὑπὸ τῆς ἐπισκοπικῆς, διότι τὰ ἐκ τῆς Διδαχῆς (κεφ. 15) καὶ Ποιμένος («πρωτοκαθεδρῖται» Ὁράσ. III, 9,7) προσαγόμενα εἶναι ἀνεπαρκῇ νὰ στηρίξωσι τὴν Ιερωνύμειον ἀποψίν καὶ τὰς συναφεῖς ποικίλας θεωρίας. «Οθεν ἡναγκάσθην ἀπὸ τὴν ἀνάγκην σαφηνείας ν' ἀποχωρίσω ὅλα τὰ θεωρητικὰ θέματα (ἴδρυσις τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ιερωσύνη, διαδοχὴ τῶν Ἀποστόλων, γένεσις τοῦ Κανονικοῦ δικαίου καὶ τοῦ Καθολικισμοῦ κλπ.) ὡς καὶ τὰ ἄλλα (Πάπαι, Μητροπολῖται, Πατριάρ-

¹ Οὕτω χαρακτηρίζουσι τινες τὸ «βασιλειον ιεράτευμα», (Α'. Πετρ. β, 9), τὸ δόπονον ἀφορᾶ εἰς τὰ δικαιώματα, ἀτινα ἔχουσιν οἱ πιστοὶ ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τὰ δόποια βεβαίως δὲν συνιστοῦν ιερωσύνην, κατὰ τὴν δρθὴν ἀποψίν τοῦ καθηγητοῦ Αμ. Ἀλιβιζάτου. Τὸ Καν. Δίκαιον, 1941, σ. 14 καὶ 21-23.

χαι κλπ.) καὶ νὰ ἔρευνήσω τὰ θέματα ἀρχαιότητος καὶ μορφῆς τῶν κυρίων βαθμῶν τῶν λειτουργημάτων καὶ τῶν λειτουργῶν.

Μακροχρόνιος μελέτη μὲν ὡδήγησεν ἡδη ἀπὸ τοῦ 1944-47 εἰς σημαντικὰ νέα συμπεράσματα ἀλλ’ οὐδὲν ἡθέλησα ν’ ἀνακοινώσω ἐπὶ ἐννεαετίαν, διότι ἡρώτων πάντοτε τὸν ἔαυτόν μου, ἐὰν ἔχω δίκαιον εἰς τὴν διδομένην λύσιν. Θεμελιώδης πάντως εἶναι ἡ ἡμετέρα ἀποψίς, καθ’ ἥν ἐκ τῶν πηγῶν προκύπτει, ὅτι οἱ χαρισματοῦχοι δὲν ἀπετέλουν κατ’ ἀλήθειαν ὁργάνωσιν, ἐφ’ ὅσον ἡσαν περιοδεύοντες, καὶ ὅτι τὸ πρόβλημα περιορίζεται κυρίως εἰς τοῦτο: ἐὰν εἶναι ἀληθές ὅτι ὑπῆρξαν δύο ὁργανώσεις τῶν μονίμων λειτουργῶν (Β' καὶ Γ' στήλη) καὶ ἐὰν ἐν ταῖς πηγαῖς ὑπάρχωσι σημεῖα ἐπαρκῆ ὁδηγοῦντα ἀσφαλῶς εἰς τὴν βασικὴν «καθολικὴν» (Ὀρθόδοξον καὶ Ρωμαιοκαθολικὴν) ἀποψιν περὶ ἐνότητος τῆς Ὁργανώσεως, τῆς διαφορᾶς περιοριζομένης εἰς διαφορὰς συνηθειῶν κατὰ τόπους καὶ ἐμφανίσεως καὶ δινομασίας τῶν λειτουργῶν.

Αἱ προηγηθεῖσαι τῆς ἡμετέρας ἐλληνικαὶ ἔργασίαι δὲν ἐπεξειργάσθησαν ἀλλ’ ἐνεφάνισαν κυρίως τὸ πρόβλημα. Ἀναφέρω εἰδικῶς τὸν Ἰωάνν. Εὐταξίαν (τὰ περὶ Ἱερατικῆς ἔξουσίας τεῦχος α' 1872, ἦτοι πρὸ τῆς δημοσιεύσεως ὅλων τῶν πηγῶν), τὸν Βασ. Στεφανίδην (Ἐκκλ. Ἰστορία 1948, σ. 33-41) καὶ τὸν Χρ. Μακρῆν, ὅστις ὠρμήθη ἀτυχῶς ἐν τῇ ἔρευνῃ του ἀπὸ τοῦ οἰονεὶ μετεώρου τ.ε. τῆς «Διδαχῆς» — ἀτε μὴ διδοντος τοῦ κειμένου ὀρισμένον συγγραφέα, τόπον καὶ χρόνον συγγραφῆς — καὶ προσεπάθησεν, ἀνεπιτυχῶς βεβαίως, νὰ λύσῃ τὸ μέγα πρόβλημα τῆς «καταστάσεως» καὶ ἐμφανίσεως τοῦ ἀρχεγόνου Ἐκκλησ. πολιτεύματος. Εἶναι ὄρθιον ὅμως νὰ θέτῃ τις ὡς βάσιν καὶ πρᾶσμα ἔρευνης τὴν Διδαχήν; Νομίζομεν ὅχι, ἐφ’ ὅσον πρέπει ν’ ἀρχιζωμεν ἀπὸ κείμενα τὰ τοπικῶς καὶ χρονικῶς σχετικῶς ἀσφαλῆ, διότι τοῦτο ἐπιβάλλει ἡ ὄρθη ἴστορικὴ ἔξέτασις.

Ἡ ἔξέτασις τῆς ὄρθοτητος τῆς μεθόδου ἔρευνῆς ὑπῆρξε τὸ πρῶτον μου μέλημα. Παρετήρησα ἐν πρώτοις, ὅτι οἱ συγγραφεῖς συνεκέντρωσαν πάσας τὰς πηγὰς ἐν αἷς δὲν μνημονεύεται «ὅ ἐπίσκοπος» ὡς κεφαλὴ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας (Ad. v. Harnack) ἀς καὶ ἀπεχώρισαν καὶ ἔκριναν ἴδιαιτέρως, ὡς μὴ ἀναφερομένας εἰς τὴν ὁργάνωσιν τοῦ ὑπὸ τὸν «μονάρχην ἐπίσκοπον» πολιτεύματος, εἰσαγαγόντες εἰς τὸ ἴστορικὸν τοῦτο θέμα πολλὰς θεολογικὰς καὶ θεωρητικὰς σκέψεις (Gerke). Ἡ μέθοδος αὕτη ὑπῆρξεν ἐσφαλμένη, διότι εἰς ἐν ἴστορικὸν πρόβλημα ἐδόθησαν ἀπαντήσεις περισσότερον θεωρητικαὶ καὶ δὴ χρησιμοποιοῦσαι ἐλευθέρως τὰ ἴστορικὰ στοιχεῖα (π.χ. K. Müller), παρὰ ἀκριβῆς κατὰ περιοχὰς ἴστορικὴ ἔξέλιξις, μετὰ τὴν ὅποιαν θὰ δυνάμεθα πιθανώτατα νὰ συναγάγωμεν συστηματικὰ συμπεράσματα.

Ἡ ἀκολουθηθεῖσα ὑφ' ἡμῶν μέθοδος εἶχεν ὡς ἐπακόλουθον, ὅτι ἐστάθη πλησίον τῆς πραγματικότητος, ἦτοι τῶν τοπικῶν συνθηκῶν καὶ ἀνίχνευσε τὰς τοπικὰς συνηθείας, ἐνῷ ταύτοχρόνως ἐβασίσθη ἐπὶ τοῦ θεμελιώδους βαρύτητος γεγονότος

καθ' ὅ αἱ Ἐκκλησίαι εὐρίσκοντο εἰς στενὴν ἐπικοινωνίαν πρὸς ἀλλήλας διὰ γραμμάτων καὶ ἀπεσταλμένων (Α' Κλήμ., Ἰγνάτιος, Πολύκαρπος) εἰς ἀληθῆ κοινωνίαν πίστεως καὶ ἀγάπης, σύμφωνοι εἰς τὰ οὐσιώδη καὶ συμβουλεύουσαι ἀλλήλαις τὰ πρόποντα. Ἡ νεωτέρα Προτεσταντικὴ ἱστοριογραφία ὅχι μόνον πολλάκις κατακερματίζει τὸν Ἀποστολικὸν αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ παριστᾷ ὡς οἷονεις ζένας πρὸς ἀλλήλας τὰς δύο περιοχὰς τῆς Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, εἰς τὴν οὐσιώδη μορφὴν τῆς Ὁρατῆς Ἐκκλησίας, τ. ἔ. εἰς τὸ Πολίτευμα, διότι κατὰ τὴν γνώμην πολλῶν ἱστορικῶν ἡ μὲν Ἀνατολὴ ἔχει «μοναρχικὸν ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα», ἡ δὲ Δύσις συλλογικὸν ὄργανον διοικήσεως¹.

Χαρακτηριστικῶς ἀναφέρω τὴν περιώνυμον πραγματείαν τοῦ Ad. v. Harnack (Enstehung κλπ. Ιδὲ πίνακα περιεχομένων, σ. X), ὁ ὀποῖος ἀκολουθῶν τὸν ἀνωτέρῳ θεμελιώδῃ τρόπον ἐρεύνης διέπραξεν ἔνεκα τούτου καὶ τὸ ἔξῆς σπουδαῖον φιλολογικὸν καὶ ἱστορικὸν σφάλμα: ἀποχωρίσας τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Πολυκάρπου πρὸς Φιλιππησίους (αὐτ., σ. 59), ἀπὸ τῶν συνημμένων αὐτῇ ἐπιστολῶν τοῦ Ἰγνατίου, τὰς ὀποίας ἔζήτησαν οἱ Φιλιππήσιοι (κεφ. XIII), ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἐν τῇ ἐπιστολῇ γίνεται λόγος περὶ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων οὐχὶ δὲ περὶ ἐπισκόπου, ἔξητασε ταύτην μετὰ τῶν ἀλλων κειμένων ἐν οἷς μνημονεύονται μόνον «πρεσβύτεροι» ἢ «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι». Ἀναμφιβόλως ὥφειλε νὰ ἔξετάσῃ τὴν ἐπιστολὴν ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὰ γεγονότα, τὰ προκύπτοντα ἐκ τοῦ συνημμένου τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἰγνατίου. Ἡ φιλολογικὴ συνάφεια ἔχει ἱστορικὰ ἐπακόλουθα, ἀτινα εἴναι βαρυσήμαντα, ὡς θὰ δείξω εἰς τὸ Γ' τόμον τῆς ἐρεύνης μου, ἔνθα καὶ ἡ ἔξετασις τῆς βαρυσημάντου ἐπιγραφῆς τοῦ ἀποστολέως Πολυκάρπου.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀπλῆς ἱστορικῆς ἀρχῆς, τ. ἔ. τῆς ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ ἔξελίξεως, ὑπῆρξεν ἡ θεμελιώδης μέθοδος, ἣν ἡκολουθήσαμεν εἰς τὸν πρῶτον τόμον τῆς ἐρεύνης ταύτης, ἥτις ἀρχεται ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς Ἐκκλησίας, τὸ συμβολικὸν ἔτος 34 μ.Χ., καὶ φθάνει εἰς τὸ ἔτος 156, ὅτε ἐμαρτύρησεν ὁ Πολύκαρπος καὶ ἐγράφη τὸ σπουδαῖον διὰ τὴν ἡμετέραν ἐρευναν μαρτύριόν του.

Οθεν ἀφήκαμεν νὰ ἔξετάσωμεν τὴν «Διδαχὴν» εἰς τὰ σημεῖα ἐκεῖνα τῆς ἐκθέσεως, ὅπου θὰ ἐφαίνετο ἡμῖν, ὅτι ὀφείλομεν νὰ λάβωμεν ἐπαφὴν πρὸς ταύτην. «Ἐπειτα ἐκ τῆς μακροχρονίου μελέτης ἐπείσθημεν ὅτι ὅλα τὰ κείμενα δέον νὰ ληφθῶσιν ὑπὸ ὅψιν, διότι ἔκαστον ἐξ αὐτῶν ὡς περιστατικὸν ἀπόσπασμα (fragmentum) εἰσφέρει τὸ ίδιαζον αὐτῷ εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ οἰκοδομήματος τοῦ ἡμετέρου ἕργου.

Κατὰ τὴν τοιαύτην εὐμέθοδον πνευματικὴν καὶ ἱστορικὴν πορείαν παρετήρησα, ὅτι δυνάμεθα μέχρις ἐνὸς σημείου νὰ ἀνιχνεύσωμεν τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ εἰσέλθωμεν

¹ 'O Fr. Gerke (Die Stellung des I. Clemensbriefes, σ. 136). «Die Ignatianen kennen also wie der I. Clemensbrief noch keine empirisch-rechtliche Kirche und keine Kirchenverfassung, sondern nur Gemeindeverfassungen».

εἰς τὴν ὁδόν, ἡ ὅποια ὁδηγεῖ ἡμᾶς ἀσφαλέστερον εἰς τὸ ἱστορικὸν παρελθόν, ὥστε ν' ἀντιληφθῶμεν τὶ συνέβη εἰς τὴν διοίκησιν τῶν πρώτων Ἐκκλησιῶν. Ἐπειδὴ ἡ μέθοδος αὕτη δὲν ὠδήγησεν εἰς πλήρη διαλεύκανσιν του ζητήματος, ἡκολούθησα εἴτα μίαν ἄλλην φιλολογικῶς καὶ ἱστορικῶς ἐπιτρεπομένην αὕτη δὲ μὲν ὠδήγησεν εἰς τὴν ὁριστικὴν λύσιν τοῦ καιρίου σημείου τοῦ προβλήματος, τ. ἔ. ποία ὑπῆρξεν ἡ ἀρχικὴ μορφὴ (Urform) παραστάσεως τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ.

'Η ἱστορικὴ ἐξέλιξις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πολιτεύματος.

Οἱ λειτουργοὶ καὶ τὰ λειτουργήματα ἀπὸ τῶν χρόνων τῶν Ἀποστόλων μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Πολυκάρπου.

Γ' ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ

§ 4. Ἀποστολικὴ ἐποχή.

Εἰς τὸν δεύτερον τόμον τῆς ἑρεύνης, ἐν ᾧ καὶ ὁ χάρτης τῆς Μεσογείου ὁ περιέχων τὰς εἰδήσεις περὶ τοῦ Πολιτεύματος (34-156) μ. Χ.), ἐξετάζω α) τὰ κατὰ τὴν αὐθεντίαν τῶν Ἀποστόλων, ἔξ ὡν ἐξεῦχον οἱ Πέτρος καὶ Ἰωάννης, ὡς καὶ τὰ κατὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ματθίου εἰς τὸν «τόπον τῆς διακονίας καὶ ἀποστολῆς» ἢ «τῆς ἐπισκοπῆς» τοῦ Ἰσκαριώτου· β) τὰ κατὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν 7 καὶ ἐνκύρωσιν αὐτοῖς τῆς «διακονίας τῶν τραπεζῶν»· γ) τὴν ἐμφάνισιν τῶν πρεσβυτέρων παραπλεύρως τῶν 12 ὡς μετόχων τῆς αὐθεντικῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ἀποστ. Συνόδῳ (Πράξ. ιε' 2, 6, 22). δ) διατὰ δὲν μνημονεύονται οἱ διακονοῦντες πάντοτε (διότι δὲν μετέχουν τῆς διοικήσεως). ε) πῶς ἐσχηματίσθη ἀπὸ τοῦ 42 μ. Χ. ἐν Ιεροσολύμοις ἡ τριάς: Ἰάκωβος, πρεσβύτεροι - διακονοῦντες καὶ εἴτα Συμεὼν κλπ.: ζ') διατὸν δὲν ὑπῆρξε Χαλιφᾶτον τῆς οἰκογενείας Ἰησοῦ· ζ') πῶς ἐμφανίζονται παραλλήλως οἱ χαρισματοῦχοι (Ἀπόστολοι, προφῆται καὶ διδάσκαλοι)· η') ἡ χειροτονία («κατάστασις») πρεσβυτέρων ἐν Ν. Α. Μικρασίᾳ· θ') ἡ ὑπὸ ποικίλα ὀνόματα ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ Κορίνθῳ ὑπαρξίες παραλλήλως μονίμων καὶ χαρισματούχων, ὃν οἱ τελευταῖοι φαίνονται προέχοντες ἐν Ἐλλαδὶ ὡς καὶ ἐν Ἀντιοχείᾳ· ι') ἡ ἐν συνεχείᾳ ἐπέκτασις ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς τοῦ θεσμοῦ τοῦ πρεσβυτερίου ἐν Ἐφέσῳ, ἔνθα προσετέθησαν ὡς δευτερεύοντες τίτλοι «ἐπίσκοποι καὶ ποιμένες»· ια') διατὸν εἶναι οὐσιωδέστερον διὰ τὴν ἱστορικὴν ἐξέλιξιν τὶ συνέβη ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Παυλείᾳ κοινότητι τῆς Ἐφέσου εὐθὺς ἀμέσως

Τιμόθεος, Γάϊος, Ἰωάννης («ὁ πρεσβύτερος»)

πρεσβύτεροι

διακονοῦντες

παρὰ τὸ τὶ δύνανται γὰρ ἐξαγάγουν οἱ ἐρμηνευταὶ ὡς πρὸς τὴν ἔννοιαν τῶν ὅρων «ἐπί-

σκοπος» καὶ «πρεσβύτεροι» ταῖς ἐν ποιμαντορικαῖς ἐπιστολαῖς, αἵτινες φέρουσι προσωπικὸν χαρακτῆρα.

§ 5. Ἐπὸ τῆς Ἀποστολικῆς πρὸς τὴν Μεταποστολικὴν ἐποχήν.

Περὶ τὸ τέρμα τῆς Ἀποστολικῆς καὶ κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς Μεταποστολικῆς ἐποχῆς παρατηροῦμεν: 1) ὅτι εἰς Φιλίππους ἐμφανίζονται τὸ πρῶτον ὡς προέχοντες ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ οἱ «ἐπίσκοποι διάκονοι». 2) ὅτι ὁ διπλοῦς οὗτος καὶ αἰνιγματώδης ὄρος, ὃ συμπληρῶν τὸν ἀνωτέρω ἐν Ἐφέσῳ πρωτοεμφανισθέντα, ἐπεκτείνεται μόνον πρὸς δυσμάς καὶ δὴ μόνον εἰς 3 κείμενα (Α' Κλημ. Διδαχήν, Ποιμένα τοῦ Ἐρμᾶ), ἀλλὰ συνήθως πρὸς παράστασιν τοῦ ὄλου Ἱερατείου. 3) ὅτι χαρακτηριστικὴ ἐν προχειμένῳ εἶναι ἡ χρῆσις του εἰς τὴν Α' Κλήμεντος πρὸς γραφικὴν θεμελίωσιν τοῦ Ἱερατείου (Ἡσ. 60, 17). 5) ὅτι παραλλήλως ἐν τῷ αὐτῷ κειμένῳ χρησιμοποιεῖται ὁ ὄρος «οἱ πρεσβύτεροι», ὃ καθημερινῶς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ χρησιμοποιούμενος. 6) ὅτι ἐκ τῶν ἐκτάκτων ἀπεσταλμένων τοῦ Παύλου, τῶν ἐπιτελούντων ὀργανωτικὸν ἔργον ἐν Ἐφέσῳ καὶ Κρήτῃ, ὃ Τίτος λαμβάνει ἐντολὴν ἵνα «καταστήσῃ κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους», ὅπερ καὶ κυρίως δέον νὰ ἐρμηνευθῇ, διότι καὶ ἐκ τῶν Ποιμαντορικῶν ἔξαγεται τὸ ταυτόσημον «τῶν πρεσβυτέρων—ἐπισκόπων» ἐν ἑκάστῃ τοπικῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ ἡ σπουδαιότης τοῦ «καθημεριναῖ».

§ 6. Ἡ Μεταποστολικὴ ἐποχή. α') Αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Δύσεως.

Τὸ πολίτευμα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δύσεως (Ρώμης, Κορίνθου) προκύπτει ἀπὸ τὴν Α' Κλήμεντος, τὴν λεγομένην Β' Κλήμεντος καὶ τὸν Ποιμένα τοῦ Ἐρμᾶ, τὸ δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐκ τῆς Διδαχῆς. Ἡ Α' Κλήμεντος ἐστάλη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης πρὸς τὴν Κόρινθον, διότι ἡ Ἐκκλησία αὐτῇ ἔνεκα ἐριδος προσωπικοῦ χαρακτῆρος (Harnack) «ἀπέβαλεν» «ἐνίοις πρεσβυτέρους.... καλῶς πολίτευμένους ἐκ τῆς τετιμημένης λειτουργίας τῆς ἐπισκοπῆς». Καίτοι τὸ πολίτευμα φαίνεται ταύτοσημον:

(πρεσβύτεροι=ἐπίσκοποι),

διάκονοι=διάκονοι,

ἐν τούτοις ὑπῆρχε διαφορὰ θεωρίας μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, τῆς Κορίνθου προφανῶς θεωρούσης ὡς δυνατὴν τὴν ἀποβολὴν τῶν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἐκλεγομένων πρεσβυτέρων, τῆς δὲ Ρώμης ἀντιτιθεμένης ἔνεκα τῆς «καταστάσεως» αὐτῶν παρὰ «τῶν ἔλλογίμων ἀνδρῶν» διαδόχων τῶν Ἀποστόλων κατὰ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεμελίωσις τοῦ Ἱερατείου ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Γραφῆς (Π. Δ. Ἡσ. 60, 17) καὶ τῆς Παραδόσεως (Ι. Χριστὸς—Ἀπόστολοι—ἐπίσκοποι—διάκονοι) καὶ δὴ καὶ τοῦ Ἐκκλ. Δικαίου μετὰ καθολικοῦ κύρους στηρίζει τὴν ἀξίωσιν τῶν Ρωμ. περὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ἀποβληθέντων. Ἐκ τοῦ κειμένου συνάγεται ὅτι ὁ διπλοῦς ὄρος (ἐπίσκοπος—διάκονος)

έχρησιμοποιεῖτο γραφικῶς πρὸς παράστασιν τοῦ ὅλου Ἱερατείου, ἐνῷ τὸ «πρεσβύτεροι» ἀνεφέρετο εἰς τὴν καθημερινὴν χρῆσιν διὰ τοὺς «πρεσβυτέρους—ἐπισκόπους», τοὺς προϊσταμένους τῆς Ἐκκλησίας (οἱ διάκονοι δὲν ἀνεφέροντο ὡς μὴ ἀσκοῦντες διοίκησιν). Ὁθεν ἔρμηνεύεται ἡ ἐν τῇ Διδαχῇ (ταύτην θεωροῦμεν ὡς ἐγχειρίδιον ἱεραποστολικὸν) χρῆσις μόνον τοῦ «Ἐπίσκοποι, διάκονοι». Ἐν τῇ Α' Κλήμ. ἔχομεν 1) χρῆσιν τοῦ ὅρου «ὁ ἐπίσκοπος» διὰ τὸν Θεόν, πρᾶγμα τὸ ὄποιον ἐξηγεῖ τὸν δισταγμὸν διὰ τὴν χρῆσιν του διὰ τὸν πρῶτον τῶν τριῶν ἱερατικῶν βαθμῶν, δι’ οὓς ὅμως ὑπάρχει ὑπαινιγμὸς ἐκ τῆς Π. Δ., 2) τὸ πνεῦμα τῆς ταπεινοφροσύνης, ὅπερ ἔρμηνεύει τὴν ἀνωνυμίαν τῶν ἡγετῶν τῶν Ἐκκλησιῶν (δλίγιστα ὀνόματα τυχαίως διεσώθησαν).

β') Ὁ Ποιμὴν τοῦ Ἐρμᾶ, καίτοι προφητικὸν βιβλίον, χρησιμοποιοῦν ἐλευθεριώτερον τὰ στοιχεῖα τοῦ Πολιτεύματος, ὅπερ θέλει νὰ παραστήσῃ ὡς εἶχεν ἐπὶ Κλήμεντος Α' (88 - 97;), μαρτυρεῖ ὅτι «οἱ προηγούμενοι» τῆς Ἐκκλησίας (ὅρ. III, 9, 7) χαρακτηρίζονται μὲν «ἀπόστολοι καὶ ἐπίσκοποι, διδάσκαλοι καὶ διάκονοι» (ὅρ. III, 5, 1) ἢ «ἀπόστολοι καὶ διδάσκαλοι» (παράβ. 9, 25 - 6) καὶ «διάκονοι καὶ ἐπίσκοποι» (27), ἀλλὰ ὅτι εἴναι ἐν καθημερινῇ χρήσει τό : «οἱ πρεσβύτεροι». (Ὅρ. β', 4. Πρβλ. καὶ γ', 1, 8).

Ἀκόμη σαφέστερον εἰς τὸν α' ὄρασιν ἡ Ἐκκλησία παρίσταται ὡς πρεσβυτέρα καὶ ἔρωτῷ τὸν ποιμένα: «εἰ ἥδη τὸ βιβλίον δέδωκε τοῖς πρεσβυτέροις» καὶ ἐκεῖνος ἀπαντᾷ: «ἡρνησάμην... Καλῶς, φησί, πεποίηκας... ὅταν οὖν ἀποτελέσω τὰ ρήματα πάντα, διὰ σοῦ γνωσθήσεται τοῖς ἐκλεκτοῖς πᾶσι. γράψεις οὖν δύο βιβλαρίδια, καὶ πέμψεις ἐν Κλήμεντι καὶ ἐν Γραπτῇ. Πέμψει οὖν Κλήμης εἰς τὰς ἔξω πόλεις, ἐκείνῳ γὰρ ἐπιτέραπται» (ἥ λέξις «ἐπιτέτραπται» χρησιμοποιεῖται χαρακτηριστικῶς διὰ τὸν Αὔγουστον παρὰ Στράβ. IZ', 840). Εἴτα προσθέτει «Γραπτὴ δὲ νουθετήσει τὰς χήρας... σὺ δὲ ἀναγνώσῃ εἰς ταύτην τὴν πόλιν μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν προϊσταμένων τῆς Ἐκκλησίας»¹. Ἡ γνώμη ὅτι «παραμένουσιν ὅλα ἐπισφαλῆ καὶ ὅτι ὁ Κλήμης δυνατὸν νὰ ᾖτο ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ τίποτε ἔξ αυτῶν» εἴναι αὐθαίρετος, ὅπως αὐθαίρετος εἴναι ἡ διάκρισις τῶν ὅρων «ἐπισκόπων» ἀπὸ τῶν «πρεσβυτέρων», ἐφ' ὅσον ἔχομεν τὰς περιπτώσεις, περὶ ὃν διμιλήσαμεν². Εἰς ἡμᾶς φαίνεται

¹ Ορθῶς τούτους εἴτε δὲν ἔχομεν ἐν Ρώμῃ ἀντίθεσιν μεταξὺ χαρισματούμχων καὶ μονίμων λειτουργῶν, ἀλλ' ὅτι πιθανῶς ἐπρόκειτο περὶ τοπικῶν ἐρίδων μεταξὺ τῶν πρεσβυτέρων. DIBELIUS, Erzänzungsbund τοῦ Handb. zum N. T. LIETZMANN. Η ἀντίθετος γνώμη δὲν δύναται νὰ στηριχθῇ.

² Ο χάρτης τοῦ β' τόμου δίδει τὴν ἀπόδειξιν, ὅτι μόνον εἰς δύο περιοχάς, εἰς Φιλίππους (περὶ τὸ 60) καὶ εἰς Αἴγυπτον (90 - 130) ἔχομεν μόνον «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι» καὶ ἐκ τούτων φαίνεται ὅτι οἱ Φιλίπποι τάχιστα ἐπέφεραν τὴν μεταβολὴν εἰς «πρεσβύτεροι, διάκονοι», εἰς δὲ τὴν Αἴγυπτον τοῦτο συνέβη κατὰ τὸν 2ον αἰώνα. Εἰς δλας τὰς ἄλλας Δυτικάς περιοχάς ἔχρησιμοποιοῦντο ἀμφότεροι οἱ ὅροι ἀλλ' ἐπεκράτει εἰς τὸν καθ' ἡμέραν βίον τὸ «οἱ πρεσβύτεροι» ἐν τε τῇ Ἀνατολῇ, ἐπὶ τινα χρόνον, καὶ τῇ Δύσει.

πιθανωτέρα ἡ γνώμη, ὅτι ὁ Κλήμης ἀνῆκεν εἰς τοὺς προϊσταμένους τῆς Ἐκκλησίας πρεσβυτέρους, ἐξήρετο δὲ ὑπὲρ αὐτούς, ἔνεκα τῆς δικαιοδοσίας τῆς δοθείσης αὐτῷ καὶ ἔξω τῆς Ρώμης. Ἡ μνεία μόνον τοῦ ὄνοματος τοῦ Κλήμεντος φαίνεται εἰς ἡμᾶς χαρακτηριστικὴ τῆς ἐνωρίτατα πιθανῶς ἀρξαμένης συνηθείας τῆς ἐξάρσεως τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων - ἐπισκόπων, τοῦ κατ' ἐξοχὴν ἐπισκοποῦντος πρεσβυτέρου, ὅστις δὲν ὠνομάζετο εἰσέτι ἐπίσκοπος, ἔνεκα τῶν λόγων οὓς εἴδομεν. Καίτοι εἶναι μεταγενέστερον τὸ Liber Pontificalis (πρβλ. Harnack, Mission 4, σ. 318), ἐν τούτοις δὲν στερεῖται σπουδαιότητος, ἀλλ' ὅλως τούναντίον, εἶναι ἀξιοπρόσεκτον ὅτι ἐν αὐτῷ παραδίδεται ἡμῖν: τ. ἔ., τὸ γεγονός ὅτι ἀναφέρεται μόνον τὸ ὄνομα τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης. Ἡ περίπτωσις λοιπὸν τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Κλήμεντος, τοῦ Ἰγνατίου καὶ τοῦ Πολυκάρπου—περὶ ὧν κατωτέρω—μαρτυροῦσιν ὅτι ὑπῆρξε σφάλμα τῆς ἐπιστήμης, ἡ ἀναζήτησις τοῦ βαθμοῦ τοῦ ἐπισκόπου μόνον ἐκεῖ ὅπου ὑπῆρξεν ὁ ὄρος «ὅ ἐπίσκοπος».

Αὐτὴν ἡ θεμελιώδης παρατήρησις ὑπῆρξεν ἡ ἀφετηρία ἀφ' ἣς ὥρμήθη ἐκ νέου τῷ 1936 διὰ τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος. Τούτης δὲ κατ' ἀρχὰς ὅτι οἱ Χριστιανοὶ πιθανῶς θὰ ἔξυπηρετοῦντο εἰς τὴν καθημερινήν των ζωήν, μνημονεύοντες μόνον τοῦ ὄνοματος τοῦ ἡγέτου τῆς Ἐκκλησίας των «πρεσβυτέρου» «προεστῶτος». (Α' Τιμ. καὶ Ιουστίνου, Ἀπολογ. I, 67). Οἱ ταπεινοὶ ἡγέται τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν 80 πρώτων ἐτῶν, καὶ ἐν τῇ Δύσει ἀκόμη βραδύτερον, δὲν ὑπελάχμανον ὡς ἔξουσίαν, ἀλλ' ὡς διακονίαν (Α' Κλήμεντος) τὴν Ἐκκλησ. ὑπηρεσίαν, οὐδὲ εἶχον ἐνδιαφέρον διὰ τοὺς τίτλους. Ἐπὶ τοῦ Ποιμένος τοῦ Ἐρμᾶ δύναται νὰ στηριχθῇ ὑπόθεσις μόνον προσωπικῶν ἐρίδων ἐν Ρώμῃ εἰς ὥρισμένον χρόνον (140-155) καὶ οὐδὲν πλέον.

Δύο σημαντικὰ συμπεράσπατα θέλω νὰ ἔξαγάγω εἰς τὸ τέλος τῆς βραχυτάτης ταύτης ἐκθέσεως:

1^{ον} τὴν εὑρυτέραν καθημερινήν χρῆσιν καὶ ἐπικράτησιν τοῦ παλαιοιδιαθηκικοῦ δρου «οἱ πρεσβύτεροι» εἰς ὅλας τὰς Ἐκκλησίας καὶ δὴ τῆς Δύσεως, τοῦ ὄρου «ἐπίσκοποι» μὴ χρησιμοποιουμένου μόνου, ἀλλὰ συνήθως ἐν τῇ Δύσει μετὰ τοῦ «διάκονοι». Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦτο γεγονός εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς λύσῃ μερικῶς τὸ περιώνυμον πρόβλημα τῆς Διδαχῆς, ἡ ὁποίᾳ τοποθετεῖται μεταξὺ Συρίας καὶ Αἰγύπτου. Ἔνεκα λόγων, οὓς θὰ ἴδωμεν, ἀπεκλείσθη ἡ Συρία, ἀλλὰ τοῦτο θὰ συμβῇ εἰς τὸ τέλος τῆς Α' μεθόδου.

2^{ον} Ἐπιθανολογήσαμεν τὴν χρῆσιν μόνου τοῦ ὄνοματος τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν καθ' ἡμέραν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς ταῦτα προσέθεσα τρίτον συμπέρασμα καθ' ὃ ὑπὸ τὴν ροπὴν τοῦ Κλήμεντος καὶ τῶν σχέσεων Ἐφέσου—Ρώμης ὁ ὄρος «ὅ πρεσβύτερος» τῆς Β' καὶ Γ' Ἰωάννου φαίνεται νὰ ἵσχυσεν ἐπὶ μακρὸν εἰς τὴν Δύσιν, ἔνθα ἐσχηματίσθη καὶ ὁ πληθυντι-

κός «οἱ πρεσβύτεροι» ἐν ἀλλῃ ἐννοίᾳ. «Οθεν ἔχομεν 4 χρήσεις τοῦ ὅρου «οἱ πρεσβύτεροι». (Ο Harnack ἡπόρει πᾶς οἱ πρόγονοί μας ἦσαν εἰς θέσιν νὰ κάμνουν τὴν διάκρισιν εἰς τὰς 2 πρώτας χρήσεις).

1^{ον}) Πρεσβύτεροι τὴν ἡλικίαν.

2^{ον}) Πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ ἔρμηγεντέον ἀληθῶς αἴνυμα.

3^{ον}) Πρεσβύτεροι μετὰ μνείας τοῦ ὀνόματος ἢ τοῦ τίτλου τοῦ ἐπισκόπου (Ἀντιόχεια—Μικρὰ Ἀσία).

4^{ον}) Πρεσβύτεροι = ὅ, τι τὸ ἐπίσκοποι¹ ἐν σημερινῇ ἐννοίᾳ. Ή τελευταία αὕτη λέξις μνημονεύεται ἐν τῇ σημερινῇ ἐννοίᾳ· τὸ πρῶτον εἰς τὴν χριστιανικὴν φιλολογίαν καὶ δὴ μόνον 2 φοράς κατὰ τὰ 100 πρῶτα ἔτη τοῦ βίου τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν βαρυσήμαντον φράσιν τοῦ Ἰγνατίου: «οἱ ἐπίσκοποι, οἱ κατὰ τὰ πέρατα ὁρισθέντες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμη εἰσὶν» (Ἐφεσ. III, 2) καὶ ἐν Φιλαδ. 10, 2.

β'. Αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς.

1. Ἰγνάτιος. Εἰς τὰς 7 ἐπιστολὰς τοῦ Ἰγνατίου (πρὸς Ἐφεσίους, Μαγνησίους, Τραλλιανούς, Ρωμαίους, Σμυρναίους, Φιλαδελφεῖς, Πολύκαρπον), κατὰ τὴν πρώτην ἔρευναν, μοὶ ἔκαμον ἐντύπωσιν τρία σημεῖα ἐξ ὧν τὰ δύο εἶναι πασίγνωστα, ἥτοι

1^{ον}) ἡ ἔξαρσις τῆς θέσεως τοῦ ἐπισκόπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῇ τοπικῇ (Σμυρν. κεφ. 8ον). ἀλλὰ ἐκ τῆς χωριστῆς μελέτης τῶν χωρίων μοὶ ἐφάνη προβληματικὴ ἡ ἐννοία, ἥν νεώτεροι ἴστορικοί, προτεστάνται, ωμαιοκαθολικοί καὶ ὀρθόδοξοι, ἀπεδέχθησαν περὶ «μοναρχικοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος» (monarchischer Episcopat) ἐνεκκ πολλῶν χωρίων τοῦ Ἰγνατίου καὶ δὴ Φιλαδ. 4. (Harnack: Enstehung, σ. 60 ἐξ).

2^{ον}) Η καθαρὰ διατύπωσις διδασκαλίας περὶ ὑπάρξεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Ἀντιοχείας τῶν 3 ἱερατικῶν βαθμῶν καὶ δὴ εἰς περιοχὴν ἥν αἱ Πράξεις ἀφίνουν εἰς χειρας τῶν Χαρισματούχων (πρὸ τοῦ 60 μ. Χ.), μοὶ προύκάλεσεν ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν, διότι ἔθεσα εἰς ἐμαυτὸν τὸ ἐρώτημα: πῶς συνετελέσθη ἡ μεταβολὴ αὕτη εἰς τὴν περιοχὴν, ἥτις τοιαύτην ἡσηγετε ροπὴν ἐπὶ τῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ τῆς Mission ἀπὸ τοῦ 42 μ. Χ.; Ἐδῶ δὲν ἥτο φυσικῶτερον νὰ ὑπάρξῃ ἔρις μεταξὺ Geist καὶ Amt; Καὶ ὅμως οὐδὲν περὶ τοιαύτης ἔριδος παραδίδεται. Τοῦτο τὸ ζήτημα εἶναι πολὺ σπουδαιότερον ἀπὸ τὰ προβλήματα, ἀτινα ἐτέθησαν προκειμένου περὶ τῆς Διδαχῆς καὶ τοῦ Ποιμένος τοῦ Ἐρμᾶ, διότι μέχρι τέλους τοῦ ἀ' αἰῶνος καὶ δὴ μετὰ τὴν καταστροφὴν τῶν Τεροσολύμων ὑπὸ τοῦ Τίτου (70) ἡ Ἐκκλησία ἐξ Ἐθνῶν τῆς Ἀντιοχείας παρέμεινεν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς καθόλου Ἐκκλησίας².

¹ Δύο ἄρα χρήσεις προκύπτουν διὰ τὸν ὅρον ἐπίσκοποι: μέχρι τοῦ β' αἰῶνος: 1) «ἐπίσκοποι πρεσβύτεροι» ἐν τῇ αὐτῇ πόλει καὶ 2) ἐπίσκοποι ὡς πληθυντικὸς τοῦ «δ ἐπίσκοπος», ὡς σήμερον.

² Ολιγώτερον ἐκπληκτικὴ εἶναι ἡ παρουσία τῶν 3 ἱερατικῶν βαθμῶν ἐν Ἐφέσῳ, ἐνθα ἔχομεν τοὺς πρεσβυτέρους—ἐπισκόπους καὶ εἴτα τὸν Τιμόθεον μετὰ τῶν πρεσβυτέρων.

3ον) Μοὶ ἔκαμε βαθυτάτην ἐντύπωσιν, ὅτι ὁ Ἰγνάτιος, ἐνῷ τόσον πολλαπλῶς ἀναπτύσσει καὶ ὑποστηρίζει τὸν ἐπισκοπικὸν βαθμόν, ὅμως δὲν ὀνομάζει οὐδαμοῦ ἔαυτὸν ἐπίσκοπον καὶ δὴ Ἀντιοχέων, ὡς εὐλόγως ἥδυνάμεθα ν^ο ἀναμένωμεν, εἰ μὴ μόνον ἄπαξ καὶ δὴ εἰς τρίτον πρόσωπον εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους, ἔνθα ἀναγινώσκομεν «τὸν ἐπίσκοπον Συρίας ἐλλεῖν εἰς τὴν Δύσιν». Τοῦτο εἶχε μεγάλην σημασίαν. Γράφει πάντοτε: «Ἴγνατιος ὁ καὶ Θεοφόρος», μόνον δὲ πρὸς τὸν Πολύκαρπον γράφει: «Πολυκάρπῳ ἐπισκόπῳ Ἐκκλησίας Σμυρναίων». Ἡ χρησιμοποίησις δι’ ἔαυτὸν μόνον τοῦ ὀνόματος εἶχε σημασίαν, διότι καὶ ὁ Πολύκαρπος γράφων πρὸς Φιλιππησίους, γράφει: «Πολύκαρπος¹ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι», γεγονός τὸ δόποιον ἐνθυμοῦζει τὴν ἐπιστολὴν τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου: «οἱ Ἀπόστολοι, καὶ οἱ Πρεσβύτεροι», τὸ δόποιον ἀπὸ τοῦ 42 μ. Χ. ἀσφαλῶς μετεβλήθη ἐν τῇ τοπικῇ Ἐκκλησίᾳ Ἱεροσολύμων εἰς τό: «Ἴάκωβος καὶ οἱ πρεσβύτεροι». Ποίᾳ ὅμως εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἀνωτέρω φράσεως; Νομίζω ὅτι ἀποδίδει τὸ πρᾶγμα καλῶς ὁ ἀνωτέρω μνημονευθεὶς ὅρος τῆς Α΄ Πέτρου (5,1) «συμ-πρεσβύτερος».

Σημειώνω ὅτι δὲν ὑπῆρξεν εἰς τὴν ἐλληνικὴν ἡ συνήθεια «συνεπίσκοπος», καίτοι οἱ πρεσβύτεροι ὠνομάζοντο καὶ ἐπίσκοποι. Τὸν λόγον ἀντελήφθην κατὰ τὴν 2^{αν} ἔρευναν (γ΄ τόμος).

Ἡ γνώμη, τὴν ὁποίαν ἔθεώρησα ὡς πιθανωτέραν ἀνωτέρω, τ. ἔ. ὅτι ἐνωρίτατα οἱ Χριστιανοὶ καθιέρωσαν τὴν μέχρι τοῦδε σωζομένην συνήθειαν, (εἰς τὰς φιλολογικὰς συνεπείας θὰ ἴδωμεν) τῆς ἐν τῇ καθημερινῇ ζωῇ μνείας ἀπλῶς τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκοποῦντος «πρεσβυτέρου» ἀντὶ τοῦ τίτλου «ὁ ἐπίσκοπος», ἀλλας τε βραδέως ἐπεβλήθη (καὶ σήμερον, ὅταν ὀμιλῶμεν περὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀρκούμεθα εἰς τό: ὁ Δωρόθεος, διόπερ εἶναι ἐπαρκές διὰ νὰ κατανοήσῃ ὁ συνομιλητής μας περὶ τίνος πρόκειται), ἐνισχύθη ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπομένης.

4ον) Ὁ Ἰγνάτιος, γράφων πρὸς τὸν Πολύκαρπον — καὶ τοῦτο ἀπαίτει ψυχολογικὴν ἑρμηνείαν — δὲν σταματᾷ εἰς τὰς λέξεις «ἐπισκόπῳ Ἐκκλησίας Σμυρναίων», ἀλλὰ προφανῶς ἐνθυμούμενος ὅτι ὁ Πολύκαρπος, πιθανῶς ὑπὸ τὴν ροπὴν τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἰωάννου καὶ τῆς Δύσεως, δὲν συμπαθεῖ τὸν ὅρον «ὁ ἐπίσκοπος», ἀρμόζοντα μᾶλλον εἰς τὸν «Θεὸν» (Α΄ Κλήμ.: εὔτυχως ἡ ἀντίληψις αὕτη δὲν ἀπουσιάζει καὶ ἀπὸ τὸν Ἰγνάτιον λέγοντα πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν Μαγνησίων, ὅτι ὁ πατὴρ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι «πάντων ἐπίσκοπος») προσθέτει, καὶ τοῦτο εἶναι χαρακτηριστικώτατον, «μᾶλλον ἐπισκοπημένῳ ὑπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Πολυκάρπου ἐπιβεβαιοῖ ὅχι μόνον τὰ ἀνωτέρω, ἀλλὰ καὶ τὴν συμπάθειάν του πρὸς τὸν ὅρον «ὁ πρεσβύτερος», ὃς καὶ τὸν σύνδεσμόν του πρὸς τὸ

¹ Ὁ ίδιος ὁ Πολύκαρπος, γράφων πρὸς τοὺς Φιλιππησίους εἰς τὸ κεφάλ. ΙΧ περὶ τοῦ Ἰγνατίου καὶ ἄλλων πιθανῶς ἐπισκόπων, σημειώνει: «Ἴγνατιψ, Ζωσίμω καὶ Ρούφω». Ἀρκοῦν μόνον τὰ ὀνόματα

πρεσβυτέριον (Patrum Apost. Opera, σ. 114). Θεωρεῖ ἔκυπόν ὁς «συμπρεσβύτερον».

5ον) Πάντως ὁ Ἰγνάτιος ἐνίσχυσε τὴν καθιέρωσιν τοῦ τίτλου «ὁ ἐπίσκοπος» καὶ συνέβαλεν εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῆς ἰδιαιτέρας δικαιοδοσίας του· (Πρὸς Πολύκαρπον, κεφ. V).

Ταῦτα ἐνίσχυσαν τὴν ἀποψιν, ὅτι δυνάμεθα νὰ ἀντιληφθῶμεν τὶ συνέβη εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἔκκλησίαν, ἐὰν πιθανῶς ἀλλάξωμεν μέθοδον.

Ἄλλὰ πρὶν ἡ προβώμεν εἰς τὴν νέαν βραχυτέραν ἔκθεσιν κατὰ τὴν νέαν μέθοδον πρέπει νὰ σημειώσωμεν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Ἰγνατίου κατὰ τὸ τελευταῖον τέταρτον τοῦ α' αἰῶνος ἐν Ἀντιοχείᾳ καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ἔφθασε νὰ χαρακτηρίζῃ ἔκυπόν ὁς «ἐπίσκοπον Συρίας», ἀρα οἶονει μητροπολίτην, προϋποθέτει πάροδον χρόνου ἀφ' ὅτου καθιερώθη ὅχι μόνον ὁ ἐπίσκοπικὸς τίτλος, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀριστικοποίησις τῆς ἐποπτείας τοῦ Ἀντιοχείας. Ἐν τέλει προσθετέον τὸ ἑξῆς ἔρω τημα. Ἡδύνατο ὁ Ἰγνάτιος νὰ γράψῃ τῷ 110 πρὸς τοὺς Ἐφεσίους, ὅτι οἱ ἐπίσκοποι οἱ κατὰ τὰ πέρατα τοῦ κόσμου ὀρισθέντες τῇ Ἱησοῦ Χριστοῦ γνώμη εἰσίν, ἐὰν ὁ θεσμὸς τῶν ἐπισκόπων δὲν ἦτο καθιερωμένος καὶ δὴ ἐν Συρίᾳ καὶ Μ. Ἀσίᾳ καὶ πιθανώτατα εἰς τὴν Δύσιν;

Ἡ στενὴ ἐπικοινωνία τῶν Ἔκκλησιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως¹, ἡ μαρτυρουμένη ἀμέσως καὶ ἐμμέσως ἐκ τῶν ὑπ' ὄψιν κειμένων, ἐπιβάλλει ν' ἀποδώσωμεν μεγάλην σπουδαιότητα εἰς ὅσα προκύπτουσιν ἐκ τῆς ἀνωτέρω μαρτυρίας τοῦ Ἰγνατίου, ὁ ὄποιος γράφων πρὸς τὴν Ἔκκλησίαν τῆς Ρώμης, ἥς τὴν «Θείαν γνῶσιν», συνείδησιν εὐθύνης διατηρήσεως τῆς παραδόσεως εἰδομεν εἰς τὴν Α' Κλήμεντος, τολμᾷ νὰ χαρακτηρίσῃ ἔκυπόν ὁς «ἐπίσκοπον Συρίας», μὴ ἀρκούμενος εἰς τὸν τίτλον «ἐπίσκοπος Ἀντιοχέων».

Ἄλλὰ τί συμβαίνει μὲ τὴν «Διδαχήν»; μήπως τὸ σημαντικότατον κείμενον ἐν τῷ ὅποιω παρουσιάζονται οἱ χαρισματοῦχοι προέχοντες ἐν τῇ Ἔκκλησίᾳ δύναται νὰ ἀλλάξῃ τὴν εἰκόνα, ἥν παρέχουσι τὰ κείμενα ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ἔκκλησίαν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως μεταξὺ τῶν ἑτῶν 90-130 μ. Χ.;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅχι, διότι δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ ἀμφιβολία ὅτι κατ' αὐτὸν τὸν χρόνον ἐν μὲν τῇ Παλαιστίνῃ², Συρίᾳ καὶ Μ. Ἀσίᾳ ἔχουσι καθιερωθῆ ὁι τρεῖς ἵερατικοι βαθμοί, ἐν δὲ τῇ Ἐλλάδι καὶ Ρώμῃ οἱ μόνιμοι λειτουργοί οὗτοι ὑπὸ τὸν τίτλον «οἱ πρεσβύτεροι» διοικοῦσι τὴν Ἔκκλησίαν, εἰ καὶ ἐπιθανολογήσαμεν μέχρι τοῦδε τὴν

¹ Τοῦτο ἀποτελεῖ φυσικὰ ἰδιαιτερον κεφάλαιον εἰς τὸν Β' τόμον τῆς ἔρευνης μου.

² Οὐδεμίαν ἔχω ἀμφιβολίαν, ὅτι ὁ κατάλογος τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἔκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀπὸ τοῦ Συμεὼν μέχρι τοῦ Μάρκου, τοῦ πρώτου ἐξ Ἐθνῶν, τ. ἔ. "Ἐλληνος (113/4-134 μ. Χ.) εἶναι κατεστραμμένος καὶ εἶναι δυναταὶ διάφοροι ὑποθέσεις περὶ τῶν διασωθέντων δνομάτων (ἰδὲ Β. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Ἔκκλ. Ἰστορία, 1948, σ. 741), διὰ διατυπώσωμεν εἰς τὸν Β' τόμον.

νπὸ ἀλλὴν μορφὴν ὑπαρξὶν τοῦ ἐνὸς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἔνεκα τοῦ λόγου τούτου καθίσταται ἀναπόπευκτον νὰ τοποθετήσωμεν τὴν Διδαχὴν δριστικῶς εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἔνθα καὶ φιλολογικῶς μαρτυρεῖται οὕσα ἐν χρήσει πέραν τῆς συγγενείας πρὸς τὴν ἐπιστολὴν πρὸς Βαρνάβαν. Ἀλλὰ περὶ τούτου κατωτέρω.

§ 7. Θεμελιώδεις παρατηρήσεις περὶ τῆς «Διδαχῆς» (Αἴγυπτος=Δύσις).

α) Ὁ ἐν τῷ πνεύματι τῆς «παραδόσεως» (κεφ. IV, 13) ζῶν συλλογεὺς ἢ συγγραφεὺς τῆς «Διδαχῆς» παρουσιάζει τὴν Ἐκκλησίαν τῆς περιοχῆς, ἡτις ἀποτελεῖ ἔδαφος ἱεραποστολικῆς δράσεως, ἐξυπηρετουμένην ὑπὸ χαρισματούχων¹, τ. ἔ. «προφητῶν» (IX, 7 καὶ XIII, 3-4), ἀποστόλων («καὶ προφητῶν» XI, 3·4, 7. XIII, 1) καὶ «διδασκαλῶν» («προφῆται καὶ διδάσκαλοι» ἐν κεφ. XV).

β) Οἱ χαρισματοῦχοι προηγοῦνται καὶ χρονικῶς καὶ κατ' ἀρχὴν ἀξιολογικῶς ἐν τῇ ἱεραποστολικῇ περιοχῇ καὶ κατὰ τὴν ἀντίληψιν τῶν χριστιανῶν καὶ τοῦ συντάκτου («τοῖς προφήταις ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν ὅσα θέλουσι» X, 7), δστις προσθέτει χαρακτηριστικῶς περὶ τῶν περιοδευόντων χαρισματούχων, ὃν προηγοῦνται «οἱ προφῆται». «Πᾶς δὲ προφήτης ἀληθινός, θέλων καθῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ἀξιός ἐστι τῆς τροφῆς αὐτῶν... καὶ πᾶσαν οὖν ἀπαρχὴν γεννημάτων ληγοῦ καὶ ἄλωνος, βοῶν τε καὶ προβάτων δώσεις τὴν ἀπαρχὴν τοῖς προφήταις· αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἀρχιερεῖς ὑμῶν, εἰ δὲ μὴ ἔχητε προφήτην (σ. γρ. ἀρα ἥρχισαν νὰ ἔκλειπουν), δότε τοῖς πτωχοῖς».

γ) Ἔνεκα τοῖς βαθμιαίας ἔκλειψεως τῶν χαρισμάτων ἐν τῇ περιοχῇ καὶ τῆς ἐμφανίσεως ψευδοπροφητῶν ὁ συγγραφεὺς ἢ συλλογεὺς προτρέπει ἐν κεφ. XV, 1-2:

«1 Χειροτονήσατε οὖν ἔκυπτοις ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους² τοῦ Κυρίου, ἀνδρας πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους³. Ὕμιν γάρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκαλῶν· 2. μὴ οὖν ὑπερβῇτε αὐτούς· αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ τετιμημένοι ὑμῶν μετὰ τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων».

Τὰ κρίσιμα θέματα, ἀτινα θέτει πρὸ ἡμῶν τὸ περιώνυμον καὶ αἰωνίως συζητούμενον τοῦτο χωρίον εἶναι:

1ον) ἐρμηνεία τοῦ «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι»

¹ Τὸ ἐσχατολογικὸν πνεῦμα (μαρὰν—ἀθὰ X, 6-7) μετὰ τῶν χαρισματούχων καὶ ἡ ἐμφάνισις τῶν ψευδοπροφητῶν ἀποτελοῦσι τὰ χαρακτηριστικὰ ἐντὸς τῶν δποίων τοποθετοῦμεν τὴν «Διδαχήν», κειμένην μᾶλλον εἰς τὸ μέσον ἵσως μεταίχμιον δύο ἐποχῶν, τῆς Ἀποστολικῆς καὶ τῆς Μεταποστολικῆς, τῆς Αἴγυπτου (90-130), ἦτοι μᾶλλον πρὸς τὰ δπίσω.

² Ἡ πηγὴ τῆς πράξεως τῆς «συνευδοκούσης Ἐκκλησίας» (κατὰ τὴν Α' Κλήμ.) διὰ τοῦ ἀξίους εὑρηται ἐνταῦθα καὶ παρ' Ἰγν. Ἐφ. II, 1, IV, 1. Ρωμ. X, 2.

³ Τὸ αὐτὸ δπατεῖται καὶ ἀπὸ τῶν προφητῶν XI, 11 καὶ XIII, 1 ἔξ.

2ον) θέσις τούτων ἔναντι τῶν χαρισματούχων ἐν τῇ λειτουργίᾳ καὶ τῇ διοική-
τῇς Ἐκκλησίας.

Τὸ πρῶτον ἡρμηνεύσαμεν κατ' ἀρχὴν ἀνωτέρῳ (σ. 24 - 7) ἀλλὰ πρέπει νὰ ση-
μειώσωμεν ὅτι ὁ ἑνιαῖος τύπος

«ἐπίσκοποι

διάκονοι»

ὅστις ἔκρατησεν εἰς τὴν Δύσιν ὡς δευτερεύων καὶ οὐδέποτε ἀνατολικῶς τῆς Ἐφέσου πρὸς χαρακτηρισμὸν τοῦ «πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι» (Φιλιππ. 2,1) καὶ ὅστις κατὰ τὴν ἀντίληψιν τῶν ἡρμηνευτῶν σημαίνει συλλογικὴν διακυβέρνησιν τῆς Ἐκκλησίας (R. Knopf, ἐν Ergänzungsband I. τοῦ Handbuch zum N. T. ὑπὸ H. Lietzmann, Tübingen 1920, σ. 37), δὸς καὶ συμπεραίνουσιν ὅτι τὸ «monarchischer Episcopat» «κεῖται εἰσέτι μακρὰν» δὲν εἰσάγει εἰς τὴν ἴστορικὴν διαπραγμάτευσιν τὴν ἔν-
νοιαν «μοναρχικὸν ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα», ἦν ἐκ τῶν ἐκφράσεων τοῦ Ἱγνατίου ἐσχημά-
τισεν αὐθαιρέτως ἡ προτεσταντικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἴστοριογραφία καὶ ἀπεδέχθησαν ἡ τε
Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ ἡ Καθολικὴ Ὁρθόδοξος. Τὸ ἐρώτημα ὅμως, ὅπερ νῦν τίθεται
παρ' ἡμῶν, εἶναι τοῦτο: δύναται τοῦτο ἀβιάστως νὰ στηριχθῇ ἐπὶ τῶν κειμένων;
νομίζω ὅχι. «Οὐθεν τὸ οὐσιαστικὸς ἀπομένον πρὸς ἡρμηνείαν θέμα εἶναι: ὁ πληθυντι-
κὸς «οἱ πρεσβύτεροι», ὅταν μνημονεύηται εἴτε μόνος, εἴτε σπανιώτερον μετὰ τῶν δια-
κόνων. Δέον δὲ νὰ ἔξετασθῇ, ἐὰν δύναται νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν πρὸς τὰ ἐπι-
στολῶν τοῦ Ἱγνατίου προκύπτοντα περὶ τῆς σχέσεως τῶν τριῶν ἱερατικῶν βαθμῶν,
εἰς οὓς λπόκειται ἡ λατρεία τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ἡ δὲ διοίκησις εἰς τοὺς δύο.
Ἡ τοιαύτη νέα τοποθέτησις τῶν προβλημάτων, ἀποκλεισθεῖσα μέχρι τοῦδε, ἀπετέ-
λεσε φυσικῶς τὸ τέρμα τῆς κατὰ τὴν πρώτην μέθοδον ἔξετάσεως καὶ τὴν ἀπαρχὴν
τῆς κατὰ τὴν β' μέθοδον ἐρεύνης.

Τὸ δεύτερον κρίσιμον θέμα ἀφορᾷ εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ προβλήματος, ὅπως τὸ
ἔβλεπεν ὁ συντάκτης τῆς Διδαχῆς.

Εἶναι φανερὸν ἐν πρώτοις, ὅτι πρέπει νὰ διαστείλωμεν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ χωρίῳ
τὸν συγγραφέα (διότι ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ δὲν δύλει ὁ ὄποιι μένος ὡς «συλλογεύς»),
ἀπὸ τῶν πρὸς οὓς ἀπευθύνεται, διὰ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν ἀληθῆ ἔννοιαν τοῦ «μὴ οὖν
ὑπερίδητε αὐτοὺς» τ. ἔ. τοὺς προτεινομένους πρὸς ἐκλογὴν «ἐπισκόπους καὶ διακόνους».
Οὐ συγγραφεὺς τοῦ «ἱεραποστολικοῦ ἔγγειριδίου», προορίζων τοῦτο διὰ τὴν ὑπαιθρὸν
ἱεραποστολικῆς περιοχῆς (ländliche Missionsgebiet), ἔχούσης προφανῶς ὀλίγους χρι-
στιανούς, συνηθισμένους εἰς τοὺς περιοδεύοντας χαρισματούχους, φοβεῖται ὅτι οὗτοι
πιθανὸν θὰ παρέβλεπον (θ' ἀψηφοῦσαν) τὸν θεσμὸν τῶν μονίμων λειτουργῶν (ἡ ἀρχικὴ

¹ Ἐν τῇ κλασσικῇ καὶ μεταγενεστέρᾳ γλώσσῃ συντάσσεται μετὰ γενικῆς καὶ συχνότερον μετ' αι-
τιατικῆς, ὅπερ ἔνισχύει τὴν ἡμετέραν ἡρμηνείαν καὶ κατὰ τὸν συνάδελφον κ. Σταματᾶκον.

ζέννοια τοῦ ὑπερορῶν¹ εἶναι αὕτη καὶ οὐχὶ ἡ συνεκδοχική, ἀδιαφορῶ, παραβλέπω ἄρα περιφρονῶ) καὶ δὲν θὰ ἐξέλεγον μονίμους λειτουργούς, δι᾽ ὃ καὶ εἰς τὸ βραχύτατον χωρίον ἔξαριει δις τὴν σταθεράν καὶ ἐδραίαν ἀντίληψίν του, καθ' ἥν 1ον) οἱ εἰρημένοι λειτουργοῦσι τὴν ἴδιαν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων, δυνάμενοι ἄρα εἴτε μόνοι εἴτε μετὰ τῶν ἀνωτέρω νὰ τελέσωσι τὴν θείαν Εὐχαριστίαν καὶ 2ον) ἔνεκα τούτου εἶναι «τετιμημένοι» (πρόβλ. Κλήμ. Στρωμ. VI, 13, 107 καὶ «ἐν τῇ μεγαλοπρεπεστάτῃ δόξῃ τετιμημένοι». ὑπὸ τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ Κλήμ. Ὑποτυπώσεις παρ' Εὔσεβ. Ἐκκλ. Ἰστορ. II, 1, 3 διὰ Πέτρου, Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος. Ταῦτα δι' ἐρμηνείαν τοῦ τετιμημένοι παρὰ Κνορφ, σ. 37-38) μετὰ τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων. Τοῦτο δὲ ἀνταπεκρίνετο πρὸς τὴν παραλληλον ἐν ἀρχῇ τοῦ βίου τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἱεροσολύμοις, Ἀντιοχείᾳ καὶ Κορίνθῳ ὑπαρξίᾳ καὶ ἵστοιμον ἐμφάνισιν καὶ τιμὴν τῶν χαρισματούχων καὶ μονίμων λειτουργῶν.

Ἡ τοιαύτη ὅμως προτροπὴ τῆς Διδαχῆς πιθανῶς δὲν εἰσηκούσθη δι᾽ ὃ καὶ μέχρι τοῦ 180 ἡ Ἐκκλησία τῆς Αἰγύπτου εἶχεν ἔνα ἐπίσκοπον μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου (ἢ ἐπικαράτησις τοῦ τελευταίου ὄρου καὶ ἐν Αἰγύπτῳ ἥτο φυσικῇ) ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ἔνθα ἀλλως τὸ πρεσβυτέριον εἶχε μείζονα ἀνεξαρτησίαν.

§ 8. Πορίσματα καὶ παρατηρήσεις κατὰ τὴν πρώτην μέθοδον.

Περατώσαντες τὴν κατὰ τὴν πρώτην μέθοδον ἔρευναν, εἰς γενικωτάτας βεβαίως γραμμάτες, παρατηροῦμεν 1) ὅτι αὕτη παρέσχεν ἡμῖν ἱκανὰ νέα στοιχεῖα, λίαν χρήσιμα, διὰ τὴν εὔρεσιν τῆς λύσεως ἀλλ᾽ ἀνεπαρκῆς διὰ τὴν ὁριστικὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, ὅπερ ἀπασχολεῖ ἡμᾶς, ἴδια ως πρὸς τὸ θεμελιῶδες σημεῖον τῆς Ἰστορίας τῶν λειτουργικῶν βαθμῶν ἐν τῇ ἀρχεγόνῳ Ἐκκλησίᾳ: ἐὰν ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος καὶ πλήρης βαθμὸς τῆς Ἱερωσύνης: ὁ τοῦ ἐπισκόπου, 2) παρατηροῦμεν ὅτι τὸ καίριον τοῦτο ζήτημα ἔχει τρεῖς πλευράς, ὅπως ἡμεῖς τουλάχιστον ἀντιλαμβανόμεθα τοῦτο: α') οὐσία β') μορφὴ τοῦ λειτουργήματος καὶ γ') ἀρχαιότης αὐτοῦ ἐν τῇ ἀρχεγόνῳ Ἐκκλησίᾳ. Καὶ ὑπῆρξε βεβαίως δι᾽ ἡμᾶς πολύτιμος ἀφετηρία τῶν νέων παρατηρήσεων καὶ τῆς εὐθὺς ἀμέσως ἀκολουθούσης νέας μεθόδου ἡ ἐν ἔτει 1937, κατὰ τὴν συγγραφὴν τῆς Ἐπιτόμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας τῆς Ἐλλάδος (1938, σ. 214-16) θεμελιώδης διάκρισις μορφῆς καὶ οὐσίας τοῦ λειτουργήματος «τοῦ ἐπισκόπου», ὑπαγορευθεῖσα ἐκ τοῦ βαρυσημάντου γεγονότος τῆς ἀπλῆς μνείας τῶν γνωστῶν ἡμῖν ἐπισκόπων καὶ δὴ καὶ διὰ μόνου τοῦ ὀνόματος, ἐξ ἣς ἐπιθανολογήσαμεν τὴν ὑπὸ ἀλληγ μορφὴν ἐμφάνισιν τοῦ Προϊσταμένου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας (ἄρα τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ), εἴτα δὲ καὶ τῶν 3 Ἱερατικῶν βαθμῶν (ὑπαινιγμὸς Α' Κλήμεντος, κεφ. 40ον), ἀλλὰ οὐδὲν περὶ τῆς ἀρχαιότητος αὐτοῦ οὐσιῶδες συνηγάγομεν, πλὴν βεβαίως τῆς σπουδαιοτάτης παρατηρήσεως, ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπὸ τοῦ 42 μ.Χ. καὶ καθ' ὅλον

τὸ σκοτεινὸν διάστημα, μέχρι καὶ πέρα τοῦ 100 ὑπῆρχεν εἰς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς εἰρη-
μένης Ἐκκλησίας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ πρεσβυτερίου, μετέχοντος ἡδη ἀπὸ
τῆς ἐποχῆς τῶν 12 καὶ δὴ ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Συνόδῳ (49 μ.Χ.), τῇ πλέον βαρυση-
μάντῳ τῶν Συνόδων, τῆς αὐθεντίας τῆς Ἐκκλησίας. "Οὐθεν ἔχομεν τὴν τριάδα: Ἰά-
κωβος—πρεσβύτεροι—διακονοῦντες. Θεωροῦμεν δὲ προβληματικὸν κατὰ πόσον ὁ
διάδοχος τοῦ Ἰακώβου Συμεὼν (ὅ τοῦ Κλεψπα 62 - 106) ὧνομάσθη ζῶν ἔτι ἐπίσκοπος,
διότι ἀσφαλῶς τοῦτο δὲν συνέβη εἰς τὸν Ἰακώβον «τὸν δίκαιον». Εἶναι προφανὲς ὅτι
πρότερον ὑπῆρξε τὸ λειτουργημα καὶ ἡ ἐπὶ χρόνον ἀσκησίς αὐτοῦ, εἴτα δὲ ἐδόθη εἰς
τοῦτο ὁ ἀρμόζων χαρακτηρισμός, ληφθεὶς ἐκ τοῦ ἔργου τὸ ὄποιον ἡσκησεν ὁ εἰς προε-
δρεύων, καταλαμβάνων τὴν θέσιν τῶν ἀπόντων Ἀποστόλων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐπιλε-
γεὶς δὲ μεταξὺ τῶν «ἡγουμένων» ἢ «προηγουμένων» αὐτῆς «πρεσβυτέρων», οἵτινες
δευτερευόντως ὧνομάζοντο καὶ «ἐπίσκοποι». (Τὸ «προεστῶτες τοῦ Ἰουστίνου» καὶ τὸ
«προεστῶτες πρεσβύτεροι» θὰ μελετηθῶσι).

Τρίτον κατέστη φανερόν ὅτι ἡ Ἐκκλησίᾳ ἐκτὸς τῶν Ἀποστόλων ἀπὸ τῶν
πρώτων ἡμερῶν αὐτῆς εἶχε παραλλήλως ὡς λειτουργούς α' χαρισματούχους καὶ β')
μονίμους λειτουργούς ήτοι: διακονοῦντας τραπέζαις, «πρεσβυτέρους» ἐν Τεροσολύμοις,
πρεσβυτέριον ἐν Ν. Α. Μικρασίᾳ, «προϊσταμένους» (ἀλλὰ καὶ χαρισματούχους) ἐν Θεσ-
σαλονίκῃ, πρεσβυτέρους ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἐφέσου, ἔνθα καὶ τὸ πρῶτον εἰσῆλθον
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, (ἐξ Ἀλεξανδρείας ἄρα γε;) οἱ παράλληλοι διὰ τοὺς πρεσβυτέρους
ὅροι, οἵτινες καὶ ἡκολούθησαν πορείαν πρὸς τὴν Δύσιν, «ἐπίσκοποι» καὶ «ποιμένες»,
χαρισματούχους ἐν Κορίνθῳ ὑπὸ ποικίλα δνόματα, ὃν ἀπέμειναν τρία: ἀπόστολοι,
προφῆται καὶ διδάσκαλοι (Διδαχή), ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἐν Φιλίπποις, «κατα-
σταθέντας πρεσβυτέρους» ἐν Κρήτῃ.

Ἡ ἐξέτασις τῆς πορείας τῶν ὅρων καὶ λειτουργημάτων μαρτυρεῖ ὅτι κατὰ τὰ
ἔτη 62 - 96 ἔχομεν «καθεσταμένους πρεσβυτέρους» (Α' Κλήμ. LIV, 2) εἰς δλόκληρον
τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὅτι παραλλήλως ἐχρησιμοποιεῖτο συνήθως ἐνιαίως διὰ τὸν ὅλον αὐτῆ-
ρον ὁ διπλοῦς ὅρος «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι». Εἶναι ὅμως ἀξιονέατος ἵδιαιτέρας ἐξάρσεως, ὅτι
μόνον εἰς ἐν κείμενον, προερχόμενον ἐξ ὀρισμένης περιοχῆς, τῆς Μεταποστολικῆς ἐπο-
χῆς, τὴν «Διδαχήν», εὑρηται μόνος ὁ ὅρος οὗτος. "Οὐθεν ἀπομένει πρὸς ἐρμηνείαν ὁ ὅρος
«πρεσβύτεροι», (ώς ἐπικρατῶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας καθημερινῶς πρὸς χαρακτηρι-
σμὸν τῶν λειτουργῶν αὐτῆς), λαμβανομένων ὑπὸ ὄψιν τῶν ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ καὶ ἐν τῇ Δύ-
σει εὐρισκομένων ἐν χρήσει ὅρων: «ὁ πρεσβύτερος» (Β' καὶ Γ' Ιωάνν.) «συμπρεσβύτερος»
(Α' Πέτ. 5, 1) καὶ τοῦ ἑτέρου γεγονότος, ὅτι οἱ διὰ τῶν δνομάτων ἀπλῶς μνημονεύμενοι
εἴτε ἔκτακτοι ἀποστολικοὶ ἀπεσταλμένοι, (Τιμόθεος, μονιμώτερον, καὶ Τίτος ἐν Κρήτῃ)
καὶ ὁ Ιωάννης «ὁ πρεσβύτερος», ἡσκησαν ἐν τῇ πράξει μονιμώτερον μετὰ τῶν «πρε-
σβυτέρων» καθήκοντα λειτουργῶν «προϊσταμένων τῆς Ἐκκλησίας» (Ποιμὴν Ἐρμᾶ).

"Ενεκα τούτων καὶ τῆς διαφαινομένης συμπαθείας τῶν ἡγετῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δύσεως (ἀπὸ Σμύρνης μέχρι Ρώμης) πρὸς τὸν ὄρον «ὅ πρεσβύτερος» καὶ «οἱ πρεσβύτεροι» καὶ ἔνεκα τῆς βαθείας ταπεινοφροσύνης ἀλλὰ καὶ ἀδικφορίας τῶν ἀνδρῶν τούτων διὰ τοὺς τίτλους (ἔνεκα τούτου ὀλίγιστα ὄνόματα τυχαίως διεσώθησαν) ἐτέθη τὸ ἔρωτημα: μήπως οἱ χριστιανοὶ ἐν τῷ καθ' ἡμέραν βίᾳ ἐμνημόνευον τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ πρεσβυτερίου διὰ μόνου τοῦ ὄνόματος, καθιερώσαντες οὕτω νέαν συνήθειαν (ὅ Ιγνάτιος καὶ ὁ Πολύκαρπος ἀνενέωσαν τὴν Παύλειον συνήθειαν τοῦ ὄνόματος ἐν ἀρχῇ τῆς ἐπιστολῆς) ἐξάρουσαν ἐν τῇ περιοχῇ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐκ τοῦ ἀνωνύμου πλήθους πρεσβυτέρων τὸν ἕνα; Ποίας ἐνδείξεις παρέχουν ἔπειτα αἱ πηγαὶ διὰ τὸ βασικὸν θέμα τῆς ἀρχαιότητος τοῦ α' καὶ πλήρους Ιερατικοῦ βαθμοῦ: ποῦ, πότε καὶ διατὰ ὡνομάσθη ὁ ἐπὶ κεφαλῆς «τοῦ πλήθους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας «ὅ ἐπίσκοπος»; Ἄρα γε δυνάμεθα νὰ ἴσχυρισθῶμεν ὅτι εἰς τὸν πληθυντικὸν «οἱ πρεσβύτεροι» δύναται εἰς ὧδισμένας περιπτώσεις νὰ θεωρηθῇ ὡς βέβαιον, ὅτι ὑπῆρχε καὶ ὁ εἰς προεστώτις, ὅστις ἐν ἀρχῇ δὲν ἐφαίνετο; Ταῦτα τὰ ἐπὶ μέρους προβλήματα ὡδήγησαν ἡμᾶς εἰς νέαν ἔρευναν, ἀρξαμένην κατὰ τὸ 1944 καὶ περατωθεῖσαν εἰς τὰ κύρια αὐτῆς σημεῖα κατὰ τὸ 1947, ὅτε καὶ συνετάξαμεν τὸν ἐν τῷ Γ' τόμῳ περιλαμβανούμενον πίνακα. Ἐν αὐτῷ ἀφ' ἐνὸς μὲν ἀποτυποῦνται αἱ πηγαί, ὡστε νὰ δύναται τις ἀμέσως νὰ ἐλέγῃ τὰ λεγόμενα ἀν εἰναι ἀκριβῆ, ἀφ' ἐπέρου δὲ διὰ τῆς ἐρυθρᾶς μελάνης ἡ ἐξέλιξις καὶ ἀρχαὶ σύνδεσις τῶν πηγῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, διότι τὸ ἐσχατον συμπέρασμα τῆς παρούσης μεγάλης καὶ ἐργάδους φιλολογικοῦτορικῆς ἐρεύνης¹ εἰναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶχεν ἐξ ἀρχῆς ἀποκτήσει χαρισματούχους λειτουργούς, μὴ ἀποτελοῦντας ὅμως ὀργάνωσιν καὶ παραλλήλως μονίμους (ἀπὸ τοῦ 42 - 62 μ.Χ.) λειτουργούς, ἀποτελοῦντας ὅμως ὀργάνωσιν, ἃς ἡ ἐμφάνισις καὶ ἐσωτερικὴ διαμόρφωσις ἐξηρτήθη ἐκ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν, αἵτινες διεμόρφωσαν ἰδίας συνηθείας ἐν Ἀνατολῇ καὶ ἀλλας ἐν τῇ Δύσει.

B. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ (156 → 34)

§ 9. Ἀρχαιότης καὶ μορφὴ ἐμφανίσεως τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ.

A'. Ἀνατολή.

Εἰς τὸν Γ' τόμον τῆς κυρίας ἐρεύνης ἀκολουθῶ νέαν μέθοδον, ἀρχόμενος ἀπὸ τὰ σαφῆ καὶ ἀσφαλῆ καὶ κατευθυνόμενος πρὸς τὰ ἀσαφῆ καὶ ἐπισφαλῆ (110 → 70), προσπαθῶ νὰ ἐρμηνεύσω τὰ σκοτεινὰ σημεῖα καὶ δὴ τὸ ποῦ κεῖται ὁ εἰς ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν ἐναπομένοντα αἰνιγματώδη ὄρον πρὸς χαρακτηρισμὸν

¹ Οιαδήποτε δογματικὴ - ἐκκλησιαστικὴ προϋπόθεσις ἀπεκλείσθη ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῇ ἡμετέραν ἔρευναν.

τῶν λειτουργῶν, τῶν φερομένων χαρακτηριστικῶς ὑπὸ τὴν μορφὴν «καθεστάμενοι πρεσβύτεροι», δόντος φαίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως θεμελιῶν τὴν συλλογικὴν ὀργάνωσιν τοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχων πρὸς τὴν ἐν τῷ λεγομένῳ «μοναρχικῷ ἐπισκοπικῷ Πολιτεύματι» ὑπαρξίν τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς Ἱερωσύνης (ἐπισκόπου, πρεσβυτερίου καὶ διακόνων).

Τοῦ ἦδη φανερὸν ὅτι ἔδει νὰ ἀρχίσω ἀπὸ νέαν ἔξονυχιστικὴν ἔξετασιν τοῦ Ἰγνατίου, δόντος φωτίζει πρῶτος τὴν σκοτεινὴν ἐποχὴν (62 - 110) μὲ τὰ δεδομένα, ἀτινα παρέχει τὸ ἡμέτερον ὑλικόν. Ἡ ἀναζήτησις τῶν σχέσεών του, τῶν φιλολογικῶν, πρὸς τὸν Πολύκαρπον καὶ πρὸ πάντων πρὸς τὰ λοιπὰ κείμενα (Α' Κλήμ. κλπ.) θὰ ἀπετέλει τὸν ἐπόμενον σταθμόν. Ἔπειτα ἥτο φανερὸν ἐπίσης, ὅτι ἀπαντα τὰ στοιχεῖα τῆς ἔξελιξεως δὲν πρέπει νὰ εἴχον ἀπολεσθῆ εἰς τὴν περιοχήν, ἡ ὁποία ἡγήθη τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς καταστροφῆς τῶν Ἱεροσολύμων (70 μ.Χ.) καὶ ὅτι ἐπρεπε νὰ θεωρηθῶσι βαρυσήμαντα τὰ ἔχης γεγονότα:

1ον) ὅτι ἡ μεγάλη Ἱεραποστολὴ ἐν τῷ Ἐλληνορωμαϊκῇ Οἰκουμένῃ, ἡ διὰ τοῦ Παύλου κυρίως ἀσκηθεῖσα, ἥρξατο ἀφοῦ πρότερον ἔξησφαλίσθη διὰ τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου κυρωθεῖσα Οἰκουμενικότης τοῦ Χριστιανισμοῦ.

2ον) ὅτι ἡ Ἐλληνικὴ αὕτη Ἐκκλησία ἐδημιούργησε τὸν ὄρον Χριστιανὸς καὶ ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ἰγνάτιος καὶ τοὺς ὄρους «Χριστιανισμὸς»¹ καὶ «Καθολικὴ Ἐκκλησία». Τὸ Ἐλληνικὸν πνεῦμα ἐν τῇ εὐστροφίᾳ του ἐπλασεν ἐνταῦθα τοὺς ἀρμόζοντας ὄρους πρὸς χαρακτηρισμὸν τοῦ ἔργου καὶ τῶν σκοπῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν μερῶν τῆς. «Οὗθεν ἔνεκα τούτων καὶ κατ' ἀκολουθίαν τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ ὄρος «ὅ ἐπίσκοπος» ἐμαρτυρεῖτο ὡσαύτως ὡς καθιερωμένος ἐν Ἀντιοχείᾳ καὶ ἐν μεγάλῳ μέτρῳ ἐν Μ. Ἀσίᾳ, καθίστατο ὡσαύτως φανερόν ὅτι ἡ Ἀντιόχεια πρέπει νὰ ἐπρωτοστάτησεν εἰς τὴν καθιέρωσιν καὶ τοῦ τετάρτου καὶ σημαντικωτάτου τούτου ὄρου ἐν τῷ πολιτεύματι τῆς Ἐκκλησίας.

3ον) Ἡτο ὅμως ὡσαύτως ἐκ τῆς πρώτης μελέτης φανερὸν ὅτι ἥτο φυσικὸν νὰ ἔχωμεν εἰς τὴν εἰρημένην περιοχὴν ραγδαιιοτέραν ἔξελιξιν τῶν μορφῶν ἐν τῇ ὄρατῇ Ἐκκλησίᾳ διὰ τρεῖς λόγους: 1ον) τοῦ ἔργου τῆς Καθολικῆς Ἱεραποστολῆς, 2ον) τῆς ἀνωτέρω σημειωθείσης πρωτοβουλίας τοῦ Ἐλληνικοῦ πνεύματος καὶ 3ον) τῶν ἀρχῶν τῶν αἱρέσεων, αἵτινες ἐπέβαλον μείζονα συγκέντρωσιν «τοῦ πλήθους», ἥτοι τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ περὶ τὸν ἡγέτην, ἐπόπτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Συρίας καὶ τῆς Ἱεραποστολῆς αὐτῆς.

¹ Ἐν ἀντιθέσει καὶ πρὸς τὸν Ιουδαισμόν, Μαγν. X, 1 - 3. Ρωμ. III, 3. Φιλαδελφ. VI, 1.

α) "Ερευνα τοῦ Ἰγνατίου καὶ αἱ μαρτυρίαι αὐτοῦ περὶ τῆς ἀρχαιότητος τοῦ θεομοῦ τῶν ἐπισκοπῶν.

1) Συνήθως λέγεται, ἐσφαλμένως βεβαίως, ὅτι μόλις ἐν ἀρχῇ τοῦ β' αἰώνος ἔχομεν ἐπισκόπους καὶ τοῦτο ἐπειδὴ ἔγραψεν ὁ Ἰγνάτιος περὶ τὸ 110, προσπαθῶν νὰ ἐνισχύσῃ τὸν βαθμὸν τοῦ ἐπισκόπου. Ἀλλ' ὁ Ἰγνάτιος ἥτο τότε περίπου 70 ἔτῶν, ἀρα εἶναι μάρτυς δύο γενεῶν καὶ δὴ τῆς σκοτεινῆς ἐποχῆς 60 - 110. Διὰ τούτου φθάνομεν ἀνέτως εἰς τὸ τέρμα τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς (60 - 70 μ.Χ.), ὅτε ὁ Ἰγνάτιος ἥτο 20 - 30 ἔτῶν.

2) Τὸπερ τῆς ἀρχαιότητος συνηγορεῖ περαιτέρω ὅτι ἐν Μ. Ἀσίᾳ μαρτυροῦνται ὡς ὑφιστάμεναι ἀπὸ ἵκανοῦ χρόνου (ὡς ἐκφράζεται ὁ Ἰγνάτιος εἶναι φανερόν, ὅτι ἐνισχύει τὸ ὑπάρχον καὶ δὴ ἐν τῇ Πχυλείᾳ κοινότητι τῆς Ἐφέσου, ὅπερ τυγχάνει βαρυσήμαντον) αἱ ἐπισκοπαὶ Ἐφέσου, Σμύρνης, Τραλλεων, Μαγγησίας καὶ Φιλαδελφείας, μεθ' ᾧν ἥλθε τυχαίως εἰς ἐπαφὴν ὁ Ἰγνάτιος. Ή τόσον πυκνὴ ὑπαρξίας ἐπισκοπῶν συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς γνώμης, ὅτι καὶ ἀλλαι πόλεις, ὡς ἡ Πέργαμος, αἱ Σάρδεις καὶ ἡ Λαοδίκεια (ἥ σειρὰ τοῦ Ἱωάννου ἐν τῇ Ἀποκαλύψει πιθανῶς ἔχει σημασίαν Ἐφεσος, Σμύρνη) πιθανώτατα εἶχον τότε ἐπισκοπάς, ἐφ' ὅσον μαρτυροῦνται εὐθὺς ἀμέσως.

3) Ἐφ' ὅσον ἡ Μ. Ἀσία ἡ κατὰ 15 ἔτη τούλαχιστον νεωτέρα ἐν τῷ Χριστιανισμῷ εἶχε τόσας ἐπισκοπὰς καὶ δὴ εἰς οὐχὶ μεγάλην ἀπόστασιν ἀπ' ἀλλήλων, πόσῳ μᾶλλον ἐπρεπε νὰ ἀναμένωμεν τοῦτο ἐν Συρίᾳ. Καὶ δὲν ἐσώθησαν μὲν ὀνόματα ἀλλ' εὐτυχῶς ἐσώθη ἡ βαρυσήμαντος (ὁ Harnack τὴν ἐπρόσεξεν εἰς μίαν ὑποσημείωσίν του ἐν Mission⁴) εἰδησις εἰς τὴν πρὸς Φιλαδελφεῖς ἐπιστολὴν (X, 2) καθ' ἥν, ὅτε συνελήφθη ὁ Ἰγνάτιος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας εὑρέθη ἐν θλίψει ἀνευ ποιμένος, «αἱ ἔγγιστα αὐτῆς Ἐκκλησίαι ἐπεμψαν ἐπισκόπους, αἱ δὲ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους».

4) Ἐπιβεβαιοῦται λοιπὸν ἡ εὐρεῖα διάδοσις ἀπὸ τοῦ τελευταίου τρίτου τοῦ α' αἰώνος τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐπισκοπῶν ἐν Συρίᾳ καὶ Μ. Ἀσίᾳ, δι' ὃ καὶ ἀποκλείεται ὡς τόπος συγγραφῆς τῆς Διδαχῆς ἡ Συρία καὶ δριστικοποιεῖται ἡ Αἴγυπτος, ἐνθα δῆταρχει μέχρι τοῦ 180 μία ἐπισκοπή, ἡ τῆς Ἀλεξανδρείας.

5) Ἐπὶ τῇ βάσει τούτων πιθανολογοῦμεν καὶ τὴν ὑπαρξίαν δλιγωτέρων ἐπισκοπῶν — ἔνεκα τῆς ἐλλείψεως πυκνότητος τῆς διαδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ εἰς τὴν Δύσιν — ἔνεκα τῶν ἐπομένων μαρτυριῶν¹ 1) ἔνεκα τῆς γενικῆς μαρτυρίας τοῦ Ἰγνατίου «οἱ ἐπίσκοποι οἱ κατὰ τὰ πέρατα δρισθέντες ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ εἰσὶ» (III, 2). Ἐὰν δὲν ἥτο γνωστὸς εἰς ὅλην τὴν Ἐκκλησίαν καὶ δὴ διαδεδομένος, πῶς θὰ ἔγραψεν ὁ Ἰγνάτιος τὸ ἀνωτέρω ἀποτελόμενος πρὸς τὴν ἀρχαίαν καὶ δὴ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἐφέσου; ἔπειτα 2) πῶς θὰ ἐτόλμα τὸ Ἰγνάτιος νὰ χαρακτηρίσῃ ἔχατὸν «ἐπίσκοπον Συρίας» (Ρωμ. II, 2), ὅταν γνωρίζωμεν πόσον σπουδαία καὶ θεολογικῶς θεμελιωμένη ἥτο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης; Εἰσέφερε νέον τι εἰς τὰς

άκοας τῶν Ρωμαίων δι τῆς ἀρχαιοτάτης μητρὸς τῶν ἐξ Ἐθνῶν Ἐκκλησιῶν ἐπίσκοπος καὶ δὲν προύκάλεσε ἀντίδρασιν;

6) Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὄρου «ὁ ἐπίσκοπος» διὰ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ὡς καὶ ἡ δημιουργία τοῦ ὄρου «Ἐπίσκοπος Συρίας», οἷονεὶ μητροπολίτης, συνηγοροῦσιν ὥσπερ τῆς ἀρχαιότητος τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐπισκοπῶν. Ἡ δὲ συχνὴ ἐπικοινωνία Ρώμης - Ἀντιοχείας, μαρτυρουμένη ὑπὸ τῆς ἐπιστολῆς προϋποθέτει τὴν γνῶσιν τοῦ θεσμοῦ, ὅπως καὶ ἡ διέλευσις τοῦ Ἰγνατίου ἐκ Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Ἡ ἀνίκανος διὰ νέας δημιουργίας πρακτικὴ καὶ παραδοσιακὴ γενεὰ τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες ἔζησαν κατὰ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους ἥθελεν ἀσφαλῶς ἔξαναστῃ, ἐάν ἐπρόκειτο περὶ οὐσίας καὶ οὐχὶ καθιερώσεως διοικήσεων τῶν παλαιῶν ἀποστολικῶν λειτουργημάτων. Ἡ σιωπὴ ἀποτελεῖ κατάφασιν. Δὲν εἰσφέρει νέον εἰς τὰς ἀκοὰς τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως δι τῆς Ἄγνατιος μὲν ὅσα διδάσκει περὶ ἐπισκόπων.

7) Ἡ ἔναρξις διαμορφώσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἐπισκόπου ἐσημειώθη ἀνωτέρω καὶ προϋποθέτει καὶ αὕτη χρόνον τινὰ αὐτοτελοῦς ἀσκήσεως τοῦ λειτουργήματος (σελ. 28).

8) Τὸ λειτουργημα τοῦ ἐπισκόπου εἶναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τῆς ἡλικίας καὶ ἔρα ἡ αὐτοτέλεια τοῦ βαθμοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ ἥτο γεγονὸς τετελεσμένον πρὸ πολλοῦ χρόνου.

9) Ο τρόπος καθ' ὃν ἐκθέτει τὰ πράγματα δι τῆς Ἄγνατιος δὲν εἰσφέρει νέον τι εἰς τὰς ἀκοὰς τῶν Μικρασιατῶν ἀναγνωστῶν του καὶ δὴ τῶν Ἐφεσίων.

Ἄρα ἡ ἀρχαιότης ἔνεκα τῆς ἐπεκτάσεως (τοῦ Ἐφεσ. III, 2) ἐν τῇ ὅλῃ Ἐκκλησίᾳ τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ παρουσιάζεται ὡς βεβαιότης διὰ τὸ γ' τρίτον τοῦ α' αἰώνος (70 - 100).

Ἄλλα ποία εἶναι ἡ μορφή, ὁρθός ἢν ἐμρανίζεται ὁ ἐπισκοπικὸς βαθμὸς παρὰ τῷ Ἰγνατίῳ καὶ ἐν συναφείᾳ τῷ Πολυκάρπῳ πέρα τοῦ χαρακτηρισμοῦ καὶ τῆς ἔξαρσεως τοῦ βαθμοῦ τοῦ ἐπισκόπου καὶ ποία ἡ θέσις των ἔναντι τοῦ πρεσβυτερίου;

Εἶναι φρονοῦμεν οὐσιῶδες τὸ γεγονός ὅτι εἰς τὴν μοναδικὴν περίπτωσιν, εἰς ἥν ὁ Ἄγνατιος ἀποτείνεται πρὸς πρόσωπον, τ.ε. τὸν Πολύκαρπον, χρησιμοποιεῖ ἐκτὸς ἐκείνων, ἀτινα ἐπροσέξαμεν κατὰ τὴν α' μέθοδον ἐρμηνείας, καὶ τὸ «Πολυκάρπῳ ἐπισκόπῳ Ἐκκλησίας Σμυρναίων». Ἐντεῦθεν συμπληροῦντες τὰ ἀνωτέρω (σ. 24) ὑπεθέσαμεν κατ' ἀρχάς, ὅτι ἡδυνάμεθα νὰ ἀρχιρέσωμεν τὰς λέξεις «ἐπισκόπῳ Ἐκκλησίας» ὡς γνησίως ἰγνατιακὰς καὶ ν' ἀφίσωμεν τὸ «Πολυκάρπῳ Σμυρναίων» (Πρβλ. Μαγγ. XV. ἔνθα «Πολ. ἐπιτικ. Σμυρναίων») ὡς ἐκπροσωποῦν τὴν μορφήν, ὁρθός ἢν ταχέως ἤρχιτε νὰ φέρεται μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν τὸ ὄνομα τοῦ προεστῶτος ἢ ἐπισκοποῦντος πρεσβυτέρου. «Οθεν ἀνεζητήσαμεν εἰς τὰς μεταγενεστέρας πηγὰς παραδείγματα, καθ' ἡ ἀνωτέρω ὑπόθεσις ἡμῶν ἡδύνατο νὰ ἐπιβεβαιωθῇ διὰ τῆς ἐν συνεχείᾳ μνείας τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ ὀνόματος τῶν πολιτῶν καὶ εὔτυχῶς εὑρομεν τὸ

όνομα τοῦ Μελίτωνος Σάρδεων σχεδὸν συγχρόνου τοῦ Πολυκάρπου ἔχον οὕτω: «Μελίτων Σαρδιανῶν ἐπίσκοπος». Σημειωτέον δὲ ὅτι παρὰ τοῖς χριστιανοῖς τῆς Ἀνατολῆς παρέμεινε συνήθεια τῆς ἀπλῆς μνείας τοῦ ὄνοματος τοῦ ἐπισκόπου. Ἐκ τούτου διετύπωσα νέον ἐρώτημα: Διατὶ οὐδέποτε ἐτέθη τὸ ἐρώτημα, πόθεν προῆλθεν ἡ φιλολογικὴ μορφὴ τῆς ὑπογραφῆς τῶν ἐπισκόπων καὶ ποίᾳ εἶναι ἡ μορφὴ ταύτης μέχρι καὶ τῆς α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου συμπεριλαμβανομένης; Ἐκ τῆς ἐρεύνης κατέληξα εἰς τὰ ἐπόμενα συμπεράσματα:

1^{ον}) ὅτι ἐνωρίτατα καὶ πρὸ τῆς καθιερώσεως τοῦ ὄρου «ὁ ἐπίσκοπος» ἥρχισεν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἡ συνήθεια τῆς συνδέσεως τοῦ διακρινομένου ὄνοματος τοῦ «προεστῶτος» ἢ «ἐπίσκοποῦντος πρεσβυτέρου» μετὰ τοῦ ὄνοματος τῶν πολιτῶν· «Πολύκαρπος Σμυρναίων», «Μελίτων Σαρδινῶν», «Ἴππολυτος Ρώμης»¹ κλπ.

“Ωστε ἡ ἀρχικὴ μορφὴ (*Urform*) συνεπληρώθη καὶ εἴτα ἐτροποποιήθη σὺν τῇ παρόδῳ τοῦ χρόνου καὶ ἐνεκα τῆς ἐπεκτάσεως καὶ τοῦ ἐντεῦθεν περιορισμοῦ εἰς τὰς πόλεις καὶ κωμοπόλεις τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐπισκοπῶν διὰ τῆς τοποθετήσεως τοῦ ὄνοματος τῆς πόλεως, ἔνθα ἡ ἐπισκοπή, ἀντὶ ἐκείνου τῶν πολιτῶν. Εὔτυχῶς ἡ ἀποψίς αὗτη κυροῦται οὐ μόνον ἐκ τῶν παλαιοτάτων κειμένων, ἀλλὰ καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ὑπογραφὴ τῶν ἐπισκόπων προῆλθεν ἐκ ταύτης τῆς ἀρχικῆς καὶ διὰ τοῦτο ἀπολύτως ἐπιβληθείσης μορφῆς (δὲν εὑρέθησαν ἐπώνυμα πρὸ τοῦ ιε' αἰῶνος), δι' ἀντιστροφῆς ὅμως τῆς σειρᾶς τῶν ὀνομάτων 'Αλεξανδρείας Ἀλέξανδρος (*patrum Nicaeorum* πομīna ὑπὸ Gelzer, σ. 61). Ή σειρὰ αὕτη τῶν ὀνομάτων εἶναι ἡ συνήθης εἰς τοὺς εὐτυχῶς διασωθέντας καταλόγους τῆς α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (αὐτόθι 220 ὄνοματα περίπου) εἰς Λατινικήν, Ἑλληνικήν, Κοπτικήν, Συριακήν, Ἀραβικήν καὶ Ἀρμενικήν. Εἴναι τυχαῖον ὅτι οὕτως ἐστάθησαν τὰ ὄνοματα τῶν ἐπισκόπων; Ό ἐκτενέστερος τύπος τοῦ Ἱγνατίου εὑρίσκεται εἰς τὰς ἐπομένας συνόδους. Ή τελικὴ καθιερώσις τοῦ ὄρου «ὁ ἐπίσκοπος» προσέθηκε τὸ ἀρθρον π. χ. «ὁ Ἀθηνῶν...» (τάδε) καὶ ἡ ἀρχικὴ ὠσαύτως μορφὴ «Πολύκαρπος Σμυρναίων» ὠδήγει ἐνεκα τοῦ ἔργου εἰς τὴν καθιέρωσιν τοῦ ὄρου «ὁ ἐπίσκοπος». 'Αλλ' εἰς τὴν καθιέρωσιν τῆς συνηθείας συνέβαλεν ὁ χρόνος.

Εὔτυχῶς ὅμως καὶ ὁ Πολύκαρπος, γράφων πρὸς Φιλιππησίους, προσέφερε καὶ ἄλλον τύπον ἐμφανίσεως τοῦ ἐπισκόπου, ἐπιβεβαιοῦντα τὴν κατ' ἀρχὴν χρῆσιν μόνον τοῦ ὄνοματος, (ἐξυπακουομένου τοῦ ὄνοματος τῶν πολιτῶν) καὶ δὴ ἐν συναφείᾳ μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου. Τοῦτο τὸ σημεῖον ὀδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τὸ ἔτερον ἐπίμαχον σημεῖον τῶν σχέσεων Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἐν τῷ πολιτεύματι τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας.

¹ 'Ἐπὶ τῇ βάσει τούτων δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι οἱ σύγχρονοι τοῦ Κλήμεντος ἔλεγον· «Κλήμης ὁ Ρωμαίων», τ.ε. ὁ προεστός πρεσβύτερος, ὁ ἐπίσκοπὸν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὰς ἔξω πόλεις, «ἐκείνῳ γὰρ ἐπιτέτραπται». (Ποιμ. Ἐρμᾶ).

Τὸ θέμα αὐσία καὶ μορφὴ τῶν λειτουργημάτων ἐτέθη καὶ πάλιν ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸν Ἰγνάτιον καὶ τὸν Πολύκαρπον, ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ κείμενα καὶ δὴ καὶ τὰ δυσερμήνευτα τῆς Δύσεως.

§ 10. Ἡ φερομένη ἐν ταῖς πηγαῖς διαφορὰ ἐν τῷ ἀρχεγόνῳ πολιτεύματι τῆς Ἐκκλησίας, ἥτοι ἡ λεγομένη διπλῇ ὁργάνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως κατὰ τὴν Μεταποστολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐποχήν.

α) Ὁ Πολύκαρπος καὶ ἡ σπουδαιότης του ὡς ιρίκου μεταξὺ Ἀνατολῆς (*Ἰγνατίου*) καὶ Δύσεως (Σμύρνη - Φίλιπποι).

Ἄνωτέρω ἐσημειώθη ἡδη ποιὸν ὑπῆρξε τὸ θεμελιώδες φιλολογικοῦστορικὸν σφάλμα τοῦ Harnack: 'Ο Πολύκαρπος ἀποστέλλων τὰς ὑπὸ τῶν Φιλιππησίων ζητηθείσας ἐπιστολὰς τοῦ Ἰγνατίου γράφει (κεφ. XIII, 2), δτὶ αὗται «ὑποτεταγμέναι εἰσὶ τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ... ὡν μεγάλα ὡφεληθῆναι δυνήσεσθε, περιέχοντι γὰρ πίστιν καὶ ὑπομονὴν καὶ πᾶσαν οἰκοδομὴν τὴν εἰς τὸν Κύριον ἀνήκουσαν». Συμπεράσματα (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Harnack καὶ τὸν W. Bauer, Kommentar, σ. 284).

1ον) Ὁ Πολύκαρπος λοιπὸν ἀποδέχεται πᾶν ὅτι γράφει ὁ Ἰγνάτιος περὶ τῶν τριῶν Ἱερατικῶν βαθμῶν καὶ δὴ τοῦ ἐπισκόπου δι' ὃ καὶ δὲν χρείζεται νὰ ἐπαναλάβῃ τι.

2ον) Ὁ γνωστὸς εἰς τοὺς Φιλιππησίους, διότι διῆλθεν ἔκειθεν, Ἰγνάτιος ὡς ἐπίσκοπος καὶ δὴ Συρίας δὲν προκαλεῖ σχόλιόν τι, διότι ἐμφανίζεται οὕτως ἐν τῷ μέσῳ ἔκεινης τῆς Ἐκκλησίας, ἥτις, οὕτω Παύλειος, φέρεται ἐκ πρώτης ὄψεως ὡς ἔχουσα πρότερον καὶ νῦν συλλογικὸν ὅργανον διοικήσεως (νῦν πρεσβυτέρους καὶ διακόνους ἀντὶ τοῦ «ἐπισκόπους» καὶ «διακόνους» τοῦ Παύλου). Εἶναι ταῦτα τυχαῖα; Οὔτε ὁ Πολύκαρπος οὔτε οἱ Φιλιππησίοι ἔκαμπαν σχόλιόν τι, διότι ἐπρόκειτο περὶ κοινοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ θεσμοῦ.

3ον) Ὁ Πολύκαρπος ὁ ἐμφανιζόμενος, ὡς εἰδόμεν, παρ' Ἰγνατίῳ συμπαθεῖ μᾶλλον τὸν ὄρον ὁ Πρεσβύτερος, ἐπιβεβαιώνει δὲ τοῦτο ἐν τῇ ἐπιγραφῇ πρὸς Φιλιππησίους: «Πολύκαρπος καὶ οἱ σύν αὐτῷ πρετβύτεροι τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ κλπ.». Ἄρα θεωρεῖ ἔκατον ὡς «συμπρεσβύτερον», τίτλον δὲν ἔχομεν ἡδη γνωστὸν ἀπὸ τῆς Α' Πέτρου, Ἄρα γνωστὸν ἐν Μ. Ἀσίᾳ, ἔνθα καὶ τὸ «ὁ πρεσβύτερος» τοῦ Ἰωάννου (β' καὶ γ' ἐπιστολὴ). Ζήτημα λοιπὸν θέσεως ἡ ὅπερ χειρότερον ἀγνοίκις τοῦ θεσμοῦ τῶν ἐπισκοπῶν ἐν τῇ Δύσει (ἐν Φιλίπποις καὶ Ρώμῃ) δὲν γεννᾶται, ἀλλ' ἀπλῶς ἐπιβεβαιοῦται ἡ συμπάθεια, ἡ διαπιστωθεῖσα ἐν τῇ Δύσει πρὸς τὸν ὄρον «ὁ πρεσβύτερος».

4ον) Ἀλλὰ μήπως γεννᾶται πρόβλημα ἐκ τοῦ γεγονότος δτὶ δὲν μνημονεύεται ὅνομα ἐπισκόπου ἐν Φιλίπποις διὰ τὸν χρόνον τῆς συγγραφῆς; Ὅπηρχεν ἡ δὲν ὑπῆρ-

χειν ἐπίσκοπος ἐν Φιλίπποις; Τὸ τιθέμενον πρόβλημα εἶναι δυσχερέστατον, ἀλλὰ πρέπει νὰ λυθῇ οὐχὶ διὰ τῆς ἀποδοχῆς ὅτι δὲν εἶχε τὸν θεσμὸν ἡ ἀπὸ 60 ἑτῶν Ἐκκλησία τοῦ Παύλου, ἐν ᾧ τὸ πρῶτον ἀναφέρονται «οἱ ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι» (ἀνωτ. 3ον). Εἴναι ώσαύτως προφανὲς ὅτι συμπαθοῦσι περισσότερον οἱ Φιλιππήσιοι τὸν ακαθίερωμένον τίτλον «οἱ πρεσβύτεροι». "Οθεν φαίνονται πιθανώτεραι αἱ ὑποθέσεις, εἴτε ὅτι ὁ ἐπίσκοπός των εἶχεν ἀποθάνει, εἴτε, ὅπερ καὶ πιθανώτερον, ὅτι ὁ Οὐάλης «ἀποβληθεῖς», ἔνεκα καταχρήσεως τῆς θέσεως του, ἦτο «ὁ πρεσβύτερος» ἐπισκοπῶν. "Ενεκα τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ λατινικὴ δὲν ἔχει ἀρθρον τὸ χωρίον δὲν εἶναι εἰς ἡμᾶς σαφές, ἐὰν ἦτο πρεσβύτερος ἡ «ὁ πρεσβύτερος», ὁ ὄποιος ἡγγόνησε (ταύτην τὴν φράσιν θεωρῶ χαρακτηριστικὴν) «τὴν θέσιν ἡ ὄποια ἐδόθη εἰς αὐτὸν» (quod sic ignorat is locum) κεφ. XI, 1 ἐν μεταφρ. εἰς τὸν γ' τόμ. σελ. 19 τῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλ. Συγγραφέων τῆς Ἀποστολ. Διακονίας).

5ον) 'Η ἀρχαία εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας σύνδεσις ἐπισκόπου μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου ἔφθασεν (Ἀποστ. Σύνοδος) εἰς τὴν ἐμφάνισιν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ, ἥτις ἔρμηνεύει μετὰ τῶν ἀνωτέρω («συμπρεσβύτερος») ὅχι μόνον τοῦ Πολυκάρπου τὴν ἐπιστολήν, πληρέστερον, ἀλλὰ τὴν ἐν τῇ Δύσει ἀπλῆν μνείαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Κλήμεντος, πρὸ «τῶν προϊσταμένων τῆς Ἐκκλησίας πρεσβυτέρων» τῆς Ρώμης (Ποιμ. Ἐρμᾶ) καὶ πρὸ πάντων τὸ βαρυσήμαντον καὶ μηδέποτε παρατηρηθὲν γεγονὸς ὅτι, ἐνῷ ἔχομεν «Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι», δὲν ἔχομεν «Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι», διότι καθ' ἡμᾶς, ὅταν ἔχωμεν μνείαν τοῦ ὀνόματος τοῦ προεστῶτος καὶ ἐπισκοποῦντος πρεσβυτερίου, οἱ πρεσβύτεροι δὲν δύνανται μόνοι νὰ ὀνομασθῶσιν ἐπίσκοποι, διότι ὁ ὄρος «ἐπίσκοποι» χρησιμοποιούμενος κατ' ἔξοχὴν μετὰ τοῦ «διάκονοι» διὰ τὸν ὅλον αληθῆν, ἀλλὰ σπανιώτερον, ὡς εἰδομεν, ἦτο καὶ δηλωτικὸς διὰ τὸ «συναμφότερον», ὅπως ὁ ὄρος «οἱ πρεσβύτεροι» ἐν τῇ β' περιπτώσει (ἀνωτ.) εἶχε τὴν ἔννοιαν: δ συμπρεσβύτερος μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, ὡς σήμερον: ὁ ἐπίσκοπος μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου.

'Η μνεία τοῦ ὀνόματος (μετὰ τῶν πρεσβυτέρων) ἀφαιρεῖ ἀπὸ τοὺς τελευταίους τὸν ἐξ αὐτῶν κατ' ἔξοχὴν προεστῶτα πρεσβύτερον, τὸν ἐν τοῖς πράγμασιν: τ. ἔ. ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ ἐξω ταύτης ἐν τῇ Ἱεραποστολῇ (τὸ ἐπίσκοπος Συρίας ὀδηγεῖ εἰς τὴν ἀναθεώρησιν τῶν λόγων τῆς καθίερωσεως τοῦ ὄρου «ὁ ἐπίσκοπος» ἐν Ἀντιοχείᾳ), ἐπίσκοπον. Τὸ σφάλμα, ὅπερ διέπραξα τῷ 1947 εἰς τὸν πίνακα τοῦ γ' τόμου, σημειώσας «Κλήμης, ἐπίσκοποι, διάκονοι», ἐπεβεβαίωσε τῷ 1955 τὴν ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσαν θεωρίαν. Εἰς τὰς πηγὰς ὑπάρχουσι μόνον τὰ ἐξῆς: «Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι» καὶ «Κλήμης ...οἱ πρεσβύτεροι προϊστάμενοι τῆς Ἐκκλησίας». "Αρα δὲν ὑπάρχει ἀντίθεσις οὐσίας μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἀλλὰ συνηθείας ὅσον ἔρχομεντα ἐξ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμάς, πρότερον καὶ μέχρι τοῦ Ειρηναίου,

ἐπὶ τοσοῦτον βλέπομεν ἀτονοῦσαν τὴν καθιέρωσιν τοῦ ὄρου «ὅ ἐπίσκοπος» ἔναντι τοῦ «ὅ πρεσβύτερος», ὅπερ ἐκράτησε μακρότερον εἰς τὴν Δύσιν, ἵτις παρέλαβε πάντας τοὺς ὄρους ἐξ Ἀνατολῆς: Ἐκκλησίᾳ, οἱ πρεσβύτεροι, «ὅ ἐπίσκοπος» κλπ. Ὁθεν τὸ «οἱ πρεσβύτεροι» καὶ δευτερεύοντας τὸ «ἐπίσκοποι» ἀποτελεῖ ἓν ὄνομα διὰ τὰς δύο τάξεις λειτουργῶν: «διὰ τὸν ἐπίσκοπον καὶ τὸ πρεσβυτέριον», ἔνεκα, ἐπαναλαμβάνομεν, τοῦ στενοῦ δεσμοῦ των ἐν τῇ διοικήσει τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ὄνομάτων («συμπρεσβύτερος»).

β) Ὁ Ἰγνάτιος, «τὸ πρεσβυτέριον» καὶ «ὅ ἐπίσκοπος» ἐν Ἀρατολῇ καὶ Δύσει καὶ ἡ λύσις τῆς φερομένης διαφορᾶς ἐν τῷ Πολιτεύματι.

Εἰς τὸν πίνακα (ἀνωτ. σελ. 17) ἐσημειώσαμεν τρία σχήματα, ἀτινα ἐξηγάγομεν ἀπὸ τὸν Ἰγνάτιον. Εἰς ταῦτα προσετέθησαν νῦν ἀλλα δύο: ἥτοι τὸ 4) ἡ ἀπλῆ μνεία τοῦ ὄνόματος τὸ καὶ 5) ἡ μνεία τοῦ ὄνόματος μετὰ τοῦ ὄνόματος τῶν πολιτῶν, ἐνῷ ἐκ τοῦ Πολυκάρπου ἐξῆχθη 6) ἡ ἐμφάνισις τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου. Ἄλλ' ὁ νέος οὗτος τύπος παραστάσεως ἐν τῇ ἐπιστολογραφίᾳ τῶν δύο βαθμῶν καὶ τῆς σχέσεως πρὸς ἀλλήλους θέτει καὶ πάλιν τὸ θέμα οὐσία καὶ μορφὴ τῶν δύο λειτουργῶν καὶ παρ' Ἰγνατίῳ. Εἶναι δὲ εὐτύχημα ὅτι μία σειρὰ χωρίων τοῦ Ἰγνατίου, ὡν προηγοῦνται δύο, ἀτινα πρέπει νὰ χαρακτηρισθῶσιν ὡς κλασσικά, παρουσιάζουσιν, ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὄποιον διεπιστώσαμεν ὡς ὑπάρχον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ δὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἐν τῇ Δύσει εἴτε διὰ τῶν κοινῶν ὄνομάτων «οἱ πρεσβύτεροι» ἢ «οἱ πρεσβύτεροι - ἐπίσκοποι» εἴτε εἰς τὸ μεταίχμιον Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως (Πολύκαρπος), ὑπάρχει ἐν τῇ οὐσίᾳ εἰς τὸν Ἰγνάτιον.

Οὕτως ὁ Ἰγνάτιος 1^{ον}) πρὸς Ἐφεσίους γράφων λέγει: «ὅθεν πρέπει ὑμῖν συντρέχειν τῇ τοῦ ἐπισκόπου γνώμῃ, ὅπερ καὶ ποιεῖτε. τὸ γὰρ ἀξιονόμαστον ὑμῶν πρεσβυτέριον, τοῦ Θεοῦ ἀξιον οὗτως συνήρμοσται τῷ ἐπισκόπῳ ὡς χορδαὶ κιθάρᾳ». (πρβλ. Μαγν. VI, 1-2 καὶ VII, 1. Τράλλ. II, 2), διὸ καὶ ἀνήκει ἀμφοτέροις ἡ ὑποταγὴ (πρβλ. αὐτόθι III, 1, XII, 2, καὶ XIII).

2^{ον}) Πρὸς Φιλαδελφεῖς γράφων λέγει τὰ ἐξῆς ἀξιοσημείωτα ὡς συνδέοντα τοὺς λειτουργοὺς μετὰ τῆς θείας Εὐχαριστίας: «Σπουδάσατε οὖν μιᾳ εὐχαριστίᾳ χρῆσθαι· μίᾳ γάρ σάρξ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ. Χριστοῦ καὶ ἐν ποτήριον εἰς ἔνωσιν τοῦ αἵματος αὐτοῦ· ἐν θυσιαστήριον, ὡς εἰς ἐπίσκοπος ἄμα τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ τοῖς διακόνοις». (IV). (πρβλ. VIII, 1. Σμυρν. VIII, 1).

Συμπέρασμα. Παρ' Ἰγνατίῳ ὁ ἐπίσκοπος δὲν εἶναι μονάρχης, ἀλλ' ὁ πρῶτος καὶ ἀπαραίτητος ἡγέτης τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὄρατὴ κεφαλὴ αὐτῆς, ἀλλ' ἔχει ὡς ἀπαραίτητον συμβούλιον τὸ πρεσβυτέριον. Ὅθεν ὁ Ἰγνάτιος διὰ νὰ παραστήσῃ τὴν ἐνότητα ταύτην ἐπισκόπου καὶ πρεσβυτερίου εὗρε τὸν ἴσχυρότερον καὶ ἐκφραστι-

κάντερον σύνδεσμον, ποὺς ὑπάρχει εἰς τὴν Ἑλληνικὴν τὸ «ἄμα». (Τὸ zusammen τῶν Γερμανῶν, W. Bauer, ἔνθ' ἀνωτ. σ. 257, δὲν ἐκφράζει τόσον δραστικῶς τὸ πρᾶγμα). Ἐκεῖνο ὅπερ ἐκφράζει ἡ Δύσις διὰ τῆς λέξεως «οἱ πρετβύτεροι» ἦ, ὅπερ καὶ πιθανώτερον, «ἐπίσκοποι», ὁ Ἰγνάτιος τὸ ἐκφράζει κατηγορηματικῶς διὰ περιφράσεως. Ἀρα ἡ περὶ «μοναρχικοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος» παρ' Ἰγνατίῳ κρατοῦσα θεωρία εἶναι ἐσφαλμένη καὶ διότι βιάζει τὰ κείμενα¹.

'Αλλ' ὁ Ἰγνάτιος εὔτυχῶς γνωρίζει τὴν Α' Κλήμεντος, ἣν καὶ ἐπιδοκιμάζει, ὅπως καὶ οἱ Ρωμαῖοι γνωρίζοντες τὸν ἐπίσκοπον Ἰγνάτιον καὶ δὴ ὡς «ἐπίσκοπον Συρίας» διὰ τῆς σιωπῆς των ἐπιδοκιμάζουσιν. (Ἔγν. πρὸς Ρωμαίους III, 1 «ἄλλους ἐδιδάξατε»). Γνωρίζει καὶ τὰς συνηθείας τῆς Δύσεως (ἀνωτ. σ. 27), δι' ὃ καὶ γράφει «μνημονεύετε ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν τῆς ἐν Συρίᾳ Ἐκκλησίας, ἥτις ἀντὶ ἐμοῦ ποιμένι τῷ Θεῷ χρῆται, μόνος αὐτὴν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπισκοπήσει» (IX, 1).

§ 11. Σύνοψις τελικῶν συμπερασμάτων.

Κατὰ ταῦτα τὰ τελικὰ συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης, ὡς δύνανται ταῦτα νὰ διατυπωθῶσι σήμερον, εἶναι τὰ ἔξι:

α) Ἡ ἀρχέγονος Ἐκκλησία παραλλήλως πρὸς τοὺς χαρισματούχους ἔξελεξε καὶ διὰ τῶν Ἀποστόλων «κατέστησε» ταχέως μονίμους λειτουργούς, ἥτοι 1) «διακονοῦντας τραπέζαις» καὶ 2) «πρεσβυτέρους» (Πραξ. ε', 1-7, ια', 30 καὶ ιδ', 23 κλπ.), ὡν οἱ τελευταῖοι ἥρξαντο ἐγκαθιστάμενοι βαθμιαίως εἰς ὅλας τὰς Ἐκκλησίας καὶ ἀναλαμβάνοντες τὴν ὅλην λειτουργικὴν καὶ διοικητικὴν διεύθυνσιν τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐκλεγόμενοι ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν διαδόχων των (Α' Κλήμ. XLIV, 1-3). Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι μετεῖχον ἐξ ἀρχῆς τῆς αὐθεντίας τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τῶν Ἀποστόλων.

β) Οἱ χαρισματοῦχοι τούναντίον ἐκράτησαν εἰς ὀλίγας περιοχάς. Ἐπειδὴ δὲ οὕτοι δὲν ἀπετέλουν κυρίως ὀργάνωσιν, διὰ τοῦτο ἐπεβάλλετο ἡ συνέχισις τῆς «καταστάσεως» «πρεσβυτέρων».

¹ Σχετικῶς πρὸς τὸ βαρυσήμαντον τοῦτο σημεῖον τοῦ ἀρχεγόνου πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ μνημονεύσω ὅσα λέγει ὁ Θεληματικὸς ἐπίσκοπος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ ἐν τοῖς πράγμασι Θεμελιωτὴς τῆς ἀσκήσεως τῆς δικαιοδοσίας τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, ἐρμηνεύων τὴν Α' πρὸς Τιμόθεον (§ 1) εἰς τὴν IA' ὀμιλίαν (Migne 62, 553). Διαλεγόμενος περὶ ἐπισκόπων καὶ χαρακτηρίσας τούτους καὶ εἰπὼν «τίνα μὲν ἔχειν, τίνων δὲ ἀπέχεσθαι χρὴ καὶ τὸ τῶν πρεσβυτέρων τάγμα ἀφείς, εἰς τοὺς διακόνους μετεπήδησε. Τί δήποτε; "Οτι οὐ πολὺ τὸ μέσον αὐτῶν καὶ τῶν ἐπισκόπων. Καὶ γάρ καὶ αὗτοὶ διδασκαλίων εἰσὶν ἀναδεδειγμένοι καὶ προστασίαν τῆς Ἐκκλησίας· καὶ ἂ περὶ ἐπισκόπων εἴπε ταῦτα καὶ προειρητέοις ἀριστέοις. Τῇ γὰρ κειροτοιά μόγη ὑπερβεβήκασι καὶ τούτῳ μόνον δοκοῦσι πλεονεκτεῖν τοῖς προειρητέοις».

γ) Εἰς τὴν Ἐφεσον τὸ πρῶτον εἰσῆχθησαν καὶ ἡκολούθησαν τὴν πρὸς τὴν Δύσιν πορείαν τοῦ ὅρου «οἱ πρεσβύτεροι», οἱ βιβλικοὶ ὄροι «ἐπίσκοποι» καὶ «ποιμένες», οἵτινες καὶ παρέμειναν ἐν χρήσει ἐπὶ ὀρισμένον χρόνον καὶ δὴ μόνον εἰς τινας Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ὡς δευτερεύοντες ὄροι διὰ τοὺς αὐτοὺς λειτουργούσι.

δ) Τὸ «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι», ὡς δευτερεύων ἑνιαῖος ὄρος, ὁ ἀποβάτης βιβλικὸς καὶ κρατήσας ἐπ’ ὅλιγον ἐν τῇ Δύσει, παρουσιάζεται ἐν χρήσει, ἔνεκα τῆς Π. Δ. καὶ τοῦ Παύλου, ὡς χρήσιμος εἰς τὴν βιβλικὴν θεμελίωσιν (Α' Κλήμεντος) καὶ τὴν ἑνιαίαν παράστασιν τοῦ ὅλου Ἱερατείου. Οὕτω λύεται ἡ περιώνυμος ἐν τῇ Διδαχῇ μνείᾳ μόνον τοῦ «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι». Διὰ τὴν δικαιοδοσίαν των οὐδὲν λέγομεν ἐνταῦθα.

ε) Ὁ τελικῶς ἀπομένων πρὸς ἑρμηνείαν ὄρος, ὁ κρατήσας ἐν ὅλῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ εἴναι: «οἱ πρεσβύτεροι». Οὗτος παρέσχε μεγίστας δυσχερείας ὅχι μόνον, διότι εἴναι εἰς πληγμονικὸν καὶ παρουσιάζει τὴν Ἐκκλησίαν ἐκ πρώτης ὅψεως διοικουμένην συλλογικῶς, ἀλλὰ καὶ διότι καὶ πρὸ πάντων ἔχρησιμοι ἦθη τετραπλῶς (βλ. ἀνωτ. σ. 24-25).

στ) Διεπιστώθη ὅτι τῶν ἡγετῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἐξήρετο ἐν ἀρχῇ ἐν τῇ περιοχῇ τῆς δικαιοδοσίας των, ἔξω δὲ ταύτης βραδέως καὶ ἀναλόγως τῆς ἀκτινοβολίας τῆς προσωπικότητός των, οὐχὶ δ τίτλος ἀλλὰ μόνον τὸ ὄνομα, ὅπερ ταχέως συνεδέθη μετὰ τοῦ ὀνόματος τῶν πολιτῶν (Πολύκαρπος... Σμυρναίων, Μελίτων Σαρδινῶν) καὶ εἴτα μετὰ ἐκείνου τῆς πάλεως. Ὄπισθε δὲ τόσον ἴσχυρὸς καὶ ἀρχαίας ἡ σύνδεσις αὔτη, ὥστε ν' ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν δύο κυριαρχησάντων τύπων: τῆς ὑπογραφῆς τῶν ἐπισκόπων ἐν ταῖς Συνόδοις καὶ εἴτα ἰδιωτικῶς ἐν τῇ ἀλληλογραφίᾳ (ἐπιγραφὴ ἔνθα ὁ ἀποστολεὺς καὶ ἐν τῇ ὑπογραφῇ): τ' Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρείας καὶ Θεσσαλονίκης Ἀλέξανδρος (Α' Οἰκουμ.). Ἡτο λοιπὸν ἐσφαλμένον ὅτι ἀνεζητήθη ἡ ἀνεύρεσις τοῦ λειτουργήματος «τοῦ ἐπισκόπου» μόνον εἰς τὴν λέξιν «ὁ ἐπίσκοπος». Πρῶτον ὑπῆρξε τὸ λειτουργηματικόν καὶ εἴτα ἐτέθη τὸ ἀρμόζον ὄνομα, ὅπερ βραδέως ἥρξατο ἐπιβαλλόμενον εἰς τὴν Δύσιν.

ζ) Ἐπειδὴ οἱ χριστιανοὶ ἐξυπηρετοῦντο διὰ τοῦ τρόπου τούτου καὶ ἐπειδὴ οἱ πρῶτοι ἡγέται τῶν Ἐκκλησιῶν ἥσαν βαθύτατα ταπεινόφρονες (Α' Κλήμ.) δι' ὃ καὶ δὲν ἡσχολοῦντο περὶ τοὺς τίτλους, πολλοὶ δέ, ἵδιᾳ ἐν τῇ Δύσει, συνεπάθουν πολὺ τὸν ὅρον «ὁ πρεσβύτερος», ἔξ οὖ προηλθεν ὁ ὄρος «συμπρεσβύτερος», ὁ παριστῶν ὡς ἄριστα τὸν σύνδεσμον ἐπισκόπου μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου (ἀρχαιοτέρα μορφή: Ἰάκωβος καὶ πρεσβύτεροι καὶ Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι) διὰ τοῦτο ἐβράδυνε νὰ ἐπικρατήσῃ εἰς τὴν ἀπὸ Δυτ. Μ. Ἀσίας μέχρις Ρώμης περιοχὴν ὁ ὄρος «ὁ ἐπίσκοπος», ἔναντι τοῦ ὅποιου ἥσαν ἄλλως τε διστακτικοὶ πιθανώτατα οἱ Δυτικοί, ἀτε χρησιμοποιουμένου τοῦ ὅρου διὰ τὸν Θεόν καὶ τὸν Χριστὸν (τοῦτο ἐξηκολούθησε νὰ συμβαίνῃ καὶ μετὰ τὰ μέσα τοῦ β' αἰῶνος ἐν Ρώμῃ).

η) Εἴναι ἐξόχως χαρακτηριστικὸν καὶ ἀποφασιστικὸν ὡσαύτως διὰ τὴν λύσιν

τοῦ ἡμετέρου προβλήματος καὶ δὴ διὰ τὸ καίριον ἴστορικὸν σημεῖον αὐτοῦ, τ. ἔ. τὴν ἀρχαιότητα τῆς μορφῆς τοῦ α' ἱερατικοῦ βαθμοῦ, ὅτι ἐνῷ ἐσώμησαν τὰ ὀνόματα ἐπισκόπων μετὰ τοῦ ὅρου «πρεσβύτεροι», οἵτινες ἀναμφισβητήτως ἦσαν προϊστάμενοι τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω τύπον (Κλήμης... πρεσβύτεροι, Πολύκαρπος πρεσβύτεροι κλπ.) οὐδαμοῦ ἐσώθη ὁ τύπος: «Κλήμης-ἐπίσκοποι» ἢ «Πολύκαρπος ἐπίσκοποι» ἢ «Κλήμης ^{ἐπίσκοποι} διάκονοι», διότι δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ (ἀνωτ., σ. 40) ὁ εἰρημένος τύπος. «Ἐνεκα τούτου δὲν ἐσχηματίσθη κατὰ τοὺς ὑπ' ὄψιν χρόνους ὁ ὅρος «συνεπίσκοπος». Οἱ λόγοι καθ' ἡμᾶς εἶναι προφανεῖς ἐκτὸς τοῦ ἀνωτέρω (σ. 40) σημειωθέντος: Ἡ παρουσία τοῦ ὀνόματος ἀφήρει ἀπὸ τὸ πρεσβυτέριον ἐκεῖνον τὸν πρεσβύτερον, ὅστις κατ' ἔξοχὴν ἐπεσκόπει τοῦ ποιμένου, «τοῦ πλήθους» καὶ ὁ ὄποιος ἐδικαιοιοῦτο κυρίως τοῦ τίτλου «ὅς ἐπίσκοπος». Δηλαδὴ ἡ μὴ μνεία τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου ἐπέτρεπε, σπανίως ἀλλως τε, τὴν χρῆσιν μόνου τοῦ ὅρου «οἱ ἐπίσκοποι» διὰ τὸ πρεσβυτέριον, ἐφ' ὅσον ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν ἤννοεῖτο ἡ ὑπάρξις ἐκείνου, τοῦ πρεσβυτέρου, ὅστις ἐπεσκόπει καὶ μάλιστα ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῇ Ιεραποστολῇ.

θ) Ἡ ἑλληνικὴ Ἀντιόχεια, ἡ μήτηρ τῶν ἐξ Ἐθνῶν Ἐκκλησιῶν, προχωροῦσα διὰ ταχέων βημάτων εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς αὐτοτελοῦς καὶ ἀπὸ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ διαχωρισθείσης Θρησκείας, τοῦ «Χριστιανισμοῦ», καὶ διδουσα τοὺς ἀρμόζοντας ὅρους εἰς τὰ μόνιμα λειτουργήματα, ἔδωκεν ἡ μᾶλλον ἐπέλεξε καὶ τελικῶς ἐπέβαλε τὸν ὅρον «ὅς ἐπίσκοπος». Ταύτοχρόνως ἥρξατο ἡ ἴδια Ἐκκλησία διαμορφοῦσα φυσικῶς τὴν ἴδιαιτέραν αὐτοῦ δικαιοδοσίαν ὡς πρώτου καὶ ἀπαραιτήτου ἡγέτου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καθ' ὃν χρόνον. ι) ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης διετύπου, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀποβολῆς ἐνίων «πρεσβυτέρων» «ἐκ τῆς τετιμημένης λειτουργίας τῆς ἐπισκοπῆς», τὸν καθολικὸν κανόνα τοῦ Ἐκκλ. δικαίου (βλ. ἀνωτ., σ. 24).

ια) Κατ' ἀκολουθίαν τῶν εἰρημένων μία ὑπῆρξεν ἡ κυρία ὀργάνωσις τῶν μονίμων λειτουργῶν ἐν τῇ ἀρχεγόνῳ Ἐκκλησίᾳ, ἔχουσα ὡς ἀρχικὰς μορφὰς ἐμφανίσεως τῶν δύο λειτουργῶν (*Urgformen*), τὰ ἐξῆς: 1) «οἱ πρεσβύτεροι» «ἐπίσκοποι»¹ πρὸς ὀνομασίαν τοῦ ἐν τοῖς πράγμασιν ἡγέτου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ πρεσβυτέρου (συμπρεσβύτεροι), ἥτοι διὰ τὸ συναμφότερον καὶ 2) «Ιάκωβος- πρεσβύτεροι» ἢ «Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι» (ἐπίσκοπος ἀμα τῷ πρεσβυτερίῳ παρ' Ἰγνατίῳ ἢ «Κλήμης... πρεσβύτεροι προϊστάμενοι τῆς Ἐκκλησίας» ἐν τῷ Ποιμένι τοῦ Ἐρμᾶ). Ἡ Δύσις παρέμεινε ἐπὶ μακρότερον χρόνον, ἔνεκα εἰδικῶν συνθηκῶν, εἰς τὰς ἀρχαιοτέρας συνηθείας, πολλαπλῶς χρησιμοποιοῦσα τὸν ὅρον «οἱ πρεσβύτεροι» (Εἰρηναῖος).

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 70 - 110 διεμορφώθησαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 45 (περίπου)

¹ Ἐνιαχοῦ μόνον ἔχρησιμοποιεῖτο ὁ δεύτερος ὅρος.

έπισκοπαί καὶ εἰσήχθη καὶ καθιερώθη ὑπὸ τῶν Ἀντιοχέων ὁ ὄρος «ὁ ἐπίσκοπος».

Οὗτος ὅμως ἐπεκράτησεν εἰς τὴν Δύσιν μετὰ τὰ τέλη τοῦ β' αἰῶνος, ἐνῷ δὲν ἔξελιπε τὸ «συμπρεσβύτερος» ἐν τῇ οὐσίᾳ οὔτε κατὰ τὸν γ' αἰῶνα ἐν Ἀνατολῇ¹.

Ἡ ἀρχαιότης τοῦ λειτουργήματος «τοῦ ἐπισκόπου» φαίνεται φιλολογικῶς καὶ ἱστορικῶς πιστοποιουμένη, διότι διὰ τοῦ Ἰγνατίου φθάνομεν σχετικῶς βαθέως εἰς τὸν α' αἰῶνα καὶ ἀνικνεύομεν τὶ συνέβη κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετηρίδα τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς (60-70), ὅτε τὸν Ἰάκωβον διεδέχετο τῷ 62 μ.Χ. ὁ Συμεών. Τὸ «Ἰάκωβος» καὶ «οἱ πρεσβύτεροι» τῶν Πράξεων Ἀποστόλων καὶ τὸ ἀσφαλῶς ἀκολουθῆσαν «Συμεὼν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι» ὑπῆρξαν πιθανώτατα τὰ ὑποδείγματα τῆς ἀρχεγόνου ἐμφανίσεως «τοῦ ἐπισκόπου» μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου, πρὶν ἢ εἰσαχθῆ καὶ βραδέως ἐπικρατήσῃ ὁ ὄρος «ὁ ἐπίσκοπος», πρὸ τοῦ ὁποίου προηγήθη ἐπίσης τὸ «Ἴγνατος Ἀντιοχέων» ἐν τῷ καθ' ἡμέραν βίῳ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ βιβλιογραφία παρατίθεται ἐν τῷ μνημονευομένῳ ἔργῳ ἡμῶν «Νέαι ἔρευναι» τεῦχος Α., τόμ. Α'. 1956, κλπ. σ. 77-79 ἢ σελ. 293-295 τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπειρίδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1956.

S U M M A R Y

I. *Conclusions of a new research on the sources of the ancient government (polity) of the primitive Church.*

Harnack's view, that «in no other field of Ecclesiastical History is there such an opposition between the confessional and historical view, as there is in the most ancient history of the government of the Church and of the ecclesiastical law», is correct.

This is the reason why my own general report, which was made during the previous year before the Academy of Athens, about the birth and development of the polity of Early Christianity was an entirely literary and historic form of research, leaving out any dogmatic presuppositions.

When I started this research 25 years ago (1932) in the Seminary of Ecclesiastical History of the University of Berlin under the great teacher of lasting fame Hans Lietzmann (+1943), it became evident to me, that I would have to desert much of what was considered to be correct about this subject, so that I might be able to go on to research on the primary

¹ Εἰς τὴν παροῦσαν ἔρευναν δὲν μὲν ἀπασχολεῖ τὸ ζήτημα τῆς διαδοχῆς τοῦ Πέτρου ἐν Ρώμῃ (πρβλ. προσφάτως N. AFANASSIEFF: L'Apôtre Pierre et l'évêque de Rome. Θεολογία 1955) διότι δὲν ὑπάρχει τοιοῦτον θέμα διὰ τὸν ἱστορικὸν τῶν δύο πρώτων αἰώνων, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχεν οὔτε διὰ τὸν Ρωμαίους. Ἡ διαδοχὴ τοῦ Πέτρου ὡς καὶ τὸ πρωτεῖον εἶναι νέα ὅλως δημιουργία τοῦ γ' μ. Χ. αἰῶνος.

sources again, objectively and free from other theories and hypotheses.

This research on the primary sources is being presented in three volumes. Vol. I^a was issued in Athens in 1956, bearing the title «New research for solution of the problems arising from the sources of the ecclesiastical polity of early Christianity» (Reprinted from the scientific year-book of the Theological School, 1956, bearing the title «Contributions to the Ecclesiastical History of the first period of Greek – Roman Catholicism»).

This fact (i. e. the 3 volumes) as well as the theories and hypotheses about the birth and development of the government of the Early Christian Communities were for a long time obstacles to this report.

The reason why this problem is mainly literary and historical is given in the way of an introduction to the above report. The problem is mainly literary and historical as the Churches on the one hand and the theologians on the other and mainly the Ecclesiastical Historians, base their views about the topic on various explanations of the dark or enigmatic sources.

Anyway, what is the problem, presented in a few words?

What is the relation between the Community offices mentioned in Western sources and those existing at the same time in the East? The former offices in Western sources are those of the presbyters or bishops and deacons, that is considering the offices besides those of the gifted ones (Apostles, prophets and teachers). These give the impression that there was a collective administration in the West. The Eastern offices of communities however give a «monarchical administration» (*One bishop*, having the presbyters and deacons as subordinates).

Then the main thesis is brought forward, that this problem can be solved by considering all the sources, as each source has something, which is special to it and essential, and which aids us in conceiving the whole polity (government) of the Church.

In this research the original forms (Urformen) of the Ancient Ecclesiastical polity are searched for.

In the § 3 of the report is discussed the method of research, in which stress is put on the local and chronological development of community government. (We could better say Ecclesiastical government, as we do not accept a difference existing between these two, as Fr. Gerke does). This methodological order makes impossible, or leaves out:

- 1) The based on systematic views free usage of the material arising from the sources.
- 2) The conclusions which arise from one primary source, which usually is the "Didache".

These reasons also make us omit the collection of material based only on certain opinions and the judging from sources where, for example,

only presbyters or bishops or deacons are mentioned. This method drove Harnack as well as other authors to treat, for example, Polycarpus' epistle separately from Ignatius' epistles, which are attached to it. By the above mentioned method the philological and historical connection of the texts has been distorted (Polyc. 13) and this distortion had bad results on research and made the solution of our problem impossible. Polycarpus' epistle is a link between the Eastern and Western Churches.

The second point, which I want to stress is that my attention has been especially given to the main fundamental tendencies and historical conditions as well as to the customs of Christianity of various localities.

II For solving the problems arising from the primary sources according to the 1st and 2nd method.

1) The First Christian Church chose immediately after its founding seven men as deacons of tables («διακονεῖν τραπέζαις», Acts 6, 1-7), i.e. permanent Church servants of the Holy Eucharist, which was connected with the suppers of the christian love, in parallel to the already existing gifted (charismatic) persons. These deacons were appointed to this office by the Apostles.

2) Immediately after this the presbyters suddenly appear with the Apostles (Acts 11,30 and 14,23). This office became a fundamental office of the Community of Christ later on, and, little by little, in all the churches (with election and laying on of hands).

3) The ordination of the presbyters in Southeastern Asia Minor took place after the Apostles' proposal (Acts 14,23). This ordination shows us the beginning of the primary importance which this office had after 35 AD to 60 AD for the Church of Christ, because the Apostles only for a short time passed from and stayed in that area. The presbyters' jurisdiction expanded from celebrating mass to administration and mainly to economics and in general to supervision over each local church.

4) Because of this in Ephesus and Philippi they took the secondary title «bishops» (Acts 20, 12). The presbyters were ordained by the church («τὸ πλῆθος», «the people») and they «were placed» («καθίσταντο») in their office by the Apostles, and when the Apostles died by their successors, the great «learned men» («ἐλλογίμων ἀνδρῶν», I Clem. 54, 1-3). This last action of the Church, i. e. not the Cheirotonie («χειροτονία») but the «Cheirothesie» («χειροθεσία») and the appointment of the community officers in their office of the «ἐπισκοπής» (watching, supervision over the community) was praised by Clemens of Rome when the Church of Corinth dismissed from the «ἐπισκοπή» (supervision) some of the presbyters. The ineffaceable character (charakter indelebilis) of the priesthood is rightly detected in the discussion

of this matter in the I Ep. of Clemens. At the same time this ineffaceable character is characterized as the application of a general rule.

5) While the presbyters had been introduced as permanent ministers of the Early Church and advisors of the Apostles, taking part in the authority of the 12, and especially so in the Apostolic Synod (Acts 15), the charismatic ministers appear also, but they act only in a few communities. This condition can be explained because of the fact that the «gifted» did not make up mainly an organization, but acted as preachers of the Gospel, missionaries and occasionally as ministers.

Because of this, all the Churches felt the need of placing the presbyters as ministers and administrative officials. The deacons are not always mentioned, because they did not take part in administration but only served at the tables.

Thus it appears that the presbyters were ordained and were placed as fundamental superiors (*προϊστάμενοι*) and ministers (*λειτουργοί*) in the communities of Jerusalem, Southeastern Asia Minor, Ephesus, Philippi, Corinth, Pontus and Rome.

6) The new technical terms (*termini technici*) «*ἐπίσκοποι*» («bishops») «*ποιμένες*» («shepherds», «pastors») used for the Community officers (i. e. the presbyters) as superiors were first used in Ephesus, and anyway in a few Churches as a secondary title. This lasted for some time.

7) These entirely new technical terms in their full form «bishops and deacons» were used in Rome (I Clementis 42 and 44, 1-4) for the biblical foundation of the position of the clergy in the Church and for the presentation of the whole clergy in Western Christianity (*Διδαχή*). The form of the new technical term «bishop and deacon» was used in Rome as a single form because it is used so in the Old Testament text—not the translation of O'—and mainly Is. 60, 17 and in Philip. 1, 1.

This gives us the right to claim that Harnack's note, which probably shows his uncertainty (*Entstehung*, p. 58 «the presbyters are mentioned neither here nor in the book») is wrong.

8) Because of these facts only the technical term «presbyters» is left to explain. This term is found to have a general validity and to be in everyday usage (for bishops see § 6).

9) And now we have to consider this question: Which is the relation between this community organization and Ignatius'organization, which is made up of the three sacerdotal degrees. (That is the bishop, the presbyters and the deacons).

The answer to this basic question is made harder because of the usage of the plural (the presbyters). This gives the impression that the communities of Early Christianity were administered in a collective way. Also, it is made harder because the term «presbyters» is used in the sources to denote:

- 1) The older in age.
- 2) The presbyters under the bishop (as for example «the bishop together with the Presbytery (in Ignat., Philadelph.) or with mention of the bishop's name («Polycarpus with the presbyters, who are with him»). Therefore we come across the plural «the presbyters» (*οἱ πρεσβύτεροι*)).
- 3) To denote with a one-word term both: (for the «*συναμφότερον*»):
 - a) The presbyter, who is primarily *ἐπίσκοπῶν* (i. e. he acts for a bishop, he has a supervision), or the «*προεστῶς πρεσβύτερος*» (i. e. the chief presbyter). The name «*συμπρεσβύτεροι*», which is found in I Peter 5, 1 as an expression in Rome and Asia Minor, belongs to this form.
 - b) and the other «*συμπρεσβύτεροις*» (fellow-presbyters) with the chief presbyter.

The term «presbyter» seems to have been in West a favorite term for the superiors, that is the bishops. This gives the term the fourth meaning in which.

- 4) The term is used to denote the bishops in the West, who were called just «the presbyters» (*οἱ πρεσβύτεροι*) (Irenaeus by Eusebius). This denotation was originated in my opinion from the term «*ὁ πρεσβύτερος*» («the Presbyter») (with an article) found in I and II Ep. of John.

a) Through research in the sources, we may learn that, while Early Christianity was very late accepting the title «Bishop» for the main authority of the Community, the custom of naming him by his own name alone in the district of his authority early developed (Ignatius, Polycarpus).

This individual name soon became related to that of the citizens of that certain city (Polycarpus of the Smyrnans, Meliton of the Sardians) and later on to the name of the city itself. This correlation was ancient and was in everyday usage, so it became permanent, and two other types of titles originated from it: i. e. the type of signature to the synodical decisions and the bishop's documents as well as the type of a bishop's name is mentioned in the inscriptions (Alexander of Alexandria, or Alexander of Salonica) (325 in I^o Ecumenical Synod of Nicaea). Therefore it would be wrong to seek only in the word «*ὁ ἐπίσκοπος*» («the bishop») the ministry of the bishop as the head of the presbyters and of the early Christian Communities.

From the beginning, this ministry existed in the community. The minister, without having precisely defined duties took the place of the absent or now dead Apostle, as presbyter-director administrating the church together with the whole body of presbyters (*χριτῷ πρεσβύτεροι*). The right name was given to this office later. This right name was later introduced in the West, where it prevailed.

It is easy to understand why this title or name of the bishop's office was not accepted generally, if we consider that the christians, on the one hand, satisfied their everyday needs in this way, and on the other hand,

that the first directors of the early christian communities were so humble that they had no interest in titles. We must remark that they were more in favor of the term «the presbyter», which originated from John's literature.

This characteristic title is expressing the collective Cooperation of the bishop with the presbyterate in the Holy Mass and in the administration of the community (ancient type: Jacob ... presbyters. Polycarpus and the presbyters with him).

It is possible that one of the reasons why the title ἐπίσκοπος (bishop) was used so late in the West as a title of the superior minister was that there (in the West) the characterization «ὁ ἐπίσκοπος» (the Bishop) was used for Christ or God.

In relation to the forms listed before, it is important for the solution of our problem to note that a form such as Clemens - bishops, or Polycarpus - bishops, or Clemens - bishops - deacons etc. is never to be found in the sources which we have considered.

Such a form cannot be found, because the plain reference to the name of the bishop (ex. Clemens - presbyters) took away that presbyter, who had mainly the right to the title «ὁ ἐπίσκοπος» (the bishop). That one person, who was especially in charge over the flock of Christ, was taken from among the presbyters.

If the form of a title as Clemens - bishops had existed in the life of the Church, then the word fellow - bishops (*συνεπίσκοποι*) might have been formed. On the contrary the word *συμπρεσβύτεροι* (fellow - presbyters) was formed. We can phrase this same thing in another way. The custom of not mentioning the bishop's name when the presbyters were mentioned, allowed the presbyters to be characterized as bishops, because that presbyter who was in charge of supervision esp. during the Holy Eucharist and the missionary work was among them. This however was rare in the West (II Clemens).

4) The Greek Church of Antioch, the mother of all the Gentile Churches, was the leader of the world missionary work after 70 A. D. It was ahead in making the Church independent, and forming Christianity as an religion entirely distinct from Judaism. It gave the right characterization to the highest and independent office of the church, and established the last technical term «bishop». At the same time it started to distinguish especially the jurisdiction of the bishop from those of the other ministers. He was the first and indispensable head of the Community. This took place exactly at the same time when the church of Rome stated the catholic rule that the qualities of presbyters - bishops could not be removed, stirred to this action by the happenings in Corinth, where the Community expelled some of the presbyters from the honoured office of the *ἐπισκοπή* (supervision).

So it is made clear in my research that in the Early Church there was one steady main organization of the offices.

1) The presbyters - bishops (the latter word was less used and only in the West). This characterization was used before Ignatius and after him in the East. It denoted both a) the presbyter and the head (the fellow-presbyter) and b) only the presbyters under the bishop.

2) Jacob-presbyters or Polycarpus and the presbyters together with him (=the bishop together with the whole body of the Presbyterate by Ignatius, Philadelph., or «Clemens... presbyter, who are directors of the Church» in the «Pastor» of Hermas).

The Church of the West for a long time had the custom of denoting its bishops by the title «presbyters» because of special conditions, as there was no great missionary movement or heretic movement and they followed the Greek pattern. (This is the fourth usage of the word «the presbyters» in Irenaeus «the presbyters of Rome» i. e. the bishops of Rome). During the years of 70-110 A. D. about 45 bishoprics were formed in Early Christianity. The Greek Church of Antioch introduced the title «the bishop» and made it prevail, but this was achieved only by the end of the 2nd century in the West, while in the East the title «συμπρεσβύτερος» did not cease to exist at the end of the 3rd century.

The fact that the administrative rule and the office of the bishop are ancient is proved literarily and historically, as, through Ignatius, we find it existing deep in the 1st century, and we can seek to find out what happened in the last decades of the Apostolic era when Symeon succeeded Jacob (61/62) in Jerusalem and Ignatius succeeded (68) Evodius in Antioch. It is probable that the form of the «Acts» «Jacob and the presbyters» was followed by the form «Symeon and the presbyters together with him», (Comparable to «Polycarpus and the presbyters together with him» as above). These are early examples of early phenomena of community direction by the bishop together with his presbyters before the term such as Ignatius of the Antiochenes or Polycarpus of Smyrnans was introduced and before the stabilization of the everyday church life. Immediately after the characterization «Bishop of Syria» was made (Ign. to the Romans).

We can find some correlation between this last type and the following phrase found in Hermas (Vis. II, 4): «Clemens will send to the outward cities, as it is permitted to him».

ΓΕΩΛΟΓΙΑ.—Sur la Géologie de l'Epire. Remarque sur le massif du Gavrovo (Makrinoros) (Nome d'Arta), par Jean Aubouin.*¹ Ανεκοινώθη ύπό τοῦ κ. Μαξ. Μητσοπούλου¹.

A l'W du Pinde, au parallèle d'Arta, sort de la large zone du Flysch d'Epire-Akarnanie² le lourd massif calcaire du Gavrovo.

Ce massif, isolé de tout³, n'a été parcouru que par le seul A. PHILIPPSON (PHILIPPSON, 1890) qui y décrivit des calcaires à Rudistes et des calcaires à grandes Nummulites, sans autres précisions. C. RENZ (1940, 1955), sur la foi des indications de PHILIPPSON, assimile la série stratigraphique du Gavrovo à celle de Tripolitza dans le Péloponèse; de la sorte, en raison de la position du massif du Gavrovo dans la Grèce septentrionale, se trouve justifiée l'appartenance de la série de Tripolitza à la zone adriatico - ionienne dont elle ne serait qu'une dépendance interne (en 1955, RENZ parle de «innerepirotische Zone» à propos du Gavrovo). Par la même occasion, se trouve confirmée la position en nappe flottante de la série du Pinde - Olonos dans le Péloponèse⁴.

Au cours de l'été 1955, j'ai pu parcourir la moitié nord du massif du Gavrovo; constitué d'une masse homogène de calcaires; il est désert et désolé; l'été seulement, des troupeaux venus des villages du Flysch voisin broutent les pâturages des innombrables dolines qui crèvent les calcaires de toute part.

Globalement, le massif du Gavrovo a la forme d'un grand anticlinal, allongé NNW-SSE, plongeant régulièrement sous le Flysch ionien sur son flanc oriental, limité par une grande faille longitudinale sur son flanc occidental. D'ailleurs, le massif est découpé par une double série de failles, les unes longitudinales (faille frontale occidentale, failles délimitant au pied du massif de l'Aeti le fossé de Flysch de Botsi, aboutissant vers le S au col dit Megalodiaselo, etc.), les autres transversales, le plus souvent WSW-ENE (plusieurs d'entre elles sont bien visibles sur la terminaison péricli-

* J. AUBOUIN, Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς γεωλογικῆς κατασκευῆς τοῦ Μακρυνόρους ("Αρτα").

¹ Ανεκοινώθη κατά τὴν συνεδρίαν τῆς 22 Νοεμβρίου 1956.

² C'est la zone du Flysch ouest - étolique de RENZ.

³ De là résulte le nom officiel du massif du Gavrovo: Makrinoros, c'est-à-dire «montagne lointaine».

⁴ En effet, si dans la Grèce septentrionale le Pinde chevauche vers l'W la série du Gavrovo, dans le Péloponèse, la série de Tripolitza est à l'E («à l'arrière») de celle du Pinde - Olonos; C. RENZ interprète les affleurements des calcaires de Tripolitza comme autant de fenêtres sous une nappe du Pinde - Olonos dès lors charriée sur une très grande distance. M. BLUMENTHAL a repris cette idée et l'a concrétisée par des cartes et coupes dans: BLUMENTHAL M., Zur Kenntnis des Querprofilen des zentralen und nördlicheren Peloponnes. *Neues Jahr. für Min.* etc., Beil., Bd. 70, (1933) S. 449-514.