

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

## ΜΝΗΜΗ ΤΖΟΡΤΖΕ ΕΝΕΣΚΟΥ (1881 - 1955)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ

*Mιὰ ἀκόμα ἐκαπονταετία, ὅστερα ἀπ' τὸ θάνατο τοῦ Μονοσόργον καὶ τὴν γέννηση τοῦ Μπέλα Μπάρτοκ, συμπληρώθηκε πρὸν ἀπὸ λίγο καιρό, ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Τζόρτζε Ἐνέσκου.*

Πολυδιάστατη προσωπικότητα, ὁ μεγάλος αὐτὸς ρουμάνος καλλιτέχνης ἀνήκει στὴ σπάνια ἐκείνη περίπτωση, τόσο σπάνια, ποὺ ν' ἀγγίξει τὰ δρια τῆς μοναδικότητας, δταν συνδυάζει τόσες πολλὲς καλλιτεχνικὲς ἰδιότητες, δλες σὲ ὑψηλότατη στάθμη. Συνθέτης, διευθυντὴς δραχήστρας, δάσκαλος, ἔξοχος βιολιστής, θαυμάσιος πιανίστας, ὁ Ἐνέσκον ἀπέδωσε παντοῦ, μὲ τὴν μουσικὴν του παρονοία σὲ κάθε της ἔκφανση, ὡς καλλιτεχνικὴ καὶ πνευματικὴ συνισταμένη τοῦ αἰσθήματος τοῦ εὐγενοῦς ρουμανικοῦ θίνοντος, τὸ πτεῦμα τοῦ λαοῦ του, τὶς χαρὲς καὶ τὶς πίκρες του, τὴν νοσταλγία καὶ τὶς ἐλπίδες του, μαζὶ μὲ τὴν ἀκλόνητη πίστη του στὴν ζωὴ καὶ τὰ ἴδαινακά της.

*Ο Ἐνέσκον δίκαια θεωρεῖται ως ἡ κεφαλὴ τῆς ρουμανικῆς μουσικῆς σχολῆς, ποὺ τόσο ἐπίζηλη θέση κατέχει σήμερα στὸν διεθνῆ καλλιτεχνικὸν οτίβο.*

Ανὸς φορές μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσω ώς μέλος τῆς διεθνοῦς ἐπιτροπῆς τῶν φεστιβάλ καὶ τῶν διεθνῶν διαγωνισμῶν, προσκεκλημένος στὸ Βουκουρέστι, τὶς μουσικὲς ἐνδηλώσεις στὴ ρουμανικὴ πρωτεύοντα, πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου της τέκνου. Εἶναι ἀφάνταστος ὁ θαυμασμὸς καὶ ἡ λατρεία, ποὺ ἐκδηλώ-

νονται κάθε διετία ἐκεῖ, πρὸς τὴν μημήν καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἐνέσκου, ὅχι μόνο ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ τὴν δργανωτικὴν ἐπιτροπή, ἀλλὰ κνρίως ἀπὸ τὴν λαϊκὴν συνείδηση, ὅπου ἔχει μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου φιζώσει ἡ πίστη στὴν ἀξία τῆς σύγχρονης αὐτῆς μονσικῆς προσωπικότητας καὶ ἡ βεβαιότητα ὅτι δίκαια ἔχει καταταγεῖ, μὲ τὴν ἀγεντικήν προσφορά της, στὸ πάθεο τῶν μεγάλων διεθνῶν ἀξιῶν.

Αὐτὴν ἡ ἐνσυνείδηση τοποθέτηση τοῦ σύγχρονου φοιμανικοῦ λαοῦ, ἀποδεικνύει ταντόχρονα καὶ τὴν ἀνοδο τοῦ πνευματικοῦ τοῦ ἐπιπέδου, ἀφοῦ ἡ φροντίδα τῶν ἀριθμῶν δὲν ἥταν ἡ εὔκολη λύση, νὰ κατεβοῦν δηλαδὴ οἱ ἀξίες γιὰ νὰ γίνονται ὅσο ἥταν δυνατὸ κτῆμα τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ νὰ ἀνεβεῖ δι λαὸς γιὰ νὰ κάνει πραγματικὰ κτῆμα τον τὶς ἀξίες. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι σήμερα ἡ Ρουμανία ἀποτελεῖ ἔνα σοβαρὸ μονσικὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης καὶ οἱ καλλιτέχνες της δεσπόζονται καὶ ἀπιβάλλονται στὸ διεθνῆ καλλιτεχνικὸ στίβο. Ζωντανὸ παράδειγμα γιὰ μίμηση.

Ἐπιμένω κάπως στὸ θέμα αὐτὸ καὶ τιμῶ βαθεὶὰ τὴν προσήλωση τοῦ φοιμανικοῦ λαοῦ στὴ μημήν τοῦ Ἐνέσκου, ὅχι μόνο γιὰ λόγους ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας, τόσο δικαιολογημένης ἄλλωτε, ἀλλὰ κνρίως γιατὶ ἔχει γίνει τὸ φοιμανικὸ κοινὸ ἴκανὸ ν' ἀντιλαμβάνεται τοὺς ὑψηλοὺς στόχους καὶ τὶς ἐπιτεύξεις τῆς τέχνης καὶ νὰ εἰσχωρεῖ στὸ πνεῦμα τῶν δημιουργῶν της. Γιατί, στὴν περίπτωση Ἐνέσκου, δὲν εἶναι μόνο τὸ φοιλαρικὸ χρῶμα πολλῶν ἔργων του, ποὺ κάνει τὴ μονσική του προσιτή στὸν φοιμανικὸ λαό. Ὁ Ἐνέσκου εἶναι ταντόχρονα ἔνας δημιουργὸς μὲ πνεῦμα ἐρευνητικό, βαθύ, διεισδυτικό, μὲ σκέψη φιλοσοφημένη. Ἡ μονσική του στὸ σύνολό της δὲν ἀσκεῖ ἐπιδερμικὴν ἐπιρροὴν στὸ κοινό της, οὕτε ἐπιδιώκει νὰ ενδικαριστήσει τὴν ἀκοή. Δὲν ἀνήκει στοὺς μονσικοὺς δημιαγωγοὺς καὶ γι' αὐτὸ δὲν ἐστόχευσε μὲ κενὴ ρητορεία στὴν εὔκολη ἐπιτυχία, ὅπως ἔχει γίνει μὲ ἄλλους συνθέτες μεγαλύτερης ἵσως καὶ πιὸ ἐκτεταμένης φήμης. Ἀσφαλῶς θὰ μποροῦσε νὰ γίνει πιὸ προσιτός, πιὸ λαοφιλής, ἀν στέκει δι ὄρος, στὴ μεγάλη μᾶζα τῶν ἀκροατῶν. Δὲν τὸ ἐπεδίωξε. Δὲν ἥταν σύμφωνο μὲ τὴ αὐστηρὴ γραμμὴ τῆς τέχνης, πάγω στὴν ὅποια ἐβάδιζε, οὕτε μὲ τὴ φυσική του ἰδιοσυστασία, πλασμένη ἀπὸ αἰσθημὰ ἀνάμικτο μὲ στοχασμὸ καὶ ἀπὸ σκέψη ποὺ συμβάδιζε μὲ τὸ ἔντονο λωρικὸ στοιχεῖο ποὺ ἔκρυβε μέσα του.

\* \* \*

Τὸ νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ ἔνα μεγάλο συνθέτη, γιὰ τὴν ζωή του, τὸ ἔργο του, τὶς τυχὸν ἐπιδράσεις του στοὺς δημιουργοὺς τῆς ἐποχῆς του, δὲν εἶναι τόσο δύσκολο, δόσο ἀν θελήσει ν' ἀσχοληθεῖ εἰδικὰ μὲ τὴν περίπτωση Ἐνέσκου. Ἔδω χάνεται πραγματικὰ δι ὄμιλητής. Διερωτᾶται τί θὰ πρέπει νὰ προηγηθεῖ καὶ τί ν' ἀκολουθήσει στὴν παρουσίαση τῆς ἐκπληκτικῆς αὐτῆς προσφορᾶς. Ἐκεῖ ποὺ κατα-

πιάνεται μὲ ἔνα σημαντικὸ μονσικό του ἔργο, παρεμβαίνει μιὰ ὑψηλῆς ποιότητας ἐκτέλεσή του ὡς βιολιστὴ ἢ πιανίστα, συντροφιὰ μὲ κάποιον ἄλλο διάσημο καλλιτέχνη, γιὰ ῥὰ ἀκολουθήσει ῥὰ τὸν θαυμάζει ἀπὸ τὸ ἄλλο τὸν τώρα πρῶτον, ποὺ καὶ αὐτό, στὴ συνέχεια, θὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ μιὰν ἐξαιρετὴ παρουσία του ἐπὶ πεφαλῆς τῶν μεγαλυτέρων δρχηστρῶν τοῦ κόσμου, ἢ μὲ μιὰν ἴδιαν καὶ διδασκαλία σὲ μέλλοντα μεγάλο καλλιτέχνη, ὅπως ὁ Γιεχοῦντι Μενούχιν.

Γιὰ τὸν λόγον αὐτούς, δὲν θὰ ἔμενε παρὰ ῥὰ ἐκθέσει ὁ διμιλητὴς τὶς δραστηριότητες τοῦ Ἐνέσκου χρονολογικά, διπότε οἱ πολλές τον ἴδιότητες θὰ ἐναλλάσσονται, ποικίλλονταις ἔτσι τὴν ὅμιλα του μὲ τὴν σφαιρικὴ καὶ πολυεδρικὴ παρουσίαση τοῦ μεγάλου τέκνου τῆς φίλης Ρουμανίας στὸ σύγχρονο ἑλληνικὸ κοινό.

\* \* \*

‘Ο Ἐνέσκου γεννήθηκε στὶς 19 Αὐγούστου τοῦ 1881 ἀπὸ γονεῖς δασκάλους. Ο θάρατος πῆρε τὰ ἐπτὰ πρῶτα τονικά τους παιδιά, τοὺς λυπήθηκε δύμως καὶ τὸν ἀφῆσε τὸ ὅγδοο, ποὺ ἔτυχε ῥὰ εἴναι ὁ Τζόρτζε. Ἀλλὰ ἀς ἀφήσουμε τὸν ἵδιο ῥὰ μᾶς διηγηθεῖ γιὰ τὸ φτωχὸ σπιτικὸ του, τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του :

‘... Γεννήθηκα ἀπὸ ρουμάνους στὸ Λιβένι, τοῦ νομοῦ Ντοροζό, στὴν παροδία τοῦ Μολδαύα. Ἐξησα σὲ ἔνα χαμηλοτάβαρο σπίτι μὲ μιὰ ἔνλινη βεράντα, ὅπου κρεμόντουσαν δέσμες ἀπὸ κρεμμύδια, γιὰ ῥὰ ἔρεθοῦν στὸν ἥλιο».

Στὴν ἥλικία τῶν πέντε ἐτῶν ὁ Ἐνέσκου ἀρχίζει ῥὰ παίζει βιολὶ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ πατέρα του καὶ στὰ ἔξη του χρόνια ἀρχίζει ῥὰ συνθέτει. Ο πατέρας του τὸν παρουσιάζει στὸν διαπρεπὴ καθηγητὴ τοῦ Ὁδείου τοῦ Ιασίον Caudella, ποὺ διακρίνονταις τὸ ἐξαιρετικὸ ταλέντο τοῦ παιδιοῦ, τοῦ συστίνει ῥὰ φύγει γιὰ τὸ Ὁδεῖο τῆς Βιέννης. Ἐτσι, στὰ 1888 φθάρει ὁ Τζόρτζε στὴν αὐστριακὴ πρωτεύονσα, συνοδεύομενος ἀπὸ τὴν μητέρα του. Ἐκεῖ, τὸ Ὁδεῖο, τὰ σπουδαῖα κοντούρα, οἱ διάχυτες ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Μπετόβεν καὶ τοῦ Σούμπερτ, ἡ παρουσία τοῦ Μπράμς καὶ, γενικά, ἡ δλη μονοικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ κυριαρχοῦσε, κεντρίζουν τὴν φαντασία καὶ τὴν ἀντίληψη αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ - θαύματος, ποὺ οἱ βιεννέζοι δὲν ἀργησαν ῥὰ τὸ ἀποκαλέσον «ρουμάνο-Mozart».

Τὸ 1894 ἀποφοιτᾶ ἀπὸ τὸ Ὁδεῖο τῆς Βιέννης μὲ τιμητικὲς διακρίσεις, γιὰ ῥὰ γραφτεῖ στὸ “Conservatoire National de Musique et de Declamation” τοῦ Παρισιοῦ, στὴν τάξη τοῦ Marsik στὸ βιολὶ καὶ τῶν Massenet, Gabriel Fauré καὶ Gédalge στὰ ἀνώτερα θεωρητικὰ καὶ τὴ σύνθεση, μὲ συμμαθητές, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὸν Maurice Ravel, τὸν Florent Schmit καὶ τὸν μετέπειτα διάσημο πιανίστα Αλφρέδο Cortot, μὲ τὸν ὅποιο ἐγκαντάζει στὰ δεκαεπτά του χρόνια

στενή συνεργασία μὲ σονάτες γιὰ πιάνο καὶ βιολί. Στὸ δργανο αὐτὸ εἶχε ὀλοκληρώσει στὸ μεταξὺ τὸ σπουδές του, πὸν θριαμβευτικὲς ἔξετάσεις τοῦ ἐχάρισαν τὸ πρῶτο βραβεῖο τοῦ *Conservatoire*.

Τὸ ἀνήσυχο, δύμως, δημιουργικό του πνεῦμα τὸν στρέφει καὶ οὲ ἄλλες σπέψεις. «Τὸ βιολὶ μὲ ἀνεξαρτοποίησε» λέει ὁ ἴδιος, «ἄλλὰ θεωρῶ πάρω ἀπ' ὅλα τὸν ἑαυτό μου ως συνθέτη».

Τὸ 1898 ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσημα ως συνθέτης μὲ τὸ ἔργο του «Ρουμανικὸ ποίημα» σὲ συνανλία τῶν *Concerts Colonne*, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν νέες ἐμφανίσεις του ως βιολιστῆ. Τὸ 1901 ἐκτελοῦν μὲ τὸν διάσημο *Jacques Thibaud* τὸ κοντσέρτο γιὰ δύο βιολιὰ καὶ ὁρχήστρα τοῦ *Bach*.

Τὸ 1902 ἰδρύει στὸ Παρίσι τὸ *Trio* μὲ τὸν *Alfredo Casella* στὸ πιάνο καὶ *Louis Fournier* στὸ βιολοντσέλλο.

Τὸ 1904 ἰδρύει τὸ κοναρτέττο ἐγχόρδων «Ἐνέσκον».

Τὸ 1905 δίνει κοντσέρτα μὲ τὸν *Casella* καὶ τὸν *Gabriel Fauré* καὶ ἐμφανίζεται ως σολλστ μὲ τὸν διάσημο μαέστρο *Weingartner*.

Τὸ 1906 παίζει στὸ Παρίσι τὸ μέρος τοῦ βιολιοῦ στὴ σονάτα γιὰ βιολὶ καὶ πιάνο τοῦ *Richard Strauss* μὲ τὸν διάσημο συνθέτη στὸ πιάνο.

Τὸ 1911 ὁ Γουσταῦος Μάλερ ἐκτελεῖ γιὰ πρώτη φορὰ τὴ Σουνίτα ἀρ. 1 τοῦ «Ἐνέσκον στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Τὴν ἴδια χρονιὰ ἐκτελεῖ ὁ «Ἐνέσκον ως βιολιστῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ *Weingartner* στὸ *Théâtre Châtellet* τοῦ Παρισιοῦ τὸ κοντσέρτο τοῦ *Beethoven*.

Τὸ 1912 μαζὶ μὲ τὸν *Pablo Casals* ἐκτελοῦν στὴ Βουδαπέστη τὸ κοντσέρτο τοῦ *Brahms* γιὰ βιολὶ καὶ βιολοντσέλλο. Ἐδῶ ἀξίζει νὰ σημειώσουμε δυὸ λόγια τοῦ «Ἐνέσκον» γιὰ τὸν *Casals*. Λέει ὁ «Ἐνέσκον» ἐπιγραμματικά : «Ο Καζάλς — μεγάλος μέσα στὸν μεγάλος — ὑπῆρξε ἐκεῖνος πὸν μὲ δίδαξε νὰ σκέπτομαι». «Η φιλία του μὲ τὸν μεγάλο Ισπανὸ ἀρχισε τὸ 1904 καὶ τελείωσε μὲ τὸν θάνατο τοῦ «Ἐνέσκον», μισδὸν αἰώνα ἀργότερα.

Τὸ 1913 συνεργάζεται πάλι μὲ τὸν *Cortot* σὲ συνανλίες μὲ σονάτες.

Τὸ 1914 ἐκτελεῖ τὴ σονάτα τοῦ *Gabriel Fauré*, μὲ τὸν μεγάλο συνθέτη στὸ πιάνο. Στὶς 27 Δεκεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους διευθύνει σὲ πρώτη ἐκτέλεση στὸ Βουκουρέστι τὴν 9η Συμφωνία τοῦ *Beethoven*.

Τὸ 1916 ἡ *Ρουμανικὴ Ἀκαδημία* τὸν ἐκλέγει ως ἐπίτιμο μέλος τῆς.

Τὸ 1921 ὁ *Gabriel Pierné* διευθύνει γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Παρίσι τὴν *Τρίτη Συμφωνία* τοῦ «Ἐνέσκον».

Τὸ 1923 ὁ Λεοπόλδος Στοκόρσκι συνοδεύει μὲ τὴν ὁρχήστρα τῆς *Φιλαδελφείας* τὸν «Ἐνέσκον» στὸ κοντοέρτο γιὰ βιολὶ τοῦ *Brahms*. Στὴν περιοδεία του

αὐτὴν στὶς Ἡρωμένες Πολιτεῖες, ὁ Ἐνέσκον διευθύνει συναυλίες στὴν Οὐδάσιγκτον, Βαλτιμόρη, Πίτσμπονρη, Μπόστον, Ντητρόιτ καὶ Νέα Ὑόρκη.

Τὸ 1924 ἐκτελεῖ μαζὶ μὲ τὸν Thibaud στὸ Βουκονρέστι τὸ κοντσέρτο γιὰ δὺο βιολὶα τοῦ Bach. Στὴν ἕδια συναυλίᾳ ἀφίνει τὸ δοξάρι καὶ παίρνει στὸ χέρι τὴν μπαγκέττα γιὰ νὰ διευθύνει τὴν «Συμφωνικὴ Συνίτα ἀρ. 2» τοῦ φουμάρου συναδέλφου του Μιχαὴλ Ζόρα.

Τὴν ἕδια χρονιὰ παίζει στὸ Βουκονρέστι σὲ πρώτη ἐκτέλεση τὴν δεύτερη συνάτα γιὰ βιολὶ καὶ πιάρο τοῦ οὐγγρον Μπέλα Μπάρτον, μὲ τὸν διάσημο συνθέτη στὸ πιάρο.

Τὸ 1927 στὴ αἰθουσα Erard τοῦ Παρισιοῦ ἐκτελεῖ σὲ πρώτη ἐκτέλεση τὴν συνάτα γιὰ βιολὶ καὶ πιάρο τοῦ Maurice Ravel, μὲ τὸν διάσημο συνθέτη στὸ πιάρο.

Τὸ 1928 ἔνα δεκατετράχρονο παιδὶ ἔρχεται μὲ τὸν γονεῖς τον στὴ Σινάια γιὰ νὰ πάρει μαθήματα βιολιοῦ ἀπὸ τὸν Ἐνέσκον. Τὸ παιδὶ αὐτὸς λεγόταν Γιεζοῦντι Μενονχίν.

Τὸ 1929, ὕστερα ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκτέλεση στὸ Παρίσι τῆς Συνίτας τον ἀρ. 2, φεύγει γιὰ τὴν Ἀμερική, ὅπου δίνει κοντσέρτα στὴ Νέα Ὑόρκη, Ντητρόιτ, Κλήβελαντ, καὶ στὴν New York Manhattan Opera House μὲ ἔργα του.

Τὴν ἕδια χρονιά, μὲ πρόταση τοῦ Γάλλου συνθέτη Henri Rabaud ἐκλέγεται ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ.

Τὸ 1930 ἴγεῖται ἐνὸς cours συνθετῶν στὸ Harvard University τῶν Ἡρωμένων Πολιτειῶν. Τὴν ἕδια χρονιά, μὲ τὸν Cortot στὸ πιάρο, παρουσιάζει στὴν Ecole Normale de Musique τοῦ Παρισιοῦ τὴν συνάτα του ἀρ. 3 καὶ δογανώνει ἔνα cours μαθημάτων ἐρμηνείας τῶν Bach, Mozart, Schumann, Brahms, Fauré καὶ Ravel.

Τὸ 1931 μαζὶ μὲ τὸν διάσημο πιὰ μαθητή του Μενονχίν ἐκτελοῦν στὸ Παρίσι τὸ concerto τοῦ Bach ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Pierre Monteux.

Τὸν Ἀπρίλιο τῆς ἕδιας χρονιᾶς ἐκλέγεται ἐπίτιμος Πρότανις τῆς Ἀκαδημίας Μουσικῆς καὶ Δραματικῆς Τέχνης τοῦ Ἰασίον καὶ τὸν Δεκέμβριο ἐκλέγεται παμφηφεὶ μέλος τῆς Accademia di Santa Cecilia τῆς Ρώμης.

Ἡ ἐπόμενη χρονιὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ ρεσιτάλ καὶ συναυλίες δραματικας ὑπὸ τὴν διεύθυνσή του στὸ Μόντρεαλ, Ἰνδιανάπολη, Μπόστον, Ζούκλαντ, Σὰν Φρανσίσκο, Σικάγο, Ντητρόιτ, Σινσινάτι, Κλήβελαντ καὶ Νέα Ὑόρκη.

Τὸ 1935 διδάσκει σὲ κύκλο μαθημάτων στὸ Institut Instrumental de Paris τὸν τρόπο ἐρμηνείας κλασσικῶν καὶ μοντέρνων ἔργων γιὰ βιολί

Τὸ 1936, ὡς πιανίστας αὐτὴ τὴν φορά, ἐκτελεῖ μὲ τὸν Μενουχὸν συνάτες στὸ Παρίσι καὶ τὴν ἴδια χρονιὰ ἀνεβαίνει στὴν "Οπερα τοῦ Παρισιοῦ σὲ πρώτη ἐκτέλεση τὸ μελόδραμά τεν «Οἰδίπονς». Μέχρι τότε εἶχαν ἐπανειλημμένα παιχθεῖ ἀποσπάσματα τῆς ὅπερας στὰ κοντσέρτα. Τὸ κείμενο τῆς ὅπερας, βασισμένο στὸν Σοφοκλῆ, εἶναι τοῦ Edmond Fleg. Ἡ μουσικὴ του εἶναι μιὰ ἐργασία πέρα ὡς πέρα ρομανικὴ στὸν χαρακτῆρα τῆς. Πρόκειται γιὰ ἔθνικὴ μουσικὴ μὲ τὴν πραγματικὴ σημασία τῆς λέξης. Ἀμέσως μετὰ τὴν πρεμιέρα ὁ διαπρεπῆς Γάλλος μουσικοχριτικὸς Henri Malherbe ἔγραψε : «Χάρη στὸν Ζώρζ Ἐνέσκον, ἡ Ρουμανία δὲν ἔχει τίποτα νὰ ζηλεύει, οὐτε στὸν τομέα τοῦ πνεύματος, τοὺς πιὸ ἀνεπτυγμένους λαούς. Κατέχει ἔνα μουσικὸ παγκόσμιας φήμης, ποὺ τῆς φέρονται ἔνα στεφάνι, ποὺ δὲν εἶχε ποτέ. Ὁρθώνεται στὸ ὕψος τῶν πιὸ ἔχωριστῶν πολιτισμένων λαῶν. Μεγαλώνει τὸν θησαυρὸ τῆς τέχνης τῆς μὲ μιὰ παρτιτούρα τόσο πλούσια σὰν τοῦ "Οἰδίποδα", παρόμοια μὲ τὰ ὠραιότερα ἀριστονοργήματα τῆς θεατρικῆς μουσικῆς».

Οἱ ἐπιτυχίες ἀκολουθοῦν ἡ μία τὴν ἄλλη. Τὸ 1937, ὅστερα ἀπὸ πολλὲς συναντίες στὴν Ἀμερικὴ, ἐπιστρέφει στὸ Παρίσι μὲ ἀμείωτη πάντα δραστηριότητα καὶ τὸν Ὁκτώβριο καὶ Νοέμβριο τοῦ ἵδιου ἔτους διενθύνει σὲ μία σειρὰ συναυλιῶν τὶς ἐννέα συμφωνίες τοῦ Beethoven στὸ Βουκονόρεστι.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1937 παντρεύεται τὴν Μαρία Καντακονζηροῦ καὶ τὸν ἴδιο μῆνα ἐκτελεῖ μὲ τὸν Casals τὸ κοντσέρτο γιὰ βιολὶ καὶ βιολοντσέλλο τοῦ Brahms.

Ἡ δημιουργικὴ του δουλειὰ δὲν μειώνεται ἀπὸ τὴν καταπληκτικὴ αὐτὴ γενικὴ μουσικὴ του δράση, συνθέτοντας στὸ μεταξὺ τραγούδια, ἔργα γιὰ δοχή-στρα καὶ ἔργα γιὰ πιάνο σόλο.

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ μημονεύσουμε τὴν στενή του συνεργασία μὲ τὸν τόσο πρόωρα χαμένο μεγάλο πιανίστα συμπατριώτη του Dinu Lipatti.

Τὸ 1938 βρίσκεται καὶ πάλι στὴν Ἀμερικὴ διενθύνοντας συναυλίες στὰ μεγάλα συμφωνικά τῆς κέντρα, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ συνεργαστεῖ καὶ πάλι μὲ τὸν διάσημο μαθητή του Μενουχὸν καὶ τὸν μεγάλο βιολιστὴ Thibaud.

Τὸ 1939 τὸν βρίσκει πάλι στὸ Carnegie Hall μὲ τὸν Μενουχὸν ὡς σολίστ, νὰ διενθύνει τὴν Φιλαρμονικὴ τῆς Νέας Υόρκης καὶ νὰ παρουσιάζει ἐκεῖ νέες του συνθέσεις, ὅπως τὴν «Συμφωνία Concertante» γιὰ βιολοντσέλλο καὶ ὁρχήστρα, τὴν 3η του Σονίτα καὶ τὴν πρώτη του Συμφωνία.

Ἀκολούθον κοντσέρτα σὲ πολλὲς ἀμερικανικὲς πόλεις, στὰ ὅποια δὲν ἔχει νὰ παρουσιάζει ὀλόκληρα προγράμματα ρομανικῆς μουσικῆς πολλῶν ἔχωριστῶν

συμπατριωτῶν συναδέλφων του. Κατὰ τὰ ἔτη 1940, '41, '42, '43, '44, νέες δημιουργίες σημαντικῶν του ἔργων μὲ ἐκτελεστές διάσημους ρουμάνους καὶ ξένους σολίστ.

Τὸ 1945 ἐγκαινιάζει νέες συνεργασίες μὲ μεγάλους σολίστ, ποὺ ἔχουν στὸ μεταξὺ ἐπιβληθεῖ στὸ παγκόσμιο κοινό, ὅπως οἱ Păsări Oborin καὶ "Οιστραχ, μὲ τὸν ὄποιο τὸν Ἀποίλιο τοῦ 1946 ἐκτελοῦν στὴ Μόσχα, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ σπουδαίου μαέστρου Kantorášov, τὸ κοντσέρτο γιὰ δύο βιολιὰ καὶ ὁρχήστρα τοῦ Bach.

Ἄκολονθοῦν συνεργασίες μὲ τὸν διάσημο πιανίστα Emile Gilels καὶ τὸν μαέστρο Otto Klemperer, γιὰ νὰ συνεχιστεῖ ἡ δραστηριότητά του μὲ συναυλίες ὑπὸ τὴν διεύθυνσή του μὲ τὴν Philharmonikh τοῦ Lvodivou καὶ τοῦ Κόβεν Γκάρντεν. Νέες συνεργασίες ἀκολούθουν μὲ τὸν Thibaud καὶ τὴν σπουδαία βιολονίστα Erica Morini στὴ Νέα Υόρκη, ὅπου διάσημοι μαέστροι ἐκτελοῦν ἔργα του.

Τὸ 1951 ὥς ιὸ 1953 ὁ Enescu διευθύνει κυρίως στὴν Ἀγγλία καὶ τὸν Μάιο τοῦ 1954 ἀποτελειώνει στὸ Παρίσι τὴ «Συμφωνία Δωματίου γιὰ δώδεκα σολίστες».

Στὸ μεταξὺ ἡ ὑγεία του ἔχει πολὺ κλονισθεῖ. Ἀπὸ τὶς φωτογραφίες καὶ μόνο μπορεῖ κανεὶς ν' ἀντιληφθεῖ τὸ μέγεθος τῆς σωματικῆς του ἀλλοίωσης ποὺ εἶχε ὑποστεῖ, γιὰ νὰ καταλήξει στὶς 4 Μαΐου τοῦ 1955 στὸ θάρατό του στὸ Παρίσι.

\* \* \*

Ο πίνακας τῶν ἔργων του εἶναι πολὺ μεγάλος, ἀν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι σπάνια στὴν ἴστορία τῆς μουσικῆς θὰ συναντήσουμε περίπτωση συνθέτη, προικισμένου παράλληλα μὲ τόσα ἄλλα χαρίσματα, ὅπως τοῦ δασκάλου, τοῦ βιολιστῆ, τοῦ πιανίστα καὶ τοῦ διευθυντῆ ὁρχήστρας, ἰδιότητες παὺ τοῦ ἀποσποῦσαν πολύτιμο χρόνο ἀπὸ τὴ σύνθεση.

Τὴν πολυμέρεια τῆς ἀξέχαστης αὐτῆς προσωπικότητας τιμοῦμε καὶ μεῖς στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.

Περισσότερο παρὰ ποτὲ ὁ Enescu εἶναι σήμερα παρὼν στὴν καλλιτεχνικὴ ζωὴ τοῦ τόπου του καὶ, γενικότερα, στὸ σύγχρονο μουσικὸ κόσμο. Ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα τὴν κεφαλὴ τῆς ρουμανικῆς μουσικῆς σχολῆς, ποὺ ἵδρυσε καὶ κατηγόρησε μὲ περισσὴ ἀφοσίωση, ἀγάπη καὶ πάθος.

Τὴν ἕδιαν ἐποχὴ μὲ τὸν Μπέλα Μπάρτοκ, ὁ μεγάλος ρουμάνος μουσικὸς ἔσκυψε μὲ στοργὴ στὶς λαϊκὲς μελωδίες τῆς πατρίδας του. Τὸ «Ρουμανικὸ ποίημα», γραμμένο στὴν ἡλικίᾳ τῶν δεκαπέντε του χρόνων, οἱ «Ρουμανικὲς Ραφωδίες»,

ἡ ἐξαίρετη τρίτη του Σονάτα γιὰ βιολὶ καὶ πιάρο, «μιὰ ἀπὸ τὶς ωραιότερες σονάτες τοῦ αἰώνα μας» κατὰ τὸν Χόνεγγερ, εἶναι ἔργα ἐμποτισμένα ἀπὸ τοὺς χυμοὺς τῆς λαικῆς φονμάνικης μελωδίας. Στὴ σονάτα του γιὰ βιολὶ καὶ πιάρο, ἔργο 25, ἡ σύνθεση καὶ ἡ σύνδεση τῆς μουσικῆς Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ποὺ ἦταν τὸ δνειδο τοῦ Μπάρτοκ καὶ τοῦ Κόνταλν, πραγματοποιεῖται εὐτυχισμένα ἀπὸ τὸν Ἐνέσκον.

«Μὴ ζητᾶς νέες γλώσσες», λέει κάπου ὁ Ἰδιος. «Ζήτα τὴν ἴδια τὴ δική οον γλώσσα, ποὺ εἶναι τὸ μέσον νὰ ἐκφράζεις πιστὰ αὐτὸν ποὺ ἔχεις μέσα σου.»

Μὲ τὴ γλώσσα αὐτή, τὴ δική του γλώσσα, ἐκφράστηκε ὁ Ἐνέσκον, ἀποδίδοντας μὲ τὴ μουσική του δλες τὶς συγκινήσεις, πρωτόγονες καὶ καλλιεργημένες, τοῦ φονμανικοῦ λαοῦ, σὰν τέλεια ἐκφραση τῶν εὐγενῶν μουσικῶν κραδασμῶν του.

Κάτω ἀπὸ τὴν ἐκφραση τοῦ προσώπου του, ἐκφραση δνειδοπόλα μαζὶ καὶ ἔγτονη, μέσα ἀπὸ τὸ μελαγχολικὸ ἐνορματικό του βλέμμα, αὐστηρὰ ἀπατητικὸ καὶ εὐγενικὸ μαζί, εἴκολα μπορεῖ νὰ διακρίνει ἔνας φυσιογνωμιστὴς τὶς ἀτέλειωτες διακυμάνσεις μιᾶς ψυχῆς ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν κατάκτηση δλο καὶ περισσότερων ὑψηλότερων σιόχων καλλιεργικῆς προσφορᾶς καὶ ταυτόχρονα παραδειγματικῆς ἀνθρωπιᾶς.

Νὰ μερικὰ δείγματα τῶν σκέψεών του :

«Εἶμαι ἔνας ἀποδεδειγμένος εἰρηνιστής».

«Ο καλλιέχης ἀποκαλύπτει στοὺς ἀνθρώπους τὸ δρόμο ποὺ δδηγεῖ στὴν ἀρμονία, στὴν εὐτυχία καὶ στὴν εἰρήνη».

«Ἡ μουσική! Μιὰ φωνὴ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ ποὺ ἔχει κληθεῖ νὰ φέρει ἀγάπη καὶ ἀδελφοσύνη μεταξὺ ἐκείνων, ποὺ τὸν ἐξχωρίζοντα θρησκεῖες καὶ ἥθη διαφορετικά. Ἡ μουσικὴ εἶναι μία φωνή, μέσα στὴν δποία ἀντανακλῶνται χωρὶς ὑποκρισία οἱ ψυχικὲς ἰδιότητες τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν λαῶν. Νὰ ζῶ, νὰ σκέφτομαι, ν' ἀναπνέω, νὰ πάντα τὸ ἐκφράστηκα μὲ τὴ μουσική».

«Ἀλλοῦ πάλι γράφει :

«Δὲν ὑπῆρξαν ποτὲ γιὰ μέρα σύνορα μεταξὺ τῆς ζωῆς καὶ τῆς μουσικῆς. Οἱ ερόδος ρόλος τῆς μουσικῆς εἶναι νὰ σβήνει τὰ μίση, νὰ ἡσυχάζει τὰ πάθη καὶ νὰ πλησιάζει τὶς καρδιὲς σὲ μιὰ ζεστὴν ἀδελφοσύνη».

Δὲν θὰ εὑρισκα πιὸ κατάλληλα λόγια γιὰ νὰ κλείσω τὴν ὅμιλία μου γιὰ τὸν Ἐνέσκον, ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔγραψε ὁ ἄλλος μεγάλος φονμάρος συνθέτης Μιχαὴλ Ζόρα, τὰ δποία ἐπαναλαμβάνω καὶ προσυπογράφω :

«Ἔταν συνεπαρφένες, δόσο κανένας ἄλλος, ἀπὸ τὸν τόπο του, ἀγαποῦσε τὸ λαό του καὶ τοὺς φίλους του. Στὴ γῆ μας, μεταξὺ μας καὶ μέσα στὸν πόνο καὶ τὴν χαρά, πρόσφερε τὴν ψυχή του, κληροδοτώντας ἔνα μεγαλοφνὲς ἔργο, ποὺ περι-

φρονεῖ τὸν χρόνο. Ὁ ἄνθρωπος ἔκανε τὸ χρέος του. Σήμερα, μὲ τὸν ἀπεριόριστο θαυμασμὸν ποὺ τοῦ ὀφείλονται, προσπαθοῦμε μὲ τὴν σειρά μας νὰ κάνουμε τὸ δικό μας καθῆκον, νὰ τὸν ενχαριστήσουμε, νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν μνήμη του καὶ νὰ μιλοῦμε γι' αὐτόν, γιὰ τὴν μορφὴ του, γιὰ τὸ ἔργο του μὲ δόλα τὰ μέσα καὶ τὴν δύναμή μας».

Καὶ μεῖς ἀπὸ δῶ, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, συμμετέχοντες στὰ εὐγνώμονα αἰσθήματα τοῦ φίλου ρουμανικοῦ ἔθνους πρὸς τὴν μεγάλην αὐτὴν μορφὴν καὶ τιμοῦμε βαθειὰ τὴν μνήμην αὐτοῦ ποὺ τόσο ἀγάπησε τὸν ἄνθρωπον καὶ ἐμόχθησε μὲ τὴν τέχνην του γιὰ νὰ προσφέρει ἐπὶ ἔξηντα καὶ πλέον χρόνια τὴν ὑψηλὴν αἰσθητικὴν χαρὰν καὶ τὴν συγκίνησην σ' ἓταν ἀπειρον πλῆθος θαυμαστῶν τοῦ πνεύματός του σ' δλόκληρο τὸν κύριον.

---