

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 13ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ

---

## ΕΝ ΑΡΧΗ ΉΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ... ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΟΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΕΣΣΙΔΗ

'Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,  
'Αξιότιμοι κύριοι 'Ακαδημαιοί,  
Κυρίες καὶ Κύριοι!

Σᾶς ενχαροιστῶ γιὰ τὴ μεγάλη τιμὴ νὰ μὲ ἀναγορεύσετε 'Αντεπιστέλλον Μέλος τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν.

Δέχθηκα μὲ χαρὰ καὶ συγκίνηση τὴ μεγάλη αὐτὴ γιὰ μένα τιμή, καὶ γιατὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν 'Ακαδημία τῆς πρωτεύονσας τοῦ ἔθνους ποὺ γέννησε τὴ φιλοσοφία ὅπου ἀνήκουν οἱ προπατόρες μου καὶ δ ἕδιος ἐγώ, καὶ γιατὶ μὲ δπλίζει μὲ ἐναν πολύτιμο τίτλο, ἐνισχυτικὸ στὴν προσπάθειά μου νὰ προβάλω τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ φιλοσοφία στοὺς λαοὺς τῆς Σοβιετικῆς Έρώσεως καὶ στοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς 'Ανατολικῆς Εὐρώπης.

Προέρχομαι ἀπὸ οἰκογένεια 'Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ποὺ ἐκπατρίσθηκε γιὰ νὰ ἀποφύγει τοὺς διωγμοὺς τῶν Τούρκων τὸ ἔτος 1830 στὴ Γεωργία. "Αν καὶ πέρασαν πολλὰ χρόνια ἔκτοτε, δὲν λησμονήσαμε τὴν Ἑλληνικὴ μας καταγωγή. Τελευταῖα μάλιστα, ἐπιτύχαμε οἱ "Ἑλληνες τῆς Γεωργίας νὰ διδάσκονται τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα στὰ Δημοτικὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς ὅπου ὑπάρχουν συμπαγεῖς Ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ.

"Ο ἕδιος γράφω τὰ βιβλία μου στὴ ρωσικὴ γλώσσα, ὡς μαθητὴς μέσης παιδείας στὴν πρωτεύονσα τῆς Γεωργίας καὶ ὑστερα ὡς φοιτητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας «Λομονόσοφ». "Η ἐργασία μου ὅμως, ἐρευνητική, διδακτική καὶ συγγραφι-

πή, ἔχει ἀντικείμενο τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν. Τὸ πρῶτον ἔργο μου εἶχε τίτλο «Φιλοσοφικὲς καὶ αἰσθητικὲς ἀπόψεις τοῦ Ἡράκλειτον τοῦ Ἐφέσιου». Ἡ ἐναίσιμη διατριβή μου εἶχε τίτλο «Ἡ πρώιμη ἀρχαιοελληνικὴ φιλοσοφία καὶ ἡ σχέση τῆς πρὸς τὸ μόθο, τὴν τέχνην καὶ τὴν θρησκείαν». Ἀλλὰ βιβλία μου ἔχονταν τοὺς τίτλους «Ἀπὸ τὸ Μύθο στὸ Λόγο», «Σωκράτης» καὶ «Ἡράκλειτος». Μὲ τὰ βιβλία μου αὐτά, μεταφρασμένα σὲ πολλὲς γλώσσες, ἀποκτοῦν γνωριμία ἴκανη μὲ τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφία πολλοὶ ἄνθρωποι διαφόρων λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ασίας. Ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνώτερος ἐπιστημονικὸς συνεργάτης ἀπὸ τὸ 1970 τοῦ Ἰνστιτούτου Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἐρώσεως καὶ μὲ τὴν συμετοχὴν μου σὲ Διεθνῆ Συνέδρια Φιλοσοφίας.

Τώρα, καθὼς καὶ ἡ σεβαστὴ αἰθονσα τὸ ὑπαγορεύει, θὰ μιλήσω γιὰ τοὺς Ἑλληροπόντιους τῆς Γεωργίας καὶ ἄλλων περιοχῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἐρώσεως μὲ τίτλο «Ἐν ἀρχῇ ἦσαν οἱ Ἑλληνες».

Ἡ ίστορία τῶν Ἑλλήνων αἰῶνες διλόκληρους εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀνατάσεις, ἀλλὰ καὶ ὁδυηρούς πτώσεις, ἀπὸ μακραίωνες ταπεινώσεις καὶ δεινά, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνες (ἄν ὅχι καταστροφικές) πολιτικὲς ἐπιλογές, ὥστε νὰ μὴ μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε ὅτι εἴμαστε περιούσιος λαός. Κι ἀν παρ' ὅλ' ἀντὰ βάλαμε στὴν ἀνακοίνωσή μου ἔναν τόσο συναισθηματικὰ φροτισμένο τίτλο, τὸ κάναμε μόνο γιατὶ τὰ προαιώνια καί φασι προβλήματα τῆς κοινωνικῆς-πολιτικῆς καὶ πολιτιστικῆς ζωῆς ἀνάγονται στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ἀκόμα καὶ τέτοια ἐπίκαια προβλήματα, ποὺ προκαλοῦν ζωηρές συζητήσεις στὰ πιὸ διαφορετικὰ στρώματα τῆς κοινωνίας μας, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες χώρες, ὅπως ἡ δημοκρατία, ὁ διάλογος, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ ἡ «γκλάστροστ», μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀνοιχτῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς καθολικῆς ἰσότητας στὴ συζήτηση («ἰσηγορία») κάποιον προβλήματος, ἔννοιες οἵ διοπτες γιὰ πρώτη φορὰ ἐμφανίστηκαν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, προκαλοῦν ἀθελα τὴν ἐπιθυμία νὰ καθοριστεῖ τὸ πρωταρχικὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν ἔννοιῶν καὶ ὁ ρόλος τους στὴν κοινωνικοπολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ζωή.

Τὸ ἵδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν φιλοσοφία, τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν τέχνην καὶ γενικὰ μὲ τὴν πρωτοφανὴ ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, μὲ τὸ φαινόμενο δηλαδὴ ποὺ ὀνομάστηκε «ἑλληνικὸ θαῦμα». Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὴν Ἑλλάδα γεννήθηκαν οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, ποὺ ἔγιναν τόσο δημοφιλεῖς σήμερα στὸν κόσμο. Μὲ λίγα λόγια ἡ μακραίωνη ίστορία τῶν Ἑλλήνων, ὁ πολιτισμός τους καὶ συγκεκριμένα ὁ πολιτισμὸς τῶν Ἑλληροπόντιων, ἀποτελεῖ ἔνα ἐνδιαφέρον ἐπιστημονικὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς θεωρητικῆς τοποθέτησης σειρᾶς προβλημάτων (ὅπως λόγον χάρη τοῦ ἔθνους καὶ τοῦ ἔθνικου χαρακτήρα).

Αραφέρουμε τὸν ἔλληρικὸν πολιτισμὸν ὡς τὸ λίκνο τοῦ εὐδωπαῖκον καὶ μᾶλλον ὅχι μόνον τοῦ εὐδωπαῖκον πολιτισμοῦ, ἀνά πάρονμεν ὑπόψη τὴν κοσμοϊστορικὴν σημασίαν του, σημασίαν ποὺ διατηρεῖται ὡς τὸς μέρες μας. Κοντολογίς, ἐν ἀρχῇ ἦσαν οἱ "Ἐλληνες".

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι τὸ «βάπτισμα» τῆς Ρωσίας, ποὺ τὴν χιλιετηρίδα του γιορτάσαμε τὸν περασμέρον χρόνο στὴν ΕΣΣΔ, συνδέεται μὲ τὸ Βνζάντιο. Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία συνοδεύτηκε μὲ τὴν διάδοση τῆς γραφῆς καὶ τὴν ἀφομοίωση τοῦ ἔλληροβυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, ἀποτέλεσε μία ἀπὸ τὰς πιὸ σημαντικές καμπήες στὴν ιστορία τῆς Ρωσίας, τὴν στροφήν της πρὸς νέες πνευματικὲς ἀξίες, ἰδιαίτερα πρὸς μιὰ νέα ἥθική καὶ κοσμοθεωρητικὴ γενικῶς κατεύθυνση. Δὲν εἶναι περίεργο ὅτι ἡ πτώση τοῦ Βνζαντίου, ποὺ δλοκληρώθηκε μὲ τὴν κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453, προκάλεσε τὴν μετοίκηση τῶν Ἐλλήνων στὴν ὁμόθρησκη Ρωσία.

Σὲ αὐτὴν τὴν σύντομη ἀγακούνωση δὲν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νὰ σταθεῖ κανεὶς στὸν ἐποικισμὸν τοῦ Καυκάσου, τῶν ἀκτῶν τοῦ Πόντου καὶ τῆς Νότιας Ρωσίας ἀπὸ τοὺς Ἐλληροπόντιους, γιατὶ τὸ θέμα αὐτὸν ἀπαιτεῖ διεξοδικότερη ἀνάλυση. Θὰ σημειώσουμε μονάχα ὅτι οἱ Ἐλληροπόντιοι τοῦ Καυκάσου κατοικοῦν στὸ μεγαλύτερο μέρος τους, στὴν ΣΣΔ τῆς Γεωργίας (πάνω ἀπὸ 100 χιλιάδες) στὶς πόλεις: Τυφλίδα (Τμπιλίς), Ρουστάβι, Σουχούμι, Μπατούμι, Κομπούλετι καὶ τὰ γειτονικά τους χωριά, καθὼς καὶ στὶς ἀγροτικὲς περιοχὲς Τσάλκα, Τετρι-Τσκάρο, Μπολνίσι, Μπορζόμι καὶ ἄλλες.

Ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα ἀριθμὸν τῶν Ἐλληροποντίων τῆς Γεωργίας, τὸ ἔνα τρίτο περίπου (31,5 χιλιάδες ἄτομα) ζοῦν στὴν περιοχὴν τῆς Τσάλκα (πρωτεύονσα ἡ Τσάλκα), ποὺ βρίσκεται στὴν Ἀλπικὴ ζώνη τοῦ Καυκάσου. Ἡ δρεινὴ Τσάλκα εἶναι ἡ μοναδικὴ στὴν ΕΣΣΔ ἔλληρικὴ περιοχή, μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι ἀποτελεῖ διοικητικὴ καὶ γεωγραφικὴ μονάδα (τουλάχιστο συμβατικά). Παρὰ τὴν φυγὴν τοῦ πληθυσμοῦ, ἰδιαίτερα τῶν νέων, ἀπὸ τὰ χωριά τῆς Τσάλκα στὶς διάφορες πόλεις τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως, ἡ περιοχὴ αὐτὴν παραμένει μία ἀπὸ τὰς πικροκατοικημένες περιοχὲς τῆς Γεωργίας: σὲ μία περιοχὴ λίγο μεγαλύτερη ἀπὸ χίλια τετραγωνικὰ χιλιόμετρα, ζοῦν περίπου 50 χιλιάδες ἄτομα. Τὸ 65% περίπου τῶν κατοίκων της εἶναι "Ἐλληνες, 28% Αρμένιοι, 7% Ἀζερμπαϊτζανοί, Γεωργιανοί, Ρώσοι καὶ ἄλλοι.

Οἱ πρόγονοι τῶν Ἐλληροποντίων τῆς Τσάλκα ζοῦσαν κυρίως στὰ ἀνατολικὰ βιλαέτια καὶ στὸ πασαλίκι τοῦ Ἐρζερούμ, τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ "Ἐλληνες" ὑφίσταντο ὅχι μόνο τὴν ἄγριαν ἔθνική, πολιτική καὶ οἰκονομική καταπίεση, ἀλλὰ ὑποβάλλονταν καὶ σὲ θρησκευτικὸν διωγμόν, γιὰ τὴν χριστιανικὴν τους πίστην. "Υστεραὶ ἀπὸ τὸ ωστοτονρυκικὸν πόλεμο (1828 - 1829) καὶ τὴν συνθήκη τῆς Ἀρδαια-

νούπολης, οί "Ελληνες τῶν παραπάνω περιοχῶν μετώκησαν στὴν Ρωσία καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὴν Τσάλκα.

Οἱ "Ελληνες ποὺ ζοῦν στὴν ΣΣΔ τῆς Ἀρμενίας (περίπου 7 χιλιάδες) καὶ κυρίως στὴν περιοχὴν τοῦ Ἀλաβερդί, εἴναι ἀπόγονοι τῶν μεταλλωρύχων ποὺ κατέφυγαν ἐκεῖ ἀπὸ τὴν σονλτανικὴν Τουρκία καὶ δημιούργησαν μεταλλουργικὲς βιοτεχνίες (τέλη τοῦ 18ου αἰώνα), καθὼς καὶ βιοτεχνῶν εἰδικευμένων στὴν ἐπεξεργασία τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου.

Στὸ Βόρειο Καύκασο ζοῦν πάνω ἀπὸ 70 χιλιάδες Ἐλληνοποντίων. Κατοικοῦν κυρίως στὸ Ἑσεντούκι καὶ τὰ περίχωρά του, στὴν περιοχὴν τοῦ Ἀντρόποφ, στὰ χωριὰ Ἰνοζέμτσεβο τῆς Σταυρούπολης, καθὼς καὶ στὴν περιοχὴν τοῦ Κρασνοντάρ καὶ στὴν αὐτόνομη περιοχὴν τῆς Βόρειας Ἀσετίας. Ἡ ἐποίκηση τοῦ Βόρειου Καύκασου ἀπὸ τοὺς Ἐλληνοπόντιους ἀρχισε στὴ δεκαετία τοῦ 1860 καὶ συνεχίστηκε ὧς τὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ αἰώνα μας. Τὸ ἔτος 1949 ἐγκατέστησαν στὸ Καζαχστάν 70 χιλιάδες περίπου Ἐλληνοπόντιους.

Σήμερα, δ ἐλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως ποὺ κατοικεῖ στὶς πιὸ διαφορετικὲς περιοχὲς τῆς χώρας ἀνέρχεται, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 1979, στὶς 344 χιλιάδες<sup>1</sup>. Ἀν μάλιστα κατένομε ἀπὸ τὶς τρεῖς τελευταῖς ἀπογραφές ποὺ πραγματοποιήθηκαν, ἡ δυναμικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ στὴν ΕΣΣΔ εἴναι ἡ ἀκόλουθη: ἀν τὸ 1959 ὑπῆρχαν 309.308 Ἐλληνες, τὸ 1970 ἦταν 336.869 καὶ τὸ 1979 ἦταν 343.809. Μ' ἄλλα λόγια, ἡ δυναμικὴ αὔξηση τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὸ 1970 ἕως τὸ 1979 μειώθηκε σημαντικὰ σὲ σύγκριση μὲ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1950-1960.

'Αξίζει νὰ προσεχτοῦν ἡ καταρομὴ τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ καταρομὴ τον κατὰ Δημοκρατίες:

ΣΣΔ ΡΩΣΙΑΣ	ΣΣΔ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ	ΣΣΔ ΚАЗΑΧΣΤΑΝ	ΣΣΔ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1959 1970 1979	1959 1970 1979	1959 1970 1979	1959 1970 1979
47024 57847 69816	104359 106909 104091	55543 51161 49930	72938 89246 93105

'Απὸ τὸν πίνακα φαίνεται πῶς στὴν Ρωσικὴ Δημοκρατία καὶ τὴν Δημοκρατία τῆς Γεωργίας δ ἐλληνικὸς πληθυσμὸς αὐξήθηκε σημαντικά, στὴν Οὐκρανία παρέμεινε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, ἐνῶ στὸ Καζαχστάν μειώθηκε. 'Απὸ τὸν πίνακα ἐπίσης προκύπτει πῶς οἱ περισσότεροι "Ελληνες ζοῦν στὴ Δημοκρατία τῆς Οὐκρανίας. 'Ο κύριος πληθυσμὸς τῶν Ἐλλήνων τῆς Οὐκρανίας ποὺ ζεῖ στὴ Μαριούπολη, κατοικεῖ τὴν περιοχὴν ποὺ βρίσκεται ἀνάμεσα στὴν Μαριούπολη καὶ τὸ Ντονέτσκ.

1. Βλ. Στατιστικὸ δελτίο «δ πληθυσμὸς τῆς ΕΣΣΔ 1978» Μόσχα 1988, σελ. 99.

Στὴν ἵστορία τῶν Ἑλληνοποντίων τῆς Σοβιετικῆς Ἐρώσεως μποροῦμε νὰ σημειώσουμε συμβατικὰ τρεῖς περιόδους: Ἡ πρώτη ἀναφέρεται στὶς δεκαετίες τοῦ 1920 καὶ 1930, ἡ δεύτερη στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 καὶ τὰ ἐπόμενα χρόνια μέχρι τὴ δεκαετία τοῦ 1980. Ἡ τρίτη ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1985.

Ἡ πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς προοδευτικῆς ἔθνης πολιτικῆς, πὸν προκάλεσε μιὰ οὐσιαστικὴ ἄνοδο τόσο τοῦ ἔθνους πολιτισμοῦ τῶν Ἑλληνοποντίων τοῦ Κανκάσον, ὅσο καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἄλλων περιοχῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἐρώσεως, ὅπως τῆς Οὐκρανίας, ὅπου καὶ σήμερα ζοῦν οἱ περισσότεροι Ἑλληνες (πάνω ἀπὸ 110 χιλιάδες). Μεγάλωτε συνεχῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἔλληνων σχολείων, καθὼς καὶ ἡ κατάρτιση ἐκπαίδευτικῶν γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς κατώτερης καὶ τῆς Μέσης ἐκπαίδευσης. Στὸ σχολικὸ ἔτος 1924 - 1925 ὑπῆρχαν στὴ Γεωγία 33 ἔλληνικὰ σχολεῖα καὶ στὸ σχολικὸ ἔτος 1934-35. Στὸν Καύκασο ἐκδιδόταν ἡ ἐφημερίδα «Κόκκινος Καπνός», στὸ Σουχούμι, στὸ καζάκικο χωριό Κρίμσκαγια τοῦ Κραστοντάρο ἡ ἐφημερίδα «Κομμουνιστὴς» καὶ στὴν πόλη Μαριούπολη τῆς Οὐκρανίας ἡ ἐφημερίδα «Κολεκτιβιστές». Στὸ Ροστόφ ἐπὶ τοῦ Ντὸν λειτουργοῦσε ἐκδοτικὸ πὸν ἐξέδιδε στὴν ἔλληνικὴ γλώσσα σχολικὰ ἔγχειρίδια, χρηστομάθειες καὶ λογοτεχνικὰ βιβλία τόσο Ἑλλήνων συγγραφέων (Βάρναλη, Καβάφη κ.ἄ.) ὡσο καὶ Ρώσων (Λ. Τολστού, Μ. Σόλοζοφ κ.ἄ.). Στὸ Σουχούμι λειτουργοῦσε ἔλληνικὸ θέατρο!

Στὸ βαθμὸ πὸν ἐδραιωνόταν τὸ διοικητικὸ γραφειοκρατικὸ σύστημα πὸν βρῆκε τὴν ἔκφρασή του στὴν προσωπολατρεία τοῦ Στάλιν, καθὼς καὶ στὶς παραβιάσεις τῆς νομιμότητας καὶ τοὺς ἄγριους διωγμοὺς πὸν ἀπλώθηκαν σὲ δῃ τὴ χώρα, ἔφτασε ἡ ὥρα καὶ γιὰ τὴν πολιτιστικὴ γενοκτονία μερικῶν μικρῶν λαῶν, μαζὶ καὶ τὸν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ. Γι' αὐτὸ δὲν ἦταν καθόλου τυχαία ἡ ἀπόφαση τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1938 νὰ κλείσουν τὰ σχολεῖα πολλῶν ἔθνων μειονοτήτων τῆς χώρας. Ὅτι σὲ ἔκλεισαν ὅλα τὰ ἔλληνικὰ σχολεῖα, τὰ ἐκδοτικὰ καὶ οἱ ἐφημερίδες καὶ φυσικὰ καὶ τὸ ἔλληνικὸ θέατρο στὸ Σουχούμι. Πολλοὶ δάσκαλοι καὶ ἐργαζόμενοι τῶν ἐκδοτικῶν, συντάκτες τῶν ἐφημερίδων, καθὼς καὶ Ἑλληνες συγγραφεῖς καταδιώχτηκαν.

Ο ἔθνικὸς διωγμὸς τῶν Ἑλλήνων δὲν σταμάτησε ἐδῶ. Μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ τρομεροῦ δικτάτορα Στάλιν, τοῦ σκληροτρόχηλον Μόλοτοφ, τοῦ ἡμιαμόρφωτον Καγκαρόβιτς καὶ ἄλλων, ὁ πανοῦργος Λαβρέντι Μπέρια τὸ 1949 ἐξόρισε, μὲ τὴ συνοδεία τμημάτων τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Ἀσφάλειας, τοὺς ἥσυχους Ἑλληνες τοῦ Σουχούμι καὶ τοὺς Ἑλληνες ὅλων τῶν Σοβιετικῶν ἀκτῶν τοῦ Εὐξείνου στὶς στέπες τοῦ Καζαχστάν, στριμώχροντάς τους μέσα σὲ κλειστὰ φορτηγὰ τρένα. Ἡ περιονσία καὶ τὰ σπίτια τους ἀρπάχτηκαν χωρὶς καμία ἀποζημίωση καὶ δόθηκαν σὲ δσονς ἔφτασαν ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές. Αὐτὴ ἡ παρανομία καταργήθηκε τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1971. Ὁστόσο, ἡ περιονσία καὶ τὰ σπίτια τῶν ἔξοισμένων Ἑλλήνων δὲν ἐπιστράφηκαν

ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν χούματα. Στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς ἄγριας διοικητικῆς ἐκτόπισης τῶν σοβιετικῶν Ἑλλήνων πέθαναν ἐκατοντάδες γέροντες καὶ παιδιά. Αὐτὴ ἡ πολιτιστικὴ καὶ ἴστορικὴ γενοκτονία καὶ ἐκτόπιση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς ἀπέτες τῆς Μαύρης Θάλασσας προξένησε σὲ ὅλους τοὺς Ἑλληνες τῆς Σοβιετικῆς Ἔνώσεως ὃχι μόνον ὄλικὴ ἀλλὰ — καὶ αὐτὸς εἶναι τὸ σπουδαιότερο — καὶ ἡθικὴ ζημία: δημιούργησε αἰσθημα ἀνασφάλειας γιὰ τὸ μέλλον τους. Οἱ συνέπειες ἀπὸ αὐτὸν τὸ ἥθικο πλῆγμα ποὺ συνεχίστηκαν καὶ στὰ χρόνια τῆς λεγόμενης στασιμότητας, δὲν ἔξαλείφθηκαν οὔτε καὶ σήμερα. Γιατὶ δὲν εἶναι μυστικὸ πὼς οἱ Ἑλληνες τῆς ΕΣΣΔ, μὲ σπάνιες καὶ σποραδικὲς ἔξαιρέσεις, δὲν μποροῦσαν οὔτε κὰν νὰ σκεφθοῦν, ὅτι μποροῦν νὰ προωθηθοῦν σὲ μιὰ λόγο-πολὺ ὑψηλὴ θέση στὴν κομματική, κρατική, συνδικαλιστική, στρατιωτική, ἀκόμα καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ ίεραρχία.

Σημειώνομε μὲ ἵναροποίησῃ, ὅτι μὲ τὴν περεστρόκια καὶ τὴν γκλάσνοστ, τὰ τελευταῖα δύο - τρία χρόνια σημειώθηκε κάποια βελτίωση στὴ στάση ἀπέναντι στοὺς σοβιετικοὺς Ἑλληνες. Ἐκπρόσωποι τῆς ἐλληνικῆς ἐθνότητας ἀρχισαν νὰ προωθοῦνται σὲ διάφορες ὑψηλὲς θέσεις (ὑπουργοῦ, ἀντιεισαγγελέα Δημοκρατίας, διευθυντὴ κεντρικοῦ περιοδικοῦ κλπ.). Λόγο στρατιωτικοὶ ἀπὸ τὴν Τσάλκα δυνομάστηκαν στρατηγοί.

Ἐννοεῖται, ὅτι δὲν αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν παρὰ τὰ πρῶτα βήματα ποὺ σημειώνονται μέσα στὰ πλαίσια τῆς περεστρόκια καὶ τῆς γκλάσνοστ, γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν προβλημάτων τῶν ἐθνοτήτων ποὺ δὲν ἔχουν δική τους διοίκηση καὶ ἔδαφος. Ὡστόσο τὰ προβλήματα ποὺ δεκαετίες δλόκληρες συσσωρεύονταν καὶ περιμένονταν τὴ λόση τους εἶναι πολλά. Κι αὐτό, σὲ πρώτη γραμμή, ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τῆς Τσάλκας.

Η Τσάλκα εἶναι μία ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Δημοκρατίας τῆς Γεωργίας ὃπου ὑπάρχει πλεόνασμα ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα κεντρικῆς ἐφημερίδας τῆς Γεωργίας, τῆς «Ζαριά Βαστόκα» τῆς 19ης Ιουνίου 1988 στὴν Τσάλκα λείπονταν 2.250 θέσεις ἐργασίας καὶ δ ἀριθμὸς αὐτὸς τείνει νὰ μεγαλώσει. Εἶναι ενρόητο ὅτι στὴν ἀπέραντη χώρα μας, δ ῥιλεργος πληθυσμὸς τῆς Τσάλκα δὲν μένει χωρὶς ἐργασία, ἔστω κι ἀν αὐτὴ εἶναι προσωρινὴ ἢ ἐπὶ συμβάσει.

Δὲ θὰ θίξω πολλὰ ἄλλα προβλήματα. Θὰ σταθῶ ὅμως σὲ ἔνα ἀκόμα θέμα, ποὺ γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων τῆς Τσάλκα (καθὼς καὶ γιὰ τὸν δυνομάζομενον "Ἑλληνες τῆς Μαριούπολης, δηλαδὴ τὸν "Ἑλληνες τῆς Αζοφικῆς στὴν Οδηγανία") εἴραι ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ «ενδιάσθητα σημεῖα». Πρόκειται γιὰ τὴ «γλωσσικὴ κατάσταση» ποὺ διαμορφώθηκε στὰ χρόνια τῆς Οθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μὲ τοὺς ἀλλεπάλληλους διωγμοὺς ἀπὸ μέρους τῶν Τούρκων, ποὺ ἐπεδίωκαν τὴν ἀφομοίωση τῶν μειονοτήτων τῆς αὐτοκρατορίας, πολλοὶ "Ἑλληνες στὰ ἀνατολικὰ βιλαέτια τῆς Ανατολῆς" ἔχασαν τὴ γλώσσα τους. Τὰ τρία τέταρτα τῶν Ἑλλήνων τῆς Τσάλκα δὲν ξέρουν τὴν

πορτιακή διάλεκτο τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας καὶ στὴν καθημερινή τους ζωὴ χρησιμοποιοῦν μιὰ ἀπὸ τὶς διαλέκτους τῆς τονωκικῆς γλώσσας ποὺ διαιτεῖται στὴν Ἀνατολία. Ἀράλογη εἰκόνα παρουσιάζουν καὶ οἱ Ἐλληνες τῆς Ἀζοφικῆς: ἕνα μέρος τους χρησιμοποιεῖ στὴν καθημερινή του ζωὴ τὴ γλώσσα τῶν τατάρων τῆς Κριμαίας. Ἀπὸ αὐτὸ προϊῆθε καὶ ὁ χωρισμὸς τῶν ἐλληνοποντίων τῆς Τσάλκα καὶ δρισμένων ἄλλων περιοχῶν τῆς Γεωργίας σὲ «τουρκόφωνους» καὶ «έλληνόφωνους».

Θὰ σημειώσω δύο, ὅτι οἱ «τουρκόφωνοι» τῆς Τσάλκα, ποὺ ἡ ψυχολογική τους ὑπόσταση δὲ διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη τῶν «έλληνόφωνων», παρουσιάζουν μία αὖξημένη (γιὰ νὰ μὴν πῶ ὑπερεναίσθητη ἔθνικὴ συνείδηση), ἀποτέλεσμα τοῦ «γλωσσικοῦ συμπλέγματος κατωτερότητας», ἀκριβέστερα τῆς «νοσταλγίας» γιὰ τὴ γλώσσα τῶν προγόνων τους.

Ἄπὸ τὸ 1981 σὲ δὴ τὴ Γεωργία, στὶς περιοχὲς ὅπου ζεῖ συμπαγὴς ἐλληνικὸς πληθυσμός, ἀρχισε ἡ διδασκαλία τῆς νεοελληνικῆς (τῆς δημοτικῆς) ὡς ἔνης γλώσσας. Αὐτὸ δύος δὲν ἀρκεῖ γιὰ μία λίγο - πολὺ ἴνανοποιητικὴ ἀφομοίωση τῆς γλώσσας αὐτῆς. Ἐπιπρόσθετα, στὸ ἄρθρο «Ἀναγέννηση τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας» ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν «Πράβτα» τῆς 17-10-1988 ἀναφέρεται ὅτι στὸ Σονχούμι ἀρχισε νὰ λειτουργεῖ ἐλληνικὸ δημοτικὸ σχολεῖο γιὰ τοὺς Ἐλληνοπόντιους ποὺ ζοῦν στὴν Ἀμπχάζια. Νομίζω ὅτι παρόμοιο σχολεῖο πρέπει νὰ ἀνοίξει καὶ στὴν Τσάλκα. Κι αὐτὸ θὰ ἥταν μία καλὴ πρωτοβονλία. Λυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν Οბκρανικὴ ΣΣΔ, ὅπου, ὅπως ἀναφέρθηκε, ζοῦν οἱ περισσότεροι Ἐλληνες, ἀλλὰ ὅπου τίποτε στὴν οδσία δὲν ἔγινε γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας στὴν ὑπαίθρῳ καὶ τὶς πόλεις μὲ συμπαγὴ ἐλληνικὸ πληθυσμό. Ἐλπίζομε ὅτι ἡ Οბκρανικὴ διαρόηση θὰ συμβάλει στὴν ὑπερνίκηση τοῦ συντηρητισμοῦ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ θὰ ἀρχίσει καὶ ἐκεῖ ἡ διδασκαλία τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας. Παρόμοια εἰκόνα παρουσιάζεται καὶ στὸ Βόρειο Καύκασο. Ἄλλωστε, ἀναφέρθηκε ὅτι σὲ ἔνα σχολεῖο τῆς πόλης Ὁρτζονικίτε (πρωτεύονσας τῆς Βόρειας Ἀσετίας), ἀρχισε ἡ διδασκαλία τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας.

Ἐρα ἀπὸ τὰ ὀξύτερα προβλήματα εἶναι ἡ ἔκδοση, ἔστω καὶ μίας ἐφημερίδας στὴν νεοελληνικὴ γλώσσα, ποὺ νὰ κυκλοφορεῖ σὲ δλες τὶς περιοχὲς τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως, ὅπου ζοῦν Ἐλληνες. Τὸ ρόλο αὐτὸ σήμερα παίζει μὲ ἐπιτυχίᾳ ἡ ἐλληνικὴ ἔκδοση τῶν «Νέων τῆς Μόσχας». Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ εἰπωθεῖ γιὰ τὴ δημιουργία, ἀκριβέστερα γιὰ τὴν ἀναβίωση, ἐνὸς ἐλληνικοῦ ἐκδοτικοῦ, ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ ἐκδίδει σχολικὰ ἐγχειρίδια καὶ βιοθήματα καὶ γενικὰ ἐπιστημονικὰ καὶ λογοτεχνικὰ βιβλία στὴν ἐλληνικὴ γλώσσα.

Μέχρι ποὺ τρία-τέσσερα χρόνια ἐκδιδόταν στὴν Τασκένδη ἡ ἐφημερίδα «Νέος Δρόμος». Τώρα ἡ ἐφημερίδα αὐτὴ δὲν ἐκδίδεται, γιατὶ οἱ πολιτικοὶ πρόσφυγες ἐπα-

να παταρίζονται στὴν Ἑλλάδα. Γενικά, γιὰ τοὺς Ἐλληνες πολιτικοὺς πρόσφυγες, ποὺ σ' ὅλη τὴν ΕΣΣΔ δὲν ξεπερνοῦσαν τὶς 20 χιλιάδες, γινόταν τὸ πᾶν γιὰ νὰ παραμείνουν Ἐλληνες: στὰ σχολεῖα ποὺ φοιτοῦσαν τὰ παιδιά τους διδάσκονταν ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἡ ἴστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ σήμερα στὴν Τασκένδη καὶ τὴν Μόσχα διατηροῦνται λέσχες τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν πρόσφυγων καὶ σύλλογοι ἢ κοινότητές τους. Κι αὐτό, παρὰ τὸ γεγονός ὅτι τώρα ἔμεναν λίγοι, τόσο στὴν Τασκένδη ὃσο καὶ στὴν Μόσχα. Ἐννοεῖται, αὐτὴ τὴν στάση ἀπέναντι στοὺς Ἐλληνες πολιτικοὺς πρόσφυγες μόνο νὰ τὴν χαιρετήσει μπορεῖ κανείς.

Ωστόσο, οἱ σοβιετικοὶ Ἐλληνες ποὺ φτάνουν τὶς 360 περίπου χιλιάδες καὶ πιθανότερα τὸ μισὸ ἑκατομμύριο, ὅχι μόνο δὲν ἔχουν οὔτε μία ἐφημερίδα, οὔτε ἓνα ἐκδοτικό, ἀλλὰ οὔτε καὶ κάποια λέσχη ἢ σύλλογο, σὲ μία σειρὰ πόλεων ὅπου ζεῖ σημαντικὸς ἀριθμὸς Ἐλλήνων. Τί τὸ πακὸ θὰ ὑπῆρχε ἀν οἱ Ἐλληνες τῆς Μόσχας, ποὺ στὸ μεταξὺ δὲν εἶναι καὶ τόσο λίγοι, είχαν τὴν λέσχη τους, ὅπον τὰ παιδιά τους θὰ μποροῦσαν νὰ μελετήσουν τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ὅπον οἱ ἴδιοι θὰ μποροῦσαν νὰ βλέπονται καὶ νὰ ἐπικοινωνοῦν, ὅπως ἀπὸ παράδοση συνηθίζουν οἱ Ἐλληνες;

Κατὰ τὴν ἀποφή μας, ἡ πολιτικὴ τῆς περεστρόκας καὶ τῆς γκλάσνοστ ἀπέναντι στοὺς σοβιετικοὺς Ἐλληνες καὶ γενικὰ ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς ἐθνικὲς μειονότητες τῆς ΕΣΣΔ, προϋποθέτει τὴν δημιουργία τῶν κατάλληλων ἐθνικῶν μορφῶν συνδέσμων, ποὺ θὰ ἴκανοποιοῦν τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ἐκπροσώπων τῆς δοσμένης ἐθνότητας. "Ολα αὐτὰ ἀφοροῦν σὲ πρώτη γραμμὴ τοὺς μικροὺς λαούς, ποὺ δὲν ἔχουν συγκεκριμένο διοικητικὸ - ἐδαφικὸ σχηματισμό.

Ἡ δημοκρατία ποὺ δημιούργησαν οἱ Ἐλληνες ἔκεινα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο ἄνθρωπος ποὺ νὰ κατέχει τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, οὔτε ὑπάρχει ἀναμφισβίτητη αὐθεντία, ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀναζήτηση, πράγμα ποὺ προϋποθέτει διάλογο ἐπὶ ἵσοις δροις. Παρ' ὅλα τὰ πλεονεκτήματα καὶ τὶς ἀρετές της, ἡ δημοκρατία (ἔχω ὑπὸ ὅψη τὴν δημοκρατία ποὺ στηρίζεται στὴν κνωμαρχία τοῦ νόμου καὶ ὅχι στὴν δικλοκρατία ἢ τὴν ἀναρχία), εἶναι ἔνα καθεστώς μὲ πολλὲς ἀτέλειες. Ὡστόσο, ἡ δημοκρατία ἐπιτρέπει τὴν πάλη γιὰ τὴν ὑπερνίκηση τῶν ἀτελειῶν καὶ τὴν ἐπίλυση τῶν ὕριμων προβλημάτων. ባ δημοκρατία προϋποθέτει τὴν διαιρή περεστρόκα καὶ διαφάνεια (γκλάσνοστ). Γιὰ τὴν ὥρα, δὲν ἔχει ἀνακαλυφθεῖ πολιτικὸ καθεστώς μὲ λιγότερες οὐσιαστικὲς ἀτέλειες ἀπὸ τὴν δημοκρατία.

Θὰ θέλαμε οἱ ὑψηλὲς ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας νὰ ἵσχουν γιὰ τὴν σφαίρα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στοὺς Ἐλληνες ποὺ ζοῦν στὸ ἐδαφος τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως, καὶ οἱ ὅποιοι, ὅπως ὅλοι οἱ σοβιετικοὶ πολίτες, προσφέρουν τὴν συμβολή τους στὴ δημιουργία τῆς σοβιετικῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ κράτους τοῦ νόμου.

Ἐτσι λοιπόν, ἐν ἀρχῇ ἦσαν οἱ Ἐλληνες, οἱ γενάρχες τῆς δημοκρατίας.

Θὰ ἴθελα νὰ ἐκφράσω τὴν εὐγνωμοσύνη μου σὲ ὅσους τιμοῦν μὲ τὴν παρονοία τους ἐδῶ τὴν ἐκλογή μουν ὡς Ἀντεπιστέλλοντος Μέλουν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.