

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1973

---

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. **Ν. Λοῦρος** παρουσιάζων τὸ κατωτέρω βιβλίον εἶπε τὰ ἑξῆς :

Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ παρουσιάσω εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τὸ ὀγκῶδες σύγγραμμα «*Embryology for Surgeons*» (*Ἐμβρυολογία διὰ Χειρουργοῦς*) τῶν Stephen Wood Gray καὶ John Elias Skandalakis.

Στὴν παρουσίαση τοῦ συγγράμματος τούτου προβαίνω γιὰ τρεῖς κυρίως λόγους :

**Πρῶτον :** Ἐπειδὴ πρόκειται περὶ ἐντελῶς πρωτοτύπου ἐπιστημονικοῦ συγγράμματος ποὺ συνδυάζει βαθειὰ γνώση καὶ ἐμβρίθεια μὲ σκοπὸ πρακτικόν. Τὴν λεπτομερειακὴ δηλαδὴ κατατόπιση τοῦ χειρουργοῦ σὲ ὅλες τὶς προϋποθέσεις ποὺ θὰ τὸν ὀδηγήσουν στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ταχυδακτυλογικῆς ἐγχειρητικῆς θεραπείας τῶν ἀνωμαλιῶν τῆς διαπλάσεως τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, ὅπου καὶ ἂν βρίσκονται καὶ ὅσο καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ διορθωθοῦν ἢ τοῦλάχιστον νὰ βελτιωθοῦν. Συχνὰ πρόκειται γιὰ παραμορφωτικὰς ἀνωμαλίαις ἢ λειτουργικὰς ἀδυναμίας ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ζωὴ ἢ τὸν βίον καὶ καθιστοῦν τοῦτον δυστυχῆ καὶ ἀνυπόφορον. Πρόθεση τῶν συγγραφέων εἶναι πέραν τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς προσφοράς.

Ἐπίτιτλος τοῦ βιβλίου ἀναφέρει ἄλλωστε ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἐμβρυολογικὴν βάση τῆς θεραπείας τῶν συγγενῶν ἀνωμαλιῶν τῆς διαπλάσεως. Τὸ σύγγραμμα περιλαμβάνει 918 σελίδες καὶ 28 κεφάλαια μὲ ἄπειρες εἰκόνες καὶ σχεδιαγράμματα καὶ λεπτομερειακὴ βιβλιογραφία καθὼς καὶ εὐρετήριον θεμάτων καὶ ὀνομάτων. Προηγεῖται ἡ λεπτομερειακὴ περιγραφή τῆς φυσιολογικῆς ἐμβρυϊκῆς ἐξελίξεως καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἐμβρυολογικὴ προέλευσις τῶν ἀνωμαλιῶν τῆς διαπλάσεως ὄλων τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος. Ἔτσι ἀποτελεῖ τὸν γνώμονα ποὺ κατευθύνει τὴν χειρουργικὴν διορθωτικὴν προσπάθεια καὶ τὶς δυνατότητές της.

Παρόμοιο σχετικό σύγγραμμα δὲν εἶχε ἐπιχειρηθεῖ ἕως τώρα. Καὶ γὰρ ν' ἀποκτήσει ἀπόλυτη ἀκρίβεια καὶ ἀναμφισβήτητο κῦρος, οἱ συγγραφεῖς ἐπεζήτησαν πρὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ βιβλίου, τὸν ἔλεγχο τοῦ κειμένου ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἀρμοδίους καὶ ἐμπείρους εἰδικοὺς ἀνατόμους καὶ χειρουργοὺς γιὰ κάθε λεπτομέρεια. Κατάλογος τῶν ἐλεγκτῶν τούτων παρατίθεται στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου.

Ὡστε πρόκειται ὄχι μόνον γιὰ πρωτοτύπου περιεχομένου σύγγραμμα, ἀλλὰ καὶ αὐστηρὰ τεκμηριωμένου ποὺ ἀποτελεῖ μοναδικὸ ὁδηγὸ τῆς πλαστικῆς Χειρουργικῆς μὲ τὴν πλατύτερη ἔννοιάν της. Σὲ πολλὰ μάλιστα σημεῖα ἐμφανίζει καὶ παρορμήσεις γιὰ νὰ ἐπιχειρηθοῦν νέες διορθωτικὲς προσπάθειες.

Δεῦτερος λόγος τῆς παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι, ἐπειδὴ ὁ ἕτερος τῶν συγγραφέων τυχαίνει νὰ εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Ἑθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ ἐθνικὴ εὐαισθησία τοῦ συγγραφέως τούτου, τοῦ ἐπέβαλε νὰ ἀφιερῶσει τὸ σύγγραμμα στὸ Πανεπιστήμιό μας καὶ κατὰ δεύτερο λόγο στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀτλάντας τῆς Γεωργίας, πηγῆς τῆς ὠριμότητος καὶ τῶν δύο, ὅπως γράφουν, συγγραφέων.

Εἶναι συγκινητικὸ καὶ παρήγορο ὅτι σὲ ἐποχὴ, ὅπου συχνὰ λησμονοῦνται καὶ οἱ στοιχειωδέστερες ὑποχρεώσεις πρὸς τοὺς δασκάλους, ὁ κ. Σκανδαλάκης, παρὰ τὴν μακρὰ καὶ ἐπιτυχημένη θητεία του στὴν μακρυνὴ Ἀμερικὴ, διατηρεῖ ζωνρὴ τὴν εὐγνωμοσύνη του στὸ Ἴδρυμα ποὺ ποδηγέτησε τὰ πρῶτα βήματά του.

Ὁ τρίτος, ὄχι λιγώτερο ἰσχυρὸς, λόγος τῆς παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ προσωπικότης τοῦ κ. Σκανδαλάκη, ἀξία ἐξαιρετικῆς ἐξάρσεως. Ὁ κ. Σκανδαλάκης γεννήθηκε τὸ 1920 στοὺς Μολάους τῆς Κρήτης καὶ εἶναι σήμερα μὲν 53 ἐτῶν. Ἐτελείωσε τὴν Ἱατρικὴν μας Σχολὴν τὸ 1946 καὶ ὑπῆρξε μαθητὴς μου. Ἀπέκτησε τὸ πτυχίον τῆς Εἰδικότητος τῆς Χειρουργικῆς τὸ 1950, διατελέσας Ὑποβοηθὸς καὶ Βοηθὸς τῆς Α' Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ συναδέλφου κ. Χρηστεά. Μὲ αὐτὰ τὰ προσόντα προσελήφθη τὸ 1951 ὡς Βοηθὸς (Resident) στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο τῆς Ἀτλάντας, ὅπου ἀνῆλθε μέχρι τοῦ 1971 ὅλες τὶς ἀκαδημαϊκὰς βαθμίδες τοῦ Ἐπιμελητοῦ, Ὑφηγητοῦ, Ἐκτάκτου Καθηγητοῦ καὶ τέλος τοῦ Τακτικοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἑγχειρητικῆς Ἀνατομίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀτλάντας. Ἐγένετο Σύμβουλος Χειρουργὸς στὴν Πανεπιστημιακὴ Σχολὴ τῶν σχετικῶν μὲ τὴν Ὑγίαν Ἐπιστημῶν, στὴν Πανεπιστημιακὴ Σχολὴ Νοσοκομειακῆς Διοικήσεως καὶ στὸ Ἐρευνητικὸ Κέντρο τῆς Γεωργίας. Εἶναι μέλος πολλῶν Ἀμερικανικῶν Ἐταιρειῶν καὶ ἔχει τιμηθεῖ μὲ πολλὰ βραβεῖα καὶ διακρίσεις. Εἶναι συνεκδότης τοῦ περιοδικοῦ «The Surgical Clinics of North America» καὶ ἔχει δημοσιεύσει πολλὰς ἐπιστημονικὰς ἐργασίας καὶ τρεῖς μονογραφίας.

Ἄλλὰ ὁ κ. Σκανδαλάκης, πολίτης σήμερα τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι θερμὸς Ἑλλήν πατριώτης. Ἀφοῦ κατὰ τὸν Ἑλληνοαλβανικὸ Πόλεμο ὑπηρέτησε στὸ Ναυτικὸ καὶ κατὰ τὴν Κατοχὴ στὴν ἐπικίνδυνη ἐθνικόφρονα Ἀντίσταση καθὼς καὶ κατὰ τὸν Συμμοριτοπόλεμο, ἀπολυθεὶς τῆς ἐπιστρατεύσεως ὡς Ὑποπλοίαρχος τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ καὶ παρασημοφορηθεὶς ἀντιστοίχως, ὁ κ. Σκανδαλάκης συνεχίζει σήμερα, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Ἀτλάντας καὶ μέλος τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν περισσοτέρων Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Ὄργανώσεων τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, τὴν ἑλληνοπρεπῆ δράση του.

Νομίζω ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω προσόντα τοῦ κ. Σκανδαλάκη συμβάλλουν στὸ νὰ προβληθῆι ἐνώπιον τῆς Ἀκαδημίας τὸ ἐξαίρετο σύγγραμμά του ἀλλὰ καὶ ἡ σημαντικὴ προσωπικότης του, πὺν μετὰ τὴν ἐκκόλαψή της στὴν Πατρίδα του, τὴν τιμᾶ παντοῖότροπα στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες.