

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20<sup>ΗΣ</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ

---

Ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Τάσος Ἀθανασιάδης, παρουσιάζων τὴ σειρά Τετράδια Κριτικῆς τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Ἀπόστολου Σαχίνη, εἶπε τὰ ἑξῆς:

Κύριε πρόεδρε,  
Κύριοι συνάδελφοι,  
Κυρίες καὶ κύριοι,

Ὁ κριτικὸς τῆς Λογοτεχνίας ἔχει τὸ χάρισμα νὰ συλλαμβάνει στὰ βαθύτερα στρώματα ἑνὸς ἔργου κοιτάσματα ἀπὸ μορφοποιημένες ιδέες — κάποτε ἀμφίβολης σαφήνειας — νὰ φωτίζει τὶς ἐσωτερικὲς διαστάσεις τους, ὥστε νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸ στὸν ἀναγνώστη τὸ πολυσήμαντο τυχὸν νόημά τους ἀξιολογώντας συγχρόνως καὶ τὸ αἰσθητικὸ τους ἐπίτευγμα. Μὲ τὴν ἐνέργειά του αὐτὴ προσφέρει «Παιδεία» — κάτι ποῦ πιθανὸν δὲν ἦταν στὶς προθέσεις τοῦ δημιουργοῦ του στὴν ἄλογη φάση τῆς κυοφορίας του. «Καὶ ἡ Κριτικὴ μούσα εἶναι», εἶχε ἀποφανθεῖ ὁ Παλαμᾶς. Δίκαιη ἀναγνώριση τοῦ δημιουργικοῦ ρόλου της, ἀφοῦ καὶ ὁ κριτικὸς ὑπακούει σὲ κάποιον δαιμόνιο ὅταν ἐρμηνεύει τὸ ἔργο τῆς τέχνης. Γι' αὐτό, πολὺ εὐστοχα, ἡ κριτικὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἢ «συνείδηση τῆς Λογοτεχνίας», ποῦ, μὲ τὴ σειρά της αὐτῆ, θεωρεῖται «ἡ συνείδηση τῆς κοινωνίας».

Αὐτὴ ἡ προσφορὰ Παιδείας μέσω τῆς Λογοτεχνίας ὑπῆρξε τὸ ἀνειρήνευτο πάθος τοῦ συναδέλφου Ἀπόστολου Σαχίνη ἀπὸ τὰ μαθητικά του ἀκόμη χρόνια, ὅπως ἐξομολογεῖται στὸ σύντομο πρόλογο τοῦ πρώτου ἀπὸ τοὺς πέντε ὡς τώρα τόμους τῆς σειράς «Τετράδια κριτικῆς», ποῦ ἔχω τὴν τιμὴ ἀπόψε νὰ σᾶς παρουσιάσω: Ἀρχικά, γιὰ τὴν αὐτοδιδασκαλιὰ του· κατόπιν, ὡς ἀποστολὴ μὲ τὴ δημόσια ἄσκησή της ἀπὸ τὸν τύπο· τέλος ἀπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἔδρα ὡς σήμερα. Ὁ ἴδιος συνεχίζει: Τὰ «Τετράδια κριτικῆς» μου «εἶναι ἓνα εἶδος ἡμερολογίου τῶν διαβασμάτων μου, ἐντυπώσεις, παρατηρήσεις, κρίσεις, χαρακτηρισμοὶ γιὰ κείμενα καὶ συγγραφεῖς».

ἀναφέρονται τόσο σὲ νεοέλληνες ὅσο καὶ σὲ ξένους λογοτέχνες, καὶ μοῦ ἔδωσαν, ἀπὸ μιὰ συγκεκριμένη καὶ εἰδική ἀφορμή, τὴ δυνατότητα νὰ ἐκφράσω τὶς γενικότερες ἀντιλήψεις καὶ ἀπόψεις μου πάνω στὸ φαινόμενο τῆς λογοτεχνικῆς δημιουργίας». Μὲ τὴν ὁμολογία του αὐτῆ, τὰ «Τετράδια κριτικῆς» παύουν νὰ εἶναι μιὰ ἀπλή ἐνημερωτικὴ βιβλιοκρισία καὶ ἀποκοτῶν τὸ αἰσθητικὸ κύρος μιᾶς ὑπεύθυνης κριτικῆς προσφορᾶς στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Τὴ χαιρετίζω ὡς μιὰ ἐντιμὴ πράξι, ποῦ ἔρχεται στὴν ὥρα της, γιατί τὴν ἔχομε μεγάλη ἀνάγκη. Ἡ γλυκερὴ κριτικὴ τῶν φιλοφρονημάτων, ἀπ' τὴ μιὰ ἢ ἀνεύθυνη, ἀκόμη, «παρουσίαση» ἀπὸ τὸν τύπο, μὲ ὑπόκρουση ἐγκωμίων, ἔργων συχνὰ τῆς παραλογοτεχνίας· τέλος, ἢ ἀπὸ καθέδρας ἀποφλοίωση τοῦ ἔργου, γιὰ νὰ προσδιοριστοῦν, τάχα, τὰ συστατικά του — παραπλανοῦν τὴν κοινὴ γνώμη, σὲ βαθμὸ νὰ προκαλοῦν σύγχυση ἀνάμεσα στὶς παραχαραγμένες καὶ τὶς γνήσιες ἀξίες, τὶς μόνες ἱκανὲς νὰ συντελοῦν στὴν ἐξέλιξη μιᾶς Λογοτεχνίας καὶ νὰ πλουτίζουν τὴν παράδοσή της.

Οἱ πέντε ὡς τώρα τόμοι τῆς σειρᾶς «Τετράδια κριτικῆς» ἀναφέρονται σὲ διακόσια ἑβδομήντα ἕνα ἔργα — μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια, διηγήματα, βιογραφίες, ταξιδιωτικὲς ἐντυπώσεις. — Ἀνάλογα μὲ τὸν ἐρεθισμό, ποῦ εἶχαν προκαλέσει στὸν κριτικὸ ἢ μὲ τὸ πνευματικὸ ἐκτόπισμα τοῦ συγγραφέα τους, εἶναι συνήθως καὶ ἡ ἔκτασή τους: Ἄλλοτε μιὰ σύντομη κριτικὴ ἀποτίμηση, ἄλλοτε ἕνα κατατοπιστικὸ κριτικὸ κείμενο, ἀκόμη καὶ ἕνα πλατὺ δοκίμιο — πραγματικὸ μάθημα γύρω ἀπ' τὸ ἔργο, τὴν ἐποχὴ καὶ τὸ δημιουργό του. Ὁ συγγραφέας τῶν «Τετραδίων κριτικῆς» προσδέχεται μὲ στοργὴ τὸ ἔργο τῆς Λογοτεχνίας ξέροντας πόσος πόνος καὶ πόσος κόπος χρειάστηκε γιὰ τὴν κυοφορία του. Αὐτὸς ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸ δημιούργημα εἶναι διάχυτος σὲ ὅλο του τὸ ἔργο. Ὡστόσο, ἔχει τὴν ψυχραιμία νὰ μὴ θαμπώνεται, ἔταν ὑψώνει τὸ βλέμμα σ' ἕνα Γκαῖτε, Φλωμπέρ, Μπαλζάκ, Ἐλιοτ κ.ἄ., γιὰ νὰ ἐπισημάνει ἀτέλειες στὰ ἔργα τους, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴ διστάζει, ὅταν τὸ κατεβάξει σὲ «ἐλάσσονες», γιὰ νὰ κάνει ἐπαίνους.

Εἶναι φυσικὸ, κυρίες καὶ κύριοι, ὁ κριτικὸς νὰ κινεῖται — ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ δημιουργὸς — στὸν πνευματικὸ χῶρο μὲ προτιμήσεις, ποῦ εἶναι καταστάλαγμα ἀπὸ μελέτες, ἀπὸ ἐπιδράσεις τοῦ πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, καθὼς καὶ ἀπὸ ροπὲς τῆς ἰδιοσυγκρασίας του. Ἔτσι, ταυτόχρονα μὲ τὸ ἔργο τῆς κριτικῆς του, νὰ προβάλλει καὶ ἡ ἠθικοπνευματικὴ αὐτοπροσωπογραφία του. Θὰ τολμοῦσα, λοιπόν, νὰ ἰσχυριστῶ, πὼς ὁ κριτικὸς Ἀπόστολος Σαχίνης, ἀπὸ τὰ κριτήριά του, αὐτοαποκαλύπτεται ἐραστής τοῦ μέτρου, τῆς σαφήνειας, τῆς ἄρτιας σύνθεσης, τῆς ἀνεπιτήδευτης γραφῆς, τῆς λιτῆς περιγραφῆς, τῆς δράσης ὡς στοιχείου πλαστικοῦ· ἀκόμη, τοῦ ψυχικὰ ὑγιοῦς, τοῦ καταξιωμένου ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ κρίση — χαρακτηριστικὰ τοῦ κλασικοῦ σὲ ἀντιπαράθεση πρὸς τὸ ρωμαντικόν...

Στὸν πρῶτο ἀπ' τοὺς πέντε τόμους τῆς σειρᾶς κρίνονται ἐξήντα ἔργα, ἀπὸ τὰ ὅποια τὰ δεκαεπτὰ ἑλληνικά· στὸ δεύτερο τόμο, πενήντα ὀκτὼ ἔργα, ἀπὸ τὰ ὅποια τὰ εἴκοσι τρία ἑλληνικά· στὸν τρίτο τόμο, πενήντα τρία ἔργα, ἀπὸ τὰ ὅποια τὰ εἴκοσι δύο ἑλληνικά· στὸν τέταρτο τόμο, πενήντα τρία ἔργα, ἀπὸ τὰ ὅποια τὰ εἴκοσι ἑπτὰ ἑλληνικά· τέλος, στὸν πέμπτο τόμο, σαράντα ἑπτὰ ἔργα, ἀπὸ τὰ ὅποια τὰ δεκαεννέα ἑλληνικά. Ἐλπίζω νὰ μὴν ἔσφαλα στὴ σκέψη, πὼς τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ξενόγλωσσα ὑπερτεροῦν σὲ ἀριθμὸ ἀπὸ τὰ ἑλληνικά, νὰ ὀφείλεται στὴν πρόθεση τοῦ κριτικοῦ νὰ κατατοπίσει τὸν ἀναγνώστη (πιθανότατα τὸ σπουδαστὴ) γύρω ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς εὐρωπαϊκῆς Λογοτεχνίας, πού σημείωσαν, λίγο-πολύ, σταθμὸ στὴν ἐξέλιξή της ἢ ἐκφράσανε χαρακτηριστικὲς τάσεις μιᾶς ἐποχῆς ἢ — ἔστω — συρμούς της. Τέλος, θᾶλεγα, γιὰ νὰ τὰ ἐπιλέξει ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν διαβασμάτων του, θὰ ὑπάκουσε — λίγο ἢ πολὺ — στὶς θετικὲς ἢ ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις πού τοῦ εἶχαν προκαλέσει, ἀφοῦ μέσα ἀπὸ αὐτὰ συνειδητοποίησε τὸν ψυχοπνευματικὸ κόσμο του...

Ὁ Ἀπόστολος Σαχίνης εἰσάγει μεθοδικὰ τὸν ἀναγνώστη στὸ ἔργο πού κρίνει: Μὲ σύντομες ἀλλὰ πυκνὲς πινελιὲς ἀπεικονίζει τὸ κοινωνικὸ καὶ πνευματικὸ περιβάλλον ὅπου ἔχει δημιουργηθεῖ· ἀκολουθεῖ μιὰ κατατοπιστικὴ περίληψή του· ἔπειτα, ἀνάλυση τοῦ περιεχομένου του· τέλος, ἀφοῦ ἀναφερθεῖ σὲ γινώμες τρίτων γι' αὐτὸ — τίς υἰοθετήσῃ ἢ τίς ἀπορρίψῃ — καταλήγει σὲ μιὰν ἀπερίφραστη (θαρραλέα, θᾶλεγα, πολλὲς φορές, ὅταν πρόκειται γιὰ ἔργα «Ταμποῦ») αἰσθητικὴ ἀποτίμησή τους. Σὰν λάτρης τοῦ κλασικοῦ μέτρου, εἶναι ἐπόμενο νὰ ὑπακούει στοὺς κανόνες του. Ἔτσι, ἡ σαφήνεια στὴν ἔκφραση καὶ ἡ λιτότητα στὴ γραφή εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ του. Ὁ λόγος του, λεῖος καὶ εὐρυθμὸς, γοητεύει — χάρισμα σπάνιο σήμερα ἀκόμη καὶ σὲ δημιουργήματα τῆς μυθοπλαστικῆς φαντασίας.

Αὐτὰ τὰ διακόσια ἑβδομήντα ἓνα ἔργα τῶν «Τετραδίων κριτικῆς» μοιάζουν, ἄλλα μὲ προσωπογραφίες, ἄλλα μὲ σκιαγραφίες μιᾶς θεαματικῆς πινακοθήκης. Ὁ κριτικὸς μᾶς δίνει τίς ἀναγκαῖες γι' αὐτὰ πληροφορίες, καθὼς κάνει τὴν ἀξιολόγησή τους — ἀξιολόγησι, πού, κι' ὅταν ἀκόμη δὲν τὴ συμεριζόμαστε, δὲν παύομε ὅμως νὰ παραδεχόμαστε ὅτι θεμελιώνεται σὲ βασικὲς αἰσθητικὲς ἀρχές. Κάποτε-κάποτε μπορεῖ νὰ χάνει τὴν ψυχραιμία του, νὰ μεταμορφώνεται σὲ ἐπιθετικὸ ἐπικριτὴ, ὅταν ἀπ' τὸ κρίνομενο ἔργο ἀνατρέπονται εἰδωλά του ἢ ἐπιχειρεῖται μιὰ ἀβασάνιστη ἄρνησι ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν του. Παραθέτω μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ κρίσεις του, ἔτσι ὥστε νὰ σχηματίσετε ἄμεσα γνώμη γιὰ τὴν εὐστοχία τῆς κριτικῆς ματιᾶς του καὶ γιὰ τὴν ἔκφρασή της. Κρίνοντας τὸ μυθιστόρημα τοῦ Φλωμπέρ «Αἰσθηματικὴ ἀγωγή», θὰ πεῖ γιὰ τὸ δημιουργό του: «...Δὲν εἶχε οὔτε τὸ κοινωνικὸ πλάτος τοῦ Μπαλζάκ, οὔτε τὸ ψυχολογικὸ βάθος τοῦ Σταντάλ. Γι' αὐτὸ ἀποτυχαίνει στὴ διαγραφὴ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ψυχολογικοῦ πίνακα, τοῦ περιβάλλοντος, τῶν ἠθῶν καὶ τῶν γεγονότων

τῆς περιόδου 1840-1858, καὶ στὴν ἀπεικόνιση τῶν ἐρωτικῶν σχέσεων, συναισθημάτων καὶ παθῶν). Γιὰ τὸ μυθιστόρημα τοῦ Δαυὶδ Λῶρενς «Ὁ Ἐραστὴς τῆς λαίδης Τσάτερλεϋ», ποῦ εἶχε ξεσηκώσει θύελλα ἀπὸ διαμαρτυρίες τῶν πουριτανῶν τῆς Ἀγγλίας, μὲ τὶς τολμηρὲς ἐρωτικὲς σκηνές του, ὥστε νὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ κυκλοφορία του ἀπὸ τὸ 1928 ἕως τὸ 1960, θὰ ἀποφανθεῖ: «Οἱ τρεῖς βασικὲς πεποιθήσεις τοῦ Λῶρενς παρουσιάζονται μυθιστορηματικὰ στὸν «Ἐραστὴ τῆς λαίδης Τσάτερλεϋ»: πρώτη: ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴ φύση καὶ τὴ φυσικὴ ζωὴ· δεύτερη: ἡ πίστη του στὴν πλήρη, σωματικὴ καὶ ψυχικὴ, ἔνωση τοῦ ἄντρα καὶ τῆς γυναίκας· τρίτη: τὸ μίσος του γιὰ τὸν κόσμον τοῦ χρήματος, τῆς μηχανῆς, τῆς βιομηχανίας». Γιὰ τὸ μυθιστόρημα τοῦ Μπαλζάκ («Ἡ ἐξαδέλφη Μπέττ»), θὰ τονίσει: «Παρατηρεῖ τὴν κοινωνία, ὄχι τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου (...) Τὰ πρόσωπά του διαγράφονται μονογραμμικὰ, μὲ μονοχρωμίες· ἔτσι, οἱ συγκρούσεις ἀνάμεσά τους εἶναι ἀπόλυτες καὶ ἀπτόμερες». Ἡ παρατήρησή του γιὰ τὴν «Ἱστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος» τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου — στὴ δίτομη ἀρχικὴ ἔκδοσή της — εἶναι πολὺ εὐστοχῆ: «Ἡ ιδιότης τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου ὡς ποιητῆ καὶ καλλιτέχνη, δικαιολογεῖ καὶ ἐπιτρέπει τὸν ὑπερθετικὸν τόνον, μὲ τὸν ὁποῖον εἶναι γραμμένη ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος. Καὶ ἴσως ὁ τόνος αὐτὸς νὰ ἦταν ὁ μόνος σωστὸς γιὰ νὰ γραφεῖ ἓνα βιβλίον τέτοιου εἴδους. Αὐτὴ ἡ γενικότερα ἐπαινετικὴ καὶ ἀνεκτικὴ στάσις τοῦ συγγραφέα καὶ αὐτὸς ὁ ἐνθουσιασμός, ποῦ ἀντικρούζει τὰ πάντα μὲ ἐπιείκεια, κάνουν τὴν ἱστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος τὸ βιβλίον ἐνὸς καλλιτέχνη καὶ ὄχι ἐνὸς ψυχροῦ καὶ δῆθεν ἀντικειμενικοῦ σχολιαστῆ». Γιὰ τὸ φημισμένο μυθιστόρημα τοῦ Μπόρις Παστερνάκ («Δόκτωρ Ζιβιάγκο»), ποῦ εἶχε τιμηθεῖ μὲ τὸ βραβεῖον Νόμπελ τῆς Λογοτεχνίας, μὰ εἶχε ἀπαγορευθεῖ στὸ συγγραφέα του ἀπ' τὶς Σοβιετικὲς ἀρχὲς νὰ ταξιδεύσει στὴ Στοκχόλμη γιὰ νὰ τὸ παραλάβει, θὰ τονίσει: «Ὁ Παστερνάκ δὲν εἶναι προικισμένος μὲ τὴν πλαστικὴν δύναμιν, ποῦ θὰ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ διαγράψει σφαιρικὰ τοὺς χαρακτῆρες (...) Βρίσκεται στίς καλύτερες στιγμὲς του, ὅταν ἔχει νὰ κάνει μὲ ψυχικὲς καὶ συναισθηματικὲς καταστάσεις καὶ μὲ τὴν ἐρμηνείαν ἢ τὴν ἀνάλυσίν του». Γιὰ τὴν ποιητικὴν σύνθεσιν «Ἐρημὴ χώρα» τοῦ Ἑλιοτ, ποῦ εἶχε εἰσαγάγει — καὶ νομιμοποιήσει, κατὰ κάποιον τρόπο — μιὰ νέουτροπὴ γραφὴ, θὰ παρατηρήσει: «Ὁ,τι βασικὰ δυσκολεύει τὸν κοινὸν ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸν μυημένον ἀναγνώστην στὴν ποίησιν τοῦ Ἑλιοτ, εἶναι ἡ χρησιμοποίησις συμβόλων καὶ μύθων ἀγνώστων καὶ ξένων πρὸς αὐτούς». Γιὰ τὸ μυθιστόρημα τοῦ Γκαῖτε («Βέρθερος»), ποῦ εἶχε ταράξει τὸ συναισθηματικὸν κόσμον τῶν ἀναγνωστῶν στὴν ἐποχὴ τῆς κυριαρχίας τοῦ ρομαντισμοῦ, θὰ ὑπογραμμίσει: «Ἐχομε κι' ἐδῶ τὴν τυπικὴν περίπτωσιν ἀνέφικτου καὶ ἀνεκπλήρωτου ἐρωτικοῦ δεσμοῦ, μόνιμον γνῶρισμα τῶν ρομαντικῶν ἀφηγημάτων τοῦ τέλους τοῦ δεκάτου ἑβδομοῦ καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ δεκάτου ὀγδοῦ αἰῶνα, μὲ ὅλες τὶς ἐκφραστικὰς ὑπερβολὰς, ποῦ ἐντείνουσι τὸ συναισθηματικὸν τῆς

ψυχικῆς μοναξιᾶς τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καί ποῦ δημιουργοῦν στὸ σημερινὸ ἀναγνώστη τὴν ἐντύπωση τοῦ ψεύτικου καὶ τοῦ ἐπιτηδευμένου». Γιὰ τὸ σύντομο μυθιστόρημα τοῦ Χρήστου Λεβάντα «Πορεία κόντρα στὸν τυφώνα», ἐνθουσιασμένος, θὰ πεῖ: «Χαιρόμαστε τὴν καθαρὴ ἀφήγηση, τὴ δύναμη τῆς περιγραφῆς, τὴ δραματικότητα στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἱστορίας, τὴ ζωντάνια τῆς δημοτικῆς γλώσσας. (...) Ὑπάρχει ἐδῶ ἡ πίστη στὸν ἄνθρωπο καὶ στὴν ἀνθρώπινη ἀλληλεγγύη». Μὲ ἀφορμὴ τὸ μυθιστόρημα τῆς Γαλάτειας Σαράντη «Ρωγμές», θὰ παρατηρήσει: «Μὲ τὴν ὑποδειγματικὰ ἐπιμελημένη καὶ μουσικὴ γραφὴ της καὶ μὲ τὸν προσωπικὸ προβληματισμὸ της, (...) ἔδωσε ἓνα στοχαστικὸ μυθιστόρημα, ὅπου ἀνακινοῦνται καίρια θέματα τῆς σύγχρονης νεοελληνικῆς κοινωνίας, χωρὶς ὥστόσο νὰ παραγνωρίζονται καὶ τὰ αἰτήματα ἢ τὰ δικαιώματα τῆς ποίησης».

Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες καὶ κύριοι,

Εἶχα παρατηρήσει, πὼς ὁ Ἀπόστολος Σαχίνης θεωρεῖ τὴ Λογοτεχνία ἓνα ἀπ' τὰ βασικά μέσα προσφορᾶς παιδείας — δηλαδή ψυχικοῦ ἐξευγενισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπόμενο, λοιπόν, ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ δημιουργοῦ της νὰ προσδοκᾷ — πέρα ἀπ' τὴν αἰσθητικὴ του ὀλοκλήρωση — τὴν ἠθικὴ καταξίωσή του. Ἔτσι, ὅ,τι συντελεῖ σ' αὐτὸν τὸ σκοπὸ, τὸ θεωρεῖ στοιχεῖο θετικό: Νὰ ἐξάγει τις δυνάμεις ἐκεῖνες, ποῦ τιθασεύουν μέσα στὸν ἄνθρωπο τις ζώδεις παρορμήσεις του· νὰ τὸν κάνει ἱκανὸ νὰ ἐκτιμᾷ καὶ νὰ αἰσθάνεται τὸ Ὁραῖο· νὰ τοῦ ἐμπνέει τὸ αἶσθημα τῆς ἀξιοπρέπειας· νὰ τοῦ καλλιεργεῖ τὸ πνεῦμα τῆς ἀνθρωπιᾶς· νὰ τοῦ τονίζει ὅτι ἀποτελεῖ ὑπεύθυνο ἄτομο μιᾶς κοινωνίας, ποῦ τείνει στὴ φιλαλληλία, στὴν εἰρηνικὴ συμβίωση, στὴν παγκόσμια πρόοδο. Μ' ἓνα λόγο, νὰ διαπλάθει χαρακτῆρες, ἔτσι ὥστε νὰ πλησιάζουν αὐτὸ τὸ ἰδεῶδες ἀνθρώπινο ὑπόδειγμα, ποῦ εἶχε ἐξυμνήσει ὁ Μένανδρος μὲ τὸν μνημειώδη στίχο του: «Ὡς χαρίεν ἔστ' ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ»...