

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

‘Ο Πρόεδρος κ. ‘Αγαπητὸς Τσοπανάκης, ἀναγγέλλει τὸν θάνατο τοῦ τακτικοῦ μέλους Πέτρου Χάρη καὶ τῶν ἀντεπιστελλόντων μελῶν Μιχαὴλ Παπαγιάννη, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου καὶ Ζωῆς Καρέλλη.

‘Ακολούθως ὁ Πρόεδρος διαβάζει :

Α. Τὸν ἀποχαιριτισμὸν ποὺ εἶχε ἐκφωνήσει κατὰ τὴν κηδεία τοῦ ‘Ακαδημαϊκοῦ Πέτρου Χάρη :

Μὲ μεγάλη λύπη ἡ ‘Ακαδημία Ἀθηνῶν συνοδεύει σήμερα στὴν τελευταία του κατοικία τὸ ἐκλεκτὸ μέλος τῆς, τὸν διακεκριμένο λογοτέχνη Πέτρο Χάρη, ποὺ εἶναι περισσότερο γνωστὸς ὡς ἐπὶ πολλὰ χρόνια Διευθυντὴς τῆς Νέας Ἐστίας, ἐκλεκτοῦ λογοτεχνικοῦ περιοδικοῦ, ποὺ ἔδρυσε ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος στὰ 1927 καὶ τὸ ἐμπιστεύθηκε λίγο ἀργότερα στὸν Πέτρο Χάρη.

‘Ως Πρόεδρος τῆς ‘Ακαδημίας Ἀθηνῶν, αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη συγκίνηση, γιατὶ μὲ ἐντολὴ τῆς Συγκλήτου ἀναλαμβάνω τὸ θλιβερὸ καθῆκον νὰ ἀποχαιρετήσω σήμερα ἐκ μέρους τῆς ‘Ακαδημίας τὸν ἐκλεκτὸ συνάδελφο, νὰ καταθέσω στέφανο δάφνης στὴν σορό του καὶ νὰ μεταφέρω στὴν ἐκλεκτὴ σύζυγό του καὶ σὲ δοσους τὸν τιμοῦν μὲ τὴν παρουσία τους, τὴν λύπη ὅλων μας, καὶ νὰ ἀναφερθῶ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο στὴν παρουσία του στὸν πνευματικὸ κόσμο τῆς πατρίδας μας καὶ στὴν συμβολὴ του στὴν ὅσο τὸ δυνατὸ καλύτερη δραστηριότητα τῆς ‘Ακαδημίας.

Πρῶτα πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε καὶ τώρα, κάτι ποὺ ἔχει ἐπισημανθῆ καὶ ἀπὸ ἄλλους, ὅτι ἀπὸ τὴν ἔδρυσή της στὰ 1927 ἔως σήμερα, τὴν Νέα Ἐστία, καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Γρηγόριου Ξενόπουλου, τοῦ Πέτρου Χάρη καὶ τοῦ κ. Μόσχου, καμιὰ κατάσταση, οὔτε πόλεμοι, ἐμφύλιοι καὶ ἄλλοι, οὔτε πεῖνες, οὔτε δικτατορίες - ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς - δὲν ἐμπόδισαν τὴν ἐμφάνιση τοῦ περιοδικοῦ καὶ τὴν κυκλοφορία του. “Ο, τι καὶ νὰ συνέβαινε, κάθε πρώτην καὶ δέκατην πέμπτη τοῦ μηνός, ἡ Νέα Ἐστία βρισκόταν στὰ περίπτερα καὶ τὰ βιβλιοπωλεῖα. Καὶ κάθε

τεῦχος ἀπαραίτητα ἔως καὶ τὴν 1 Μαΐου 1998 εἶχε ἔνα σύντομο πρῶτο ἄρθρο τοῦ Πέτρου Χάρη μὲ τὸν τίτλο Προβλήματα καὶ Ἐρωτήματα.

‘Ο μακαρίτης Πέτρος Χάρης ἦταν ἄλλο τόσο ταχτικὸς καὶ μὲ τὴν Ἀκαδημία: “Οσο ἡταν καλά, δὲν ἔλειψε ποτὲ ἀπὸ τὶς συνεδρίες τῆς Β’ τάξεως, Γραμμάτων καὶ Καλῶν Τεχνῶν, οὕτε ἀπὸ τὶς ‘Ολομέλειες τῆς Πέμπτης οὕτε ἀπὸ ὅποιανδήποτε ἄλλην ἐκδήλωση.

Ἐνα ἄλλο στοιχεῖο, ποὺ εἶναι σημαντικὸ καὶ καίριο γιὰ τὴν ἐπιτυχία ὅποιαςδήποτε ἀνθρώπινης προσπάθειας, μικρῆς ἢ μεγάλης, εἶναι ἡ ἀναζήτηση συνεργατῶν καὶ ἡ προώθηση τῶν καλύτερων. “Οσοι εἶναι ἐκπαιδευτικοί, ξέρουν πόσο εὐαίσθητοι εἶναι οἱ μαθητὲς στὸν καλὸ λόγο τοῦ δάσκαλου ἢ καθηγητῆ, καὶ πόσο ἀναπτερώνεται τὸ ἥθικό τους, ἀν ὁ δάσκαλος τοὺς ἐνθαρρύνῃ καὶ τοὺς ὑποδεικνύῃ, ὅποτε παρουσιάζεται ἡ κατάλληλη εὐκαιρία, τί νὰ διαβάσουν, τί νὰ προσέξουν, τί νὰ ἀποφεύγουν καὶ πῶς.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶναι ἔντονο καὶ στὸ Πανεπιστημιακὸ καὶ στὸ Ἀκαδημαϊκὸ γενικὰ περιβάλλον, ὅπου ἡ ἐπιλογὴ τῶν καλύτερων εἶναι πιὸ δύσκολη καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ κανεὶς τὴν ἴκανότητα νὰ ἀντιστέκεται στὶς πιέσεις, νὰ παραμερίζῃ τοὺς καιροσκόπους καὶ νὰ ἀναζητῇ τοὺς καλύτερους, τοὺς ἐργατικούς, ἐπιστήμονες, τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ κάτι.

Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπιλογὴ τῶν κατάλληλων προσώπων εἶναι πρόβλημα πολὺ σοβαρὸ παντοῦ, καὶ εἰδικότερα πιὸ φανερὸ στοὺς καλλιτεχνικοὺς γενικὰ κύκλους, ὅπου τὸ συναίσθημα εἶναι, κατὰ γενικὴ παραδοχή, ἰσχυρότερο καὶ ὁ σκληρὸς ἀνταγωνισμὸς γιὰ τὴν ὑπεροχὴ καὶ τὴν κορυφὴ γίνεται σκοπὸς τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ ἡ ἐπιλογὴ τῶν καλύτερων καὶ ἡ προώθησή τους στηρίζονται στὸν ὑπεύθυνο ἀνθρωπὸ ποὺ θὰ ἔχῃ τὴν εὐθυκρισία καὶ τὴν δύναμη νὰ τὰ ἐφαρμόσῃ.

‘Αποσπῶ μιὰν παράγραφο ἀπὸ τὸν τιμητικὸ τόμο τῆς Νέας Ἐστίας, τοῦ 1988, ‘Αφιέρωμα στὸν Πέτρο Χάρη, στὸν ὅποιο συνεργάσθηκαν πολλοὶ ἀνθρωποὶ τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Δημόσιας Ζωῆς, ὅπου συνεργάσθηκα καὶ ἐγὼ καὶ ἔγραψα τὰ ἔξῆς σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα: «‘Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος πρέπει νὰ ἡταν ἔνας ἀνθρώπος μὲ μαντικές ἴκανότητες. Τὸ ἔδειξε σὲ πολλὲς περιστάσεις καὶ στὸ ἔργο του καὶ στὴν ἐπιλογὴ τῶν συνεργατῶν του, καὶ προπάντων στὴν προβολὴ ἄγνωστων ἢ λίγο γνωστῶν ἢ λίγο ἐκτιμημένων λογοτεχνῶν. Κλασσικὸ παράδειγμα νομίζω ὅτι θεωρεῖται ἡ προβολὴ τοῦ Κ. Καβάφη, ἄγνωστου ἢ αἴρετικοῦ ἀκόμα, καὶ μυκτηρισμένου, στὴν σεμνὴ—καὶ ἵσως ὅχι ἀκόμα σεμνότυφη—Ἀθήνα, καὶ ἡ ἔξαρση τοῦ Παπαδιαμάντη. Τέτοιαν μορφὴ πρέπει νὰ εἶχε τότε καὶ ἡ ἐπιλογὴ ἔνδος νεότατου καὶ ὅχι ἀκόμα πολὺ γνωστοῦ λογοτέχνη, ὅπως ἦταν ὁ Πέτρος Χάρης, γιὰ τὴν διεύθυνση

ένδος περιοδικοῦ μὲ μεγάλο κύρος, ὅπως ἡ Νέα Ἐστία, χάρη στὸν ἰδρυτή της. Τώρα πιὰ αὐτὸν φαίνεται φυσικόν.

Δὲν νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ἐπεκτείνω τὸν ἀποχαιρετισμό μου αὐτὸν μὲ περισσότερα λόγια. Ὁ μακαρίτης Ἰωάννης Μαρμαριάδης ὅπως λεγόταν τὸ σεμνὸν Κρητικόπουλο τῶν φοιτητικῶν του χρόνων, ποὺ ἔγινε γνωστὸς ὡς Πέτρος Χάρης, μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συχος ὅτι φεύγει ἀπὸ κοντά μας καὶ τὸν ἀποχαιρετοῦμε μὲ τὴν συνείδηση ὅτι κάνουμε ἔναν ἀγαπητὸν συνάδελφο, συνεργάτη, φίλο, ἔναν συνοικικὸν λαμπρὸν ἄνθρωπο. Αἰωνία του ἡ μνήμη καὶ θερμὰ συλλυπητήρια σὲ ὅσους τὸν ἀγαποῦσαν.

B. Τὸν ἀποχαιρετισμὸν ποὺ εἶχε ἐκφωνήσει κατὰ τὴν κηδεία τοῦ ἀντεπιστέλλοντος μέλους Παναγῆ Δ. Παναγιωτόπουλου.

Μοῦ εἶναι ἴδιαίτερα ὁδυνηρὸν νὰ ἀποχαιρετῶ καὶ ὡς προσωπικὸς φίλος τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ ἔδιου καὶ ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, τὸν ἀξιόλογο καὶ πολὺ ἀγαπητὸν σὲ ὅλους, ἔξαιτίας τοῦ ἔξαιρετου χαρακτήρα του, τοῦ ἐπιστημονικοῦ του ἀναστήματος καὶ τῆς γενικὰ ἀνεπίφθονης ἀναγνώρισης ποὺ συνόδευε ὅλες του τις δραστηριότητες, τὸν λαμπρὸν νέον ἄνθρωπο Παναγῆ Δ. Παναγιωτόπουλον, γέννημα καὶ θρέμμα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Πανεπιστημίου της, ποὺ τὸν χάσαμε ξαφνικὰ καὶ ἀνέλπιστα προχθές.

Εἶχε τὴν σπάνια τύχη νὰ εἶναι ἐκλεκτὸν μοναχοπαίδι δυὸς λαμπρῶν στελεχῶν τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης, τῆς κυρίας Βαρβάρας - Καλλιόπης Στεργίου καὶ τοῦ Διονυσίου Παναγιωτόπουλου, ἀπὸ τοὺς ὅποιους ἡ πρώτη ἦταν ἐκλεκτὴ καθηγήτρια Φυσικῶν μαθημάτων καὶ ὁ δεύτερος Μαθηματικῶν, ποὺ τελείωσε τὴν σταδιοδρομία του ὡς Ἐπιθεωρητής, καὶ οἱ δύο μὲ ἴδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν δουλειά τους, στὴν Μέση Ἐκπαίδευση, ποὺ τὴν ἀνταπέδιδαν μὲ εύγνωμοσύνη καὶ τὰ νέα παιδιά, καὶ μὲ ζωηρὴ διάθεση γιὰ τὴν διάκρισή τους.

Ο Παναγῆς Παπαγιωτόπουλος ἦταν διακεκριμένος μαθητὴς σὲ ὅλα τὰ στάδια τῶν σπουδῶν του, στὸ Δημοτικὸν καὶ Γυμνάσιο τοῦ Πειραιαματικοῦ Σχολείου, καὶ στὴν Πολυτεχνικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὅπου ἦταν ὁ πρῶτος τῆς χρονιᾶς ἐκείνης σὲ Πανελλήνια κλίμακα ἀπὸ τοὺς ὑποψήφιους φοιτητὲς ποὺ πέτυχαν. Ἠταν πάντοτε ἀριστοῦχος στὶς τμηματικὲς καὶ πτυχιακὲς ἔξετάσεις, ἀριστοῦχος καὶ στὴν διδακτορική του διατριβὴ σὲ ἡλικία 24 ἔτῶν, μὲ γρήγορη προαγωγὴ σὲ ὑφηγεσία καὶ πανεπιστημιακὴ ἔδρα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Γερμανία, μὲ διακεκριμένη συγγραφικὴ δράση στὴν Εύρωπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ. Δίδασκε καὶ στὴν Πολυτεχνικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Aachen, ἔγινε τὸ νεότερο ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία χρησιμο-

ποιοῦσε τις γνώσεις καὶ τὴν ἀκεραιότητά του στὴν Οἰκονομική τῆς Ὑπηρεσία, καὶ τὸν ὑπολόγιζε σοβαρὰ ὡς ἔνα πολύτιμο κεφάλαιο γιὰ μιὰν προσεχὴ παρουσία ὡς τακτικοῦ μέλους.

‘Η πρόωρη καὶ ἀνέλπιστη ἀπόσπασή του ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του, ἡ ὁποία ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴν ἐκλεκτὴ σύζυγό του Θάλειαν Μαντοπούλου, ἀρχιτέκτονα μὲ ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντα, καὶ τὰ δύο ἀνήλικα παιδιά τους, στερεῖ καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς φίλους τους ἀπὸ τὴν ἐπιβλητικὴ παρουσία ἐνὸς ἀνθρώπου, γιὰ τὸν ὅποιο χωρὶς δισταγμὸ θὰ ἔλεγε κανεὶς δτι τὰ χαρίσματα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, αὐτὸς τὰ χρησιμοποιοῦσε γιὰ τὸ καλὸ δλων ὅσοι θὰ μποροῦσαν ἡ θὰ ἥθελαν κάποτε νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν.

‘Η προσωπική μου λύπη εἶναι μεγάλη, ἐπειδὴ σ’ ἐμένα ἔλαχε ὁ δύσκολος κλῆρος νὰ τὸν ἀποχαιρετήσω ἐκ μέρους τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὸ τελευταῖο του ταξίδι, καὶ ὡς Πρόεδρος τῆς καὶ ὡς πολὺ κοντινός του ἀνθρώπους, ἐπειδὴ τὸν γνώριζα ἀπὸ μικρὸ παιδὶ καὶ συνδεόμουν μαζί του ὅπως καὶ μὲ τοὺς γονεῖς καὶ τὴν οἰκογένειά του, μὲ ίδιαίτερη ἀγάπη.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀγαπητέ μας Παναγή.