

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓΚΟΡ ΦΕΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ

1822 - 1971

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΜΕΝ. ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Ἐχω τὴν τιμὴν ν' ἀναγγείλω ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Ἀκαδημίας τὸν θάνατο τοῦ Ἰγκόρ Φεοντόροβιτς Στραβίνσκου, ἐπισυμβάντα στὴν Νέαν Ὑόρκη, στὰς 6 Ἀπριλίου 1971.

Ἡ ἀπώλειά τον στὴν περιοχὴ τῆς τέχνης τῶν ἥχων εἶναι μεγάλη, ὅχι μόνο γιὰ λόγους ἴστορικούς, μὲ τὴν τολμηρὴ ἀνανέωση τῆς μουσικῆς, ποὺ ἐπεχείρησε καὶ ἐπέβαλε, λίγο πρὸ τὸν θάνατον τοῦ Παγκόσμιο πόλεμο, στὸ Παρίσι, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ θανάτου τον συνέχιση τῆς γόνιμης καὶ δημιουργικῆς παρουσίας τον στὶς ἐπάλξεις τῆς τέχνης, παρὰ τὰ 90 σχεδὸν χρόνια τον.

Ἡ περίπτωση Στραβίνσκου ἀποτελεῖ φαινόμενο, ποὺ δύσκολα μπορεῖ νὰ ἐπαναληφθῇ. Δὲν εἶναι ὁ συνεχιστὴς μιᾶς ἀνανεώσεως τῆς μουσικῆς, ποὺ μερικὰ χρόνια πρὸν εἶχεν ἀρχίσει μὲ τὸν Debussy ἀντίθετα μὲ τοὺς μέχρι τότε ἐπικρατοῦντες νόμους τῆς, μὲ πρώτην ἀνταπόδοση τὴν ἀπόρριψή του στὶς ἔξετάσεις τοῦ Conservatoire τῶν Παρισίων. Εἶναι ὁ ἐκ θεμελίων ἀνατροπεὺς ὅχι μόνο τῆς ἀρμονίας καί, γενικώτερα, τῆς μέχρι τότε αἰσθητικῆς τῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς βαθύτερης οὐδίας τῆς. Στὸν Στραβίνσκου ἡ ἀνανέωση δὲν προέρχεται οὕτε ἀπὸ ἔξελικτικό, οὕτε ἀπὸ ἐπαναστατικὸ πνεῦμα, ἀλλὰ ἀπὸ πνεῦμα μεταξύ τοῦ φωτικού καὶ τοῦ φωτιστικού τῆς ἴδιας τον δημιουργικῆς ψυχολογίας.

Ἐκθέτοντας τὴν αἰσθητικὴν του, γράφει: «Θεωρῶ τὴν μουσικὴν ἀπὸ τὴν φύση τῆς ἀνίκανη νὰ ἐκφράσῃ αὐτὸν ποὺ ὑπάρχει: ἔνα αἰσθημα, μιὰ ἐκδήλωση, μιὰ ψυχολογικὴ κατάσταση, ἔνα φυσικὸ φαινόμενο κτλ. Ἡ ἐκφραση δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἡ μόνιμη ἰδιοκτησία τῆς μουσικῆς». Καὶ ἀλλοῦ λέει: «Ἡ μουσικὴ δρᾷζε μιὰ

* Ἐγένετο κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 6ης Μαΐου 1971.

τάξη στὰ πράγματα καὶ, πρὸ πάντων, μιὰ τάξη μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ χρόνου. Ὡς τάξη αὐτή, ἀπαιτεῖ ἀναγκαστικὰ μιὰν κατασκευή. Ὅταν ἡ κατασκευὴ αὐτὴ γίνη, ἡ τάξη ἔχει ἐπιτευχθῆ καὶ ὅλα ἔχουν τελειώσει.

Ἄπο τὴν Ἀναγέννηση μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ φορμαντισμοῦ, δὲ ἀκροατὴς διέκρινε μέσα ἀπὸ τὴν μουσικὴν τὸ αἰσθημα, τὶς ψυχικὲς καταστάσεις ἢ τὴν σκέψη τοῦ συνθέτη. Ἀποτελοῦσε, δηλαδή, ἕνα προσωπικὸ διάγγελμα, μὲ τὶς αἰσθηματικές, ψυχικές ἢ στοχαστικές θέσεις ποὺ ἔπαιρνε, ἐντελῶς ζωντανές καὶ ὑποκειμενικές ἐκφράσεις τοῦ δημιουργοῦ της. Στὸν Στραβίνσκυ δὲν συμβαίνει τὸ ἵδιο. Γι’ αὐτὸν, ἡ μουσικὴ εἶναι ἔνα παιγνύδι ἀρχιτεκτονικῶν μορφῶν, ποὺ ἡ διευθέτηση καὶ ἡ σωστὴ συναρμογὴ τοὺς ἴκανοποιοῦν τὴν αἰσθηση τῆς τάξεως καὶ τῆς δομοφρίας. Τὴν μουσικὴν τοῦ τὸ ν κατασκευασμένη σὰν γάταν ἀντικείμενο, σὰν νὰ εἴναι δ «τεχνητὴ τῆς καλῆς τέχνης» καὶ δχι δ καλλιτέχνης, μὲ τὴν μέχρι τώρα ἔννοια. Τὴν παίρνει στὰ χέρια του, σὰν τὸν πηλό, καὶ τὴν πλάθει, δίνοντάς της μορφὴ τρισδιάστατη, ἴκανη δχι μόνο ν’ ἀκούγεται, ἀλλὰ τόσο ἀνάγλυφη ὥστε καὶ νὰ βλέπεται μαζί.

Γεννήθηκε στὸ Oranienbaum τῆς Ρωσίας, στὰ 1882. Μέχρι καὶ τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνος, τὸ μέχρι τότε ἔργο του δὲν προοιώνιζε μιὰ τέτοιον εἰδονές ἐξέλιξη. Ἐφθανε δόμως μιὰ παραγγελία τοῦ Σέργιου Ντιαγκίλεφ, ἐξαιρετικὰ καλλιεργημένον ύποστηρικτῇ τῶν ἀνταλλαγῶν μεταξὺ τῶν Ρώσων καλλιτεχνῶν καὶ τῶν ποιητῶν τῆς Δύσεως, γιὰ νὰ κρίνῃ καὶ νὰ καθιερώσῃ τὴν μετεπείτη ποσμοπολιτικὴ καροιέρα τοῦ Στραβίνσκυ: Τοῦ ζητᾶ νὰ γράψῃ μιὰ μουσικὴ γιὰ τὰ ρωσικὰ μπαλλέτα, ποὺ βρίσκονταν τότε στὸ Παρίσι. Φθάνει ἐκεῖ καὶ καταπιάνεται μὲ τὴν σύνθεση τοῦ «Πουλιοῦ τῆς Φωτιᾶς». Βρισκόμαστε στὴν ἐποχὴ τῆς ἀναθεωρήσεως τέχνης καὶ τῆς ἐπανεκτιμήσεως τῶν ἀξιῶν, μὲ τὸν Σαΐμπεργκ στὴ μουσική, τὸν Μονὸν στὴν γλυπτικὴ καὶ τὸν Πικάσσο στὴν ζωγραφική. Ἐμψυχωμένος ἀπὸ τὴν γαλλικὴν ἐμπροσθοφυλακὴ καὶ φέρνοντας μέσα του τὸ σπέρμα τῆς ἀνατροπῆς τῶν καθιερωμένων, όστερα ἀπὸ τὴν πρωτοτυπία, τὶς φανταστικὲς περιπέτειες καὶ τὴ ρυθμικὴ φρενίτιδα τοῦ «Πουλιοῦ τῆς Φωτιᾶς», ποὺ κατέπληξαν τὸ παρισινὸ κοινό, προχωρεῖ στὴν σύνθεση τοῦ «Πετρούσκα», δεύτερον μπαλλέτον, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ ζωηρὴ καὶ μαζὶ σκληρὴν ἀντίδραση στὴν ἀρμονικὴ λεπτότητα καὶ διαφάνεια τῶν Γάλλων. Ἐκεῖ δόμως ποὺ ἡ ἐκρηκτὴ ψηφιακὴ πραγματικὰ ἀτομική, ἥταν ἡ πρώτη ἀκρόαση τοῦ τρίτου μπαλλέτου του: Τῆς «Ιεροτελεστίας τῆς ἀνοίξεως». Ἐφωδιασμένος μὲ νέες αἰσθητικὲς θεωρίες, ἐνυσχυμένες ἀπὸ τὶς ἐπαφές του μὲ τοὺς πρωτοποριακοὺς κύκλους κάθε χώρας, ποὺ ἐπεσκέπτετο μαζὶ μὲ τὰ ρωσικὰ μπαλλέτα, σὰν ἐπίσημος συνθέτης τους, καὶ τοποθετημένος στὴν ἀντίδραση κατὰ τοῦ θριαμβεύοντος ἱμπρεσσιονισμοῦ, μὲ τὶς

ραφιναρισμένες ἀρμονίες, τὰ ἡχοχρώματα, τοὺς ὁρχηστρικοὺς ἴριδισμοὺς καὶ τὴ λεπτὴν ἥδυνπάθεια, ἔστειλε σὰν μουσικὸ κατακλυσμὸ τὴν «*Ιεροτελεστία τῆς ἀνοίξεως*», τὴν διονυσιακώτερη παρτιτούρα του, νὰ ἐξαφανίσῃ ἀπὸ τοῦ προσώπου τῆς τέχνης αὐτὴ τὴν ἐκθήλυνσή της. «*Στὴν τελευταίᾳ συγχορδίᾳ, γράφει ὁ Émile Vuillermoz, τίποτε δὲν στεκόταν δρθιο ἀπὸ ἀρμονίᾳ, ἀντίστιξη, κλασσικὴ γραμματικὴ καὶ σύνταξη. Δὲν ἀναγνώριζε κανεὶς οὕτε τὰ παραδοσιακὰ δργανα τῆς ὁρχήστρας, ποὺ δὲ πεπιθέμενος πολιορκητής χρησιμοποιοῦσε σὰν ἀμβλέα δργανα. "Ἐνας πανικὸς φόβος κατέλαβε δλους».*

Δέν θὰ ἦταν, ἵσως, τῆς παρούσης στιγμῆς νὰ ἐπεκταθῶ μέχρι καὶ τῶν τελευταίων των ἔργων. Αὐτὰ τὰ τρία ἀρκοῦν γιὰ νὰ δείξουν τὴν ἰερὴ μανία, μὲ τὴν δρπίαν δ *Στραβίνσκυ* γκρέμισε τὶς πύλες, γιὰ νὰ περάσῃ ἡ νέα τέχνη στὸ προσκήνιο.

Ακολούθησε μακρὸς κατάλογος ἔργων, δπως τὸ «Τραγούδι τοῦ ἀηδονιοῦ», «ἡ Ἀλεποῦ», «οἱ Γάμοι», «ἡ Ἰστορία τοῦ Στρατιώτη», «Πονλτσινέλλα», «Μαύρα», «Συμφωνία τῶν Ψαλμῶν», «Χαρτοπαίγνιο», «Θρῆνοι τοῦ Ἱερεμίου», τρία ἔργα μὲ θέματα ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ μυθολογία: «Βασιλῆς Οἰδίπους», «Ἀπόλλων Μουσαγέτης» καὶ «Περσεφόνη» καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα, μέχρι τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του.

Κάθε ἔργο του ἦταν καὶ μιὰ καινούρια μάχη μὲ δπλα πρωτότυπα καὶ ἀπροσδόκητα, καὶ ἔνα καινούριο ξάφνιασμα συμμάχων καὶ ἐχθρῶν του. Γιατὶ κάθε ἔργο του ἀποτελεῖ καὶ μιὰ νέα μορφή. «*Στὴ δουλειά μου, συγκρούομαι συχνὰ μὲ κάτι ἀπροσδόκητο. Αὐτὸ τὸ ἀπροσδόκητο μὲ ἀγγίζει. Τὸ σημειώνω καὶ μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία τὸ ἐκμεταλλεύομαι*» ἐξομολογεῖται δ ἵδιος.

*Αν καὶ πολλοὶ νεώτεροι συνθέτεις προσπάθησαν νὰ τὸν μιμηθοῦν, δ *Στραβίνσκυ* παραμένει ἀμίμητος. Μὰ πᾶς νὰ τὸν μιμηθοῦν οἱ ἄλλοι, δταν δ ἵδιος ἀρνεῖται νὰ μιμηθῇ τὸν ἔαντό του; «*Οταν τὸ κάθε του ἔργο παρουσιάζῃ καὶ ἄλλη μορφή, δταν ἀκόμη καὶ ἡ σύνθεση τῶν δργάνων τῆς ὁρχήστρας του παρουσιάζῃ σηματικὲς διαφορὲς ἀπὸ τὴ μιὰ παρτιτούρα στὴν ἄλλη; Κάθε τον ἔργο, σχεδὸν, μαρτυρεῖ καὶ κάποιο πρόβλημα. Θέτει ἔρωτηματικὰ ἡ στὸ ἵδιο τὸ ἀντικείμενο τῆς μουσικῆς, ἡ στὰ τεχνικὰ μέσα ποὺ θὰ τὸ ὑπηρετήσουν. Καὶ οἱ λύσεις ποὺ ἀκολουθοῦν, χαρακτηρίζονται ἀπὸ γενναιότητα καὶ τόλμη. "Ἄς μὴ θεωρηθῇ λογοπαίγνιο ἀν λεχθῇ δτι τὸ μόνο κοινὸ σημεῖο, ποὺ ἐνώνει τὰ ἔργα του, εἶναι ἡ ἔλλειψη κοινοῦ σημείου.**

Αὐτὴ τὴν πρωτεϊκὴν καὶ κοσμογονικὴν παρουσία στὸν τομέα τῆς μουσικῆς προσπάθησαν ν' ἀκολουθήσουν πολλοὶ νεώτεροι συνθέτεις, ἀπομιμούμενοι δσα μποροῦσαν νὰ πάρουν ἀπὸ τὴν νέα μουσικὴ διάλεκτο τοῦ *Στραβίνσκυ*, χωρὶς

νὰ μπορέσονταν νὰ κάμουν νὰ ἡχήση αὐτὴ ἥλυρα ἀπὸ σφυρήλατο σίδερο, πολὺ βαρειὰ γιὰ τὰ ἀδύνατα χέρια τοντούς, καθὼς λέγει ὁ *Vuillermoz*.

‘Η μεγάλη του ἡλικία καὶ ἡ μακρότατη σταδιοδομία του σὰν ἡγετικὴ μορφὴ τῆς νεωτέρας τέχνης, τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ παρακολουθήσῃ ἀπὸ τὴν ὑψηλὴν σκοπιὰ κάθε ἀνανεωτικὴ κίνηση καὶ προσπάθεια, ποὺ θὰ συνέβαλε θετικὰ στὴν πρόοδο τῆς μονσικῆς. Καὶ δὲν ἐδίστασε νὰ πειραματισθῇ πάνω σὲ κάθε καινούργια θεωρία ἥ σχολή, ποὺ τὴν ἔκρινε ἀξιοπρόσεκτη. Ἰσως, δύνατος, κάποιες πικρές διαπιστώσεις τὸν ἀνάγκασαν κάποτε νὰ δώσῃ ἕνα σπουδαῖο μάθημα στοὺς νεώτερους, ποὺ κλείνεται μέσα στὶς ἔξης δυὸς ἀξιωματικές καὶ τολμηρές φράσεις:

«Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ βιάσῃς τὴν Εὐτέρη, πρέπει νὰ μπορέσῃς νὰ τῆς κάμης παιδί!».

‘Αναμφισβήτητα, ὁ ἵδιος ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἔξοχὴν ἔντονος «βιαστὴς» τῆς Εὐτέρης, ἀλλὰ καὶ ὁ πατέρας ὑγιῶν καὶ ρωμαλέων παιδιῶν, ποὺ ἀν δὲν τὰ ἐνώνη φυσιογνωμικὰ τὸ air de famille, δὲν παύονταν νὰ ἔχουν τὴν προσωπικότητά τους καὶ, πολλὰ ἀπ’ αὐτά, τὴν πρωτοκαθεδρία στὸν κατάλογο τῶν ἔργων τῆς συγχρόνου μονσικῆς.

Πολλοί, δύνατος, νεώτεροί του, γιὰ τοὺς ὅποιοντας ἔξαπέλυσε αὐτὸν ἀφορισμό, ποὺ ἰσχύει καὶ γιὰ κάθε μεταγενέστερο, ποὺ θ’ ἀνήκη στὴν ἴδια περίπτωση, στὴν πραγματικότητα ἀρκέσθηκαν μόνο στὸ «βιασμὸ τῆς Εὐτέρης», ἐπωφελούμενοι τῆς δίνης τοῦ ἀνανεωτικοῦ παροξυσμοῦ τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, παρὰ τὴν κατηγορηματικὴ τους διαβεβαίωση ὅτι ἡ βίαιη αὐτὴ ἐνωση ἀπέδωσε καὶ βιώσιμους καρπούς. ‘Οσο γιὰ τὰ ἀποτελέσματα, δὲν θὰ ἥταν λίγες οἱ φορές, ποὺ δὲν Στραβίνσκυ θὰ εἶχε διαπιστώσει, καθὼς δῆλοι διαπιστώνομε, τὴν ἐκ μέρους των λήψη μεγάλης, προφανῶς, δόσεως «μονσικῆς θαλιδομίδης», ἀν κρίνουμε ἀπὸ τὶς συχνὲς ἀποβολές θητιγενῶν τεράτων, χωρὶς ἄκρα ἀλλὰ καὶ χωρὶς μέσεις. Πάντως, ἡ κυνοφορία τοῦ δημιουργοῦ ἥταν ἀνώδυνη καὶ ἥρεμη, ἡ παρουσία δύνατος τοῦ «παιδιοῦ» του καταντᾶ νὰ γίνεται γιὰ τὸ κοινὸ ἔξαιρετικὰ ἐπώδυνη καὶ ἔξοργιστική.

Θὰ ἥταν εὐχῆς ἔργο, οἱ δρόμοι ποὺ ἀνοιξε ὁ Στραβίνσκυ νὰ ἥταν προσιτοὶ στοὺς νεώτερους, ποὺ ζήτησαν νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν. Θὰ εἴχαμε τότε μιὰ θετικὴ προσφορὰ στὴ μονσικὴ τέχνη, βιώσιμη, ίκανη ν’ ἀνταποκριθῇ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἔξελισσομένης αἰσθητικῆς. Γιατί, γιὰ τὸν Στραβίνσκυ δὲν ὑπῆρξε παρόν, ἀλλὰ παρελθόν καὶ μέλλον. Τὸ παρόν ἥταν γι’ αὐτὸν μιὰ φενγαλέα στιγμή, ποὺ πατοῦσε ἀπάρω της γιὰ νὰ διακρίνη καλύτερα τὸ ἀτέλειωτο καὶ συνεχὲς μέλλον. Αὐτὸς εἶναι δὲ λόγος, ποὺ κάθε ἐπόμενο ἔργο του διαφέρει ἀπὸ τὸ προηγούμενο.

Δὲν ἔχει σημασία ἄν, παράλληλα μὲ τὶς φρενίτιδες τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, ξεσήκωσε θύελλες διαμαρτυριῶν. Ἡ ἀντίθεσή του πρὸς τὸ «μουσικὸ κατεστημένο» (γιὰ νὰ μεταχειρισθοῦμε τὴν τόσο μοντέρνα αὐτὴ λέξη), ἀποτελοῦσε θέση, καὶ, μάλιστα, θέση σαφῆ. Δὲν ύπηρξε μηδενιστικὴ ἀρνηση, ἀλλὰ γόνιμη ἀντίθεση. Αὐτὸ δὲ οὐκέτι καὶ πέρα, δικαιώμα καὶ τῶν μέν, νὰ τὸν θεωροῦν μεγαλοφυία, καὶ τῶν δέ, νὰ τοῦ ἀρνοῦνται τὸν χαρακτηρισμό. Δὲν θὰ ἥταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ συνέβαινε αὐτό. Πιστεύω, δμως, πὼς κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα ν' ἀρνηθῇ τὴν κολοσσιαία προσφορὰ τοῦ Ἱγνάδο Φεοντόροβιτς Στραβίνσκυ στὴν ἀνανέωση τῆς μουσικῆς, οὕτε νὰ τοῦ στερήσῃ τὸν τίτλο τοῦ Συνθέτη τοῦ αἰῶνος μας.