

13. Τὸ μαγεμένο ποτήρι.

Κονομείο.

Απαντήσεις
 Σταράρη -
 Σερανή:
 Θρακική Α.
 Γ. ΙΣ! 1941
 n. 109-114

Μιὰ φορὰ κ^α ἔνα καιφό δητανε ἔνας πλουσιος βασιλέας κ^α εἶχε τοία παλληκάρια, σιγὰ σιγὰ ἀρχισε νὰ φτωχαίν^ε καὶ νὰ πουλάῃ τὰ ὑπάρχοντα τ^η, καὶ βρίσκουνταν ὅλο σὲ μιὰ συλλογὴ καὶ δὲν ἥθελε νὰ μιλῇ μὲ κανένα. Μιὰ μέρα τὸ μικρότερο βασιλόπουλο τὸν φώτσε, τ^η ἔχεις πατέρα καὶ εἰσαι τόσο συλλογισμένος;

—Αὐτὸ ποὺ ἔχω παιδί μ, εἶναι ἀδύνατο κι^α ἀν τὸ μάθεις νὰ μὲ παρηγορήσης, ἔπαθα μεγάλο κακό.

Τὸ βασιλόπουλο ἐπέμενε κι^α δι βασιλέας τὸ εἶπε, δὲ θὰ μπορέσεις νὰ μὲ κάνης τίποτε μὰ ἀφοῦ θέλεις θὰ σὲ τὸ πῶ. "Οταν ἡμνα νιδεσάν καὶ σένα μιὰ μάγισσα μ^α ἔδοσε ἔνα ποτήρι μαγεμένο, δτι νι^α ἀν ἥθελα μὲ τοδφερνε, ἔπειτε νὰ πίνω ὅλο ἀπ^ρ αὐτὸ τὸ ποτήρ, δταν ἔβαζα νερό γιὰ κρασί ἔπειτε νὰ ἡναι πάντοτε μισό, ἀν τὸ γέμιζα θὰ τοχάνα. "Οσο ἡμνα νιδες τὸ θυμούμνα, ὕστερα ποὺ γέρασα τὸ ἔχασα καὶ μιὰ μέρα τὸ γέμισα καὶ μ^α ἔφυγε. Ή μάγισσα ποὺ μὲ τὸ γάρισα μ^α εἶπε, πρόσεχε νὰ μὴ ἔχασθῆς καὶ τὸ γεμίσης, τότε θὰ φύγ καὶ θὰ πάγ στὸ νοικοκύρη τ^η τὸ δράκο.

—Γὼ πατέρα, θὰ πά νὰ σὲ τὸ φέρω.

—Γιὰ νὰ πᾶς παιδί μ^α σ' αὐτὸ το μέρος θὰ δυσκολευθεῖς πολύ, καὶ σάν τὸ καταφέρεις καὶ βρεῖς τὸ δράκο πῶς θὰ καταφέρεις νὰ πάρεις τὸ μαγεμένο ποτήρι ποὺ τὸ ἔχει κρυμένο στὴ κοιλιὰ τῆς γουρούνας;

—Μὴ φοβᾶσαι, πατέρα, μὲ τὴν εὐχή σ^η θὰ τὸ πάρω.

—Νὰ πάρεις καὶ τὰ δυά σ^η τ^η ἀδέλφια καὶ νὰ ἔκεινήστε, νὰ πάτε π^η αὐτὸ τὸ δρόμο κι^α ἀπ^ρ ὅπου σᾶς φωνάζεις νὰ πάτε μέσα, νάχτε τὸ νοῦ σας νὰ μὴ κοιμηθῆτε ἔτσι θὰ μπορέσετε νὰ γλυτώστε κάθε κακό.

Τὰ τοία βασιλόπουλα ἀποκαιρέτσανε τὸν πατέρα τους τὸν βασιλέα σάν πορπάτσαν πολὺ δρόμο, εἴδανε ἔνα περιβόλι καὶ μέσα ἔπαιζαν τρεις ἔμοφρες κοπέλλες, οι κοπέλλες σάν εἴδανε τὰ βασιλόπουλα νὰ περνοῦνε, τὰ φώναξαν κι^α ἀφοῦ ἔπαιξαν λογιῶν τῶ λογιῶ παιχνίδια νύχτωσε καὶ ἀποκοιμήθκανε. Τὸ μικρὸ τὸ βασιλόπουλο θυμήθκε τὰ λόγια τοῦ πατέρα τ^η καὶ δὲ κοιμήθκε, μόνε κάθουνταν καὶ παραφύλαγε τι θὰ γίνει.

Τὰ μεσάνυχτα βγαίν^ε ἔνα μεγάλο φίδι μ^α ἐφτά γλῶσσες καὶ τὶς ἔβγαζε νὰ τοὺς καταπιῇ, τὸ βασιλόπουλο σκώνει τὸ μαχαίρι κάθει τὶς ἐφτά γλῶσσες, καὶ τὶς κούβει μέσα στὴ τσέπη τ^η. Τὸ πρωὶ ξυπνάει τὰ βασιλόπουλα καὶ φεύγουνε, γιὰ τὸ φίδι δὲν τοὺς εἶπε τίποτε μὴ φοβηθοῦνε καὶ δὲν πᾶνε μαζύ τ^η.

Αφοῦ πορπάτσανε πολὺ δρόμο ἔφτασαν σ^η ἔνα πηγάδι καὶ κάθσανε νὰ ξεκουραστοῦνε, τὰ μεγάλα τὰ βασιλόπουλα κοιμήθκανε καὶ τὸ

μικρὸ φύλαγε νὰ δγῆ τι θὰ βγεῖ πὸ μέσα τὸ πηγάδ. Μέσα στὸ πηγάδ ἡταν ἔνας δράκος καὶ σὰν κατάλαβε πὼς πὸ πάνω ἡταν ἄνθρωποι βγῆκε νὰ τοὺς φάγη, τὸ βασιλόπουλο τὸν δίν^ν μιὰ μαχαιριὰ καὶ τὸν ἀφίν^ν στὸ τόπο, κατεβαίνει μέσα καὶ βλέπει τρία ἔμορφα κορίτσια. Τὰ κορίτσια σὰν εἴδανε τὸ βασιλόπουλο τὸ εἰπανε νὰ φύγῃ γλίγορα γιατὶ θὰ ἔλθ^ε ὁ δράκος νὰ τὸ φάγη, σὰν ἔμαθαν πὼς τὸν σκότωσε καταχάρκανε καὶ δὲν ἥξεραν πῶς νὰ τὸ εὐχαριστήσουν. Τὸ βασιλόπουλο, τὰ εἰπε νὰ τὸν δόσνε τὰ δαχτυλίδια τους νὰ τὰ ἀρραβωνιάσῃ μὲ τ' ἀδέλφια τ^η. Ἀνέβηκε, ἀλλαξε τὰ δαχτυλίδια καὶ τοὺς ἀρραβώνιασε κοιμισμένους, πῆρε τὰ δικά τους καὶ τἄφερε στὰ κορίτσια καὶ τὰ εἰπε πὼς θὰ πάνε σὲ κάποια δουλειά καὶ θὰ γυρίσνε νὰ τὰ πάρον. Τὸ μικρὸ τὸ βασιλόπουλο θάπερνε τὴν πὸ μικρὴ ποὺ ἡτανε κ^α ἡ πὸ ἔμορφη καὶ τὴν εἰπε ἀκρυφά, ἀν δγῆς νὰ μελανιάζει τὸ μικρὸ σ' δαχτυλό θὰ είμαι σὲ κίνδυνο, ἀν μαυρίσ^ε θὰ είμαι πεθαμένος καὶ ἀν ἀσπρίος^ε θὰ είμαι στὸ βασίλειο τοῦ πατέρα μ'. Καλά, εἰπε τὸ κορίτσι.

^τΑποχαιρέτεσ τὶς κοπέλλες καὶ ἀνέβηκε πάν^τ, τ' ἀδέλφια τ' κοιμούντανε, ἔκρυψε τὸν σκοτωμένο δοάκο καὶ τὰ ἔνπνησ γιὰ νὰ φύγηνε. Αὐτὰ δὲν κατάλαβανε πάλε τίποτε, πορπάτσανε πολὺ κ^α ἔφτασανε σ' ἔνα παλάτι. Μέσα ἡταν ἔνας δράκος που σαν πορπάταγε, ἔτριζε δλάκαρο τὸ παλάτι μαζὲν μὲ τὴ γῆς. Τὸ μικρὸ βασιλόπουλο τρόμαξε καὶ δὲν ἥθελε νὰ μπούνε νὰ κοιμηθοῦντε, τὰ ἀδέλφια τ^η ποὺ δὲν εἴδανε κανένα κίνδυνο ὡς τὰ τώρα τὸν περγιαλούσανε, καὶ στ^η ἀλλα μέρη ποὺ μᾶς ἐλεγες νὰ μὴ κοιμηθοῦμε τὶς ἔπαθμας ποὺ κοιμήθκαμε;

Μπήκανε μέσα τὰ βασιλόπουλα, ἀνοίγνε τὴν πρώτη πόρτα δὲν εἴδανε τίποτα, ἀνοίγνε τὴν ἀλληνα κι' αὐτὴ δὲν είχε τίποτα, ἀνοίγνε καὶ τὴν τρίτη, τί νὰ δημοῦνε, αὐτὴ ἡταν γιομάτη λίρες· κείν^ν τὴν ὅρα περνάει ὁ δράκος πὸ μπροστὰ τὴν κάμαρα καὶ τὰ βασιλόπουλα κρύψθηκαν μέσα στὶς λίρες, τὸ μικρὸ κώθκε πίσ^ε ἀπὸ τὴν πόρτα καὶ περίμενε νὰ δγῆ τι θὰ κάν^ε ὁ δράκος. Ἀνοίγ^ε μιὰ πόρτα καὶ κατὰ μεσῆς στὴ κάμαρα ἡταν στρωμένο τραπέζι καὶ πάνω είχε σαράντα πιάτα φαγιά, τὸ καθένα κι ἀπὸνα λογιό, ὁ δράκος κάθησε κ^α ἔφαγε δλα τὰ φαγιὰ κ^α ὕστερα κοιμήθκε, τὸ ροχαλητό τ^η ἡτανε σὰν ἀγριο μούγκωσμα. Τὸ πρωὶ ἔφαγε ὁ δράκος, τὰ πιάτα μονάχα τους γέμισαν ἀπὸ σαράντα λογιῶ φαγιά, τὸ βασιλόπουλο ἔφαγε ἀπ' δλα πὸ λίγο καὶ κρύφτηκε κάτ^η ἀπόνα σκαμνί.

Ο δράκος σὰν ἤλθε τὸ βράδυ κ^α εἶδε δλα τὰ φαγιὰ ἀρχηνισμένα κατάλαβε πὼς ἥλθ^ε ἄνθρωπος κι' ἀρχίσε νὰ λέγη, ἀνθρωπίλας μὲ μυθίζ^ε, ὅποιος είναι νὰ βγῆ καὶ δὲ θὰ τὸν πειράξω. Τὸ βασιλόπουλο δὲν ἔβγαινε ἥθελε νὰ δρκισθῇ ὁ δράκος καὶ τότε νὰ βγῆ. Ο δράκος εἰπε. Μὰ τῆς μάννας μου τὸ γάλα, ὅποιος κι' ἀν είναι δὲ θὰ τὸν πειράξω καὶ τὸ βασιλόπουλο βγῆκε.

Ο δράκος σὰν εἶδε τὸ βασιλόπουλο μετάνοιωσε ποὺ ὠρκίσθηκε καὶ τὸ εἶπε ἔλα νὰ πιλαιψουμε, ἀν σὲ νικήσω θὰ σὲ πάρω σκλάβο νὰ μὲ δουλεύς, ἀν μὲ νικήσεις θὰ πάρῃς ὅλα τ' ἄγαθά μ'.

Τὸ βασιλόπουλο δέχτηκε καὶ πάλαιψαν, ὁ δράκος ἡτανε χεροδύναμος, τὸ νίκησε καὶ τὸ ἔκαμε σκλάβο τ' καὶ τὸν δούλευε. Μιὰ μέρα πῆρε τὸ θάρρος καὶ τὸν εἶπε, ἔχω μαζύ μ' τοὺς ἀδελφούς μους καὶ νὰ τοὺς ἀφίσ' νὰ φύγνε. Ο δράκος τὸ δέχτηκε, καὶ τὸ βασιλόπουλο εἶπε στ' ἄλλα βασιλόπουλα τ' ἀδέλφια τ' νὰ περάσνε νὰ πάρεται τὰ τρία κορίτσια ποὺ ἡτανε στὸ πηγάδι καὶ νὰ πᾶνε πολλὰ προσκυνήματα στὸν πατέρα τους καὶ νὰ τὸν ποῦνε πῶς νὰ εἶναι ἥσυχος, κείνο ποὺ ἔχασε θὰ τὸ βρεῖ καὶ μὲ δάκρυα χωρίσθηκε.

Τὸ βασιλόπουλο μιὰ μέρα ποὺ ἔλειπε ὁ δράκος ἀνοιξε ὅλες τὶς κάμαρες καὶ σάστισε ἀπὸ τὰ πλούτη, ἀνοιξε καὶ μιὰ μικρὴ τελευταία ποὺ εἶχε δῆλο σκόνες κ' εἶδε ἔνα ἄλογο μὲ φτερά, μιὰ φάσσα. Ἡ φάσσα σὰν τὸ εἰδ' ἀρχισε νὰ μιλάνη καὶ νὰ τὸ λέγη, ξέρω γιατὶ ἥλθες ἐδῶ καὶ θὰ σὲ πῶ τι πρέπει νὰ κάνης, πρῶτα νὰ μὲ φέρες νὰ φάγω γιὰ νὰ μπορῶ νὰ σὲ μιλήσω.

Τὸ βασιλόπουλο τὴν ἔδοσε φαγεῖ καὶ νερό, σὰν ἔφαγε καὶ χόρτασε τὸ εἶπε, ὁ δράκος μ' ἔκλεισε ἐδῶ γιατὶ δὲν πάγω νὰ τὸν φέρω τὴν Πεντάμορφη ποὺ κάθεται στὸν κρυσταλλινο πύργο, ἀπὸ κεῖ κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ τὴν πάρῃ, γιατὶ εἶναι δῆλο γύρω θάλασσο καὶ στὴ μέσ' ὁ πύργος, δὲν ἔχει οὔτε πόρτα οὔτε παράθυρο μόνε μιὰ τονταρά απὸ πάνω. Σὰν πετάξω μπορῶ να τὴν φέρω, μὰ λυποῦμαι τὴ Πεντάμορφη γιατὶ τὴ θουφάρει τὸ αἷμα καὶ τὴν τυραννάει, τὴν εἶχε κι' ἀλλη φορά καὶ γὼ τὴν ἀρπαξα στὰ φτερά καὶ τὴν πῆγα στὸν πατέρα της, ἀπὸ τότες μ' ἄφισε νηστικὸ γιὰ νὰ μετανοιώσω καὶ πὰ νὰ τὴ φέρω.

Τὸ βασιλόπουλο ὑποσχέθηκε πὼς θὰ τὴν ταῖξε κάθε μέρα κ' ἔφυγε βιαστικὰ γιατὶ σὲ λίγο θὲ νὰ ἔλθ' ὁ δράκος. Κάθε μέρα δταν ἔφευγε ὁ δράκος τὸ βασιλόπουλο πήγαινε στὴ φάσσα νὰ τὴν ταΐσῃ καὶ νὰ τὴν κάμη συντροφιά. Σὲ λίγο καιρὸ δὲν γνωρίζουντανε ἀπὸ τὰ κάλλη της.

Ο δράκος εἶχε βαρεθεῖ τὸ βασιλόπουλο κ' ἥθελε νὰ τὸ ἔκειμ, μιὰ μέρα τὸ λέγ, θέλω νὰ πᾶς νὰ κυνηγήσης πουλιά κ' ἀν δὲ φέρες θὰ σὲ φάγω. Ο δράκος μάγεψε ὅλα τὰ πουλιά καὶ τακλείσε σ' ἔνα πηγάδι καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ ἔστειλε.

Τὸ βασιλόπουλο στεναχωφεμένο πῆγε καὶ τὸ εἶπε στὴ φάσσα.

—Μὴ σὲ μέλει, νὰ πάρῃς ἔνα τσουβάλι καινούργιο καὶ νὰ ἔλθης μαζύ μ' τὸ ἀνέβασε στὰ φτερά, πέταξανε καὶ πήγανε καὶ ηὔρανε τὸ πηγάδ ποὺ εἶχε μέσα τὰ μαγεμένα πουλιά, τὸ βασιλόπουλο ἔβαλε τὸ τσουβάλ στὸ στόμα τοῦ πηγαδιοῦ καὶ τὸ τσουβάλ γέμισε πουλιά.

Σὰν τὰ εἰδ' ὁ δράκος σάστισε καὶ τὸν εἶπε μιὰ ποὺ ἔφερες τὰ πουλιά θὰ μὲ φέρεις καὶ τὴ Πεντάμορφη, ἀν δὲν μὲ τὴν φέρες θὰ σὲ φάγω κι'

ἄν μὲ τῇ φέρεις θὰ σὲ στεῖλω σπίτι σ' στὸν πατέρα σ'.

Τὸ βασιλόπουλο στεναχωρεμένο πάγει καὶ λέγει τῇ φάσσα.

—Μὴ κακοκαρδίζεις, θὰ πᾶμε νὰ τῇ φέρουμε. Ἀνεβάζει στὰ φτερὰ τὸ βασιλόπουλο καὶ πέταξε. Στὸ δρόμο τὸ λέγει, λυποῦμαι πολὺ τὴν Πεντάμορφη, μὰ ἂς τῇ φέρουμε θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ βροῦμε τὸ μαγεμένο ποτήριο κ' ὑστερα φεύγοντες ἀπὸ τοῦ δράκουν τὰ χέρια. Σὰν ἔφθασαν ἀπάν' ἀπὸ τὸν πύργο, ἀπὸ τὴν τρύπα μπήκαν μέσα, ἀνέβασαν τὴν Πεντάμορφη στὰ φτερὰ τῆς φάσσας, ἀνέβηκε καὶ τὸ βασιλόπουλο κ' ἔφγανε.

'Η Πεντάμορφη στὸ δρόμο δὲ κλαίει καὶ δὲ μερώνει, τότε τὴν εἴπαντε πὼς θὰ γίν' αἰτία νὰ γλυτώστω δυὸ ψυχῆς καὶ μέρωσε. Μόλις τὴν εἰδὲ' δ δράκος τὴν Πεντάμορφη χάρηκε κ' εἶπε στὸ βασιλόπουλο νὰ πάρῃ τὸ θέλει καὶ νὰ φύγῃ.

Τὸ βασιλόπουλο πάγει καὶ τὸ λέγει τῇ φάσσα, κ' ή φάσσα τὸ εἶπε νὰ πῆς πὼς θέλεις νὰ μείνης ἀκόμα λίγες μέρες.

Τὸ βασιλόπουλο πηγαίνει στὸ δράκο καὶ τὸν λέγει, μὲ κακοφαίνεται νὰ φύγω τώρα ποὺ συνήνθησα κοντά σ', νὰ χάτσω ἀκόμα λίγες μέρες.

Κάθεσ οὗσ θέλεις τὸ εἰδὲ' δ δράκος.

'Η φάσσα δρμηνεύει τὸ βασιλόπουλο νὰ πῇ τὴν Πεντάμορφη νὰ φωτίσῃ τὸ δράκο ποῦ εἶν' ή δύναμη της.

—Δὲ μὲ λές δράκο τώρα ποὺ ἔγινε γιὰ πάντα δική σ' ποὺ εἶναι ή δύναμη σ'.

'Ο δράκος γέλασε καὶ τὴν εἶπε στὴ σκούπα.

"Οταν ἔψυγ" δ δράκος ή Πεντάμορφη ἔπιασε καὶ συγύρισε τὴ σκούπα μὲ χρυσά καὶ διαμάντια,

Σὰν τὸ βράδυ ἥλθ' δ δράκος κ' εἶδε τὴ σκούπα στολισμένη, ἔσκαρδισθήκε στὰ γέλοια καὶ τὴν εἶπε, ή δύναμη μ', εἶναι στὸ κρεββάτι μ'.

Βγαίνει δ δράκος κ' ή Πεντάμορφη στολίζει τὸ κρεββάτι μὲ μεταξωτὰ καὶ κεντημένα στρωσίδια. "Ήλθ'" δ δράκος κ' εἶδε τὸ κρεββάτι στολισμένο μὲ στρωσίδια κεντημένα καὶ μεταξωτὰ τὴν εἶπε γιατί τὰ κάμνεις αὐτά;

—Γιατί σ' ἀγαπῶ καὶ θέλω νὰ εἶναι στολισμέν' ή δύναμη σ'.

—Μένα ή δύναμη μ' εἶναι πολὺ μακριά, εἶναι μέσα στὴ κοιλιὰ τῆς γουρούνας σ' ἔνα κοντάκι ποὺ ἔχει μέσα τρία περιστέρια καὶ τὸ μαγεμένο χρυσό ποτήρι, ἀν σφαχθοῦντε τὰ περιστέρια πάει κ' ή δύναμη μ' καὶ πεθαίνω. Κρίμα ποὺ δὲν εἶναι ἐδῶ νὰ τὴ στολίσω εἰπ' ή Πεντάμορφη.

"Οταν ἔψυγ" δ δράκος ή Πεντάμορφη τὸ εἶπε στὸ βασιλόπουλο, τὸ βασιλόπουλο τὸ εἶπε τῇ φάσσα κ' ή φάσσα τὸ εἶπε, νὰ πῆς τὴ Πεντάμορφη νὰ σταματήσῃ τὰ νερά, ὅταν ἀρρωστήσῃ δ δράκος καὶ τὴ γυρεύει νερὸ νὰ κάνῃ πὼς θὰ τὸν φέρνει καὶ νὰ μὴ τὸν δίνη, νὰ προσέξῃ καλὰ καὶ λίγο ἀν τὸν δόσ' θὰ ξαναζουντανέψ' καὶ τότε ἀλλοίμονο σ' αὐτήνα καὶ σὲ μᾶς κ' ὑστερα φεύγοντες. Τὸ βασιλόπουλο. πῆγε καὶ χαιρέτησε τὸν δράκο καὶ τὸν εἶπε, τώρα πιὰ φεύγω γιὰ νὰ πάγω στὸ πατέρα μ'.

‘Η φάσσα τὸ περίμενε, τὸ καθίζει στὰ φτερά καὶ πᾶνε νὰ βροῦνε τὴ γουρούνα. Ἔκεῖ κοντά ἦτανε ἔνας παπᾶς κ’ εἶχε πρόβατα, ἡ φάσσα κρύφθηκε καὶ τὸ βασιλόπουλο πάγ’ καὶ τὸν λέγ’, δὲν μὲ πέρνεις παπὰ νὰ σὲ φυλάγω τὰ πρόβατά σ’ καὶ νὰ τὰ βόσκω;

‘Ο παπᾶς τὸ δέχθηκε καὶ τὸ εἶπε νὰ τὰ βόσκη στὸ μέρος ποὺ δὲν ἔχει πολὺ χορτάρ’ γιατὶ ἀπ’ τὸ ἄλλο μέρος εἶναι μιὰ γουρούνα ποὺ θὰ φάγ’ κι’ ἔκεινονε καὶ τὰ πρόβατα.

Καλά, εἶπε τὸ βασιλόπουλο. Δὲν τὸν ἀκεῖ καὶ τὰ πῆγε τὰ πρόβατα στὸ μέρος ποὺ ἦταν ἡ γουρούνα, σὲ λίγο ἀκούει μουγκρίσματα κι’ ὁρμάει νὰ τὸ φάγ’.

Τὸ βασιλόπουλο τὴ λέγ’, νὰ παλαίψουμε, ἀν μὲ νικήσεις φάγε με.

Πάλαιψαν πολὺ ώρα, οὔτε ὁ ἔνας νικοῦσε οὔτε ὁ ἄλλος. Λέγ’ ἡ γουρούνα νὰ είχα μιὰ ταγάρα νερὸ διὰ σὲ νικοῦσα καὶ γὼ λέγ’ τὸ βασιλόπουλο, νὰ είχα ἔνα ποτήρι κρασί καὶ μιὰ πήττα ζεστή νὰ μὲ τὴν ἔφερνε τοῦ παπᾶ ἡ κόρη διὰ σὲ νικοῦσα.

Χωρίστηκαν καὶ τὸ βασιλόπουλο πῆγε τὰ πρόβατα κ’ ἔφεγε. ‘Ο παπᾶς εἶδε τὰ πρόβατα ποὺ ἄλλαξαν θωριά καὶ πιὸ φουσκωμένα, καὶ τὸ ρώτησε, ποὺ πῆγες τὰ πρόβατα καὶ φουσκωσαν οἱ κοιλιές τους;

— Στὸ μέρος ποὺ μ’ ἔδειξες.

‘Ο παπᾶς δὲν τὸ πίστεψε. Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πῆρε τὸ καταπόδ’ παραφύλαξε καὶ εἶδε πώς τὰ πρόβατα βισσούσανε στὸ μέρος ποὺ ἦτανε ἡ γουρούνα, σὲ λίγο ἀκούοντας μουγκρίσματα, βγαίν’ ἡ γουρούνα κι’ ὁρμάει νὰ τὸ φάγ’.

Τὸ βασιλόπουλο τὴ λέγ’, νὰ παλαίψουμε κι’ ἀν μὲ νικήσης φάγε με.

Πάλαιψαν πολὺ ώρα, οὔτε ὁ ἔνας νικοῦσε οὔτε ὁ ἄλλος. Λέγ’ ἡ γουρούνα νὰ είχα μιὰ ταγάρα νερὸ διὰ σὲ νικοῦσα καὶ γὼ λέγ’ τὸ βασιλόπουλο νὰ είχα ἔνα ποτήρι κρασί καὶ μιὰ πήττα ζεστή νὰ μὲ τὴν ἔφερνε τοῦ παπᾶ ἡ κόρη διὰ σὲ κέρδιζα.

‘Ο παπᾶς μόλις τ’ ἀκεῖς τρέχει στὸ σπήτη τ’ καὶ φέρνει τὴν κόρη τ’ μὲ τὸ ποτήρ’ τὸ κρασί καὶ τὴ ζεστή τὴν πήττα, πάγ’ πίσ’ ἀπὸ τὸ βασιλόπουλο καὶ τὰ δίν’.

Τὸ βασιλόπουλο τρώγ’ τὴν πήττα τὴ ζεστή πίν’ καὶ τὸ κρασί, πέρνει δύναμη, δίν’ μιὰ μαχαιριὰ τὴν γουρούνα καὶ πέφτει κάτω, βουτημέν’ στὰ γαίματα.

— Κτύπαμε ἀκόμα μιὰ φορά γιὰ νὰ μὴ τυφλιοῦμαι.

Τὸ βασιλόπουλο ἥξερε πώς μὲ δευτερη μαχαιριὰ διὰ ζωντάνευε. ‘Η μάννα μ’ μιὰ φορά μὲ γέννησε τὴν εἶπε καὶ ψιφάει ἡ γουρούνα.

Σχίζει τὴ κοιλιά τς, βρίσκει τὸ κουτάκι ποὺ εἶχε μέσα τὸ μαγεμένο ποτήρ’ καὶ τὰ τρία περιστέρια, ἀνεβαίν’ στὰ φτερά τῆς φάσσας καὶ πᾶνε στὸ παλάτ’ τοῦ δράκουν.

‘Ο δράκος κοίτουνταν ἄρρωστος κι’ ὅλο γύρευε νερό, παρακυλιούντανε στὸ κρεββάτ’ καὶ μούγκριζε, τὸ βασιλόπουλο τὸν ἔδειξε τὰ περιστέρια καὶ τὸν περίπαιζε, ἔλα δράκο νὰ παλαιώσουμε νὰ διοῦμε ποιὸς θὰ νικήσῃ. ‘Ο δράκος μούγκριζε κι’ ἀπ’ τὰ μουγκριτά τ’ ἔτριζε καὶ σειούντανε ὅλο τὸ παλάτ’ κ’ ἡ γῆς, χτυποῦσε τὰ δόντια τ’ ἀπ’ τὸ κακό τ’ ἀγθίευε, σὰν τὸ ψωφῆμ’ δίχως δύναμη ἐπεσε.

Τὸ βασιλόπουλο σφάζει τὰ περιστέρια καὶ ξειψυχάει ὁ δράκος καὶ ξαλάφρωσ’ ὁ κόσμος.

Τὸ βασιλόπουλο, ἡ Πεντάμορφη κ’ ἡ φάσσα, πέρνε ὅλα τὰ πλούτη τὰ βάζει στὰ φτερὰ τῆς φάσσας, ἀνεβαῖνε καὶ κεῖν’ καὶ πετοῦν ἵσια γιὰ τὸν πύργο τῆς Πεντάμορφης. ‘Ο πατέρας της σὰν τὴν εἰδὲ τὴν κόρη τ’ δὲν ἥξερε τὶ νὰ κάνει, τὴν ἀγκάλιαζε, τὴν φιλοῦσε κ’ ἔκλεψε ἀπ’ τὴν χαρά τ’. Τὸ βασιλόπουλο καὶ τὴ φάσσα ἥθελε νὰ τοὺς κρατήσῃ μαζύ τους γιὰ τὸ καλὸ ποὺ τὸν ἔκαμαν, μὰ τὸ βασιλόπουλο βιάζουνταν νὰ πάγη μιὰ ὥρα ἀρχίτερα στὸν πατέρα τ’ τὸ μαγεμένο ποτήριο καὶ νὰ δηγῇ καὶ τὴν ἀρραβωνιαστικιά τ’. ‘Ανέβηκε στὰ φτερὰ τῆς φάσσας καὶ πέταξεν γιὰ τὴν πατρίδα τ’.

Τῆς ἀρραβωνιαστικιᾶς τ’ τὸ δάχτυλο μελάνιαζε μὰ δὲ μαύριζε κ’ ἔλπιζε πῶς θὲ νὰ ἔλθῃ τὸ βασιλόπουλο, ὅταν μιὰ μέρα εἶδε ποὺ ἀσπρίσε ἀπ’ τὴ καρδιά τις τρέχει καὶ τὸ λέγει στὸ βασιλέα.

Στὸ παλάτ’ γίνονταν μεγάλες ἑτοιμασίες γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦντε τὸ βασιλόπουλο. Τὸ βασιλόπουλο φρούσσε δόλοχρυσα ροῦχα, ἀστραφτε σὰν τὸν ἥλιο πάνω στὴν ἀσπρη φάσσα, μπρὸς στὸ παλάτ’ ἡ φάσσα χαμήλωσε τὰ φτερὰ καὶ τὸ βασιλόπουλο χαρούμενο μὲ τὸ μαγεμένο ποτήριο ἔτρεξε ἵσια στὸ πατέρα τ’.

‘Ο βασιλέας τὸ ἀγκάλιασε καὶ τὸ φιλοῦσε, θάμαζε πῶς τὸ παιδί τ’ κατάφερε νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τόσους μεγάλους κινδύνους καὶ νὰ πάρῃ τὸ μαγεμένο ποτήριο.

— Μέ την εὐχή σ’ πατέρα.

Τὸ φιλοῦσε, τὸ ξαναφιλοῦσε καὶ τὴν ἴδια μέρα τὸ πάντρεψε μὲ τὴν ἀρραβωνιαστικιά τ’.

Σὲ ὅλο τὸ βασίλειο κάνανε χαρὲς μεγάλες, ἡ φάσσα ἔζησε μαζύ τους χρόνια πολλὰ καὶ ἔζησαν καλὰ καὶ μεῖς καλλίτερα.

14. Ἡ βασιλοπούλα καὶ τὸ τσούμπανόπουλο

Καστανιές.

Μιὰ φορὰ κ’ ἔνα καιρὸν ἤτανε ἔνας βασιλέας κ’ εἶχε μιὰ βασιλοκόρη· ἡ βασιλοκόρη κάθετα ἔφευγε ἀπ’ τὸ παλάτι καὶ δὲν ἥξερε κανένας ποὺ πήγαινε, ὁ βασιλέας ἥθελε νὰ τὸ μάθῃ κ’ εἶπε, ὅποιος εἶναι ἄξιος καὶ