

Ο VICTOR HUGO ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,

“Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τιμᾶ, σήμερα, τὴν μνήμην ἐνὸς ἀπὸ τοὺς σπουδαιοτέρους ἐργάτες τοῦ Λόγου τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, τοῦ Victor Hugo, μὲ εὐκαιρίᾳ τὰ ἐκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του.

Καθῆκον μον θεωρῶ νὰ ἐκφράσω τὴν εὐγνωμοσύνην μον πρὸς τὴν Σύγκλητο τῆς Ἀκαδημίας ποὺ μὲ ἐπέλεξε ώς διμιλητὴ τῆς ἐπισήμου αὐτῆς ἡμέρας, τιμὴ πρὸς τὴν ὅποια ἐλπίζω νὰ εἰναι ἀντάξια ἡ ἀνταπόκρισή μον, πράγμα δμως δύσκολο ἀφοῦ μάλιστα εἰναι πρώτη φορὰ ποὺ ἀνέρχομαι στὸ ἐπίσημο τοῦτο βῆμα και φυσικὸ εἰναι νὰ αἰσθάνομαι ζωηρὴ συγκίνηση.

Δίστασα πολὺ προτοῦ διαλέξω τὸν τρόπο, τὸν καλύτερο, νὰ παρουσιάσω, μέσα στὰ περιορισμένα δρια μιᾶς διμιλίας, ἐναν ποιητὴ και πεζογράφο και μαχητὴ και πολιτικὸ και ἀγωνιστὴ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, τῆς δλκῆς και, ίδιως, τῶν διαστάσεων τοῦ Victor Hugo, ποὺ ἵσως ἔλλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ πλούσια και πολλὰ τὰ δῶρα, ἀλλὰ πρόσθετε ἐκεῖνος σ' αὐτὰ τὴν μεγάλη τον προσφροά, τὴν νενομισμένη ἀρετὴ τῆς ἀκάματης καλλιέργειας τῶν δώρων αὐτῶν, ώσταν τὸν καλὸ δοῦλο τῆς Παραβολῆς ποὺ παρέδωσε στὸν Κύριο του, πολλαπλά, τὰ τάλαντα ποὺ τοῦ εἶχε ἐμπι-στευθεῖ.

Νόμισα ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ἀναφερθῶ στὸ ἔργο τοῦ Hugo ἥταν νὰ πάρω ἐναν δόηγό, δπως κάνει ὁ διστακτικὸς δρειβάτης ὅταν βρίσκεται μπροστὰ σὲ μιὰ ἀπέραντη δροσειρά, και θεώρησα ώς ἀριστο ὁδηγὸ ἐναν δμότεχνό του, σχεδὸν συγκαιρινό του, τὸν δικό μας Κωστῆ Παλαμᾶ.

“Ἄς ἀρχίσω δμως πρῶτα μὲ μιὰ σκιαγράφηση τῆς προσωπικότητας τοῦ Hugo.

Γεννήθηκε τὸ 1802 και πέθανε τὸ 1885 και κατόρθωσε νὰ δεσπόσει σ' ὅλον τὸν αἰώνα, νὰ ἐνσαρκώσει, κυριολεκτικά, τὸν ρομαντισμό, νὰ γίνει τὸ σύμβολο τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἀγώνα ποὺ τὸν ὁδήγησε στὴν ἔξορία, πρῶτα στὸ Jersey και ὕστερα στὸ Guernesey ἀπὸ δπον, ὅταν ὁ Ναπολέων ὁ Ηλιος προκηρύσσει ἀμνηστεία τὸ 1859, τοῦ ἀπαντάει ὑπερήφανα: *Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis à vis de ma conscience je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera je rentrerai.*

Οι λίγες αὐτὲς γραμμὲς εἰκονίζουν ὁ λόκληρο τὸν ἀνθρωπο και τὸν ἐργάτη

τοῦ Λόγου ποὺ θεωρεῖ τὸν ἔαντό του σὰν σύμβολο τῆς ἐξόριστης ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν δυναστευομένη Γαλλία. ‘Υψηλοφροσύνη, ἐπιδίωξη τοῦ μεγαλειώδους, ταύτιση μὲ τὴν ἐλευθερία, ὑπερηφάνεια, προφητικὴ πίστη, ἀλλὰ κι’ ἔνα στοιχεῖο ἀγέρωχο καὶ προκλητικό, ωσὰν σάλπιγγα ποὺ ἐπιδιώκει νὰ σκεπάσει κάθε ἄλλη γύρω της φωνή, σὰν νὰ θέλει ὁ Victor Hugo νὰ γίνει ὁ μοναδικὸς κήρυκας τῆς γαλλικῆς συνειδήσεως, ὁ συναρπαστικὸς τηλεβόας τῆς συναρπαστικῆς λέξεως «ἐλευθερία», ἐλευθερία κοινωνικὴ καὶ πνευματική, σάλπισμα ποὺ ἀρχίζει νεότατος νὰ σκορπᾶ μὲ τὰ «*Ἀνατολικά*» του καὶ ἴδιως μὲ τὸν περίφημο πρόλογό του, πραγματικὸ μανιφέστο τοῦ φοιτητισμοῦ, στὴν τραγωδία του «*Κρόμονελλ*», τὸ 1827, μόλις 25 χρονῶν.

Τὸ ἔργο του, τεράστιο σὲ δύκο, μνημεῖο ποὺ δὲν πάνε νὰ οἰκοδομεῖ καὶ νὰ ὑφίσπει ἔως τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του μᾶς τὸν παρουσιάζει πρωτεϊκό. Ποιητὴς εἶναι κατ’ ἐξοχὴν φοιτητικός, ἀλλὰ καὶ λογικός. Δοκιμάζει δλονς τοὺς ρυθμοὺς καὶ τὰ μέτρα, δῆλα τὰ εἰδη. Γίνεται ἐπικός ἀλλὰ καὶ αἰχμηρός σκώπητης στὴν πολιτική του ποιήση, τὴν ἀγωνιστικὴν ἐναντίον τοῦ Ναπολέοντος τὸν IIIον. Πεζογάρφος εἶναι περιγραφικός, ἀλλὰ καὶ ψυχογράφος. Θεατρικὸς συγγραφεὺς εἶναι τραγωδὸς καὶ θητικός. Ἀγωνιστὴς εἶναι συνεπαρμένος φραματιστὴς τῆς συναδελφώσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς καταργήσεως τῶν συνόρων τῶν ηρατῶν, μάταιη δόξα βέβαια ποὺ τὸν δδηγεῖ (συμβολικὴ ἀλλὰ θεατρικὴ χειρονομία) νὰ φυτέψει, στὸ δνομα τῆς ἐλευθεροῦς κοινωνίας τῶν λαῶν, μιὰ δοῦ ποὺ θὰ φιξώσει βαθιὰ στὴν γῆ τῆς Εὐρώπης — ὅραμα τοῦ ποιητῆ — καὶ θὰ προστατεύει, μὲ τὰ πυκνά της κλωνάρια, τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ὅμως πιὸ προσγειωμένος δταν ἀγωνίζεται σ’ δῆλη του τὴν ζωή, γιὰ τὴν κατάργηση τῆς θανατικῆς πονῆς, δταν προβάλλεται ως ὑπερασπιστὴς τοῦ φτωχοῦ καὶ τοῦ ἀδυνάτου καὶ τοῦ ἀδικημένου.

‘Η πυρακτωμένη ἀπὸ τὴν φιλοδοξία ψυχή του καταναγκάζει τὸν πρωτεϊκὸ Victor Hugo νὰ γίνεται ἀκάματος θηρευτὴς τοῦ ἐξόχου, τοῦ ἀπροσπέλαστου, τοῦ μεγαλειώδους καὶ τοῦ θαυμαστοῦ. Τὸν οἰστρηλατεῖ σ’ δῆλη του τὴν ζωὴν ἡ νεανικὴ πρόκλησή του «*Je veux être ou Chateaubriand ou rien*» (Θέλω νὰ εἴμαι Σατωριάνδος ἢ τίποτε). Θὰ προτιμοῦσε τὴν ἀπόλυτη ἀφάνεια ἀπὸ τὴν πικρὴ μετριότητα. Ἔδω ὅμως, ἃς σταθῶ, γιατὶ οἱ Φιλισταῖοι μποροῦν νὰ ἔχουν τὴν διάθεσην νὰ χαρακτηρίσουν τὴν πρόκληση ως ματαιοδοξία. Ἄλλο ὅμως ἡ ματαιοδοξία ποὺ ἔχει ως σκοπὸ τὴν ἐκπλήρωση μικρῶν, εὐτελῶν, προσκαίρων ἐπιδιώξεων, καὶ ἄλλο ἡ φιλοδοξία ἡ ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν θέληση νὰ δημιουργήσει ἔνα «*κτῆμα ἐς ἀεί*». Ἡ ματαιοδοξία εἶναι γνώρισμα τῆς ἰδιοτελείας τῶν μετρίων καὶ τῶν μικροψύχων. “Ο, τι καὶ ἀν θελήσει νὰ καταμαρτυρήσει κανεὶς στὸν Hugo, δὲν μπορεῖ νὰ ἴσχυρισθεῖ δτι ἥταν μικρόψυχος καὶ ἴδιοτελής. Τὸν κατέτωγε τὸ πάθος τῆς ἐκφράσεως αἰσθημάτων, τῆς διατυπώ-

σεως λογισμῶν, τῆς περιγραφῆς καταστάσεων μ' ἐναν τρόπο μείζονα, συναρπαστικό, ὑπερθετικό, ταιριασμένο στὴν ψυχικὴ ἀνάταση ποὺ δοροῦσε τὸν δημιουργὸ τοῦ ποιητικοῦ καὶ τοῦ πεζοῦ ἔργον.

"Οποιος ἔχει λίγο ἐξουκειωθεῖ μὲ τὸ ἔργο του, τοποθετώντας το στήν ἐποχή του, ἔχει τὴν αἰσθησην ὅτι βούσκεται στὴν αἰχμὴν ἀντῆς τῆς ἐποχῆς, ἔχει τὴν αἰσθησην ὅτι δι ποιητὴς λειτουργησε σὰν ἔνα διαλείπον ἡφαίστειο, πότε μὲ καταληκτικές, σχεδὸν ἐκκωφαντικές ἐκρήξεις, πότε μὲ πλούσια λάβα, ἀλλὰ πάντα μὲ ἔναν συνεχῆ, ἄνισον ἴσως, ποχλασμό, σὰν τὶς προφητικὲς ἐκεῖνες παρονόσεις τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς ποὺ ἀκόμα κι ἀν δὲν προκαλοῦν τὸν τρόμο — ὅταν ἡρεμεῖ κάπως ὁ λόγος τους — λειτουργοῦν πάντα σ' ἔνα διαφορετικὸ ἐπίπεδο, ἀποκαλυπτικό. 'Ο Hugo ήθελε τὸν ἑαυτόν του προφητικό. 'Ο Ποιητής, γιὰ τὸν Hugo, εἶναι ὁ προφήτης, ὁ παντοδύναμος μάγος, ὁ προνομοιοῦχος ὁραματιστὴς στὸν ὃποιο καὶ μόνο ἀποκαλύπτονται οἱ μεγάλες ἀλήθειες κι ἀντὸς καλεῖται νὰ τὶς ἐκφράσει καὶ νὰ τὶς μεταδώσει στὶς ἐπερχόμενες γενεές.

"Εντούτοιο πλάσμα θὰ τὸ φανταζόμεθα ἀσκητικό, κυριευμένο ἀπὸ τὸ πάθος τῆς δημιουργίας, συνεπαօμένο ἀπὸ τὸ δράμα τῆς ἀποστολῆς του ποὺ θὰ μᾶς θύμιζε «τὸ τῶν τεττίγων γένος. . . ἀσιτον καὶ ἀποτον εὐθὺς ἄδειν ἔως ἀν τελευτήσῃ», δπως λέει ὁ Σωκράτης στὸν νεαρό του σύντροφο Φαιδρο. Ἀδει ὁ Victor Hugo «εἴτε ἐν μέτρῳ ὡς ποιητὴς ἢ ἀνευ μέτρου ὡς ἴδιωτης», δπως λέει πάλι ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ δὲν τελευτᾶ ὁ πληθωρικὸς αὐτὸς ἄνθρωπος ποὺ περιφέρει τὸν στοχασμό του στὶς ὑψηλὲς σκέψεις καὶ τοὺς μεγάλους δραματισμοὺς ἀλλὰ ἔχει καὶ τὰ δύο πόδια καλὰ φιζωμένα στὴν γῆ καὶ ἀγαπᾶ παράφρορα — πῶς ἀλλιῶς; — τὰ ἀγαθὰ ποὺ προσφέρει ἡ ζωὴ. Τοῦ ἔσερενγει ἔνας λόγος ἐπάρσεως πού, εὐτυχῶς, δὲν ὑπῆρχε πιὰ Némesis νὰ τὸν ἀκούσει καὶ νὰ τὸν καταγγείλει στοὺς Θεούς. Ὁ λόγος εἶναι ὁ ἀκόλουθος «Dieu n'a fait que l'eau, l'homme a fait le vin» («Ο Θεός δημιούργησε μόνο τὸ νερό, δ ἄνθρωπος ἔκανε τὸ κοαστί»).

*Αμαρτία όπεροφίας στὴν ὅποια παρασύρει, ποῦ καὶ ποῦ, τὸν ποιητὴν ή ίδιο-
συγκρασία του, ή πεποίθηση ὅτι δεσπόζει τῆς ἐποχῆς, ὅτι εἶναι ὁ μοναδικός.
Αὐτοεξόδιος στὸ νησὶ Γκεονέζεν δίνει ώς διεύθυνσή του Victor Hugo, Océan!*

Δέν περιφρονοῦσε τὶς τιμὲς ποὺ προσφέρει μιὰ Κοινωνία στοὺς ἀριστεῖς της.
Ἐπεδίωξε νὰ γίνει δεκτὸς στὴν Γαλλικὴ Ἀκαδημία καὶ τὸ κατόρθωσε μόνο τὴν τέ-
ταρτη φορά. Εἶχε διαδοχικοὺς ἐπιτυχόντες ἀντιπάλους τὸν Ντυπατύ, τὸν Μολὲ (Πρω-
θυπουργὸ) καὶ τὸν Φλουρένς, ποὺ δὲν εἶχαν καμιὰ σχέση μὲ τὴν λογοτεχνία. Ἄλλοι
θὰ εἶχαν ἀποστρέψει τὸ πρόσωπο μετὰ τὴν πρώτη ἀποτυχία, ἀλλὰ ὅχι ὁ Victor Hugo,
ὅ ἀγωνιστής καὶ μαχητής ποὺ εἶχε τὴν πίστη ὅτι παντοῦ ὅπου καὶ ἀν πήγαινε θὰ
ῆταν ὁ δημιουργὸς πνοῆς καὶ παλμοῦ.

"Era τέτοιο ύπερθετικό πλάσμα ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσε, κάθε ἀναπνοή του νὰ συνταράζει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς προκαλεῖ δέος καὶ θαυμασμὸ δὲλλὰ καὶ ν' ἀνυψώνει τὸ φρόνημά τους, κι' ἐπεδίωκε, αὐθόρμητα ἢ μελετημένα, νὰ δίνει πάντα στὴν ἔκφρασή του τὴν σφραγίδα τοῦ ὑψηλοῦ χωρὶς καὶ νὰ τὸ ἐπιτυχαίνει πάντα — γιατὶ εἶναι πολὺ δύσκολο «μεγάλων γνωμῶν καὶ διαγοιῶν ἵσα καὶ τά γε οἵματα τίκτειν» — ἕνα πλάσμα ποὺ θάμπωσε δύο γενεὲς στὴν πατρίδα του καὶ πολὺ περισσότερες ἀνὰ τὸν Κόσμο, ἥταν φυσικὸ νὰ προκαλέσει τὸν ἄκο θαυμασμὸ καὶ ν' ἀπασχολήσει ἔντονα τὸν στοχασμὸ τοῦ διμοτέχνου τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, ὅχι μόνο γιατὶ δί Παλαμᾶς θὰ ἔβρισκε στὸν πρεσβύτερό του μιὰν ἀδελφὴ ψυχῆ, μὲ σύγχροδους παλμούς, μὲ τὴν ἴδια χειμαρρώδη ἔκφραση, τὴν ἴδια τόλμη καὶ τοὺς μεγάλους δραματισμοὺς ἀλλὰ κι' ἐπειδὴ ἀπ' ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς λογοτεχνίες ἐκείνη ποὺ εἶχε ἐμποτίσει βαθύτερα τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ ἥταν ἡ γαλλική. Στὰ γράμματά του πρὸς τὴν Ραχήλ, δί Παλαμᾶς, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸν πρῶτο στίχο τοῦ Γάλλου ποιητῆ, τὴν προσφωνεῖ Chère Clarté καὶ συγχρότατα παραθέτει στὰ γράμματά του αὐτά, φράσεις διλόκληρες στὰ γαλλικὰ ἢ λέξεις ποὺ τοῦ ἔρχεται πιὸ βολικὰ νὰ τὶς ἐνθέσει στὸ κείμενό του γιὰ νὰ ἔκφράσει σαφέστερα τὴν σκέψη του, θερμότερα τὰ αἰσθήματά του.

"Υπάρχει ὅμως κι' ἔνας ἄλλος λόγος ποὺ ἐξηγεῖ τὰ αἰσθήματα τοῦ Παλαμᾶ καὶ τὸν θαυμασμὸ ποὺ τὸν κάνει νὰ χαρακτηρίζει τὸν ἑαντό του ὡς «οὐδγκολάτρῃ». Εἰναι δί φιλελληνισμὸς τοῦ Hugo ποὺ δὲν ἔσφράει δταν δημιουργεῖται, ἐπὶ τέλονς, τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ κρατίδιο, ἢ πρώτη ἐλεύθερος Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ ἐνεργὸς κι' ἐνθουσιαστικὸς κάθε φορὰ ποὺ σκιρτάει, ἀπὸ τὸν πόθῳ τῆς ἐλεύθερίας, ἔνα τηῆμα τοῦ ἀκόμη ὑποδούλου ἔθνους καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐλευθερωθεῖ.

"Αλλ' ἂς ἀφήσω — γιὰ νὰ τὸν ἔαναπάρω σὲ λίγο — τὸν φιλελληνισμὸ τοῦ Hugo κι' ἂς ἐξηγήσω γιατί, καθὼς νομίζω, δί Παλαμᾶς θὰ θεωροῦσε τὸν ποιητὴ ὡς ἀδελφὴ σύγχροδη ψυχῆ. Εἶναι καιρὸς ποὺ κάνω μιὰ διάκριση τῶν ἔργατῶν τοῦ λόγου — ποιητῶν — ἢ ἴδιωτῶν — σὲ χειμαρρώδεις καὶ ἀποσταγματικούς. Οἱ χειμαρρώδεις, μὲ ἐνθουσιαστικὴ σπατάλη, ξοδεύοντ, ἀπρόσεκτα συχνά, τὰ δῶρα ποὺ τοὺς χάρισε δ Θεός, δοκιμάζοντ τὶς δυνάμεις τους μὲ γενναιότητα καὶ τόλμη, μέχρι θρασύτητος καμιὰ φορά, ἀλλάζοντ τρόπους καὶ ρυθμούς καὶ δσο τελειοποιοῦν τὴν τεχνική τους τόσο ἀποτολμοῦν ενδήματα σ' ἔνα χρόδ μὲ διαφορετικοὺς ρυθμούς καὶ μὲ ἐκπληκτικές, ἐξεζητημένες διμοιουραταληξίες. "Ενας ἡχητικὸς καταρράκτης καταιωνεῖ τὸν ἀκροατή, τὸν συνεπαίσσει. "Οταν δί χειμαρρώδης Hugo ἀρχίσει, σχεδὸν λησμονεῖ νὰ τελειώσει... καθὼς, σὲ μικρότερη κλίμακα, δί Παλαμᾶς, κι' ἔχει κανεὶς τὸ αἰσθημα πὼς δ ποιητὴς λυπᾶται ποὺ τελείωσε γιατὶ εἶχε κι' ἄλλα νὰ πεῖ. Οἱ ἀποσταγματικοὶ βρίσκονται στοὺς ἀντίποδες. Κρατοῦν σφιχτὰ τὰ γκέμια. "Έχουν ἐντονότερη τὴν συνείδηση τοῦ θησαυροῦ ποὺ ἔχουν μέσα τους καὶ προσπαθοῦν νὰ συμπν-

κνώσουν τὴν ἔκφρασή τους, τὴν ἀποστάζουν καὶ προσφέρουν μιὰ πολύτιμη πεμπτονούσια ἀπὸ τὴν ὅποια δὲν μπορεῖς νῦν ἀφαιρέσεις τίποτε χωρὶς νῦν ἀλλοιώσεις τὸ σύνολο. Σκέπτομαι τὸν Μπωντλαίο, τὸν Μαλλαριό, τὸν Βαλεον κι' ἀπὸ τοὺς δικούς μας τὸν Καβάφη, τὸν Σεφέρη.

Στὸ εὐδετήριο τῶν Ἀπάντων τὸν Παλαμᾶ (ἔργο τῶν Κεχαγιόγλου-Σαββίδη) βρίσκει κανεὶς τόσες ἀναφορὲς στὸν Victor Hugo καὶ στὸ ἔργο του, ὥστε γεμίζουν τρεῖς σελίδες τοῦ γενικοῦ αὐτοῦ εὐδετηρίου. Δύο δμως εἶναι τὰ βασικά, μεγάλα κείμενα, ποὺ ἀφιέρωσε ὁ Παλαμᾶς στὸν ποιητή. Τὸ ἔνα τοῦ 1885, χρόνο τοῦ θανάτου τοῦ Hugo, μὲ τίτλο «Ο Βίκτωρ Οὐγκώ ἐν Ἑλλάδι», τὸ ἄλλο τοῦ 1927 μὲ τίτλο «Ο Βίκτωρ Οὐγκώ καὶ ἡ Ἑλλάς», δημοσιευμένο στὸν Γ' τόμο τῶν Πεζῶν Δρόμων, μὲ υπότιτλο «Κάποιων Νεκρῶν ἡ Ζωή». Τὸ πρῶτο τὸ ἔγραψε ὅταν ἦταν 26 ἔτῶν, τὸ δεύτερο ὅταν ἦταν 68. Σαράντα χρόνια μεσολάβησαν ἀνάμεσα στὰ δύο κείμενα καὶ στὸ διάστημα αὐτὸν ἡ λάμψη τοῦ Victor Hugo εἶχε ἀρχίσει νὰ σκαρδαμέσσει ἀλλὰ διθυμιασμὸς τοῦ Παλαμᾶ γιὰ τὴν «οὐγκικὴ μεγαλοφυΐα», δπως τὴν ὄγομάζει στὸ δεύτερο τον κείμενο, μένει ἀλώβητος. «Ομως τὸ θάμβος δὲν τυφλώνει τὸν 68 ἔτῶν Παλαμᾶ, ποὺ βλέπει, μὲ κάποια μελαγχολία, δτὶ υπάρχουν πάντα ζωηρὲς οἱ ἀνταύγειες τοῦ Hugo στὸ στερέωμα τῆς τέχνης ἀλλὰ δὲν μεσονρανεῖ πιά.

Τὸ 1885 γράφει: «Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἀρθρου δὲν εἶναι ἡ ἀνάλυσις οὐδὲ ἡ ἀπεικόνισις τοῦ μεγαλοφυΐας τοῦ Βίκτωρος Οὐγκώ. Ὁ μέγας ποιητὴς γινώσκεται παρὰ πᾶσι τοῖς πεπολιτισμένοις λαοῖς, μετεφράσθη εἰς πάσας τὰς γλώσσας, ἐπέδρασεν ἐπὶ πάσης φιλολογίας». Ἀμέσως υστερα ἐξακολούθει: «Ο Οὐγκώ εἶναι, μετὰ τὸν Δονμᾶν, διατάσσεται στὸν Γάλλων συγγραφέων καὶ ὁ καταφανεστέραν ἀσκήσας ἐπιρροὴν ἐπὶ τῶν πνευμάτων ἐκ τῶν νέων θεραπόντων τῶν Μουσῶν».

Αὐτὸ τὸ «μετὰ τὸν Δονμᾶν» ἀσφαλῶς δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἀξιολογικὴ κρίση τοῦ Παλαμᾶ. Θὰ ἦταν τερατῶδες νὰ τοποθετεῖ τοὺς «Τρεῖς Σωματοφύλακες» πρὸν ἀπὸ τὸν «Θρύλο τῶν Αἰώνων». Εἶναι μιὰ εἰλικρινής, πικρὴ βέβαια, διαπίστωση τὴν δποὶα ἐπεξηγεῖ ἀμέσως παρακάτω: «... δυσκερεστάτη καθίσταται μετάφρασις ἔργων καὶ μάλιστα στίχων τοῦ Οὐγκώ, κατ' ἐξοχὴν ἐπιβαλλομένου καὶ θαμβοῦντος διὰ τὸν σχήματος, μεγάλου καλλιτέχνου τοῦ ρυθμοῦ, τοῦ χρώματος, τοῦ ἥχου, χαρισμάτων ἄτινα εἴμαρται συνήθως νὰ διαφεύγωσι παντὸς χρόνου καὶ πάσης ἀξίας μεταφραστῶν».

Καὶ δμως ὁ Παλαμᾶς ἀπαριθμεῖ πολλὰ δνόματα μεταφραστῶν τοῦ Hugo, ἀρχίζοντας ἀπὸ κάποιου Νικόλαο Σοῦτσο, «ποιητὴν ἀγγωστὸν σχεδὸν ἥδη παρὰ τῷ κοινῷ», ποὺ παρέφρασε ἐπιτυχῶς στὴν καθαρεύοντα καὶ σὲ δεκαεξασυλλάβους

μερικές ἀπό τις Ὀδεὶς τοῦ Hugo. Ἔως τὸ 1885 ἔχουν παραφρασθεῖ ἢ μεταφρασθεῖ διάφορα ποίηματα τοῦ Hugo, μεταξὺ τῶν ὅποιων δύο, ἀπό τὴν συλλογὴ «Châtiments» (Τιμωρίαι), μεταφράσθηκαν στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ ἀπὸ τὸν Ἑλληνιστὴν Βόντζαμ, στὸ Παρίσι. Ἀλλὰ δῆλοι οἱ μεταφραστὲς περιορίζονται σὲ ἐλάχιστα ποίηματα τοῦ Hugo ἢ ἀποσπάσματά του. Ὁλα δημοσίευτα τὰ θεατρικὰ ἔργα τοῦ Victor Hugo, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν «Κρόμονελλ» καὶ τὴν «Ἐσμεράλδα», ἔχουν ἥδη μεταφρασθεῖ τὸ 1885, εἴτε σὲ ἔμμετρο λόγο εἴτε πεζὰ καὶ διατάξεις πληροφορεῖ διτι: «ώσαντος καὶ ἀπὸ αὐτοσχεδίων ἐπαρχιακῶν θεάτρων ἡκούσθησαν πολλάκις ὑπὸ τοῦ καταπλησσομένου ἀλλὰ μὴ συγκινούμενου καὶ παραπλανωμένου κοινοῦ, οἱ μεταφρυσικοὶ καὶ πλήρεις παραδόξων ἀντιθέσεων ἥρωες τῶν Οδυγκείων δραμάτων».

Ο Παλαμᾶς συμμερίζεται τὴν ὁμόφωνη σχεδὸν γνώμη τῆς κριτικῆς κατὰ τὴν ὅποια «ἡ ἐν τῷ δράματι δύναμις τοῦ μεγάλου καινοτόμου ὑπολείπεται τῆς ἐν τῇ ὀδῇ καὶ τῷ μυθιστορήματι. Τὰ δράματα αὐτοῦ, θαμβοῦντα μόνον τοὺς δρθαλμούς, κηλοῦντα τὴν ἀκοήν, ἀφίνοντι ψυχρὰς τὰς καρδίας, διότι ἐλλείπει ἐξ αὐτῶν ὁ χαρακτήρ, ὁ ἡθικὸς ἀνθρωπος, τὸ ἀληθῶς δραματικόν. Ἡ ἐνθουσιώδης ὑποδοχὴ τῶν ἔργων αὐτῶν ὑπὸ τῆς γαλλικῆς νεολαίας, ὀφείλεται οὐχὶ εἰς τὰς σκηνὰς αὐτῶν ἀλλὰ εἰς τὴν ἀπαράμιλλον λυρικότητα τῆς ποιήσεως». Ο Παλαμᾶς ἐδῶ γίνεται αὐστηρὸς καὶ καντικὸς ἀπέναντι τῶν μεταφραστῶν καὶ τῶν θεατρικῶν ἐμφανίσεων τῶν ἔργων τοῦ Hugo στὴν Ἐλλάδα. «Ἐχοντες ὑπὲρ ὅψιν τὰς ὠχρὰς μεταγλωττίσεις τῶν πλείστων, ἐν αἷς ἀπώλλυντο τὰ γόνητρα τοῦ λυρισμοῦ ἐκείνου, τὴν πενιχρότητα τῶν ἡμετέρων σκηνῶν ἐφ' ὧν ἐγελοιογραφεῖτο ἡ ἀλλαχοῦ ἐκθαμβοῦσα ὑλικὴ μεγαλοπρέπεια, τὴν ἄγνοιαν τῶν ὑποκριτῶν καὶ τὸ ἀπαράσκενον τοῦ κοινοῦ πρὸς τοιαῦτα πάντη ἔκφυλα καὶ ὑπὸ οὐδεμιᾶς φιλολογικῆς ἢ ἐτέρας ἀνάγκης ὑποδεικνυόμενα θέματα, δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν πόσον ὀλίγη εἶναι ἡ ἐξ αὐτῶν παραγομένη καλλιτεχνικὴ τέρψις, πόσον ἀμφίβολος ἡ ἡθικὴ ὠφέλεια καὶ πόσον τερατωδῶς διαστρέφονται ἐκ τούτων ἡ φιλοκαλία, τὸ φρόνημα, ἡ ἔννοια τοῦ Θεάτρου παρὰ τῷ πνεύματι τοῦ πτωχοῦ Ἐλληνος ἀκροατοῦ».

Ίσως οἱ σκέψεις αὐτὲς γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ θέατρο νὰ λειτούργησαν ἀνασχετικὰ καὶ νὰ εἶναι δι λόγος ποὺ δι Παλαμᾶς δὲν ἔγραψε Θέατρο καὶ περιορίστηκε στὴν «Τρισενέγην», δταν ἥταν 34 ἑτῶν.

Αφήνοντας τὸν ποιητὴν Hugo γιὰ ν' ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν Hugo πεζογράφο, δι Παλαμᾶς γράφει διτι: «τὴν ὑψίστην δημοτικότητα τοῦ Βίκτωρος Οδυγκοῦ ἐν Ἐλλάδι ἀποτελοῦσι οἱ Ἀθλιοι». Τὸ οηθὲν παρ' αὐτοῦ τοῦ Οδυγκοῦ ὅτι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν Αθλίων ἔξεφρασε τὴν συμπάθειάν του πρὸς τὰς ἀτυχίας πάντων τῶν λαῶν ἐξηγεῖ ἴσως τὸν παγκόσμιον ἐνθουσιασμὸν τὸν παραχθέντα ἐκ τῆς δημοσιεύσεως αὐτῶν... Τίς ἀγνοεῖ τὴν ὑπὸ τοῦ κ. Σκυλίτση μετάφρασιν τῶν Αθλίων; Τίνος καρδίαν δὲν συνεκίνησε

τὸ εἰδύλλιον τοῦ Μαρίου καὶ τῆς Τιτίκας, τίνος καρδίαν δὲν συνέτριψε τὸ ὑψηλὸν μαρτύριον τοῦ Ἀγιάννη. . . , τίνος ψυχὴν δὲν ἐνεθονσίασε δὲ ηρωϊσμὸς τοῦ Ἐντζολορᾶ. . . Καὶ ὁ νέος καὶ ἡ κόρη καὶ ὁ μεσῆλιξ καὶ ὁ πρεσβύτης καὶ ὁ λόγιος καὶ ὁ ἐργάτης, πᾶσα ἡλικία καὶ πᾶσα τάξις, εὐρίσκουνται ἐντὸς τῶν σελίδων ἐκείνων τὴν αἰωνίαν αὐτῶν ἴστορίαν ἥτις συγκινεῖ βαθύτατα».

‘Ο Παλαμᾶς ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὸ 1864, δηλαδὴ δύο χρόνια μόλις ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῶν «Ἀθλίων» στὴν Γαλλία, κυκλοφόρησε ἡ πορώτη ἔκδοση τῆς μεταφράσεώς τους στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἡκολούθησαν ἄλλες ἕξη, ποὺ δὲς ἔγιναν ἀνάρπαστες, ἀπόδειξη καὶ πάλι ὅτι ὁ πεζὸς λόγος ὅχι μόνο μεταφράζεται, ἐνῷ ἡ ποίηση τὸ πολὺ παραφράζεται, ἀλλὰ καὶ προσελκύει — ἐπειδὴ ἀπευθύνεται σ' αὐτὸ — πολὺ μεγαλύτερο κοινὸ καὶ ἀς εἶναι καμιὰ φορά, ὅπως εἶναι ὁ πεζὸς λόγος τοῦ Hugo, μεστὸς καὶ ρωμαλέος, σφικτός, συναρπαστικός, ὅπως εἶναι σὲ μερικὲς σελίδες τῆς «Παναγίας τῶν Παρισίων», ὅταν ὁ Κοναζίμοδο αἰωρεῖται σὰν τρελός, καβάλα ἐπάνω στὴν μεγάλη καμπάνα τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, ἢ ὅταν ὁ Γιάννης Ἀγιάννης ἀντικρύζει τὸ τρομερὸ δίλημμα ν' ἀποκαλυφθεῖ ἢ ὅχι καθὼς μαθαίνει ὅτι κάποιος ἄλλος ἔχει συλληφθεῖ ὡς Γιάννης Ἀγιάννης. Στὶς σελίδες αὐτὲς ὁ Hugo «παρεσκεύασε τὴν κρατίστη ποιήσει τὴν πεζὴν φράσιν ὅμοιαν γενέσθαι».

‘Ο Παλαμᾶς, ἀφοῦ ἀναφέρει καὶ τὰ ἄλλα μυθιστορήματα τοῦ Hugo, τὸν *Han d'Islande*, τὸν *Travailleurs de la Mer* καὶ ἄλλα, στρέφεται στὸ ἐνδιαφέρον θέμα. Πόσο ἐπηρέασε δὲ Victor Hugo τὴν ἐλληνικὴ λογοτεχνία; Οἱ σποραδικὲς μεταφράσεις ἢ παραφράσεις τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ Victor Hugo δὲν φαίνεται νὰ ἀσκησαν εὐρύτερη ἐπιρροὴ στοὺς “Ἐλληνες ποιητὲς τοῦ δευτέρου ἡμίσεος τοῦ 19ου αἰώνα. “Ομως ὁ Παλαμᾶς, ποὺ δὲν δέχεται γιὰ τὸν ἑαυτό του τέτοια ἐπιρροή, ἀναφέρει, σὰν νὰ τὴν ἀσπάζεται, μιὰ κρίση τοῦ Ροΐδη γιὰ τὸν Βαλαωρίτη. Κρίνοντας τὸν ποιητὴ μετὰ θάνατον, ὁ Ροΐδης τὸν τοποθετεῖ «μετὰ τοῦ διδασκάλου του Οὐγκὼ εἰς τὴν γενεὰν τῶν μεγαλοστόμων ἀοιδῶν. Δὲν ἡδυνήθη νὰ μᾶς κληροδοτήσῃ ἔργον τὸ δόποιον νὰ ἀμιλλᾶται μὲ τὰ ‘Φθινοπωρινὰ Φύλλα’ καὶ μὲ τὰ ‘Ανατολικὰ’ ἀλλὰ πολλάκις ἀναφαίνεται εἰς ἀτελέστερα ἔργα ἀνώτερος τοῦ μεγαλορρήμονος ‘Γαλάτον’ κατὰ τὸ αἰσθημα». Δύσκολο ὅμως εἶναι ν' ἀρνηθοῦμε τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Hugo στὸν Παπαδιμάντη μὲ τοὺς «Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν» καὶ στὸν Κονδυλάκη μὲ τοὺς «Ἀθλίους τῶν Ἀθηνῶν», ποὺ ἐγγίζουν τὰ ὅρια τῆς ἀπομιμήσεως.

“Οταν μιλοῦμε γιὰ νὰ περασμένα, εἶναι ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ παραδεχτοῦμε μερικὰ πράγματα, νὰ τὰ τοποθετοῦμε μέσα στὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς τους. Λίγο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Hugo ὁ Παλαμᾶς δημοσιεύει ἔνα ἀρθρό γιὰ τὸ ποίημα τοῦ νεκροῦ πιὰ ποιητῆ, τὸ τιτλοφορούμενο «*H Δρῦς τῶν Ἡν. Πολιτειῶν τῆς Εὐρωπῆς*». Ἐκατα ἥδη λόγο γιὰ τὴν χειρονομία αὐτὴν τοῦ μεγάλου ὁραματιστῆ,

ἀλλὰ ὅχι καὶ γιὰ τὸ περιστασιακό του ποίημα, γιὰ τὸ δόποιο δὲ Παλαμᾶς γράφει, χαρακτηριστικά: «Τὸ ποίημα τοῦ Βίκτωρος Οὐγκώ διὰ τὸ κάλλος του, βαρύνει εἰς τὸ πνεῦμα μον περισσότερον ἀπὸ τὴν πτῶσιν τῆς Βαστίλλης. Ὁ ρομαντισμὸς μετέστη τοιουτορόπως ἀπὸ τῆς φιλολογίας εἰς τὴν πολιτικήν», συμπεραίνει δὲ συνεπαρμένος Παλαμᾶς, πού, ἀφοῦ διερωτηθεῖ ἐὰν ἡ φύτευση τοῦ δένδρου ποὺ ἔγινε τὸ 1870, ἐπέτυχε, βεβαιώνει: «Ἄλλ’ ὅτι ἐπέτυχε εἶναι τὸ ποίημα τοῦ Οὐγκώ, δρῦς τῆς τέχνης, μεγαλοπρεπεστέρα τῶν δένδρων τὰ δόποια παράγει ἡ φύσις, δρῦς αἰωνόβιος».

Τὸ 1902, ἐκατονταετηρίδα ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Victor Hugo, δῆλη ἡ Εὐρώπη δργανώνει τιμητικὲς ἐκδηλώσεις εἰς μνήμη του. Στὸν «Παρνασσὸ» δὲ Παλαμᾶς ἀπαγγέλλει τὸ ποίημά του «Τὰ Ἐκατοντάχρονα τοῦ Οὐγκώ», ἀφιερωμένο στὸν Ψυχάρη, ἀπὸ τὸ δόποιο δὲ ἵδιος ὁ ποιητής, 25 χρόνια ἀργότερα, τὸ 1927, παραθέτει 18 μόνο ἀπὸ τοὺς 40 στίχονς του.

Λύρες ξυπνῆστε ἀπὸ παντοῦ καὶ ὑμνεῖτε καὶ εὐλογῆστε τον!
Ὦ ποὺ ἔχτισες μὲ τὸν ρυθμὸν θεόρατα παλάτια,
καὶ μὲ τὸν λόγον γκρέμισες καὶ μὲ τὸν στίχο σαΐτεψες
τοῦ κύκνου τοῦ Διοκαίου φτερὰ μὲ τοῦ Ἡσαΐα τὰ μάτια!

Στὰ πάντα μέσα μουσικὰ τὰ πάντα ἐσὺ ἀντιλάλησες,
ἄρπα σὲ εἴπε ἡ Ὀμορφιὰ καὶ σάλπιγγα ἡ Ἀλήθεια,
καὶ τῶν παλιῶν καὶ τῶν ὀκνῶν καὶ τῶν πεζῶν τὰ σάρωσε
τῆς ἀρμονίας δὲ ποταμὸς τὰ ξαφνιασμένα πλήθια.

Εὐλογητὸς ποὺ λύτρωσες τὴν Μοῦσα καὶ τὴν ἔξησες,
κι δῶν καρδιὰ καὶ νοῦς, κριτή, βρόντηξες τέτοια κρίση:
«Σ’ εὐγενικὰ καὶ σὲ χυδαῖα τὰ λόγια δὲ χωρίζονται
ἄνθια δῆλα γιὰ τῶν ἰδεῶν τ’ ἀρχοντικὸ μελίσσοι!»

Σ’ ἐσένα δὲ ὅ ύμνος, ποὺ ἔσπειρες καὶ λόγγοι ξαναβλάστησαν
ἡ Ὡδή, τὸ Δράμα, ἡ Σάτιρα καὶ ἡ ἐπική Καλλιόπη.
Ἀπὸ βοριᾶ προφητικοῦ καὶ ἀνταρτικοῦ τὸ φύσημα
τρέμουν ἀκόμα δλόγιομοι τῆς Φαντασίας οἱ τόποι.

Μὰ πρῶτα δῆλα εὐλογητὸς καὶ παινεμένος ποὺ ἔκραξες
Ὦ Μισολόγγι! Μπότσαρη! Κανάρη! Κρήτη! Ἑλλάδα! . . .

Οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ στίχοι μᾶς φέρουν πίσω στὰ πρώτα φτερογύίσματα τοῦ Victor Hugo, στὶς Ὡδὲς (1822) καὶ στ’ Ἀνατολικὰ (1827) ποὺ προκάλεσαν τὸν πρώτους ἐνθουσιασμὸν στὴν Γαλλία καί, λίγο ἀργότερα, τὴν οὐγκολατρεία στὴν Ἑλλάδα. Οὐγκολατρικὲς θὰ χαρακτηρίσει δὲ Παλαμᾶς τοῦ 1927 «κάποιες σελίδες τῶν πρωτιῶν καιρῶν μουν τῶν οὐγκολατριῶν».

Στὸ μελέτημά του αὐτό, «Ο Βίκτωρ Οὐγκὼ καὶ ἡ Ἑλλάς», δὲ Παλαμᾶς τοῦ 1927 ἀπαριθμεῖ τὸν Ἐνδρωπαίους θαυμαστὲς τοῦ Hugo, πλῆθος σπουδαίων ὀνομάτων, συγγραφέων, ποιητῶν, καλλιτεχνῶν, φιλοσόφων, ἀλλὰ σταματάει πολὺ στὸν Renouvier, φιλόσοφο ποὺ ἔγραψε ἔνα δίτομο ἔργο γιὰ τὸν Hugo ποιητὴ καὶ τὸν Hugo φιλόσοφο. «Ἀναλύει», λέει δὲ Παλαμᾶς, «ἀνατέμνει, κομματιάζει, ξανασυνθέτει καὶ ἀποκατασταίνει τὸν ἀνθρωπο, ἐξετάζοντάς τον καὶ καταγράφοντας καὶ τὰ ἐλάχιστα. Μᾶς τὸν ξαναδίνει μὲ δῆλα τον τὰ χαρίσματα καὶ δῆλα τον τὰ ψεγάδια, στὸν λογισμὸν του, τὴν τέχνη του, στὸ στίχο του, τὴν γλῶσσα του, στὴν σοφία του καὶ τὴν ἀμάθειά του, στὴν φαντασία του καὶ στὸ παραλήρημά του, στοχαστή, ποιητή, πατριώτη, κοσμοπολίτη, ἀνθρωπο». Μεταφρασμένος ἀπὸ τὸν Παλαμᾶ δὲ Renouvier λέει: «Εἴμαστε ἀναγκασμένοι ν’ ἀναγνωρίσουμε πώς δὲ ο Βίκτωρ Οὐγκὼ εἶναι δχι μονάχα δὲ πρῶτος ἀνάμεσα στὴν τάξη τῶν μεγάλων ποιητῶν ἀπὸ τὸν καιρὸν ποὺ μορφώθηκε ἡ γλῶσσα μας — πρὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης κανεὶς δὲν φάνηκε σ’ αὐτὴν ἐξοχος — ἀλλὰ πώς εἶναι ἀκόμη δὲ μόνος ποὺ ἔχει δικαίωμα, κύριο καὶ ἀπόλυτο, στὸν τίτλο ποιητῆς, καὶ ταντοχρόνως ν’ ἀναγνωρίσουμε πώς εἶναι ἔνας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μποροῦμε ἵσως, ἀπὸ σήμερα, νὰ θεωρήσουμε μπασμένο στὸν κύκλο τῶν μεγάλων καὶ σπανίων ἀνθρώπων δλων τῶν αἰώνων καὶ δλων τῶν ἐθνῶν. Τοία δῶρα πρῶτης γραμμῆς μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ ποιητῆ δικαιολογοῦν τέτοια κρίση. Δὲν θὰ δυνηθοῦν νὰ τὴν ἐλαττώσουν στὰ μάτια τῶν μεταγενεστέρων, ποὺ ἔτσι θὰ τὸν κρίνουν, τὰ ἐλαττωματικὰ μέρη, κάτι χειρότερο ἀκόμα, τῆς μεγαλοφυΐας του καὶ τῶν ἔργων του. Γιατὶ τὰ βαριὰ ἐλαττώματα αὐτά, δποια κι’ ἀν εἶναι, σὲ μερικὰ κοιτάγματα, ἡ σημασία των, ἀφίνουν ἄγγιγχτες τὶς παντοῦ σχεδὸν ὥραιότητες καὶ τὶς μεγαλοσύνες τοῦ ἔργου του καὶ δὲν ἀλλοιώνουν τὴν ἀποκορύφωσή του στὴν ἐντέλεια σὲ ἄλλα μέρη, ἐκεῖ ποὺ κυρίως ἐδρεύει ἡ ποίηση».

Πολλὰ εἶναι τὰ σωστὰ ποὺ λέει δὲ Renouvier, ἀλλὰ μεγάλη εἶναι ἡ ἀπορία τοῦ ἐρευνητῆ ποὺ φάχνει τ’ ὄνομα τοῦτο στὰ σύγχρονα λεξικὰ καὶ δὲν τὸ βρίσκει, ἐνῶ στὴν μεγάλη ἔκδοση τοῦ Larousse du XIX siècle τοῦ ἀφιερώνονται τρισήμιστη στῆλες. «Ισως μάθημα μετριοφροσύνης γιὰ κάθε γενιὰ ποὺ θέλει νὰ ἔχει τὸν μεγάλους τῆς ἄνδρες καὶ ἀνυψώνει δύσους μπορεῖ σ’ ἔνα ὑπερθετικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴν φιλοδοξία ὅτι θὰ ἐπιζήσουν δχι μόνο σὰν ὀνόματα στὴν μνήμη τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ σὰν ἐνεργὰ καὶ διαμορφωτικὰ στοιχεῖα τῆς πολιτισμικῆς ἐξελίξεως.

Τὸ γεγονὸς καὶ μόνο ὅτι ὁ Παλαμᾶς ἀναφέρει τὶς κρίσεις τοῦ *Renouvier* σημαίνει ὅτι τὶς ἀσπάζεται καὶ ὅτι οὐγκολάτρος καὶ αὐτὸς θαυμωμένος, ἐντούτοις δὲν τυφλώνεται καὶ βλέπει τὶς ἀνιστήτες, τὶς ἀδυναμίες, τὶς ὑπερβολές τοῦ *Hugo*. Θεωρεῖ δῆμως τὸ ἀνάστημά του τόσο μεγάλο ὥστε τὸν ἀντιπαραθέτει μὲ τὴν Ἑλλάδα. Γράφει ὁ Παλαμᾶς: «*H* Ἑλλάδα μὲ τὴν ἰδέα ποὺ μᾶς φέρει τοῦ ὄνομασμένου κλασικισμοῦ σὲ δῆλη τον τὴν ἐντέλεια. Καὶ ὁ ποιητὴς ποὺ συγκεντρώνει τὴν ποίηση τὴν τιτλοφορημένη ρωμαντικὴ σὲ δῆλη τῆς τὴν ἀπεραντοσύνη».

Προχωρεῖ ὁ Παλαμᾶς γιὰ νὰ καταδείξει ὅτι καὶ ὁ κλασικισμὸς ἔχει ρομαντικὰ στοιχεῖα καὶ ὁ ρομαντισμὸς βρίσκει τύπους ποὺ θὰ ὄνομαζόταν ἡ ὅμορφιά τους κλασική. Ἔδραιώνει τὴν σκέψη του αὐτήν ἀναπτύσσοντας, ὅτι καὶ ο δύο παραδόσεις ἔχουν βαθιές ρίζες στὸ παρελθόν πι' ἔδωσαν ἵσαξιονς καρποὺς ὅπως τὸ ἐκφράζει ὁ ποιητὴς *Μαγκαλόν*:

*Pure lumière de Racine
Immenses éclaires de Hugo*

Αἰτίες καὶ ἀποτελέσματα, στοχάζεται ὁ Παλαμᾶς, ἀλληλούπηρετοῦνται. «*O* Φιλελληνισμὸς γνώρισμα ἀπὸ τὰ καρπερότερα τοῦ ρομαντισμοῦ. Καὶ ὁ ρομαντισμὸς μὲ τὴ σειρὰ του ἐμπνέει τὸν φιλελληνισμό». Συνεπαρμένος ἀπὸ τὴν σκέψη αὐτήν, προσπαθῶντας νὰ ὀθίσει συσχετισμοὺς ἐως τὸ ἅκρο ἄωτο, ὁ Παλαμᾶς φτάνει στὴν ὑπερβολὴ νὰ γράψει: «Τὸν ἴδιο μήνα, τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1827, γράφονται μὲ πόρινα γράμματα στὴν βίβλο τῆς *Istoriás* δύο γεγονότα. Ὁ πρόλογος τοῦ ‘Κρόμουελλ’, ἡ ναυμαχία τοῦ *Ναβαρίνου*. Ἀπὸ τὸν πρόλογο τινάζεται ἄλλη μιὰ φορά, μὲ τὰ παλιά του ὄντικά, νεοχτισμένος μὲ τοῦ ὕφους τὸ μάγεμα σὰν πρωτόφερτος ὁ γαλλικὸς ρομαντισμός. «Εἶναι γιὰ μᾶς», ἔλεγε κάποιος σύγχρονος, «οἱ πλάκες τοῦ *Μωσαϊκοῦ νόμου*». Ἀπὸ τὸ *Ναβαρίνο* τινάζεται στὴν ἀνεξαρτησίᾳ ἡ *Νέα Ἑλλάδα*. . . ἡ νέα Ἑλλάδα ἔνανθισε ἀπὸ τὸ πότισμα τοῦ ρομαντισμοῦ. Εἶναι ἀχτιδοβόλημα τῆς ρομαντικῆς ἰδέας, ποὺ κι' ἐκείνη, ἀνίσως δὲν γεννήθηκε ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ «*Κρόμουελλ*», ἀλλὰ σὰν σπάνιο βόρειο σέλας, ἀξιαρνα μὲ ἐκεῖνον ἐφεγγοβόλησε στὸν μεσημβρινὸ οὐρανό. Πόσο μακρὰ βρισκόμαστε ἀπ' τὶς περιφρονητικὲς κρίσεις τοῦ *Μέτερον* γιὰ τὸ μεγάλο κύμα φιλελληνικοῦ ρομαντισμοῦ ποὺ σάρωνε τότε τὴν Εὐρώπη. Τὸ ὄνόμαζε «Τὸ φιλελληνικὸ ψιλικατζήδικο».

Ἀπὸ τὰ ἔογα τοῦ *Hugo*, ποὺ συγκίνησαν περισσότερο τὸν Παλαμᾶ, εἶναι τ' «*Ανατολικά*», συλλογὴ ποὺ περιέχει τὰ ποιήματα «*Κανάρης*», «*Ἐνθουνσιασμός*», «*Ναβαρίνο*», «*Λεοβίσης*», «*Tὸ Ἑλληνόπονλο*» (*Le Turc a passé là, tout n'est que ruine et deuil*), ποὺ τὸ μετέφρασε ὀλόκληρο ὁ ποιητής, ἐνῶ τὸ «*Ναβαρίνο*» μεταφράστηκε ἔμμετρα ἀπὸ τὸν *Κωνσταντινίδη-Ξανθάκη*. Ὁ Παλαμᾶς προβάλλει τὴν

έλκυστική ύποθεση ότι ή λατρεία τοῦ Hugo γιὰ τὸν Κανάρη σὰν νὰ χρωστάει κάτι — δὲν εἶναι ἀπίθανο — τοῦ μεγάλου μας λυρικοῦ Ἀνδρέα Κάλβου, ποὺ οἱ Ὡδές του, πρωτότυπο καὶ γαλλικὴ μετάφραση, δημοσιεύθηκαν ποὶν ἀπὸ τ' «Ἀνατολικὰ» τοῦ Hugo. Ἡ Ὡδὴ τοῦ Κάλβου «Ἡφαίστεια» τελειώνει μὲ τοὺς στίχους:

κι' ἥκουσε ὁ κόσμος
Κανάρη! Καὶ τὰ σπήλαια
τῆς γῆς ἐβόοντ, Κανάρη!
Καὶ τῶν αἰώνων τὰ ὅργανα
ἴσως θέλει ἀντηχήσουν
πάντα, Κανάρη!

Ἡ παρατήρηση αὐτὴ τοῦ Παλαμᾶ μοῦ δίνει τὸ θάρρος νὰ ύποθέσω ότι ὁ Βαλαράτης ἐμπνεύσθηκε τὸν «Βράχο καὶ τὸ Κῦμα» ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ Hugo, *Le Château-Fort* τοῦ 1828, ὅπου δὲ ποιητὴς παροτρύνει τὰ κύματα νὰ ύποσκάψουν τὸν βράχο ὅπου δρθώνεται ὁ πύργος τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ.

*A quoi pensent ces flots qui baissent sans murmure
les flancs de ce rocher luisant comme une armure?*

ἀρχίζει τὸ ποίημα τοῦ Hugo κι' ἀντιλαλεῖ ὁ Βαλαράτης:

"Οταν ἔρχομοννα σιγά, δειλὸ παραδαρμένο
Καὶ σᾶγγυνφα καὶ σῶπλεντα τὰ πόδια δουλωμένο
Περήφανα μὲ κύτταζες καὶ φώναζες τοῦ κόσμου
Νὰ δεῖ τὴν καταφρόνια ποὺ πάθαινε ὁ ἀφρός μον. . .

Τέτοιον εἶδονς συγκεκομένους ἀντιλάκους δὲν θὰ βροῦμε στὸν Παλαμᾶ παρὰ τὴν οὐγκολατρεία του, παρὰ τὸν ἐνθουσιώδη φιλελληνισμὸ τοῦ Hugo: *En Grèce!* *En Grèce! adieu, vous tous!* *Il faut partir!* γράφει τὸ 1827. Καὶ σχολιάζει ὁ Παλαμᾶς: «Καὶ ὁ Ποιητὴς ζητάει ἔνα φέσι νὰ φορέσῃ, ἔνα σπαθὶ νὰ ζώσῃ, ἔνα ἄλογο νὰ σελώσῃ, ἔνα πλοῖο νὰ ταυλώσῃ, ἀπὸ τὸν Φαβιέρο νὰ στρατολογηθῇ. Μπόμπες, κανόνια, πιστόλια καὶ τύμπανα πολεμιστήρια ὀνειρεύεται. Ὁνειρεύεται. Εἶναι ἡ κυριολεξία. Γιατὶ ὁ Ἑλληνολάτης, ὁ πολέμαρχος αὐτὸς φάλτης δὲν εἶναι παρὰ ἔνας δρμητικὸς καὶ μὲ ὅλη τὴν ἀρρενωπή του δρμή, χασισοπότης. Ἐξαφνα μέσ' στὸ μεθύστι του μιὰ πνοὴ ἔξεμεθύστρα καθάριον ἀέρα τοῦ ἀνοίγει τὰ μάτια». Αὐτὰ λέει ὁ

Παλαμᾶς γιὰ τὸν Hugo τοῦ 1827, ἐπειδὴ ὁ ποιητὴς ὅμολογεῖ, στὸ τέλος τοῦ ποιήματός του, δτὶ περνάει ἡ ζωὴ τὸν διαβαίνοντας ἀπὸ ἕνα ὄνειρο στὸ ἄλλο.

‘Ομολογία ποὺ βρίσκει μιὰ προέκταση. “Οτι τὸ ὄνειροπόλημα τοῦ δημιουργοῦ ποιητῆ εἶναι τόσο καθολικὸ καὶ ωμαλέο καὶ συγκλονιστικὸ ὥστε, δταν ὁ ποιητὴς κατορθώσει νὰ τὸ ἐκφράσει, αὐτὴ ἡ ἴδια ἐκφραση, συναρπαστικὴ ψυχικὴ ἐκκένωση, μετουσιώνεται, γιὰ τὸν αὐταπάτωμενο ποιητή, σὲ πράξη.

‘Ο φιλελληνισμὸς δμως τοῦ Hugo δὲν ἐκφυλίζεται, ὅπως εἴπαμε κιόλας. Γίνεται ἔλληρολατρία σ’ ὀλόκληρη τὴν ζωὴ τοῦ. Πολὺ ἀργότερα θὰ γράψει ἕνα ἔξαστο ἔξαστιχο γιὰ τὴν λύπη τῆς Ἀθήνας:

*Athènes est triste et cache au front du Parthénon
Les traces de l'Anglais et celles du canon,
Et pleurant ses tours mutilées,
Rêve à l'artiste grec qui versa de sa main
Quelque chose de beau comme un sourire humain
Sur le profil des Propylées.*

‘Αλλὰ κάποτε, κάπον πρέπει νὰ σταματήσω. Ἀπέραντη εἶναι ἡ ὁροσειρὰ καὶ ἀκούραστος ὁ ὀδηγός μου ποὺ τὴν ἔχει ἐξερευνήσει ὅσο λίγοι “Ελληνες. Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχει κορυφή, ἡ σκοτεινὸ φαράγγι, λόγγος, πλατωσιὰ ἡ ρουμάνι τοῦ ἔργου τοῦ Hugo ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἐρευνήσει ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, μὲ θαυμασμό, μὲ ἐκπληξη, καμὰ φορὰ μὲ τρόμο καὶ μὲ φρίκη.

‘Ας τελειώσω μὲ τὴν περιγραφὴ τῆς ἀποθεωτικῆς κηδείας τοῦ Hugo, τὸ 1885, ὅπως τὴν εἶδε καὶ τὴν περιέγραψε ὁ Ψυχάρης:

«Τὸν ἔβαλε τὸ Παρίσι τὰ κοιμηθῆ μιὰ μέρα καὶ μιὰ νύχτα στὸ κέντρο τῆς πόλης, ἀπὸ κάτον ἀπὸ τὴ μεγάλη τὴν τροπαιοφόρη καμάρα ποὺ εἶχε χαράξει ὁ Ναπολέοντας μὲ δόξα καὶ μὲ Πέτρα. Κοντὰ στὸ μέρος ποὺ εἶχε χαράξει ὁ αὐτοκράτορας τὶς χίλιες νίκες τοῦ στρατοῦ, ἔβαλαν τοὺς τίτλους τοῦ ἄλλου νικητῆ, ἔγραψαν τῶν ἔργων τὸν τὰ δινόματα. ”Ετυχε κιόλας τὸ μαῦρο σκέπασμα ποὺ εἶχαν ωρεμάσει στὴν ἀφίδα, ἐκείνη τὴν ἡμέρα, καὶ ποὺ ἐπεφτε ἀπὸ πάνω ἵσια μὲ τὴ μέση, πέφτοντας, ν’ ἀγγίζῃ μὲ τὴν ἀκρη τὸν πέτρινο στέφανο ποὺ φορεῖ ὁ αὐτοκράτορας κάτω στὸ σκάλισμα τῆς πόρτας. Φαίνονταν κι’ ἐκεῖνος νὰ λυπᾶται. ”Ετσι μιὰ νύχτα διάκαιον κοιμήθηκαν ἀδερφικὰ ἡ μιὰ δόξα κοντὰ στὴν ἄλλη».