

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ

ΔΟΚΙΜΙΟ ΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ-ΑΠΟΛΥΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 73
ΑΘΗΝΑ 1939

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

SAR

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ

ΔΟΚΙΜΙΟ ΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ-ΑΠΟΛΥΤΟΥ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 73
ΑΘΗΝΑ 1939

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ:

Συμβολή σέ μιὰ Φιλοσοφία τῆς "Υπαρξης—'Αθήνα—1937

'Η Παρουσία τοῦ Ἀνθρώπου—'Αθήνα—1938



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γιὰ μᾶς ὁ λόγος δὲν εἶναι μέθοδος ἀπλῶς· ὁ λόγος εἶναι ἡ πραγματικότητα, προτοῦ ἀκόμα πιστέψουμε, προτοῦ ἀκόμα μᾶς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ πιστέψουμε· τούτη τῇ σημασίᾳ ἔχει γιὰ μᾶς ἡ φράση τοῦ Ἰωάννου· «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος». Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἂν καὶ βοήθησαν πρὸς τοῦτο, δὲν εἶδαν ἔτσι καθαρὰ τὴν πρωταρχικὴν σημασίαν τοῦ λόγου· καὶ στὴ φιλοσοφίᾳ τους εἶχαν ἀνάμικτη κάποιαν μυθολογίαν· ὡς ποῦμε, ἡ «ψυχὴ», τὸ «καλόν», τὸ «ἀγαθόν», τοὺς ἐμπόδιζαν νὰ δοῦν συνολικὰ τὸ λόγο, ἂν καὶ ὁ λόγος εἶναι μιὰ ἀνακάλυψή τους, μιὰ κατεύθυνση τοῦ ἀτόμου, ποῦ σ' αὐτοὺς ὀφείλεται. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες τοῦτο μπορεῖ κανεὶς νὰ ὑποστηρίξει· «Ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ χάος». Ἐνα τέτοιο ρητὸ ἀρμόζει στὴ βαθύτερη βίωσή τους, στὴ θρησκευτικὴ βίωσή τους. Μοῦ φαίνεται πῶς ἡ διαφορὰ τους ἀπὸ τὸ Χριστὸ πάνω σὲ τοῦτο τὸ σημεῖο, ἂν καὶ ἐκδηλῆ, δὲν προσέχεται ἀρκετά.

Ὁ λόγος εἶναι ἕνας πόθος τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνα, εἶναι, ἂν θέλετε, κάποτε καὶ ὁ κόσμος του, ἡ πολιτεία του· ἀλλὰ ἕνα κόσμος καὶ μιὰ πολιτεία ποὺ χρειάζονται τὸ μόχθο τοῦ ἀτόμου γιὰ νὰ γίνουν λόγος· ἡ πραγματικότητα γιὰ τὸν ἀρχαῖο Ἕλληνα, δὲν εἶναι ποτὲ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν θέληση τοῦ ἀτόμου καὶ προτοῦ τὸ ἄτομο θελήσει νὰ ἐργαστεῖ πρὸς τοῦτο τὸ σκοπὸ, λόγος. Πρῶτα ἀπ' τὴν πράξιν τοῦ ἀτόμου, γιὰ τοὺς μεγάλους φιλοσόφους

τῆς ἀρχαιότητος, πραγματικότητα εἶναι τὸ χάος· ἢ, ἂν θέλετε, ἡ φύση, πού, ὕστερα ἀπ' τὸ Χριστό, γιὰ ὄσους πιστεύουν στὸ Θεό—”Ἀνθρωπο, σημαίνει ἐπίσης χάος.

*
* *

Ὅνομάζω φύση τὶς αἰσθήσεις μου· ὀνομάζω φύση ὅ,τι ἀγναντεύουν οἱ αἰσθήσεις μου, πού τοῦ μιλῶ, καὶ δὲ μοῦ ἀπαντᾷ. Ὅπως οἱ αἰσθήσεις μου, ἂν μείνουν αἰσθήσεις, δὲ μποροῦν γὰ μιλῆσουν· ἔτσι καὶ ὅ,τι ἀτενίζουν οἱ αἰσθήσεις μου, δὲ μπορεῖ νὰ μιλῆσει· ἡ ἀδυναμία πρὸς ὀμιλία, ἡ ἀδυναμία πρὸς λόγο, εἶναι ἡ μοιραία ἀδυναμία τῆς φύσης.

Φύση εἶναι οἱ αἰσθήσεις μου· ἀπατῶμαι ἂν νομίζω πὼς γνωρίζοντάς τες, παύουν νὰ ὑφίστανται σὰ φύση· δὲν ὑποτάσσονται οἱ αἰσθήσεις στὴ γνώση, ἀλλὰ ἡ γνώση στὶς αἰσθήσεις· μονάχα ὅταν πιστεύω, καὶ ὅταν μιλῶ, οἱ αἰσθήσεις ἀκίνητοῦν, καὶ δὲ ζητοῦν νὰ κάνουν τὸ σύμπαν φύση.

Ἐνάντια σὲ φύση καὶ φύση ὑφίσταται μιὰ συνεννόηση, ἀλλὰ ἰδιόρρυθμη. Μιὰ ἴδια παραδοχὴ τοῦ μυστήριου συνδέει δυὸ φύσεις· οἱ αἰσθήσεις μου, καὶ ἡ μεγάλη ὁρατὴ φύση πού ἀγναντεύουν, συμφωνοῦν πάνω στὸ μυστήριον τῆς γέννησης καὶ τοῦ θανάτου, τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους, τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου.

Ὁ λόγος εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπόστασός μου, ὅπως εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπόστασης τῆς ἀλήθειας. Λόγος, σημαίνει ὀμιλία πού ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ τῆς αἶρει τὴν ἀνάγκη τῆς, ἐκεῖνο πού πιὸ φτωχὰ θὰ λέγαμε, τὴ δικαιολογία τῆς. Ὁ λόγος εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπόστασός μου σὰν ἄτομο, ἀλλὰ γιατί παρεκτός ἐμοῦ ὑφί-

στανται καὶ ἄλλα ἄτομα, δὲ μοῦ ἀρκεῖ ὁ λόγος,
γιὰ νὰ ὑπάρξω. Μοῦ χρειάζεται ἡ πίστη. Μονάχα
στο Θεὸ ἀρκεῖ ὁ Λόγος, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Λό-
γος, κατὰ τὴν ὁμολογία τοῦ Ἰωάννου. Ὁ Θεὸς εἶναι
ὁ Λόγος ὄλων μας.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΜΑΝΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ
ΤΟ 1821

ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΕΡΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΟΣΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΓΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΓΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΤΟ ΚΑΘΑΥΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ

Ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητος εἶναι τὸ αἶτημα κάθε ὑπόστασης, ἀλλὰ τὸ αἶτημα ἐκεῖνο ποῦ μᾶς ἀποκαλύπτεται, μόλις μᾶς ἀποκαλυφτεῖ καὶ ἡ ὑπόσταση. Ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητος, γιὰ νὰ ἔχει σημασία φιλοσοφικὴ πρέπει ν' ἀφορᾷ τουλάχιστο τὴν ὑπόσταση, μιὰ ὑπόσταση. Τοῦτο μᾶς δείχνεται ἄμεσα φανερό.

Ἐπίστασις λέω κάτι ποῦ εἶναι, καὶ ὄντας διακρίνεται ἀπὸ μιὰ ἄλλη πραγματικότητα παραμένοντας ὡς πρὸς τὸν ἑαυτὸ του πραγματικότητα. Ἐπίστασις εἶναι τὸ ἄτομο, καὶ ὅ,τι ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γίνῃ ἄτομο, δηλαδὴ τὸ βρέφος. "Ἐτσι σὰν ὀρίζω τὴν ὑπόσταση, μπορῶ νὰ προσθέσω πῶς γιὰ μένα ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητος ἔχει μιὰ σημασία φιλοσοφικὴ ὅταν ἀφορᾷ τὴν ὑπόσταση, ἢ τὸ ἀπόλυτο ἐκεῖνο ποῦ ἔχει μιὰ σχέση μὲ τὴν ὑπόσταση.

Ἡ ὑπόσταση ὑπακούει στὴν ἀρχὴ τῆς ταυτότητος· γι' αὐτὸ καὶ εἶπα πῶς ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητος εἶναι τὸ αἶτημα κάθε ὑπόστασης. Ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητος ἀφορᾷ τουλάχιστο τὴν ὑπόσταση, γιὰτὶ χωρὶς ὑπόσταση δὲν ὑφίσταται καμμιά πραγματικότητα, καὶ συνεπῶς μήτε ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητος δικαιολογεῖται. Συνηθίζουνε οἱ αἰῶνες τὴν πορεία τοῦ λόγου νὰ ὀνομάζουνε λογικὴ· μὰ χωρὶς πραγματικότητα δὲν ὑφίσταται καμμιά λογικὴ· γι' αὐτὸ καὶ

χωρίς υπόσταση, γιατί δέν ύφίσταται λογική, δέν Ισχύει ή άρχή τής ταυτότητας.

* * *

Ή άρχή τής ταυτότητας διατυπώνεται έτσι: $A=A$. Ρωτώ, ό άμύητος, τί είναι τό Α; Κατά τήν τυπική λογική πού άνάγεται στόν Άριστοτέλη, τοϋτο δέ μ' ένδιαφέρει, δέν πρέπει νά μ' ένδιαφέρει, έφόσον άσχολοϋμαι μέ τή λογική. Άλλά έγώ δέ μπορώ ν' άδιαφορήσω, γιατί άν τό Α ύφίσταται, τότε έχει για μένα σημασία ή ταυτότητα $A=A$, άν τό Α δέν ύφίσταται, ή ταυτότητα εκείνη χάνει κάθε νόημα. Λοιπόν, τό Α ύφίσταται; Κι άν ύφίσταται, άκριβώς γιατί ύφίσταται, πραγματοποιεί τή σχέση $A=A$!



* * *

Ή άρχή τής ταυτότητας δές Ισχύει μονάχα στην τυπική λογική. Είναι, είπαμε, τό αίτημα κάθε υπόστασης, σά θέσουμε τήν υπόσταση, και όχι τις υποστάσεις. Ή τυπική λογική άνακαλύπτεται για νά μπορέσουμε νά διακρίνουμε ανάμεσα σέ όρθή και σέ μή—όρθή (ή έσφαλμένη) γνώση. Για τήν τυπική λογική δέν ύφίσταται τό πρόβλημα τής γνώσης: ή τουλάχιστο, τή στιγμή πού θεμελιώνει μιá τυπική λογική, όποιος φιλόσοφος δέ θέτει τό πρόβλημα τής γνώσης, άλλ' άφοϋ είναι βέβαιος πώς ή γνώση δικαιολογεί τόν έαυτό της, προχωρεί στή μελέτη τής πορείας τής γνώσης πρòς εκείνη τήν πραγματικότητα, πού για τόν ίδιο τό φιλόσοφο δέ μπορεί νά μήν είναι και ή άλήθεια άν μόνη λογική θεωρεί τήν τυπική λογική.

Όταν δέν έξετάζουμε πιά άν ή γνώση φτάνει

στην αλήθεια, όταν παύουμε ή δεν αρχίσαμε καν την κριτική της ίδιας της γνώσης, και όμως προβαίνουμε στη συγκρότηση μιας λογικής, σημαίνει πώς θεωρούμε λυμένο το πρόβλημα της γνώσης, σημαίνει συνεπώς πώς για μας ή πραγματικότητα είναι εκείνη που γνωρίζει ή γνώση. "Αν εΐταν διαφορετικά, δε θα φτιάχναμε μια λογική, που από τη γνώση σαν από το μόνο ουσιαστικό a priori, προχωρεί προς τ' αντικείμενο της γνώσης.

* *

Το $A=A$ είναι η πρώτη αναγκαία αρχή της διανοιάς μας, που δεν έχει μια αναγκαία σχέση με το χώρο και το χρόνο. Το $A=A$ όταν το συλλάβουμε σαν άφηρημένη αρχή, σε μια αρχή που δεν σχετίζεται άμεσα με την πραγματικότητα, γίνεται το πρώτο μαθηματικό μας αξίωμα, ή βάση της αριθμητικής. "Όταν όμως το αναφέρουμε στο απόλυτο εκείνο που κάθε άτομο μόλις σκεπτεΐ αντικρύζει, τότε γίνεται μια φιλοσοφική αρχή, ή πρώτη φιλοσοφική αρχή.

Το A στη σχέση $A=A$, αν δε σημαίνει στη φιλοσοφία το απόλυτο, δε σημαίνει τίποτα. Στην τυπική λογική της παράδοσης της δυτικής φιλοσοφίας, το A σημαίνει όποιο πράμα· αλλά το A που σημαίνει όποιο πράμα, μπορεί και να μη σημαίνει κανένα πράμα, και να είναι έτσι έτοιμο για την αφαίρεση της αριθμητικής· για τη φιλοσοφία όμως πηγαίνει χαμένο· για τη φιλοσοφία το A στη σχέση $A=A$, ή σημαίνει το απόλυτο, ή δε μας χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε.

"Όταν ο Πλάτων στο Σοφιστή θέλοντας να δώσει οντότητα στο μη-όν, το έρμηνεύει σαν «έτερον» του εΐναι, και βγάζει το συμπέρασμα πώς το όν με-

τέχει τοῦ τίποτα, ὅπως καὶ τὸ τίποτα τοῦ ὄντος, δὲν γκρεμίζει μονάχα τὸ «έόν» τοῦ Παρμενίδη, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπόλυτο ὅπως καὶ ἂν τὸ συλλάβουμε. Γιατὶ λογικὰ κ' ἔξω ἀπ' τὴν πίστη στὸ Χριστό, δὲ μπορεῖ διαφορετικὰ ἀπ' τὸν Παρμενίδη νὰ δώσει κανεὶς τὸ νόμο τοῦ ἀπόλυτου· κάθε κριτικὴ στὸν Παρμενίδη, ποῦ ἐπιχείρησε ἡ ἑλληνικὴ σκέψη στάθηκε κριτικὴ σὲ ὅποιο ἀπόλυτο, ἀρνήθηκε οὐσιαστικὰ τὸ ἀπόλυτο. "Ὅταν ὁ Πλάτων θέτει τὸ «ἕτερον» τοῦ εἶναι, τὸ εἶναι σὰν ἀπόλυτο δὲν ὑφίσταται πιά, μήτε σὰν ἀντικείμενο γνώσης, μήτε (ἐδῶ, ἐννοεῖται, δὲ σκέπτομαι πιά τὸν Πλάτωνα, ἀλλὰ τὸν ἑαυτό μου ποῦ διαβάζει τὸν Πλάτωνα· γιατί δὲν ἔχω τὴν ἀπαίτηση ὁ Πλάτων, σὰν ἄτομο καὶ σὰ φιλόσοφος, νὰ πιστεύει) σὰν ἀντικείμενο πίστεως. Τὸ «ἕτερον» τοῦ Πλάτωνα τὸ ὑποθέτω (ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρνοῦμαι) μονάχα στὴ σφαῖρα τοῦ μὴ—ἀπόλυτου, στὴ σφαῖρα ἐκείνου ποῦ ὀνομάζω Β· τὸ ἕτερον τοῦ Πλάτωνα σὰ θέσω τὸ μὴ—ἀπόλυτο ἀντικείμενο, τὸ Β, γίνεται τότε γιὰ μένα ὅ,τι λέω—Β. Ἀλλὰ προτρέχω.

*
* *

Τὸ $A=A$ σημαίνοντας πὼς τὸ ἀπόλυτο εἶναι ἴσο πρὸς τὸν ἑαυτό του, ἀποδείχνει πὼς κάτι ὑφίσταται· γι' αὐτὸ καὶ εἶπαμε πὼς τὸ $A=A$ εἶναι τὸ αἶτημα κάθε ὑπόστασης. "Ἄν στὴ θέση τοῦ Α βάλω τὸ ἐγώ μου, τὸ $A=A$ γίνεται ὁ ἑαυτός μου, γίνεται ἡ βεβαιότητα τοῦ ἑαυτοῦ μου, προτοῦ πιστέψω, προτοῦ δηλαδὴ πῶ στὸν ἑαυτό μου (δηλαδὴ στὴ δική μου ταύτιση $A=A!$) πὼς δέχομαι τὴ ζωὴ μου. Τὸ $A=A$ εἶναι ἀντικείμενο τῆς γνώσης μου, ὄχι τῆς πίστεως μου· καὶ σημαίνει τόσο τὸ ἀπόλυτο τῆς φύσης ποῦ γνωρίζεται ἀπὸ τὸ ἐγώ μου, ὅσο τὸ ἀπόλυτο τοῦ ἑαυτοῦ μου σὰ φύση ποῦ ἀπὸ τὸ ἐγώ μου γνωρίζε-

ται, όταν ή πίστη δέν καλύπτει τό έγώ μου και άπλώς ύπονοεΐται.

* * *

“Αν παραδεχτούμε πώς τό Α στην ταυτότητα $A=A$ εΐναι για τό φιλόσοφο μονάχα ένα άπόλυτο, τότε βλέπουμε πώς ή άρχή της μή—άντίφασης εΐναι μιá άρχή που ό φιλόσοφος δέ μπορεί νά παραδεχτεί, έφόσον δέ μπορεί νά παραδεχτεί την ύπόθεση της ύπόστασης του μή—άπόλυτου, σαν ύπόσταση $-A$. Τό Α που δέ μπορεί νά εΐναι συνάμα Α και $-A$ (τό Α της άρχης της μή—άντίφασης) θά σημαίνει για τό φιλόσοφο, αν τό παραδεχόνταν, τή βεβαιότητα πώς τό άπόλυτο εΐναι τό άπόλυτο, δηλαδή ύφίσταται, αλλά μιá βεβαιότητα που αρνείται, έστω και σαν ύπόθεση, τη θέση ενός άπόλυτου που δέν εΐναι άπόλυτο, δηλαδή τη θέση ενός άπόλυτου που δέν ύφίσταται.

“Ενας τέτοιος φιλόσοφος θά ύποστήριζε πώς τό άπόλυτο εΐναι τό άπόλυτο, έφόσο δέ μπορεί νά εΐναι συνάμα άπόλυτο και μή—άπόλυτο· αλλά κάνοντας έτσι, είτε τό ύποψιάζεται είτε όχι, ουσιαστικά αρνείται τό άπόλυτο, γιατί πρώτα ύποθέτει τόσο τό άπόλυτο όσο τό μή—άπόλυτο, και ύστερα έκλέγει τό άπόλυτο (νομίζει πώς έκλέγει τό άπόλυτο)· δέ θέτει άναγκαΐα και αργιοΐ τό άπόλυτο, και συνεπώς δέ θέτει άγνάντια στο έγώ του ένα αντικείμενο που νά μπορεί είτε νά τό γνωρίσει είτε νά τό πιστέψει· άπλώς εΐλικρινά ύποθέτει τόσο τό άπόλυτο όσο τό μή—άπόλυτο· αλλά τό άπόλυτο που ύποθέτουμε, αν έξηγει τήν ψυχολογία μας, δέν έξηγει τήν αλήθεια, και όποιος θέτει τήν αλήθεια, άναγκαΐα θέτει συνάμα τό άπόλυτο. Τό ύποτιθέμενο άπόλυτο δηλώνει σέ όποιον τό στοχάζεται μιá

ζωή που δέ θέλει νά εἶναι ζωή, μιὰ ζωή μέ τροφή τὸ τίποτα, μιὰ βίωση που ἔχει περιεχόμενο τὸ τίποτα, γιατί τὸ —Α σημαίνει τὸ ἀπόλυτο τίποτα ὅταν γιὰ Α θεωροῦμε τὸ ἀπόλυτο.

“Ὅταν θέσουμε (καὶ ὄχι ὑποθέσουμε) τὸ πραγματικό ἀπόλυτο, δὲ μποροῦμε συνάμα νά θέσουμε (καὶ εἶναι περιττὸ νά ὑποθέσουμε) ἓνα ἀπόλυτο μὴ—ἀπόλυτο. Καὶ τέτοιο φιλοδοξεῖ νά εἶναι τὸ—Α τῆς τυπικῆς λογικῆς· ὄχι ἓνα σχετικό μὴ—ἀπόλυτο, ἀλλὰ ἓνα ἀπόλυτο μὴ—ἀπόλυτο· ἓνα ἀπόλυτο μὴ—ἀπόλυτο εἶναι τὸ τίποτα στὸ Σοφιστῆ τοῦ Πλάτωνα ὅπως καὶ τὸ τίποτα στὴ λογικὴ τοῦ Χέγκελ. “Ἐνα ἀπόλυτο μὴ—ἀπόλυτο, γιατί ἔχει τὴ ρίζα του στὸ τίποτα, εἶναι ἔμμεσα καὶ τὸ «γίγνεσθαι» τοῦ Ἡράκλειτου καὶ τοῦ ἴδιου Χέγκελ.

Μποροῦμε νά ὑποθέσουμε πὼς εἶναι καὶ δὲν εἶναι μονάχα τὸ ἀντικείμενο ἐκεῖνο (ὅ,τι στὴν τυπικὴ λογικὴ ὀνομάζεται, ὑποκείμενο τῆς κρίσης) που ἔχει κατηγορούμενο ὄχι μονάχα τὴν ὑπόστασή του, ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο· ἀλλὰ ὅ,τι εἶναι ἀπόλυτο, ἀκριβῶς γιατί ἀπόλυτο, δὲν ἔχει ἄλλο κατηγορούμενο ἀπὸ τὴ δική του ὑπόσταση· συνεπῶς δὲ μποροῦμε, ὅταν ὑποστηρίζουμε πὼς ἓνα ἀπόλυτο εἶναι, νά ὑποθέτουμε συνάμα τὸ μὴ—εἶναι του, τὴν μὴ—ὑπόστασή του. Ἡ ἀρχὴ τῆς μὴ—ἀντίφασης δὲν ἔχει καμμιά σημασία ὅσον ἀφορᾷ ὅποιον ἀπόλυτο· δηλαδή, ὅσον ἀφορᾷ τὸ Θεό, τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὴ φύση.

“Ὅταν ἓνα ἀντικείμενο ἔχει παρεκτός τὴν ὑπόστασή του καὶ ἄλλο κατηγορούμενο (ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε ἀντικείμενο μὴ—ἀπόλυτο, που ὁμως τὴν ὑπόστασή του παίρνουμε σὰν κάτι αὐριότι δεδο-

μένο, σὰ μιὰ οὐσία ἄλλη πλάϊ στήν οὐσία τοῦ ἀπόλυτου, λησμονώντας τή θέση πού μιὰ παραδοχή τοῦ ἀπόλυτου μᾶς ἐπιβάλλει, ἂν εἴμαστε αὐστηρά συνεπείς πρὸς τούτην τήν παραδοχή· δηλαδή νά θεωρήσουμε μή—πραγματικότητα καθετί μή—ἀπόλυτο, πού ὑποτίθεται πὼς ἔχει μιὰ οὐσία ἀνεξάρτητα ἀπ' τήν οὐσία τοῦ ἀπόλυτου. Καί νά θεωρήσουμε ἀδύνατη ὅποια σχέση μιᾶς τέτοιας μή—πραγματικότητας μὲ τὸ ἀπόλυτο), τότε μπορούμε νά υποθέσουμε τὸ μή—εἶναι του, γιατί ὑποθέτοντας τὸ μή—εἶναι του, δὲν ἀναιροῦμε τήν ὑπόστασή του. Θέλω νά πῶ πὼς ὅταν ἑνὸς ἀντικείμενου δὲν εἶναι μόνο κατηγορούμενό του τὸ εἶναι, τότε μπορῶ νά υποθέσω τὸ μή—εἶναι του. Ἀλλὰ ὅταν τὸ μόνο πού ἔχω νά πῶ ἑνὸς ἀντικείμενου εἶναι πὼς εἶναι, τότε δὲ μπορῶ συνάμα νά υποθέσω τὸ μή—εἶναι τοῦ ἴδιου ἀντικείμενου. Ἡ ἀντίθεση (ἢ ἄρνηση τῆς θέσης) στή Λογική τοῦ Χέγκελ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ἄρνηση ἑνὸς ὑποτιθέμενου ἀπόλυτου· γιατί σὰ θέσουμε τὸ ἀπόλυτο, δὲ μπορούμε συνάμα νά τὸ ἀρνηθοῦμε. Ἡ ἀντίθεση τοῦ Χέγκελ σάν ἄρνηση ἑνὸς ὑποτιθέμενου ἀπόλυτου (κι ὄχι σάν ἄρνηση τῆς ἀμεσότητας ὅπως τὴν ἤθελε ὁ ἴδιος Χέγκελ) εἶναι ἡ δικαιολογημένη κριτικὴ τῆς ἀρχῆς τῆς μή—ἀντίφασσης τῆς τυπικῆς λογικῆς, καί ἡ ἔμμεση ἀπόδειξη τοῦ σοφίσματος πού κρύβει ἡ ἀρχὴ ἐκείνη.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ—ΑΠΟΛΥΤΟ

“Ας ονομάσουμε Β ὅ,τι δὲν εἶναι ἀπόλυτο καὶ ὅμως δείχνεται ἀντικείμενο τῆς συνείδησός μας·μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε πὼς $B=B$, ὅπως ὑποστηρίξαμε πὼς $A=A$;

“Ὅταν λέμε πὼς τὸ Α εἶναι ἴσο πρὸς τὸν ἑαυτό του, οὐσιαστικὰ δὲν προσθέτουμε τίποτα στὴ θέση τοῦ Α· τὸ Α ὄντας γιὰ μᾶς τὸ ἀπόλυτο, αὐτοῦφίσταται. Λέγοντας Α, εἶναι σὰ νὰ λέμε $A=A$ ἢ ταυτότητα τοῦ Α δὲν εἶναι ἄλλο τίποτα παρὰ ἡ ἔκφραση τῆς ὑπόστασης τοῦ ἀπόλυτου. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶπαμε πὼς ἡ ἀρχὴ τῆς μή—ἀντίφασης εἶναι περιττὴ γιὰ τὸ Α θεωρούμενο σὰν τὸ ἀπόλυτο, καὶ μᾶλλον γεννάει σύγχυση.

Λέγοντας ὅμως πὼς $B=B$ ὑποστηρίζουμε μιὰ ταυτότητα διαφορετικὴ ἀπὸ κείνη τοῦ ἀπόλυτου· λέγοντας $B=B$ ὑποστηρίζουμε τὴν ταυτότητα τοῦ σχετικοῦ, τοῦ πεπερασμένου, τοῦ φθαρτοῦ, ἀκόμα καὶ τοῦ θνητοῦ, ὅταν τὸ θνητὸ ὑποθέσουμε (ἔστω ἐσφαλμένα) θνητὸ καὶ τίποτε ἄλλο ἀπὸ θνητό. Θέτοντας τὸ Β δὲ θέτουμε καὶ τὴν ταυτότητά του, ὅπως ἀναγκαῖα κάνουμε ὅταν θέτουμε τὸ ἀπόλυτο, τὸ Α. Τὸ Β δὲν ὑφίσταται προτοῦ ἔμεῖς τὸ θέσουμε, γιὰτὶ δὲμποροῦμε νὰ θέσουμε τὸ Β παρὰ θέτοντας καὶ τὴσχέση του μὲ τὸ ἐγὼ μας, μὲ τὸ ἐγὼ μας ποῦ γνω-

ρίζει· τὸ Β προϋποθέτει τὴ γνώση μας· ἐνῶ ἡ γνώση μας προϋποθέτει τὸ Α, τὸ ἀπόλυτο τῆς φύσης!

Γιὰ τὸ Β (τοῦτο μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ τονίσουμε) ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητας ἔρχεται ὕστερα ἀπ' τὴν ἀρχὴ τῆς μή—ἀντίφασης, πού ἔχει ἀποφασιστικὴ σημασία γιὰ καθεὶ μή—ἀπόλυτο, ἐνῶ δὲν ἔχει καμμιά σημασία γιὰ τὸ ἀπόλυτο. (Γι' αὐτό, ἄλλωστε, ὁ Ἄριστοτέλης πρόσεξε τόσο περισσότερο τὴν ἀρχὴ τῆς μή—ἀντίφασης ἀπ' τὴν ἀρχὴ τῆς ταυτότητας· καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς μή—ἀντίφασης, ὄχι τὴν ἀρχὴ τῆς ταυτότητας, ὀνόμασε «βεβαιωτάτην τῶν ἀρχῶν ἀπασῶν»! Τὸ μή—ἀπόλυτο ἐνδιέφερε τὴ βίωση τοῦ Ἄριστοτέλους).



Ποιὰ εἶναι ἡ συγκεκριμένη σημασία τῆς ἀρχῆς τῆς μή—ἀντίφασης γιὰ τὸ Β; Τοῦ κάθε μή—ἀπόλυτο ἀντικείμενο τῆς συνείδησής μας ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὴ βεβαιότητα τῆς ὑπόστασής του; "Ὁχι ἀπ' τὸν ἑαυτὸ του, γιατί τότε θὰ εἶταν ἀπόλυτο. Λοιπὸν ἀπὸ μᾶς, δηλαδή ἀπ' τὴ γνώση μας. Ἄλλὰ πότε ἡ γνώση μας μπορεῖ νὰ εἶναι βέβαιη γιὰ τὴν ὑπόσταση ἑνὸς ἀντικείμενου, ἐφόσον θέτει καὶ τὴν ὑπόσταση ἄλλων ἀντικειμένων, πού ἐπίσης εἶναι μή—ἀπόλυτα; Τότε πού τὸ ἀντικείμενο Β δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι—Β, δηλαδή τότε πού ἓνα ὀρισμένο μή—ἀπόλυτο ἀντικείμενο τῆς γνώσης δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο μή—ἀπόλυτο ἀντικείμενο (τὸ Β σημαίνει μονάχα τὸ ἄλλο—ἢ τ' ἄπειρα ἄλλα—μή· ἀπόλυτο ἀντικείμενο τῆς γνώσης· ποτέ ἓνα ἀπόλυτο ἀντικείμενο).

Μονάχα τὸ μή—ἀπόλυτο ἀντικείμενο μπορεῖ νὰ εἶναι «ὑποκείμενο» ἐκείνης τῆς πράξης τοῦ ἀτόμου πού στὴν τυπικὴ λογικὴ λέγεται «κρίση». Γιατί τὸ μή—ἀπόλυτο ἀντικείμενο «σηκώνει» ἓνα κατηγορού-

μενο. Ἐνῶ δὲ μπορούμε νὰ ποῦμε τὸ ἴδιο γιὰ ἓνα ἀπόλυτο ἀντικείμενο. Δὲν ἔχουμε ἓνα κατηγορούμενο πού ν' ἀρμόζει σ' ἓνα ἀπόλυτο ἀντικείμενο, ἂν ἐξαιρέσουμε τὴν ἀκέρια ὑπόστασή του. Ὁ Κάντ, στὴν Κριτικὴ τοῦ Καθαροῦ Λόγου, μιλώντας γιὰ τὴν ἀδυναμία μιᾶς ὄντολογικῆς ἀπόδειξης τῆς ὑπόστασης (ὁ Κάντ χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο *Dasein* πού φανερὰ ἔχει μεγαλύτερη συγγένεια καὶ σχέση μὲ τὸ *Sein*, μὲ τὸ εἶναι, παρὰ μὲ τὴν *Existenz*, παρὰ μὲ τὴν ὑπαρξη) τοῦ Θεοῦ, παρατηρεῖ πὼς λέγοντας γιὰ τὸ Θεὸ πὼς εἶναι, τὸ εἶναι δὲν εἶναι κατηγορούμενο τοῦ Θεοῦ, γιατί τὸ εἶναι «δὲν εἶναι ἓνα πραγματικὸ κατηγορούμενο, ἀλλ' ἀπλῶς ἡ θέση ἑνὸς πράματος». Ἄλλὰ ὁ Κάντ ἀπὸ τὴν παρατήρησιν πὼς «τὸ εἶναι δὲν εἶναι ἓνα πραγματικὸ κατηγορούμενο» φτάνει στὸ συμπέρασμα πὼς δὲ μπορεῖ ν' ἀποδειχθεῖ ὄντολογικὰ ἡ ὑπόστασις τοῦ Θεοῦ. Ἄλλὰ ἡ λογικὴ, κατὰ τὸν Κάντ, «κάνει ἀφαίρεση ἀπὸ κάθε περιεχόμενο»· τὸ εἶναι λογικὰ εἶναι «μονάχα τὸ συνδετικὸ μιᾶς κρίσης»· τὸ εἶναι εἶναι «*ein Wörtchen*», μιὰ λεξούλα.

Ἐμεῖς, τουναντίον, δὲ μπορούμε καὶ δὲ θέλουμε μὲ τὴ λογικὴ νὰ κάνουμε ἀφαίρεση ἀπὸ κάθε περιεχόμενο· τὸ εἶναι γιὰ μᾶς δὲν εἶναι ποτὲ ὅ,τι στὴν τυπικὴ λογικὴ συνδέει κάποτε τὸ ὑποκείμενο στὸ κατηγορούμενο σὲ μιὰ ἴδια κρίσις· γιὰ μᾶς τὸ εἶναι δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ λεξούλα, ἐφόσον ἀφορᾷ πάντοτε τὴν πραγματικότητά. Ἡ πορεία τῆς σκέψης μας εἶναι τέτοια, πού ἂν ἓνα ἀντικείμενο «σηκῶνει» «ἓνα πραγματικὸ κατηγορούμενο» κατὰ τὸν τρόπο πού τὸ θέλει ὁ Κάντ, τότε εἴμαστε βέβαιοι πὼς ἔχουμε μπροστά μας ἓνα μὴ—ἀπόλυτο ἀντικείμενο (καὶ δὲ ζητᾶμε διόλου ἀπ' τὸ Θεὸ νὰ εἶναι ἓνα μὴ—ἀπόλυτο ἀντικείμενο!). Τὸ «πραγματικὸ κατηγορούμενο» τοῦ Κάντ εἶναι τέτοιο ἀπὸ τὴν ἄποψιν μιᾶς λογικῆς πού, ἢ δὲ νοιάζεται ἂν τὸ ὑποκείμενο τῆς κρίσης ἔχει

υπόσταση, ἢ τὸ ἐπιθυμεῖ ἀνυπόστατο. Ἄλλὰ μιᾶς τέτοιας λογικῆς διαφεύγει ὄχι μονάχα ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ ἡ φύση, ἡ φύση σάν τὸ ἀπόλυτο ἀντικείμενο τῆς γνώσης, καὶ ὄχι ἡ φύση - φαινόμενα, ἡ φύση χωρὶς ἐνότητα πού προσφέρεται σὲ ἄτομα ἐπίσης χωρὶς ἐνότητα, πού τέτοια φύση ἀντικρύζει ὁ Κάντ. Ἡ φύση θεωρούμενη συνειδητὰ σάν τὸ ἀπόλυτο εἶναι ἡ φύση τοῦ Σπινόζα· ὁ Λάϊμπνιτς, καὶ ὕστερα ὁ Κάντ, τὴν ἐγκαταλείπουν, χωρὶς γι' αὐτὸ νὰ πλησιάσουν σημαντικὰ πότερο ἀπ' τὸ Σπινόζα, στὸ Θεὸ καὶ στὸν Ἄνθρωπο.

*
*
*

Ἡ συνειδησή μας ἔχει μπροστά της ἄπειρα ἀντικείμενα μὴ—ἀπόλυτα· ἄπειρα, γιατί δὲ μπορεῖ νὰ τὰ μετρήσει, ἄπειρα, γιατί μὴ—ἀπόλυτα. (Ἄκριβῶς γιατί δὲν εἶναι ἄπειρη ἡ υπόστασή τους, εἶναι ἀριθμητικῶς ἄπειρα τὰ μὴ—ἀπόλυτα ἀντικείμενα).

Πῶς θὰ εἶναι βέβαιη ἡ συνειδησή μας γιὰ τὴν υπόσταση τοῦ καθένα ἀπ' αὐτά· πῶς θὰ εἶναι βέβαιη πῶς γνωρίζει τὴν υπόσταση τοῦ καθένα ἀπ' αὐτά, χωριστὰ τὴ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη; Ὅταν ἡ μιὰ υπόσταση δὴν ἀντικαθιστᾷ τὴν ἄλλη· ὅταν ἡ μιὰ υπόσταση δὲ μ π ο ρ εῖ ν' ἀ ν τ ι κ α τ α σ τ ῆ σ ε ι τὴν ἄλλη. Σάν ἡ συνειδηση ἔχει βίωσή της τὸ ἀπόλυτο, εἴτε τῆς φύσης, εἴτε τοῦ Θεοῦ, εἴτε τοῦ Ἄνθρώπου, τότε ὅλα τ' ἀντικείμενα μὴ—ἀπόλυτα εἶναι ἓνα καὶ τὸ ἴδιο, ἔχουν τὴν ἴδια ἀξία, τὴν ἴδια σημασία, στὴ θέση τοῦ ἓνα μπορεῖς νὰ βάλεις τ' ἄλλο, καὶ νὰ μὴ διαφέρει ὁ λογαριασμός. Ἄλλὰ σάν κινηθεῖς ἀνάμεσα στ' ἀντικείμενα μὴ—ἀπόλυτα—ὅπως κάνει ὁ κοινὸς θνητὸς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ φημισμένοι φιλόσοφοι μαζί του—, καὶ λησμονήσεις κάθε ἀπόλυτο, τότε ἀποκτᾷ σημασία νὰ καθορίσουμε πότε κερδίζεις βε-

βαιότητα για την υπόσταση ενός μη-άπόλυτου αντικείμενου. Και τότε θα κατανοήσεις την ανάγκη να μη μπορεί ένα αντικείμενο ν' αντικατασταθεῖ από άλλο αντικείμενο, για να είμαστε βέβαιοι για την υπόστασή του. Ἡ σημασία τῆς ἀρχῆς τῆς μη-ἀντίφασης γίνεται ἔτσι φανερή. Τὰ μη-ἀπόλυτα ἀντικείμενα στηρίζονται σὲ τούτη τὴν ἀρχὴ γιὰ ν' ἀποκτήσουν κι αὐτὰ δικαίωμα πάνω στὴν ἀρχὴ τῆς ταυτότητας, ἂν καὶ οὐσιαστικὰ ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητας δὲν τοὺς ἀρμόζει. Οὐσιαστικὰ, ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητας ἰσχύει γιὰ τὴ γνώση ἑνὸς ἀπόλυτου αντικείμενου, ἡ ἀρχὴ τῆς μη-ἀντίφασης ἰσχύει γιὰ τὴ γνώση ἑνὸς μη-ἀπόλυτου αντικείμενου.

Ἡ φύση εἶναι ἡ φύση, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ φύση. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Θεός, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ Θεός. Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι ὁ Ἄνθρωπος, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ ἄνθρωπος. Τὸ ἐγὼ μας δὲ μπορεῖ νὰ φρονήσει διαφορετικὰ, τόσο προτοῦ δυσπιστήσῃ, προτοῦ δηλαδὴ ἀκολουθήσῃ τὸ δρόμο τῆς ἀμφιβολίας, πού ἔχει ὡς κρυμμένη πηγὴ τὴ φύση θεωρούμενη σὰν τὸ ἀπόλυτο, ὅσο προτοῦ ἐνεργητικὰ πιστέψῃ, πού τότε τὸ μόνο ἀπόλυτο εἶναι ὁ Θεός-Ἄνθρωπος. Φύση, Θεός, Ἄνθρωπος εἶναι τ' ἀπόλυτα ἀντικείμενα τοῦ ἐγὼ μας, ὅταν δὲν κρίνουμε ἀκόμα τίς δυὸ θέσεις τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀγνάντια στὸ σύμπαν, τὴ γνώση καὶ τὴν πίστη. Φύση, Θεός, Ἄνθρωπος εἶναι συνεπῶς τ' ἀπόλυτα ἀντικείμενα τοῦ ἐγὼ μας, πού ἡ λογικὴ παραδέχεται· καὶ δὲν ὑφίστανται ἄλλα ἀπόλυτα ἀντικείμενα παρεκτός αὐτά, πού νὰ μπορεῖ νὰ παραδέχεται.

Ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητας διακρίνει τ' ἀπόλυτα

άντικείμενα ἀπὸ τὰ μὴ-ἀπόλυτα, ἀπλῶς γιατί σὰ στηριχτοῦμε σὲ τούτη δὲ μπορούμε νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ὑπόσταση ἑνὸς ἀντικείμενου μὴ-ἀπόλυτου· λ. χ., ὅταν ποῦμε, τὸ σπίτι εἶναι τὸ σπίτι, τὸ ἄλογο εἶναι τὸ ἄλογο, ἡ γῆ εἶναι ἡ γῆ, δὲ λέμε τίποτα, δὲ μαθαίνουμε τίποτα, μήτε ἐμεῖς μήτε οἱ ἄλλοι, γιὰ τὸ σπίτι, τὸ ἄλογο, τὴ γῆ· καὶ προπάντων δὲ δικαιολογοῦμε τὴν ὑπόσταση τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ ἀλόγου, τῆς γῆς.

Ἐνῶ, ὅταν ἡ γνώση μας λέει, ἡ φύση εἶναι ἡ φύση· ὅταν ἡ πίστη μας λέει, ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Θεός· καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις, ἐκφράζουμε λογικὰ ὅ,τι μπορούμε νὰ ποῦμε γιὰ τὴ φύση καὶ γιὰ τὸ Θεό. Ἡ γνώση μας καὶ ἡ πίστη μας δὲ μπορούν, λογικὰ, νὰ προχωρήσουν πέρα ἀπ' αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἐξακολουθώντας τὴν ὁμιλία γιὰ τὴ φύση, καὶ γιὰ τὸ Θεό. Λέγοντας, ἡ φύση εἶναι ἡ φύση, ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Θεός, λέμε τὸ πᾶν (ἀπὸ τὴν ἀρτίστη ἀποψὴ μας, σὰν ἄτομα ποὺ εἰλικρινὰ κυττάζουν γύρω τους), ὅσον ἀφορᾷ τὴ φύση καὶ τὸ Θεό· ἀλλὰ εἴμαστε καὶ ἱκανοποιημένοι· ὄχι δυσαρεστημένοι, ὅπως ὁ Κάντ, ὅταν μιλάει γιὰ τὸ Θεό. Καὶ εἴμαστε ἱκανοποιημένοι, γιατί δικαιολογοῦμε τόσο τὴ φύση ὅσο τὸ Θεό. Καὶ ἀκόμα περισσότερο, γιατί δικαιολογοῦμε τὸν ἑαυτὸ μας, γιατί ἔμμεσα μετράμε τὸν ἑαυτὸ μας μὲ τὸ μέτρο τοῦ ἀπόλυτου.

* *
*

Τ' ἀντικείμενα τῆς συνείδησής μας χωρίζονται σὲ ἀντικείμενα Α καὶ σὲ ἀντικείμενα Β, σὲ ἀντικείμενα ἀπόλυτα καὶ σὲ ἀντικείμενα μὴ-ἀπόλυτα. Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀποκλειόμενου τρίτου τῆς τυπικῆς λογικῆς γιὰ μᾶς ἔχει τοῦτο τὸ νόημα· πῶς τὸ ἀντικείμενο τῆς συνείδησής μας

εἴτε εἶναι ἀπόλυτο εἴτε μὴ - ἀπόλυτο, δὲ χωράει τρίτος.

Θὰ χρησιμοποιήσουμε λοιπὸν κ' ἐμεῖς τὴν ἀρχὴ τοῦ ἀποκλειόμενου τρίτου, θὰ τὴν χρησιμοποιήσουμε γιατί μᾶς χρειάζεται γιὰ νὰ ἐξουδετερώσουμε τὴν ἀμφιβολία ἐκείνη ποὺ γεννᾶται ἀπὸ τὸν πειρασμὸ νὰ ὑποθέσει κανεὶς καὶ ἄλλα ἀντικείμενα παρεκτὸς τ' ἀπόλυτα καὶ τὰ μὴ - ἀπόλυτα. Τούτῃ τὴν ὑπόθεση θέλουμε νὰ πολεμήσουμε, ζητᾶμε ν' ἀποδείξουμε τὴν ἔλλειψη δικαιολογίας τούτης τῆς ὑπόθεσης, ὅπως καὶ τὴ μὴ - συμφωνία τῆς μὲ τὴν πραγματικότητα ποὺ γνωρίζουμε καὶ ποὺ πιστεύουμε, μὲ τὴν μόνη δηλαδὴ πραγματικότητα.

Ἐνα ἀντικείμενο μῆτε Α μῆτε Β, ἂν τὸ ὑποθέσουμε, τί μπορεῖ νὰ εἶναι; Καὶ μῆτε ἀπόλυτο, μῆτε μὴ - ἀπόλυτο· ἐφόσον τὸ ἀπόλυτο εἶναι τὸ ἀξίωμα τόσο τῆς γνώσης μᾶς ὅσον τῆς πίστης μᾶς, ἓνα ἀντικείμενο μῆτε Α μῆτε Β θὰ εἶναι ἓνα ἀντικείμενο ποὺ δὲν ἔχει μῆτε μιὰ ἀρνητικὴ σχέση (ὅπως ἔχουν τ' ἀντικείμενα Β, τὰ μὴ - ἀπόλυτα ἀντικείμενα) μὲ τὸ ἀπόλυτο. Ἄλλὰ ἐφόσον ἐμεῖς ὑποθέτουμε ἓνα τέτοιο ἀντικείμενο (ὅταν τὸ ὑποθέτουμε), σημαίνει πὼς ὑποθέτουμε τὴ σχέση του μὲ μᾶς· ὄχι ὅμως μὲ τὸ ἀπόλυτο, γιατί τότε θ' ἄμπαινε στὴ σειρά τῶν μὴ - ἀπολύτων ἀντικειμένων· σημαίνει λοιπὸν πὼς ὑποθέτουμε τὴ σχέση του μὲ τ' ἀντικείμενα Β, μὲ τὰ μὴ - ἀπόλυτα ἀντικείμενα, καὶ πὼς συνεπῶς καὶ ὁ ἑαυτὸς μᾶς γίνεται στὴ σχέση τούτῃ ἓνα ἀντικείμενο Β, ἓνα ἀντικείμενο μὴ - ἀπόλυτο.

Ἄλλὰ ἡ παραδοχὴ ἑνὸς τέτοιου ἀντικειμένου σημαίνει ἔμμεσα ἄρνηση τοῦ ἀπόλυτου. Μποροῦμε νὰ

θέσουμε για μιὰ στιγμή τὴ σχέση του μὲ τ' ἀντικείμενα Β, ἢ μὲ μᾶς, σὰ μιὰ σχέση μέσα στὴ πραγματικότητα· ἀλλὰ ὅταν ρωτήσουμε τὸν ἑαυτὸ μας, μέσα σὲ ποιά πραγματικότητα; Τότε βλέπουμε πῶς, ὅπως δὲ μπορούμε ν' ἀρνηθοῦμε τὴ γνώση καὶ τὴν πίστη, ἔτσι δὲ μπορούμε ν' ἀρνηθοῦμε τὸ ἀπόλυτο· καὶ συνεπῶς, ἢ δεχόμεστε τὸ ἀπόλυτο, ἢ δεχόμεστε τὸ ἀντικείμενο πού δὲν εἶναι μήτε Α μήτε Β.

Ὅποιος δέχεται τὸ ἀπόλυτο, ἀποφαίνεται πῶς δὲν ὑφίσταται μιὰ πραγματικότητα πού νὰ μπορεῖ ν' ἀσπάζεται ἓνα τέτοιο ἀντικείμενο. Ἡ ἀρνηση τοῦ ἀντικείμενου πού δὲν εἶναι μήτε Α μήτε Β, εἶναι ἡ ἀρνηση τοῦ τίποτα στὴ λογικὴ, καὶ στὴ φιλοσοφία. Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀποκλειόμενου τρίτου εἶναι γιὰ μᾶς ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀποκλειόμενου τίποτα.

Ἔτσι ὅπως τὴ διαγράψαμε, ἡ λογικὴ γιὰ μᾶς μελετᾷ ἂν ὑφίσταται ἢ ὄχι ἡ ὑπόσταση ἑνὸς ἀντικείμενου, ἂν ὑφίσταται δηλαδὴ τὸ ἀντικείμενο πού ἐνδιαφέρει τὸ φιλόσοφο. Ὅταν ὁ φιλόσοφος βεβαιώθηκε πῶς ὑφίσταται τὸ ἀντικείμενό του, τότε ζητᾷ ἢ νὰ τὸ γνωρίσει ἢ νὰ τὸ πιστέψει. Ἀλλὰ ἂν θὰ γνωρίσει ἢ ἂν θὰ πιστέψει τὸ ἀντικείμενό του, τοῦτο δὲν ἐξαρτᾶται πιά ἀπὸ τὴ λογικὴ πού μᾶς βεβαιώνει πῶς ἓνα ἀντικείμενο ὑφίσταται· ὁ φιλόσοφος θὰ γνωρίσει ὅ,τι δὲ μπορεῖ νὰ γίνῃ ἓνα μ' αὐτόν, θὰ πιστέψει ὅ,τι μπορεῖ νὰ γίνῃ ἓνα μ' αὐτόν· ἂν τώρα καὶ τὶς δυὸ τοῦτες πορεῖες τὶς διέπει μιὰ λογικὴ, εἶναι λογικὴ πού μᾶς διαφεύγει· εἶναι λογικὴ πού ἀνήκει στὸ Θεό, ὅπως ἀσφαλῶς ἡ φύση ἀνήκει στὸ Θεὸ σὰν κάτι δικό του, ἐνῶ ἀνήκει σ' ἐμᾶς σὰν κάτι πού μᾶς εἶναι ξένο.

*
**

Ἡ ζωὴ ποῦ ἀνήκει σ' ὅλα τ' ἄτομο τῆς γῆς εἶναι ἀσφαλῶς ἓνα ἀπόλυτο· ἡ τέτοια ζωὴ, σὰ σύνολο καὶ σὰν πρόσωπο (σὰ σύνολο, γιατί τὴ θέτουμε ὄλη παροῦσα, σὰν πρόσωπο, γιατί συγκεκριμένη, γιατί τὴ βλέπουμε), εἶναι κίολας ὁ Ἄνθρωπος. Ἀλλὰ ἐκείνη ἡ ζωὴ μας ποῦ εἶναι τὸ πρῶτο δεδομένο τοῦ ἐγώ μας, ἡ ἐνδόμυχη ἀκούσια ἀφετηρία του, καὶ συνάμα ἡ πιὸ ἄμεση βίωσή μας, ἡ ζωὴ ποῦ ἀνήκει στὸ κάθε ἄτομο χωριστά, τούτη δὲν εἶναι ἓνα ἀπόλυτο. Ὅμως μὲ τούτη τὴ ζωὴ ὄλοι ἀρχικά ζοῦμε, σκεπτόμαστε καὶ φιλοσοφοῦμε· ἂν συνεπῶς θελήσουμε νὰ δώσουμε ἓνα νόημα στὸν ὄρο «λογική», δὲ θὰ μπορέσουμε νὰ τὴν παραβλέψουμε.

Ἡ ζωὴ ποῦ ἀνήκει στὸ κάθε ἄτομο χωριστά, εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ ἀτόμου προτοῦ ἐνεργητικὰ πιστέψει. Ἡ τέτοια ζωὴ δὲν εἶναι ἓνα ἀπόλυτο, ὅμως θέλοντας μὴ θέλοντας, ζεῖ σκέπτεται καὶ δρᾷ μέσα στὸ ἀπόλυτο. Τὸ «εἶναι» τοῦ Παρμενίδη εἶναι τὸ ἀπόλυτο, ἀλλὰ ἄσχετο πρὸς τὴ ζωὴ· εἶναι συνεπῶς ἓνα ἀπόλυτο ποῦ ἀπλῶς ὑποθέτουμε· ἀλλὰ ἂν ἡ ζωὴ μας δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ ἀπόλυτο, τὸ ἀπόλυτο δὲν εἶναι πραγματικότητα, τὸ ἀπόλυτο δὲν εἶναι πιὰ ἐκεῖνος ὁ χώρος ὅπου ἡ ζωὴ μας μπαίνει, θέλοντας μὴ θέλοντας. Κι ὅμως τὸ ἀπόλυτο τοῦ Παρμενίδη εἶναι ἀπὸ μιὰ ἄποψη καὶ τὸ δικό μας ἀπόλυτο· εἶναι τὸ δικό μας ἀπόλυτο χωρὶς πρόσωπο· εἶναι ἐκεῖνο τὸ ἀπόλυτο ποῦ τὸ ἐγώ μας θὰ ἐπιδιώξει τὴ διατήρησή του, κι ὅταν ἀκόμα ἀφαιρεθεῖ πρὸς στιγμή ἀπ' τὸ Θεό, τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὴ φύση· γιατί τότε προπάντων, ὅταν δηλαδὴ δὲν πιστεύουμε καὶ δὲ γνωρίζουμε κανένα πρόσωπο τοῦ ἀπόλυτου, τὸ «εἶναι» τοῦ Παρμενίδη εἶναι ἡ μόνη λογικὴ ἀπόκριση στὸ πρόβλημα τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Και λέγοντας, πρόβλημα τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἐννοοῦμε ὅποιο δυνατὸ ἐρώτημα μπορεῖ νὰ παρουσιαστεῖ στὸ ἐγὼ μας, τόσο προτοῦ γνωρίσει πὼς γνωρίζει, ὅσο προτοῦ πιστέψει πὼς πιστεύει. Εἶναι βέβαια δύσκολο σήμερα σὲ μᾶς νὰ θέσουμε ἕνα πρόβλημα, πὸν σχετικὰ μὲ αὐτὸ νὰ γίνονται a posteriori ἡ γνώση καὶ ἡ πίστη· ἀλλὰ, ἂν ἐννοήσουμε τὸν Παρμενίδη, θὰ ἐννοήσουμε τὴ σημασία ἐνὸς τέτοιου προβλήματος στὴν ἱστορία τοῦ ἀτόμου, καὶ σὲ ὅ,τι ὀνομάζεται κατὰ παράδοση, ἱστορία τῆς φιλοσοφίας.

*
* *

Ἡ λογικὴ μᾶς βεβαιώνει πὼς ἕνα ἀντικείμενο ὑφίσταται, ἀναφέροντάς το ἄμεσα ἢ ἔμμεσα πρὸς ἕνα ἀπόλυτο (γιατί, ἀπ' ὅλα ὅσα εἴπαμε, εἶναι νομίζουμε σαφές, πὼς ἂν δὲν ἰσχύει ἡ ἀρχὴ τῆς ταυτότητας γιὰ τὸ ἀπόλυτο, ὅχι μονάχα τὸ ἀπόλυτο δὲν ὑφίσταται, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς μὴ - ἀντίφασης παύει νὰ ἰσχύει, καὶ δὲν ἔχουμε πιά κανένα κριτήριον γιὰ ν' ἀποδείξουμε τὴν ὑπόσταση ἐνὸς μὴ - ἀπόλυτου ἀντικείμενου). Ὅμως ἡ ἴδια λογικὴ πὸν μᾶς βεβαιώνει πὼς ἕνα ἀντικείμενο ὑφίσταται, δὲ μᾶς βεβαιώνει γιὰ τὴν ὑπόσταση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἡ ὑπόσταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ὅπως ὑφίσταται προτοῦ ἐνεργητικὰ πιστέψουμε, ἔτσι ὑφίσταται προτοῦ γνωρίσουμε ὅποιο ἀντικείμενο, προτοῦ γνωρίσουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας σὰν ἀντικείμενο. (Ἡ ὑπόσταση τοῦ ἑαυτοῦ μας ὑφίσταται ἀναγκαῖα καὶ a priori σὰ νὰ εἶταν τὸ «εἶναι» τοῦ Παρμενίδη!). Ἡ λογικὴ πὸν μᾶς βεβαιώνει (μιὰ εἶναι ἡ λογικὴ μας) πὼς ἕνα ἀντικείμενο ὑφίσταται, δὲ μᾶς βεβαιώνει συνεπῶς γιὰ τὴν ὑπόσταση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἄν ἡ λογικὴ δὲ μελετᾷ τὴν ὑπόσταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, μήπως μελε-

τάει τὴν πράξη του, τὴν πράξη του τῆς σχέσης με τὸ ἀπόλυτο; Ἀλλὰ ἡ σχέση τοῦ ἑαυτοῦ μας με τὸ ἀπόλυτο, δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα· ὄχι μονάχα ὅταν ἐνεργητικὰ πιστεύουμε, ἀλλὰ καὶ ὅταν γνωρίζουμε, μπαίνουμε ἀναγκαῖα μέσα στὴν περιοχὴ τοῦ ἀπόλυτου, συνάπτουμε σχέσεις με πράγματα ποὺ δὲν ἔχουν θάνατο. Γιατὶ ὅπως, σ' ὅ,τι ἀρχικὰ πιστεύει τὸ κάθε ἄτομο εἶναι στὸ Θεό, ἔτσι ὅ,τι ἀρχικὰ γνωρίζει εἶναι ἡ φύση· δυὸ ἀπόλυτα· ἡ πίστη ἢ μερική καὶ ἡ γνώση ἢ μερική ἀκολουθοῦν τὴν πίστη καὶ τὴ γνώση τοῦ ἀπόλυτου· δὲν προηγούνται, ὅπως πρεσβεύουν οἱ περισσότεροι. Γι' αὐτὸ δὲν εἶναι πρόβλημα λογικῆς ἢ σχέση τοῦ ἑαυτοῦ μας με τὸ ἀπόλυτο· τὸ μόνο πρόβλημα τῆς λογικῆς εἶναι ἡ σχέση τοῦ ἀπόλυτου με τὸ μὴ-ἀπόλυτο.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Θά ρωτήσω τὸν ἑαυτό μου· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; ἢ· Τί εἶναι ἓνα ἀπόλυτο; ἢ· Τί εἶναι τὸ ἓνα ἀπόλυτο;;

Ἄποκλείω προσωρινά τὸ τρίτο ἐρώτημα, γιατί προϋποθέτει μιὰ γνώση ἢ μιὰ πίστη στὸ ἀπόλυτο, πού δὲ μπορῶ νὰ προϋποθέσω, ἐφόσον δὲν ἀποκρίθηκα στὸ ἐρώτημα· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; Εἶναι φανερό πὼς τὸ ἐρώτημα· Τί εἶναι τὸ ἓνα ἀπόλυτο; δὲν ἀνταποκρίνεται παρὰ στην ἀνησυχία ἐκείνου τοῦ ἀτόμου πού δὲ θέτει πιά τὸ ἐρώτημα· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; γιατί ἀποκρίθηκε στὸ ἐρώτημα τοῦτο. Ὅποιος, εἴτε μὲ τὴ γνώση εἴτε μὲ τὴν πίστη, εἶναι βέβαιος πὼς ἀντικείμενο τῆς ζωῆς του εἶναι τὸ ἀπόλυτο, δὲ θά ρωτήσῃ πιά στὸν ἑαυτό του· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; ἀλλά, ἂν τὸ ἀπόλυτο εἶναι ἓνα, καὶ ἂν εἶναι ἓνα, ποῖο εἶναι τὸ ἓνα ἀπόλυτο, καὶ πὼς μποροῦμε νὰ τὸ ἐκφράσουμε διατηρώντας τὸ ἓνα. (Ἀντικείμενο, λέμε ἐδῶ, τὴ θεὰ ἀγνάντια στὴ ζωῆ. Ἔτσι ὅπως ὁ ἰδεοκράτης θέτει σὰν πορεία γνώσης τὴν ἐποπτεία καὶ τὴν ἔννοια μπροστὰ στὸ ἐγώ, πού εἶναι τὸ ὑποκείμενο, ἐνῶ γιὰ μένα τὸ ὑποκείμενο ἐκεῖνο πού ἔχει ἀντικείμενο (ἢ, ἐρωτῶ τὸν ἑαυτό μου ἂν ἔχει) τὸ ἀπόλυτο, εἶναι ἡ ἴδια ζωῆ, ἡ ζωῆ τοῦ ἀτόμου μου, πού καὶ τούτη, ὄντας ἓνας τρόπος (μεταφράζω τὸν ὄρο τοῦ Σπινόζα, modus, ἀλλά τοῦ δίνω ἄλλο περιεχόμενο) τῆς ζωῆς ὄλων τῶν ἀτόμων, εἶναι ἓνας τρόπος τοῦ ἀπόλυτου, μετέχει, ἀπὸ τὴν

ἀποψη τῆς λογικῆς τοῦ ἀπόλυτου, σάν ἀπόλυτο τοῦ ἀπόλυτου).

Ἄλλὰ ἐγὼ ρωτῶ· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; καὶ ὕστερα· Τί εἶναι ἓνα ἀπόλυτο; γιατί σκέπτομαι τὸν ἑαυτό μου προτοῦ γνωρίσω καὶ προτοῦ πιστέψω, μ' ἐνδιαφέρει, γιὰ νὰ καθορίσω τὴν ἀνάγκη α ριζοῖ τοῦ ἀπόλυτου γιὰ τὴ λογική, ὁ ἑαυτός μου ποὺ ρωτᾶει· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; καὶ ὕστερα· Τί εἶναι ἓνα ἀπόλυτο; Καὶ ὄχι ἀκριβῶς ὁ ἑαυτός μου, γιατί ὁ ἑαυτός μου ποὺ τέτοια ἐρωτᾶ, δὲν ἐπιστρέφει πιά πίσω, σὰ μιὰ φορά κάτι ἔπραξαν ἢ γνώση καὶ ἢ πίστη μου, ἀλλὰ μ' ἐνδιαφέρουν τὰ ἐρωτήματα ποὺ παραμένουν καὶ τώρα, ποὺ μάλιστα τ' ἀνακαλύπτω τώρα, ὅπως ἀνακαλύπτω πρὸ βαθειὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὑπόστασή μου τὴν ἀνάγκη μιᾶς λογικῆς· τ' ἀνακαλύπτω, τὰ δυὸ τοῦτα ἐρωτήματα, ποὺ μοῦ διαπιστώνουν συνάμα μιὰ λησμονημένη μου ὑπόσταση. (Καὶ εἶναι περίεργο, ἀλλὰ καὶ μᾶς κάνει αἰσιόδοξους γιὰ τὴν πίστη στὸν Ἄνθρωπο, τούτη ἡ λογική ποὺ ἀπαντήσαμε πρῶτα ἀπ' τὴ λησμονημένη μας ὑπόσταση, τούτη ἡ λογική ποὺ ἀνθίσταται στὴ λήθη ὅπως τίποτε ἄλλο δικό μας, καὶ ποὺ μᾶς ὀδηγεῖ ξανά στὸν ἑαυτό μας, στὸν εἰλικρινέστερο ἑαυτό μας!).

Τί εἶναι, λοιπόν, τὸ ἀπόλυτο; Ἐγὼ ρωτῶ, τώρα· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; Ἄλλὰ ὅποιος δὲ γνωρίζει καὶ δὲν πιστεύει ἀκόμα, δὲ γνωρίζει ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑφίσταται τουλάχιστο μιὰ πραγματικότητα ποὺ γύρω της νὰ μὴν ἀμφιβάλλει ἢ ὑπόστασή του (ὅποιος πραγματικά κάτι γνώρισε δὲν ἀμφιβάλλει τουλάχιστο γιὰ τὴ γνώση του, ἢ, ἂν ἀμφιβάλλει, τότε εἶναι βέβαιος γιὰ κάτι ἄλλο, γιὰ τὴν πίστη του, ὅς τὸ ποῦμε καθαρὰ· μιλῶ γιὰ ὅποιον ἔδωκε κάποτε ὄλον τὸν ἑαυτό του στὴ γνώση, μὲ ἀφιλοκέρδεια καὶ ἀνεπιφύλαχτα· αὐτὸς δὲ μπορεῖ νὰ ἐπιστρέψει στὴν ἀμ-

φιβολία (ἀπ' ὅπου, ἄλλωστε, καὶ ποτὲ δὲν ξεκίνησε, σὰ βίωση), ἂν προχωρήσει, θὰ ἐπιτύχει ἀναγκαῖα τὴν πίστη· ὅποιος πρὶν γνωρίσει, ἀμφιβάλλει, ἐκεῖνος θὰ ζήσει (ἂν λέγεται ζωὴ ἢ δική του) μέσα στὴν ἀμφιβολία, δὲ θὰ γνωρίσει πραγματικὰ τίποτα, γιατί δὲ θὰ ὑποταχτεῖ στὴν προϋπόθεση κάθε γνώσης πού στὸ ἄτομο ἀνήκει, στὴν προϋπόθεση τῆς γνώσης τῆς φύσης πρῶτα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία), δὲν πιστεύει τόσο ὥστε νὰ πιστεύει τοῦλάχιστο στὴν ὑπόστασή του, καὶ σ' ἐκεῖνον ἀρμόζει τὸ ἐρώτημα· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; γιατί ἀπὸ κεῖνον ἀναμένουμε τὴν κατάλληλη ἀπόκριση, δὲ θὰ ρωτήσῃ· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; ἀλλά· Τι εἶναι; ἢ (ἀλλὰ δὲν εἶναι κιόλας βέβαιος γιὰ κάτι;)· Τί εἶναι τὸ ὄν;

“Ὅ,τι εἶναι, προτοῦ τὸ γνωρίσουμε ἢ προτοῦ τὸ πιστέψουμε, εἶναι ἀπόλυτο· εἶναι ἀπόλυτο, γιατί δὲν ἔχει ὄρια τῆ γνώση μας καὶ τὴν πίστη μας· ἡ πραγματικότητα δὲν ἔχει ἄλλα ὄρια ἀπὸ τὴ γνώση μας καὶ τὴν πίστη μας.

“Ὅ,τι εἶναι, προτοῦ τὸ γνωρίσουμε ἢ πρῶτου τὸ πιστέψουμε, εἶναι γιατί εἶναι· εἶναι δηλαδὴ τὸ ἀπόλυτο. Τὸ ἀπόλυτο εἶναι ὅ,τι εἶναι μὴ ἄλλα γιατί εἶναι.

Λοιπὸν, ἂν κάτι εἶναι προτοῦ τὸ γνωρίσουμε ἢ προτοῦ τὸ πιστέψουμε, τοῦτο ἐμεῖς θεωροῦμε ἀπόλυτο, γιατί τοῦτο θεωρεῖ ὄν, θεωρεῖ δηλαδὴ ὅ,τι λέμε τώρα ἐμεῖς ἀπόλυτο, τὸ ἄτομο πού δὲ γνωρίζει καὶ δὲν πιστεύει, τὸ ἄτομο ἐκεῖνο πού εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, γιατί ἐμεῖς ἀκριβῶς καὶ μὴ ἄλλα ἐμεῖς—δὲ σημαίνει ἂν τὸ λησμονήσαμε—κάποτε δὲν πιστεύαμε, καὶ κάποτε, προτοῦ πιστέψουμε, μὴτε γνωρίζαμε.

“Ἄν τὸ ἀπόλυτο δὲν εἶναι, ἐμεῖς δὲ μπορούμε μὴτε νὰ γνωρίσουμε μὴτε νὰ πιστέψουμε. Τὸ ἀπό-

λυτο συνεπώς είναι. Ἄλλὰ ὅποιος καταφάσκει τὸ ἀπόλυτο εἶναι, ἀμέσως ὕστερα ἢ γνωρίζει ἢ πιστεύει. Στὸ ἐρώτημα· Τί εἶναι τὸ ἀπόλυτο; διαφορετικὰ θ' ἀπαντήσει ἂν ἡ βίωσή του εἶναι βίωση ἑνὸς ατόμου πού γνωρίζει, ἢ ἂν εἶναι ἡ βίωση ἑνὸς ατόμου πού πιστεύει. Τὸ ἓνα ἀπόλυτο δὲ μπορεῖ νὰ στηριχτεῖ παρὰ σὲ μιὰ κριτικὴ τῆς βίωσης τοῦ ατόμου πού γνωρίζει, καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι θέμα ἄλλης μελέτης. Ἐδῶ, τὸ μόνο πού μποροῦμε νὰ σημειώσουμε εἶναι, πῶς ὅποιος γνωρίζει μονάχα, ἢ συνειδητὰ ἢ ὑποσυνείδητα, πρὸ πέρα ἀπὸ τὴ φύση, ἀπὸ ἓνα τίποτα πηγαίνει σὲ ἄλλο τίποτα, ἐνῶ ὅποιος ἐνεργητικὰ πιστεύει, ζεῖ μέσα στὸ ἀπόλυτο τῆς πίστεως του, ζεῖ ἐκείνη τὴ ζωὴ τοῦ ἀπόλυτου, πού δὲ σ' ἀφήνει γὰ ὑποχωρήσεις στὸ κενὸ (κατὰ τὴ φράση πού γιὰ τὸ ὄν χρησιμοποιεῖ ὁ ἐλεάτης φιλόσοφος Μέλισσος), δὲ σ' ἀφήνει νὰ θελήσεις τὸ θάνατο, δηλαδὴ τὸ τίποτα, σὲ καμμιά στιγμή τοῦ βίου σου.

Ἀθήνα Νοέμβρης 1938—Γενάρης 1939

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



007000076807

A11058



100