

## ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

## ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ... ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

*Κύριε Πρόεδρε,  
Κύριοι Συνάδελφοι,  
Κνημίες καὶ κύριοι,*

*Ἐλναι δύσκολο νὰ πειγράψω τὰ συναισθήματά μου γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ ἔκανε ἡ Ἀκαδημία ἀγακηρύσσοντάς με ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς. Νομίζω ὅτι γιὰ μᾶς ποὺ εἴμαστε μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα, ἡ σχέση μας μαζί της καὶ μὲ κάθε τὶ ποὺ τὴν ἀντιπροσωπεύει εἶναι σχέση παιδιοῦ πρὸς μητέρα, καὶ ὅταν τιώθονμε ὅτι εἶναι εὐχαριστημένη μαζί μας, ἡ χαρά μας πολλαπλασιάζεται.*

*Ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τοὺς ξένους, αὐτοὺς ποὺ μαζί τους δὲν σὲ συνδέονται κοινές φύσεις, εἶναι ἀπλὰ ἔνα εὐχάριστο γεγονός. Ὁταν δύμως ἡ ἀναγνώριση προέρχεται ἀπὸ τοὺς δικούς σου, τὴν πατρίδα σου καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία, προκαλεῖ ἔνα αἰσθήμα δέοντας καὶ γι' αὐτὸν σᾶς εὐχαριστῶ θεομά.*

*Θὰ ἥθελα νὰ σᾶς ἐκμνηστηρευθῶ ὅτι, ὅταν ἔμαθα πώς θὰ ἔπειπε νὰ δώσω μία δμιλία στὴν Ἀκαδημία, νόμισα ὅτι ἥταν ἔνα εἰδος ἐξετάσεων, μετὰ ἀπὸ τὶς δποῖες θὰ λαμβανόταν ἡ τελικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐκλογή μου καὶ δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἔχασα τὸν ὕπνο μου γιὰ ἀρκετὲς νύχτες. Τί θὰ μποροῦσα ἐγὼ νὰ πῶ μπροστά στοὺς Ἀκαδημαϊκούς, τοὺς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος καὶ τῶν γραμμάτων; Δυστυχῶς δὲν ἔχω τὸ χάρισμα νὰ ἐκφράζω σοφὲς ἴδεες. Ζητῶ, λοιπόν, ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἐπιείκειά σας. Ὅτιερα ἀπὸ πολλὴ σκέψη ἀπεφάσισα τελικὰ νὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὴν ζωή μου καὶ τὴν φιλοσοφία μου, δπως αὐτὴ ἀναπτύχθηκε μέσα στὸ ταξίδι τοῦ βίου μου καὶ μέσα ἀπὸ τὰ τρία περιοδικὰ ποὺ ἐκδίδω. Ἐπιπλέον, θὰ ἥθελα νὰ μιλήσω καὶ σὰν ἀπόδημος Ἑλληνας, μέλος τῆς παροικίας τοῦ Τορόντο, μὲ ἀφορμὴ τὸ Ἑλληνικὸ Γηροκομεῖο γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ δποίου ἔχω δαπανήσει τὸν περισσότερο χρόνο μου κατὰ τὰ τελευταῖα 8 χρόνια.*

*Πρὸιν ἀρχίσω δύμως, ἃς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ μνημονεύσω καὶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτὸ δρισμένους ἀνθρώπους ποὺ ἔπαιξαν καθοριστικὸ ρόλο στὴν ζωή μου.*

*Ο πρῶτος ἀνθρωπός εἶναι ἡ μητέρα μου, ποὺ ἐπηρέασε πολὺ τὸ πιστεύω μου. Ἄν καὶ φτωχὴ καὶ θὰ ἔλεγα ἀσήμαντη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, εἶχε κάνει βίωμα αὐτὸ ποὺ μοῦ ἔδωσε ως τὴν μοναδικὴ τῆς συμβουλὴ τὴν τελευταία φορὰ ποὺ τὴν ἀποχαιρέτησα. «Παιδί μου, — μοῦ εἶπε — βοήθησε τοὺς ἄλλους ὅσο μπορεῖς, ἔστω*

καὶ μὲ δική σου ζημιά». Οἱ λέξεις αὐτές συνεχῶς ἀντηχοῦν στὸ μναλό μου καὶ συνειδητὰ ἡ ἀσυνείδητα προσπάθησα νὰ τὶς ἔχω πάντα σὰν ὅδηγὸ στὴ ζωὴ μου.

Πολὺ σημαντικὰ ὑπῆρξαν ἐπίσης τὰ τρία μου ἀδέλφια (*Λουκᾶς*, *Κώστας* καὶ *Γιάννης*, ὅλα πεθαμένα τώρα) ποὺ μὲ ὑποστήριξαν οἰκονομικὰ καὶ ἥθικὰ μετὰ τὸν πρόωρο θάνατο τοῦ πατέρα μου καὶ μὲ βοήθησαν νὰ σπουδάσω χωρὶς μεγάλες δυσκολίες. <sup>1</sup> Ας εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη τους.

Στὴν ἀκαδημαϊκὴ μου ζωὴ εἶχα τὴν τύχη νὰ συνδεθῶ μὲ δύο ἀνθρώπους-δασκάλους, οἵ διοῖοι ἀφῆσαν ἀνεξίτηλα σημάδια στὸν χαρακτήρα μου, σὰν γιατροῦ. <sup>2</sup> Ο ἔνας ἦταν ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς *Αρκάγαθος Γούτας*, ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ μεγαλεῖο τον στηρίζοταν στὴν ταπεινοφροσύνη τον. Ποτὲ δὲν ὀργιζόταν καὶ ποτὲ δὲν προσέβαλλε κανέναν, παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς διοῖες ἐργαζόταν.

<sup>3</sup> Ο δευτέρος δάσκαλός μου, καὶ ἵσως ὁ πιὸ σπουδαῖος στὴ ζωὴ μου, εἶναι ὁ καθηγητὴς *Ιπποκράτης Γιατζίδης*, ἀπὸ τὸν διοῖον ἔμαθα τὶς τρεῖς ἰδιότητες τοῦ ἀληθινοῦ ἐπιστήμονα : 1) σκληρὴ δουλειά, 2) σκληρὴ δουλειά, 3) σκληρὴ δουλειά. <sup>4</sup> Απὸ τὸ παράδειγμα τοῦ κνδίον *Γιατζίδη* ἔμαθα ὅτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου θὰ πρέπει νὰ ἀπαιτῶ πάντοτε τὸ καλύτερο καὶ ὅτι χωρὶς πάθος γιὰ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδιώκω δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτύχω τίποτα.

<sup>5</sup> Άλλα σπουδαῖοι δάσκαλοι στὴ ζωὴ μου ὑπῆρξαν καὶ οἱ συνεργάτες μου μὲ τοὺς διοῖονες εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ συνεργασθῶ τὰ τελευταῖα 20 χρόνια. <sup>6</sup> Οπως πιστεύω ὅτι τοὺς ἔχω ἐπηρεάσει, ἔτσι πιστεύω ὅτι μὲ ἔχονν ἐπηρεάσει καὶ ἐκεῖνοι. <sup>7</sup> Ο κάθε ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς μὲ βοήθησε μὲ τὸν τρόπο τον νὰ γίνω καλύτερο ἄτομο. Τοὺς εὐχαριστῶ δλοντς.

<sup>8</sup> Εἰδικὰ θὰ ἥθελα νὰ ἀναφερθῶ στὸδ συνεργάτες μου ἀπὸ τὴν *Ἐλλάδα* (11 στὸ σύνολό τους) καὶ νὰ τορίσω ὅτι ἡ μετεκπαίδευση ἐλλήνων ἐπιστημόνων στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι μία οὐσιαστικὴ συμβολὴ ποὺ οἱ Ἑλληνες τῆς διασπορᾶς μποροῦν νὰ προσφέρουν στοὺς νέους ἐπιστήμονες τῆς πατρίδας μας. Κάθε προσπάθεια νὰ κάνουμε τοὺς δεσμοὺς αὐτοὺς πιὸ ισχυροὺς θὰ εἶναι πρός διφέλος δλων μας. Μὲ τὸ πνεῦμα αὐτὸ δργανώσαμε καὶ τὴν *Ἐλληνοκαραδικὴ Γατοικὴ Εταιρεία*, <sup>9</sup> «Ο *Ιπποκράτης*» τόσο στὴν *Ἐλλάδα* ὅσο καὶ στὸν *Kαναδᾶ*, καὶ τὸν περασμένο *Ιούλιο* εἶχαμε στὴν *Κρήτη* τὸ δεύτερό μας συνέδριο.

<sup>10</sup> Ας ἔλθω δῆμος στὸ πρώτο θέμα μου, δηλαδὴ τὸ ἔργο μου πάνω στὴν *Περιτοναικὴ Κάθαρση*, ἀφοῦ πρῶτα ζητήσω τὴν κατανόηση τῶν παρισταμένων γιατρῶν γιατὶ ἀποφάσισα νὰ προσαρμόσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ μὴ *ἰατρικὸ ἀκροατήριο*.

*Mia* ἀπὸ τὶς πολλές λειτονογίες τῶν νεφρῶν εἶναι ἡ ἀποβολὴ τοξικῶν οὐσιῶν. <sup>11</sup> Οταν οἱ νεφροὶ νοσοῦν, ἡ ἀποβολὴ τῶν οὐσιῶν αὐτῶν, ὅπως ἡ οὐρία, γίνεται πιὸ δύσκολη μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀθροιση τούτων στὸ αἷμα. <sup>12</sup> Αν καὶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα

μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ τὶς οὐδαιμικὲς αὐτὲς τοξίνες ἐπὶ μακρὸ χρονικὸ διάστημα, στὸ τέλος, δταν δηλαδὴ ἡ νεφρικὴ λειτουργία εἶναι λιγότερο ἀπὸ τὸ 5% τοῦ φυσιολογικοῦ, δ ἀσθενῆς παρουσιάζει σοβαρὲς ἐπιπλοκὲς καὶ τελικὰ ἐπέρχεται δ θάνατος, ἐκτὸς φυσικὰ ἐὰν ἐφαρμόσουμε τεχνικὲς μεθόδους, μὲ τὶς δύοτες ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὸ αἷμα τὶς ἀθροιζόμενες τοξικὲς οὐσίες. Στὴν ἀρχὴ τῆς ιατρικῆς σταδιοδρομίας μον (στὰ τέλη τοῦ '50 καὶ ἀρχὲς τοῦ '60), γνώσισα τὴν ἀγωνία πολλῶν οὐδαιμικῶν ἀρρώστων ποὺ πέθαναν γιατὶ τίποτα τέτοιο δὲν μποροῦσε νὰ γίνει. Σήμερα τὸ θαῦμα τοῦ τεχνητοῦ νεφροῦ, μὲ τὸ δύοτο ἔνας σχεδὸν νεκρὸς μπορεῖ νὰ παραμείνει στὴ ζωὴ γιὰ 15-20 χρόνια καὶ πλέον, ἀποτελεῖ δεδομένη πραγματικότητα.

Ο ιατρὸς W. Kolff ἤταν ὁ πρῶτος ὁ δύοτος κατασκεύασε τὸν πρῶτο ἀποτελεσματικὸ τεχνητὸ νεφρὸ στὴν Ὀλλανδία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Μὲ αὐτὸ τὸ μηχάνημα καὶ μὲ τὶς μετέπειτα τροποποιήσεις του, καθιερώθηκε ἡ θεραπεία τῆς αίμοκάθαρσης κατὰ τὴν δύοια τὸ αἷμα τοῦ ἀσθενοῦς καθαρίζεται ἀπὸ τὶς τοξικὲς οὐσίες ἀφοῦ περάσει ἀπὸ ἕνα φίλτρο. Ἡ θεραπεία διαρκεῖ 3-4 ὥρες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ παραγωγὴ τῶν τοξικῶν οὐσιῶν εἶναι συνεχής, τὸ ἐπίπεδό τους αὐξάνεται καὶ πάλι μετὰ τὸ τέλος τῆς θεραπείας καὶ ἔτσι ἡ θεραπεία πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνεται τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα. Τὰ μειονεκτήματα τῆς ζωοδότου αὐτῆς θεραπείας εἶναι ἡ ἀνάγκη ἀγορᾶς ἐνὸς ἀκριβοῦ μηχανήματος καὶ τοῦ φίλτρου ποὺ μαζὶ μὲ τὰ ἐργατικὰ καὶ ἄλλα ἔξοδα ἀνεβάζουν τὸ κόστος τῆς αίμοκάθαρσης στὰ 25-30.000 δολλάρια. Αμερικῆς κατὰ ἀσθενῆ τὸ χρόνο. Ἐπιπλέον ὁ ἀσθενῆς χρειάζεται νὰ πηγαίνει τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα στὴ μονάδα τεχνητοῦ νεφροῦ σὲ νοσοκομεῖο ἢ σὲ κλινική.

Μιὰ ἄλλη λύση γιὰ τὴ θεραπεία ἀσθενοῦς μὲ τελικὸ στάδιο τεχνητῆς ἀνεπάρκειας εἶναι ἡ Περιτοναϊκὴ Κάθαρση μὲ τὴν δύοια ἔχω ἀσχοληθεῖ τὰ τελευταῖα 27 χρόνια. Μὲ τὴν μέθοδο αὐτὴ, ἀντὶ γιὰ φίλτρο, χοησιμοποιοῦμε τὴν περιτοναϊκὴ μεμβράνη ποὺ δλοι ἔχουμε στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κοιλιᾶς μας.

Ἡ περιτοναϊκὴ κάθαρση ἐφαρμόσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1923 ἀπὸ τὸν γερμανὸ γιατρὸ Guriter. Ἡ χοήση τῆς δμως παρέμεινε περιορισμένη μέχρι τὸ 1976. Τότε οἱ J. Moncrief καὶ R. Popovich ἀπὸ τὸ Austin τοῦ Τέξας δοκίμασαν μιὰ νέα παραλλαγὴ ἡ δύοια βελτιώθηκε καὶ τελειοποιήθηκε στὴν ὑπὸ τὴν διεύθυνσή μον Μονάδα Περιτοναϊκῆς Κάθαρσης τοῦ Toronto Western Hospital. Ἡ νέα αὐτὴ μέθοδος, ποὺ ὀνομάζεται Συνεχὴς Φορητὴ Περιτοναϊκὴ Κάθαρση (ΣΦΠΚ), πραγματοποιεῖται χωρὶς ἀπολύτως καμιὰ συσκευὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἀσθενῆ στὸ σπίτι του ἢ στὸ χῶρο τῆς δουλειᾶς του.

Μέσω ἐνὸς μόνιμον καθετήρα ποὺ τοποθετοῦμε μὲ τοπικὴ ἀναισθησία χειρουργικὰ στὴν κοιλιά, δ ἀσθενῆς εἰσάγει 2 λίτρα νύγρον ἀπὸ μία πλαστικὴ σακκούλα στὴν

περιτοναϊκή κοιλότητα μὲ τὴ βοήθεια τῆς βαρύτητας καὶ τὸ ἀφίγνει ἐκεῖ γιὰ 6-8 ὥρες. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ ὁι τοξικὲς οὖστες περνοῦν μέσω τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων τῆς περιτοναϊκῆς μεμβράνης ἀπὸ τὸ αἷμα στὸ ὅγρὸ τῆς κάθαρσης. Τὸ διάλυμα αὐτὸ (μαζὶ μὲ τὶς οὐραμικὲς τοξίνες) ἀπομακρύνεται μὲ τὴ βοήθεια πάλι τῆς βαρύτητας, ἀπὸ τὴν περιτοναϊκή κοιλότητα καὶ ἀντικαθίσταται μὲ φρέσκο διάλυμα ἀπὸ ἕνα νέο σάκκο. Στὰ μεσοδιαστήματα τῶν 4-8 ὥρῶν καὶ ἐνῷ ἡ ἀπομάκρυνση τῶν οὐραμικῶν τοξινῶν, δηλαδὴ ἡ κάθαρση, γίνεται συνεχῶς, δ ἀσθενῆς εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπιδοθεῖ στὶς διάφορες καθημερινὲς ἀσχολίες καὶ τὶς κοινωνικές του δραστηριότητες. Τὰ πλεονεκτήματα τῆς μεθόδου αὐτῆς εἶναι ὅτι δὲν χρειάζεται μηχανήματα, δὲν χρειάζεται εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκομεῖο, δ ἀσθενῆς βλέπει τὸν γιατρὸ κάθε 4-8 ἑβδομάδες καὶ τὸ σπουδαιότερο εἶναι ὅτι εἶναι φθηνότερη ἀπὸ τὴν αίμοκάθαρση κατὰ 10.000 δολλάρια.  
Αμερικῆς κατὰ ἀσθενῆ τὸν χρόνο.

Δύο ὄμαδες ἀρρώστων ποὺ ἔχουν βοηθηθεῖ ἵδιαίτερα ἀπὸ τὴ Συνεχῆ Φορητὴ Περιτοναϊκή Κάθαρση εἶναι τὰ παιδιά καὶ ὁι διαβητικοί. Στὰ παιδιά, στὰ δύοια ἡ ἐφαρμογὴ αίμοκάθαρσης εἶναι συχνὰ τεχνικὰ δύσκολη, ἡ ΣΦΠΚ εἶναι ἡ λύση. Ἐπὶ πλέον, δὲν χρειάζεται οἱ οἰκογένειές τους νὰ μετακομίσουν στὶς μεγάλες πόλεις δύον ὑπάρχοντα παιδιατρικὰ νεφρολογικὰ κέντρα γιὰ τεχνητὸ νεφρό, ἀλλὰ παραμένουν δῆλοι τους στὰ σπίτια τους. Ἔνα ἐπὶ πλέον πλεονέκτημα εἶναι ὅτι ἡ ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν παιδιῶν εἶναι λίγο καλύτερη στὴ ΣΦΠΚ ἀπ’ ὅτι στὴν αίμοκάθαρση. Στοὺς διαβητικοὺς ἐπίσης φαίνεται ὅτι ἡ ΣΦΠΚ ὑπερτερεῖ κατὰ τὸ ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῶν ἐπιπλοκῶν τοῦ διαβήτου εἶναι βραδύτερη ἀπὸ δόσο στὴν αίμοκάθαρση. Αὐτὸ ἵσως νὰ διφεύλεται στὸ ὅτι ἡ ἐνδοπεριτοναϊκὴ χορήγηση τῆς ἴνσουλίνης μαζὶ μὲ τὸ ὅγρὸ κάθαρσης, μιμεῖται τὴν ἔκκριση ἴνσουλίνης τῶν φυσιολογικῶν ἀτόμων καθιστώντας ἔτσι τὴ δράση τῆς ἴνσουλίνης πιὸ ἀποτελεσματικὴ καὶ ἐπομένως τὸν ἐλεγχο τοῦ σακχάρου πιὸ ἰκανοποιητικό.

Μὲ τὴ μέθοδο αὐτή, ἡ πρώτη ἀρρωστή μον θεραπεύτηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1977. Ἐκτοτε ὑπῆρξε μιὰ συνεχῆς ἐξάπλωση τῆς μεθόδου ἀνὰ τὸν κόσμο. Στὶς ἀρχές τοῦ 1993 πάνω ἀπὸ 80.000 ἀρρωστοὶ διατηροῦνται στὴ ζωὴ ἐφαρμόζοντας τὴ μέθοδο τῆς ΣΦΠΚ.

Τὸ ποσοστὸ τῶν νεφροπαθῶν ποὺ θεραπεύονται μὲ τὴ μέθοδο αὐτὴ σὲ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου καὶ κυμαίνεται ἀπὸ 6% στὴν Ἰαπωνία μέχρι πάνω ἀπὸ 90% στὸ Μεξικό. Στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὶς στατιστικὲς τοῦ κ. Ντόμπρου, 12% τῶν νεφροπαθῶν διατηροῦνται στὴ ζωὴ μὲ τὴ μέθοδο τῆς ΣΦΠΚ.

Τὸ πρῶτο μον περιοδικὸ τὸ «*Peritoneal Dialysis International*», τὸ ἀρχισα τὸ 1980 μὲ τὸ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ συμμερισθῶ τὶς γνώσεις μον στὸ πεδίο τῆς περιτοναϊκῆς μὲ δῆλους δόσους ἔχοντα τὰ ἴδια ἐνδιαφέροντα. Σήμερα εἶναι τὸ ἐπίσημο δργανο τῆς

*Διεθνοῦς Ἐταιρείας Περιτοναϊκῆς Κάθαρσης καὶ διαγέμεται σὲ 4.500 ἀντίτυπα 4 φορὲς τὸν χρόνο.*

Ο Τεχνητὸς Νεφρὸς καὶ ἡ Περιτοναϊκὴ Κάθαρση ἀποτελοῦν ἐπιτεύξεις τῆς Νεφρολογίας ποὺ συγκαταλέγονται στὰ θαύματα τῆς Ἰατρικῆς Τεχνολογίας. Ὁμως σχεδὸν σὲ κάθε κλάδο τῆς Ἰατρικῆς μποροῦμε νὰ ἀπαριθμήσουμε τέτοια θαύματα ποὺ μόλις ποὺν ἀπὸ 10 ἢ 20 χρόνια οὕτε καὶ νὰ φανταστοῦμε δὲν ἥταν δυνατόν. Μὲ δῆλα αὐτὰ τὰ θαύματα, μποροῦμε πολὺ καλὰ νὰ ἐπαναλάβονμε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ : «Σήμερα, οἱ τυφλοὶ μποροῦν νὰ δοῦν, οἱ παράλυτοι νὰ περπατήσουν, οἱ κονφοὶ νὰ ἀκούσουν καὶ οἱ νεκροὶ νὰ ἀναστηθοῦν καὶ νὰ ἐπιβιώσουν γιὰ πολλὰ χρόνια».

Παρὰ τὸ γεγονός, δῆμως, ὅτι ἡ θεῖκὴ αὐτὴ δύναμη μᾶς δίνει τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἴκανότητα νὰ ἀνακονφίζουμε καὶ νὰ θεραπεύονμε πολλὲς ἀρρώστιες, ἐντούτοις δὲν διανύονμε εὐχάριστη ἐποχή. «Οπως λέει δὲ Ντίκενς, «εἶναι ἡ καλύτερη ἀλλὰ καὶ ἡ χειρότερη ἐποχή». Παρὰ τὴν συνεχιζόμενη βελτίωση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς λόγῳ τῆς τεχνολογικῆς προόδου, παρατηρεῖται μία λυπηρὴ καὶ προϊοῦσα διάβρωση τῆς παραδοσιακῆς εἰκόνας τοῦ γιατροῦ καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του. Ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ὅτι οἱ γιατροὶ σήμερα, ἀντὶ νὰ θεωροῦνται ἀνθρώπινοι παραστάτες τοῦ πόνου, πιστεύεται ὅτι εἶναι ἀπαθεῖς τεχνοκοράτες καὶ ἀδιάφοροι ἐκτελεστές ψυχρῶν ἐπιστημονικῶν πράξεων.

Τὸ φαινόμενο εἶναι παγκόσμιο. Σὲ πρόσφατο κύριο ἄρθρο τοῦ *British Medical Journal* σχετικὰ μὲ τὴν μεταβαλλόμενη εἰκόνα τοῦ γιατροῦ, δ συγγραφέας γράφει, «μερικοὶ ἀνθρώποι ἔφτασαν νὰ πιστεύουν ὅτι πολλοὶ γιατροὶ στὶς πόλεις ἀφήνονται τὰ ἰατρεῖα τους, κλειδώνονταν τὶς πόρτες τους, βάζουν μιὰ μηχανὴ νὰ ἀπαντοῦν στὴν θέση τους καὶ ἔξαφανίζονται. Οἱ ἀρρώστοι καὶ οἱ συγγενεῖς τους ἐνοχλοῦνται καί, καμιὰ φορά, θυμώνονται γιατὶ οἱ γιατροὶ δύχωνται πίσω ἀπὸ τεχνικὰ ἢ ἰδρυματικὰ φράγματα καὶ δὲν φροντίζουν πιὰ τὸν ἀρρώστον τους ἀλλὰ τὸν σάν ἀπλὲς ἢ ἐνδιαφέροντες περιπτώσεις». Κατὰ τὴν πρόσφατη ἀπεργία τῶν γιατρῶν στὸ Ὀρτάριο τοῦ Καναδᾶ, διόποι ζῶ, ἀκονγα τὸν ἀνθρώπους νὰ περιγράφονται τὸν γιατροὺς σὰν ἀδιάφορους ἀρραγες κρημάτων. Στὶς ΗΠΑ, ἡ δργὴ τῶν ἀρρώστων κατὰ τοῦ ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος ἐκφράζεται μὲ τὴν αδενόμενη συχνότητα μηνύσεων γιὰ Ἱατρικὲς παραλείψεις. Ο φόβος τῆς μηνύσεως ἀπὸ τὴν ἀλληλη πλευρά, κάνει τὸν γιατρὸν νὰ βλέπει στὸ πρόσωπο τοῦ ἀρρώστου κάποιον πιθανὸ ἐχθρὸ ποὺ θέλει νὰ τὸν βλάψει ἐπαγγελματικὰ καὶ οἰκονομικὰ καὶ αὐτόματα ἐξασκεῖ μιὰ ἀμυντικὴ Ἱατρικὴ ἢ ὅποια εἶναι καὶ πολὺ ἀκριβή.

Εἶναι φανερὸ δῆτι συμβαίνει κάτι σὰν μιὰ παράξενη παρενέργεια τῶν προόδων

τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀντιμετωπίζουμε μία σύγχρονη μεταξὺ αὐτῆς τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς κοινωνίας σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐπίπεδα.

‘Ο κόσμος ζητάει σήμερα περισσότερη προσωπικὴ φροντίδα καὶ γιὰ τὴν ἔλλειψή της κατηγορεῖ τοὺς γιατροὺς καὶ τὴν τεχνολογία, παρὰ τὸ γεγονός ὅτι παραδέχεται τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τῶν δύο. Εἶναι παράξενο τὸ ὅτι ὑπάρχει μία ἴδιαίτερα ἀντιτεχνολογικὴ στάση καὶ δράση σὲ συνδυασμὸ μὲ μία αὖξονσα δυσπιστία πρὸς τοὺς γιατροὺς καὶ τὴν ἰατρική, ἐνῷ παράλληλα ἀναπτύσσεται ὑπερβολικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ νέα προϊόντα καὶ μεθόδους.

‘Η πρόοδος τῆς τεχνολογίας ἔκανε τὸν γιατρὸ νὰ αἰσθάνεται κυρίαρχος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τῶν ἀσθενῶν του. ‘Ομως ὁ κόσμος, θέλει νὰ τιώθει ἀνεξάρτητος. Μὲ διάφορους τρόπους ἐπιζητεῖ νὰ ἔχει μεγαλύτερη πρόσβαση στὸν κόσμο τοῦ γιατροῦ ἐνῷ ταυτόχρονα δὲν μπορεῖ νὰ συμβιβαστεῖ μὲ τὴν σκέψη ὅτι ὁ γιατρὸς λειτονοργεῖ σὰν ἔρας ἀπλὸς ἐπιχειρηματίας ἀνάμεσα στοὺς τόσους ἄλλους τῆς ἔντονα ἐμπορευματοποιημένης σύγχρονης ζωῆς.

Σὲ μία προσπάθεια προσαρμογῆς στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ σὲ ἔναν κόσμο ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ βαθειὰ διάβρωση τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν, ἡ ἰατρικὴ ὑφίσταται σημαντικότατες μεταβολές. Παρὰ τὸ γεγονός ὅτι οἱ μεταβολὲς αὐτὲς εἶναι ἀναπόφευκτες, πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε ὥστε νὰ μὴ γίνεται ἡ ἰατρικὴ περισσότερο γραφειοκρατικὴ ἢ περισσότερο πολιτικὰ ἐξαρτώμενη, μία ἰατρικὴ ὅπου ἡ λεπτὴ σχέση γιατροῦ-ἀρρώστου θὰ καταλήξει σὲ μία ἀπρόσωπη σύμβαση μεταξὺ προμηθευτῆς καὶ πελάτη, παραγωγοῦ καὶ καταναλωτῆς. ‘Ενα λυπηρὸ δεῖγμα αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι ὅτι ἡ λέξη «ἀσθενῆς» ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν λέξη «πελάτης» στὸ λειλόγιο πολλᾶν.

Παντοῦ, ὅπου γνωίσω τὸ βλέμμα μου τόσο μεταξὺ τῶν συναδέλφων μου ὅσο καὶ μεταξὺ τῶν φίλων μου, βλέπω μία εἰκόνα ἀπογοήτευσης, ἀποκαρδίωσης καὶ φόβου ὅτι τὰ πράγματα δὲν μποροῦν ν' ἀλλάξουν. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς δικῆς μου ἀπογοήτευσης ἦλθε ὅταν, ὅντας ἀρρωστος ὁ ἴδιος μὲ χρόνια ἀσθένεια, ζήτησα ἀπὸ ἔναν συνάδελφο νὰ μὲ δεῖ γιὰ δεύτερη γινώμη καὶ μοῦ εἴπε ὅτι τὸ νωρίτερο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μὲ δεῖ ἦταν σὲ 9 μῆνες. Μέσα στὸν θυμὸ καὶ τὴν ἀπογοήτευσή μου ἀρχισα νὰ σκέφτομαι ὅτι πρέπει νὰ βρῶ ἔναν τρόπο νὰ βελτιώσω αὐτὴ τὴν κατάσταση. ‘Ετσι σκέφτηκα νὰ δημιουργήσω ἔνα forum στὸ ὅποιο θὰ μποροῦσα νὰ φέρω κοντὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὶς ἴδιες ἀγωνίες μὲ μέρα καὶ τονλάχιστον, ἀν μή τι ἄλλο, νὰ προσπαθήσουμε νὰ μάθομε καὶ νὰ βελτιώθοῦμε ὁ ἔνας ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τοῦ ἄλλου. Στὸ forum αὐτὸν θὰ μπορούσαμε ἐπίσης νὰ συζητήσουμε καὶ ἵσως νὰ βροῦμε λύσεις γιὰ τὰ δύσκολα διλήμματα ποὺ μᾶς ἐπισώρευνσε ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος καὶ καλούμαστε καθημερινὰ νὰ ἀπαντήσουμε σὲ καντὰ θέματα, ὅπως τὸ θέμα τῆς διακοπῆς θεραπείας,

ὅταν αὐτὴ καταλήγει νὰ παρατείνει τὸν θάρατο ἀντὶ τὴν ζωὴν ἢ καὶ ἀκόμα τὸ θέμα τῆς εὐθανασίας ὅταν ἡ παράταση τῆς ζωῆς εἶναι ἔνα πραγματικὸ μαρτύριο. Βλέπετε ὅτι, ἐνῶ ἡ φύση ἔρει πάντα τὸ ποῦ καὶ πότε νὰ σταματήσει, δὲν ἴσχει τὸ ἵδιο καὶ μὲ τὴν τεχνολογία ἢ καλύτερα μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑποτάσσεται στὴν τεχνολογία καὶ τὴν ὑποειδίκευση.

Μὲ αὐτὴν τὴν ἀκοάτητη ἐπιθυμία μου καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ συνεργάτη μου ἱατροῦ John Godden ἀρχίσαμε τὸ δεύτερο περιοδικὸ «Humane Medicine» (H.M.).

Θὰ ἥθελα νὰ σᾶς διαβάσω ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πρώτη σελίδα τοῦ πρώτου τόμου, ὃπον περιγράφομε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὄποιους ἀποφασίσαμε νὰ προβοῦμε στὴν ἔκδοση αὐτῆς. Ἐκεῖ γράφαμε: «Ἐκδίδομε τὸ περιοδικὸ αὐτὸ μὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς μέσον ἐπικοινωνίας μεταξὺ ὅλων ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ συμμερισθοῦν τὶς γνώσεις καὶ τὶς ἀπόψεις τους γιὰ τὴν ἀρτιότερη θεραπεία ὀλοκλήρου τοῦ ἀτόμου ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ σῶμα, πνεῦμα καὶ ψυχή. Τὸ περιοδικὸ H.M. ἀπενθύνεται κυρίως σὲ γιατροὺς ποὺ ἀσχολοῦνται στὴν κλινικὴ ἐξάσκηση. Ὁμως γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία (healing) χρειάζεται συνεργασία μὲ ἄτομα διαφόρων ἐπαγγελμάτων ὅπως νοσηλεύτριες, ιερεῖς, διοικητικοὺς καὶ ἄλλους, μὲ λίγα λόγια, μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ μποροῦν νὰ συμβάλουν μὲ τὴν γνώση καὶ τὴν ἐμπειρία τους σὲ κάτι. Ἐπειδὴ μάλιστα πιστεύομε ὅτι ὁ ἵδιος ὁ ἀρρωστος συμβάλλει σηματικὰ στὴ θεραπεία του, ζητοῦμε καὶ τὴν συμβολὴ τῶν ἀρρώστων στὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ».

«Τὸ περιοδικὸ H.M. (γράφαμε πιὸ κάτω), γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία μερικῶν γιατρῶν νὰ βελτιωθοῦν οἱ ἵδιοι καὶ νὰ συμμερισθοῦν τὶς ἐμπειρίες τους στὴν φροντίδα τῶν ἀσθενῶν καὶ τὶς γνώσεις τους πάνω στὴν ἱατρικὴ τέχνη μὲ τοὺς νεώτερους συναδέλφους τους. Σὲ εἰδικὰ θέματα ζητοῦμε τὴν βοήθεια ἄλλων συναδέλφων ὅπως θεολόγων, φιλοσόφων, ψυχολόγων καὶ εἰδικῶν πάνω σὲ θέματα ἡθικῆς τάξεως. Μέσα σὲ μία σύγχρονη τεχνολογικὴ κοινωνία, ἔνα μεγάλο καθῆκον τῆς ἱατρικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι νὰ ἐμφυσήσει στοὺς νέους γιατροὺς τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις καὶ τὴν ὁρθὴ στάση ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀνθρωπινὴ φροντίδα τοῦ συνανθρώπου μας. Ὁλοι μας ζητοῦμε τέτοια φροντίδα ὅταν ἐμεῖς ἢ οἱ δικοί μας ἀρρωστήσουμε.

Πιστεύομε στὴ δύναμη τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος καὶ στὴ δύναμη τοῦ αἰωνίου πνεύματος τοῦ ὄποιον μία ἐκδήλωση εἶναι τὸ ἀνθρωπινὸ πνεῦμα. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνθρώπινη φροντίδα εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ αἰωνίου πνεύματος ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ δνοματικό σ' αὐτὸ ὁ κάθε ἀνθρωπος.

«Τὸ περιοδικὸ H.M., γράφαμε, θὰ σεβασθεῖ τὴν θρησκεία καὶ τὴν μοναδικότητα κάθε ἀνθρώπου καὶ οἱ ἐκδότες δὲν θὰ χρησιμοποιήσουν τὶς σελίδες του γιὰ νὰ ἐπι-

βάλονν τὸ δικό τους δόγμα στοὺς ἄλλους. Νομίζω ὅτι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχὴ πρέπει νὰ μάθουμε νὰ σεβόμαστε ὁ ἔνας τὶς πεποιθήσεις τοῦ ἄλλου.

Τὸ H.M. θὰ εἶναι ἔνα διεθνὲς περιοδικὸ γιατὶ πιστεύομε ὅτι ἡ ἀνθρωπιὰ στὴν ἴατρικὴ πράξη εἶναι μία ἀνάγκη διεθνῆς. Παραδόξως δέ, χρειάζεται περισσότερο σὲ χῶρες ὅπου ἡ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη εἶναι μεγαλύτερη. Τὸ H.M. εἶναι ἔνα *forum* γιὰ ἀνταλλαγὴ ἵδεαν μεταξὺ ἀτόμων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὑγεία καὶ θέλονν νὰ βελτιώσουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὸ εἶδος τῆς φροντίδας ποὺ προσφέρουν.

Πιστεύομε ὅτι ὁ συνεχῆς ἀνοικτὸς διάλογος μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ θὰ δημιουργήσει ἔνα σῶμα ἀπὸ ἐνδιαφερόμενονς καὶ καλὰ πληροφορημένονς πολίτες οἱ δποῖοι θὰ βοηθήσουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ συστήματος ὑγείας. Πιστεύομε ὅτι ἔνα σύστημα ὑγείας μὲ ποιότητα εἶναι δουλειὰ κάθε πολίτη καὶ ὅτι κάθε μέρα ὁ καθένας μπορεῖ νὰ κάνει κάτι γιὰ τὴ βελτίωσή του. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο βλέπουμε τὸν κάθε πολίτη ὡς μέτοχο τῆς προσπάθειάς μας αὐτῆς ποὺ λέγεται H.M.».

Αὐτά, κνούσες καὶ κύριοι, γράφτηκαν τὸ 1985. <sup>2</sup> Οκτὼ χρόνια ἀργότερα, τὸ γεγονός ὅτι τὸ περιοδικὸ ἐκδίδεται 4 φορὲς τὸ χρόνο σὲ πάρω ἀπὸ 50.000 ἀντίτυπα καὶ λαμβάνει ἀριθμὸ γιὰ δημοσίευση ἀπὸ δύο τὸν κόσμο σημαίνει ὅτι ἔχουμε πετύχει κατὰ κάποιο τρόπο στὸ σκοπὸ ποὺ βάλαμε ὅταν ξεκινήσαμε.

Ἐνχαριστῶ τὸν κ. Μερίκα καὶ τὸν κ. Μαρκέτο καθὼς καὶ ἄλλους ἔλληνες ποὺ κατὰ καιροὺς ἔγραψαν σπουδαῖα ἀριθμὰ γιὰ τὸ περιοδικό.

Ταντόχρονα μὲ τὴν ἀπασχόλησή μον στὸ δεύτερο περιοδικό, τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια ἀρχισα νὰ παρατηρῶ μία ἔντονη ἀλλαγὴ στὴν ἐξάσκηση τῆς τέχνης μον. Συγκεκριμένα, παρατήρησα τὴ σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἀσθενῶν τῆς τρίτης ἡλικίας ποὺ παρουσιάζονται μὲ τελικὸ στάδιο νεφροκής ἀνεπάρκειας καὶ ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἐξωνεφροκής κάθαρσης.

Παγκοσμίως, ἡ ὁμάδα τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, εἶναι ἡ ταχύτερα αὐξανόμενη ὁμάδα. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ στατιστικὲς τόσο ἀπὸ τὸν Καναδᾶ καὶ ἀπὸ τὴν <sup>3</sup> Αμερική, δσο καὶ ἀπὸ τὴν Αὐστραλία καὶ Ενδοπ. <sup>4</sup> Ως ἀποτέλεσμα τῆς αὔξησης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡλικιωμένων ἀσθενῶν, οἱ νεφρολογικὲς κλινικὲς ἀντιμετωπίζουν μὲ αὐξανόμενη συχνότητα προβλήματα εἰδικὰ καὶ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, παρὰ τὸ ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς δὲν εἴχαμε εἰδικὴ ἐκπαίδευση στὴν ἀναγνώριση καὶ ἀντιμετώπιση τῶν περίπλοκων αὐτῶν καταστάσεων.

<sup>5</sup> Ο ρόλος τοῦ νεφρολόγου καὶ τῶν συνεργατῶν τον δὲν εἶναι μόνο νὰ προσφέρουν τὴν κάθαρση καὶ νὰ παρατείνουν τὴ ζωὴ ἀλλὰ παράλληλα νὰ προσφέρουν καὶ ποιοτικὴ βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν νεφροπαθῶν. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν ἀρκεῖ νὰ προσθέτουμε χρόνια στὴ ζωὴ ἐνὸς ἀρρώστου ἀλλὰ χρειάζεται καὶ νὰ προσθέτουμε ζωὴ στὰ χρόνια τῶν ἡλικιωμένων κνοίως νεφροπαθῶν. <sup>6</sup> Ετσι θεώρησα ὅτι ἥταν ἀπαραίτητο νὰ συμβάλω

στή συγκέντρωση δλων τῶν σχετικῶν γνώσεων πάγω στὸ θέμα καὶ φυσικὰ νὰ προωθήσω τὴν περαιτέρω ἔρευνα. Μὲ τὴν ἐπιθυμία αὐτὴ σὰν βάση ἔκεινησα τὸ τρίτο μου περιοδικό, τὸ «*Geriatric Nephrology and Urology*», μαζὶ μὲ δύο βιβλία ποὺ ἀποτελοῦν τὰ πρακτικὰ δύο διεθνῶν συνεδρίων ἐπὶ τοῦ θέματος.

Τὰ προβλήματα τῶν ήλικιωμένων ἀσθενῶν γενικὰ καὶ τῶν ήλικιωμένων νεφροπαθῶν ἰδιαίτερα, μποροῦν νὰ χωρισθοῦν σὲ τρεῖς κατηγορίες: 1) ἴατρικά, 2) ψυχολγικὰ καὶ 3) ἡθικά.

Τὰ ἴατρικὰ προβλήματα χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι οἱ ήλικιωμένοι ἔχονταν συχνὰ πολλὲς νόσους μαζὶ καὶ εἶναι πολὺ εὐάλωτοι στὴν ἐπίδραση τῶν φαρμάκων ποὺ πολλὲς φορὲς κάνονται κακὸ ἀντί καλό. Πολὺ συχνά, ἡ πιὸ σπουδαία συμβολὴ τοῦ γεροντολόγου εἶναι νὰ σταματήσει τὰ φάρμακα ποὺ δώσανε ἀπερίσκεπτα ἄλλοι γιατροί.

\* Απὸ τὰ ψυχολογικά, τὸ κνοιότερο πρόβλημα εἶναι ἡ μοναξιὰ καὶ συχνὰ ἡ μελαγχολία. Εἰδικὰ στὶς δυτικὲς κοινωνίες, ὅπου οἱ δεσμοὶ μεταξὺ νέων καὶ ήλικιωμένων εἶναι χαλαροί, ὅταν συμβαίνει μία σοβαρὴ ἀρρώστια, ὅπως ἡ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια τελικοῦ σταδίου, οἱ δεσμοὶ αὐτοὶ διαλύονται σχεδὸν τελείως.

Τέλος, τὰ ἡθικὰ προβλήματα προκύπτουν ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ἡ τεχνολογικὴ πρόδος ἔφερε τὴν κοινωνία καὶ ἰδιαίτερα τὸ ἐπάγγελμά μας ἀντιμέτωπονς μὲ ἔνα σωρὸ διγωνιώδη ἔρωτήματα. Θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦμε στὸ πρόγραμμα ἔξωνεφροικῆς κάθαρσης δλα τὰ ἀτομα ἀνεξαρτήτως ήλικίας; Σὲ ἔνα σύστημα περιορισμένων οἰκονομικῶν πόρων μποροῦμε νὰ τοὺς δεχθοῦμε δλους; Καὶ τί θὰ πρέπει νὰ κάνουμε μὲ τὸν ήλικιωμένο ποὺ ἔχει ἀνοια; "Η μὲ τὸν ήλικιωμένο δ ὅποιος ὄντας στὸν τεχνητὸ νεφρό, ἀνέπτυξε σοβαρὲς ἐπιπλοκὲς ποὺ κάνονται τὴ ζωή του ἀνυπόφορη;

Τὰ δύσκολα αὐτὰ προβλήματα μποροῦν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μόνο δταν ὑπάρχει ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φορέων ὑγειονομικῆς περίθαλψης (ὑπονοργεῖο/κυβέρνηση, νοσοκομεῖο/κρεββάτι, ἀσθενῆς/ἴατρος). Ὡς ίατροὶ δμως πρέπει πάντοτε νὰ θυμόμαστε ὅτι βασικὴ ὑποχρέωσή μας εἶναι νὰ ὑποστηρίζονται τὰ δικαιώματα τοῦ ἀσθενοῦς, καὶ ἡ στάση μας πρὸς αὐτὸν θὰ πρέπει νὰ διέπεται ἀπὸ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ στὴν ἀξιοπρέπεια καὶ αὐτονομία του. Πιστεύω ὅτι τὸ περιοδικό, τὰ συνέδρια καὶ τὰ βιβλία πάνω στὸ θέμα τῆς γηραιαρχικῆς νεφρολογίας θὰ βοηθήσουν στὴ σωστὴ ἀντιμετώπιση τῶν ήλικιωμένων ἀσθενῶν μὲ νεφρικὴ νόσο.

Θὰ ἥθελα νὰ τελειώσω τὴν ὁμιλία μου μιλώντας γιὰ δύο θέματα τὰ ὅποια, ἀν καὶ δὲν εἶναι ἐπιστημονικά, εἶναι πολὺ μέσα στὴν καρδιά μου. Τὸ πρῶτο θέμα εἶναι οἱ ἔλληνες τῆς διασπορᾶς, οἱ κοινωνικές τους ἀνάγκες ὡς ἀτομα καὶ ὡς δμάδες καθὼς καὶ οἱ σχέσεις/δεσμοί τους μὲ τὴ μητέρα Ἑλλάδα. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ θέμα τῆς ἔθελοντικῆς προσφορᾶς καὶ ἡ σημασία του γιὰ τὸ ἀτομο.

Τὸ Ἑλληνικὸ Γηροκομεῖο, ποὺ κατὰ κάποιο τρόπο καλύπτει καὶ τὰ δύο αὐτὰ θέματα, εἶναι τὸ πιὸ φιλόδοξο ἐπίτευγμα τῆς ἡλληνικῆς παροικίας τοῦ Τορόντο (ἡ συνοικική του ἀξία σήμερα ἀνέρχεται στὰ 25 ἑκατομμύρια δοllάρια περίπου). Σὲ μία πρώτη φάση ἀνεγέρθη ἔνα κτίριο 150 διαμερισμάτων τὸ δόποιο ἐξυπηρετεῖ 200 περίπου ἡλικιωμένα ἀτομα καὶ ἔνα ενδρύχωρο κέντρο μὲ ἑστιατόριο τὸ δόποιο χρησιμοποιεῖται τόσο ἀπὸ τοὺς ἐνόικους, ὅσο καὶ ἀπὸ διάφορος συλλόγους τῆς παροικίας μας. Κάθε 25η Μαρτίου, τὸ Ἑλληνικὸ προξενεῖο γιορτάζει τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο στὸ κέντρο μας, μαζὶ μὲ ἑκατοντάδες ξένους προσκεκλημένους. Ἡ δεύτερη φάση τῶν κατασκευῶν ὀλοκληρώνεται τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1994 καὶ θὰ περιλαμβάνει δύο δρόφους γιὰ ἀληθινὸ Γηροκομεῖο χρονίας περίθαλψης 82 ἡλικιωμένων ἀσθενῶν καὶ τρεῖς δρόφους ἐπιπλέον μὲ 75 διαμερίσματα. Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ὄνταριο μᾶς δάνεισε μὲ χαμηλὸ ἐπιτόμιο 8 ἑκατομμύρια δοllάρια γιὰ τὸ κτίσμα τῶν 75 διαμερισμάτων, ἐνῶ ἐμεῖς, ὡς παροικία, θὰ πρέπει νὰ πληρώσουμε τὰ 4,3 ἑκατομμύρια δοllάρια ποὺ χρειάζονται γιὰ τὸ κτίσμα τῆς πτέρυγας χρονίας περίθαλψης. Ἡ κυβέρνηση θὰ χορηγήσει ἐπιπλέον τὰ χρήματα γιὰ τὴ λειτουργία τῆς πτέρυγας αὐτῆς. Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν μελῶν τῆς παροικίας μας ἥταν τόσο ἔντονος ὥστε γιὰ τὴν ὥρα ἔχονμε συγκεντρώσει τὰ τρία ἑκατομμύρια καὶ εἴμαι βέβαιος ὅτι δὲν θὰ δυσκολευτοῦμε νὰ μαζέψουμε καὶ τὰ ὑπόλοιπα.

Θὰ πρέπει νὰ παραδεχθῶ ὅτι μερικὲς φορεῖς χρειάζεται νὰ ἐπινοήσει κανεὶς διάφορα τεχνάσματα ὥστε νὰ πείσει τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους νὰ ξαναδώσουν χρήματα.

“Οταν σκέφτομαι τὸν ἐνθουσιασμὸ τῶν συμπατριωτῶν μου στὴν ὑποστήριξη τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἀντοῦ ἰδρυμάτος καὶ εἰδικὰ τὴ γενναιοδωρία ἀντῶν ποὺ δὲν ἔχουν τόσο μεγάλη οἰκονομικὴ ἄνεση, ἀναρωτιέμαι τί εἶναι ἀντὸ ποὺ μᾶς κάνει νὰ εἴμαστε τόσο ἐνωμένοι καὶ πρόθυμοι νὰ δώσουμε ὅχι μόνο ἀπὸ τὸ περίσσευμά μας ἀλλὰ πολλὲς φορεῖς καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημα μας. Νομίζω πάντως ὅτι ἀντὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν μεταναστῶν καὶ εἰδικὰ ἐκείνων τῆς πρώτης γενιᾶς ὅπως εἴμαστε οἱ περισσότεροι στὸ Τορόντο.

Ζοῦμε σὲ μιὰ ἀριστημένη καὶ πνευματικὰ ἔξαντλημένη κοινωνία, ἥ δποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔνα αἴσθημα ἐσωτερικοῦ κενοῦ χωρὶς ἀξίες καὶ τῆς δροίας οἱ καταναλωτικὲς ἀνάγκες προσδιορίζονται ἐκ τῶν ἄνω. Ἰσχυρές πολυεθνικὲς ἐταιρεῖες καὶ ὁργανώσεις καθορίζουν ἔνα μεγάλο μέρος τοῦ ὄλικοῦ καὶ κοινωνικοῦ μας περιβάλλοντος ἐνῶ εἶναι πολὺ λίγο ἀντὸ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει τὸ ἀτομο γιὰ νὰ τὸ ἀλλάξει. Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς τεχνολογίας στὴ ζωή μας ἔχει μία καταπληκτικὴ ἐπιρροὴ στὴ διαμόρφωση τῆς σκέψης μας καὶ τῆς συμπεριφορᾶς μας. Μὲ τὴν εἰσβολὴ τῶν ὑπολογιστῶν σὲ δλες τὶς φάσεις τῆς ζωῆς μας ἔχονμε χάσει σχεδὸν τελείως τὴν ἴδιωτική μας ζωή. Ζοῦμε σὲ μιὰ ὑλιστικὴ ἐποχὴ ὅπου τὰ ἐμπορικὰ κέντρα ἔχουν ἀντικαταστήσει τὰ

πνευματικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ κέντρα μας. Τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ κέρδους ἔχει διαβρώσει κάθε πλευρὰ τῆς ζωῆς μας, ἀντικαθιστώντας τὶς διανθρώπινες σχέσεις μὲ μία μαζικὴ κουλούρα στὴν ὁποίᾳ ὁ ἀνθρωπός εἶναι τὸ μέσο καὶ ὅχι ὁ σκοπός. Τὸ περιβάλλον αὐτὸν ἔχει διαλύσει τὸν κοινωνικὸν δεσμὸν καὶ οἱ πολίτες ἔχουν ἀπομονωθεῖν ψυχολογικὰ χωρὶς κανένα αἰσθημα ὑποχρέωσης καὶ συνοχῆς μὲ τὸ σύνολο. Οἱ παραδοσιακοὶ τρόποι ζωῆς ἔχουν χαθεῖ καὶ μαζὶ τους ἔχουν χαθεῖ καὶ οἱ συνδετικοὶ κρίκοι μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς φυλῆς. Οἱ ἥλικιωμένοι, οἱ ὅποιοι στὸ παρελθὸν ἦταν σεβαστὰ πρόσωπα, φορεῖς τῆς παράδοσης καὶ σύμβολοι τῶν νέων τῆς φυλῆς ἢ τῆς παροικίας, τώρα παραμερίζονται σὰν ἄχρηστοι καὶ δὲν ἔχουν νὰ παίξουν ρόλο στὴ ζωή μας. Ἐπὶ πλέον οἱ πνευματικὲς ἀξίες οἱ ὅποιες ἦταν πολὺ σηματικὲς γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας καὶ οἱ ὅποιες θὰ μποροῦσαν νὰ χοησιμοποιηθοῦν ὡς ἀνακούφιση καὶ καταφύγιο, ἔχουν ἀποδιωχθεῖ ἀπὸ τὴν καθημερινὴν πραγματικότητα καὶ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ στεῖρο ὄντιστικὸ πνεῦμα.

‘Ο μετανάστης περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο πολίτη νιώθει τὴν ἀπομόνωση αὐτὴν γιατὶ στερεῖται τὸ δίκτυο φίλων, συγγενῶν καὶ συμμαθητῶν οἱ ὅποιοι θὰ τὸν ὑποστήριξαν καὶ στοὺς ὅποίους θὰ μποροῦσε νὰ στραφεῖ γιὰ βοήθεια. Περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ὁ μετανάστης νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ ἀνήκει σὲ μία διμάδα μέσα στὴν ὅποια θὰ μποροῦσε νὰ κάνει δεσμὸν καὶ ἔτσι νὰ ξανανιώσει πάλι τὴν αὐτονομία του καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή του ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς μαζικῆς κουλούρας στὸ καινούργιο του περιβάλλον. Νομίζω ὅτι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ κυριότερος λόγος γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς δημιουργίας 200 καὶ πλέον συλλόγων στὴν παροικία μας, καὶ ὅχι ἡ ἐπιφανειακὴ ἐξήγηση ὅτι θέλοντες δῆλοι νὰ γίνονται πρόσεδροι. Μὲ τὸ νὰ ἀνήκει σ’ ἔνα σύλλογο τῶν συμπατριωτῶν του, ὁ μετανάστης ξαναδημιουργεῖ δεσμὸν καὶ νιώθει ἀσφάλεια.

‘Ο σύλλογος, ἡ παροικία, ἡ ἐκκλησία, ἀποτελοῦν ἔνα μεγάλο κομμάτι τῆς προσωπικότητάς τους. Μὲ τὸ νὰ φροντίζονται ὁ ἔνας τὸν ἄλλον ἐνδυναμώνονται τὸν δεσμὸν μας, καὶ αὐτὸς ἀποτελεῖ ἀπεγνωσμένη ἀνάγκη τοῦ μετανάστη. Νομίζω ὅτι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο ἀνταποκρίθηκε ἡ παροικία τόσο γενναιόδωρα στὴν προσπάθεια νὰ κτισθεῖ τὸ γηροκομεῖο.

“Ομως οἱ δεσμοὶ μεταξύ μας δὲν εἶναι ἀρκετοί. Χρειαζόμαστε νὰ νιώθουμε ὅτι διατηροῦμε καὶ ἐπαφὴ μὲ τὶς φίλες μας καὶ τὴν μεγάλη διμάδα ποὺ ἀφήσαμε πίσω μας. Αὐτὸν εἶναι μία ἀνάγκη γιὰ ὅποιαδήποτε διμάδα μεταναστῶν. Γιὰ τοῦτο εἴμαστε δῆλοι εὐγνώμονες στὴ δεύτερη πατρίδα μας, τὸν Καναδᾶ, ὁ ὅποιος μὲ τὴν πολυεθνικὴ πολιτικὴ του μᾶς βοηθάει στὶς ἀναζητήσεις μας καὶ τὶς προσπάθειές μας νὰ διατηρήσουμε ζωντανοὺς τὸν παλιούς μας δεσμούς. Αὐτὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ διαρκῆ ἐπαφὴ μὲ τὴν μητέρα της πατρίδα παρότρυνε 25.000 ἐλληνες τοῦ Καναδᾶ νὰ ἀφηφήσουν θερμοκρασία 25 βαθμῶν ὑπὸ τὸ μηδὲν καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο στὴν

Ότταβα γιὰ τὴν πιθανὴ ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων ἀπὸ τὸν τότε πρωθυπουργὸν τοῦ Καναδᾶ. Νιώθομε ἐνωμένοι μὲ τὴν πατρίδα μας δταν κάρονμε δ, τι μποροῦμε γιὰ νὰ προωθήσουμε τὰ ἐνδιαφέροντά της. Χρειαζόμαστε δμως κατεύθυνση. Ἐλπίζω δτι οἱ διάφορες ἐλληνικὲς κυβερνήσεις, ἀνεξαρτήτως τοῦ κόμματος ποὺ ἀντιποσωπεύονται, θὰ ἐκμεταλλευθοῦν αὐτὸν τὸ δυναμικό, καὶ θὰ παίξουν ἥγετικὸ ρόλο ὥστε νὰ μᾶς βοηθήσουν σ' αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Θὰ πρέπει νὰ προσπαθήσουμε, μένοντας ἐνωμένοι, νὰ ἀποκτήσουμε πολιτικὴ δύναμη στὸν Καναδᾶ, παράδειγμα οἱ Γιάννης Κάννης καὶ Δημήτρης Καρυγιάννης ποὺ μετὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖς ἐκλογὲς εἶναι μέλη τοῦ Καναδικοῦ Κοινοβούλιον. Πάνω ἀπὸ δλα, οἱ ἐλληνες τῆς διασπορᾶς θὰ πρέπει νὰ μείνουν ἀπὸ ἐλληνικῆς πλευρᾶς πολιτικὰ ἀκομμάτιστοι. Ἀλλιῶς κινδυνεύομε νὰ χάσουμε κάθε δύναμη. Θὰ ἥθελα νὰ κάνω ἔκπληση σ' δλα τὰ κόμματα νὰ μᾶς βοηθήσουν στὸ σημεῖο αὐτό.

Καὶ τώρα θὰ ἥθελα νὰ ἔλθω στὸ τελευταῖο θέμα τῆς δμιλίας μου, δηλαδὴ τὸ θέμα τῆς ἐθελοντικῆς ἐργασίας στὴν δμάδα, τὴν παροικία ἡ τὸ ἄτομο. Ὁταν μερικὲς φορὲς μὲ ρωτοῦν μὲ ἀπορία τὸ πῶς τὰ καταφέρονται καὶ βρίσκων 15-20 ὥρες τὴν ἑβδομάδα νὰ ἐργασθῶ γιὰ τὸ γηροκομεῖο, δὲν μποροῦν νὰ πιστέψουν δταν τοὺς ἀπαντῶ δτι είμαι ενγγνώμων ποὺ ἡ ζωὴ μοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθῶ μὲ αὐτό. Πιστεύω δτι ὑπάρχει μία δυναμικὴ σχέση μεταξὺ τῆς προσωπικῆς ἀνάπτυξης ἐνὸς ἀτόμου καὶ τῆς ἐθελοντικῆς ὑπηρεσίας ποὺ προσφέρει. Τὸ νὰ ὑπηρετοῦμε, εἴτε ἀτομικὰ εἴτε συλλογικά, χωρὶς ἐπίλεια προσωπικοῦ κέρδους, εἶναι πηγὴ μεγάλης χαρᾶς, εἰδικὰ δταν αὐτὸν ποὺ προσφέρουμε τὸ προσφέρονται μὲ ἀγάπη. Ὅπο τὶς συνθῆκες αὐτές, τὸ νὰ δίνεις ἔξιστωνται μὲ τὸ νὰ πάρονται. Εἶναι ἐνδιαφέρον δτι ἔνα μόνο ἄτομο ἀρκεῖ νὰ βρεθεῖ νὰ ἐργασθεῖ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἐθελοντικὰ καὶ θὰ παρονταισθοῦν, καὶ θὰ ξεφυτρώσουν ἐκεῖ ποὺ δὲν περιμένεις καὶ ἔνα σωρὸ ἄλλα ἄτομα, ἔτοιμα νὰ συμμερισθοῦν τὸ ἔργο καὶ τὴν εὐχαρίστηση. Μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς δτι εἶναι σὰ μιὰ φωτιὰ ποὺ μεταδίδεται. Πιστεύω δτι ἡ ἀνάγκη γιὰ ἔξυπηρέτηση βρίσκεται μέσα μας ἄλλὰ συχνὰ εἶναι κρυμμένη, καταχωνιασμένη, κάτω ἀπὸ τὶς ἐγκεντρικὲς στάσεις μας καὶ ἀγωνίες γιὰ τὸ προσωπικό μας μέλλον. Ὁ Χριστὸς ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ τοιίζονταις δτι ἡ ὑπηρεσία μας στοὺς ἄλλους, φτωχούς, ἀσθενεῖς ἡ φυλακισμένους θὰ εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸ κοιτήριο γιὰ τὴν εἰσοδό μας στὴν Βασιλεία Του. Προχώρησε δὲ ἀκόμα περαιτέρω λέγονταις δτι δ μόνος δρόμος γιὰ νὰ Τὸν βροῦμε εἶναι μέσω τῶν ἀδελφῶν μας ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τῶν ὑπηρεσιῶν μας.

Πρόσφατα σὲ ἔνα ἀπόκομμα ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδας ὑπὸ τὸν τίτλο «*H* νέα σταυροφορία», δ ἀρθρογράφος, ὑπὸ τὸ ὄνομα «δ παρατηρητὴς» σχολίαζε μὲ ἔμφαση τὴν ἐσωτερικὴ ἀνάγκη ποὺ ἔχουμε δλοι γιὰ ἐθελοντικὴ προσφορὰ ὑπηρεσίας ἄλλὰ παραπομέται δτι δὲν ὑπάρχει ἡ κατάλληλη κινητικὴ ὑποδομὴ οὕτε καὶ οἱ ταγοὶ — οἱ

έμπτευενσμένοι ποὺ θὰ προωθήσουν στὸν κόσμο τὸ μήνυμα τῆς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς καὶ θὰ δημιουργήσουν τοὺς πυρῆνες προσφορᾶς. Διαφωνῶ μαζί του γιατὶ πιστεύω ὅτι η ζωὴ μᾶς δίνει ἀναρίθμητες εὐκαιρίες γιὰ ἐθελοντικὴ προσφορά, ἀρκεῖ νὰ ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας. Ἡ οἰκονομικὴ συμβολὴ εἶναι βέβαια σημαντικὴ καὶ σπουδαία, ἀλλὰ δὲν πιστεύω ὅτι μπορεῖ ποτὲ αὐτὴ νὰ ξεπεράσει τὴν προσωπικὴ μας συμβολὴ βγαλ-μένη ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸν χρόνο μας.

*Κυρίες καὶ κύροι,*

Ἡ ἐθελοντικὴ προσφορὰ ὑπηρεσιῶν εἶναι η ἀπάντηση στήν, γενετικὰ —πι-στεύω— καθοριζόμενη ἐσωτερικὴ ἀνάγκη νὰ δημιουργοῦμε δεσμοὺς μὲ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ τιώθουμε μέλος μιᾶς διάδοσης. Θὰ ἔλεγα ὅτι η ἐθελοντικὴ προσφορὰ ὅχι μόνο μᾶς κάνει νὰ τιώθουμε προσωπικὴ δλοκλήρωση ἀλλὰ εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸ δόπλο στήν προσπάθειά μας νὰ ξαναδημιουργήσουμε ἕνα ὑγιὲς κοινωνικὸ περιβάλλον. Μοῦ πῆρε πολλὰ χρόνια νὰ καταλάβω πόσο σημαντικὴ ἦταν η ἀπλὴ συμβουλὴ τῆς μητέρας μου —«παιδί μου βοήθησε ὅσο μπορεῖς»— ὥστε νὰ βρῶ νόημα στὴν ζωὴ μου. Μὲ τὴν σειρά μου πιστεύω ὅτι αὐτὴ εἶναι η καλύτερη συμβουλὴ ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ δώσω κι ἐγὼ στὰ παιδιά μου.

Θὰ ἤθελα καὶ πάλι νὰ εὐχαριστήσω τὴν Ἀκαδημίᾳ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ ἔκανε ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ τιμήσατε μὲ τὴν παρουσία σας τὴν διμήλια μου.

*Εὐχαριστῶ πολὺ.*