

Εύχες στή νύφη καὶ στὸν γαμπρό :

- 103 "Ας εἶναι καλορίζικα κι' ἄς εἶν' καλὴ ἡ ὥρα,  
ἡ Παναγιά κι' ὁ Χριστός, νὰ εἶναι μέσ' τὴ βλόγα<sup>1)</sup>,  
104 Γαμπρός μοιάζει ἀετός κ' ἡ νύφη περιστέρα,  
νὰ ζήσουν καὶ νὰ χαίρονται τῇ νύχτα καὶ τῇ μέρᾳ.  
105 "Ἐνα τραγούδι θὲ νὰ πῶ ἐπάνω στὸ κεράσι,  
τ' ἀντρόγυνο ποὺ κάμασμε νὰ ζήσῃ νὰ γεράσῃ.  
106 Κατέβα Παναγία μου, μὲ τὸν μονογενῆ σου,  
στ' ἀντρόγυνο ποὺ ἔγινε νὰ δόσης τὴν εὐχή σου.  
107 Μαλαματένιος ἀργαλειός καὶ συρματένια δόξα  
τί δμορφα θὰ παίξουνε τ' ἀντρόγυνο ἀπόψαι  
108 Νύφη μου κολορίζικη, νύφη μου, νὰ γεράσῃ,  
νύφη μου, μὲ τὸν νέο σου, ὡραῖα νὰ περάσῃς.  
109 Νὰ ζήσῃ ἡ νύφη κι' ὁ γαμπρός, νὰ ζήσῃ κι' ὁ κουμπάρος,  
νὰ ζήσουν οἱ συμπέθεροι νὰ κάνουνται ἄλλους γάμους.  
110 Τ' ἀντρόγυνο ποὺ ἔγινε νὰ ζήσῃ νὰ γεράσῃ,  
καὶ ὁ γαμπρός μας θελούμε κρασὶ νὰ μᾶς κεράσῃ.  
111 Τὸ ταιριαγμέν' ἀντρόγυνο Θεός νὰ τὸ βλογήσῃ  
καὶ ἡ κερά ἡ Παναγιά νὰ τὸ πολυχρονίσῃ.  
112 "Οσ' ἄνθη ἔχ' ὁ Μάιος καὶ ὁ χειμῶνας χιόνια  
νᾶχνε καὶ οἱ νιόπαντροι εὐτυχισμένα χρόνια.

### ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

298

**Φανάρι.****Τοῦ Γιάνν' ἡ μάννα**

- 1 Τοῦ Γιάνν' ἡ μάννα ζύμωνε τὸν γιό της παξιμάδι,  
τὰ δάκρυα βάζει θερμό<sup>2)</sup>), μὲ μοιρολόγι πλάθει,  
καὶ μὲ τὸν ἀχνὸ τῆς καρδᾶς, τὸν φοῦρνό της κορώνει.  
«Φοῦρνο μ', μὴ καίεις γρήγορα, ψωμί μὴν ἀνεβαίνεις,  
5 γιὰ νὰ φύγνε τὰ κάτεργα καὶ ν' ἀπομείν' ὁ Γιάννης».  
'Ακόμ' ὁ λόγος βάσταγε καὶ συνατή της<sup>3)</sup> μιλοῦσε,  
ἀκούει τὴν πόρτα νὰ κτυπᾷ, τὸν Γιάννη ποὺ φωνάζει,  
«Δός με μάννα, τὰ ροῦχά μου, δός με καὶ τὴν εὐχή σου»  
—Μὴ πᾶς ύγιε μου, στὰ θολά, μὴ πᾶς στὰ βουρκωμένα,  
10 μόνε νὰ πᾶς στὰ καθάρια τὰ νερά, τὰ πάρθενα κοράσια.

1) Εὐλογία.—2) Τὸ ζεστό νερό ποὺ ζυμώνε τὸ ψωμί.—3) Μόνη της.

- Ποιὰ εἶνε μάννα μ', τὰ θολά; ποιὰ εἶν' τὰ βουρκωμένα;
- Τῆς χήρας εἶναι τὰ θολά, τῆς παντρεμένης τὰ βουρκωμένα καὶ τὰ καθάρια τὰ νερά, τὰ πάρθενα κοράσια.

299

- 1 "Αἴντε παιδί μου στὸ καλὸ καὶ στὴν καλὴ τὴν ὕρα καὶ νὰ γεμίσῃ στράτα σου τριαντάφυλλα καὶ ρόδα,
- 2 "Αχ παιδί μ' ἀδέχαστο παντοτεινή μ' ἐλπίδα, ἀφ δου πᾶς στὰ μακρυά, χαρὰ πιὰ δὲν εἶδα,
- 3 Βασιλικὸς κι' ἀν μαραθῆ τὴν μυρωδιά τὴν ἔχει κι' δ γιόκας μου κι' ἀν παντρευτεῖ τὴν ἔννοια μου τὴν ἔχει.
- 4 Γιέ μου, δταν πάρω τὴ γραφή σου κι' δταν τὴν διαβάσω, μέσ' στὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς μου θέλω νὰ τὴν φυλάξω.
- 5 Διαβάτες ποὺ διαβαίνετε, στρατιῶτες ποὺ περνάτε, μὴν εἴδατε τὸν γιόκα μου μου, στὰ ἔρημα τὰ ζένα;
- 6 Κόρη μ', ἡ ξενιτειά σὲ χαίρεται, ἡ γῆ σὲ καμαρώνει κ' ἡ μάννα ποὺ γέννησε κλαῖει καὶ δὲ μερώνει.
- 7 Κόρη μου στὴ ξενιτειά οἱ ξενοὶ τι σὲ λένε; ἄλλα ματάκια σὲ θωροῦν καὶ τὰ δικά μου κλαῖνε.
- 8 Μαῦρα πουλιά τῆς θάλασσας ποὺ γλυκοκελαΐδητε, ἀν δγῆτε τὸ παιδάκι μου λόγια πικρά νὰ πήτε.
- 9 Νά στρώσω θέλω τὸ στρατὶ δλο μαργαριτάρι, γιά νἄλθῃ τὸ παιδάκι μου, τ' ὅμορφο παλληκάρι.
- 10 Πήγανε τὸ γραμματάκι μου εἰς τὴν καλὴ τὴν ὕρα καὶ φίλα τὸ παιδάκι μου, στὰ χείλη καὶ στὸ στόμα.
- 11 Φεύγει τὸ παιδάκι μου, δὲν θὰ ξαναγελάσω κι' ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ γιαλοῦ, ποτὲ δὲ θὰ περάσω.
- 12 Φύσα Βερλά μου, φύσα, καὶ κάνε κύματα, νὰ πᾶνε στὸ παιδί μου, τὰ χαιρετήματα.
- 13 Χελιδονάκια τ' ούρσανοῦ καὶ σεῖς περιστεράκια, ἀν δγῆτε τὸ παιδάκι μου, πήτε το δυὸ λογάκια.
- 14 Ψηλὰ βουνά καὶ πράσινα καὶ δέντρα φουντωμένα, γιά φέρτε τὸ παιδάκι μου, γιά πάρετε καὶ μένα.
- 15 "Ωρα καλή σου γιόκα μου καὶ νὰ καλοστρατήσῃς, στὴ στράτα νὰ μὲ θυμηθῆς καὶ πίσω νὰ γυρίσῃς.
- 16 'Ως τρέχουνε τὰ σύννεφα καὶ τὸν καιρὸ ἀκολουθοῦνε, τρέχει καὶ μένα γιέ μ' τὰ μάτια μου δταν σὲ θυμηθοῦνε,
- 17 "Ω Χάρε, γιά δὲν ἔρχεσαι νὰ πάρης τὴ ζωή μου καὶ τί τὴν θέλω πιὰ ποὺ ἔφυγε τὸ παιδί μου;

## ΑΓΑΠΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

300

- 1 'Αγάπεις κι' ἀγαπητικές χίλιες στὴν ὥρα κάμνω,  
    ἢ μάννα μ' μόν ἀν ἀποθάν' ἄλλῃ μάννα δὲν κάμνω.
- 2 'Ανάθεμα τὴν ὁρφανιά σὰν ἔβλαψε τὸν κόσμο,  
    καὶ κάνουν τὸ κορμάκι μου πράσινο σὰν τὸ δυόσμο.
- 3 'Απὸ μικρὴ ὁρφάνεψω πὸ μάννα κι' ἀπὸ κύρη,  
    σὰν τὸν λιανὸ βασιλικὸ καὶ σὰν τὸ καρυοφύλλι.
- 4 "Αχ πέννα μου περίφανη, χαρτί μου παινεμένο,  
    ἐσύ θὰ πᾶς στὴ μάννα μου καὶ γὼ ἔδω θὰ μένω.
- 5 Αὐτὰ τὰ ἔρημα βουνά, γιὰδ μένα γεννηθῆκαν,  
    μὲ πήραν τὴ μαννοῦλα μου καὶ δὲ μὲ λυπηθῆκαν.
- 6 Βραδυάζει, ξημερώνει, τὸν Θεὸ παρασκαλῶ,  
    νὰ μάθω γιὰ τὸν κύρη μου, νὰ παρηγορηθῶ.
- 7 Γράμμα, στὰ χέρια ποὺ θὰ πᾶς καὶ πόρτα νὰ κτυπήσης,  
    θὰ κατεβῇ ἡ μάννα μου νὰ τὴν γλυκοφιλήσης.
- 8 Γράμμα μου, σχίσε τὰ βουνά καὶ πέρασε σὰν σφαῖρα,  
    καὶ πᾶνε στὸν πατέρα μου καὶ πέξ τον καλὴ μέρα.
- 9 Γράμμα, στὰ χέρια ποὺ θὰ πᾶς νὰ ξέρης νὰ μιλήσης  
    κι' ἀπὸ τὰ δύο μάγουλα νὰ μέ τονε φιλήσης.
- 10 Δὲ κλαίω τὸν ἀποθαμμό, κορμί 'μαι κι' ὅς ἀναλύσω,  
    μόν' κλαίω τὴ μαννοῦλά μου, σὰ ποῦ θὰ καταντήσει.
- 11 Εὐχήσομε μαννοῦλά μου, τώρα στὸ μισεμό μου,  
    φκιστήτε με ἀδελφάκια μους τώρα στὸ ξενιτεμό μου.
- 12 Μαύρο καΐκι θὰ γενῶ κι' ἄστρα παννιά θὰ βάλω  
    καὶ καπετάνιος θὰ γενῶ, πατέρας μου νὰ σ' εύρω.
- 13 Νάχω τὸν ούρανὸ χαρτί, τὴν θάλασσα μελάνη,  
    νὰ γράψω στὸν πατέρα μου κι' ἀκόμα δὲ μὲ φθάνει.
- 14 Πήγαινε γραμματάκι μου, τὴν πόρτα νὰ κτυπήσης  
    καὶ σὰν ἀνοίξῃ ἡ μάννα μου νὰ τὴν γλυκοφιλήσης.
- 15 Φεύγω καὶ ἀποχαιρετῶ τὴ μάννα μου, τὴν πολ' ἀγαπημένη,  
    τὰ δύο μου πόδια πᾶνε μπρός κι' δ νοῦς μου πίσω μένει.
- 16 Χαρά στὴ μοῖρά σου χαρτί, χαρτί χαριτωμένο,  
    ποὺ πᾶς νὰ δῆς τὴ μάννα μου καὶ γὼ ἔδω θὰ μένω.
- 17 Χαρτί, στὰ χέρια ποὺ θὰ πᾶς, σκύψε νὰ τὰ φιλήσης  
    κι' ἀν σὲ ρωτήσουνε γιὰδ μέ, νὰ ξέρης νὰ μιλήσης.