

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1979

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμπασα ἡ ἀνθρωπότης ἔορτάζει κατὰ τὸ τρέχον ἔτος τὴν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ φιλοσόφου τῶν αἰώνων, τοῦ Πλάτωνος (2406 ἔτη).

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν συμμετέχοντα εἰς τὴν παγκόσμιον ταύτην ἐκδήλωσιν ὁργανώνει τὴν σημερινὴν πανηγυρικὴν συνεδρίαν καὶ ὑπερθυμίζει τὴν μεγάλην προσφορὰν τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὸν κόσμον.

Τὸ πνευματικὸν ἔργον τοῦ Πλάτωνος θὰ ἀναπτύξῃ καὶ ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου δ ἀρμοδιώτερος ἐκ τῶν συναδέλφων κ. Ἰωάννης Θεοδωρακόπολος, Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀκαδημίας.

## “Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ”

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, φίλοι συνάδελφοι,  
Κνοῖες καὶ Κύριοι,

“Οταν δὲ Πλάτων παρουσιάσθηκε εἰς τὸν στίβον τῶν φιλοσοφικῶν ἀγώνων τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ πνεύματος, εἶχαν ἵδη συντελεσθῆ τρία μεγάλα βήματα τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας.

Τὸ πρῶτο βῆμα εἶχε γίνει ἀπὸ τοὺς Προσωρινατικούς, ἀπὸ τοὺς μεγάλους αὐτοὺς ἀνδρες, τοὺς ὅποιος δὲ ἕδιος δὲ Πλάτων ἀργότερα ἔχαρακτήρισε γιγαντομάχους τῆς φιλοσοφίας. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, ἡ ὅποια καλόπτει περίπου 150

χρόνια, ἐδημιουργήθησαν σχεδὸν δλες οἱ βασικὲς ἔννοιες τῆς φιλοσοφίας. Εἶναι τὸ ἔργον τῶν Προσωκρατικῶν ἡ θεμελίωσις τῆς φιλοσοφίας. Ἐχομε μία σειρὰ ἀνδρῶν, ὅπου ὁ ἔνας ἔπειτα ἀπὸ τὸν ἄλλον φέρει εἰς φῶς καὶ μία κεντρικὴ ἰδέα, ἡ ὁποία καὶ γίνεται αἰτία, ὥστε νὰ γεννηθῇ μία ἄλλη, προϋποθέτει δὲ ἐξ ἄλλον τὴν προηγούμενη ἰδέα. Ἐχομε λοιπὸν ἐδῶ μία σειρὰ ἀπὸ πνεύματα, τὰ ὁποῖα ὅλα μαζὶ ἀποτελοῦν ἔνα χορὸν πνευμάτων, τὰ ὁποῖα φέροντες εἰς φῶς γιὰ πρώτη φορὰ εἰς τὴν ἴστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἔννοιες βασικὲς τῆς φιλοσοφίας. Ἡ διὰ τῶν Μιλησίων, μὲ τοὺς ὁποίους καὶ ἀρχίζει ἡ περίοδος αὐτῆς, ὁ Θαλῆς, ὁ Ἀραξιμένης καὶ ὁ Ἀραξίμαρδος ἔχοντες τὸ προνόμιο ἀκριβῶς ὅτι δίχως νὰ ἔχοντες προηγούμενος διδασκάλους ἔκαμαν τὴν πρώτη μεγάλη τομὴ μέσα εἰς τὴν ἴστορία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.

Ἐξ ἄλλου δὲ Ἡράκλειτος εἶναι ὁ μέγας ἐκεῖνος φιλόσοφος, ὁ ὁποῖος συνέλαβε πρῶτος τὴν ἔννοια τοῦ λόγου. Ἡ ἔννοια τοῦ λόγου εἰς τὸν Ἡράκλειτον εἶναι θεμελιώδης, θεμελιακῆς σημασίας, οὕτε νοεῖται δὲ Ἡράκλειτος χωρὶς τὴν ἔννοια τοῦ λόγου καὶ τὴν διαλεκτικὴν τον μορφήν. Ἀκολούθουν οἱ Πυθαγόρειοι καὶ οἱ Ἐλεᾶται. Οἱ Πυθαγόρειοι μὲ τὸν ἀριθμὸν θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι προέλαβαν τὴν ἑρμηνεία τοῦ κόσμου, ὅπως γίνεται σήμερα ἀπὸ τὴν φυσικὴν ἐπιστήμην. Οἱ Πυθαγόρειοι, οἱ ὁποῖοι ἑρμήνευσαν τὸν κόσμο μὲ τὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν, βεβαίως ἐσκέπτοντο μεταφυσικῶς, ἐνῶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη σκέπτεται λογικῶς. Σημασίαν δμως ἔχει ὅτι αὐτοὶ πρῶτοι ἑρμήνευσαν τὸν κόσμο μὲ τὸν ἀριθμὸν.

Τέλος εἶναι, ὅπως εἶπα, οἱ Ἐλεᾶται μὲ τὸν Παρμενίδην ἐπὶ κεφαλῆς, τὸν ὁποῖον δὲ Πλάτων τόσον σέβεται, καὶ ἀκολούθουν ἔπειτα δὲ Δημόκριτος καὶ δὲ Ἀράξιαρδος. Οἱ Δημόκριτος εἰσάγει τὴν ἔννοια τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα ὅσο κι ἄν ἀπέχουν ἀπὸ τὰ σημερινὰ ἀτομα ἀποτελοῦν πάντως τὴν πρώτη ἀρχὴ τῆς ἀτομικῆς σκέψεως.

Τὸ δεύτερο μεγάλο βῆμα τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας συννετελέσθη ἀπὸ τὸ κίνημα τῶν Σοφιστῶν. Ἐναὶ μεγάλο κίνημα τὸ ὁποῖον ἀναστατώνει δλη σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα καὶ περισσότερο ἀπὸ δλες τὶς πόλεις ἀναστατώνει τὴν Ἀθήναν. Κανεὶς σοφιστὴς δὲν εἶναι ἀθηναῖος, δλοι ἔρχονται ἀπέξω καὶ εἶναι φυσικὴ ἡ πρώτη ἀντίδρασις τῶν Ἀθηναίων ἐναντίον αὐτῶν τῶν παρεισάκτων κομιστῶν σοφίας καὶ διαφωτίσεως. Ἐπὶ κεφαλῆς βέβαια, εἶναι, ὡς γνωστόν, τὰ δύο μεγάλα δνόματα, δὲ Πρωταγόρας καὶ δὲ Γοργίας, καὶ βεβαίως δὲ μεγάλος εἶναι δὲ Πρωταγόρας δχι δὲ Γοργίας, ἀν καὶ δὲ Γοργίας εἶναι σημαντικός. Τὸ δλον κίνημα τῶν Σοφιστῶν, διὰ νὰ τὸ χαρακτηρίσωμε μὲ ἔνα λόγο, ἥλθε νὰ κάμη ἔνα δεύτερο βῆμα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ πρῶτο. Οἱοι οἱ Προσωκρατικοὶ ἐστράφησαν πρὸς τὸν ἀντικειμενικὸν κόσμο, πρὸς τὸ δν καὶ τὴν οὐσία τοῦ κόσμου. Οἱ Σοφισταὶ τώρα κάνοντες

ἀντίθετο δρόμο: ἐπιστρέφοντας εἰς τὸν ἀνθρωπὸν ποὺ ἐρώτησε ποῖο εἶναι τὸ δῦνον, καὶ ἐρωτοῦντας μάθοντας, τί εἶναι ὁ ἀνθρωπός καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν μὲν προώποθεση τὴν σύστασην τοῦ ἀνθρώπου νὰ καθορισθῇ τὸ δῦνον. Δηλαδὴ οἱ Σοφισταὶ εἶπαν ὅτι τὸ δῦνον ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν σύστασην τοῦ ἀνθρώπου: ἀπὸ τὸ σύστημα τῶν αἰσθημάτων του, ἀπὸ τὸ σύστημα τῶν παραστάσεών του καὶ ἀκόμα ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς σκέψεως του. Ὁ Πρωταγόρας, δῆπος εἶπα, εἶναι ὁ μέγας θεμελιωτὴς αὐτῆς τῆς στροφῆς καὶ ἀξίας ποὺ ἐπραγματοποίησε πράγματι καὶ ἀνέπτυξε θεωρία γιὰ τὴν ἔξαρτηση δῆλων τῶν κοίσεων τοῦ ἀνθρώπου περὶ τοῦ δύντος.

Ἀπὸ τί; Ἀπὸ τὸ σύστημα τῶν αἰσθήσεων καὶ τὰ ἄλλα ἀντιληπτικὰ συστήματα τοῦ ἀνθρώπου. Βέβαια, τὸ κέντρον δῆλης του τῆς προσπαθείας ὁ Πρωταγόρας τὸ ἔθεσε εἰς τὸ δῦνον δῆλα τὰ πράγματα τὰ δύοτα λέγει ὁ ἀνθρωπός, δῆλα αὐτὰ ἔχοντας κατ' ἀρχὴν μία βιωματικὴ προέλευση, δηλαδὴ μία ψυχολογικὴ προέλευση. Εἶναι βιώματα. Καὶ ἀποδίδει τώρα ὁ Πρωταγόρας εἰς τὰ βιώματα πρωταρχικὴ σημασία. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη συμβολὴ τοῦ Πρωταγόρα. Βεβαίως τὰ βιώματα ὑπῆρχαν καὶ προτοῦ τὰ ἐπισημάνη ὁ Πρωταγόρας. Καὶ εἶναι δρθὸν αὐτό. Ἐρωτᾶται δῆμος, ἐὰν δῆλα δῆσα ὁ ἀνθρωπός δημιουργεῖ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναλυθοῦν καὶ νὰ ἔξαντληθοῦν εἰς τὰ βιώματα. Ἔδῶ εἶναι τὸ κοίσιμον σημεῖον δπον ἀρχίζει καὶ χωρίζεται ἡ σοφιστικὴ ἀπὸ τὸν Σωκράτη. Διότι βεβαίως ὑπάρχουν τὰ βιώματα, τὰ συνναϊσθήματα, αὐτὰ ποὺ παρακολουθοῦν δῆλα δῆσα ὁ ἀνθρωπός ζῆν, ἀλλὰ συγχρόνως, δπωσδήποτε διὰ τῶν βιωμάτων, ὁ ἀνθρωπός φέρει εἰς τὸ φῶς ἀντικειμενικὰ ἔργα, τὰ δύοτα δὲν ἀναλύονται εἰς ἀπλὰ βιώματα. Φέρεις εἰς τὸ φῶς νόμους. Καὶ φέρω τὸ παράδειγμα αὐτό, διότι αὐτὸς κυρίως ἀμφισβήτησαν οἱ Σοφισταί. Δηλαδὴ ἀμφισβήτησαν τὴν ἀντικειμενικότητα τῶν νόμων, γιὰ νὰ περιορισθῶ μόνον σ' αὐτὸν — ἀν καὶ πρέπει νὰ προσθέσω ὅτι ὁ Πρωταγόρας ἀμφισβήτησε καὶ τὴν ἀντικειμενικότητα τῶν μαθηματικῶν. Καὶ γι' αὐτὸν ἀκριβῶς ὁ Πλάτων εἰς τὸν «Θεαίτητο», εἰς τὸν διάλογο δπον συζητεῖται τὸ μεγάλο θέμα «τί ἔστιν ἐπιστήμη», εἰσάγει τὸν Πρωταγόρα ἐκεῖ γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ τὴν θεωρία ἀκριβῶς αὐτὴ περὶ τῶν βιωμάτων, κατὰ τὴν δύοτα δῆτι μοῦ φαίνεται, αὐτὸν εἶναι ἀληθινό! Ὁ, τι φαίνεται σὲ σᾶς εἶναι ἀληθινό, δῆτι φαίνεται στὸν ἄλλον εἶναι ἀληθινό. Καὶ δχι μόνον αὐτὸν ἀλλὰ δῆτι μοῦ φαίνεται ἔπειτα, εἶναι διαφορετικὸν ἀπὸ αὐτὸν ποὺ μοῦ φαίνεται τώρα, καὶ τὸ ἔνα καὶ τὸ ἄλλο εἶναι ἀληθινά. Ἡ ἀλήθεια βέβαια κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἀπὸ τὸν Πρωταγόρα κατασκυβαλίζεται, διότι δὲν ὑπάρχει πλέον ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια ἀλλὰ μόνον βιώματα. Στὸν «Θεαίτητο» λοιπόν, λέγω, δπον συζητεῖ τὴν θεωρία αὐτὴν τοῦ Πρωταγόρα καὶ τὴν ἔξαντλεῖ κοιτικῶς, ὁ Πλάτων μὲ τὴν τέχνη τον ἔχει παρόντα καὶ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης τὸν Θεόδωρο, μεγάλον μαθηματικὸν ἀπὸ τὴν Κυρήνη. Ὁ Θεόδωρος

δὲν συμμετέχει καθόλον εἰς τὴν συζήτηση, μόνον εἰς τὴν ἀρχὴν ὅλην τι, ἀλλὰ εἶναι παρὼν διὰ νὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς ἐπιστήμης· θέλει μὲν αὐτὸν ὁ Πλάτων νὰ τονίσῃ ὅτι «Πρωταγόρα, ὅταν καλά, ἀλλὰ ἐδῶ ἔχομε τὰ μαθηματικὰ ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἀμφισβητήσῃ». Στὸ σημεῖον αὐτό, λέγω, ὅπου ἐρωτᾶται τί ὑπάρχει πέρα ἀπὸ τὰ βιώματα, παρουσιάζεται ὁ Σωκράτης, δ ὅποιος θέτει ἔνα ἐρώτημα, «τί ἐστίν;». Τὸ «τί ἐστίν» αὐτὸν ἀναφέρεται σὲ συγκεκριμένα ἔργα τοῦ ἀνθρώπου. Τί ἐστὶ δίκαιον, τί ἐστὶ νόμος, τί ἐστὶ ἀγαθόν. Καὶ βέβαια ἡ ὅλη συμβολὴ τοῦ Σωκράτους συνίσταται εἰς τὸ ὅτι ὁ Σωκράτης, πάλι πρώτη φορὰ μέσα στὴν ἴστορία τοῦ πνεύματος, ἀποκαλύπτει αὐτὸν ποὺ ἐμεῖς ἔπειτα καὶ σήμερα τόσον ἀπλὰ καὶ αὐτονόητα τὸ λέμε ἔννοια. Ὁ Σωκράτης εἶναι ὁ δημιουργὸς τῆς ἔννοιας. Ἡ ἔννοια δὲν ὅμοιάζει μὲ τὰ πράγματα. Τὰ πράγματα εἶναι ὄλικά, τὰ πράγματα εἶναι φθαρτά, ἡ ἔννοια εἶναι ἔνα νόημα, τὸ δποῖο ἀνήκει σὲ μία ἄλλη σφαῖρα. Δὲν ὅμοιάζει καθόλον μὲ τὰ πράγματα. Ἐν τούτοις μὲ τὴν ἔννοια δίδομε λόγο περὶ τῶν πραγμάτων. Ὁμιλοῦμε γιὰ τὰ πράγματα. Ἐρμηνεύμε τὰ πράγματα, καὶ γενικῶς μὲ τὶς ἔννοιες συνεννοούμεθα δλοι. Ὁλη μας ἡ ζωή, ἡ καθημερινὴ ζωή, καὶ θέλω νὰ τὸ τονίσω αὐτό, διαρρέει μέσα σὲ σύστημα ἔννοιῶν. Γιὰ διδήποτε πρᾶγμα κι ἀν γίνεται λόγος πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἔννοιες. Ἐννοιες ἔχομε ἀπὸ τὴν ἀπλούστατη γλωσσικὴ ἐκφραση διὰ τὴν περισσότερο σύνθετη. Ἡ σωκρατικὴ ἔννοια βέβαια, ἡ δποία, δπως εἴπα εἶναι τὸ τρίτο βῆμα πρὸ τοῦ Πλάτωνος, ὑπῆρξε ἡ ἀφετηρία γιὰ τὸν Πλάτωνα. Ὁ Πλάτων ἀφοροῦσαι ἀπὸ τὴν σωκρατικὴ ἔννοια, καὶ γνωρίζομε δλοι ὅτι οἱ πρῶτοι διάλογοι περιστρέφονται εἰς αὐτὸν τὸ ζητούμενο, δηλαδὴ εἰς τοὺς πρώτους πλατωνικὸς διαλόγους, οἱ δποῖοι καὶ δι' αὐτὸν ὀνομάζονται σωκρατικοί, θέμα εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς ἔννοιας. Βέβαια ὁ Πλάτων παρετίθησε ἐνωρὶς ὅτι ἡ ἔννοια δὲν ὅμοιάζει μὲ τὰ πράγματα. Βεβαίως ἔχει γενικὴ σημασία, ἡ ἔννοια τοῦ δέντρου, ἡ ἔννοια τοῦ φυτοῦ, ἡ ἔννοια τοῦ δικαίου, ἀλλὰ τὸ νόημά της δὲν εἶναι τόσο σταθερό, τὸ νόημά της εἶναι δυνατὸν νὰ μετακινηθῇ, νὰ κινηθῇ, νὰ γίνη εὐρύτερο ἢ στενότερο. Ἐν γένει κάθε ἔννοια εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστῇ αὐτὴ τὴν μετακίνηση τῆς σημασίας της. Αὐτὸν παρεκίνησε τὸν Πλάτωνα νὰ προχωρήσῃ περαιτέρω, δηλαδὴ νὰ εἴναι, ἀν εἶναι δυνατόν, κάτι τὸ δποῖο νὰ εἴναι ἀκίνητο, νὰ μὴν ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὴν τὴν μετάπτωση τοῦ νοήματος τῆς ἔννοιας ἀπὸ τὸ ἔνα σημεῖο στὸ ἄλλο. Αὐτὸν λέγω τὸν παρεκίνησε νὰ προχωρήσῃ περαιτέρω. Ἐδῶ τώρα γιὰ νὰ προχωρήσῃ σ' αὐτὴν τὴν ἀναζήτηση δ Πλάτων δὲν ἔκαμε τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἀναλύσῃ σχεδὸν δла τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ βέβαια ὁ Σωκράτης μὲ τὴν διαλογικὴ τὸν τέχνη κατώρθωσε νὰ φέρῃ εἰς φῶς αὐτὸν ποὺ ὀνομάζομε ἔννοια. Ὁ λόγος ἦταν ἐκεῖνος μὲ τὸν δποῖον ὁ Σωκράτης ἔφερε εἰς φῶς τὴν ἔννοια. Ὁ λόγος ἦταν ἐπίσης ὅργανο τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων, καὶ ὅργανο καὶ συχνὰ

καὶ ἀντικείμενο, δύπως στὸν Ἡράκλειτο. Βέβαια ὡς ἀντικείμενο ὁ λόγος στὸνς Προσωρινοὺς ἔχει μεταφυσικὴ σημασία. Τώρα, ὅταν ὁ Πλάτων ἀναλαμβάνῃ αὐτὴν τὴν ἔρεντα, αὐτὴν τὴν ἐπιστροφὴν πλέον τοῦ πνεύματος εἰς τὸν ἑαυτὸν τον, ὁ λόγος γίνεται ὀλωσδιόλον ἐσωτερικός. Εἶναι λόγος τοῦ ἀνθρώπου περὶ πραγμάτων. Λόγος μεταφυσικὸς κλπ. δὲν νοεῖται αὐτὴν τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ Πλάτων κάνει αὐτὴν τὴν ἔρεντα. Ὁ λόγος αὐτὸς ἔρχεται καὶ ἀναλύει, ἐρμηνεύει τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπουν. Καὶ πρῶτο ἔργο ποὺ ὁ Πλάτων ἐρμηνεύει εἶναι ἡ γλῶσσα, διότι ὁ λόγος δὲν ὑπάρχει χωρὶς τὴν μορφὴν τῆς γλώσσας, χωρὶς τὸ σῶμα τῆς γλώσσας. Καὶ ἀναλύει τὴν γλῶσσα. Ἐχομε ἐδῶ πάλι τὴν πρώτην προσπάθειαν φιλοσοφίας τῆς γλώσσας ἀπὸ τὸν Πλάτωνα στὸν «Κρατύλο». Ἀλλὰ καὶ διάσπαρτα εἰς ἄλλους διαλόγους. Ὁ Πλάτων ἀμέσως χωρίζει τὴν λέξην ἀπὸ τὸ νόημα. Ἡ λέξη γιὰ τὸν Πλάτωνα εἶναι ὅργανο, τὸ νόημα ἀνήκει στὴν σφαιρὰ τὴν νοητήν, νοεῖται μόνον ἀπὸ τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπουν. Δὲν μοιάζει βεβαίως τὸ νόημα μὲ τὴν λέξην, δὲν ἔχει καμία συγγένεια τὸ νόημα ἢ ν θ ρ ω π ο σ μὲ τὸν ἥχο αὐτῶν τῶν φθόγγων. Δὲν ἔχει καμία συγγένεια, διότι πρῶτα-πρῶτα τὸ ἴδιο νόημα εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ ἐκφράσω καὶ σὲ ἄλλη γλῶσσα. Μπορῶ νὰ πῶ *homo* στὰ λατινικά, καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς. Τὸ νόημα εἶναι ἔνα, ἐνῷ οἱ λέξεις ποὺ τὸ ἐκφράζουν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι πολλές, δύπως καὶ πολλές εἶναι οἱ γλῶσσες. Τὸ νόημα εἶναι σταθερό, ἀμετάβλητο, ἡ λέξις κινεῖται, φθείρεται, ἀντικαθίσταται, καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς. Εἴπα ὅτι ἡ λέξις γιὰ τὸν Πλάτωνα, καὶ γενικῶς ἡ γλῶσσα χαρακτηρίζεται ὡς ὅργανο. Καὶ θέλω ἐδῶ νὰ διαστείλω τὸν χαρακτηρισμὸν αὐτὸν τοῦ Πλάτωνος ἀπὸ τὸν χαρακτηρισμὸν ποὺ ἔδωσε ἔπειτα δ Ἀριστοτέλης γιὰ τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη οἱ λέξεις εἶναι σύμβολα. Ὁ Ἀριστοτέλης ἔκαμε ἔνα βῆμα πάρα πέρα, καὶ βέβαια, ἡ διατύπωση τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι πολὺ τελειώτερη, διότι τὸ ὅργανο ἔχει ἀκόμα πολλὴ ὑλικότητα. Ὁργανο εἶναι ἡ σαΐτα τοῦ ὑφαντοῦ, ὅργανο εἶναι τὸ σκεπάρνι, ὅργανο εἶναι ἡ σφῦρα καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς. Ἐπειδὴ ὁ Πλάτων ἀντλεῖ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ζωὴν ὅλα τὰ φιλοσοφήματά τον, καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀκόμα ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη στὴν ἀρχή της, γι' αὐτὸν ὅταν ἀκριβῶς διαπιστώνη ποία εἶναι ἡ σημασία τῆς γλώσσας, τὴν χαρακτηρίζει ὡς ὅργανον τοῦ νοητοῦ. Καὶ ὅρθως λέει ὅργανον γιὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνη ποὺ τὸ διεπίστωσε. Κάνω αὐτὴν τὴν διάκριση, διότι ὁ Ἀριστοτέλης ἔδωσε τὸν ὅρο σ ύ μ β ο λ ο ν. Εἶναι σύμβολον ἡ λέξις. Ἐδῶ λοιπὸν βλέπει ὁ Πλάτων ὅτι ἔχει ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος λέξεις, ποὺ εἶναι δύπως εἰπαμε φθαρτές, ξέρει ὅτι οἱ λέξεις αὐτὲς δὲν ἔχουν καμία νοηματικὴ συγγένεια μὲ τὸ νόημα ποὺ παριστάνονται, καὶ διαπιστώνει ἀμέσως τὴν ἀντικειμενικότητα τῶν νοημάτων. Ἀπὸ τὰ πράγματα λοιπὸν δ Πλάτων μὲ αὐτὴν τὴν ἐρμηνείαν στρέφεται πρὸς τὰ νοήματα. Τὰ πράγματα φαίνεται ὅτι παραμερίζονται. Ὁμως τὰ πράγματα δὲν παραμερίζονται,

διότι ἀκριβῶς περὶ τῶν πραγμάτων μόνο μὲν νοήματα ὅμιλοῦμε. Λέναι δυνατὸν ἄλλως νὰ πλησιάσωμε τὰ πράγματα παρὰ μὲ τὶς αἰσθήσεις — ἄλλὰ μὲ τὶς αἰσθήσεις δὲν ἔχομε γνώση, δὲν ἔχομε ἐπιστήμη. Μόνον μὲν τὰ νοήματα ἔχομε ἐπιστήμη. Εἰς τὰ ἵδια τὰ πράγματα δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ φθάσωμε παρὰ μόνον διὰ νοημάτων· καὶ λέει δὲ Σωκράτης εἰς τὸν «Φαίδωνα», ἀν δὲν ἀπατῶμαι, δῆτα ἐφ' ὅσον κοιτάζει κανεὶς συνεχῶς τὰ πράγματα, καταντᾶ νὰ τυφλωθῇ ὅπως αὐτὸι ποὺ κοιτάζονταν ἡλιο, δταν ὑπάρχει ἔκλεψη τοῦ ἡλίου καὶ κοιτάζονταν τὴν σφαῖρα τοῦ ἡλίου, ὅπότε παθαίνονταν τὰ μάτια τους. Αὐτό, λέει, ἔκινδύνευσα νὰ πάθω καὶ ἐγὼ ποὺ ἔκοιταζα συνεχῶς τὰ πράγματα, καὶ ἐννοεῖ τὸν προδρόμον του, τὸν Προσωκρατικόν. Καὶ εἶδα, λέγει, δῆτα πρέπει νὰ γνῷσω στὸν ἑαυτό μου καὶ νὰ ἔξετάσω ποία σημασία ἔχουν οἱ λόγοι μου, δηλαδὴ οἱ κρίσεις μου περὶ τῶν πραγμάτων. Λέει, νὰ ἐπιστρέψω εἰς τὸν λόγον καὶ «ἐν ἐκείνοις ἀναζητεῖν τῶν ὅντων τὴν ἀλήθειαν». Αὐτὸς εἶναι δὲ λόγος δὲ σωκρατικὸς στὸν «Φαίδωνα». Λέναι σταματάει, βέβαια, στὴ γλῶσσα ὁ Πλάτων, προχωρεῖ εἰς τὰ ἄλλα ἔργα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ θὰ ἀναφέρω ἀκόμη μερικά, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξαντλήσω τὰ πλατωνικὰ παραδείγματα.

Μετὰ τὴν γλῶσσα ἀναλύει τὶς τέχνες τοῦ ἀνθρώπου. Τὶς τέχνες μὲν τὴν ἔννοια ποὺ ἔχει δὲ δρος αὐτὸς στὴν ἐποχὴν ἐκείνη, καὶ μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ἔχει δὲ δρος αὐτὸς ἀκόμη στὸ στόμα τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ, δηλαδὴ τὴν τέχνη τοῦ ἔνδοντος, τὴν τέχνη τοῦ σιδηρουργοῦ, τὴν τέχνη τοῦ κεραμούργον καὶ οὕτω καθ' ἔξης. Αὐτὸι ποὺ κατασκευάζονταν ἀντικείμενα χρήσιμα γιὰ τὴν ζωή, αὐτοὶ εἶναι οἱ τεχνίτες, οἱ δημιουργοὶ ποὺ λέει δὲ Πλάτων. Αὐτὸς εἶναι δὲ δρος τῆς ἐποχῆς. Εἰς τὴν «Πολιτεία» λόγον χάριν ἔχει τὸ παράδειγμα τοῦ τραπέζιοῦ καὶ τῆς κλίνης. Λέει, ἔνα τραπέζι δὲν γίνεται ἐξ αὐτομάτου, κάποιος πρέπει νὰ τὸ κάνῃ. Αὐτὸς ποὺ τὸ κάνει δὲν ἀρχίζει νὰ κτυπᾷ ἔτσι εἰκῇ καὶ ως ἔτυχε, ἄλλὰ ἔχει στὸ νοῦ του ἔνα πρότυπο, μία μορφή. Αὐτὸ τὸ πρότυπο προσπαθεῖ νὰ τὸ φέρῃ ἐπάνω στὴν ψλη, νὰ τὸ χαράξῃ ἐπάνω στὴν ψλη καὶ ἐφ' ὅσον τὸ καποδόθωνει, γίνεται τὸ ἀντικείμενο αὐτό, γίνεται τὸ τραπέζι, καὶ ἔχει τὸ τραπέζι τὴν μορφὴ τοῦ προτύπου. Ἡ μορφὴ δύμως αὐτὴ δὲν εἶναι ἵδια μὲ κείνη, γιατὶ εἶναι ἔνυλη, ἐκείνη εἶναι ἀνλη. Ἐκείνη μένει σταθερή, εἶναι πρότυπο σταθερό καὶ ἀναλλοίωτο. Τὸ τραπέζι φείρεται, καταστρέφεται. Τὸ ἵδιο ἴσχύει γιὰ δλα τὰ δημιουργήματα τῶν τεχνιτῶν. Τὸ πρότυπο, λοιπόν, ἔχει ἀντικειμενικότητα, ἔχει σταθερότητα, ἔχει μονιμότητα, καὶ συμφωνοῦμε δλοι ως πρὸς αὐτὸ τὸ πρότυπο. Οἱ ἀνθρωποι μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ διάφορα μέρη τῆς γῆς, καὶ δύμως κατασκευάζονταν τὸ ἵδιο τραπέζι, διότι ἔχουν τὸ ἵδιο πρότυπο στὸ νοῦ τους, καὶ οὕτω καθ' ἔξης. Τὰ πράγματα αὐτὰ εἶναι πλέον

κάπως αδτονόητα γιὰ μᾶς, τὴν ἐποχὴν δικαιούμενη ποὺ πρώτη φορὰ χαράσσονται μέσα στὴν ἵστορία τοῦ πνεύματος εἶναι μεγάλα γεγονότα.

Τὸ ὕδιο κάνει δὲ Πλάτων γιὰ τὴν ἡθικὴν τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ἡθικὸν κόσμον τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τὶς ἡθικές τον ἀποφάσεις γιὰ τὴν ζωή τον. Καὶ ἂς πάρωμε τὸ παράδειγμα, ποὺ ἔχει δὲ ὕδιος εἰς τὸν «Φαιδρῶν», τοῦ Σωκράτους, δηλ. τὴν ἀπόφαση τοῦ Σωκράτους νὰ μείνῃ στὴν φυλακή, ἀφοῦ τὸν κατεδίκασε ἡ πόλις. Καὶ δῆπος δὲ ὕδιος δὲ Σωκράτης λέγει, βέβαια δὲν θὰ πιστέψῃ κανείς, διτὶ μένων ἐδῶ ἐπειδὴ τὸ θέλονν οἱ σάρκες μον, τὰ νεῦρα μον, τὰ κόκκαλά μον, κ.τ.λ., διότι ἀνὴταν νὰ κάνων τὴν δικήν τους γνώμη, θὰ ἐπρεπε ποὺ πολλοῦ νὰ εἴχα φύγει, γιὰ νὰ σωθοῦν αὐτά. Καὶ δὲν μένων ἐδῶ, λέει, ἐπειδὴ αὐτὰ μὲ κρατοῦν, ὅχι! Μένων, διότι ἐγὼ ἀποφάσισα νὰ μείνω καὶ νὰ εἴμαι πιστὸς στοὺς νόμους τῆς πατρίδος μον. «Ἐχομε πάλι ἐδῶ ἔνα νόμημα μέσα στὴν ὅλην συμπεριφορὰν τοῦ Σωκράτους, καὶ αὐτὸν τὸ νόμημα εἶναι τὸ ἡθικὸν νόμημα τῆς ζωῆς. Τὸ ἡθικὸν νόμημα τὸ δόποιον δὲ Πλάτων ὀνομάζει ἡ γαθόν. Τώρα δὲ Πλάτων, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὸ ἀγαθὸν στὴν γενικήν τον σημασίαν τὸ ἐρμηνεύει πάντα μὲ τὴν ἔννοια τοῦ μέτρου. Ἡ ἔννοια τοῦ μέτρου εἶναι μία κατ' ἔξοχὴν πλατωνικὴ ἔννοια καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια τοῦ μέτρου ἐρμηνεύει τὸ ἀγαθόν. Ἐρμηνεύει τὴν ὑγείαν τοῦ ἀνθρώπινον σώματος, καὶ τὴν διδασκαλίαν βέβαια τῶν ἴπποκρατικῶν ἰατρῶν. Τὸ σῶμα εἶναι ὑγιὲς ὅταν ὑπάρχῃ συμμετρία εἰς τὰ στοιχεῖα καὶ εἰς τὸν χρυσὸν ποὺ τὸ συνιστοῦν. Ἡ πολιτεία εἶναι ὑγιὴς καὶ δὲν εἶναι νοσοῦσα καὶ φλεγμαίνουσα ὅταν ὑπάρχῃ συμμετρία μεταξὺ τῶν ὁμάδων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν, τῶν ἔργων τὰ ὄποια συντελοῦνται καὶ τῶν σκοπῶν ποὺ ἐπιδιώκονται. Ἡ συμμετρία λοιπὸν ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία καὶ θὰ μᾶς χρειασθῇ καὶ ἀργότερα. »Αφησα τελευταῖον ἔνα ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ὄποια ἀναλύει δὲ Πλάτων, τὴν ἐπιστήμην. Καὶ ὅταν δὲ Πλάτων λέει ἐπιστήμη, ἐκτὸς βέβαια τῆς διαλεκτικῆς τον, ἔννοει τὰ μαθηματικά. Ἐδῶ ἔχομε πλέον σταθερὲς κρίσεις, ἔχομε κρίσεις μὲ κῦρος ὑποχρεωτικὸν γιὰ δλονς, καὶ συνεπῶς δὲ ἀνθρωπος εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχῃ γνῶσιν, δηλ. τόσο πολὺ ὥστε μπορεῖ νὰ προβλέψῃ πράγματα βάσει τῶν κρίσεων αὐτῶν, νὰ προείπῃ πράγματα, καὶ οὕτω καθ' ἔξῆς. Οἱ κρίσεις αὐτὲς τῆς ἐπιστήμης προϋποθέτουν πάλι ἔννοιες. Αὐτὲς τώρα τὶς ἔννοιες τὶς ἀπομονώνει δὲ Πλάτων γιὰ νὰ φανερώσῃ καλύτερα τὸ νόμημά τους. «Ἄς πονμε διτὶ ἔχομε μία κρίση περὶ ταντότητος. »Απομονώνει λοιπὸν δὲ Πλάτων τὴν ἔννοια τῆς ταντότητος καὶ λέγει τώρα, ἡ ταντότης αὐτὴ ἀπὸ ποῦ ἔρχεται; Βέβαια μέσα στὸν ἐμπειρικὸν κόσμο δὲν ὑπάρχει ταντότης, διότι δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ δόποιον νὰ εἶναι («ἄει δύσαντως κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχον»). Μέσα μον ἐπίσης δὲν ἔχω ταντότητα. Τὸ σῶμα μον, δῆπος δρθῶς λέγει εἰς τὸν «Φαιδρῶν», καὶ τὸ ἔξεργαν αὐτὸν οἱ ἀρχαῖοι,

μεταβάλλεται, διλλάζει. Σὲ τόσα χρόνια δὲν ἔχω κανένα κύτταρο δόμοιο μὲ τὰ προηγούμενα. Δὲν ὑπάρχει ταυτότης λοιπόν. Στὸν ψυχικό μον κόσμο ἐπίσης δὲν ὑπάρχει ταυτότης, διότι ρέουν τὰ φαινόμενα τὰ ψυχικά, διαρκῶς τὸ ἔνα διώχγει τὸ ἄλλο κ.τ.λ. Οὕτε ἐκεῖ ὑπάρχει ταυτότης. Ταυτότης λοιπὸν εἶναι, λέει, ἕνα νόημα τὸ δόπιον μόνον ὃ νοῦς μπορεῖ νὰ τὸ συνλλάβῃ καὶ ἔχει ἀντικειμενικότητα. Αὐτὸ τῷρα τὸ νόημα, γιὰ νὰ σταθοῦμε μόνον στὴν ταυτότητα, τὸ ὀνομάζει ἰδέα. Εἰδος ἡ Ἰδέα. Εἰδος στὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνος εἶναι μία λέξις ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ χαρακτηρισθῇ τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ βεβαίως εἶναι καταπληκτικό, ἀλλὰ κατανοητό, ὅτι ὁ Ἑλλην Πλάτων ὠρόμασε αὐτὸ τὸ πόρισμα τῶν ἀναλύσεών του ἰδέα, εἶδος, πρόσωπον. Ὡς Ἐλλην τὸ ὠρόμασε πρόσωπον, ἰδέα. Αὐτὴν λοιπὸν ἡ πλατωνικὴ ἰδέα, ἡ ὅποια ἔχει πάρα πολλὰ ὑποστῆ εἰς τὴν ἴστορία της καὶ πολὺ κακολογηθῆ, ἔξαγεται ὅπως βλέπετε, κατ' ἐνθεῖαν ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι ἀποκόνημα τῆς φαντασίας ἀλλὰ εἶναι πόρισμα τῶν ἀναλύσεων τῶν ἔργων τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὴ ἡ ἰδέα εἶναι τὸ ἀρχέτυπο, τὸ αἰώνιο ἀγάπημα τῆς ψυχῆς. Ἡ ψυχὴ μόνον μὲ αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ εὐσταθήσῃ, διότι μόνον μὲ αὐτό, μόνον μὲ τὴν ἔννοια τῆς ταυτότητος μπορεῖ καὶ ἡ ἰδία νὰ βεβαιωθῇ ὅτι ἔχει λογικὴν ταυτότητα. Καὶ τὸ ἵδιο ἴσχει γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες ἰδέες. Τέλος ὁ Πλάτων πολὺ ἀργὰ εἰς τὴν ζωὴ του καὶ τὴν δράση του θέτει ἔνα ἐρώτημα. Ποῖος μᾶς βεβαιώνει ὅτι αὐτὸ τὸ νόημα, τὸ δόπιο εἴπαμε πῶς νοεῖται, δὲν εἶναι ἐν ψυχᾷ αἰσ. Δηλαδὴ δὲν εἶναι ὑποκειμενικό; Μήπως αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι ἀπλῆ κατασκευὴ καὶ μήπως εἶναι ἀπλὸ φαινόμενο ἐν ψυχαῖς; Μήπως εἶναι ἔνα ἀπλὸ ψυχολογικὸ φαινόμενο καὶ τίποτε ἄλλο; Καὶ βέβαια εἰς αὐτὸ γίνεται μία μακρὰ ἀνάλυσις καὶ ἀπαγτᾶ ὁ Πλάτων ὅτι ἡ βεβαιότης τὴν ὅποιαν ἔχομε καὶ τὴν ὅποιαν μᾶς δίδονταν τὰ μαθηματικά, ἀποκλείει νὰ εἶναι αὐτὸ ἀπλῶς ἐν ψυχαῖς. Τὸ νόημα τοῦ ἀριθμοῦ ἐν α εἶναι κοινὸ γιὰ ὅλους, σταθερὸ γιὰ ὅλους, ἀμετακίνητο γιὰ ὅλους, ἀν καὶ δὲν τὸ λέγονταν ὅλοι ἐν α, τὸ λέει ὁ καθένας μὲ τὴ γλῶσσα του. Ἐνῶ ἔχει λοιπὸν πολλὰ σύμβολα τὸ νόημα αὐτό, εἶναι σταθερό. Καὶ καταλίγει ὁ Πλάτων, καὶ λέει ὅτι ἡ ταυτότης ὡς νόημα ὅχι μόνον δὲν εἶναι ἐν ψυχαῖς, ἀλλὰ μὲ τὸ νόημα τοῦτο εἶναι δυνατὸν νὰ τονίσωμε καὶ τὴν δικῆ μας τὴν ταυτότητα καὶ νὰ παρακολουθήσωμε τὴν συνέχεια τῆς ἐσωτερικῆς μας ζωῆς. Διότι, ἀν δὲν εἴχαμε αὐτὴν τὴν ταυτότητα καὶ ἄλλες ἔννοιες, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ παρακολουθήσωμε τὴν ἐσωτερική μας ζωὴ καὶ νὰ βεβαιωτώμεθα ὅτι εἰμεῖται ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πάντοτε. Θὰ ἔχαναμε δηλαδὴ τὴν ἐνότητα τῆς προσωπικότητός μας. Ἡ προεία τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου ἔχει κάμει ἀκόμα ἔνα βῆμα παραπέρα, καὶ τὸ βῆμα αὐτὸ καὶ στὴν «Πολιτεία» καὶ ἀλλοῦ καὶ στὴν «Ἐβδόμη Ἐπιστολὴ» γίνεται, ὅταν ὁ Πλάτων θέτη τὸ ἐρώτημα ποία εἶναι ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν ἔννοιῶν καὶ ἰδεῶν, καὶ ποία εἶναι

ἡ αἰτία τῆς γνώσεως. Εἰς τὴν «Πολιτεία», ὅταν θέτη τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δ Γλαύκων, τοῦ λέει ὁ Σωκράτης «παιδί μου φοβερὴ τρικυμία μοῦ ἄνοιξες! Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔκαμες»; Καὶ τὸν καλεῖ νὰ ἀπαντήσῃ σ' αὐτὸ τὸ θέμα, τὸ δόποιον πολλὲς φορὲς τὸ ἐπλησίασαν ἀλλὰ τὸ ἀπέφυγαν. Καὶ βέβαια ὁ τεχνίτης Πλάτων τὸ ἀφῆσε αὐτὸ τὸ θέμα νὰ τὸ βάλῃ καταμεσῆς τῆς Πολιτείας. Ἐκεῖ γίνεται αὐτὴ ἡ συζήτηση περὶ τῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ, ἡ δοπία εἶναι ἡ αἰτία καὶ τῆς οὐσίας καὶ τῆς γνώσεως. Οὐσία εἶναι βεβαίως οἱ ἰδέες καὶ οἱ ἔννοιες. Ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, λέει, εἶναι ἡ αἰτία καὶ τῆς οὐσίας καὶ τῆς γνώσεως. Δηλαδὴ εἰς τὸ ἐρώτημα, πῶς γίνεται κι ἔχω γνώση, ἀπαντᾶ δ Πλάτων ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πῆ κανεὶς τίποτε ἄλλο παρὰ ὅτι εἶναι πολὺ καλὸ νὰ ἔχω γνώση. Εἶναι ἀγαθὸν νὰ ἔχω γνώση. Καὶ πράγματι ὅσες διαλεκτικὲς προσπάθειες νὰ κάμη κανεὶς, δὲν θὰ καταλήξῃ νὰ εὑρῃ μία ἄλλη ἀπάντηση εἰς αὐτὸ τὸ ἐρώτημα: πῶς γίνεται κι ἔχω γνώση; Καὶ δ Πλάτων, δ ἐλλην πάλι, δ ὅποιος τόσο πολὺ φανερώνεται μέσα εἰς δῆλη αὐτὴ τὴν φιλοσοφία, λέγει ὅτι εἶναι πολὺ καλὸ νὰ ἔχω γνώση, γι' αὐτὸ τὴν ἔχω. Τὸ ἀγαθὸν δηλαδὴ εἶναι αὐτὸ τὸ δόποιον μοῦ δίδει τὴ δυνατότητα τῆς γνώσεως. Βέβαια αὐτὸ τὸ ἀγαθόν, αὐτὴ ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, δὲν εἶναι προσιτὴ εἰς τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου ὅπως εἶναι οἱ ἄλλες ἰδέες, ἀλλὰ «μόγις», μὲ δυσκολία, «μόγις» καὶ θαμπά μποροῦμε νὰ τὴ συνλλάβονμε καὶ ὅπως λέγει, ὑπερέχει «πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει», δηλαδὴ ὡς πρὸς τὴν πρωταρχικότητά της καὶ ὡς πρὸς τὴ δύναμι τῆς ὑπερέχει, διότι τὰ στηρίζει δλα. Αὐτὴν τὴν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ εἰς τὸν «Τίμαιο», ὅπου δ διάλογος εἶναι μυθολογικός, τὴν ὀνομάζει «δημιουργόν». Ὁ «δημιουργός» τοῦ «Τίμαιον» εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ τῆς «Πολιτείας». Ὁ «δημιουργός», ὅπως εἴπαμε, εἶναι δ τεχνίτης, καὶ δ πλατωνικὸς δημιουργός δὲν δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενός. Ἡ ὅλη τοῦ πρὸς δημιουργίαν εἶναι δεδομένη. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἐλληνος καὶ τοῦ δημιουργοῦ τοῦ ιονδαίον. Ὁ δημιουργός τῶν Ἰουδαίων δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενός. Αὐτὸ εἶναι μὲ σύντομα λόγια τὸ νόημα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, ἡ δοπία εἰχε μία μεγάλη ἐπίδραση εἰς τὴν περαιτέρῳ πορείᾳ τῆς ἴστορίας· θέλω δὲ νὰ ἐπισημάνω μερικοὺς μόνον ἀπὸ τοὺς μεγάλους σταθμοὺς τῆς πορείας ἡ μᾶλλον τῆς τύχης τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας εἰς τὴν Ἰστορίαν.

Καὶ πρῶτα πρῶτα ἡ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος ἀναγεννᾶται ἥδη εἰς τὴν ἀρχαιότητα κατὰ τὸ τέλος τοῦ κλασσικοῦ κόσμου μὲ τὸν Πλωτῖνο, καὶ ἐν γένει μὲ δῆλους τὸν νεοπλατωνικός, ἀλλὰ δ Πλωτῖνος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐδημιούργησε αὐτὴ δῆλη τὴν ἀναγέννηση τὴν πλατωνικήν. Ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ Πλάτωνος καὶ Πλωτίνου, καὶ βέβαια ἡ διαφορὰ εἶναι πολὺ σαφής καὶ θέλω μὲ μία λέξη νὰ τὴν ἐπισημάνω. Εἶναι ὅτι δ Πλάτων ἀναλύει δῆλη τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ ἐξάγη τὰ νοήματά της, ἀπὸ τὰ δοπῖα, ὅπως εἴπαμε, προέκνυψε δ, τι ὠνόμασε ἰδέα.

‘Ο Πλωτῖνος βεβαίως κάνει καὶ αὐτὸς τὸ ἔδιο, ἀλλὰ δὲν ἐνδιαφέρεται τόσο πολὺ γιὰ τὰ δημιουργήματα τοῦ ἀνθρώπου, γιατὶ θέλει γρήγορα νὰ φύγῃ, όπως λέει καὶ ὁ ἔδιος: «φυγεῖν ἐντεῦθεν», γιὰ νὰ ἐνωθῇ μὲ τὸ ἔν, μὲ τὸ πᾶν, μὲ τὸ θεό. Αὐτὴ ἡ ἀναγέννηση, ποὺ δημιουργός της εἶναι ὁ Πλωτῖνος, βέβαια δὲν εἶναι μία ἀπλῆ φιλολογικὴ ἢ ἔστω καὶ φιλοσοφικὴ συζήτηση, δχι. Εἶναι ἔνα τεράστιο κῦμα τὴν ἐποχὴν ἐκείνη, ἔνας τεράστιος δργασμὸς φιλοσοφικός, ὁ δοποῖος ἀπλώνεται σὲ δλη τὴ ζωή. Τὸ ἔδιο ἴσχυει καὶ γιὰ τὰ ἄλλα φιλοσοφικὰ συστήματα τῆς μετακλαστικῆς ἐποχῆς, όπως τῶν Στωικῶν. Οἱ Στωικοὶ ἐπίσης δὲν εἶναι φιλόσοφοι τοῦ κλειστοῦ χώρου οὕτε εἶναι πέντε - δέκα στωικοί, εἶναι χιλιάδες οἱ στωικοί — χιλιάδες χιλιάδων. Εἶναι δηλαδὴ πλέον μία πεποίθηση φιλοσοφική, μὲ τὴν δοποία οἱ ἀνθρωποι ζοῦν. Τὸ ἔδιο συμβάνει μὲ τὸν νεοπλατωνικούς. Δέν ἥσαν οἱ νεοπλατωνικοὶ ὀλίγοι ἀνθρωποι, μία ὅμας ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἥσαν, όπως εἴπα πάρα πολλοί. Καὶ αὐτὸς ἔφερε ἔναν πνευματικὸν δργασμό, ὁ δοποῖος καὶ ἐπέδρασε ἀμέσως, ὅταν συνητήθη μὲ τὸν Χριστιανισμό, διότι ὁ Πλωτῖνος ἀπέθανε στὰ 270 μ.Χ. Τὸ δόγμα δὲν εἶχε ἀκόμα διατυπωθῆ καὶ ἔρχεται τὴν κατάλληλη στιγμὴ ἡ φιλοσοφία ποὺ τὴν ἔχρειαζόταν ἡ χριστιανικὴ θρησκεία. Ἐχρειαζόταν τὴν φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος καὶ τὴν διαλεκτική του ἀκόμα, διότι τὸ δόγμα τὸ χριστιανικὸ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ διατυπωθῇ χωρὶς βέβαια τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος. Εἶναι δὲ τόσο μεγάλη ἡ ἐπίδραση, όπως καὶ ἄλλοτε εἴπα, ὥστε φθάνη καὶ μέχρι τῶν συμβόλων τῆς θείας εὐχαριστίας.

Αὐτὴ ἡ πλατωνικὴ ἐπίδραση ἐπάνω εἰς τὸν Χριστιανισμὸ διετηρήθη καθ' ὅλη τὴν βυζαντινὴν περίοδο. Ἰδιαίτερα ἐμελέτησε τὸν Πλάτωνα ὁ Ψελλός, ἀλλὰ ὁ Ψελλός δὲν εἶναι δημιουργός. Εἶναι βέβαια μελετητὴς τοῦ Πλάτωνος, γνωρίζει τὸν Πλάτωνα, ἀλλὰ δὲν εἶναι δημιουργικός. Ὁ δημιουργὸς εἶναι εἰς τὸ τέλος πλέον τοῦ Βυζαντίου, κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς τραγωδίας, τῆς πτώσεως, καὶ εἶναι ἀκοιβῶς ὁ Πλήθων. Αὐτὸς εἶναι ὁ μέγας δημιουργὸς τῆς ἐποχῆς του καὶ ἀναπλαστονοργὸς τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας. Περισσότερο καὶ αὐτὸς ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν Πλωτῖνο, διότι ὁ πλωτωνικὸς μετασχηματισμὸς τοῦ Πλατωνισμοῦ ἐπηρέασε δλο τὸ Βυζαντιό, καὶ δχι μόνον ὡς χριστιανικὴ παράδοση, καὶ διατηρεῖται ὡς τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλήθωνος. Βέβαια ὁ Πλήθων εἶναι, όπως εἴπαμε, ὁ μέγας. Ὁ Πλήθων μεταφέρει δλον αὐτὸν τὸν ἔρωτά του γιὰ τὸν Πλάτωνα στὴ Δύση, ἐκεῖ τὸν ὑποδέχονται οἱ δυτικοὶ ὡς ἀρχαῖον ἔλληνα. Τὸν θαυμάζονν, ἰδρύεται ἡ Ἀκαδημία στὴν Φλωρεντία καὶ ἀναγένναται γιὰ δεύτερη φορὰ ὁ Πλάτων εἰς τὴν Ἰστορία. Βέβαια ἡ ἀναγέννηση τοῦ Πλάτωνος δὲν ἔγινε μόνον στὴ Φλωρεντία· ἐν τῷ μεταξὺ εἶναι ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη, εἶναι ὁ Galilei, εἶναι ὁ Kepler, οἱ δοποῖοι λέγονν ὅτι εἶναι πλατωνικοί, καὶ εἶναι πρῶτα ὁ Nicolaus Cusanus, ὁ δοποῖος λέγει ὅτι εἶναι πλατωνι-

κός· γράφει διαλόγονς, μόνον διαλόγονς, δ *Galilei*, γιατί θέλει νὰ δείξῃ ότι ἀκολουθεῖ τὸν *Πλάτωνα*. Καὶ ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία αὐτό, διότι μὲ τὴν Ἀραγεννηση βέβαια στὴ Δύση ἐμειώθη, δπως καὶ ἄλλοτε εἶπα, ἡ ανθεντία τοῦ Ἀριστοτέλους. Ὁ *Πλάτων* εἶναι τώρα δ ὅποιος λάμπει εἰς ὅλην τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀραγεννήσεως, καὶ ἡ μελέτη πλέον συνεχίζεται μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

Θέλω μόνον νὰ τονίσω δύο - τρία σημεῖα. Κατὰ τὸν *IΘ'* αἱ. ἔγινε, δπως καὶ γιὰ τὰ βιβλία τῆς *Καινῆς Διαθήκης*, καὶ γιὰ τὸν *Πλάτωνα*, πάρα πολλὴ κριτικὴ ἐργασία καὶ στατιστικὴ τῆς γλώσσας. Πραγματικῶς καταπληκτικὴ ἐργασία, ἡ ὅποια ἐβοήθησε βέβαια πάρα πολὺ εἰς τὸ νὰ φωτισθῇ ὅλο τὸ σῶμα τῶν πλατωνικῶν κειμένων. Δύο Ἀγγλοι εἰς αὐτὸ ἔχουν τὰ πρωτεῖα, δ *Jackson* καὶ δ *Campbell*. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ εἰς τὴν *Γερμανίαν* μὲ τὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμὸ βέβαια ἀναγεννᾶται ὁ *Πλάτων*, ἴδιως ἀπὸ τὸν *"Εγελο* καὶ τὸν *Schelling*. Ἐκεῖ δμως ὅπον ἔχομε πραγματικὴ ἀναγέννηση τοῦ *Πλάτωνος* εἶναι στὸν *Schleiermacher*, δ ὅποιος μεταφράζει ὅλον τὸν *Πλάτωνα*. Ἡ μετάφραση αὐτὴ — στὴ γερμανικὴ γλῶσσα ὑπάρχουν πολλὲς μεταφράσεις — εἶναι ὡς σήμερα κλασσική. Στὸν εἰκοστὸν αἰώνα δ πλατωνισμός, καὶ βέβαια καὶ στὰ τέλη τοῦ *IΘ'* αἱ., ζῆ μιὰ ἄλλη ἀναγέννηση, νέα ἀναγέννηση. Ἰδίως μὲ τοὺς νεοκαντιανὸς τῆς *Σχολῆς* τοῦ *Μαρβούργου*, τὸν *Cohen* καὶ τὸν *Natorp* καὶ τὸν *Cassierer*. Ὁ *Cohen*, δ ὅποιος εἶναι καὶ δ ἴδρυτης τῆς *Σχολῆς*, φέρει εἰς τὸ μέσον πάλι τὸ θέμα τοῦ *Πλάτωνος*. «Οπως στὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶπαν «πίσω εἰς τὸν *Κάντ*», δ *Cohen* λέει «πίσω εἰς τὸν *Πλάτωνα» καὶ γράφει τὸ ἔξαιρετο αὐτὸ βιβλίο τὸν — δὲν εἶναι πολὺ μεγάλο βιβλίο — τὸ δόπιο ἔφερε τὴν ἀνατοστὴ ὅλης τῆς συμπεριφορᾶς τῶν φιλολόγων καὶ φιλοσόφων καὶ φιλοσοφούντων πρὸς τὸν *Πλάτωνα*, τὸ βιβλίο ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «Ὁ *Πλάτων* καὶ τὰ *Μαθηματικά*». Ἔπειτα ἀκολουθεῖ τὸ βιβλίο τοῦ *Natorp* «Ἡ θεωρία τῶν ἱδεῶν τοῦ *Πλάτωνος*». Στὴν ἐποχὴ μας τώρα ὑπάρχει μία καθολικώτερη ἀναγέννηση τῶν πλατωνικῶν σπουδῶν σὲ πολλὰ μέρη τῆς γῆς πλέον. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σταματήσω σὲ μεμονωμένα σημεῖα. Θέλω δμως ἔνα πρᾶγμα νὰ τονίσω, δτι δπως στὴν ἀναγέννηση καὶ στὴν ἀρχαιότητα ἔτσι καὶ στὴ σημερινὴ ἐποχή, δ πλατωνικὸς τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι ἔχει ἐπικρατήσει στὴν ἐπιστήμη. Στὴν ἀρχαιότητα ἀκριβῶς δ *Πλάτων* ἔδωσε τὴν μέθοδο τῆς ἀναζητήσεως, τὴν μέθοδο τοῦ ἐπιστημονικῶς σκέπτεσθαι, καὶ τὴν διετύπωσε μὲ τρόπον, θὰ ἔλεγα, κλασσικόν, διότι ἀκριβῶς εἶναι δ ἀδογμάτιστος ἀνθρωπος, δ κατ' ἔξοχὴν ἀδογμάτιστος φιλόσοφος. Αὐτὸς δ ἀδογμάτιστος τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι ἀπετέλεσε καὶ τὴν βάση, ὥστε νὰ ἴδρυθῃ ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη στὴν ἀρχαιότητα καὶ στὴ νεώτερη ἐποχή, διότι δ *Galilei* καὶ δ *Kepler* λέγονν : ἐμεῖς κινούμεθα σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ *Πλάτωνος*. Δηλαδὴ ποιό εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ *Πλάτωνος*; Τὸ πνεῦμα τοῦ *Πλάτωνος**

στὴν ἐπιστήμην εἶναι ἡ μέθοδος τῆς ὑποθέσεως. Ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς ὑποθέσεως θὰ ἀποδειχθῇ ἂν ἡ ὑπόθεση εἶναι ὁρθή. Ἐν δὲν εἶναι ὁρθή, δῆλος λέει καὶ εἰς τὸν «Φαιδωνα», τὴν ἐγκαταλείπω καὶ βάζω μιὰ ἄλλη ὑπόθεση. Αὐτὸν τῷρα πλατωνικὸ τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι ενδίσκουμε καὶ στὴν νεώτερη φυσικὴ ἐπιστήμη, στὴν νεώτερη μικροφυσικὴ, καὶ ἀναφέρω ἕνα μόρο παράδειγμα, τὸ παράδειγμα τοῦ Heisenberg. Ὁ Heisenberg, αὐτὸς δὲ φυσικὸς τοῦ ἀτόμου, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς ἀτομικῆς θεωρίας — ἀπέθανε πρὸ τοῦ ἑτῶν — λέγει εἰς τὰ ἀπομνημονεύματά του, δτὶ ἀκολούθησε τὸν Πλάτωνα καὶ προϋπέθεσε δτὶ ἡ σύσταση τοῦ ἀτόμου πρέπει νὰ ἔχῃ μία συμμετρία. Αὐτὴν ἦταν ἡ βασικὴ τοῦ ἰδέα, καὶ βέβαια ἔφερε καρπούς. Ἔπειτα, λέγει δὲ Heisenberg, νὰ ὑποθέσῃ δτὶ ἡ δργάνωση ὅλη τοῦ μικροκόσμου ἔχει συμμετρικὲς ἀναλογίες καὶ αὐτὸ προσπάθησε νὰ τὸ διατυπώσῃ μὲ τὰ μαθηματικά. Τόσο πολὺ λοιπὸν ἐγονιμοποίησε δὲ Πλάτων τὴν ἴστορία τοῦ πνεύματος μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

Τώρα συμπληρώνονται, δῆλος εἰπε δ. κ. Πρόσεδρος, 2.406 χρόνια ἀπὸ τὴ γένηση τοῦ Πλάτωνος καὶ 2.326 χρόνια ἀπὸ τὸν θάρατό του. Θέλω νὰ σημειώσω ἀκόμα κάτι γιὰ τὸν βίο τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ βίος τῆς Ἀκαδημίας διήρκεσε 916 χρόνια. Βέβαια αὐτὸ ἔχει μιὰ μεγάλη σημασία γιὰ μᾶς. Νὰ τὸ συνειδητοποιήσωμε αὐτὸ τὸ γεγονός, διότι θαυμάζομε τὰ ξένα πανεπιστήμια δτὶ ἔχοντα παράδοση 500 ἑτῶν, 800 ἑτῶν. Ἐδῶ ἔχομε ἕνα ἱδρυμα, τὸ δόποῖον ἔχει παράδοση περίπον 1.000 ἑτῶν. Βέβαια τὰ ἀνθρώπινα ἔργα εἶναι πεπερασμένα, καὶ κάποτε ἡ Ἀκαδημία χάρις σ' ἔνα αὐτοκράτορα ἔκλεισε τὶς πύλες της. Ποῖα ἦσαν τὰ ἀποτελέσματα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος δὲν εἶναι τῆς ὥρας νὰ τὸ ποῦμε, ἀλλὰ πάντως ἦταν μία βιαία πρᾶξις. Νὰ κλείσῃ ἡ θύρα αὐτοῦ τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ καταστήματος.