

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ERNEST RENAN

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. MICHEL GUÉRIN
Directeur de l'Institut Français d'Athènes

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καὶ Κύροι,

Ἐνδέχεται ὁ Ernest Renan νὰ ὑπῆρξε πάντοτε ἔνας παρεξηγημένος. Καὶ πιστεύω πὼς τὸ ἰδιόμορφο ἔργο του ἀξιὲ τὶς συνέπειες μιᾶς δόξας, ποὺ ἀφοῦ λοξοδρόμησε, ἀμβλύνθηκε, ἐφ' ὅσον ὁ ἴδιος εἶχε κάνει ὅ,τι μποροῦσε γιὰ νὰ τὸ προκαλέσει. Λὲν ἐκφράζω ἐδῶ ἔνα παράποτο, γιατὶ νὰ περιπλανιέσαι ἐπὶ πολὺ εἶναι ἔνας τρόπος νὰ διαρκεῖς. "Οσο ζοῦσε ὁ Renan, ἄλλοι τὸν θεώρησαν προκλητικὸν καὶ ἄλλοι περιέπεσαν σὲ μιὰ ἀνόητη λατρεία, ποὺ ἦταν, ἀλλοίμονο, ὕδιον τοῦ καιροῦ του. Ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατό του φάνηκε ἀπαρχαιωμένος καὶ μάλιστα παλιομοδίτικος. "Ετσι τὸν εἶδε λόγον χάρη ὁ Charles Péguy, ποὺ τοῦ πετάει τὸ ἀνάθεμα καὶ τὸν ὀνομάζει μὲ μιὰ διατύπωση, ἐπίσης τοῦ καιροῦ ἐκείνου, «Ο ἀρχηγὸς δσων πετάξαντε τὸ ωάσο». "Ετσι καὶ ὁ Maurice Barrès πού, ἀρπάζοντας μὲ κακία μία ρεντή ἀφήγηση τῶν "Αραμήσεων τῆς παιδικῆς ἡλικίας καὶ τῆς νεότητος (*Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse*), δοῖει τὸν κατεστραμμένο δάσκαλο, ὡς «Ἀρθρωπάκο-Σύστημα πάνω στὴ γαϊδούρα Πεσσιμισμός». Ἀφοῦ ἡ δικῆ του γενιὰ καθὼς καὶ ἡ ἐπομένη τὸν οἰκειοποιήθηκαν ὑπερβολικὰ ὡς μάρτυρα στὴ μάχη ἐναντίον τῶν κληρικοφρόνων, ἀφοῦ τὸν εἶδαν ἄλλοτε ὡς μυημένο καὶ ἀλλοτε ἀντίθετα ὡς ἀπιστο, ὁ Renan ἵσως συλλέγει τὸν πικρὸ χυμὸ μιᾶς τολμηρῆς σκέψης ποὺ κύλησε μέσα σὲ μιὰ συνετή οητορική.

Ἐπειδὴ ἀφίνει ἀρκετὰ ποάγματα ἀξεκαθάριστα, δὲν γίνεται ἀρχηγὸς κανενὸς καὶ κάνει τὰ ἀντίταλα μέρη νὰ συμμαχήσουν ἐναντίον του. Σ' ἔνα γράμμα πρὸς τὴν ἀδελφή του Henriette στὶς 30 Ἰουνίου 1848 γράφει: «Στὴν πραγματικότητα, ἀν εἴμαι ὑποφερτὰ τολμηρὸς στὴ σκέψη, στὴν πράξη εἴμαι ντροπαλὸς καὶ ἀνειλικρινῆς μέχρις ὑπερβολῆς.» Ἐχοντας παραμείνει, παρ' ὅλα αὐτά, χριστιανός, ἀλλὰ ἀνάγοντας, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι, τὴν ἐπιστήμη σὲ ὑπόθεση τοῦ αἵρων, ὁ Renan, λόγω τῶν ὑπερβολικῶν ἀποχρώσεων βρίσκεται νὰ εἶναι πιὸ γνωστὸς στοὺς μεταγενέστερους ὁ ἴδιος ἀπὸ ὅ,τι τὰ γραπτά του καὶ ἀρκετὰ ἀποχρωματισμένος.

Ἄν πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν ἐπιστήμη, θὰ ἀναζητήσω τὴν ἀπόχρωση ποὺ εἶχε ἀκριβῶς αὐτὴ γιὰ τὸν Renan. Εἶναι πεποιθησή μου πὼς ἡ ἔννοια τῆς ἐπιστήμης στὸν Renan, στὸ βαθμὸ ποὺ ἀντλεῖ ἀφθονα ἀπ' αὐτὴν τὴν «ἀλήθεια τοῦ χριστιανισμοῦ», τὴν ὅποια ἐπικαλέστηκε πάντοτε δ συγγραφέας —ἔστω καὶ μόνο γιὰ νὰ τὴν ὑποβάλει στὴν «ὅρθολογικὴ ἐπαλήθευση» (γράμμα στὴν Henriette στὶς 11 Ἀπριλίου 1845) —φέρει ἔνα σημάδι ποὺ κάνει τὴ σύγχυση ἀδύνατη, ἀν ἔχουμε λίγο ἔξοι-

κειωθεῖ μὲ τὰ κείμενά του. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἔδωσαν στὸν πεζογράφο τῆς *Zoëς* τοῦ *'Ιησοῦ* (*La Vie de Jésus*) λακωνικοὺς χαρακτηρισμοὺς (θετικισμός, ἐπιστημονισμός), ἔτσι ἀκριβῶς μία δρισμένη ἵστορία τῶν ἰδεῶν, ποὺ τὴν κόβεις ἀπὸ τὴν φίξα καὶ ἔναντι φυτρώνει σὰν τὴν ἀγριάδα μέσα στὰ ἐγχειρίδια, δὲν μπόρεσε ποτὲ νὰ ἀναφερθεῖ στὸν *Renan*, δίχως νὰ τὸν ἐμφανίζει εἴτε ὡς δίδυμο μὲ τὸν *Hippolyte Taine* εἴτε παρέα μὲ τὸν *Victor Cousin* καὶ τὸν *Auguste Comte*.

Κι δύως, δ *Renan*, τουλάχιστον σὲ δ, τι ἀφορᾶ τὴν οὐσία, παραδόξως βρίσκεται πολὺ πιὸ κοντὰ στὸν *Herder* ἢ στὸν *Humboldt* ἀπὸ δ, τι στὸν *Cousin* ἢ στὸν *Taine*. Σ' ἔνα γράμμα του πάλι πρὸς τὴν *Henriette*, στὶς 22 Σεπτεμβρίου 1845, καταμαρτυρεῖ στὸν *Cousin*, τὰ μαθήματα τοῦ ὅποιον εἶχε παρακολούθησει, καὶ στὴ «γαλλικὴ σχολή», πὼς «ἔχον κρατηθεῖ ὑπερβολικὰ μακριὰ ἀπὸ τὸν χριστιανισμό», ἐνῶ ἀντίθετα δηλώνει ὅτι τὸν ἐλκόνουν οἱ Γερμανοὶ μὲ τὴν ποικιλόμορφη πληρότητα τῆς σκέψης τους. «Ἄντὸ ποὺ μὲ γοητεύει ἐπίσης σ' αὐτούς», γράφει, «εἶναι αὐτὸς ὁ εὐτυχῆς συνδυασμὸς ποὺ πέτυχαν ἀνάμεσα στὴν ποίηση, στὴν πολυμάθεια καὶ στὴ φιλοσοφία, συνδυασμὸς ποὺ προσιδιάζει, κατὰ τὴν ἄποψή μου, στὸν ἀληθινὸν στοχαστή». Καὶ προσθέτει: «Στὸν *Herder* καὶ στὸν *Goethe* ἐντοπίζω τὴν πιὸ ὑψηλὴ πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ συνταιριάσματος. Γι' αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ ἐκεῖ τείνοντα οἱ συμπάθειές μου». Τὴν ἀπόστασή του ἀπὸ τὸν *Cousin* καθὼς καὶ τὴ συγγένειά του μὲ τὴ γερμανικὴ προσέγγιση τῶν ζητημάτων, δ *Renan* τὴ μυημονένει στὰ *Τετράδιά του*, (*Cahiers, 1845-46*). Διαπιστώνοντας πὼς ἔνα διανοητικὸ σύστημα καθαρὰ εἰδολογικὸ δὲν τοῦ ἀρκεῖ, διευκρινίζει: «Γεννήθηκα ρομαντικὸς... μοῦ χρειάζεται ἡ ψυχή, κάτι ποὺ νὰ μὲ ὠθεῖ στὴν ἀκοῇ τῆς ἀβύσσου», πρὸν νὰ κατηγορήσει «τὴν ἐκλεκτικιστικὴ ἀποψῆ» «ὅτι ἀμβλώνει δλες τὶς προτάσεις», ὑπὸ τὸ πρόσχημα δτὶ ἀφαιρεῖ τὸ ὑπερβολικό». Ἡ ἐπιστήμη τοῦ *Renan*, εἶναι ὄλοφάνερο, εἶναι σφραγισμένη ἀπὸ τὴν ψυχή, δὲν ἀνάγεται στὴν καθαρὴ νόηση. Μὲς στὴ λαχτάρα γιὰ συγκρητισμό, ποὺ ἀπηχεῖ τὸν ρομαντισμὸ μᾶς ἴδιοσυγκρασίας ποὺ δὲν προκαλεῖ φρήση παρὰ μόνο γιὰ νὰ συνδεθεῖ καλύτερα, ἡ σκέψη τοῦ *Renan* τοποθετεῖται στὸν ἀντίποδες τοῦ ἐκλεκτικισμοῦ.

Άν καὶ τὸ μέλλον τῆς *'Επιστήμης* (*L'Avenir de la science*) δ *Renan* δὲν τὸ δημοσίευσε παρὰ μόνον τὸ 1890, δύο χρόνια δηλαδὴ πρὸν τὸν θάνατό του, ξέρουμε δμως ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο του ὄλοκληρωμένο βιβλίο, καὶ μάλιστα γιὰ ἔνα βιβλίο μὲ θέση. *Πρόκειται*, δηλαδή, μὲ λίγα λόγια, δπως ἐξάλλον τὸ ὑποδηλώνει, γιὰ τὴ μετατόπιση τῆς πίστης του, στὴν ὅποια ἐπαιξε καθοριστικὸ φόλο ἡ φρήση του μὲ τὴν *'Εκκλησία* τὸ 1845. *Παράλληλα*, ἡ ἀλληλογραφία μὲ τὴν *Henriette* τὰ ἕδια αὐτὰ χρόνια μᾶς ἐπιτρέπει νὰ παρακολούθησομε τὴν ἐσωτερικὴ πορεία ποὺ ὀδηγεῖ ἀπὸ τὴ θυσία τῶν παλαιῶν δεσμῶν (ἡ λέξη ἀναγράφεται στὸ γράμμα τῆς 13ης *'Οκτωβρίου* 1845) στὴ νέα ὑπόσχεση: πρόκειται βέβαια γιὰ τὴν ὑπόσχεση τὴν ὅποια δίνει

στὸν ἑαυτό τον διεράδος ἐπιστήμων καὶ μέλλων διδάκτωρ, γιατί, καθὼς ἔγραφε: «ἡ διαινοητική μου πρόοδος θὰ εἶναι πάντοτε ἡ πιὸ ἀκριβὴ ἀπὸ τὶς μόχιες σκέψεις μου». Θὰ εἶναι ἐπίσης αὐτὴ ποὺ θὰ περιέχεται ἐντὸς τῆς ἴδιας τῆς ἐπιστήμης. Ἡ πίστη στὴν ἐπιστήμην εἶναι λοιπὸν ταυτόχρονα καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸ μέλλον.

Αὐτὴ ἡ ρυτιδιασμένη σκέψη θὰ ἔμενε ἀνοστη, ἀν δὲν εἶχε συγκρουστεῖ μὲ τὴν πραγματικότητα. Ὁ Renan δὲν εἶχε καλὰ-καλὰ συνέλθει ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴν του κρίση, ὅταν βρέθηκε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν ἰστορικὴν τομὴ τοῦ Ἰουνίου 1848. Ὁ αἰτιολογημένος τον θυμός τὰ βάζει ἀπὸ τὴν μιὰ μὲ τὸν «τρελοὺς φονικαράδες ποὺ χύνουν τὸ αἷμα τους χωρὶς νὰ ξέρουν κὰν τί ζητᾶνε» (26 Ἰουνίου) —«ἄπλοϊκοί, χοντροκομένοι ἀνθρώποι», ποὺ μοιάζουν, ἀπ' ὅτι λέει, μὲ τὸν πρώτους χριστιανούς, «ἀντικοινωνικὴ φυλὴ» (16 Ἰουνίου)— καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὸν «τίμιους ἀνθρώπους» τῆς «ἀστικῆς τάξης», ἡ δποία, καθὼς λέει, «ἀπέδειξε πῶς ἥταν ἵκανη γιὰ δλες τὶς ὑπερβολὲς τῆς πρώτης μας Τρομοκρατίας, μὲ μιὰ ἰδέα παραπάνω στοχασμὸ καὶ ἐγωϊσμὸ» (1η Ἰουνίου). Ὁ Renan δὲν παίρνει τόσο τὸ μέρος μιᾶς παράταξης, ὅσο καταγγέλλει τὸ μακελειὸν αὐτοῦ τοῦ δίχως ἐξιλέωση πολέμου, ποὺ γίνεται ἀκόμη σκληρότερος ἐπειδὴ ἀντιπαρατίθενται σ' αὐτὸν δύο δμάδες ἀνθρώπων ἐξίσου κλειστὲς πρὸς τὸ μέλλον: οἱ ἀστοί, λόγω ἐγωισμοῦ, καὶ τὸ προλεταριάτο λόγω ἄγνοιας. Ἡ ἀγριότητα ἀντιμέτωπη μὲ τὴν βαρβαρότητα, τὸ συμφέρον ἀντιμέτωπο μὲ τὴν ἀπόγνωση. Ἡ τυφλότης τῶν προνομούχων εἶναι νὰ μὴν βλέπουν παρὰ μόνο τὰ τωρινά τους προνόμια. Ἡ τυφλότης τῶν ἀκαλλιέργητων εἰλώτων εἶναι νὰ νομίζουν πῶς μποροῦν νὰ ἀποδώσουν δικαιοσύνη ἀμέσως. Μὲ δύο λόγια, τὸ παρὸν εἶναι παραδομένο στὴ σύγκρουση αὐτὴ ἰδιοκτησίας καὶ λεηλασίας. Τὸ λιγότερο ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ εἶναι πῶς τὸ μέλλον δὲν εἶναι οὕτε εὐθεία γραμμή, οὕτε χαμογελαστὴ πρόκληση. Περνάει μέσα ἀπὸ τὸ δράμα καὶ μάλιστα μέσα ἀπὸ μιὰ σπατάλη τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, τῆς δποίας τὴν θλιβερὴ ἀνακάλυψη ἔκανε ὁ Renan τὸ 1848.

Δὲν πειράζει δμως! Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἀκόμη ὁ Renan ἐναποθέτει τὸν σκοπὸ τῆς ἐπιστήμης σὲ μιὰν εὐρύτερη ἀνθρωπότητα. Γράφει πάντοτε στὴν Henriette στὶς 30 Ἰουλίου, ἀπορρίπτοντας τὸν κομμονισμό, ἀλλὰ διεκδικώντας δάφνες «προοδευτικοῦ»: «Μὴ φαταστεῖς, ἀγαπητή μου, ὅτι ἀγαπῶ τὸν λαὸ ἔτσι ὥπως εἶναι· ὅτι θέλω νὰ ὀδηγήσω τὴν κοινωνία στὴν ἀξεστη καὶ λαικίστικη μορφὴ τοῦ ὄχλου· τὸν ἀγαπῶ γι' αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει, τὸν ἀγαπῶ ἐν ὅψει τῆς μελλοντικῆς κατάστασης, στὴν δποία θὰ ἀποτελεῖ τὸ κύριο στοιχεῖο». Ἐν θερμῷ, λοιπόν, ἡ «κοινωνικὴ μεταρρύθμιση» φαίνεται στὸν Renan ως ἀναγκαιότητα καὶ δ σοσιαλισμὸς ως οὐτοπία, «ἀληθινὴ στὶς ἀρχές της, λάθος στὶς μορφές της». Τὸ μέλλον ἔχει δύο προσωπεῖα: δυνάμει, εἶναι ἐλκυστικό, ὅταν πραγματικὰ ὀρχίσει, γίνεται ἀπωθητικό. Πρόκειται γιὰ κάτι ἀνάλογο —γιὰ νὰ θυμηθοῦμε μιὰ ἀντίθεση τοῦ Hugo— μὲ τὴν ἐναντίωση ἀνάμεσα στὸ

«θαυμάσιο ώς σπέρμα» καὶ «τέρας ώς ἔμβρυο». Ὁτι λοιπὸν ἡ διαδομὴ εἶναι διάσπαρτη ἀπὸ ἐμπόδια, ἡ βία τὴν διατρέχει ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη, ἀλλὰ ἡ ἀμφιβολία γύρω ἀπὸ τὸ σκοπὸν ἡ, αὐτὴ τὴν ἐποκήν, γύρω ἀπὸ τὴν δυνατότητα νὰ φτάσει αὐτὸν τὸ σκοπὸν μαζὶ μὲ δλους τοὺς ἀνθρώπους, δὲν ἐπιτρέπεται στὸν νεαρὸν διανοητή. Ἡ δεύτερη ὅψη, ὡστόσο, ὑποτάσσεται ἕκενθαρα στὴν προηγούμενη. Μὲ ἄλλα λόγια, αὐτὸν ποὺ ἔρχεται πρῶτο δὲν εἶναι ἡ κοινωνικὴ πρόσοδος, ἀλλὰ ἡ πρόσοδος τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Καὶ γιὰ νὰ τὸ διατυπώσουμε ἀκόμα πιὸ ἀπάνθρωπα: ἡ ἐπιστήμη ώς τέτοια ἔχει μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ τὸ εἰδος τὸ δόποιο τὴν φέρει πρὸς τὸ μέλλον. Μὲ ἄλλα λόγια, δὲ πτιμισμὸς τοῦ Renan περιέχει ἐν σπέρματι τὸν πεσσιμισμό.

Οταν συντάσσει τὸ «Μέλλον τῆς ἐπιστήμης», ὁ Renan δὲν συνδέει μὲ ἀξεδιάλυτο δεσμό, κατὰ τὸν τρόπο τοῦ Μάρξ λόγου χάρη, «τὴν βελτίωση τῶν ὑλικῶν συνθηκῶν» καὶ «τὴν διανοητικὴν καὶ ἡθικὴν βελτίωσην», σὰν αὐτὴ ἡ τελευταῖα, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν πραγματικὸν σποπό, νὰ μποροῦσε στὸ τέλος-τέλος νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη, ἡ δόποια τὴν συνδέει δίχως νὰ τὴν δρίζει, καὶ δὸς ἐδῶ χοησμοποιεῖται μὲ κάθε αὐστηρότητα. Ὁ Renan γράφει: «Ἡ τάση πρὸς τὶς ὑλικὲς βελτίωσεις δὲν εἶναι λοιπὸν διόλον ἐπιζήμια στὴν πρόσοδο τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ἀρκεῖ νὰ ὑπηρετεῖ δῷθά αὐτὸν τὸν σκοπό». Ἀπὸ δῶ ἀπορρέουν δύο ἀναπόφευκτες συνέπειες, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ προσεγγίσουμε τὴν θεωρία τοῦ Renan, δηλαδὴ τὴν πίστη τον πρὸς τὴν ἐπιστήμην.

Μπορεῖ ἡ ἐπιστήμη νὰ εἶναι ὑλικὴ στὴν ἐφαρμογὴ της, δὲν εἶναι δμως ὑλιστικὴ στὶς ἀρχές της καὶ στὸν σκοπό της, γιατὶ αὐτὸν ποὺ ἐν τέλει προωθεῖ καὶ ὑπόσχεται εἶναι τὸ πνεῦμα. Εἶναι ἡ πειθαρχία τοῦ πνεύματος, τὸ καμίνι του, δ κατ’ ἔξοχὴν τρόπος γιὰ νὰ ἀνθίζει τὸ πνεῦμα. Κατὰ δεύτερο λόγο, αὐτὸς δ ἰδεαλισμὸς ώς ἀφετηρία καταλήγει ὅχι μόνο στὴν προτίμηση τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν μάζα, ἀλλὰ ἀκόμη, ώς ἔσχατη ἐπιλογὴ, περισσότερο στὴ διάσωση τοῦ ἀνθρωπίνου δείγματος ποὺ συμμορφώνεται μὲ τὸ σκοπό, παρὰ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ. Ἡ ὅψη, ἀριστοκρατικὴ τελεολογία τοῦ Renan, πλήρης αἰσθητισμοῦ —τοῦ συγγραφέα τῆς *Πνευματικῆς* καὶ ἡθικῆς μεταρρύθμισης τῆς Γαλλίας (*La réforme intellectuelle et morale de la France*, Νοέμβριος 1871) καὶ ἀκόμη περισσότερο στῶν *Φιλοσοφικῶν Διαλόγων* (*Dialogues philosophiques*)— ὑποτάσσει σαφῶς τὸ ἀνθρώπινο εἶδος, τὸ δόποιο τείνει αὐθόρμητα πρὸς τὴν ἡδονή, στὴν ἀνάδυση δημιουργικῶν ἀτομικοτήτων μέσα στὶς δόποιες τὸ πνεῦμα διοληθηρώνεται, ἀν θέλετε, πέραν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ.

Ἡ ἱερατικὴ ὅψη τῆς ἐπιστήμης καταλήγει νὰ κλειστεῖ στὸ τελετονοργικό της καὶ νὰ γίνει αὐτοσκοπός. Καὶ ἀν ἀκόμη ἡ ἐπιστήμη ἔπανε νὰ εἶναι ἀληθινὴ καὶ καλή, θὰ μποροῦσε ἀκόμη νὰ εἶναι ὀραία, δηλαδὴ νὰ εἶναι δ ἔαντός της: μιὰ καθαρὴ μορφή, τελικά, ποὺ θὰ ἀφηνε στὴν ἴστορία ἑνα ἀνεξίτηλο σημάδι, ποὺ θὰ προσφερόταν στὴν πνευματικὴ οἰκοδόμηση τῶν μελλοντικῶν ἀνδρῶν.

‘Η ίδεα τοῦ Renan γύρω ἀπὸ τὴν ἐπιστήμην χτίζεται, δπως εἴδαμε, μὲ περισσότερους ἀπὸ ἔναν τρόπους μέσα στὴν ἀμφισημία: ὅπτιμιστική, ἀπὸ τῇ μιᾷ, ἀφοῦ ἔξαιτεῖται ἔναν σκοπό, ἄρα ἔνα νόημα, προαναγγέλλει ὥστόσο συγχρόνως τὴν «θλιβερῷ ἀλήθεια» μιὰ πίστης ποὺ δὲν ἀποφεύγει τὴν ἀμφιβολία ὡς πρὸς τὴν οὐσία καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν μορφὴν ὡς καταφύγιο. ² Επιστήμη τοῦ ἀνθρώπου, λόγω τοῦ πνεύματός της —θὰ ἐπανέλθω σ’ αὐτὸ— ἀλλὰ καὶ λόγω τοῦ κατ’ ἔξοχὴν ἀντικειμένου της, ἐπιδεικνύει μιὰν ἀνησυχαστικὴ θυσιαστικὴ πλευρά. Συμβιβάζεται μὲ τὴν ὑλικὴ βελτίωση, ἀλλὰ μοιάζει νὰ εἶναι πιὸ βέβαιη γιὰ τὸν ἑαντό της μέσα στὴν ἀνιδιοτελὴ ἔρευνα. Περισσότερο λόγια παρὰ ἀληθινή, περισσότερο ὥραια παρὰ χρήσιμη, δὲν διαρηγνύει τοὺς δεσμούς της μὲ τὴν θρησκεία παρὰ μόνο γιὰ νὰ τὴν ἔανασυναντήσει καλύτερα. Καὶ ίδον πῶς, ἐν συντομίᾳ.

Στὸ ἔργο Patrice, αὐτοβιογραφικὸ μυθιστόρημα ποὺ γράφτηκε στὴν Ρώμη τὸ 1849-50, δ Renan ἔγραψε: «Ο χριστιανισμὸς θὰ παραμείνει ἡ μυθολογία μας καὶ ὁ ποιητικός μας κοινὸς τρόπος, δταν θὰ ἔχει πάψει νὰ εἶναι ὁ κανόνας τῆς πίστης μας», προσθέτοντας ὅτι εἶναι φιλικὰ ἀδύνατον νὰ καταστρέψεις τὴν θρησκεία «ἔφοσον στηροῖζεται στὴν ἴδια τὴν οὐσία τῶν ἀνθρωπίνων ἰδιοτήτων». ³ Η θρησκεία ὅχι μόνον βρίσκεται ἐνσωματωμένη στὸ ἐπιστημονικὸ πιστεύω, ἀλλά, ἀπὸ ἀποψη συγκρητικὴ καὶ μυθολογική, ἀποτελεῖ βέβαια βαθιὰ καὶ ποικιλόμορφη γνώση τοῦ ἀνθρώπου, στὸν δποτὸ διόλου δὲν εἶναι ξένη. ⁴ Απ’ αὐτὴν τὴν ἀποψη, ἡ ἐρμηνεία τοῦ Renan τοποθετεῖται στοὺς ἀντίποδες μιᾶς κριτικῆς τοῦ τύπου τοῦ Βολταίρου: δὲν ἵσχυροίζεται ὅτι μειώνει οὕτε ὅτι ἀπομνηποιεῖ, ἀλλὰ ἀντίθετα ἐπικαλεῖται τὶς ὀριμεις γνώσεις, καὶ ἴδιαίτερα τὴν ἴστορία καὶ τὴ φιλολογία, καὶ ὅλα αὐτὰ μέσα σὲ μιὰ προοπτικὴ συγκριτική, γιὰ νὰ ἀποπειραθεῖ νὰ ἐρμηνεύσει τὸ πλούσιο σημασιολογικὸ ὑπόστρωμα ποὺ περικλείει αὐτὸς ὁ «αὐθόρμητος λογισμός». ⁵ Η κατηγορία τοῦ «αὐθόρμητον» (ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀντικείμενο τοῦ Ιδουν κεφαλαίου στὸ «Μέλλον τῆς ἐπιστήμης» καὶ ἀνακαλεῖ ἀκατάπανστα τὸ «ἀφελές» τοῦ Goethe καὶ τοῦ Schiller) ἀποδίδει στὴν πρωτόγονη ἐποχὴ ἔνα εἰδος ἀσυνείδητης εὐστοχίας καὶ κυρίως μιὰ «δημιουργικὴ γονιμότητα», ποὺ ἔχασαν τὰ μεταγενέστερα στάδια τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.

Ἐνῶ στὸν Comte τὸ «θετικὸ» στάδιο μοιάζει ἀπαρχαιωμένο καὶ ὑπερβαίνει τὰ προηγούμενα, στὴ σκέψη τοῦ Renan προέχει σαφῶς ἡ φροντίδα νὰ οἰκειοποιηθεῖ μὲ τὴν καλύτερη ἔννοια τοῦ ὅρου, νὰ ἔαναβρεῖ σὰν νὰ λέμε, τὸ θαῦμα καὶ νὰ τὸ ἀνυψώσει δριστικὰ μέσα ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικὸ φωτισμό. Μὲ ὅλα λόγια, τὸ μέλλον τῆς ἐπιστήμης συμβαδίζει κατὰ κάποιον τρόπο μὲ μιὰν δρισμένη ἰδέα τῆς ἐπιστήμης τοῦ μέλλοντος, καὶ αὐτή, πάντα κατὰ τὸν Renan, κάνει κομμάτια τὸ ἀναλυτικὸ καλούπι, ποὺ μέσα στὴ συμφιλιωτικὴ οὐτοπία μιᾶς θρησκευτικῆς ἐπιστήμης ἢ ἐνὸς ἐπιστημο-

νικοῦ θρησκευτικοῦ ἐγχειρήματος, ἔχει σημαδέψει τὴν ἐνδιάμεση πορεία, τὴν μακρὰ καὶ ἐπίπονη διαδρομή, τὴν ἀναγκαία παράκαμψη γιὰ νὰ οἰκειοποιηθεῖ κανεὶς ἐκ νέου καὶ νὰ ἀφυπνίσει τὴν σύνθεση ποὺ εἶχε χαθεῖ. «*H πρωτόγονη ἐποχὴ ἦταν θρησκευτική, ἀλλὰ ὅχι ἐπιστημονική· ἡ ἐνδιάμεση ἐποχὴ ὑπῆρξε ἀντι-θρησκευτική, ἀλλὰ ἐπιστημονική· ἡ μεταγενέστερη ἐποχὴ θὰ εἴναι ταντόχρονα θρησκευτικὴ καὶ ἐπιστημονική.*» («*Τὸ Μέλλον τῆς ἐπιστήμης*», κεφ. 15ο).

“Αν τὸ ἐρευνήσει κανεὶς καλά, ὑπάρχοντας τρεῖς στιγμὲς (καὶ ἄρα τρεῖς σημασίες) τῆς ἐπιστήμης, ἀνάλογα μὲ τὸ ἄν τὴ θεωρεῖ κανεὶς ἀρχή, μέσο ἢ σκοπό. Σὲ δὲ τι ἀφορᾶ τὴ στόχασή της ἀλλὰ καὶ τὴ μέθοδό της, εἴναι ἀξεχώριστη ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα: αὐτὸς εἴναι τελικὰ ἡ ἐνέργεια καὶ τὸ θέμα, δὲ ἐργάτης καὶ τὸ τελικὸ προϊόν.

Φιλόλογος καὶ ἴστορικὸς τῶν θρησκειῶν, δὲ συγγραφέας τῆς «*Istoriās τῶν ἀπαρχῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ*» (*Histoire des origines chrétiennes*) προαναγγέλλει ἵσως τὶς «ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες» τοῦ 20οῦ αἰώνα. Πάντως θὰ ἔχει οἰκοδομήσει ἔνα ὀλόκληρο ἔργο μὲ ἔναν τρόπο ποὺ εἴναι ἀποκλειστικὰ δικός του, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ὑπόθεση μιᾶς τελικῆς ἐπιστεπτικότητας τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἐπιστήμης τοῦ ἀνθρώπου. Κατὰ τὴ γνώμη μου, τὸ καθοριστικὸ ἐρώτημα ποὺ ἐγείρεται ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ernest Renan εἴναι τὸ ἀκόλουθο: τί εἴναι τέλος πάντων αὐτῆς ἡ ἐπιστήμη, ὥστε δὲ ἀνθρωπος νὰ ἀποτελεῖ ταντόχρονα ὑποκείμενο καὶ ἀντικείμενό της;

Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μὲ τὴ βοήθεια εἰκόνων, ἡ ἐπιστήμη εἴναι ταντόχρονα ἔνα δρομολόγιο καὶ ἔνας θησαυρός. Δρομολόγιο τοῦ νοῦ (*itinerarium mentis*), δείχνει τὴν ὕδριμη διανοητικὴ δραστηριότητα, ἀξεχώριστα κριτικὴ καὶ συνάμα δημιουργικὴ στὴν δλοκληρωμένη της (ἢ τουλάχιστον στὴν ἰδεατή της) μιօρφή, μέσω τῆς ὁποίας δὲ ἀνθρωπος πραγματώνει τὴ δύναμή του ἢ τὴν οὐσία του· ὡς θησαυρός (*thesaurus*), προσπαθεῖ νὰ ἐρμηνεύσει καλύτερα τὸν ἀνθρωπο στὴν ποικιλόμορφη μοναδικότητά του τὴν ὁποία πάντως, μὲ τὸν ἔναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, περιεῖχε ἥδη. Η ἐπιστήμη σύμφωνα μὲ τὸν Renan, ἐπειδὴ κατὰ βάθος θέτει ὡς ἀξίωμα μιὰ συγγένεια ἀνάμεσα στὸ ὑποκείμενο καὶ στὸ ἀντικείμενο, αὐτὸν ποὺ ἐνεργεῖ καὶ αὐτὸν ποὺ ὑφίσταται στὸν κῶρο τῆς διανόησης, δὲν ξεκινᾶ ποτὲ ἀπὸ τὸ μηδέν, δούλευει πάνω σὲ μιὰ προϋπάρχουσα κατανόηση, περιγράφει τὰ ἀντικείμενά της ξεκινώντας ἀπὸ διαδικασίες τὶς ὁποῖες ἔχει ἐπεξεργαστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δικῆς της ἐξέλιξης.

Στὴν ἀρχὴ δπως καὶ στὸ τέλος, μὴ-τοπικὴ ἡ πρώτη, οὐτοπικὸ τὸ δεύτερο, ἀντικείμενο καὶ ὑποκείμενο συγχέονται καὶ μόνον ἡ ἐνδιάμεση μακρόχρονη ἐποχὴ ποὺ ἀφιερώθηκε στὴν ἀνάλυση, στὴ διάρκιση μερῶν καὶ ὅψεων, παρεισάγει, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴν κριτικὴ καὶ τὸν στοχασμό, τὸν χωρισμό. Αὐτὴ ἡ μεγαλύτερης διάρκειας περοίδος, δην ἐνῶ δὲ ἀνθρωπος χάνει ἀπὸ τὰ μάτια του τὸν ἑαυτό του, ταντόχρονα

ἐπιδίδεται στὴν ἀπεικόνισή του μὲ μαρία, εἶναι δὲ χρόνος τῆς ίστορίας. Ὁ χρόνος αὐτὸς συνδέει τὸν συγκρητισμὸν τῶν ἀπαρχῶν, ποὺ δὲν κάνει διάκριση ἀνάμεσα στὸν ἀνθρωπο-ύποκείμενο καὶ στὸν ἀνθρωπο-ἀντικείμενο —τὸν «αὐθόρμητο»— μὲ τὸν συγκρητισμὸν τοῦ τέλους —τὸν περιεσκεμένο—, αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀναγέθει στὴν ὑψηλότερη συνείδηση, «συνθετικὴ ἀνασύνθεση τοῦ συνόλου μὲ τὴ γνώση τῶν μερῶν τὴν ὅποια κατέχουμε» («Μέλλον τῆς ἐπιστήμης», κεφ. 15ο). Στὴν ἀρχή του ὅπως καὶ στὸ τέλος του, τὸ ὑποκείμενο τῆς ἐπιστήμης ταντίζεται μὲ τὸ ἀντικείμενό της. Στὸ μέσον τῆς πορείας αὐτῆς, ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἀναγκασμένη νὰ ἀναφέρεται στὸν χρόνο —καὶ μάλιστα νὰ εἶναι ἡ ἐπιστήμη τοῦ χρόνου.

Δύο συνέπειες ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτό. *Πρῶτον*: ἡ ταυτότητα, σὲ μία σχέση σχεδὸν ἔξω-χρονικὴ ἡ «μυθικὴ» («τῷ καιρῷ ἐκείνῳ») (*in illo tempore*), τοῦ ἀνθρώπου-ύποκειμένου καὶ τοῦ ἀνθρώπου-ἀντικειμένου, σημαίνει αὐτόματα γιὰ τὸν *Renan* τὴ συγχώνευση ἀνθρώπινου καὶ θείου. Τὴ θέση τοῦ 15ον κεφ. τοῦ «Μέλλοντος τῆς ἐπιστήμης», ὅτι τὸ «αὐθόρμητο εἶναι ταντόχρονα θεῖο καὶ ἀνθρώπινο», ἀπηχεῖ ἡ ἀπόφανση τοῦ ἐπομένου κεφαλαίου, τὴν ὅποια προαναφέραμε, ὅτι δηλαδὴ ἡ «μεταγενέστερη ἐποχὴ θὰ εἶναι ταντόχρονα θρησκευτικὴ καὶ ἐπιστημονική». Τὸ μεταγενέστερο ἀνθρώπινο-θεῖο ἐπαγαλαμβάνει τὸ προηγούμενο σχῆμα, ἐξιδανικεύμενό πιὰ μέσα ἀπὸ τὴ συνείδηση, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν στοχασμό. Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἐν συντομίᾳ: τὸ μέλλον τῆς ἐπιστήμης εἶναι τὸ ἀπέραντο ἀνθρώπινο παρελθόν, ποὺ λαγοκοιμᾶται. *Γ' αὐτὸν λοιπὸν* —φτάνομε τώρα στὸ δεύτερο σκέλος— καὶ εἶναι μόνο ἐπιφανειακὰ παράδοξο τὸ γεγονός ὅτι ἔνας στοχαστὴς τοῦ μέλλοντος ἀσχολεῖται σὲ τέτοιο βαθμὸ μὲ τὸ παρελθόν. *Πλήρης ἀφήγηση* ἡ ίστορία, ὑποστηριγμένη ἀπὸ τὴ θέαση τοῦ κόσμου ποὺ εἶναι προσιτὸς στὸν φιλόλογο, στραμμένη πρὸς τὸ παρελθόν καὶ στοχεύοντας τὸ μέλλον, ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ἐπιστήμης. Στὴν ίστορία σκιαγραφεῖται αὐτὴ ἡ μελλοντικὴ προσέγγιση θρησκευτικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ, ἡ ὅποια ἐξάλλον θὰ ἀποτελέσει θέμα τῶν ἰδιων τῶν θρησκειῶν. *Η ίστορία, γράφει ὁ *Renan*, εἶναι «ἡ ἀληθινὴ φιλοσοφία τοῦ 19ον αἰώνα»*, («Μέλλον τῆς ἐπιστήμης», κεφ. 15ο).

Ἐνῶ, σχολιάζει ὁ *Renan*, ὁ φυσικὸς δὲν εἶναι παρὰ δὲ «κριτικὸς τῆς φύσης», ὁ φιλόσοφος, ἀξεχώριστα φιλόλογος καὶ ίστορικός, εἶναι δὲ «κριτικὸς τῆς ἀνθρωπότητος». Στὴ δεύτερη περίπτωση, ὅχι μόνο τὸ ἀντικείμενο τῆς μελέτης δὲν εἶναι ξέροντες ἀδιάφορο πρὸς τὸν παρατηρητή, ἀλλὰ ἀντίθετα ἐκπέμπει σημεῖα, φαντάζεται ἔνα σύμπαν, προβάλλει ἔναν κόσμο. *Η ἐπιστήμη τοῦ ἀνθρώπου, ίστορικὴ καὶ φιλολογικὴ συνάμα, εἶναι «φιλοσοφικὴ»* ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἔχει γιὰ ἐργαλεῖο τῆς τὴν κατανόηση ἀσχολεῖται μὲ τὸ σύνολο καὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη μονάδα, ἀκόμα καὶ ὅταν κινητοποιεῖ γνώσεις, κυρίως γλωσσολογικές. Κατὰ βάθος, τὸ πρότυπο τῆς ἐπιστήμης, οὐτοπικὸ καὶ λειτουργικὸ συνάμα σύμφωνα μὲ τὸν *Renan*, δι-

καιώνει τὰ δύο ενδιάκοιτα χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀνθρώπου: τὸν λόγο καὶ τὸν θεό — ποὺ σύμφωνα μὲ τὴ διαισθηση τοῦ Ἰωάννου εἶναι ἔνα καὶ τὸ αὐτὸ καί, ἀκόμη, πώς δ πρῶτος καὶ ταυτόχρονα ποιητικὸς λόγος ποὺ ὑπῆρξε φορέας νοήματος, γελοία σταγόνα σὲ ἔναν ὥκεανό ἐρωτημάτων, σφραγίζει δριστικὰ μιὰ θρησκευτικὴ συμπεριφορά. ‘Ο ἀνθρωπος πιστεύει αὐτὸ ποὺ δμιλεῖ. Καὶ αὐτὸ τὸ μυστήριο, τὸ καθολικὰ ἀποδεκτό, τὸ κάνει ἐπιστήμη.

(Μετάφραση: *'Οντετ Βαρών*).

Στὶς μεταφραστικὲς δυσκολίες τοῦ κειμένου βρῆκα τὴν πρόθυμη συνδρομὴ τοῦ Πέτρου Παπαδόπουλου καὶ τοῦ Βαγγέλη Μπιτσιώρη, τοὺς δποίους καὶ εὖχαριστῶ.