

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΟΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

(ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΣΣΔ;)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΕΣΣΙΔΗ

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δὲν θὰ ἡμουν ὑπέρμετρα ὑπερβολικὸς λέγοντας ὅτι, ὁ ἐπαναπατρισμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ ἀνοίγει μιὰ νέα σελίδα στὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καὶ ἰδιαίτερα τῶν πολύπαθων Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, οἱ ὄποιοι ἀναγκάστηκαν ἀπὸ τὴν μοίρα, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας (ἄν ὅχι ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἐλληνιστικοῦ κόσμου) νὰ μεταναστεύουν, περιοδικά, ἀπὸ τὸ ἔνα ἀλλόφυλο περιβάλλον ἢ ἀπὸ τὴν μιὰ ἀλλοεθνῆ χώρα στὴν ἄλλη, ἀναζητώντας καλύτερη τύχη. Ὅπολογίζοντας ὅτι, ὁ αὐξανόμενος ἐπαναπατρισμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ, στὸ κοντινὸ μέλλον, εἶναι ἀδύνατον νὰ μειωθεῖ, θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ ἔξετάσω τὸ δοσμένο πρόβλημα πιὸ ἐμπεριστατωμένα. Ἐλπίζω ὅτι αὐτὸ τὸ πρόβλημα, θίγοντας τὰ συμφέροντα ὅλων τῶν Ἑλλήνων, θὰ συγκεντρώσει τὴν τεταμένη τους προσοχὴ καὶ, ἰδιαίτερα, ὅλων τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ποὺ κατοικοῦν στὴν Ἐλλάδα, καὶ τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης.

Ἄς ἔξετάσουμε μερικὲς πλευρὲς τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν σοβιετικῶν πολιτῶν, ποὺ ἀναγκάζουν ἔνα μέρος τους καὶ ἰδίως τοὺς ἐκπροσώπους τέτοιων ἐθνῶν, ὅπως οἱ Ἑλληνες, οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Ἐβραῖοι νὰ ἐγκαταλείπουν τοὺς τόπους, ὅπουν ἔζησαν πολλὰ χρόνια. Ταυτόχρονα, θὰ προσπαθήσω, μὲ τὴν εὐκαιρία, νὰ ἐκφράσω ὄρισμένες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴν φιλοσοφία, ἀς ποῦμε, τῆς σοβιετικῆς οἰκονομίας.

Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ ἀνταποκριτῆ τοῦ ΤΑΣΣ Βλαντίμηρ Μάλιστσεφ, οἱ βασικὲς αἰτίες, ποὺ ὠθοῦν τοὺς Ἑλληνες νὰ μεταναστεύσουν, εἶναι: ἡ ἀνάγκη τῆς συνένωσης τῶν οἰκογενειῶν, οἱ «οὐρές», ἐπιθυμία νὰ ζήσουν «ἀνθρώπινα», ἡ ἀνεκτικότητα τῆς αὐθαιρεσίας καὶ ἡ ὅξυνση τῶν σχέσεων μεταξὺ ἀλλοεθνῶν¹. Νομίζω ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες αἰτίες γιὰ μετανάστευση, ἀλλά, σχεδὸν ἡ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες αἰτίες, ἀπὸ μόνη της, εἶναι ὑπεραρκετὴ γιὰ νὰ προδιαθέσει κάποιον νὰ μεταναστεύσει. Ἅς ἔξετάσουμε ἔνα τόσο ὀφθαλμοφανὲς φαινόμενο τῆς καθημερινῆς ζωῆς στὴν Σοβιετική Ἐνωση, ὅπως εἶναι οἱ «οὐρές».

1. Ἀρθρο τοῦ Μάλιστσεφ Β., «Γιατί μεταναστεύουν οἱ Ἑλληνες τοῦ Πόντου», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα «Σέλσκαγια Ζίζν» (‘Αγροτικὴ ζωὴ) στὶς 21 Σεπτεμβρίου 1989.

2. ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΟΥΡΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ» ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ»

Λένε ότι τὴν «οὐρὰ» τὴν ἐφεῦραν οἱ "Αγγλοι. Πιθανὸν νὰ εἶναι ἀλήθεια. Ἀλλὰ στὴν Ἀγγλίᾳ ἡ «οὐρὰ» δὲν ρίζωσε, δὲν ἔγινε συνοδοιπόρος τῶν "Αγγλῶν στὴν ζωὴ τους. Ἡ «οὐρὰ» βρήκε πρόσφορο ἔδαφος γιὰ τὴν ὑπερτροφική της ἀνάπτυξη στὴ χώρα μας, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς Σοβιετικῆς ἐξουσίας. Ἡ «οὐρὰ» ἀπέκτησε τόσο γενικὴ καὶ τόσο ἐξαιρετικὴ σημασία στὴ ζωὴ τῶν σοβιετικῶν πολιτῶν, ποὺ μιὰ τυχαία ἀπονοσία της θεωρεῖται, θὰ ἔλεγε κανείς, κάτι σὰν ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἥ ἀκόμα καὶ σὰν προάγγελος κάτι χειρότερου: τῆς ἐξαφάνισης τῶν ἐμπορευμάτων ἀπὸ τὶς βιτρίνες τῶν καταστημάτων. «Ούρὰ» δὲν σημαίνει ἀπλὰ πολυκέφαλο πλῆθος, ἥ γιὰ νὰ εἶμαι πιὸ ἀκριβής, δὲν εἶναι ἀπλὰ μιὰ ἀλυσίδα ἀνθρώπων, ποὺ συντάχθηκαν μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἀποκτήσουν τὸ ἔνα ἥ τὸ ἄλλο ἀγαθό. Ἡ «οὐρὰ» εἶναι ἔνα ἰδιόμορφο ἔμψυχο πλάσμα («έρπετό», ὅπως τὴν ὀνόμασε ἔνας δημοσιολόγος, ποὺ προκαλεῖ βαρυθυμία, ἐξουθενώνει καὶ ἀποβλακώνει, ἀφαιρεῖ δυνάμεις καὶ χρόνο, δηλητηριάζοντας ἀργὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ «οὐρὰ» εἶναι ἔνας τρόπος δοκιμασίας τῶν ἀνθρώπων, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀντοχῆς τους.

Ἡ ἐφημερίδα « Ἰερέστια » στὸ φύλλο τῆς 24 Νοεμβρίου 1989 παραδέχεται ὅτι, ἥ ὅποιαδήποτε «οὐρὰ» στερεῖ τὴ θέληση, ταπεινώνει καὶ μειώνει τὶς ἀπαιτήσεις. Μά, ὅ, τι μᾶς δίνουν (ὅ, τι μᾶς «ρίχνουν», ὅπως συνηθίζουν συχνὰ νὰ λένε), αὐτὸ καὶ παίρνουμε. Ἀποκλείεται, στὴν οὐσίᾳ, ἥ ἐλευθερία τῆς ἐκλογῆς. Πάντως, ὑπάρχουν γλεντζέδες καὶ χωρατατζῆδες, ἐπιρρεπεῖς πρὸς τὰ παράδοξα, ποὺ δηλώνουν ὅτι οἱ «οὐρὲς» κρύβουν μέσα τους τὸ στοιχεῖο τῆς ζωτικότητας... Ἀναφερόμενοι στὴν ἀφθονία καὶ τὴν πλούσια συλλογὴ ἐμπορευμάτων τῆς Δυτικῆς ἀγορᾶς, οἱ χωρατατζῆδες διαβεβαιώνουν ὅτι «έκει» ὁ ἀνθρωπὸς στερεῖται τὸ αἰσθητικά κάποιας ιδιαιτερης εὐχαρίστησης, ἀποκτώντας κάποιο εἶδος ἐμπορεύματος ἥ τροφῆς. Στὴ χώρα μας, τὰ πράγματα εἶναι τελείως διαφορετικά: περιμένοντας ὑπομονετικὰ τὴ σειρά σου σὲ μιὰ μεγάλη «οὐρὰ» καὶ ἀγοράζοντας τὸ πολυπόθητο κομμάτι σαλαμιοῦ, τὸ περιπόθητο ζευγάρι καλτσὸν ἥ ἔνα-δυὸ μπουκάλια βότκα, ἥ ψυχική σου διάθεση εἶναι τέτοια, ποὺ νομίζεις ὅτι ἔκανες ἀθλο...

2. Εἶναι πολὺ σωστὴ ἥ παρατήρησῃ ὅτι τὰ ἐλαττώματα μας εἶναι συνέχεια τῶν προτερημάτων μας. Παρ' ὅλα αὐτὰ θὰ ἴθελα νὰ πιστεύω ὅτι δὲν θὰ ἀποβοῦν προφητικὰ τὰ λόγια τοῦ πρεσβευτῆ τῆς Γαλλίας στὴ Ρωσία Μωρὶς Παλαιολόγου, ποὺ εἰπώθηκαν τὸν 19ο ἀκόμα αἰώνα: « Ὁ Ρωσσικὸς λαὸς εἶναι ὁ πιὸ πειθήνιος ἀπ' ὅλους, ὅταν τὸν κυβερνοῦν σκληρά, ἀλλὰ δὲν εἶναι ίκανὸς νὰ κουμαντάρει τὸν ἔαυτό του... Τοῦ εἶναι ἀπαραίτητος ὁ φέντης, ἔνας φέντης μὲ ἀπεριόριστες δικαιοδοσίες... Ἡ παραμικρὴ ἐλευθερία τὸν μεθάσει ».

3. Ἐρθρο τοῦ Ράντωφ Α. «Νὰ σκοτώσουμε τὸ ἔρπετό!», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ « Ὀγκονιδόκ » 1989 No 46, σελ. 4. « Εχει ὑπολογισθεῖ ὅτι 65 δισεκατομμύρια ἀνθρωπο-ῶρες φθάνουν γιὰ τὴν παραγωγὴ 2 δισ. 500 ἑκ. ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων τοῦ Ἰαπωνικοῦ ἐργοστασίου «Νισσάν».

Φυσικά, ουδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ. Παρ' ὅλα αὐτὰ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἔξετάσουμε, τί στοιχίζει αὐτὴ ἡ «διαλεκτικὴ τῆς ζωῆς», οἱ ἄσκοποι καὶ πραγματικά, μαζικοὶ «ἄθλοι», ποὺ πραγματοποιοῦν καθημερινὰ οἱ σοβιετικοὶ πολίτες. Σύμφωνα μὲ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, μόνο στὶς «οὐρές» γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἐμπορευμάτων, σὲ κλίμακα ὀλόκληρης τῆς ΕΣΣΔ, καταναλώνονται περίπου 65 δισεκατομμύρια ἀνθρωπο-ῶρες τὸν χρόνο. «Αν ύπολογίσουμε καὶ τὶς ἄλλες «οὐρές» (π.χ., στὰ κομματικὰ καὶ κρατικὰ ἰδρύματα), θὰ δοῦμε ὅτι στὴν ΕΣΣΔ 35 ἑκατομμύρια ἄτομα «ἔργαζονται» μόνιμα στὶς «οὐρές». Πιὸ παραστατικὰ θὰ λέγαμε: ὁ τριπλάσιος καὶ πλέον πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας, ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ ἀπόγευμα ξεροσταλιάζει στὶς «οὐρές».

Οἱ ἔρευνες ποὺ ἔγιναν σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς χώρας δείχνουν ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ βαρύθυμα προφήτευε: μὲ τὶς «οὐρές» γεννηθήκαμε, μὲ τὶς «οὐρές» καὶ θὰ πεθάνουμε. Ἀπὸ τοὺς 1000 ἀγοραστές, ποὺ ρωτήθηκαν στὴ Μόσχα, τὸ 40% ἀπάντησε μοιρολατρικά: «οἱ οὐρές δὲν θὰ ἔξαφανισθοῦν ποτέ». Μόνο 6% ἀπὸ τοὺς ἔρωτηθέντες ἔξεφρασαν μιὰ δειλὴ ἐλπίδα, ὅτι ἵσως κατορθώσουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς «οὐρές» τὸ 2000. Οἱ περισσότεροι παρατήρησαν μιὰ ἀντίστροφη τάση: στὰ 4 χρόνια τῆς Περεστροϊκα, οἱ «οὐρές» αὐξήθηκαν...»⁴.

Τὸ σοβιετικὸ ἐμπόριο δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ διαφήμιση. Ἡ καλύτερη διαφήμιση εἶναι ἡ «οὐρά». Εἶναι πασήγνωστο ὅτι ἐμεῖς οἱ σοβιετικοὶ πολίτες, βλέποντας μιὰ «οὐρά», συνήθως δὲν ρωτᾶμε γιατὶ σχηματίσθηκε, ἀλλά, ἀφοῦ σταθοῦμε, καμιὰ φορὰ ἀγοράζουμε πράγματα, χωρὶς τὰ ὅποια θὰ μπορούσαμε νὰ περάσουμε. Μᾶς παρασύρει ἡ ψυχολογία τοῦ πλήθους. Ἄλλα, ὅχι σὲ τέτοιο βαθμό, ὅσο ἡ ἀβεβαιότητα πως αὐτὸ ἡ τὸ ἄλλο ἐμπόρευμα δὲν θὰ χαθεῖ ἀπὸ τὰ ράφια τῶν καταστημάτων μέσα στὴ σκοτούρα τῆς «οὐρᾶς» καὶ σὲ μιὰ κατάσταση ψυχικῆς ἔντασης, εἶναι εὐκολότατο, ίδιαίτερα στὰ καταστήματα τροφίμων, νὰ ξεγελάσεις τὸν ἀγοραστὴ στὸ ζύγι καὶ στὸ ποσὸ τῆς πληρωμῆς. Μ' αὐτὸν τὸν ἀπλὸ τρόπο οἱ ἐργαζόμενοι στὸ ἐμπόριο ἀντισταθμίζουν τοὺς ἐπίσημα χαμηλοὺς μισθοὺς τους. Καὶ ὅχι μόνο τοὺς ἀντισταθμίζουν, ἀλλὰ καὶ πλούτιζουν. Ὁρισμένοι δὲ ἐργαζόμενοι σὲ ύπευθυνες θέσεις τοῦ ἐμπορικοῦ τομέα (καὶ ὅχι μόνον αὐτοῖ) γίνονται ἑκατομμυριούχοι. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἑκατομμυριούχους τῶν χωρῶν τῆς ἀγοραστικῆς οἰκονομίας, οἱ δικοί μας ἑκατομμυριούχοι, ποὺ ξεφύτρωσαν στὸ περιβάλλον τῆς λεγομένης σχεδιασμένης οἰκονομίας, κρύβουν τὸ κεφάλαιο τους, τὸ «νεκρώνουν» καὶ δὲν τὸ ρίχνουν στὴν κυκλοφορία. Τὸ νεκρὸ κεφάλαιο ὅμως, ὅπως καὶ ἡ ἀνεπάρκεια ἐμπορευμάτων, εἶναι πηγὴ πληθωρισμοῦ. Μ' ἄλλα λόγια, τὸ ἔνα κακὸ φέρνει τὸ ἄλλο.

Τέτοιες μορφὲς κοινωνικοῦ κακοῦ, ὅπως εἶναι ἡ «οὐρὰ» καὶ ἡ ἀνεπάρκεια, γεννοῦν, θὰ λέγαμε, τὴν ἄτυπη ἔξουσία τῶν ἐργαζομένων στὸ ἐμπόριο καὶ, ταυτόχρονα, εύνοοῦν

4. Στὸ ſδιο.

τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐμπορικῆς μαφίας. Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα στὸ περιοδικὸ «Ογκονίο», γιὰ μιὰ σειρὰ σοβιετικῶν «μεγίστανων» τοῦ ἐμπορίου δὲν ὑπάρχει κάτι τὸ ἀκατόρθωτο. Π.χ., νὰ ζεφορτωθοῦν ὅποιονδήποτε ἡ, ἀντίθετα, νὰ ἀνεβάσουν κάποιον, τοποθετώντας τὸν, σχεδόν, σὲ ὅποιαδήποτε ἀπὸ τὶς ἀνώτατες κρατικές θέσεις⁵.

Oι «οὐρές», ποὺ ἐμφανίσθηκαν, ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἔξαιτιας τῆς ἀνεπάρκειας ἐμπορευμάτων, εἶναι καὶ τὸ σῆμα κατατεθέν της. Οἱ ἀνταποκριτὲς τῆς ἐφημερίδας «Πράβντα» Σ. Μπογκάτκο καὶ Γ. Καζμίν, προσωποποιώντας τὴν ἔλλειψη ἐμπορευμάτων, ὄνομάζουν αὐτὴν τὴν πηγὴ πολλῶν κοινωνικῶν κακῶν «ἔγκληματία» μὲ τὸ παρατσούκλι «ἀνεπάρκεια»⁶. Αὐτοὶ παραπονοῦνται ἐπειδὴ ἡ μόνιμη ἀνεπάρκεια σχεδὸν ὅλων τῶν ἐμπορευμάτων, εἰδὼν διατροφῆς καὶ φαρμάκων, σπουνδιοῦ καὶ ἐνδυμάτων, παπουτσιῶν καὶ ἐπίπλων, οἰκοδομικῶν ύλικῶν καὶ τηλεοράσεων κ.λπ., κ.λπ., προκαλεῖ σὲ κάθε βῆμα παραβιάσεις τοῦ νόμου, δημιουργεῖ δίκτυο αἰσχροκέρδειας, κάθε εἰδούς ἔγκληματικὲς ὁμάδες, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι ἡ δημιουργουμένη ἀπὸ τὴν ἀνεπάρκεια ἀφύσικη κατάσταση διευρύνει τὴν κλίμακα τῆς παραικονομίας, ὁδηγεῖ στὴ διαφθορά, στὴν ἔξαγορὰ ἐκπροσώπων τοῦ κομματικοῦ καὶ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ ἔγκληματικοῦ κόσμου. Καμιὰ φορὰ σημειώνεται καὶ μία ἀδιάρρηκτη σύνδεση τοῦ ἔγκληματικοῦ κόσμου μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ κομματικοῦ καὶ κρατικοῦ μηχανισμοῦ διαφόρων ἐπιπέδων.

Ορισμένα εἰδη, ποὺ πάσχουν ἀπὸ χρόνια ἀνεπάρκεια, ἔχουν ἀκόμα πιὸ ἀποκρουστικὸ χαρακτήρα. Ἐτσι, ἡ ἀνεπάρκεια αὐτοκινήτων στὴ χώρα μας φημίζεται γιὰ τὴν πώληση ἐνδὸς καινούργιου αὐτοκινήτου σὲ διπλάσια καὶ τριπλάσια τιμῇ. Θὰ ἥταν ἀκριβέστερο νὰ ποῦμε ὅτι οἱ ἀπατεῶντες μπαίνουν στὸν πειρασμὸ τῆς ἀγοραπωλησίας τῶν αὐτοκινήτων, τόσο τῶν καινούργιων, ὅσο καὶ τῶν μεταχειρισμένων, ἡ πραγματικὴ τιμὴ τῶν ὅποίων ἔχειενταις κατὰ πολὺ τὴν τιμὴ τοῦ καταστήματος, δηλ. τὴν κρατικὴ τιμὴ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ πράξη τῆς ἀγοραπωλησίας εἶναι δυνατὴ μόνο μέσω καταστήματος, οἱ «ρίχτες» (οἱ συμμορίες τῶν ἀπατεώνων), ἀλλὰ καμιὰ φορὰ καὶ οἱ ἀπλοὶ ἀγοραστές, ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ζεγελάσουν τὸν πωλητὴ τοῦ αὐτοκινήτου καὶ νὰ μὴν τοῦ δώσουν τὸ ποσὸ ποὺ ξεπερνάει τὴν ἐπίσημη τιμή του. Οἱ παθόντες, κατὰ κανόνα, δὲν διαμαρτύρονται, ἀφοῦ πῆγαν νὰ κλείσουν μιὰ ὄλοφάνερη παράνομη συμφωνία. Όρισμένες φορὲς ἡ ὑπόθεση τελειώνει μὲ τὴν ἀστυνομία νὰ μαζεύει πτώματα. Θὰ ἔλεγε κανεὶς, τί πιὸ ἀπλό: εἴτε νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ἀγοραπωλησία αὐτοκινήτων μὲ τὴν πραγματικὴ τους ἀξία (κρατώντας, φυσικά, τὰ νόμιμα ποσοστά τοῦ κράτους) ἡ νὰ αὐξηθεῖ ἡ παραγωγὴ τῶν αὐτοκινήτων σύμφωνα μὲ τὶς δυνατότητες τοῦ πληθυσμοῦ, ὥστε νὰ μειωθεῖ ἡ ἔνταση. Μὰ

5. Στὸ ἕδιο ἄρθρο καὶ περιοδικό, σελ. 5.

6. Ἀρθρο τῶν Μπογκάτκο καὶ Καζμίν ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα «Πράβντα», στὸ φύλλο τῆς 2 Ιουλίου 1989, σελ. 6, μὲ τὸν τίτλο: «Ο ἔγκληματίας» μὲ τὸ παρατσούκλι «Ἀνεπάρκεια».

τί λέμε. Καλύτερα είναι νὰ προσποιούμαστε ότι στὴ χώρα μας δὲν ὑπάρχει παραοικονομία καὶ οἱ συνδεόμενες μ' αὐτὴν ἀπάτες.

Δὲν ἔχουν καλύτερα τὰ πράγματα καὶ μὲ τὴ μόνιμη ἀνεπάρκεια τῶν ἀνταλλακτικῶν αὐτοκινήτων. Παράδοξο, ἀλλὰ εἶναι γεγονός: ή πώληση αὐτοκινήτων στὴ χώρα μας ξεπερνάει τὴ δυνατότητα ἐξασφάλισής τους μὲ ἀνταλλακτικά... Εἶναι, λοιπόν, νὰ ἀπορεῖς ποὺ στὴ χώρα μας ἐμφανίστηκε μιὰ νέα ἐγκληματικὴ ἐπιχείρηση μὲ ἴδιομορφους ἐπαγγελματίες, τοὺς «τζαμάδες». Ὁποιαδήποτε τζάμια τοῦ αὐτοκινήτου «Λάντα» πωλοῦνται στὴ μαύρη ἀγορὰ μέχρι 1500 ρούβλια, δηλ. 10-15 φορὲς ἀκριβότερα ἀπ' ὅ, τι στὸ μαγαζί. Ἀλλὰ στὸ μαγαζὶ συνήθως δὲν ὑπάρχουν. Εἶσαι ἀναγκασμένος, λοιπόν, νὰ τὰ πάρεις ἀπὸ ἀπατεῶνες, μαυραγορίτες καὶ κλέφτες. Ἀπὸ ἐδῶ πηγάζουν οἱ παραβάσεις καὶ τὰ ἐγκλήματα, ποὺ συνοδεύουν τὴν ἀνεπάρκεια.

Ἡ ἀνεπάρκεια παρέσυρε στὸ ἐγκληματογενὲς περιβάλλον ἄτομα μὲ ἀνωτάτη μόρφωση. Στὴν ἐφημερίδα «Πράβντα» ὑπογραμμίζεται: «'Αρχίζοντας ἀπὸ τὸ 1988 αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν συλλαμβανομένων μηχανικῶν, ἐπιστημονικῶν συνεργατῶν καὶ διδασκάλων, ἀνθρώπων, κατὰ κανόνα, οἰκογενειαρχῶν καὶ σοβαρῶν, γιὰ κοινὴ κλοπὴ παρμπρίζ καὶ τροχῶν. Σὰν παράδειγμα ἀναφέρεται ἡ σύλληψη ὑποδιευθυντοῦ Ἐπιστημονικο-ερευνητικοῦ 'Ινστιτούτου, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀφαιροῦσε τὰ λάστιχα ἀπὸ ξένο αὐτοκίνητο⁷. Ὁπως λένε, τὰ λόγια εἶναι περιττά.

Ἐτσι, οἱ «οὐρὲς» καὶ ἡ ἀνεπάρκεια εἶναι ὑπεραρκετὰ γιὰ νὰ προκαλέσουν διάθεση γιὰ μετανάστευση. Ὅσο γιὰ τὶς τακτικὲς ὑποσχέσεις ότι, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, θὰ καλυτερέψουν τὰ πράγματα, κανεὶς πιὰ δὲν τὶς πιστεύει. Θὰ μπορούσαμε νὰ τελειώσουμε ἐδῶ. Ὡστόσο, νομίζω ότι ἀξίζει νὰ ἐξετάσουμε, ἃς ποῦμε, τὴν μεταφυσικὴ (οἰκονομικὴ) πηγὴ τῆς ἀνεπάρκειας τῆς «οὐρᾶς».

3. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Η ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δὲν εἶμαι οἰκονομολόγος οὔτε πολιτικολόγος. Ἡ σφαίρα τῶν ἐπιστημονικῶν μου ἐνδιαφερόντων εἶναι τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας καὶ, τελευταίᾳ, ἡ Σοβιετολογία. Ἐτσι ἐξηγεῖται ἡ προσπάθειά μου νὰ ἐμβαθύνω στὸ οἰκονομικὸ καὶ πολιτικὸ καθεστῶς τοῦ λεγομένου Διοικητικοῦ σοσιαλισμοῦ (δηλ. παραλλαγῆς τοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ) ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ σκοπιά.

Σχετικὰ μὲ ἄλλα θέματα καὶ μὲ ἄλλες ἀφορμὲς εἶχα ὑπογραμμίσει ότι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἀνθρωπὸς ἀρχισε νὰ συνειδητοποιεῖ ότι εἶναι θνητὴ ὑπαρξη, ἀρχισε νὰ ξυπνᾶ μέσα του ἔνας διτὸς κοσμοθερητικὸς προσανατολισμός, ποὺ προϋπήρχε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς στὴν ἀνθρώπινη φύση. Αὐτὸς σημαίνει ότι ὁ ἀνθρωπὸς,

7. Στὸ ἥδιο.

δηντας ἔνιατο σύνολο σώματος καὶ ψυχῆς, ζεῖ σ' ἔναν ἔνιατο κόσμο, μὲ δύο, θὰ λέγαμε, ὑποστάσεις: τὴν μοναδικὰ ὑλικὴ (ἀτομική, προσωπική, προσωρινὴ) καὶ τὴν γενικὰ ἰδεώδη (ἀπόμακρη, ἀφηρημένη, αἰώνια). Ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου (γενικά, οἱ πνευματικές του δυνάμεις) δὲν περιορίζεται στὴ βαθιὰ κατανόηση τῆς σφαίρας τῆς ὑλικῆς ὑπαρξῆς, ποὺ κατὰ τὴ δημιουργήθείσα παράδοση, ὑποδηλώνεται σὰν κόσμος τοῦ ὑπαρκτοῦ (τῆς πραγματικότητας), ὁ ὅποιος διέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τῆς ἀναγκαιότητας, ἀλλὰ κατευθύνεται ἐπίσης στὴν ἀντίληψη τῆς σφαίρας τοῦ ἰδεώδους, μία ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ὅποιον εἶναι ὁ τομέας τοῦ δέοντος (τοῦ ἐπιβαλλομένου) καὶ τῆς ἐλευθερίας. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι, ὁ διττὸς κοσμοθεωρητικὸς προσανατολισμὸς συνδέεται μὲ τὶς κατηγορίες τοῦ ὑπαρκτοῦ καὶ τοῦ δέοντος, τῆς πραγματικότητας καὶ τῆς δυνατότητας. Ἡ διάσταση μεταξὺ τοῦ δέοντος καὶ τοῦ ὑπαρκτοῦ, τῶν ἰδεωδῶν (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν οὐτοπιστικῶν) τοποθετήσεων καὶ τῆς ρεαλιστικῆς πραγματικότητας δίνει στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ μιὰ βαθιὰ δραματικότητα.

Ἡ παράφορη ἐπιθυμία τῆς ὑπερνίκησης τῆς πραγματικότητας καὶ τῆς ἐξύψωσης πάνω ἀπὸ τὸ ὑπαρκτό, γίνεται πηγὴ κοινωνικῆς μυθοπλασίας, οὐτοπίας καὶ προσμονῆς τῆς αἴσιας ὄλοκλήρωσης τῆς πορείας τῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητας, τῆς τελικῆς ἐδραίωσης τοῦ γῆινου παράδεισου. Εἶναι ὄλοφάνερο ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πραγματικότητας μὲ γνώμονα τὸ ἐπιθυμητό, τὸ ἐκ τῶν προτέρων καθορισμένο ἰδεῶδες (γῆινος παράδεισος), ὁδηγεῖ στὴν ἀντικατάσταση τῆς ἀντικειμενικῆς ἀνάλυσης τῆς πραγματικῆς ζωῆς μὲ μιὰ εἰκόνα τῆς, παρόμοια μ' ἐκείνη ποὺ θὰ θέλαμε νὰ δοῦμε καί, εἰδικότερα, στὴν ἀντικατάσταση τῆς ὑγιοῦς σκέψης μὲ τὴν αὐταπάτη. Οἱ περισσότεροι ἀνθρωποι εἶναι προδιατεθειμένοι πρὸς τὴν αὐταπάτη καὶ ὄπωσδήποτε ὑποκύπτουν εὔκολα στὸν ὑπνωτισμὸ τῶν μύθων καὶ τὴν ἰδεολογικὴ νάρκωση. Παραστατικὰ θὰ λέγαμε ὅτι ὁ γλυκὸς μύθος πίνεται μονορούφι καὶ ἡ πικρὴ ἀλήθεια σταγόνα-σταγόνα.

Ἡ ἐπιδίωξη τοῦ μέλλοντος, τοῦ ἰδεώδους, εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς οἰκονομίας τοῦ διοικητικού σοσιαλισμοῦ, ποὺ φωναχτὰ ἥ σιωπηλὰ θεωρεῖ ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι προορισμένος νὰ ἐργάζεται ἀνιδιοτελῶς, χάριν τῆς ἰδέας «τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ ἀπότερο» καὶ σχεδὸν δωρεάν. Ἀπὸ ἐδῶ ξεκινοῦν οἱ ἐκκλήσεις γιὰ ἐργασία μὲ αὐταπάρνηση («νὰ δοθοῦν δλες οἱ δυνάμεις καὶ οἱ γνώσεις»), οἱ ἐκκλήσεις γιὰ ἐπίδειξη ἐργατικοῦ ἥρωϊσμοῦ καὶ ἐνθουσιασμοῦ. Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως, εἶναι τέτοια, ποὺ αὐτὸς ἐργάζεται πρῶτα ἀπ' ὅλα χάριν τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν συγγενῶν του, χάριν τῆς ἱκανοποίησης τῶν δικῶν του ἀναγκῶν καὶ λίγο τὸν ἐνδιαφέρει ἡ τελικὴ μοίρα τῶν μακρινῶν γενεῶν καὶ ὄλοκληρης τῆς ἀνθρωπότητας... Δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις τίποτα: ὁ ἀνθρωπὸς ἔχει ἀδυναμίες. Ζεῖ μιὰ φορὰ καὶ θέλει νὰ ζεῖ, ὅπως λένε, ἀνθρώπινα. Εἶναι ἔτοιμος νὰ κάνει πολλὰ γιὰ τὸ μέλλον, ἀλλὰ δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ θυσιάσει τὸν ἑαυτό του χάριν αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος. Μὲ μιὰ λέξη, γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ (τουλάχιστον στὸν τομέα τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας) εἶναι πιὸ χαρακτηριστικὸς ὁ προσανατολισμὸς πρὸς

τὸ ὑπαρκτὸ καί, θὰ λέγαμε, πρὸς τὴν «ἀγάπη γιὰ τὸ πλησίον», παρὰ στὸ δέον καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ ἀπότερο».

Περνώντας ἀπὸ αὐτὴν τὴν «φιλοσοφικὴ προπαίδεια» στὴν οἰκονομικὴ ἀποψη τοῦ προβλήματος, ὑπενθυμίζω ὅτι ἔνας κλασσικὸς τῆς Δυτικῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας, ὁ Ἀνταμ Σμίθ, ἀν δὲν κάνω λάθος, ἔχει πεῖ: «Δὲν περιμένουμε νὰ ἀποκτήσουμε τὸ φαγητὸ μας ἐξαιτίας τῆς καλῆς διάθεσης τοῦ χασάπη, τοῦ ζυθοποιοῦ ἢ τοῦ φούρναρη, ἀλλὰ χάριν τῆς τήρησης ἐκ μέρους τους τῶν κανόνων ποὺ διέπουν τὰ δικά τους συμφέροντα. Δὲν ἀποτεινόμαστε στὰ οὐμανιστικά τους αἰσθήματα, ἀλλὰ στὸν ἐγωϊσμό τους». Τί μποροῦμε νὰ ποῦμε; Οἱ σκέψεις τοῦ Ἀνταμ Σμίθ δὲν μᾶς δίνουν μιὰ ἐξιδανικευμένη εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν σκοπῶν τῆς οἰκονομικῆς του δραστηριότητας. Ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ ζωὴ. Καὶ δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις τίποτα. «Ομως, τὰ δσα εἴπε ὁ Ἀνταμ Σμίθ περὶ ἐγωϊστικοῦ σκοποῦ τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου μποροῦν νὰ ἐκφραστοῦν καὶ σὲ ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἀλτρουϊστικὲς ὄρολογίες... Ἐτσι, ὅποιαδήποτε ἰδιωτικὴ φίρμα, ποὺ παράγει κάποιο ἐμπόρευμα, ἔχει δικαίωμα νὰ δηλώσει ὅτι ἐμφυσεῖ στοὺς ὑπαλλήλους τῆς τὴν ἴδεα γιὰ τὴν ἀντικειμενικὰ οὐμανιστικὴ ἀποστολή τῆς καὶ τοὺς καλεῖ νὰ ἐργαστοῦν φιλότιμα: «Ἡ φίρμα μας ἐργάζεται γιὰ τὸ καλὸ τῶν καταναλωτῶν! Ὁ καταναλωτὴς εἶναι ὁ ὑψηστος κριτής μας! Νὰ δουλεύετε ἐνσυνείδητα, ὅχι ἀπὸ φόβο!» Καὶ αὐτὴ ἡ ἔκκληση ἀντικειμενικὰ στερεῖται δημαγωγίας, γιατὶ ἡ φίρμα, ποὺ δὲν θὰ δικαιώσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν καταναλωτῶν, ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ καταστραφεῖ οἰκονομικὰ (κάτι, ποὺ δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ διοικητικοῦ-ἡγετικοῦ σοσιαλισμοῦ).

Ἐτσι, δὲν χρειάζεται νὰ ἀποκαρδιωνόμαστε ἀπὸ τὸν οἰκονομικὸ ἐγωϊσμὸ τῶν ἀνθρώπων. Δὲν εἶναι μυστικὸ ὅτι, γιὰ νὰ ἐπιτύχεις σὰν ἐπιχειρηματίας (σὲ συνθῆκες ἀνταγωνισμοῦ), εἶναι ἀπαραίτητο νὰ παράγεις εἰδη ὑψηλῆς ποιότητας καὶ, κατὰ τὸ δυνατόν, φθηνότερα. Αὐτὸ δέντει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ κερδίζεις ἡ κοινωνία στὸ σύνολό της! Ἐδῶ ἐκδηλώνεται ἡ ἰδιόμορφη «πονηριὰ τῆς οἰκονομίας», ποὺ ἀποκάλυψε ὁ Ἀνταμ Σμίθ. Κάθε ἀνθρωπος, κατὰ τὴν γνώμη τοῦ Ἀνταμ Σμίθ, μὲ τὴν οἰκονομικὴ του δραστηριότητα συμβάλλει στὴν πραγματοποίηση ἐνὸς σκοποῦ, ποὺ δὲν συμπεριλαμβάνοταν στὶς ἐπιδιώξεις του. Μ' ἀλλὰ λόγια, ἡ «δολιότητα» τῆς ἀγοραστικῆς οἰκονομίας, τῆς ἡθικῆς τῆς τοποθέτησης, βρίσκεται στὸ ὅτι ὁ ἀνθρωπος, ἐπιδιώκοντας τὴν ἱκανοποίηση τῶν προσωπικῶν του συμφερόντων, πολλὲς φορές συμβάλλει στὴν ἱκανοποίηση τῶν συμφερόντων τῆς κοινωνίας πιὸ ἀποτελεσματικά, παρὰ ἂν σκόπευε πραγματικὰ νὰ τὸ κάνει. Ἡ ὑπόθεση εἶναι ὅτι ὁ ἀνταγωνισμὸς ποὺ συνοδεύει τὴν ἀγοραστικὴ οἰκονομία, στὴν οὐσία, ἐξουδετερώνει τὸν «οἰκονομικὸ ἐγωϊσμὸ» καὶ ὀπωσδήποτε τὸν ἐξασθενεῖ. Ἐξ ἀλλου, στὶς συνθῆκες τῆς ἐμπορευματοχρηματικῆς παραγωγῆς δὲν πρέπει νὰ μᾶς καθοδηγοῦν οἱ ἡθικὲς ἀλλὰ οἱ οἰκονομικές κατηγορίες: οἱ ἀνάγκες, τὰ συμφέροντα, ἡ ἀποδοτικότητα κλπ. Ἀπ' αὐτὴν τὴν ἀποψη ἡ ἀγοραστικὴ

οίκονομία είναι μεγάλο έπιτευγμα τοῦ πολιτισμοῦ, γιατὶ συνδέει στέρεα τὶς ἀνάγκες τοῦ καταναλωτῆ μὲ τὸ συμφέρον τοῦ παραγωγοῦ. "Οντας ἐκδήλωση τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἐλευθερίᾳ ἡ ἀγοραστικὴ οίκονομία στηρίζει αὐτὴν τὴν ἐλευθερία. Ἐπιτρέπει νὰ διαχειρίζεσαι ἐλεύθερα τὰ προϊόντα τῆς δουλειᾶς σου, νὰ διαλέγεις ἐλεύθερα τὸν ἀγοραστὴ καὶ ἐλεύθερα νὰ καθορίζεις τοὺς ὅρους τῆς πώλησης.

"Αντίθετα, στὶς συνθῆκες τῆς μὴ ἀγοραστικῆς καὶ τῆς στερημένης ἐμπορευμάτων οίκονομίας, ποὺ λειτουργεῖ στὸ σύστημα τοῦ διοικητικοῦ σοσιαλισμοῦ, κανεὶς, στὴν οὐσίᾳ, δὲν ἔνδιαφέρεται γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ καταναλωτῆ. Σ' αὐτὴ τὴν γραφειοκρατικὴ οίκονομία δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἐλεύθερος καταμερισμὸς τῶν προϊόντων τῆς δουλειᾶς του κλπ., ἃν καὶ ἐπιφανειακὰ ὅλοι δείχνουν σὰν νὰ διαχειρίζονται τὰ προϊόντα τῆς δουλειᾶς τους οἱ παραγωγοὶ καὶ ὅχι ἡ γραφειοκρατία. "Ομως, αὐτὸς είναι ἔνας ἰδιόμορφος παραλογισμός, ὀπτικὴ ἀπάτη. Ἡ «δολιότητα» τῆς μὴ ἀγοραστικῆς (σχεδιασμένης) οίκονομίας ἐκφράζεται μὲ τὸ γεγονός ὅτι, οἱ φαινομενικὰ ἀγαθοὶ ἥθικοὶ σκοποὶ (ἡ ἔξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τῆς κοινωνίας) συνοδεύονται μὲ ἀποτελέσματα, διαμετρικὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὰ ἀναμενόμενα. "Ετσι, πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θεωροῦσαν πηγὴ δλῶν τῶν κοινωνικῶν κακῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐγω-σμοῦ τῶν ἀνθρώπων, στὴν ἀτομικὴ ἰδιοκτησία τῶν παραγωγικῶν μέσων, ὑπέθεταν ὅτι, μὲ «κοινωνικοποίηση» (καὶ στὴν πράξη: «κρατικοποίηση») τῶν παραγωγικῶν μέσων θὰ ἀναπτυχθοῦ ἀσυνήθιστα οἱ παραγωγικὲς δυνάμεις τῆς κοινωνίας καὶ θὰ ἔρθει ἡ ἐποχὴ τῆς ἀφθονίας τῶν ύλικῶν (καὶ ἄλλων) ἀγαθῶν καί, κατόπιν, ἡ βασιλεία τῆς γενικῆς εὐδαιμονίας. Ἡ πραγματικὴ ζωή, ὅμως, συνέτριψε ἀνελέητα αὐτὲς τὶς φωτεινὲς ἐλπίδες. Τὰ ἀποτελέσματα είναι πασίγνωστα: κατάρρευστη τῆς οίκονομίας, ἀνεπάρκεια, «οὐρές», παραικονομία, διαφθορὰ κ.λπ., κ.λπ., πράγματα, τὰ ὅποια ἦδη ἀναφέραμε. "Ετσι, στὸ πέρασμα τῶν δεκαετιῶν οἱ ἀνθρωποὶ ὑπέθεταν ὅτι οἰκοδομοῦν μία ὑπόδειγματικὴ κοινωνία τῆς γενικῆς εὐημερίας καὶ κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ποὺ στὴν πράξη ἀποδείχθηκε ὅτι ἔκτισαν τὸ ζοφερὸ κτίριο τοῦ σοσιαλισμοῦ τοῦ στρατώνα. Γιὰ τὴν ἐνίσχυση αὐτοῦ τοῦ στρατώνα, χρειάστηκε νὰ ἀπομονωθοῦμε ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο μὲ τὴ βοήθεια τοῦ «σιδηροῦ παραπετάσματος», νὰ μετατραπεῖ ἡ χώρα σ' ἕνα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης –τὸ Ἀρχιπέλαγος ΓΚΟΥΛΑΓ. Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν καὶ στὶς ἄλλες χῶρες τοῦ λεγομένου σοσιαλιστικοῦ στρατόπεδου. Αὐτὴ είναι ἡ «πονηριὰ» τῆς ἴστορίας καὶ ἡ «εἰρωνεία» τῆς.

Δὲν θὰ προσπαθήσουμε, ὅμως, νὰ ἔξαπατήσουμε τὴν ἴστορία. Ἡ λύση τοῦ αἰνήματος είναι ἀπλή: δὲν πρέπει νὰ ἔπιβούλεύεται κανεὶς τὴν ἔλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν είχε ἀδικοῦ ἀρχαῖος Ἀριστοτέλης νὰ δρνεῖται νὰ θεωρεῖ τὸ σκλάβο, τὸν στερημένο πολιτικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθερίας, ἀνθρωπο. Ὁ σκλάβος ἦταν ἀνθρωπός μόνο κατὰ δυνατότητα ἀλλὰ ὅχι καὶ στὴν πραγματικότητα. Ἀπολύτως τίποτα τὸ ὠφέλιμο δὲν μπορεῖς νὰ οἰκοδομήσεις μὲ τὸν

άναγκαστικὸ περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὴ μετατροπή του σὲ ἀπρόσωπο ὅν καὶ, πολὺ περισσότερο, σὲ ἄψυχη «βιδούλα» (όρολογία τοῦ Στάλιν). Εἴλικρινά, ἀπ' ὅλα τὰ εἰδη τῆς ἀνεπάρκειας τὸ πιὸ βαρὺ καὶ τὸ πιὸ δλέθριο εἶναι ἡ ἀνεπάρκεια τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτοτέλειας.

Ἐπιστρέφοντας στὸ θέμα τῆς ὁμιλίας μου, θὰ τονίσω ὅτι οἱ Ἐλληνες τῆς Σοβιετικῆς Ἔνωσης εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς ΕΣΣΔ ποὺ ὑποφέρει πιὸ δδυνηρὰ κάθε εἰδους περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτοτέλειας, γιατί, ὥπως εἶναι γνωστό, οἱ Ἐλληνες δὲν διακρίνονται γιὰ ἴωβεια ὑπομονὴ οὔτε καὶ γιὰ σεβασμὸ τῆς προϊσταμένης ἀρχῆς (ἱεραρχικῆς κλίμακας). Πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι οἱ Ἐλληνες τοῦ Πόντου ποὺ κατοικοῦν στὴ Σοβιετικὴ Ἔνωση, δὲν μεταναστεύουν μόνο καὶ ὅχι τόσο ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης ἐμπορευμάτων καὶ ἐξηπηρέτησης, ὅσο γιὰ τὴν πληθώρα τῶν ἀπαγορεύσεων σὲ διάφορους τομεῖς δραστηριότητας, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸν κίνδυνο νὰ χάσουν οἱ Ἐλληνες τοῦ Πόντου τὴν ἑθνικὴ τους αὐθεντικότητα, πού, κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ σοβαρὲς (ἄν ὅχι ἀπὸ τὶς κυριότερες) αἰτίες τῆς μετανάστευσης. Ἡ ἐξέταση αὐτῆς τῆς αἰτίας εἶναι ἔνα θέμα γιὰ ίδιαίτερη συζήτηση.

4. Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ εἰχει γραφεῖ, ὅταν κυκλοφόρησε ἡ συλλογὴ «Σὲ ἀνθρώπινη διάσταση», ἀφιερωμένη στὰ προβλήματα τῆς Περεστρόικα. Ἡ συλλογὴ αὐτὴ τελειώνει μὲ τὴν κοινωνιολογικὴ σπουδὴ τοῦ A. Μπ. Γκόφμαν «Ἡ οὐρὰ σὰν θεσμός». Ἡ σπουδὴ αὐτὴ εἶναι μιὰ ἰδιόμορφη ἐπιστημονικὴ σάτιρα τῆς «οὐρᾶς» σὰν κοινωνικοῦ φαινομένου, τῆς λειτουργίας καὶ τῆς ὑπαρξῆς διαφόρων εἰδῶν «οὐρᾶς»: «ζωντανές», «ἄψυχες» ἢ «καταλογιακές», «καταφατικές» (π.χ. γιὰ ψωμὶ ἢ σαλάμι) καὶ «κατακρινόμενες» (στὶς ὁποῖες ἀνήκουν οἱ «οὐρές» γιὰ κρασί, βότκα ἢ γιὰ παράδοση μπουκαλιῶν μετὰ τὴν κατανάλωση τοῦ περιεχομένου) κλπ.

Τὸ σύντομο ἄρθρο τοῦ Γκόφμαν εἶναι ἀρκετὰ κατατοπιστικό. Παρ' ὅλα αὐτὰ δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο ζέψυγε ἔνα τόσο σοβαρό, κατὰ τὴ γνώμη μας, εἰδος «οὐρᾶς», τὸ ὁποῖο, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Ρώσου σατιρικοῦ M. E. Σαλτικώφ-Στσεντρίν, μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ σὰν «έτοιμότητα γιὰ ἐγκαρτέρηση». Αὐτὸ τὸ εἰδος «οὐρᾶς» εἶναι ἐκεῖνο ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ ἔνα αἴσθημα ἐνοχῆς καὶ γιὰ μεγαλύτερη ἀκρίβεια: «ἐνοχῆς χωρὶς ἐνοχή». Χωρίς, γιατὶ παρὰ τὴ θέληση μας (έγώ, ἐσύ, αὐτὸς) γεννηθήκαμε στὸν κόσμο. Μὲ ἐνοχή, γιατὶ μὲ τὴν ὑπαρξή μας ἐνοχλοῦμε δημόσιους ὑπαλλήλους, ἀσχετα ἄν πρόκειται γιὰ πωλήτρια ἢ γιὰ κάποια προϊσταμένη ἀρχή. Στὴν τελευταίᾳ περίπτωση ὁ βαθμὸς τοῦ αἰσθήματος ἐνοχῆς (καὶ τοῦ συμπλέγματος τῆς δικῆς σου κατωτερότητας) καθορίζεται ἀπὸ τὴ θέση τοῦ προϊσταμένου στὴν κλίμακα τῆς νομενκλατούρας: ὅσο μεγαλύτερη θέση κατέχει, τόσο

βαθύτερο είναι και τὸ αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς καὶ τῆς συνδεδεμένης μ' αὐτὴν «έτοιμότητας γιὰ ἔγκαρπέρηση».

Ταυτόχρονα, στὴν «κοινωνιολογικὴ σπουδὴ» τοῦ Γκόφμαν ύπάρχει μία φράση, ποὺ ἀν καὶ ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων, ἐκφράζει μὲ ἀκρίβεια τὸ κοινωνικὸ φαινόμενο τῆς «οὐρᾶς»: «΄Η οὐρὰ είναι μία ἀπὸ τὶς βασικὲς μορφὲς καταμερισμοῦ»⁸. «Οσο γιὰ τὸν E. Σολόμενκο στὸ σημείωμά του «΄Ανυπομονησία» γράφει: «...ὅλοι μας ἀποτελοῦμε μιὰ μόνιμη, τεράστια «οὐρὰ» γιὰ τὴν εὐδαιμονία ποὺ μᾶς υποσχέθηκαν πρὸ πολλοῦ»⁹.

Ωστόσο, ἀν προσπαθήσουμε νὰ ξεπεράσουμε τὰ συναισθήματα καὶ νὰ φτάσουμε τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀμερόληπτῆς θεωρητικῆς ἀντίληψης τῶν πραγμάτων, δὲν θὰ είναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε ὅτι, τὸ κακὸ ποὺ προξενοῦν οἱ «οὐρὲς» είναι ἕνα ἀπὸ τὰ πρακτικὰ ἐπακόλουθα τῆς κομμουνιστικῆς ίδεολογικῆς θέσης γιὰ τὴν προτεραιότητα τῆς κατανομῆς τῆς παραγωγῆς καθὼς ἐπίσης ἡ ἔκκληση τοῦ Λένιν: «κλέψε τὰ κλεμμένα». Παίρνοντας τὴν ἔξουσία οἱ μπολσεβίκοι καὶ ἐφαρμόζοντας τὴν ἀπαίτηση τοῦ Λένιν, ἀρχισαν νὰ δημιουργοῦν ἐσπενσέμενα ἔναν ἰσχυρὸ μηχανισμὸ ἔξαναγκασμοῦ, χωρὶς νὰ υποψιάζονται (ἢ χωρὶς νὰ θέλουν νὰ παραδεχθοῦν) ὅτι ἡ δημιουργία ἐνὸς τέτοιου μηχανισμοῦ κρατικοποίησης τῶν βασικῶν μέσων παραγωγῆς καὶ ἡ ἔγκαθιδρυση ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου σὲ ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς κοινωνίας, ἀναπόφευκτα θὰ δημιουργήσει ἔνα τεράστιο στρῶμα γραφειοκρατίας, μία ίδιομορφη νέα ἐκμεταλλευτικὴ τάξη, ἡ συντήρηση τῆς ὁποίας θὰ στοιχίσει στὴν κοινωνία πολὺ ἀκριβότερα ἀπὸ ὅποιανδήποτε ἄλλη στὸ παρελθόν. Δὲν είναι ἐκπληκτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ιστορία τοῦ μπολσεβικικοῦ καθεστῶτος καὶ ἴδιαίτερα ἡ περίοδος τῆς τυραννίας τοῦ Στάλιν, είναι συνδεδεμένες κατ' ἔξοχὴν μὲ τὴν ἀπαλλοτρίωση τῶν ἀπαλλοτριωτῶν καὶ μὲ τὴ «νομιμοποιημένη» καταλήστευση τῶν λεγομένων νεπικῶν καὶ κουλάκων, μὲ τὴν εἰσπραξὴ δυσβάστακτων φόρων στὴν ἀρχὴ ἀπὸ τοὺς ὁμοιδεάτες καὶ κατόπιν ἀπὸ τοὺς κολχόζνικους, μὲ τὴν ἐκμετάλλευση ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τῆς ἀπειράθιμης γραφειοκρατίας του τῶν ἐργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐργασίας τῶν παιδιῶν, καὶ μὲ τὴν ύποβολὴ σχεδὸν σὲ ἀσταμάτητους μαζικοὺς διωγμοὺς καὶ καταπιέσεις τῶν ἀντιφρονούντων, κ.λπ., κ.λπ.

΄Η Περεστρόϊκα καὶ ἡ Γκλάσνοστ ἐπέτρεψαν τὴν ἐμφάνιση μᾶς σειρᾶς πατροπαράδοτων ἐλαττωμάτων στὴν κομμουνιστικὴ ίδεολογία καὶ ἴδιαίτερα τοῦ γεγονότος ὅτι ἀκριβῶς ἡ ίδεολογία προσανατολίζει τὸν ἀνθρώπῳ πρὸς τὴν κατανομὴ καὶ τὴ μοιρασία καὶ ὅχι πρὸς τὴν παραγωγὴ καὶ τὴ δημιουργία. Σ' αὐτὰ πρέπει νὰ

8. Γκόφμαν A. Μπ. «΄Η οὐρὰ σὰν θεσμὸς» (Στὴ συλλογή: «Σὲ ἀνθρώπινη διάσταση». Μόσχα, Προγκρές, 1989, σελ. 479).

9. Σολόμενκο E. «΄Ανυπομονησία» (ἐφημερίδα «Πράβντα», 20 Δεκεμβρίου 1989, σελ. 3).

προστεθοῦν τὸ ἰσοπεδωτικὸ-ληστρικὸ σύνδρομο, καὶ ἡ προδιάθεση τοῦ μναλοῦ νὰ προτιμᾶ τὴν κατανομὴ ἀπὸ τὴν παραγωγὴ, κάτι ποὺ κληρονομήθηκε ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια. (Τὴν ἔκκληση γιὰ γενικὴ «έξισωση» κατὰ τὴν κατανομὴ τῶν ὄλικῶν ἀγαθῶν, ποὺ ἀκουγόταν στὶς ἑλληνικὲς πόλεις ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἄκρων δημοκρατικῶν, ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ὀνόμασε αἴτημα «ἀριθμητικῆς δικαιοσύνης» σὲ διάκριση ἀπὸ τὴν «γεωμετρική», ἡ οὐσία τῆς ὅποιας ἔγκειται στὴν ἀξιοκρατικὴ ἐπιβράβευση).

Τὰ ἀρνητικὰ ἐπακόλουθα τῆς ἰδεολογίας, ποὺ ρίζωσαν στὴ σοβιετικὴ κοινωνία, ἀναγνωρίζονται καὶ ἀπὸ μερικοὺς κομμουνιστὲς ἡγέτες. "Ετσι, ὁ Μ. Σ. Γκορμπατσώφ, μιλώντας στὶς 9 Σεπτεμβρίου 1989 ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ τηλεόραση εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἔξης: «Θεωρῶ πολὺ σοβαρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν κοινωνία δυναμώνει ἡ συνειδητοποίηση πῶς ἡ Περεστρóικα συνδέεται πρῶτα ἀπ' ὅλα μὲ μιὰν ἐργασία γεμάτη δημιουργικὴ ἔνταση ὑψηλῆς παραγωγικότητας καὶ μὲ τὴν προσφορὰ ὅλων τῶν δυνάμεων καὶ γνώσεων. Εἶναι σοβαρό, γιατὶ πρόσφατα ἀκόμα στὴ χώρα μας μιλοῦσαν πολὺ λιγότερο γιὰ τὴν ἐργασία καὶ περισσότερο γιὰ τὴν κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν. Μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ἡ Περεστρóικα ἔγκειται μόνο στὴν ἀνακατανομὴ κάποιου μυθικοῦ πλούτου».

"Οσο κι ἂν αὐτὸ εἶναι παράδοξο, παρόμοιες σκέψεις (χωρίς, ἐννοεῖται, τὴν ἔκκληση: «νὰ δώσετε ὅλες τὶς δυνάμεις», ποὺ στερεῖ κάθε νοήματος τὴ ζωὴ) εἶχε ἐκφράσει πρὶν ἀπὸ 80 καὶ πλέον χρόνια ὁ Ρώσος φιλόσοφος-ἰδεαλιστὴς Σ. Λ. Φράνκ. Στὸ ἄρθρο «Ἡ ήθικὴ τοῦ μηδενισμοῦ», μιλώντας γιὰ τὴν μηδενιστικὴ καὶ σοσιαλιστικὴ νοοτροπία τῆς ρωσικῆς διανόησης, ὁ Σ. Λ. Φράνκ ἔγραφε: «'Απὸ τὰ δύο βασικὰ μέσα τῆς κοινωνικῆς ἀπόκτησης τῶν ἀγαθῶν (ὄλικῶν καὶ πνευματικῶν) -ἀκριβῶς καὶ ανομὴ καὶ παραγωγὴ - ἡ ρωσικὴ διανόηση «ἀναγνωρίζει ἀποκλειστικὰ τὸ πρῶτο»: «ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι ἀκριβῶς ἡ κοσμοθεωρία, κατὰ τὴν ὅποια ἡ ἰδέα τῆς παραγωγῆς ἔχει παραγκωνισθεῖ ἀπὸ τὴν ἰδέα τῆς κατανομῆς»¹¹.

Πρέπει νὰ ύποθέσουμε ὅτι, ἡ ὁμοιότητα τῶν σκέψεων τοῦ Μ. Σ. Γκορμπατσώφ καὶ τοῦ Σ. Λ. Φράνκ εἶναι ταυτόχρονα καὶ τυχαία καὶ μὴ τυχαία. Εἶναι τυχαία, γιατὶ ὁ Μ. Σ. Γκορμπατσώφ, μᾶλλον, δὲν ἔχει διαβάσει τὸν Σ. Λ. Φράνκ. Δὲν εἶναι τυχαία, γιατὶ καὶ οἱ δύο συνέλαβαν σωστὰ τὴ θέση τῆς κομμουνιστικῆς (σοσιαλιστικῆς, κατὰ τὸν Φράνκ) ἰδεολογίας γιὰ τὴν κατανομὴ καὶ ὅχι γιὰ τὴν παραγωγὴ. 'Απὸ ἐδῶ πηγάζει ἡ ἔκκληση τοῦ Μ. Σ. Γκορμπατσώφ γιὰ συνειδητοποίηση τῆς Περεστρóικα σὰν μεταφορᾶς τοῦ κέντρου προσοχῆς ἀπὸ τὴν κατανομὴ στὴν παραγωγὴ («ἡ Περεστρóικα συνδέεται πρῶτα ἀπ' ὅλα μὲ τὴν ἐργασία»). Ταυτόχρονα, ὁ Μ. Σ. Γκορμπατσώφ τάσσεται ἐνάντια στὴν μπολσεβικο-κομμουνιστικὴ νοοτροπία, γιὰ τὴν ὅποια εἶναι ἀποφασιστικὴ στὴν κοινωνικὴ ζωὴ ἡ λεγομένη «καταμεριστικὴ δικαιοσύνη».

11. Σ. Λ. Φράνκ, Φιλοσοφία καὶ ζωὴ. 1910, σελ. 244.

‘Η προτεραιότητα τῆς κατανομῆς ἔναντι τῆς παραγωγῆς ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν πρακτικὴ τῶν «εἰδικοτρεφόμενων», δηλ. τῶν εἰδικῶν κατανεμητῶν (ἀρχῆσαντας ἀπὸ τοὺς προϊστάμενους περιφερειακῆς κλίμακας καὶ τελειώνοντας μὲ τὰ ἀνώτατα κλιμάκια ἔξουσίας). Νά, γιατὶ δὲν εἶναι παράξενο, ποὺ σὲ συνθῆκες γενικῆς μοιρασίας (χρησιμοποιώντας τὰ λόγια τοῦ δόκτορος τῶν Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν Νικολαΐ Κάϊζερωφ) «οἱ ἀνθρωποι μαθαίνουν μόνο πῶς νὰ κατανέμουν καὶ ὅχι πῶς νὰ αὐξήσουν τὴν παραγωγή»¹². Ἔτσι ἔξηγοῦνται τὰ συχνὰ παράπονα ὅτι οἱ ἀνθρωποι ζεσυνήθισαν νὰ δουλεύουν καὶ, κάτι παραπάνω, δὲν θέλουν νὰ δουλέψουν. Ἀπὸ ἐδῶ ξεκινᾶ μία ἀπὸ τὶς πιὸ διαδεδομένες παροιμίες στὴ Ρωσία: «‘Η δουλειὰ ἀγαπάει τοὺς βλάκες».

Ἐτσι, ἰδιαίτερα, ἔξηγεται τὸ παράδοξο, ἀπὸ πρώτη ἀποψη, γεγονὸς ὅτι μία χώρα ποὺ κατέχει τὸ 1/6 τῆς στεριδὸς τοῦ πλανήτη μας, δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἔξασφαλίσει στὸ λαό της τροφή, ροῦχα καὶ παπούτσια. “Ολοι, σμως, οἱ ἀνθρωποι θέλουν νὰ ζοῦν ἀνθρώπινα. Οἱ Ἑλληνες τῆς Σοβιετικῆς Ἔνωσης εἶναι ἀνθρωποι. Ἐπομένως, θέλουν κι αὐτοὶ νὰ ζοῦν ἀνθρώπινα. Ἄλλα, ἐπειδὴ στὶς συνθῆκες ἐνὸς ὀλοκληρωτικοῦ συστήματος, γενικοῦ ἐλέγχου καὶ κατανομῆς αὐτὸ γίνεται ἀδύνατο, ἐμφανίζεται ἡ ἐπιθυμία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ποὺ κατοικοῦν στὴν ΕΣΣΔ, γιὰ ἐπαναπατρισμό.

Οἱ μεταναστευτικὲς διαθέσεις, ὅπως ἡδη ἔχει ἀναφερθεῖ, προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν ἀβεβαιότητα ὅτι οἱ αὐθαιρεσίες ποὺ ἐπετράπησαν σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ (κλείσιμο τῶν σχολείων, ἔξορισμὸς δεκάδων χιλιάδων Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ μέρη κατοικίας τους στὶς στέπες τοῦ Καζαχστάν καὶ τῆς Σιβηρίας) δὲν θὰ ἐπαναληφθοῦν. Στὶς συνθῆκες, ἐπίσης, τῶν δξυμμένων σχέσεων μεταξὺ ἀλλοεθνῶν στὴ χώρα καὶ ἰδιαίτερα σὲ τέτοιες περιοχές, ὅπως στὴ Γεωργία, τὸ Καζαχστάν καὶ τὸ Ούζμπεκιστάν, ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων, ἐλληνικῆς καταγωγῆς, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἔγκαταλείψουν τὴν Σοβιετικὴ Ἔνωση καὶ νὰ ἐπαναπατρισθοῦν, εἶναι μία ἀπόλυτα κατανοητὴ διαδικασία, ποὺ κρίνοντας ἀπὸ τὰ ὅσα συμβαίνουν, θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ ἅμεσο μέλλον.

Οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀλλοεθνῶν, ὅπως, ἄλλωστε, καὶ ὁ ἔξορισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Μαύρης θάλασσας, εἶναι θέματα ποὺ ἀξίζουν ἰδιαίτερη μελέτη. Ἐδῶ, θὰ περιοριστῷ μόνο στὴν ἀναφορὰ τοῦ I. Ἰονίδη ἀπὸ τὸ Τσιμκέντ, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Ογκονιόδκ» (1989, No 52, σελ. 5): «Ἐίναι τραγικὴ ἡ μοίρα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ποὺ ὑπέφεραν, ὅπως καὶ ἄλλοι λαοί, τὴν ἐποχὴ τῶν σταλινικῶν διωγμῶν. Κι ἐμᾶς μᾶς ζεσπίτωσαν καὶ μᾶς ἔξόρισαν ἀπὸ τὰ μέρη ποὺ γεννηθήκαμε στὴν Κεντρικὴ Ἀσία καὶ τὸ Καζαχστάν. Ὅποφέραμε πολλὰ αἴσχη καὶ

12. N. Κάϊζερωφ, ‘Ιδιοκτησία καὶ ληστὲς (Νεντέλια, 1990, No 4, σελ. 2.

ταπεινώσεις. Τώρα ή κοινωνία μας κάνει ἔνα μεγάλο βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρός, ἀλλὰ οἱ ἀνθρωποι ποὺ συνήθισαν νὰ ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ πέλμα τῆς ἔξουσίας, ἀνοίγοντας τὰ μάτια, θεωροῦν ἐνόχους ὅλων τῶν δεινῶν τους τοὺς ἀνθρώπους ἀλλων ἐθνοτήτων, ποὺ δὲν βρέθηκαν στὰ ἑδάφη τους μὲ τὴ θέλησή τους. Μᾶς δίνουν νὰ καταλάβουμε ζεκάθαρα ὅτι ἐδῶ εἴμαστε ξένοι, καὶ γι' αὐτὸ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς ἐγκαταλείπουν τὴ Σοβιετικὴ Ἐνωση».

“Οπως εἶναι γνωστό, ὅσοι φεύγουν πουλοῦν τὰ σπίτια καὶ τὴν περιουσία τους, ἀλλά, τόσο οἱ Ἑλληνες τῆς ΕΣΣΔ, ὅσο καὶ ὅλοι οἱ μετανάστες, δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ ἀνταλλάξουν τὰ χρήματα, ποὺ ἔβγαλαν τίμια, μὲ συνάλλαγμα. Γι' αὐτό, εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ ἀγοράζουν μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα ἐμπορεύματα, ποὺ μποροῦν νὰ τὰ πάρουν μαζί τους. Φτάνοντας στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς χρήματα γιὰ νὰ ζήσουν, οἱ Ἑλληνες τοῦ Πόντου, ποὺ ζοῦσαν στὴν ΕΣΣΔ, εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ πουλοῦν αὐτὰ τὰ ἐμπορεύματα στὴν ἀγορὰ καὶ εἰδικότερα χαλιὰ καὶ ἐνθύμια. Εἶναι περιττὸ νὰ ἀναφέρουμε, πόσο ταπεινωτικὸ εἶναι αὐτὸ καὶ γιὰ μᾶς τοὺς Ἰδιούς, καὶ γιὰ τὸ Σοβιετικὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἱδια τὴν Ἑλληνικὴ Δημοκρατία. Κοντολογής, ὁ ἐπαναπατρισμὸς τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ, θέτει μπροστὰ στὴν ἡλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὴν ἡλληνικὴ κοινὴ γνώμη, μπροστὰ στοὺς συλλόγους τῶν Ποντίων, μία σειρὰ σοβαρῶν καθηκόντων. “Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἐπεξεργασία ἐνὸς προγράμματος γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ συνόλου τῶν ἀμεσων καὶ μεταγενέστερων μέτρων βοηθείας πρὸς τοὺς ἐπαναπατριζόμενους Ἑλληνες τοῦ Πόντου, τὴν ἐγκατάστασή τους καὶ τὴν ἔξασφάλιση ἐργασίας. Στὰ μέτρα αὐτὰ μποροῦν νὰ συγκαταλεχθοῦν ἡ δημιουργία σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας Ἐπιτροπῶν ὑποδοχῆς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ, ἡ σύσταση διαφόρων ὄμαδων, κατὰ ἡλικίαν, γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἡλληνικῆς γλώσσας, καθὼς ἐπίσης ἐπιτροπῶν γιὰ τὸν ὑπολογισμό, κατὰ προσέγγιση, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεταναστῶν, τῶν ἀναμενομένων στὰ ἐπόμενα ἀμέσως χρόνια, τὸν ὑπολογισμὸ τῆς ἡλικίας τους, τῶν ἐπαγγελμάτων τους κ.λπ. Μ' ἀλλα λόγια, εἶναι ἀνάγκη νὰ δημιουργηθοῦν συνθῆκες γιὰ τὴν ἀνάδυνη προσαρμογὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ποὺ ἐπαναπατρίζονται ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ. “Αλλωστε, μερικὲς ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες ἐπιτροπές, καθόσον γνωρίζω, ἥδη ἔχουν συσταθεῖ.

Ταυτόχρονα, θέλω νὰ ὑπογραμμίσω τὰ ἔξης: σχετικὰ μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις ποὺ γίνονται στὴν ΕΣΣΔ καὶ, εἰδικότερα, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῶν Σοβιετικῶν Δημοκρατιῶν, ἐμφανίζεται ἡ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῆς ὀλόπλευρης ἀνάπτυξης οἰκονομικῶν καὶ πολιτιστικῶν, καθὼς ἐπίσης ἐπιστημονικῶν ἐπαφῶν ὅχι μόνο μὲ τὴν ΕΣΣΔ γενικά, ἀλλὰ ἐπίσης, ἂν ὅχι περισσότερο, μὲ ζεχωριστὲς Δημοκρατίες, ἴδιαίτερα, μὲ τὴ Γεωργία, τὴν Οὐκρανία καὶ τὴ Ρωσικὴ Ὀμοσπονδία, στὶς ὁποῖες ζοῦν καὶ ἐργάζονται οἱ περισσότεροι Ἑλληνες τοῦ Πόντου. Κρίνοντας,

γενικά, ἔνα μεγάλο μέρος αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων, λόγω διαφόρων αἰτιῶν, θὰ παραμείνουν στοὺς παραδοσιακοὺς τόπους κατοικίας τους.

Καταλήγοντας, θὰ ἥθελα νὰ σημειώσω ὅτι ὁ μαζικὸς ἐπαναπατρισμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ ἀποτελεῖ μιὰ πρόκληση τῆς Ἱστορίας πρὸς ἡμᾶς τοὺς συγχρόνους Ἑλληνες. "Ἄς εἴμαστε λοιπὸν πιστοὶ στὴ μεγάλη μας ἱστορία καὶ ἂς δεχθοῦμε ὅπως ἀρμόζει αὐτὴ τὴν πρόκληση!"