

**ΙΣΤΟΡΙΑ.— 'Ο Λαμαρτῖνος καὶ οἱ ἀγωνιζόμενοι "Ἐλληνες, ὑπὸ Γρηγ. Κασιμάτη".**

Πρὸς ἑνὸς αἰῶνος, εἰς τὰς 28 Φεβρουαρίου 1869, ἀπέθνησκεν εἰς Παρισίους ὁ Alphonse - Marie - Louis de Prat de Lamartine, ὁ Λαμαρτῖνος τοῦ Ἐλληνικοῦ μεταγλωττισμοῦ, μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τοῦ 1829.

Οἱ πολλοὶ τὸν γνωρίζουν ὡς ποιητήν, ὁ δοποῖς περισσότερον ἀπὸ τὰς ὥραιας ἢ μεγαλοπνόους ἰδέας, ποὺ ἐν τούτοις, παρὰ τὸ κῦμα τῆς ἀρνήσεως τὸ δοποῖον ἐσκέπασεν ἐπὶ δεκαετηρίδας τὴν ποιητικήν του δημιουργίαν, ὃ πάρα τοῦ ναὶ πολλάκις ἐντονώταται καὶ προκλητικαὶ διὰ τὸν στοχασμὸν καὶ αὐταί, ἄλλο ἀν ἀρέσουν εἰς τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον φανατισμόν, ἐστήριξε τὴν ποιητικήν του δημιουργίαν εἰς τὴν ἀρμονίαν τοῦ στίχου καὶ συνέδεσεν οὕτω τὴν ποιητικὴν ἐκδήλωσιν πρὸς τὸ μουσικὸν αἴσθημα τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου.

Δὲν ἔχω τὸν χρόνον, οὔτε τὴν ἀρμοδιότητα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἀξίαν τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ ἀνδρός. Ἄλλαι πτυχαὶ τῆς ζωῆς του μὲ ὅθησαν εἰς τὴν σημερινήν μου ἀνακοίνωσιν. Τὸ ποιητικόν του ἔργον, ἀφοῦ προεκάλεσεν ἀρχικῶς ἀσυγκράτητον ἐνθουσιασμόν, ὑπέστη ἔπειτα τὴν σκληροτέραν, τὴν μέχρις ἐκμηδενίσεως, κριτικήν.

Ἐξεδηλώθη καὶ εἰς τὸν τομέα αὐτόν, ὅπως καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους, ἢ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐπίστευσε σιγὰ - σιγὰ ὅτι κατήγετο ἀπὸ τὸν Σαρακηνὸν κριτὴν - μάγον Alamartine. Τοῦ ἔμελλε νὰ εἴναι ὁ ὀνειροπλάνος ἀνατολίτης, ὁ δραματιστὴς τοῦ μέλλοντος ποὺ συνεκρούετο ὅχι τόσον πρὸς τὴν πραγματικότητα τοῦ παρόντος, ὃσον πρὸς τὴν εἰκόνα ποὺ ἐσχημάτιζαν διὰ τὴν πραγματικότητα αὐτὴν οἵ πολλοί, οἵ «στενοὶ προσκυνητάδες» τοῦ Παλαμᾶ, ἐκεῖνοι ποὺ κατοχυρώνουν τὴν δόξαν ἢ τὴν καταδίκην. Καὶ προσεπάθει νὰ ἀρῃ τὴν σύγκρουσιν μὲ τὴν σύνθεσιν.

Ἄς κρατήσωμεν μόνον τὴν κρίσιν ποὺ διετύπωσε διὰ τὸ ἔργον τοῦ Λαμαρτίνου ἕνας σύγχρονος κριτικός, ἐπηρεαζόμενος ἀπὸ τὸν Κλωντέλ, ὁ δοποῖς καὶ αὐτὸς εἰς τὰ τελευταῖά του χρόνια μετέβαλε τὰς ἀρχικῶς δυσμενεῖς κρίσεις του. «Ἡτο, λέγει δὲ Poulet, προφανῆς εἰς τὸν Λαμαρτίνον ἡ διηνεκῆς ἀναζήτησις, εἰς τὸ βάθος τοῦ εἶναι του, μιᾶς μνήμης τῆς ψυχῆς, μιᾶς συνεχοῦς παρουσίας εἰς αὐτὴν ὅλων τῶν συναισθημάτων ποὺ ἐδοκίμασε κάποτε, εἰς τρόπον ὥστε

\* GRÉGOIRE CASSIMATIS, Lamartine et les combattants Grecs.

τὸ εἶναί του αὐτὸν νὰ καθίσταται ἀδιακόπως τὸ ὑποκείμενον μιᾶς πελώριας καὶ ἀνεξάντλητης συναισθηματικῆς ἀναμνήσεως».

Όλιγώτεροι τὸν γνωρίζουν σήμερον ὡς συγγραφέα τῆς «Ιστορίας τῶν Γηρονδίνων», τῆς «Ιστορίας τῆς Ρωσίας», τῆς «Ιστορίας τῆς Τουρκίας» καὶ τόσων ἄλλων συνθέσεων. Καὶ ἀκόμη ὀλιγώτεροι ὡς πολιτικόν, ὁ δποῖος ὅχι μόνον ἔπαιξε σπουδαῖον ρόλον εἰς τὴν ἴστοριαν τῆς πατρίδος του, ἀλλὰ ἐπέδρασε καὶ εἰς τὴν ἔξελιξιν τῆς Εὐρώπης, δηλαδὴ τοῦ κόσμου, κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ 19ου αἰώνος. Διότι ὁ αἱών αὐτός, τὸν δποῖον οἱ συντηρητικοὶ δύναμασαν «ἡλίθιον», ὑπῆρξεν ἡ μή τραπεζική δημιουργίας τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Ἀν ἡ κοινωνία αὐτὴ ἐκουράσθη ἀπὸ τὴν πορείαν πρὸς τὴν ὀλοκλήρωσίν της καὶ δὲν τολμᾷ νὰ τὴν συνεχίσῃ, ἀναζητοῦσα νέας ἀλλοκότους, πολλάκις, μορφὰς διεξόδου ἢ ἀδιορθώτως προσκολλωμένη εἰς τὸ ξεπερασμένον παρελθόν, τοῦτο δὲν ἀποχωματίζει καθόλου τὴν σημασίαν τῆς διαδικασίας τῆς διαμορφώσεως της. Ὁ ἕδιος δὲ Λαμαρτίνος ἔγραψε:

«Ἄρεσει στὸν ἀνθρώπον νὰ ξαναγυρίζῃ στὴν πηγή του. Τὸ ποτάμι δὲν ξαναγυρίζει σ' αὐτήν. Διότι ὁ ἀνθρώπος εἶναι πνεῦμα καὶ τὸ ποτάμι εἶναι στοιχεῖον τῆς φύσεως. Τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον εἶναι ἑνιαῖα διὰ τὸν Θεόν. Καὶ ὁ ἀνθρώπος εἶναι Θεὸς μὲ τὴν σκέψιν».

Εἰς τὴν προπαρασκευήν, λοιπόν, τῆς διαμορφώσεως τῆς κοινωνίας τοῦ αἰώνος μας δὲ Λαμαρτίνος ἀποτελεῖ σήμαντρον διδαχῆς.

Σήμερον εἶναι εὔκολος ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἀνάγκης τῆς ἀποφυγῆς τῶν ἀκροτήτων εἰς τὴν κοινωνικὴν ἔξελιξιν. Ἐγινε κοινὴ συνείδησις ὅτι μόνον ἡ σύνθεσις σώζει. Καὶ πάλιν ὅμως! Πῶς λειτουργεῖ εἰς τὴν πρᾶξιν ἡ συνείδησις αὐτή; Διότι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου καί, περαιτέρω, ἡ προβολή της εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωὴν ὅθε ἀκαταγωνίστως εἰς τὰς ἀντιθέσεις. Καὶ συνέπειαι αὐτῶν εἶναι αἱ ἀντιφάσεις ποὺ βλέπομεν καθ' ἡμέραν εἰς τὴν ζωὴν τῶν κοινωνιῶν.

Ἡ πολιτικὴ εἶναι ἡ ἐπιστήμη μη, ἀλλὰ καὶ ἡ τέχνη τῆς ἀρσεως τῶν ἀντιφάσεων. Δὲν ἐπιτυγχάνει πάντοτε ἀμέσως. Χρειάζεται πολλάκις μακρὰ περίοδος ὑπομονητικῆς κυνοφορίας. Καὶ ἡ ἀποτυχία συνδέεται μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀναζητοῦν ταχέως τὴν σύνθεσιν μέσω τῶν ἀντιφάσεων. Ὁ Λαμαρτίνος ὑπῆρξεν ἐν ἀπὸ τὰ θύματα αὐτά, κατὰ τὰς ταραχὰς τοῦ 1848, ποὺ ὠδήγησαν εἰς τὴν ἀνατροπὴν τοῦ Λουδοβίκου - Φιλίππου.

Ἄλλὰ τὸ 1848 ἐπέδρασεν εἰς τὴν ἔξελιξιν τῆς Εὐρώπης. Ὁ Balzac εἶπε τότε: «Ὁ Λαμαρτίνος εἶναι ἕνας ἐμπρηστής ποὺ μετεβλήθη εἰς πυροσβέστην».

Συνετέλεσε μὲ τὴν φλογερὰν εὐγλωττίαν του εἰς τὴν ἐπανάστασιν καὶ ἀνήγ-

γειλε μόνος, ύποκύπτων εἰς τὴν λαϊκὴν κραυγὴν καὶ χωρὶς συμφωνίαν μὲ τοὺς ἄλλους πολιτικοὺς ποὺ ἔζητοῦσαν μόνον μεταρρυθμίσεις, ἀπὸ τὸν ἔξωστην τοῦ Δημαρχείου τῶν Παρισίων, εἰς τὰς 24 Φεβρουαρίου 1848 τὸ βράδυ, ὅτι «'Ανεκηρύχθη ἡ Δημοκρατία». Ἐλησμόνησε, τὴν στιγμὴν ἐκείνην τοῦ Ἰλίγγου, τὸν ἴδιον τοῦ ἀφορισμὸν τοῦ 1840: «Ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι τὸ καπρίτιο τοῦ ὄχλου».

‘Ἄλλ’ ἐτρόμαξε γρήγορα πρὸ τῶν συνεπειῶν τῆς ἔξελίξεως. Οἱ μεγάλοι ἀνθρώποι πιστεύουσιν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ φθάσουν εἰς τὸ τέλος τῆς διαλεκτικῆς πορείας πρὸς τὴν σύνθεσιν. Καὶ συνήθως ἀπατῶνται. Τὰ πάντα ταῦτα ταῖς αρχύτεροι προσπαθεῖ νὰ τρομοκρατοῦν. Καὶ ἡ ἐκδίκησις τῶν τρομοκρατουμένων προκαλεῖ νέας ἐκρήξεις, πολὺ φοβερωτέρας καὶ διαρκεστέρας.

‘Ο Λαμαρτῖνος ὑπεδαύλισε τὴν Ἐπανάστασιν, ἀλλὰ ἐπροτίμησε τὴν ἔθνικὴν σημαίαν ἀπὸ τὴν ἔρυθράν. Ποιητής, ὥθετι πρὸς τὸν κατακλυσμόν, ἀλλά, πολιτικός, προσπαθεῖ νὰ συμμαζέψῃ τὰ κομμάτια μιᾶς κοινωνίας ποὺ συνετέλεσε καὶ αὐτὸς νὰ καταστραφῇ.

‘Απέναντί του ὁ Λουδοβίκος - Φίλιππος καὶ ὁ Πρωθυπουργός του François Guizot, ἄλλο μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τοῦ 1836 ποὺ ἡκολούθησε καὶ αὐτὸς προηγουμένως τὴν ἰδίαν πορείαν μέσω τῶν ἀντιφάσεων τῆς ἐποχῆς του, προτιμοῦν τὴν ἀντίθετον τακτικήν. Καὶ ναυαγοῦν καὶ αὐτοί. ‘Άλλ’ ὁ Λαμαρτῖνος συνεσώρευσε ὅλας τὰς εὐθύνας — τὰς εὐθύνας ποὺ δὲν εἶχε — εἰς τὴν κεφαλήν του. ‘Ἡ κατάστασις ἔξετραχύνθη πρὸς τὰ ἄκρα. Καὶ ἡ ἐφήμερος δόξα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶχεν ἐν τούτοις δίκαιον, ἐκτὸς ὅμως τόπου καὶ χρόνου, κατέρρευσεν δριστικῶς. Εἶχε δίκαιον κηρύσσων τὴν ἵστητα τῶν φυλῶν καὶ τὴν χειραφέτησιν τῶν μαύρων, εἶχε δίκαιον προβλέπων καὶ εὐχόμενος τὴν ἴδρυσιν Ἰσραηλινῆς ἐστίας εἰς τὴν Παλαιστίνην. Εἶχε δίκαιον ὑποστηρίζων τὴν δημιουργίαν τῶν σιδηροδρόμων, ἐνῷ ὁ «ρεαλιστὴς» Θιέρσος τοὺς ἔχαρακτήριζε ὡς θερμάστρες μὲ καπνὸν καὶ ὡς παιγνίδια διὰ τοὺς Παριζιάνους, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὰς μεγάλας πόλεις τῆς πρωτηγόρου σιδηροδρομικῆς γραμμῆς ποὺ ἔγινεν, εἰς τὴν Ὁρλεάνην καὶ τὴν Τούρ, οἵ κάτοικοι ἔξηγέρθησαν ἐνοπλοὶ διὰ νὰ μὴ περάσῃ ἀπὸ τὰς πόλεις των ἡ γραμμὴ — σήμερον ἀκόμη ύπαρχει παρακαμπτήριος. Εἶχε δίκαιον καθήμενος μόνος εἰς τὰ ἀπώτερα ἔδρανα εἰς τὸ βάθος — ἢ μᾶλλον εἰς τὸ ὄψιος — τῆς Βουλῆς, Je vais siéger au plafond, ἔλεγε ὁ Ἰδιος. Εἶχε δίκαιον ἴδρυσιν τὸ 1836 τὸ «Κοινωνικὸν Κόμμα» καὶ λέγων τὸ 1838 εἰς τὴν Βουλήν, ὅτι δὲν ἡμπορεῖ ἡ ἴστορία νὰ ἐπιστρέψῃ δρόσων καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἔλθουν εἰς τὴν πρωτηγόρη γραμμὴν «αἱ γενεαὶ ποὺ μεγαλώνουν πίσω ἀπὸ ἡμᾶς». Εἶχε δίκαιον μαχόμενος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ κατὰ τῆς τυραννίας, τῇσι ἐλευθερίᾳ, κόρης τοῦ Θεοῦ,

ποὺ κάνει τοὺς λαούς, λαοὺς καὶ τὸν ἄνθρωπον, ἄνθρωπον, ὅπως λέγει. Εἶχε δίκαιον καθιερώνων τὴν καθολικὴν ψηφοφορίαν καὶ ἐπιταχύνων τὴν Συντακτικὴν Συνέλευσιν ὡς Παντοδύναμος 'Υπουργὸς τῆς προσωρινῆς Κυβερνήσεως. Εἶχε δίκαιον ὅταν, τὸ 1841, μὲ τὴν «Μασσαλιώτιδα τῆς Εἰρήνης» ἥγειρετο ὑπεράνω τῶν ὑπερβολῶν τοῦ δόγματος τῶν ἔθνικοτήτων ποὺ κατεκεομάτιζε τὴν Εὐρώπην, ὃς θὰ ἐλέγομεν σήμερον, μὲ τὰς προκαταλήψεις καὶ τὰ σύνορα. Εἶχε δίκαιον, πρὸ παντός, πιστεύων εἰς τὴν ἐλευθερίαν καὶ ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ αὐτῆς καὶ ὅταν ἀκόμη αὕτη ἐκλυδωνίζετο ἀπὸ τὰς ὑπερβολάς της. Καὶ ὅταν ὑπέκυπτεν εἰς αὐτὰς καὶ ὅταν ἔξηφανίζετο ἀπὸ τὴν πολιτικὴν σκηνὴν προσπαθῶν νὰ τὰς χαλιναγωγήσῃ, χωρὶς νὰ θυσιάσῃ τὴν «Κόρην τοῦ Θεοῦ». 'Ιδίως τότε . . .

'Αλλ' ὁ μὲν Θιέρσος, μέλος καὶ αὐτὸς τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τοῦ 1833, ἐπέζησε τῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Ναπολέοντος τοῦ Γ' καὶ ἐθεμελίωσε τὴν Τούτην Δημοκρατίαν ποὺ ἐπιζῆ εἰς τὴν οὖσίαν μέχρι σήμερον, δὲ Λαμαρτῖνος ποὺ ἀνεκήρυξε τὴν θνητιγενῆ Δευτέραν Δημοκρατίαν τοῦ 1848, ἀπέθανε τὸ 1869 σκεδὸν ἀγνωστος, συντηρούμενος εἰς τὰ τέλη τοῦ βίου του ἀπὸ τὴν μικρὰν σύνταξιν ποὺ τοῦ ἔχοργή γενεν δὲ Αὐτοκράτωρ, μὲ τὸν ὄποιον εἶχε συναγωνισθῆ εἰς τὴν διεκδίκησιν τοῦ ἀξιώματος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1848, λαβὼν αὐτός, δὲ χθὲς παντοδύναμος, 7.900 ψήφους ἔναντι τῶν 5  $\frac{1}{2}$ , ἑκατομ. τοῦ Ναπολέοντος, τοῦ ἀνερχομένου «Χαρισματικοῦ 'Ηγέτου», καὶ τῶν 1  $\frac{1}{2}$ , ἑκατομ. τοῦ καταστείλαντος τὴν προλεταριακὴν ἔξέγερσιν τοῦ 'Ιουνίου Στρατηγοῦ Καβανιάκ.

'Ο Λαμαρτῖνος κατηγορήθη ὅτι ὑπῆρξε homo duplex, μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι ἐπίστευσε καὶ εἰς τὴν 'Επανάστασιν καὶ εἰς τὴν τάξιν. Homo duplex ἦτο, ὅχι ὅμως δι' αὐτό. Αἱ δύο αὐτὰ πίστεις ὑπάρχουν εἰς κάθε ἄνθρωπον ἀξιον τοῦ ὀνόματός του. 'Η σύνθεσις ὅμως τῶν δύο στοιχείων, τοῦ ἀπολλωνίου καὶ τοῦ διονυσιακοῦ, εἶναι δύσκολος καὶ κυβερνᾶται πολλάκις ἀπὸ τὴν τύχην.

Σᾶν νὰ εἶχε τὸ προαίσθημα πὼς δὲν θὰ εἶχε μαζύ του τὴν τύχην αὐτήν, ἔγραψε τὸ 1827 ὁ Λαμαρτῖνος τὴν «'Ωδὴν διὰ τὴν 'Αχαριστίαν τῶν λαῶν»:

Tel est donc le sort, ô nature  
Que tu gardes a tes favoris.  
De tout temps l'outrage et l'injure  
Sont le pain dont tu les nourris!

Homo duplex ἦτο ὁ Λαμαρτῖνος, διότι ἦτο καὶ ποιητὴς καὶ πολιτικός. Καὶ ἡ σύνθεσις τῶν δύο αὐτῶν στοιχείων ἔξαρτᾶται ἀκόμη περισσότερον ἀπὸ τὰς περιστάσεις. Καὶ φυσικὸν εἶναι νὰ νομίζῃ κανεὶς ὅτι ἡ ἐπιτυχία εἰς τὸν ἔνα τομέα

τὸν ἐμποδίζει νὰ ἐπιτύχῃ εἰς τὸν ἄλλον. Καὶ νὰ ἐπιθυμῇ μὲ μεγαλυτέραν σφοδρότητα τὸ στάδιον εἰς τὸ διποῖον δὲν ἐπέτυχε, διὰ τὸ διποῖον ὅμως ἐνόμισε πρὸς στιγμὴν ὅτι εἶχε πράγματι ακληθῆ, διότι ἐγεύθη τὴν ἐφήμερον δόξαν του. «<sup>9</sup>Ἡθελα νὰ μὴ γνωρίζω γραφὴν καὶ ἀνάγνωσιν», ἔξερράγη εἰς τὸ τέλος ὁ Ἰδιος. Εἶχεν ἥδη εἴπει: «Πληρώνω τὴν κούφια δόξα τῆς νεότητός μου μὲ τὴν ταπείνωσιν τῶν γηρατείων μου!» Καὶ ἀκόμη: «Τί ἀξίζει ἔνας ἀνθρωπος ποὺ στὴν ζωὴ του ἀπησχολήθη μὲ τοὺς χρυσοὺς τῶν ποιητικῶν του ὀνείρων, ἐνῷ οἱ σύγχρονοι του ἥγανεντο τὸν μεγάλον ἀγῶνα τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ;» <sup>10</sup>Ἄς ἐλπίσωμεν ὅτι δὲν ἡννόει ὁ Λαμαρτίνος μὲ τὸ ἔσπασμα αὐτὸ διότι εἰς τὴν πολιτικὴν ἐπιτυγχάνουν μόνον οἱ μὴ γνωρίζοντες γραφὴν καὶ ἀνάγνωσιν . . .

<sup>9</sup>Ἐλπίζω ὅτι πάντα τὰ ἀνωτέρω ἔξηγοῦν, διατὶ ἐτόλμησε νὰ ἀναμνησθῇ τοῦ Λαμαρτίνου, ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς ἑκατονταετίας ἀπὸ τοῦ θανάτου του, μέλος τῆς Ἀκαδημίας, ἀνήκον εἰς τὴν τάξιν τῶν ἥθικῶν καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν καὶ ὅχι εἰς τὴν τάξιν τῶν Γραμμάτων. Καὶ ἀκόμη, ὅτι ἐπιτρέπουν νὰ συγχωρηθῇ τὸ τόλμημα.

«Υπάρχει, ὅμως, καὶ τρίτον χαρακτηριστικὸν τοῦ Λαμαρτίνου, πού, κυρίως αὐτό, δικαιολογεῖ τὴν σημερινήν μου ἀνακοίνωσιν.

‘Η Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 προεκάλεσεν εἰς τὸν Κόσμον ὄλοκληρον καὶ ἴδιατρέως εἰς τὴν Γαλλίαν ἐκδηλώσεις θαυμασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀγωνιζόμενον ‘Εθνος, ἵδιως ἀφ’ ᾧς ἐσυνειδητοποιηθῆ ὁ κίνδυνος τῆς καταστροφῆς τῶν Ἑλλήνων, τὸ 1824, διότι διὰ τὸν προηγούμενον χρόνον πολλὰ περίεργα θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ λεχθοῦν. Οἱ ἀνθρωποι εἶναι περισσότερον εὐαίσθητοι εἰς τὴν συμφορὰν τοῦ ἄλλου παρὰ εἰς τὸν ἡρωϊσμόν του.

‘Ο Λαμαρτίνος δὲν ἤκολούθησεν ἔξι ἀρχῆς τὸν χορὸν τῶν ἐκδηλώσεων τῶν Γάλλων διανοούμενων «ἀντιτάσσων τὴν σιωπὴν εἰς τὴν συγκίνησιν τῶν Γάλλων ποιητῶν, ὅλων ντυμένων στὰ μαῦρα, μετὰ τὸν διαγραφόμενον ἀπὸ τὸν Ἰμπραήμ κίνδυνον», ὅπως ἐλέχθη. Καὶ ὁ φίλος του Claude - Louis Grandperret τοῦ ἔγραφε ἐπιτιμητικῶς: *Toi seul tu n'as rien dit!*

Εἰς αὐτὴν τὴν ἐπιτίμησιν ἀπάντησες ἦτο, τὸν Αὔγουστον τοῦ 1826, ἥ «Ἐπί-κλησις διὰ τοὺς Ἑλληνας» (*Invocation pour les Grecs*).

Τὸ Μεσολόγγι εἶχε πέσει στὰς 22 Ἀπριλίου. Τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ προέβλεπαν ὅλοι, συνετελεῖτο σιγά - σιγά. Ὁ στρατὸς τοῦ Ἰμπραήμ, ὀργανωμένος ἀπὸ προηγουμένως ἀπὸ τοὺς Γάλλους, ἐφαίνετο κατὰ τὴν κρίσιν τῶν οὐδετέρων παρατηρητῶν ὅτι ἐξεπέρασε τὰς ἀρχικάς του δυσκολίας καὶ θὰ ἐτερμάτιζε τὴν ἐλληνικὴν κρίσιν ποὺ ἐκινδύνευε νὰ προκαλέσῃ παγκόσμιον ἀνάφλεξιν.

Πάντοτε συμβαίνουν τὰ ἵδια εἰς τὸν πλανήτην.

“Όνομα μόνον ἀλλάζουν.

‘Ο Λαμαρτῖνος ἡτο διπλωμάτης ἐν ἐνεργείᾳ. Πρώτος γραμματεὺς τῆς Γαλλικῆς Πρεσβείας εἰς τὴν Φλωρεντίαν, ὅταν συνέθεσε τὸ πέμπτον ἄσμα τοῦ Harold, συνεχίζων τὴν φαντασμαγορίαν τοῦ Βύρωνος. Εἶχεν ἥδη μονομαχήσει μὲ τὸν συνταγματάρχην Pepe, διότι ἀπέδωσεν εἰς τὸν Βύρωνα στίχους ὑβριστικοὺς διὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ φιλικοὺς πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

Je vais chercher ailleurs (pardonne, ombre romaine !)  
des hommes et non pas de la poussière humaine.

‘Ητο δὲ ὅμνος πρὸς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα τὸ ἔργον του . . .

Προφανῶς ὅμως δὲν ἦθελε νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὴν πολιτικὴν τῆς πατρίδος του. Εἶναι σύνηθες τὸ φαινόμενον. ‘Η ὑπηρεσιακὴ ἰδιότης καλύπτει συχνὰ τὴν φαστώνην μας, χωρὶς νὰ μᾶς ἐμποδίζῃ νὰ κατηγορῶμεν τοὺς ἄλλους, διότι πράττουν ἀκριβῶς ὅ,τι καὶ ἡμεῖς . . .

‘Υπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο. ‘Ο Λαμαρτῖνος εἶχε δεσμοὺς μὲ τὸν Μαχμούτ τὸν Β'. Καὶ ὀλονὲν καὶ περισσότερον ἔθέλγετο ἀπὸ τὴν «σαρακηνὴν» καταγωγὴν του.

‘Ἐπίστευεν, ὅπως ἀπέδειξεν ἔπειτα, ὅταν, ἐλεύθερος πλέον διότι παρηγήθη μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν τοῦ 1830, παραμείνας πιστὸς εἰς τὸν Πρεσβυγενῆ Κλάδον τῶν Βουρβώνων, κατεπολέμησε τὴν Γαλλικὴν πολιτικὴν τῆς ὑποστηρίξεως τῆς ἀνταρσίας τοῦ Μωχάμετ Ἀλη καὶ τοῦ Ἰμπραήμ πιστεύων εἰς τὴν χρησιμότητα τῆς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Αὐτὴ ἡ ἵδια ἀντίληψις τὸν ὠδήγησε κατόπιν εἰς τὴν ἀγάπην του πρὸς τὴν Τουρκίαν καὶ εἰς τὴν διόγκωσιν τῆς σημασίας τῆς Αὐτοκρατορίας της. Μόνον ποὺ τότε καὶ ἡ Γαλλικὴ πολιτικὴ ἡτο σύμφωνος, διότι ἐνεφανίσθη ὁ Ρωσικὸς κίνδυνος. Καὶ τὸν ὠδήγησεν ἀκόμη εἰς τὴν κατάκρισιν τῆς Ἑλλάδος, ὅταν αὐτὴ ἤρχισε νὰ στρέφεται πρὸς τὴν ρωσικὴν πολιτικὴν κατὰ τὴν συνταγματικὴν Βασιλείαν τοῦ Ὁθωνος, πρᾶγμα ποὺ ὠδήγησεν μὲν εἰς τὴν ἔξωσιν τοῦ πρώτου μας Βασιλέως, ἀλλὰ δὲν ἥμποδισε τὸν διάδοχόν του, τὸν ἐκλεκτὸν τῆς Δύσεως Γεώργιον τὸν Α', νὰ στραφῇ ταχύτατα πρὸς τὴν ἵδιαν πολιτικήν. ‘Η Δύσις, δυστυχῶς, κουράζει ταχέως τὴν πίστιν τῶν φίλων της. ‘Η Ἀνατολὴ εἶναι μακρὰν καὶ θέλγει μὲ τὸ μυστήριον τῆς προσδοκίας. ‘Εως ὅτου ἔρχεται καὶ αὐτῆς ἡ σειρὰ νὰ ἀπογοητεύσῃ.

Παρὰ τὰς ψυχολογικὰς καὶ πολιτικὰς αὐτὰς καταβολάς του, ὁ Λαμαρτῖνος, μετὰ τὴν ἔξοδον τοῦ Μεσολογγίου, ἔξερράγη.

‘Ἄς ἐνθυμηθῶμεν, διὰ νὰ ἔξηγήσωμεν τὸ πρᾶγμα περισσότερον, τί εἴπομεν

άνωτέρω διὰ τὴν ποίησίν του καὶ τὴν πολιτικήν του δρᾶσιν, διὰ τὴν ὑποσυνείδητον προσπάθειάν του νὰ συνθέσῃ τὰς ἀντιθέσεις τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ πρὸ παντὸς τὰς ἀντιθέσεις τοῦ συναισθηματικοῦ του κόσμου. Καὶ ἡ σύνθεσις φωτίζεται τὸ 1826 σκληρότατα μὲ τὸ ἐκτυφλωτικὸν φῶς τοῦ δικαίου τῶν Ἑλλήνων, ποὺ χρωματίζεται καὶ μὲ τὴν παράλληλον ὅψιν του, τὴν ὅψιν τῆς ἀδικίας ποὺ δείχνει ἀνάγλυφον ὁ χαμός τους.

Ἡ Ἐπίκλησις αὐτὴ ἔχει ἴδιοτυπίαν. Δὲν εἶναι ἀπλῶς ἔπαινος πρὸς τοὺς ἥρωας. Οὕτε κραυγὴ ὀδύνης. Οὕτε διαμαρτυρία κατὰ τῶν ἵσχυρῶν ποὺ δὲν ὑποστηρίζουν τοὺς ἀγωνιζομένους ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, ἀλλ᾽ ὅχυρούμενοι ὅπισθεν τῆς ἀρχῆς τῆς οὐδετερότητος βοηθοῦν πράγματι τοὺς τυράννους των. Οὕτε ἀνάμνησις τοῦ ἀρχαίου κλέους. Πάντα ταῦτα ὑπάρχουν εἰς τὸ περίφημον «Ὑπόμνημα διὰ τὴν Ἑλλάδα» τοῦ Σατωριάνδου, μὲ τὸν δρόπον τόσα κοινὰ σημεῖα ἔχει ὁ Λαμαρτίνος. Καὶ ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ εἰς πολλὰ ἄλλα ποιήματα τοῦ Λαμαρτίνου, ὅπως εἰς τὸν «Θάνατον τοῦ Σωκράτους», εἰς τὴν «Σαπφώ» καὶ εἰς τὴν συνέχισιν τοῦ «Child Harold» τοῦ Βύρωνος, ποὺ εἴδομεν. Εἶναι ἡ ὥδη τοῦ Λαμαρτίνου ἔκρηξις θυμοῦ κατὰ τῆς Μοίρας. Εἶναι, ὅπως καὶ εἰς τὴν σύγχρονόν της προσφοράν του εἰς τοὺς «Χριστιανοὺς τῆς δοκιμασίας», βλασφημούς πρόκλησις πρὸς τὸν Θεόν.

Εἰς τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς ζωῆς του ὁ Λαμαρτίνος κλυδωνίζεται εἰς τὴν θρησκευτικήν του πίστιν. Ὁπως καὶ εἰς ὅλας τὰς πίστεις του. Καὶ ὁ κλυδωνισμὸς θὰ συνεχισθῇ ἐπὶ πολύ, μέχρις ἴσως τοῦ θανάτου του. Γράφων μεταξὺ 1840 καὶ 1847 τὴν «Ἴστορίαν τῶν Γηρονδίνων» προσεδόκα νὰ διδάξῃ τὸν συγχρόνους του μὲ βάσιν τὰ προβλήματα ποὺ ἐδημιούργησεν ἡ μεγάλη Γαλλικὴ Ἐπανάστασις. Βλέπων ἐπερχομένην τὴν νέαν Ἐπανάστασιν, τὴν θέλει ἴδιαν μὲ ἐκείνην, ἀλλὰ νὰ σταματᾷ εἰς τὸ 1793!

Ο κλυδωνισμὸς ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1821, τὴν ἐποχὴν τῆς μεγάλης, τῆς τυφλῆς πίστεως εἰς τὸν Θεόν καὶ εἰς τὸν Βασιλέα. Σχεδιάζει τότε νὰ γράψῃ «Τὴν ἴστορίαν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καὶ τῶν μεταμορφώσεών της διὰ μέσου τῶν διαδοχικῶν ὑπάρξεων καὶ δοκιμασιῶν ἀπὸ τοῦ μηδενὸς μέχρι τῆς συγκεντρώσεως εἰς τὸν παγκόσμιον πυρηνα, τὸν Θεόν...». Τὸ 1825 ἥδη ὁ «Θάνατος τοῦ Βύρωνος», ὅπως θὰ ἐπρεπε νὰ ὀνομασθῇ ἡ συνέχισις τοῦ «Child Harold», δείχνει τὰς ἀμφιβολίας του. Τὰς διακρίνομεν τὸ 1829 εἰς τὸν «Ὕμνον πρὸς τὸν Θάνατον» καὶ τὸν «Ὕμνον πρὸς τὸν Χριστόν». Καὶ πρὸ παντὸς εἰς τὰ περιλάλητα «Novissima verba», εἰς τὰ δρόπα, γραμμένα σὰν τελευταία θέλησις μίαν νύκτα πυρετοῦ, καταλήγει, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος, στὸ «Ωσαννά», διότι δὲν εἶναι ἀρκετὰ ἀμαρτωλὸς διὰ νὰ καταλήξῃ στὴν «κατάρα», ποὺ εἶναι ἡ τελευταία λέξις

τῆς ἀνθρωπίνης εὐαισθησίας, ούτε ἀρκετὰ ἐνάρετος διὰ νὰ διαλέξῃ τὴν «ύποταγὴν» ποὺ εἶναι τὸ καταστάλαγμα τῆς ἀρετῆς!

Μήπως εἰς τὰ 1833 δὲν ἔξομολογεῖται ὅτι ἐπιχειρεῖ τὸ ταξίδιον πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ διὰ νὰ ἀνακτήσῃ τὴν πίστιν του; Ἐντὶ ὅμως τῆς πίστεως ἐπανέφερε τὴν σορὸν τῆς ἀγαπημένης του κόρης Ἰουλίας ποὺ ἀπέθανε εἰς τὴν Βηρυτόν. Καὶ κάτι περισσότερον. Τὸν προσανατολισμὸν του πρὸς τὸν ἀνατολικὸν πανθεῖσμὸν ποὺ ἐπιτρέπει τὸ Ἰσλάμ. Ἡ «Ἴστορία τῆς Τουρκίας», ποὺ ἔγραψεν ἀργότερον, αὐτοῦ τοῦ προσανατολισμοῦ, συντιθεμένου μὲ τὴν πολιτικὴν κρίσιν περὶ τῆς χρησιμότητος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, τὸν φόβον τῆς Ρωσίας καὶ τὴν ἀνάμνησιν τοῦ Alamartine, εἶναι τὸ προϊόν. Αὕτη ὅμως εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ἴστορία. Ἡ «Invocation pour les Grecs» παραμένει.

Καὶ εἶναι συγκλονιστικὸν κείμενον πού, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὰς καταβολάς του καὶ ἀπὸ τὴν γενικωτέραν σημασίαν του, δὲν πρέπει νὰ λησμονηθῇ ἀπὸ τοὺς "Ελληνας.

Eh ! quoi ! La terre a des martyrs  
Et le ciel n'a plus de miracles ?  
Cependant tout un peuple a crié «sauve - moi ;  
Nous tombons en ton nom, nous périrons pour toi !»

Et que disent, Seigneur, ces nations armées  
Contre ce nom sacré que tu ne renies pas ?  
«Tu n'es plus le Dieu des armées !  
Tu n'es plus le Dieu des combats !»

#### RÉSUMÉ

Il y a un siècle, le 28 février 1869 mourait à Paris Alphonse-Marie-Louis de Prat de Lamartine, membre de l'Académie Française depuis 1829.

Lamartine est connu en Grèce surtout en tant que poète. Quoiqu vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle son œuvre a été contestée partout, même en Grèce.

Encore moins Lamartine est connu comme historien et très peu comme homme politique. Pourtant en tant qu'homme politique, il a joué un rôle prépondérant dans la formation et l'évolution de la situation politique en France et, même plus, en Europe depuis la Révolution de

1848 qu'il a conduit au commencement pour la laisser dénaturer en anarchie et préparer ainsi le lit de l'Empire.

Lamartine n'a pas su envisager scientifiquement la vie politique. La politique n'est pas hélas ! seulement un art. Elle est aussi, elle est surtout une science. La science de la synthèse des contradictions que produisent les antinomies de la vie. Lamartine a été plutôt un prophète du monde du XX<sup>e</sup> siècle qu'un homme d'État du XIX<sup>e</sup>. Mais un prophète qui n'a pas voulu ou n'a pas pu se concilier avec son époque. «Je vais siéger au plafond» était le cri désespéré de sa solitude à la Chambre dès le commencement de sa carrière politique.

Lamartine a été un critique acerbe de la politique du royaume de Grèce après 1840. Il avait peur de la Russie et il misait sur l'Empire Ottoman pour contenir la poussée moscovite. Mais pendant le soulèvement national des Grecs il était comme Chateaubriand, à leurs côtés.

Lamartine était un homo duplex. Comme tout homme ouvert aux courants de son époque. Il était non seulement parce qu'il voulait en même temps l'ordre et le progrès. Mais aussi parce qu'il était un intellectuel en même temps qu'un homme d'État. Et la synthèse est hélas ! parfois très difficile.

Il a été un prophète incompris. Et qui n'a pas lui-même voulu ou pu comprendre. C'est par un pressentiment qu'il a écrit en 1827 «l'Ode à l'ingratitude des peuples» :

Tel est donc le sort, ô nature  
Que tu gardes à tes favoris.  
De tout temps l'outrage et l'injure  
Sont le pain dont tu les nourris !

La nature généreuse et la formation classique de Lamartine l'a poussé du côté des Grecs. Malgré un sentiment caché pour les Orientaux. Il se croyait Sarrazin d'origine, descendant du juge-mage Alamartine.

Mais peu à peu il a été submergé par le flot d'indignation générale contre les atrocités d'Imbrahim et stimulé par le sacrifice de Byron à Missolongi. À la suite il a composé à Florence le cinquième chant de Harold qui était un éloge pour la Grèce. Il est allé même plus loin. Il s'est révolté contre l'indifférence de l'Occident officiel. Éloigné déjà du

christianisme il se revoltait contre Dieu à cause des mésaventures des Grecs dans «l'Invocation pour les Grecs».

Eh ! quoi ! La terre a des martyrs  
Et le ciel n'a plus de miracles ?  
Cependant tout un peuple a crié «sauve-moi ;  
Nous tombons en ton nom, nous péririons pour toi ! »

Et que disent, Seigneur, ces nations armées  
Contre ce nom sacré que tu ne renies pas ?  
«Tu n'es plus le Dieu des armées !  
Tu n'es plus le Dieu des combats ! »