

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

ΤΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ

Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα έπισήμως, ώς τακτικό μέλος αύτης, ένα λαμπρό τέκνο των Ένόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας πού, κατά κυριολεξία μὲ τὸ σπαθί του, ἀνὴρθε ὅλες τὶς διαδικασίες τῆς στρατιωτικῆς ιεραρχίας μέχρι του διαδικού του Στρατηγού καὶ Ἀρχηγού του Γενικοῦ Ἐπιτελείου Εθνικῆς Αμύνης.

Αγαπητέ Συνάδελφε, Στρατηγέ Δημήτριε Σκαρβέλη,

Ἐμφορούμενος ἀπὸ φιλοπατρία, πίστη στὶς παραδόσεις τῆς φυλῆς καὶ τῆς ἔνδοξης Ἰστορίας μας, ἀποφασίσατε νὰ ἀκολουθήσετε στρατιωτικὴ σταδιοδρομία γιὰ νὰ συμβάλετε μὲ κάθε προσωπικὴ θυσία στὴν προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδας.

Μετὰ τὴν ἀποφοίτησή σας ἀπὸ τὴν ἔνδοξη Σχολὴ τῶν Εὐελπίδων ἐπὶ 39 γρόνια μὲ πίστη καὶ ἀφοσίωση στὸ καθῆκον, συνεχῶς μετεκπαιδευόμενος σὲ Σχολές Πολέμου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες γῶρες τῆς Βορειοατλαντικῆς Συμμαχίας (NATO), ἐπιβληθήκατε ὡς ἔνας ἐκ τῶν ἀρίστων τῆς στρατιωτικῆς ἐπιστήμης καὶ κατακτήσατε τὴν ὑψηλοτέρᾳ διαδικασίᾳ τῆς ιεραρχίας τῶν Ένόπλων Δυνάμεων. Τὴν πορεία σας χαρακτήρισε πάντοτε ἡ ἀφοσίωση στὸ καθῆκον, ἡ ἀξιοκρατία, τὸ γόητρο καὶ τὸ συμφέρον τῶν Ένόπλων Δυνάμεων.

Η Ακαδημία Αθηνών, ἐπιθυμοῦσα νὰ συμβάλει κατὰ τὸ δυνατὸν στὴν Αμυνα καὶ τὴν Ασφάλεια τῆς Πατρίδος, ἵδρυσε Γραφεῖο «Στρατιωτικῶν καὶ Αμυντικῶν Θεμάτων» ὑπὸ τὴν Διεύθυνσή σας.

Σήμερα σᾶς παραδίδουμε ἐπισήμως τὴν Ἐδρα ποὺ λάμπρυνε ὁ προκάτοχός σας ἥρωας τοῦ Βου Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ εὐπατρίδης ναύαρχος ἀείμνηστος Ἰωάννης Τούμπας, μὲ τὴν διεθνήστητα ὅτι θὰ συνεχίσετε ἐπαξίως τὸ ὑψηλὸ ἔργο του.

Μὲ ίδιαίτερη συγκίνηση σᾶς καλωσορίζω καὶ σᾶς εὔχομαι μακρογμέρευση γιὰ νὰ εύοδώσετε πλήρως τὴν λαμπρὴ δράση σας.

Ο ἀγαπητὸς συνάδελφος κύριος Γ. Κοντόπουλος κατ' ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου θὰ ἔχει τὴν χαρὰ νὰ παρουσιάσει τὸ σημαντικὸ ἔργο σας.

Παρακαλῶ, κύριε Συνάδελφε, ἐπιτρέψατέ μου νὰ σᾶς περιβάλω μὲ τὸ μεγάλο διάσημο τῆς Ἀκαδημίας κατὰ τὸ τυπικὸ τῆς ὑποδοχῆς τῶν τακτικῶν μελῶν της.

ΠΑΡΟΓΣΙΑΣΗ ὩΠΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μὲ χαρὰ παρουσιάζω σήμερα τὸ γένο Ἀκαδημαϊκὸ τῶν Στρατιωτικῶν Ἐπιστημῶν κ. Δημήτριο Σκαρβέλη.

Ο κ. Σκαρβέλης γεννήθηκε στὴ Χίο τὸ ἔτος 1933. Τὸ 1951 εἰσῆλθε στὴ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὑελπίδων ἀπὸ ὅπου ἀποφοίτησε τὸ 1954, ὡς ἀρχηγὸς πεζικοῦ (δηλαδὴ πρώτος στὴν τάξη του στὸ Ὁπλο του Πεζικοῦ).

Ἐκτοτε ὑπηρέτησε συνεχῶς τὸ στράτευμα καὶ συνεπλήρωσε συνολικὴ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία πλέον τῶν 42 ἑτῶν. Στὴ διάρκεια τῆς θητείας του ἀσκησε τὴ διοίκηση μονάδων ὅλων τῶν ακιμακίων. Στοὺς ἀνώτατους βαθμοὺς διοίκησε Ταξιαρχίαν, Μεραρχίαν, Σῶμα Στρατοῦ καὶ Στρατιάν.

Ἐκτὸς ἀπὸ διοικητικὴ ὑπηρεσία εἶχε καὶ ἐπιτελικὴ ὑπηρεσία στὰ ακιμάκια Συντάγματος, Μεραρχίας, ΓΕΣ καὶ ΓΕΕΘΑ. Τὸ 1990 ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα ἀρχηγοῦ ΓΕΣ. Τελικὰ τὸ ἔτος 1993 ἔφθασε στὸ βαθμὸ τοῦ Στρατηγοῦ ἐν ἐνεργείᾳ ὡς ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ.

Τὸ 1993 ἔφθασε στὸ Άνωτατο Διασυμμαχικὸ Στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ στὴ Μόνη τοῦ Βελγίου σὲ θέση διευθυντοῦ ἐπιτελικοῦ γραφείου. Παλαιότερα εἶχε ὑπηρετήσει στὴν Κύπρο στὴν Ἐθνικὴ Φρουρὰ κατὰ τὴ διετία 1967-1969.

Μετὰ τὴν Σχολὴ Εὑελπίδων ἔφοιτησε σὲ διάφορα τμήματα στὴ Σχολὴ Πεζικοῦ, στὴ Σχολὴ Πολέμου καὶ στὴ Σχολὴ Ἐθνικῆς Αμύνης. Ἐπίσης εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Πεζικοῦ καὶ τῆς Σχολῆς Ἐπιτελῶν καὶ Διοικήσεως τῶν ΗΠΑ.

Δεδομένου ὅτι εἰσῆλθε στὸ στράτευμα μεταπολεμικὰ εἶναι εὔλογο ὅτι στερεῖται πολεμικῆς δράσεως. Ἐν τούτοις σὲ δύο περιπτώσεις δρέμηκε σὲ συνθῆκες

πολεμικές. Ή πρώτη ήταν στήν Κύπρο το 1967, όπότε άπειλήθηκε πόλεμος με τήν Τουρκία έξι όρθιμης τῶν γεγονότων τῆς Κοφίνου. Τότε ώς διοικητής διλογίας ἀνέλαβε ἀποστολή «ἄμυνας ἀκτῆς» βόρεια τῆς Αμμοχώστου, πρὸς ἀπόκρουση ἀναμενόμενης τουρκικής ἀπόβασης.

Ἡ δεύτερη ήταν τὸ 1987, όπότε ὑπῆρξε μία πολὺ σοβαρὴ ἐλληνοτουρκικὴ κρίση. Τότε ὁ κ. Σκαρβέλης ήταν Σωματάρχης τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ, καὶ ἐτοίμασε τὸ Σώμα αὐτὸ σὲ ἐμπόλεμη σύνθεση, ἔπειτα ἀπὸ ἐπιστράτευση, καὶ τὸ ἐγκατέστησε σὲ ἀμυντικὴ διάταξη στὸ μέτωπο τοῦ Ἐδρου. Εύτυχῶς καὶ στὶς δύο περιπτώσεις δὲν ἔλαβε χώραν πόλεμος.

“Οταν ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα ἀρχηγοῦ ΓΕΣ τὸ 1990 κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιὰ τὴ διεύθυνση τοῦ Στρατοῦ σὲ θέματα ὀργανωτικά, διοικητικὰ καὶ ἐκπαιδευτικά. Φρόντισε ἀκόμη νὰ ἀντικατασταθεῖ τὸ παλαιὸ ὄλικὸ (π.χ. ὑπῆρχαν ἄρματα τῆς δεκαετίας τοῦ 40) μὲ νεώτερο ὄλικὸ ποὺ παρεχώρησε τὸ NATO (ἄρματα, τεθωρακισμένα ὄχήματα προσωπικοῦ, πυροβόλα καὶ πυραύλους), ποὺ εἶναι ἀκόμη καὶ σήμερα ἐν χρήσει. Ἔπεισε τὴν Κυβέρνηση νὰ προμηθευθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπιμετικὰ ἔλικόπτερα τύπου Άπατσι.

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφερθοῦν ὅλες οἱ δραστηριότητες τοῦ κ. Σκαρβέλη στὸ Στρατό, δραστηριότητες ποὺ εἶναι πλουσιώτατες.

Ως ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ εἶχε τὴ γενικὴ εὐθύνη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς χώρας καὶ ἐκπροσώπησε τὴν Ἑλλάδα στὴ στρατιωτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ NATO. Προώθησε τὴ συνεργασία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῶν χωρῶν τοῦ NATO, ἀλλὰ καὶ γειτονικῶν χωρῶν, ὅπως τῆς Βουλγαρίας, Ἀλβανίας καὶ Ρουμανίας, καὶ φρόντισε νὰ ὑπογραφοῦν οἱ πρῶτες συμφωνίες στρατιωτικῆς συνεργασίας μὲ τὶς χῶρες αὐτές.

Ἐνήργησε γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς παρουσίας τῆς χώρας μας στὴ συμμαχία μὲ συμμετοχὴ σὲ συμμαχικές ἀσκήσεις καὶ μὲ τὴν προώθηση τῆς ἰδρύσεως συμμαχικῶν στρατηγείων στὴν Ἑλλάδα.

Τὸ 1993 ὅταν δημιουργήθηκε τὸ θέμα τοῦ Νόμου Ἐπαναφορᾶς Ἀποστράτων ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ. Τὰ γεγονότα ποὺ τὸν ὠδήγησαν στὴν παραίτησή του τὰ περιγράφει στὸ 6ι6λίο του «Ἡ καταγραφὴ μιᾶς ἀνωμαλίας: Ἀθήνα 1994».

Ο κ. Σκαρβέλης ἔγραψε μία σειρὰ ἀπὸ 6ι6λία σὲ διάφορα διαστήματα. Τὸ 1962 ἔγραψε τὴν «Ἴστορία τοῦ 68ου συντάγματος πεζικοῦ». Τὸ 1973 περιέγραψε τὸν πόλεμο μεταξὺ Ισραὴλ καὶ Αἰγύπτου-Συρίας. Τὰ διδάγματα ἐκ τοῦ πολέμου αὐτοῦ ἦσαν πολύτιμα γιὰ τὶς ἴδικές μας ἔνοπλες δυνάμεις.

Μετά τὴν «Καταγραφὴ μιᾶς ἀνωμαλίας» τὸ 1994, ἔγραψε ἔνα δύκιδες ἔργο σχετικὸ μὲ τὸν «Πόλεμο τοῦ Κόλπου». Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἐν πολλοῖς μεταφραστικό, ἀλλὰ καὶ συνθετικό, στηριγμένο στὰ ἀρχεῖα τοῦ ἀμερικανικοῦ Υπουργείου Άμυνης. Τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ ἔγραψε γιὰ νὰ γνωρίζουν οἱ συνάδελφοὶ του στρατιωτικοὶ τὴ νέα πολεμικὴ τεχνολογία καὶ τὶς νέες στρατηγικές.

Ἐκτὸς αὐτῶν δημοσίευσε πλήθος ἀρθρῶν σὲ θέματα ἀμυντικά, ἐθνικά, ἐλληνοτουρκικά, καθώς καὶ διεθνῶν σχέσεων, ιδίως μετὰ τὴν ἀποχώρησή του ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ ὑπηρεσία.

Θὰ τελειώσω μὲ τὶς διακρίσεις ποὺ ἔλαβε ὁ στρατηγὸς Δ. Σκαρβέλης.

- Μετάλλιο Στρατιωτικῆς Αξίας
- Χρυσὸς Σταυρὸς τοῦ Τάγματος Γεωργίου Α'
- Παράσημο Άνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς
- Παράσημο Άνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικος
- Ταξιάρχης τοῦ Τάγματος τῆς Λεγεώνος τῆς Αξίας ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ
- Ταξιάρχης τοῦ Τάγματος τῆς Λεγεώνος τῆς Τιμῆς τῆς Γαλλίας
- Παράσημο πρώτης τάξεως τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας
- Τέλος, ἐτοποθετήθη μεγάλη φωτογραφία του στὴν αἰθουσα τιμῶν (Hall of Fame) τῆς Σχολῆς Διοικήσεως καὶ Ἐπιτελῶν τῶν ΗΠΑ.

Γενικὰ ὁ κ. Δ. Σκαρβέλης ὑπῆρξε ἔνας στρατιωτικὸς ἀφοσιωμένος στὴν πατρίδα του ποὺ ἔθυσε ἐπάξια στὶς ἀνώτατες θέσεις τοῦ στρατεύματος. Ἐτίμησε τὴν Ἑλλάδα μὲ πολλοὺς τρόπους στὸ ἔξωτερικό. Ἐδειξε φανερὰ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του μὲ τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴ θέση τοῦ στρατηγοῦ γιὰ λόγους ἀρχῆς. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν παραίτησή του ὑπηρέτησε μὲ κάθε τρόπο καὶ ἔξακολουθεῖ νὰ ὑπηρετεῖ καὶ σήμερα τὰ συμφέροντα τῆς πατρίδος του.

Μὲ τὴν ἐκλογὴ του ἡ Ακαδημία Αθηνῶν ἐτίμησε ὅχι μόνο τὸν κ. Σκαρβέλην ὡς πρόσωπο, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐκπρόσωπο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἡ θέση Ακαδημαϊκοῦ τῶν Στρατιωτικῶν Ἐπιστημῶν μετὰ τὸν ἀείμνηστο Ναύαρχο Ιωάννη Τούμπα καλύπτεται καὶ πάλι ἀπὸ ἔνα σοβαρὸ καὶ ἀξιόλογο ἐκπρόσωπο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Εὕχομαι στὸν κ. Σκαρβέλη ὑγεία καὶ ἐπιτυχία στὶς εὐγενεῖς του φιλοδοξίες γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδος μας.

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

Εύχαριστω θερμῶς τὸν κ. Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴν ὑποδοχὴν ποὺ μοῦ ἐπεφύλαξε καὶ τὰ καλά του λόγια.

Εύχαριστω ἔξισου θερμῶς τὸν Ἀκαδημαϊκὸν κ. Γεώργιο Κοντόπουλο γιὰ τὴν ἀναφορὰ στὸ πρόσωπό μου καὶ στὶς δραστηριότητές μου.

Εύχαριστω ἐκ θαδέων τὰ Μέλη τῆς Τάξης τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, καθὼς καὶ ὅλα τὰ Τακτικὰ Μέλη τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴν ἐκλογήν μου ως μέλους τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ Ἱδρύματος τῆς Χώρας, τὴν ὁποίᾳ καὶ θεωρῶ ώς τὸ σημαντικότερο βῆμα στὴν ὅλη πορεία μου. Υπόσχομαι νὰ δικαιώσω τὴν ἐπιλογὴν τους.

Αὐτὴ τὴν ἔγχωριστὴν γιὰ μένα στιγμὴν, δοξάζω τὸν Παντοδύναμο Θεό, ποὺ μὲ ἀξίωσε τῆς μεγάλης αὐτῆς τιμῆς.

Μὲ θαθεὶὰ συγκίνηση ὁ νοῦς μου στρέφεται στοὺς ἄξιους γονεῖς μου, ποὺ παρὰ τὴν μικρήν τους μόρφωσην, ἀνέθρεψαν ἐμένα καὶ τὰ ἀδέλφια μου μὲ τὴ σοφία τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων. Αναρωτιέμαι, ἀν τοὺς εὐγάριστησα ὅσο τοὺς ἄξιζε. Εύχαριστω τὰ ἀδέλφια μου. Μοῦ χάρισαν ώραία παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ζωὴ καὶ πολλὰ μᾶς συνδέουν ἀκόμη καὶ τώρα.

Εύχαριστω ὀλόθερμα τὴν σύζυγό μου καὶ τὰ δύο παιδιά μου, ποὺ μὲ ἀγάπη καὶ καρτερία μὲ ἀκολούθησαν σὲ ὅλες τὶς μετακινήσεις καὶ τὶς περιπέτειες τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς, προσφέροντάς μου τὸ ἡρεμού καταφύγιο τῆς στέρεης οἰκογενειας, ἐνισχυτικὸν τῆς ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητάς μου.

Θὰ ἡταν ἀγνωμοσύνη, νὰ μὴ στραφεῖ ἡ μνήμη μου στοὺς πρώτους δασκάλους καὶ καθηγητές μου, στὰ σχολεῖα τῆς Χίου. Τοὺς ὀφεῖλω πολλά. Αὗτοὶ ἄνοιξαν πρῶτοι τὰ μάτια μου στὸ φῶς τῆς γνώσεως.

Εύχαριστίες ὀφεῖλω καὶ στοὺς στρατιωτικοὺς προϊσταμένους μου, πρότυπα ἡγητόρων καὶ ἀνθρώπων, ποὺ μὲ ἐπηρέασαν θετικά, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς κατὰ καιροὺς συνεργάτες μου, ποὺ μὲ ἐστήριξαν καὶ μὲ ἐθοήθησαν. Εύχαριστω ἀκόμα καὶ τοὺς πολιτικοὺς προϊσταμένους μου, στὶς ἀρχηγικὲς θέσεις ποὺ κατέλαβα. Άπο τοὺς μὲν καὶ ἀπὸ τοὺς δέ, ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἐντὸς τῆς αἰθούσης.

Μὲ συγκίνηση ἀναφέρομαι στὸν προκάτοχό μου τῆς ἔδρας, τὸν ἀείμνηστο

Ναύαρχο Ι. Τούμπα, ἥρωα τοῦ Β' Π. Π., ὁ ὅποιος διετέλεσε καὶ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς παλαιοτέρους στρατιωτικοὺς - ἀκαδημαϊκούς, Στρατηγὸν Ἀλέξανδρο Μαζαράκη καὶ τοὺς Ναυάρχους Στυλιανὸν Λυκούδην καὶ Δημήτριο Φωκᾶ. Ἐλπίζω νὰ φανῷ ἀντάξιός τους.

Εὐχαριστῶ καὶ ὅλους ἐσᾶς, Κυρίες καὶ Κύριοι, ποὺ μὲ τιμᾶτε ἀπόψε μὲ τὴν παρουσία σας.

*
* *

Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε τώρα νὰ προχωρήσω στὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέματός μου, ποὺ εἶναι ἡ «Γεωπολιτικὴ τοῦ Ελληνικοῦ Χώρου καὶ ἡ Ἐθνικὴ Άμυνα».

Ἡ γεωπολιτικὴ σημασία τοῦ κάθε χώρου εἶναι δωρεὰ ἀπὸ τὸν Μεγάλο Δημιουργό, ἀφοῦ τὸ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς εἶναι ἡ γεωγραφικὴ θέση τοῦ χώρου στὸν παγκόσμιο χάρτη.

Παράλληλα ὅμως μὲ τὴ γεωγραφικὴ θέση του, τὸ οἰκονομικὸ δυναμικὸ τοῦ χώρου, ὡς συνισταμένη τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν του καὶ τῆς καθόλου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως του, δηλαδή, ἡ γεωοικονομία τοῦ χώρου, καθὼς καὶ ἡ ισχύς του, ὡς συνισταμένη τῆς στρατιωτικῆς καὶ λοιπῆς ισχύος του, δηλαδὴ ἡ γεωστρατηγικὴ τοῦ χώρου, προσδιορίζουν τὴ γεωπολιτικὴ σημασία του, ἐφ' ὅσον γεωοικονομία καὶ γεωστρατηγικὴ εἶναι οἱ βασικοὶ πυλῶνες τῆς γεωπολιτικῆς.

Μὲ τὴ δημιουργία τοῦ σημερινοῦ ἔθνοκρατικοῦ Διεθνοῦ Συστήματος, ἡ γεωπολιτικὴ σημασία, πέρασε ἀπὸ τὸ χώρο στὸ ἔθνος-κράτος, ποὺ εἶναι τὸ δομικὸ στοιχεῖο τοῦ Συστήματος. Τοῦτο συμβαίνει διότι ἡ γεωπολιτική, ποὺ σὲ ἀπλουστευμένη ἔρμηνεία εἶναι ἡ “γεωγραφία τῆς ισχύος”, λαμβάνει καθαρὰ χωροφεσιακὸ χαρακτήρα, ἀν ἀποσυνδεθεῖ ἀπὸ τὴν “ἔθνικὴ ισχύ”, τὴν ὅποια μόνο τὸ ἔθνος-κράτος διαθέτει, ὅπως αὐτὸ μόνο διαθέτει καὶ τὴν πολιτικὴ έούληση νὰ τὴν χρησιμοποιήσει.

Ο γεωπολιτικὸς παράγων ἀνέκαθεν διεδραμάτιζε ρόλο στὶς πολιτικὲς καὶ στρατηγικὲς ἐπιδιώξεις τῶν πολιτικὰ δργανωμένων κοινωνιῶν εἴτε συγκεκαλυμμένα, εἴτε ἐμφανῶς. Στρατηγικῆς φύσεως ἐπιχειρήματα, μὲ γεωπολιτικὰ κριτήρια, μᾶς παρέχει ὁ Ἡρόδοτος, διὰ στόματος τοῦ Ἀρισταγόρου, τυράννου τῆς Μιλήτου, ὁ ὅποιος προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸν Κλεομένη, βασιλέα τῆς Σπάρτης,

νὰ σπεύσει σὲ βοήθεια τῶν ἐπαναστατησάντων Ίωνων. Τοῦ ἐκθέτει μπροστὰ σὲ χάλκινο χάρτη τῆς ἐποχῆς —«χάλκεον πίνακα ἐν τῷ γῆς ἀπάσης περίοδος ἐνετέμητο καὶ θάλασσά τε πᾶσα καὶ ποταμοὶ πάντες»— ὅτι εἶναι δύνατὸν οἱ Λακεδαιμόνιοι νὰ βοηθήσουν τοὺς Ίωνες νὰ ἀποτινάξουν τὸν περσικὸ ζυγὸ καὶ νὰ καταλάβουν στρατηγικῆς καὶ γεωοικονομικῆς σημασίας ἀσιατικὲς περιοχές μὲ μεγάλο πλοῦτο, χρυσὸ καὶ ἄργυρο, ὥστε νὰ γίνουν πλουσιότεροι τοῦ Διός. Καὶ ἐπίσης διὰ στόματος τοῦ ιστορικοῦ Ἐκαταίου, ὅταν αὐτὸς ἀπευθύνεται στοὺς ἀρχηγοὺς τῆς Ίωνικῆς Ἐπαναστάσεως, καὶ τοὺς ὑποδεικνύει τὴν σπουδαιότητα ἀποκτήσεως ναυτικῆς ἴσχύος, γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς Ἐπαναστάσεώς τους. Θὰ ἐπανέλθουμε στὴ συνέχεια στὴ γεωπολιτικὴ διάσταση τῆς ναυτικῆς ἴσχύος. Τὰ σημαντικότερα ὅμως γεωπολιτικὰ στοιχεῖα μᾶς τὰ ἐκθέτει στὸ ἔργο του ὁ πρῶτος ίσως γεωπολιτικὸς ἐπιστήμων, στρατηγὸς καὶ ιστορικός, ὁ Θουκυδίδης, ἀναφέρομενος στὴν “ἰσχύ” καὶ στὸ “δίκαιον τοῦ ἴσχυρότερου”, καθὼς καὶ στὰ “ζωτικὰ συμφέροντα”. Δὲν εἶναι τυχαίο τὸ γεγονός, ἐφ’ ὅσον οἱ πόλεις-κράτη τοῦ τότε ἐλληνικοῦ χώρου, τῆς ἐποχῆς του Πελοποννησιακοῦ Πολέμου, ἀποτελοῦσαν μία διεθνὴ κοινότητα, μικρογραφία τῆς σημερινῆς, ὅπου ἐδέσποζαν συμφέροντα καὶ στρατηγικές, συμμαχίες ἀλλὰ καὶ συγκρούσεις.

Ο ἔλληνικὸς χῶρος, κάτω ἀπὸ γεωστρατηγικὸ φακό, προκαλεῖ τὸν μελετητὴν μὲ τὴ γεωγραφικὴ θέση του. Αὐτὴ ἡ χωροθεσιακὴ ἔλληνικὴ πραγματικότητα ἐντάσσει τὴν ἐδαφικὴ ἔκταση τοῦ ἐλληνικοῦ κράτους στὴ χορεία τῶν πλέον σημαντικῶν γεωστρατηγικῶν περιοχῶν τοῦ κόσμου μας. Βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τριών ἡπείρων καὶ σημαντικῶν θαλασσῶν (Ἀνατολικὴ Μεσόγειος, Εὖξεινος Πόντος, Αδριατικὴ Θάλασσα) καὶ μὲ τὴ γεωφυσικὴ μορφολογία του, ως χερσαῖος καὶ συγχρόνως θαλάσσιος καὶ νησιωτικὸς χῶρος, συνιστᾶ γεωστρατηγικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς. Ή πλούσια σὲ γεγονότα ιστορία τοῦ χώρου ἀποτελεῖ ἀλληλούχο τῆς στρατηγικῆς σημασίας του, ἀφοῦ ποτὲ δὲν ἔμεινε ἔξω ἀπὸ τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἀπὸ τὰ ὅποια δὲν ἔλειπαν οἱ πολεμικές συγκρούσεις καὶ κατακτήσεις.

Ο ἔλληνικὸς χῶρος εἶναι Βαλκανικὸς καὶ ταυτοχρόνως Εύρωπαικὸς καὶ Μεσογειακός. Είναι μέρος τῆς Άνατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου, γύρω ἀπὸ τὴν ὥποια ἀναπτύχθηκαν σπουδαῖοι πολιτισμοὶ καὶ οἱ τρεῖς μονοδεῖστικὲς θρησκείες. Βρίσκεται στὴν κορυφὴ ἐνὸς τριγώνου, τοῦ ὥποιου οἱ δύο ἀλλες κορυφές δρισκούνται στὴ Μέση Άνατολή καὶ στὴν Κασπία, ὅπου ἐπικεντρώνονται τεράστια συμφέροντα λόγω τῶν ἐκεῖ ύπαρχόντων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων. Συγχρόνως ἀποτελεῖ πρόσβαση ἀπὸ τὴ Μεσόγειο πρὸς τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν ἀνατολικὴ

καὶ κεντρικὴ Εύρωπη, ἐνῶ διὰ τοῦ Αἰγαίου πελάγους ὁδηγεῖ πρὸς τὸν Εὔξεινο Πόντο καὶ τὴν γύρω ἐνδοχώρα. Ἡ νῆσος Κρήτη, αὐτὴ καθ' ἔαυτὴν ἔχει μεγάλη σημασία, ὡς τεράστιο ἀσύνθιστο ἀεροπλανοφόρο, ποὺ ἐλέγγει τὶς διάδους πρὸς τὸ Αἰγαῖο (διὰ τῶν στενῶν Καρπάθου καὶ Κυθήρων) ἀλλὰ καὶ τὶς διαμήκεις ὑδάτινες γραμμές τῆς Μεσογείου. Συνυπολογίζομένου καὶ τοῦ Κυπριακοῦ χώρου (ἐφ' ὅσον ἰσχύει τὸ δόγμα τοῦ Ἐνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου) ἡ γεωστρατηγικὴ σημασία τοῦ ἐλληνικοῦ χώρου αἰδάνεται ἔτι περισσότερον, μὲ τὶς σταθερὲς θάσεις τῆς Κρήτης καὶ τῆς Κύπρου στὴν ἀνατολικὴ λεκάνη τῆς Μεσογείου, ποὺ παρέχουν προσβάσεις πρὸς τὸ χῶρο τῆς Μέσης Άνατολῆς.

Ἐνα περίπου αἰώνα προτοῦ σχηματοποιηθεῖ καὶ μεθοδευθεῖ ἡ γεωπολιτική, ὁ γεωπολιτικῶν κατευθύνσεων στοχασμὸς τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος, ὅπως μᾶς τὸν μετέφερε ὁ Las Casas ἀπὸ τὶς συζητήσεις ποὺ εἶχε μαζί του στὴν Ἁγία Τέλενη (περὶ τὸ 1816), προσέδιδε στὸν ἐλληνικὸ χῶρο (χερσαῖο καὶ θαλάσσιο) μεγάλη ἀξία, ἐπειδὴ τὸν θεωροῦσε ἐμπόδιο στὴν κάθιδο πρὸς τὶς θερμές θάλασσες τῆς συνεχῶς ἴσχυροποιουμένης Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐφαλτήριο γιὰ κατακτήσεις πρὸς ἀνατολάς. Ο Ναπολέων, ἔχοντας συλλάβει ὡς γεωπολιτικῶς ἐνιαίο τὸ χῶρο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ἕως τὶς Ἰνδίες στὸ Νότο καὶ τὴν Ρωσία στὸ Βορρᾶ, προσδιορίζει ὡς κομβικό του σημεῖο τὸν τουρκοκρατούμενο ἐλληνικὸ χῶρο. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι οἱ ναπολεόντειοι πόλεμοι ὑπὸ τὴν ίδιοφυὴ στρατηγικὴ τοῦ Βοναπάρτη, εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔδωσαν τὴν πλουσιότερη τροφὴ στὴν καλλιέργεια τῆς στρατηγικῆς ὄσο καὶ τῆς γεωπολιτικῆς σκέψης.

Αλλὰ καὶ ἡ ὑψηλῆς στρατηγικῆς Αγγλικὴ ἀντιληψὴ περὶ τοῦ ἐλληνικοῦ χώρου δὲν εἶναι διαφορετικὴ καὶ αὐτὸ δεῖται ἀπὸ τὴν σωτήρια Ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου (1827) μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ τουρκοαιγυπτιακοῦ στόλου. Ο πρωτεργάτης τῆς Ναύαρχος Κόδριγκτων περιέπεσε σὲ δυσμένεια, διότι ὑπερέβη τὰ ὅρια τῆς ἀγγλικῆς πολιτικῆς ὡς πρὸς τὴν ἐπαναστατημένη Ἐλλάδα, ἔχοντας ἐπιφέρει ἀνεπιδύμητο δαρὸν πλῆγμα κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αύτοκρατορίας, τὴν ὥποια οἱ Ἀγγλοι ἔβλεπαν ὡς ἐμπόδιο τῆς Ρωσικῆς καθόδου πρὸς νότον, μὲ τὴν κυριαρχία τῶν Τούρκων ἐπὶ τῶν Στενῶν καὶ ἐπὶ τοῦ κορμοῦ τῆς ἐλληνικῆς γῆς. Καί, ἐφ' ὅσον ὁ λόγος περὶ ναυμαχιῶν, ἀς ἐπιστημάνω ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός ὅτι ἐκτὸς τῆς προαναφερθείσης ναυμαχίας καὶ ἀλλες δύο μεγάλες θαλάσσιες συγκρούσεις ἔλαβαν χώρα σὲ ἐλληνικὰ ὑδατα, ἡ τῆς Σαλαμίνος (480 π.Χ.) καὶ τῆς Ναυπάκτου (1571 μ.Χ.). Αμφότερες ἦσαν συγκρούσεις Άνατολῆς - Δύσης, στὸν ἐλληνικὸ χῶρο, μεταίγμιο τῶν δύο αὐτῶν κόσμων.

Μετὰ ἔναν αἰώνα, ἀρχὲς τοῦ 20οῦ, ἡ γεωπολιτικὴ θὰ συστηματοποιηθεῖ

και θὰ ἐμφανισθεῖ ἡ θεωρία τοῦ Ἀγγλου Mackinder, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίᾳ ἡ γερσαία μάζα τῆς ὑδρογείου συνιστᾶ τὴν “παγκόσμια νῆσο” τῆς ὁποίας ὁ θεμελιώδης χῶρος, ἡ “καρδιά τῆς γῆς” (heartland) εἶναι ἡ Εὐρασία, ποὺ κατέχεται ἀπὸ τὶς ισχυρὲς δυνάμεις τῆς ἐποχῆς, τὴν Ρωσία καὶ τὴν Γερμανία. Στὴν εὐρασιατικὴν περίμετρο, ὑπάρχει ἔνα παράκτιο τόξο, αὐτὸ ποὺ ἔνας ἄλλος γεωπολιτικός, ὁ ἀμερικανὸς Spykman θὰ δονούσει “rimland”, ὅπου μποροῦν νὰ ἀναχαιτισθοῦν οἱ ἐπεκτατισμοὶ τῶν δυνάμεων τῆς “heartland”. Τὸ τόξο αὐτὸ περιλαμβάνει τὴ Μ. Βρετανία, τὶς νότιες εὐρωπαϊκὲς καὶ τὶς νότιες ἀσιατικὲς χῶρες. “Ἐνα δεύτερο εὐρύτερο τόξο, τὸ “εξωτερικὸ τόξο” εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ωκεανίας καὶ τῆς Ἀμερικανικῆς Ήπείρου.

Τὴ θεωρία τοῦ Mackinder ἐπιβεβαιώθηκε καὶ κατὰ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους, μὲ πρωταγωνιστὴ τὴ Γερμανία. Ἡ Ἑλλάδα, χώρα τῆς παράκτιας ζώνης, τῆς “rimland”, προέβη τότε, μὲ κριτήρια γεωπολιτικά, σὲ ὅρμες ἐπιλογὴς ὑψηλῆς στρατηγικῆς, συμπαραταχθεῖσα μὲ τὶς ἄλλες δυνάμεις τῆς “rimland”, δηλαδὴ τὴν Ἀνταντ στὸν Α' καὶ τὴ Δυτικὴ Συμμαχία στὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Χώρα δικαιώθηκε στὶς ἐπιλογές της, ἀφοῦ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὥφελή θηκε ἐδαφικά, ἀν καὶ ὅχι ἀπολύτως, σὲ σχέση μὲ τὶς ἐπιδιώξεις της. Ἐξάλλου, ἡ γεωστρατηγικὴ σημασία τοῦ ἐλληνικοῦ χώρου ἦταν τέτοια, ὥστε καὶ στὶς δύο μεγάλες συγκρούσεις δὲν θὰ μποροῦσε νὰ παραμείνει σὲ κατάσταση οὐδετερότητας.

Κατὰ τὸν Α' Π. Π., στὸν ἡπειρωτικὸ ἐλληνικὸ κορμὸ συγκροτήθηκε ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια μέτωπα αὐτοῦ τοῦ πολέμου, τὸ μακεδονικὸ μέτωπο. Ἀπὸ αὐτὸ ἐπιχειρήθηκε ἡ διάσπαση τῆς ἀμύνης τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων, ἡ ὁποίᾳ καὶ ἐπετεύχθη. Η χρησιμοποίηση τοῦ ἐλληνικοῦ χώρου καὶ γενικῶς τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου ὡς πρόσβασης γιὰ ἐνέργεια κατὰ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης ἐπανῆλθε καὶ ὑπεστηρίχθη καὶ κατὰ τὸν Β' Π. Π., ἀσχέτως ἀν ἐπικράτησε τελικὰ ἡ ἀποψή τῆς ἀπόβασης στὴν ιταλικὴ γερσόνησο.

Τὸ θέμα τῆς “οὐδετερότητος” τῆς Χώρας, ποὺ προαναφέρθηκε, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποφυγὴ τῶν συνεπειῶν ποὺ θὰ εἴχε ἡ ἐμπλοκή της, παρουσιάστηκε καὶ κατὰ τοὺς δύο πολέμους. Καὶ κατὰ μὲν τὸν Α' Π. Π., ἡ Χώρα, ὡς συνέχεια τῶν βαλκανικῶν πολέμων, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς Μεγάλης Ιδέας, εἴχε ἀκόμη στόχους ἀπελευθερωτικούς, ἐφ' ὅσον ἐλληνικοὶ πληθυσμοὶ διατελοῦσαν εἰσέτι ὑπὸ ξένη κατοχὴ καὶ συνεπῶς ὥφειλε νὰ τοὺς πραγματώσει. Ὅμως, κατὰ τὸν Β' Π. Π., ἡ ἀποφυγὴ τοῦ πολέμου, ἡ οὐδετερότης, παρὰ τὴ γνωστὴ ἀποφυγὴ πάσης ἀφοριμῆς καὶ αιτίας, δὲν ἦταν θέμα δικῆς τῆς ἐπιλογῆς, διότι τελικῶς τῆς

έπεδόθη ή γνωστή τελεσιγραφική άξιωση της Ιταλίας. Η γεωπολιτική του έλληνικου χώρου, σύτως ή αλλως, δεν εύνοει τὴν οὐδετερότητα.

Στὴ δεύτερη περίπτωση, στὸν Β' Π. Π., ἡ Χώρα, μὲ τὴν νικηφόρο ἐκστρατεία της, ἀνέτρεψε τὰ ιταλικὰ σχέδια, ὅμως ἡ γεωπολιτική της παράμετρος ἐπροκάλεσε τὴ γερμανικὴ ἐπίθεση καὶ τὴν κατάκτησή της, ὅχι μόνο διότι ὁ ἔλληνικὸς χῶρος ἦταν ἀπαραίτητος στὰ γερμανικὰ σχέδια κατὰ θετικὸν τρόπον, διότι θὰ ὑποβοηθοῦσε τὶς ἐπιχειρήσεις στὴ Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ θὰ παρεῖχε πρόσθαση πρὸς τὴν περιοχὴν τῆς Μέσης Άνατολῆς, ὅπου καὶ τὰ πολύτιμα πετρελαϊκὰ ἀποθέματα, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἀρνητικὸν τρόπο, ἀπαγορεύοντας τὴ χρήση του ἀπὸ τὸν ἀντίπαλο, δηλαδὴ τοὺς Συμμάχους, ὅπως εἶχε γίνει κατὰ τὸν Α' Π. Π. Γ' αὐτὸ τὸ τελεταίο ὑπάρχει ὑπόμνηση στὸ κείμενο τῆς Διακοινώσεως ποὺ ὁ Γερμανὸς πρέσβυς ἐπέδωσε στὸν τότε Πρωθυπουργὸ Αλεξ. Κορυζῆ. Τὸ κείμενο λέγει ὅτι, ... “ἀπό τινων ἔδομάδων οὐδεμίᾳ ἀπομένει ἀμφιθολίᾳ ὅτι, ἡ Ἀγγλία ἐπιχειρεῖ νὰ ἐγκαταστήσει ἐν Ἐλλάδι νέον μέτωπον κατὰ τῆς Γερμανίας, τοῦ εἰδούς τῆς κατὰ τὸν Α' Π. Π. ἐκστρατείας”, ἐννοώντας τὸ μακεδονικὸ μέτωπο. Ὁ ἔλληνικὸς χῶρος λοιπὸν θὰ κατελαμβάνετο. Ἄφου αὐτὸ δὲν τὸ ἐπέτυχαν οἱ Ιταλοί, τὸ ἀνέλαβαν οἱ Γερμανοί. Επὶ πλέον, μὲ τὸν ἔλληνικὸ χῶρο στὴ διάθεση τῶν συμμάχων, δὲν θὰ ἥτο ἀσφαλής, τουλάχιστον ἀπὸ τὴ Συμμαχικὴ ἀεροπορία, ἡ πλευρικὴ κατὰ τῆς Ρωσίας γερμανικὴ ἐκστρατεία, ἡ πρὸς τὴν Καυκασία, καὶ θὰ ἥσαν ἐντὸς βεληνεκοῦς τὰ πολύτιμα γιὰ τὴ Γερμανία ρουμανικὰ πετρέλαια.

Ἄξιζει ἀκόμα νὰ μηνημονεύσει, πρὸς ἐπίρρωσιν τῆς γεωπολιτικῆς σημασίας τοῦ ἔλληνικου χώρου, ὅτι, παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς γερμανικῆς ἀποχώρησης ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος του, ἐντὸς τοῦ 1944, τὸ προπύργιον τῆς Κρήτης δὲν εἶδε τὴν ἐλευθερία του παρὰ τὴν ὑστατη ὥρα, τὸν Απρίλιο τοῦ ἐπομένου ἔτους, ἔνα μήνα πρὶν ἀπὸ τὸν τερματισμὸ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πολέμου.

Μὲ τὰ μέχρι τοῦδε συντόμως ἐκτεθέντα, γίνεται, νομίζω, κατανοητὴ ἡ δυναμικὴ τῆς χωρομεσίας τῆς Ἐλλάδος ἀπὸ γεωπολιτικῆς ἀπόψεως. Οἱ τότε ίσχυροὶ παῖκτες τοῦ Διεθνοῦς Συστήματος δὲν θὰ ἄφηναν εἴκω ἀπὸ τοὺς ὑπολογισμούς τους ἔνα τέτοιο χῶρο. Καὶ δὲν τὸ ἐννοοῦμε αὐτό, μόνο γιὰ τὴν περίοδο τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. Τοὺς ἐνδιέφερε καὶ τὸ μεταπολεμικὸ σκηνικό. Ἐτσι, λήγοντας τοῦ πολέμου, στὶς συσκέψεις τῆς Γιάλτας (Φεβρουάριος 1945) καὶ τοῦ Πότσνταμ (Αὔγουστος 1945) ἐπροχώρησαν στὴ γνωστὴ “διανομή”, ἡ ὅποια καθόρισε καὶ τὴν τύχη τοῦ ἔλληνικου χώρου, πάντοτε μὲ κριτήρια γεωπολιτικά. Εἶναι αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ κριτήρια ποὺ προφανῶς ἔλειψαν ἀπὸ τοὺς σχεδιασμοὺς τῆς τότε Ἀριστερᾶς τοῦ Τόπου μας, ὅταν ἀπεφάσισε τὸν ἐπώδυνο τρίτο γύρο.

Τολμοῦμε δὲ νὰ ποῦμε ὅτι καὶ στὸ Κυπριακὸ Ζῆτημα, ἔλειψαν τὰ γεωπολιτικὰ στοιχεῖα, στὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 50, παρὰ τὸ γεγονός ὅτι στὴν περίπτωση τῆς Κύπρου αὐτὰ ἦσαν λαλίστατα. Ἄν ἐλαμβάνοντο ὑπόψη, ἵσως νὰ εἶχαν γίνει ἐξ ἀρχῆς διαφορετικές μεθοδεύσεις καὶ τὸ Κυπριακὸ νὰ εἴχε ἄλλη πορεία.

”Ηδη μεσοῦντος τοῦ Β' Π. Π., ὁ Mackinder ἐπεξεργάστηκε τὴν ἀρχιτεκτονικὴν τοῦ μεταπολεμικοῦ κόσμου. Ή νέα Δύναμη ποὺ θὰ ἐδέσποζε στὴν “καρδιὰν” τῆς γῆς, τὴν heartland, δὲν μποροῦσε πλέον νὰ εἴναι ἡ Γερμανία, μποροῦσε δῆμως κάλλιστα νὰ εἴναι ἡ Ρωσία (ώς Ε.Σ.Σ.Δ.). Ἄν γιὰ τὴν Γερμανία τὸ κίνητρο ἦταν ἡ θεωρία περὶ “ζωτικοῦ χώρου” τῶν Haushofer καὶ Ratzel, μὲ ἐποικοδόμημα τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, γιὰ τὴν μεταπολεμικὴν Ρωσία ἦταν ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος ἀλλων χωρῶν, μὲ ἐποικοδόμημα τὸν μαρξιστικὸ διεθνισμό. Οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες τῆς rimland, τοῦ παράκτιου τόξου, ἔπρεπε νὰ ὀργανωθοῦν στρατιωτικὰ γιὰ τὴν συγκράτηση-ἀνάσχεση (containment) τῶν δυνάμεων τῆς καρδιᾶς. Στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔπειτα ἀπέβαλλετο πλέον νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ ὑπερατλαντικές, οἱ Η.Π.Α. καὶ ὁ Καναδᾶς, ποὺ εἴχαν ἀποδειχθεῖ ἀπαραίτητες καὶ στοὺς δύο πολέμους. Μὲ τὸ 6:16 λίο του “The Geography of Peace” ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1944, ὁ Spykman ἀσπαζόμενος τὴν γενικὴν ἀντιληψὴν τοῦ Mackinder, ἔθεσε τὶς πρῶτες βάσεις γιὰ τὴν γεωπολιτικὴν σύλληψη τοῦ Νατοϊκοῦ σχεδιασμοῦ. Πάνω στὴ δική του ἀρχιτεκτονικὴν οἰκοδομή θηκε λίγα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1949, ἡ Ατλαντικὴ Συμμαχία, ὁ Όργανισμὸς NATO, πέντε μὲ ἔξη χρόνια μετὰ τὴν θεωρητικὴν διατύπωση τῆς ἀναγκαιότητάς του, ὡς ἀκρογωνιαίου λίθου γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς εἰρήνης, δέσμαια εἰρήνης τοῦ τρόμου — λόγω τῆς ἐν τῷ μεταξὺ ἀναπτύξεως τῶν πυρηνικῶν ὀπλοστασίων — ἀλλὰ πάντως εἰρήνης.

Ἀπὸ καθαρὰ γεωπολιτικῆς ἀπόψεως, τὸ τόξο ἀνασχέσεως ἦταν ἐλλιπὲς χωρὶς τὸν ἐλληνικὸ χώρο. Κατόπιν αὐτοῦ, προσεκλήθη καὶ τὸ ἔτος 1952 προσεχώρησε στὸ NATO καὶ ἡ Χώρα μας. Γιὰ τὴν Έλλάδα, ὁ Mackinder εἶχε ἥδη γράψει, ὅτι ... “ἡ κατάκτησή της ἀπὸ μία ισχυρὴ χερσαία Δύναμη θὰ δώσει πιθανότατα σὲ αὐτὴ τὴν Δύναμη τὴν δυνατότητα τοῦ ἐλέγχου ὅλης τῆς Παγκόσμιας Νήσου”. Ή προσχώρηση τῆς Χώρας μας ἦταν ἡ πρώτη μεταπολεμικὰ ἀπὸ τὶς δύο μεγάλες της ἐπιλογές ύψηλῆς στρατηγικῆς, μὲ γεωστρατηγικὰ καὶ γεωοικονομικὰ κριτήρια. Ή δεύτερη ἦταν ἡ ἐνταξή μας στὴν E. E. Μὲ τὴν πρώτη ἀποβλέψαμε στὴ διασφάλιση τῆς παραμονῆς μας στὸν ἐλεύθερο κόσμο τῆς Δύσεως, μὲ τὴ δεύτερη ἀποβλέψαμε στὴν οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ στὴν πολιτικὴ ἐνδυνάμωσή μας. Τὸ ἴδιο ἔτος, 1952, προσεχώρησε στὸ NATO καὶ ἡ Τουρκία καὶ τρία χρόνια ἀργότερα συγκροτήθηκε ὁ CENTO (Central Treaty Organization), μὲ

τὸν ὄποιο τὸ τόξο συμπληρώθηκε μὲ τὶς νότιες ἀσιατικές χῶρες, Ἰράκ, Ἰράν καὶ Πακιστάν.

Ἡ περίσχεση τοῦ Ρωσικοῦ χώρου συμπληρώθηκε μὲ τὴν Ἱαπωνία καὶ τὴν Νότιο Κορέα στὴν Ἀπωλεῖαν τοῦ Ανατολίαν καὶ τὴν Σκανδιναβικὴν Χερσόνησο, πρωτίστως ὅμως μὲ τὸν ἴσχυρότερο στόλο τοῦ κόσμου, αὐτὸν τῶν ΗΠΑ. Ἡ “ναυτικὴ” ἴσχὺς τῶν ΗΠΑ, ἀναπτυχθεῖσα ἐγκαίρως ἐπὶ τῇ βάσει τῶν γεωπολιτικῶν ἀπόψεων τοῦ ἀμερικανοῦ Ναυάρχου Manhan, ἔδωσε στὴν χώρα παγκόσμια προσδοκίαν καὶ παράλληλα ἀφήρεσε τὴν δυνατότητα τέτοιας προσδοκίας ἀπὸ τὴν ἀνέκαθεν χερσαία δύναμην, τὴν Ρωσίαν.

Στὴν συνέχεια, ἡ “ἀεροναυτικὴ” ἴσχὺς τῶν Η.Π.Α., στηριζομένη στὰ συγκροτήματα τῶν ἀεροπλανοφόρων (carrier's groups) καὶ τὴν στρατηγικὴν ἀεροπορία, τοὺς ἔδωσαν τὴν δυνατότητα ἀναπτύξεως δυνάμεων ὅπουδήποτε τῆς γῆς, τὶς ἔχουν σήμερα καταστήσει πλανητικὴν Ὑπερδύναμην. Σὲ διαφορετικὲς ἐποχές, τόσο ἡ Γερμανία, ὅσο καὶ ἡ Ρωσία ἀντελήθησαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ κυριαρχήσουν χωρὶς “ναυτικὴν ἴσχυν”. Ἔτσι, ἡ μὲν πρώτη προσπάθησε ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Αύτοκράτορος Γουλιέλμου τοῦ Β', μὲ πρωτεργάτη τὸν Ναύαρχο Tirpitz, νὰ ἀναδειχθεῖ καὶ σὲ ναυτικὴν Δύναμην, κατέληξε δὲ νὰ ἔχει σημαντικὲς ἐπιτυχίες, ιδίως στὸν Β' Π. Π. Ἡ δὲ δεύτερη ἐκινήση πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση στὶς ἀρχές τῆς 10ετίας τοῦ 70, μὲ τὴν ναυπήγηση τῶν πρώτων “ἔλικοπτεροφόρων” ναυτικῶν μονάδων, ὡς πρώτο έχημα πρὸς τὴν τεχνογνωσία τῶν ἀεροπλανοφόρων ποὺ τῆς ἔλειπε, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ καὶ πολιτειακὴ πορεία τῆς χώρας δὲν ἐπέτρεψαν τὴν συνέχιση.

Ἐπανερχόμενοι στὴν σημασία τῆς γεωπολιτικῆς διαστάσεως τῆς Χώρας μας, πρέπει νὰ προσθέσουμε ὅτι αὐτὴ συνεπικουρεῖται καὶ ἀπὸ τὸ πολιτικό, πολιτισμικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐποικοδόμημα τοῦ συγκεκριμένου γεωγραφικοῦ καὶ γεωφυσικοῦ χώρου. Ἡ σταθερὴ πολιτικὴ δομὴ καὶ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, τὸ πλούσιο ἴστορικὸ παρελθόν, ἡ πληθυσμιακὴ ὁμοιογένεια μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς αὐτοσυνειδησίας, ἡ παράδοση καὶ οἱ ἀξίες τῆς Ζωῆς, εἶναι παράμετροι ἡ μᾶλλον συντελεσταὶ τῆς γεωπολιτικῆς βαρύτητας τῆς Χώρας, μαζί μὲ τὴ γεωστρατηγικὴ καὶ τὴ γεωοικονομικὴ παρουσία της. Ἀκόμη καὶ ἡ δυναμικότης τοῦ ἀποδήμου ἐλληνισμοῦ, καταλλήλως ἀξιοποιουμένου, εἶναι συντελεστὴς ὑπολογίσιμος. Εἶναι, ἡ Χώρα, ἔνας μικρὸς παίκτης στὴ διεθνὴ σκηνή, ὅμως εἶναι σοβαρὸς παίκτης γιὰ τὸν περίγυρό της, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι καὶ ἡ ίδια συμπεριφέρεται σοβαρά.

Ἐπὶ μισὸν αἰώνα, ἡ εἰρήνη τὴν ὄποια ἀπήλαυσε ἡ Εὐρώπη καὶ μαζί της καὶ ἐμεῖς, ἥταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς “ἰσορροπίας ἴσχύος” μεταξὺ τῶν δύο πόλων τοῦ

διπολικού τότε διεθνούς συστήματος. Έξαλλου κατά τὸν R. Aron, ἡ εἰρήνη δὲν ὑπῆρξε ποτὲ προὶὸν τῆς ἀνθρώπινης ἀρετῆς, ἀλλὰ τῆς ἰσορροπίας ἵσχυος, θὰ προσθέταμε, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, τοπικό, περιφερειακὸ καὶ παγκόσμιο.

Σήμερα πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι, οἱ γεωπολιτικὲς θεωρίες διατυπώθηκαν μὲ ἀφετηρίᾳ τὴν ἐπιδίωξη τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἐπεκτατισμοῦ καὶ τῆς κατάκτησης ἐδάφους ἢ τουλάχιστον τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου μεγάλων γεωγραφικῶν περιοχῶν τῆς γῆς. Ἡδη τὰ πράγματα διαφέρουν, διότι ἡ κατάκτηση δὲν συνιστᾶ πλέον στρατηγικὴ ἐπιλογή, τουλάχιστον ὅσο ὁ ἔλεγχος μέσα ἀπὸ πολιτικὲς καὶ παραλλήλως οἰκονομικὲς μεθοδεύσεις ἐπιφέρει τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, τὴν ἀποκομιδὴν “πλούτου”. Βεβαίως, ἀν κάπου στὴ γῆ οἱ μεθοδεύσεις δὲν ἀποδίδουν, τότε ὑπάρχει καὶ ἡ σπάθη καὶ πάλι ὅχι γιὰ τὴν κατάκτηση, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο. Ἡ καμπὴ γι' αὐτὴ τὴν μετάλλαξη, ποὺ εἶναι πρόκληση τόσο γιὰ τὴ Γεωπολιτικὴ ὅσο καὶ γιὰ τὸν τομέα τῆς Ἀμύνης, ἔχει τὴν ἀρχὴ τῆς στὴν αὐτοκατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, ἡ ὁποία ἔφερε τὸ τέλος τοῦ διπολισμοῦ καὶ μαζὶ τῆς ἰσορροπίας τῆς ἵσχυος. Ἔτσι ἐκτιμᾶται, ὅτι ἀπειμακρύνθη, γιὰ νὰ μὴν πούμε ὅτι ἔξελιπε, ἡ ἐπανάληψη μιᾶς παγκόσμιας σύγκρουσης, ἀλλὰ παρέμεινε ἡ περίπτωση τῆς “σπάθης”, σὲ τοπικὴ ἢ καὶ περιφερειακὴ κλίμακα.

Ο μεταψυχοπολεμικὸς κόσμος μας λοιπόν, μὲ ζωὴ ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὴν δεκαετία, προκαλεῖ τὴ Γεωπολιτικὴ καὶ τὴν Ἀμυνα. Ἡ ἰσορροπία τῆς ἵσχυος, ποὺ παρήγαγε καταστάσεις εἰρήνης, φαίνεται νὰ διαταράσσεται, διότι ἡ καλπάζουσα πολεμικὴ τεχνολογία, δηλαδὴ ἡ πυρηνική, ἡ πυραυλική, ἡ τῶν ἐπικοινωνιῶν, τῆς πληροφορικῆς κλπ. μπορεῖ νὰ ἀποκτηθεῖ καὶ ἀπὸ χῶρες μὲ μικρὸ συμβατικὸ ὄπλοστάσιο. Τὸ ἴδιο τὸ γεωπολιτικὸ βάθρο τῆς “heartland”, τῆς καρδιᾶς τῆς γῆς, φαίνεται νὰ ἔχει κλονισθεῖ, κατ' ἀλλους νὰ ἔχει μετατοπισθεῖ πρὸς ἀνατολάς, πρὸς τὴν Κίνα, ἀφοῦ χῶρες τοῦ πρώην ἀνατολικοῦ συνασπισμοῦ ἔχουν γίνει μέλη τοῦ NATO καὶ τῆς E.E. καὶ ἡ ἴδια ἡ Ρωσία ἔχει δεῖξει διάθεση συνεργασίας καὶ μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς Ὄργανισμούς.

Ἡ μεταψυχοπολεμικὴ διεθνὴς συμπεριφορὰ ἔχει ήδη κάνει ἀποδεκτὲς τὴν παραβίαση τῶν συνόρων καὶ τὴν ἐπέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ θέματα μιᾶς χώρας, πρακτικὲς οἱ ὄποιες εἰς τὸ παρελθόν ἐθεωροῦντο ἀπαράδεκτες. Ἡ προβαλλομένη αἰτιολογία τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων συχνὰ λειτουργεῖ ὡς “ἄλλοθι”. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἔχουν καταστεῖ “κυριαρχη ἔννοια” κατὰ τὸν Παναγιώτη Κονδύλη, στὴν ὑπηρεσία τῶν ἵσχυρων τῆς γῆς. Μία τέτοια ἔννοια μᾶς ἔκανε μάρτυρες τοῦ πλέον δύσμωρου σχήματος, τῶν “ἀνθρώπιστικῶν” πολέμων. Μετὰ τὸ κτύ-

πημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μία άλλη έννοια, ή “άντιτρομοκρατία” τείνει νὰ γίνει μὲ τὴ σειρά της κυρίαρχη έννοια, ἔχοντας μετατοπίσει τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὰ πραγματικὰ αἴτια τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, πρὸς μία κατὰ βάσιν στρατιωτικὴ καὶ μόνο ἀντιμετώπισή της, σὲ συνάρτηση μὲ γεωστρατηγικοὺς στόχους.

Ομως, ἡ μεγαλύτερη πρόκληση γιὰ τὴν Γεωπολιτικὴ καὶ τὴν Ἀμυνα φάσ- νεται νὰ προέρχεται ἀπὸ τὶς νέας μορφῆς ἀπειλὲς σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, τὶς καλού- μενες “ἀσύμμετρες” ἀπειλές, μὲ ἐντελῶς πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά: δὲν πα- ρουσιάζουν μέτωπα, δὲν εἶναι εὔκολα διακριτές, δὲν εἶναι ἀμιγῶς στρατιωτικῆς μορφῆς, εἶναι δύσκολα προβλέψιμες καὶ δὲν ὑπακούουν σὲ συστήματα ἰσορροπίας συμβατικῆς ίσχύος. Καλοῦνται ἀσύμμετρες, διότι ἥστις δὲν παρουσιάζουν ἀν- τιστοιχία, συμμετρία, μὲ τὶς ὡς τώρα κλασικῆς μορφῆς στρατιωτικὲς ἀπειλὲς καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν μποροῦν καὶ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μὲ τὴν παγιωμένη ἀμυντικὴ μεθοδολογία. Γ’ αὐτές, τὸ ἀμυντικὸ δόγμα τῆς “ἀποτροπῆς” εἶναι ἀνα- ποτελεσματικὸ καὶ ἡ ἰσορροπία τῆς συμβατικῆς ίσχύος πολὺ μικρῆς σημασίας. Ἀναφερόμεθα σὲ ἀπειλὲς ποὺ προέρχονται ἀπό:

α. Τὴν ἀνεξέλεγκτη διάδοση καὶ διασπορὰ τῆς στρατιωτικῆς πυρηνικῆς τε- χνολογίας. Η διάσπαση τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ένώσεως εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐκροὴ ἐπιστημόνων καὶ ὑλικῶν σὲ φιλόδοξα κράτη. Τὰ πρῶτα δύο κράτη μὲ πυρηνικὸ ὄπλοστάσιο (ΗΠΑ - Ρωσία) ἔγιναν πέντε (μὲ Γαλλία, Μ. Βρεταννία καὶ Κίνα) καὶ σήμερα εἶναι ἐννέα, μὲ ἀρκετὰ ἄλλα ὑποψήφια. Οἱ μέχρι τώρα συμφωνίες γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν σχετικῶν ὄπλοστασίων καὶ τῶν δοκιμῶν δὲν ἔχουν μειώσει τοὺς κινδύνους. Η πιθανότης ἀποκτήσεως τέτοιων ὄπλων ἀπὸ τρομοκρατικὲς δργανώσεις δὲν ἔχει σχέση μόνο μὲ τοὺς εὐφάνταστους. Φυσικά, τὰ λεχθέντα ίσχύουν καὶ γιὰ τὶς ἄλλες κατηγορίες ὄπλων μαζικῆς καταστρο- φῆς, χημικῶν καὶ βιολογικῶν.

6. Τὴν ἀνεξέλεγκτη ἐν πολλοῖς μετακίνηση πληθυσμῶν, ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἐνταθεῖ μελλοντικῶς, διότι θὰ ἐνταθοῦν καὶ τὰ αἴτια τὰ ὅποια τὴν προκα- λοῦν, ὅπως ἡ μεγάλη ἀνισοκατανομὴ πόρων καὶ παραγωγῆς καὶ οἱ συνέπειές τῆς στὴν ἐπιβίωση μεγάλων πληθυσμιακῶν ὄμάδων πολιτικοὶ λόγοι ποὺ ὑπο- χρεώνουν σὲ ἐκπατρισμό· φυσικοὶ λόγοι, ὅπως ἡ διαφαινομένη λειψυδρία καὶ ἡ χαμηλὴ γεωργικὴ παραγωγή· ἡ μόλυνση καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, ἀκόμη καὶ λόγοι δημογραφικοί, δηλαδὴ ὑπεργεννητικότητος. Ἀναφερόμεθα σὲ δυσοίωνες προβλέψιες ἐκτεταμένων μελλοντικῶν μεταναστεύσεων, τῶν ὅποιων ἡ σημερινὴ πραγματικότης ἀποτελεῖ μικρογραφία. Οἱ μαζικὲς μεταναστεύσεις θὰ δημιουργήσουν προβλήματα ἀσφαλείας, τόσο αὐτές καθ’ ἑαυτές, ὅπως π.χ.

φυλάξεως συνόρων, όσο και έπειδή θὰ συντελέσουν στήν ανάπτυξη του διεθνούς δργανωμένου έγκληματος, μιᾶς νέας άπειλής ποὺ συνεχῶς δύγκουται, πτυχὴ τῆς ὅποιας εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν, τὸ ὅποιο ἥδη ἀπασχολεῖ καὶ τὸ γῷρο τῶν Ἔνόπλων Δυνάμεων.

γ. Τὴν διεθνὴν τρομοκρατία, ἡ ὁποία, ἀπὸ τοπικὸ φαινόμενο, ἔχει λάβει διεθνεῖς διαστάσεις καὶ συνιστᾶ σήμερα τὴν κατ' ἔξοχὴν ἀσύμμετρη ἀπειλή. Καίτοι τὰ γενεσιούργα αἴτιά της πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν σὲ τομεῖς ἐκτὸς τοῦ γῷρου τῆς Ἀμύνης, ὅπως στὸν πολιτικό, οἰκονομικό, κοινωνικό, ἀκόμα καὶ πολιτισμικὸ τομέα, ἐν τούτοις, ἡ ἀντιμετώπισή της ἀναμένει καὶ ἀπὸ τὸ γῷρο τῆς Ἀμύνης τὴ δική του συμβολή. Γιὰ νὰ εἴμεθα εἰλικρινεῖς, ἡ μόνη μέχρι τώρα ἀντίδραση ἔχει ἐκδηλωθεῖ μόνο ἀπὸ τὸ γῷρο τῆς Ἀμύνης, ἀν καὶ γενικῶς ἐκτιμάται ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι ἔξαιρετικῶς σύνθετο καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του ἀπαιτεῖ παράλληλη δράση καὶ πολλῶν ἄλλων τομέων καὶ φορέων.

Οἱ νέας μορφῆς ἀπειλές τείνουν νὰ μὴ συμβαδίζουν πρὸς τὶς γεωπολιτικὲς παραδογὲς τοῦ παρελθόντος, ὅμως εἶναι ἀνθρώπινες δραστηριότητες μὲ γεωπολιτικὲς ἀπηχήσεις καὶ συνέπειες, ποὺ ἡ σύγχρονη γεωπολιτικὴ ὄφειλει νὰ ἐρευνήσει, ἀκόμα καὶ νὰ προβλέψει. Καὶ αὐτὴ ἡ παγκοσμιοποίηση, μὲ τὴν οἰκονομικὴ διάστασή της, τὴ μόνη ποὺ ἔχουμε ἵδει μέχρι τώρα, διότι δὲν ἔχουμε ἵδει τὴν πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική της διάσταση, εἶναι ἀνθρώπινη δράση μὲ γεωπολιτικὰ ἐπακόλουθα, ἀφοῦ σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυση καταναλίσκει γήινους πόρους, ποὺ εἶναι πεπερασμένοι καὶ προκαλεῖ περιβαλλοντικὰ τραύματα, πολλὰ μὴ θεραπεύσιμα. Ἐχει καὶ ἡ παγκοσμιοποίηση τὴν ἀπειλητικὴ πλευρά της.

Οἱ νέας μορφῆς ἀπειλές, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν χαρακτηριστικῶν τους, τὰ ὅποια ἀναφέρθηκαν προηγουμένως, δὲν εἶναι ἀντιμετώπισμες ἀπὸ τὸ κάθε κράτος χωριστά, ἀλλὰ ἀπαιτοῦν συλλογικὴ ἀντιμετώπιση, ἡ ὁποία προϋποθέτει διεθνὴ συνεργασία. Συνήθως, ἀν ὅχι κατὰ κανόνα, τὰ αἴτια ποὺ τὶς προκαλοῦν δρίσκονται ἐκτὸς καὶ μακράν τῆς Χώρας, ὅπου ἀναπτύσσεται ἡ δράση. Η ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια τῆς κάθε Χώρας, ἀφ' ἔσατῆς δὲν εἶναι ἀρκετή, ἔξαρταται καὶ ἀπὸ αὐτὴν τῶν ἄλλων γωρῶν.

Δυστυχῶς, παρὰ τὴν ἀρχικὴ αἰσιοδοξία γιὰ μόνιμη εἰρήνη καὶ ἐφησυχασμό, ποὺ μᾶς κατέλαβε τὴν ἐπαύριο τοῦ τέλους τοῦ ψυχροῦ πολέμου, τὸ περιβάλλον ἀσφάλειας σὲ πλανητικὴ κλίμακα δὲν μᾶς ἐγγυᾶται αὐτὰ τὰ ἀγαθά. Τουναντίον, ἔχει καταστεῖ πολυπλοκότερο, μὲ περιφερειακές ἀστάθειες καὶ θερμὲς ἐστίες. Οἱ ισχυρὲς Δυνάμεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀσκήσουν τὴν ἐπιρροή τους μὲ εύθυκρισία καὶ ἀμεροληψία, στὴν ὑπηρεσία τοῦ δικαίου καὶ τῆς εὐταξίας ἀνὰ τὸν

κόσμο, ἐπενεργοῦν μὲ γνώμονα τὰ στρατηγικὰ συμφέροντά τους, ἐπιλήσμονες τῶν διεθνῶν τους ὑποχρεώσεων. Οἱ διεθνεῖς Ὀργανισμοί, μὲ πρῶτον τὸν ΟΗΕ, χωρὶς ἔξουσία καὶ ἴσχύν, μάχονται μέν, πλὴν κάπως δονκιχωτικά. Σημαντικὸ γεωσύστημα καθὼς εἶναι καὶ ἡ Ε. Ε. δὲν ἔχει ὄργανώσει ἀκόμη μία αὐτόνομη συλλογικὴ ἔξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ δικό της ἔξ οἰκολόγου πυλώνα ἀσφαλείας, μὲ εὐρωπαϊκὴ ταυτότητα καὶ ἴσχυν, ἀν καὶ πρέπει νὰ ὀμολογηθεῖ, ἵδιως μετὰ τὴν τελευταία σύνοδο κορυφῆς ὅτι, κάποια βίματα γίνονται πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, ἔστω καὶ μὲ δραδύτητα.

Ἡ γεωπολιτικὴ σημασία τοῦ Ἑλληνικοῦ χώρου παραμένει σημαντικὴ καὶ ὑπὸ τίς νέες συνθῆκες διεθνοῦς ἀσφαλείας, ὅπως αὐτές ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση καὶ τῶν νέων ἀπειλῶν. Ἡ χωροθεσία του δὲν τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι σταυροδρόμι διακινήσεως καὶ τῶν νέων ἀπειλῶν. Βεβαίως ἡ Χώρα μας αὐτὴ καθ' ἔαυτὴν ὡς “στόχος” δὲν ἐμπίπτει στὶς προτεραιότητές τους, ὅμως ξένες παρουσίες μὲ συμφέροντα καὶ δράση στὸ ἔσωτερικό της, δὲν εἶναι ἀπίθανο νὰ στοχοποιηθοῦν. Ἄν π.χ. ἀναλυθεῖ τὸ θέμα τῆς ἀσφαλείας τῶν ἐπικειμένων Όλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἡ παρουσία ξένων κατὰ τὴν διεξαγωγή τους καὶ ὅχι αὐτὴ καθ' ἔαυτὴν ἡ Χώρα, δέξυνει τὸ πρόβλημα καὶ διογκώνει τὶς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του.

Ἀναφέρομενοι στὶς νέες ἀπειλές, πρέπει νὰ σημειώσουμε καὶ τὴν δυνατότητα προσθάσεως καὶ χρήσεως τῆς νέας στρατιωτικῆς καὶ μὴ τεχνολογίας ἀπὸ τοὺς φορεῖς τους, κυρίως ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ ὄργανωμένου ἐγκλήματος καὶ τῆς τρομοκρατίας. Ἡ τεχνολογία ὑπηρετεῖ αὐτὸν ποὺ τὴν κατέχει, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ σκοπό.

Στὴ γενικὴ μέχρι τοῦδε σκιαγράφηση τοῦ διεθνοῦς περιβάλλοντος ἀσφαλείας, πρέπει νὰ προστεθεῖ ἡ εἰδικότερη περίπτωση συνθηκῶν ἀσφαλείας, αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς στὴ Χώρα μας. Σὲ καθαρῶς ἐθνικὸ ἐπίπεδο, στὴν πρώτη σειρὰ τῶν ἀπειλῶν εἶναι ἡ προερχομένη ἀπὸ τὴν κατεύθυνση τῆς γειτονικῆς Τουρκίας ἀπειλὴ μὲ πολιτικὸ περιεχόμενο, μία σειρὰ διεκδικήσεων ποὺ ἀπτονται τῆς ἀκεραιότητος τοῦ ἐθνικοῦ χώρου καὶ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας. Τὸ μέτωπο τῆς ἀπειλῆς ἔκτείνεται ἀπὸ τὴ Θράκη καὶ διὰ τοῦ Αἰγαίου καταλήγει στὴν Κύπρο. Ἡ ιδιότης τοῦ μέλους τοῦ ΝΑΤΟ καὶ οἱ ὅποιες σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ε. Ε., δυσχεραίνουν τὴν κατανόηση τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς ἀπὸ συμμάχους καὶ Εὐρωπαίους ἑταίρους καὶ σὲ αὐτὸ συμβάλλει καὶ τὸ γεγονός ὅτι εἴμενα τὸ μόνο ἀπειλούμενο κράτος·μέλος καὶ τῶν δύο αὐτῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν. Καὶ ἐπειδὴ στὴ συνέχεια θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ἡ Ἐθνικὴ Ἀμυνά μας, ἡ ἀκολουθουμένη σήμερα πολιτικὴ τῆς “προσέγγισης” μὲ τὴ γείτονα, οὐδόλως

ἀπαλλάσσει, ούτε κάν μετριάζει τὴν ὑποχρέωση τῆς Ἀμύνης, γιὰ διατήρηση πλήρους ἐτοιμότητας ἀντιμετωπίσεώς της. Αὐτὴ τὴν θέση μᾶς τὴν ὑπενθυμίζουν καθημερινῶς οἱ τουρκικὲς παραβάσεις καὶ παραβιάσεις τοῦ ἔθνικοῦ ἐναερίου χώρου.

Ἄπὸ πλευρᾶς ἐγγυτέρου περιγύρου, πρέπει συνεχῶς νὰ λαμβάνουμε ὑπόψη τὴν ἀστάθεια καὶ τὴν ρευστότητα τοῦ βαλκανικοῦ χώρου, ὅπου ἔθνικιστικὲς τάσεις, ἔθνικὲς ἐξάρσεις, ἀλυτρωτισμοὶ καὶ μεγάλες ἰδέες, δὲν ἔχουν κατασιγάσει ἀνεπιστρεπτί. Στὸν εὐρύτερο δὲ περίγυρο, τὸν ἐκτεινόμενο ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴν ἔως τὸν Καύκασο καὶ τὴν κεντρικὴν Ἀσία, ὑπάρχουν, ἐκτὸς τῆς ἀστάθειας καὶ θερμὲς ἀντιπαραθέσεις δρόδοδοξού καὶ μὴ πολέμου. Συγκρουόμενα συμφέροντα τῶν ἴσχυρῶν Δυνάμεων στὶς περιοχὲς αὐτές, ὅπου ὑπάρχουν καὶ τὰ μεγαλύτερα τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς γῆς, δυσχεραίνουν τὴν διμαλοποίηση τῆς καταστάσεως.

Μετὰ ἀπὸ τὴν σύντομη αὐτὴν σκιαγράφηση τοῦ ὅλου περιβάλλοντος ἀσφαλείας τῆς ἐποχῆς μᾶς καὶ μὲ δεδομένη τὴν γεωπολιτικὴν μᾶς ταυτότητα, ὅπως τὴν ἔξετάσαμε, ἡ ἀναγκαιότης τῆς Ἐθνικῆς μᾶς Ἀμύνης εἶναι προφανής. Διότι ἡ ἀποστολὴ τῆς ὡς θεματοφύλακος τῆς ἀκεραιότητας τῆς πατρώας γῆς καὶ τῆς ἀκωλύτου ἀσκήσεως τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τοῦ κράτους, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὡς παράγοντος στηρίξεως τῶν ἐπιδιώξεων καὶ τῶν στόχων ὑψηλῆς στρατηγικῆς τοῦ Ἐθνους, τὴν διασυνδέει κατὰ τρόπον ἀμεσοῦ μὲ τὴν ἐλευθερία αὐτοῦ τοῦ Τόπου καὶ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ τῆς ἐπιβάλλει νὰ εἶναι ἐνεργὸς καὶ ἀγωνιστικὴ μέσα στὸ συνεχῶς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ἀσφαλείας, μέσα σὲ συνθῆκες παγκοσμιοποιήσεως, σὲ διεύθετες καταστάσεις ἀστάθειας καὶ ρευστότητας, ὅπου τὸ Διεύθνες Δίκαιο καὶ οἱ Διεθνεῖς Ὀργανισμοὶ ἀδυνατοῦν ἀκόμη νὰ ἐγγυηθοῦν, πολὺ περιστότερο νὰ ἔξασφαλίσουν, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἐπιβίωσή μας. Εἴδε κάποτε νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτό.

Ἡ θεσμοθετημένη αὐτὴ λειτουργία τοῦ κράτους ἔχει κύριον δράσεως τὸς Ἐνοπλες Δυνάμεις. Αὐτές, ὡς συνισταμένη τῆς καθόλου ἴσχυος τοῦ κράτους, προσδιορίζουν κατὰ κύριο λόγο καὶ τὸ εἰδικὸν διάρο�ο του στὶς διεύθετες σχέσεις, στηρίζουν τὴν ἔξωτερην πολιτικὴν του καὶ τὴν καθημερινὴ διπλωματικὴ της δραστηριότητα, ὅ,τι ὑπονοεῖται μὲ τὴν λεγομένη “ἀμυντικὴ διπλωματία”.

Ἡ ποικιλομορφία τῶν σημερινῶν ἀπειλῶν ὑποχρεώνουν τὴν Ἀμυνα στὴν ἀνάπτυξην μιᾶς σύνθετης ἵκανότητας, ποὺ θὰ ἀποθέπει ὅχι μόνο στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἔξωθεν ἀπειλῆς, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐσωτερικὴν ἀσφάλεια. Ἡ περίπτωση

π.χ. τῶν Ὄλυμπιακῶν Ἀγώνων εἶναι ἔνα τέτοιο δεῖγμα, μὲ τὴν ἀνάληψη εὐθύνης ἀσφαλείας καὶ ἀπὸ τὸν τομέα τῆς Ἀμύνης, πέρα τῶν εὐθυνῶν τοῦ φορέως Δημοσίας Τάξεως.

Μὲ δεδομένη τὴν ἀναγκαιότητα τῆς διειδνοῦς συνεργασίας στὴν ἀντιμετώπιση τῶν νέας μορφῆς ἀπειλῶν, πρέπει ἡ Ἀμυνα νὰ ἔχει τὴ Δυνατότητα νὰ ἀνταποκρίνεται καὶ τώρα καὶ στὸ μέλλον σὲ διεθνεῖς συνεργασίες, τουλάχιστον μὲ τοὺς Ὄργανισμούς, μέλος τῶν ὅποιων εἶναι ἡ Χώρα, τόσο ὡς πρὸς τὴ λήψη ἀποφάσεων, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴ σχεδίαση καὶ τὴ δράση, πάντοτε μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἐκάστοτε πολιτικῆς τῆς Χώρας. Ἐξάλλου καὶ ὁ ὄρος “ἀμυνα” τείνει νὰ ἀντικατασταθεῖ —ἄν δὲν ἔχει ἥδη γίνει αὐτό— ἀπὸ τὸν ὄρο “ἀσφάλεια” (security), ὁ ὅποιος ἀνταποκρίνεται σὲ εὐρύτερο φάσμα ἀπειλῶν. Ἄλλωστε καὶ γιὰ “περιβάλλον ἀσφαλείας” γίνεται πλέον λόγος, ποὺ ὑπονοεῖ σύνθετη ἀπειλῶν καὶ συλλογικότητα στὴν ἀντιμετώπισή τους.

Εἶναι θεβαίως γνωστὴ ἡ ἐπιχειρούμενη σήμερα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Ἀμυντικὴ Στρατηγικὴ Ἀναθεώρηση, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀκριβῶς τοῦ νέου περιβάλλοντος ἀσφαλείας στὸ νέο αἰώνα, μὲ προοπτικὴ πολλῶν ἐτῶν. Οἱ ἀπόψεις ποὺ ἐκτίθενται ἐδῶ, οὔτε ἀντίλογο ἀποτελοῦν, οὔτε κριτική. Απλῶς φίλοδοξοῦν γὰρ φανοῦν χρήσιμες.

Ἡ σύνθετη ἴκανότητα τοῦ τομέως τῆς Ἀμύνης, πρέπει νὰ ἀντανακλᾶται στὰ ὄργανωτικὰ σχήματα καὶ στὶς δομὲς τῶν δυνάμεων, οἱ ὅποιες πρέπει νὰ ἔχασφαλίζουν:

α. ταχύτητα στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων καὶ μείωση τοῦ χρόνου ἐπεμβάσεως γιὰ ὅλα τὰ κλιμάκια. Μία ἀμεσότητα δηλαδή, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὴ γρήση σύγχρονης τεχνολογίας διοικήσεως καὶ ἐπικοινωνιῶν καὶ μὲ τὴν κατάργηση τῶν μὴ ἀπαραιτήτων ἐνδιαιμέσων κλιμακίων.

β. εὐελιξία, ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ, ἀφ’ ἑνὸς μὲ τὴν ταχύτητα κινήσεως, ἀλλὰ καὶ μεταφορᾶς μὲ σύγχρονα μεταφορικὰ μέσα ἀέρος καὶ θαλάσσης καὶ ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὴ δυνατότητα ἀντιμετωπίσεως ἀπὸ τὴν ἵδια μονάδα ποικιλῶν ἀποστολῶν. Ἡ ἀποκλειστικότης ρόλου πρέπει νὰ περιορισθεῖ πολύ. Εἶναι θέμα ἐπαρκοῦς ἐκπαιδεύσεως καὶ καταλλήλων μέσων.

γ. θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξὺ τῶν Ὀπλων καὶ τῶν Κλάδων, συνεργασία ὄργανωτική, σχεδιαστική καὶ ἐκτελεστική, ὅπου τὸ ἐπιχειρησιακὸ περιβάλλον καὶ ἡ ἀποστολὴ τὸ ζητοῦν.

Ἡ σύγχρονη στρατιωτικὴ τεχνολογία συνιστᾶ σημαντικὸ συντελεστή τῆς ισχύος τῶν Ε. Δ. Συνεισφέρει σὲ στρατηγικὰ καὶ τακτικὰ πλεονεκτήματα, ἐπη-

ρεάζει θετικώς τὴν ἔξισορρόπηση τῆς ἴσχύος τοῦ ἀντιπάλου, ἐπιτυγχάνει ἀκόμη καὶ ὑπερίσχυση καὶ συμβάλλει στὴν “ἀποτρεπτικὴ ἵκανότητά” μας. Ἐγειρεῖται διαδικασίας ὑψηλὸς κόστος, ἀλλὰ ἀσφαλῶς ἔχουν καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας μας τὴν ἀξία τους, ποὺ εἶναι ἀνεκτίμητη. Κάποιες μάλιστα τεχνολογίες, θὰ μποροῦσαν νὰ μήν εἶναι εἰσαγόμενες, ἀλλὰ παραγόμενες ἐγκωμιώς, τουλάχιστον σὲ μεγαλύτερο βαθμὸν ἀπὸ ὅσο γίνεται σήμερα. Ως δεῖγμα νέας τεχνολογίας, ἀναφέρω τὸ αὐτοματοποιημένο σύστημα C⁴ISR (δηλαδή, Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) τὸ ὁποῖο δίνει εἰκόνα μάχης πραγματικοῦ χρόνου καὶ ἔξασφαλίζει διοίκηση καὶ ἐλεγχο. Ἐπίσης, τὰ σύγχρονα ὄπλα ἀκριβείας, ποὺ ἐπιτυγχάνουν τὴν “μία δολὴ ἀνὰ στόχο”, καθὼς καὶ τὴν ἐκμετάλλευση τῆς τετάρτης διαστάσεως τοῦ πεδίου μάχης, ποὺ εἶναι ὁ χρόνος, μέσα ἀπὸ τὶς δυνατότητες τῆς πληροφορικῆς καὶ τῶν συγχρόνων ἐπικοινωνιῶν, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ρυθμοῦ μας ἐπὶ τοῦ ἀντιπάλου. Η ἀπόκτηση νέας τεχνολογίας δὲν ὀλοκληρώνεται, ἀς τὸ ἔχουμε ὑπόψη, παρὰ μόνον μὲ τὴν ἀφομοίωσή της καὶ τὴν πλήρη ἀξιοποίησή της.

Η ἐκπαίδευση τοῦ προσωπικοῦ εἶναι ἐπίσης οὐσιώδες κεφάλαιο. Ὄχι μόνο διότι δι’ αὐτῆς ἀποκτάται ἡ ἀπαραίτητη γνώση, ἀλλὰ καὶ διότι συμβάλλει στὴν αὐτοπεποίθηση, στὴν πειθαρχία, στὴν ἀπόκτηση δεξιότητος στὸ χειρισμὸν μέσων καὶ στὴν ἐκμετάλλευση ὀλοκλήρου τοῦ φάσματος τῶν δυνατοτήτων τους, ιδιαιτέρως τῶν τεχνολογικὰ ἔξελιγμάνων. Η ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν πρέπει νὰ ἀποδλέπει στὴ δημιουργία στρατιωτικῶν ἡγητόρων γιὰ τὸ πεδίο τῆς μάχης, μὲ προσπικὴ ἔξελίξεως σὲ θέσεις καὶ βαθμοὺς ἡγεσίας, ποὺ σημαίνει ἐπαρκῶς ἔξοπλισμένων, ὥστε νὰ κατανοοῦν τὸ σύγχρονο κόσμο μας στὸ πλαίσιο τῆς ὑψηλῆς στρατηγικῆς καὶ ιδιαιτέρως τὸ ὀλοένα καὶ πιὸ σύνθετο περιβάλλον ἀσφαλείας.

Τὸ πλέον σοθαρὴ συνιστῶσα τῆς στρατιωτικῆς ἴσχύος εἶναι τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τῶν Ε. Δ. Συγχρόνως εἶναι καὶ ὁ δυσκολότερος παράγων, διότι ὁ ἀνθρωπὸς δὲν εἶναι μηχανή. Διαδέτει κρίση, ἔχει συναίσθημα καὶ δὲν προγραμματίζεται. Αὐτὸ ποὺ συχνὰ ἀκούεται, ὅτι ὁ πόλεμος τῆς αὔριον θὰ γίνεται μὲ ... κουμπιά, εἶναι ὀρθόν, ἀν ὑπονοεῖ τὴν χρήση τῆς ὅλη καὶ νεότερης πολεμικῆς τεχνολογίας, ἀλλὰ εἶναι πλάνη, ἀν ὑποδηλώνει, ἔστω καὶ ἐμμέσως, τὴν ὑποβάθμιση καὶ πολὺ περισσότερο τὴν ὑποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπινου παράγοντος. Κουμπιά θὰ ὑπάρχουν ἀσφαλῶς καὶ μάλιστα στὸ μέλλον ὅλο καὶ περισσότερα, ὅμως κάποιος πρέπει νὰ τὰ χειρισθεῖ καὶ τελικῶς χρειάζεται ἔνας “νοῦς” γιὰ νὰ ἀποφασίζει καὶ νὰ κατευθύνει. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὅποια ἀποψή τῆς ὑπεροχῆς

τοῦ ύλικοῦ ἔναντι τῶν ἰδεῶν. Οἱ πόλεμοι ὅλων τῶν ἐποχῶν ἐγίνοντο μὲ μηχανικὰ μέσα, μὲ πολεμικοὺς ἔξοπλισμούς, ἀπὸ τὸν πέλεκυ καὶ τὸ ἀκόντιο, μέχρι τὸν πύραυλο καὶ τὶς ἀκτίνες λέιζερ, ὅμως ἐκερδίζοντο ἡ ἐχάνοντο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ εὑρίσκεται —καὶ αὐτὸς εἶναι κανόνας γιὰ ὅλους τοὺς στρατούς— σὲ εὐθεία σχέση μὲ τὴν “ποιότητα” καὶ τὴν μαχητικὴ ἀξία τοῦ στρατεύματος. Η γνώση, τὸ ἥμικὸν καὶ ἡ πίστη στὴν ἀποστολή του εἶναι τὸ τρίπτυχον τῆς συμπεριφόρᾶς καὶ δράσεώς του. Ο χρόνος δὲν ἐπιτρέπει ἀνάλυση αὐτῶν τῶν στοιχείων, ὅμως ὁ βαθμὸς ὑπάρξεώς των εἶναι ὁ προσδιοριστικὸς δείκτης τῆς ποιοτικῆς στάθμης ἐνὸς στρατοῦ.

Δυὸς συναφὴ πρὸς τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ θέματα εἶναι, πρῶτον, ἡ ἀρξαμένη δημογραφικὴ πενία μας, κατάσταση ποὺ πρέπει νὰ ἀναστραφεῖ, ἄλλως θὰ ὑπάρξουν ἐπιπτώσεις καὶ στὴν Ἀμυνα. Δεύτερον, ἡ ἐπαγγελματοποίηση τοῦ προσωπικοῦ, γιὰ τὴν ὁποίᾳ πρέπει νὰ ἔρεθει ἡ χρυσὴ ἀναλογία σὲ σχέση μὲ τὸ προσωπικὸ τῆς συνταγματικῆς ὑποχρεώσεως, δηλαδὴ τῆς καθολικῆς στρατεύσεως, διότι δὶς αὐτοῦ τοῦ τελευταίου, ἡ Ἀμυνα ἔρειδεται ἐπὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπόθεση εἶναι ὁ πόλεμος. Η διαφαινομένη σήμερα τάση τῆς πλήρους ἐπαγγελματοποίησεως, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου θὰ ἀλλοιώσει τὸ αἰσθήμα τοῦ λαοῦ ὡς πρὸς τὴν ἀσφάλεια τῆς πατρώας γῆς. Καὶ τὸ λέγουμε αὐτό, διότι τὰ πρότυπα ἐπαγγελματικῶν στρατῶν —τῶν ΗΠΑ, τῆς Μ. Βρετανίας— δὲν μάχονται γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν βωμῶν καὶ τῶν ἑστιῶν τους, ὅπως θὰ συμβεῖ μὲ ἐμάς, ἀλλὰ ἀνὰ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων τῶν γωρῶν τους. Άρκει νὰ ἐπανανηματοδοτήσουμε τὴν συνταγματικὴ ὑποχρέωση, ὕστε ὁ στρατεύσιμος νὰ κατανοήσει τὴν ἀνάγκη τῆς στρατεύσεώς του καὶ ὑπηρετώντας νὰ πεισθεῖ ὅτι ὄντως προσφέρει στὴν Πατρίδα.

Η Ἑλλικὴ Ἀμυνά μας ἔχει υἱοθετήσει μεταπολεμικῶς τὸ “ἀμυντικὸ δόγμα”. Τοῦτο ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ τῆς Χώρας, τὸν εὑρωπαϊκὸ προσανατολισμό της καὶ τὴν ἀτλαντικὴ διασύνδεσή της. Γενικῶς, σημαίνει διατήρηση καὶ προστασία τῶν κεκτημένων, μὲ ἀποῦσα θεβαίως τὴν ἔννοια οἰασθήποτε παραχώρησης. Η Χώρα, φιλειρηνικὴ καὶ προσκολλημένη στὴ διεθνὴ νομιμότητα, ἔχει υἱοθετήσει τὸν μόνο ... δίκαιο πόλεμο, τὸν “ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν”. “Εἰς οἰωνὸς ἀριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης” ἀναφωνεῖ ἀπὸ τὸ προγονικὸ παρελθὸν ὁ μέγιστος τῶν ποιητῶν Ὁμηρος, διὰ στόματος τοῦ Ἐκτορος. Ο Ὁμηρος διεμόδισε τὸ χρόνο καὶ ἡ ρήση του φιλάνει δικαιωμένη στὶς ἡμέρες μας.

Η πεμπτουσία τοῦ ἀμυντικοῦ δόγματός μας εἶναι ἡ “ἀποτροπή”, ποὺ κατὰ κύριο λόγο ἀπευθύνεται στὴν γείτονα Τουρκία. Τὸ μήνυμα ποὺ στέλλει πρέπει

νὰ εἶναι πειστικὸ καὶ νὰ τὴν ἀποδαρρύνει ἀπὸ κάθε πρόθεση πολέμου ἐναντίον μας. Ἄρα, ἡ “ἀποτροπή” μας πρέπει νὰ ἔχει ἀδιαμφισβήτητη ἀξιοπιστία. Καὶ ἀκόμη, γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματική, νὰ ἔνέχει τὴ δυνατότητα ἐνὸς προληπτικοῦ ακτινήματος καὶ τελικὰ νὰ πείθει τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅτι, πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία διακατέχονται ἀπὸ τὴ σταθερὴ θούληση νὰ πολεμήσουν, ἀν αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τῆς (ή ἐπιλογὴ τῆς ἄλλης πλευρᾶς). Η ἀποτροπὴ δέχεται νὰ καλύπτει τὸ σύνολο τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ κυπριακοῦ χώρου, ἐφ’ ὅσον τὸ δόγμα τοῦ ΕΑΧ (Ἐνιαίου Αμυντικοῦ Χώρου) εἶναι πολιτικὴ ἐπιταγὴ σὲ ισχύ.

Αναφερθήκαμε σὲ θαυματερούς τῆς Ἐθνικῆς Αμύνης, ὅσο μᾶς ἐπιτρέπει ὁ χρόνος. Ο χῶρος τῆς Αμύνης εἶναι σὲ μεγάλο θαυμὸ χῶρος μαθηματικοποιημένος. Μόνο ὁ ἀνθρώπινος παράγων καὶ οἱ προθέσεις τοῦ ἀντιπάλου ἔχουν θαυμὸν ἀπροσδιοριστίας. Όλα τὰ ἄλλα μεγέθη εἶναι μετρήσιμα καὶ ἐπομένως ὁ χῶρος εἶναι γενικῶς ἐπιδεκτὸς ὑπολογισμῶν καὶ προβλέψεων καὶ συνακόλουθα ὁριῶν ἀποφάσεων καὶ λελογισμένων ἐνεργειῶν.

Θὰ εἴμεθα ιδιαιτέρως εύτυχεῖς, ἂν ὁλοκληρωθεῖ καὶ λειτουργήσει κατὰ φερέγγυο τρόπο ἡ εύρωπαϊκὴ ἀμυντικὴ πολιτικὴ καὶ ταυτισθεῖ ἡ ἐθνικὴ μὲ τὴν εύρωπαϊκὴ ἀμυνα, μὲ ἄλλα λόγια, ἀν τὰ σύνορά μας γίνουν εύρωπαϊκὰ σύνορα, μὲ ὅρους στρατιωτικῆς ἀσφαλείας. “Ἐως τότε ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἀμυνα θὰ διαρύνει ἀποκλειστικὰ τοὺς δικούς μας ὥμους.

Ο ἑλληνικὸς λαὸς ἔκτιμα τὸ χώρο τῆς Αμύνης. Φιλόπατρις καὶ λάτρης τῆς ἐλευθερίας καθὼς εἶναι, δὲν φείδεται θυσιῶν, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ὁριὰ ἐνημερωμένος καὶ πεπεισμένος γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῶν θυσιῶν του.

Η Ακαδημία Ἀθηνῶν δείχνοντας ἐμπράκτως τὸ ἐνδιαφέρον τῆς γιὰ τὸν ὑπόψη χῶρο, ἀπεφάσισε τὴν ἴδρυση Γραφείου Στρατιωτικῶν καὶ Αμυντικῶν Θεμάτων, ὅπως ἡδη ἀνεκοίνωσε ὁ Πρόεδρός της.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Ἀνακεφαλαιώνοντας, ἐπισημαίνω ὅτι,

α. Ο ἑλληνικὸς χῶρος εἶναι μεγάλης γεωστρατηγικῆς σημασίας καὶ ὅπως συνέβη κατὰ τὸ παρελθόν, ἔτσι καὶ εἰς τὸ μέλλον, οἱ πιθανότητες νὰ εύρεθει στὸ ἐπίκεντρο διεθνῶν γεγονότων εἶναι αὐξημένες.

β. Λαμβανομένων ὑπόψη τῆς γεωστρατηγικῆς μας θέσεως καὶ τοῦ ἀσταθοῦς περιβάλλοντος ἀσφαλείας (ἐγγυτέρου καὶ εὐρύτερου) ἡ Ἐθνικὴ Αμυνά μας μὲ τὴ γνωστὴ ἀποστολὴ τῆς, ἀποτελεῖ ἀναντίρρητη ἀναγκαιότητα.

γ. Η Ε. Α. δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι στατική, ἀλλὰ συνεχῶς ἐκσυγχρονιζομένη

στὰ ὄργανωτικὰ σχήματα καὶ στὶς δομές, στὰ δόγματα καὶ στὶς ταχτικές, στὴν τεχνολογία καὶ στὴν ἐκπαίδευση. Μόνο ἔτσι διασφαλίζεται ἡ ποιότητα καὶ τὸ ἀξιόμαχον.

δ. Τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τῶν Ε. Δ. συνιστᾶ τὴν πλέον εὐαίσθητη παράμετρο τῆς Ἀμύνης μας καὶ χρειάζεται ιδιαιτερη προσοχὴ καὶ μέριμνα.

ε. Η ἀμυντικὴ ἴσχυς μας εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες ποὺ προσδιορίζουν τὸ εἰδικὸ βάρος τῆς χώρας στὴ διεθνὴ σκηνή. Υποστηρίζει τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ τοὺς διπλωματικοὺς χειρισμοὺς καὶ συμβάλλει στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τους.

στ. Η “ἀποτροπή”, ὡς ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς ἀμυντικῆς φιλοσοφίας μας, πρέπει νὰ εἶναι ἀξιόπιστη καὶ νὰ ἀποπνέει τὴν σταθερὴ βούλησή μας καὶ διὰ τὸ ἔσχατον, τὸν πόλεμο.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Τείνουμε πρὸς ἔναν ἐφηγουγκασμό, ποὺ τὸν ἐξέθρεψε ἡ μακρὰ περίοδος εἰρήνης τὴν ὅποια ἀπολαμβάνουμε καὶ τὸν ὑποδαυλίζει ὁ εὐδαιμονισμός. Όμως, οὕτε τὸ τέλος τῆς ἱστορίας ἔρχεται —ὅπως τὸ θέλει ὁ Φουκουγιάμα— οὕτε οἱ ἀνταγωνισμοὶ διεθνῶς, καὶ κατ’ ἀκολουθίαν οἱ πόλεμοι, θὰ σταματήσουν. Τὰ ἀγαθὰ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφαλείας ποὺ ἀπολαμβάνουμε δὲν εἶναι αὐτονόητα, οὕτε καὶ κληρονομούμενα, ἀλλὰ καθ’ ἥμέραν καὶ ἀπὸ κάθε γενεὰ ἐπιβεβαιούμενα. Υπ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὁφείλουμε νὰ προετοιμάζουμε τὶς νεώτερες γενεές, ὅχι ἀπαισιοδοξοῦντες, ἀλλὰ φρονίμως μεριμνοῦντες. Τοῦτο δέ, ἔως ὅτου ἡ ἀλλαγὴ στάσεως ζωῆς καὶ ὁ ἐπανακαθορισμὸς ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν θίωσης ἀπὸ τὸν ὅπου γῆς ἀνθρώποι, θὰ ἔξανθρωπίσουν ἀταμα, κράτη καὶ τὶς διεθνεῖς σχέσεις.

Σᾶς εὐγαριστῶ.