

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΟΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ : ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ

ΤΠΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΧΙΝΗ

Τὸ 1995 ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ «Ἴδρυμα Κώστα καὶ Ἐλένης Οὐράνη», στὴ σειρὰ «Νεοελληνικὴ Βιβλιοθήκη», ἔνας τόμος ποὺ περιλαμβάνει δύο ἀφηγηματικὰ ἔργα κι ἔνα δοκίμιο τοῦ Ἰακώβου Γ. Πιτζιπίου. Ἀπὸ αὐτὰ τὸ ἀφήγημα Ὁ Πίθηκος Ξούθ ἢ τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος καὶ τὸ δοκίμιο Ὅπόμνημα περὶ τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἀναδημοσιεύονται στὸν τόμο ἀυτὸν γιὰ πρώτη φορὰ ἔπειτα ἀπὸ τὴν πρώτη δημοσίευσή τους, ποὺ πραγματοποιήθηκε, ἀντίστοιχα, τὸ 1848 καὶ τὸ 1859. Ἔτσι, μᾶς δίνεται ἡ ἀφορμὴ νὰ μελετήσουμε ξανὰ καὶ νὰ κρίνουμε τὸ συγγραφέα καὶ τὸ ἔργο του. Πολυπράγμων, φιλόδοξος, πνευματικὰ ἀνήσυχος καὶ φιλαπόδημος λόγιος, ὁ Ἰάκωβος Πιτζιπίος (1802-1869) ἔζησε μιὰ πολυκύμαντη καὶ περιπετειώδη ζωή, ἔγραψε καὶ δημοσίευσε πολλὰ ἔργα, ἀλλὰ τοῦ ἔλειπε ἡ σταθερότητα καὶ ἡ ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του. Τυχοδιωκτικὴ φύση καὶ ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ἀνέπτυξε ἔντονη πνευματικὴ δραστηριότητα καὶ διαιρίθηκε γιὰ τὴ στοχαστικότητα καὶ τὴ συγγραφικὴ ἴκανότητά του ἀσχετα ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν ἦταν, παρ' ὅλο ποὺ σφόδρα τὸ ἐπιθυμοῦσε, προικισμένος μυθιστοριογράφος καὶ μάλιστα ὁ πρῶτος Νεοελληνας μυθιστοριογράφος, ὅπως τὸ σημειώνει ὁ Ἰδιος, καυχώμενος, στὴν «Προκήρυξί» του τῆς Ὁδησσοῦ, τὴν 5 Ιουνίου 1834, μὲ τὴν ὄποια ἀναγγέλλει τὴν προσεχὴ ἐκδοση τοῦ μυθιστορήματός του Ἡ Ὁρφανὴ τῆς Χίου ἢ ὁ θρίαμβος τῆς ἀρετῆς, ποὺ δημοσιεύτηκε τελικῶς στὴν Ἐρμούπολη τῆς Σύρου τὸ 1839.

Γράφει ἐκεῖ, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, ὁ Πιτζιπίος: «Ἐπειδὴ δὲ πρῶτος ἐπεχείρησα νὰ εἰσάξω εἰς τὴν νεωτέραν ἑλληνικὴν τοιούτου εἴδους Πρωτότυπον Σύγγραμμα [δη-

λαδή μυθιστόρημα], συνομολογώ μετά τῶν αὐστηρῶν Κριτῶν μου, ὅτι ἡ τόλμη μου εἶναι μεγάλη καὶ τὸ ἐπιχείρημά μου ἀνώτερον τῶν πλεονεκτημάτων μου»¹. Πραγματικά, ἡ τόλμη του ἥταν μεγάλη καὶ τὸ ἐγχείρημα ἀνώτερο τῶν δυνάμεών του: διὸ Πιτζιπίος ἥταν καὶ παρέμεινε ἀπειρος καὶ ἀρχάριος στὴ μυθιστοριογραφίᾳ — δὲν ἥταν γεννημένος μυθιστοριογράφος.² Αν 'Ο Πίθηκος Ξούθη ἡ τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος (1848) ἦμιτελές ἀφήγημα δύγδόντα σελίδων³, παρουσιάζει ὁρισμένες πεζογραφικὲς ἢ ἀφηγηματικὲς ἀρετές, 'Η Ορφανὴ τῆς Χίου ἡ διθράμβος τῆς ἀρετῆς (1839) εἶναι μιὰ ἀποτυχημένη προσπάθεια συγγραφῆς μυθιστορήματος, μὲν ρομαντικὲς ὑπερβολές, μὲν ἀπίθανες συμπτώσεις, μεταμορφώσεις ἢ ἀναγνωρίσεις τῶν προσώπων, χωρὶς ἀφηγηματικὰ ἢ ἀναπαραστατικὰ χαρίσματα, χωρὶς ἀληθοφάνεια καὶ μὲν μιὰ συμβατικὴ πλοκή, ἢ δποια εἶναι χωρὶς λόγο περιπεπλεγμένη⁴. Ανέφερα πιὸ πάνω πῶς διὸ Ιάκωβος Πιτζιπίος ἥταν φιλαπόδημος λόγιος. Σημειώνω ἐδῶ συνοπτικὰ τοὺς τόπους τῶν κατὰ καιροὺς ἀποδημιῶν του, οἱ δποιες, γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθοῦν ἔκπληκτικές: Χίος, Παρίσι, Μολδοβλαχία, ξανὰ Παρίσι (ὅπου ἀποπεράτωσε τὶς νομικὲς σπουδές του), Οδησσός, Αθήνα, Ρωσία, ξανὰ Μολδοβλαχία, Σμύρνη, Ερμούπολη τῆς Σύρου, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Τορίνο, Βιέννη, πάλι Κωνσταντινούπολη, δπου ἔζησε τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του καὶ δπου πέθανε⁵.

'Ετσι, δημιουργεῖται στὸν ἀναγνώστη ἡ δικαιολογημένη ἐντύπωση πῶς διὸ Ιάκωβος Πιτζιπίος παρουσιάζει πολὺ περισσότερο ἐνδιαφέρον ὡς ἀνθρωπος, ὡς πρωσπικότητα (ἔστω καὶ ἀμφιλεγόμενη), μὲν τὶς ποικίλες δραστηριότητές του καὶ τὶς συνεχεῖς μετακινήσεις του, παρὰ ὡς πεζογράφος — καὶ μάλιστα μυθιστοριογράφος. Πολὺ περισσότερο ἀπὸ προικισμένος πεζογράφος καὶ ἀφηγητής, διὸ Πιτζιπίος ἥταν ἔνας πολυάσχολος, μὲ πλούσια συγγραφικὴ παραγωγή, λόγιος τῆς ἐποχῆς.

1. Βλ. 'Απόστολου Σαχίνη, Θεωρία καὶ 'Αγηρωστη Ιστορία τοῦ Μυθιστορήματος στὴν 'Ελλάδα 1760-1870, 1992, σ. 37, δπου καὶ τὸ κείμενο τῆς «Προκηρύξεως» τοῦ Πιτζιπίου καὶ διασκολιασμός του (σ. 35-37).

2. Τόσες καταλαμβάνει στὴν ἔγκυρη φιλολογικὴ ἔκδοση τοῦ «Ιδρύματος Κώστα καὶ Ελένης Ούρανη», 1995, σ. 273-354, τὸ δποιο ἔκδιδει καὶ παρουσιάζει τὸ ἔργο γιὰ πρώτη φορὰ σὲ αὐτοτελὴ ἔκδοση, ἔπειτα ἀπὸ 147 χρόνια, δηλαδὴ ἔπειτα ἀπὸ τὴ δημοσίευσή του σὲ συνέχειες στὸ περιοδικὸ 'Αποθήκη τῶν 'Ωφελίμων καὶ Τερπνῶν Γνώσεων τοῦ Ιακώβου Πιτζιπίου. 'Η ἔκδοση αὐτὴ ἔγινε μὲ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια καὶ μὲ πλήρη καὶ ἀναλυτικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ Δημήτρη Τζιόβα.

3. Βλ. 'Απόστολου Σαχίνη, Τὸ Νεοελληνικὸ Μυθιστόρημα, 61991, σ. 57-60.

4. "Ολα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τῆς βιογραφίας του ἀναπτύσσονται ἔκτενῶς, μὲ νέες ἔξευνες, στὴν ὑποδειγματικὴ «Ελσαγωγή» τοῦ Δημήτρη Τζιόβα στὴν ἔκδοση τοῦ «Ιδρύματος Κώστα καὶ Ελένης Ούρανη», 1995, σ. 9-29.

Δημοσίευσε ἀρκετά βιβλία και φυλλάδια, πάνω σὲ διαφορετικὰ πάντα θέματα, καὶ ἔξεδωσε περιοδικά, τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ τὰ ὅποια ἦταν Ἡ Ἀποθήκη τῶν Ὁφελίμων καὶ Τερπνῶν Γνώσεων, ποὺ κυκλοφόρησε στὴν Ἐρμούπολη τῆς Σύρου, σὲ 19 συνολικὰ τεύχη, ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1847 ὥς καὶ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1848¹. Ἰδιαίτερα σημαντικό, γιατὶ φανερώνει τὴ στοχαστικότητα τοῦ Πιτζιπίου καὶ τὶς διανοητικές του ἴνανότητες, εἶναι τὸ πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ δοκίμιό του Ὅπομνημα περὶ τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς, ποὺ πρω τοδημοσιεύτηκε, σὲ ξεχωριστὸ φυλλάδιο, τὸ 1859, στὸ Παρίσιο καὶ ἀναδημοσιεύεται στὴν ἔκδοση τοῦ «Ἴδρυματος Κώστα καὶ Ἐλένης Οὐράνη» (σ. 355-377).

Παρ’ ὅλο ποὺ ὁ Πιτζιπίος, ὅπως σημειώθηκε ἥδη, δὲν ἦταν γεννημένος ἢ προικισμένος μυθιστοριογράφος, διατυπώθηκαν πρόσφατα ἐγκαμιαστικὲς κρίσεις γιὰ τὸν Πίθηκο Ξούθ ἢ τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος, ποὺ μαρτυροῦν τουλάχιστον ἔλλειψη εὐθυκρισίας. Διαβάζουμε σ’ ἔνα σχετικὸ δημοσίευμα: «Ο Πίθηκος Ξούθ, ἀκόμη καὶ στὴ μορφὴ μὲ τὴν ὅποια τὸν βρίσκουμε, εἶναι, μαζὶ μὲ τὸν Πολυπαθὴ τοῦ Παλαιολόγου καὶ τὸν Θάρο Βλέκα τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ, τὰ καλύτερα πρὶν ἀπὸ τὸ Ροΐδη μυθιστορήματά μας»². Τὸ νὰ χαρακτηρίζεται Ὅ Πίθηκος Ξούθ ἢ τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος ὡς τὸ καλύτερο «μυθιστόρημα» (ἐνῶ εἶναι ἔνα ἡμιτελὲς ἀφηγηματικὸ κείμενο 80 σελίδων) τῆς ἐποχῆς ὡς τὸν Ροΐδη, ὅπως ὑποστηρίζουν δψιμοι μελετητὲς καὶ ἀπολογητὲς τῆς παλαιότερης πεζογραφίας μας³, φανερώνει ἄγνοια τῶν κειμένων ἢ ἀνικανότητα ἀξιολόγησής τους. Γιατὶ ὁ πληροφορημένος ἀναγνώστης γνωρίζει πῶς τὴν ἵδια ἐποχὴ δημοσιεύτηκαν Ὅ Αθέντης τοῦ Μωρέως (1850) τοῦ Ἀλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβῆ, Ἡ Ἡρωὶς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1861) τοῦ Στεφάνου Ξένου, Ὅ Κατσαντώνης (1862) καὶ Αἱ Τελευταῖαι Ἡμέραι τοῦ Ἀλῆ-Πασᾶ (1862), τοῦ Κωνσταντίνου Ράμφου, ὅλα ἰστορικὰ μυθιστορήματα, πραγματικὰ «ἀριστουργήματα» τῆς μυθιστοριογραφικῆς τέχνης στὴν Ἐλλάδα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ποὺ μπορεῖ εύκολα νὰ τὰ διαβάσει, νὰ τὰ κρίνει καὶ νὰ τὰ ἀποτιμήσει ὅποιοσδήποτε ἀναγνώστης, καὶ νὰ τὰ συγκρίνει μὲ τὸν Πίθηκο Ξούθ ἢ τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος, διαπιστώνοντας τὴν ὑπεροχή τους — καθὼς ὅλα ἐκδόθηκαν κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια,

1. Γιὰ τὸ περιοδικὸ αὐτὸ βλ. Ἀπόστολου Σαχίνη, Συμβολὴ στὴν Ἰστορία τῆς Παρδώρας καὶ τῶν παλιῶν περιοδικῶν, 1964, σ. 31-33 καὶ 126.

2. Βλ. Νάσου Βαγενᾶ, «Ο Πίθηκος Ξούθ», στὸ βιβλίο του Ἡ Ελληνικὴ Γλώσσα, 1994, σ. 221.

3. Γιὰ τὸν Πολυπαθὴ καὶ τὸν Θάρο Βλέκα, ἀξιόλογα μυθιστορήματα, δὲν θὰ εἴχε κανεὶς ἀντίρρηση νὰ τὰ ἐπαινέσει καὶ νὰ τὰ ξεχωρίσει.

σὲ ἔγκυρες φιλολογικὲς ἐκδόσεις, στὴν σειρὰ «Νεοελληνικὴ Βιβλιοθήκη» τοῦ «Ἴδρυματος Κώστα καὶ Ἐλένης Ούρανη».

Στὸ σχετικῶς ἀγνωστὸ Υπόμνημα περὶ τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς ἐλληνικῆς φυλῆς ὁ Ἰάκωβος Πιτζιπίος ἐμφανίζεται στοχαστικὸς συγγραφέας. Πρόκειται γιὰ ἕνα ὡραῖα συγκροτημένο καὶ γραμμένο πολιτικὸ ἢ κοινωνιολογικὸ δοκίμιο, μὲ ἄψιγη συλλογιστικὴ καὶ μὲ ἀνάπτυξη λογικῶν καὶ προσωπικῶν ἀπόψεων ἢ ἐπιχειρημάτων. Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ Πιτζιπίου ὑπάρχουν τρεῖς τάξεις στὴν Ἑλλάδα καὶ, γενικότερα, στὸν ἐλληνισμό: ἡ τάξη τοῦ «λαοῦ», ἡ τάξη τῶν «λογίων» καὶ ἡ τάξη τῶν «προυχόντων»¹. Ὁστόσο μόνο οἱ προύχοντες ἐπηρεάζουν τὸ λαὸ — οἱ λόγιοι οὔτε κατανοοῦνται οὔτε ἐκτιμῶνται (σ. 357). Ἔπειτα ὁ Πιτζιπίος ἐπαινεῖ τοὺς προύχοντες τῶν παλαιοτέρων χρόνων γιὰ τὸν πατριωτισμό, τὸ ζῆλο καὶ τὶς οἰκονομικὲς θυσίες τους. Ἐμεῖς, συνεχίζει, οἱ σύγχρονοι «Ἑλληνες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἐπράξαμε τίποτα τὸ ἀξιό γιὰ τὸ ἔθνος· ψιττακίζουμε μόνο τοὺς ἐνδόξους προγόνους μας: εἴμαστε προγονόπληκτοι καὶ κομπορρήμονες. Ἐξάλλου, «ὁ ζῆλος τῶν λογίων δὲν ἐξαρκεῖ πρὸς βοήθειαν τοῦ δυστυχοῦς τούτου λαοῦ» (σ. 363). Ἔτσι ποὺ κατανήσαμε, ἀνὰ ἀναστάτωνταν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, θὰ μᾶς ἀντίκρυζαν μὲ οἶκτο καὶ περιφρόνηση. Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ (δηλαδὴ τὸ 1859), ὑποστηρίζει πιὸ κάτω ὁ Πιτζιπίος, μᾶς ἔλειψε ἡ τάξη τῶν προυχόντων (σ. 365), μὲ τὰ ἔργα καὶ τὶς εὐεργεσίες τους: τὰ σχολεῖα, τὰ νοσοκομεῖα, τὰ κάθε λογῆς κοινωφελὴ ἴδρυματα. Οἱ κοτζαμπάσηδες τῶν παλαιοτέρων χρόνων, κατὰ τὸν συγγραφέα, καθὼς ἀναδεικνύονταν στὸ ἀξιωμά τους μὲ τὴν ἐλεύθερη γνώμη τῶν συμπολιτῶν τους, ἀποτελοῦσαν τοὺς πραγματικοὺς πολιτικοὺς προύχοντες τοῦ ἔθνους (σ. 366).

Μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821, παρατηρεῖ πιὸ κάτω ὁ Πιτζιπίος, ἐξέλιπαν οἱ μεγαλοκτηματίες ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα (σ. 367)· ἀπέμειναν, ὡς μόνοι προύχοντες, οἱ μεγαλέμποροι στὴ δούλη Ἑλλάδα (σ. 368). Τὸ ἐμπόριο ἀσκήθηκε πάντα μὲ πολλὴ ἐπιδεξιότητα καὶ ἐπιτυχία ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ φυλή· οἱ μεγαλέμποροι ἀναδείχθηκαν μεγάλοι ἔθνικοι εὐεργέτες. Τὰ κληροδοτήματά τους ἀποτελοῦν «τὰ ἀθάνατα τρόπαια τοῦ μεγάλου πλούτου» (σ. 369), κατὰ τὴν εὔστοχη διατύπωση τοῦ Πιτζιπίου. Οἱ νεότεροι μεγαλέμποροί μας, συνεχίζει ὁ Πιτζιπίος, ἐγκατέλειψαν τὸν πατριωτισμὸ καὶ τὰ πατροπαράδοτα ἦθη καὶ ἔθιμα (σ. 373), ἀφοσιώθηκαν ἀπο-

1. Βλ. Ἡ Ὁρφανὴ τῆς Χίου. Ο Πίθηκος Ξούθ, «Νεοελληνικὴ Βιβλιοθήκη», «Ἴδρυμα Κώστα καὶ Ἐλένης Ούρανη», φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Δημήτρη Τζιάβα, 1995, σ. 356. Οἱ ἐπόμενες παραπομπὲς γίνονται στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.

κλειστικά στήν κερδοσκοπία και στήν χρηματική εύδαιμονία καί, δσα μετανάστευσαν στὸ ἔξωτερικό, πολιτογραφήθηκαν ἀλλοδαποὶ κι ἔδωσαν στὰ παιδιά τους ξενικὴ ἀνατροφὴ (σ. 374). ‘Η αὐξανόμενη «έκροή» τῶν Ἐλλήνων ἐμπόρων στὸ ἔξωτερικὸ στέρησε τὸ ἔθνος μας ἀπὸ τοὺς προύχοντές του καὶ τὸ ἄφησε ἀκέφαλο. ‘Ωστόσο ἀκέφαλο σῶμα δὲν μπορεῖ νὰ ὀργανώσει καὶ νὰ κατορθώσει ποτὲ τίποτα τὸ σημαντικό. ’Ετσι, κατὰ τὸν Πιτζιπίο, δχι μόνο δὲν προοδεύουμε, ἀλλὰ «δπισθιδρομοῦμεν» καὶ «όλοκληρος ἡ ἑλληνικὴ φυλὴ τρέχει τὸν τρομερὸν κίνδυνον τοῦ παντελοῦς αὐτῆς ἔξολοθρευμοῦ!» (σ. 376). Κατὰ τὸν ἵδιο τρόπο καὶ «οἱ λόγιοι μας, ἀποκαθισταμένων ἀχρήστων τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν, ἀμηχανοῦντες, θέλουν ζητήσει τελευταῖον καταφύγιον καὶ ἀπόκρυψιν τῆς θλίψεώς των εἰς τὴν ἀλλοδαπήν, δπου θέλουσιν ἀφανῶς ἀποσβεσθῆ!» (σ. 377). “Οπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὁ ἐνήμερος ἀναγνώστης, στὸ γεμάτο ἀνησυχία καὶ ἀπαισιοδοξία πολιτικὸν ἡ κοινωνιολογικὸν αὐτὸν κείμενο ὑπάρχουν παρατηρήσεις καὶ ἀναλύσεις, ποὺ θυμίζουν τὴν σύγχρονή μας νεοελληνικὴ πραγματικότητα.

Δὲν μπορεῖ δυστυχῶς νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς μὲ πειστικότητα πῶς ὁ δοκιμιογράφος Πιτζιπίος ἥταν τὸ ἵδιο ἐπιτυχημένος καὶ δῶς μυθιστοριογράφος. ‘Η Ὁρφανὴ τῆς Χίου ἡ δ θρίαμβος τῆς ἀρετῆς εἶναι ἔνα ἀποτυχημένο, ρομαντικό, ἀπλοϊκό καὶ ἄψυχο μυθιστόρημα, ἐνῶ ‘Ο Πίθηκος Ξούθη ἡ τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος ἀποτελεῖ μιὰ πρωτότυπη ἀπόπειρα σύνθεσης μυθιστορήματος, ἡ ὁποία δὲν ὀλοκληρώθηκε καὶ δὲν εἶχε εύτυχες τέλος¹. Εἶναι ἀλήθεια πῶς ὁ Πιτζιπίος φιλοδόξησε νὰ εἶναι ὁ πρῶτος Νεοελληνικὸς μυθιστοριογράφος, ὅπως δηλώνει ὁ ἵδιος στήν «Προκήρυξί» του (1834) τῆς ‘Οδησσοῦ, εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια, καθὼς διαπιστώνει κανεὶς ἀπὸ τὴν «Προκήρυξι» αὐτή, πῶς εἶχε ἀντιληφθεῖ τὴν σημασία καὶ τὴν ἀξία τοῦ μυθιστορηματικοῦ εἰδους, καὶ μάλιστα στήν ἀνεξέλικτη ἀκόμη τότε — στὰ πρῶτα μετεπαναστατικὰ χρόνια — νεοελληνικὴ λογοτεχνία· ὡστόσο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ δτι ἔχασε τὸ πρωτεῖα στὴ νεοελληνικὴ μυθιστοριογραφία ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Σοῦτσο, ὁ ὁποῖος δημοσίευσε τὸν Λέανδρο τὸ 1834, ἀλλο πράγμα εἶναι ἡ πρόθεση τοῦ συγγραφέα καὶ ἡ ἐνδεχόμενη προσωπικὴ φιλοδοξία του καὶ ὅλο ἡ ἐπιτυχημένη πραγματοποίηση καὶ τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ συγκεκριμένου ἔργου του.

1. Πρῶτος ἔκανε λόγιο γιὰ τὸ ἡμιτελὲς αὐτὸν ἔργο ὁ Ἡλίας Π. Βουτιερίδης, ὁ ὁποῖος σημείωσε ὅτι «δημοσιεύτηκαν ὅμως μόνο μερικὰ κεφάλαιά του κ' ἔτσι δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ εἰπωθῇ θετικά, ἀν αὐτὸν εἶναι τὸ πρῶτο ἔλληνικό κοινωνικὸ μυθιστόρημα». βλ. τὴν Σύντομη Ἰστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας, 1933, σ. 390. Δεύτερος χρονολογικὰ ἐπισήμανε τὴν ὑπαρξην αὐτοῦ τοῦ ἔργου ὁ Ἀπόστολος Σαχίνης στὴ Συμβολὴ στὴν Ἰστορία τῆς Πανδώρας καὶ τῶν παλιῶν περιοδικῶν, 1964, σ. 32.

Καὶ στὰ δυὸ ἀφηγηματικὰ ἔργα τοῦ Πιτζιπίου προέχει ὁ διδακτικὸς καὶ ὁ ἡθοπλαστικὸς σκοπός· ὁ συγγραφέας τους δὲν κρύβει τὴν πρόθεσή του αὐτὴ καὶ τὴ δηλώνει καθαρὰ στὰ ἴδια τὰ ἔργα του. Στὴν Ὁρφανὴ τῆς Χίου ἢ ὁ θρίαμβος τῆς ἀρετῆς γράφει ὡς ἀφηγητής: «Ο Στέφανος ἔμεινεν ἐκστατικὸς εἰς τὴν διήγησιν τοιούτων ἀποτροπαίων ἐγκλημάτων, εἰς τὰ ὄποια ἡ θεία Πρόνοια παραχωρεῖ νὰ ὑποπέσωσιν οἱ κακοί, διὰ νὰ εὔρωσιν ἀργὰ ἢ γρήγορα, τὴν ἀφυκτὸν τιμωρίαν τῶν ἐνόχων αὐτῶν πράξεων, πρὸς μετάνοιαν τῶν ὄμοιών των, καὶ παράδειγμα τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων» (σ. 246). Οἱ «κακοί» δηλαδὴ ἔδω τιμωροῦνται καὶ οἱ «καλοί» ἐπιβραβεύονται πρὸς ἡθικὸ παραδειγματισμὸ τῶν ἀναγνωστῶν. Στὸν Πίθηκο Ξούθῃ τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος ἐπίσης ὁ Πιτζιπίος κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο παρατηρεῖ μὲ τὸ στόμα τοῦ κεντρικοῦ ἥρωά του: «Ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ εἰς τὸ ἔξης, σωφρονισθεὶς ὑπὸ τῶν συμφορῶν μου, θέλω προσπαθήσει νὰ φανῶ τὸ κατὰ δύναμιν ὀφέλιμος εἰς τὴν κοινωνίαν διὰ τῆς πράξεως τῆς ἀρετῆς, καὶ τῶν μικρῶν ὀδηγιῶν, τὰς ὄποιας ἐκ τῶν παθημάτων μου δύναμαι νὰ χορηγήσω πρὸς τοὺς νεωτέρους μου» (σ. 354). Ἀλλὰ καὶ στοὺς ὑποτίτλους τῶν δυὸ αὐτῶν ἀφηγηματικῶν ἔργων τονίζεται καὶ γίνεται φανερὸς ὁ ἡθοπλαστικὸς σκοπὸς τοῦ συγγραφέα τους: στὴν Ὁρφανὴ τῆς Χίου ἔχουμε τὸ «θρίαμβο τῆς ἀρετῆς»· στὸν Πίθηκο Ξούθη, «τὰ ἥθη τοῦ αἰῶνος», μὲ τὴν αὐστηρὴν εἰρωνικὴ καὶ σατιρικὴ κριτικὴ τους — μὲ τὴν ἔννοια δηλαδὴ τῆς ἀποδοκιμασίας καὶ τοῦ στιγματισμοῦ, που ὀδηγοῦν καὶ πάλι στὸν παραδειγματισμό.

Στὴν «Προκήρυξι» ἐπίσης τῆς Ὁδησοῦ τοῦ 1834, μὲ τὴν ὄποια προαναγγέλλει τὴν ἔκδοση τῆς Ὁρφανῆς τῆς Χίου, ὁ Πιτζιπίος εἶχε προγραμματικὰ διατυπώσει τὸν διδακτικὸ σκοπό του καὶ ὑπογραμμίσει τὴν «ἡθικὴν» πλευρὰ τοῦ μυθιστορηματικοῦ εἰδούς, φανερώνοντας ἔτσι πώς εἶχε πλήρη συνείδηση τῶν συγγραφικῶν προθέσεών του. Σημειώνει ἐκεῖ, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα: «Τῷ δόντι τὰ τοιαῦτα Συγράμματα [δηλαδὴ τὰ μυθιστορήματα] παριστῶσιν ἐγκαίρως εἰς τοὺς νέους, ὑπὸ τὸ ἥδυ καλυμματικῆς ποικίλης ἔξιστορήσεως εὐφροσύνων καὶ παθητικῶν ἀκουσμάτων, ἐξ ἐνὸς μέρους τὴν μεγαλοπρέπειαν τῶν ἐναρέτων πράξεων καὶ τὴν ἐκ τῆς χαλιναγωγίας τῶν ψυχικῶν παθῶν ἀληθῆ εὐδαιμονίαν, καὶ ἐκ τοῦ ἄλλου τὰς ἐκ τῆς ἀκρατείας αὐτῶν ὀλεθρίους συμφορὰς καὶ τὴν ἀφυκτὸν θείαν δίκην κατὰ τῆς προσκαίρως θριαμβευούσης κακίας, τοὺς προφυλάττουσιν ἀπὸ τοὺς φοβερωτέρους σκοπέλους τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, καὶ τοὺς ἐμπνέουσιν τὴν φρίκην καὶ ἀποστροφὴν τῆς κακίας, καὶ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς ἀρετῆς· διδάσκουσαι τους εὐστέχως τὰ ιερώτερα χρέη τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀληθοῦς Χριστιανοῦ, τοῦ φιλοπάτριδος πολίτου»¹. «Οπως

1. Βλ. τὴν «Προκήρυξι» στὸ βιβλίο τοῦ Ἀπόστολου Σαχίνη, Θεωρία καὶ Ἀγνωστη Ἰστορία τοῦ Μυθιστορήματος στὴν Ἑλλάδα 1760-1870, 1992, σ. 36.

βλέπουμε, «ένάρετες πράξεις», «έρωτα τῆς ἀρετῆς», «φρίκη καὶ ἀποστροφὴ τῆς κακίας» ζητᾶ ὁ Πιτζιπίος ἀπὸ τὸ μυθιστορηματικὸ εἶδος γενικῶς, ἀλλὰ βεβαίως καὶ ἀπὸ τὴ δική του μυθιστοριογραφία.

Τὸν διδακτικὸ καὶ θεοπλαστικὸ αὐτὸ σκοπό του ἐπιχείρησε νὰ πραγματώσει ὁ Πιτζιπίος κυρίως μὲ ρομαντικὸ τρόπο στὴν Ὁρφανὴ τῆς Χίου καὶ κυρίως μὲ εἰρωνικὸ καὶ σατιρικὸ τρόπο στὸν Πίθηκο Ξούθ· ώστόσο, στὴ δεύτερη αὐτὴ περίπτωση τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν πολὺ πιὸ ἐπιτυχημένο. Ἡ Ὁρφανὴ τῆς Χίου, ὅπως ἔγραφα παλαιότερα¹, ρομαντικὸ μυθιστόρημα μὲ «ἀπιθανότητες, ὑπερβολές καὶ ἀπίστευτες συμπτώσεις στὴν πλοκή» του «εἶναι ἔνα δακρύζοντο δράμα γεμάτο ἐρωτικοὺς πόνους καὶ στεναγμούς... Εἶναι ἔνα μυθιστόρημα περιπέτειας χωρὶς δράση... Οἱ ἀπίστευτες περιπέτειες καὶ οἱ μετακινήσεις τῶν προσώπων τοῦ μυθιστορήματος μᾶς παρουσιάζονται πάντα στατικά, γιατὶ οἱ σχολαστικὲς παρομοιώσεις, οἱ μακρὲς ἀφηγήσεις γιὰ ἐνδιάμεσα περιστατικὰ καὶ τ' ἀνιαρὰ σχόλια τοῦ συγγραφέα γιὰ τὰ διαδραματιζόμενα ματαιώνουν κάθε ἐνδεχόμενη δράση». Ἡ Ὁρφανὴ τῆς Χίου μὲ ἔναν λόγο δὲν δικαιώνεται ὡς λογοτεχνικὸ ἔργο καὶ ἔχει μόνο ἴστορικὴ σημασία γιὰ τὴν ἔξελιξη τῆς μυθιστοριογραφίας στὴν Ελλάδα. Ὁ Δημήτρης Τζιόβας, στὴν πληρέστατη εἰσαγωγή του, προσπαθεῖ νὰ βρεῖ ἀρετές στὴν Ὁρφανὴ τῆς Χίου, ποὺ δύμας δὲν ὑπάρχουν· ώστόσο, ὅπως εἶναι φυσικὸ τὸ νὰ ἐπαινεῖ κανεὶς δ, τι ἀγαπᾷ εἶναι τὸ ἔδιο φυσικὸ καὶ τὸ νὰ ὑπερτιμᾶ δ, τι ἔρευνα. «Ετσι, he overstates his case, καθὼς λένε οἱ Ἀγγλοσάξωνες. Αὐτὰ ἰσχύουν καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Δημήτρη Τζιόβα, προκειμένου γιὰ τὶς εὐνοϊκὲς κρίσεις του περὶ τῆς Ὁρφανῆς τῆς Χίου.

Ἐννέα χρόνια ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῆς Ὁρφανῆς τῆς Χίου δημοσιεύτηκε σὲ συνέχειες στὸ περιοδικὸ Ἀποθήκη τῶν Θερετίμων καὶ Τερπνῶν Γράμμεων ὁ ἡμιτελῆς Πίθηκος Ξούθ, χωρὶς ποτέ, στὰ μεταγενέστερα χρόνια, νὰ ἐκδοθεῖ αὐτοτελῶς. Πρόκειται γιὰ μιὰ φιλότιμη προσπάθεια, γιὰ μιὰ δοκιμή, γιὰ μιὰ ἀπόπειρα συγγραφῆς picaresque μυθιστορήματος — πάντως δχι γιὰ σπουδαῖο ἡ σημαντικὸ ἀφηγηματικὸ ἔργο. Γιὰ τὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὥποια δημοσιεύτηκε ώστόσο, οἱ 80 σελίδες τοῦ ἡμιτελοῦς Πίθηκου Ξούθ ἔχουν πολλὴ πρωτοτυπία ὡς σύλληψη καὶ ὡς ἀφηγηματικὴ ἐκτέλεση, ἀλλὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι ἔνα «ἀριστούργημα», ὅπως τὸ θέλουν οἱ ἐγκωμιαστικὲς κρίσεις ποὺ διατυπώθηκαν πρόσφατα: οἱ ὑπερβολές, ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀξιολόγησή του, δὲν θεμελιώνονται οὔτε δικαιώνονται· ἡ ἀξία του ἔχει, ἀπὸ δρισμένους νεότερους μελετητὲς τῆς παλαιότερης πεζογραφίας μας, ἀδικαιολόγητα ὑπερτιμηθεῖ. Ὁ Πιτζιπίος, ἔπειτα ἀπὸ τὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ Πί-

1. Βλ. Ἀπόστολου Σαχίνη, Τὸ Νεοελληνικὸ Μυθιστόρημα, 61991, σ. 57-58.

θηκον Ξούθ, θὰ βρέθηκε σὲ ἀδιέξοδο, προκειμένου νὰ συνεχίσει τὴν ἀπίθανη ἴστορία του, καὶ διέκοψε τὴ συγγραφή του. Τοῦτο ἵσως νὰ ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ πρωτότυπη σύλληψη τοῦ ἔργου δὲν προσφερόταν γιὰ συνέχεια στὰ ἀδόκιμα μυθιστοριογραφικὰ χέρια τοῦ συγγραφέα του· τοῦτο ἀσφαλῶς ὀφείλεται στὸ ὅτι ὁ Πιτζιπίος, ὅπως ἥδη παρατήρησα, δὲν ἦταν γεννημένος ἢ προικισμένος πεζογράφος καὶ ἀφηγητής: δὲν εἶχε ἀναπαραστατικὰ χαρίσματα· δὲν ἦταν πλάστης προσώπων· δὲν ἦταν δημιουργὸς ἀνθρώπινων σχέσεων ἢ καταστάσεων. Δράση δὲν ὑπάρχει ἐδῶ — οὔτε διάλογος ποὺ νὰ ζωντανεύει τὴ δράση. ‘Υπάρχουν μόνο εὐφυολογία, εἰρωνεία, σάτιρα καὶ ἀφηγητὴ δοκιμιογραφική. ‘Ολα στὸν Πίθηκο Ξούθ τὰ ἀκοῦμε νὰ συμβαίνουν στὸ παρελθόν, ὅπως σὲ ἔνα ἀπομνημόνευμα· δὲν τὰ βλέπουμε νὰ διαδραματίζονται μπροστὰ στὰ μάτια μας — στὸ ζωντανὸ παρόν, ὅπως σὲ ἔνα γνήσιο ἀφηγητικὸ ἔργο.

‘Ο Πίθηκος Ξούθ, καθὼς σημειώθηκε, δὲν εἶναι ὀλοκληρωμένο μυθιστόρημα, ὥστε νὰ συζητηθεῖ, νὰ κριθεῖ καὶ νὰ ἀξιολογηθεῖ ὡς τέτοιο· δὲν εἶναι, ἐξάλλου, καθαρόαιμο ἀφηγηματικὸ ἔργο, μὲν ἐνότητα, μὲν ἐνιαία γραμμή. Περιλαμβάνει πολλὰ δοκιμιογραφικὰ καὶ χαρακτηρολογικὰ στοιχεῖα, ποὺ τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ γνήσιο ἀφηγηματικὸ κείμενο. Παραθέτω ἐδῶ, ὡς παράδειγμα τοῦ δοκιμιογραφικοῦ γαρακτήρα τοῦ ἔργου, ἔνα ἀπόσπασμα ὅπου μιλᾶ ὁ πίθηκος Ξούθ: «Οὔτε αἱ μεγάλαι κακίαι πράττονται πάντοτε ὑπὸ τῶν φύσει κακούργων, οὔτε ὁ ἀνθρωπὸς γίνεται τοιοῦτος ἐν μιᾶ στιγμῇ καὶ ὑπὸ μιᾶς μόνης αἰτίας! Οἱ μεγάλοι ἐγκληματίαι σχηματίζονται ὡς οἱ μεγάλοι ποταμοὶ· καὶ τὸ μὲν ἀχαλίνωτον τῶν παθῶν, αἱ φυσικαὶ ἀδυναμίαι, αἱ ψευδεῖς ἰδέαι, ἡ διαστροφὴ τοῦ νοός, ἡ ἀκρισία, ἡ ἀεργία, τὰ κακὰ παραδείγματα, ὁ ἀμογητὴ κτηθεὶς πλοῦτος, ἢ ἡ αἰφνήδιος πενία, ἡ φαντασία καὶ πρὸ πάντων ἡ κενοδοξία, εἶναι οἱ φρικτοὶ ρύακες, οἱ σχηματίζοντες βαθμηδὸν καὶ κατὰ μικρὸν τὸν φοβερὸν τοῦτον ποταμόν...» (σ. 302). Σὲ ἔνα δεύτερο, ἀνάλογο ἀπόσπασμα μιλᾶ ὁ ἀφηγητής: «Ἀφοῦ δὲ πρὸ τινῶν ἐτῶν παρεισέφρησε καὶ εἰς ἡμᾶς ἡ συνήθεια τῆς ἐν ἀλλοδαπῇ ἀνατροφῆς τῶν νέων, παρετήρησα μετὰ πολλῶν ἄλλων, ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν ἐκεῖ μαθητευόντων, ἐπανέρχονται εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀμαθεῖς, μωροί, δοκησίσοφοι, καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἰς ἀκρον διεφθαρμένοι· καὶ βέβαια δὲν ἥδυνατο νὰ ἀποβῇ ἄλλως πως. Διότι οἱ νέοι οὗτοι ριπτόμενοι διὰ μιᾶς εἰς τόπους, τῶν ὅποιων ἀγνοοῦσι τὴν γλώσσαν, τῶν ὅποιων τὰ ἥθη, ἔθιμα καὶ πολίτευμα εἶναι ὄλως ἀντίθετα πρὸς τὰ τῶν πατρίδων αὐτῶν, στερημένοι πάσης ὀδηγίας, συμβουλῆς καὶ προστασίας... ἐκτραχηλίζονται ἐντὸς ὀλίγου εἰς τὴν ἐσχάτην διαφθοράν...» (σ. 347).

‘Ωστόσο ‘Ο Πίθηκος Ξούθ ἀποτελεῖ ὄπωσδήποτε μεγάλη ἐξέλιξη στὴ γλώσσα, τὸ ὕφος, στὶς ἐκφραστικὲς γενικὰ ἱκανότητες τοῦ Πιτζιπίου, συγκρινόμενος μὲ

τὴν ἄχαρη καὶ σχολαστικὴν Ὀρφανὴ τῆς Χίου. Τὰ γενικὰ γνωρίσματα τοῦ Πιθήκου Ξούθ εἶναι, ως πρὸς τὸ περιεχόμενο: α) χαρακτηρολογία, β) εἰρωνεία καὶ σάτιρα, γ) κριτικὴ — μέσω τῆς εἰρωνείας: καὶ ὡς πρὸς τὴν μορφή: ὁ τύπος τοῦ picaresque μυθιστορήματος. Τὸ picaresque εἶναι τὸ συγγενέστερο ἀφηγηματικὸν εἶδος πρὸς τὸν Πίθηκο Ξούθ, γιατὶ τὸ ἡμιτελὲς αὐτὸν ἔργο ἔχει χαλαρὴ σύνθεση, χαλαρὴ σύνδεση προσώπων καὶ περιστατικῶν, καὶ συνεχὴ μετακίνηση τοῦ κεντρικοῦ ἥρωα του Ξούθ. Τὸ εἰρωνικὸν (ἢ σατιρικὸν) καὶ τὸ φανταστικὸν¹ στοιχεῖο προέχουν στὸν Πίθηκο Ξούθ. Πάντως τὸ ἀφήγημα αὐτὸν δὲν εἶναι ρομαντικό: δὲν ὑπάρχει τὸ ἐρωτικὸν ζεῦγος ἐδῶ, ὅπως σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ νεοελληνικὰ μυθιστορήματα τῆς Ἰδιας ἐποχῆς, οὕτε οἱ ἀδικαιολόγητοι χωρισμοὶ καὶ οἱ ἀναπάντεχες συναντήσεις τῶν προσώπων εἴτε οἱ ἀπίθανες συμπτώσεις τῆς πλοκῆς. Δὲν εἶναι ἐπίσης ρεαλιστικό: δὲν ἔξεικονίζεται σ' αὐτὸν δυναμικά, ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, ἡ σύγχρονή του πραγματικότητα στὸ σύνολό της ἢ στὰ κύρια καὶ οὐσιαστικά της γνωρίσματα, δηλαδὴ ἡ καθημερινὴ ἢ ἡ κοινωνικὴ ἢ ἡ ἀλληλή ζωὴ στὴν Ἑλλάδα ἢ ἀλλού. Διαβάζουμε ἐδῶ μόνο στατικὴ ἀφήγηση, δηλαδὴ κρίσεις καὶ σχόλια γιὰ δρισμένες ἀδυναμίες τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας στὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησία τοῦ 1830, ὅπως π.χ. γιὰ τὴν ξενομανία, τὴν ταξιδιογραφία κ.ἄ.

Οἱ κύριοι στόχοι τῆς κριτικῆς, ποὺ ἀσκεῖται στὸν Πίθηκο Ξούθ ἀπὸ τὸν Πιτζιπίο μέσω τῆς εἰρωνείας, εἶναι ὁ μιμητισμὸς τῶν ξένων ἥθων καὶ συνηθειῶν, ὁ περιηγητισμὸς ἀνάξιων συγγραφέων καὶ ἡ ἀνικανότητα καὶ ἡ ἄγνοια τῶν γιατρῶν. Σ' αὐτὸν τὸ σημεῖο, στὴν κριτικὴ τῶν ἥθων μέσω τῆς εἰρωνείας (στοιχεῖο περιεχομένου), ὅπως καὶ σὲ ἔνα ἄλλο, ἐπίσης βασικό, στὴ χαλαρὴ σύνθεση τοῦ ἀφηγήματος καὶ στὴ συνεχὴ μετακίνηση τοῦ κεντρικοῦ ἥρωα του (στοιχεῖο μορφῆς: picaresque μυθιστόρημα), Ὁ Πίθηκος Ξούθ παρουσιάζει δρισμένες δμοιότητες ἢ, καλύτερα, ἀναλογίες μὲ τὸν Πολυπαθή (1839) τοῦ Γρηγορίου Παλαιολόγου. Ὁ Πιτζιπίος, δραστήριος λόγιος καὶ ἐκδότης περιοδικῶν, θὰ εἴχε ἀσφαλῶς διαβάσει τὸν Πολυπαθή πρὶν γράψει τὸν Πίθηκο Ξούθ καὶ θὰ ἐπηρεάστηκε κατὰ κάποιον τρόπο ἀπ' αὐτόν. "Αλλωστε τὸ εἰρωνικὸν (ἢ καὶ τὸ σατιρικὸν) στοιχεῖο χαρακτήριζε τὴν νεοελληνικὴ μυθιστοριογραφία τῆς ἐποχῆς: προϋπήρχε στὸν Πολυπαθή, ἀλλὰ καὶ στὸν Ζωράφο (1842) τοῦ Παλαιολόγου· ἐπακολούθησε στὸν Θάνο Βλέκα (1855-1856) τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ, στὴν Πάπισσα Ιωάννα (1866) τοῦ Ἐμμανουὴλ Ροΐδη, στὴ Στρατιωτικὴ Ζωὴ ἐν Ἑλλάδι (1870) ἐνὸς ἀνώνυμου συγγραφέα. Τέλος, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ πώς στὸν Πίθηκο Ξούθ διαπιστώνονται καθαρὰ οἱ ἐθνικὲς ἀντιπά-

1. Ἐξαιτίας τῆς «ἀπίθανης» περίπτωσης τῆς μεταμόρφωσης τοῦ κεντρικοῦ ἥρωα σὲ πίθηκο.

θειες καὶ οἱ ἔθνικὲς συμπάθειες τοῦ Πιτζιπίου: ἀντιπαθεῖ τοὺς "Αγγλους καὶ τὴν Ἀγγλία, καὶ τοὺς ἐπικρίνει στὸ ἀφήγημά του (πρβλ. π.χ. τὴν ἀκόλουθη φράση: «Οὐέος οὗτος δεσπότης μου ἀλαζών καὶ ἐγωιστὴς ὡς "Αγγλος...», σ. 310), ἐνῶ συμπαθεῖ καὶ θαυμάζει τοὺς Γάλλους καὶ τὴν Γαλλία — καὶ δὲν τὸ κρύβει· γράφει π.χ.: «Οὐδέποτε ἡδυνήθην νὰ πείσω τὸν ἀνθρωπὸν τοῦτον, ὅτι αἱ ξενικαὶ ἐπεμβάσεις καταστρέφουσι πάντοτε τὸν ἔθνη, καὶ ὅτι μόνη ἡ Γαλλικὴ ἐπιρροὴ ἡδύνατο νὰ ὑψώσῃ τὸ ἔθνος ἡμῶν εἰς τὸν αὐτὸν βαθμὸν τῆς εὐκλείας καὶ δόξης, τὸν ὁποῖον ἡ Ἑλλὰς κατεῖχε μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἔθνῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Πλουτάρχου!» (σ. 311).