

13. GUILLEMET, R., SCHELL, C. et LE FUR P.: C. 1936 II, S. 3126, C. 1935 I, S. 491, C. 1934, II, S. 1860.
14. ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ, Ι.: Οίνοποιά, 1931, σ. 44 και 56.
15. NEUBERG, C. UND KOBEL M.: *Biochem. Z.*, 179, 459, 1926.
16. ANDREADIS, TH.: *Biochem. Z.*, 211, S. 391, 1929.
17. ΣΜΟΥΚ, Α.: Χημεία τοῦ καπνοῦ, ἔκδ. κρατ. καπν. Ἰνστιτ. Κράσνοδαρ, 1930, σ. 198.
18. TOLLENAAR, D.: Omzettingen van Koolhydraten in het blad van Nicotiana Tabacum L. Wageningen, 1925, S. 18.
19. LEHMANN, K., SCHOORL, N.: *Arch. f. Pharm.*, 1909, 247, 516.
20. VIKERY, H., PUCHER, G., WAKEMANN, A. and LEAVENWORTH, C.: Carnegie, *Inst. Wash., Publ.*, 445, 77, 1933.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. — Τὸ πρόβλημα τριῶν ποιημάτων τοῦ Σολωμοῦ, ὥπος **Κ. Καιροφύλα.** Ἀνεκοινώθη ὥπος κ. Π. Νιοβάνα¹.

Εἰς τὰ διάφορα προβλήματα ποὺ γεννᾶ τὸ Σολωμικὸν ἔργον ἔρχεται νὰ προστεθῇ καὶ ἐν ἀκόμη, τὸ ὄποιον ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως.

Κατὰ τὸ 1842 ὁ διαπρεπής Ἰταλὸς λόγιος Νικόλαος Τομμαζέο (Tommaseo) ἔξεδωσεν εἰς Βενετίαν τόμον ἐκ 471 σελίδων περιέχοντα δημοτικὰ τραγούδια μας, μὲ μετάφρασιν Ἰταλικὴν καὶ μὲ αἰσθητικὰς καὶ ἴστορικὰς ἐπεξηγήσεις. Ἀπὸ τὴν παλαιοτέραν συλλογὴν δημοτικῶν τραγουδιῶν τοῦ Φωριέλ (1824-1825) παρέλαβε μερικὰ μόνον, τῶν ὄποιων δίδει τὴν μετάφρασιν ἀνευ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου. Τὰ ἄλλα, τὰ περισσότερα, ἔσαν ἀνέκδοτα.

Ἡ συλλογὴ αὐτή, ἡ ὄποία ἀδίκως καὶ ἀδικαιολογήτως δὲν ἔτυχε παρ' ἡμῖν τῆς δεούσης προσοχῆς, ἔχει μεγάλην σημασίαν, διότι, πλὴν τῶν πολυτίμων σημειωμάτων τοῦ Τομμαζέο, τὸ ὄλικὸν τοῦτο συνέλεξαν κατὰ παράκλησίν του διαπρεπεῖς Ἐλληνες, ὡς βεβαιώνει ὁ Ἰδιος ὁ συγγραφεύς, ἐκφράζων εἰς τὸν πρόλογόν του τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τοὺς Ἄνδρ. Μουστοξύδην, Μάρκον Ρενιέρην, Ἀνθιμὸν Μαζαράκην καὶ Διονύσιον Σολωμόν, «τὸν ποιητὴν ὁ ὄποιος εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ λαοῦ ἐνέχυσε τὴν τρυφερότητα τῆς τέχνης» κατὰ τὴν ἐπιγραμματικὴν φράσιν τοῦ Τομμαζέο. Ἀλλ' ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ρητὴν διαβεβαίωσιν του, ἔχομεν καὶ ἐπιστολὴν τοῦ Τομμαζέο πρὸς τὸν Μουστοξύδην² τοῦ ἔτους 1841, εἰς τὴν ὄποιαν, ἀφοῦ τὸν ἔρωτα διὰ διαφόρους ἀπορίας σχετικῶς μὲ τὸ κείμενον διαφόρων δημοτικῶν τραγουδιῶν, προσθέτει: «Ο Σολωμὸς ἀς μοῦ στείλη ἀπὸ τὴν Ζάκυνθον ποιήματα». Οὐδεμία λοιπὸν ἀπομένει ἀμφιβολίᾳ ὅτι τὰ Ζακυνθινὰ δημοτικὰ τραγούδια τῆς συλλογῆς Τομμαζέο ἐστάλησαν ἀπὸ τὸν Σολωμόν.

¹ Ἀνεκοινώθη κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 20 Μαΐου 1937.

² M. LASCARIS, N. Tommaseo e A. Mustoxidi, Zara, 1934, σ. 26.

‘Ο Τομμαζέο ἔγραψε κατόπιν πλείστους ἐπαίνους καὶ ἐνθουσιώδεις αρίστεις διὰ τὸν ἐμνηκόν μας ποιητήν, ιδίως εἰς τὸ «Αἰσθητικὸν Λεξικόν» του (Dizionario Estetico) καὶ εἰς τὸ ἔργον του «Ἡ καταδίκη ἐνὸς Ἰταλοῦ εἰς Κέρκυραν» (Il supplizio di un Italiano in Corfù) ὅπου δείχνει τὸν ὑπέροχον ἡθικὸν καὶ ἴπποτικὸν χαρακτῆρα τεῦ Σολωμοῦ¹.

Ποὺ ἐγνωρίσθησαν τὸ πρῶτον οἱ δύο οὗτοι ἐκλεκτοὶ ἀνθρωποι τῶν γραμμάτων; Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθῶμεν ὅτι συνηντήθησαν τὸ πρῶτον εἰς τὴν Ἰταλίαν, ὅπου ἀμφότεροι, ὁ Δαλματὸς Τομμαζέο καὶ ὁ Ἐλλην Σολωμός, εἴχον σπουδάση, διότι ὅταν, περατώσας τὰς σπουδάς του, ἐπέστρεψεν εἰς Ζάκυνθον ὁ Σολωμός, τὸ 1817, ὁ Τομμαζέο ἥτο μόλις 15 ἔτῶν, ἐποιέντος δὲν εἶναι πιθανὸν ὅτι ὁ πτωχὸς καὶ ἄγνωστος ἐπαρχιώτης σπουδαστὴς ἐγνωρίσθη μὲ τὸν ἀριστοκράτην καὶ κατὰ τέσσαρα ἔτη πρεσβύτερον του σπουδαστὴν Σολωμόν. Μᾶλλον πιθανοτέρα εἶναι ἡ γνώμη ὅτι ἡ γνωριμία των ἔγινε δι’ ἀλληλογραφίας, τῇ μεσιτεύσει τοῦ κοινοῦ των φίλου Ἀνδ. Μουστοξύδη, διαμένοντος τότε ἐν Ἰταλίᾳ. Κατόπιν, κατὰ τὸ 1849, ὅτε ὁ Τομμαζέο ἤναγκασθη νὰ καταφύγῃ ὡς πολιτικὸς ἔξοριστος εἰς τὴν Κέρκυραν, συνεδέθη στενότατα μὲ τὸν Σολωμόν, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπροστάτευσε παντοιοτρόπως.

Τόση ἥτο ἡ ἀγάπη καὶ ἐκτίμησις τοῦ Τομμαζέο πρὸς τὸν Σολωμὸν ὥστε, ὡς προκύπτει ἀπὸ ἐπιστολὴν του τὴν ὁποίαν εὐηρεστήθη νὰ μᾶς ἀνακοινώσῃ ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. Λάσκαρις, μόλις ἔμαθεν ὁ Τομμαζέο τὸν θάνατον τοῦ Σολωμοῦ ἔγραψε πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Δημήτριον μακρὰν ἐπιστολὴν ἐν τῇ ὁποίᾳ, ἀφοῦ πλέξη τὸ ἔγκωμιον τοῦ θανόντος ἐθνικοῦ ποιητοῦ, παρακαλεῖ τὸν ἀδελφόν του νὰ τοῦ στείλῃ τὰ αὐτόγραφα τῶν ἵταλικῶν ποιημάτων τοῦ ποιητοῦ διὰ νὰ τὰ δημοσιεύσῃ εἰς τὴν Ἰταλίαν. Δὲν γνωρίζομεν ποίαν ἀπάντησιν ἔδωσεν ὁ Δημήτριος Σολωμός, ὑποθέτομεν ὅμως ὅτι θὰ τοῦ ἐδήλωσεν ὅτι τὰ εἶχεν ἥδη παραδώση εἰς τὸν Πολυλάν, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξέδωσεν δσα ἐκ τούτων ἐνόμισεν ἀξια λόγου.

Μετὰ τὸ ἀπαραίτητον διαφωτιστικὸν τοῦτο προοίμιον ἔρχομαι εἰς τὸ κύριον θέμα τῆς ἀνακοινώσεως.

Εἰς τὸν τόμον τῶν «Ἐλληνικῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν»² τῶν ἐκδοθέντων ὑπὸ τοῦ Τομμαζέο ὑπάρχει, εἰς τὴν σελίδα 38, ἐν μὲ τίτλον: «Θρῆνος τῆς ἀγαπητικαῖς» (Pianto della Dama), τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἀλλο παρὰ τὸ γνωστὸν ποίημα τοῦ Σολωμοῦ: «Ὁ θάνατος τοῦ Βοσκοῦ». Καὶ εἶναι μὲν ἀληθὲς ὅτι ὁ Πολυλάς βεβαιώνει ὅτι τὸ ποίημα αὐτὸ δὲν τὸ εὗρε μεταξὺ τῶν χειρογράφων τοῦ ποιητοῦ, ὅταν μετὰ τὸν θάνατόν του ὁ ἀδελφός του Δημήτριος τοῦ τὰ παρέδωσε διὰ νὰ ἐπιμεληθῇ τὴν ἔκδο-

¹ Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ, Σολωμὸς καὶ Θωμαζέο, (*Νεοελληνικὰ Γράμματα*, 1935, Σεπτεμβρίου 22).

² Canti popolari... Greci, raccolti e illustrati da N. TOMMASEO. Venezia 1342.

σίν των, ἀλλ' ὅπως καὶ ὁ Ἰδιος ὁ Πολυλᾶς βεβαιώνει¹ οὐδεμία δύναται νὰ γεννηθῇ ἀμφιβολία περὶ τῆς γνησιότητος του:

«Τούτου τοῦ ποιήματος, γράφει ὁ Πολυλᾶς, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἔξεχώρησα μὲ τὸν ἀστερίσκο, οὔτε ἔχος εὑρίσκεται εἰς τὰ χειρόγραφα. Καὶ μ' ὅλον ὅτι ἡ γνησιότης τους δὲν ἀμφιβάλλεται, δὲν εἶναι ὅμως βέβαιο νὰ τὰ ἔχωμεν εἰς τὴν ἀληθινὴ μορφή τους κατὰ πάντα. Τὸ τραγοῦδι τὸ ὄποιον ἐπέγραψα: «Ο θάνατος τοῦ βισκοῦ» τὸ ἔλαβα ἀπὸ τὴν «Πανδώραν» ὅπου ἐτυπώθηκε (Δεκεμ. 1857) ὅχι πρώτη φορά, ἀλλὰ τελειότερο παρὰ ἀλλοῦ».

Κατωτέρω δέ, εἰς τὰς σημειώσεις τῆς ἐκδόσεώς του² ὁ Πολυλᾶς βεβαιώνει ὅτι τὸ ποίημα αὐτὸ τὸ εἶχεν ἀκούση ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ποιητοῦ, συμφώνως μάλιστα μὲ τὴν ἀνάμνησίν του διορθώνει μερικοὺς στίχους τῆς ἐκδόσεως τῆς «Πανδώρας». Ἀπὸ τὴν σημείωσιν αὐτὴν τοῦ Πολυλᾶς μανθάνομεν ἐπίσης ὅτι τὸ ποίημα τοῦτο εἶχεν ἐκδοθῇ πλέον ἢ ἀπαξί προτοῦ συγκεντρωθῆ τὸ ὅλον ἔργον του εἰς τὰ ὅπ' αὐτοῦ ἐκδοθέντα «Εὐρισκόμενα Ἑργα τοῦ Δ. Σολωμοῦ». Καὶ πράγματι ἡμεῖς γνωρίζομεν τέσσαρας προγενεστέρας δημοσιεύσεις του, πρώτην εἰς τὴν Συλλογὴν Τομμαζέο, δευτέραν εἰς τὴν ἐφημερίδα «Αἰῶνα» Ἀθηνῶν τοῦ 1849³ τρίτην εἰς τὴν «Πανδώραν»⁴ τοῦ 1857 καὶ τετάρτην εἰς τὰ «Ἀσματα δημοτικὰ τῆς Ἑλλάδος» τοῦ Ζαμπελίου⁵, διόλου δὲ ἀπίθανον νὰ ἔχῃ δημοσιευθῆ καὶ εἰς ἄλλα περιοδικὰ ἢ Ἀνθολογίας ἐκδοθέστας κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο. Διότι τὸ ποίημα αὐτό, καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα τοῦ Σολωμοῦ, ἦτο δημοφιλέστατον καὶ ἐκυκλοφόρει ἐν χειρογράφῳ, καταστὰν ἀγαπητὸν εἰς τὸν λαόν, ὁ ὄποιος καὶ τὸ ἐτραγουδοῦσε ἐπάνω εἰς μουσικὴν τὴν ὄποιαν καὶ ἔγδι εἶχεν ἀκούση νέος εἰς τὴν Ζάκυνθον.

Μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω ἐκδόσεων τοῦ ποιήματος τούτου ὑπάρχουν πολλαὶ διαφοραὶ καὶ μεταβολαὶ εἰς τοὺς στίχους. Τοῦτο δὲν δύναται νὰ ἐκπλήξῃ τὸν γνωρίζοντα τὴν μανίαν τοῦ Σολωμοῦ νὰ «λιμάρῃ» τοὺς στίχους του, ὅπως ἐλέγεν ὁ Ἰδιος, προσπαθῶν νὰ τοὺς φέρῃ εἰς τὴν τελειότητα, ἢ ὄποια ἦτο τὸ ὄνειρόν του.

Ἡ πληρεστέρα ἐκδοσίς εἶναι ἡ τοῦ Πολυλᾶς, περιέχουσα 22 στίχους, ἐνῷ ὅλαι αἱ ἄλλαι ἔχουν μόνον 16 στίχους, ἐλλειπόντων τῶν στίχων 1-2, 11-12, καὶ 19-20. Αἱ κυριώτεραι παραλλαγαὶ εἰς τὸ κείμενον εἶναι αἱ ἀκόλουθοι:

Εἰς τὸν 13 στίχον (τῆς ἐκδόσεως Πολυλᾶ), ὁ μὲν Πολυλᾶς γράφει: «Δυστυχισμένη συντροφιά» ὁ δὲ Τομμαζέο: «Δυστυχισμένη συμφορά». Τὴν γραφήν τοῦ Πολυλᾶ

¹ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ.—Τὰ Εὐρισκόμενα. Κέρκυρα 1859, σ. 217.

² Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ.—‘Ως ἄνω σ. 217.

³ Φύλλα «Αἰῶνος» 932, 933, 945, 948, κατὰ δημοσίευσιν τοῦ Μ. Π. Β. (πιθανώτατα τοῦ Μαρίνου Παπαδοπούλου Βρεττοῦ).

⁴ Τεῦχος Δεκεμβρίου.

⁵ Ἐξεδόθησαν ἐν Κέρκυρᾳ τὸ 1852.

ἀκολουθοῦν καὶ ὁ Ζαμπέλιος, καὶ ὁ Βρεττός (εἰς τὸν «Αἰῶνα»). Ἡμεῖς νομίζομεν δρθιτέραν τὴν γραφὴν τοῦ Τομμαζέο, τροποποιουμένην ὅμως ὡς ἔξης: «Δυστυχισμένη! Συμφορά!». Ἐπίσης εἰς τοὺς στίχους 17-18 ὑπάρχει σημαντικὴ διαφορὰ γραφῆς. Οὕτω δὲ Πολυλᾶς γράφει:

Μοῦ πανε πᾶς μεσάνυχτα τὸν βάνουνε στὸ μνῆμα
κι' ἔξεδωκα τὸ ροῦχο μου γιὰ τὸ στερνό του ἐντύμα.

Ἐνῷ δὲ Τομμαζέο, δὲ Βρεττός (Αἰῶν) καὶ δὲ Ζαμπέλιος γράφουν:

Μοῦ εἴπανε πᾶς μεσάνυκτα σὲ βάνουνε εἰς τὸ μνῆμα
κι' ἔξεδωκα τὸ ροῦχο μου διὰ τὸ στερνό σου ἐνδύμα.

Ο Πολυλᾶς, δὲ ὄποιος ἐγνώριζε τὴν τελευταίαν αὐτὴν γραφὴν, δὲν ἤθελησε νὰ παραδεχθῇ ὅπως ἡ κόρη ἀπευθύνηται πρὸς τὸν ἀποθανόντα βοσκόν, ἀλλὰ τὴν μετέτρεψεν εἰς τρίτον πρόσωπον, δεδομένου ὅτι δὲν εἶχεν αὐτόγραφον τοῦ Σολωμοῦ εἰς τὸ ὄποιον νὰ μείνῃ πιστός. Νομίζομεν ὅμως ὅτι εἶναι φυσικωτέρα ἡ γραφὴ τοῦ Τομμαζέο, διότι ἔχει δημοτικωτέραν μορφήν, συνήθη εἰς τὰ δημοτικά μας τραγούδια. Δεδομένου δὲ ὅτι εἰς τὸ ποίημα αὐτὸν καὶ εἰς μερικὰ ἀλλα τῆς πρώτης ποιητικῆς περιόδου του σκοπίμως ἔδωσε δημοτικὴν μορφὴν διὰ νὰ τὰ καταστήσῃ ζωντανώτερα καὶ φυσικώτερα, δυνάμεθα νομίζομεν νὰ συναγάγωμεν ὅτι φυσικωτέρα εἶναι ἡ γραφὴ τοῦ Τομμαζέο, τοσοῦτον μᾶλλον καθόσον ἔζη δὲ Σολωμὸς ὅταν ἐδημοσιεύθησαν αἱ συλλογαὶ Τομμαζέο, Βρεττοῦ καὶ Ζαμπέλιου καὶ θὰ ἥδυνατο νὰ παρέμβῃ διορθώνων τὸ σφάλμα εἰς μίαν ἐκ τῶν συλλογῶν αὐτῶν.

Αἱ λοιπαὶ διαφοραὶ γραφῶν μεταξὺ τῶν τεσσάρων τούτων ἐκδόσεων εἶναι ἀσήμαντοι καὶ δικαιολογοῦνται, ἐπαναλαμβάνομεν, ἀπὸ τὴν συνήθειαν τοῦ ποιητοῦ νὰ ἐπεξεργάζηται διαρκῶς τοὺς στίχους του. «Οσον ἀφορᾷ τοὺς ἔξι στίχους οἱ ὄποιοι προστίθενται εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ Πολυλᾶ, θὰ ἥτο παράτολμον νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι οὗτοι ἐπλάσθησαν εἰς τὴν φαντασίαν τοῦ ἐκδότου, δεδομένης τῆς εὔσυνειδησίας μὲ τὴν ὄποιαν δὲ Πολυλᾶς ἐπεμελήθη τῆς ἐκδόσεως τῶν Ἔργων τοῦ φίλου του ποιητοῦ. Τὸ ὅτι οἱ στίχοι οὗτοι ἐλλείπουν ἀπὸ τὰς ἀλλας προγενεστέρας ἐκδόσεις δύναται ίσως νὰ ἔξηγηθῇ ἀπὸ τὴν συνήθειαν τοῦ Σολωμοῦ νὰ μὴ ἦναι ποτὲ ίκανοποιημένος ἀπὸ τὰ ἔργα του, ἀλλὰ νὰ προσπαθῇ νὰ τὰ τελειοποιήσῃ διαρκῶς ἐπιφέρων εἰς αὐτὰ τροποποιήσεις καὶ προσθαψαιρέσεις. Διόλου λοιπὸν ἀπίθανον οἱ ἔξι αὐτοὶ στίχοι νὰ προσετέθησαν ἀπὸ τὸν ποιητὴν μετὰ τὴν δημοσίευσιν τῶν ἀνωτέρω συλλογῶν.

Τὸ ποίημα αὐτὸν ἀνεδημοσίευσεν ἀργότερα καὶ δὲ Πάσσοου εἰς τὴν συλλογήν του¹ ὡς δημοτικόν. Τῆς συλλογῆς αὐτῆς ὑπάρχει εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις Μπενάκειον Βιβλιοθήκην, τὴν ἀποτελεσθεῖσαν ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ I. Ψυχάρη, ἀντίτυπον τοῦ ὄποιου

¹ ARNOLDUS PASSOW, Τραγούδια Ρωμαϊκά, Λειψία 1860 σ. 268.

ὅλαι ἀνεξαιρέτως αἱ σελίδες εἶναι γεμάται ἀπὸ σημειώσεις γραμμένας γαλλιστί, διὸ μοι λυθεῖσαν. Εἰς τὸ ποίημα τοῦτο ὁ Ψυχάρης σημειώνει ὅτι «τὸ ποίημα αὐτὸ δὲν εἶναι ἵσως τοῦ Σολωμοῦ, καίτοι εὑρίσκεται εἰς τὰ ἔργα του. Ὁ Σολωμὸς ἵσως θὰ τὸ περισυνέλεξεν ἀπλῶς». (Ce poème n'est peut-être pas de Solomos, bien qu'il se trouve dans ses œuvres. Solomos l'aura peut-être simplement recueilli). Παρέθεσα καὶ τὸ γαλλικὸν κείμενον, διὸ πρέπει νὰ δομολογήσω ὅτι ἡ φράσις δὲν μοῦ εἶναι σαφῆς. Τί σημαίνει ἀκριβῶς ἡ λέξις «recueilli» ἐδῶ; Πάντως ἡ ἔννοια τῆς εἶναι μεταφορικὴ καὶ θὰ σημαίνει ἡ «περισυνέλεξη» ἢ «սύνθετηση», διότι αὐταὶ εἶναι αἱ δύο ἔννοιαι τῆς λέξεως ταύτης αἱ δυνάμεναι νὰ ἀποδοθοῦν εἰς τὸ ποίημα αὐτό. Ἀλλὰ τί ἔννοει μὲ τὴν λέξιν αὐτὴν ὁ Ψυχάρης; «Οτι τὸ ἔκλεψεν ὁ ποιητὴς ἀπὸ τὴν δημοτικὴν ποίησιν; Αὐτὸ θὰ ἥδυνατο τις νὰ σκεφθῇ βλέπων ὅτι εἰς μερικοὺς στίχους τοῦ ποιήματος ὁ Ψυχάρης σημειώνει «δὲν εἶναι δημοτικοί». Ἀφήνω εἰς ἀρμοδιωτέρους τὴν ἔξήγησιν τοῦ γριφώδους τούτου σημειώματος τοῦ Ψυχάρη, καὶ ἔρχομαι εἰς τὴν ἔξτασιν μερικῶν γενικωτέρων καὶ οὐσιαστικωτέρων ἀποριῶν καὶ προβλημάτων προκυπτόντων ἀπὸ τὴν δημοσίευσιν τοῦ ποιήματος τούτου ὑπὸ τοῦ Τομμαζέο. Καὶ πρώτη ἀπορία εἶναι ἡ ἔξης: Ποίων θέσιν ἔχει τὸ ποίημα αὐτὸ μέσα εἰς μίαν συλλογὴν καθαρῶς δημοτικῶν τραγουδιῶν; Ἀπὸ τὴν βασικὴν δὲ αὐτὴν ἀπορίαν προκύπτουν καὶ αἱ λοιπαὶ, ἦτοι: ἐγγάριζεν ὁ Τομμαζέο ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ποιήματος τοῦ Σολωμοῦ; Ποϊος τὸ ἔστειλεν εἰς τὸν Τομμαζέο, ὁ Ἰδιος ὁ Σολωμὸς ἢ κάποιος ἄλλος ἀπὸ τοὺς συνεργασθέντας εἰς τὴν σύνταξιν τῆς Συλλογῆς τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν; Εἰς τὰ ἔρωτήματα αὐτὰ θὰ προσπαθήσωμεν νὰ δώσωμεν ἀπαντήσεις ὅσον τὸ δυνατὸν πιθανωτέρας, δεδομένου ὅτι δὲν ἔχομεν ἀσφαλεῖς πληροφορίας. Εἶναι βεβαιωμένον ὅτι ὁ Σολωμὸς συνειργάσθη εἰς τὴν συλλογὴν αὐτὴν τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν, ἐπομένως φυσικὸν εἶναι νὰ ὑποθέσῃ τις ὅτι ἐν ποίημα ἰδικόν του δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ τὸ προσφέρῃ ἄλλος πλὴν αὐτοῦ, δεδομένου ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι συνεργάται ἦσαν φίλοι του, γνωρίζοντες τὸν σοβαρὸν χαρακτῆρα τοῦ Σολωμοῦ, ὥστε νὰ μὴ ἀποτολμήσουν ἐν τοιοῦτον ἀστεῖον. Ἀλλὰ καὶ ἀν πράγματι εἶχε συμβῆ τοιοῦτον τι, δὲν θὰ ἔδυσκολεύετο ὁ νευρικὸς καὶ ὑπερευκίσθητος Σολωμὸς νὰ προκαλέσῃ θόρυβον, τοῦ δποῖου θὰ εἶχε νομίζω περισωθῇ κάποια ἡχώ. Ἐν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι πιθανῶς νὰ τὸ ἔστειλεν ὁ Ἰδιος ὁ ποιητής. Ἀλλὰ γεννᾶται ἀμέσως ἡ ἀπορία: διατί νὰ κάμῃ τὴν πλαστοπροσωπίαν αὐτὴν ὁ ἀνθρωπος ὁ δποῖος εἶχεν ἀπέχθειαν πρὸς πᾶν τὸ πλαστὸν καὶ ἀναληθές, ὁ ποιητὴς ὁ δποῖος ἀπέφευγε τὴν δημοσιότητα τῶν ἔργων του καὶ ἦρνετο νὰ δώσῃ αὐτὰ πρὸς δημοσίευσιν; Ἄν εἶχεν ἄλλα ἐλαττώματα ὁ Σολωμός, ἐκεῖνο ὅμως τὸ δποῖον ἦτο ζένον καὶ τελείως ἀγνωστον δι' αὐτὸν ἦτο ἡ φιλοδοξία καὶ ἡ μεγαλομανία τῆς ἐπιδείξεως. Ὁ ἀνθρωπος ὁ δποῖος ἐδέκθη νὰ παραστῇ εἰς τὴν τελετὴν τῆς στέψεως ἐν Κερκύρᾳ, τὸ 1853, ως ποιητοῦ

ένδος ἀσημάντου στιχοπλόκου συμπολίτου του¹, τοῦ Κανδιάνου Ρώμα, ὁ ποιητὴς ὁ ὄποῖος δὲν ἦλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας ἀσφαλῶς διὰ ν' ἀποφύγη τὸν ἐνοχλητικὸν θόρυβον τῶν τιμῶν αἱ ὄποιαι ἀνέμενον τὸν ἔθνικὸν ποιητήν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι ἀπὸ φιλοδοξίαν ἐξηπάτησε τὸν Τομμαζέο καὶ τοῦ ἔστειλε πρὸς δημοσίευσιν ἰδικόν του ποίημα ὡς δημοτικόν. Ἐλλως τε μία φράσις τοῦ προοιμίου τὸ ὄποῖον προτάσσει ὁ Τομμαζέο εἰς τὴν ἴταλικὴν μετάφρασιν τοῦ ποιήματος τούτου μᾶς ἐπιτρέπει νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι ὁ μεταφραστὴς δὲν εἶχεν ἐξαπατηθῆ, ἀλλ᾽ ἔξευρεν ὅτι δὲν ἐπρόκειτο περὶ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Ἰδοὺ πᾶς ἀρχίζει τὴν ἀνάλυσιν τοῦ ποιήματος ὁ Τομμαζέο:

«Ο ἀγαπητικὸς ἐδῶ εἶναι βοσκός. Ἀρκαδικαὶ ἀναμνήσεις. Ἀλλά, καίτοι πρόκειται περὶ ἔργου τέχνης, ἐν τούτοις ἡ τέχνη αὐτὴ ἔχει τὴν γένεσιν της ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν τοιαύτην (la tiene del greco) : ἀπλῆ, ὄχι κοινή».

Ἀπὸ τὴν φράσιν αὐτὴν νομίζομεν ὅτι δυνάμεθα νὰ συναγάγωμεν ὅτι ὁ Τομμαζέο ἐγνώριζεν ὅτι δὲν πρόκειται περὶ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, ἔρα ἐν γνώσει προέβη εἰς τὴν δημοσίευσιν του εἰς τὴν Συλλογὴν τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν. Ἀλλὰ διὰ ποῖον λόγον; Ἰδοὺ τί θὰ μείνῃ, νομίζομεν, μυστήριον, ἐκτὸς ἢν ἡ ὑπάρχουσα εἰς Φλωρεντίαν ἀλληλογραφία του Μουστοξύδη καὶ ἡ ἀλληλογραφία του Τομμαζέο ἡ εύρισκομένη εἰς χεῖρας του κ. Ἀριστ. Βαλαωρίτου, ἀπογόνου του Αἰμυλίου Τυπάλδου, ρέψουν φῶς ἀπο-
ακλυπτικόν.

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἀνάλυσις τοῦ Σολωμικοῦ ποιήματος ἀπὸ τὸν Τομμαζέο, ὁ ὄποῖος γράφει :

«Οἱ τέσσαρες ποὺ φέρουν τὸ φέρετρον, τὰ ἔντλα ποὺ τρέζουν κάτω ἀκὸ τὸ βάρος τοῦ ἀγαπημένου κορμιοῦ, ἐκεῦνος ὁ οἰωνὸς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τὸν ὄποῖον ἐπανέλαβε τὸ βουνό μὲ ἥχον φρίκης, τὸ οοῦχο τῆς ποὺ ἐκείνη προσφέρει ὡς τελευταῖον δῶρον, οἱ βραχίονες οἱ ἀγκαλιασμένοι μέσα εἰς τὸν τάφον ὅπου ἐκείνη ἐλπίζει νὰ κατεβῇ τόσον γρήγορα ὥστε νὰ εἴνη τοὺς ἀγαπημένους βραχίονας ἄλυτους ἀκόμη ἀπὸ τὴν ὑγρασίαν τοῦ τάφου, ὅλα αὐτὰ συγκινοῦν τὴν καρδίαν περισσότερον ἀπὸ κάθε μοιρολόγι. Καὶ ἐπειδὴ ἐνέχει μὴ προσποιητὴν τρυφερότητα, διὰ τοῦτο μοῦ ἀρέσει ἡ ἐρώτησις τὴν ὄποιαν οὗτοι κάνουν σιμὰ εἰς τὴν πηγήν: «ποῖος ἀπ' ἐμᾶς περισσότερο θὰ ζήσῃ;», ἡ ὄποια φαίνεται χονδροειδής, ἀλλὰ δὲν εἶναι, διότι ὑπονοεῖ «ποῖος ἀπὸ τοὺς δύο μας, ὁ δυστυχής, θὰ ἐπιζήσῃ».

Τὸ ποίημα αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ μόνον Σολωμικὸν ἔργον τὸ ὄποῖον ἐδημοσιεύθη ὡς δημοτικὸ τραγοῦδι. Εἰς δύο ἀκόμη συλλογὰς Δημοτικῶν Τραγουδιῶν συναντῶμεν τοιαῦτα. Καὶ ὁ μὲν Γερμανὸς Πάσσοου δὲν ἔκαμε τίποτε ἀλλο παρὰ νὰ τὰ ἀντιγράψῃ ἀπὸ τὰς παλαιοτέρας συλλογὰς Τομμαζέο καὶ Ζαμπελίου, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο τὸ ὄποῖον εἶναι ἀκατανόητον καὶ προκαλεῖ τὰς αὐτὰς ἀνευ ἀπαντήσεως ἀπορίας τὰς ὄποιας ἀνεπτύ-

¹ ΠΑΝΔΩΡΑ 1853 'Οκτωβρίου 15.

ξαμεν ἀνωτέρω, εἶναι ὅτι ὁ Ζαμπέλιος εὑρίσκετο εἰς τὴν Κέρκυραν κατὰ τὴν ἐποχὴν ποὺ ἔζη ἐκεῖ ὁ Σολωμός, ὅτι τὸ βιβλίον του ἐτύπωσεν εἰς τὴν Κέρκυραν κατὰ τὸ 1852, ὅτε ἦτο ἐν τῇ ἀκμῇ του ἀκόμη ὁ Σολωμός. Πῶς λοιπὸν ἐξηπατήθη καὶ ἐδημοσίευσεν ὡς δημοτικὸν εἰς τὴν συλλογὴν του ὅχι μόνον τὸ ἀνωτέρω ἀλλὰ καὶ δύο ἄλλα ἀκόμη: «Πέρι μου θυμάσαι, ἀγάπη μου...» καὶ «Ο Ἀνθὸς ζῆτε τὴν ἀδελφήν του Αὐγοῦλα»¹; Πόθεν ἔλαβε τὰ ποιήματα αὐτὰ ὁ Ζαμπέλιος; Δὲν φαίνεται νὰ εὑρίσκετο εἰς φιλικὰς σχέσεις μὲ τὸν Σολωμόν², τούλαχιστον δὲν ἀνῆκεν εἰς τὸν κύκλον τῶν οἰκείων του εἰς τὴν Κέρκυραν. Ἰσως λοιπὸν νὰ ἐπῆρε τὰ ποιήματα αὐτὰ ἀπὸ τὴν συλλογὴν ἡ ὄποια ἐξεδόθη τὸ 1843 ὑπὸ τὸν τίτλον: «Μάϊος», ὅπου δημοσιεύονται ἀκριβῶς τὰ τρία αὐτὰ ποιήματα. Πάντως τὸ γεγονός εἶναι ὅτι τόσην διάδοσιν εἶχον τὰ ποιήματα τοῦ Σολωμοῦ, τὰ ὄποια ἐκυκλοφόρουν εἰς χειρόγραφα, ὥστε κατήγνησαν νὰ γίνουν λαϊκά, νὰ μὴ ξεχωρίζωνται ἀπὸ τὰ δημοτικά, μαζὶ μὲ τὰ ὄποια καὶ ἐτραγουδοῦντο. Καὶ αὐτὴ Ἰσως εἶναι ἡ ἐξήγησις τῆς καταχωρήσεως των εἰς συλλογὰς δημοτικῶν τραγουδιῶν, δεδομένου ὅτι δὲν τὰ εἶχε τυπώση μὲ τὸ ὄνομά του ὁ Σολωμός. Δὲν εἶναι δὲ ἀπίθανον νὰ εὐχαριστεῖτο καὶ ὁ Ἰδιος ὁ ποιητὴς βλέπων δημοτικοποιηθέντα τὰ ποιήματά του.

Ο Ψυχάρης, εἰς μίαν διάλεξιν του περὶ Σολωμοῦ τὴν ὄποιαν ἔκαμε γαλλιστὶ εἰς τὸ Παρίσι τὴν 17 Μαρτίου 1907, γράφων περὶ τῶν ποιημάτων τοῦ Σολωμοῦ ποὺ ἔξελήρθησαν ἀπὸ διαφόρους ἐκδότας ὡς δημοτικά, προσθέτει: «Γελᾶτε; Ἄλλα δὲν ἔφταιγαν αὐτοὶ — γιατί τὰ τραγούδια αὐτὰ γίνηκαν δημοτικά! Ο Σολωμὸς περνοῦσε ἔτσι στὴν κατάστασι τοῦ ἀνώνυμου ποιητῆ. Εἶναι Ἰσως ἡ μεγαλείτερη δόξα ποὺ μπορεῖ νὰ τύχῃ σ' ἔνα ποιητή, ὅπως εἶναι γιὰ κάθε συγγραφέα ἡ ἀσφαλέστερη τιμὴ νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὰς ἰδέας του χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν, καὶ κάποτε μάλιστα ὅταν τὸν πολεμοῦν».

Τὸ περίεργον εἶναι ὅτι ὁ Ψυχάρης εἰς τὰς σημειώσεις, τὰς ὄποιας παραθέτει εἰς τὸ ἀντίτυπον τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν τοῦ Πάσσοου, εἰς τὸ ποίημα «Ο Ἀνθὸς καὶ ἡ Αὔγη» (τὸ ὄποιον δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ τὸ γνωστὸν τραγοῦδι «Τὰ δύο ἀδέλφια» ἀπὸ τὸν «Λάμπρον») σημειώνει αὐτὸς ὡς δημοτικόν, εἰς ἓν δὲ τετράστιχον σημειώνει «Σολωμός».

Σχετικῶς μὲ τὴν ἔκδοσιν τοῦ ποιήματος αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Ζαμπέλιον, πρέπει νὰ σημειώσωμεν ὅτι ἐλλείπουν ἀπὸ αὐτὴν τὰ 4 πρῶτα τετράστιχα, καθὼς καὶ τὰ τετράστιχα 12-13, 21-35 καὶ 37-39, ὑπάρχουν δὲ καὶ αἱ ἔξης σημαντικαὶ διαφοραί: εἰς τὸ τετράστιχον 5 γρ. πλακώνει τὴ γῆ, ἀντὶ ξαπλώνει στὴ γῆ — εἰς τὸ τετράστιχον 6 γρ. μακρὺ κυπαρίσσι, ἀντὶ ψηλὸς κυπαρίσσι — εἰς τὸ τετράστιχον 8 γρ. μιὰν ἄλλη φωνή,

¹ ΣΠ. ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ.—"Ασματα Δημοτικὰ τῆς Ἑλλάδος. Κέρκυρα 1852 (βλέπε σ. 756, 746 καὶ 751).

² "Οπως φαίνεται ἀπὸ τὰς κατὰ τοῦ Σολωμοῦ ἐπιθέσεις τοῦ Ζαμπελίου εἰς τὴν μελέτην του: «Πόθεν ἡ κοινὴ λέξις τραγουδῶ» Ἀθῆναι 1859.

ἀντὶ μία ἄλλη φωνὴ — εἰς τὸ τετράστιχον 9 γρ. νὰ πάῃ νὰ τὴ βρῆ, ἀντὶ κατὰ τὴν Αὔγη, εἰς τὸ τετράστιχον 11 οἱ 3 τελευταῖοι στίχοι ἔχουν οὕτω: κι' ὅλοϋθε κυττάζει — καὶ δίχως νὰ κράζῃ — δὲν μένει στιγμή, καὶ εἰς τὸ τετράστιχον 36 γρ. τὸ βγάνει, τὸ βάνει, ἀντί: τὸ βγάνει, τὸ βάνει.

Καὶ τὸ ἄλλο ποίημα τὸ δημοσιευμένον ἀπὸ τὸν Ζαμπέλιον ἔχει πολλὰς διαφορὰς ἀπὸ τὸ κείμενον τὸ ὁποῖον ἔχει δημοσιεύση ὁ Πολυλᾶς. Οὕτω εἰς τὸν 1 στίχον γρ. τὴν εὔμορφη παιδοῦλα ἀντὶ ἐκείνη τὴν παιδοῦλα, οἱ στίχοι 9 καὶ 10 λείπουν ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν Ζαμπελίου, ὁ στίχος 14 ἔχει εἰς τὴν ἔκδοσιν Ζαμπελίου οὕτω: μοσκιαῖς καὶ νεκρολούλουδα, τριαντάφυλλα καὶ ρόδα, ἀντί: γιούλια, μοσκούλαις καὶ γαντζιαῖς, τριαντάφυλλα καὶ ρόδα καὶ ὁ στίχος 15 γρ. ποὺ ἡλικψαν σὰν ἀστέρια, ἀντί: ποὺ ὕψηγαν σὰν ἀστέρια, μετὰ τὸν στίχον δὲ 18 ὅλον τὸ ὑπόλοιπον ποίημα εἶναι τελείως διάφορον εἰς τὴν ἔκδοσιν Ζαμπελίου, ὅπου ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἄσπρα λουλούδια, κίτρινα τοῦ κάνανε στολίδια,
λουλούδι· ἄσπρα καὶ κίτρινα ποὺ τάχε μάσει ἡ ἴδια.
Ἐτρεχε κ' ἔσκουζε βραχνὰ «μπέ, μπέ, μπέ» φωνάζει,
πάλε «μπέ, μπέ» πάλε «μπέ, μπέ καὶ τὴν κυρά του κράζει.
Μὲ τὸ κουδοῦνι στὸ λαιμὸ τὰ γρέμπανα περπάτει,
«ντίν, ντίν, ντίν, ντίν» κουδούνιζε στὸ νεκρικὸ κρεβάτι.
Ἐτσι τὴν εἰδα, ἀγάπτη μου, τὴν εὔμορφη παιδοῦλα,
ὅποῦχε στὰ ἔανθά μαλλιά νιοθέριστη μερτοῦλα,
ὅποῦχε σὰν παρθενικὸ τριαντάφυλλο στὸ στόμα
κ' είχε τὰ μάτια γαλανὰ σὰν τούρανοῦ τὸ χρῶμα.

Τὰ δίλιγα αὐτὰ παρεθέσαμεν ὅχι διὰ νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὸ δύσκολον θέμα τῆς μελέτης τῶν διαφόρων Σολωμικῶν γραφῶν, θέμα καὶ τὴν ἀνακοίνωσιν ταύτην, ἀλλὰ διὰ νὰ ὑποστηθεῖσῶμεν τὴν γνώμην ὅτι τὰ ποιήματα αὐτὰ δὲν ἔδωσε πρὸς δημοσίευσιν ὁ ἴδιος ὁ Σολωμός, διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δὲν θὰ παρουσιάζοντο τόσον μεγάλαι διαφοραὶ κειμένων, ἀλλὰ τὰ συνέλεξαν οἱ ἀκδόται των εἴτε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λαοῦ εἴτε ἀπὸ χειρόγραφα ἀτινα πολυάριθμα ἔκυκλοφόρουν κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην.

Ἡδη προτοῦ περατώσωμεν τὴν ἀνακοίνωσιν ταύτην ἔχομεν νὰ προβάλωμεν μίαν ἀκόμη ἀπορίαν, ἡ ὅποια μᾶς ἐγεννήθη ἀπὸ τὴν μελέτην τοῦ τόμου τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν τοῦ Τομμαζέο. Μέσα εἰς τὰς σελίδας αὐτοῦ ὑπάρχουν πλεῖστα δίστιχα ἀναμφιβόλως Ζακυνθίας προελεύσεως. Εἰς ἑβδομήκοντα μάλιστα ἐξ αὐτῶν ὁ ἴδιος ὁ Τομμαζέο σημειώνει τὴν τοιαύτην προέλευσίν των. Υπάρχουν ὅμως ἔδω καὶ ἐκεῖ διάφορα μονόστιχα, εἰς τὰ ὅποια ὁ ἀναγνώστης νομίζει ὅτι εὑρίσκεται πρὸ στίχων Σολωμικῶν. Νὰ ἦναι τάχα ὑποβολὴ ἡ πραγματικότης; Προτιμῶ ἀντὶ ἀπαντήσεως εἰς τὸ δύσκολον ἐρώτημα νὰ παραθέσω μερικοὺς ἀπὸ τοὺς στίχους αὐτούς:

Τὰ μάτια λένε τῆς καρδιᾶς : καρδιὰ γιατὶ ἔχεις θλῖψι ;

‘Ο σύρανδς κ’ ἡ ἐρημιὰ λυποῦνται τὰ κακά μου.

Ποιὰ μαύρη πέτρα τοῦ γιαλοῦ εἶναι δίχως χορτάρι ;

Πράσινη πέτρα τοῦ γιαλοῦ, δακτυλιδιοῦ πετράδι.

Γαλάζια πέτρα τοῦ γιαλοῦ, μαλαματένια βοῦλα.

Μαῦρα μαλλιὰ καὶ ξέπλεγα, τοὴ πλάτες σου ριμένα.

Τί μάγευμα ! Τί θάλασσα τὴν ἔφεραν κοντά μου !

‘Η θάλασσα ἀνταρεύεται, μαλώνει μὲ τὸ βράχο.

Μές τὴν καρδιὰ μ’ ἐλάβωσε, ὅθεν κι’ ἀν εἰχε φλέβα.

Εἶναι νερὸ τρεχούμενο ποὺ πάει καὶ δὲν γυρίζει.

‘Ασε τὸ μῦλο κι’ ἀς βογγᾶ καὶ τὸ νερὸ κι’ ἀς τρέγη.

Γιατί τὸ στόμα δὲ μιλεῖ, τὸ χέρι δὲν ἀπλώνει.

Γιὰ πές μου, ἀγαπημένη μου, μὴ μ’ ἔχεις στὴν καρδιά σου ;

Σ’ ἐσὲ τὸν πόθο μου ἔρριξα, ἀγγελικὸ κορμάκι.

Ποτέ σου, κακοθάνατη, δὲ μοῆπες μιὰν ἀλήθεια.

Τί μὲ τηρᾶς καὶ κρύβεσαι σὰν τὴν ὄχηλα στὸ βάτο ;

Τὰ μάτια σου ἔχουν ἔρωτες καὶ τὰ μαλλιά σου μάγια.

Χωρὶς νὰ θέλω νὰ ἐπηρεάσω κανένα, ἐν τούτοις τολμῶ νὰ ὀμολογήσω ὅτι, ὅταν διὰ πρώτην φορὰν ἐδιάβασα τὰ μονόστιχα αὐτά, ἀθελα ὁ νοῦς μου ἐπῆγε εἰς τὰ μαργαριτάρια ἔκεινα ποὺ μᾶς ἀφῆκε εἰς ἀποσπάσματα ὁ Σολωμός. Καὶ τὴν γνώμην μου αὐτὴν συνεμερίσθησαν ἐκλεκτοὶ λόγιοι καὶ ποιηταὶ εἰς τοὺς ὄποιος ἔξωμολογήθην τὴν σκέψιν μου αὐτήν. Ὁπάρχουν μάλιστα μερικὰ ἔξ αὐτῶν ὀμοιάζοντα καταπληκτικῶς πρὸς ἀντίστοιχα Σολωμικά, ὅπως, ἐπὶ παραδείγματι, ὁ στίχος.

ποιά μαύρη πέτρα τοῦ γιαλοῦ εἶναι δίχως χορτάρι ;

ὁ ὄποιος ἔχει μεγάλην ὀμοιότητα μὲ τὸν γνωστὸν Σολωμικὸν στίχον :

ἡ μαύρη πέτρα ὁλόχρυση καὶ τὸ ξερὸ χορτάρι.

‘Ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὄμως δύνανται, νομίζω, νὰ ὑποστηριχθοῦν καὶ αἱ δύο ἀντίθετοι ἀπόψεις : δηλαδὴ ὅτι τὰ ἀνωτέρω μονόστιχα εἶναι Σολωμικὰ ἢ ὅτι ἀπεναντίκεις εἶναι δημοτικά, δημιουργήματα τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὰ ὄποια ἔνεπνεύσθη ὁ Σολωμός. Διότι

εῖναι γνωστὴ ἡ λατρεία τοῦ ἐθνικοῦ ποιητοῦ πρὸς τὸ δημοτικὸ τραγοῦδι, τὸ ὅποῖον συνέλεγεν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λαοῦ, ἀντέγραφε καὶ ἐμελέτα, ἐπηρεαζόμενος ἀπὸ αὐτὸ εἰς τὴν ποιητικὴν του δημιουργίαν. Δὲν εἶναι ὅμως ἀβάσιμον νὰ ὑποστηριχθῇ ἐπίσης ὅτι ἡ Σολωμικὴ ποίησις, τούλαχιστον ἡ τῆς πρώτης περιόδου (τῆς Ζακυνθίας) εἶναι ἡ ἐκδήλωσις τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ, ἡ ἔκφρασις μιᾶς λαϊκῆς ἰδέας, δουλευμένης ἀπὸ τὸ ἀριστοτεχνικὸν χέρι ἐνὸς μεγάλου ποιητοῦ. Κατὰ συνέπειαν ὁ κριτικὸς ὁ ὅποῖος θὰ κληθῇ νὰ γνωματεύσῃ περὶ τῆς Σολωμικῆς πατρότητος ἢ μὴ στίχων τινῶν θὰ εὑρεθῇ πρὸ σοβαροτάτου διλήμματος, μὴ δυνάμενος νὰ διακρίνῃ καὶ ξεχωρίσῃ εὔχερῶς καὶ εὔκρινῶς τί ἀνήκει εἰς τὸν λόγιον τεχνίτην καὶ τί εἰς τὸν ἐμπνευσμένον λαόν. "Ετσι ἐγεννήθη καὶ τὸ Ὄμηρικὸν ζήτημα. Καὶ ἀκριβῶς ἐκεῖ ὅπου συγχέονται τὰ ὄρια ὥστε νὰ καθίσταται δύσκολος, ἀν μὴ ἀδύνατος, ἡ διάκρισις των, ἐκεῖ εὑρίσκεται ἡ πραγματικὴ ἐμπνευσις, ἡ ἀληθινὴ ποιητικὴ πνοή, στοιχεῖα τὰ ὅποια οὐδέποτε ἔλειψαν ἀπὸ Σολωμικὴν παραγωγῆν.
