

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 7<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 1984

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ

## Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΥΠΑΝΗ

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ μετάφραση λογοτεχνικῶν ἔργων εἶναι ἀπὸ τὰ δυσκολότερα πράγματα, γιατὶ οἱ λέξεις, δηλαδὴ ἡ πρώτη ψήλη ποὺ μεταχειρίζεται ὁ συγγραφέας καὶ ὁ μεταφραστής, ἔχουν πολύπλευρο καὶ πρωτεϊκὸ χαρακτήρα.

Ἐτσι οἱ λέξεις, γιὰ νὰ περιοριστοῦμε σήμερα μόνο σ' αὐτές – ἃς μὴν ἐπεκταθοῦμε σὲ προτάσεις καὶ περιόδους – δὲν ἔχουν μόνο ἕνα νοηματικὸ περιεχόμενο, δὲν σημαίνουν μόνο κάτι ποὺ εἶναι καταληπτὸ μὲ περίπου τὸν ἴδιο τρόπο ἀπὸ ἕνα λαὸ ποὺ τὶς μεταχειρίζεται σὲ μιὰ ὀρισμένη ἱστορικὴ τὸν περίοδο, ἀλλὰ κάθε λέξη ἔχει καὶ ἕνα καθαρὰ συναισθηματικὸ περιεχόμενο, ἀσχέτω τὸ πόδι τὸ συναίσθημα ποὺ συνοδεύει τὸ νόημά της, τὴν ἐννοιά της.

Τὸ ἄσχετο τοῦτο συναισθηματικὸ περιεχόμενο ἔξαρταται ἀπὸ πολλὰ καὶ λεπτότατα στοιχεῖα: Ἐποδι τὸν ἥχο καὶ τὸ ρυθμὸ τῆς λέξεως (ἄλλο συναισθημα προκαλοῦν οἱ λέξεις ποὺ ἔχουν πολλὰ σκληρὰ συριστικά, σὴς, καὶ ἄλλο ἐκεῖνες ὅπου κυριαρχοῦν τὰ μαλακὰ καὶ ρευστὰ λ καὶ ρ – τὰ ύγρα· ἄλλο συναισθημα προκαλοῦν οἱ λέξεις ποὺ εἶναι μονοσύλλαβες – οἱ Ἡγγλοι τὶς ἀποκαλοῦν «ριπὲς πολυβόλου» – καὶ ἄλλο οἱ ρευστὲς πολυσύλλαβες, καὶ ἀπὸ αὐτὲς πάλι ἄλλο οἱ τονιζόμενες στὴ λήγουσα, ἄλλο οἱ τονιζόμενες στὴν παραλήγουσα καὶ ἄλλο οἱ τονιζόμενες στὴν προπαραλήγουσα). Τὸ συναισθηματικὸ περιεχόμενο τῶν λέξεων ἔξαρταται ἐπίσης ἀπὸ τὴ θέση ποὺ ἔχει μιὰ λέξη μέσα στὴ γλώσσα ἐνὸς

λαοῦ, ποὺ δὲν εἶναι πάντα ἡ ἵδια ἀπὸ γλώσσα σὲ γλώσσα. "Αν δηλαδὴ ἀνήκει στὸ ἐπίσημο, τὸ καθημερινό, τὸ χυδαῖο ἡ τὸ ἐπιστημονικὸ λεξιλόγιο τῆς (θυμηθεῖτε π.χ. τὶ τελείως διαφορετικὸ συναισθηματικὸ χρῶμα ἔχουν οἱ αἰσχρὲς λέξεις καὶ οἱ ἰατρικοὶ ὄροι γὰ τὰ ἵδια πράγματα). Πρέπει ἀκόμη νὰ προσθέσω ὅτι τὸ συναισθηματικὸ χρῶμα μᾶς λέξεως ἐπηρέαζεται καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες λέξεις ποὺ βρίσκονται δίπλα τῆς σὲ μὰ φράσῃ, ἀκριβῶς ὥπως τὸ ἵδιο χρῶμα στὴ ζωγραφικὴ ἀλλάζει τελείως τόνο ἀναλόγως τῶν χρωμάτων ποὺ θὰ βάλεις δίπλα του· καὶ βέβαια ἡ θέση μᾶς λέξεως μέσα στὴ φράσῃ προσδιορίζει καὶ αὐτὴ τὴν ἔνταση τοῦ συναισθηματικοῦ τῆς χρώματος. Δίπλα σ' αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ λέξεις κουρασμένες ἀπὸ τὴν λογοτεχνικὴ χρήση αἰώνων ποὺ ἔχουν χάσει τὴ φρεσκάδα τους σὲ μὰ γλώσσα, ἀλλὰ ὅχι σὲ ἄλλη.

"Ἐν ὅψει καὶ τῶν λίγων αὐτῶν παρατηρήσεων μποροῦμε νὰ δοῦμε ὅτι ἡ ἀπόλυτα ἀκριβῆς ἀπόδοση λογοτεχνικῶν κειμένων ἀπὸ γλώσσα σὲ γλώσσα εἶναι πράγμα ἀκατόρθωτο. Καὶ ἔχει δικαιότατα λεχθεῖ ἀπὸ τὴν *Edith Hamilton* ὅτι μεγάλα νοήματα μποροῦν νὰ μεταφερθοῦν ἀπὸ γλώσσα σὲ γλώσσα, ἀλλὰ τὸ ὑφος, τὸ στύλ, ἀνήκει μόνο στὴ μητρικὴ γλώσσα τοῦ συγγραφέα.

"Ἀπὸ τὰ λογοτεχνικὰ εἴδη δύο εἶναι ποὺ βαρύτατα πάσχουν ὅταν μεταφράζονται, ἡ ποίηση καὶ ἡ ρητορικὴ γιατὶ καὶ στὰ δύο αὐτὰ ἐξ ἵσου σημαντικὸ εἶναι τὸ «τί λέγεται» μὲ τὸ «πῶς λέγεται», ἡ μορφὴ δηλαδὴ εἶναι μέρος τοῦ περιεχομένου, μὲ τρόπο ποὺ δὲν εἶναι π.χ. στὰ φιλοσοφικὰ δοκίμια ἡ στὴν ἴστοριογραφία, ἐκτὸς βέβαια ἂν ἔχομε ἔνα φιλόσοφο ἢ ἴστορικὸ μεγάλο καλλιτέχνη τοῦ λόγου, ὥπως ἦταν ὁ *Πλάτων* ἢ ὁ *Macaulay*.

"Αὐτὸ δὲν σημαίνει πῶς δὲν πρέπει νὰ μεταφράζομε τοὺς ἀρχαίους ποιητὲς καὶ τοὺς ἀρχαίους ρήτορες. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχομε συνειδητοποιήσει τὸ τί θυσιάζομε, καὶ νὰ ἀποφεύγομε ὅσο εἶναι δυνατὸν νὰ εἰσάγομε στοιχεῖα ἀπὸ νεότερες λογοτεχνικὲς παραδόσεις ποὺ εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὸν ἀρχαῖο κόσμο. Εἰδικότερα γιὰ τὴν ποίηση ἡ ἔμμετρη μετάφραση εἶναι παραπλανητική, γιατὶ τὰ νεότερα μέτρα καὶ οἱ νεότεροι ρυθμοὶ ἔχουν ἀλλότριο ἥθος ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα καὶ περιορίζουν τὴν ἐλεύθερη καὶ ἀνετη ἀπόδοση τῶν νοημάτων.

"Καὶ ἔνα ἀκόμη στοιχεῖο θέλω νὰ τονίσω, ὅτι ὁ *Sir Richard Livingstone* εἶχε ἀπόλυτο δίκαιο, ὅταν ἔγραφε ὅτι κάθε γενεὰ πρέπει νὰ προβαίνει στὶς δικές της μεταφράσεις τῶν ἀρχαίων κειμένων, γιατὶ ὅσο σπουδαία καὶ ἀν εἶναι μὰ μετάφραση, μετὰ εἴκοσι πέντε χρόνια ἔχει ξεπεραστεῖ (*It becomes dated*), γίνεται χρονολογημένη, χάνει τὴν ἐπικαιρότητά της. Αὐτὸ φάνηκε ἀμέσως μὲ τὴ νέα Ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς *'Οδυσσείας* ἀπὸ τὸν *Rieu* ποὺ ἔγινε σὲ συγχρονισμένο πεζὸ λόγο καὶ ποὺ ἤρθε νὰ ἀντικαταστήσει τὴν κλασσικὴ *Βικτωριανὴ* μετάφραση τῶν *Butcher and Lang*, ποὺ

πούλησε σὲ ἔνα χρόνο μέσα περισσότερα ἀπὸ 1.000.000 ἀντίτυπα.

Καὶ τώρα, μετὰ τὰ λίγα αὐτὰ εἰσαγωγικά, ἔρχομαι στὴν ἔμμετρη μετάφραση τῆς Ὁδυσσείας τοῦ Ζήσιμου Σιδέρη ποὺ διδάσκεται ὑποχρεωτικῶς σὲ ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα, σὲ ὅλα τὰ Ἑλληνόποντα τῆς πρώτης Γυμνασίου, καὶ διὰ τῆς ὁποίας γίνεται σήμερα ἡ πρώτη ἐπαφὴ τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸ μεγαλύτερο ἑθνικὸ ποιητή τους, τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας ἀπὸ τὸν ἔβδομο αἰώνα π.Χ. ὡς τὴν τελευταία ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση, ποὺ κατάργησε τὸ Ὁμηρικὸ κείμενο ἀπὸ τὰ γυμνάσια.

Ἡ μετάφραση αὐτὴ τῆς Ὁδυσσείας εἶναι ἡ πιὸ ἄμουση καὶ ἡ πιὸ γεμάτη λάθη μετάφραση ἀρχαίου κειμένου ποὺ ἔχω ἀντικρύσει. Ἀν ἔνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους σκοποὺς τῆς παιδείας εἶναι νὰ ἀναπτύξει τὰ αἰσθητικὰ κριτήρια τοῦ παιδιοῦ, νὰ ἐκλεπτύνει τὸ γοῦστο, ἡ μετάφραση αὐτὴ νομίζετε ὅτι ἔχει εἰσαχθεῖ στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ ἐκχυδαῖσει καὶ νὰ ἀπαμβλύνει κάθε καλαισθησία τῶν παιδιῶν.

Θὰ σᾶς δώσω μερικὰ μόνο ἀπὸ τὰ πάμπολλα παραδείγματα ποὺ δικαιώνουν τὰ λεγόμενά μου:

Ο Ὁδυσσεύς, ὁ κεντρικὸς ἥρωας τοῦ ἔπους, δὲν λέγεται οὕτε Ὁδυσσεύς, οὕτε Ὁδυσσέας, ἀλλὰ Δυσσέας, ὁ Θιακὸς Δυσσέας, καὶ ἡ Ἰθάκη εἶναι βέβαια πάντα τὸ Θιάκι, ὁ Ἀπόλλων εἶναι ὁ Ἀπόλλος τοῦ Ἀπόλλον, ὁ Ἀντίνοος, Ἀντίνος τοῦ Ἀντίνου, ὁ Ἀλκίνοος, Ἀλκίνος τοῦ Ἀλκίνου, ὁ Ἀγαμέμνων γίνεται Ἀγαμέμνος, ὁ Ἰασίων, Γιασίονας καὶ οὕτω καθ' ἔχῆς, καὶ θεοὶ καὶ ἄρχοντες προσφωνοῦνται ὅπως θὰ προσεφωνεῖτο ὑποθέτω ὁ Ἀλὴ Πασάς, Ἀφέντη Ποσειδῶ, Ἀφέντη Ἀλκίνο.

Τὰ σταθερὰ Ὁμηρικὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα – τὸ ἔπος ὡς γνωστὸν μὲ τὴ λεγόμενη ἐπικὴ οἰκονομία ἀποδίδει ἔνα πάντα σταθερὸ κοσμητικὸ ἐπίθετο σὲ θεούς, πρόσωπα καὶ πράγματα – μεταφράζει, ὁ Σιδέρης μὲ διαφόρους τρόπους, γιὰ νὰ ἐμπλουτίζει φυσικὰ τὸ «φτωχὸ» Ὁμηρικὸ λεξιλόγιο! Ἔτσι τὸ γ λα ν κ ὁ πις Ἀ θ ἡ ν η ἀποδίδεται μὲ τὸ κουκονβαγιομάτα Παλλάδα, κουκονβαγιόθωρη Παλλάδα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ λιοπερέχυτη, λιόθωρη καὶ φωτοστάλαχτη Παλλάδα. Γιὰ τοὺς ε ἵ λι π ο δ ας ἔ λι κ ας β ο ûς ἔχομε τὰ κουτελάτα βόϊδια, τὰ τραχηλάτα βόϊδια, τὰ στρεφτόποδα δαμάλια – ἔκεινα δηλαδὴ ποὺ ἔχουν ἔξαρθρώσει τὰ πόδια τους – ὁ ε ὑ ρ ὑ ω π α Ζ ε ὑ ς γίνεται βροντολάλος Δίας, βροντορίχτης καὶ ψηλοβρόντης Δίας, αἱ ἔ ύ σε λ μ ο ι ν ἦ ες γίνονται ἀνάφρυδα καράβια καὶ ἀψηλοκέφαλα καράβια (αὐτὲς εἶναι αἱ ἀ μ φι ἐ λι σ σ αι ν ἦ ες), καὶ πάμπολλα ἄλλα μὲ τὰ ὁποῖα δὲν θέλω νὰ σᾶς κουράσω. Πρέπει δημος νὰ προσθέσω ἔστω καὶ μερικὲς μόνο σταθερές ἀλλὰ ἀπίθανες μεταφράσεις Ὁμηρικῶν κοσμητικῶν ἐπιθέτων καὶ λέξεων. Ο ἄ γ ρ α ν λ ος β ο ûς γίνεται λαγκαδοκοίμητο βόδι, αἱ ἀ γ ρ ὄ ν ο μ ο ι ν ύ μ φ αι λαγκαδοθρεμμένες ξωθιές, οἱ κάρη κο μώ ο ν τ ες ἔ ταῖροι μακρομάλληδες συν-

τρόφοι, ὁ κανανοχαῖτης Ποσειδῶν μαυρομάλλης Σείστης, ὁ ἵππωτα  
Νέστωρας, ἡ ἥκομος Καλυψώ (σὰν νὰ ἤταν ζακέτα), οἱ ωκύμοροι θνητοὶ  
γίνονται γρηγοροπέθαντοι, ὁ ἄργαλέος πόλεμος γίνεται λυσσάρα μάχη, ἡ  
αἰγὶς τῆς Ἀθηνᾶς ἀντροφάγα ἀσπίδα, ὁ δούρειος ἵππος – καὶ ἐδῶ φθά-  
νομε βέβαια εἰς τὸ ἀπόγειον τοῦ θαυμαστοῦ – ξυλένια ἀλογοκρύφτρα, ἡ στοὰ τὰ  
πρωτοπόρτια καὶ ὁ βούκόλος βοϊδοφυλάχτης, γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰν ἐλάχιστη  
ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν ἀφάνταστη σωρεία παρομοίων τερατουργημάτων. Καὶ προχωρεῖ ὁ  
Ζήσιμος Σιδέρης καὶ πλουτίζει τὸ λεξιλόγιο τῆς μεταφράσεώς του μὲ Τούρκικες  
λέξεις, ὁ δὲ τὰς τῆς Ἐλένης, ὁ δὲ τὰς τῆς Πηνελόπης, καὶ ρσὶ στοὺς θεούς,  
καὶ ρσὶ στὴν Κίρκη, μὲ λέξεις τελείως ἄγνωστες ὅπως τὸ τυπάρι (φ 178), τὸ ζνίχι  
(χ 16), σχηματισμὸς ρημάτων καὶ λέξεων ἀπίθανων καὶ τερατωδῶν, τὰ κράνα, ποὺ  
προϋποθέτει ὀνομαστικὴ τὸ κράνο ἢ τὸ ρῆμα χολιῶ, ποὺ μπορεῖ νὰ σημαίνει κον-  
τσαίνω ἢ θυμώνω. Τὰ παιδιὰ ζητοῦν μετάφραση τῆς μεταφράσεως γιὰ νὰ μποροῦν νὰ  
ἀντεπεξέλθουν στὶς ἐρωτήσεις τῶν δασκάλων τους. Ἰσως ἀπὸ τὰ ώραιότερα νὰ είναι  
ὅ τρόπος μὲ τὸν ὄποιο ὁ μεταφραστὴς ἀποδίδει τὸ οὕτις τοῦ Ὁδυσσέως στὸ  
γνωστὸ ἐπεισόδιο στὴ χώρα τῶν Κυκλώπων:

«Κανεὶς ἔγὼ ὀνομάζομαι, κι' ὅλοι Κανεὶς μὲ λένε.....

κι εγὼ στερνόνε τὸν Κανεὶς θὰ φάω ἀπ' τοὺς συντρόφους».

“Ωστε ἔχομε ὁ Κανεὶς τοῦ Κανεὶ.

‘Αλλὰ πέρα ἀπὸ ὅλα τὰ γλωσσικὰ τερατουργήματα καὶ τὰ μεταφραστικὰ σφάλ-  
ματα καὶ τὴν ἀπίθανη μονοτονία τοῦ δεκαπεντασύλλαβου τοῦ Σιδέρη – σὲ μακρὸ  
ποίημα μόνο ὁ Παλαμᾶς κατόρθωσε νὰ δώσει ζωὴ καὶ ποικιλία στὸ δεκαπεντασύλ-  
λαβο στὴ Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ – τὸ φοβερότερο είναι ἡ χυδαιότης ποὺ συνυφαίνεται  
μέσα στὸ κείμενο. Δυὸς παραδείγματα μόνο θὰ σᾶς δώσω γιὰ νὰ καταλάβετε τί ἐν-  
νοῦ: στὸ α 133 κ. ἔξ. ἔχομε:

«Κοντά της (δηλ. τῆς μεταμφιεσμένης σὲ Μέντη Ἀθηνᾶς) ἔβαλε  
σκαμνὶ (ὁ Τηλέμαχος) κι ὁ ἴδιος στολισμένο,  
ἀπ' τοὺς μνηστῆρες χωριστὰ νὰ μὴν πλαντάξει ὁ ξένος  
μὲ τὸν πολὺ τους θόρυβο καὶ τὸ φαῖ μπουχτίσει». – πλαντάξει καὶ μπουχτίσει...

Καὶ στὸ φ 85-87 λέγει ὁ Ἀντίνοος σὲ δύο ἀπὸ τοὺς μνηστῆρες ἐπὶ παρουσία τῆς  
Πηνελόπης:

«Χωριάτες, ποὺ ἀπ' τὴ μύτη σας δὲν πάει πιὸ πέρα ὁ νοῦς σας  
τὶς μύξες τί τραβᾶτε ἐδῶ, χαμένοι, καὶ τὰ σπλάχνα  
ταράζετε τῆς γνανικός, ποὺ μὲς στὰ στήθια ὁ πόνος  
κι ἀλλιῶς τὴ σφάζει, πόχασε τὸ λατρευτό της ταίρι;»

«Τις μύξες τί τραβᾶτε ἐδῶ», εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πολλές ἡθελημένες χυδαιότητες, (τὸ κάνομε λαϊκὸ) γιατὶ τὸ κείμενο ἔχει:

ἀ δειλώ, τί νν δάκρυ κατείβετον ἥδε γυναικὶ  
θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὁρίνετον; ἢ τε καὶ ἄλλως  
κεῖται ἐν ἄλγεσι θυμός, ἐπεὶ φίλον ὅλεσ' ἀκοίτην – τὸ λατρευτό τῆς ταίρι!!  
Ἄρκετὰ σᾶς ἀηδίασα καὶ δὲν θὰ προχωρήσω.

Κύριοι Συνάδελφοι, τὸ γιγαντιαῖο ποιητικὸ ἐπίτευγμα τῶν Ὀμηρικῶν ἐπῶν ἔξαρταται κατὰ μέγα μέρος ἀπὸ τὴν εὐγένεια καὶ τὴν μεγαλοπρέπεια ποὺ δίνει στὴν ἀφήγηση ὁ πλοῦτος, ἡ λαμπρότης καὶ ἡ ἐπισημότης τῆς ἐπικῆς γλώσσας. Ὅταν λοιπὸν τὴν καταστρέψουμε μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν καταρρακώνει ἡ μετάφραση Σιδέρη, δὲν προσφέρομε Ὀμηρο στὰ παιδιά. Πᾶς θὰ πλησιάσουν τὸν ἰδανικὸ ἐκεῖνο ἐπικὸ κόσμο μὲ τὰ ὑψηλὰ καὶ τραγικὰ ἡρωϊκά του ἰδανικὰ καὶ τὸ βάθος καὶ τὴν εὐγένεια τῶν συναισθημάτων του, ὅταν «τραβοῦν τὶς μύξες τους» οἱ ἡρωες καὶ βάζουν «τὰ παχουλά τους ποδαράκια κάτω ἀπὸ τὰ σκαμνιά», καὶ «ρουφᾶνε το κοκκινέλι», καὶ «μπουχτίζουνε τὸ φαγί»;

Ἡ μετάφραση αὐτὴ τοῦ Σιδέρη πρέπει τὸ γρηγορότερο νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Αὐτὸ εἶναι βέβαιο. Καὶ γεννᾶται ἀμέσως τὸ μεγάλο ἔρωτημα τί πρέπει νὰ μπεῖ στὴ θέση της: γιατὶ κατάλληλη μετάφραση στὰ νέα Ἑλληνικὰ δὲν ὑπάρχει. Καὶ ἡ μετάφραση τοῦ Πολυλᾶ καὶ ἡ μετάφραση τῶν Κακριδῆ-Καζαντζάκη δὲν εἶναι κατάλληλες γιὰ σχολικὴ χρήση.

Γι' αὐτὸ προτείνω, Κύριοι Συνάδελφοι, ἡ Ἀκαδημία νὰ προβεῖ στὴν προκήρυξη δύο μεγάλων βραβείων, ἔνα γιὰ τὴν καλύτερη ἀξιοπρεπὴ μετάφραση σὲ πεζὸ λόγο τῆς Ὁδυσσείας, καὶ ἔνα γιὰ μιὰ ἀνάλογη μετάφραση τῆς Ἰλιάδος. Τὸ προτείνω αὐτό, γιατὶ τὸ Κέντρον Ἐκδόσεως Ἔργων Ἑλλήνων Συγγραφέων ἔχει ἥδη δοκιμάσει χωρὶς ἐπιτυχία νὰ ἀναθέσει τὴ μετάφραση τῶν Ὀμηρικῶν ἐπῶν σὲ πρόσωπα «θέσει» κατάλληλα, ἀλλὰ ἀνταπόκριση δὲν βρῆκε. Κανεὶς φαίνεται δὲν τολμᾶ τὸ βαρὺ καὶ μέγα τοῦτο ἔργο. Ἰσως ἔνα μεγάλο βραβεῖο νὰ προσελκύσει τὴ συνεργασία λογοτεχνῶν καὶ φιλολόγων, οἱ ὅποιοι νὰ μᾶς δώσουν κάτι τὸ δεκτό, ποὺ νὰ μπορέσουν καὶ τὰ σχολεῖα νὰ μεταχειρισθοῦν καὶ ὁ κοινὸς μορφωμένος Ἑλληνας νὰ χαρεῖ.

Τὸ ζήτημα τῆς μεταφράσεως τῶν Ὀμηρικῶν ἐπῶν τὸ ἔφερα ἥδη εἰς τὴ Δευτέρα Τάξη, ἡ ὅποια μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἀπὸ τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς Μυλωνᾶ, Σακελλαρίου, Τσοπανάκη καὶ ἐμοῦ ἀπεφάσισε παμψηφεῖ:

α) "Οτι εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει μιὰ σοβαρὴ καὶ σωστὴ μετάφραση καὶ τῶν δύο Ὀμηρικῶν ἐπῶν σὲ ἀπλὸ νεοελληνικὸ πεζὸ λόγο, ἡ ὅποια νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν κοινὸ μορφωμένο Ἑλληνα.

β) "Οτι ἀρχικὰ ἡ Ἀκαδημία πρέπει νὰ προκηρύξει δύο γενναῖα βραβεῖα, ἔνα γιὰ

τὴ μετάφραση μιᾶς ραψωδίας μόνο ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα καὶ ἔνα γιὰ τὴ μετάφραση μιᾶς ραψωδίας μόνο ἀπὸ τὴν Ὀδύσσεια. Ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῆς τῆς «δειγματοληψίας» ἡ Ἀκαδημία ἔπειτα νὰ προβεῖ εἰς τὴν ἀνάθεσην τοῦ καθ’ ἐνὸς ἔπους στοὺς βραβευθέντες (γιατὶ καὶ ὅμας συνεργατῶν πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερη νὰ ὑποβάλει δείγματα).

γ) Ὄτι ἡ τελικὴ πληρωμὴ γιὰ τὸ ὄλο ἔργο πρέπει νὰ εἶναι μεγάλη, ἀντάξια τῆς σπουδαιότητάς του, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ χρησιμεύσει ὡς μέσο προσελκύσεως μεταφραστῶν.

δ) Τὰ χρηματικὰ ποσὰ διὰ τὰ βραβεῖα καὶ τὴν τελικὴν πληρωμὴ καθὼς καὶ τὴ διατύπωση τῶν προκηρύξεων νὰ τὰ ὄρισει ἡ Σύγκλητος.

Τὴν ἀπόφαση αὐτὴν τῆς Τάξεως, θὰ παρακαλοῦσα νὰ τὴν ἐγκρίνει ἡ Ὁλομέλεια, ὥστε νὰ μὴ χάσομε χρόνο, καὶ νὰ γίνουν οἱ σχετικὲς προκηρύξεις τὸ καλοκαίρι. Ἐδῶ πρέπει νὰ προσθέσω, ὅτι ὑπάρχει γιὰ τὴν Ἰλιάδα, ὅχι ὅμως καὶ γιὰ τὴν Ὀδύσσεια, στὴ σειρὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων τοῦ Ζαχαροπούλου ἡ μετάφραση τῆς Ὁλγας Κακριδῆ σὲ ἀπλὸ πεζὸ λόγο. Εἶναι βέβαια ἔργο πολλοῦ μόχθου καὶ εὐσυνειδησίας, ἀλλὰ εἶναι ἵσως πιὸ πολὺ γιὰ νὰ βοηθηθεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ καταλάβει τὸ ἀρχαῖο κείμενο, παρὰ γιὰ νὰ τὴ διαβάσει μόνη τῆς καὶ νὰ τὴ χαρεῖ σὰν νεοελληνικὸ ἀνάγνωσμα. Τὸ ὄφος εἶναι ἀνέτοιμος, ὅπως θὰ ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι, ξαπλωτό, φυσικὸ πράγμα γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς μεταφράσεις. Τὰ ἐπίθετα π.χ. εἶναι σχεδὸν ὅλα ἀναλελυμένα σὲ μακριὲς φράσεις. Ἔτσι ὁ ἐκηβόλος Απόλλων είναι «ὁ Ἀπόλλωνας ποὺ ἀπὸ μακριὰ χτυπάντας πετυχαίνει», ὁ ἀμφηρεφῆς φαρέτης «ὁ Ἀπόλλωνας ποὺ ἀπὸ μακριὰ χτυπάντας πετυχαίνει», ὁ πόκος ἀρσενικός «ὁ Ἀπόλλωνας ποὺ ἀπὸ μακριὰ χτυπάντας πετυχαίνει», ὁ πόκος τοῦ Λητώ, «ἡ Λητώ μὲ τὰ ὅμορφα μαλλιά» κλπ., ὅλα σωστά, ἀλλὰ μακρόσυρτα καὶ πολλὲς φορὲς βαρετά. Καὶ αὐτὸ δὲν ἴσχύει φυσικὰ μόνο γιὰ τὰ ἐπίθετα. Πάρτε μιὰ φράση ἀπὸ τὴν προσευχὴν τοῦ Χρύση στὸν Ἀπόλλωνα «εἴ ποτέ τοι χαρίεντας ἐπὶ νηὸν ἔρεψα», μεταφράζεται «ἄν καμμιὰ φορὰ ἔβαλα σκεπὴ σὲ ναὸ ποὺ σοῦ δίνε χαρά». Τὴ μετάφραση τῆς Ὁλγας Κακριδῆ τὴν τιμοῦμε γιὰ τὴν εὐσυνειδησία της, ἀλλὰ πρέπει ἀνεῖναι δυνατὸν νὰ προχωρήσουμε πιὸ πέρα, καὶ νὰ ἔχομε κάτι καινούργιο γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐπόμενης εἰκοσαετίας. Γι’ αὐτὸ πρέπει καὶ γιὰ τὴν Ἰλιάδα, ὅπως καὶ γιὰ τὴν Ὀδύσσεια, νὰ προκηρύξει βραβεῖο ἡ Ἀκαδημία. Ἰσως ὑπάρξει ἀνταπόκριση.

Ἡ μετάφραση τοῦ Ζήσιμου Σιδέρη ἦρθε, κύριοι, στὰ χέρια μου μόνο τελευταίως καὶ τυχαίως, ὅταν ὁ ἐγγονός μου, μαθητὴς τῆς πρώτης Γυμνασίου, μοῦ τὴν ἔφερε γιὰ νὰ τοῦ ἐξηγήσω λέξεις, τὴ σημασία τῶν ὅποιων δὲν καταλάβαινε. Ἔφριξα ὅταν τὴν εἶδα, καὶ διαμαρτυρήθηκα διὰ τοῦ τύπου, χωρὶς κανένα ὡς τώρα ἀποτέλεσμα, καὶ ἀπόρησα ὅταν ἄκουσα ὅτι γιὰ χρόνια διδάσκεται στὰ σχολεῖα. Ἀπορεῖ κανεὶς ὅτι ἀπὸ τόσους χιλιάδες δασκάλους ποὺ τὴ δίδαξαν κανεὶς δὲν διαμαρτυρήθηκε – κανεὶς τουλάχιστον δὲν διαμαρτυρήθηκε δημοσίᾳ.

Καὶ αὐτὸ μὲ φέρνει στὸ τελευταῖο ἀλλὰ ἵσως καὶ τὸ σπουδαιότερο σημεῖο τῆς σημερινῆς μον ἀνακοινώσεως. Ἡ Ἀκαδημία, ἡ ὁποία ἔχει ἀπὸ τὸν Ὁργανισμό τῆς τὸ δικαίωμα «οἰκοθεν» νὰ βραβεύει τὰ καλὰ βιβλία, ἵσως πρέπει καὶ «οἰκοθεν» νὰ καταδικάζει τὰ κακὰ σχολικὰ βιβλία, ἐπαναλαμβάνω σχολικὰ βιβλία  
οὐχὶ τὰ τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου, ὅπου σὲ μιὰν ἐλεύθερη χώρα κάθε ἔνας μπορεῖ νὰ δημοσιεύει καὶ νὰ μεταφράζει, ὥπως θέλει. Ἐχει ὅμως ὑποχρέωση ἡ Ἀκαδημία νὰ λαμβάνει θέση σὲ ἔνα τόσο σπουδαῖο ζήτημα ὥπας ὁρισμένα σχολικὰ βιβλία. Ἐὰν θὰ εἰσακούσθε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἡ ὥχι, εἶναι ἄλλῃ ὑπόθεση καὶ ἡ εὐθύνη ἄλλων. Δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸν ἀπαθῆς νὰ παρακολουθεῖ τὸ σφαγιασμὸ τοῦ Ὁμήρου χωρὶς νὰ διαμαρτυρηθῇ. Μετὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τὸ Ὁμηρικὸ κείμενο εἶναι τὸ Ἱερότερο κείμενο ποὺ ἔχει γραφεῖ στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα. Ἰσως θὰ ἔπρεπε νὰ προχωρήσει ἡ Ἀκαδημία καὶ στὴν κρίση καὶ ἄλλων βασικῶν σχολικῶν βιβλίων.

**Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος:**

Οφείλομε χάριτες στὸν ἐγγονὸ τοῦ κ. Γενικοῦ Γραμματέως ποὺ τοῦ ἔδωσε ἀφορμὴ νὰ ἐγκύψῃ στὴ μετάφραση τῆς Ὁδύσσειας ποὺ διαβάζουν οἱ μαθητὲς τῆς πρώτης γυμνασίου καὶ νὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὴν ἀκαναλληλότητά της.

Ἡ καταδίκη ἀντῆς τῆς μετάφρασῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πρότασή του γιὰ τὴν ἐκπόνηση ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας μιᾶς ἄλλης μὲ βρίσκει ἀπολύτως σύμφωνο. Πρέπει νὰ τὴν ἀποφασίσωμε στὴν σημερινὴ ἴδιαίτερη συνεδρίασή μας.

Ἄλλὰ στὴν ἀρχὴ ὁ κ. Τρυπάνης ἀναφέρθηκε σὲ μερικὰ γενικώτερα θέματα ποὺ συχνὰ ἀγνοοοῦνται.

Ο λόγος, ἡ γλῶσσα καὶ ἡ κάθε λέξη τῆς ἔχει, κατὰ τὴν γνώμη μον, τρεῖς ὄψεις. Ἐκφράζουν νοήματα, ἐκδηλώνουν συναισθήματα καὶ ἔχουν μιὰ δική τους αἰσθητικὴ ἀξία. Ἡ γλῶσσα πρέπει νὰ ἔχῃ λογικότητα, ψυχικότητα καὶ αἰσθητικότητα. *Car le mot, sachez-le, est un être vivant* ἔλεγε ὁ Victor Hugo. Οἱ λέξεις ζοῦν καὶ ἀξίζουν νὰ ζοῦν ὅταν ἔχουν αὐτὲς τὶς τρεῖς ἴδιότητες.

Ἴδιότητες ποὺ δὲν τὶς ἔχουν μόνο οἱ λέξεις, ἀλλὰ καὶ οἱ συνδέσεις των, ἡ τάξη τῶν λέξεων. Ἰδίως στὸν ποιητικὸ καὶ τὸ ρητορικὸ λόγο. Ὁ ρητορικὸς λόγος εἶναι κάτι ἐνδιάμεσο μεταξὺ ἔρρυθμου καὶ ἀπλοῦ συνειρμικοῦ λόγου.

Ὅταν τώρα μεταφράζομε ἔνα κείμενο ἀπὸ μιὰ γλῶσσα σὲ μιὰ ἄλλη εἶναι κατ' ἀρχὴν ἀδύνατο νὰ μετακομίσωμε τὸν πνευματικὸ πλοῦτο ποὺ περικλείει τὸ πρωτότυπο στὴ μετάφραση.

Καὶ ὅταν ἡ μετάφραση ἔχει ὀλες τὶς ἀρετὲς ἐνὸς ἄρτιου λόγου, ἐνὸς λογοτεχνικοῦ κειμένου δὲν εἶναι ἀπλῶς μετάφραση, εἶναι ἀναδημονικόν τοῦ λόγου. Εἶναι ἔνα νέο

διαφορετικὸ λογοτεχνικὸ ἐπίτευγμα. Οἱ ἔξαιρέσεις εἰναι σπάνιες. Ἀναφέρω τὴν μετάφραση τοῦ Shakespeare ἀπὸ τὸν Schlegel καὶ τοῦ Beauhleaire ἀπὸ τὸν Stefan George ποὺ κάνοντας δικό τους ἔργο τὸ ἔφεραν ώς ἔγγιστα στὸ πρωτότυπο. Συνήθως μεταξὺ λογοτεχνικοῦ κειμένου καὶ μετάφρασης ὑπάρχει ἀπόσταση.

Ομῆρο μετέφρασαν στὴ νέα γλῶσσα μας ὁ Πολυλᾶς, ὁ Ἐφταλιώτης, οἱ Καζαντζάκης-Κακριδῆς. Ὑποκλίνομαι μπρὸς σὲ αὐτὰ τὰ ἔργα. Ἄλλὰ δὲν λησμονῶ ὅτι σὲ ὅλα αὐτὰ ἀνάμεσα στὸ πρωτότυπο καὶ στὴν μετάφραση παρεμβάλλεται ἡ πνευματική, ἡ ποιητικὴ προσωπικότητα τῶν μεταφραστῶν. Καὶ αὐτὸς μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ πρωτότυπο γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἔνα νέο λογοτέχνημα.

Γιὰ τὰ σχολεῖα, καὶ γιὰ τὸν κοινὸ ἀναγνώστη προτιμῶ τὶς μεταφράσεις τῶν ποιητικῶν ἔργων σὲ πεζὸ λόγο, ποὺ χωρὶς μεσολάβηση ἐμπνευσμένων μεταφραστῶν μᾶς βάζονται σὲ ἀμεσώτερη ἐπαφὴ μὲ τὸ πρωτότυπο. Θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω ὅτι θὰ ἥθελα γιὰ τοὺς ὠριμώτερους ἀναγνῶστες νὰ δημοσιεύονταν πλάι καὶ τὸ πρωτότυπο, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὅταν τοὺς ἀρέσει κάτι ἴδιαίτερα, θὰ ρίξουν μιὰ ματιὰ καὶ στὸ πρωτότυπο καὶ θὰ διαισθανθοῦν τὴν γοητεία τοῦ πρωτότυπου.

Αὐτὰ ποὺ λέγω ἐδῶ γιὰ τὴν μετάφραση τοῦ ποιητικοῦ κειμένου *mutatis mutandis* καὶ γιὰ τὸν ρητορικὸ καὶ τὸν ἀπλὸ πεζὸ λόγο.

Γι' αὐτὸς ὑποστηρίζω τὴν πρόταση τοῦ κ. Τρυπάνη, ποὺ μᾶς ὀδηγεῖ στὰ ἵχνη τῶν ἐκδόσεων τοῦ Budé καὶ τοῦ Loeb.

Ἄλλὰ θέλω νὰ κάνω καὶ τὶς ἔξῆς εἰδικώτερες παρατηρήσεις:

α) Ἡ μετάφραση ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα στὰ νέα ἐλληνικὰ εἰναι ἔργο εὐχερέστερο ἀπὸ τὴν μετάφραση ἀλλογλώσσων κειμένων. Καὶ ὅταν οἱ μεταφράσεις γίνονται μεταξὺ γλωσσῶν ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἱδια πολιτιστικὴ σφαῖρα, οἱ δυσκολίες ὑπερνικῶνται. Ὅταν ὅμως θέλομε νὰ μεταφράσωμε π.χ. κινεζικὴ ποίηση ἡ φιλοσοφία, σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἡ ἀπόσταση μεταξὺ πρωτοτύπου καὶ μετάφρασης σὲ μιὰ εὐρωπαϊκὴ γλῶσσα εἰναι πάρα πολὺ μεγάλη. Διάβασα τὸν Lao-Tse καὶ κινεζικὴ ποίηση σὲ τρεῖς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. Ἔνόμιζα ὅτι εἰναι διαφορετικὰ κείμενα. Δὲν διαθέτομε οὕτε καν τὶς λογικὲς μορφὲς οὔτε τὶς συναισθηματικὲς χορδὲς γιὰ νὰ ἐκφράσωμε τὸ πρωτότυπο. Απλῶς διαισθανόμαστε τὸ πρωτότυπο.

β) Τὸ πρόβλημα τῆς μονολεκτικῆς μετάφρασης τῶν ὁμηρικῶν ἐπιθέτων ὀδηγεῖ στὰ τερατώδη σύνθετα ἐπίθετα ποὺ ἀκούσατε. Ἡ Κυρία I. Κακριδῆ ἀπέφυγε αὐτὸς τὸ κακὸ ἀναλύοντας τὰ ἐπίθετα. Καὶ ἔτσι ἔκανε τὴν καλλίτερη μετάφραση σὲ πεζὸ ποὺ ἔχομε. Ἄλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἀνάλυση δὲν πρέπει νὰ εἰναι ὁ κανών. Ἰσως ἡ ὄρθοτερη ἀποψη εἰναι αὐτὴ ποὺ μοῦ ὑποδεικνύει τώρα ὁ κ. Κανελλόπουλος: νὰ κρατήσωμε ἀναλλοίωτο τὸ ἀρχαῖο ἐπίθετο, σπῶς πρέπει νὰ κρατᾶμε ἀναλλοίωτα τὰ ἀρχαῖα ὄντα. Αὐτὸς μὲ λίγες ἔξαιρέσεις πρέπει νὰ εἰναι ὁ κανόνας.

γ) Ἐπειδὴ ἔγινε λόγος καὶ γὰ τὸ μονοτονικὸ σύστημα, ἀν καὶ τὸ θέμα θέλει χωριστὴ συζήτηση, ἀρκοῦμαι νὰ δηλώσω ὅτι θεωρῶ τὴν μεταρρύθμιση αὐτὴ πρό-  
ωρη. Ἡταν ἄκαρι νὰ ἐπιβάλωμε σχεδὸν συγχρόνως καὶ συσσωρευτικὰ καὶ τὴν δη-  
μοτικὴ καὶ τὸ μονοτονικό.

Πάντως ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα οἱ ὁρθόδοξοι δημοτικιστὲς ἔχουν νέους ἀντιπάλους, ἐκείνους ποὺ πασχίζουν, γιὰ λόγους ποὺ ἐδῶ δὲν θέλω νὰ ἀναφέρω, νὰ ὑποβαθμίσουν τὸν πνευματικὸ πλοῦτο καὶ τὴν αἰσθητικὴ ποιότητα τῆς δημοτικῆς.

**Τέλος ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Παναγιώτης Ζέπος εἶπε τὰ ἔξῆς:**

Εἶμαι βέβαιος, ὅτι οὐδεὶς διαφωνεῖ πρὸς τὴν πρότασιν τοῦ κ. Τρυπάνη διὰ τὴν προκήρυξιν βραβείων διὰ τὴν μετάφρασιν εἰς πεζὸν ἥ εἰς ἔμμετρον λόγον τῶν ὁμηρι-  
κῶν ἐπῶν. Ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ ὅμως νὰ ὑπενθυμίσω, ὅτι ηδη κατ' Ιανουáριον 1983,  
ητοι πρὸ ἐνὸς καὶ ἡμίσεος ἔτους ἐπρότεινα νὰ δηλωθῇ ἡ ἀνησυχία τῆς Ἀκαδημίας  
διὰ τὴν κακοποίησιν τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης εἰς ἔντυπα καὶ εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσε-  
ως. Ἐπαναφέρω σήμερον τὴν πρότασιν μου ἐκείνην καὶ παρακαλῶ νὰ ἐπιληφθῇ αὐ-  
τῆς ἥ Ὁλομέλεια εἰς τὴν ἴδιαιτέραν συνεδρίαν της.