

Αγαπητέ Συνάδελφε Κύριε Σκανδαλάκη, σᾶς καλωσορίζομε σήμερα στὸ Ἀνώτατο Πνευματικὸ Ἰδρυμα τῆς Χώρας μας καὶ σᾶς εὐχόμεθα εὐτυχία καὶ μακροημέρενση γιὰ νὰ ἔξακολονθήσετε νὰ προσφέρετε στὴν Ἱατρικὴ Ἐπιστήμη ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ βρίσκεστε πάντοτε στὶς ἐπάλξεις τῶν Ἀγώνων τοῦ Ἐθνους.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ

Σεβασμιώτατοι,
Κύριε Πρέσβυ,
Κύριοι Ὑπουργοί,
Κύριοι Βουλευταί,
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Σκαλκέα,
Μέλη τῆς Ἀκαδημίας,
Συμμαθηταί μου, μέλη τῆς τάξεως τοῦ 1946,
Κνούτες καὶ Κύριοι,

Ἡ χαρά μου εἶναι μεγάλη ἀπόψε. Ἡ πατρίδα ποὺ γεννήθηκα μὲ τιμᾶ μὲ μία τέτοια μεγάλη καὶ ἔχωριστὴ τιμὴ καὶ ἡ νέα μου πατρίς, ἡ ὅμορφη καὶ μεγάλη καὶ παλὴ Ἀμερικὴ εἶναι κοντά μου μὲ τὸν Πρέσβυ, παλαιὸν καὶ ἀγαπητὸν φίλον, τὸν κ. Σωτῆροχο Μάϊκ, χίλια εὐχαριστῶ!

Ἡ Ὁρθόδοξος ἐκκλησία μου μὲ τιμᾶ μὲ τὴν παρονσία τοῦ φίλον, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀτλάντας κ. Φιλίππου, ἐνὸς ἀρίστου ἐργάτου τῆς Ὁρθοδοξίας, καὶ μὲ τὴν παρονσία τοῦ φίλον μου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καὶ Βόλου κ. Χριστοδούλου καὶ τοῦ Μητροπολίτου Γερυκοῦ Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου, Σεβασμιωτάτου Μελίτωνος.

Ἡ γαλανόλευκη, ἡ ἀστερόεσσα καὶ ὁ δικέφαλος ἀετός, κ. Πρόεδρε, δλα μαζὶ σκηματίζονταν ἔνα τρίγωνο ποὺ θὰ εἶναι πάντα συντροφιά μου, ἔνα ἀμάλγαμα ἰδανικῶν καὶ ἰδεῶν ποὺ πάντα θὰ συνεχίσει νὰ μὲ συνοδεύει στὸ ὄπλοιπο τῆς ζωῆς μου.

Ο ἴσαδελφος καὶ συνάδελφος Καθηγητής κ. Σκαλκέας, ἔχει τὸ χάρισμα νὰ παρουσιάζει τὸ σπουργίτι ἀετὸν καὶ τὸν νάρο γίγαντα. Ἀγαπητέ μου Γρηγόρη, σοῦ εἶμαι ἀπείρως εὐγνώμων!

Ἡ ἀνακοίνωσή μου, εἶναι μιὰ ἀνθολογία γεγονότων καὶ ἐπεισοδίων ποὺ σχε-

τίζονται μὲν ἐπιτεύγματα μεγάλων ἀνδρῶν στὴν Ἰατρικὴν καὶ εἰδικότερα στὴν Ἀρατομίαν καὶ Χειρουργικήν.

Μιὰ ἀνθολογία ποὺ σταχυολόγησα στὸ διάστημα τῆς πολύχρονης περιπατητικῆς μον ζωῆς ἀπὸ τὶς σελίδες βιβλίων καὶ μελετῶν.

Οφείλω χάριτες γιὰ τὴν ίδεα αὐτὴν σὲ πολλὰ ἀξιόλογα πρόσωπα δπως ὁ *Walter Cronkite* μὲ τὸ τηλεοπτικό του πρόγραμμα «Καὶ ἐσὺ ἥσον ἐκεῖ», ὁ *Byron Dobell*, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ *American Heritage*. Μεγαλύτερη δμως τιμὴ καὶ ἀγάπη ἀπήκει στὸν παλιὸ μον φίλο, δμότιμο μέλος τοῦ συμβουλίου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως τῆς Γεωργίας, *John Richardson* γιὰ τὶς πολλές του συννεντεύξεις μὲ μεγάλους ἄνδρες τοῦ παρελθόντος. Καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχάσω τὸ ἔργο τοῦ *William Hazlitt* «Περὶ ἀνθρώπων ποὺ θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ εἴχαμε γνωρίσει» καὶ Κύριος οἶδε πόσους ἀκόμη συγγραφεῖς.

Ἐπιτρέψατέ μον λοιπὸν νὰ ἐπισκεφθῶ νοερὰ μερικὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα πνεύματα τοῦ παρελθόντος.

Ἄς φανταστοῦμε δτι καθόμαστε μαζί τους κάτω ἀπὸ μιὰ ἐλιὰ ἢ δτι συζητοῦμε στὸ γραφεῖο τους, ἢ τους παρακολούθοῦμε στὰ ἐργαστήριά τους καὶ θαυμάζομε τὴν δεξιοτεχνία τους στὶς αἱθονσες χειρουργείων.

Ἴσως δ τίτλος τῆς δμαλίας μον, *Κυρίες καὶ Κύριοι*, θὰ ἔπρεπε νὰ ἥταν «Θὰ ἔθελα νὰ βρισκόμον ἐκεῖ». Συντροφιὰ μὲ τὸ μεγαλεῖο καὶ τὸ πνεῦμα τῶν γιγάντων τῆς ἐπιστήμης μας, γιατὶ πῶς νὰ τὸ κάνονμε, «εἴμαστε νάνοι, πὸν στεκόμαστε ὅρθιοι ἐπάνω στὸνς ὅμονς γιγάντων, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διακρίνομε πιὸ πολλὰ καὶ πιὸ μακριά», δπως εἶπε ὁ *Bernard* τῆς *Σάρτρης* καὶ τόνισαν ὁ *John* τοῦ *Salisbury* καὶ ὁ *Νεύτων*.

Ο *John Stephens* στὸ βιβλίο *The Path between the Seas* ἔγραψε: «Πιστεύω δτι δὲν εἴμαστε παρὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ μαζεύονμε βοτσαλάκια στὶς ἀκτὲς ἐνὸς ἀχαροῦς ὠκεανοῦ».

Ἐπιτρέψτε μον νὰ σᾶς παρουσιάσω μερικὰ ἀπὸ τὰ δικά μον βοτσαλάκια. Βοτσαλάκια ποὺ μαζεύτηκαν μὲ ἀπέραντη τρυφερότητα, ἀγάπη ἀλλὰ καὶ βαθὺ σεβασμό.

Ἄς ἀρχίσουμε μὲ ποιὸν ἄλλον, τὸν Ἰπποκράτη, ποὺ πιθανὸν πρῶτος ἐπεσήμανε τὸν μασχαλιαίον λεμφαδένες καὶ τὸ «λευκὸ αἷμα» τῆς λέμφον. Ο *Maszno*, (1975) στὸ θαυμάσιο βιβλίο του «Τὸ χέρι ποὺ θεραπεύει», ἀναφέρει δτι ὁ Ἰπποκράτης καντηρίασε ἔτα ἐξάρθρημα ὅμον μὲ τὴν ἐλπίδα δτι ἡ συρρίκνωση τοῦ δέοματος θὰ ἀκινητοποιοῦσε τὴν κεφαλὴ τοῦ βραχιονίου στὴ θέση της.

Κατὰ τὴν διαδικασία αὐτὴν ὁ Ἰπποκράτης παρατήρησε «τοὺς ἀδένες ποὺ ὅλοι ἔχουν στὴν μασχάλη». Ἐπίσης παρατήρησε τὰ μασχαλιαῖα ἀγγεῖα καὶ τὸ βραχιόνιο

πλέγμα, καὶ συμβούλευει αὐτὰ «νὰ μὴν θήγονται». "Οσο γιὰ τὸ «λευκὸ αἷμα», οἱ ἐρευνητὲς δὲν εἰναι βέβαιοι ἀν πρόκειται γιὰ πόνον ἢ λέμφο. Θὰ ἥθελα νὰ βρισκόμοντεν ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ τὴν ἐλιά, νὰ ἀκούω τοὺς ἀφορισμοὺς τοῦ πατέρα τῆς Ἰατρικῆς, μὲ φωνὴ ποὺ μᾶς ὁδήγησε ἐπὶ 2200 χρόνια καὶ νὰ παρατηρῶ τὸ ἀρχοντικό του παράστημα.

"Ο Ἰπποκράτης ἔξησε μιὰ καλὴ καὶ τυχερὴ ζωὴ. Ἀπήλανσε τὸν χρυσοῦν αἰώνα τοῦ Περικλέους καὶ πιθανὸν νὰ παρηκολούθησε τὶς πρῶτες θεατρικὲς διδασκαλίες τῶν μεγάλων μας τραγικῶν ποιητῶν. Ἡταν παρὸν στὶς τελευταῖς στιγμὲς τοῦ Σωκράτους, δὲ διπολος μιλοῦσε μὲ βαθὺ σεβασμὸν γι' αὐτόν, δημοσίᾳ ἄλλωστε καὶ δὲ 'Αριστοτέλης.

Καὶ αὐτὸν μοῦ θυμίζει ἔνα ἄλλο ἔξοχο γεγονός. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Παρθενῶνος. Δὲν θυμᾶμαι ποῦ τὸ διάβασα ἄλλὰ τὸ ἀγαπῶ πολύ.

Τὸ ἔτος, 430 π.Χ. Ἡ ἡμέρα ὠραία καὶ ἀπαστράπτοντα. Τὰ κύματα τοῦ Σαρωνικοῦ Κόλπου ἐνώνονται μὲ τὸν γαλάζιο ἀττικὸ οὐρανὸ γιορτάζοντας τὸν Παρθενῶνα.

Στὴν Ἀκρόπολη συναθροίζεται μιὰ δμάδα εὐγενῶν αὐτὴν τὴν χρυσὴ στιγμή, μᾶς χρυσῆς ἐποχῆς, σὲ μιὰ χρυσὴ πόλη. Ὁ Φειδίας, δὲ Ἰατένος καὶ δὲ Καλλικράτης εἶναι ἐκεῖ. Ὁ Σοφοκλῆς καὶ δὲ Εὐριπίδης, δὲ Ἡρόδοτος καὶ δὲ Θουκυδίδης, δὲ Ἰπποκράτης, δὲ Σωκράτης καὶ δὲ Περικλῆς, δὲ δημιουργὸς τοῦ Χρυσοῦ Αἰῶνος. Τί θαυμάσιο γενεαλογικὸ δένδρο. Ἀπὸ τὸ διδάσκαλο στὸν μαθητὴ — Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Μέγας Ἀλέξανδρος.

Μέγας Ἀλέξανδρος! "Ἐνας βασιλεὺς Ἑλλην, τίποτε ἄλλο ἀπὸ Ἑλλην. "Ἐνας βασιλεὺς τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας! Πόσο θὰ ἥθελα νὰ ἴμουν ἐκεῖ, δχι μόνον νὰ ἀκούω τὸν Ἑλληνα διδάσκαλο 'Αριστοτέλη νὰ συμβούλευει τὸν Ἑλληνα μαθητὴ Ἀλέξανδρο ἄλλὰ καὶ νὰ παρατηρῶ τὴν μέθοδο μὲ τὴν ὅποια τὸν ἐδίδασκε.

"Ο 'Αριστοτέλης ἥταν καὶ ἔνας ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς συγκριτικῆς ἀνατομίας, μάλιστα δὲ Bartels (1909) λέει δτι δὲ 'Αριστοτέλης ἀναφέρει «ἴνες ποὺ περιέχουν ἔγχρωμο ύγρὸ καὶ βρίσκονται μεταξὺ τῶν ἀγγείων καὶ τῶν νεύρων». Ποιὸς ξέρει. "Ισως δὲ μεγάλος φιλόσοφος νὰ γνώριζε τὰ λεμφικὰ ἀγγεῖα.

Καὶ τώρα λίγα λόγια γιὰ τὸν Πραξαγόρα καὶ τὸν Ἡρόφιλο. Εἶναι πολὺ πιθανὸ δτι δὲ Πραξαγόρας δὲ Κῶος (350-300) στάθηκε πολὺ καλὸς δάσκαλος γιὰ τὸν Ἡρόφιλο ἀπὸ τὴν Χαλκηδόνα (334-280) μιὰ καὶ αὐτὸς ἔχει ἀναγνωρισθεῖ μὲ παγκόσμια ἰστορικὴ παραδοχή, ως δὲ πατέρας τῆς Ἀνατομίας.

Πόσο θὰ ἥθελα νὰ ἴμουν στὴν Ἀλεξάνδρεια δταν μιλοῦσε δὲ Ἡρόφιλος γιὰ 'Ανατομία καὶ δὲ Ἐραστότρατος (310-250), δὲ πατέρας τῆς Φυσιολογίας, γιὰ Φυσιολογία μὲ δυνατὴ Ἑλληνιστικὴ φωνὴ δνομάτιζε μερικὲς καρδιακὲς βαλβίδες «διγλώχιν

καὶ τριγλώχιν». Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι οἱ πρῶτες ἀνθρώπινες ἀνατομές πραγματοποιήθησαν ἀπὸ τὸν Ἡρόφιλο, ὁ δόποῖς περιέγραψε τὸν ληρὸν τοῦ Ἡρόφιλου καὶ τὸ δωδεκαδάκτυλο.

Πόσο θὰ ἥθελα νὰ παρατηρῶ τὸν Ἐρασίστρατο τὴν ὡρα ποὺ ἀνεκάλυπτε τὸν ἔξωηπατικὸ χοληδόχο πόρο! Σύμφωνα μὲ τοὺς Yoffey καὶ Carice (1970) καὶ τὸν Myerson (1963) καὶ οἱ δύο, δηλαδὴ ὁ Ἡρόφιλος καὶ ὁ Ἐρασίστρατος, ἦσαν γνῶστες τῶν λεμφαδένων τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου.

Ἐδῶ θέλω νὰ τονίσω ὅτι ὁ Kavorkian στὴν «Ιστορία τῆς Ἀνατομίας» ἀναφέρει ὅτι «ἡ Ἀλεξάνδρεια ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ Ἀριστοτελείου Ἑλληνισμοῦ ἐσήμανε τὴν πρώτη χρονή ἐποχὴ τῆς ἀνατομῆς τοῦ ἀνθρώπου».

Πόσα ἀλλήτεια διφείλονμε στοὺς προγόνους μας!

Ἡ πρώτη συρραφὴ κήλης ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἡλιόδωρο κατὰ τὸν 1ον μ.Χ. αἰώνα. Ὁ Κέλσος ἀναφέρει τὴν ἐγχείρηση λεπτομερῶς. Κάποιοι ἴστορικοι ἀποδίδουν τὴν ἐπέμβαση στὸν Κέλσο. Ἡ δικῇ μας γνώμη εἶναι ὅτι χειρουργὸς ἦταν ὁ Ἡλιόδωρος καὶ ὁ Κέλσος ἀπλῶς παρενερέθη κατὰ τὴν ἐγχείρηση καὶ τὴν ἐξιστόρησε. Ρωτάει πάπτων ὁ Θεμιστοκλῆς «Θὰ προτιμοῦσες νὰ ἥσουν ὁ ἄγγελος μεγάλης τίκης ἢ ὁ ἕδιος Ὄλυμπιονίκης;»

Καὶ τώρα δύο λόγια γιὰ τὸν μεγάλο Γαληνὸ (129-199 μ.Χ.). Κάποτε ζωοτομοῦσε ἔνα χοιρίδιο, πιθανὸν γιὰ νὰ δεῖξει «τὰ νεῦρα τῶν φωνητικῶν χορδῶν», νὰ ἀποδεῖξει τὴν παρονότα αἷματος καὶ δχὶ ἀέρα στὶς ἀρτηρίες, τὴν παραγωγὴ οὐρῶν ἀπὸ τὰ νεφρά, ἀφοῦ ἔδεσε τοὺς οὐρητῆρες, καὶ τὴν ἐπακόλουθη παράλυση στὴν περιπτωση ποὺ ἀποκοπεῖ ὁ νωτιαῖος μυελὸς σὲ διάφορα ἐπίπεδα.

Ὦ! πόσο θὰ ἥθελα νὰ ἥμουν ἐκεῖ νὰ ἰδω ἔναν ἀπὸ τοὺς πρώτους ἐπιστήμονες καὶ παθολόγους νὰ ἀναπτύσσει τὶς θεωρίες του γιὰ τὴν χοησιμότητα κάθε μέλους τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Αντὸς ὁ δογματικὸς Ἑλληνας ἐπεκράτησε στὴν ἰατρικὴ γιὰ 1800 χρόνια «ἄλλοτε δρθά, ἄλλοτε λανθασμένα».

Ὁ Παῦλος ὁ Αἰγινίτης (607-690), ἦταν ὁ τελευταῖος μεγάλος ἰατρὸς τοῦ Βυζαντίου. Πραγματικὸς ἀκαδημαϊκὸς διδάσκαλος, συνέλεξε τὰ συγγράμματα τοῦ Ὁρειβάσιου (325-403), διέπρεψε στὴν ἰατρικὴ καὶ ἦταν στενὸς φίλος τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου.

Ἀναρωτιέμαι τί νὰ συζητοῦσσαν οἱ δύο φίλοι. Θὰ ἥθελα νὰ ἥμουν ἐκεῖ γιὰ νὰ ἀκούσω τὶς ἀνησυχίες τους γιὰ τὰ χαμένα τους ὄνειρα. Τὴν παρακμὴ τῆς Βυζαντινῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Κατὰ τὸν Haeger, «τίποτα δὲν συνέβη στὴν Χειρουργικὴ τὰ ἐπόμενα 1000 χρόνια».

Ὁ ἱδρυτὴς τῶν πανεπιστημίων τῆς Πάδοβας καὶ τῆς Νεαπόλεως, αὐτοκράτωρ τῆς Σικελίας Φρειδερίκος II (1194 - 1259), ἐπέβαλε σὲ δλους τοὺς ἰατροὺς νὰ σπου-

δάσουν τὴν ἀνατομία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ἐπομένως πρέπει νὰ θεωρήσουμε ότι τότε γιὰ πρώτη φορὰ οἱ ἀνατομὲς ἐνεργοῦθηκαν ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ ἔτσι ἡ διδασκαλία καὶ ἐκμάθησή τους ἀνεδείχθησαν σκοποὶ στοὺς ὅποιους ἀπέβλεπαν οἱ ἐγκύκλιες ἱατρικὲς σπουδές.

“Ἄς μεταφερθοῦμε τώρα στὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα τῆς Σουηδίας, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἔτους 1652.

Σὲ μιὰ συνάθροιση εὐγενῶν μεταξὺ τῶν ὅποιων ἦσαν καὶ οἱ βασιλικοὶ ἱατροὶ Palmeron, Bromsius καὶ ὁ V. Wullen, ἦνας νέος 22 ἑτῶν, παρονσιάζει στὴν βασιλισσα Χριστίνα (τὴν τελευταία ἀπόγονο τῶν Vassa) τὴν ἀνακάλυψή του σχετικὰ μὲ τὰ λεμφικὰ ἄγγεῖα καὶ εἰδικότερα τοῦ ἥπατος.

“Ἡ βασίλισσα ἀκούει μὲ προσοχή. Λατρεύει τὶς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις.

“Ομως, ὑποπτεύμαστε ότι τὸ ἀκροατήριο δὲν εἶναι εὐχαριστημένο μὲ δ, τι ἀκονγε. Ὁ Bromsius πληροφόρησε τὸν νεαρὸν ἐπιστήμονα ότι ὁ Γάλλος Jean Pecquet (1622-1674) ἐργαζόταν ἥδη σ' αὐτὸν τὸν τομέα καὶ εἶχε ἥδη ἀνακαλύψει τὸν θωρακικὸ πόρο. Τὸ ὄνομα τοῦ νεαροῦ ἐπιστήμονα ἦταν Olof Rudbeck (1630-1702) καὶ δὲν γνωρίζουμε οὔτε τί ἀπίγρησε στὶς κατηγορίες τοῦ Bromsius οὔτε ἀν εἴχε γνώση τοῦ ἐργού τοῦ Thomas Bartholin (1616-1680) ὁ ὅποιος εἰσήγαγε τὴν λέξην λεμφικὰ ἄγγεῖα, ἀλλὰ καὶ οὔτε τὴν ἐργασία τοῦ Aselli (1581-1625) ποὺ μιλοῦσε γιὰ ὅμορφες χορδὲς ποὺ περιεῖχαν ὑγρὸ λευκὸ σὰν γάλα. «Eureka! Φώναξε ὁ Aselli χρησιμοποιώντας τὴν λέξην τοῦ Ἀρχιμήδη.

“Ο Bartholin, σύμφωνα μὲ τὸν Κάντερ, δημοσίως κατηγόρησε τὸν Rudbeck γιὰ λογοκλοπή. Ὁ Κάντερ πιστεύει ότι καὶ οἱ δύο ἀνδρες προχώρησαν στὴν ἀνακάλυψή τους ἀνεξάρτητα, ἀλλὰ εἶναι πιθανότερο ότι ὁ Rudbeck ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ περιέγραψε δικὰ τὸ λεμφικὸ σύστημα.

Θὰ ἥθελα νὰ ἥμονν ἐκεῖ σὲ μιὰ γωνιὰ τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων, τυχερὸς αὐτήριος μάρτυρς τῆς ἀνακοινώσεως αὐτοῦ τοῦ νέου.

‘Αλλὰ ὁ προσωπικός μον ἥρωας εἶναι ὁ "Αγγλος John Hunter (1728-1793) ποὺ ἴσως εἶναι ἔνας ἀπὸ τὸν μεγαλύτερονς ἀνατόμους καὶ χειρουργοὺς τῆς ἐποχῆς Μπαρόκ. Τὸ Χαντεριανὸ Μουσεῖο τοῦ Βασιλικοῦ Κολλεγίου τῶν Χειρουργῶν στὸ Λονδίνο ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς ἀξίας τοῦ ἀνδρὸς αὐτοῦ, ὁ ὅποιος ὑπῆρχε γίγας τῆς Μακροσκοπικῆς καὶ Συγκριτικῆς ἀνατομίας καὶ πατέρας τῆς Πειραματικῆς Χειρουργικῆς.

Στὰ πνευματικά τον τέκνα συγκαταλέγονται ὁ John Abenerthy (1764-1831), χειρουργὸς ἀνευρυσμάτων, καὶ ὁ λαμπτός χειρουργὸς καὶ ἀνατόμος Astley Cooper (ὁ σύνδεσμος Cooper εἶναι ὁ καλύτερος φίλος τῶν χειρουργῶν στὶς κῆλες).

‘Ο Mather τονίζει ότι «ὁ John Hunter παρέλαβε τὴν χειρουργικὴ στὸ ἐπίπεδο

μιᾶς ἀπλῆς τέχνης ποὺ λειτουργοῦσε μὲ μηχανικὸ τρόπο καὶ τὴν παρέδωσε μιὰ θαυμάσια ἐπιστήμη.

Τὸ 1853, ὁ ἡλικίας 26 ἑτῶν ἴατρὸς τοῦ νοσοκομείου «Saint George» τοῦ Λονδίνου, *Henry Gray*, ἔλαβε τὸ βραβεῖο *Astley Cooper* γιὰ τὴν διατριβὴ τοῦ «Περὶ τῆς δομῆς καὶ χρήσεως τοῦ σπληνός».¹ Αντίταλός τον ἦταν ὁ λεγόμενος ἀνατόμος τοῦ σπληνός, *Edwards Crisp*.

Ίσως ἡ ἐπιτροπὴ κατὰ προφητικὸ τρόπο νὰ διεῖδε τὴν ἀξία τοῦ *Henry Gray*, διότι ὕστερα ἀπὸ πέντε χρόνια, τὸ 1858, ἔγινε ἡ πρώτη ἐκδοση τῆς ἀνατομίας τοῦ σὲ ἔναν τόμο 750 σελ. καὶ 363 εἰκ.² Ο *Gray* στάθηκε τυχερὸς νὰ ἔχει ὡς συνεργάτη στὴν εἰκονογράφηση τὸν δόκτορα *Károly Károlyi*, δπως ὁ *Venadicus* εἶχε τὸν *Kabkar*.

Θὰ ἥθελα νὰ ἥμονν ἔκει, νὰ ἔβλεπα τὴν ἀντίδραση στὸ ὠραῖο πρόσωπο τοῦ *Gray*, «ἔνα ἄτομο ποὺ ὁ καθένας θὰ ἥθελε νὰ γνωρίσει», γιὰ νὰ θυμηθῶ τὴν ἐκφραση τοῦ *William Hazlitt* στὸ ἔργο τοῦ «Οἱ μεγάλες Φυσιογνωμίες τοῦ παρελθόντος». Καὶ κάπου ἀλλοῦ δ ἵδιος λέει: «Οἱ μεγαλοφυεῖς ἀνδρες δὲν ὑπερέχουν σὲ ἔνα ἐπάγγελμα ἐπειδὴ μοχθοῦν καὶ κοπιάζουν, ἀλλὰ μοχθοῦν καὶ κοπιάζουν ἐπειδὴ ὑπερέχουν».

Στὸν πρόλογο τῆς 37ης ἐκδόσεως τοῦ 1990, οἱ συντάκτες τῆς Ἀνατομίας τοῦ *Gray*, ὑπεργάμμισαν τὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα ποὺ θὰ πρέπει νὰ διέπει τὶς σχέσεις μεταξὺ κυντάρουν καὶ κυντάρων.

Συμφωνῶ ἀπολύτως μαζί τους στὸ σημεῖο ποὺ τονίζουν δτι εἶναι λάθος ἡ πνευματικὴ ἀπομόνωση τῆς μακροσκοπικῆς ἀνατομικῆς ποὺ σήμερα εἶναι τὸ παραπάϊδι τῶν βασικῶν ἐπιστημῶν καὶ τὸ ἔχω ἐπισημάνει καὶ ἐγὼ σὲ πάμπολλα ἅρθρα μουν.

Οἱ συντάκτες δηλώνουν δτι αὐτὴ ἡ ἐκδοση τοῦ *Gray* ἀποβλέπει στὸ νὰ συνδυάσει τὴν γνώση μὲ τὸ σκεπτικισμό.

«*H* λέξη σκεπτικισμὸς εἶναι γοητευτική. *Iσορροπεῖ* τὴν μεγαλύτερη ἀνακάλυψη τοῦ *Xρυσοῦ Αἰῶνος* τὸν ‘Ελλήνων τὸ «ἀφ’ ἐνὸς καὶ ἀφ’ ἐτέρου», δηλαδὴ τὸν διάλογο γιὰ περαιτέρω διερεύνηση μὲ τὸ διάσημο δόγμα τοῦ *Μοργκάνη*, «’Αμφισβήτηση, ἀμφισβήτηση, ἀμφισβήτηση».

«*H* Ἀνατομία, ποὺ γεννήθηκε μετὰ ἀπὸ σκληρὸς δοκιμασίες καὶ ἥρωϊκὰ περιφρόνησε τὶς δεισιδαιμονίες καὶ τὶς προλιήψεις, εἶναι ἡ συνειρμικὴ ἐνασχόληση μὲ τὸν δλον ἔπειτα δργανισμὸ καὶ τὰ συστατικά τον κόπταρα.

Εἶναι ἡ ἐνασχόληση ποὺ κάνει ἴκανη τὴν ἔρευνα νὰ προετοιμάσει τὸ δρόμο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στὸ σύνολό του.

«*H* μακροσκοπικὴ ἀνατομία τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι τεκοὴ ἐπιστήμη. Εἴδαμε πρὸ δλήγων ἑτῶν μιὰ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἐκδότη τοῦ *New England Journal of*

Medicine, ἀπὸ τὸν δόκτορα George Orlle Jr. καὶ ἐπειδὴ ἐκφράζει καὶ τὴ δική μου φιλοσοφία γιὰ τὴν χειρουργικὴν ἐπιθυμία νὰ σᾶς τὴν παρουσιάσω.

«Ἄλγο ποὺν βοηθήσω ἔναν νέον χειρουργὸν σὲ μιὰ ἐγχειροηση», γράφει, «ἔτυχε νὰ διαβάσω ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ βιβλίο κινεζικῆς μαγειρικῆς. Γράφτηκε ἀπὸ τὸν Chung-tse τὸν 4ο π.Χ. αἰώνα καὶ τόνιζε ἴδιαιτέρως τὴν χρήση τοῦ μπαλτᾶ. Οἱ ἀπόψεις τοῦ εἶναι ἀπόλυτα ἐφαρμόσιμες στὰ καθημερινὰ χειρουργικά μας προβλήματα, εἰδικὰ στὴν ἰδέα του νὰ μάθεις νὰ δουλεύεις μὲ τὸ μναλὸ καὶ ὅχι μὲ τὸ χέρι.

«Ο μάγειρας τοῦ πρόγκιπα Huei τεμάχιζε ἔνα βόδι. Κάθε πτύημα τοῦ χεριοῦ, κάθε ἀνασήκωμα τοῦ ὥμουν, κάθε κίνηση τοῦ ποδιοῦ, κάθε πίεση τοῦ γόνατος ἦταν σὲ τέλειο ρυθμό, σὰν χορὸς ἢ σὰν τὶς ἀρμονικὲς χορδὲς τοῦ Ching Shou. «Μπράβο» φώναξε ὁ πρόγκιπας, «ἔχεις θαυμάσια ἐπιδεξιότητα!» «Κύριε ἄπτάντησε ὁ μάγειρας ἀφήνοντας τὸν μπαλτά», ἀφιέρωσα τὸν ἔαντό μου στὸ Τάο ποὺ στέκει πολὺ ὑψηλότερα ἀπὸ ἄπλη ἐπιδεξιότητα. "Οταν ἀρχιζα νὰ τεμαχίζω βόδια, τὰ ἔβλεπτα δλόκηληρα μπροστά μου. Μετὰ ἀπὸ ἐξάσκηση 3 χρόνων ἐπαφα πιὰ νὰ τὰ βλέπω ὄλοκληρα. Καὶ τώρα πλέον δουλεύω μὲ τὸ μναλὸ καὶ ὅχι μὲ τὰ μάτια. Τὸ μναλό μου ἐργάζεται χωρὶς τὸν ἔλεγχο τῶν αἰσθήσεων. Καρφώνοντας τὸ μάτι μου ἐπάνω στὸ σημεῖο, ἀκονμπτῶ τὸ χέρι μου καὶ προσεκτικὰ ἐφαρμόζω τὴν λεπίδα, ἵως ὅτου μὲ δρμὴ τὸ κομμάτι ὑποχωρεῖ σὰν χῶμα ποὺ γκρεμίζεται ἀπὸ ψηλά».

Αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα τοῦ ἀρχαίου χειρογράφου εἶναι τόσο αὐτεξήγητο ὡστε δὲν χρειάζονται σχόλια. Εἶναι ὁστόσο παράξενο ὅτι στὰ ἐγχειρίδια ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς χειρουργικὲς τεχνικὲς πολὺ χῶρο καταλαμβάνουν οἱ συμβούλες γιὰ τὸ πόσο προσεκτικὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀγγίζουμε τὸν ἰστούς, ἀλλὰ ἐλάχιστο ἢ καθόλου γιὰ τὸ πῶς νὰ ἀνακαλύπτουμε τὰ φυσικὰ ἐπίπεδα τῶν ἰστῶν, ὡστε νὰ τὰ διαχωρίζουμε μὲ ἀπλὴ ἔλξη καὶ ἐλάχιστη τομή.

Φαντάζομαι, ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς ὑποβαθμίσεως τῆς ἀνατομίας στὶς ἱατρικὲς σχολές, θὰ γίνεται δλο καὶ δυσκολότερο γιὰ τοὺς νέους χειρουργοὺς νὰ ἐργάζονται μὲ τὸ μναλὸ καὶ ὅχι μὲ τὰ χέρια.

Στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως 3,21 διαβάζουμε «Καὶ ὁ Κύριος ἔκαμε τὸν Ἀδὰμ νὰ κοιμηθεῖ βαθιὰ καὶ ἀφοῦ ἀποκοιμήθηκε, ἀφαίρεσε μία ἀπὸ τὶς πλευρές του, ἔκλεισε τὴν σάρκα καὶ ἀπὸ τὴν πλευρά του δημιούργησε τὴν γυναίκα». "Οπως βλέπετε δ Θεὸς δὲν εἶναι μόνον ὁ πρῶτος ἀναισθησιολόγος ἀλλὰ καὶ ὁ πρῶτος θωρακοχειρονοργός!

Καὶ τώρα λίγα λόγια γιὰ τὴν χειρουργικὴν τῆς κοιλίας ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Xειρογρικῆς τοῦ Warren: Μία ἀσθενής, ἡ Mary Crawford καὶ ὁ γιατρός της Ephraim McDowell εἶναι οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς πρώτης ἐπιτυχοῦς ἀφαιρέσεως ἐνὸς κοιλια-

καὶ ὅγκον στὰ 1809 στὸ Κεντάκυ καὶ εἶναι ἀσφαλῶς ἀξιέπαινοι καὶ οἱ δύο γιὰ τὴν τόλμη τους.

‘*H* καὶ *Crawford*, ἀφοῦ ταξίδεψε 100 χιλιόμετρα ἐπάνω σὲ ἄλογο, ἔπλωσε σὲ ἓνα ξύλινο τραπέζι καὶ ἐνῷ ἐκείνη ἔψαλλε ὑμνους, δι γιατρὸς ἀφαιροῦσε τὸν ὅγκο ποὺ κατὰ πᾶσα πιθανότητα ἦταν ψευδοβλεψυῶδες κυσταδέρωμα τῆς ὡθήκης.

‘*E*n τῷ μεταξύ, ἔξω ἀπὸ τὴν καλύβα μιὰ ὁμάδα τοπικῶν προεστῶν ἐτοίμαζε τὸ σκοινὶ γιὰ τὰ κρεμάσοντα τὸν ἀνθρώπο ποὺ πίστευαν δτι ἐγκληματοῦσε. ‘*O*mως ἡ *Mary Crawford* ἔζησε ως τὰ ἐβδομήντα της καὶ μιὰ νέα ἐποχὴ κοιλιακῆς χειρονοργικῆς ἀρχιζε.

‘*O Lagenbuch* ἦταν αὐτὸς ποὺ τὴν 1η Ιουλίου 1882 πραγματοποίησε στὴν Γερμανία τὴν πρώτη χολοκυνστεκτομή. Μετὰ ἀπὸ πενθήμερη ἀντισηπτικὴ προετοιμασία τοῦ ἀσθενοῦς, δ ἵδιος περιγράφει τὴν ἐμπειρία του ως ἔξης:

‘Ἐγινε μία τομὴ σὲ σχῆμα ταῦ. ‘*H* χοληδόχος κύστις βρέθηκε νὰ εἶναι πλήρης χολῆς ἡ ὁποία ἀναρροφήθηκε μὲ σύριγγα. Βρέθηκαν δύο λίθοι μεγέθους καστάνου. ‘*O*tαν ἡ χοληδόχος κύστις ἀποκολλήθηκε ἀπὸ τὸ ἥπαρ, ἐμφανίστηκε αἷμορραγία, ἡ ὁποία ἐλέγχθηκε μὲ ράμμα.»

Σήμερα κάνονται τρεῖς μικρὲς διπές, ἀφαιροῦμε τὴν χοληδόχο κύστη μὲ λαπαροσκοπία καὶ ὁ ἀσθενής πηγαίνει σπίτι τον τὴν ἐπομένη ἡμέρα.

‘*O T. G. Whipple* σημειώνει: «Αὐτὸς ποὺ ὀνειρευόταν ἡ ἐποχὴ ἐκείνη, τὸ ζοῦμε ἐμεῖς ως πραγματικότητα καὶ αὐτὸς ποὺ ζούσαν ἐκείνοι τότε, ἐμεῖς τὸ ὀνειρευόμαστε.»

Καὶ τώρα ἡ σκωληκοειδῆτις. ‘*O Homans* ἐγχείρησε ἓνα ἑνδεκάχρονο ἀγόρι τὴν πέμπτη ἡμέρα ἀφ’ ὅτου ἀσθένησε. Βρέθηκε ἓνα πολὺ πρώιμο σκωληκοειδικὸ ἀπόστημα καὶ παροχετεύθηκε. ‘*H* ἀνάρρωση ἦταν ταχεῖα. ‘*H* πρώιμη ἐγχείρηση ὑπογράμμιστη μόνο γιὰ παροχέτευση καὶ δὲν ἀναγνωρίσθηκε ἡ ἀνάγκη νὰ ἀφαιρεῖται ἡ σκωληκοειδῆς ἀπόφυσις πρὸιν τὴν διάτοηση.

‘*O Homans* παρουσίασε τὴν περίπτωση στὴν ἰατρικὴ ἐταιρεία τοῦ *Suffolk* τῶν ΗΠΑ στὶς 19 Απριλίου 1886 μὲ ὑπερηφάνεια καὶ χάρη, τιμώντας τὸν οἰκογενειακὸ γιατρὸ τοῦ πατιδιοῦ, δ ὅποιος μὲ τὴν πρώιμη διάγνωσή του, βοήθησε στὴν πραγματοποίηση τῆς ἐπεμβάσεως.

‘Αναρωτιέμαι ἂν ὁ παθολογοανατόμος *Fitz* βρισκόταν στὸ ἀκροατήριο καὶ εὐγενῶς φερόμενος καὶ δ ἵδιος δὲν ἀνεκοίνωσε δημοσίως δτι ἡ ἐγχείρηση ἀργοπόδησε πολὺ νὰ γίνει καὶ ὑπῆρχε φόβος περιτονίτιδος, δπως τόνισε δύο μῆνες ἀργότερα σὲ παρουσίαση μιᾶς σχετικῆς ἐργασίας του.

Τὰ διάφορα κύρια ἀρθρα μον σὲ ἰατρικὰ περιοδικὰ ὅπου ὑποστηρίζω τὴν μακροσκοπικὴν ἀνατομία τοῦ ἀνθρώπου, δὲν εἶναι παρὰ σπίθες μιᾶς γιγαντιαίας ἡραστειαῆς ἐκρήξεως ὅπου οἱ στάκτες καλύπτουν μόνον γιὰ λίγο τὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο καὶ κατόπιν χάνονται στὸν ἄνεμο. "Ομως ποτὲ δὲν θὰ σταματήσω τὶς ἐκρήξεις.

Σᾶς παρακαλῶ νὰ θεωρήσετε τὴν ὁμιλία μον σὰν μιὰ ἀβέβαιη παρουσίαση μερικῶν καταλοίπων τῆς λάβας, ὡς μία συσσώρευση ἐλπίδων μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιστροφὴν σὲ μιὰ ὀλοκληρωμένη διδασκαλία τῆς ἀνατομίας, ὡστε νὰ συνδέσουμε τὸ λαμπρὸ παρελθόν μὲ τὸ ἐπισφαλὲς παρόν καὶ νὰ κερδίσουμε ἔνα ἔνδοξο μέλλον.

Στὴν ἀπόκρυφη γλώσσα τοῦ Gibran, δ Θεὸς εἶναι ὁ τοξότης, οἱ γονεῖς τὸ τόξο καὶ τὰ παιδιὰ τὰ βέλη. Στὴ δική μας περίπτωση, οἱ δάσκαλοι εἶναι οἱ τοξότες, ἡ ἰατρικὴ σχολὴ καὶ τὸ περιβάλλον τῆς ἀνατομίας, ὡστε τὰ συνδέσονται τὸ λαμπρὸ παρελθόν τὸ βέλος στὸ στόχο.

'Εναπόκειται σὲ μᾶς τοὺς τοξότες νὰ στοχεύουμε σταθερά, νὰ τεντώνουμε τὸ τόξο καὶ τὴν χορδὴν ἔτσι, ὡστε τὰ βέλη νὰ φθάσουν στὸ στόχο τους. Μέρος τῆς διαδικασίας εἶναι νὰ διδάξουμε τοὺς φοιτητὲς νὰ μεταδίδουν τὶς γνώσεις καὶ τὴν πείρα τους σὲ ἄλλους, μέσω τῶν ἰατρικῶν συγγραμμάτων.

Μόρο μὲ τὴν συγγραφή, δ φοιτητὴς θὰ γίνεται ὀλοκληρωμένος γιατρός, μὲ τὴν ἔννοια τῆς λατινικῆς λέξεως *Doctus*, δάσκαλος.

Αὐτὸς ὁ φοιτητὴς θὰ γίνεται ὁ τοξότης τῆς ἐπόμενης γενιᾶς ποὺ θὰ ἐξαποστείλει νέα δέσμη βελῶν.

"Ομως διερχόμαστε μία περίοδο ποὺ μετὰ τὸν πόλεμο οἱ ἰατρικὲς σχολὲς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν προσπάθησαν σταδιακὰ νὰ ὑποβαθμίσουν τὴν διδασκαλία τῆς μακροσκοπικῆς ἀνατομίας τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ συνέβη γιατὶ οἱ μεγάλες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις τῆς γενιᾶς μας ἔγιναν στοὺς χώρους τῆς βιοχημείας καὶ τῆς κυτταρικῆς βιολογίας.

"Ο ἄνθρωπος εἶναι μία μυριάδα κυττάρων καὶ ὅχι ἀπλῶς ἔνα κύτταρο.

Σὲ πάποια μελλοντικὴ ἐποχὴ ἡ θεραπεία θὰ ἐξαρτᾶται ἵσως ἀπὸ τὴν χημεία καὶ θὰ ἀπενθύνεται στὴ δυσλειτονογύα τοῦ κυττάρου. 'Αλλὰ τότε θὰ πρέπει νὰ μὴν ὑπάρχουν αὐτοκινητικὰ ἀτυχήματα, πόλεμοι καὶ συγγενεῖς ἀνωμαλίες.

Σὲ ἔνα ἀρθρό μον χορηγιμοποίησα τὸν τίτλο «'Ανατομία, δ Προμηθεὺς Δεσμώτης τῆς ἐποχῆς μας». 'Ο William Hunter, ἀδελφὸς καὶ δάσκαλος τοῦ John Hunter, παρατήρησε: «Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ στὴν ἐπιστήμη μας ποὺ πείθουν τοὺς φοιτητὲς ὅτι λίγη ἀνατομία εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὸν γιατρό, ἀλλὰ λίγη παραπάνω εἶναι ἀχρηστὴ γιὰ τὸν χειρουργό; 'Ο Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του!»

"Ο μοντέρνος ἀνατόμος νομίζει ὅτι δὲν εἶναι πλέον ἀναγκαῖο νὰ γνωρίζει ἐμ-

βρυνολογία ή τὴν ἀνατομία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Θεωρεῖ ως μόνη σημαντική γνώση, ἐκείνη τοῦ κυττάρου, ἐνῷ ή σπουδὴ τῶν κυττάρων συνολικὰ θεωρεῖται ἄχρηστη. Οἱ ακαδικοὶ ἵατροὶ καὶ οἱ ἐκπαιδευτές τῆς ἱατρικῆς ἔχοντας χρέος νὰ λύσουν τὰ δεσμὰ τοῦ Προμηθέως.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση. Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ λέξη «ἀνατομία» ἔφθασε νὰ γίνει ἓνα ὄνομα χωρὶς περιεχόμενο.

⁴Ο Καζαρτζάκης παρατηρεῖ: «Ἀγωνίζομαι νὰ διαμρίνω τὰ δύο μεγάλα φεύγατα ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν διπλὴ γέννηση τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς». Τὸ ἵδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἀνατομία. ⁵Ο σημερινὸς φοιτητὴς ἔχει ἐμφυσηθεῖ μὲ τὴν πίστη ὅτι ἡ κυτταρικὴ βιολογία δὲν ἔχει καμμία ὑποχρέωση ἔγαντι τῆς ἀνατομίας τὴν ὅποια θεωρεῖ μιὰ νεκρὴ ἐπιστήμη, ἀνίκανη νὰ προσφέρει διτιδύπτοτε στὸν ἐρευνητὴν καὶ τὸν σπουδαστήν.

⁶Ο Alex Haller, ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Johns Hopkins καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς παιδοχειρουργοὺς στὸν κόσμο, ὅταν ἔμαθε ὅτι συγγράφω τὴν τέλα μον «Ἐμβρυολογία γιὰ χειρουργούς», μοῦ ἔστειλε νὰ ἔξετάσω ἓνα κεφάλαιο ποὺ ἔγραψε σχετικὰ μὲ τὴν ἐνδομητριαία χειρουργική.

Τὸ δέχθηκα ἀμέσως καὶ προσέθεσα τὸ ὄνομά του στοὺς συντάκτες τοῦ βιβλίου, καὶ ἀμέσως τοῦ μήρυνσα τὰ λόγια τοῦ Danton: «Γιὰ νὰ κατακτήσεις χρειάζεται νὰ τολμήσεις, νὰ ξανατολμήσεις, πάντα νὰ τολμᾶς».

«Ολοι ἔμεῖς ποὺ συνεργαζόμαστε σ' αὐτὸν τὸ βιβλίο, λυπόμαστε γιὰ ἓνα μόνον. ⁷Οτι γεννηθήκαμε πολὺ νωρίς, γιὰ νὰ παραφράσουμε αὐτὸν ποὺ εἶπε ἕνας μεγάλος Ἀμερικανός, δ Βενιαμίν Φραγκλίνος στὰ 1780: «Ἡ ταχεία πρόοδος μὲ τὴν ὅποια προχωρεῖ ἡ γνήσια ἐπιστήμη μὲ κάνει νὰ θλίβομαι γιατὶ γεννήθηκα πολὺ νωρίς». ⁸Ἡ ἀνωτάτη παιδεία εἶναι ἓνα παγκόσμιο πρόβλημα καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε.

⁹Ο Jean Monet, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἔμπινευστὰς καὶ ἰδρυτὰς τῆς Εὑρωπαϊκῆς Κοινότητας, παρατήρησε: «Ολοι εἴμαστε φιλόδοξοι, τὸ θέμα εἶναι ἀν φιλοδοξοῦμε νὰ εἴμαστε ἡ φιλοδοξοῦμε νὰ πράξουμε».

Φιλοδοξώντας λοιπὸν νὰ πράξουμε, ἀς ἀντιταχθοῦμε μὲ σθένος σὲ δλες τὶς δυσκολίες. ¹⁰Οχι μόνον γιὰ νὰ διασώσουμε τὴν διδασκαλία τῆς ἀνατομίας ἄλλὰ καὶ γιὰ νὰ προχωρήσουμε σὲ νέα ἰδεώδη καὶ καινούργιες ἰδέες σὲ διτιδύπτοτε σχέση μὲ τὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση.

Καὶ ἀς θυμηθοῦμε τί εἶπε ὁ Oliver Wendall Holmes: «Πιστεύω ὅτι θαυμάσιο πράγμα σ' αὐτὸν τὸν κόσμο δὲν εἶναι τόσο ποὺ στεκόμαστε, ἀλλὰ πρὸς ποιὰ κατεύθυνση κινούμεθα. Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸν ἐπιτυχῆ προορισμό μας ὀφείλουμε νὰ ἀρμενίζουμε, ἄλλοτε μὲ οὖρο ἀνεμο καὶ ἄλλοτε κόντρα, δμως νὰ προχωροῦμε πάντοτε, νὰ μὴ παρασυρόμαστε ἀπὸ τὸ φεῦμα, οὔτε νὰ ἀγκυροβολοῦμε».

Καὶ τώρα, Κύριε Πρόδεδρε, κυρίες καὶ κύριοι, ἐπιτρέψτε μου νὰ κλείσω αὐτὴν τὴν παρονσίαση μὲ μερικὲς εὐχὲς ποὺ δυστυχῶς δύμως δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ πραγματοποιηθοῦν.

Θὰ εὐχόμονυ, ὁ παππούς μου, ὁ Γιάννης Ρίτσος ἀπὸ τὴν Μονεμβασία, ὁ ξανθὸς εὐθυτενῆς γήγαντας, νὰ βρισκόταν ἐδῶ. Μὲ συμβούλευε τότε: «Προχώρα στὴ σωστὴ μεριὰ τοῦ δρόμου καὶ δὲν ἔχεις νὰ φοβηθεῖς τίποτα».

Εὐχόμαι νὰ ἥταν ἐδῶ οἱ γονεῖς μου μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό μου Μῆτσο, τοῦ δποίου τὰ δστὰ βρίσκονται σκορπισμένα κάποι στὰ ἄγρια καὶ πανέμορφα βουνὰ τῆς Λακωνίας, θύμα καὶ αὐτὸς τοῦ μεγαλύτερον μεταφυσικοῦ φέμματος ποὺ λέγεται ἢ λεγόταν κομμονισμός.

Εὐχόμαι νὰ ἥταν ἐδῶ ὁ ἀδελφός μου ὁ Νίκος, ὁ πρῶτος μου δάσκαλος. Ὁ ἀνθρώπος ποὺ ἔβαλε στὸ χέρι μου τὸ νυστέρι.

Ακόμα θὰ ἥθελα νὰ ἥταν ἐδῶ ὁ θεῖος Γιάννης καὶ ἡ γυναικα του Μελισσάνθη.

Θυμᾶμαι τὸ γάμο τους. Ἐστειλαν δὲ τὰ μικρά τους ἀνήψια νὰ μαζέψουν ἀγριολούλουδα ἀπὸ τοὺς ἀγροὺς γύρω ἀπὸ τὸ χωριό μας, τοὺς Μολάους. Τὰ ἀγριολούλουδα ἥταν ὑπέροχα καὶ τὸ ἄρωμά τους μεθυστικό. Πλέχτηκαν σὲ πανέμορφα στέφανα καὶ στεφάνωσαν τὸ γαμπρὸ καὶ τὴν νύφη στὴ γαμήλια τελετὴ ποὺ ἐγινε στὸ μοναστήρι τῆς Γκαγκανιᾶς.

Θυμᾶμαι τὴ θεία Μελισσάνθη νὰ μοῦ ἀπαγγέλλει μερικὰ ἀπὸ τὰ ποιήματά της. Τὴν ρώτησα. Γιατί δὲ γιὰ θάνατο μιλᾶς στὰ ποιήματά σου; «Σὰν μεγαλώσεις θὰ καταλάβεις», ἥταν ἡ ἀπάντησή της. Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς διαβάσω τὸ ποίημα.

«ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ»

Μέσα στὸ φῶς σου γίνομαι πονλὶ
καὶ τραγουδῶ ὅλη μέρα σὰν τὸ σπίνο,
μιᾶς πεταλούδας παίρνω τὰ φτερὰ
καὶ θεῖα κι ὀλόσπεργα σὰν τὸ νέο τὸ κοίνο.
Σφαλῶ τὰ βλέφαρά μου, ἐντός μου φῶς
τ' ἀνοίγω, φῶς παντοῦ, δὲν φῶς τριγύρα
καὶ λέω «Ἡλιε τί θάνατος λαμπρὸς
μὲς σὲ μιὰ τέτοια θεία φωτοπλημμύρα».

Ἐπιτρέψτε μου ἐπίσης κύριε Πρόδεδρε, κυρίες καὶ κύριοι νὰ παραφράσω αὐτὸ τὸ ποίημα...

‘Η αἰθουσα εἶναι γεμάτη φῶς καὶ ἐγὼ μεθῶ ἀπὸ τὴν καλοσύνη σας. Σᾶς εἴμαι εὐγνώμων.

*Μέσα στὸ φῶς σου γίνομαι ποντὶ^λ
καὶ τραγονδῶ δῆλη μέρα σὰν τὸ σπίνο,
μιᾶς πεταλούδας παῖδον τὰ φτερὰ
τὰ θεῖα κι ὀλόασπρα σὰν τὸ νέο τὸ κρίνο,
Σφαλῶ τὰ βλέφαρά μου, ἐντός μου φῶς
τ’ ἀνοίγω, φῶς παντοῦ, δῆλο φῶς τριγύρα
καὶ λέω «"Ηλιε τὶ δημορφῇ ζωή!"»
μὲς σὲ μιὰ τέτοια θεία φωτοπλημμύρα».*

‘Ο φίλος μου, ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανός, μοῦ ἔστειλε τὰ ποιήματά του «Παραλίρημα τοῦ Νότου». Θὰ ἥθελα νὰ μοιραστῶ μαζί σας ἕνα ποίημα ποὺ πολὺ ἀγαπῶ.

KOINΩΝΙΚΟ

*“Οσοι δὲν ἀντεξαν τὴν ζωὴν
ἥταν εὐαίσθητοι
μὰ δὲν ἥταν γενναῖοι.
“Οσοι διαμαρτυρήθηκαν
μονάχα μὲ φυγὴν
ἥτανε τίμοι, μὰ δὲν ἥταν πιστοί!
“Οσοι ἀγωνίστηκαν κι ἀπότυχαν
ἀς εἰν' εὐλογημένοι.
Κι' δοσι ἀπ' τὴν ἐπιτυχία τους
δὲν μέθυσαν
μακαριστοί!..*

Μελβούρνη, 12 Φεβρουαρίου 1978

‘Υπόσχομαι, Κύριε Πρόεδρε, νὰ μείνω γιὰ πάντα μακαριστός, ἀλλωστε βρίσκομαι στὴν ἄνοιξη τῶν γηρατειῶν μου καὶ στὸ ἀπόγευμα τῆς ζωῆς μου. “Ωρα ἀπολογισμοῦ!