

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2000

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

---

## ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Σύμφωνα μὲ τὸ "Ἀρθρο 14 τοῦ Κανονισμοῦ της, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν τακτικὴν πανηγυρικὴν συνεδρία τῆς 25ης Μαρτίου, ἔορτάζει τὴν ἐπέτειο τῆς ἰδρύσεως αὐτῆς καθὼς καὶ ἐκείνην τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.

Στεφανώνει πάλι ἡ Ἀκαδημία τοὺς τάφους τῶν ἥρωών τοῦ εἰκοσιένα, καίει λιβανωτὸν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆς πατριωτικῆς εὔσέβειας, ὑψώνει εὐγνώμονα φωνή, καὶ τονίζει εὐλογίαν καὶ ὕμνον πρὸς τὴν Ἱερὴ μνήμη ἐκείνων ποὺ ἀνέστησαν τὴν νεκρὴ καὶ ἐλευθέρωσαν τὴ δούλη Ἑλλάδα, καὶ πραγμάτωσαν εὐχές καὶ ἐλπίδες τεσσάρων αἰώνων καὶ ἀνύψωσαν τὴν πατρίδα μας στὴν ἔνδοξη βαθυίδα ἐπάνω στὴν ὁποία στέκεται στὴν Ἰστορία ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα.

Δὲν ὑπάρχει κατανυκτικότερο ἴστορικὸ μυστήριο ἀπὸ τὴ μετεώριση τῆς Ἰστορίας σὲ θρύλο. Δὲν ὑπάρχει ὀραιότερη πραγμάτωση ἀπὸ τὴν ὑλοποίηση τοῦ θρύλου σὲ ἴστορία.

‘Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, συμμεριζόμενη τὴν ἔκφραση τῆς πανελλήνιας χαρᾶς καὶ ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας συνεορτάζει ἐπίσης τὴν μεγάλη ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεομήτορος.

“Οταν δὲ οὐδέποτε θεός Κολοκοτρώνης, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, ἀποβιβάσθηκε στὴ Μάνη γιὰ νὰ συγκροτήσει τὸ πρῶτο ἐπαναστατικὸ σῶμα, εἶπε στὰ ὀλιγάριθμα παλληκάρια του:

«Ο Θεὸς ὑπέγραψε παιδιὰ τὴν Ἑλευθερία τῆς Ἑλλάδας! Κι δὲ θεὸς δὲν παίρνει πίσω τὴν ὑπογραφή του!».

“Οπως ἀνέφερα καὶ προηγουμένως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴν Ἑορτήν, ἔορτάζει ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ τὴ δική της γιορτή, τὴν 74η ἐπέτειο τῶν γενεθλίων της, καὶ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι ἀνευ σημασίας ὅτι ἡ ἵδρυσή της, καὶ συνεπῶς ἡ ἐπέτειος αὐτῆς, συμπίπτει τὴν ἴδια μέρα μὲ τὴν Ἐθνικὴν γιορτή. Πρόκειται περὶ συμβολισμοῦ ποὺ δηλώνει ὅτι καὶ ἡ Ἀκαδημία ὡς σκοπό της θέτει τὴν παλιγγενεσία τῆς Ἑλλάδας.

Στὴ μνήμη τῶν μεγαλουργῶν συντελεστῶν παλαιοτέρων καὶ νεώτερων θριάμβων, ἡ Ἑλλάδα προσέρχεται, κατὰ τὴ σεμνὴ αὐτὴ ἐπέτειο, κλίνουσα τὸ γόνυ μὲ εὐλάβεια, νὰ ἀποθέσει τίμιο καὶ ἀμάραντο στεφάνι, μὲ τὴν ὡδὴ τοῦ Παλαμᾶ στὰ χείλη:

Πνοὲς ποὺ πλανᾶστε σ' ἄλλη ζωὴ  
Λείψανα κι ἀν κοιμᾶσθε  
Σᾶς λειτουργοῦν στὴν δόξα μου.  
Μακαρισμένοι νά 'στε.

Κατ' ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας θὰ ἐκφωνήσει ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Κονομῆς. Παρακαλῶ τὸν κ. συνάδελφο νὰ λάβει τὸν λόγο.

## Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Ο Πλούταρχος στὴ βιογραφίᾳ τοῦ Ἀριστείδη διηγεῖται ὅτι στὴν ἐποχή του, περισσότερο ἀπὸ πεντακόσια χρόνια μετὰ τὴν μάχη τῶν Πλαταιῶν, μαζεύονταν οἱ Πλαταιεῖς τὴν 16η τοῦ μηνὸς Ἀλαλκομενίου γιὰ νὰ προσφέρουν θυσίες πρὸς τιμὴν τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἔπεσαν κι ἐνταφιάστηκαν ἐκεῖ στὴν ἱστορικὴ μάχη τοῦ 479 π.Χ. Ἡ ἴδια ἀνάγκη ποὺ ἔκανε τοὺς Πλαταιεῖς πέντε αἰῶνες μετὰ τὸ περίλαμπρο ἐκεῖνο γεγονός νὰ συνεχίζουν νὰ συγκεντρώνονται γύρω ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν προγόνων τους καὶ νὰ ἐναποθέτουν εὐλαβικὰ στὶς προγονικὲς θῆκες τὰ μύρα τῆς εὐγνωμοσύνης τους ὡθεῖ κι ἔμαξις ποὺ προσήλθαμε στὸ σημερινὸ ἑορτασμὸ τῆς ἐνδοξῆς ἐπετείου τῆς Ἐπανάστασης νὰ ἀναμνησθοῦμε μὲ κατάνυξη τὴν ἀσύγκριτη θυσία τῶν προμάχων τῆς ἐλευθερίας στὸν Ἀγώνα τοῦ '21.

Ἡ ἐφετινὴ 179η ἐπέτειος τῆς Ἐπανάστασης γιορτάζεται κάτω ἀπὸ πιεστικὲς γιὰ τὸ ἔθνος συνθῆκες, ἀφοῦ τὰ ἔθνικὰ θέματα παραμένουν ἄλυτα μὲ κορυφαῖο τὸ Κυπριακό. Ἡ κατοχὴ τῆς βόρειας Κύπρου, μὲ ὅλες τὶς βαρύτατες συνέπειές της, συνεχίζεται χωρὶς καμιὰ προοπτικὴ ἀποχώρησης τῶν εἰσβολέων. Ἔνας συμπαγὴς ἐλληνικὸς πληθυσμὸς ποὺ γιὰ τρισήμισυ χιλιάδες χρόνια εἶχε τὶς πατρογονικές του ἔστιες στὴν περιοχὴ ἐκριζώθηκε μὲ πρωτοφανὴ βαναυσότητα καὶ ἡ ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀκρωτηριάστηκε θανάσιμα. Ὁλόκληρη ἡ περιοχὴ ἐκτουρκίζεται ἔκτοτε συστηματικὰ καὶ ἡ πολιτιστικὴ της κληρονομιὰ λεηλατεῖται μέχρις ἔξαφανισμοῦ γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ μιὰ καινούργια τουρκικὴ ἐπαρχία. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἔξαιτίας κυρίως τῆς στάσης τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς διακυβεύεται —μήπως καὶ μὲ τὴ συγκατάθεσή μας; — καὶ ἡ ἴδια ἡ ὑπόσταση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Γι' αὐτὸ δπως πάντοτε καὶ δ ἐφετινὸς ἑορτασμὸς ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι μιὰ ὅσο γίνεται νηφάλια ἀξιολόγηση

τῆς ἐθνικῆς δράσης τῶν συντελεστῶν τοῦ '21 καὶ μιὰ οὐσιαστικὴ προσέγγιση καὶ συνειδητοποίηση τῶν προβλημάτων ποὺ σχετίζονται ἥμεσα μὲ τὴν ἵδια τὴν ὑπόσταση τοῦ σύγχρονου ἐλληνισμοῦ. Μὲ τέτοια περισυλλογὴ ἀνασυντάσσεται τὸ παρόν καὶ σφυρηλατεῖται ἔνα καλύτερο μέλλον.

Εἶναι γνωστὴ στὴν ἴστορία ἡ στάση τῆς Ἐλλάδος νὰ ἀπαμύνεται μὲ τὴν ἀρετὴ τὴν δουλοσύνη δηλ. τὴν αὐθαίρετη ἔξουσία (Ἡρόδ. 7. 102), στάση ποὺ διαμορφώθηκε σὰν ἥθος καὶ τρόπος ζωῆς τοῦ ἐλληνισμοῦ στὴν πάλη του μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσης, τοὺς ποικιλώνυμους κατὰ καιροὺς γείτονες κι ἐπιδρομεῖς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἵδιο τὸν ἔαυτό του, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστὸ οἱ ἀρχαῖοι "Ἐλληνες δὲν συγκρότησαν ἐθνικὸ κράτος. Ἀφοῦ ὁστόσο οἱ "Ἐλληνες στὴ διαδρομὴ τῆς ἴστορίας τους καλλιεργοῦσαν ἰδιαίτερα τὴν ἥθικὴ καὶ πνευματικὴ αὐτονομία τοῦ ἀτόμου δὲν θὰ μποροῦσαν καὶ οἱ Νεοέλληνες ἀκολουθώντας τὴν ἐλληνικὴ παράδοση ν' ἀποδεχτοῦν τὴν ἴσοπέδωσή τους μέσα στὴν Ὁθωμανικὴ αὐτοκρατορία. "Ετσι, παρ' ὅλες τὶς ἀντίξοες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ., τὸ ἐλληνικὸ ἔθνος ἔκανε τὴν ἐπιλογὴ του καὶ προσπάθησε νὰ καλύψει μὲ τὴν ἐπανάσταση τὸ χαμένο ἔδαφος συντονίζοντας ξανὰ τὸ βηματισμό του μὲ τὸ ρυθμὸ τῆς παγκόσμιας ἴστορίας.

"Ο ἀγώνας τοῦ '21 εἶναι τὸ μεγαλύτερο κατόρθωμα τοῦ νέου ἐλληνισμοῦ, δ ὅποιος μὲ ὑπεράνθρωπες θυσίες ἐλευθέρωσε μικρὴ γωνιὰ τῆς γῆς του ἐγκαυνιάζοντας τὴνέα περίοδο τοῦ ἐθνικοῦ του βίου. "Οπως οἱ περσικοὶ πόλεμοι τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων ἀπετέλεσαν ἴσχυρὸ παράγοντα διάκρισης τοῦ ἐλληνικοῦ ἀπὸ τὸ βαρβαρικὸν καὶ συνετέλεσαν στὴ δημιουργία «ἐθνικῆς συνείδησης», ἔτσι καὶ ἡ Ἐπανάσταση ὑπῆρξε δ κύριος παράγων διαφοροποίησης τῶν Ἐλλήνων ραγιάδων ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους μὴ μουσουλμάνους ὑπηκόους τοῦ Σουλτάνου καὶ αὐτὸ τοὺς ἔδωσε ξανὰ τὴν ἐθνική τους αὐτογνωσία. Θεμελιώδης ἀρχὴ καὶ δημιουργὸς δύναμη τῆς Ἐπανάστασης εἶναι ἡ ἴστορικὴ συνείδηση τοῦ γένους. "Η ἵδεα ὅτι οἱ ὑπήκοοι τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους εἶναι ἀπόγονοι τῶν

‘Ελλήνων ἐδέσποσε στοὺς τελευταίους αἰῶνες τοῦ Βυζαντίου. Ὁ φιλόσιφος τοῦ Μυστρᾶ Γεώργιος Γεμιστὸς ὁ ἐπονομαζόμενος Πλήθων κηρύσσει τὴν κυρίως Ἐλλάδα ὡς τὸ λίκνον τοῦ ἐλληνισμοῦ: Δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι Βυζαντινός: «“Ἐλληνες ἐσμὲν τὸ γένος, ὡς ἡ τε φωνὴ καὶ ἡ πάτριος παιδεία μαρτυρεῖ», γράφει.

Τὸ ἐλληνικὸν ἔθνος μετὰ τὴν ὑποδούλωσή του σιγὰ σιγὰ ἀπέκτησε τὸ συναίσθημα τῆς ὑπεροχῆς ἔναντι τοῦ κυριάρχου. Αὐτὸ ποὺ γράφτηκε ἀπὸ ξένο ιστορικό, δτι «τὸ πνεῦμα τῶν λαῶν ὑποχωρεῖ στὴν ξένη ἐπίδραση, ἀλλὰ ἀνορθώνεται καὶ πάλι γιατὶ ἡ βία τοῦ κατακτητῆ εἶναι πρόσκαιρη ἀλλὰ τὸ πνεῦμα ἀτέδιο», βρίσκει στὴν περίπτωσή μας τὴν ἐφαρμογή του. Ἡ πνευματικὴ ἀναγέννηση, δσο περιορισμένη κι ἀν ἥταν, ἀσκοῦσε ἀφάνταστη ἐπίδραση καὶ στοὺς πιὸ ἀπλοϊκούς. Ἡ ιστορία τοῦ Ρήγα φαντάζει ὡς σύμβολο τοῦ ἐπικείμενου ἐλληνικοῦ δράματος κι ὅπως σημείωσε ὁ Τερτσέτης, «τὰ τραγούδια τοῦ ἀδικοθάνατου Ρήγα ἐγκρέμισαν, καθὼς οἱ σάλπιγγες εἰς τὴν Ιεριχώ τὰ τείχη τῆς Τριπολιτσᾶς, ἐτίναξαν εἰς τὸν ἀέρα μὲ τοὺς ἀλλοφύλους τὰ φρούρια τῆς Μονεμβασίας καὶ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὰ τρικάταρτα τοῦ ἐχθροῦ».

Ἡ διακοίνωση τοῦ Ἐπαναστατικοῦ Διευθυντηρίου Πατρῶν καὶ τῆς Μεσσηνιακῆς Γερουσίας ἀναφέρει: «‘Ημεῖς, τὸ νεοελληνικὸν ἔθνος τῶν Χριστιανῶν, βλέποντες δτι μᾶς καταφρονεῖ τὸ Ὀθωμανικὸν γένος, καὶ σκοπεύει ὄλεθρον ἔναντίον μας πότε μ’ ἔνα πότε μ’ ἀλλον τρόπον, ἀπεφασίσαμεν σταθερῶς ἡ νὰ ἀποθάνωμεν ὅλοι ἡ νὰ ἐλευθερωθῶμεν, καὶ τούτου ἔνεκα βαστοῦμεν τὰ ὅπλα εἰς χεῖρας ζητοῦντες τὰ δικαιώματά μας». “Οποιος ἀποπειραθεῖ νὰ ἐρμηνεύσει τὸ μέγεθος τῶν μεγαλουργημάτων τῶν ἐπαναστατημένων Ἐλλήνων πρέπει νὰ ἔχει ὑπόψη του δτι ἴσχυει αὐτὸ ποὺ σημείωσε ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν: ‘καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἴσχυρὰ καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενωμένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ». «‘Ο ἄγιος ἐνθουσιασμός, γράφει ἔνας ἀγωνιστής, μᾶς ἔκαμε ἀπὸ ψαράδες καὶ ζευγίτες παληκάρια ἀνδρειότατα

τοῦ σταυροῦ, ὅπου δίχως ἄρματα εἰς τὸ χέρι οἱ περισσότεροι, δίχως φρούρια, καὶ δίχως ποτὲ νὰ ἴδοῦμε πολέμους καὶ ἄρματα, ἐτρέχαμε ἐμεῖς ἀπάνω εἰς τοὺς Τούρκους, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Παντοδύναμου, ἐκάμαμε ὅτι ὁ κόσμος δὲν ἔκαρτέρηγε ἀπὸ ἡμᾶς».

‘Η Ἐπανάσταση, ὅπως εἶναι γνωστό, ὑπῆρξε ἔργο ὅλων τῶν Ἑλλήνων, στεριανῶν καὶ νησιωτῶν κι ὅλες οἱ ἐπαρχίες τοῦ ἑλληνισμοῦ, καὶ οἱ πιὸ ἀπομακρυσμένες, ἔχουν τὸ μερίδιό τους στὸν Ἀγώνα. Τὸ Μεσολόγγι, ὁστόσο, κατέχει ἐντελῶς ξεχωριστὴ θέση. ‘Η μικρὴ αὐτὴ πόλη ἀποτελοῦσε μικρογραφία τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ντόπιους ἦκεī ἥταν κλεισμένοι Πελοποννήσιοι, Σουλιώτες —ἀκόμα καὶ Κύπριοι— κι ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὸν Ἰσθμὸ κι ἀπάνω. Κι αὐτὸς γιατὶ ἡ θέση τοῦ Μεσολογγίου κρίθηκε δρθὰ ὅτι ἥταν καίρια γιὰ τὴ συντήρηση τῆς Ἐπανάστασης στὴ Δ. Ἑλλάδα γι’ αὐτὸς κι ἀποφασίστηκε νὰ κρατηθεῖ πάση θυσίᾳ ἀπροσκύνητο.

Στὴν α’ πολιορκία (1823) ἀπὸ τοὺς πασάδες Ὁμέρ Βρυώνη καὶ Κιουταχῆ ὁ Μ. Μπότσαρης μὲ τοὺς 400 ἄντρες τῆς φρουρᾶς ματαίωσαν τὰ σχέδια 11.000 πολιορκητῶν. Μέσα στὴν πόλη ἡ στρατιωτικὴ δύναμη ἥταν μικρή, ὁ ἔξοπλισμὸς μηδαμιὸς καὶ τὰ τρόφιμα μόλις ἐπαρκοῦσαν γιὰ ἔνα μήνα. Παρὰ ταῦτα, ὅταν προτάθηκε στὴ φρουρὰ παράδοση τῆς πόλεως ὑπὸ δρους, ὅλοι μ’ ἔνα στόμα τὴν ἀπέρριψαν: «Ολοι ὁμογνώμονες —σημειώνει ὁ Τρικούπης— ἐρωτηθεὶς καὶ ὁ λαὸς συνεπευφήμησε καὶ αὐτὸς ὅλος, προθυμηθεὶς νὰ συγκαρτερήσει μέχρι τέλους». “Οταν ἀργότερα στὴ φρουρὰ προστίθενται 700 Μοραΐτες, οἱ πολιορκούμενοι, ἀφοῦ ἀπέκρουσαν αἰφνιδιαστικὴ γενικὴ ἔφοδο τοῦ ἐχθροῦ, ἀνάγκασαν τοὺς δύο πασάδες νὰ λύσουν τὴν πολιορκία καὶ νὰ ἀποσυρθοῦν στὶς βάσεις τους στὴν Ἡπειρο.

‘Η β’ πολιορκία ἀρχίζει τέλος Ἀπριλίου 1825, ὅταν 35.000 ἐμπειροπόλεμοι ἄντρες τοῦ Κιουταχῆ ζώνουν στενὰ τὴν πόλη ποὺ τὴν ὑπερασπίζουν 3600 ἄντρες, ἀνάμεσά τους ἀρκετοὶ ἄρματολοὶ καὶ μερικοὶ φιλέλληνες. Τότε ὁ ἀδύνατος περίβολος τῆς πόλης —ὅ γνωστὸς

«φράχτης» — μετατρέπεται ἀπὸ τὸν Χῖο μηχανικὸ Μιχ. Κοκκίνη σὲ δύχυρὸ μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ περίφημου Ἑλληνικοῦ Ἐπταγώνου. Ὁ δύχυρωση συντελέστηκε κάτω ἀπὸ πολὺ δύσκολες συνθῆκες καὶ μπροστὰ στὸ πολυάριθμο ἔχθρικὸ στράτευμα, ἀλλὰ δὲ Κοκκίνης, ποὺ χάθηκε στὴν ἔξοδο, ἀνέπτυξε γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἔργου δαιμονιώδη δργανωτικὴ δραστηριότητα.

‘Ἡ φρουρά, ἀφοῦ ἀπέρριψε πρόταση τοῦ Κιουταχῆ γιὰ παράδοση ὑπὸ δύρους, ἀποφασίζει ἀμυνα μέχρις ἐσχάτων ἀντιμετωπίζοντας τοὺς ἐπιτιθεμένους μὲ χαλύβδινη θέληση. Ὁ ἔχθρὸς ἀλλάζει τότε τακτικὴ καταφεύγοντας στὸν πόλεμο τῶν ὑπονομεύσεων, ὅπότε ἀνοίγονται λαγούμια καὶ κόντρα λαγούμια ἀλλὰ ἡ ἔξοχη ἐφευρετικότητα τοῦ λαγουμιτζῆ Παν. Σωτηρόπουλου ματαιώνει δλες τὶς ὑπονομευτικὲς ἐνέργειες τοῦ ἀντιπάλου. Τότε οἱ Τουρκοαλβανοὶ συσσωρεύουν χῶμα κι ἀνεβάζοντας σ’ αὐτὸ τὰ κανόνια τους βάλλουν κατὰ τῶν πολιορκούμενων ἀπὸ ψηλότερο σημεῖο ἀλλὰ οἱ Ἑλληνες ἔχουν τὴν ἀπάντηση: τὸ βράδυ κλέβουν τὸ χῶμα τῶν Τούρκων! ‘Καὶ τὰ ἄψυχα πλέον ἀρχισαν, νὰ εὐθυμοῦν’, σημειώνει ὁ λιτὸς Κασομούλης. ‘Ἡ φήμη διεδόθη εἰς τὰς Νήσους καὶ παντοῦ. —Τί κάμνουν εἰς τὸ Μεσολόγγι; ἐρωτοῦσαν. — Κλέπτουν χῶμα (ἔλεγαν). Καὶ κανένας δὲν ἐννοοῦσεν τί σήμαινεν τὸ «κλέπτουν χῶμα». Οἱ Ἑλληνες καταφεύγουν καὶ σὲ ξαφνικὲς ἐπιθέσεις. Πρόταση τοῦ Κιουταχῆ γιὰ παράδοση τῆς φρουρᾶς μὲ δύρους ἀπορρίπτεται καὶ πάλι μὲ τὴ στερεότυπη ἀπάντηση: «τὰ κλειδιὰ τοῦ Μεσολογγίου εἶναι στὶς μπούκες τῶν κανονιῶν μας κρεμασμένα!». Μερικοὶ Ἀλβανοὶ πολέμαρχοι ἐγκαταλείπουν τότε τὸν Κιουταχῆ καὶ φεύγουν μὲ τοὺς ἄντρες τους γιὰ τὴν πατρίδα τους. Ὁ Κιουταχῆς μένει τώρα μὲ 8.000 μαχητὲς κι ἀποσύρεται ἀπὸ τὸ τεῖχος. Ἡ πολιορκία οὔσιαστικὰ λύεται.

‘Ο Καραϊσκάκης συχνὰ παρενοχλεῖ τοὺς πολιορκητὲς ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ κυβέρνηση Κουντουριώτη χάνει μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ συγκεντρώσει δυνάμεις καὶ νὰ συντρίψει τὸν Κιουταχῆ. Ἀντὶ νὰ νιοθετηθεῖ τὸ σχέδιο Καραϊσκάκη μὲ τὸ δόποιο θὰ ἔξαναγκάζονταν οἱ Τούρκοι

νὰ λύσουν τὴν πολιορκία, οἱ πολιορκούμενοι διαπράττουν τὸ σοβαρὸ σφάλμα νὰ ἐπαναφέρουν τὶς οἰκογένειές τους ἀπὸ τὸν Κάλαμο. Ἐπὸ ἔκεινη τὴ στιγμὴ τὸ ἐπισιτιστικό τους πρόβλημα ἐπιδεινώνεται τραγικά. Ἡδη ἀπὸ τὶς 11 Νοεμβρίου ὁ Ἰάκωβος Μάγερ γράφει στὸν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως: «Πιστεύσατέ μας, πρόεδρέ μου, ὅτι ἀπὸ τῆς σήμερον ἀποὺ σᾶς γράφομεν δὲν ἔχομεν ποσῶς τροφήν, ἀλλ’ ἡ ὀλίγη αὔτη ὅπου μᾶς μένει, συνίσταται ἀπὸ ὀλίγον σιτάρι βρασμένον, καὶ τὸ δόποῖον διὰ νὰ βρασθῇ, πρέπει καθημερινῶς νὰ κρημνίζωνται αἱ οἰκίαι τῆς πόλεως....» Οχι λοιπὸν ἀπὸ καταχρήσεις τῶν ἐν Μεσολογγίῳ ἀλλ’ ἡ μικρὰ διὰ τὸ προπύργιον τοῦτο φροντὶς τῆς Διοικήσεως θέλει φέρει τὴν πτῶσιν τοῦ Μεσολογγίου. Ἐπτὰ μῆνας χωρὶς μισθόν, ἡ τροφὴ πάντοτε ἐλλιπής καὶ ὁ θάνατος καθ’ ἡμέραν σύντροφος καὶ πῶς, Θεέ μου, ἡμπορεῖ τοιοῦτος τρόπος φερσίματος νὰ λογίζεται ἀντάξιος διὰ μίαν φρουράν, ἥτις ἐξύμωσεν τὸ ἔδαφος τοῦ Μεσολογγίου μὲ τὸ αἷμα τῆς, ἀπὸ τὸ δόποῖον καπνίζουν ἀκόμη τὰ κανονοστάσιά του;»

Καὶ συνεχίζει: «Χίλιοι διακόσιοι στρατιῶται ἔγιναν θῦμα τῆς Πατρίδος καταβάντες εἰς τὰ μνημεῖα. Αἱ ἐκκλησίαι ἐγεμίσθησαν, καὶ τόπος δὲν ἔμεινεν πλέον νὰ θάπτωνται οἱ φονευόμενοι. Ποίω τῷ λόγῳ λοιπὸν νὰ μᾶς ἀφήνουν νὰ ἀποθνήσκωμεν καὶ ἀπὸ τὴν πεῖναν; Πρόεδρε, τὸ Μεσολόγγι δὲν ἔχει πλέον ὀχύρωμα, δὲν ἔχει προμαχῶνας, ἀλλ’ ὀχύρωμα καὶ προμαχῶνες εἶναι τὰ στήθη τῶν δύστυχων ‘Ελλήνων, οἵτινες μ’ ὅλον ὅτι εὐχαρίστως ἀναμένουν τὸν θάνατον, δὲν ἐθεωρήθησαν μ’ ὅλον τοῦτο ἀπὸ τὴν Διοίκησιν ὡς μέλη τῆς κοινῆς Πατρίδος...»

Στὶς 22 Δεκεμβρίου κάνει τὴν ἐμφάνισή του μπροστὰ στὸ Μεσολόγγι ὁ στόλος τοῦ Ἰμπραήμ καὶ ἀποβιβάζει 17.000 ἐμπειροπόλεμους πολεμιστὲς ὑπὸ τὴ διοίκηση γάλλων ἀξιωματικῶν. Ἐπιθεωρεῖ τὶς ὀχυρώσεις τοῦ Μεσολογγίου κι ἀποτεινόμενος στὸν Κιουταχῆ τοῦ λέει εἰρωνικά: «Αὐτὸς ὁ φράχτης σᾶς ἐμπόδισε νὰ πατήσετε τὸ Μεσολόγγι;» Ὁ κίνδυνος γιὰ τοὺς πολιορκουμένους εἶναι τώρα θανάσιμος γιατί, ὅπως γράφει ὁ Σπυρομήλιος, ἡ Διοίκηση «ὡς σπουδαιότερον ἀντικείμενον ἐθεώρουν τὴν ἐθνικὴν Συνέλευσιν, παρὰ τὸν ἔχθρὸν ὃστις

έπαπείλει τὸ Μεσολόγγιον καὶ ὅποὺ ἡ πτῶσις του κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἥτο ἀφευκτος καὶ ἐπομένως μετὰ τῆς πτώσεως τοῦ Μεσολογγίου ἐκινδύνευεν νὰ διαλυθῇ ἡ πατρίς.

Ἡ Διοίκηση Κουντουριώτη ἀνίκανη νὰ ἔκτιμήσει τὴ σοβαρότητα τῆς κατάστασης, ἀντὶ νὰ συγκεντρώσει τὸ σύνολο τῶν διαθέσιμων δυνάμεων στὸ Μεσολόγγι, ἀφοῦ ἡ ὑπαρξη τῆς Ἐπανάστασης σχετιζόταν ἀρρηκτα μὲ αὐτό, ἀναλισκόταν σὲ παράφρονα στρατιωτικὰ σχέδια, ὅπως ἡ ὑπερπόντια ἐκστρατεία 800 μαχητῶν στὴ Βηρυτό, ἐνῶ μάταια οἱ ἀρχηγοὶ τους Βάσος καὶ Κριεζώτης πρότειναν νὰ πᾶνε στὴ Δερβέκιστα γιὰ νὰ ἐνωθοῦν μὲ τὸν Καραϊσκάκη, προκειμένου μὲ ἀντιπερισπασμὸν νὰ ἀνακουφίσουν τοὺς πολιορκουμένους. Δεύτερο θανάσιμο σφάλμα ἥταν ἡ ἐκστρατεία τοῦ Φαβιέρου στὴν Εὔβοια, ποὺ δέσμευε 3.000 ἔμπειρους μαχητὲς μακριὰ ἀπὸ τὸ κύριο πεδίο τῆς μάχης, ποὺ ἥταν ἀναμφισβήτητα τὸ Μεσολόγγι. Κι ὁ ἑλληνικὸς στόλος φυσικὰ ἀδρανοῦσε λόγῳ ἐλλείψεως χρημάτων. Πόσο πιὸ σοφὰ στοχάζεται ὁ Σολωμὸς στοὺς Ἐλεύθερους Πολιορκημένους! Κάμε ὄστε ὁ μικρὸς Κύκλος —τὸ γνωστὸ ἀλωνάκι—, μέσα εἰς τὸν διοῖο κινιέται ἡ πολιορκημένη πόλη, νὰ ξεκεπάζει εἰς τὴν ἀτμοσφαίρα του τὰ μεγαλύτερα συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ὑλικὴ θέση, ὅπου ἀξίζει τόσο γιὰ ἐκείνους ὅποὺ θέλουν νὰ τὴν ἀρπάξουν, —καὶ γιὰ τὴν ἥθικὴ θέση, τὰ μεγαλύτερα συμφέροντα τῆς Ἀνθρωπόπητος...

Μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Ἰμπραῆμ τὸ Μεσολόγγι ζεῖ ὕρες κόλασης λόγῳ τοῦ ἀδιάκοπου σφυροκοπήματος τῶν δχυρῶν καὶ τῆς πόλης ἀπὸ τὸ πολυπληθὲς πυροβολικό του. Ἡ Διευθυντικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν πολιορκουμένων στέλλει στὶς 4 Ἰανουαρίου κραυγὴ ἀπελπισίας. «Ἡ πεῖνα... ἔφερε τὸ στρατιωτικὸν εἰς τὴν ἐσχάτην ἀπελπισίαν.... Ἐνα χρόνον ὁ στρατιώτης χωρὶς μισθόν, πέντε μῆνες χωρὶς σιτηρέσια καὶ τώρα χωρὶς ψωμί, πῶς νὰ ὑποφέρει;». Τὰ «Ἐλληνικὰ Χρονικὰ» τῆς 3ης Φεβρ. 1826 γράφουν: «Ἐφοδοι συνεχεῖς καὶ μάχαι ἀπὸ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης ἀλλεπάλληλοι δὲν μᾶς ἀφῆσαν νὰ λάβωμεν καθόλου τὴν ἀναπνοήν μας ... Ἀλλοίμονον ὅμως! κατέστησαν σιδηροῦς τοὺς βραχίονάς μας καὶ

έδωσαν νέαν καρτερίαν εἰς τὰς ψυχάς μας, ὅχι ἡ ἀπελπισία, ἀλλ' ἡ ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας ἀγάπη, ὁ ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ ἔρως καὶ ἡ σταθερά μας τελευταῖον ἀπόφασις τοῦ νὰ ζῶμεν Χριστιανοὶ ἐλεύθεροι, εἰδεμὴ νὰ χαθῶμεν». Ο Κασομούλης ἀναφέρει γιὰ τὴν εὐψυχία τῶν πολιορκουμένων: «'Ημποροῦσες νὰ τοὺς παρομοιώσεις μὲ τὰ πλέον ἀγρια θηρία τὴν ὥρα τοῦ πολέμου μὲ τοὺς ἔχθρούς —καὶ ἀγγέλους μεταξύ των... 'Η μεγαλύτερη αἰσχύνη ἦταν νὰ δακρύσει ἢ νὰ κλαύσει ἢ νὰ παραπονεθεῖ ὁ πληγωμένος.... Καὶ τὸ παράξενο: «'Ο πόλεμος», ἀναφέρει ἡ Ἰδια πηγή, εἶχεν κατανήσει εἰς τὴν ἀκοήν <των> ὀσὰν μία μουσική, καὶ τόσον εἶναι ἀληθινὸν <τοῦτον>, ὡστε, ἀν κανένα μεσημέρι ἀπὸ τὴν ζέστη ἔπαιναν <τὸν πόλεμον> τὰ δύο μέρη, ἦτον τὸ πᾶν εἰς ἀθυμίαν». Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ὁ Σολωμὸς χαρακτήρισε τὸν πόλεμο «πνοή» τους.

Στὶς 28 Φεβρ. 1826 ἐκδηλώθηκε σφοδρὴ ἔφοδος τῶν δυνάμεων τοῦ Ἰμπραήμ ἀλλὰ ἀποκρούστηκε ἀποφασιστικὰ κατὰ μῆκος τοῦ ἀναχώματος. Δεύτερη ἐπίθεση εἶχε τὴν τύχη τῆς πρώτης. Ο Ἰμπραήμ ἀναθεωρεῖ τότε τὸ στρατηγικό του σχέδιο μὲ τὴν ὑπόδειξη ἄγγλων καὶ γάλλων στρατιωτικῶν γιὰ νὰ ἐπιτύχει στενότερη πολιορκία ἀπὸ τὸ μέρος τῆς θάλασσας. Οἱ δυνάμεις τῶν δύο πολιορκητῶν συμπράττουν τώρα καὶ ὕστερα ἀπὸ συντονισμένες ἐνέργειες καταλαμβάνεται τὸ Βασιλάδι καὶ ὁ Ντολμᾶς. Ο βομβαρδισμὸς συνεχίζεται πάντοτε ἀμείωτος καὶ ὁ Μάγερ σημειώνει ὅτι σ' ἓνα δεκαπενθήμερο τὰ ἔχθρικὰ κανόνια ἔριξαν κάπου 17.000 βόμβες καὶ σιδερένιες μπάλες. "Ολος ὁ πληθυσμὸς βοηθάει ὅπως μπορεῖ γιὰ νὰ ἐπουλωθοῦν πρόχειρα οἱ πληγές. «Οἱ κάτοικοι τοῦ Μεσολογγίου», μαρτυρεῖ ὁ Σπυρομήλιος, «εἰς ὅλον τὸ διάστημα τῆς πολιορκίας ἔδωσαν ἀπειρα δείγματα τῆς καρτερίας καὶ τῆς μεγαλοψυχίας τους. Ριψοκινδυνεύουν εἰς τὰς μάχας ἐκ τῶν πρώτων, πληρώνουν τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες θέσεις, εἶναι οἱ καλύτεροι πυροβολητὲς στὶς ἐπάλξεις καὶ παρ' ὅλον ὅτι ἔχασαν τὰ πάντα προσφέρουν ὅτι τοὺς ἔχει ἀπομείνει», ἐμπορεύματα, τρόφιμα καὶ τελευταῖα τὰ σπίτια τους γιὰ τὴν ξυλεία τους.

Δεύτερη πρόταση τοῦ Ἰμπραήμ γιὰ παράδοση τῆς φρουρᾶς μὲ κάπως καλύτερους ὅρους ἀπορρίπτεται. Τότε στὶς 6 Ἀπριλίου ἔνα μικτὸ τουρκοαγυπτιακὸ ἀπόσπασμα ὑπὸ τὸν Κιουταχῆ κινεῖται κατὰ τῆς Κλείσοβας ἀλλὰ ἀποκρούεται ἀπὸ τὴν ὀλιγάριθμη φρουρὰ ἀφήνοντας 2.500 ἀπώλειες στὴ λιμνοθάλασσα. "Ο, τι ὅμως δὲν μπόρεσαν νὰ ἐπιτύχουν οἱ πολιορκητὲς μὲ τὰ στρατεύματα καὶ τὰ πολεμικὰ μέσα ποὺ διέθεταν τὸ ἐπιτυγχάνει ἡ πείνα. Ἀπὸ τὸν Φλεβάρη ἥδη ἡ πείνα θερίζει ὑποσκάπτοντας τὴν ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ μὲ φρικτὲς ἀρρώστιες καὶ ἔξαντληση. Ὁ Μάγερ γράφει στὸν Στάνχοπ: «Καταντήσαμεν εἰς τοιαύτην ἀνάγκην ὥστε νὰ τρεφώμεθα ἀπὸ τὰ πλέον ἀκάθαρτα ζῶα. Ὅποφέρομεν φρικτὰ ἀπὸ πεῖναν καὶ ἀπὸ δίψαν. Προσεβλήθημεν ἀπὸ διαφόρους ἀσθενείας: 1760 ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας ἔχουν ἥδη ἀποθάνει. Περισσότεραι ἀπὸ 100.000 βόμβαι, ριφθεῖσαι ἀπὸ τὸν ἐχθρόν, κατέστρεψαν τοὺς προμαχῶνας καὶ τὰ οἰκήματά μας. Τὸ ψῆχος μᾶς βασανίζει ἔνεκκ τῆς παντελοῦς ἔλλειψης ξύλων. Μὲ ὅλας τὰς στερήσεις ταύτας εἶναι ἀξιοθαύμαστον θέαμα νὰ βλέπῃ κανεὶς τὸ θάρρος καὶ τὸ ὑψηλὸν φρόνημα τῆς φρουρᾶς μας. Εἰς ὅλιγας ἡμέρας ὅλοι αὐτοὶ οἱ γενναῖοι θὰ εἶναι σκιαὶ μόνον ἀγγέλων, μάρτυρες ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ τῆς ἀδιαφορίας τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἰς τὸν ἀγῶνα...»

Μπροστὰ σ' αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ ἐφ' ὅσον ὁ Ἑλληνικὸς στόλος ἀδυνατοῦσε νὰ ἐφοδιάσει τοὺς πολιορκουμένους, ἡ σοβαρότερη προσωπικότητα ἀπὸ ὅσους ἀναμίχθηκαν στὴν πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, ὁ ναύαρχος Μιαούλης, κάνει ἐπείγουσα ἔκκληση σὲ ἔξεχοντες Ζακυνθίους νὰ ἐμπλέξουν τὶς βρεττανικὲς ἀρχὲς σὲ διαμεσολάβηση γιὰ τὴ σύναψη ἔντιμης συνθήκης προκειμένου, ὅπως γράφει, «νὰ σωθοῦν οἱ δυστυχεῖς ἀδελφοί μας». Τὴν ἐπόμενη μέρα ὁ Μιαούλης γράφει ἀπὸ τὸν Πεταλῶν πρὸς τὴν Κυβέρνηση: «Μὲ βαθυτάτην λύπην βλέπομεν ὅτι τὸ Μεσολόγγι τέλος πάντων ἐντὸς ὀλίγου πίπτει ἀφευκτα εἰς τὴν ἔξουσίαν τοῦ ἐχθροῦ ἔξαιτίας τῆς πείνας, ἐπειδὴ δὲν εἶναι τρόπος πλέον νὰ ἐμβάσωμεν οὐδὲ πολλὴν οὐδὲ ὀλίγην τροφήν». Τὸ τελευταῖο τραγικὸ μήνυμα τῶν πολιορκουμένων τῆς 7ης Ἀπριλίου πρὸς τοὺς ἔξω

ἀναφέρει: «Τώρα φαίνεσθε ἀντίχριστοι. Ἐν δὲν καταφθάσετε, ἄλλο δὲν σᾶς λέγομεν, μόνον εἰς τὸν λαιμόν σας νὰ μᾶς ἔχετε... Σᾶς σημειοῦμε ὅτι καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ εἶναι ἀκόμη ζωντανοὶ καὶ σᾶς γράφουν, ἀπὸ τὴν πεῖναν δὲν μποροῦν νὰ βαστάξουν κι' ἀν δὲν ἔλθετε νὰ μᾶς ἔχετε εἰς τὸν λαιμόν σας... καὶ νὰ δώσετε ἀπολογίαν εἰς τὸν Θεόν».

Μέσα στὸ πολιορκημένο Μεσολόγγι ἔλειψε πιὰ κάθε ἐλπίδα. Δὲν ὑπάρχουν τρόφιμα οὔτε πολεμοφόρδια. Κι ἀποφασίζεται ὡς πράξη ὑπερτάτου θάρρους ἀλλὰ καὶ βαθύτατης ἀπελπισίας ἡ "Εξοδος":

Ἐνν' ἔτοιμα στὴν ἀσπονδὴ πλημμύρᾳ τῶν ἀρμάτων  
Δρόμο νὰ σχίσουν τὰ σπαθιὰ κι ἐλεύθεροι νὰ μείνουν  
ἐκεῖθε μὲ τοὺς ἀδελφούς, ἐδῶθε μὲ τὸ Χάρο.

Ἡ ἐπιθυμία τοῦ κάθε μαχητῆ νὰ παραμείνει ἐλεύθερος καὶ τὴν ὥρα τῆς ὕψιστης δοκιμασίας του αὐξάνει τὴ δύναμη τῆς ἀντίστασης.

Οἱ ἔτοιμασίες γιὰ τὴν ἔξοδο γίνονται ἀπ' ὅλο τὸν πληθυσμὸ μὲ ἀκρα μυστικότητα καθὼς οἱ στρατιωτικοὶ καταρτίζουν τὸ σχέδιο ποὺ ὅταν ἀνακοινώθηκε ἔγινε ὁμόφωνα ἀποδεκτὸ ἀπ'

«Ἐν ὀνόματι τῆς Ἀγίας Τριάδος,

Βλέποντες τὸν ἔαυτό μας, τὸ στράτευμα καὶ τοὺς πολίτας ἐν γένει μικροὺς καὶ μεγάλους παρ' ἐλπίδα ὑστερημένους ἀπὸ ὅλα τὰ κατεπείγοντα ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς των πρὸ 40 ἡμέρας καὶ ὅτι ἐκπληρώσαμε τὰ χρέη μας ὡς πιστοὶ στρατιῶται τῆς πατρίδος εἰς τὴν στενὴν πολιορκίαν ταύτην καὶ ὅτι, ἐὰν μίαν ἡμέραν ὑπομείνωμεν περισσότερον, θέλουσιν ἀποθάνει ὅρθιοι εἰς τοὺς δρόμους ὅλοι.

Θεωροῦντες ἐκ τοῦ ἀλλού ὅτι μᾶς ἔξέλιπεν κάθε ἐλπὶς βοηθείας καὶ προμηθείας τόσον ἀπὸ τὴν θάλασσαν ὅσον καὶ τὴν ξηρὰν ὥστε νὰ δυνηθῶμεν νὰ βαστάξωμεν, ἐνῶ εὑρισκόμεθα νικηταὶ τοῦ ἔχθροῦ, ἀποφασίσαμεν ὁμοφώνως: 'Ἡ ἔξοδός μας νὰ γίνει βράδυ εἰς τὰς δύο ὥρας τῆς νυκτὸς 10 Ἀπριλίου, ἡμέραν Σάββατον καὶ ξημερώνοντας τῶν Βαΐων, κατὰ τὸ ἔξῆς σχέδιον, ἢ ἔλθῃ ἢ δὲν ἔλθῃ βοήθεια».

Ἡ ἀκροτελεύτια φράση εἶναι σημαντικὴ καθὼς ὁ Καραϊσκάκης ποὺ βρισκόταν στὴ Δερβένιστα εἶχε συνεννογθεῖ νὰ χτυπήσει τοὺς

Τούρκους στὶς πλάτες τὴν ὥρα τῆς ἐξόδου, ἀλλὰ ὁ Μαυροκορδᾶτος ποὺ ἀνταγωνιζόταν μόνιμα τὸν ἥρωα, τὸν ἀντικατέστησε μὲ τὸν Κ. Μπότσαρη. Ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ Μαυροκορδάτου στάθηκε μοιραία γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐξόδου, ἀν ἐκτὸς τῶν ἀλλων λάβουμες ὑπόψη πόσο ἀνετα ὁ Ἰμπραήμ ἔστησε τὶς ἐνέδρες του στὴν ἐξερχόμενη φρουρὰ ποὺ διέσπασε τὶς γραμμὲς τῶν πολιορκητῶν. Δυστυχῶς, ἐξάλλου παρ' ὅλη τὴ μυστικότητα τὸ σχέδιο τῆς ἐξόδου εἶχε προδοθεῖ στὸν Ἰμπραήμ, ὁ δοποῖος ἔλαβε ὅλα τὰ ἐνδεικνυόμενα μέτρα.

Αὐτὰ ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ἐξόδο εἶναι γνωστὰ σὲ ὄλους: ἀρχικὴ ἐπιτυχία μὲ διάσπαση τῆς ἐχθρικῆς γραμμῆς, σύγχυση ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴ φωνὴ «Πίσω, πίσω», ἡ σφαγὴ μέσα στὴν πόλη ὅσων μαχητῶν ἐπέστρεψαν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν γυναικοπαίδων, οἱ ἐνέδρες κατὰ τῆς φρουρᾶς στὶς πλαγιές τοῦ Ζυγοῦ. Τὸ Μεσολόγγι δὲν ὑπάρχει πλέον: «... ἔνας σωρὸς ἐρειπίων, στάκτης, πετρῶν καὶ πτωμάτων ἔμειναν εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἐχθροῦ.... λείψανα πρὸς καταισχύνην του», ὅπως ἀναφέρει ἡ Γενικὴ Ἐφημερίδα τῆς Ἐλλάδος (Ἰούν. 1836). Ἀπὸ τὶς 9000 ψυχὲς χάθηκαν οἱ 4000 καὶ οἱ ὑπόλοιποι, ἀν ἐξαιρέσει κανεὶς τοὺς 1300 μαχητὲς τῆς φρουρᾶς ποὺ τελικὰ σώθηκαν, οἱ ὑπόλοιποι σκοτώθηκαν, αἰχμαλωτίστηκαν κι ὀδηγήθηκαν στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀνατολῆς.

Πέντε μέρες μετὰ τὴν "Ἐξόδο ὁ Μιαούλης, ὁ ἄνθρωπος ποὺ περισσότερο ἀπὸ δοποιονδήποτε ἄλλον προσπάθησε νὰ σώσει τὸ Μεσολόγγι, κατάκαρδα θλιψμένος ἀλλὰ καὶ ἀγανακτισμένος, ἀφηγεῖται μὲ ψυχραιμία πρὸς τὴν Κυβέρνηση τὰ σχετικὰ μὲ τὴν πτώση τῆς πόλεως καὶ παρατηρεῖ: «'Ιδού πῶς μὲ τὴν ἀδιαφορίαν μας, ἡμπορεῖ αὐτὸς (ὁ Ἰμπραήμ;) νὰ μᾶς χαλάσει διὰ μιᾶς καὶ νὰ τελειώσει φεῦ! μὲ τὸν ἐξολοθρεμὸ τοῦ "Εθνους τὸν ἱερὸν τοῦτον πόλεμον».

Τὸ μέγεθος τοῦ ἄθλου τῆς φρουρᾶς τοῦ Μεσολογγίου μαρτυροῦν τὰ λόγια τοῦ Ἰδιού τοῦ Ἰμπραήμ ποὺ μιλώντας στὸ γάλλο ναύαρχο Δεριγνύ τοῦ εἶπε χαρακτηριστικά: —«Βλέπεις πῶς λυώνει τὸ χιόνι

ἐκεῖ πάνω στὰ βουνά; "Ετσι θὰ λυώναμε κι ἐμεῖς, ὃν τὸ Μεσολόγγι εἶχε τροφες καὶ πολεμοφόδια γιὰ τρεῖς βδομάδες ἀκόμα!

Παρ' ὅλον ὅτι ἡ πτώση τοῦ Μεσολογγίου ἀναμενόταν ἀπὸ ὅσους γνώριζαν τὰ πράγματα, δωστόσο, ὅταν ἡ εἰδηση τῆς πτώσης του ἔφτασε στὴν Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου τὴν ὥρα τῆς συνεδρίασης «Ἐβάλαμεν τὰ μαῦρα ὅλοι — γράφει ὁ Κολοκοτρώνης — μισή ὥρα ἐστάθη σιωπὴ ποὺ δὲν ἔκρινε κανένας ἀλλὰ ἐμέτραε μὲ τὸν νοῦν του τὸν ἀφανισμόν μας. Βλέποντας ἐγὼ τὴν σιωπὴν — συνεχίζει — ἀπευθύνθηκα εἰς τὸ πόδι καὶ τοὺς ἐμίλησα λόγια διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν. Τῶς εἶπα ὅτι τὸ Μεσολόγγι εἶχάθη ἐνδόξως καὶ θὰ μείνει αἰώνας αἰώνων ἡ ἀνδρεία. Ἐὰν βάλωμεν τὰ μαῦρα καὶ συννεύσωμεν, θὰ πάρωμεν τὸ ἀνάθεμα καὶ θὰ πάρωμεν τὸ ἀμάρτημα τῶν ἀδυνάτων ὅλων. Μου ἀποκρίθησαν. —Τί νὰ κάμωμεν τώρα, Κολοκοτρώνη; Καὶ ὁ Κολοκοτρώνης τὴν ἐπόμενη τοὺς συμβουλεύει. —Καὶ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι νὰ σκορπίσωμεν εἰς ταῖς ἐπαρχίαις καὶ νὰ πιάσωμεν γενικῶς τ' ἄρματα ὡς τὰ ἐπρωτοπιάσαμεν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν».

Ἡ θυσία τοῦ Μεσολογγίου, τὸ ἐνδοξότατο κατὰ ξηρὰν μεγαλούργημα τῆς ὅλης ἐπαναστάσεως, προώθησε τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα ὃσο κανένα ἄλλο ἑλληνικὸ ἐγχείρημα. Ἡ σύγκρουση ποὺ ἀκολούθησε στὸ Ναυαρίνο ἦταν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπότοκο τῆς ἡρωϊκῆς πτώσης τοῦ Μεσολογγίου. Πλημμύρισε τὶς καρδιὲς τῶν ὑπόλοιπων Ἐλλήνων καὶ τῶν ξένων μὲ αἰσθήματα θαυμασμοῦ γιὰ τὴν ἀνδρεία τῆς φρουρᾶς καὶ τὴν ἡρωϊκὴ καρτερικότητα τῶν πολιτῶν του. Σπάνια ἀπαντᾶ κανεὶς στὶς σελίδες τῆς παγκόσμιας ἱστορίας παράδειγμα ὅμοιας ὑπεράνθρωπης ψυχικῆς ἀντοχῆς. Ἡ ἡρωϊκὴ ἄμυνα καὶ ἡ πτώση τοῦ Μεσολογγίου συγκλόνισε τὴν ὑφήλιο. Τὸ φιλελληνικὸ ρεῦμα ὀγκώθηκε, ὁ προοδευτικὸς τύπος τῆς Εὐρώπης τάχτηκε ἀποφασιστικὰ μὲ τὸ μέρος τῆς ἀγωνιζόμενης Ἐλλάδος καὶ οἱ φιλελληνικοὶ αὐκλοι πολλαπλασίασαν τὶς προσπάθειές τους γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν Ἐλλήνων. Ἐκδηλώθηκε ἐπίσης κῦμα συμπαράστασης πρὸς τὴν ἀγωνιζόμενη Ἐλλάδα ἀπὸ Εὐρωπαίους συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχνες. Μιὰ προσπάθεια κατα-

γραφῆς τῶν ποιητικῶν καὶ θεατρικῶν ἔργων ποὺ συντέθηκαν μὲ θέμα τὸ Μεσολόγγι ἐκαμε πρόσφατα μὲ ἐπιτυχία ὁ Μεσολογγίτης εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Σπ. Κανίνιας στὸν κομψὸν τόμο ποὺ ἐπιγράφεται «Ἐλευθερία».

Ο ἡρωϊκὸς ἀγώνας καὶ ἡ θυσία τῆς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου βοήθησαν καὶ στὸ ἐσωτερικὸ πολὺ τὴν Ἐπανάσταση. Ἐνάμισυ ὀλόκληρο χρόνο αράτησε μπροστὰ στὸ «φράκτη» του τὶς ἐνωμένες δυνάμεις Τούρκων καὶ Ἀράβων, ποὺ σκοπὸ εἶχαν νὰ πνίξουν τὴν Ἐπανάσταση. Ἀνάγκασε τὸν Ἰμπραήμ νὰ ἀφήσει προσωρινὰ τὴν Πελοπόννησο, πράγμα ποὺ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὸν Κολοκοτρώνη νὰ ἐνισχύσει τὶς δυνάμεις τῆς ἀντίστασης ἐνάντια στὸν ἔχθρο καὶ νὰ ξυπνήσει τὸ ἐπαναστατικὸ πνεῦμα τῶν πρώτων ἡμερῶν τοῦ Ἀγώνα. Τέλος ἔφθειρε δύο στρατιωτικοὺς θρύλους τῆς Ὁθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, τοὺς Ἰμπραήμ καὶ Κιουταχῆ, καθηλώνοντάς τους γιὰ ἐνάμισυ χρόνο μπροστὰ στοὺς προμαχῶνες του, χωρὶς νὰ παραγνωρίσουμε καὶ τὶς ἀπώλειες ποὺ τοὺς προξένησε σὲ ἔμψυχο καὶ ἄψυχο ὄλικό. Τὸ Μεσολόγγι τέλος ἀποτελεῖ ἀνεπανάληπτη ἐποποιία στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔπεισε ἔχθρούς καὶ φίλους ὅτι ἡ Ἐπανάσταση ἥταν πιὰ μιὰ πραγματικότητα ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ τὴν ἀρνηθεῖ κανείς.

Οπως γράφτηκε, «τοιαύτη πτῶσις ἵσοφάριζε βεβαίως πρὸς τὴν περιφανεστάτην τῶν νικῶν· ὁ κόσμος ὅλος, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, συνεινήθη ἐκ τῆς περὶ αὐτῆς ἀγγελίας». Ἰδού πῶς κρίνει ὁ ἴστορικὸς Γερβίνος τὴν ἐντύπωση ποὺ προκάλεσε στὴν Εύρωπη ἡ πτώση τοῦ Μεσολογγίου. «Τὰ . . . σημεῖα τόλμης ἡρωϊκῆς καὶ ἀπολύτου περιφρονήσεως πρὸς τὸν θάνατον. . . παρεῖχον τῷ κόσμῳ καθολικήν τινα εἰκόνα μεγαλοπρεπῆ τῆς πολιορκίας ταύτης τῆς παραγαγούσης αἴσθησιν ἐκ τῶν σπανιωτάτων ἐπὶ πάντα τὰ πνεύματα. . . Ἐννοεῖται λοιπὸν εὐκόλως ὅτι ἔν τε τῇ γειτονίᾳ τῇ ἀμεσωτάτῃ καὶ ἐν ταῖς μάλιστα ἀπομεμακρυσμέναις χώραις πάντα τὰ πνεύματα κατελήφθησαν ὑπὸ ἴσχυρᾶς συγκινήσεως αἱφνιδίου καὶ βαθείας ἐπὶ τῇ εἰδήσει τῆς καταστροφῆς ταύτης». Καὶ συνεχίζει: «Ἐδει νὰ δοθῇ εἰς τοὺς «Ἐλληνας ἐνθάρ-

ρυνσις ἡθική, βοηθήματα ύλικά και ἡ ὑποστήριξις τῆς πολιτικῆς, ἐὰν ἥθελεν ἔτι ἡ Εὐρώπη νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ καταπιεζόμενου υπὸ τὸ βάρος τῶν δυστυχῶν αὐτοῦ».

‘Ο Pouqueville, ποὺ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ Μεσολόγγι στὶς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. καὶ στὸ ἔργο του Voyage de la Grèce εἶχε εἰρωνευθεῖ τὴ σύγκρισή του ποὺ ἔκαναν οἱ “Ἐλληνες μὲ τὴ Βενετία, στὴ β' ἔκδοση τοῦ ἔργου του τὸ 1826 ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ γεγονότα ἀναφωνεῖ: «Μεσολόγγι, πόλη ἀθάνατη! Γῆ ίερὴ τῆς τιμῆς καὶ τοῦ ἡρωϊσμοῦ! Ω πόσο μακριὰ ἦμουν ἀπὸ τὸ νὰ προβλέψω τότε τὴ δόξα σου καὶ τὶς συμφορές σου... Τίποτε ἀπ' ὅ,τι συνέβη δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ μὲ ἀνθρώπινους υπολογισμούς. Ο Σταυρός, ὁ Θεός, τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ πολλαπλασίασαν τὴ δύναμη καὶ τὰ μέσα τῶν ‘Ἐλλήνων...»

“Ετσι ὁ ἑλληνικὸς ἀγώνας ἐλάμβανε υπόσταση ζητήματος ποὺ ἐνδιέφερε τὰ μεγάλα ἀνακτοβούλια τῆς Εὐρώπης, τὰ ὅποια ἀσχολοῦνταν τώρα μὲ τὴ λύση του, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι οἱ “Ἐλληνες καὶ οἱ Τούρκοι ἥταν ἀδύνατο νὰ συνυπάρξουν. Ή συμπεριφορὰ τέλος τῶν νικητῶν ἔναντι τῶν ἡττημένων ἐνίσχυσε ἀκόμη περισσότερο τὴν κατ' ἀρχὴν ἀπόφαση τῶν Εὐρωπαίων διπλωματῶν νὰ δημιουργήσουν ἐλεύθερη ‘Ἐλλάδα. Τὰ υπόλοιπα εἶναι γνωστά.

Κύριε Πρόεδρε,

“Ενας ἀπὸ τοὺς νεότερους ποιητές μας διακήρυξε:

“Αν εἰς δικαίους ἔλθητε  
πολέμους, ἡ ἔνα μνῆμα,  
μνῆμα τίμιον εύρισκετε,  
ἡ τῶν θριάμβων τ' ἀσματα,  
καὶ τὰ κλωνάρια.

‘Η φρουρὰ τοῦ Μεσολογγίου ἀξιώθηκε καὶ τὰ δύο ἀφήνοντας στὸ ἔθνος ἔνα μεγάλο δίδαγμα. Τὴ ἐπαλήθευση γι' ἄλλη μιὰ φορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ

τρόπου ζωῆς ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν παρακαταθήκη ὅτι ἡ ζωὴ κερδίζεται μόνο ὅταν περιφρονεῖται ὁ θάνατος.

Στὸ ἐλεγεῖο ἐξάλλου τοῦ Σικελιανοῦ γιὰ τὸν Βλαχογιάννη ποὺ ἀποπνέει ἄρωμα λεβεντιᾶς, μιλάει ὁ Διγενῆς.

« Μιὰ ὁρμήνεια θέλω νὰ τοὺς πῶ καὶ βιάζομαι νὰ φύγω,  
Τὴ Λευτεριά, τὴ Λευτεριά, τὴ Λευτεριὰ ὥς τὰ ὕψη,  
τὴ Λευτεριὰ ὥς τὸ θάνατο, τὴ Λευτεριὰ ὥς τὸν "Αδη,  
κι' ἀπέκει τ' ἄλλα εἶναι καλά, ἀπάνου ἡ κάτου κόσμος».

Δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξει καλύτερο ἐπιτάφιο γιὰ τὴν Ἐπανάσταση ἀλλὰ ἴδιαίτερα γιὰ τὴν ἀθάνατη φρουρὰ τοῦ Μεσολογγίου.