

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 1986

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΥΠΑΝΗ

ALESSANDRO MANZONI 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ALESSANDRO MANZONI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Πέρασαν χρόνια —καὶ μάλιστα ἀπὸ πέρισσοι— διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησήν του.¹ Ο χρόνος τρέχει ταχύτερα καὶ ἀπὸ τὴν πιὸ ποιητικὴν φαντασία. Εἶχαν περάσει ἑκατὸν τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησήν του Alessandro Francesco Tommaso Manzoni, ὅταν —μοῦ φαίνεται σὰ νά’ ταν χθὲς— πρωτοδιάβασα, παιδὶ 13 ἔτῶν, τὴν ἐλληνικὴν μετάφραση τοῦ μεγάλου ίστορικοῦ μυθιστορήματός του «I promessi sposi», ποὺ εἶχε ἐκδοθεῖ, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ιστορία δύο μελλονύμφων», τὸ 1846. Τὴν μετάφραση τὴν εἶχαν κάνει ὁ Ἡπειρώτης Εὐστάθιος Σίμος, ὁ Κορητικὸς Μάρκος Ρενιέρης —διακρίθηκαν καὶ οἱ δύο ως διπλωμάτες, ως πολιτικοί, δεδύτερος ἔγινε καὶ διοικητὴς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης— καὶ ὁ Πατρινὸς Παναγιώτης Χαλικιόπουλος.

Πόσοι νέοι —δχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες— διαβάζουν σήμερα τὸ μέγα αὐτὸν ἔργο, ποὺ ὁ Goethe, ὅταν ἔλαβε, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1827, σὲ ἡλικίᾳ 78 ἔτῶν, τὸν τρεῖς καλοδεμένους τόμους, τὸ ἔθαύμασε; Φοβᾶμαι, πολὺ λίγοι. Στὴν Ἰταλία βέβαια περισσότεροι, ἴδιως μετὰ τὴν κριτικὴν ἐκδοσην (*Mondadori, Milano*) τοῦ 1958, ποὺ ἐπιμελήθηκαν οἱ Alberto Chiari καὶ Fausto Ghisabberti, καὶ τὴν λαμπρὴν ἐκδοσην (*Giulio Einaudi Editore, Torino*) τοῦ 1960, ποὺ γνώρισε ως τώρα πέντε ἐπανεκδόσεις καὶ εἶναι ἐφοδιασμένη μὲ μιὰ μακρὰ «Εἰσα-

γωγή» τοῦ *Alberto Moravia*. "Εξω, δύμας, ἀπὸ τὴν Ἰταλία οἱ νέοι ποὺ ἔχουν διαβάσει τὸ μέγα ἔργο τοῦ *Manzoni* εἶναι, φοβᾶμαι, τόσο λίγοι ὡστε δὲ ἀριθμός τους προσεγγίζει τὸ μηδέν. Ζοῦμε, κυρίως μετὰ τὸν β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στὴν ἐποχὴ τῶν best sellers, ποὺ μιὰ καλὴ δργανωμένη διαφήμιση τὰ κάνει νὰ ἔχουν ἀστραπαία ἐπιτυχία καὶ μέσα σὲ δύο-τρία χρόνια ἔξαφανίζονται. Φταίει, βέβαια, κάπως ὁ ἴστορικὸς χρόνος ποὺ ἐπιταχύνθηκε τόσο, ὡστε σὲ σαράντα χρόνια ἔγιναν, ίδιως στὴν τεχνολογία, ὅσα δὲν είχαν γίνει χιλιάδες χρόνια, δηλαδὴ ποτὲ πρόν. Τὸ 1915, ὅταν πρωτοδιάβασα τοὺς «Ἄρρωστασμένους» ἢ «Λογοδοσμένους» (αὐτές εἶναι οἱ πιστότερες ἀποδόσεις τοῦ τίτλου), τὸ ἔργο ἔξακολονθοῦσε νὰ εἶναι ἐπίκαιρο ἢ μᾶλλον ζωντανό. Καὶ ἀν ἥταν τότε ζωντανό, γιατὶ τάχα νὰ μὴν εἶναι καὶ σήμερα; "Αν ἐπιταχύνθηκε καταπληκτικὰ δὲ ἴστορικὸς χρόνος στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες, στὴν τεχνολογία καὶ σὲ ὅσες σφαιρίδες τῆς ζωῆς εἶναι ἄμεσα ἢ ἔμμεσα ἔξαρτημένες ἀπὸ τὴν προεία τους (τέτοια σφαιρίδα εἶναι π.χ. ἢ οἰκονομία), δὲν πρέπει νὰ παρασυρθεῖ καὶ ἡ ψυχή μας, εἰδικότερα —γιατὶ αὐτὸς εἶναι τὸ μέγα πρόβλημα— ἢ ψυχὴ τῶν νέων, ἀπὸ τὴν ταχύτητα αὐτὴ τῶν ἀλλαγῶν στὴ σφαιρίδα καὶ τῆς ἡθικῆς. Τὸ μοναδικὸ ἴστορικὸ μνημονικό τοῦ *Manzoni* δὲν ἔπεραστηκε οὕτε ὡς ὑφος οὕτε ὡς περιεχόμενο. Μπορεῖ μερικὰ μηνύματα, πολιτικὰ ἢ θρησκευτικά, νὰ μοιάζονται ξεπερασμένα. "Ομως καὶ αὐτά, ἀν τὰ μεταφέρουμε, ἐλαφρὰ τροποποιημένα, σὲ ἀνάλογες περιστάσεις τῆς δικῆς μας ἐποχῆς, μπορεῖ κάλλιστα νὰ θεωρηθοῦν ἐπίκαιρα. Δὲν βασανίζονται τάχα καὶ σήμερα πολλοὶ λαοὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τυραννίες ἢ ἀπὸ πολεμικὲς λεηλασίες ἢ ἀπὸ τὴν πείνα; Δὲν ὑπάρχουν καὶ σήμερα σκληρὰ κρατικὰ δργανα ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τοὺς ἀδικα κατατρεγμένους ἢ τοὺς κατατρέχουν μάλιστα καὶ αὐτὰ γιὰ νὰ φανοῦν εὐάρεστα στοὺς κυβερνῶντες; Δὲν ὑπάρχουν, τάχα, καὶ σήμερα δραστήριοι ἄγιοι ἀνθρώποι, σὰν τὸν Φράντο Χριστόφορο, ποὺ προστατεύουν τοὺς κατατρεγμένους; Πιστεύω —ἄς μοῦ συγχωρηθεῖ αὐτὴ ἢ αἰσιόδοξη νότα— δτι καὶ οἱ ἄγιοι αὐτοὶ ἀνθρώποι ὑπάρχουν κάποι, ἔστω καὶ ἀν δὲν προβάλλονται ἢ μάλιστα ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν προβάλλονται. Μιλώντας εἰδικότερα γιὰ τὴν Ἰταλία, ὁ *Alberto Moravia* λέει, δτι ἡ «κοινωνία», ποὺ ἔχει περιγραφεῖ στὸ ἔργο τοῦ *Manzoni*, «δὲν εἶναι τόσο διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ δική μας», δτι «τὰ ἐλαττώματα ποὺ καταδικάζονται καὶ οἱ ἀρετὲς ποὺ ἐπισημαίνονται» εἶναι τὰ ἴδια ἐλαττώματα ποὺ μᾶς πλήγτονται, οἱ ἴδιες ἀρετὲς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικρατήσουν.

"Οσα περιγράφει δὲ *Manzoni* στὸ ἔργο τοῦ «Οἱ ἀρρωστασμένοι», ποὺ τὸ εἶχε ἐμφανίσει σὰν μεταφορὰ καὶ ἐπεξεργασία ἐνὸς ἀνώνυμου χρονογράφου τοῦ ΙΗ' αἰώνα, ἀνάγονται στὸν ΙΖ' αἰώνα, στὴν ἐποχὴ τοῦ Τριακονταετοῦ Πολέμου, εἰδικότερα στὰ ἔτη 1626-1630. Καὶ δύμας σχεδὸν δλοὶ οἱ Ἰταλοὶ ἀναγνῶστες κατάλαβαν, δτι πίσω ἀπὸ τὴν παλαιὰ ὑπόθεση τοῦ ἔργουν βρισκόταν δὲ ἵταλικὸς λαὸς τοῦ ΙΘ'

αἰώνα, ποὺ μετὰ τὴν πτώση τοῦ *Napoleónτα* εἶχε ἀρχίσει νὰ προετοιμάζει τὴν παλιγγενεσία του, τὸ *Risorgimento*. Ἔτσι, ὅταν ἦρθε ἀργότερα, τὸ 1861, ἡ μεγάλη ὥρα, τιμήθηκε δ *Manzoni*, ὡς προφητικὸς προάγγελός της. Ὁ πρεσβύτερος γιός του, δ *Pier Luigi*, εἶχε λάβει μέρος, τὸ 1848, στὴν ἐξέγερση τῶν *Milanéζων* κατὰ τῶν *Aνστριακῶν*.

Ο *Goethe* μίλλσε μὲ θαυμασμὸ γιὰ τὸ μνθιστόρημα τοῦ *Manzoni* στὸν πιστὸ καὶ ἀγαπητό τον γραμματέα *Johann Peter Eckermann*. Ὅταν δμως διάβασε τὸν τρίτο τόμο, ἐξέφρασε καὶ κάποιες ἐπιφυλάξεις. Εἶπε, στὶς 23^ο Ιουλίου τοῦ 1827, στὸν *Eckermann*: «Σᾶς εἴπα πρόσφατα, δτι τὸν ποιητή μας τὸν βοηθάει στὸ μνθιστόρημα αὐτὸ δ ἰστορικός, τώρα δμως βρίσκω στὸν τρίτο τόμο, δτι δ ἰστορικὸς παῖζει ἔνα κακὸ παιχνίδι στὸν ποιητή, ἀφαιρώντας μονομιᾶς ἀπὸ τὸν κύριο *Manzoni* τὸ σακάκι τοῦ ποιητῆ καὶ κάνοντάς τον νὰ στέκεται μπροστά μας, κάμποσο χρονικὸ διάστημα, ὡς γυμνὸς ἰστορικός. Κἄντο συμβάνει μάλιστα, ὅταν περιγράφει πόλεμο, λιμὸ καὶ λοιμό, πράγματα ποὺ καὶ καθενατὰ εἶναι δυσάρεστα καὶ ποὺ μὲ τὶς διεξοδικὲς λεπτομέρειες μιᾶς στεγνῆς χρονογραφικῆς περιγραφῆς γίνονται ἀνυπόφορα. Ο *Γερμανὸς* μεταφραστῆς πρέπει νὰ προσπαθήσει νὰ ἀποφύγει τὸ λάθος αὐτό, πρέπει νὰ λιγοστέψει τὴν περιγραφὴ τοῦ πολέμου καὶ τῆς πείνας σὲ ἀρκετὸ βαθμό, καὶ τὴν περιγραφὴ τῆς πανούκλας κατὰ τὰ δύο τρίτα, ἔτσι ποὺ νὰ ἀπομένουν μόνο τόσα, ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ νὰ ἐμπλακοῦν στὰ γεγονότα αὐτὰ τὰ δρῶντα πρόσωπα».

Οι πολὺ μεγάλοι —καὶ δ *Goethe* ἀνήκει σ' αὐτοὺς— δὲν ἔχουν πάντοτε δίκιο. Καὶ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ διαφωνήσουμε μαζὶ τους. Στὸ κεφάλαιο τοῦ δέκατου τόμου τῆς «Ιστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος» ποὺ ἀφιέρωσα στὸν *Manzoni*, ἔφερα, βασισμένος καὶ στὴ γνώμη τοῦ ἰστορικοῦ τῆς ἵταλικῆς λογοτεχνίας *Natalino Sapegno*, μιὰ μικρὴ ἀντίρρηση στὸν *Goethe*. Ο *Sapegno* λέει δτι «καὶ ὅταν ἔνα γεγονός μὲ μεγάλες ἐπιπτώσεις —ἡ κακὴ ἰσπανικὴ κυβέρνηση, ἡ πείνα, ἡ πανούκλα— μπαίνει στὴ διῆγηση», δ *Manzoni* «τὸ βλέπει ὅχι ἀρηρημένα καὶ ἀνεπηρέαστα ὡς ἐπαγγελματίας ἰστορικός, ἀλλὰ σὲ συνάρτηση μὲ τὴ ζωὴ τῶν ταπεινῶν ποὺ τοὺς συγκλονίζει καὶ τοὺς κάνει νὰ ὑποφέρουν». Η παρατήρηση αὐτὴ μοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ γράψω τὰ ἔξῆς: «Ο *Goethe* δὲν θέλησε νὰ προσέξει, δτι πρόσωπα τοῦ ἔργου δὲν εἶναι μόνον δ *Pέντζο*, ἡ *Λουκία*, ἡ *Ἄγνη*, δ *Φρὰ Χριστόφορος*, ἡ *Γερτρούδη*, δ *Ντὸν Ροντρίγκο*, δ *καρδινάλιος ἀρχιεπίσκοπος*, δ *Ἄρωνυμος*, δ *Ντὸν Αμπόντιο* καὶ ἡ φλύαρη ὑπηρέτρια του, ἀλλὰ εἶναι καὶ δ λαὸς —ἰδιαίτερα δ ταπεινὸς καὶ φτωχὸς λαὸς— τῆς περιοχῆς ὡς σύνολο, ὡς συλλογικὸ πρόσωπο ποὺ μετέχει στὴ δράση, ὅχι βέβαια ἐνεργά, ἀλλὰ πάσχοντας». Εξάλλοιν —τὴν παρατήρηση αὐτὴ τὴν προσθέτω τώρα —καὶ ἀν ἀκόμα παραδεχθοῦ-

με δτι μὲ τὰ αδστηρὰ αἰσθητικὰ κριτήρια, ποὺ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε δταν ἀντικρύζονμε ἔνα ἔργο τέχνης, είχε κάποιο δίκιο ὁ Goethe, ἐμᾶς σήμερα μᾶς ἐνδιαφέροντ, περισσότερο καὶ ἀπὸ τὶς περιπέτειες καὶ δοκιμασίες τοῦ ζεύγους τῶν ἀρραβωνιασμένων, τοῦ Ρέντζο καὶ τῆς Λουκίας, οἱ λεπτομερέστατες περιγραφὲς τῶν δεινῶν τοῦ λαοῦ τῆς Λομβαρδίας τὴν ἐποχὴν ἐκείνη, καθὼς καὶ τῶν ἡθῶν καὶ ἔθιμων τον.

[‘]O Manzoni ἦταν, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του, ἑγγονὸς τοῦ Cesare, marchese di Beccaria, τοῦ διάσημου συγγραφέα τοῦ μικροῦ σὲ ἔκταση, ἀλλὰ βαρυσήμαντον σὲ περιεχόμενο ἔργου «Περὶ τῶν ἐγκλημάτων καὶ τῶν ποιῶν» («Dei delitti e delle pene», 1764). Γεννήθηκε τὸ 1785 καὶ ἔζησε ὧς τὸ 1873. [‘]Επέβαλε στὸν ἔαντό του, πρὸν συμπληρώσει τὰ μισὰ χρόνια τῆς ζωῆς του, νὰ διακόψει γιὰ πάντα τὴν λογοτεχνικὴ δραστηριότητά του. [‘]Αλλὰ καὶ ἀποφεύγοντας τὸ χῶρο τῆς δημοσιότητας, ἔμεινε ὧς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἔνα σεβαστὸ σύμβολο τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐνότητας τῶν Ἰταλῶν. [‘]Οχι μόνο δὲν είχε ξεχαστεῖ, ἀλλὰ τὸν θεωροῦσαν δλοι οἱ Ἰταλοὶ τόσο πολὺ παρόντα, ὥστε ὁ θάνατός του τοὺς συγκλόνισε. Συγκλόνισε ἰδιαίτερα τὸν Giuseppe Verdi. [‘]Ο θάνατος τοῦ Manzoni τὸν ἔκανε νὰ γράψει, τιμώντας τὴν μνήμη του, ἔνα ἀπὸ τὰ ἀριστονογήματά του, τὸ Requiem, τὸ μελωδικότερο —θὰ μνημονεύσω μόνο τρία προηγούμενα— μετὰ τὸ ἀφταστο σὲ μουσικὸ βάθος Requiem τοῦ Mozart, μετὰ τὸ ἀπαλότατο τοῦ Luigi Cherubini (τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ δύο ποὺ ἔγραψε) καὶ μετὰ τὸ πιὸ δραματικὸ τοῦ Berlioz.

[‘]O Manzoni είχε προσφέρει πολλὰ στὴν ἵταλη λογοτεχνία καὶ πρὸν γράψει τὸ μοναδικὸ μέγα μνηστρόημά του, ποὺ δὲν ἔπαιψε νὰ τὸ ἐπεξεργάζεται γλωσσικά, χωρὶς νὰ θιγεῖ διόλον ἡ δομὴ καὶ ἡ οὐσία τοῦ ἔργου, ὡς τὴν εἰκονογραφημένη ἐκδοση τῶν ἐτῶν 1840-1842. Είχε γράψει δυὸς τραγωδίες. [‘]H πρώτη, ἡ ἀσθενέστερη, εἶναι «Il conte di Carmagnola». Αὐτὴ προκάλεσε μιὰ πολὺ αὐστηρὴ κριτικὴ τοῦ Ugo Foscolo ποὺ —ἀγαπῶντας μετὰ τὴν Ζάκυνθο, μετὰ τὴν λατρευτὴ γενέτειρά του, ἰδιαίτερα τὴν Βενετία— δὲν μποροῦσε νὰ συμφωνήσει μὲ τὶς βαριὲς σκιές ποὺ ἔριξε ὁ Manzoni στοὺς ἄρχοντές της. Προκάλεσε δμως ἡ πρώτη αὐτὴ τραγωδία του τὸν ἔπαινο τοῦ Goethe καὶ τὴν συμφωνία τοῦ Stendhal μὲ τὴ γαλλικὰ γραμμένη ἀπάντηση τοῦ Manzoni στὴν ἐπίθεση ἐνὸς Γάλλου κριτικοῦ, ποὺ τὸν κατηγόρησε γιὰ τὴν παραβίαση τῶν «τριῶν ἐνοτήτων» τοῦ κλασικοῦ (γαλλικοῦ) θεάτρου. Μὲ τὴ δεύτερη τραγωδία του —ο τίτλος τῆς εἶναι «Adelchi», δνομα τοῦ γιοῦ τοῦ τελενταίου βασιλιᾶ τῶν Λομβαρδῶν, τῶν ἐκλατινισμένων Λογγοβάρδων —ξεπέρασε ἵσως ὁ Manzoni σὲ ποιητικὴ δύναμη δλονς τοὺς φομαντικοὺς ποιητὲς τραγωδιῶν τοῦ καιροῦ του. [‘]H γνήσια τραγωδία ἀπαιτοῦσε, δπως καὶ ὁ Παρθενών, αὐστηρὴ κλασικὴ συμμετρία. [‘]O φομαντισμός, ποὺ ἐξ δρισμοῦ τείνει πρὸς τὸ ἀσύμμετρο καὶ

τὸ ἀπέραντο, δὲν συμβιβάζεται εύκολα μὲ τὴν τραγωδία. Πρέπει νὰ εἶσαι Σαιξηπηροὶ γιὰ νὰ μπορεῖς ἀτιμωρητὶ νὰ παραβιάζεις τοὺς κανόνες τοῦ κλασικοῦ μέτρου. Λίγοι τὸ κατάφεραν ἀργότερα. Ἀνάμεσα στοὺς λίγους εἶναι ὁ ποιητὴς τῆς τραγωδίας «*Adelchi*».

‘Ο *Manzoni*, ποὶν ἀποφασίσει ἡ ἀναγκασθεῖ νὰ σιωπήσει ὡς ποιητής, εἶχε γράψει καὶ λυρικὰ ποιήματα. Ἐπικολυρικὰ εἶναι καὶ τὰ Χορικὰ τῶν δύο τραγωδῶν του. Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτά, ἔχωριζονταν ἰδιαίτερα οἱ «*Ierolì "Ymnoi*» τον («*Inni sacri*»), προπάντων ὁ πέμπτος καὶ τελευταῖος ποὺ ἀναφέρεται στὴν «*Πεντηκοστή*», καὶ δύο «*Ωδές*». Τὴν ὥδη, ποὺ ὁ τίτλος τῆς εἶναι «*Μάρτιος 1821*» («*Marzo 1821*»), τὴν εἶχε ἐμπνευσθεῖ ἀπὸ τὰ δραματικὰ γεγονότα τοῦ *Πεδεμοντίου*, στὰ ὅποια — θεωρῶ ἀναγκαῖο νὰ σᾶς τὸ θυμίσω — ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος ὁ *Conte di Santarosa*, ποὺ, ἀφοῦ φυλακίσθηκε καὶ ἐδραπέτευσε ἀπὸ τὴν φυλακή, ἥρθε τρία χρόνια ἀργότερα στὴν *Πελοπόννησο* καὶ θυσιάστηκε τὸ *Μάιο* τοῦ 1825 στὴ *Σφακτηρία* γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων. Τὴν δεύτερη —τελευταία— ἔξοχη ὥδη του τὴν ἔγραψε ὁ *Manzoni*, ὅταν πληροφορήθηκε τὸ θάνατο τοῦ *Ναπολέοντα* ποὺ εἶχε συμβεῖ στὶς 5 Μαΐου 1821 στὴν Ἀγία Ἐλένη. Ποὶν ἀρχίσει νὰ κυλάει ὁρμητικός ὁ θαυμάσιος χείμαρρος τῶν στίχων τοῦ *Victor Hugo*, τῶν ἐμπνευσμένων ἀπὸ τὸ νεκρὸ *Ναπολέοντα*, δύο ἔξοχοι ποιητὲς διαφορετικῆς ἐθνικότητας ἔγραψαν, μόλις πληροφορήθηκαν, τὸν Ἰούλιο τοῦ ἔτους ἐκείνου, τὸ θάνατο τοῦ *Ναπολέοντα*, δύο ὥδες, ὁ Ἰταλὸς *Manzoni* καὶ ὁ Αὐστριακὸς *Grillparzer*. Καὶ λίγο ἀργότερα, τὸ 1824, δύο ἄλλοι, ὁ Ἐλλην *Διονύσιος Σολωμός* καὶ ὁ *Pávlos Αλέξανδρος Πούσκιν* συνδύασαν τὸ θάνατο τοῦ *Ναπολέοντα* μὲ τὸ θάνατο τοῦ *Byron*, ὁ πρῶτος στὸ ποίημά του «*Eiς τὸ θάνατο τοῦ Λόρδου Μπάλιουν*» καὶ ὁ δεύτερος στὸ μεγάλο ποίημα ποὺ φέρει τὸν τίτλο «*Στὴ θάλασσα*». (‘Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ μιὰ παρέκβαση. Εἶναι μιὰ θαυμαστὴ σύμπτωση, ἀφοῦ κανένας ἀπὸ τοὺς δύο, οὕτε ὁ *Σολωμός* στὴ *Ζάκυνθο*, οὕτε ὁ *Πούσκιν* στὴν Ὁδησσό ἡ στὸ *Μιχαηλόφσκαγιε*, μποροῦσε νὰ ξέρει διτὶ θὰ συνδύαζε ὁ ἄλλος τὰ δύναματα καὶ τὸ θάνατο δυὸς τόσο ἀντίθετων —πάντως φαινομενικὰ ἀντίθετων — ἀνδρῶν).

‘Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ κλείσω τὴν δυμιλία μον μὲ δύο ἀπὸ τὰ δεκάξη ἔξαστικα τῆς ὥδης τοῦ *Manzoni* «*H πέμπτη Μαΐου*» («*Il cinque maggio*»). Οἱ στίχοι, ποὺ θὰ σᾶς διαβάσω καὶ ποὺ ἔχοντα πιστὰ μεταφρασθεῖ ἀπὸ μέρα χωρὶς τὸ ρυθμὸ καὶ τὶς ρίμες τοῦ ἵταλικοῦ πρωτότυπου, δείχνουν μὲ τρόπο ἀνάγλυφο καὶ τὸ ὑψηλὸ ἥθος τοῦ ποιητῆ *Manzoni*:

"Οσο στὸ θρόνο του ἀστραποβολοῦσε,
 τὸ πνεῦμα μον κοιτοῦσε καὶ σώπαινε.
 "Οταν ἡ ἄστατη τύχη τὸν ἔκανε
 νὰ πέφτει, ν' ἀνασηκώνεται, νὰ κεῖται χάμου,
 στὶς χίλιες φωνὲς ποὺ ἀντηχοῦσαν
 τὴ δική του τὸ πνεῦμα μον δὲν πρόσθετε.

²Αμόλυντη ἀπὸ δουλικὰ ἐγκώμια
 καὶ ἀπὸ ἄνανδρες βρισιές,
 ὑψώνεται τῷρα, συγκινημένη ἀπὸ τὸ ζοφερό
 τέλος μιᾶς τόσης φεγγοβολῆς,
 καὶ τονίζει πάνω στὸν τάφο ἔναν ὕμρο,
 ποὺ δὲν θὰ πεθάνει ἵσως ποτέ.
(Che forse non murrà).