

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Κατὰ τὴν πανηγυρικὴ αὐτὴ Συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁ Πρόεδρος σύμφωνα μὲ τὸν Ὄργανισμό τῆς Ἀκαδημίας ἐκφωνεῖ λόγος ὅπου ἀνακοινῶναι τὰ ἔργα καὶ τὰ γεγονότα ἐν γένει, τοῦ λήγοντος ἔτους ἢ πραγματεύεται, εὐλήπτως γιὰ ὅλους, θέμα τῆς εἰδικότητάς του.

Τὴν τακτικὴ τῆς διαπραγματεύσεως θέματος τῆς εἰδικότητός του ἀκολουθεῖ σήμερα ὁ ὁμιλῶν, ἐπιφυλασσόμενος, κατὰ τὴν τελετὴ τῆς παραδόσεως τῆς προεδρίας, νὰ προβεῖ στὴν ἐπισήμανση ὠρισμένων μόνο πτυχῶν τοῦ ἔργου καὶ τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς Ἀκαδημίας κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος.

* * *

Ἡ ἱστορία καὶ ἡ φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν δὲν κατέχουν κεντρικὴ θέση στὸ ἔργο τῶν περισσότερων μαθηματικῶν, εἴτε αὐτοὶ εἶναι διδάσκοντες εἴτε ἐρευνητές. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ὡς συνέπεια τὴν δημιουργία στοὺς περισσότερους ἀπὸ ἐμᾶς, μιᾶς ἐλλιποῦς καὶ δογματικῆς εἰκόνας περὶ τὰ θέματα αὐτά, κάτι ποὺ ἐπηρεάζει τὸ ἔργο ὅλων μας καὶ

ἀποδεικνύει τὴν ὀρθότητα τῶν ὕψων ὑπεστήριξε ὁ Henri Poincaré ὅτι: «Ἐὰν θέλομε νὰ προβλέψομε τὸ μέλλον τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης, ὀφείλομε νὰ μελετήσομε τὴν ἱστορία της καὶ τὴν παροῦσα κατάσταση στὴν ὁποίαν αὐτὴ εὐρίσκεται». Στὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ προσθέσομε ὅτι ἡ βαθύτερη μελέτη τῆς ἱστορίας καὶ τῆς φιλοσοφίας τῶν μαθηματικῶν εἶναι σημαντικὴ αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν διότι συμβάλλει, ἂν μὴ τι ἄλλο, στὴν οὐσιαστικὴ βελτίωση τῆς διδασκαλίας τῶν μαθηματικῶν. Ἄς ἀναφερθοῦμε ὅμως στὰ ἀνωτέρω θέματα κάπως ἀναλυτικότερα.

Ἱστορία

Ἡ ἱστορία τῶν μαθηματικῶν εἶναι ἡ ἱστορία ποὺ μᾶς πληροφορεῖ ποιὲς ἦταν οἱ ἰδέες ποὺ ἐμφανίσθηκαν, ποιά ἦταν τὰ θεωρήματα ποὺ ἀποδείχθηκαν καὶ πότε. Μπορεῖ αὐτὴ νὰ σχετίζεται ἐνίοτε καὶ μὲ θέματα διαφορετικῆς φύσεως, ὅμως τὸ κύριο ἔργο της εἶναι νὰ παρουσιάσει τὸ πῶς ἀναπτύχθηκε ἡ ἐπιστήμη τῶν μαθηματικῶν, πῶς οἱ ἰδέες συνδέθηκαν μεταξύ τους καὶ ἔδωσαν γένεση σὲ νέες ἰδέες. Ἄν λάβομε ὑπόψη τὶς τελευταῖες αὐτὲς ἀπόψεις, ἀντιλαμβανόμεστε ὅτι οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ μελετοῦμε τὴν ἱστορία τῶν μαθηματικῶν εἶναι (1) γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε βαθύτερα καὶ νὰ ἐκτιμήσομε σωστὰ τὰ ἀποτελέσματα τὰ ὁποῖα ἔχομε ἤδη γνωρίσει, καὶ (2) γιὰ νὰ συνειδητοποιήσομε ὅτι ὅσο ὁμορφα καὶ γενικοῦ χαρακτήρος καὶ ἂν εἶναι τὰ μέχρι σήμερα κτηθέντα ἀποτελέσματα, εἶναι δυνατὸν αὐτὰ νὰ προωθηθοῦν καὶ νὰ βελτιωθοῦν ἀκόμα περισσότερο. Δὲν ἀποκλείεται νὰ φθάσει ἐκείνη ἡ ἡμέρα ποὺ ἡ θεωρία τῶν γραμμικῶν τελεστῶν ἐπὶ ἐνὸς χώρου τοῦ Hilbert θὰ εἶναι ἓνα θέμα πολὺ συνηθισμένο, ἡ θεωρία ὅμως αὐτὴ δὲν θὰ παύσει νὰ διατηρεῖ τὸ κάλλος της.

Ἡ Ἱστορία τῶν μαθηματικῶν, θεωρουμένη ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτό, διαφέρει πολὺ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἱστορίες. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀντιληπτὴ ἂν λάβομε ὑπόψη τὴν ἴδια τὴν φύση τῶν μαθηματικῶν: ἓνα Εὐκλείδειο σύστημα αἰωνίων ἀληθειῶν. Ἡ ἱστορία τῶν μαθηματικῶν

ἀποκαλύπτει προοδευτικά στην ανθρώπινη διανόηση, τήν μιὰ μετὰ τήν ἄλλη, τὶς ἀλήθειες αὐτές.

Ἡ σπουδαιότερη διαφορὰ μεταξύ τῆς ἱστορίας τῶν μαθηματικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἱστοριῶν εἶναι ὅτι ἡ πρώτη δὲν ἔχει ἀνάγκη ἐρμηνείας. Ἡ σημασία ἐνὸς μαθηματικοῦ ἀποτελέσματος ἀναζητεῖται μόνο στὶς σχέσεις ποὺ ὑπάρχουν μεταξύ αὐτοῦ καὶ τοῦ ὑπολοίπου σώματος τῶν μαθηματικῶν. Τὸ σύνολο τῶν μαθηματικῶν γνώσεων, ποὺ ἔχομε ἀποκτήσει μέχρι σήμερα, εἶναι τὸ μοναδικὸ μέτρο διὰ τοῦ ὁποῖου ἡ σπουδαιότητα ἐνὸς μαθηματικοῦ ἀποτελέσματος μπορεῖ πρεπόντως νὰ ἐκτιμηθεῖ.

Ἡ ἔλλιπης εἰκόνα, ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως ὅτι ἔχομε σχηματίσει λόγω τῆς περιφερειακῆς μόνο ἀπασχολήσεώς μας μετὰ τὴν ἱστορία τῶν μαθηματικῶν, μᾶς ἐμποδίζει νὰ δοῦμε τὶς οὐσιώδεις ἀλλαγές ποὺ ἐπέρχονται στὸν ρόλο καὶ στὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχομε γιὰ τὰ μαθηματικά, κάτι ποὺ μετὰ τὴν σειρά του μᾶς ἐμποδίζει νὰ ἀντιληφθοῦμε τὶς διάφορες κρίσιμες περιόδους ποὺ παρουσιάσθηκαν σὲ σχέση μετὰ τὴν θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν. Ὅταν οὐσιαστικὲς ἀλλαγές στὸν ρόλο ποὺ παίζουν τὰ μαθηματικά δὲν γίνονται ἀντιληπτές, τότε ὑπάρχει κίνδυνος ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι τελείως ἀπομεμονωμένη ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀνθρωπίνων δραστηριοτήτων. Ἡ πίστη ὅτι τὰ μαθηματικά εἶναι κάτι τὸ ἀπομεμονωμένο, συχνὰ παρατηρεῖται νὰ ὑπάρχει στὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ στοὺς φοιτητές μας, καὶ ἀποτελεῖ μεγάλο ἐμπόδιο γιὰ νὰ γνωρίσομε τὴν μαθηματικὴ ἐπιστήμη. Ἡ βαθύτερη ἐνασχόληση τοῦ ἀτόμου μετὰ τὴν ἱστορία τῶν μαθηματικῶν τοῦ δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξετάσει τὴν ὑπάρχουσα σχέση μεταξύ τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς καὶ ἄλλων ὀψεων τοῦ πολιτισμοῦ.

Φιλοσοφία

Ἄς ἔλθουμε τώρα στὴν «Φιλοσοφία τῶν Μαθηματικῶν». Ὅμως τί σημαίνει ἡ φράση «φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν»; Μπορεῖ νὰ σημαίνει ἓνα ἀπὸ τὰ ἐξῆς δύο διαφορετικὰ μεταξύ τους πράγματα, ἥτοι

δύο προγράμματα που θεωρούνται ότι αποτελούν κεντρικά θέματα τῆς φιλοσοφίας τῶν μαθηματικῶν. Τὸ ἓνα εἶναι, τὸ «ἐρμηνευτικὸ πρόγραμμα», ἡ μελέτη τοῦ ὁποίου ὀδηγεῖ σὲ μιὰ κατάλληλη ἐρμηνεία καὶ σὲ ἓνα περιεχόμενο που συνιστοῦν τὴν μαθηματικὴ θεωρία καὶ τὴν χρῆση αὐτῆς, τὸ δὲ ἄλλο εἶναι τὸ λεγόμενο «μεταφυσικὸ πρόγραμμα» ὅπου ζητεῖται νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχουν ἀφηρημένα ἀντικείμενα.

Παραθέτομε κάποια ἀναγκαία ὀρολογία. «Αφηρημένο ἀντικείμενο» εἶναι ἓνα ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἔξω ἀπὸ τὸν χωρὸχρονο, ἓνα δηλαδὴ ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἀλλὰ δὲν ἀνήκει στὸν χωρὸχρονο. Τέτοια ἀντικείμενα εἶναι μὴ-φυσικά, μὴ-νοερά καὶ δὲν αποτελοῦν ἢ δὲν προκαλοῦν μιὰ αἰτία. Ἡ πίστη στὴν ὑπαρξὴ τέτοιων ἀντικειμένων καλεῖται, «πλατωνισμὸς» ἐνῶ ἡ μὴ-πίστη σ' αὐτὰ καλεῖται «ἀντι-πλατωνισμὸς».

Ἐνα «μαθηματικὸ ἀντικείμενο» εἶναι ἓνα ἀφηρημένο ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο θεωροῦμε ὅτι ἐμπίπτει στὴν περιοχὴ τῶν μαθηματικῶν, ὅπως π.χ. εἶναι ἓνας ἀριθμὸς, μιὰ συνάρτηση ἢ ἓνα σύνολο. Τέλος «μαθηματικὸς πλατωνισμὸς» εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι ὑπάρχουν μαθηματικὰ ἀντικείμενα, ἐνῶ «μαθηματικὸς ἀντι-πλατωνισμὸς» εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι δὲν ὑπάρχουν τέτοια ἀντικείμενα. Γιὰ τὴν ἀπλότητα τοῦ λόγου θὰ ἀναφερόμαστε συνήθως στὶς δύο αὐτὲς ἔννοιες μὲ τὶς λέξεις «πλατωνισμὸς» καὶ «ἀντι-πλατωνισμὸς».

Τὸ ἐρμηνευτικὸ καὶ τὸ μεταφυσικὸ πρόγραμμα δὲν εἶναι τελείως ξεχωριστὰ μεταξύ τους. Οἱ φιλόσοφοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι κυρίως γιὰ τὸ ἐρμηνευτικὸ, διατυπώνουν πολὺ συχνὰ ἀπόψεις γιὰ τὸ μεταφυσικὸ, που σημαίνει ὅτι ἀποδέχονται εἴτε τὸν πλατωνισμὸ ἢ τὸν ἀντιπλατωνισμὸ. Ὅμοίως, οἱ φιλόσοφοι που ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ μεταφυσικὸ, διατυπώνουν πάντοτε ἀπόψεις που ἀφοροῦν τὸ ἐρμηνευτικὸ, ἤτοι ἀποδέχονται κάποια ἐρμηνεία μαθηματικῆς θεωρίας καὶ πρακτικῆς.

Ἡ διαφορὰ μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν ομάδων ἔγκειται στὸ τί ἢ κάθε μία ἀπ' αὐτὲς ἐννοεῖ μὲ τὴν λέξη ἐνδιαφέρον.

Ένα παράδειγμα φιλοσόφου ενδιαφερομένου κυρίως για τὸ μεταφυσικό πρόγραμμα εἶναι ὁ Hartry Field, τοῦ ὁποῦ οὐλόκληρο σχεδὸν τὸ ἔργο στὴν φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν ἔχει ὡς στόχο νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ πιστεύουμε στὴν ὑπαρξὴ μαθηματικῶν ἀντικειμένων. Ένα καλὸ παράδειγμα φιλοσόφου, τοῦ ὁποῦ τὸ κύριο ἐνδιαφέρον εὐρίσκεται στὸ ἐρμηνευτικὸ πρόγραμμα, εἶναι ὁ David Hilbert.

Στὸ σύγγραμμά του (*Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*, Oxford Univ. Press, 1998, pp. 217) ὁ Mark Balaguer, μετὰ ἀπὸ λεπτομερῆ καὶ ἐνδελεχὴ ἀναφορὰ στὸ θέμα, καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνακαλύψει κανεὶς μιὰ λογικὴ αἰτία γιὰ νὰ πιστέψει ἢ νὰ μὴν πιστέψει στὴν ὑπαρξὴ ἀφηρημένων ἀντικειμένων, μελετώντας κάποια μαθηματικὴ θεωρία καὶ πρακτικὴ. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Balaguer καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα οὔτε ὑπὲρ οὔτε κατὰ τοῦ πλατωνισμοῦ στὴν φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν.

Δὲν θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Balaguer στὴν δαιδαλώδη πορεία τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ τῶν συλλογισμῶν του. Θὰ παραθέσουμε μιὰ ἄποψη, προσφιλή στὸν ὀμιλοῦντα, ἀναφερόμενη στὸν μαθηματικὸ πλατωνισμό.

Κατὰ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ ἀνθρώπινη σκέψη φαίνεται νὰ ὀδηγεῖται, νὰ κατευθύνεται πρὸς μιὰ «ἀλήθεια» ἐξωτερικὴ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, μιὰ ἀλήθεια ἢ ὁποία αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἔχει μιὰ ἀντικειμενικὴ ὑπόσταση καὶ ἢ ὁποία ἀποκαλύπτεται μερικῶς μόνο σὲ κάποιον ἢ κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς. Ὑπὲρ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς συνηγορεῖ ἡ ὑπαρξὴ ἐνὸς ἀντικειμένου ποῦ φέρει τὴν ὀνομασία «Σύνολο τοῦ Mandelbrot» (Βλ. Σχήματα 1, 2, 3).

Τὸ σύνολο αὐτὸ τὸ ἀνεκάλυψε, τὸ 1990, ὁ Benoit Mandelbrot καὶ εἶναι ἓνα fractal τὸ ὁποῖο παρήχθη μὲ τὴν βοήθεια H/Y μὲ προγραμματισμὸ πολὺ ἀπλὸ καὶ θεωρεῖται ὅτι εἶναι τὸ πιὸ πολὺπλοκο καὶ τὸ πιὸ ὠραῖο σχῆμα ποῦ ποτὲ ἐμφανίσθηκε στὰ μαθηματικά.

Ἡ ὑπέροχη αὐτὴ δομὴ τοῦ συνόλου τοῦ Mandelbrot δὲν ἐπινοήθηκε ἀπὸ κανένα καὶ δὲν σχεδιάσθηκε ἀπὸ καμμιά ὀμάδα μαθηματικῶν.

Ὁ ἴδιος ὁ Mandelbrot ὁ ὁποῖος πρῶτος ἐμελέτησε τὸ σύνολο, δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴν ἰδέα γιὰ τὴν δομὴν ποὺ κρύβονταν σ' αὐτό. Πράγματι, ὅταν στὸν ὑπολογιστὴ ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται οἱ πρῶτες εἰκόνες, ὁ Mandelbrot εἶχε νομίσει ὅτι οἱ πρῶτες αὐτὲς συγκεχυμένες μορφὲς ὀφείλονταν σὲ βλάβη τοῦ ὑπολογιστῆ. Ἐπιπλέον, ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς πολύπλοκης δομῆς τοῦ συνόλου αὐτοῦ δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἐξ ὀλοκλήρου ἀντιληπτές ἀπὸ κανένα. Κατὰ τὰ φαινόμενα ἡ δομὴ αὐτὴ τοῦ συνόλου τοῦ Mandelbrot δὲν ἀποτελεῖ μέρος τῆς σκέψεώς μας, μέρος τοῦ λογισμοῦ μας, δὲν τὴν ἔχομε συλλάβει νοητικὰ ἐκ τῶν προτέρων, ἀλλὰ ἔχει μιὰ δική της πραγματικότητα, ἀν δὲ ὁποιοσδήποτε μαθηματικὸς ἢ ὑπολογιστὴς ἐπιχειρήσει νὰ μελετήσῃ τὸ σύνολο αὐτό, τὰ εὐρήματά του θὰ εἶναι προσεγγίσεις τῆς ἴδιας θεμελιώδους δομῆς. Μποροῦμε λοιπὸν νὰ ποῦμε ὅτι τὸ σύνολο τοῦ Mandelbrot δὲν ἀποτελεῖ ἐφεύρεση τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ, ἀλλὰ ὅτι ἀποτελεῖ «ἀνακάλυψη». Ὅπως τὸ ὄρος "Ὀλυμπος ὑπάρχει κάπου, ἔτσι καὶ τὸ σύνολο τοῦ Mandelbrot («ὑπάρχει») κάπου καὶ τὸ ἀνακαλύπτουμε.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ Mandelbrot ὑπάρχουν καὶ ἄλλα παραδείγματα μαθηματικῶν ἐπιτεύγματων τὰ ὁποῖα τὰ διακρίνει ἡ ἴδια διαχρονικὴ πραγματικότητα, ἐπιτεύγματα δηλαδὴ τὰ ὁποῖα δὲν ἀποτελοῦν νοητικὰ κατασκευάσματα κάποιου μαθηματικοῦ, ἀλλὰ εἶναι ἀνακαλύψεις. Ἐνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι ἡ ἀνακάλυψη τοῦ συστήματος τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν. Ἐνῶ ὁ πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς εἰσαγωγῆς τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν ἦταν νὰ καταστῆ δυνατὴ ἡ ἐξαγωγή τετραγωνικῶν ριζῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν καὶ νομίσθηκε στὴν ἀρχὴ ὅτι ἦταν ἀπλῶς μιὰ μαθηματικὴ ἐπινοήση μὲ σκοπὸ νὰ ικανοποιήσῃ κάποια συγκεκριμένη ἀνάγκη, ἀργότερα κατέστη σαφὲς ὅτι τὰ ἀντικείμενα αὐτά, οἱ μιγαδικοὶ δηλαδὴ ἀριθμοί, συντέλεσαν στὸ νὰ προκύψουν ἀποτελέσματα πολὺ σπουδαιότερα ἀπὸ ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα ἀρχικὰ προορίζονταν. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου προέκυψαν πάρα πολλές, «μαγικὲς» θὰ λέγαμε ἰδιότητες καὶ ἀποτελέσματα, τὴν ὑπαρξὴ τῶν ὁποίων οὔτε κατ' ἐλάχιστον δὲν ὑποπτεύονταν κανεὶς ἀπὸ τοὺς μεγάλους μαθηματικοὺς οἱ ὁποῖοι

είχαν ασχοληθεῖ μὲ αὐτά. Μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι τὰ ἐν λόγῳ ἀποτελέσματα καὶ οἱ ιδιότητες προὔπηρχαν. Ἡ «μαγικότητα» τῶν ιδιοτήτων πού ἀναφέραμε ἐνουπῆρχε στὴ δομὴ τους καὶ ἀποκαλύφθηκε αὐτὴ βαθμιαίως. Θὰ γινόμεσταν, ἴσως, πειστικότεροι ἂν σχολιάζαμε περισσότερο τὶς παραπάνω ιδιότητες ἀπὸ μαθηματικῆς πλευρᾶς ἀναφερόμενοι στὸ Ὀλοκλήρωμα τοῦ Cauchy ἢ στὸ Θεώρημα ἀπεικονίσεως τοῦ Riemann, θέματα, τὰ ὁποῖα οὔτε κἀν μποροῦμε νὰ θίξομε ἐδῶ.

Τὰ παραπάνω ὅμως μᾶς κάνουν νὰ διερωτηθοῦμε: Εἶναι τὰ μαθηματικὰ «ἐφεύρεση» ἢ «ἀνακάλυψη»; Τὰ μαθηματικὰ ἐπιτεύγματα εἶναι ἐπινοήσεις (ἐφευρέσεις) τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης ἢ ἀποτελοῦν ὑπάρχουσες ἀντικειμενικότητες (πραγματικότητες) τὶς ὁποῖες οἱ μαθηματικοὶ βαθμιαίως ἀνακαλύπτουν; Πρὸς τοῦτο ἄς σχολιάσουμε τὸ θέμα κάπως λεπτομερέστερα καὶ βαθύτερα.

Ἀναφέραμε παραπάνω ὅτι ὑπάρχουν μαθηματικὰ ἐπιτεύγματα τὰ ὁποῖα χαρακτηρίσαμε ἀνακαλύψεις καὶ ὄχι ἐφευρέσεις καὶ δώσαμε καὶ δύο σχετικὰ παραδείγματα. Τὰ ἐπιτεύγματα αὐτά, δηλαδὴ οἱ ἀνακαλύψεις, ἔχουν τὸ ἀκόλουθο θεμελιῶδες γνώρισμα: ἡ δομὴ πού προκύπτει στὸ κάθε ἓνα ἀπ' αὐτὰ ἔχει συνέπειες πολὺ περισσότερες, πολὺ πιὸ ἐκτεταμένες καὶ πολὺ πιὸ σπουδαῖες σὲ σχέση μὲ τὰ ἀρχικὰ αἴτια πού τὴν δημιουργήσαν. Στὴν περίπτωσι λ.χ. τῶν μιγαδικῶν ἀριθμῶν τὸ ἀρχικὸ αἴτιο, πού ἦταν ἡ προσπάθεια νὰ μπορέσουμε νὰ μιλοῦμε γιὰ τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τῶν ἀρνητικῶν ἀριθμῶν, εἶχε συνέπειες ἀπείρως δυσανάλογες πρὸς αὐτό.

Μπορεῖ ἴσως κανεὶς νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι, στὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού τὰ μαθηματικὰ ἐπιτεύγματα εἶναι ἀνακαλύψεις καὶ ὄχι ἐφευρέσεις, βρισκόμαστε τότε ἐνώπιον «θεϊκῶν δημιουργημάτων», τὰ ὁποῖα ἤδη ὑπάρχουν καὶ τὰ ὁποῖα βαθμιαίως ἀνακαλύπτουμε!

Ὅμως ἄς μὴ ξεχνοῦμε ὅτι ὑπάρχουν μαθηματικὲς δομὲς τὶς ὁποῖες δὲν χαρακτηρίζει ἡ μοναδικότητα πού ἀναφέραμε παραπάνω. Παραδείγματα τέτοιων δομῶν ἀποτελοῦν οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ μαθηματικὸς, στὴν προσπάθειά του νὰ ἀποδείξει κάποιο συγκε-

κριμένο αποτέλεσμα, αναγκάζεται να εισαγάγει όρισμένα έπινοήματα τών όποιών ή δομή δέν χαρακτηρίζεται με κάποια μοναδικότητα με τή έννοια πού δώσαμε παραπάνω. Στις περιπτώσεις αυτές τò προκύπτον αποτέλεσμα, ή προκύπτουσα δομή δέν έχει περαιτέρω γενικότερες και διαχρονικές συνέπειες, δίνει όμως λύση στο πρόβλημα πού μᾶς άπασχολεί εκείνη τή στιγμή. Τά λαμβανόμενα αποτελέσματα, στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει μᾶλλον νά χαρακτηρισθούν ως έπινοήσεις, ή έφευρέσεις και όχι ανακαλύψεις. Πρόκειται για «άνθρώπινα δημιουργήματα!»

Άπό τὰ παραπάνω εκτεθέντα προκύπτει ότι οί μαθηματικές ανακαλύψεις είναι έπιτεύγματα πολύ μεγαλύτερα, πολύ σπουδαιότερα από τις έπινοήσεις ή έφευρέσεις.

Παρόμοιος διαχωρισμός φαίνεται νά γίνεται και στα έργα τέχνης. Τά μεγαλύτερα έργα τέχνης θεωρούνται ότι είναι πλησιέστερα στο «θεϊον» από τὰ υπόλοιπα τὰ «όλιγότερο» σπουδαία. Οί καλλιτέχνες πιστεύουν ότι τὰ μεγαλύτερα, τὰ σπουδαιότερα εκ τών έργων τους, άποκαλύπτουν αιώνιες αλήθειες οί όποίες έχουν εκ τών προτέρων μιᾶ αιθέρια ύπαρξη, ενώ τὰ όλιγότερο σπουδαία έργα τους άποτελούν αυθαίρετες κατασκευές, είναι έργα θνητών!

Όμως, νομίζω ότι πρέπει νά τονισθεῖ ότι, στην περίπτωση τών μαθηματικών, τουλάχιστον στις περιπτώσεις θεμελιωδών έννοιών, συμβαίνει κάτι τò ισχυρότερο και βαθύτερο απ' αυτό πού πιστεύουν οί καλλιτέχνες ότι συμβαίνει στην τέχνη. Στις μαθηματικές ιδέες ύπάρχει μιᾶ μοναδικότητα και οικουμενικότητα έπιτακτικῆς φύσεως και διαφορετικῆς τάξεως από εκείνην πού αναμένει κανείς στην τέχνη.

Η άποψη ότι διάφορες μαθηματικές έννοιες, μαθηματικά αντικείμενα, ύπάρχουν ανεξαρτήτως του χωροχρόνου είναι βέβαια γνωστή από τήν εποχή τών αρχαίων Έλλήνων (360 π.Χ.) και όφείλεται στον μέγιστο Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα από όπου και ή όνομασία «πλατωνισμός».

Μετά τήν παράθεση τῆς παραπάνω άπόψεως, ή όποία άποτελεῖ

ένα ἐπιχείρημα ὑπὲρ τοῦ πλατωνισμοῦ, ἃς ἐπανέλθομε σὲ περαιτέρω σχόλια καὶ παρατηρήσεις πού ἀφοροῦν τὴν φιλοσοφία, τὴν ἱστορία καὶ τὰ μαθηματικά.

Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἱστορία στὴν φιλοσοφία ἀποτελεῖ μετάβαση ἀπὸ ἓνα ἐλαφρὰ ὀμιχλώδη χῶρο σὲ ἓνα πυκνὰ ὀμιχλώδη χῶρο. Οἱ ἱστορικὲς παρατηρήσεις μπορεῖ νὰ ἔχουν κάποια σχέση καὶ νὰ συντελοῦν στὴν καλύπτερη διδασκαλία τῶν μαθηματικῶν, ὅμως τί μποροῦμε νὰ ἀναμένομε ἀπὸ τὴν φιλοσοφία. Τὸ κύριο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν φιλοσοφία ἀνέκυψε ἀπὸ τὴν κρίση πού εἶχε προκύψει σχετικὰ μὲ τὴν θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν, ἡ ὁποία κρίση ὀφείλετο στὴν ἀνακάλυψη ὑπαρχουσῶν ἀντινομιῶν (παράδοξων) στὴν θεωρία συνόλων. Ἡ προσπάθεια ἄρσεως τῶν ἀντινομιῶν κατέληξε στὴν δημιουργία μιᾶς ἰσχυρῆς «μαθηματικῆς λογικῆς». Τὰ μαθηματικά βγήκαν ἀπὸ τὴν κρίση αὐτὴ ἰσχυροποιημένα καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν τὴν ἀνάγκη μιᾶς «φιλοσοφίας» γιὰ νὰ στηριχθοῦν ἐπάνω σ' αὐτήν.

Ἐπάρχει στὴν ἀτμόσφαιρα κάτι τὸ παράτολμο σχετικὰ μὲ αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν τὴν ἰδέα τῆς φιλοσοφίας τῶν μαθηματικῶν. Πολλοὶ διερωτῶνται, σημαίνδον τίποτα ὅλα αὐτὰ τὰ λεγόμενα, οἱ «φλυαρίες» ὅπως λένε, περὶ πλατωνισμοῦ, περὶ ρεαλισμοῦ καὶ τὰ παρόμοια; Ὁ Ἀρχιμήδης ἢ ὁ Newton ἢ ὁ Gauss ἦταν φιλόσοφοι; Οἱ φιλόσοφοι μποροῦν νὰ μιλοῦν ἐπ' ἄπειρον, οἱ μαθηματικοὶ ὅμως ἐργάζονται.

Ὁ περίφημος μαθηματικὸς καὶ φιλόσοφος Descartes (Καρτέσιος) στὸ 2ο Μέρος τοῦ μνημειώδους συγγράμματός του «Discours de la méthode pour bien conduire sa Raison et chercher la vérité dans les sciences» γράφει:

«Εἶναι ἀδύνατον νὰ φαντασθεῖ κανεὶς κάποια ἄποψη, ὁσοδὴποτε παράλογη καὶ ἀπίστευτη καὶ ἂν εἶναι αὐτὴ, πού νὰ μὴν ἔχει ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ κάποιον ἀπ' τοὺς φιλοσόφους».

Οἱ διαφορὲς μεταξὺ φιλοσοφίας, ἱστορίας καὶ μαθηματικῶν στήριζονται στὴν ὑπάρχουσα διαφορὰ σαφηνείας μεταξὺ τῶν προβλημάτων αὐτῶν. Τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα ποτὲ δὲν εἶναι σαφῆ, καὶ αὐτὸς

είναι ο λόγος για τὸν ὁποῖο οἱ θετικιστὲς (positivists) μποροῦν νὰ «ζήσουν» χωρὶς τὴν φιλοσοφία.

Τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἱστορία ποικίλλουν ἀπὸ πολὺ ἀπλά, ὅπως λ.χ. εἶναι τὸ ἐρώτημα πότε ψηφίσθηκε τὸ πρῶτο Σύνταγμα στὴν Ἑλλάδα, σὲ φιλοσοφικὰ προβλήματα ὅπως εἶναι τὸ πρόβλημα πῶς ἡ κρίση τῆς 10-ετίας τοῦ 1920 ἐπηρέασε τὴν πολιτικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα. Ἄν συγκρίνομε ἓνα μαθηματικὸ πρόβλημα μὲ προβλήματα τοῦ εἴδους ποὺ μόλις ἀναφέραμε, παρατηροῦμε ὅτι τὸ μαθηματικὸ πρόβλημα εἶναι ἀπολύτως σαφές.

Τὸ μαθηματικὸ πρόβλημα μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ δύσκολο, ὅμως πιστεύομε ὅτι ὅταν αὐτὸ λυθεῖ θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε. Φαίνεται ὅμως, ὅτι ὑπάρχει μιὰ ποιοτικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῆς πολυπλοκότητας καὶ τῆς ὀμιχλώδους καταστάσεως ἢ ὁποῖα παρατηρεῖται στὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα. Τὰ μαθηματικὰ προβλήματα ἀπαιτοῦν λύσεις ἐνῶ τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα ἀπαιτοῦν περισσότερη σκέψη.

Παρὰ ταῦτα, πιστεύεται ὅτι μιὰ κατάλληλη φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν μπορεῖ νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ προαναφερθεῖσα αὐτὴ διαφορὰ μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ μαθηματικῶν δὲν εἶναι τόσο μεγάλη ὅσο φαίνεται νὰ εἶναι. Γιὰ νὰ φανεῖ αὐτὸ ἀπαιτεῖται κατ' ἀρχὴν μιὰ προσεκτικότερη καὶ λεπτομερέστερη ἐξέταση τοῦ θέματος.

Τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν μποροῦν νὰ χωρισθοῦν στὶς κάτωθι ἐνότητες : λογικὲς θεμελιώσεις - ἀπώλεια βεβαιότητας - ἡ φύση τῆς ἀποδείξεως - ἡ σχέση ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῆς μαθηματικῆς γνώσης, καὶ τοῦ πραγματικοῦ κόσμου - καὶ τέλος αὐτὸ ποὺ ἀναφέραμε καὶ προηγουμένως ἢ «ὄντολογικὴ θέση» τῶν μαθηματικῶν ἀντικειμένων ὅπως εἶναι οἱ ἀριθμοί, οἱ συναρτήσεις, τὰ σύνολα κ.λπ.

Ἡ πλήρης παρουσίαση τῶν ἐξελίξεων στὶς ἐνότητες αὐτές, προφανῶς, δὲν ἐμπίπτει στοὺς σκοποὺς τῆς ὀμιλίας αὐτῆς. Ἀπλῶς θὰ ἀναφερθοῦμε ἀκροθιγῶς σὲ μερικὲς ἀπὸ αὐτές.

Ἡ πιὸ ἐκτεταμένη δραστηριότητα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰώνα ὑπῆρξε ἡ ἀναφερόμενη στὴν θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν.

Ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς δραστηριότητες ποὺ ὑπῆρξαν αἰτίες νὰ ἀσχοληθοῦν οἱ μαθηματικοὶ μὲ τὴν θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν, ἦταν ἡ ἀνακάλυψη διαφορῶν ἀντιφάσεων (τὶς ὁποῖες κατ' εὐφημισμὸν ἀπεκάλεσαν «παράδοξα») στὰ μαθηματικὰ καὶ κυρίως στὴν θεωρία συνόλων. Ἐνα ἀπὸ τὰ παράδοξα αὐτὰ εἶναι τὸ παράδοξο Burali-Forti (1861-1931) ὅπου : ἡ ἀκολουθία ὄλων τῶν τακτικῶν ἀριθμῶν, ἡ ὁποία εἶναι καλῶς διατεταγμένη, πρέπει νὰ ἔχει τὸν μέγιστο τῶν τακτικῶν ἀριθμῶν ὡς τακτικὸν ἀριθμὸ αὐτῆς. Τότε ὅμως, ὁ τακτικὸς αὐτὸς ἀριθμὸς εἶναι μεγαλύτερος ὄλων τῶν τακτικῶν ἀριθμῶν!

Κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τοῦ 20οῦ αἰώνα παρατηρήθηκαν καὶ ἄλλα παράδοξα. Προφανῶς ἡ ἀνακάλυψη τῶν ἀντιφάσεων αὐτῶν ἐνόχλησε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν μαθηματικὴ κοινότητα. Ἐνα ἄλλο πρόβλημα, ἡ ὑπαρξὴ τοῦ ὁποίου βαθμιαίως ἀναγνωρίσθηκε, ἦταν κατὰ πόσον ὑπάρχει συνέπεια στὸ ὅλο μαθηματικὸ οἰκοδόμημα. Λόγω ὑπάρξεως παραδόξων στὴν περιοχὴ τῆς θεωρίας τῶν συνόλων, ἡ ὑπαρξὴ ἢ ὄχι συνεπειᾶς στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἦταν ἀνάγκη νὰ διασαφηνισθεῖ.

Κατὰ τὸ δεῦτερο ἡμισυ τοῦ 19ου αἰ. μερικοὶ ἐπιστήμονες εἶχαν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν καὶ ἰδιαιτέρα μὲ τὴν σχέση ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῆς λογικῆς καὶ τῶν μαθηματικῶν. Μερικοὶ ἐρευνητὲς θέλησαν νὰ θεμελιώσουν τὰ μαθηματικὰ ἐπὶ τῆς λογικῆς μόνο. Ἄλλοι ἀμφισβήτησαν τὴν καθολικὴ ἐφαρμογὴ τῆς λογικῆς καὶ τὴν ἐγκυρότητα ὀρισμένων ἀποδείξεων ποὺ εἶχαν δοθεῖ σὲ διάφορες προτάσεις.

Οἱ ἤδη ὑποβόσκουσες αὐτὲς ἀντιθέσεις πρὸ τοῦ 1900 ἐξελίχθηκαν σὲ ζωνηρὴ ἀντιπαράθεση ἀπόψεων, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ «θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν» νὰ ἀποτελέσει θέμα εὐρέως ἐνδιαφέροντος.

Τὸ ἱστορικὸ τῆς «ἀπώλειας βεβαιότητος», μᾶς τὸ παρουσιάζει ὁ Kline στὸ βιβλίον του: *Mathematics: The Loss of Certainty* (Oxford

University Press, Oxford, 1980). Στο βιβλίο αυτό περιγράφει την δημιουργία (κατά τον 16^ο αί.) τῆς ιδέας, τοῦ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, μαθηματικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς φύσεως. Ἡ παρουσία τῆς ιδέας αὐτῆς ὑπῆρξε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐντάσεως πού εἶχε δημιουργηθεῖ μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς τάσης πρὸς ἐπάνοδο στὴν κλασικὴ σκέψη. Ἡ ἐποχὴ αὐτὴ ὑπῆρξε μιὰ χρυσὴ ἐποχὴ γιὰ τὰ μαθηματικά.

Τὸ ὑπόλοιπο τοῦ βιβλίου τοῦ Kline ἀσχολεῖται μὲ τὴν βαθμιαία ἀπώλεια τῆς «ἀθωότητος» τῆς «βεβαιότητος». Ἀποδείχθηκε ὅτι τὰ μαθηματικά ὑπόκεινται καὶ αὐτὰ στὸ μὴ-ἀλάθητο τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀπώλεια αὐτῆ τῆς βεβαιότητος παρουσιάζει σοβαρὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα εἶναι φανερό ὅτι ἔχουν σχέση μὲ τὰ μαθηματικά.

Σχετικὰ μὲ τὴν ἐνότητα «ὄντολογικὴ θέση», ἡ ὁποία συνδέεται στενά μὲ τὸ ἐρώτημα ἂν τὰ μαθηματικὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀνακαλύψεις ἢ ἐπινοήματα, μιλήσαμε παραπάνω.

Ἐνα τελευταῖο θέμα πού θὰ θίξουμε εἶναι ἡ διαφορὰ πού ὑπάρχει μεταξὺ μαθηματικῶν καὶ ἐμπειρικῶν ἐπιστημῶν. Οἱ ἐμπειρικὲς ἐπιστῆμες ἔχουν ὡς ἀντικείμενο μελέτης τὴν ὕλικὴ πραγματικότητα, ἐνῶ τὰ ἀντικείμενα μελέτης τῶν μαθηματικῶν εἶναι «ιδέες» (δὲν ἐξετάζουμε ποῖος κατασκευάζει τὶς ιδέες).

Ἡ διαφορὰ αὐτὴ μεταξὺ ἐμπειρικῶν ἐπιστημῶν καὶ μαθηματικῶν περιγράφεται ἀπὸ διαφόρους φιλοσόφους ὡς ἐξῆς:

Στὸ παραδοσιακὸ (Εὐκλείδειο) πρότυπο τῶν μαθηματικῶν ἡ ἀλήθεια τοποθετεῖται στὴν κορυφή, ὑπὸ μορφήν ἀδιαμφισβητήτων ἀξιωμάτων καὶ προχωρεῖ πρὸς τὰ κάτω, διὰ ἐπαγωγικῶν ὁδῶν, σὲ διάφορα θεωρήματα. Ἀντιθέτως, οἱ ἐμπειρικὲς ἐπιστῆμες δὲν ἀρχίζουν μὲ ἀδιαμφισβήτητα ἀξιώματα.

Τὸ «ἀδιαμφισβήτητο» σ' αὐτὲς εὐρίσκεται στὸν «πυθμένα», καὶ εἶναι ἡ πραγματικότητά τῶν γεγονότων. Τὰ συμπεράσματα προχωροῦν πρὸς τὰ ἐπάνω πρὸς τὶς θεωρητικὲς ὑποθέσεις. Ἄν μιὰ πρόβλεψη ἔλθει σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ γεγονότα, τότε αὐτὴ ἐπανέρχεται στὴν θεωρία ἡ ὁποία πρέπει τότε νὰ μεταβληθεῖ.

Ἐν τῷ μεταξύ καὶ οἱ ἔννοιες «γεγονός» καὶ «ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα» ἔχουν ἀρχίσει νὰ γίνονται προβληματικές. Ἔτσι, οἱ ἐν γένει ἀντιλήψεις περὶ μαθηματικῶν καὶ περὶ ἐμπειρικῶν ἐπιστημῶν ἔχουν ἀρχίσει νὰ μεταβάλλονται καὶ νὰ κινεῖται ἡ μία πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἄλλης.

Ἐν κατακλείδι μὲ ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω ὡς παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἱστορίας τῶν μαθηματικῶν καὶ τῆς φιλοσοφίας, δὲν θὰ θέλαμε νὰ νομισθεῖ ὅτι ὑποστηρίζομε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἱστορία καὶ ἡ φιλοσοφία πρέπει νὰ διδάσκονται στὰ μαθήματα τῶν μαθηματικῶν. Πιστεύομε ὅμως, ὅτι ὁ διδάσκων τὰ μαθήματα αὐτὰ πρέπει νὰ εἶναι καλὰ κατατοπισμένος σ' αὐτὰ τὰ θέματα γιὰ νὰ καταστεῖ ἡ διδασκαλία του ἀποτελεσματικότερη.

Ὅταν κανεὶς διδάσκει ἓνα μάθημα, τοῦ ὁποῖου τὸ περιεχόμενο δὲν εἶναι ἀκριβῶς καθορισμένο, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζει πολὺ περισσότερα γιὰ τὸ ἀντικείμενο τοῦ μαθήματος πού θὰ διδάξει ἀπὸ ὅ,τι στὴν πραγματικότητα θὰ παρουσιάσει στοὺς μαθητές του. Εἶναι ἀπαραίτητο ὁ διδάσκων νὰ ἔχει διερευνήσει ὅλα τὰ μονοπάτια καὶ νὰ διαλέξει ἐκεῖνο διὰ τοῦ ὁποῖου θὰ ὀδηγήσει τοὺς μαθητές του στὸν ἐπιδιωκόμενο σκοπό. Τὸ ἴδιο βέβαια ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν ἐρευνητὴ μαθηματικό.

Τέλος θὰ κλείσω τὴν σύντομη αὐτὴ ὁμιλία μὲ τῆς ἀκόλουθες σκέψεις.

Τὸ ἐρώτημα πού ἀφορᾷ τὴν τελικὴ καὶ πλήρη θεμελίωση τῶν Μαθηματικῶν καθὼς καὶ τὴν τελικὴ «σημασία» τους παραμένει ἀνοικτό. Δὲν γνωρίζομε πρὸς ποιά κατεύθυνση θὰ βρεῖ τὴν τελικὴν λύση ἢ ἀκόμα ἂν μιὰ τελικὴ ἀπάντηση πρέπει νὰ ἀναμένεται ἢ ὄχι.

Ἡ ἀπασχόληση μὲ τὰ Μαθηματικὰ μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ δημιουργικὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως εἶναι ἡ γλώσσα ἢ ἡ μουσικὴ, δραστηριότητα ὑψίστης πρωτοτυπίας, ἢ ὅποια ὅμως ἱστορικὰ καὶ φιλοσοφικὰ δὲν φαίνεται ἀκόμα νὰ ἐπιδέχεται μιὰ πλήρη λογικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ ἀνάλυση.



Σχήμα 1.



Σχῆμα 2.



Σχῆμα 3.