

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

---

Ε Π Ι Σ Η Μ Η Υ Π Ο Δ Ο Χ Η  
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΓΓΙΚΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν χαίρει ιδιαίτερα, διότι συγκαταλέγει ἀνάμεσα στὰ τακτικά μέλη της ἓνα διακεκριμένο λειτουργὸ τῆς Θεατρικῆς Δημιουργίας, τὸν Ἰάκωβο Καμπανέλλη.

Αὐτοδίδακτος, μὲ τὸ ζῆλο του γιὰ μάθηση, ἀπέκτησε μεγάλη μόρφωση, ιδιαίτερα μάλιστα στὸ χῶρο τῆς Λογοτεχνίας, ὥστε νὰ ἀποτελέσει πλούσιο λίπασμα γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ πρόωρα ἰσχυρὴ κλίση του πρὸς τὴ θεατρικὴ δημιουργία. Ἐτσι μὲ τὴ χαρισματικὴ του φύση ἀναπλήρωσε τὶς Πανεπιστημιακὲς σπουδές, τὶς ὁποῖες ἡ βιοπάλη ἀνάγκασε τὸν Ἰάκωβο Καμπανέλλη, νὰ μὴν ἔχει τὴν εὐχέρεια νὰ κάνει.

Τὸ δημιουργικὸ ἔνστικτο, μὲ τὸ ὁποῖο εἶχε προικισθεῖ, γρήγορα ἄρχισε νὰ ἀποδίδει καρπούς. Στὴ διαδρομὴ τῶν 50 ἐτῶν ἡ παραγωγὴ του ὑπῆρξε ἀδιάλειπτη. Ἀπὸ ἔργο σὲ ἔργο ἔφτασε νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ κορυφαῖο θεατρικὸ συγγραφέα τῆς χώρας μας. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κοινοῦ στὰ ἔργα του ὑπῆρξε μοναδική.

Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ ἐπιθυμήσει ἓνας δημιουργὸς γιὰ νὰ τὸν ἐνισχύσει στὸ ἔργο του; Ὁ Ἰάκωβος Καμπανέλλης εἶχε αὐτὴ τὴν τύχη. Βαθὺς παρατηρητὴς τῆς ψυχῆς, ἀναπαράστησε μὲ πλαστικότητα στὴ σκιερὴ χαρακτῆρες, ἀποκαλύπτοντας τὸν δυσπροσάρμοστο καὶ διασπασμένο ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ κριτικὴ δὲν φειδωλεύτηκε ἐγκώμια γιὰ τὶς ἐπιδόσεις του, τόσο στὴ χώρα μας ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ, ὅπου παρουσιάστηκαν ἔργα του.

Γιὰ τὴ λαμπρὴ καλλιτεχνικὴ δράση καὶ λοιπὲς δραστηριότητες τοῦ κ. Καμπανέλλη θὰ μᾶς μιλήσει κατ' ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Τάσος Ἀθανασιάδης.

Ἀξιότιμε Κύριε Συνάδελφε,

Ἐκ μέρους τῆς Ὀλομελείας τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, σᾶς συχαίρω θερμὰ γιὰ τὴν ἐκλογή σας ὡς τακτικοῦ μέλους τῆς Ἀκαδημίας, σᾶς καλωσορίζω στὴν Αἴθουσα αὐτὴ καὶ σᾶς εὐχομαι μακροχρόνια παρουσία καὶ δημιουργικότητα.

Σᾶς περιβάλλω μὲ τὸ μεγάλο διάσημο καὶ σᾶς παραδίδω τὸ δίπλωμα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Παρακαλῶ τὸ συνάδελφο κ. Ἀθανασιάδη νὰ λάβει τὸ λόγο.

#### ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΓΓΚΟΥ Κ. ΤΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Ἀγαπητὲ Συνάδελφε καὶ Φίλε ἐκ Νεότητος,

Μὲ ἰδιαιτέρη συγκίνηση ἀποδέχτηκα τὴν πρόταση τῆς Συγκλήτου νὰ σᾶς ὑποδεχθῶ κάτω ἀπὸ τὴ στέγη τῆς Ἀκαδημίας.

Ἡ μνήμη μου προτρέχει τῆς ὀμιλίας μου, καθὼς ἀναπολῶ τὸ νεαρὸ δραματοουργὸ νὰ παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία ἀπὸ τὰ παρασκήνια τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, στὸ ὁποῖο ὑπηρετοῦσα, τὶς πρόβες στὴ δευτέρη σκηνὴ τοῦ ἔργου του «Ἡ ἔβδομη Ἡμέρα τῆς Δημιουργίας», ἐπικυρώνοντας ἔτσι τὰ ἐγκώμια τῶν κριτικῶν γιὰ τὶς ἐπιτυχέστατες παραστάσεις ἔργων του στὸ Ἑλληνικὸ Θεάτρο. Ὅστερα ἀπὸ τὸ ἐξαιρετὸ ἀνέβασμα στὸ Θεάτρο Τέχνης τοῦ Κάρουλου Κοῦν τοῦ ἔργου του «Ἡ αὐλὴ τῶν Θαυμάτων», ἡ παρουσία ἑνὸς χαρισματικοῦ δραματοουργοῦ ἐπιγεφαλῆς μίας γενιᾶς νέων συγγραφέων, ποὺ πρυτανεὺει πιά στὰ θεατρά μας, ἄρχισε νὰ ἐπιβεβαιώνεται. Ἀπὸ τότε ἡ ἐπιτυχία τῶν ἔργων του ἦταν ἐντυπωσιακὴ: «Ὁ Μπαμπᾶς ὁ Πόλεμος», «Αὐτὸς καὶ τὸ Πανταλόνι του», «Ἡ γειτονιὰ τῶν Ἀγγέλων», «Βίβα Ἀσπασία», «Ὀδυσσεὰ γύρισε σπίτι».

Ἡ λογοκρισία τῆς Ἀπριλιανῆς Δικτατορίας τὸν ἀναγκάζει νὰ διακόψει τὴ δραματοουργικὴ δραστηριότητα γιὰ ἄρκετὰ χρόνια. Στὰ 1972 διασκεύασε σὲ θεατρικὴ μορφή τὸ διήγημα τοῦ Franz Kafka «Ἡ Ἀποικία τῶν Τιμωρημένων», ποὺ θὰ παρουσιαστεῖ στὸ «Πειραματικὸ Θεάτρο» τῆς Μαριέττας Ριάλδη μὲ σκηνοθεσία της.

Στὰ 1973, τὸ ἔργο του «Τὸ Μεγάλο μας Τσίρκο» θεωρεῖται ὑποπτο ἀπὸ τοὺς δικτάτορες. Ὁ Ἰάκωβος Καμπανέλλης χαρακτηρίζεται ὅτι κάνει πολιτικὸ θεάτρο.

Στά 1975 ό θίασος Τζένης Καρέζη - Κώστα Καζάκου άνεβάζει τó έργο του «Ό Έχθρός Λαός». Άκολουθοϋν έργα του άνεβασμένα από τó Θέατρο Τέχνης τοϋ Κάρολου Κούν: «Πρόσωπα για Βιολί και Όρχήστρα» σέ σκηνοθεσία Κάρολου Κούν, «Ό Μπαμπάς ό Πόλεμος».

Στά 1981 άνέλαβε τή γενική διεύθυνση τής Ραδιοφωνίας τής Ε.Ρ.Τ. Έπειτα από έφτάχρονη παραμονή άποχωρεϊ από αύτή τή θέση, για νά συνεχίσει τή δραματουργική δημιουργία του με τά ακόλουθα έργα:

—1989 «Ό Άόρατος Θίασος», παιγμένο στο Έθνικό Θέατρο.

—1990-91 «Ό Δρόμος περνά από μέσα», από τó «Πειραματικό Θέατρο» τής Μαριέττας Ριάλδη (τó έργο αύτό παίζεται από τόν Άπρίλιο τοϋ 1997 στο Θέατρο Τέχνης Άντον Τσέχωφ τής Μόσχας).

—1993 «Ό Δειπνος», στο Έθνικό Θέατρο.

—1995 «Στή Χώρα Ίψεν», που παίζεται στήν Πειραματική Σκηνή τής Τέχνης, στή Θεσσαλονίκη.

—1997 στήν ίδια σκηνή τής Θεσσαλονίκης παίζεται τó έργο του «Η Τελευταία Πράξη».

—1998 άνεβάζεται στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κούν τó έργο του «Μία Σύναντηση κάπου άλλου».

Ό Ίάκωβος Καμπανέλλης έχει γράψει ώς τώρα τριάντα ένα έργα, άξια για νά έγκωμιαστέϊ από τήν κριτική ώς ό μείζων δραματοουργός τής χώρας μας. Μερικοί, μάλιστα, κριτικοί δέν διστάζουν νά τοποθετήσουν τις σκηνικές δημιουργίες του πολύ ψηλότερα από μερικά έργα διασήμων ξένων συγγραφέων που παύχτηκαν τά τελευταϊα χρόνια σέ θέατρα τής Άθήνας.

Γενικά στα έργα του ό Ίάκωβος Καμπανέλλης έπεζήτησε και έπέτυχε —διακωμωδώντας μάλιστα σέ μερικά— νά δραματοποιήσει τόν έσωτερικά διασπασμένο άγχωτικό άνθρωπο τής έποχής μας στήν Ντοστογιεφσκιική πάλη τοϋ Θεϊκοϋ με τó έωσφορικό μέρος τοϋ έαυτοϋ του χωρίς νά άξιώνεται σέ μιá λυτρωτική νίκη.

ΈΗ Άκαδημία Άθηνών για τήν προσφορά του στο Θέατρο τόν τίμησε με χάλκινο μετάλλιο τó Δεκέμβριο τοϋ 1994. Τó 1996 τó Πανεπιστήμιο τής Κύπρου τόν αναγορεύει έπίτιμο διδάκτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής. Τó Τμήμα Θεάτρου τής Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόν αναγορεύει έπίτιμο διδάκτορα. Τó 1999 τó Τμήμα Θεατρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Άθηνών τόν αναγορεύει έπίσης έπίτιμο διδάκτορα.

Ὁ Ἰάκωβος Καμπανέλλης γεννήθηκε στὴ Νάξο τὸ 1921, ἀπ' ὅπου ἐγκαταστάθηκε μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Ἀθήνα τὸ 1934. Στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ ὀλοκλήρωνε τὴ βασικὴ του ἐκπαίδευση, καλλιεργοῦσε καὶ τὸ λογοτεχνικὸ του τάλαντο μελετώντας ἀπληστα, ἔργα τῆς Λογοτεχνίας. Σπούδασε Τεχνικὸ Σχέδιο στὴ Σιβιτανίδειο Σχολή. Ἐργάστηκε σὲ Τεχνικὴ Ἑταιρεία. Κατὰ τὴ διάρκειά τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα κατέφυγε μὲσω Σερβίας στὴν Αὐστρία, ὅπου συνελήφθη καὶ παρέμεινε στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τοῦ Μαουτχάουζεν. Ἦταν 22 χρόνων. Τελικὰ, εὐτυχῶς, εἶχε τὴν τύχη νὰ μὴν ὑποστῆ βασιανισμοὺς ποὺ θὰ τὸν ὀδηγοῦσαν στὸ θάνατο. Ὁ ἴδιος θὰ ὁμολογήσει: «Νομίζω πῶς τὸ στρατόπεδο μοῦ καλλιέργησε μία ἀντίληψη κοσμοπολιτισμοῦ καὶ τὴν αἴσθηση τῆς κοινῆς μοίρας, γι' αὐτὸ ὅταν ἄρχισα νὰ γράφω θέατρο οἱ ἐπιλογές μου δὲν ἦταν ποτὲ θέματα μὲ αὐστηρὰ προσωπικὰ δράματα, εἰδικὲς ψυχολογικὲς μεταπτώσεις. Αὐθόρμητα ἐπέλεγα πολυπρόσωπες περιπέτειες μὲ δημόσιο θέμα, ποὺ βέβαια, ὅμως τὶς δομοῦσαν χαρκατῆρες μὲ τὸ ἰδιωτικὸ τοῦ καθενὸς δράμα».

Ἐπιστρέφοντας στὴν Ἑλλάδα μὲ πλούσια πείρα ἀπὸ τὰ δραματικὰ χρόνια του στὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης καὶ προσπαθώντας νὰ βρεῖ τὸ δρόμο του στὸ χῶρο τοῦ πνεύματος, παρακολοῦθησε κάποτε μία παράσταση στὸ Θέατρο Τέχνης τοῦ Κάρουλου Κούν κάποιου ἀμερικανικοῦ ἔργου. Τὸ ἔργο καὶ ἡ παράσταση τὸν συγκλόνισαν. Ἀποφάσισε νὰ γίνῃ ἠθοποιός. Στὶς σχολὲς ὅπου ἔδινε ἐξετάσεις, μολονότι ἐκτιμοῦσαν τὰ ὑποκριτικὰ του προσόντα, δὲν τὸν ἔκαναν δεκτὸ γιατί δὲν εἶχε ἀπολυτήριο Γυμνασίου! Βέβαιος, ὡστόσο, ὅτι ἦταν προορισμένος γιὰ τὸ Θέατρο, κατέφυγε στὴ θεατρικὴ δημιουργία, μὲ τὸ πρωτόλειό του «Χορὸς πάνω στὰ Στάχυα», ποὺ παρουσιάστηκε τὸ καλοκαίρι τοῦ 1950 ἀπὸ τὸ Θέατρο τοῦ Ἀδαμάντιου Λεμοῦ στὴν Καλλιθέα, δίνοντας πολλὰ ὑποσχέσεις γιὰ μία εὐοίωνη ἐξέλιξή του στὸ ἐλληνικὸ θέατρο.

Αὐτὴ ἡ «εὐοίωνη ἐξέλιξη», στὴ διαδρομὴ τῶν δεκαετιῶν, ἔφτασε νὰ κορυφωθεῖ σὲ μία πανελλήνια ἀναγνώριση τοῦ μεγάλου δραματοουργικοῦ ταλάντου του.

Ἀγαπητὲ Συνάδελφε καὶ Φίλε ἐκ Νεότητος,

Τὸ Πανελλήνιο κοινὸ προηγήθηκε στὴ νοερὴ ἐκλογή σας ὡς Πρύτανη τοῦ Ἑλληνικοῦ Θεάτρου. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐπικύρωσε αὐτὴ τὴν ἐτυμηγορία μὲ τὴν παμφηφία τῆς ἐκλογῆς σας ὡς Τακτικοῦ Μέλους στὴ Νεοσύστατη Ἐδρα Θεατρικῆς Δημιουργίας τῆς Γάξεως Γραμμάτων καὶ Καλῶν Τεχνῶν. Σᾶς εὐχομαι νὰ εἴστε πολὺχρονος καὶ δημιουργικός.

## ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΓΓΙΚΟΥ Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

Κυρίες και Κύριοι,

Ἡ τιμὴ νὰ σᾶς μιλῶ ἀπὸ τὸ Βῆμα τοῦ Ἀνωτάτου Πνευματικοῦ Ἰδρύματος τῆς χώρας μὲ κάνει πρὶν ἀπ' ὅλα νὰ θέλω νὰ εὐχαριστήσω, ἰδιαιτέρως ἀπόψε, γι' ἄλλη μιὰ φορά, τὴν Ὀλομέλεια τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ἰδρύσεως ἑδρας τῆς «Θεατρικῆς Δημιουργίας» καὶ γιὰ τὴν ἐκλογή μου νὰ τὴν ἐγκαινιάσω. Ἡ ἀπόφαση ὀφείλεται στὴν ἀναγνώριση τῆς προόδου ποὺ ἔχει ἐπιτύχει ἡ σύγχρονη δραματουργία μας καὶ τοῦ δικαιώματος ἑδρας στὴν Ἀκαδημία.

Φυσικὰ ἡ πρόοδος αὐτὴ συνετελέσθη λόγω καὶ τῆς ταυτόχρονης προόδου στὴν θεατρικὴ πράξη, πρακτικὴ καὶ τακτικὴ, γενικὰ. Γι' αὐτὸ ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ ὅτι αἰσθάνομαι πῶς ἐκπροσωπῶ ἐν τέλει ὅλους ὅσους συνεργοῦν στὴν ὑπαρξὴ τοῦ θεάτρου μας. Ποὺ ὅπως πιστεύω — καὶ ὄχι μόνο ἐγώ — βρίσκεται σὲ ἐπίπεδο ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ὑψηλό. Αὐτὸ θὰ προσπαθῆσω νὰ τεκμηριώσω. Ἴσως καὶ μὲ παραλείψεις καὶ μὲ λάθη. Ἀλλά, ἔστω κι ἔτσι, μετᾶ πιδὸ πολὺ τὸ νὰ μιλήσω γιὰ τὸ σύγχρονο ἑλληνικὸ Θέατρο ἀπὸ τὸ Βῆμα τῆς Ἀκαδημίας. Ἀλλωστε τὰ πενήντα καὶ, χρόνια τριβῆς μου στὸ Θέατρο μὲ κάνουν συνομήλικο τῆς πορείας του ἀπὸ τὴν πρώτη μεταπολεμικὴ περίοδο ἕως τώρα.

Ἄν ἀνοιξοῦμε μιὰ ἐφημερίδα τοῦ 1950 ἢ '52 θὰ δοῦμε στὴ στήλη γιὰ τὰ ΘΕΑΜΑΤΑ τὸ πολὺ μιὰ δεκαριά θεάτρα, συγκεντρωμένα ὅλα μεταξύ Ὀμοιοῦ καὶ Συντάγματος: Τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο, τὸ Θέατρο Κοτοπούλη, Κατερίνας, Βασίλη Ἀργυρόπουλου, Κώστα Μουσούρη, Βασίλη Λογοθετίδη, καὶ στὸ Θέατρο Κυβέλη τὸ θίασο Λαμπέτη-Χόρν-Παππᾶ. Αὐτὰ εἶναι ὅλα κι ὅλα τὰ θεάτρα πρόζας στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τὸ Θέατρο Τέχνης τοῦ Καρόλου Κουν ἔκλεισε τὸ 1949 καὶ ὁ Κουν ἄστεγος καὶ ἀπένταρος ἔχει κάμει σχολὴ γιὰ λιγιστοὺς μαθητὲς τὸ ἓνα ἀπ' τὰ δύο δωμάτια τοῦ σπιτιοῦ του στὴν Κυψέλη, καὶ κάνει ὄνειρα γιὰ τὸ μέλλον. Γιὰ ἓνα διάστημα συνεργάζεται μὲ τὸ Ἐθνικὸ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς θιάσους πρόζας ποὺ ἀνέφερα ὑπάρχουν καὶ — πότε δύο, πότε τρεῖς — θίασοι ἐπιθεωρήσεως ποὺ ἐκεῖνα τὰ χρόνια ἦταν στὶς δόξες της, καὶ δικαιολογημένα. Διέθετε τοὺς καλύτερους στὴν ἱστορία της ἠθοποιούς, συγγραφεῖς καὶ συνθέτες. Καὶ κάτι ἀκόμα πολὺ σημαντικὸ καὶ μάλιστα ζωτικὸ: Συγκέντρωνε καὶ πολλοὺς θεατῆς ἀπὸ λαϊκὸ κοινό, κάτι ποὺ δὲ συνέβαινε στὰ θεάτρα πρόζας, μὲ ἐξαιρέση ἐκεῖνα ποὺ ἔπαιζαν ἑλληνικὴ Κωμῶδια. Στὰ ἄλλα ὁ κορμὸς τοῦ κοινοῦ κατὰ

κανόνα ἦταν κυρίως μικροαστοί, μεσοαστοί, οἱ προτιμήσεις τῶν ὁποίων σὲ κάποια θέατρα καθορίζανε καὶ τὸ εἶδος τῶν ἔργων ποὺ παρουσίαζαν: γαλλικὸ μπουλβάρ.

Θεατρογραφήματα μιᾶς χιλιοχρησιμοποιημένης συνταγῆς, καλοστημένα καὶ μὲ ἔξυπνο διάλογο, μὲ εὐκαιρίες νὰ ντύνονται πολυτελῶς οἱ πρωταγωνίστριες καὶ οἱ πρωταγωνιστὲς καὶ νὰ διασκεδάζουν οἱ θεατῆς μὲ τὰ ἐρωτικὰ τρίγωνα, τετράγωνα ἢ καὶ πεντάγωνα τῆς γαλλικῆς κοινωνίας.

Μὲ δυὸ λόγια ὠραῖες σαπουνόφουσες. Οἱ ἑλληνικὲς κωμωδίαι, ὅπως π.χ. τῶν Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου καὶ τοῦ Δημήτρη Ψαθᾶ ἦταν ἀπὸ κάθε ἄποψη, θεματολογικῆ πρὶν ἀπ' ὅλα, ἀσύγκριτα ἀνώτερες.

Τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο, βέβαια, μένοντας στὴν παράδοση καὶ στὶς ἐπιταγὰς τῆς ἀποστολῆς του εἶχε πάντα ἕνα ποιοτικὸ δραματολόγιο καὶ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ ἐξαιρέτων ἠθοποιῶν. Ἦταν ἄλλωστε τὸ μόνον χρηματοδοτούμενο ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὸ μόνον μὲ ἀπεριόριστους —σχετικὰ— δυνατότητες.

Θυμᾶμαι παραστάσεις του ἀπ' αὐτὲς ποὺ δὲν ξεχᾶ κανεὶς ποτέ:

—«Ὁ Ἡλίθιος» τοῦ Ντοστογιέφσκι, σὲ διασκευὴ Μανῶλη Σκουλούδη καὶ σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη.

—«Ὁ «Ἐρρίκος Δ'» τοῦ Πιραντέλλο, σὲ σκηνοθεσία τοῦ Καρόλου Κούν, μὲ τὸν Βασίλη Διαμαντόπουλο.

—«Οἱ τρεῖς ἀδελφές» τοῦ Τσέχοφ, ἐπίσης σὲ σκηνοθεσία Κούν.

—«Ἡ ἀγία Ἰωάννα» τοῦ Μπ. Σῶ, σὲ σκηνοθεσία Ἀλέξη Σολωμοῦ καὶ Ἰωάννα τῆ Βάσω Μανωλίδου.

—«Βρυκόλακες » τοῦ Ἴψεν, σὲ σκηνοθεσία Ἀλέξη Μινωτῆ μὲ κυρία Ἀλβιγκτὴν Κατίνα Παξινοῦ.

Τὸν μεγαλύτερο καὶ ἱκανότερο, μετὰ τὸ Ἐθνικὸ, θίασο διαθέτει τὸ Θέατρο Μαρίας Κοτοπούλη ἐνισχυόμενον συστηματικὰ ἀπὸ τὶς πρὸ ἐλπιδοφόρες νέες δυνάμεις: Ἄννα Συνοδινοῦ, Εἰρήνη Παππᾶ, Ἀνδρέα Μπάρκουλη, Βύρωνα Πάλλη, Τζένη Καρέζη, Μελίνα Μερκούρη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ντίνου Ἡλιόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο.

Παρ' ὅλ' αὐτὰ τὸ δραματολόγιο τοῦ θεάτρου, ἡ αἰσθητικὴ του γραμμὴ δὲν ἔχει πάντα ὁμοιογένεια. Ὁ Δημήτρης Μυράτ, σκηνοθέτης τοῦ Θεάτρου καὶ καλλιτεχνικὸς Διευθυντής, μάχεται ἀνάμεσα στὶς δικῆς του φιλοδοξίες καὶ σὲ κείνες τοῦ Οἰκονομικοῦ Διευθυντῆ.

Παράλληλα μὲ τὴ θεατρικὴ δραστηριότητα ἀπὸ τοὺς θιάσους ποὺ ἀνέφερα ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη, ἐντελῶς διαφορετικὴ στὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ καὶ ἰδιαιτέρα ἐν-

διαφέρουσα: Τὸ θέατρο ἀπὸ ραδιοφώνου. Κάθε Κυριακὴ βράδυ —καὶ ἀργότερα καὶ κάθε Τετάρτη μεταδίδεται ἓνα θεατρικὸ ἔργο. Τὸ δραματολόγιο εἶναι ἐπιλογή ἀπὸ τὰ καλύτερα τοῦ παγκοσμίου θεάτρου. Ἐπειδὴ τὰ ἔργα ἐρμηνεύονται διαβαστὰ καὶ τὸ κόστος εἶναι χαμηλό, οἱ σκηνοθέτες ἐξασφαλίζουν ἰδανικὴ διανομή. Δέκα ρόλοι, δέκα πρῶτοι ἠθοποιοὶ καὶ τὸ σημαντικότερο: αὐτὸ τὸ θέατρο δὲν ἔχει μὲν θεατὲς ἀλλὰ ἔχει ἀκροατὲς καὶ στὸ πῦρ ἀπόμακρο νησὶ καὶ χωριό. Ξέρουμε ὅτι στὰ χωριά, στὸ καφενεῖο ποῦ εἶχε ραδιόφωνο, τὴν ὥρα τῆς θεατρικῆς ἐκπομπῆς οἱ πελάτες ἔφεραν καρέκλα ἀπ' τὸ σπίτι τους γιατί αὐτὲς τοῦ καφενεῖου δὲ φτάνανε. Ἔτσι, τὸ θέατρο ἀπὸ ραδιοφώνου ἦταν μιὰ πρῶιμη μορφή ἀποκέντρωσης τοῦ θεάτρου.

Μὲ τὴν κάποια διασκευὴ ποῦ χρειαζόταν τὰ ἔργα γιὰ τὸ ραδιόφωνο ἀσχολήθηκα κι ἐγὼ ἓνα μεγάλο διάστημα. Τότε γνώρισα καὶ τὸ Μίκη Θεοδωράκη κι εἶχαμε καὶ τὶς πρῶτες μας συνεργασίες. Ἐκκολαπτόμενος συνθέτης ἐκεῖνος, ἐκκολαπτόμενος θεατρικὸς συγγραφέας ἐγώ.

Στὰ χρόνια αὐτὰ γιὰ τοὺς νέους θεατρικοὺς συγγραφεῖς, αὐτοὺς ποῦ εἶχαν γαλουχηθεῖ μὲ τὸ κλασσικὸ θέατρο, καὶ μὲ τοὺς Ἴψεν, Στρίντμπεργκ, Τσέχωφ, Πιραντέλλο, Ο'Νήλ καὶ γοητευθεῖ μὲ τοὺς Ἄρθουρ Μίλλερ, Τεννεσσὴ Οὐίλλιαμς, οἱ ὀρίζοντες εἶναι κλειστοὶ καὶ σκοτεινοί.

Τὸ μόνο θέατρο ποῦ θὰ μπορούσε νὰ εἶναι παραλήπτῃς τῶν φιλοδοξιῶν τους εἶναι τὸ Ἐθνικὸ θέατρο. Ἀλλὰ τὸ Ἐθνικὸ γι' αὐτοὺς εἶναι ἀκόμη κάστρο ἀπόρθητο.

Εὐτυχῶς, ὅμως, τὸ θέατρο ὅπως γενικὰ οἱ καλὲς τέχνες ζοῦν μὲ ὅλων τῶν λογιῶν τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πραγματιστὲς καὶ αἰθεροβάμονες. Ἀπὸ τὸ 1948 ὁ Ἄδαμάντιος Λεμός, παλιὸς συνεργάτης τοῦ Κούν, ἔχει φτιάξει ἓνα θερινὸ θεατρὰκι στὴν Καλλιθέα, τὰ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, μὲ σκοπὸ νὰ παρουσιάσει ἄγνωστους νέους συγγραφεῖς. Μὲ πολλὲς θυσίες καὶ τρεχάματα, συντηρεῖ τὴ φιλοδοξία του γιὰ μερικὰ χρόνια καὶ παρουσιάζει τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ Σωτήρη Πατατζῆ, τοῦ Γεράσιμου Σταύρου, τοῦ Ἀλέκου Γαλανοῦ καὶ τὸ δικό μου «Χορὸς πάνω στὰ στάχια», τὸ 1950.

Τὸν ἴδιο καιρὸ μιὰ ομάδα νέων ἠθοποιῶν συγκροτοῦν, μὲ τὸν ἴδιο στόχο, τὸν θίασο «Ρεαλιστικὸ θέατρο» καί, μὲ τὴ βοθητικὴ συμμετοχὴ τοῦ ἀνεργοῦ καὶ ὑπὸ ἀστυνομικὴ δυσμένεια μεγάλου Αἰμίλιου Βεάκη, παρουσιάζουν τὸ ἔργο «Νυφιάτικο τραγούδι» τοῦ ἐπίσης πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα Νότη Περιγιάλη. Στὴν παράσταση αὐτὴ κάνει τὸ ξεκίνημά της καὶ ἡ Ἀντιγόνη Βαλάκου.

Ἄλλα τὰ παραπάνω ἴσως νὰ φαίνονται ἀρκετὰ γιὰ τότε, σὲ σημεῖο μάλιστα

κάποιοι να μένουν με την έντύπωση πώς είχαμε δραστήρια και σημαίνουσα θεατρική ζωή.

Πλήν όμως όλα αυτά συνέβαιναν στην 'Αθήνα. 'Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα δεν υπήρχε ούτε ένας μόνιμος θίασος. Οί Θεσσαλονικεῖς έβλεπαν θέατρο όταν οί άθηναῖκοι θίασοι μετά τὸ τέλος τῆς χειμερινῆς περιόδου πήγαιναν για δυό-τρεῖς βδομάδες στην πόλη τους. Καί μάλιστα, έλλείψει αίθουσῶν θεάτρου, έπαιζαν σέ αίθουσες κινηματογράφου. Τέλος πάντων κάτι γινόταν, πότε με κάποιες σπουδαῖες παραστάσεις ἢ έρμηνεῖες ρόλων, αλλά πολὺ περισσότερο κάτι έλειπε, κάτι πιὸ συγγενές με τὴν πραγματικότητα καί τὸ δράμα αὐτοῦ τοῦ τόπου. 'Η γενικὴ εἰκόνα έδειχνε μᾶλλον μιὰ εὐπρεπῆ ρουτίνα ποὺ κάλυπτε τῖς ψυχγωγικὲς ἀπαιτήσεις μιᾶς βολεμένης κοινωνίας. Σὰν νὰ απέφευγε νὰ θυμίζει πὼς εἶχαν προηγηθεῖ ἡ κοσμοχαλασιὰ τοῦ πολέμου, μιὰ ἀνελέητη κατοχή, ἐμφύλιος σπαραγμός, πὼς ζούσαμε σ' ἓνα τραγικὸ διχασμὸ με συνέπεια χιλιάδες πολιτικοὺς ἐξόριστους, ἐκτελέσεις. Με τὴ χώρα οἰκονομικὰ φυτοζωοῦσα καί λοιπὰ καί λοιπά. Εὐπρεπές λοιπὸν θέατρο εἶχαμε, αλλά τίποτα σχεδὸν ἀπὸ τὰ δικά μας προβλήματα δὲν ἀποκάλυπτε καί δὲν ὁμολογοῦσε. Νομίζω, πὼς ὅταν τὸ θέατρο λειτουργεῖ ἔτσι, εἶναι θέατρο ποὺ ψεύδεται.

'Απὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ πενήντα, ἡ εἰκόνα ἀρχίζει νὰ ἀλλάξει. Τὸ θέατρο Τέχνης τοῦ Καρόλου Κουν ἀνασταίνεται στὸ υπόγειο τοῦ 'Αρσακείου καί ἡ ἔναρξη με τὸ ἔργο τοῦ Οὐάιλντερ «'Η μικρὴ μας πόλη», σέ μιὰ ὑπέροχη παράσταση με ἠθοποιούς παλιότερους καί νεώτερους μαθητές του ταράζει καί φωτίζει τὰ νερά.

'Ενα χρόνο μετά, ὁ Αἰμίλιος Χουρμούζιος ιδρύει τὴν Δεύτερη Σκηνὴ στὸ 'Εθνικὸ θέατρο για τὴν παρουσίαση ἔργων συγχρόνων 'Ελλήνων συγγραφέων. 'Η ἀρχὴ γίνεται με τὸ ἔργο «'Η 'Εβδομὴ μέρα τῆς δημιουργίας» τοῦ ὀμιλοῦντος (παρακαλῶ, συγχωρέστε μου τὸ ὅτι πρέπει νὰ ἀναφέρομαι καί στὴ δικὴ μου θεατρικὴ παρουσία ἀλλά δὲ γίνεται νὰ τὸ ἀποφύγω). Βρισκόμαστε στὰ χρόνια ποὺ τὸ νεοελληνικὸ ἔργο ἀρχίζει ἐπὶ τέλους νὰ ἔχει μιὰ ὄλο καί πιὸ συχνὴ καί ἐντυπωσιακὴ παρουσία. Καί σ' αὐτὸ πρέπει φυσικὰ νὰ ἀναφερθῶ με ἔμφαση, ἀφοῦ ἑλληνικὸ θέατρο δὲ σημαίνει παραστάσεις με δανεικὸ λόγο ἀλλά κυρίως με τὸν γηγενῆ λόγο, με τὸν δικὸ μας λόγο.

'Ο Κουν καί πάλι πρωτοπορεῖ. Τὸ 1956 ἀνεβάζει δυὸ μονόπρακτα τοῦ Κεχαῖδη, τὸ «Μακρινὸ λυπητερὸ τραγούδι» καί «Παιχνίδια στῖς ἀλυκές». Τὸ 1957 ἀνεβάζει τὴν «Αὐλὴ τῶν θαυμάτων», τὸ 1959 τὴν «'Ηλικία τῆς νύχτας» καί τὸν ἴδιο χρόνο, ὁ θίασος Βασίλη Διαμντόπουλου - Μαρίας 'Αλκαίου στὸ «Νέο θέατρο» ξεκινοῦν με τὸ «Παραμῦθι χωρὶς ὄνομα», καί τὰ τρία τοῦ Καμπανέλλη. 'Η περι-

αυτολογία μου αποσκοπεῖ —και μόνο— στὸ νὰ πῶ ὅτι οἱ τρεῖς αὐτὲς ἀπανωτὲς παραστάσεις ἑλληνικοῦ ἔργου ἀπὸ Κούν και Διαμαντόπουλο, γίνονται ἐνθαρρυντικὴ πρόκληση. Ὁ ἴδιος ὁ Κούν ἀναζητᾷ τῶρα νεοελληνικὰ ἔργα. Τὸ 1960 παρουσιάζει τὰ μονόπρακτα, «Τὸ κούτσο» τοῦ Νάνου Βαλαωρίτη και «τὸ Παράθυρο» τοῦ Νίκου Πολίτη. Στὰ ἀμέσως κατοπινὰ χρόνια δημιουργεῖται ἡ ομάδα «Δωδέκατη Αὐλαία» και παρ' ὅλο πὺ λειτουργεῖ περιοδικὰ και μόνο για δυὸ χρόνια, γράφει ἱστορία: Σ' αὐτὴν κάνουν τὴν πρώτη τους ἐμφάνιση συγγραφεῖς ἀρχιμάστορες τῆς δραματογραφίας μας: Ὁ Βασίλης Ζιώγας με τὸ «Προξενιὸ τῆς Ἀντιγόνης» σ' ἓνα ἀποκλειστικὰ δικό του τρόπο γραφῆς. Ὁ Κώστας Μουρσελάς, με τὸ «Ἀνθρωποὶ και ἄλογα», ἐπίσης γραμμένο σ' ἓνα πρωτόγνωρο θεατρικὸ λόγο. Καὶ ἀκόμη ὁ Βασίλης Ἀνδριόπουλος με τὸν «Κομιστὴ εἰδήσεων», ὁ Βαγγέλης Γκούφας με τὴν «Ἐπιστροφή τοῦ Εὐεργέτη» ἀλλὰ και ἄλλοι.

Παράλληλα ἰδρύνονται και ἄλλες ομάδες, ἄλλες ἐπιζοῦν, ἄλλες ὄχι, ὅμως ὅλες ἐκφράζουν ἓνα βαθύτερο προβληματισμὸ σχετικὰ με τὸ ρόλο τοῦ θεάτρου σὲ μιὰ κοινωνία πὺ διαφοροποιεῖ τοὺς προσανατολισμοὺς της και συνειδητοποιεῖ ὅλο και πὺ νηφάλια τὰ προβλήματά της, προβλήματα πὺ συναρτῶνται και με τὴν διεθνή πραγματικότητα. Στις πρωτοποριακὲς αὐτὲς ομάδες ἀνήκουν τὸ «Πειραματικὸ Θέατρο» —τῆς ἀνάματης Μαριέττας Ριάλδη— και τὸ «Κυκλικὸ» τοῦ Λεωνίδα Τριβιζᾶ. Λίγο ἀργότερα ἀρχίζει και ἡ Ὀδύσεια τοῦ Γιώργου Μιχαηλίδη στὸ θέατρο, με τὴν πρώτη κίνηση για ἀποκέντρωση, τὴν ἴδρυση τοῦ Θεάτρου Ν. Ἰωνίας. Τὸ πείραμα —ὄχι χωρὶς μόχθο και θυσιές βέβαια— πετυχαίνει. Ἐκεῖ παρουσιάζεται και τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ — ἀπ' τοὺς καλύτεροὺς μας— Παύλου Μάτεσι «Ἡ τελετή». Δὲν πρέπει νὰ παραλείψω νὰ προσθέσω τὴν παρουσία με δικούς τους θιάσους τῆς θείας και τραγικῆς Ἑλλης Λαμπέτη... Καὶ τοῦ Ἀλέξη Σολωμοῦ πὺ ἰδρύει τὸ Προσκήνιο και ἀνεβάζει Μέγιερχολντ, Βέντεκιντ και διασκευὴ τῆς «Δίκης» τοῦ Κάφκα.

Ἔτσι διαμορφώνεται μιὰ κατάσταση ὅπου τὸ νεοελληνικὸ ἔργο δὲν εἶναι πιά μόνο ὁδοιπὸρος ἢ μόνιμος κάτοικος τοῦ συρταριοῦ τῶν συγγραφέων. Γίνεται αὐτὸ πὺ συντελεῖ στὴν πρόοδο κάθε τέχνης. Συγκατοικεῖ και συνυπάρχει στὰ θέατρα αὐτὰ μαζί με τὰ καλὰ ξένα ἔργα.

Ὁ Κούν τὸ 1964 ἀνεβάζει πάλι Κεχαῖδη, «Τὸ Πανηγύρι». Τὸ 1965, πρώτη ἐμφάνιση τῆς Λούλας Ἀναγνωστάκη με τὸ τρίπτυχο «Διανυκτέρευση, Πόλη, Παρέλαση». Μιὰ ἀρχὴ με λαμπρὴ συνέχεια. Ἀκολουθοῦν τὰ ἔργα «Ἀγγέλα» τοῦ Γ. Σεβαστίκογλου και τοῦ ὁμιλοῦντος «Ὀδυσσέα, γύρισε σπίτι». Στὸ Πειραματικὸ τῆς Ριάλδη τὰ ἐπόμενα χρόνια ἐμφανίζονται, ἐπίσης για πρώτη φορά, ἔργα τῆς ἴδιας, τῆς Κωστούλας Μητροπούλου, τῆς Λαμπαδαρίδου, τοῦ Νεγρεπόντη, τοῦ Ζακό-

πουλου, τοῦ Σαμουηλίδη. Σ' αὐτὸ τὸ Θέατρο ἀνατέλλουν ὁ Γιώργος Χριστοφιλάκης μὲ τὸ μονόπρακτο «Τὸ Τέλος», 1969 καὶ ὁ Μπάμπης Τσικληρόπουλος μὲ τὸ ἐπίσης μονόπρακτό του, «Ἡ ἔκπληξη».

Τὸν ἴδιο καιρὸ ὁ Γιώργος Ἐμιρζᾶς στὴν «Ἐλεύθερη Σκηνή» του ἀνεβάζει τὴ διάσημη πιά καὶ πολυαγαπημένη θιάσων καὶ θεατῶν «Φαύστα» τοῦ Μπόστ.

Ἀπὸ τὰ χρόνια ὅμως τὰ γύρω στὸ '60, ἔχει προστεθεῖ ἡ τακτικὴ παρουσία ἀρχαίου δράματος καὶ κωμωδίας στὸ Ἡρώδειο καὶ στὴν Ἐπίδαυρο. Ἐκτὸς ἀπ' τὴ μεγάλη σημασία τοῦ γεγονότος αὐτοῦ καθ' ἑαυτό, ἀφαιρεῖται ἔτσι ἀπ' τὴ χειμερινή περίοδο τὸ μονοπώλιο τῶν φιλόδοξων παραστάσεων καὶ προκαλεῖται μιὰ γενικὴ ἀναβάθμιση τῆς δουλειᾶς τῶν θερινῶν θεάτρων.

Τὴν ἀνοδικὴ αὐτὴ πορεία θὰ ἀνακόψει ἡ δικτατορία τοῦ '67. Ἐπιβάλλει προληπτικὴ λογοκρισία, τόσο ἀνεγκέφαλη πού ἐπεμβαίνει ἀκόμη καὶ στὸν Αἰσχύλο. Λέει στὸν Κούν νὰ ἀφαιρέσει ἀπ' τοὺς «Πέρσες» τοὺς στίχους πού ὁ Ἄγγελος ὕμνεϊ (ἄθελά του) τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα τῶν Ἀθηναίων.

Μετὰ τὴν πρώτη ἀμηχανία καὶ ἀπραξία ἡ κινητικότητα ξαναρχίζει, ἀφοῦ ἐφευρίσκονται καὶ οἱ μέθοδοι παραπλάνησης τῆς λογοκρισίας. Τὰ ἑλληνικὰ ἔργα—πού κυρίως αὐτὰ θεωροῦνται ἐπικίνδυνα—εἶναι κείμενα τόσο ὑπαινικτικὰ καὶ ἀλληγορικὰ πού οἱ λογοκριτὲς δὲν διακρίνουν τίποτα ὑποπτο. Ἡ παράστασή τους ὅμως μετουσιώνεται σὲ κώδικα ἐπικοινωνίας μεταξὺ σκηνῆς καὶ πλατείας, ἀποκτᾷ τὴ σημασία πολιτικοῦ γεγονότος καὶ ἀντιχουντικῆς δράσης. Πρῶτο χρονολογικὰ τέτοιο γεγονός ἔχουμε τὸ 1970 στὸ Θέατρο Τέχνης μὲ τὸ ἔργο «Νταντάδες», πρώτη καὶ βουερὴ ἐμφάνιση τοῦ Γιώργου Σκούρη.

Μιὰ ομάδα ταλαντούχοι νέοι ἡθοιοιοί, τὸ «Ἐλεύθερο Θέατρο», πρωτοπαρουσιάζουν τὸν Πέτρο Μάρκαρη μὲ τὸ ἔργο «Ἱστορία τοῦ Ἀλῆ Ρέτζο» καὶ μετὰ γράφουν οἱ ἴδιοι καὶ παίζουν στὴ σκηνὴ τοῦ Ἄλσους Παγκρατίου τὴν ἀνατρεπτικὴ ἐπιθεώρηση «Κι ἐσὺ χτενίζεσαι». Ὁ τίτλος καὶ μόνο στέλνει μηνύματα. Ἀπ' τοὺς πρωτεργάτες, ὁ Στ. Φασουλῆς, ὁ Κώστας Ἀρζόγλου...

—Τὸ 1973 παίζεται τὸ ἔργο τοῦ Μουρσελά ἀπὸ τὸν θίασο Διαμαντόπουλου - Μιχαλακόπουλου («Ὡ τί κόσμος, μπαμπά»).

—Τὸ ἴδιο καλοκαίρι ὁ θίασος Καρέζη-Καζάκου ἀνεβάζει τὸ «Μεγάλο μας τσίρκο» καὶ τὸ Θέατρο Τέχνης, στὴ θερινή του σκηνή, τὸ ἔργο τοῦ Σκούρη «Ὁ Καραγκιόζης παρὰ λίγο Βεζύρης».

Ὅπως καὶ σὲ ἄλλες δύσκολες γιὰ τὸν τόπο ὥρες τὸ θέατρό μας δὲν ἀδρανεῖ κχαπαίνοντας τὴ φωνή του.

Έχουμε επίσης τή δυνατή παρουσία τῆς ομάδας Νέα Πορεία — μιὰ ἀσυνήθη σύναξη τόσων πολλῶν καλῶν ἠθοποιῶν, πού δίνει τὸ πρῶτο της παρὸν μὲ τοὺς «Μνηστῆρες τῆς Πηνελόπης» τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς ομάδας Γιώργου Χαραλαμπίδη. Μέσα στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας δραστηριοποιοῦνται καὶ δύο μεγάλες τώρα δυνάμεις τοῦ θεάτρου μας: ὁ Θανάσης Παπαγεωργίου καὶ ἡ Λήδα Πρωτοψάλτη. Ἡ πρώτη τους ἀπόπειρα γιὰ ἔδρυση θεάτρου στὴ Νίκαια δὲν προκόβει, καταλήγουν στοῦ Ζωγράφου τὸ 1972 καὶ μένουν στὴ γνωστὴ μας «Στοά». Στόχος τους τὸ ἐλληνικὸ ἔργο πού τὸ προβάλλουν ἀταλάντευτα ὡς τώρα. Πρῶτη ἐμφάνιση τοῦ σημαντικοῦ μας Μάριου Ποντίκα μὲ τὴν «Πειραματικὴ Θεά μιᾶς νυχτερινῆς ἐργασίας». Τοῦ Γιώργου Διαλεγμένου μὲ τὸ «Χάσαμε τὴ Θεία στόπ» (εὐκαιρία γιὰ ἓνα θρίαμβο ὑποκριτικῆς τῆς Πρωτοψάλτη καὶ τοῦ Παπαγεωργίου). Τοῦ Γιώργου Παπακυριάκη μὲ τὸ «That's all». Καὶ ἀκόμη τοῦ Δημήτρη Κορδάτου, τοῦ Σπύρου Παπαδογιώργου καὶ ἄλλων.

Πρόσφατη τέτοια προσφορά τῆς Στοᾶς, ἡ πρώτη ἐμφάνιση στὴ σκηνή της τοῦ Παναγιώτη Μέντη μὲ τὸ ἔργο «Ἄννα». Μὲ τὸ τέλος τῆς δικτατορίας καὶ στὰ χρόνια πού ἀκολουθοῦν, ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα σχήματα, ἄλλα σταθεροποιοῦν τὴν ὑπόστασή τους, ἄλλα μετασχηματίζονται, δημιουργοῦνται νέα κι αὐτὰ μὲ προδιαγραφές Θεάτρων Τέχνης μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, τὰ πιὸ πολλὰ διάσπαρτα σὲ συνοικισμοὺς.

Ὁμολογῶ πὼς ὅταν ἐπέλεξα τὸ θέμα τῆς ἀποψινῆς ὀμιλίας δὲν ὑποπτεύθηκα τὰ προβλήματα ταῦτα.

Νιώθω πὼς ἀδικῶ θέλοντας μὲ λίγες λέξεις νὰ ἀναφερθῶ σὲ πρόσωπα καὶ προσπάθειες πού εἶναι συχνὰ μαρτυρικὲς καὶ γενναῖες περιπέτειες πίστεως. Ὁ Γιώργος Μιχαηλίδης, πού χάνει τὸ Θέατρο Νέας Ἰωνίας τὸ 1968, θέατρο γεμάτο μὲ θεατῆς πού προσείλκυσε μιλώντας μὲ τοὺς κατοίκους ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι, κατασκευάζει τὸ 1972, σ' ἓνα παλιὸ διώροφο στὴν Κυψέλη, τὸ «Ἀνοιχτὸ Θέατρο». Ὅμως μὲ τὸ πολὺ ἀπαιτητικὸ δρχματολόγιο καὶ τὸ κόστος τοῦ ἀνεβάσματος τὰ παίζει σὲ κάθε παράσταση ὅλα γιὰ ὅλα. Τὸ «Ἀνοιχτὸ» κλείνει σὲ δύο χρόνια καὶ ξανανοίγει μετὰ δέκα χρόνια, ἐκεῖ πού εἶναι τώρα. Ὅπου καὶ πάλι, παρὰ τὶς ἐπιτυχίες καὶ τὴν κοινὴ ἀναγνώριση, σὲ κάθε παράσταση τὰ παίζει ὅλα γιὰ ὅλα. Ἔτσι ὅμως συμβαίνει κατὰ κανόνα στὸ καλὸ θέατρο. Αὐτοὶ οἱ χῶροι προσφορᾶς πρὸς τὸ κοινὸ εἶναι καὶ χῶροι στέρξης γιὰ τοὺς δημιουργοὺς.

— Ὁ Δημήτρης Ποταμίτης, συγγραφέας καὶ ὁ ἴδιος, ἰδρύει τὸ «Θέατρο Ἑρευνας» καί, σὺν τοῖς ἄλλοις, τοῦ ὀφείλουμε τὴν πρώτη ἐμφάνιση ἐνὸς συγγραφέα πού θαυμάστηκε ἀμέσως, τοῦ Γιώργου Μανιώτη, μὲ τὸ ἔργο του «Κοινὴ Λογικὴ».

— Μὲ προεξάρχοντα τὸν Λευτέρη Βογιατζῆ δημιουργεῖται τὸ Θέατρο τῆς ὁδοῦ

Κυκλάδων με μιὰ νέα αἰσθητικὴ ἀντίληψη ποὺ διευρύνει τὴν ἐρμηνευτικὴ πρακτικὴ.

Ὁ Νεκτάριος Βουτέρης ἀρχίζει με τὸ Θέατρο τοῦ Πειραιᾶ καὶ συνεχίζει με τὸ Θέατρο Ἐξαρχείων.

Ὁ Σπύρος Εὐαγγελάτος ἀποκτᾶ μόνιμη στέγη καὶ ἀνοίγει τὸ Ἀμφιθέατρό του στὴν Πλάκα. Χαρακτηριστικὸ τοῦ κλασικοῦ κατὰ κανόνα δραματολογίου του καὶ μιὰ ἀποκλειστικὴ διάσταση: παρουσιάζει παλαιότερα ἑλληνικὰ ἔργα ἀποκαλύπτοντας ἓνα ἄγνωστο παρελθὸν τῆς ἑλληνικῆς δραματοουργίας.

Ἡ Ἀσπασία Παπαθανασίου μεταφέρει τὴν πλοῦσια σὲ θριάμβους δράση της στὸ ἀρχαῖο δράμα καὶ τὴν συσσωρευμένη ἐμπειρία καὶ γνώση της γιὰ τὴν ἐρμηνεία του σὲ μιὰ διάδοχο δραστηριότητα: ἰδρύει τὸ ἐργαστήριο μελέτης ἀρχαίου δράματος «Δεσμοί» καὶ συνεχίζει τὴν ἀνεκτίμητη στὸ χῶρο αὐτὸ προσφορά της.

Ὁ Κάρολος Κούν συνεχίζει νὰ παρουσιάζει νέους συγγραφεῖς: Πάρι Τακόπουλο, Δημήτρη Εὐθυμιάδη, τὸν Ἀλέξη Σεβαστάκη, τὸν καὶ ἠθοποιὸ του Γιώργο Ἀρμένη. Ἡ ὁμάδα Παπαβασιλείου, τὸν Ἀνδρέα Στάικο με τὸ ἔργο του «Κλυταιμνήστρα». Ὁ Γιάννης Χουβαρδᾶς ἰδρύει τὸ δραστήριο καὶ σὲ πολλὰ καινοτόμο «Θέατρο τοῦ Νότου». Ἡ Ἔρση Βασιλικιώτη τὸ Θέατρο «Μάσκες», ὁ Ἀντώνης Ἀντύπας τὸ «Ἀπλὸ Θέατρο», ὁ Θόδωρος Τερζόπουλος τὸ θέατρο «Ἄτις», με κινήτικότητα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὁ Γιάννης Κακλέας τὸν «Τεχνοχῶρο», ὁ Μιχαὴλ Μαρμαρινὸς τὸ θέατρο «Διπλοῦς Ἔρω»... ἀλλὰ εἶναι καὶ ἄλλα.

Θὰ ἤμουν ὅμως ἀνακριβῆς καὶ ἄδικος ἂν ἄφηνα νὰ ἐννοηθεῖ πὼς αὐτὰ τὰ σχήματα μονοπωλοῦν τὴν πρόοδο τοῦ θεάτρου μας. Ἡ ἀλλαγὴ εἶναι εὐρεία καὶ ριζικὴ. Καὶ οἱ θίασοι πρωταγωνιστῶν ὅπως Καρέζη - Καζάκου, Νόνικας Γαληνέα, Κάτιας Δανδουλάκη, Θύμιου Καρακατσάνη, Μπέττυ Ἀρβανίτη, Νικήτα Τσακίρογλου, ποιότητα Θεάτρων Τέχνης ἐπιδιώκουν, καὶ τὸ ἀποδεικνύουν ἔμπρακτα.

Κλείνω τὰ τῆς Ἀθήνας προσθέτοντας μόνον τὶς πρῶτες ἐμφανίσεις συγγραφέων ποὺ δὲν πρέπει νὰ παραλείψω, τοῦ Μανώλη Κορρέ στὸ θέατρο Κάβα με τὸ ἔργο «Οἶκος εὐγυρίας», τοῦ Στρατῆ Καρρᾶ με τοὺς «Νυχτοφύλακες» καὶ τῆς Μαργαρίτας Λυμπεράκη με τὸ «Ὁ ἄλλος Ἀλέξανδρος», στὴ Νέα Σκηνὴ τοῦ Ἐθνικοῦ. Καὶ ἀκόμη, στὴν ἴδια σκηνή, τοῦ Γιάννη Χρυσούλη —ἀπ' τὶς ἐξέχουσες νέες δυνάμεις μας— με τὸ ἔργο «Τὸ ὄνομα».

Ἡ ποιότητα τῶν παραστάσεων στίς δεκαετίες αὐτὲς καὶ ἡ παρουσία τόσων πολλῶν καλῶν ἑλληνικῶν ἔργων διαμορφώνουν ἓνα εὐρὺ καὶ φιλικὸ πρὸς αὐτὰ θεατρικὸ κοινόν. Ἄλλωστε τὰ ζητήματα ποὺ προβληματίζουν τοὺς συγγραφεῖς εἶναι οἰκτεῖα, ἀφοροῦν στὸν προσδιορισμὸ τῆς ταυτότητας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, στὴν πολιτικὴ της φυσιογνωμία, στοὺς μετέωρους ἢ ἀδιέξοδους ἰδεολογικοὺς της προ-

συνατολισμούς. Σ' αὐτὸ συμβάλλει καὶ ἡ παρουσία μιᾶς νέας γενιᾶς κριτικῶν μεταιριαστῆ στῆ νέα ἐποχὴ ὀπτική. Ὁ Κώστας Γεωργουσόπουλος, ὁ Τάσος Λιγνάδης, ὁ Θεόδωρος Κρητικὸς, ὁ Μηνᾶς Χρηστίδης, ὁ Γιάννης Βαρβέρης, ὁ Σπύρος Παγιατάκης καὶ ἄλλοι.

Καὶ ἐπὶ τέλους, οἱ σημαντικὲς αὐτὲς ἐξελίξεις, πείθουν καὶ τὴν Πολιτεία πὼς κάτι οὐσιαστικὸ συντελεῖται στὸ θέατρό μας καὶ πὼς ὀφείλει νὰ τὸ στηρίξει.

Ἐπὶ ὑπουργίας Μελίνας Μερκούρη ρυθμίζονται ἐτήσιες ἐπιχορηγήσεις. Ἐπίσης πραγματοποιεῖται ἡ ἀποκέντρωση σὲ ἕκταση. Τὰ ἐλάχιστα προϋπάρχοντα Δημοτικὰ θέατρα —ὅπως τὸ πρωτοπόρο καὶ ἀξιοθαύμαστο Θεσσαλικὸ— ἀφετηρία τοῦ Κώστα Τσιάνου, τῆς Ἄννας Βαγενᾶ, τοῦ Λάκη Λαζόπουλου— μετασχηματίζονται με κρατικὴ ἐπιχορήγηση σὲ Δημοτικὰ Περιφερειακὰ καὶ ἀυξάνονται σὲ 16. Διάσπαρτα σὲ ὅλη τὴ χώρα, ἀρκετὰ ἀπ' αὐτὰ σὲ νεόδμητα κτίρια, πολυτελῆ καὶ τέλεια ἐξοπλισμένα —ἢ Ἀθήνα ὕστερεῖ συγκριτικὰ— καὶ με παραστάσεις πού καταχειροκροτήθηκαν στὸ Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου.

Σημειωτέον ὅτι ὅλα σχεδὸν ἔχουν καὶ παιδικὴ Σκηνή. Καὶ σ' αὐτὸ θέλω νὰ προσθέσω τὸ ὅτι, ὅπως ὀφείλουμε στὸν Κάρλο Κουν τὴν πρώτη φλόγα πού μετὰ δόθηκε κι ἔχουμε τώρα δεκάδες Θέατρα Τέχνης, παρόμοια ὀφείλουμε στὴν Ἐνία Καλογεροπούλου τὴν ἀρχὴ τοῦ θεάτρου γιὰ παιδιὰ πού σήμερα προσφέρεται ἀπὸ σαράντα περίπου σκηνὲς στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις. Ὡς καὶ ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ σχημάτισε Θέατρο Ὅπερας γιὰ παιδιὰ.

Ἄς πᾶμε καὶ στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀρχίζω με τὸ Κ.Θ.Β.Ε. πού μέχρι πρὶν δύο χρόνια δὲν εἶχε καμμία δική του στέγη καὶ σκηνή. Ἐγκατεστημένο μὲν στὸ Μέγαρο Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητά φιλοξενούμενο. Τώρα στὸ νεόδμητο μέγαρό του στὸ χῶρο τῆς Μονῆς Λαζαριστῶν, με Κεντρικὴ καὶ Δεύτερη Σκηνή, εἶναι ἴσως τὸ ὠραιότερο θέατρο τῆς χώρας. Ἐνῶ ἡ αἴθουσα τοῦ Μεγάλου Μακεδονικῶν Σπουδῶν ἔχει ἀνακαινισθεῖ, σύντομα θὰ λειτουργήσῃ καὶ τὸ ἄλλο, ἐπίσης νεόδμητο κτίριό του, στὴ θέση τοῦ παλιοῦ Βασιλικοῦ θεάτρου. Καὶ αὐτὸ με Κεντρικὴ καὶ Δεύτερη Σκηνή.

Στὸ Δῆμο Καλαμαριάς —μέσα στὴ Θεσσαλονίκη δηλαδή— λειτουργεῖ ἀπὸ πέρυσι, ἀκόμα ἓνα νέο Θέατρο! Ἐπὶ πλέον ἡ αἴθουσα στὸ Μέγαρο Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἔχει ἐντελῶς ἀνακαινισθεῖ. Μιλῶ γιὰ κτίρια, θὰ μοῦ πεῖτε. Ἀλλὰ ἐλᾶτε πού δὲν ὑπῆρχαν οὔτε κτίρια! Ἡ ἱστορία πάντως τοῦ Κ.Θ.Β.Ε. ἔχει μιὰ ἐπικὴ ἀρχή: τὸ 1943, ἐλλείψει θεάτρου στὴν πόλη, οἱ Γερμανοὶ σχεδιάζουν νὰ φέρουν καὶ νὰ ἐγκαταστήσουν ἓνα κλιμάκιο τοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου τῆς Σόφιας. Οἱ Θεσσαλονικεῖς ξεσηκώνονται καὶ πείθουν τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση νὰ ἰδρύσῃ ἀμέσως ἐλ-

ληνικό κρατικό θέατρο στην πόλη τους. Ο άνθρωποι του θεάτρου μας βλέπουν το ζήτημα σαν ανάγκη εθνικής αντίστασης και σπεύδουν να το οργανώσουν — Διευθυντής ο Λέων Κουκούλας, και στο θίασο ο Μάνος Κατράκης, ή 'Ελένη Χατζηαργύρη, ο Παντελής Ζερβός, ή Χριστίνα Καλογερίκου, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο σκηνοθέτης Κωστής Μιχαηλίδης και άλλοι, υπέροχοι. Έτσι αποτρέπουν μια πονηρή βουλγαρική εισβολή στη Θεσσαλονίκη. Με την απελευθέρωση, το θέατρο μετονομάζεται σε Λαϊκό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας και μοιραία μέσα στο κλίμα τής πολιτικής αναταραχής που ακολουθεί, διαλύεται.

Το 1961, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος επανιδρύεται με πρώτο και ιδανικό Διευθυντή τον Σωκράτη Καραντινό. Παράλληλα, άλλες πριν και άλλες μετά, γίνονται και άλλες προσπάθειες δημιουργίας σοβαρού θεάτρου. 'Η πιό σημαντική γίνεται απ' τον Κυριάκο Χαρατσάρη. Ένας βίος παράλληλος με εκείνον του Κούν — του οποίου άλλωστε ήταν φίλος και για κάποιο διάστημα συνεργάτης.

Είχε αρχίσει κι αυτός την περιπετειώδη πορεία του το 1943 παρουσιάζοντας τους «'Ηρακλείδες» του Εὐριπίδη, και τις «Νεφέλες» του 'Αριστοφάνη. Ξαναρχίζει άλλες δύο φορές, το 1957 και το 1960, πάντα με μαθητές του, και ανεβάζει έργα Μολιέρου, Πλάττου, Στρίντμπεργκ, Τσέχωφ, Τεννισσέ Ούίλλιαμς, Πιραντέλλο, Μπέκετ.

Για τη δουλειά του Χαρατσάρη, σε συνδυασμό με την παρουσία του «Θεάτρου Τέχνης» στη Θεσσαλονίκη, κάθε καλοκαίρι, από το 1956, ο Νικηφόρος Παπανδρέου, διευθυντής τής Σχολής Θεάτρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τής «Πειραματικής Σκηνης τής Τέχνης», γράφει: «δὲν εἶναι ὑπερβολὴ ἂν ποῦμε πὼς ἡ προσφορά τοῦ Χαρατσάρη καὶ τοῦ Θεάτρου Τέχνης — τακτικὴ ἐπαφὴ μεῖν δραματολόγιο περιωπῆς καὶ μιὰ πρωτόγνωρη αἰσθητικὴ — δημιούργησε ἕναν πυρήνα ἐνημερωμένου καὶ ἀπαιτητικοῦ κοινοῦ, χωρὶς τὸ ὅποιο τὸ Κρατικὸ Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος δὲ θὰ εἶχε ποῦ νὰ στηριχθεῖ».

Ὅπως ἤδη εἶπα, πρώτος Διευθυντὴς εἶναι ὁ Σωκράτης Καραντινός. Κάνει ἐναρξὴ τῶν παραστάσεων μετὰ τὸν «Οἰδίποδα Τύραννο» στὸ ἀρχαῖο Θέατρο τῶν Φιλιππῶν, ἐγκαινιάζοντας συνάμα τὸ Φεστιβάλ Φιλιππῶν Θάσου.

Σχηματίζει τὸ κλιμάκιο περιοδείας σὲ Μακεδονία καὶ Θράκη, καθιστώντας καὶ στὴν πράξη τὸν ὀργανισμὸ Θέατρο τῆς Βορείου 'Ελλάδος. Μεσολαβεῖ ἡ δικτατορία καὶ ἡ ἀποχώρηση τοῦ Καραντινοῦ. Ἀπὸ τὸ 1974 οἱ νέοι Διευθυντὲς ἐπαναφέρουν τὸ Κρατικὸ στὴν ἐξέλιξή του: συμμετοχὴ στὰ 'Επιθεώρια, ἐμφανίσεις στὸ ἐξωτερικό...

Στὴ Θεατρικὴ ζωὴ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1979 εἶναι σημαδιακὴ χρονιά. 'Η Ρούλα Πιπεράκη πρῶτα πραγματοποιεῖ μετὰ τὴν «'Επιθεώρηση Δραματικῆς Τέχνης», θίασο

και μαζί δραματική σχολή, μιὰ κατάθεση πειραματισμοῦ και ξαφνιαζει με τὴν πρωτοποριακὴ τόλμη ποὺ σκηνοθετεῖ Ίψεν, Μπρέχτ, Φασμπίντερ, Στόπαρντ.

Τὸ ἐγχείρημά της σταματᾷ γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους ἐπτὰ χρόνια ἀργότερα. Ἡ Ρούλα Πατεράκη ὅμως συνεχίζει ἀπτότητα μέχρι σήμερα ἀλλοῦ κι ἀλλιῶς. Ἐπίσης τὸ 1979 ἰδρύεται ἀπὸ τοὺς ἡθοποιούς Φούλη Μπουντούρογλου και Δέσποινα Πανταζῆ τὸ Καφέ Θέατρο ποὺ μετονομάζεται ἀργότερα Θεατρικὴ Διαδρομὴ. Ξεκινοῦν με τὴν «Φαύστα» τοῦ Μπόστ, και καλλιεργοῦν μιὰν ὑποκριτικὴ με ἀρκετὸ αὐτοσχεδιασμὸ και στοιχεῖα ἀπ' τὴν ἐπιθεώρηση. Στὴν πορεία τους, με ὠριμὴ τὴν ἀρχικὴ αἰσθητικὴ ἀποψη, στρέφονται στὴν κλασικὴ κωμωδία. Και αὐτὸς ὁ θίασος δὲν ἐπιζεῖ.

Τὸ 1979 ἰδρύεται και ἡ «Πειραματικὴ Σκημὴ τῆς Τέχνης» ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Παπανδρέου, και μιὰ ὁμάδα ἐκλεκτῶν συνεργατῶν. Συνεχίζει πάντα, ἔχοντας ἐπιτύχει νὰ γίνεи τὸ Θέατρο Τέχνης τῆς Θεσσαλονίκης, ἀγαπητὸ και τῶν διανοουμένων και τοῦ μεγάλου κοινοῦ.

Προσθέτω ὅτι ἀνάμεσα στὰ 60 περίπου ἔργα ποὺ ἔχει παρουσιάσει, κλασικὰ και νεώτερα, ἦταν πολλὰ τὰ σύγχρονα ἑλληνικά.

Ἡ κινητικότητα ὅμως συνεχίζεται και σήμερα, εἶναι ἐν δράσει ἄλλα δώδεκα θεατρικὰ σχήματα ποὺ πλουτίζουν τὴν πολυφωνία και τὶς ἀναζητήσεις τῆς θεατρικῆς και γενικώτερα, πολιτιστικῆς ζωῆς στὴ Θεσσαλονίκη.

Ἐλληνικὸ θέατρο ἔχουμε ὅμως και στὴν Κύπρο. Τώρα! Ἄλλοτε, ὅπως και οἱ Θεσσαλονικεῖς, οἱ Κύπριοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦν ἀξιόλογα ἔργα και παραστάσεις μόνο ὅταν θίασοι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα πῆγαιναν ἐκεῖ.

Μιὰ πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ἐντόπιου, σοβαροῦ θεάτρου ξεκινᾷ μετὰ τὴν ἀνεξαρτησία. Ἰδρύεται ὁ ἡμικρατικὸς Ὁργανισμὸς Θεατρικῆς Ἀναπτύξεως Κύπρου, ὅπου παρουσιάζονται και ἔργα νέων Κύπριων θεατρικῶν συγγραφέων. Ὁ Θ.Ο.Κ. δὲν ἐπιζεῖ πᾶνω ἀπὸ τρία χρόνια, ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ ἔχει γίνεи. Τὸ 1969 ἓνας φωτισμένος ἄνθρωπος (ποὺ δυστυχῶς ἔφυγε πολὺ γρήγορα) ὁ Ἀνδρέας Χριστοφίδης, διευθυντῆς τότε τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Ἰδρύματος Κύπρου, ὀργανώνει τὸν περίφημο θίασο τοῦ Ρ.Ι.Κ. Χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Ἴδρυμα, ἐτοιμάζει παραστάσεις ποὺ μεταδίδονται βιντεοσκοπημένες ἀπὸ τὴν τηλεόραση τοῦ Ἰδρύματος, και παράλληλα, λειτουργεῖ σὰν θέατρο — στὴ μικρὴ του αἴθουσα — με ἐλεύθερη εἴσοδο γιὰ τὸ κοινὸ. Τὰ στελέχη τοῦ θιάσου Ρ.Ι.Κ. ἔχουν ὅλα σχεδὸν σπουδάσει στὴ Δραματικὴ Σχολὴ τοῦ Θεάτρου Τέχνης τοῦ Καρόλου Κούν, και εἴτε σὰν σπουδαστὲς εἴτε σὰν νέοι ἡθοποιοί, ἔχουν λάβει μέρος σὲ πρᾶστασεις τοῦ μεγάλου Δασκάλου τους. Κι αὐτὸ

σημαίνει πώς, σὺν τοῖς ἄλλοις, μεταφέρουν στὸ κυπριακὸ τους θέατρο τὸ πιστεύω τοῦ Κούν, «κάνουμε θέατρο γιὰ τὴν ψυχὴ μας».

Τὸ 1972, τὸ μεγαλοπρεπὲς κτίριο τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου Λευκωσίας εἶναι ἔτοιμο καὶ ἡ κυπριακὴ κυβέρνησις ἰδρύει τὸν Θεατρικὸ Ὄργανισμὸ Κύπρου. Πρὶν ὕμῳ συνεχίσω γιὰ τὸν Θ.Ο.Κ. καὶ ἐπειδὴ ἡ ἴδρυσις καὶ ἡ ὑπόστασίς του ἔχει συνάρτησι μὲ τὰ προηγούμενα, θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω κάποια ὀνόματα ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ θιάσου τοῦ Ρ.Ι.Κ.: Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Εὐῆς Γαβριηλίδης, Νίκος Χαραλάμπος —καὶ οἱ τρεῖς Διευθυντὲς διαδοχικὰ τοῦ Θ.Ο.Κ. Ὁ Καυκαρίδης πρὶν ἀπ' τὸ θάνατό του, στὰ 53 του μόλις χρόνια, ἰδρύει τὸ Σατιρικὸ Θέατρο. Ὁ Γαβριηλίδης καὶ ὁ Χαραλάμπος σκηνοθετοῦν σήμερα καὶ διαπρέπουν στὰ κρατικὰ καὶ ἄλλα θεάτρα μας.

Ὁ Στέλιος Καυκαρίδης πρωταγωνιστεῖ σὲ πολλὰς ἀπ' τὰς ἀξιόλογες παραστάσεις τοῦ Θ.Ο.Κ. καὶ τώρα διευθύνει τὸ Σατιρικὸ Θέατρο.

Ὁ Νεκτάριος Βουτέρης εἶναι ὁ γνωστὸς ἰδρυτὴς τοῦ Θεάτρου Ἐξαρχείων. Καὶ ἐπίσης δύο μεγάλες κυρίες τοῦ ἑλληνικοῦ Θεάτρου, γενικῶς: Ἡ Τζένη Γαϊτανοπούλου καὶ ἡ Δέσποινα Μπεμπεδέλη.

Στὸ δευτέρου χρόνου λειτουργίας τοῦ Θ.Ο.Κ., ὁ θιάσος βιώνει μιὰ πικρότατη ἐμπειρία, τὴν Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρον. Περιοδεύει στοὺς καταυλισμοὺς τῶν προσφύγων ἀπὸ τὰ κατεχόμενα.

Ὁ ὀργανισμὸς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπιτόπια δραστηριότητά του ἔχει στὸ ἐνεργητικὸ του λαμπρὰς ἐμφανίσεις στὸ Ἡρώδειο, στὴν Ἐπίδαυρον καὶ σὲ πόλεις τῆς Εὐρώπης.

Σήμερα ἐκτὸς ἀπὸ τέσσαρα θεάτρα στὴ Λευκωσία, μὲ ἑννέα σκηνὰς συνολικὰ, ἡ Λεμεσὸς καὶ ἡ Λάρνακα ἔχουν τὸ δικὸν τους θέατρο.

Ἄς γυρίσουμε στὴν Ἀθήναν. Στὴν πανελλαδικὴ αὐτὴ θεατρικὴ κινητικότηταν συνοδοιπορεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ τὸ Ἐθνικόν. Μὲ πέντε σκηνὰς σήμερα καὶ φάσμα δραστηριότητος μέχρι τὸν πειραματισμόν. Μὲ ἀνοιχτὴ τὴν πόρταν σὲ νέους δημιουργοὺς, μὲ περιοδεῖς σὲ δεκάδες πόλεις ἀνὰ τὴ χώρα καὶ μὲ δρομολογημένη μιὰ τακτικὴ ἐμφάνισις στὸ ἐξωτερικόν, τὸ Ἐθνικόν, προσπαθεῖ νὰ ἀποβάλλει πιά τὴ δυσκινησίαν του.

Τελικὰ ἔχουμε σήμερα στὴν Ἀθήναν γύρω στὰ ἑκατὸ θεάτρα. Ἀπὸ αὐτὰ εἶναι δεκάδες ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν στόχους Θεάτρων Τέχνης. Ὑπάρχει ἡ ἀποψὴ πὼς αὐτὸ εἶναι καὶ ἐπιζήμιον: διασπορὰ τῶν καλῶν ἡθοποιῶν, σύγχυσις τοῦ κοινοῦ, στὸ τί εἶναι ἀξιόλογον καὶ τί ἔχι, τί εἶναι πειραματισμὸς καὶ τί ἐντυπωσιασμὸς ἀπὸ πρόθεσι.

Σίγουρα συνυπάρχει κι αυτό, καθώς και ἡ χυδαιολογία και ἡ χυδαιοπραξία με ἄλλοθι τὸν Ἀριστοφάνη. Ὅμως αὐτοὶ οἱ κακοποιοὶ δὲν σβήνουν ὅσα κάνουν οἱ ἄξιοι και ἔντιμοι, πὺ εἶναι και οἱ περισσότεροί. Προσωπικά, βλέπω αὐτὴ τὴν, πράγματι, πληθωρική δραστηριότητα σὰν ἓνα μεγάλο, ἐλεύθερο και πολύμορφο ἐργαστήρι ὅπου ἑκατοντάδες νέοι, κυρίως, καλλιτέχνες, ἐπιχειροῦν, πειραματίζονται, διακινδυνεύουν, πετυχαίνουν, ἀποτυχαίνουν, φιλοδοξοῦν περισσότερο ἀπ' ὅσα μποροῦν, βιώνουν ἀφελῆ ἀλλὰ ἔντιμα λάθη... Ὅμως χάρη σ' αὐτὸν τὸν βρασμὸ, τὸ ἀπόσταγμα εἶναι τὸ ὅτι, ἐνὼ κάποτε εἶχαμε ἓνα Θέατρο Τέχνης, ἐκεῖνο τοῦ Καρόλου Κούν, σήμερα ἔχουμε πολλὰ και ὄχι ὅλα στὴν Ἀθήνα.

Γεγονός, πάντως, εἶναι και θὰ ἔλεγα ἀναμφισβήτητο, ὅτι ἔχουμε τώρα πολὺ περισσότερες ἀξιόλογες παραστάσεις ἀπὸ ἄλλοτε. Καὶ ὀφείλεται αὐτὸ στὸ ὅτι τώρα ἔχουμε περισσότερους καλοὺς ἠθοποιούς και σκηνοθέτες, και σκηνογράφους. Ὅσο γιὰ τὴν ποιότητα τοῦ σύγχρονου ἐλληνικοῦ ἔργου, εἶναι τουλάχιστον τριάντα τὰ ἔργα πὺ ἔχουν παρουσιαστῆ και σὲ ξένες σκηνές και ἔχουν πάρει πολὺ ἐπαινετικὲς κριτικὲς. Ἀπόδειξη ἐπίσης—και ἀπὸ τίς πιὸ ἐγκυρες τῆς προόδου τοῦ θεάτρου μας—εἶναι ἡ ἴδρυση Σχολῆς Θεατρολογικῶν Σπουδῶν σὲ τρία Πανεπιστήμια τῆς χώρας, Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και ἔδρα Θεατρολογίας στὴν Κρήτη.

Σὰς μίλησα γιὰ τὸ χθὲς και τὸ σήμερα τοῦ νεοελληνικοῦ θεάτρου. Θὰ τελειώσω με μιὰ σκέψη γιὰ τὸ αὔριο τοῦ θεάτρου, ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ μας, γενικώτερα. Δὲν εἶναι περιεργὸ ὅτι αὐτὴ ἡ ἀκαθόριστος ἀρχαιότητα τέχνη δὲν ἔπαψε νὰ ὑπάρχει, δὲν παραμερίστηκε ἀπὸ ἄλλη, κι ἀντὶ νὰ δείχνει παρωχημένη, αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ και στὴν διαστημικὴ ἐποχὴ μας, χρειαζόμενη και ἀκμαία παγκόσμια;

Νομίζω πὺς πρόκειται γιὰ μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἀντίφαση πὺ μαρτυρᾷ τίς συγκεχυμένες ἀκρότητες μέσα στίς ὁποῖες ζεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Ἀπ' τὴ μιὰ μεριά παρακολουθεῖ στὴν τηλεόραση, και φυσικὰ συναρπάζεται, τὸ διαστημικὸ ὄχημα («Ἰχνηλάτης»), νὰ προσεδαφίζεται στὸν πλανήτη Ἀρη, νὰ κάνει με τὸν ἠλεκτρονικό του ἐγκέφαλο ἐπιστημονικὲς ἐρευνες και νὰ στέλνει τίς πληροφορίες του ἀπὸ ἀπόσταση 56.000.000 χιλιομέτρων. Κι ἀπ' τὴν ἄλλη, ὁ ἴδιος ἄνθρωπος, ὁ ἴδιος θεατής, σ' ἓνα-δυὸ χιλιομετράκια ἀπόσταση ἀπ' τὸ σπίτι του, πηγαίνει στὸ θέατρο, παρακολουθεῖ και ἐπίσης συναρπάζεται ἀπὸ ἓνα γεγονός πὺ ξέρει πὺς εἶναι ψεῦδος. Ἀνθρωποὶ πὺ σπούδασαν νὰ ὑποκρίνονται πὺς εἶναι ἄλλοι, σκηνικὰ γιὰ τὴν πλάνη πὺς βρισκόμαστε σὲ ἄλλο τόπο και σὲ ἄλλα χρόνια. Κι ἓνα σωρὸ ἄλλα («δῆθεν») κοστουμια, περούκες, γένια, μουστάκια, φωτισμοί, μουσικὲς. Ὅμως σὲ αὐτὸ πὺ χαρακτηρίσα ψεῦδος ὀφείλεται ἡ αἰωνιότητα τοῦ θεάτρου. Ὁ ἄνθρωπος δὲ γίνεται θεατής, γεννιέται θεατής. Ἡ πιὸ σωστά, ἀνέκαθεν, ἀπὸ τότε πὺ ἄρχισε νὰ σκέφτεται,

νά φαντάζεται και νά θυμάται, γεννιόταν και θεατής. Νομίζω μάλιστα ότι τὸ θέατρο ἄρχισε νά γεννιέται ὅταν ὁ ἄνθρωπος συνειδητοποίησε πῶς εἶναι θεατῆς τοῦ ἑαυτοῦ. "Ὅταν δηλαδή ἄρχισε νά σχηματίζει μετὰ τὴ φαντασία του αὐτὸ πού τελικὰ ὄλοι ἔχουμε στὴ διάνοιά μας καὶ δὲν μπορούμε νά ζήσουμε χωρὶς αὐτό: τὸν ἀόρατο, μυστικὸ, ἰδιωτικῆς χρήσεως θιάσό μας. Τί κάνουμε ὅταν ἀναπολοῦμε σημαντικὰ συμβάντα τῆς ζωῆς μας; ὅταν προετοιμαζόμαστε γιὰ μιὰ κρίσιμη συνάντηση μετὰ ἄλλους καὶ σκεφτόμαστε τί νά ποῦμε καὶ πῶς νά συμπεριφερθοῦμε; "Ὅταν ὄνειρευόμαστε κάτι πού θὰ θέλαμε νά συμβεῖ καὶ τὸ ζοῦμε κατὰ φαντασίαν; Τί εἴμαστε στὰ καταπληκτικὰ κάποιες φορές ὄνειρα πού βλέπουμε στὸν ὕπνο μας; Σ' ὅλες αὐτὲς τὶς παραστάσεις τοῦ ἰδιωτικῆς χρήσεως θιάσου μας, οἱ πάντες, καὶ μετὰ ἔμφυτη ἱκανότητα, εἴμαστε καὶ συγγραφεῖς καὶ σκηνοθέτες καὶ πρωταγωνιστὲς καὶ θεατῆς τοῦ ἔργου —τουτέστιν τοῦ ψυχικοῦ μας Βίου.

Τὸ θέατρο εἶναι λοιπόν, ὅπως ἐγὼ νομίζω, δημιουργημὰ καὶ προέκτασις αὐτοῦ τοῦ ἔσω θιάσου. Αὐτὸς συντηρεῖ τὴν ἀνάγκη ὑπάρξεώς του ἐπὶ χιλιάδες χρόνια, αὐτὸς θὰ τὴ συντηρεῖ καὶ αὐτὸς μαζί μετὰ ἄλλους συντελεστῆς —πού σήμερα ὁ χρόνος δὲ μοῦ ἐπιτρέπει νά τοὺς ἀναπτύξω— μετὰ κάνουν νά πιστεύω πῶς τὸ θέατρο, ὄχι ἀπλὰ δὲν γέρασε, ἀλλὰ πῶς εἶναι μιὰ τέχνη ἀκόμα πιὸ χρειαζόμενη στὶς κοινωνίες τοῦ μέλλοντος. Σᾶς εὐχαριστῶ.