

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2003

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΡΒΕΛΗ

Γνωρίζω ότι ή «πολεμολογία» δὲν είναι εύχάριστη, όμως τὸ θέμα μᾶς ἐπιβάλλει νὰ «πολεμολογήσουμε» καὶ ζητῶ γι' αὐτὸ τὴν κατανόησή σας.

Τὴν ἐπαύριον τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ τὰ ἐκατομμύρια τῶν θυμάτων καὶ τὶς χωρὶς προηγούμενο ἐκτεταμένες ὑλικές καταστροφές, ἡ ἀνθρωπότητα ὁμόφωνα προέβαλε αἰτημα, μαζὶ καὶ εὐχὴ... «ποτὲ πιὰ πόλεμος». Ἐνσάρκωση αὐτοῦ τοῦ αἰτήματος ὑπῆρξε ἡ ἰδρυση τοῦ Ο.Η.Ε., τοῦ ὅποιου πρωταρχικὸς σκοπὸς ὑπαρξῆς είναι ἡ πρόληψη τῶν πολέμων. Παρὰ τὴν τότε πανανθρώπινη ἐπίκληση ἀκολούθησαν, δυστυχῶς, 68 πόλεμοι ἀνὰ τὸν κόσμο, ἀπὸ τὸ 1945 (τὴν ἐπαύριον δηλαδὴ τοῦ μεγάλου πολέμου) ἕως σήμερα.

Ἄφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ θέματος μᾶς ἔδωσε ἡ σὲ παγκόσμια κλίμακα διαδήλωση τῆς 15ης Φεβρουαρίου, ἐναντίον τοῦ πολέμου κατὰ τοῦ Ιράκ. Η ἀντίθεση τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης κατὰ τοῦ συγκεκριμένου πολέμου, θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ θεωρηθεῖ ὡς γενικότερη ἀντίθεση κατὰ παντὸς πολέμου. Τίσως νὰ ἀκούεται πολὺ αἰσιόδοξη ἡ ἀποψη αὐτή, όμως πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια τὰ φιλειρηνικὰ κινήματα κερδίζουν ἔδαφος, ιδιαίτερα μὲ τὴ διευκόλυνση τῆς διασύνδεσης καὶ τοῦ συντονισμοῦ τους σὲ πλανητικὴ κλίμακα, χάρη στὴ διαδικτύωσή τους. Βεβαίως οἱ ἐκδηλώσεις τῆς 15ης Φεβρουαρίου δὲν ἀπέτρεψαν τελικὰ τὸν πόλεμο, όμως ἔδωσαν σαφές μήνυμα γιὰ τὴν πρὸς τὸν πόλεμο ἀντίθεση τῶν λαῶν ἥ μεγάλους μέρους αὐτῶν.

Η εξάλειψη τῶν πολέμων πρέπει νὰ ἐνδιέφερε ἀνέκαθεν τὸν ὅπου γῆς

ἀνθρωπο, ἀφοῦ ὁ πόλεμος ἀποτελεῖ ζήτημα ζωῆς καὶ θανάτου γι' αὐτόν. Σήμερα τὸν ἐνδιαφέρει ἀσφαλῶς περισσότερο, διότι οἱ πόλεμοι ἔχουν γίνει φονικότεροι καὶ καταστρεπτικότεροι. Ὁ πόλεμος ἀντιθέται πρὸς τὴν ἡμική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο καὶ ἂν οἱ ἔκαστοτε πρωτεργάτες του προσπαθοῦν νὰ τὸν δικαιολογήσουν, ἐπικαλούμενοι τὸ δίκαιο, τὴν εἰρήνη, ἀκόμη καὶ ἀνθρωπιστικοὺς λόγους, ὅσο δεύτεροι καὶ ἂν εἶναι (τὸ ζήσαμε στὶς ἡμέρες μας). Ἔντονη καὶ συνάμα ἐναγώνια εἶναι ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ μία ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα «Θὰ παύσουν ποτὲ οἱ πόλεμοι;», «Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτό;».

Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ εἶναι παλαιὰ ὅσο καὶ ὁ πόλεμος. Ὁ πόλεμος, πάλι, ἔχει τόσην ιστορία, ὅση εἶναι καὶ ἡ ιστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Εἴτε διεξήγετο μὲροπαλα ἀπὸ τοὺς πρωτογόνους, γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἢ προάσπιση ἀγαθῶν χρησίμων γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους, εἴτε διεξάγεται σήμερα μὲ πρωτοφανῆ τεχνολογικὰ μέσα, γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, ἔχει ως κοινὸ στοιχεῖο τὴν ἀσκηση «βίας». Ἡ βία συνιστᾶ τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ πολέμου, μία βία ποὺ φθάνει μέχρι τὴ φυσικὴ ἔξοντωση τοῦ ἀντιπάλου. Στὴ βάση ποίων ἰδεωδῶν ἡ ἀξιῶν ἀνωτέρων τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρωπινῆς ζωῆς εἶναι δυνατὸν νὰ δικαιολογεῖται ἡ βία;

“Ολα τὰ ἔμβια ὅντα ἀσκοῦν βία στὸν ἀγώνα τους γιὰ ἐπιβίωση. Δὲν διαθέτουν ὅμως τὸν ἀνεπτυγμένο νοῦ, τὴ λογικὴ καὶ τὴν ἡμικὴ θωράκιση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὄποιος, μὲ τέτοια προσόντα, θὰ μποροῦσε ἀσφαλῶς νὰ ἐπιβιώσει καὶ χωρὶς τὴν ἀσκηση βίας στὸν συνάνθρωπό του. Ποιὸς ἀμφιβάλλει; Τότε γιατὶ καταφεύγει σ' αὐτήν; Ἀναγκαία λοιπὸν εἶναι ἡ ἀναδρομὴ στὰ αἰτια ποὺ προκαλοῦν τὸν πόλεμο, σ' αὐτὰ ποὺ ὠθοῦν τὸν ἀνθρωπο, τὸ πιὸ ἔλλογο δὲν τῆς φύσεως, νὰ συμπεριφέρεται τόσο παράλογα καὶ καταστροφικά, προσφεύγοντας στὸν πόλεμο. Μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν αἰτίων, θὰ ὀδηγηθοῦμε –ἄν ὀδηγηθοῦμε– στὴν ἀπάντηση ἐπὶ τοῦ θέματός μας. Άλλὰ καὶ πάλι, ἀν θεραπευθοῦν τὰ αἰτια ποὺ προκαλοῦν τὸν πόλεμο, θὰ παύσουν οἱ πόλεμοι; Ἡ λογικὴ λέγει ναί, ἀλλὰ πόση λογικὴ ὑπάρχει σὲ ἔνα πόλεμο; Θὰ ἐπανέλθουμε στὴ συνέχεια στὸ ζήτημα τῶν «αἰτίων».

Ο πόλεμος συνιστᾶ ἀνθρωπινὴ δραστηριότητα. Παρακολούθησε τὴν ἔξιζη τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ἔξελιχθηκε καὶ ὁ ἴδιος. Ὁ τρόπος διεξαγωγῆς του σήμερα καὶ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἀντανακλοῦν τὸ ἐπίπεδο τῆς προόδου μας, τῆς γνώσης μας, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνικῆς μας, ποὺ εἶναι συνιστῶσες τοῦ πολιτισμοῦ μας. Επομένως ὁ πόλεμος εἶναι μέρος τοῦ πολιτισμοῦ μας;

Άν ό πολιτισμὸς εἴναι τὸ σύνολο τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀνθρώπου, πνευματικῶν καὶ ψυχικῶν, ὁ πόλεμος μπαρεῖ νὰ θεωρηθεῖ «ἐπίτευγμα» τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου; Άν δχι, τότε γιατί καὶ οἱ θεωρούμενες πολιτισμένες κοινωνίες τὸν χρησιμοποιοῦν; Οἱ δυὸς παγκόσμιοι πόλεμοι ἔγιναν μεταξὺ τῶν πλέον πολιτισμένων ἐθνῶν. Γενικά, ἀν προσπαθούσαμε νὰ σταθμίσουμε τὴν προσφορὰ τῶν πολέμων στὸν πολιτισμό μας, πιστεύουμε ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν ἀρνητικό, παρ' ὅλο ποὺ στὴ συνέχεια θὰ ἴδουμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ δίκαιοι πόλεμοι. Ὁμως δὲν παύει συνολικὰ θεωρούμενος νὰ εἴναι μία τραγωδία, νὰ εἴναι τὸ ἔκτρωμα τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Τί εἴναι ὁ πόλεμος στὴν ούσια του; Οἱ μελετητὲς τοῦ φαινομένου ἀναφέρονται σ' αὐτὸν σὰν σὲ ἀνθρωπολογικὸ φαινόμενο, μὲ τρομακτικὲς κοινωνικὲς προεκτάσεις, ποὺ ἔχουν ἐπίπτωση σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Σήμερα γνωρίζουμε καλὰ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο, ἔχει ἐπιπτώσεις καὶ στὴ φύση, στὸ περιβάλλον, μὲ αὐξητικὴ μάλιστα τάση, χάρις στὰ προηγμένα ὅπλα καὶ πυρομαχικά. Απὸ τότε ποὺ ὁ μεγαλύτερος τῶν θεωρητικῶν τοῦ φαινομένου, ὁ στρατηγὸς καὶ διανοητὴς Κλαούζενιτς, διετύπωσε τὸν ἀφορισμὸ ὅτι «ὁ πόλεμος εἴναι ἡ συνέχιση τῆς πολιτικῆς μὲ ἄλλα μέσα» (έμεις θὰ λέγαμε ὅτι εἴναι ἡ ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς), τὸ στίγμα τοῦ πολέμου ἔγινε καὶ παραμένει μέχρι σήμερα πολιτικό. Κανεὶς δὲν ἀμφιβάλλει γι' αὐτό, ἀφοῦ ἡ ἀπόφαση προσφυγῆς στὸν πόλεμο εἴναι πολιτικὴ καὶ ὁ σκοπός του εἴναι πρωτίστως πολιτικός. Ο πόλεμος δὲν εἴναι αὐτονομημένος πολιτικά, δὲν ἔχει δική του αὐτόνομη πολιτική, ἀλλὰ γίνεται μέσον τῆς πολιτικῆς. Τελικά, οἱ Ἐνοπλεῖς Δυνάμεις διοικοῦνται ἀπὸ πολιτικούς προϊσταμένους, καὶ τὰ μέσα τους, τὰ πολιτικὰ μέσα τους, διατίθενται μὲ πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ γνωρίζουμε ὅλοι, ὅτι μὲ τέτοιες ἀποφάσεις γίνονται οἱ προμήθειες τῶν ἔξοπλιστικῶν προγραμμάτων, ἀλλὰ καὶ ἡ προώθηση ἐρευνητικῶν προγραμμάτων πολεμικῆς τεχνολογίας, ὅπως συμβαίνει κυρίως στὶς χώρες μὲ μεγάλη πολεμικὴ βιομηχανία. Κατέστη, λοιπόν, ὁ πόλεμος ἐργαλεῖο τῆς πολιτικῆς καὶ ἐνῶ, κατὰ τὸν ὄρισμὸ τοῦ Κλαούζενιτς, ἡ σειρὰ χρησιμοποίησης τοῦ ἐργαλείου αὐτοῦ θὰ ἔφθανε, ὅταν θὰ ἔξηντλούντο ὅλα τὰ ἄλλα μέσα τῆς πολιτικῆς, πρωτίστως τὰ διπλωματικά, σήμερα τείνει νὰ γίνει πρώτης χρήσεως, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Ίράκ, ὅπου δὲν ἔξαντλήθηκαν ὅλα τὰ μέσα. Τολμούμε δὲ νὰ πούμε ὅτι ἡ ὑπερανάπτυξη τῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς στὶς Η.Π.Α., ἀπὸ ἐργαλεῖο πολιτικῆς τείνει νὰ ἀντιστρέψει τὰ πράγματα καὶ νὰ ρυμουλκήσει τὴν ἔξωτερη πολιτική.

Κάνοντας μία παρένθεση, θὰ θέλαμε νὰ ἀναφέρθοῦμε ἐπιγραμματικὰ στὴν ἀπόφαση τῆς ἀνάληψης ἐνὸς πολέμου. Κατὰ πόσον αὐτὴ ἀνήκει ἢ πηγάζει ἀπὸ τὸ λαὸν ἢ τὴν πολιτικὴν του ἡγεσία. Στὰ δημοκρατικὰ καθεστῶτα ἡ πολιτικὴ ἡγεσία πρέπει νὰ διερμηνεύει τὴν λαϊκὴν δουληση ἢ τουλάχιστον τὴν δουληση τῆς πλειοψηφίας. Άναμφίσιλα, ὅμως, ὑπάρχουν τεχνικὲς πολιτικῆς ἐπικοινωνίας, ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν μία λαϊκὴ συναίνεση ἢ τουλάχιστον μία οὐδέτερη ἢ παθητικὴ στάση. Σὲ αὐταρχικὰ ἢ δικτατορικὰ καθεστῶτα, ἡ κοινὴ γνώμη, ἀκόμα καὶ ἀν ὑπάρχει, λαμβάνεται ἐλάχιστα ἢ καθόλου ὑπόψη. Τελικὰ ὅμως, καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις, οἱ ἡγεσίες, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥπτον, εἶναι αὐτὲς ποὺ ἀποφασίζουν τοὺς πολέμους καὶ οἱ λαοὶ ἀκολουθοῦν καὶ πολεμοῦν μὲ τὴν πίστη ὅτι προσφέρουν ὑψίστη ὑπηρεσία στὴν πατρίδα καὶ στὸ ἔθνος. Ἐτσι, δὲν εἶναι καθόλου περίεργο, ὅτι σὲ ἕνα πολεμικὸ μέτωπο καὶ οἱ δυὸ ἀντίπαλες παρατάξεις μάχονται μὲ τὸ ἴδιο «πιστεύω» καὶ γιὰ τὰ ἴδια ἰδανικά. Ἐπικαλοῦνται δὲ ἡ καθεμία τὴν εὐνοια τοῦ Θεοῦ, πολλὲς φορὲς τοῦ ἴδιου Θεοῦ. Πρόσφατα, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ πολέμου στὸ Ιράκ, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶπε σὲ συνέντευξή του ὅτι «... εἶναι λυπηρὸν νὰ ἐπικαλεῖται κανεὶς τὸν Θεὸν διὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς πράξεις του, οἱ ὁποῖες προσεκτικῶτερον ἔχεται ζόμενες, δὲν ἀρέσουν εἰς τὸν Θεό, ἔστω καὶ ἀν εἰλικρινῶς πιστεύει ὅτι αὐτὲς εἶναι σύμφωνες μὲ τὸ θέλημά Του. Τοῦτο ἵσχυει ἐξίσου διὰ τοὺς ὀπαδοὺς ὅλων τῶν θρησκειῶν». Ἐφόσον τελικὰ οἱ ἡγεσίες ἀποφασίζουν τὸν πόλεμο, πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ χαρακτηροδομὴ τῶν ἡγετῶν ἔχει σημαντικὸ ρόλο στὴ λήψη τῆς ἀπόφασης. Δυστυχῶς, ὅμως, μέχρι σήμερα σὲ κανένα πολιτικὸ σύστημα δὲν ὑπῆρξαν δικλειδες ἀποκλεισμοῦ τῶν φιλοπόλεμων ἀτόμων ἀπὸ τὶς θέσεις ἔξουσίας. Στὴν ἱστορία ἀφθονοῦν τέτοιες περιπτώσεις.

“Οπως εἴπαμε, τελικὰ καὶ οἱ δυὸ ἀντίπαλοι μάχονται μὲ τὸ ἴδιο πιστεύω. Αὐτὸ συμβαίνει διότι μέσα σὲ κάθε ἐθνικὴ κουλτούρα ἔχει ἐνσωματωθεῖ μία συγκεκριμένη ἀντίληψη περὶ τοῦ πολέμου σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδας. Ἐφόσον ὁ ἀνθρωπὸς ἀναπτύσσεται καὶ προοδεύει μόνον ὡς ἐλευθερη ὀντότητα, ὁ ὑπὲρ θωμῶν καὶ ἐστιῶν πόλεμος, ὁ ἀμυντικὸς πόλεμος, ὁ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδας πόλεμος, εἶναι ἀποδεκτὸς ὡς δίκαιος πόλεμος. Ἔνας τέτοιος πόλεμος ἐπιβάλλεται ἀκόμη καὶ ἀπὸ λόγους ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέπειας ἢ καὶ αὐτοσεβασμοῦ. Ὁ σύγχρονος πολιτικὸς φιλόσοφος Τζών Ρώλς (ἀπεβίωσε πρόσφατα) ἀναφέρεται στὸ δίκαιο πόλεμο, τὸν ἀμυντικό, ὡς ἀναγκαία συνθήκη ὑπεράσπισης τῆς ἴδιας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀμυνομένου, τῆς μὴ ὑποδούλωσής του. Άλλὰ πρώτοι θεμελιωτὲς τῆς ἀντίληψης αὐτῆς εἶναι

οι ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Τὸ τοῦ Ὄμήρου ... «εἰς οἰωνὸς ἄριστος ... ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης» ἔχει θεμελιακὴ θέση καὶ στὸ σημερινὸ διεθνὲς σύστημα. Ἐγειρεῖ ἐνσωματωθεῖ στὸν καταστατικὸ χάρτη τοῦ ΟΗΕ, στὸ ἄρθρο 51, ὡς δικαίωμα ἀμυνας κάθε κράτους ποὺ δέχεται ἐπιθεση, καὶ μάλιστα ὡς φυσικὸ δικαίωμά του. Μία τέτοια ἀντίληψη ἔχει ἐγκολπωθεῖ καὶ ἡ παιδεία μας, ἀντίληψη ποὺ δὲν δρίσκει ἀντίθετη οὔτε τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καὶ εὐλογεῖ... τὰ ὅπλα τὰ ιερά. Ἐπομένως, ἀν ὁ πόλεμος εἶναι κάτι τὸ κακὸ καὶ ὄντως εἶναι, ὁ ἀμυντικὸς πόλεμος, ὁ ἐπιβαλλόμενος, εἶναι κατ' ἀκολουθίαν τὸ ἀναγκαῖον κακόν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἐπιθετικὸ πόλεμο, ποὺ εἶναι τὸ ἀπόλυτο κακό. Ἐξάλλου, ὁ ἀμυντικὸς πόλεμος ἔχει ἔνα ἄλλοθι: ἀν δὲν ὑπῆρχε ὁ ἐπιθετικὸς πόλεμος, δὲν θὰ ὑπῆρχε οὔτε αὐτός. Σὲ αὐτὴ τὴ λογικὴ ἐντάσσονται ὁ ἀπελευθερωτικὸς καὶ ὁ ἀνεξαρτησιακὸς πόλεμος, ὡς πόλεμοι ποὺ ἀποσκοποῦν σὲ δικαίαν ὑπόθεση. Αποδεχόμαστε, λοιπόν, διαφοροποίηση τῶν πολέμων, ἀναλόγως τοῦ σκοποῦ τους. Αὐτὸ ὅμως ποὺ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ἐδῶ εἶναι, ὅτι ἡ οὕτως ἡ ἀλλως δικαία ἀμυνα ἐπεξετάθη πρόσφατα ὑπὲρ τὸ δέον, στὸν λεγόμενο «προληπτικὸ πόλεμο», ὁ ὁποῖος δικαιολογεῖται (δικαιολογίες πάντοτε δρίσκονται) ὅχι πλέον ἀπὸ τὴ θεοταία ἡ διαπιστωμένη ἐπίθεση -ἄρθρο 51- ἀλλὰ τὴν πιθανολογούμενη ἡ ὑποτιθέμενη, ἡ ὁποία καὶ ἀφήνει εὐρέα περιθώρια ἐπιλογῶν καὶ δράσης στὸν «προληπτικῶν» ἐνεργοῦντα (καὶ πάλι περίπτωση Πράκ). Αξίζει ἐδῶ μία παρένθεση, γιὰ νὰ μνημονεύσουμε τὴν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου τῆς Νυρεμβέργης, τὸ 1946, τὸ ὁποῖον ἀπέρριψε τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Γερμανῶν, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀναγκαιότητα τῶν προληπτικῶν ἐπιθέσεών τους κατὰ τῶν γειτονικῶν τους κρατῶν, Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας. Λέγει ἡ ἀπόφαση «...τὸ νὰ ἔσκινᾶς ἔνα τέτοιο πόλεμο (προληπτικὸ) δὲν εἶναι μόνο διεθνὲς ἔγκλημα, εἶναι τὸ ἀνώτερο διεθνὲς ἔγκλημα, τὸ ὁποῖο διαφέρει ἀπὸ ἀλλα ἔγκληματα πολέμου, διότι ἐμπεριέχει τὸ συσσωρευμένο κακό». Ἀρα, ὁ πόλεμος αὐτοῦ τοῦ εἰδούς εἶναι ὁ κείριστος δλων. Ἄν ἡ πρόληψη εἰς τὴν ιατρικὴ εἶναι σωτήρια, στὴν περίπτωση τοῦ προληπτικοῦ πολέμου ἐνδέχεται νὰ ἀνοίξει τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου στὰ θέματα διεθνοῦς νομιμότητας καὶ διεθνοῦς τάξεως.

Ἡ δία κατὰ τοὺς πολέμους φθάνει συχνὰ σὲ ἀκρότατα ὅρια. Προφανῶς στὰ νεώτερα χρόνια ἡ ἡδικὴ διάσταση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας ἔξανέστη τόσο κατὰ τῶν ἀκροτήτων τῶν πολέμων, ὥστε θέλουσα, ἀλλὰ ἀδυνατοῦσα νὰ ἔξαλειψει τὸ «κακόν», ἐπεδίωξε τὸν περιορισμό του. Ἐτσι, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ προηγουμένου αἰώνα, ἡ διεθνὴς κοινότητα συναίνεσε στὴ διατύπωση κανόνων, διὰ τῶν γνωστῶν Συμβάσεων τῆς Χάγης (1899 καὶ 1907) καὶ μετέπειτα τῆς

Γενεύης (1949 και 1977), πρὸς ἀποφυγὴν ἀκροτήτων κατὰ τοὺς πολέμους. Οἱ Συμβάσεις αὐτὲς συνιστοῦν τὸ Δίκαιον τοῦ Πολέμου. Στὴ συνέχεια, μὲ ἐπόμενες Συνθῆκες, ἀπαγορεύθηκε ἡ χρήση χημικῶν καὶ βιολογικῶν ὅπλων καὶ πρὸ δεκαετίας περίου θεσπίσθηκαν ὁροφὲς στὰ ἐπιθετικὰ ὅπλικὰ συστήματα γιὰ κάθε κράτος τοῦ NATO καὶ τοῦ πρώην Συμφώνου Βαρσοβίας, ἀπαγορεύθηκαν οἱ πυρηνικὲς δοκιμὲς καὶ συμφωνήθηκαν μειώσεις πυρηνικῶν κεφαλῶν. Εἶναι γνωστὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν πράξῃ ὅλες αὐτὲς οἱ διεθνεῖς συμφωνίες πολὺ συχνὰ κατέστησαν ἀπλὰ σημεῖα ἀναφορᾶς. Τὶς ἐπικαλοῦνται μάλιστα ἀμφότεροι οἱ ἀντίπαλοι, ὁ καθένας ἔβασια γιὰ τὶς παραβάσεις τοῦ ἄλλου. Εἶναι γνωστοὶ οἱ λάγοι ἀποτυχίας τοῦ κορυφαίου Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ, τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν. Σήμερα, ὁ διάδοχός της, ὁ ΟΗΕ, ὑπονομεύεται καὶ δυσλειτουργεῖ. Η διασική του ἀποστολή, ἡ τῆς πρόσληψης τῶν πολέμων, ἔχει πρόσφατα ὑπερακοντισθεῖ ἀπὸ τὸ δόγμα περὶ... προληπτικοῦ πολέμου, ἐνὸς πολέμου κατ’ ἔξοχὴν ἐπιθετικοῦ. Τὸ χειρότερο εἴναι ὅτι ὁ Ὀργανισμός, μέσα στὴ νέα τάξη πραγμάτων ἡ στὴν ὑπὸ διαμόρφωση νέα διεθνὴ πραγματικότητα, τείνει νὰ ἔξελιχθεὶ σὲ «νομιμοποιητή» τῶν ἀποφάσεων καὶ τῆς δράσης τῶν ἴσχυρῶν παικτῶν τοῦ Διεθνοῦς Συστήματος. Καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο, γιὰ τὴν ἐκδίκαση τῶν ἐγκλημάτων πολέμου, ποὺ μὲ τόση καθυστέρηση ἔχει ιδρυθεῖ, ὑπονομεύεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔπρεπε πρῶτοι νὰ τὸ στηρίξουν σὰν θεσμό, χωρὶς νὰ παραβλέπεται ὅτι τελικὰ στὰ δικαστήρια παραπέμπονται μόνο οἱ ἡττημένοι, ἀφοῦ αὐτοὶ ἐπροκάλεσαν καὶ τὰ ὅποια ἐγκλήματα τῶν νικητῶν.

Ἀλλά, διὰ νὰ εἴμεθα δίκαιοι, ἀνέκαθεν ὁ πόλεμος δὲν εἶχε μόνον ἐπικριτές, ἀλλὰ καὶ θιασῶτες. Ο ἀφορισμὸς τοῦ Ἡρακλείτου .. «πόλεμος πάντων πατήρ» μπορεῖ νὰ ἀποδίδει πλήρως τὴν ἴσχυρὴ ἐπίδραση τοῦ πολέμου πάνω σὲ ὅλα τὰ πράγματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸν ἀνθρωπὸ, ὅμως πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ εἴχαν ἄλλον πατέρα καὶ ὅχι τὸν πόλεμο. Εἶναι συζητήσιμη ἡ γενεσιονοργὸς πρωτοκαθεδρία τοῦ πολέμου, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πρόγονοί μας τοῦ εἴχαν ἀφίερωσει καὶ μιὰ θεότητα. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι καὶ χωρὶς τὸν πόλεμο ἡ ἀνθρωπότητα δὲν θὰ εἴχε περιέλθει σὲ στασιμότητα, ἀλλὰ θὰ εἴχε ἔξισου προοδεύσει. Πολλοὶ ἀνθρώποι τοῦ πνεύματος ἐξαίρουν τὶς ἀνθρώπινες ἀρετὲς ποὺ ἀναδεικνύει ὁ πόλεμος, τὴν ἀνδρεία, τὸ θάρρος, τὴν καρτερία, τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ἀντοχὴ καὶ ἴσχυρίζονται ὅπως ὁ Προυντόν, ὅτι... “ἐνδυναμώνει τὰ ἔμνη, τὰ ὅποια ἀποχανύνει ἡ εἰρήνη ... προσδίδοντας στὴν κοινωνία κίνηση, ζωή, σφρίγος”, ἢ ὅπως ὁ Πρωσσος Στρατάρχης Μόλτκε (γιὰ νὰ ἀνατρέξουμε καὶ σὲ ἔνα στρατιωτικὸ) ὁ ὅποιος ἴσχυρίζεται ὅτι «... ὁ πόλεμος εἴναι ἀδιάσπαστο μέ-

ρος τῆς θείας τάξεως τοῦ Σύμπαντος καὶ κατὰ αὐτὸν ἐνασκοῦνται οἱ εὔγενέστερες ἀρετὲς τοῦ ἀνθρώπου». Άκομα καὶ ἂν ὑπάρχει κάποια ἀλήθεια στὰ λεχθέντα, πάμπολλα εἶναι τὰ πεδία, κοινωνικά, πολιτισμικά, ἀνθρωπιστικά, ἀκόμη καὶ ἀθλητικά, στὰ ὅποια ὁ ἀνθρωπὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήσει τὶς ἀρετὲς αὐτές, χωρὶς νὰ ἀνατρέχει στὸν πόλεμο, ἡ δὲ κοινωνία νὰ ἔχει πνοὴ καὶ ζωντάνια. Αντιμέτως, ὁ Εὔριπίδης στὶς Ικέτιδες ἐκφράζει τὸ μένος του κατὰ τοῦ πολέμου μὲ τὴν ἀποστροφὴ ... «ὦ ταλαίπωροι βροτῶν, τί κτασθε λόγγας καὶ κατ' ἀλλήλων φόνους τίθεσθε; παύσασθ', ἀλλὰ λήξαντες πόνων ἀστη φυλάσσεθ' ἥσυχοι μεθ' ἥσυχων, σμικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ θίου» (στ. 949-953). (Άμοιροι θνητοί, γιατί κατέχετε ὅπλα καὶ φονεύετε ὁ ἔνας τὸν ἄλλο; σταματήστε, μήν πολεμᾶτε πιά, δῶστε τέλος στοὺς πολέμους, μείνετε ἥσυχοι κι ἀφῆστε ἥσυχους καὶ τοὺς ἄλλους: λίγη εἶναι ἡ ζωὴ). Έπικριτές, ἀλλὰ καὶ θαυμαστὲς τοῦ πολέμου ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ καὶ παρέλκει μία ἐκτενέστερη ἀναφορὰ σ' αὐτούς. Βέβαιον εἶναι, ὅτι ἡ ιστορία, μέσα ἀπὸ τὶς πολεμικές δραστηριότητες, ἀνέδειξε Μεγάλους Ἡγέτες καὶ Μεγάλους Πολέμαρχους, κύρια πρόσωπα τῆς ιστορίας, ποὺ σήμερα μελετῶνται καὶ παρουσιάζονται ως πρότυπα. Παρ' ὅλ' αὐτά, ὁ πόλεμος, ὁ οἰοσδήποτε πόλεμος, δὲν ἔχει «ἄλλοθι», ἐφόσον ἀντιθαίνει πρὸς τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν, τὴν ἀνθρώπινη ζωή, ποὺ εἶναι συνάμα καὶ ἡ ὑπέρτατη ἀξία.

Σπὸ φαινόμενο τοῦ πολέμου μεγάλην ὥθηση ἔδωσε ἡ μετεξέλιξη τοῦ Διεθνοῦς Συστήματος σὲ ἐθνοκρατικὸ μετὰ τὸν 17ο αἰώνα. Υπεραναπτύχθηκαν τὸ ἐθνικὸ «έγώ» καὶ τὰ «ἐθνικὰ συμφέροντα» καὶ ὀργανώθηκαν οἱ ὑπερμεγέθεις «ἐθνικοὶ στρατοὶ» ποὺ ἀντανακλοῦν τὴν ἐθνικὴ-κρατικὴ ισχύ. Ο πόλεμος γίνεται ὑπόθεση ὅλου τοῦ λαοῦ, τοῦ ἔθνους καὶ διεκπεραιώνεται πλέον ἀπὸ τὸ κράτος. Τὸν πόλεμο δὲν τὸν κάνει πιὰ ὁ Βασιλιάς, ὁ Φεουδάρχης μὲ τὸν προσωπικὸ ἢ ιδιωτικὸ στρατό του. Οἱ στρατοὶ ἐνισχύονται, διαμορφώνονται συμμαχίες καὶ οἱ πόλεμοι παίρνουν διαστάσεις καὶ καταλήγουν σὲ παγκόσμιες συρράξεις.

Παράλληλα μὲ τὴν ὥθηση τοῦ ἐθνοκρατικοῦ πλέον Διεθνοῦς Συστήματος, ἥλθε βαθμηδὸν καὶ ἡ πολεμικὴ τεχνολογία, ιδιαίτερα κατὰ τὸν αἰώνα ποὺ πέρασε, νὰ προσδώσει νέες μορφὲς στὸν πόλεμο, μαζὶ μὲ τὴν ἀνάπτυξη νέων στρατηγικῶν, ἀφοῦ τεχνολογία καὶ στρατηγικὴ ἀλληλοεπηρεάζονται, ὥστε νὰ φύλασσομε σὲ καταστρεπτικότερα μέσα, σὲ φονικότερα πεδία μάχης καὶ νὰ κινδυνεύουμε σήμερα ἀπὸ ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς, τὰ πυρηνοβιοχημικά. Κάθε νέα τεχνολογία μὲ τὴν μορφὴ ὁπλικοῦ συστήματος προσδίδει στὸν κατέχοντα στρατηγικὸ ἢ τακτικὸ πλεονέκτημα. Έτσι, ἡ ἀπόκτηση ὅλο καὶ νεώτερης

στρατιωτικής τεχνολογίας γίνεται έπιταχτική και ή οίκονομική διάστασή της έπαναπτροφοδοτεῖ τὴν ἔρευνα γιὰ ἀκόμη νεώτερη τεχνολογία. Εἶναι δυσδιάκριτη καὶ δὲν ἔχει σημασία ἡ ἔξῆς διαπίστωση: ὁ πόλεμος ὥθεται σὲ ἔρευνα καὶ νέα τεχνολογία ἡ ἡ τεχνολογία προάγει τὸν πόλεμο; "Ἐνα εἴναι θέσαιον, ὅτι, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, ἡ πρόοδος τῆς ἀνθρωπότητος θὰ συνετελεῖτο καὶ χωρὶς τὸν πόλεμο. Τὸ ἵδιο ἴσχυει καὶ μὲ τὴν τεχνολογία. Καὶ αὐτὴ θὰ ἔκανε τὰ ἀλματά της καὶ χωρὶς τὸν πόλεμο, διότι εἴναι στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔρευνᾶ, νὰ μαθαίνει καὶ νὰ δημιουργεῖ. Η οίκονομική παράμετρος τοῦ πράγματος, δηλαδὴ τῆς ὅλης καὶ νεώτερης στρατιωτικής τεχνολογίας –μεγάλης σημασίας παράμετρος– θὰ μᾶς ἀπασχολήσει κατὰ τὴν ἀναφορά μας στὰ αἰτια τοῦ πολέμου. Ἐδῶ δύμως πρέπει νὰ θιγεῖ ἡ ἐπιστημονικὴ πλευρά, διότι τὴν πολεμικὴ τεχνολογία προωθεῖ ἡ ἐπιστήμη. Ασφαλῶς ἡ ἐπιστήμη δὲν θέλει τὸ κακὸ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ κανεὶς δὲν διανοεῖται τὸ ἀντίθετο. Δὲν θὰ τὴν κατηγορήσουμε γιὰ συνεργία, οὔτε γιὰ ἡμική αὐτουργία, ὅμως θὰ πρέπει καὶ νὰ αὐτοπροστατεύεται, μὲ τὴν ἔννοια τῆς διασφάλισης καὶ κατοχύρωσης τῶν ἐπιτευγμάτων της, ὥστε νὰ μὴ τυγχάνουν ἀντιεπιστημονικῆς καὶ καταστροφικῆς γιὰ τὸν ἀνθρώπο καὶ τὸ περιβάλλον ἐκμετάλλευσης. Αναζητοῦμε ἵσως ἰδεατὰ σχήματα, σὲ ἔνα κόσμο ἔξαιρετικὰ πολύπλοκο, ὅπου ὁ ἐπιστήμονας πολλές φορὲς ἀδυνατεῖ νὰ προκαθορίσει τὴν πορεία καὶ τὴν καλὴ ἡ κακὴ γρήση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀνακάλυψή του.

Συμπερασματικά, ἀπὸ τὰ μέχρι τοῦδε λεγθέντα, γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ὁ πόλεμος εἴναι ἐκ τοῦ κόσμου καὶ διὰ τὸν κόσμον αὐτόν, συντελεστὴς τῆς ἴστορίας του, ἀλλὰ καὶ τὸ μέγιστον κακόν, πληγὴ χαίνουσα στὸ σῶμα τῆς ἀνθρωπότητας. "Οπως καὶ ἀν ἔχει, εἴναι ἐνσωματωμένος στὸν πολιτισμό μας, στὴν παιδεία μας καὶ θεοίως ἀκόμα καὶ στὸ ἵδιο τὸ ἀξιακὸ σύστημά μας καὶ στὴν ἡμική μας, ἀν ὅχι ἔξ ὄλοκλήρου, τουλάχιστον ὡς πόλεμος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος. Είναι μέσον πολιτικῆς καὶ δὴ τὸ ἴσχυρότερο καὶ ἀποτελεσματικότερο καὶ συνάμα καταλυτικὴ παράμετρος στὸ παιγνίδι τῶν διεθνῶν σχέσεων. "Εχει πολλοὺς θιασῶτες ὡς μέσον ἔξελιξης καὶ προόδου, ἡ ὅποια δύμως ὑποστηρίζουμε ὅτι θὰ συνετελεῖτο καὶ χωρὶς αὐτόν, ἔστω καὶ μὲ θραδύτερους ρυθμούς. Μὲ μιὰ τέτοια παρουσίᾳ στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι, ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα τοῦ θέματός μας, ὡς πρὸς τὸ πότε θὰ παύσουν ἐπιτέλους οἱ πόλεμοι, δὲν εἴναι καθόλου εὔκολη ὑπόθεση, διότι προϋποθέτει τὴν ἀνασκευὴ παγιωμένων ἀντιλήψεων καὶ καταστάσεων. Βεβαίως, ὅλα ὅπως καὶ ὁ πόλεμος ἐκπορεύονται ἀπὸ τὸν ἀνθρώπο

καὶ σ' αὐτόν, ως πρωταγωνιστὴ καὶ πρωταίτιο, πρέπει νὰ στραφοῦμε γιὰ τὴν ἀπάντηση, κατὰ τὸ «ὁ τρώσας καὶ ιάσεται!».

Όμως, ἐπιβάλλεται νὰ προχωρήσουμε καὶ νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ αἴτια ποὺ πιστεύεται ὅτι προκαλοῦν τοὺς πολέμους, ὥστε νὰ ἔχουμε πλέον ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τοῦ φαινομένου, πρὶν ἐπιχειρήσουμε τὴν ἀπάντηση. Εξάλλου, ἂν ἡ ἐξάλειψη τῶν αἰτίων ἐξαλείφει καὶ τοὺς πολέμους, τότε ἡ ἀπάντηση φαίνεται εὐκολότερη, ἀρκεῖ νὰ δρεθεῖ μία λύση γιὰ τὰ αἴτια.

Ως πρῶτο καὶ κύριο αἴτιο θεωρεῖται σήμερα ἡ ἀνισοκατανομὴ πόρων καὶ πλούτου σὲ παγκόσμια κλίμακα. Ο στοχαστὴς Π. Κονδύλης αὐτὴν θεωρεῖ ως τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τοῦ 21ου αἰώνα, τὸν ὅποιο ἐξ αἰτίας της προβλέπει ως τὸν συγκλονιστικότερο καὶ τραγικότερο τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας. Προφανῶς, διότι θὰ προκαλέσει πολέμους, οἱ ὅποιοι λόγω τῆς συνεχῶς αὔξανομένης καταστρεπτικῆς ισχύος τῶν ὅπλων, θὰ εἶναι ὀλέθριοι. Στὴ φυσικὴ ἀνισοκατανομὴ ἔρχεται νὰ προστέθει καὶ ἡ ἀνθρώπινη, ἐνῶ αὐτὴ ἀκριβῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπενεργεῖ ἐξισορροπητικά. Ἀν κάποτε τὴν ἀνισοκατανομὴ ὑπέθαλπε τὸ ἀποικιοκρατικὸ καθεστώς τῶν ισχυρῶν δυνάμεων, σήμερα χωρὶς αὐτό, ἀλλὰ μέσω χρηματιστηριακῶν μηχανισμῶν καὶ δανειοδοτικῶν μεθοδεύσεων πρὸς τὸν ἀναπτυσσόμενο κόσμο, ἀλλὰ κυρίως μέσω τῶν πολυεθνικῶν μεγαληρίων, ὁ παραγόμενος ἀπὸ τοὺς πολλοὺς πλούτος ὁδεύει στοὺς πολὺ λίγους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δύνηση τῶν ἀντιθέσεων. Δὲν διαφαίνεται κάποια τάση πρὸς ἐξομάλυνση τῆς κατάστασης καὶ τὰ παράγωγά της ἔχουν ἥδη ἐμφανισθεῖ μὲ τὴν μορφὴ τῆς μετανάστευσης (κυρίως λαζαρομετανάστευσης), τοῦ διεθνοῦς ἐγκλήματος, τῆς διεθνοῦς τραμοκρατίας. Η ἀνισοκατανομὴ καὶ κατὰ τὸν Θουκυδίδη ἔχει τὰ παρεπόμενά της, ποὺ εἶναι τὰ προβλήματα ἀσφαλείας, οἱ ἐξοπλιστικοὶ ἀνταγωνισμοί, ἡ ὑπερανάπτυξη τῆς ισχύος, ἡ ἀπόκτηση πολιτικῆς ἐπιρροῆς, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ συγκρούσεις καὶ ὅχι σὲ ἐξισορροπήσεις καὶ σταθερότητα. Η παγκοσμιοποίηση στὴν οἰκονομικὴ διάστασή της - καμία ἄλλη διάστασή της, πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική δὲν ἔχει ἐμφανισθεῖ - δὲν φαίνεται πρὸς τὸ παρὸν νὰ θεραπεύει τὴν κατάσταση, γιὰ νὰ μὴν εἰπούμε ὅτι λειτουργεῖ ωσὰν ἀθέατη ὄψη τῆς παλαιᾶς ἀποικιοκρατίας ὑπὲρ τῶν ἐμπνευστῶν της. Στὸ Διεθνὲς Σύστημά μας καὶ πρωτίστως στὸ Διεθνὲς Δίκαιο, οὐδεμία πρόβλεψη ὑπάρχει γι' αὐτὸ ποὺ ὁ Καθηγητὴς Ήφαιστος ἀναφέρει ως «... διεθνὴ ἀναδιανεμητικὴ δικαιοσύνη». Επει τοῦ ἐπιτρέπει ἡ ισχύς του καὶ οἱ ἀδύναμοι ὑποχωροῦν καὶ προσαρμόζονται» καὶ προσθέτουμε ὅτι, ἀν δὲν ὑποχωροῦν,

ἀπειλοῦνται μὲ πόλεμο. Ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρει ὡς αἴτιο τῶν πολέμων τὴν ἀνδρώπινη πλεονεξία, ἡ ὅποια στὴ φυσικὴ ἀνισοκατανομὴ προσθέτει τὴ δική της σκιά, μέσα ἀπὸ τὴν κρατικὴ πλεονεξία, ἐφόσον τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ κάθε κράτους στὸ Διεθνὲς Σύστημα δὲν εἶναι παρὰ ἡ προέκταση τῶν ἀνδρώπινων χαρακτηριστικῶν καὶ συνεπῶς καὶ τῆς πλεονεξίας, ὡς δῆθεν κρατικοῦ ἡ ἐθνικοῦ συμφέροντος. Τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι νὰ γίνουν ὅλα τὰ κράτη πλούσια (καὶ οἱ λαοὶ ἀντίστοιχα), ἵσως εἶναι καὶ πρακτικὰ ἀδύνατον, ἀλλὰ νὰ ἀμβλυνθοῦν οἱ τρομακτικὲς ἀντιθέσεις ποὺ ὑποδαυλίζουν πολέμους. Ζητοῦμε, δηλαδή, ἀπὸ τὰ ἴσχυρὰ καὶ πλούσια κράτη, πολιτικὲς ποὺ ἀντιθίνουν, κατὰ τὶς κρατοῦσες ἀντιλήψεις, στὰ συμφέροντά τους, τὰ ὅποια μάλιστα θεωροῦν νόμιμα καὶ δίκαια. Πώς θὰ ἀποτολμήσουν οἱ ἡγεσίες τους τέτοιες πολιτικές;

Δεύτερη αἰτία εἶναι ὁ ἡγεμονισμὸς τῶν ἴσχυρῶν παικτῶν τῆς διεθνοῦς σκακιέρας, ποὺ στὶς ἡμέρες μας, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, μονοπωλεῖται ἀπὸ ἔνα κράτος, ἡγεμονισμός, ποὺ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ἀνισης ἴσχύος, συνακόλουθο καὶ τῆς ἀνισοκατανομῆς. Ὁ ἡγεμονισμὸς εἶναι βασικὰ ἔξωστρεφῆς καὶ λειτουργεῖ διεθνιστικά, θεωρώντας ὅτι,

... εἶναι χρέος του νὰ διορθώσει τὰ κακῶς κείμενα τῆς διεθνοῦς κοινότητας.

... αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει μέσα ἀπὸ τὴν μεταλλαγμάδευση (γιατὶ ὅχι καὶ ἐπιβολὴ) τοῦ δικοῦ του πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ συστήματος ἢ καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ του ἐπιπέδου, διότι, ὅπως πιστεύει, εἶναι τὰ καλύτερα διαθέσιμα στὸν κόσμο.

... ἡ πολιτικὴ ἐπιροή του πρέπει νὰ καλύπτει τουλάχιστον τὶς στρατηγικὲς περιοχὲς τῶν συμφέροντων του, καὶ τέλος,

... ὁ πόλεμος μπορεῖ νὰ εἶναι πρὸς τοῦτο ἔνα ἀπὸ τὰ μέσα ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του ὁ ἡγεμόνας.

Ἐτσι ἐλειτούργησαν ὅλοι οἱ ἡγεμονισμοί, ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο Ἀθηναϊκὸ καὶ Ρωμαϊκό, ἕως τοὺς συγγρόνους τῶν Γερμανῶν ναζί, τῶν Σοβιετικῶν διεθνιστῶν καὶ τώρα τῶν Ἀμερικανῶν νεοφιλελευθέρων. Ὁ ἡγεμονισμὸς ἐπιφέρει στὶς ἡμέρες μας σοβαρὸ πλῆγμα κατὰ τῆς διεθνοῦς τάξης καὶ νομιμότητας μὲ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ μέχρι τοῦδε ἀπαράθατου κανόνα τῆς «μὴ ἐπέμβαση», ποὺ κατοχύρωνε τὴν κρατικὴ ἀνεξαρτησία καὶ κυριαρχία, ἀκρογωνιαίου λίθου τοῦ Διεθνοῦς Συστήματός μας. Παράλληλα τραυματίζει τὴ διακρατικὴ ισοτιμία καὶ τείνει

νὰ περιμωριοποιήσει τοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καὶ νὰ υποσκάψει τὸ Διεθνὲς Δίκαιον. Άσκούμενος κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ ἡγεμονισμὸς ἀποσκοπεῖ στὴν ἔξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τῆς ἡγεμονεύουσας Δύναμης, ποὺ κατὰ κανόνα ἀντιστρατεύονται τὰ συμφέροντα ἄλλων δυνάμεων, προκαλώντας ἔστις ἀστάθειας καὶ κρίσεων, οἱ ὅποιες εἶναι ὁ προθάλαμος τῶν συγκρούσεων.

Ἡ τεχνολογία ἐπίσης καὶ δὴ ἡ πολεμικὴ τεχνολογία, ἐκτὸς τῶν ὅσων ἔχουν ἥδη λεγχθεῖ, εἶναι στενὰ διασυνδεδεμένη, ὡς αἰτίᾳ πολέμου, μὲ τὴν πολεμικὴ βιομηχανία καὶ ἀμφότερες σχετίζονται μὲ τοὺς πολέμους μέσα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴν διάστασή τους. Τοῦτο, διότι, ὅπως ἔχουν τὰ πράγματα, γιὰ ὅρισμένες γῷρες, τὶς ὅποιες καὶ γνωρίζουμε, ἡ πολεμικὴ βιομηχανία εἶναι σοβαρὸς συντελεστῆς τῆς ὅλης οἰκονομικῆς τους ὑποδομῆς καὶ κατάστασης. Αὐτὴ πρέπει νὰ λειτουργεῖ συνεχῶς καὶ νὰ παράγει καὶ μάλιστα ὅλο καὶ ὑψηλότερης τεχνολογίας πολεμικὰ μέσα, ἄλλως σείεται τὸ ὅλο οἰκονομικὸ οἰκοδόμημα τῆς γῷρας. Ἡ ἀνάγκη αὐτὴ γιὰ συνεχῆ παραγωγὴ δὲν εἶναι ἀσχετη μὲ τὶς κρίσεις σὲ τοπικὸ καὶ περιφερειακὸ ἐπίπεδο, ποὺ δημιουργοῦν ζήτηση ὅπλων καὶ ὠδιοῦν τοὺς ἐμπλεκομένους σὲ ἔξοπλιστικούς ἀνταγωνισμούς. Ακόμη, ἡ καταστροφὴ πολεμικοῦ ὄλικοῦ κατὰ τοὺς πολέμους, μαζὶ μὲ τὴν κατανάλωση πανάκριβων σύγχρονων πυρομαχικῶν κατὰ τὴν διεξαγωγὴ τους, καθὼς καὶ ἡ ἀπαξίωση τῶν ὄπλικῶν συστημάτων μέσα ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση νέων καλύτερης τεχνολογίας, εἶναι ἀπὸ τοὺς κυρίους λόγους ποὺ συντηροῦν τὴν παραγωγὴν καὶ συνακόλουθα τὴν οἰκονομία τῶν ὑπόψη γῷρῶν. Δὲν ὑπαινισσόμεθα δτὶ οἱ πόλεμοι προκαλοῦνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς ἔχοντες συμφέροντα συντήρησης ἢ καὶ αὔξησης τῆς πολεμικῆς παραγωγῆς τους, ὅμως ἡ κερδοφορία εἶναι ισχυρὸ κίνητρο γιὰ πώληση πολεμικοῦ ὄλικοῦ γῷρίς διάκριση καὶ μέτρο, ἔστι ὥστε νὰ ὑπεροπλίζει δικτάτορες, νὰ ἔξοπλίζει κινήματα καὶ νὰ ισχυροποιεῖ ἀντιμαχόμενους. Έκτιμαται, δτὶ, ὅπου ὑπάρχει συσσώρευση πολεμικοῦ ὄλικοῦ, ἐκεῖ ὑπάρχει μία ἐν δυνάμει ἔστια πολέμου. Τὰ πολεμικὰ μέσα προσδίδουν ίσχυ, δημιουργοῦν ὑπεροπλία καὶ κάνουν τὶς ἡγεσίες ἐπιφρεπεῖς πρὸς τὴν ἐσχάτη λύση.

Βεβαίως, στὰ αἴτια τῶν πολέμων πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ περισσότερο ἀπτές περιπτώσεις, ὅπως εἶναι οἱ ἐδαφικὲς διεκδικήσεις, τὰ αὐτονομιστικὰ καὶ ἀνεξαρτησιακὰ αἰτήματα, οἱ ιστορικὲς ἐχθρότητες, οἱ περιπτώσεις ἐθνικοῦ γοήτρου, καθὼς καὶ θέματα ιδεολογιῶν, θρησκευτικῶν διαφορῶν καὶ ἐπιθυμιάς ἀπόκτησης τῆς ἔξουσίας, ὃν καὶ οἱ τελευταῖς αὐτὲς περιπτώσεις

ἀφοροῦν περισσότερον σὲ ἐμψυλίους πολέμους. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς αἰτίες αὐτὲς ἔχουν μεγάλο ἱστορικὸ παρελθόν, τὸ ὅποιο ρίχνει βαριὰ τὴ σκιά του στὸ παρόν. Οἱ διεκδικήσεις μὲ βάση τὰ ἱστορικὰ γεγονότα εἶναι οἱ πλέον συνήθεις καὶ κληρονομοῦνται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. Ή προβληθεῖσα τὰ τελευταῖα χρόνια διαφορετικότητα τῶν πολιτισμῶν ὡς δῆθεν αἰτία πολιτισμικῶν πολέμων, κατὰ Χάντιγκτον, δὲν εἶναι τεκμηριωμένη, οὔτε ἐδράζεται σὲ ἱστορικὰ προηγούμενα. Οἱ πολιτισμοὶ δὲν ἀντιμάχονται ἀλλήλους, καίτοι πολιτισμικὰ στοιχεῖα, π.χ. ἡ Θρησκεία, ἔχουν κατὰ καιροὺς χρησιμοποιηθεῖ πρὸς ἔξαρση τοῦ φανατισμοῦ τῶν ἀντιπάλων παρατάξεων. Μία καινοφανῆς αἰτία πολέμων θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ διεθνῆς τρομοκρατία, ὅχι διότι ἡ ἴδια χρησιμοποιεῖ τὸν πόλεμο γιὰ τοὺς σκοπούς της (χρησιμοποιεῖ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες), ὅμως τοὺς προκαλεῖ γιὰ τὴν καταπολέμησή της (ὅπως στὸ Αφγανιστάν καὶ γιατί ὅχι καὶ στὸ Ιράκ). Εἶναι ὅμως συζητήσιμη ἡ ἀποτελεσματικότητα τέτοιων πολέμων, διότι ἡ τρομοκρατία εἶναι παράγωγον ἀλλων αἰτίων, ποὺ ἔχουν ἥδη ἀναφερθεῖ, δηλαδὴ τῆς ἀνισοκατανομῆς, τῆς ἐκμετάλλευσης, τοῦ ἡγεμονισμοῦ καὶ ἀλλων, τῶν ὅποιων ἡ θεραπεία εἶναι καὶ θεραπεία της. Ή καταστολή της διὰ τοῦ πολέμου δὲν ἀποδίδει, τουναντίον ἀναπαράγει τὴν τρομοκρατία, ὅπως στὸν φαῦλο κύκλο θίας μεταξὺ Παλαιστινίων -Ισραηλινῶν, στὸ Ριάντ, στὴν Καζαμπλάνκα. Προσφορότερη εἶναι ἡ πρόληψη μέσα ἀπὸ τὴν ἐξάλειψη τῶν αἰτίων ποὺ τὴν προκαλοῦν, ἀλλὰ προϋποθέτει θυσίες, οἰκονομικὲς πρωτίστως, καθόλου ἀρεστὲς στοὺς οἰκονομικῶς ισχυρούς.

Αὐτὸ ποὺ λέγεται, ὅτι ὅλοι οἱ πόλεμοι εἶναι βασικὰ οἰκονομικοί, μὲ τὴν ἐννοια ὅτι ἔχουν οἰκονομικοὺς σκοποὺς καὶ στόχους, καίτοι εἶναι πολὺ γενικευμένη ἀποψή, δὲν στερεῖται ἐντελῶς ἀληθείας. Ἐξάλλου, τὰ λεγχέντα σὲ σχέση μὲ τὴν ἀνισοκατανομὴ τοῦ παραγόμενου πλούτου, τὴν ἐκμετάλλευση τῶν πόρων σὲ παγκόσμια κλίμακα, ἀκόμη καὶ τὴν πολεμικὴ θιμηγανία, μαρτυροῦν ὅτι ὁ πόλεμος ὑπηρετεῖ καὶ οἰκονομικοὺς σκοπούς. Πολὺς λόγος γίνεται σήμερα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ «ἀνάπτυξη», τὸ ζητούμενο τῆς ἐποχῆς ἀπὸ κάθε κοινωνίᾳ καὶ κάθε κράτος. Ὁμως, ὅπως ἐννοοῦμε τὸν οἰκονομικὸν αὐτὸν ὅρο καὶ κυρίως ὅπως πρακτικὰ τὸν ἐπιδιώκουμε (τὸν ἐπιδιώκουν τὰ μεγάλα κράτη), ἐπιφέρει ἀκόμα μεγαλύτερη ἀνισοκατανομὴ καὶ ἐκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ συγκρουσιακὲς ἀντιθέσεις. Ίδιαίτερα ὅταν κάποια ἀπὸ τὰ κράτη αὐτά, κάποιες δυνάμεις, ἥδη ἀνεπτυγμένες, ἀποβλέπουν στὴν «ὑπερανάπτυξή» τους.

Ἐπίσης λέγεται ὅτι ἡ ὑπαρξη στρατῶν ὑποδαυλίζει πολέμους. Βεβαίως οἱ πό-

λεμοι διεξάγονται ἀπὸ στρατούς, ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔνας στρατός, ἀπὸ μέσο ποὺ εἶναι, γίνεται καὶ αἰτία πολέμου, διότι ἀπλούστατα, ἀν καταργοῦντο ὅλοι οἱ στρατοὶ τοῦ κόσμου, χωρίς, ἐπαναλαμβάνω χωρίς, παράλληλα νὰ ἔχουν ἔξαλειφθεῖ τὰ αἴτια τῶν πολέμων, τότε εἶναι μᾶλλον θέβαιον ὅτι θὰ ἐπανασυγκροτοῦντο οἱ στρατοί. Ἐνας στρατός ἀποτελεῖ μία ἐν δυνάμει ἀπειλή, ὅμως ἡ ὑπαρξη ἐνὸς ἄλλου, ἔξουδετερωνει τὴν ἀπειλή. Έτσι καταλήγουμε στὴ δυναμικὴ τῆς «ἰσορροπίας τῆς ἴσχύος», ποὺ εἶναι ἔνα μεγάλο κεφάλαιο τῶν διεθνῶν σχέσεων. Η θεωρία τῆς «ἴσχύος» ἀπαιτεῖ ἔχωριστὴ διαπραγμάτευση.

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ἐδῶ, εἶναι ὅτι τὸ ἵδιο αἴτιο ἡ ὁ ἵδιος συνδυασμὸς αἰτίων δὲν παράγουν τὸ ἵδιο ἀποτέλεσμα, τὸν ἵδιο πόλεμο. Οἱ πόλεμοι δὲν ἀντιγράφονται, οὔτε διέπονται ἀπὸ νομοτέλεια. Τὸ φαινόμενο τοῦ πολέμου, ὡς πρὸς τὰ αἴτια ποὺ τὸ παράγουν, δὲν θαίνει ἐπὶ διαπιστωμένων καὶ παγίως ἴσχυόντων κανόνων. Κανόνες ἡ, ὅπως λέγονται, ἀρχὲς τοῦ πολέμου, ὑπάρχουν ὡς πρὸς τὴ διεξαγωγή του, δηλαδὴ κανόνες στρατηγικῆς καὶ τακτικῆς, ὅμως ὁ ἵδιος ὁ «πόλεμος» προκύπτει μέσα ἀπὸ διεθνεῖς συσχετισμοὺς καὶ πολιτικὲς διεργασίες, ὅπου ὑπάρχει πάντα καὶ τὸ ἀπρόβλεπτο στοιχεῖο. Εἶναι ὑποκείμενος τῆς πολιτικῆς καὶ ὁ σκοπός του, ὅπως ἔχει ἥδη λεγθεῖ, εἶναι πρωτίστως πολιτικός.

Ἐχοντας ἐκθέσει τὸ θέμα τῶν αἰτίων τοῦ πολέμου, ὅσο θέβαια αὐτὸ εἶναι δυνατὸ στὸ πλαίσιο μιᾶς ὁμιλίας, θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι μὲ μιὰ μεΘόδευση κατάργησής τους θὰ μπορούσαμε νὰ ἀπαλλάξουμε τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τοὺς δόλεριούς πολέμους. Η ἀπλὴ λογικὴ αὐτὸ λέγει, ὅμως πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ κατάργησή τους, ὅταν αὐτὰ δὲν εἶναι ἀπλῶς μέρος, ἀλλὰ συνιστοῦν τὴν οὐσία τῶν σημερινῶν διεθνῶν σχέσεων, τῶν κρατικῶν πολιτικῶν, ἀκόμη καὶ τῶν ἰδεολογιῶν; Ἐχουν διαμορφωθεῖ ὡς αἴτια, μὲ τὴν πάροδο αἰώνων, μέσα ἀπὸ πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς διεργασίες πολλῶν γενεῶν, μέσα στὶς ὅποιες περιλαμβάνονται καὶ μεγάλες ἐπαναστάσεις (ἡ Γαλλική, ἡ Όκτωβριανὴ τῆς Ρωσίας...). Η θεραπεία τῶν αἰτίων προϋποθέτει τὴν ὑπαρξη μιᾶς παγκόσμιας συναίνεσης καὶ συνεννόησης, ὅμως ἔχουμε σκεψθεῖ, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ προκύψῃ μιὰ τέτοια συναίνεση ὅταν καὶ τὰ αἴτια τῶν πολέμων, τουλάχιστον κάποιων ἀπὸ αὐτοὺς – τῶν θεωρούμενων λ.χ. ὡς δικαίων – ἔχουν περάσει στὴν κουλτούρα τῶν λαῶν, στὴν παιδεία, στὴ θρησκεία καὶ ἀκόμη, ὅταν πρωτίστως τὰ «συμφέροντα τῶν κρατῶν» ἐπισκιάζουν (γιὰ νὰ μὴν εἰπῶ παρεμποδίζουν) κάθε πρωτοβουλία καὶ ἐνέργεια; Η σχέση συμφερόντων καὶ αἰτίων πολέμου εἶναι μιὰ ἀμφίδρομη σχέση πολὺ ἀμαρτωλή.

Μία παγκόσμια διούληση πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, στὴν πρακτική τῆς μορφή, ὁδηγεῖ στὴν ἄποψη τῆς συγκρότησης ἐνὸς ὑπεροργάνου, κάτι σὰν Ὑπερκυβέρνησης, μιᾶς Παγκόσμιας Κυβερνησης. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει κατ' ἀρχὴν παγκόσμια συμφωνία καὶ ἀποδοχή, γιὰ τὴν ὅποια, ἀν δὲν προκύψουν δυσκολίες στὴ διαιμόρφωσή της, θὰ προκύψουν μὲ δεδομένη τὰ δυσκολίες στὴν ὀργάνωσή της καὶ στὴ θεσμοθέτηση ἀρμοδιοτήτων γιὰ τὴν Ὑπερκυβέρνηση, στὴν κατάρτιση ἐνὸς νομικοῦ πλαισίου δράσης της καὶ στὴν ἔξασφάλιση τῆς ἐπιθεολῆς τῶν ἀποφάσεών της. Ὁμως, ἀρμοδιότητες καὶ νομικὸ πλαίσιο δράσης, ἀκόμα καὶ ἐπιθεολῆ τῶν ἀποφάσεων, ποὺ προαπαιτεῖ ἵσως καὶ διάμεση ἴσχυος, σημαίνουν ἀφαίρεση μέρους τῶν ἀντιστοίχων λειτουργιῶν ἀπὸ κάθε Ἐθνος - Κράτος τοῦ Διεθνοῦς Συστήματος. Περιορισμὸ δηλαδὴ κρατικῆς κυριαρχίας καὶ ἀνεξαρτησίας, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἀκόμη οἱ ἀνθρωποι σκοτώνονται γιὰ ἀπόκτηση κράτους ἀνεξαρτήτου καὶ ἐλευθέρου. Καμίᾳ δύναμῃ, τουλάχιστον ἀπὸ τὶς ἴσχυρές, δὲν θὰ ἔστεργε νὰ αὐτοπεριορισθεῖ ὡς πρὸς τὴν κυριαρχία καὶ τὶς ἔξουσίες της. Παγκόσμια διούληση μποροῦμε νὰ ἴσχυρισθοῦμε ὅτι ὑπῆρξε στὴν περίπτωση τοῦ ΟΗΕ καὶ τῆς προηγηθείσης Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, καίτοι δὲν ἐπρόκειτο περὶ Παγκοσμίων Κυβερνήσεων. Ἡ δεύτερη (ἢ ΚΤΕ) δὲν εύδοκιμησε καὶ ὁ πρῶτος (ὁ ΟΗΕ) ἐπιζεῖ μετὰ δυσκολιῶν σήμερα, χωρὶς φυσικὰ νὰ προλαμβάνει καὶ τοὺς πολέμους, ποὺ εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς ὑπαρξῆς του. Ἐν τούτοις, ἀν ἡ ἴδρυση τοῦ ΟΗΕ συνιστᾶ ἔκφραση - καὶ νομίζουμε ὅτι συνιστᾶ - παγκόσμιας ἐπιθυμίας γιὰ πρόληψη τῶν πολέμων καὶ σ' αὐτὴν προστεθοῦν ἡ κατὰ τοῦ πολέμου δραστηριοποίηση τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο φιλειρηνικῶν κινημάτων, ὥπως ἡ σὲ πλανητικὴ ἔκταση μαζικὴ ἀντίδραση στὸν κατὰ τοῦ Ίρακ πόλεμο, τότε πρέπει νὰ παραδεγμοῦμε ὅτι ἀρχίζει νὰ διαφαίνεται μία πρώτη ἀγτίδα φωτὸς σὰν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημά μας.

Μία ἄλλη ἄποψη, ἡ τοῦ Παγκοσμίου Κράτους, καίτοι ἐκ πρώτης ὅψεως φαίνεται σὲ πολλοὺς ἵκανὴ νὰ καταπολεμήσει πολλὰ ἀπὸ τὰ αἴτια, ὥπως τὴν ἀνισοκατανομή, τὶς ἐδαφικὲς καὶ ἀλλες διεκδικήσεις, τὸν ἡγεμονισμὸ καὶ τὸ ἔθνικὸ «έγώ» κλπ., ἐντούτοις προβάλλει ὡς μὴ πραγματοποιήσιμη. Καὶ οἱ δυὸ τρόποι δἰὰ τῶν ὅποιων μπορεῖ νὰ ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἐγκαθίδρυση Παγκοσμίου Κράτους, ὁ πρῶτος μέσα ἀπὸ μία συναινετικὴ διαδικασία καὶ ὁ δεύτερος μέσα ἀπὸ τὴν ἡγεμονικὴ πρωτοβουλία, δηλαδὴ τὴν ἡγεμόνευση-κυρίευση τοῦ κόσμου ἀπὸ ἕνα ἴσχυρὸ Ἐθνος - Κράτος ἢ μιὰ συμμαχία Ἐθνῶν-Κρατῶν, φαντάζουν χωρὶς προσπτικὴ μέσα στὴ σκληρὴ πραγματικότητα τοῦ κόσμου μας. Ο πρῶτος

τρόπος γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀνεφέρθησαν προηγουμένως στὴν περίπτωση τῆς Ψυρκυβέρνησης καὶ μάλιστα σὲ πλέον ἔντονη μορφή, ἀφοῦ στὴ μὲν Ψυρκυβέρνηση μιλήσαμε γιὰ περιορισμὸ τῆς κρατικῆς κυριαρχίας καὶ ἀνεξαρτησίας πρὸς ὅφελός της, ἐνῷ προκειμένου περὶ τοῦ παγκόσμιου κράτους, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἀκόμη περισσότερο περιορισμὸ ἥ καὶ μὲ τὴν κατάργηση τῶν ἐπὶ μέρους Κρατῶν. Ο δεύτερος τρόπος, αὐτὸς τῆς ἡγεμόνευσης - κυρίευσης τοῦ κόσμου ἀπὸ ἔνα ισχυρὸ κράτος ἥ μία συμμαχία, προϋποθέτει τὴν ἐπιθυμία τοῦ ισχυροῦ κράτους ἥ τῆς συμμαχίας γιὰ ἀνάληψη παγκοσμίων εὐθυνῶν, ποὺ σημαίνει νὰ ἐπωμισθεῖ τὰ παγκόσμια προβλήματα, ἀκριβῶς αὐτὰ ποὺ δημιουργοῦν τὰ αἴτια πολέμου. Πῶς νὰ ἐπιθυμεῖ ἔνα ισχυρὸ κράτος ἔνα τέτοιο ρόλο, ἀφοῦ τελικὰ αὐτὸ ἔχει νὰ γάσει τὰ περισσότερα, στὸ ισοζύγιο ποὺ πρέπει νὰ ἐπιφέρει μεταξὺ πλουσίων καὶ πτωχῶν κοινωνιῶν καὶ περιοχῶν, μὲ μία δίκαιη κατανομὴ πλούτου, ποὺ εἶναι καὶ τὸ κυριότερο αἴτιο πολέμων; Μὲ ἄλλα λόγια, τί θὰ εἶχε νὰ κερδίσει μία ισχυρὴ Δύναμη, ποὺ σήμερα μὲ τὴν ισχὺ τῆς καὶ τὶς πολιτικὲς ἐπιλογὲς καὶ ἄλλες μεθοδεύσεις τῆς ἐπωφελεῖται καὶ συνεχῶς ἀναπτύσσεται καὶ προοδεύει; Γιατὶ θὲλήσει νὰ θυσιάσει τὰ «συμφέροντά» τῆς, ἀφοῦ περὶ αὐτοῦ πρόκειται;

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Ο κόσμος μας, χμεσινὸς καὶ σημερινός, ἔχει μέσα του τὴν παθογένεια του πολέμου. Σὲ ξένη ἐγκυλοπαίδεια (Collier's Encyclopaedia) ἀναγράφεται στὸ λῆμμα «πόλεμος», ὅτι «... κατὰ τὴν περίοδο ἀπὸ τοῦ 1496 π.Χ. μέχρι τοῦ 1861 μ.Χ., ... ὑπῆρχαν παγκοσμίως 227 ἔτη εἰρήνης μόνο καὶ 3.130 ἔτη πολέμων». Μὲ μία τέτοια ποσοτικὴ διαφορὰ εἰρήνης-πολέμου, εἶναι πρόσδηλον ὅτι τὴν εἰρήνη τὴν ἀντιλαμβανόμεθα μᾶλλον ἥξ ἀντιδιαστολῆς πρὸς τὸν πόλεμο. Μὲ ὄρισμένες μορφές του, ὁ πόλεμος (ὁ ἀμυντικός, ὁ ἀπελευθερωτικός ...) ἔχει τὴν θέση του καὶ σ' αὐτὸ ἀκόμα τὸ ἀξιακὸ σύστημά μας. Ο πόλεμος εἶναι ἔξαιρετικὰ σύνθετο φαινόμενο, μὲ πτυχὲς πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικές, ιστορικές καὶ ἄλλες καὶ γιὰ τοῦτο ἵσως, τὰ κατὰ καιροὺς καὶ ἐποχὲς πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ συστήματα, παρὰ τὴν ἐπικράτησή τους, γιὰ ὅσα ἥξ αὐτῶν καὶ ὅπου τῆς γῆς ἐπεκράτησαν, δὲν κατέστειλαν τοὺς πολέμους, καίτοι ἀπέβλεπαν σὲ μία καλύτερη κοινωνία, ποὺ δὲν θὰ ἔκανε -έξυπακούεται- γρήση δια.

Δυστυχῶς, ὅσο θὰ ὑπάρχουν διακρατικές διαφορές, ἡγεμονισμοί, ἀνορθολο-

γιακή και ἄνιση ἀνάπτυξη και ἀλληλοισυγκρουόμενα συμφέροντα, τὸ Διεθνὲς Δικαίο παραγκωνίζεται, οἱ Διεθνεῖς Ὀργανισμοὶ θὰ εἶναι ἀναποτελεσματικοὶ καὶ ἡ δημιουργία ἐνὸς συλλογικοῦ συστήματος ἀσφαλείας, που θὰ ἐγγυᾶται τὴν εἰρήνην σὲ πλανητική κλίμακα μᾶλλον ἀδύνατη.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Ἄπο ὅσα μέχρι τοῦδε ἀναπτύχθηκαν, ἥλθε, νομίζω, ἡ στιγμὴ νὰ παραδεχθοῦμε, ὅτι τὸ ζητούμενο τῆς κατάπαυσης τῶν πολέμων, τῆς διαρκοῦς παγκόσμιας εἰρήνης, ἀνάγεται σὲ ἔνα κόσμο κατὰ πολὺ διαφορετικὸν ἀπὸ τὸν κόσμο μας. Ὁπως ὁ σημερινὸς κόσμος προέκυψε μέσα ἀπὸ τὴν ιστορία του, μετὰ ἀπὸ πολλὲς γενεές, ἔτσι καὶ ὁ διαφορετικὸς κόσμος θὰ ἀπαιτήσει διεργασίες γενεῶν, διεργασίες ποὺ θὰ ἀφοροῦν πρωτίστως στὸν ἀνθρώπο, ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὸν ἐκπορεύονται τὰ πάντα. Διότι καὶ σήμερα «πάντων χρημάτων μέτρον ἀνθρωπος». Αὐτὸς ὁ ἀνθρωπός ποὺ εἶναι πάντοτε ἵκανὸς γιὰ τὸ ὑπέρτατο καλό, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ γιὰ τὸ ὑπέρτατο κακό. Ο διαφορετικὸς αὐτὸς κόσμος, γιὰ νὰ ὑπάρξει, προϋποθέτει ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της μίαν ὑπέρβαση, ποὺ θὰ ἀνατρέπει τὴ σημερινὴ κλίμακα ἀξιῶν, καθὼς αὐτὴ εἶναι ἐπηρεασμένη ἀπὸ μία ύλιστικὴ καὶ ἀπολύτως ὠφελιμιστική, ἐκκοσμικευμένη ἀντιληψὴ τῶν πραγμάτων. Μία ὑπέρβαση, ποὺ θὰ θέτει προτεραιότητες μὲ στόχο τὸ ἀνθρωπιστικὸν ίδεῖδες, τὴν ἀρετή, τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο, θὰ θεωρεῖ πρωτίστη ἀξία τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ τὴν προστασία της. Θὰ τείνει πρὸς μία παγκόσμια κουλτούρα, ποὺ δὲν θὰ ἀντιμάχεται τὶς ὑφιστάμενες διακριτὲς πολιτισμικὲς ὀντότητες, ἀλλὰ θὰ εἶναι μία «ὑπερκουλτούρα» καινῆς ἀποδοχῆς, μὲ βάση κοινὰ ἀποδεκτὲς ἀξίες. Ἄν αὐτὴ ἡ ἀποψὴ ἀνάγει σὲ «θεῖκὴ διδασκαλία», πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι ὅπως ἔχει ἐξελιχθεὶ πλέον ἡ δυναμικὴ τοῦ πολέμου, ἡ κατάπαυσή του δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιδιωχθεῖ μέσα ἀπὸ ἀνθρώπινες συνταγὲς μὲ τὴ μορφὴ πολιτικῶν θεωριῶν, οἰκονομικῶν ἀναθεωρήσεων (τοῦ τύπου “κάντε ἐμπόριο, ὅχι πόλεμο”) καὶ φυσικὰ πολιτικοοινωνικῶν κοσμοθεωρήσεων. Εἴπαμε ὅτι, ἀπαιτεῖται ἡ μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπου, ὅχι ως βιολογικοῦ ὄντος, ἀλλὰ ως πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς προσωπικότητας. Πρακτικά, τοῦτο θὰ ἐπιδιωχθεῖ μέσα ἀπὸ μία παιδεία ἀνθρωποκεντρική, ἡθοπλαστική, ίδεαλιστική, σὲ παγκόσμια κλίμακα, μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς πραγ-

ματικούς ταγούς του πνεύματος. Ό κόσμος θὰ ἀλλάξει μόνον ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀλλάξει.

Σήμερα προσπαθοῦμε νὰ κατοχυρώσουμε τὴν ἀσφάλεια μας μὲ τὴν ὁργάνωση στρατιωτικῶν συμμαχιῶν καὶ συστημάτων ἀσφαλείας σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ἢ σὲ ἐπίπεδο περιφέρειας καὶ ἡπείρου, μὲ βάση τὴν ἴσχυν καὶ τοὺς ἔξοπλισμούς, ὅχι δέβαια πρὸς χάριν τῆς εἰρήνης, ὥπως ἴσχυριζόμεθα, ἀλλὰ στὴν οὐσία, γιὰ νὰ δρεθοῦμε καλύτερα προετοιμασμένοι ἀπό τοὺς... ἀλλους, ὅταν θὰ ἐκραγεῖ ἔνας πόλεμος. Ἐπιδιώκουμε τὴν εἰρήνη μέσα ἀπὸ συστήματα ἰσορροπίας ἴσχυος, μιᾶς εἰρήνης ἀδέσαιης καὶ πρωτίστως εἰρήνης τοῦ... τρόμου, μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη διάδοση τῶν ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς. Αγνοοῦμε τὸν παράγοντα «ἄνθρωπο», ἐνῷ εἶναι ἡ οὐσία τῶν πραγμάτων καὶ ἡ φύση του ἀποτυπώνεται στὸ εἶδος τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων καὶ κατ’ ἐπέκταση τῶν διεθνῶν σχέσεων. Μία στροφὴ πρὸς τὸν ἄνθρωπο θὰ εἴχε καταλυτικὴ ἐπίδραση ὅχι μόνο στὸ θέμα ποὺ ἔχεταί ζουμε, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀλλα προβλήματα ποὺ ἐμφανίζονται ἀπειλητικά, ὥπως προστασίας περιβάλλοντος, διεθνοῦς ἐγκληματικότητας, διεθνοῦς τρομοκρατίας, διασπορᾶς ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς, ἐπισιτισμοῦ, ὑγείας καὶ ἀλλα. Τὸ γεγονός ὅτι καὶ οἱ μεγάλες ἐπαναστάσεις, ὥπως ἡ Γαλλικὴ καὶ ἡ Ρωσική, ποὺ ἀπέβλεπαν σὲ ἔναν ἀνθρωπινότερο κόσμο, εἴχαν ἔξισου ἐπιφέρει ἀπώλειες ἀνθρωπίνων ύπαρξεων, ἵσως μάλιστα περισσότερες ἀπὸ ἔναν πόλεμο, δὲν συνιστᾶ ἀλλοιοὶ γι’ αὐτόν. Ο πόλεμος δὲν ταυτίζεται μὲ ιδεολογίες, οὔτε μπορεῖ νὰ καλύπτεται πίσω ἀπὸ ἀνθρωπιστικὰ ιδεώδη. Εἶναι πράξη ὀλέθρου, καὶ συνάμα καταισχύνης, γιὰ τὸν ἔλλογο καὶ ἔμφρονα ἄνθρωπο.

Ἄν ἡ ἔκφρασθεῖσα αὐτὴ ἀποψή φαντάζει στὴν παροῦσα συγκυρία μὴ ρεαλιστική, οὔτοπική, πολὺ πιθανόν, ἵσως μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὅταν θὰ ἔχουν κατὰ πολὺ διογκωθεῖ τὰ σημερινὰ παγκόσμια προβλήματα, τὰ ὅποια οἱ πόλεμοι δὲν θὰ ἐπιλύσουν, ἀλλὰ θὰ περιπλέκουν ἔτι περισσότερο, πολὺ πιθανὸν τότε νὰ ἀναζητηθεῖ ἡ λύση διὰ τὸν ἄνθρωπο, μέσα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Ἔως τότε, ἐπαναλαμβάνω ἔως τότε, θὰ πρέπει νὰ συνεχισθεῖ ἡ ἀναζήτηση τῆς εἰρήνης μὲ φίλειρηνικὰ κινήματα καὶ ἀντιπολεμικές διαμαρτυρίες σὲ παγκόσμια κλίμακα, νὰ ἐπιζητεῖται ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ ρόλου τῶν παγκοσμίων ὄργανισμῶν, κυρίως τοῦ ΟΗΕ, ἡ ἀνεμπόδιστη λειτουργία τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου, ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ ὅλων τῶν Συνθηκῶν περιορισμοῦ τῶν ὅπλων καὶ κατάπαυσης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν. Η σημερινὴ τεχνολογία (ἐπικοινωνιῶν καὶ πληροφορικῆς) ὑποθοηθεῖ τὴν σὲ πλανητικὴ κλίμακα κινητοποίηση, μὲ ἀποτελεσματικότερη διασύνδεση

καὶ ὀργάνωσή της. Τὸ διαπιστώνει κανεὶς μὲ λίγη ἔρευνα στὸ διαδίκτυο καὶ στὶς ιστοσελίδες τῶν πάμπολλων ὀργανώσεων. Μία παγκόσμια κινητοποίηση ποὺ θὰ κάμπτει τὶς φιλοπόλεμες πολιτικὲς ἡγεσίες καὶ θὰ τὶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν προσφυγὴ στὰ ὅπλα καὶ στὸν πόλεμο, ώς μέσων ἐπίλυσης διμερῶν ἦ καὶ πολυμερῶν προβλημάτων. Ιδού πεδίον λαμπρὸ γιὰ παγκοσμιοποίηση, πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς γένεσης καὶ ἀνδρωσης μιᾶς παγκοσμιοποιημένης ἀντιπολεμικῆς συνειδήσης.

Ἡ ἔξαλειψη τοῦ φαινομένου «πόλεμος» καὶ ἡ ἐπικράτηση μιᾶς διαρκοῦς εἰρήνης στὸν κόσμο, ἀποτελεῖ ὑψηλὸ πανανθρώπινο ἴδανικό, τὸ ὑψηλότερον μᾶλλον, γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ ὅποιου ὁφεῖται νὰ ἐργάζεται ἀκατάπαυστα ἡ διεθνὴς κοινότητα.