

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ

Μνήμη ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

1. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

Έλπιζω τὴ συγκίνησή μου νὰ τὴν βρεῖτε ἐπιτρεπτή. Θεωρῶ ἵδιαίτερη τιμή μου τὸ δτὶ μπορῶ νὰ μιλήσω σήμερα ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτὸ γιὰ τὴν ἱερὴ μορφὴ τοῦ "Ἀγγελού Σικελιανοῦ. Μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ δὲ χαρακτηρισμός μου αὐτὸς δὲν εἶναι αὐθαίρετος. Ἱερὸ γιὰ μιὰ χώρα εἶναι δὲ τι περιέχει ὅλες τὶς ἡθικὲς καὶ φυσικὲς συνιστῶσες τῆς χώρας αὐτῆς. Καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ Σικελιανοῦ, ὑπῆρξε ἔνα καταφύγιο, ἀπ' ὅπου, καλὰ ὄχνωμένη, ἀνθίστατο ἡ Ἑλληνικὴ ἴδεα. Ὁ μικρὸς αὐτὸς τόπος ποὺ εἶχε ἄλλοτε πολλὰ γεννήσει, εἶναι μιὰ μήτρα ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη τοῦ Σικελιανοῦ, δὲν ἔχει ἔξαπτληθεῖ. Μπορεῖ νὰ γεννήσει ἀκόμη πολλά. Ἡ ἐλευθερία, χωρὶς τὸ πνεῦμα ποὺ ἀνεβάζει ἔνα λαό, εἶναι μιὰ ἐλευθερία κενή. Ἡ ἔκφραση αὐτή, «Κενὴ Ἐλευθερία», εἶναι δική του καὶ εἶναι μιὰ ἔκφραση σημαντική.

Τὴν ἴδια ἐποχὴν καὶ σχεδὸν τὸν ἴδιο χρόνο, ἔτυχε νὰ γεννηθοῦν στὴν Ἐλλάδα τρεῖς σημαντικοὶ ἄνθρωποι. Ὁ "Ἀγγελος Σικελιανός, δ Νίκος Καζαντζάκης καὶ δ Κώστας Βάροναλης. Σὲ μιὰ μεταβατικὴ ἐποχὴ ποὺ μὲ τὴν πρόσοδο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν οἱ παλαιὲς ἡθικὲς ἀξίες κλονίζονται. Ὁ Καζαντζάκης ψάχνει νὰ ἀνακαλύψει ἔναν ἄλλο Θεό, δ Βάροναλης παίρνει τὸν πεζὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὸ βιορρᾶ, δ Σικελιανός, πειθαρχώντας στὶς ψυχικές του παρορμήσεις μένει στὸν τόπο του. Γιὰ τὸν τελευταῖο ὑπῆρξε ἡ ἀποψη πὼς πορευόταν ἐκτὸς τῶν δρίων τῆς λογικῆς. Ἀλλὰ μέσα σὲ ποιὰ λογικὰ δρια πορευεῖται οἱ ἄλλοι; Νομίζω πὼς φτάσαμε στὸν καιρὸ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἄρσης τῶν συσκοτίσεων. Καὶ νομίζω πὼς σήμερα αὐτὸς δὲ τόπος, ἀπ' ὅλους τὸν διομαστοὺς συγχρόνους του ποιητὲς μόνο τὸν Σικελιανὸ ἀνακαλεῖ καὶ περιμένει. Κάποιος πρέπει ν' ἀγαπήσει αὐτὸ τόπο.

‘Ο Σικελιανὸς ἐνεργοῦσε ὅπως ἔνα φυσικὸ φαινόμενο. Μέσα τον συνυφαίνονταν τὸ ἀπολλόνιο καὶ τὸ διονυσιακὸ πνεῦμα, μεθυσμένα καὶ τὰ δύο, ποὺ οἱ ἐκρήξεις τους δύσκολα ὑποτάσσονταν. Εἶχαν καὶ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις βέβαια στὸν ποιητικὸ τον λόγο, ἀλλὰ ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη νὰ παραβιάσει τὴν φύση, (ὅπως ἔκανε ὁ Καζαντζάης) οὐτε νὰ τὴν πειθαρχήσει ἐργαστηριακά.’ Εμοιαζε ως νὰ ἥταν ἡ ‘Ελλάδα ἐνσαρκωμένη σ’ ἔνα πρόσωπο, στὸ πρόσωπό του. Μιλοῦσε ως νὰ μιλοῦσε ἐκείνη. Ως νὰ τὸν εἶχε ἐξουσιοδοτήσει παραδίδοντάς του τὴν φωνή της.

‘Αλλά, ἀς μιλήσουμε πιὸ οἰκεῖα γιὰ δλονς, ἀς τὸν φέρουμε πιὸ κοντά. Θὰ ἥθελα νὰ δώσω πρῶτα τὸ ἐξωτερικὸ περίγραμμα τοῦ Σικελιανοῦ, ποὺ βρισκόταν σὲ πλήρη ἀντιστοιχία μὲ τὸ μέσα του «πλοῦτος» γιὰ νὰ χοησμοποιήσω μιὰ λέξη ἀπὸ τὸν γνωστὸ στίχο τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ. Λοιπόν, δ’ Ἀγγελος Σικελιανός, ὑπῆρξε ὁ πιὸ ἀθώος ἄνθρωπος ποὺ γνώρισα στὴν ζωή μου. Ἡ ἀθωότητά του ξεπερνοῦσε τὰ δρια καὶ αντῆς τῆς παιδικῆς ἀθωότητας. Κονθέντιασα πολὺ μαζί του στὰ δύο τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, καὶ μπορῶ νὰ σᾶς βεβαίωσω πὼς στὴ θέση τῆς χολῆς ποὺ εἶχαν οἱ ἀλλοι, ἐκεῖνος εἶχε ἔνα ἀρνί. Ποτὲ δὲν βγῆκε ἀπὸ τὸ στόμα του κακὸς λόγος γιὰ κανέναν. Δὲν ὑπῆρχε οὐτε μία πτυχὴ μέσα του στὴν ὅποια νὰ μποροῦσε νὰ ἐστιαστεῖ τὸ μίσος.

‘Ενας σύγχρονός του, ποὺ θυμᾶμαι μόνο πὼς εἶχε ἔνα τεχνητὸ χέρι ἀπὸ μαῦρο πετσί, μοῦ ἔλεγε: «Τὸν πρωτοεῖδα στὴ διασταύρωση τῶν ὄδῶν Σταδίου καὶ Κοραῆ. Ὁ κόσμος σταματοῦσε καὶ τὸν κοίταξε. Σταμάτησα κ’ ἐγώ. Ἰδιος ’Απόλλωνας». Μιὰ μέρα τοῦ 1949 ἥθετε ἀπὸ τὴ Σαλαμίνα, ὅπου μόναζε, στὸ σπίτι μου στὸν Πειραιᾶ νὰ μὲ βρεῖ. Ἐλειπα. Ὅταν γύρισα, ἡ μητέρα μου μοῦ εἶπε: «Παιδί μου, σὲ ζήτησε ἔνας ἀρχοντας». Ἀπὸ τὸ σπίτι μου περούσσαν καὶ μὲ ζητοῦσαν κάποτε καὶ ἀγνωστοὶ ἄνθρωποι. Ἡ μητέρα μου περιοριζόταν νὰ μοῦ εἴπει: «Σὲ ζήτησε ἔνας κοντός, ἔνας ψηλός, ἔνας ἀδύνατος». Ἡ κυρία ’Αρρα Σικελιανοῦ σημειώνει στὶς ἀναμνήσεις της ὅτι ὁ Καζαντζάκης ἔλεγε γιὰ τὸ Σικελιανό: «Αὐτὸς εἶχε γεννηθεῖ πολύκηπας. Ἐγὼ προσπαθοῦσα νὰ τοῦ μοιάσω». Ἔνας κοντός γερο-ψαράς καὶ ἡ γυναίκα του ποὺ τοῦ συμπαραστέκονταν στὴ Σαλαμίνα, ὅταν μιλοῦσαν γι’ αὐτὸν ἔλεγαν: «‘Ο Κύριος!». Ἀλλὰ τὸ ἔλεγαν μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ ή λέξη φορτιζόταν ἀπὸ ἔνα παράδοξο δέος. Ξεπερνοῦσε τὴν καθημερινὴ σημασία της. Ἡταν ως νὰ ἔλεγαν: «‘Ο Ραβί!». Καὶ ἡ Ἔνα Σικελιανοῦ σὲ ἔνα ἀρκετὰ ἐκτεταμένο γράμμα της ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸ 1950, μοῦ ἔγραφε! «‘Ο ’Αγγελος εἶναι Θεός». Ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ βέβαια ἔχει μιὰ ρευστότητα καὶ παίρνει διαφορετικὴ σημασία, ἀνάλογα μὲ τὶς περιπτώσεις. Θὰ ἔκανε κάποιο συσχετισμὸ μὲ τοὺς ἀρχαίους θεούς, ἢ θὰ ἐννοοῦσε ἀρριστα πὼς εἶναι ἔνθεος ἐπειδὴ ἔκλεινε τὴν ‘Ελλάδα μέσα του.

‘Αλλὰ μιὰ καὶ φέραμε ως ἐδῶ, τὴν ἐξωτερική του μορφή, καὶ ποὺν κλείσω αὐτὴ

τὴν παρένθεση, ἐπιτρέψτε μον γὰ σᾶς ἀφηγηθῶ τοία μικρὰ ἐπεισόδια γιὰ γὰ καταλάβονμε τί ἀκοιβῶς ἔκρυψε στὸ ἐσωτερικό του αὐτὸς ὁ πρίγκηπας. Γιατὶ νομίζω πώς ὁ ποιητὴς ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο κι ὅχι ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν ποιητή. "Υστερα ἀπὸ δυὸ μέρες λοιπὸν μετὰ τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη ξαναῆρθε ὁ Σικελιανὸς στὸ σπίτι μου στὸν Πειραιᾶ. Μόλις ἐπέστρεψα κ' ἐγώ. Φτάνοντας εἶδα ἀπὸ τὰ κάγγελα τῆς ἑξώπορτας στὸ προαύλιο τοῦ σπιτιοῦ τὴν μητέρα μου καὶ τὸ Σικελιανὸν γὰ μαλάνουν μεταξύ τους. "Ετσι νόμισα. 'Αλλὰ δὲν ἥταν ἔτσι. 'Εκείνη προσπαθοῦσε γὰ τοῦ φιλήσει τὸ χέρι (χωρὶς γὰ ξέρει οὕτε ποιὸς εἶναι οὕτε πῶς λέγεται) κι αὐτὸς δὲν τὴν ἀφῆνε, προσπαθώντας ἐκεῖνος γὰ φιλήσει τὸ δικό της.

"Ηρθε μιὰ ἄλλη μέρα μαζὶ μὲν γὰν κακοντυμένο νέο. Δὲν ἔχει καὶ πολὺ μναλό, μοῦ λέει, ἄλλὰ τὰ χεράκια του δονλεύουν. Πρέπει γὰ τοῦ βροῦμε μιὰ δονλειά. 'Η μάνα του εἶναι κατάκοιτη κ' ἔχει δυὸ μέρες γὰ φάει. «Τὸν βάλαμε σ' ἔνα σιδεράδικο ποὺ ἥταν ἀπέναντι στὸ σπίτι μου. «'Αρεβαίνω στὴν Αθήνα, πηγαίνω, μοῦ εἰπε, μιὰ ἄλλη μέρα περνώντας ἀπὸ τὸ σπίτι, στὸν Εναγγελισμὸ ποὺ εἶναι ἔνας γνωστός μου ἀρρωστος καὶ δὲν ἔχει κανέναν δικό του. Κρατοῦσε κάτι στὸ χέρι του. «Τοῦ πῆρα ἔνα πορτατιφάκι», μοῦ λέει. Μιὰ συμφόρησή του ἥταν πρόσφατη, περπατοῦσε δύσκολα. Στηρίχτηκε στὸ μπράτσο μου κι ἀνεβίκαμε μαζὶ στὴν Αθήνα.

Κάτω ἀπὸ τὸν ἀριστοκρατικό του μανδύα, ὁ Σικελιανός, αὐτὸς ἥταν πάντοτε.

* * *

"Η γύρω του φυσικὴ ἀκτινοβολία, αὐτὸ τὸ μοναδικὸ μεγαλεῖο τοῦ ἐλληνικοῦ χώρου καὶ τὸ ἀρχαῖο πνεῦμα ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν Προμηθέα καὶ καταλίγει στὸ Μακρυάννη, εἶχαν εἰσχωρήσει μέσα του, εἶχαν ζυμωθεῖ καὶ εἶχαν συγκροτήσει τὸν κόσμο του. Τὰ ἴδια παφλάζοντα συνναϊσθήματα, ποὺ τείνουν πάντοτε πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση, ἐκφράζει στὴν ποίησή του, ὅπως δείχνουν τὰ πρωτόλειά του, ἀπὸ τὰ πολὺ παιδικά του χρόνια ἀκόμα. Θὰ ἔλεγε κανεὶς πῶς ὁ προσανατολισμός του ἥταν προετοιμασμένος μέσα του, πρὸν ἀκόμη δεθοῦν σὲ σῶμα τὰ κύτταρά του. Κι ἀκόμη πῶς γεννήθηκε σὲ κατάσταση ἔνθετης μέθης.

Βοὴ πελάου πλημμυρίζει
τὶς φλέβες μον...

"Ο, τι γίνεται ἔξω, θὰ νόμιζε κανεὶς πῶς γινόταν καὶ μέσα του. 'Ο ἥλιος γνοίζει σὰν ἔνα μεγάλο μυλολίθαρο, ὁ ἀγέρας χτυπάει τὶς «γεμάτες φτερούγες του».

Μάρα, φωτιὰ μὲ βύζαξες
κ' εἶναι ἡ καρδιά μον ἀστέρι!

νέπερτατη ἔκφραση εὐδαιμονίας καὶ πληρότητας. Αἰσθάνεται νὰ ἔχει μέσα τον τὴ δύναμη τῶν στοιχείων:

"Ἐχει ἡ καρδιά μου μέσα της
τοῦ κεραυνοῦ τὴν νιότην.

Κι αντὴ τῇ δύναμῃ θέλει νὰ τὴν χρησιμοποιήσει γιὰ τὴν ἀναβίωση αὐτοῦ τοῦ ἔθνους. Πιστεύει στὸ ἐλληνικὸν ὑπέρασφος. Δὲν ἔχει καμιὰ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ὅτι ὑπάρχει ἡ Ἐλλάδα. Εἶναι μέσα του. Τὴν ἀκούει στοὺς χτύπους τῆς δικῆς του καρδιᾶς. Τὸ θέμα εἶναι νὰ φτιάξουμε τὸν «ἀρτιο Ἐλληνα». Τὸ θέμα εἶναι νὰ φτάσουμε στὸ «Πάσχα τῶν Ἐλλήνων» ἀναγεννημένοι, ἐνωμένοι, ἀδελφωμένοι. Δέχεται, δπως λέει στὸ δύναμο αὐτὸν ποίημά του, νὰ γίνει αὐτὸς τὸ πασχαλινὸν σφαχτό, ποὺ γύρω του δῖοι οἱ Ἐλληνες νὰ τσονγκρίσουν τὰ ποτήρια τους καὶ νὰ χορέψουντες.

Πάσχα πλατύ, Πάσχα τρανό, σὰν τὴν καρδιά μου.

Πάσχα γιὰ ἐχτρούς, Πάσχα γιὰ φίλους. Πάσχα γιὰ δλοντες

Τὸ ἔνα σφαχτὸν μπορεῖ νὰ φτάσει σὲ χιλιάδες
σὰν οἱ καρδιές μονιάσοντες δλες στὴν ἀλήθεια.

Κ' ἔλεγα νῦμαι τὸ σφαχτὸν ποὺ θὰ σᾶς σμίξει.

΄Αλλὰ πέρασαν ἀρκετὲς δεκαετίες ἀπὸ τότε καὶ κανεὶς δὲν ἔσμιξε τοὺς "Ἐλληνες. "Εβαζαν φρουροὺς θὰ ἔλεγε κανεὶς γιὰ νὰ ἐμποδίζοντες αὐτὸν τὸ σμίξιμο. Σήμερα τὸ συζητᾶμε ἀλλὰ δὲν ξέρουμε ἀν εἶναι ἀλήθεια. Ο Σικελιανὸς δνειρεύεται τὴν φώτιση ποὺ χρειάζεται ὁ κόσμος νὰ ξεκινήσει ἀπὸ δᾶ. Τὸ δνειρό καὶ σὰν ποιητικὴ σύλληψη ἀκόμη, εἶναι ὡραῖο. "Αλλωστε ἡ ἀρχὴ δλων τῶν μεγάλων πραγματώσεων ξεκίνησε ἀπὸ τὴν οὐτοπία κι ἀπὸ τὸ δνειρό. Δὲν γίνεται δμως καμιὰ ἀρχὴ δίχως στηρίγματα. Τὴν Δελφικὴν Ιδέα ποὺ πολὺ τὴν κονιβεντιάζουμε σήμερα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἔχονταν ἐμποριοποιηθεῖ οἱ "Ολυμπιαδες καὶ ποὺ τίποτε σχετικὸ δὲ γίνεται ἐκτὸς ἐμποροίον, τὴν ξεκίνησε δ Σικελιανὸς ἐδῶ κ' ἔξηντα τόσα χρόνια, ἀντλημένη ἀπὸ τὸ βάθος τῆς δικῆς του ψυχῆς, τοῦ δικοῦ του αἰματος. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ἥταν ποτὲ παραλογισμός. Άλλὰ ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ στηριχτεῖ ἔκεινα τὰ χρόνια δ "Αγγελος Σικελιανός; Ο λόγος εἶναι βέβαια πράξη, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ πράξη δὲν γίνεται μόνο μὲ τὸ λόγο. Οι σύγχρονοι του προοδευτικοὶ διανοούμενοι τὸν εἰρωνεύτηκαν. "Έγραψαν πώς δ Σικελιανὸς ξεκινάει ἀπὸ μιὰ πλάνη, πώς θέλει «νὰ ἐπιβάλει τὴν χρησιμοδοτικὴν ἀκαταληψία», πώς βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ αἰτήματα τοῦ καιροῦ του. Άλλα, πάντοτε θὰ ὑπάρχουν στὸν κόσμο καὶ προοδευτικοὶ χωρὶς δραστηριότητα.

Ο "Αγγελος Σικελιανός, ὁ ὑπερβατικός, ὁ ὑπεριπτάμενος αὐτὸς ἀετός, ἔκρυψε στὸ βάθος του μιὰ πολλαπλὴ συνείδηση. Τὴν συνείδηση τῆς γῆς του, τὴν συνείδηση τῆς

ιστορίας της, τή συνείδηση τοῦ χρέους μέσα στὰ ἐλληνικὰ ὅρια, καὶ ἔξω ἀπ' αὐτά. Ἡ σύλληψή του ἦταν ποιητική, δὲν βρισκόταν δμως ἔξω ἀπὸ τὰ σύγχρονά του πράγματα. Ξεκινώντας ἔξηγει ὁ ἵδιος τὸν λόγον ποὺ τὸν ὀδήγησαν στὴν ἰδέα τῶν δελφικῶν ἀμφικτυνοιῶν. Μᾶς μιλάει γιὰ τὰ κριτήρια τῆς Βίας καὶ τοῦ Ἐλέονς, τὰ δποῖα, δπως ἔγραφε, «τὰ ἐκμεταλλεύτηκαν αἰσχρὰ τόσοι αἰῶνες ἡθικῆς αὐθαιρεσίας τῶν ισχυρῶν τοῦ κόσμου». Κι ἀκόμη μᾶς μιλάει γιὰ τὴν ἀνάγκη ἑνὸς «ἔνιαίν καθορισμοῦ καὶ ἀνυψωμοῦ ὅλων τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀτόμων». Εἶναι φανερὸ λοιπὸν ὅτι ἔβλεπε τὶς συγκρούσεις τῶν παγκόσμιων συμφερόντων ποὺ ὀδηγούσανε στοὺς πολέμους.

Ἡ βάση ἀπὸ τὴν ὁποία ἔκινον σε τὸ στήριγμά του ἦταν ὁ ἵδιος ὁ ἐλληνικὸς λαός. Ὑπάρχει, ἔγραφε, «ἔνα ὑποσυνείδητο ὑγιέστατο στὸν τόπο μας κι ἀπ' τὸ ὑποσυνείδητο αὐτὸ περιμένω μὲ ἀπειοη βεβαιότητα τὸ ἀνέβασμα στὰ ἐπίπεδα τῆς ιστορικῆς λύτρωσης». «Τὸ θέμα», συνέχιζε, «εἶναι αὐτῶν ποὺ συμβιοῦν μαζί του ἡθικὰ καὶ ψυχικά. Αὐτοὶ θὰ πρέπει νὰ τοῦ δώσουν δ, τι τοῦ χρειάζεται ἀκόμα, γιὰ νὰ εὐδούνει τὴν ψυχική του ἀγαπού. Κι αὐτὸ θὰ γίνει σύντομα. Ὁ καιρὸς ἥγινε καὶ νῦν ἔστι». Βέβαια, αὐτὴ ἡ ἀφύπνιση, αὐτὸ τὸ ἀνέβασμα, δὲν «ἥγγικε». Ἀντίθετα, ἀπομακρύνεται δλοένα καὶ πιὸ πολὺ.

Σημασία ἔχει ὅτι σήμερα, ξαναγυρίζουμε στὸν "Αγγελο Σικελιανό. Ποιὸς ἀμφιβάλλει σήμερα πώς οἱ ὑγιεῖς, οἱ σωτήριες δυνάμεις ὑπάρχουν μόνο μέσα στὸ ὑποσυνείδητο τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ; Μέσ' ἀπ' αὐτὸ ἔκινησε καὶ ἡ ἐκστρατεία τοῦ 1940 καὶ ἡ Ἀντίσταση τῆς Κατοχῆς. Οἱ ἔξηγήσεις ποὺ μᾶς δίνει εἶναι σαφεῖς: «Μήπως, γράφει, ἀπ' τὸν καιρὸ ποὺ δ λαὸς αὐτὸς καλέστηκε νὰ ζήσει ἐλεύθερος, ἐκρεμάστηκε πάνω τον ἔνας πίνακας ἀξιῶν ποὺ νῦναι σὲ ἀνταπόκριση μὲ τὶς πραγματικὰ δημιουργικές του ἴκανότητες; "Υπῆρξε ὀλότελα ἔκτοτε γι' αὐτὸν μιὰ ὑπεύθυνη πνευματικὴ ὁργάνωση; "Υπῆρξε ἔνα ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα; » Εἶναι τραγικὸ νὰ σκέφτεται κανεὶς ὅτι μετὰ τόσα χρόνια, στὶς μέρες μας, βρίσκουμε τὴν παιδεία νὰ καταδιώκει τὴν Παιδεία. Βρίσκουμε τὴν παιδεία νὰ περιορίζεται στὴ μετάδοση ἐλλιπῶν γνώσεων μόνο, χωρὶς νὰ ἀγγίζει τὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν. Καὶ φυσικὰ μιὰ τέτοια παιδεία, δὲν εἶναι Παιδεία μὲ τὸ πρῶτο γράμμα κεφαλαῖο.

Οἱ ἵδιες οἱ σκέψεις του αὐτὲς ἀνατρέπουν τὴν κατηγορία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ γιορτές ποὺ δργάνωσε μὲ τὴν Εύα στοὺς Δελφῶν δηταν μιὰ θεαματικὴ φιέστα στὰ πλαίσια μιᾶς πνευματικῆς ἀριστοκρατίας. Ὁ Σικελιανός, δπως εἶναι γνωστό, εἶχε συγκεντρώσει στὶς γιορτές τῶν Δελφῶν, φονστανελάδες, ἀνυφάντρες, χωρικούς. Στὸ ὑγιές τους ὑποσυνείδητο, πολὺ πίσω ἀπὸ τὶς γιορτές, ἔβλεπε τὸ ἐθνικό μας μέλλον. "Αλλωστε αὐτὸ τὸ εἶπε μὲ διάφορους τρόπους, τὸ τόνισε καὶ ἀργότερα στὴ Σίβυλλά του. Ἡ Ἐλλάδα ὑπάρχει. Ἡ Ἐλλάδα ὑπάρχει μέσα στὶς ψυχές τῶν ξωμάχων της. "Υστερα εἶναι λάθος νὰ νομίζουμε πώς τὸ ἀνέβασμα τῆς ἀρχαίας τραγωδίας στοὺς Δελφούς, εἶχε

σκοπὸ τὴν ἀναβίωση τῆς Ἰδιας τῆς Τραγωδίας καὶ τὴν ἀναβίωση τοῦ Ἰδιου τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος, σὲ μιὰ ἐποχὴ ἄλλων συνθηκῶν. Δὲν ὑπῆρχε ἄλλος τρόπος, προκειμένου νὰ ἀνάψει στοὺς Δελφοὺς μιὰν ἐστία φωτὸς μὲ σκοπὸ νὰ προσελκύσει πρὸς τὰ δῶ τὰ βλέμματα τῶν ξένων γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἐνὸς εὐρύτερον δραματισμοῦ. Νὰ δώσουν τὰ χέρια τους οἱ διανοούμενοι ὅλου τοῦ κόσμου γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς νέας σύγχρονης ἀμφικτυνίας, ποὺ θὰ μεριμνοῦσε γιὰ τὸν ἔξανθρωπισμό, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν εἰρήνη τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλὰ ἥρθανε χρόνοι δίσεχτοι ποὺ λέει καὶ τὸ δημοτικό μας τραγούδι. Τὸ δράμα ἀπομακρύνεται, ἡ Ἑλλάδα μετατίθεται συνεχῶς. "Ο, τι βλέπει ἔνας ἀληθινὸς ποιητής, εἶναι δύσκολο νὰ τὸ ἰδεῖ ἔνας πολιτικός, ἡ ἔνας ὅποιοσδήποτε ἄλλος.

* * *

⁷ Ήρθε δ Παγκόσμιος Πόλεμος καὶ τὰ καλὰ λόγια τῶν μεγάλων μαζὶ μὲ τὴν καθολικὴν, Ἑλληνικὴν ἀντιστασιακὴν ἀνάταση, ἀνανέωσαν τὸν «κεραυνὸ τῆς νιότης» μέσα του. Οἱ καθαροὶ δρίζοντες ποὺ διαγράφονταν πίσω ἀπὸ τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ πολέμου, θὰ πρόσφεραν τὴν ἀνεσή τους στοὺς παλιοὺς τοῦ δραματισμούς. ⁸ Ο ποιητὴς ἀνοίγει τὰ φτερά του καὶ ὑψώνεται πάνω ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ χῶρο. Τὰ ποιήματά του, Ἰδιαιτέρως αὐτὰ τοῦ 1941-1942, εἶναι ἔνα προσκλητήριο γιὰ ἐγερτήριο, ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ ψηλά. ⁹ Ο διακεκριμένος Σουηδὸς κριτικὸς Γκούλιμπερτ γράφει γι' αὐτὰ τὰ ποιήματα: «Τὰ ποιήματα τοῦ Σικελιανοῦ εἶναι πολὺ διαφορετικά ἀπὸ ὅλα τὰ εὐκαιριακὰ ποιήματα ποὺ πρόσφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους στὴν ἀγωνιζόμενη Εὐρώπη, γιὰ νὰ βροῦν ἐπειτα ἔνα γρήγορο θάνατο. ¹⁰ Επιζοῦν μὲ τὸ ἀμείωτο κύρος τους. ¹¹ Υψώνονται σὲ μιὰ γημάτη νόημα ὁμορφιὰ πάνω ἀπὸ τὰ αἴματα καὶ τὰ ἐρείπια, σὰν τὰ κορίνα πάνω ἀπὸ τὸν λασπωμένο βάλτο. Στὸν καιρὸ τοῦ πολέμου περνοῦσαν ἀπὸ χέρι σὲ χέρι, κρυφά. ¹² Κ' ἥταν ὡς νὰ ἥθελε νὰ χαρίσει φωνὴ στὴν νύχτα». Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ καιρὸς δὲν ἥγινε.

Οἱ μεγάλοι δὲ μᾶς ἔλεγαν ἀλήθεια καὶ ἡ καθολικὴ Ἑλληνικὴ ἀντισταση παγιδεύτηκε, τὰ πράγματα πῆραν ἄλλη τροπή. ¹³ Ο Σικελιανὸς ποὺ ἔφερνε πολὺ κοντὰ τους δραματισμούς τον ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔβλεπε πολὺ μακριά, ἀπὸ τὸ 1943 πιόλας δημοσίευε ἔνα ποίημά του μὲ τὸν τίτλο τὸ «μήνυμά της» τὰ σημάδια τοῦ νέου ἐθνικοῦ διχασμοῦ ἀρχίζοντας νὰ γίνονται φανερά. Πρόκειται γιὰ τὸ μήνυμα τῆς μητέρας Ἑλλάδας, ποὺ θέλει νὰ αὐτοπροστατεύεται προστατεύοντας τὰ παιδιά της.

⁷ Αχ, πῶς τὸ πάθαν τὰ παιδιά μον, ἀδέλφια
νὰ σκοτώνοντε τ' ἀδέλφια
τὰ παιδιά μον νὰ σφάζονταν τὰ παιδιά μον...

Τὸ ποίημα αὐτὸ μοιάζει ὡς νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ ἐνὸς μοιρολογιοῦ μπροστὰ στὸ φάσμα τῆς ἐπερχομένης συμφορᾶς. Τὸν κατακρίναντε τότε γιὰ τὸ ποίημά του αὐτό, ἀλλὰ ὁ ἐμφύ-

λιος πόλεμος ἥλθε. Ὁ ποιητὴς εἶχε ἀντιπροσωπεύσει τὴν σωφροσύνη ἀρχετὰ ἔγκαιρα. Καὶ βλέποντας τὸ σπίτι μας πυρπολούμενο, δῆπος ἔγραψε στὸ κείμενό του «γιὰ μιὰ ὕδρα περισυνλλογῆς», πάλινε δυὸς στίχους ἀπὸ τὸν Σαΐξπηρ γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὴν κατάσταση. «Κάποτε δῆλα αὐτὰ τὰ γεγονότα θὰ φαίνονται σὰν μιὰ παράδοξη ἴστορία ποὺ θὰ τὴν διηγεῖται στὸν κόσμο ἔνας τρελλός. Καὶ τὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων;».

Ἐχει τὴ σημασία ἐνὸς ἐκ βαθέων ἐθνικοῦ ἀναστεναγμοῦ αὐτὸ ποὺ εἶπε τότε ὁ Ἀγγελος Σικελιανός. «Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ εἴραι δῆλοι τοὺς παιδιά μου!», κονβέρτα ἀπαράδεκτη γιὰ δῆλους ἐκείνη τὴν ἐποχή. Καὶ ἀπεσύρθη στὴ Σαλαμίνα, δῆπον καὶ ἔγκατελείφθη ἀπὸ δῆλους τοὺς φίλους του, ἐνῷ ἡ κυρία Ἀρρα Σικελιανοῦ στὴν Ἀθήνα, ὑφανε στὸν ἀργαλειὸ γιὰ νὰ ἔχουν τὰ χρειώδη τους.

Ἄλλα, νά, ποὺ τὴν ἰδια ἐποχὴ ἔνα νέο φῶς, ἀπροσδόκητο ἔρχεται νὰ κατανγάσει τὴ μεγάλη του μοναξιά. Εἴναι ἡ ὑποψηφιότητά του γιὰ τὸ βραβεῖο Νόμπελ. Ποτὲ στὴν Εὐρώπη δὲν ἔγινε τόσος ξεσηκωμὸς γιὰ ἔναν ποιητὴ ἢ συγγραφέα ὑποψήφιο γιὰ τὸ βραβεῖο αὐτό. Κορυφαῖες καὶ ἵσως ἀνεπανάληπτες ἀξίες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ζητοῦν νὰ ἀποσυρθεῖ ἡ ὑποψηφιότητά τους ὑπὲρ τοῦ Σικελιανοῦ. Σὲ ὅμαδικὴ ἔκκλησή τους οἱ μεγαλύτεροι Γάλλοι διανοούμενοι τῆς ἐποχῆς, ἀπαιτοῦνε τὴ βράβευσή του γράφοντας στὴν ἐπιτροπὴ τῆς ἀπονομῆς τοῦ Βραβείου. «Ο Ἀγγελος Σικελιανός, δὲν εἴναι μόνον ἔνας ποιητὴς τοῦ δόποιόν το μεγαλειώδες ἔργο ἔχει ἀνανεωθεῖ ἀκολουθώντας τὴ λυρικὴ μεγαλοφυΐα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος. Ἡ δραστηριότητά του ἔχει ἐκδηλωθεῖ στὴν προσπάθεια ποὺ κατέβαλε γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν Δελφικῶν Ἔορτῶν τῶν δόποίων σκοπὸς ἥτανε ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν εὐγενῶν ἀνθρώπων δῆλων τῶν ἐθνῶν καὶ τὸ νὰ ξαναδώσουν στὸν κόσμο τὴν ἰσορροπία τοῦ πνεύματος, ἰσορροπία τῆς δόποίας ἔχει ἀνάγκη γιὰ νὰ ἀνανεωθεῖ». Σημειώνω τὰ ὄνόματα μερικῶν ἀπὸ τοὺς ἀνεπανάληπτους ἐκείνους ποὺ κινητοποιήθηκαν: Τ.Σ. Ἐλιοτ, Ἐνρού Μίλλερ, Ἀλντως Χάξεϋ, Τόμας Μάν, Εὐγένιος Ὀνίλ, Πώλ Κλωντέλ, Τζώρτζ Ντυαμέλ, Φρανσούλ Μωριάκ, Ἀντρέ Ζίντ, Πώλ Ελνάρ, Ροζέ Μαρτέν Ντυγκάρ καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ὁ Σονηδικὸς τύπος ποτὲ ἄλλοτε δὲν εἶχε δώσει τόση δημοσιότητα σὲ ἄλλο ἀνάλογο γεγονός. Καὶ φυσικὰ δὲν ἔβλεπαν μόνο τὴν ποίηση τοῦ Ἀγγελον Σικελιανοῦ, ποὺ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ εἴναι ἀποκαλυπτικὴ τῆς ἀξίας της σὲ μιὰ μετάφραση, δῆπος συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ποίηση τοῦ Σολωμοῦ καὶ τοῦ Κάλβουν. Ἡταν κυρίως ἡ ἀχτινοβολία τῆς μορφῆς του καὶ τῶν ὁραματισμῶν του. Στὸ πρόσωπό του δῆλοι αὐτοὶ οἱ ὑψηλότατοι ξένοι ἔβλεπαν τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἐμεῖς δὲν τὴν βλέποντας.

Ἡ ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου λοιπὸν στὸ Σικελιανὸ ἥταν περισσότερο ἀπὸ βέβαιη. Κ' ἥταν πολὺ φυσικὸ νὰ τὸ ἔχει καὶ δὲν ἔδιος πιστέψει. Θὰ μοῦ ἔχτιζε καὶ μένα μάλιστα ἔνα σπιτάκι δύπως μοῦ ἔλεγε. Ἀλλὰ δ Σικελιανὸς δὲν ὑπολόγιζε καθόλον τὸ οἰκονομικὸ δῆφελος. Αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιέφερε ἥταν ἡ αἰγλὴ ποὺ θὰ τὸν περιέβαλε, ἡ προβολὴ ποὺ

θὰ τοῦ γινόταρ, καὶ ἡ στήριξη ποὺ θὰ ἔβοισκε γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν ὁραματισμῶν του. Ἀλλά, τὸ Νόμπελ, δὲν τοῦ ἐδόθη. Στὴ Γιάλτα, οἱ τρεῖς μεγάλοι εἶχαν βάλει τὶς βάσεις τῶν κανόνων τῆς ἀνεντιμότητας. Κ' ἐπειτα, ἡ δικαιοσύνη... "Ολες οἱ ζωγραφίες της τότε ἦταν χαλασμένες. Καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἑλλάδα ἔσπενσε νὰ ματαιώσει αὐτὴ τὴν τιμὴ ποὺ θὰ γινόταν στὸ ὄνομά της.

1951: Ὁ θάνατος ἥγγικε καὶ νῦν ἐστί.

Τελειώνοντας θὰ ἥθελα νὰ κάνω ἐδῶ μιὰ πρόταση. "Ἄς ὑποθέσουμε πώς αὐτὴ εἶναι μία ἀνοιχτὴ συνεδρίαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ποὺ γίνεται παρόντος καὶ τοῦ ὑποσυνειδήτου τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ, στὸ ὅποιο καὶ μόρο μποροῦμε νὰ ἐλπίσουμε καὶ σήμερα. Ἡ Ὁμόνοια εἶναι τὸ κέντρο τῆς Ἀθηνας καὶ ἡ Ἀθήνα τὸ κέντρο τῆς Ἑλλάδος. Ἡ καρδιά. Νὰ ξητήσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὸ Δῆμο Ἀθηναίων νὰ μεταφέρει ἀλλοῦ ἐκεῖνον τὸν καλὸ δρομέα ποὺ δὲν πηγαίνει πονθενὰ καὶ νὰ τοποθετήσει στὴ θέση του τὴν μορφὴ τοῦ "Αγγελον Σικελιανοῦ.