

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

ΙΣΤΟΡΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

κ. ΣΠΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Κατὰ τὸν Ὀργανισμὸν τῆς Ἀκαδημίας καὶ κατὰ τὸ ἐπιχρατῆσαν ἔθιμο, ἡ Ὀλομέλεια ἐκλέγει τὸν Δεκέμβριο κάθε χρόνου ἕνα τακτικὸ μέλος της, ἀπὸ τὴν Τάξη ποὺ ἔχει σειρὰ πρὸς τοῦτο, γιὰ τὴν θέση τοῦ ἀντιπροέδρου συμφώνως, ἀλλὰ ὅχι ὑποχρεωτικά, πρὸς τὴν σειρὰ ἀρχαιότητος ποὺ τὸ μέλος αὐτὸ ἔχει στὸν κατάλογο τῆς Τάξεως. Τὸν ἐπόμενο χρόνο ὁ ἀντιπρόεδρος αὐτὸς ἀναλαμβάνει χωρὶς ἄλλη διαδικασία τὴν προεδρία τοῦ Ἰδρύματος, τὴν λειτουργία τοῦ ὅποιου διευθύνει καὶ τὸ ὅποιο ἐκπροσωπεῖ κατὰ τὸν νόμο στὶς ἐπαφές του μὲ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς καὶ μὲ ὅλα τὰ ἄτομα καὶ ὄργανισμοὺς μὲ τοὺς ὅποιους ἡ Ἀκαδημία ἔχει σχέσεις. Τὸ ἔθιμο προβλέπει ἐπίσης ὅτι ὁ νέος πρόεδρος ἐκθέτει ἐν συντομίᾳ τὸ πρόγραμμα ποὺ σκέπτεται νὰ ἐφαρμόσει κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας του καὶ ἀναπτύσσει ἔνα θέμα τῆς ἀρμοδιότητος καὶ ἐπιλογῆς του.

Στὸ περιορισμένο διάστημα τοῦ λειτουργήματός του ὁ πρόεδρος ὀφείλει νὰ συνεχίσει καὶ, ἂν εἴναι δυνατόν, νὰ ὀλοκληρώσει τὰ ἔργα ποὺ ἀρχισαν ἦδη πρὶν ἀπὸ καιρὸ καὶ ποὺ δρίσκονται σὲ ἔξελιξη καὶ νὰ ἐγκαινιάσει ἄλλα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ συμπληρωθοῦν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεδρίας του ἡ νὰ κληροδοτηθοῦν ἐν ἀνάγκῃ στὸν διάδοχό του. Ὁλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι οἱ προτάσεις καὶ οἱ ἐνέργειές του θὰ δρίσκουν τὴν ἔγκριση τῆς Ὀλομελείας, ποὺ εἴναι τὸ ἀπολύτως κυρίαρχο σῶμα τοῦ Ἰδρύματος, τὸ μόνο ποὺ λαμβάνει δεσμευτικὲς ἀποφάσεις τὶς ὅποιες ὁ πρόεδρος ἐκτελεῖ.

* Δημοσία Συνεδρία τῆς 8ης Ιανουαρίου 2004.

Αύτή είναι ή διαδικασία πού μὲ ἔφερε σήμερα χάρη στὴν ψῆφο τῶν συναδέλφων μου στὴν κατ' ἔξοχὴν τιμητική, ὅσο καὶ ὑπεύθυνη αὐτὴ θέση καὶ αὐτὲς είναι οἱ ὑποχρεώσεις ποὺ ἀναλαμβάνω ἔναντι τοῦ Ἰδρύματος καὶ ὅσων συναλλάσσονται μὲ αὐτό. Υποχρεώσεις τὶς ὁποῖες καθιστοῦν ἀκόμη βαρύτερες οἱ ἐντυπωσιακὰ ἐπιτυχεῖς δραστηριότητες τοῦ ἀπερχόμενου προέδρου καὶ φίλου καθηγητοῦ κ. Γρ. Σκαλκέα, τὸν ὁποῖον εὐχαριστῶ γιὰ ὅσα κολακευτικὰ εἶπε γιὰ τὸ ἄτομό μου. Θὰ προσπαθήσω ὅσο μπορῶ νὰ ἀφήσω καὶ ἐγὼ ἐνα ἔργο ποὺ νὰ προαγάγει τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς Ἀκαδημίας καὶ χαίρομαι ἴδιαιτέρως διότι θὰ ἔχω τὴν συνδρομὴ τοῦ ἔφετεινοῦ ἀντιπροέδρου καὶ ἀγαπητοῦ συναδέλφου καὶ ἐκλεκτοῦ νομομαθοῦς κ. Ἐμμανουὴλ Ρούκουνα.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ θέματος γιὰ τὸ ὄποιο ἀποφάσισα νὰ σᾶς μιλήσω ὀφεῖλεται στὴν ἀγανάκτηση καὶ ἀπογοήτευση ποὺ προξένησε σὲ μένα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους σέβονται τὴν πρόσφατη ἱστορία καὶ χυρίως αὐτοὺς ποὺ τὴν διαμόρφωσαν, ἡ κραυγαλέα, γιὰ νὰ μὴν πῶ ἡ προκλητικὴ ἄγνοια ἡ καὶ ἀδιαφορία γιὰ τὸ τί συνέβη στὸν τόπο σὲ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀποφασιστικές, πιὸ δύσκολες καὶ πιὸ τιμητικὲς στιγμὲς τοῦ πρόσφατου παρελθόντος του: Στὴν ἀποστολὴ ποὺ ἀνέλαβε νὰ ἐκτελέσει μὲ ὑποδειγματικὴ αὐτοθυσία, ἀλλὰ καὶ ἀξιοθαύμαστη ἐπιτυχίᾳ ἡ Ἑλλὰς ὅταν ἀναγκάστηκε νὰ δρῇ παρὰ τὴν θέλησή της στὸν Β' Παγκόσμιο πόλεμο. "Οσοι ἔζησαν τὶς στιγμὲς ἐκεῖνες ως ἐνήλικες, ως ἔφηβοι καὶ ως παιδιά ἀκόμη δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ θυμοῦνται τὴν ἀτμόσφαιρα ὅμοψυχίας, ἀνατάσεως καὶ ὑπερφράνειας γιὰ τὰ κατορθώματα τοῦ στρατευμένου μέρους τοῦ ἔθνους καὶ γιὰ τὴν αὐθόρμητη καὶ ἀμέριστη στήριξή του, ὑλικὴ καὶ ἡθικὴ, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀφῆσαν πίσω τους. Θὰ ἔλεγε κανεὶς πώς μιὰ τέτοια συγκυρία θὰ ἔμενε στὴν μνήμη τοῦ ἔθνους τουλάχιστον τόσο, ὅσο οἱ Καλκανικοὶ πόλεμοι καὶ, ἐνδεχομένως, τὸ 1821.

Καὶ τώρα; Τώρα ὅλοι μας ἀκούσαμε ἡ διαβάσαμε στὶς ἐφημερίδες νέους, ἀλλὰ καὶ ὅχι τόσο νέους ἀνθρώπους νὰ λένε ὅτι ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940 είναι ἡ μέρα ποὺ νικήσαμε τοὺς Τούρκους καὶ ἐγὼ προσωπικῶς ἀκουσα στὸ Ναύπλιο μία παρέα νεαρῶν καὶ τῶν δύο φύλων νὰ ἀποφαίνεται ὅτι τὸ ἄγαλμα τοῦ φουστανελλοφόρου Ὅθωνος παρίστανε τὸν Ἀχιλλέα. Καὶ ὅταν διηγήθηκα τὸ συμβάν αὐτὸν σὲ ἔναν κύκλο στὸν ὁποῖον ἀνῆκε νεαρὴ ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ὑποψήφια γιὰ διορισμὸ στὴ Μέση Ἐκπαίδευση, τὴν ἀκουσα νὰ ρωτάει ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ Ὅθων. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ἱστορία δὲν διδάσκεται σωστὰ ἡ δὲν διδάσκεται καθόλου καὶ ὅτι οἱ σημερινοὶ γονεῖς ἀγνοοῦν τί ἔκανε ἡ γενεὰ πρὶν ἀπὸ αὐτούς. "Οποιος καὶ ἂν φταίει, γινόμαστε

σιγά-σιγά λαός ἀνιστόρητος ποὺ δὲν γνωρίζει καὶ δὲν αἰσθάνεται τὴν περιέργεια νὰ μάθει τί προηγήθηκε γιὰ νὰ ʙρεθεῖ ἐκεῖ ὅπου ʙρίσκεται σήμερα. Καλὸ θὰ ἦταν ἐπομένως νὰ ἀναρωτηθοῦμε ἐὰν ἡ ἴστορία μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴστορία ἐν γένει ἔχει λόγο ὑπάρξεως καὶ ποιόν. "Ἄς ἀρχίσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Τί εἶναι ἴστορία;

"Ο όρισμὸς τῆς ἴστορίας εἶναι ὑπὸ μίᾳ ἔννοιᾳ διττός. 'Αφ' ἐνός, γιὰ νὰ περιοριστοῦμε στὸν πλανήτη μας, εἶναι τὸ σύνολο τῶν ὕστων συνέβησαν σὲ αὐτὸν ἀπὸ τὴν δημιουργία του πρὶν ἀπὸ δισεκατομμύρια χρόνια, μὲ ἀποφασιστικὴ (γιὰ τὴν ἴστορία) στιγμὴ ποὺ ἐμφανίστηκε ὁ ἀνθρώπος, τὸ δὲν ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ὄρθια στάση, τὸν ἀνεπτυγμένο ἐγκέφαλο καὶ τὴν χρήση τοῦ ἐνάρθρου λόγου, στιγμὴ ποὺ χρονολογεῖται μόλις ὀκτακόσιες χιλιάδες χρόνια προηγουμένων. Καὶ τοῦτο διότι ὁ ἀνθρώπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δημιουργησε τὴν ἴστορία μὲ τὴν δεύτερη ἔννοια, τὴν ἀπομνημόνευση δηλαδή, μελέτη καὶ καταγραφὴ τῶν γεγονότων μὲ σκοπὸ τὴν ἀναπαράσταση τοῦ παρελθόντος, πρᾶγμα ποὺ συνδέεται ἀπολύτως μὲ τὴν νοητικὴ ἐκείνη λειτουργία ποὺ λέγεται συνείδηση καὶ εἰδικότερα μὲ τὴν λεγομένη στενότητα τῆς λειτουργίας αὐτῆς. Πράγματι, ἡ γνωσιοθεωρία μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ στενότης τῆς συνείδησεως εἶναι τὸ φαινόμενο κατὰ τὸ ὅποιο ἡ συνείδηση, ποὺ συλλαμβάνει καὶ κατατάσσει τὶς παραστάσεις ποὺ τῆς προμηθεύουν οἱ αἰσθήσεις, δὲν μπορεῖ νὰ ἀφομοιώσει πολλὲς τέτοιες συγγρόνως, ἀλλὰ περιορίζεται σὲ μία καὶ μόνη κάθηση φορά. "Ετσι δημιουργεῖται στὸν ἀνθρώπο η αἰσθηση τοῦ χρόνου, συγγρόνως ὅμως ἡ κάθηση παράσταση ἀντικαθίσταται ἀμέσως καὶ ἀκατάπαυστα ἀπὸ τὴν ἐπόμενη, ἀνάγεται δηλαδὴ καὶ ἀνήκει αὐτομάτως στὸ παρελθόν. "Επομένως, τόσο τὸ παρόν, δσο κατὰ μείζονα λόγο καὶ τὸ μέλλον δὲν εἶναι γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ παρὰ μόνο συμβατικὲς ἔννοιες ποὺ μποροῦν νὰ νοηθοῦν μόνο ὡς προεκτάσεις ἐκείνων ποὺ ἥδη γνωρίζει. "Ἐὰν ἡ διαδικασία αὐτὴ εἶναι ἡ γενεσιοναργὸς αὐτία τῆς ἔμφυτης ἐφέσεως τοῦ ἀνθρώπου νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ τὰ περασμένα καὶ νὰ γνωρίσει τὶς ρίζες του, εἶναι ἄδηλο. "Η ἔφεση ὅμως αὐτὴ ὑπάρχει καὶ, ἔκεινῶντας ἀπὸ τὶς προσωπικὲς ἀναμνήσεις τοῦ καθενός, διδήγησε στὴν σύλληψη τῆς ἀναζήτησης καὶ τῆς μελέτης τοῦ παρελθόντος ἐν γένει καὶ στὴν διεύρυνση τῆς μελέτης αὐτῆς ἀπὸ τὸ ἐκάστοτε πρόσωπο στὴν ὅμαδα, ἀπὸ ἐκεῖ στὸ κοινωνικὸ σύνολο ἐνὸς τόπου, στὶς σχέσεις τέτοιων συνόλων μεταξύ τους καὶ, τέλος, δσο τοῦτο εἶναι ἐφικτό, σὲ διόλκηρη τὴν ἀνθρωπότητα.

"Αρχικὰ δέδαια ἡ ἀναδρομὴ στὸ παρελθὸν πρέπει νὰ εἴχε τὴν μορφὴ τῆς ἀναπόλησης καὶ τῆς διήγησης προσωπικῶν ἀναμνήσεων πιστῶν ἡ διασκευασμένων πρὸς τὸ κολακευτικότερο γιὰ τὸν ἀφηγητή. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου οἱ ἀναμνήσεις αὐτὲς ἄρχισαν νὰ συνδυάζονται μὲ ἄλλες καὶ νὰ ἀποκρυσταλλώνονται σὲ

παραδόσεις γενικότερου ἐνδιαφέροντος μὲ προσωπικές ἢ τοπικές παραλλαγές, σὲ μύθους ποὺ κατέληγαν συχνὰ σὲ μεταφυσικές-θρησκευτικές δοξασίες, ὅπου οἱ θεότητες ἔπαιρναν τὴν μορφὴν ἔξιδνικευμένων ὄντων προϊστικών μὲ ὑπερφυσικές δυνάμεις καὶ ἴκανότητες, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά, ὀρέξεις, ἀδυναμίες, ἀντιδράσεις καὶ περιπέτειες. Σιγά-σιγά ἡ καλλιέργεια τοῦ λόγου ὁδήγησε στὴν ἀποτύπωση τῶν κατὰ κανόνα θολῶν καὶ συγκεχυμένων αὐτῶν παραστάσεων σὲ συγκροτημένες μακρόπονες διηγήσεις ποὺ δὲν ἀργησαν νὰ πάρουν ἔμμετρη μορφή, ἡ ὅποια διευκόλυνε τὴν ἀπομνημόνευση. Παράλληλα, ἡ ἐφεύρεση τῆς γραφῆς, ποὺ ἔκεινησε ἀπὸ τὴν Μεσοποταμία καὶ τὴν Αἴγυπτο καὶ ἡ διάδοσή της συνετέλεσε στὴν συγκράτηση ὅλων αὐτῶν ἡ καὶ ἄλλων καθημερινῶν καὶ συγχρόνων πρὸς τοὺς γράφοντες περιστατικῶν. Τέτοια κείμενα εἶναι οἱ βασιλικές ἐπιγραφές, οἱ ἀπολογισμοὶ πεπραγμένων διαφόρων ιερέων καὶ ἀξιωματούχων, οἱ ἀποφάσεις, οἱ νόμοι, οἱ συμφωνίες, συνθῆκες καὶ ἡ ἀληλογραφία ἥγεμόνων. Αὐτὰ ὅλα, ποὺ γράφτηκαν ἀπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ δοξάσουν δρισμένα πρόσωπα ἡ μεμονωμένα γεγονότα ἡ γιὰ νὰ κωδικοποιήσουν συγκεκριμένες καταστάσεις, εἶναι ὅμως οἱ ἀρχαιότερες πηγὲς τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης, τὰ πρῶτα πραγματικά ἱστορικά κείμενα, ὅσο ἀμφίβολη καὶ ἀν εἶναι συχνὰ ἡ ἀξιοπιστία τους.

“Ἡ ἱστορία ὅμως αὐτὴ καθ’ ἔαυτὴν ἡ μᾶλλον ἡ ἱστοριογραφία, εἶναι ἐπινόηση τῶν Ἑλλήνων. Πρῶτοι αὐτοὶ προσπάθησαν νὰ τὴν προσεγγίσουν συστηματικὰ ἐκμεταλλευόμενοι καὶ ἀξιολογῶντας, ὑποτυπωδῶς ἔστω, τὶς πηγές τους. Ὁ παλαιότερος περιηγητής, γεωγράφος καὶ “λογοποιός”, ὅπως τὸν ὀνομάζει ὁ Ἡρόδοτος, ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ ὅποιου ἔχουμε ἀποσπάσματα, εἶναι ὁ Ἐκαταιος ὁ Μιλήσιος, ποὺ ἔδρασε στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ βου αἰ. π.Χ. καὶ ἔζησε τὴν Ἰωνικὴ ἐπανάσταση. Ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν δήλωση “τάδε γράφω, ὡς μοι δοκεῖ ἀληθέα εἶναι· οἱ γὰρ Ἑλλήνων λόγοι πολλοί τε γελοῖοι, ὡς ἐμοὶ φαίνονται, εἰσίν”, δηλ. “αὐτὰ γράφω, ὅσα πιστεύω ὅτι εἶναι ἀληθινά, γιατὶ αὐτὰ ποὺ διηγοῦνται οἱ Ἑλληνες μοῦ φαίνεται πὼς εἶναι πολλὰ καὶ γιὰ γέλια”, εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ συγκέντρωσε, μαζὶ μὲ τὶς περιγραφὲς λαῶν καὶ τόπων, στὸ σύγγραμμά του “Γενεθλογία” ἱστορικὲς πληροφορίες τὶς ὅποιες διακρίνει ἀφ’ ἐνὸς σὲ “ὄψεις” καὶ “ἱστορίας”, δηλαδὴ αὐτὰ ποὺ εἶδε καὶ γνώρισε ὁ ἴδιος, καὶ ἀφ’ ἐτέρου σὲ “ἀκοάς”, ὅ,τι τοῦ εἶχαν πεῖ. “Ἄν καὶ δὲν ὑπῆρξε ἱστορικὸς μὲ τὴν καθιερωθεῖσα ἀργότερα καὶ ἰσχύουσα σήμερα ἔννοια τοῦ ὅρου, ἡταν ὅμως ὁ πρῶτος ποὺ ἔδειξε τὸν δρόμο τὸν ὅποιον ἀκολούθησαν κατόπιν μὲ ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς των ὁ Ἡρόδοτος, ποὺ καὶ αὐτὸς ἔχωριζε αὐτὰ ποὺ εἶδε καὶ γνώρισε αὐτοπροσώπως ἀπὸ ὅσα ἀκούσε, καὶ προπαντός, ὁ Θουκυδίδης: “Οἱ γὰρ ἀνθρώποι τὰς ἀκοὰς τῶν

προγεγενημένων, καὶ ἦν ἐπιχώρια σφίσιν ἥ, ὅμοίως ἀβασανίστως παρ' ἄλλήλων δέχονται... οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας καὶ ἐπὶ τὰ ἔτοιμα μᾶλλον τρέπονται... τὰ δὲ ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἡξίωσα γράφειν οὐδὲ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἵς τε αὐτὸς παρῇ καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθῶν". Σὲ μετάφραση "Αγγ. Βλάχου "... γιατί οἱ ἀνθρώποι, ὅταν πρόκειται ἀκόμα καὶ γιὰ τὴ δική τους πατρίδα, δέχονται ἀβασάνιστα ὅσα ἀκοῦνε γιὰ τὸ παρελθόν... Τέοια εἶναι ἡ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν ποὺ δὲν κοπιάζουν γιὰ νὰ ἔξαριθώσουν τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ προτιμοῦν τὰ ἔτοιμα σχήματα... Γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ πολέμου δὲν θέλησα νὰ ἀρκεσθῶ σὲ πληροφορίες τοῦ πρώτου τυχόντος οὔτε στὴν προσωπική μου ἀντιλήψη καὶ μόνο, ἀλλὰ ἔκανα προσεκτικὴ ἔρευνα καὶ γιὰ τὰ γεγονότα στὰ διποῖα ἥμουν παρὸν καὶ γιὰ ὅσα μοῦ ἀνέφεραν ἄλλοι". Ἐδῶ μιλᾶ ὁ πραγματικὸς ἴστορικός, ὁ ἐπιστήμων, θὰ λέγαμε σήμερα, ποὺ δὲν συγκεντρώνει μόνο, ἀλλὰ καὶ ἐλέγχει τὶς πηγές του. Τὴν μέθοδο αὐτὴν ἐφόρμοσαν μὲ διαφόρους βαθμούς σχολαστικότητος καὶ ἐπιτυχίας οἱ διάδοχοί του, "Ελληνες ὅπως ὁ Εενοφῶν, ὁ Πολύβιος καὶ λιγότερο ὁ Διόδωρος, καθὼς καὶ μερικοὶ Λατίνοι (ὁ Σαλούστιος π.χ. ἢ ὁ Τάκιτος) προάγοντας τὴν ἐπιστημονικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἴστορίας τόσο, ώστε νὰ εἶναι σὲ θέση ὁ Λουκιανὸς νὰ καθορίσει τὸν 2ο αἰ. μ.Χ. στὸ Πῶς δεῖ Ἰστορίαν συγγράφειν τὸν ρόλο καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τοῦ ἴστορικοῦ λέγοντας: "Τοιοῦτος οὖν μοι ὁ συγγραφεύς· ἔστω ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, παρρησίας καὶ ἀληθείας φίλος, ὡς ὁ καυμακός φησίν τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὄνομάσων, οὐ μίσει οὐδὲ φιλίᾳ νέμων οὐδὲ φειδόμενος ἢ ἐλεῶν ἢ αἰσχυνόμενος ἢ δυστοπόμενος, ἵσος δικαστής, εὔνους ἀπασιν ἄχρι τοῦ μὴ θατέρω τι ἀπονεῦμαι πλειον τοῦ δέοντος, ξένος ἐν τοῖς βιβλίοις καὶ ἀπολις, αὐτόνομος, ἀβασιλευτος, οὐ τί τῷδε δόξει λογιζόμενος, ἀλλὰ τί πέπρακται λέγων". (Θέλω λοιπὸν τὸν συγγραφέα νὰ εἶναι ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, φίλος τῆς παρρησίας καὶ τῆς ἀλήθειας, ποὺ νὰ λέει, κατὰ τὸν καυμακό, τὰ σῦκα σῦκα καὶ τὴν σκάφη σκάφη. Νὰ μὴν ἐπηρεάζεται οὔτε ἀπὸ μίσος οὔτε ἀπὸ φιλίᾳ, νὰ μὴν εὔνοει, νὰ μὴν χαρίζεται, νὰ μὴν ντρέπεται, νὰ μὴν ἐντυπωσιάζεται. Νὰ ἐφαρμόζει γιὰ ὅλους τὰ ἴδια κριτήρια καὶ νὰ εἶναι εὐνοϊκὸς πρὸς ὅλους ἐξ Ἰου, ώστε νὰ μὴν ἐπιδικάζει σὲ κανένα περισσότερα ἀπὸ ὅσα τοῦ ἀρμόζουν. Νὰ εἶναι ἀποτραβηγμένος στὰ βιβλία του, χωρὶς πατριωτισμοὺς καὶ χωρὶς ἐξάρτηση ἀπὸ ἄρχοντες, καὶ νὰ μὴ σκέπτεται τί ἐντύπωση θὰ κάνουν ὅσα γράφει, ἀλλὰ νὰ διηγεῖται αὐτὰ ποὺ ἔγιναν).

Αύτὰ ὅλα ξεχάστηκαν ὅμως μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ ποὺ ἔφερε μία ριζικὴ μετατόπιση τοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ καὶ τῆς μεθόδου. Οἱ πατέρες τῆς

Έκκλησίας ἀνέπτυξαν μία καινούρια ἀντίληψη περὶ τῆς οὐσίας καὶ τῶν γενεσι-ουργῶν αἰτίων τῆς ιστορικῆς ἔξελίξεως, γιὰ τὴν ὅποιαν ἔδωσαν τὸν τόνο καὶ καθόρισαν τὴν κατεύθυνση, τὸ Χρονικὸν καὶ τὰ δέκα βιβλία τῆς “Ἐκκλησιαστικῆς Ιστορίας” τοῦ Εὔσεβίου τῆς Καισαρείας περὶ τὸ 300 μ.Χ. καὶ ἀμέσως κατόπιν, ἡ *Civitas Dei* τοῦ Ἀγ. Αὐγουστίνου τοῦ ἐξ Ἰππωνος, ἔργο ἀπολογητικὸ μᾶλλον παρὰ ιστορικό, καθοριστικὸ ὅμως γιὰ τὴν διαμόρφωση τῆς νέας φιλοσοφίας. Σὲ αὐτὰ προστέθηκαν καὶ τὰ ἐπακολουθήσαντα ἐπτά βιβλία τῶν *Historiae adversus paganos* τοῦ Παύλου Ὁροσίου. Ἡ φιλοσοφία αὐτὴ δέχεται ὅτι: ‘Ο Θεὸς ὁρίζει τὰ ἀνθρώπινα. Τὰ πάντα ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὴν θέλησή του καὶ ἔξελισσονται ὅπως περιγράφονται στὴν Βίβλο κατατείνοντας ἀπὸ τὴν κτίση τοῦ Κόσμου πρὸς τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πρὸς τὴν Δευτέρα Παρουσία. Τὸ προχριστιανικὸ παρελθόν ἀγνοεῖται ἡ λοιδορεῖται, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι ἡ μόνη ιστορικὴ πηγή, ἡ χρονολογία βασίζεται στὶς σειρὲς τῶν ιερέων, προφητῶν καὶ βασιλέων τοῦ Ἰσραὴλ, οἱ ἄλλοι λαοὶ (Αἰγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, “Ελληνες κ.λ.) ἀναφέρονται μόνο ἀνάλογα μὲ τὶς σχέσεις τὶς ὅποιες εἶχαν μὲ αὐτὸ καὶ ἡ κοσμικὴ ἔξουσία, τὴν ὅποιαν συμβολίζει ἡ Ρώμη καὶ τῆς ὅποιας παρακολουθοῦνται οἱ περιπέτειες ἀπὸ τὴν στιγμὴ τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος ἔως τὴν κατάλυσή της ἀπὸ τοὺς Γότθους τοῦ Ἀλαρίχου, θὰ δώσει τὴν θέση της στὴν ἰδεώδη πολιτεία ποὺ θὰ στήσει ὁ Χριστιανισμός, τὴν πολιτεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ προδιαγραφὲς αὐτὲς κυριάρχησαν ἀπολύτως σὲ δλόκληρο τὸν Μεσαίωνα, ὁ ὅποιος δὲν προσέθεσε παρὰ μόνο διάφορα χρονικά, διηγήσεις στὶς ὅποιες τὰ γεγονότα ἐκτίθενται μόνο κατὰ τὴν ἔξωτερη τοὺς ἀλληλουχία χωρὶς ἐσωτερικὴ ἐνότητα καὶ ποὺ ἀφοροῦν τοὺς χρόνους καὶ τὸν κύκλο τοῦ ἐκάστοτε γράφοντος χωρὶς ιστορικὴ προοπτικὴ καὶ, ὀσάκις ἐπιχειρεῖται ἀναδρομὴ στὸ παρελθόν, χωρὶς μέθοδο. Μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς εἰδωλολάτρες εἶχε λησμονηθεῖ καὶ ὁ Λουκιανός (*Πῶς δεῖ Ιστορίαν συγγράφειν*, 47): Τὰ δὲ πράγματα αὐτὰ οὐχ ὡς ἔτυχε συνακτέον, ἀλλὰ φιλοπόνως καὶ ταλαιπώρως πολλάκις περὶ τῶν αὐτῶν ἀνακρίνοντα, καὶ μάλιστα μὲν παρόντα καὶ ἐφορῶντα, εἰ δὲ μή, τοῖς ἀδεκαστότερον ἔξηγουμένοις προσέχοντα καὶ οὓς εἰκάστειν ἂν τὶς ἥκιστα πρὸς χάριν ἡ ἀπέχθειαν ἀφαιρήσειν ἡ προσθήσειν τοῖς γεγονόσιν, κἀνταῦθα ἥδη καὶ στοχαστικός τις καὶ συνθετικὸς τοῦ πιθανώτερου ἔστω. Δηλαδή: ‘Τὰ συμβάντα δὲν πρέπει [ὁ συγγραφέας] νὰ τὰ συλλέγῃ ὅπως τύχει, ἀλλὰ ἀφοῦ τὰ ἔξετάσει ἐπανειλημμένως μὲ ἐπιμέλεια καὶ κόπο, καὶ κυρίως ὅταν εἶναι παρὼν καὶ τὰ βλέπει, εἰδὲ’ ἄλλως, νὰ δίνει προσοχὴ σὲ ἔκεινους ποὺ τὰ ἀναφέρουν χωρὶς μεροληψία καὶ σὲ ὅσους πιστέψει ὅτι θὰ μεγαλοποιήσουν τὰ γεγονότα ἡ θὰ τὰ ὑποτιμήσουν ὅσο γίνεται λιγότερο λόγω εύνοιας ἡ ἐχθρότητας. Καὶ τότε ἀκόμη πρέπει νὰ εἶναι στοχαστικὸς καὶ στὴν σύνθεσή του νὰ περιλαμβάνει τὰ πιθανώτερα’.

Πιὸ συγκρατημένοι καὶ σχετικὰ πιὸ ἀνεξάρτητοι ἐμφανίζονται οἱ Βυζαντῖνοι, οἱ ὅποιοι ὅμως, ἀν καὶ ἐγνώριζαν τοὺς ἀρχαίους καὶ παραθέτουν κείμενά τους, δὲν τοὺς μιμοῦνται στὴν μέθοδο. Κανεὶς τους δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἐπίπεδο τοῦ χρονικογράφου καὶ τὰ κείμενά τους χαρακτηρίζονται ἀπὸ διάφορες δύναστικές, θρησκευτικές, ἀλλὰ καὶ προσωπικές συμπάθειες, ἀντιπάθειες καὶ προκαταλήψεις. Τοῦτο εἶναι ἴδιαιτέρως ἐμφανὲς στὴν περίπτωση τοῦ Προκοπίου, τοῦ ὅποιου τὰ Ἀνέκδοτα εἶναι ἔνα ἀνηλεές λιβελλογράφημα ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἐξυμνεῖ στὸ Περὶ κτισμάτων καὶ στὸ Ἰστορικόν του, δηλαδὴ τὸ αὐτοκρατορικὸ ζεῦγος Ἰουστινιανὸν καὶ Θεοδώρα καὶ τὸν στρατηγὸ Βελισσάριο. Περίπου σύγχρονοί του εἶναι ὁ Ἰωάννης Μαλάλας, τοῦ ὅποιου ἡ Χρονογραφία εἶναι ἔνα συνονθύλευμα ἀπὸ παλαιότερες διηγήσεις, λανθασμένες πληροφορίες, ἀνέκδοτα καὶ ἀντιφάσεις, ἔνα ἀμέθοδο λαϊκὸ ἀνάγνωσμα ποὺ δείχνει καὶ κάποια τάση πρὸς τὸν μονοφυσιτισμό. Ὁ κάπως μεταγενέστερος Θεοφύλακτος Σιμοκάττης ποὺ ἔζησε ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου ἔγραψε τὴν Οἰκουμενικὴν Ἰστορίαν, χρονικὸ τῆς βασιλείας τοῦ Μαυρικίου, ἔργο ποὺ περιέχει πολλὲς γεωγραφικές καὶ ἱστορικές πληροφορίες, ἀλλὰ πάσχει ἀπὸ ἔλλειψη χρονολογικῆς ἀκριβείας καὶ ἀπὸ ἔξεζητημένους τρόπους ἐκφράσεως. Ἀξιολογότεροι γιὰ τὶς πληροφορίες ποὺ παρέχουν συνήθως ἀπὸ πρῶτο χέρι εἶναι οἱ χρονικογράφοι τῆς προχωρημένης Βυζαντινῆς περιόδου ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ συμπληρώνουν ὁ ἔνας τὸν ἄλλον: Ὁ φιλόσοφος, πανεπιστήμιων καὶ αὐλικὸς Μιχαὴλ Ψέλλος ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ κολακεύσει μᾶλλον, παρὰ νὰ ἔξιστορήσει τὰ τῆς βασιλείας τῶν τελευταίων Μακεδόνων, ἡ Ἀννα Κομνηνὴ ποὺ κατέγραψε στὴν Ἀλεξιάδα τῆς τὸν θαυμασμό της γιὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν βασιλεία τοῦ πατέρα της Ἀλεξίου καὶ τὶς περιπέτειες τῆς Α' Σταυροφορίας, ὁ Νικήτας Ἀκομινάτος ποὺ περιγράφει ἀρκετὰ ψύχραιμα τὰ γεγονότα ποὺ κατέληξαν στὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φράγκους τῆς Δ' Σταυροφορίας, ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ἀκροπολίτη ποὺ προάγει τὴν διήγηση μὲ σχετικὴ ἀντικειμενικότητα ὡς τὴν ἀνακατάληψη τῆς Πόλης ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Παλαιολόγο. Ἡ Ἰστορία τοῦ Γεώργιου Παχυμέρου καλύπτει τὰ ἔτη 1255-1308, κυρίως δηλαδὴ τὶς βασιλείες τῶν Μιχαὴλ καὶ Ἀνδρονίκου Παλαιολόγων καὶ συνεχίζεται καὶ συμπληρώνεται ἀπὸ τὴν Ρωμαϊκὴ Ἰστορία τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ ποὺ προχωρεῖ ἔως τὸ 1359. Τὸν ἐπίλογο ἔγραψεν ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης ποὺ παρακολούθησε καὶ περιγράφει τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Τούρκων καὶ τὴν ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν ὅποιαν μάλιστα παραλληλίζει μὲ ἀρκετὴ ἔλλειψη χριτικῆς διαθέσεως μὲ τὴν ἄλωση τῆς Τροίας ἀπὸ τοὺς Ἀχαιούς καὶ τελευταῖος, αὐτόπτης μάρτυρας καὶ θύμα, ὁ Γεώργιος Φραντζῆς, ποὺ εἶναι ἡ αὐ-

θεντία γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ ἔζησε ὁ Ἰδιος, καὶ μάλιστα γιὰ τὴν πολιορκία καὶ τὴν ἄλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τὸν Μωάμεθ τὸν Β'.

Ἐν τῷ μεταξὺ εἶχαν ἀρχίσει στὴν Εὐρώπη οἱ πρῶτες σποραδικὲς προσπάθειες νὰ διατυπωθοῦν γραπτὲς μνῆμες τῶν ὅσων συνέβαιναν ἐκεῖ, συντεταγμένες ἀπὸ διαφόρους χρονικογράφους, κυρίως μοναχούς, ποὺ κατέγραψαν ὅ,τι ζοῦσαν οἱ ἴδιοι στὸν περιορισμένο γεωγραφικὸ καὶ πνευματικό τους κύκλο. Κανεὶς των, οὔτε οἱ σημαντικότεροι καὶ νεώτεροι, ὅπως ὁ Ἰταλὸς Villani καὶ ὁ Γάλλος Froissart δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα ἥ καὶ τὴν διάθεση νὰ ἐλέγξουν τὶς πηγές των, ὃιών γιὰ ὅσα εἶχαν συμβεῖ πρὶν ἀπὸ αὐτούς.

Ἡ Ἀναγέννηση ἔφερε τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς, ἱστορικοὺς καὶ μή, στὸ προσκήνιο, ἀλλὰ ἥ προσοχὴ τῶν λογίων Ἐλλήνων τῆς διασπορᾶς καὶ ξένων, στρεφόταν ἀρχικὰ στὴν καλλιλογικὴ μορφὴ καὶ στὴν σκέψη τῶν ἀρχαίων μᾶλλον, παρὰ στὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσίαζαν τὰ κείμενά τους ὡς ἱστορικὲς πηγές. Ὁ πωσδήποτε ὅμως τὰ ἔργα τους γίνονταν ὅλο καὶ περισσότερο γνωστά, ἥ δημοσίευσή τους, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν ἔφεύρεση τῆς τυπογραφίας καὶ τὴν ἵδρυση Βιβλιοθηκῶν, τὰ ἔκανε εὐρύτατα προσιτὰ καὶ ἥ μελέτη τους ἀρχισε νὰ προκαλεῖ συγκρίσεις καὶ ἔρωτήματα ὡς πρὸς τὸν βαθμὸ τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ καθενός. Ἡ νεοφανής αὐτὴ τάση πρὸς ἀναζήτηση, παραβολὴ καὶ ἀξιολόγηση τῶν κειμένων ἐνισχύθηκε σημαντικὰ στοὺς χρόνους τῆς Θρησκευτικῆς Μεταρρυθμίσεως, ὅπότε ἀρχισε νὰ ἀμφισθητεῖται ἥ ἐγκυρότης ὅχι μόνο τῆς ἐπίσημης ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας, ἀλλὰ καὶ τῆς γνησιότητος πολλῶν ταπεινοτέρων ἐγγράφων ποὺ ἐστήριζαν δογματικὰ καὶ ἰδιοκτησιακὰ δικαιώματα τῆς ἐκκλησίας. Ἔτσι ἀρχισε ἥ συλλογή, σύγκριση καὶ κριτικὴ τῶν ἱστορικῶν πηγῶν ποὺ πρῶτος ἐπεχείρησε σὲ εὐρεία κλίμακα, ἀν καὶ χωρὶς τὸν ἴδιο πάντοτε βαθμὸ ἐπιτυχίας, ὁ Βιβλιοθήκαριος καὶ ἀρχειοφύλακας τοῦ δουκάτου τῆς Μόδενας Λουδοβίκος Ἀντώνιος Muratori (1672-1750) ποὺ ἀναζήτησε καὶ ἀντιπαρέβαλε κυρίως πηγές τῆς ἱστορίας τῆς Ἰταλίας. Ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὰ διδάγματα καὶ ἐπωφελούμενος ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Muratori ὁ Ἀγγλος Edward Gibbon ἐτόλμησε νὰ γράψει τὸ ἑξάτομο ἔργο του Decline and Fall of the Roman Empire (Παρακμὴ καὶ Πτώση τῆς Ρωμαϊκῆς Αύτοκρατορίας) ποὺ καλύπτει τὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 180 ἕως τὸ 1453 μ.Χ.. Οἱ ἐλλιπεῖς πηγές του καὶ δρισμένες προκαταλήψεις τῆς ἐποχῆς του τὸν ἔκαναν νὰ παρεξηγήσει καὶ νὰ ὑποτιμήσει ἐντελῶς τὸ Βυζάντιο, τὴν ἱστορία τοῦ δποίου ἀπὸ τὸν Ἡράκλειο ἕως τὴν Ἀλωση χαρακτηρίζει ὡς “στερεότυπο ἱστόρημα ἀδυναμίας καὶ κακοδαιμονίας” (a uniform tale of weakness and misery). Ἡ ἀρχὴ ὅμως εἶχε γίνει καὶ ἥ ἴδεα τῆς κριτικῆς τῶν κειμένων δὲν ἀργήσε νὰ διαδοθεῖ καὶ νὰ ἐφαρμοστεῖ ὅλο καὶ πιὸ συστηματικά. Ὁ 19ος αἰ. εἶδε τὴν

τάση αυτή, έβασιμένη στήν άρχειακή έρευνα και ένισχυμένη από την καλλιέργεια της παλαιογραφίας και διπλωματικής, της έπιγραφικής, της σφραγιστικής, της νομισματικής και της έραλδικής νά ανάγεται σε σχολή, της διοίας δικύριος έκφραστής και έγκυρότερος έκπρόσωπος υπήρξε ο Leopold von Ranke (1795-1886) που άνηγαγε με τις μελέτες του και κυρίως με το σύγγραμμά του “*Kritik neuerer Geschichtsschreiber*” τήν κριτική τῶν πηγῶν σε έπιστήμη και ποὺ διατύπωσε τὸ ἀπόφθεγμα ὅτι δι στόχος τοῦ ιστορικοῦ εἶναι ἡ ἀναπαράσταση τοῦ παρελθόντος *wie es eigentlich gewesen ist* (ὅπως πραγματικὰ συνέβη).

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ή ιστορία ένισχυθηκε και ἐπεκτάθηκε σημαντικὰ πρὸς τὰ πίσω απὸ τὴν νέα έπιστήμη τῆς ἀρχαιολογίας, ποὺ ἄρχισε ὡς μελέτη τῆς ἀρχαιοτέχνης, ἀλλὰ ἔξελίχθηκε γρήγορα στήν σπουδὴ τοῦ παρελθόντος, ποὺ προκύπτει απὸ τὶς μὴ γραπτὲς πηγές. Ἡ ἀρχαιολογία ἔξετάζει δχι τὰ κείμενα (ποὺ εἶναι τὸ ὑλικὸ τῆς ιστορίας), ἀλλὰ τὰ ἀντικείμενα, τὰ ὑλικὰ κατάλοιπα τῶν παλαιῶν πολιτισμῶν, ὅσα κατασκεύασε ἡ πάντως χρησιμοποίησε δι ἀνθρωπος χωρὶς νά ἀποβλέπει στήν ἀφήγηση και τὴν διαιώνιση τῶν ἀναμνήσεών του. Κατὰ ταῦτα τὰ πορίσματά της εἶναι χωρὶς ἔξαιρεση ἀντικεμενικότερα, ἀλλὰ και ἀτελέστερα, ἐλλιπέστερα απὸ τὰ ιστορικά. Στηριζόμενη στὰ ἀντικείμενα και μελετῶντας τὴν ἐμφάνιση και τὴν ἔξελιξή τους δὲν εἶναι σε θέση νὰ συμπληρώσει τὰ κενὰ ποὺ τῆς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη τυχὸν εὑρημάτων, δηλαδὴ ὑλικοῦ, και ἐπιπλέον τῆς διαφεύγει ἡ δράση συγκεκριμένων προσώπων και διμάδων και ἡ ἀκριβὴς συμβολή των στήν πορεία τῶν γεγονότων. Ὁπωσδήποτε ὅμως ὥθησε τὶς ιστορικές μας γνώσεις πολλὲς χιλιάδες χρόνια πίσω και πρόσθεσε στὶς πηγὲς ἓνα συνεχῶς αὔξανόμενο ὅγκο καθαρὰ ιστορικοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἀποτελεῖται απὸ τὰ γραπτὰ μνημεῖα τῶν λαῶν, τῶν διοίων οἱ γραφὲς ἀποκρυπτογραφήθηκαν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, ἀρχίζοντας απὸ τὰ αἰγυπτιακὰ ποὺ διάβασε πρῶτος ὁ Jean François Champollion και προχωρώντας στὰ σφηνοειδῆ ποὺ εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ διάφορες ἀρχαῖες γλῶσσες μὲ πρώτους ἀναγνῶστες τοὺς Georg Friedrich Grotefend και Henry Creswicke Rawlinson, καθὼς και τὶς γραμμικὲς γραφές, ὅπου ὁ George Smith ἀποκρυπτογράφησε τὴν κυπριακὴ και ὁ Michael Ventris τὴν μυκηναϊκή. “Ἐτσι ἀπέκτησαν φωνὴ πολλοὶ λαοὶ ποὺ εἶχαν πρωταγωνιστήσει στὰ δρώμενα τοῦ τότε κόσμου και τῶν διοίων ὁ ρόλος εἶχε ὑποτιμηθεῖ ἡ και ἀγνοηθεῖ ἐντελῶς απὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.

Γενικῶς λοιπὸν ιστορία εἶναι τὸ σύνολο τῶν ὅσων συντελέστηκαν στὸ παρελθόν. Εἰδικότερα, ἡ ιστορία ὡς έπιστήμη ἔχει, ὅπως εἶπε ὁ Ranke, τὴν ἀποστολὴ νὰ ἔξαριθωσει και νὰ ἐκθέσει τὰ πραγματικὰ συμβάντα. Ὁ ιστορικός, ὁ κάθε ιστορικός, ὀφείλει πλέον νὰ γράφει μόνον ὑστερα απὸ ἔξαντλητικὸ ἔλεγχο

και ἐνδελεχῆ κριτική τῶν πηγῶν του. Τοῦτο ἐπιδιώχθηκε καὶ ἐπιδιώκεται κατὰ ποικίλους τρόπους καὶ σύμφωνα μὲ διάφορες θεωρίες, φιλοσοφικές καὶ μή, ποὺ ἀποβλέπουν στὸ νὰ ἔξαρουν τοὺς παράγοντες ποὺ καθορίζουν τὴν ἱστορική ἔξελιξη. Οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνες προσπάθησαν νὰ διασώσουν τὰ περασμένα ἀπὸ τὴν λήθη καὶ νὰ τὰ κάνουν κτῆμα ἐς ἀεὶ ὡς φόρο τιμῆς σ' αὐτοὺς ποὺ τὰ διαμόρφωσαν καὶ ὡς μάθημα γιὰ τὸ μέλλον σὲ ἐκείνους ποὺ τὰ ἀκούαν. Οἱ χριστιανοὶ ἱστοριογράφοι παραδέχτηκαν ὅτι τὰ πάντα κατοπτρίζουν τὴν θεία βούληση καὶ ὀφείλονται στὶς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ. Οἱ λόγιοι τῆς Ἀναγεννήσεως αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη νὰ ἀνατρέξουν σὲ ἔνα παρελθὸν τὸ ὅποιο, ἀριστοτεχνικὰ ἐκφρασμένο καὶ ἴδωμένο ἀπὸ ἀπόσταση, τὸ φαντάζονταν λαμπρότερο καὶ ἐνδοξότερο ἀπὸ τὸ δικό τους. Κατόπιν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μελέτης τῆς σύγχρονης ἱστορίας, παρουσιάστηκαν καὶ δοκιμαστηκαν διάφορες ἱστορικὲς τάσεις καὶ σχολές: Ὁ σύγχρονος τοῦ Ranke, Thomas Carlyle, μὲ τὸ σύγγραμμά του γιὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση καὶ τὶς βιογραφίες τοῦ Cromwell καὶ τοῦ Φρειδερίκου τοῦ Μεγάλου τῆς Πρωσίας προέβαλε τὸν ρόλο τῆς ἡγετικῆς προσωπικότητος ὡς ἀποφασιστικοῦ παράγοντος στὴν ἱστορικὴ ἔξελιξη. Παράλληλα ὅμως, ὁ Ludwig Feuerbach (1804-1872) ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ διατύπωσε κατὰ τρόπο ἀσυστηματοποίητο τὴν σκέψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπηρεάζεται στὴν ἱστορική του συμπεριφορὰ κυρίως ἀπὸ τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἀντιδράσεις του ὡς φυσικοῦ ὄντος (Der Mensch ist was er ist- ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὃ, τι τρώει). Στὴν ὑλιστικὴ αὐτὴ ἀποψή τοῦ Feuerbach προσδόθηκε ἐπιστημονικὴ μορφὴ ἀπὸ τοὺς Marx καὶ Engels, οἱ ὅποιοι διαφωνοῦσαν κατὰ τὰ ἄλλα τόσο μὲ τὶς προτάσεις του, ὅσο καὶ μὲ τὴν τακτική του. Ἡ θεωρία ποὺ διατύπωσαν εἶναι ὅτι ἱστορία εἶναι ἡ ἱστορία τῆς ἀνάπτυξης τῆς κοινωνίας. Τὰ ἐλατήρια τῆς ἀνάπτυξης αὐτῆς εἶναι οἱ οἰκονομικὲς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὅποιες ζοῦν τὰ μέλη τῆς καὶ οἱ κοινωνικὲς σχέσεις ἔξαρτῶνται κατὰ μέρος ἀπὸ τὶς μεθόδους παραγωγῆς, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ διάφορες ἀρχές, ἰδέες καὶ συστήματα ποὺ διέπουν τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι προσωρινὰ καὶ μεταβατικὰ ἐπινοήματα. Μὲ ἄλλα λόγια ἱστορία εἶναι ἡ παρακολούθηση τῶν μεταβαλλόμενων παραγόντων ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν παραγωγὴ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν συνθηκῶν ὑπὸ τὶς ὅποιες αὐτὰ κατανέμονται.

Τὸ μειονέκτημα τῶν διαφόρων αὐτῶν σχολῶν ἡ θεωριῶν εἶναι ὅτι ἡ καθεμίᾳ τους προβλήθηκε στὴν ἐποχὴ της ὡς ἡ μόνη αὐθεντικὴ ἔκδοση τῆς ἱστορίας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅλες συνέβαλαν καὶ συμβάλλουν, τουλάχιστον ἐν μέρει, καὶ ἐνσυνείδητα ἡ ὑποσυνείδητα στὴν δημιουργία τῆς ἀλληλουχίας τῶν γεγονότων καὶ στὴν ὅσο τὸ δυνατὸν πληρέστερη διαμόρφωση τῆς ἐπιστημονικῆς καταγραφῆς των.

Καὶ ἡ διαπίστωση αὐτὴ μᾶς φέρνει στὸ δεύτερο ζητούμενο αὐτῆς τῆς ὄμιλίας.
Ποιὰ εἶναι ἡ σημασία καὶ, ἐνδεχομένως, ἡ χρησιμότης τῆς ιστορικῆς γνώσης;

Εἶναι ἀπλὴ ἴκανοποίηση τῆς ἔμφυτης περιέργειας τοῦ ἀνθρώπου, δὲ δόποιος, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη φύσει τοῦ εἰδέναι ὀρέγεται; Εἶναι ἔνα χρήσιμο μάθημα γιὰ
ὅσους θέλουν νὰ ἐκτιμήσουν τί ἀποτελέσματα θὰ ἔχει μία ἐνέργειά τους ἐφόσον
αὐτά, δεδομένης τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, θὰ εἶναι ὅμοια ἡ παραπλήσια πρὸς ὅσα
ἀνάλογα συνέβησαν στὸ παρελθόν, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Θουκυδίδης; Εἶναι ἡ ἔκδο-
ση τῶν συμβάντων ὅπως τὴν διατυπώνουν οἱ ἑκάστοτε νικητές, ὅπως ἔχει λε-
χθεῖ κατ' ἐπανάληψη; "Η εἶναι ἀπλῶς ἀνοησίες, σύμφωνα μὲ τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ
Henry Ford "History is bunk" (ἡ ιστορία εἶναι μποῦρδες);

Ἄσφαλῶς δὲν εἶναι τὸ τελευταῖο. Ἐὰν δὲν ἔχει τὴν προικισμένος μὲ
μνήμη, ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς ιστορίας, καὶ δὲν εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ συγχρατεῖ
ὅσα εἶδε καὶ γνώρισε καὶ νὰ μεταδίδει ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο καὶ ἀπὸ γενεὰ σὲ γε-
νεὰ προφορικὰ ἡ γραπτά, ἐὰν δηλασὴ δὲν εἶχε ἐπίγνωση τῆς ἐξελίξεώς του μέσα
στὸν χρόνο, τόσο ἐμεῖς ὅλοι, ὅσο καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ford δὲν θὰ εἴχαμε κανὸν πλησιάσει
στὴν χρησιμοποίηση τῆς φωτιᾶς καὶ πολὺ λιγότερο στὴν ἐφεύρεση τῆς ρόδας καὶ
θὰ ἔξακολουθούσαμε νὰ ἀναζητοῦμε τὴν τροφή μας ἀνάμεσα καὶ ἐπάνω στὰ δέν-
τρα. Οὔτε καὶ ἡ ἀποψὴ περὶ ὑπαγορεύσεως τῆς ιστορίας ἀπὸ τοὺς νικητὲς εἶναι
σωστή. Ἐν πρώτοις, στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις δὲν ὑπάρχουν πάντοτε καὶ κατ'
ἀποκλειστικότητα νικητὲς καὶ ήττημένοι, οὔτε εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις δημο-
ιογονίας καταγράφηκε ἀπὸ ἐκείνους ἡ, ἔστω, καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχασαν. Ἀκό-
μη, ἐνῶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἀνθρώποι μποροῦν καὶ θὰ ἐπρεπε νὰ διδάσκονται καὶ
νὰ ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῶν παλαιοτέρων, τοῦτο δὲν συμβαίνει πάν-
τοτε ἡ, μᾶλλον, συμβαίνει σπανίως. Ἡ ιστορία δὲν ἐπαναλαμβάνεται μὲν γιατὶ οἱ
συνθῆκες δὲν εἶναι συνεχῶς καὶ πάντοτε οἱ ἴδιες, οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀνθρώπων
ὅμως εἶναι συχνὰ παραπλήσιες πρὸς ἐκεῖνες ποὺ ἡ πεῖρα θὰ συνιστοῦσε νὰ ἀπο-
φυγῇ. Τέλος, ἡ ἐφεση γιὰ τὴν γνώση εἶναι δεδομένη καὶ ἀναμφισθήτητη καὶ
γνώση χωρὶς μνήμη δὲν νοεῖται, τὸ εἰδέναι ὅμως εἶναι ἔννοια γενικότερη ἀπὸ τὴν
ἀνάπλαση τοῦ παρελθόντος καὶ περιλαμβάνει καὶ ἄλλες νοητικὲς καὶ συναισθη-
ματικὲς λειτουργίες, ὅπως π.χ. τὴν συλλογιστική, τὴν συναίσθηση τῆς πραγμα-
τικότητος, ἀλλὰ καὶ τῶν φαινομένων, καθὼς καὶ τὴν σύλληψη, περιγραφὴ καὶ
διατύπωση ἀφηρημένων ἐννοιῶν.

Τί εἶναι λοιπὸν τὸ νόημα τῆς ιστορίας;

Ο ἀνθρώπος εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του ὃν κοινωνικό, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι
εἶναι πλασμένος νὰ ζῇ ως μέλος ἐνός συνόλου, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ
ἐκτείνεται, μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, ἔως τὸ ἔθνος, τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων ποὺ

έχουν κοινή γλώσσα, κοινές συνήθειες και παραδόσεις, κοινή θρησκεία και κοινό παρελθόν, δεμένο μὲ τὸν τόπο στὸν ὅποιο ζοῦν. Τὸ κοινὸ παρελθόν ἐκφράζεται ως κοινὴ ιστορία καὶ ἡ μελέτη της ίκανοποεῖ τὴν περιέργεια, ἀλλά, κυρίως, ἐνδυναμώνει τοὺς ἥθικους καὶ κοινωνικοὺς δεσμούς. Τὸ ἄτομο, μελετῶντας τὸ παρελθόν του βλέπει σὲ τί ὠφελήθηκε ἀπὸ τοὺς προγόνους του ως πρὸς τὶς ἥθικες ἐπιταγές, τὴν στάθμη τῶν πνευματικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἐπιδόσεων καὶ τὸ ἐπίπεδο διαβιώσεως, διαπιστώνει δηλαδὴ δλα ὅσα τοὺς ὁφεῖλει. Αὐτὸ ἔνπαντα ἔνα ἵσχυρὸ αἰσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στοὺς συγγρόνους του καὶ τοῦ ὑποδεικνύει τρόπους κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς βασισμένους στὴν ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος. Ἡ ιστορία δηλαδὴ φέρνει τὸν ἀνθρώπο κοντὰ στὶς ρίζες του, τοῦ ἐπιβάλλει ὄρισμένους ἥθικους καὶ κοινωνικοὺς κανόνες, τὸν κάνει νὰ σκέπτεται προτοῦ ἐνεργήσει, τοῦ ἐνισχύει τὸ αἰσθημα ἀσφάλειάς του ως ἀτόμου μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ συγγρόνως τοῦ διεγέρει τὴν συναίσθηση τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ ἔχει ἔναντι τοῦ συνόλου αὐτοῦ. Μὲ ἄλλους λόγους τὸν τοποθετεῖ ως κοινωνικὸ ὅν, χρήσιμο στὴν ὁμάδα μέσα στὴν ὅποιαν ζῆ καὶ τοῦ καθορίζει τὴν ἀφετηρία τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῶν ἐπιδόσεών του.

Τελειώνω μὲ ἔνα ἀπόσπασμα ἔργου τοῦ Εύριπίδη, ποὺ μοιάζει νὰ εἶναι ἴδιαιτέρως αἰσιόδοξο:

"Ολβίος ὅστις τῆς ιστορίας
ἔσχε μάθησιν,
μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνην
μήτ' εἰς ἀδίκους πράξεις ὄρμων,
ἀλλ' ἀθανάτου καθορῶν φύσεως
κόσμον ἀγήρων, πῇ τε συνέστη
καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως
τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ' αἰσχρῶν
ἔργων μελέδημα προσίζει"

(Μακάριος ὅποιος ἔμαθε καὶ κατέχει τὴν ιστορία,
αὐτὸς δὲν παρασύρεται οὔτε στὸ νὰ βλάψει τοὺς πολίτες
οὔτε στὸ νὰ ἀδικήσει,
ἀλλὰ παρατηρεῖ τὴν ἀγέραστη τάξη τῆς ἀθάνατης φύσης
πῶς αὐτὴ δημιουργήθηκε καὶ ποῦ καὶ μὲ ποιὸ σκοπό.
Σὲ τέτοιους ἀνθρώπους δὲν ἔρχεται ποτὲ ἡ ἴδεα νὰ φερθοῦν αἰσχρά).