

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΥΜΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

‘Η πρόοδος τῆς γενετικῆς τὶς τελευταῖς δεκαετίες ὑπῆρξε πραγματικὰ συγκλονιστική. Κανένας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προβλέψει τὴν ταχύτητα τῶν ἔξελίξεων, τὴν ποιότητα καὶ τὸν ὅγκο τῶν πληροφοριῶν ποὺ συνεχῶς ἀθροίζονται. Σχεδὸν κάθε χρόνο ἡ παγκόσμια ἐπιστημονικὴ κοινότητα γίνεται μάρτυρας ἐνὸς τουλάχιστον μὴ ἀναμενόμενου ἐπιστημονικοῦ ἄλματος. Εἶχε καὶ ἡ χρονιὰ ποὺ τελειώνει τὸ δικό της μέγα ἄθλο. Πρὶν ἀπὸ 10 μῆνες, στὶς 27 Φεβρουαρίου, δημοσιεύθηκε ἡ συγκλονιστικὴ εἰδηση τῆς γέννησης τῆς Dolly, ἐνὸς προβάτου ἡλικίας ἥδη 6 μηνῶν τότε. Τὸ συγκλονιστικὸ τῆς εἰδήσεως εἶναι ὅτι κατορθώθηκε τὸ θεωρούμενο ὡς ἀκατόρθωτο. Ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν ἦταν ἀκατόρθωτος ὁ ἀναπρογραμματισμὸς τῶν γονιδίων ἐνὸς σωματικοῦ κυττάρου ἐνηλίκου προβάτου, ὡστε ν' ἀποκτήσουν τὴν ἴκανότητα νὰ παράγουν ἐξ ὑπαρχῆς ἔναν τέλειο καὶ πλήρη δργανισμό, ἔνα νεογνὸ προβάτου καθ' ὅλα φυσιολογικό. Κατορθώθηκε ὅχι ἀπλῶς τὸ ἀκατόρθωτο, ἀλλὰ τὸ ἀδιανόητο. Γι' αὐτὸ ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἀνεπτυγμένες κοινωνίες ἀποδείχθηκαν ἀνέτοιμες νὰ δεχθοῦν τὴν παρθενογένεση προβάτου, τὴ γέννηση ἐνὸς προβάτου χωρὶς πατέρα.

Κλῶνος στή βιολογία εἶναι ἔνας ὄργανισμὸς γενετικῶς ὅμοιος πρὸς ἔναν ἄλλο. Ἡ Dolly συνεπῶς ὑπῆρξε προϊὸν κλωνοποιήσεως ἀφοῦ τὸ γονιδίωμα, τὸ σύνολο τῶν γονιδίων τοῦ πυρήνα κάθε κυττάρου της, εἶναι ἀπολύτως ὅμοιο μὲ τὸ γονιδίωμα τῶν σωματικῶν κυττάρων τοῦ ζώου ἀπὸ τὸ ὄποιο προῆλθε. Ἡ ἀπόδειξη τῆς λειτουργικῆς πλαστικότητας τοῦ γονιδιώματος μετὰ τὴ γέννηση, ὅταν τὰ κύτταρα τοῦ ὄργανισμοῦ ἔχουν διαφοροποιηθεῖ σὲ πλῆθος ἐξειδικευμένων κυτταρικῶν διαδόσεων, ἀποτελεῖ μέγα ἐπιστημονικὸ ἐπίτευγμα.

Ἡ γέννηση τῆς Dolly προκάλεσε σωρεία διαμαρτυριῶν καὶ ἔγινε αἰτία προβολῆς ποικίλων ἡθικῶν προβλημάτισμῶν. Ἀποδείχθηκε ἔτσι, ἀκόμη μιὰ φορά, ὅτι τὸ θυμικὸ ἀδυνατίζει τὴ λογικὴ καὶ ἴσχυροποιεῖ τὸ αἴσθημα τῆς ἀπορρίψεως. "Οτι ἡ ἄγνοια προκαλεῖ φόβο καὶ δημιουργεῖ προκαταλήψεις. Εἶναι συνεπῶς ἀνάγκη νὰ ἔξοικειώνεται ἡ κοινωνία μὲ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης γιὰ νὰ μὴν τὴ φοβᾶται. Ὁ μέσος ἀνθρωπος καὶ ἐνδιαφέρεται καὶ μπορεῖ νὰ κατανοήσει τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα, ἀρκεῖ νὰ τοῦ παρουσιάζονται σωστὰ καὶ ἀντικειμενικά.

Αὐτὸ κυρίως θὰ ἐπιχειρήσω στή σημερινὴ δμιλία μου.

‘Ο ἐμβρυολόγος Ian Wilmut καὶ οἱ συνεργάτες του στὸ ’Ινστιτοῦ Roslin στὸ ’Εδιμβοῦργο τῆς Σκωτίας κατόρθωσαν ἔπειτα ἀπὸ συστηματικὲς προσπάθειες ἐτῶν νὰ ἐπιτύχουν τὴν κλωνοποίηση ἐμβρυϊκῶν κυττάρων ἀρχικῶς, κυττάρων προερχομένων ἀπὸ ἐμβρυα σὲ προχωρημένη κύηση στὴ συνέχεια, καὶ τελικὰ τὴν κλωνοποίηση κυττάρων προερχομένων ἀπὸ τὸ μαστὸ μιᾶς προβατίνας ἥλικίας 6 ἐτῶν εύρισκομενῆς στὸν τελευταῖο μήνα τῆς κυήσεως. Ἡ τεχνικὴ τῆς κλωνοποίησης εἶναι ἀπλὴ στὴ σύλληψη ἀλλὰ πολὺ δύσκολη στὴν ἐφαρμογή. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τὸ ὄλικὸ τῆς βιοψίας τοῦ μαστοῦ τῆς προβατίνας καλλιεργήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε μεγάλος ἀριθμὸς κυτταρικῶν σειρῶν. “Ενα ἀπὸ τὰ κύτταρα αὐτὰ ἐκπυρηνώθηκε. Μὲ μικροχειρουργικὴ μέθοδο ἀφαιρέθηκε ὁ πυρήνας, δηλαδὴ τὰ χρωμοσώματα ποὺ φέρουν τὸ DNA. ‘Ο πυρήνας αὐτός, δηλαδὴ τὸ γενετικὸ ὄλικὸ ἐνὸς σωματικοῦ κυττάρου, μετεμφυτεύθηκε σὲ ἔνα ὡάριο προβάτου ἀπὸ τὸ ὄποιο εἶχε προηγουμέ-

νως ἀφαιρεθεῖ ὁ πυρήνας, ὡάριο δηλαδὴ τὸ ὅποιο διέθετε μόνο πρωτό-πλασμα. Ὁ συντονισμὸς τοῦ κύκλου ζωῆς, δηλαδὴ τοῦ πολλαπλασιαστικοῦ δυναμισμοῦ τοῦ πυρήνα τοῦ σωματικοῦ κυττάρου μὲ τὸ πρωτό-πλασμα τοῦ χωρὶς πυρήνα ὡαρίου, ἀποδείχθηκε δυσχερέστατος. Ὁ Wilmut καὶ οἱ συνεργάτες του τὸν πέτυχαν τελικῶς ὑποβάλλοντας τὸ σωματικὸ κύτταρο πρὶν τοῦ ἀφαιρέσουν τὸν πυρήνα σὲ νηστείᾳ ὥστε νὰ καταστείλουν τὴν πολλαπλασιαστική του ἵκανότητα. Ἡ καταστολὴ αὐτή, ὥστε τὸ κύτταρο νὰ περιέλθῃ σὲ κατάσταση πολλαπλασιαστικοῦ ἐφησυχασμοῦ, προσωρινῆς πολλαπλασιαστικῆς νάρκης, ἦταν τὸ κρίσιμο σημεῖο τοῦ ἐγχειρήματος. Μετὰ τὴν μετεμφύτευση τοῦ πυρήνα τοῦ σωματικοῦ κυττάρου στὸ πρωτόπλασμα τοῦ ὡαρίου ὑπὸ τὴν ἐπίδραση ἡλεκτρικῶν ὕσεων ἐπιτεύχθηκε ἡ σύντηξή τους σ' ἔνα νέο κύτταρο. Τὸ τεχνητὸ αὐτὸν νέο κύτταρο ἀρχισε νὰ πολλαπλασιάζεται μέσα στὸ καλλιεργητικὸ ὄλικό. Μετὰ 3-4 διαιρέσεις, ὅταν εἶχαν σχηματισθεῖ 8-16 κύτταρα, ὁ ἀρχέγονος αὐτὸς ἐμβρυϊκὸς σχηματισμὸς (μορίδιο) ἐμφυτεύθηκε στὴ μήτρα τρίτου προβάτου κατάλληλα προετοιμασμένου ὁρμονικὰ ὥστε νὰ εύοδωθεῖ ἡ περαιτέρω κυοφορία τῆς θετῆς αὐτῆς μητέρας. "Ετσι, ἡ μᾶλλον κάπως ἔτσι, γεννήθηκε στὶς 6 Ιουλίου 1996 ἡ Dolly ἡ ὅποια ἔχει ἀπολύτως ὅμοια ἐμφάνιση καὶ ὅμοιο γενετικὸ ὄλικό μὲ τὴν ἔξαχρονη προβατίνα ἀπὸ τὴν ὅποια προϊῆλθε τὸ ἀρχικὸ κύτταρο, τὸ ὅποιο τελικῶς ἐξελίχθηκε στὴν Dolly. Ἡ Dolly συνεπῶς εἶναι προϊὸν κλωνοποίησης τῆς μεγαλύτερης προβατίνας, ἡ ὅποια γενετικῶς εἶναι γονιὸς καὶ συγγρόνως μονωογενῆς δίδυμη ἀδελφὴ τῆς Dolly !!

'Αξίζει ν' ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ ἐρευνητὲς τοῦ 'Ινστιτούτου Roslin, πρὶν ἀπὸ τὴν γέννηση τῆς Dolly, εἶχαν 277 ἀνεπιτυχεῖς προσπάθειες κλωνοποίησης καὶ ὅτι ἀπὸ τὰ 13 ἀρχέγονα ἐμβρυα ποὺ τοποθετήθηκαν στὴ μήτρα ἴσαριθμων προβάτων θετῶν μητέρων μόνο ἡ Dolly ἐπιβίωσε. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ πιστοποιοῦν τὶς δυσχέρειες τῆς κλωνοποίησης.

Τὸ πλέον γοητευτικὸ ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐρωτήματα ποὺ δημιουργεῖ ἡ γέννηση τῆς Dolly εἶναι ἡ ἡλικία τῆς. Τὸ DNA τοῦ πυρήνα τῶν κυττάρων της, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἔνα σωματικὸ κύτταρο προβατίνας ἡλι-

κίας 6 έτῶν, τὴν καθιστᾶ 7 $\frac{1}{2}$ έτῶν σήμερα. Τὸ πρωτόπλασμα ὅμως μὲ τὰ μιτοχόνδρια καὶ τὸ DNA τοὺς ποὺ προέρχονται ἀπὸ ωάριο ἀντιστοιχοῦν ἀπολύτως στὴ χρονολογικὴ ἡλικίᾳ της, ποὺ εἶναι 18 μηνῶν σήμερα. Τὰ μιτοχόνδρια παίζουν σημαντικὸ ρόλο στὴ διαδικασία τῆς γηράνσεως ἀφοῦ ἡ τελευταία σχετίζεται πρὸς τὶς ἐπίκτητες μεταλλάξεις τοῦ μιτοχονδριακοῦ DNA, οἱ ὁποῖες πιθανῶς σχετίζονται μὲ βλάβες προκαλούμενες ἀπὸ ρίζες δέξιγόνου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς. Ἀλλὰ ἡ γήρανση καὶ ἡ ὑγεία γενικότερα ἔξαρτῶνται σὲ ἀκόμη μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ τὰ ἀναπόφευκτα ἀντιγραφικὰ λάθη ποὺ ἐπισυμβαίνουν στὸ DNA τοῦ πυρήνα σὲ κάθε κυτταρικὴ διαίρεση. "Ἐνα χρόνο μετὰ τὴ γέννηση τῆς Dolly ἔξετάσθηκαν τὰ χρωμοσώματά της καὶ διαπιστώθηκαν δρισμένες δομικὲς μεταβολές, ποὺ συνήθως παρατηροῦνται σὲ μεγαλύτερης ἡλικίας πρόβατα. Τὰ εύρήματα ἐνδεχομένως ὑποδηλώνουν ὅτι τὰ χρωμοσώματα τῆς Dolly διατήρησαν, ἄγνωστο σὲ ποιὸ βαθμό, τὴ μοριακὴ μνήμη τῆς προελεύσεως τους ἀπὸ ζῷο ἡλικίας 6 έτῶν ἀν καὶ ἡ Dolly ἔξακολουθεῖ νὰ δείχνει καὶ νὰ συμπεριφέρεται ὡς νεαρὸ ζῶο. "Ηδη εἶναι 18 μηνῶν καὶ ἀπὸ τριμήνου περίπου βρίσκεται σὲ ἡλικία γάμου. Δὲν ὑπάρχουν ἀκόμη νέα γιὰ τὴ γονιμότητά της, ἀναμένονται ὅμως μὲ ἔξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον.

"Ἡ ἀναγγελία τῆς γέννησης κλωνοποιημένου ζώου προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση ἀλλὰ καὶ ἀμηχανία. Οἱ Clinton, Chirac, Santer, ὁ πρόεδρος τῆς Unesco, Frederico Mayor, καὶ ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση Γεγείας ζήτησαν ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιτροπὲς βιοηθικῆς νὰ συγκληθοῦν ἀμέσως καὶ νὰ ἐκφράσουν τὸ ταχύτερο δυνατὸν τὶς ἀπόψεις τους καθὼς καὶ ὀδηγίες περὶ τοῦ πρακτέου. Ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Γεωργίας μίλησε γιὰ τὴ δημιουργία πουλερικῶν μὲ ἔξι πόδια. Μέλη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ καὶ τοῦ Βρετανικοῦ κοινοβουλίου ζήτησαν νὰ διακοπεῖ ἀμέσως κάθε ἔρευνα σχετικὴ μὲ τὴν κλωνοποίηση ζώων ἢ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ Βατικανὸ ἔσπευσε νὰ διακηρύξει ὅτι οἱ ἀνθρωποι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ γεννιοῦνται μὲ ἀνθρώπινο τρόπο καὶ ὅχι στὰ ἐργαστήρια καὶ ἀποκήρυξε τὴν κλωνοποίηση.

Είναι σαφές ότι οι πολιτικοί, τὰ Μαζικὰ Μέσα 'Επικοινωνίας και ἡ συντριπτική πλειονότητα του κόσμου δὲν μπόρεσαν νὰ ἀντιληφθοῦν τὴ διαφορὰ μεταξὺ τῆς κλωνοποίησης του προβάτου και τῶν τεράστιων δυσχερειῶν ποὺ παρουσιάζει ἡ κλωνοποίηση του ἀνθρώπου. Κυρίως ὅμως δὲν κατόρθωσαν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι τὸ κοιλοστικὸ αὐτὸ ἐπιστημονικὸ ἐπίτευγμα θὰ προσφέρει ἔξαιρετικὲς ὑπηρεσίες στὸν ἀνθρωπὸ. Οὔτε ὅτι τὸ κοινωνικὸ σῶμα δὲν φοβᾶται τὴν ἐπιστήμη και τὴν πρόοδο ἀλλὰ μόνο τὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποίᾳ προχωρεῖ.

'Η κλωνοποίηση πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὡς ἐπιστημονικὴ ἐπιτυχία και πρόκληση πρώτου μεγέθους και ὅχι ὡς ἀπειλή.

Θὰ ἀναφέρω ἀμέσως τώρα δρισμένες ἐφαρμογὲς τῆς κλωνοποίησης ποὺ βρίσκονται ἥδη σὲ προχωρημένο στάδιο, ἔτοιμες νὰ δώσουν τοὺς καρπούς τους στὸν ἀνθρωπὸ και ἄλλες ποὺ ἔχουν, πρὸς τὸ παρόν, θεωρητικὸ μόνο χαρακτήρα:

"Ἐνα ζῶο γίνεται διαγονιδιακὸ ὅταν μὲ μεθόδους τῆς γενετικῆς μηχανικῆς εἰσάγονται στὸ γενετικό του ὑλικὸ γονίδια ἄλλου ζῶου ἢ ἀνθρώπου. Τὸ ἐγχείρημα παρουσιάζει σημαντικὲς δυσκολίες. Τὰ κύτταρα ποὺ πολλαπλασιάζονται στὸ ἐργαστήριο μὲ τὴ μεγαλύτερη εύκολία εἶναι κύτταρα τοῦ δέρματος, οἱ ἴνοβλάστες. Σὲ μία καλλιέργεια ἴνοβλαστῶν μόνο ἔνα κύτταρο στὸ ἑκατομμύριο θὰ κατορθώσει νὰ ἐνσωματώσει ἔνα ἀνθρώπινο γονίδιο. Καὶ ἐπειδὴ γιὰ συγκεκριμένους βιοϊατρικοὺς λόγους ἀπαιτεῖται νὰ ἐνσωματωθεῖ τὸ ἀνθρώπινο γονίδιο ὅχι ὁπουδήποτε ἀλλὰ σὲ δρισμένη θέση του DNA τῶν καλλιεργουμένων κυττάρων, τοῦτο θὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο σὲ ἔνα κύτταρο στὰ 100 ἑκατομμύρια ἔως ἔνα κύτταρο στὸ 1 δισεκατομμύριο. 'Η μεγάλη ἀξία τῆς κλωνοποίησης δὲν ἔγκειται στὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κυττάρων ποὺ ἔχουν ἐνσωματώσει τὸ ἀνθρώπινο γονίδιο ἀλλὰ στὴ δυνατότητά της νὰ προάγει τὴν ἐξέλιξη τοῦ συγκεκριμένου κυττάρου σὲ ἔναν τέλειο ὄργανισμό, σὲ ἔνα διαγονιδιακὸ ζῶο, τοῦ ὁποίου τὰ τρισεκατομμύρια κύτταρα φέρουν ὅλα τὸ ἀνθρώπινο γονίδιο. "Ἐτοι, πρὶν ἀπὸ πέντε μῆνες, στὶς 24 'Ιουλίου ἀνακοινώθηκε ἡ γέννηση τῆς Polly, ἐνὸς προβάτου ποὺ κλωνοποιήθηκε

ἀπὸ ἐμβρυϊκοὺς ἵνοβλάστες οἱ ὅποῖοι εἶχαν ἐνσωματωμένο συγκεκριμένο ἀνθρώπινο γονίδιο, τὸ ὅποῖο ἐκφράζει μία ἀνθρώπινη πρωτεΐνη, τὸν παράγοντα IX τῆς πήξεως. Ὁ παράγων αὐτὸς ἀπομονώνεται στὸ αἷμα αἵμοδοτῶν σὲ ἐλάχιστες ποσότητες. Καὶ βεβαίως ἡ Polly μπορεῖ μὲ κλωνοποίηση σὲ σύντομο σχετικῶς διάστημα νὰ γίνει ἀγέλη κλώνων της, ἀγέλη προβάτων διαγονιδιακῶν, πιστῶν γενετικῶν ἀντιγράφων της. Συγχρόνως μὲ τὴν Polly γεννήθηκαν ἄλλες τέσσερις ἀμνάδες μὲ ἀνάλογα προσόντα. Οἱ δυσχέρειες παραγωγῆς διαγονιδιακῶν ζώων ξεπεράστηκαν μὲ ἐπιτυχία. "Εχει ἥδη ἐπιτευχθεῖ ἡ παραγωγὴ διαγονιδιακῶν χοίρων, προβάτων, αἰγῶν, ἀγελάδων ποὺ ἐκκρίνουν στὸ γάλα τους ἀνθρώπινες πρωτεΐνες. Διαγονιδιακὰ ζῶα παράγουν ἥδη σὲ πειραματικὸ στάδιο προϊόντα γιὰ ἀνθρώπινη χρήση ἔξαιρετικῆς σημασίας ὅπως ἀντιθρομβίνη III, ἀλφα-1-ἀντιθρυψίνη, παράγοντα VIII καὶ Ἰνωδιογόνο. Οἱ προσπάθειες τώρα ἀποβλέπουν στὴν παραγωγὴ διαγονιδιακῶν ζώων ἴστοσυμβατῶν πρὸς τὸν ἀνθρωπὸ ὄστε νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ μεταμόσχευση ὁργάνων τους, π.χ. καρδιᾶς, ἥπατος, χωρὶς τὸν κίνδυνο ἀπορρίψεως. Τὸ ἐπίτευγμα θὰ εἴναι τεράστιο, ἀφοῦ ἔξισου τεράστιος ἀριθμὸς ἀσθενῶν, ποὺ σήμερα πεθαίνουν ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἀνθρωπίνων ὁργάνων, θὰ σώζεται μὲ ξενομεταμόσχευση, δηλαδὴ μὲ τὴ μεταμόσχευση ἴστοσυμβατῶν ὁργάνων ζώων. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ προσπάθειες παραγωγῆς ἴστοσυμβατῶν πρὸς τὸν ἀνθρωπὸ ὁργάνων καὶ ἴστων ζώων προϋποθέτει ὅχι τὴν προσθήκη ἀνθρώπινων γονιδίων ἀλλὰ ἀντιθέτως τὴν καταστολὴ τῆς δραστηριότητας δρισμένων γονιδίων τοῦ ζώου.

Εἶναι αὐτονόητη βεβαίως ἡ δυνατότητα παραγωγῆς μεγάλου ἀριθμοῦ κλώνων ἀπὸ κύτταρα ζώων ἔξαιρετικῆς ἀποδόσεως καὶ ποιότητας σὲ γάλα, κρέας, τρίχωμα. Βέβαια ἐνυπάρχει πάντοτε τὸ μειονέκτημα ἀπώλειας τῆς ἔξελικτικῆς τυχαιότητας καὶ ποικιλίας ποὺ διασφαλίζει μόνο ἡ σεξουαλικὴ ἀναπαραγωγή.

Ίδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ δυνατότητα ν' αὔξηθεῖ ὁ ἀριθμὸς σπανίων καὶ ὑπὸ ἔξαφάνιση εἰδῶν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου μὲ κλωνοποίηση.

Τὸ κρίσιμο καὶ ἐπίμαχο θέμα εἶναι βεβαίως ἡ κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ ἀρχίσω μὲ τὴν παράθεση ἰσχυρισμῶν ποὺ εὔκολα καταρρίπτονται. Θὰ ἀναφέρω στὴ συνέχεια ἐφαρμογὲς ποὺ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς ποτὲ καὶ πρέπει ἐγκαίρως νὰ θεσπιστοῦν μέτρα ποὺ νὰ τὶς ἀποκλείουν. Θὰ τελειώσω μὲ ἐφαρμογὲς τῆς κλωνοποίησης εὐεργετικὲς γιὰ τὸν ἀνθρώπο.

Οἱ γενικόλογες διακηρύξεις κατὰ τοῦ κλωνισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ τύπου «εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴ φύση», «ὁ ἀνθρωπὸς δικαιοῦται νὰ γεννιέται μὲ ἀνθρώπινο τρόπο καὶ ὅχι στὰ ἐργαστήρια», «προσβάλλει τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια», προδίδει ἰσχυρὸ γενετικὸ ντετερμινισμὸ καὶ περιφρονεῖ τὴν τεράστια ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος στὴ διαμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ μονωογενεῖς δίδυμοι ἔχουν δυὸ ὅχι μιὰ ψυχὴ καὶ κατὰ πανόνα οἱ διαφορές τους ὡς χαρακτήρων εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς δομοιότητές τους. Στὴν κλωνοποίηση, πέρα ἀπὸ τὸ διαφορετικὸ DNA τῶν μιτοχονδρίων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὸ γεννήτορα, οἱ διαφορὲς στὸ περιβάλλον ἀρχίζουν πρώιμα, ἀπὸ τὶς διαφορετικὲς συνθῆκες ἐνδομήτριας ζωῆς καὶ συνεχίζονται μετὰ τὴ γέννηση σὲ περιβάλλον ποὺ ἔξω ἀπὸ τὴ μοναδικότητά του γιὰ κάθε ἀνθρώπο, διαφέρει κατὰ μία δλόκληρη γενιὰ στὴν περίπτωση ποὺ ἔνας ἐνήλικος κλωνοποιεῖ τὸν ἔαυτό του. Δηλαδὴ ὁ ἐνήλικος θὰ εἶναι πατέρας τοῦ κλωνοποιημένου ἔαυτοῦ του μὲ κριτήριο τὴν ἡλικία, ἀλλὰ καὶ μονωογενῆς δίδυμος ἀδελφὸς μὲ κριτήριο τὴ γενετικὴ ταυτότητα.

Εἶναι μᾶλλον ἔξοργιστικὸ ὅτι τόσοι πολλοὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὑποθετικὴ κλωνοποίηση καὶ τὴν κατ’ αὐτοὺς σύνδρομη προσβολὴ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ὅταν αὐτὴ εὔτελίζεται καθημερινὰ σὲ παγκόσμια κλίμακα, ἐνῶ ἐλάχιστοι ἀγωνίζονται ὥστε νὰ τραυματίζεται λιγότερο. ‘Ως παιδίατρος αἰσθάνομαι τὴν ὑποχρέωση νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι ἐπτὰ ἐκατομμύρια παιδιὰ τὸ χρόνο πεθαίνουν ἀπὸ πείνα. ’Οτι ἐκατομμύρια παιδιὰ ἐργάζονται καθημερινὰ ἀτέλειωτες ὥρες. ’Οτι ἐκατομμύρια παιδιὰ κακοποιοῦνται καθημερινὰ σωματικὰ ἢ σεξουαλικά, καὶ ἀκόμη περισσότερα κακοποιοῦνται πνευματικὰ καὶ συναισθηματι-

κά. "Ολοι οι κώδικες ἡθικῆς καὶ ἐπιβίωσης παραβιάζονται συνεχῶς. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἴστορία ὅλων τῶν εἰδῶν ὁ «σύγχρονος ἀνθρωπὸς τῶν σπηλαίων τῶν πόλεων» κλέβει τὰ παιδιά του. Ὑπονομεύει τὸ μέλλον τους ἀφαιρώντας πιθανότητες ἐπιβίωσης τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. Ὑπονομεύει τὸν πλανήτη, τὸ περιβάλλον καὶ τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό.

Οἱ ἀστειότητες γιὰ ὑπέρτερη φυλή, γιὰ στρατιὲς δούλων, γιὰ κλωνοποιημένα ἀντίγραφα τοῦ Χίτλερ δὲν θέλουν μεγάλη συζήτηση. Ὁ δόποιοςδήποτε μανιακὸς τύραννος, κι ἔχουμε γνωρίσει ἀρκετούς, δὲν ἔχει κανένα λόγο νὰ προσφύγει στὴν κλωνοποίηση, ποὺ ἔτσι κι ἄλλιῶς εἶναι ἀδύνατο νὰ ἴκανοποιήσει τὶς βλέψεις του. Ἡ σύγχρονη τεχνολογία τοῦ παρέχει ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ προκαλέσει μαζικές καταστροφές. Καλὸ ἥ κακὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ ἀνθρωπὸς, ὅχι αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει.

Ἡ πορεία γιὰ τὴν κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι μακρά. Καὶ ἥ ἀρχή της μᾶλλον θ' ἀργήσει νὰ γίνει. Πέρα απὸ τὶς τεράστιες δυσκολίες, ποὺ εἶναι λιγότερο τεχνικές καὶ περισσότερο βιολογικές, ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ ἡθικὲς ἀνασχέσεις καὶ ἀναστολές. Θὰ ἦταν ἀδικονὰ πιστεύουμε ὅτι οἱ ἐπιστήμονες ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν κλωνοποίηση ἔχουν λιγότερες ἀπ' αὐτὲς ποὺ διαθέτουν τὰ μέλη τῶν διαφόρων βιοηθικῶν ἐπιτροπῶν.

Δὲν ἔχω ὅμως ἀμφιβολία ὅτι θὰ ἐπιχειρηθεῖ. Καὶ ὁ κίνδυνος γεννήσεως θνησιγενῶν νεογνῶν, μὲ μικρὲς ἥ μεγάλες συγγενεῖς ἀνωμαλίες, νεογνῶν ποὺ θὰ ὑποφέρουν ἥ ἐνδεχομένως θὰ εἶναι ἐπιρρεπῆ σὲ νοσήματα καὶ θὰ πεθάνουν πρόωρα, εἶναι ὑπαρκτός. Ἀν δὲν ὑπάρξουν ἐχέγγυα ὅτι οἱ κίνδυνοι αὐτοὶ θὰ περιορισθοῦν στὴ συχνότητα ποὺ περίπου ἀπαντῶνται στὴ φύση, θὰ εἶναι δύσκολο νὰ βρεθεῖ ὑποστηρικτὴς τῆς κλωνοποίησης τοῦ ἀνθρώπου.

Προβάλλεται τὸ ἐπιχείρημα ὅτι, ἀκόμη κι ἀν ξεπεραστοῦν οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀνέφερα, δὲν ἀποκλείεται ἥ παραγωγὴ κλωνοποιημένων ἀνθρώπινων νεογνῶν τὰ ὅποια θὰ χρησιμεύσουν ως ἀποθῆκες ἀνταλλακτικῶν, ως πηγὴ ὄργανων γιὰ μεταμόσχευση. Τοῦτο βέβαια δὲν μπο-

ρεῖ ν' ἀποκλεισθεῖ ὅπως δὲν ἔχει ἀποκλεισθεῖ ἡ σημερινὴ πειρατεία ὁργάνων μὲ ἀπαγωγές παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων στὴν Ἰνδία, τὴν Βραζιλία καὶ ἄλλες χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου.

‘Η κλωνοποίηση στὸν ἀνθρωπὸν εἶναι μιὰ ἡρτημένη ἐπιστημονικὴ δυνατότητα, μία πιθανότητα, ἡ ἐνεργοποίηση τῆς ὁποίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἀνθρώπους γεννηθέντας, οὐ ποιηθέντας.’ Άλλα, καὶ ἀν ὑπάρξει κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, θὰ ἀφορᾶ ἔνα μόνο μέρος τῆς δημιουργίας του. Τὸ «κατ' εἰκόνα». Καὶ θὰ εἶναι «καλόν», τὸ ἵδιο ὅπως, κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, στὸ πρῶτο στάδιο τῆς δημιουργίας του. ‘Ωραῖος ἦταν ὁ ἀνθρωπὸς «κατ' εἰκόνα Θεοῦ», ὡς ἀγαλμα. “Οχι ὅμως πλήρης. Πλήρης ἔγινε —καὶ συνεχίζει νὰ γίνεται— μὲ τὴν ἐμφύσηση «πνοῆς ζώσης» μὲ τὸ «καθ' ὅμοιωσιν». Καὶ τὸ «καθ' ὅμοιωσιν» ἔκτοτε, τὴν ζῶσα πνοή, ἐμφυσᾶ στὸν ἀνθρωπὸν ὁ πολιτισμός. ‘Η ποιότητα ἐνὸς πολιτισμοῦ κρίνεται ἀπὸ τὴν δύναμή του νὰ ἀφομοιώνει ὅχι μόνο τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον του, ὅπως ὁ ἵδιος τὸ δημιουργεῖ καὶ τὸ διαμορφώνει καὶ ὅπως πορεύεται πρὸς αὐτό. Παιδὶ αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι καὶ ἡ κλωνοποίηση.

‘Η Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Ἡθικῆς γιὰ θέματα βιοτεχνολογίας στὸ ἐπτασέλιδο σκεπτικό της ἀντιτίθεται στὴν κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ μετεμφύτευση πυρήνα σωματικοῦ κυττάρου. ‘Τιοστηρίζει ὅτι ἡ κλωνοποίηση, ποὺ ἀποβλέπει στὴν εὔγονική, δὲν εἶναι οὕτε ἀσφαλῆς οὕτε ἡθικὴ καὶ πρέπει ν' ἀπαγορευθεῖ, παρόλο ποὺ σὲ δρισμένες περιπτώσεις φαίνεται νὰ εἶναι εὔλογη. ‘Τιοστηρίζει ὅμως τὴν κλωνοποίηση στὰ ζῶα ὑπὸ προϋποθέσεις, μὲ σκοπὸ τὴν προαγωγὴ τῆς γνώσεως στὴν κατανόηση τοῦ μηχανισμοῦ τῶν νόσων καὶ τὴν ἐλαχιστοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. ’Ανάλογη εἶναι καὶ ἡ θέση τῆς Ἐπιτροπῆς βιοηθικῆς τῆς Παγκόσμιας Ὀργάνωσης Υγείας. Οἱ θέσεις αὐτὲς εἶναι οἱ πλέον εύνοϊκὲς ἀπ' ὅσες ἔχουν ἐπισήμως διατυπωθεῖ μέχρι σήμερα γιὰ τὴν κλωνοποίηση.

‘Τιπάρχουν πραγματικὰ περιπτώσεις ποὺ ἡ κλωνοποίηση φαίνεται νὰ εἶναι εὔλογη.

‘Η ἀπαγόρευση ν’ ἀποκτήσουν παιδί μὲ κλωνοποίηση ἔγγαμοι, μὴ γόνιμοι ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τεκνοποιήσουν μὲ κανένα ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τρόπους εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα τοῦ ἀτόμου γιαὶ ἀναπαραγωγή· ἵσως νὰ εἶναι καὶ ἀντισυνταγματική. Στὴν κλωνοποίηση δὲ πατέρας θὰ εἰσφέρει σωματικὸ κύτταρο του, ἡ μητέρα τὸ πρωτόπλασμα τοῦ ὀρείσιου της μὲ τὸ μιτοχονδριακὸ DNA, τὴν μήτρα καὶ ὅλο τὸν ὄργανισμό της ποὺ θὰ κυοφορεῖ γιὰ 9 μῆνες καὶ θὰ βιώσει ὅλες τὶς διαδικασίες τοῦ τοκετοῦ καὶ τῆς γέννησης.

‘Η κοινωνία ἐνδέχεται, ἐπίσης, ὑπὸ τὸ κράτος συγκινήσεως, ν’ ἀποδεχθεῖ τὴν κλωνοποίηση ἑτοιμοθανάτου μικροῦ παιδιοῦ, ὥστε ν’ ἀμβλυνθεῖ τὸ πλῆγμα στὴν οἰκογένεια μὲ τὴ γέννηση ἀπὸ τὴν ἴδια μάνα ἐνὸς παιδιοῦ ποὺ θὰ εἶναι γενετικὰ πιστὸ ἀντίγραφο τοῦ ἀπολεσθέντος.

Πάντως λόγοι ἀμιγῶς ἰατρικοὶ ποὺ νὰ δικαιολογοῦν τὴ δημιουργία ἀνθρώπου μὲ κλωνοποίηση δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχουν.

‘Αν ποτὲ καταστεῖ δυνατὴ ἡ κλωνοποίηση στὸν ἀνθρωπο, θ’ ἀρχίσει καὶ θὰ περιορισθεῖ στὸ ἐργαστήριο μὲ τὴν κλωνοποίηση κυτταρικῶν σειρῶν καὶ εἶναι πιθανὸν ν’ ἀποδώσει ἐξαιρετικῶς εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα. Ἐνδέχεται νὰ δημιουργηθεῖ π.χ. ἀνθρώπινο δέρμα καὶ νὰ σώσει τὴ ζωὴ ἀνθρώπων μὲ ἐκτεταμένα ἐγκαύματα ποὺ δὲν ἔπιβιώνουν σήμερα. Νὰ δημιουργηθοῦν νευρῶνες ποὺ μποροῦν νὰ μεταμοσχευθοῦν στὸν ἐγκέφαλο πασχόντων ἀπὸ ν. Alzeimer ἢ Parkinson. Νὰ δημιουργηθοῦν ἀρχέγονα πολυδύναμα αἴμοποιητικὰ κύτταρα σωστικὰ καρκινοπαθῶν ποὺ θὰ μποροῦν νὰ ὑποβάλλονται σὲ χημειοθεραπευτικὲς μεγαθεραπεῖες, χωρὶς τὸ φόβο μὴ ἀναστρέψιμης ἐρήμωσης τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν. Καὶ πλῆθος ἀλλων ἐφαρμογῶν ποὺ θὰ ἐπιτρέπουν τὴ θεραπεία πολλῶν ἀσθενειῶν καὶ θὰ περιορίζουν τὸν ἀνθρώπινο πόνο. Στὰ πλαίσια μάλιστα τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ κλωνοποίηση εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ καὶ ὅτι ἐνδέχεται νὰ παραχθοῦν ἀκόμη καὶ νέα εἰδη π.χ. συνδυασμὸς φυτῶν καὶ ζώων, τὰ φυτόζωα, ποὺ θὰ παράγουν γάλα μὲ φωτοσύνθεση.

Θεωρῶ ὅτι οἱ βιοηθικὲς ἐπιτροπὲς πρέπει νὰ ἐπικεντρωθοῦν σὲ ἐξε-

λίξεις ποὺ ἐνδέχεται νὰ προκύψουν στὸ μέλλον καὶ ἡ μόνη πιθανότητα εῖναι ἡ ἀνάπτυξη μὲ κλωνοποίηση ἀνθρώπινων κυτταρικῶν σειρῶν. Νὰ δημιουργήσουν ἀνασχετικοὺς μηχανισμοὺς σὲ μεγαλύτερα ἄλματα καὶ νὰ ἀπαγορεύσουν ἀπολύτως τὴν κλωνοποίηση ἐμβρύων σὲ ἀνθρώπινη μήτρα, ἐκτὸς ἵσως τῶν εἰδικῶν περιπτώσεων ποὺ προανέφερα. Ὁπωσδήποτε ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἀνασταλεῖ ἡ ἐπιστημονικὴ πρόοδος. Ἡ ιστορία ἄλλωστε διδάσκει ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Εἶναι μεγάλη κατάκτηση ἡ κατανόηση τῶν μηχανισμῶν ποὺ ἐνεργοποιοῦν, καταστέλλουν καὶ ἐπανενεργοποιοῦν τὰ γονίδια. Ἡ κλωνοποίηση εἶναι ἔνα μεγάλο βῆμα στὸ δρόμο γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Τὶς Θερμοπύλες τῆς ἐλευθερίας μας δὲν φυλάττουν ἀποτελεσματικὰ οἱ φοβικές μας προκαταλήψεις. Μπορεῖ νὰ τὶς φυλάξει μόνο τὸ ἐλεύθερο πνεῦμα, ὁ πλισμένο μὲ τὰ ὅπλα ἐκεῖνα ποὺ ὁ πολιτισμὸς καὶ ὁ οὐμανισμὸς τοῦ ἐξασφαλίζει. Τότε ἡ κλωνοποίηση θὰ γίνει μιὰ ἀκόμη δυνατότητα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ οὐμανισμοῦ.