

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Ο ’Ακαδημαϊκός κ. **Περικλῆς Σ. Θεοχάρης**, παρουσιάζων τὸ δίτομον βιβλίον μὲ τίτλον: *Constantin Caratheodory: An international tribute*, (World Scientific Publishing Co., Singapore, New Jersey, London, 1991, 1438 σελίδες, ISBN 981-02—0229-6), ἐπιμελείᾳ κ. Θεοχάρης Μ. Ρασσιᾶ, λέγει τὰ ἔξῆς:

Σαράντα ἅπαντα χρόνια μετά τὸν θάνατον τοῦ “Ἐλληνος μαθηματικοῦ Κωνσταντίνου Καραθεοδωρῆ”, ἐνὸς τῶν διαπρεπεστέρων μαθηματικῶν τοῦ 20οῦ αἰώνος, ἐξεδόθη δίτομον ἔργον ἐξ 1438 σελίδων μὲ ἐρευνητικές ἐργασίες ἀφιερωμένες εἰς τὴν μνήμην του. Ὁγδόντα ἕπτα ἐπιστήμονες ἀπὸ εἴκοσι τρεῖς χῶρες τοῦ κόσμου δίδουν σειρὰν ἀπὸ πρωτότυπα καὶ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα εἰς τὸν Λογισμὸν τῶν Μεταβολῶν, εἰς τὴν Πραγματικὴν Ἀνάλυσιν, εἰς τὴν Μιγαδικὴν Ἀνάλυσιν, εἰς τὰς Διαφορικὰς Ἐξισώσεις, εἰς τὴν Συναρτησιακὴν Ἀνάλυσιν, εἰς τὴν Γεωμετρίαν, εἰς τὰς Ἐφαρμογὰς καὶ εἰς τὴν Ἰστορίαν τῶν Μαθηματικῶν.

‘Ο καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard, Lars V. Ahlfors, ποὺ ἔχει τιμηθῆ μὲ τὸ Fields Medal, προλογίζοντας τὸ ἔργον κατατάσσει τὸν Καραθεοδωρῆ μεταξὺ τῶν κορυφαίων ἐπιστημόνων, ὁ ὅποιος κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰώνος, συνετέλεσεν εἰς τὴν μελλοντικὴν ἀνάπτυξιν τῶν Μαθηματικῶν. ‘Ο Καραθεοδωρῆ ἦτο κατὰ τὴν ἐποχή του πρωτοποριακὸς καὶ ἔδωσε νέαν πνοὴν στοὺς ακλάδους ἐκείνους τῶν κλασικῶν μαθηματικῶν ποὺ ἔτειναν νὰ ἔχεασθοῦν.

‘Ο Lars Ahlfors τονίζει ἀκόμη ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ λησμονήσῃ τὸ πόσον τὸν εἶχε ἐντυπωσιάσει τὸ ἔργον τοῦ Καραθεοδωρῆ καὶ πόσον τὸν ἐμπνέει ἀκόμη καὶ σήμερα. Τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον γύρω ἀπὸ τὴν συμβολὴν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ “Ἐλληνος

έπιστημονος παραμένει άκομη και σήμερον άμείωτον, διότι συμβάλλει εἰς τὴν κατανόησιν και τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τῶν συγχρόνων θεωρητικῶν και ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ κόσμος τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν ἔχει βαθύτατα ἐπιχειρεῖσθαι και ἐπωφεληθῆ ἀπὸ τὸ πολύπλευρον ἐπιστημονικὸν ἔργον του.

Ο Garret Birkhoff, εἰς ἀπὸ τοὺς κορυφαίους καθηγητὰς τοῦ Harvard, εἰς τὴν ἐργασίαν του μὲ τίτλον «Carathéodory and Harvard», ποὺ δημοσιεύεται στὸν πρώτον τόμον, ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ Καραθεοδωρῆ ἐπηρέασε τὶς καριέρες ὅχι μόνο τοῦ συναδέλφου του L. Ahlfors, ἀλλὰ και πολλῶν ἄλλων, μηδὲ τοῦ ἴδιου ἔξαιρουμένου καθώς και τοῦ Marsall Stone.

Ο Κ. Καραθεοδωρῆ ἦτο γόνος ἀρχοντικῆς οἰκογενείας. Ἐγεννήθη εἰς τὸ Βερολίνον στὶς 13 Σεπτεμβρίου 1873. Ο παππούς του και ὁ πατέρας του εἶχαν ὑψηλὴν κλασσικὴν παιδείαν και ὑέσεις εἰς τὴν διοικησιν και διπλωματίαν τοῦ Τουρκικοῦ κράτους. Ο ἥδιος ἔζησε μέγα μέρος τῶν παιδικῶν του χρόνων εἰς τὰς Βρυξέλλας, ὅπου ὁ πατέρας του ἦτο πρεσβευτὴς τῆς Τουρκίας. Η θέσις αὐτὴ ἀνοιξε τεράστιον κύκλον γνωριμιῶν μεγάλων προσωπικοτήτων τῆς ἐπιστήμης, τῆς διεθνοῦς διπλωματίας και τῶν τεχνῶν εἰς τὴν οἰκογένειαν Καραθεοδωρῆ ποὺ ἐπέδρασε σημαντικῶς εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ νεαροῦ ἐπιστήμονος.

Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Στρατιωτικὴν Σχολὴν τῶν Βρυξελλῶν (1891-1896) και κατόπιν διωρίσθη μηχανικὸς εἰς τὰ μεγάλα ἔργα τοῦ Ἀσουάν και τοῦ Ἀσιούτ τῆς Αἰγύπτου (1898-1900). Τὶς ώρες τῆς ἀναπαύσεώς του ἐμελετοῦσε τὰ «Μαθήματα τῆς Ἀναλύσεως» τοῦ K. Zorntān και τὴν «Ἀναλυτικὴ Γεωμετρία» τῶν Σάλμον-Φῆγντλερ. Η ἀρμονία τῶν μαθηματικῶν τὸν ἐγοήτευσε και ἀπεφάσισε νὰ στραφῇ πρὸς τὰ καθαρὰ Μαθηματικὰ ποὺ τοῦ ἀρεσαν ἀπὸ τὰ μαθητικά του χρόνια. Διάλεξε τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Βερολίνου διὰ νὰ ξεκινήσῃ, τὸ 1900, τὶς σπουδές του στὰ Μαθηματικά, ὅπου ἔμεινε διὰ δύο ἔτη και συνέχισε στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Γκέττιγκεν. Ἀπὸ ἑκεῖ πῆρε τὸ διδακτορικόν του δίπλωμα τὸ 1904, μὲ τὴν ἰστορικῆς σημασίας διατριβὴν μὲ τίτλον: «Über die diskontinuierlichen Lösungen in der Variationsrechnung» (Περὶ τῶν ἀσυνεχῶν λύσεων εἰς τὸν Λογισμὸν τῶν Μεταβολῶν). Καθηγηταί του ἦσαν μεταξύ ἄλλων οἱ: Frobenius, Fuchs, Hensel, Schwarz, Klein, Hilbert, Zermelo και Minkowski.

Τὸ 1913 διεδέχθη τὸν διάσημον Γερμανὸν μαθηματικὸν Felix Klein εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Γκέττιγκεν, ὅπου και διετέλεσε καθηγητὴς ἕως τὸ 1918. Ἐκείνην τὴν ἐποχὴν τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Γκέττιγκεν ἐθεωρεῖτο τὸ μεγαλύτερον μαθηματικὸν κέντρον τῆς Γερμανίας και τὶς θέσεις αὐτὲς κατελάμβανον οἱ διαπρεπέστεροι Γερμανοὶ μαθηματικοί. Ἀρκεῖ νὰ ἀναφερθῆ ὅτι ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦτο και ὁ Gauss, ὁ σπουδαιότερος μαθηματικὸς τῶν τελευταίων αἰώνων.

Τὸ 1918 ἔξελέγη τακτικὸς καθηγητὴς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Βερολίνου καὶ τὸ 1920 ἐκλήθη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν, προκειμένου νὰ δργανώσῃ τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Σμύρνης. Εἰς τὴν ἑθνικὴν αὐτὴν πρόσκλησιν ἀνταπεκρίθη μὲ ἐνθουσιασμὸν καὶ εἰργάσθη μὲ ζῆλον διὰ τὴν ὄργανωσιν τοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ ἀποχώρησις ἐν τούτοις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀπὸ τὴν Σμύρνην ματαίωσε τὰ φιλόδοξα ἐλληνικὰ σχέδια. Ἐν τῷ μεταξὺ τὸν Ἰούνιον τοῦ 1920 εἶχε διορισθῆ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἀναλυτικῆς καὶ Ἀνωτέρας Γεωμετρίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν ἀπ' ὅπου καὶ ἀπελύθη τὸν Δεκέμβριον τοῦ ἴδιου ἔτους ἐν τῷ πλαισίῳ εὑρυτέρας κυβερνητικῆς ἀποφάσεως ποὺ ὡφείλετο εἰς πολιτικὰς διαμάχας. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον δὲν ἦδυνήθη τότε νὰ ἀσκήσῃ ἐνεργῶς τὰ καθήκοντά του. Ἐπανῆλθεν ὅμως ὡς τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἀνωτέρας Μαθηματικῆς Ἀναλύσεως εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ Ἐθνικὸν Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον τὸ 1922, ὅπου καὶ ἐδίδαξε διὰ δύο ἔτη. Τὸ 1924 παρηγήθη διὰ νὰ μεταβῇ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Μονάχου, ὅπου καὶ ἐδίδαξε τὸ ὑπόλοιπα ἐτη τῆς ζωῆς του. Εἰς Ἀθήνας ἐκλήθη ἐκ νέου τὸ 1931 ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴν κυβέρνησιν διὰ νὰ ἀναλάβῃ ὡς ἐπίτροπος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὴν θέσιν αὐτὴν διετήρησε διὰ δύο ἔτη χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἔδραν του εἰς τὸ Μόναχον.

Ἐξελέγη μέλος πολλῶν Ἀκαδημιῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων: τοῦ Γκέττιγκεν, τοῦ Βερολίνου, τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Ρώμης καὶ τοῦ Μονάχου. Ὑπῆρξε μέλος πολλῶν μαθηματικῶν ἑταιρειῶν καὶ ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Ἐταιρείας ὡς ἐπίσης καὶ τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν μεγαλυτέρων διεθνῶν περιοδικῶν τῆς ἐποχῆς του.

Ἡ διεθνὴς ἀναγνώρισις τοῦ Κωνσταντίνου Καραθεοδωρῆ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι τὸ 1936 ἀποφασίζει εἰς ἐπιτροπὴν μετὰ τῶν μεγάλων μαθηματικῶν, τοῦ Ἀμερικανοῦ G. D. Birkhoff, τοῦ Γάλλου E. Cartan, τοῦ Ἰταλοῦ F. Severi καὶ τοῦ Ἰάπωνος T. Takagi, διὰ τὴν ἀπονομὴν τῶν μεγάλων βραβείων «Fields Medal» ποὺ ἀποτελεῖ τὴν μεγαλυτέραν ἐπιβράβευσιν τῶν μαθηματικῶν ἀπὸ τὴν Παγκόσμιον Μαθηματικὴν "Ενωσιν. Ὁ Καραθεοδωρῆ ἥτο ἐκεῖνος ποὺ ἐπέδωσε τὰ δύο βραβεῖα ποὺ ἐδόθηκαν διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸ Παγκόσμιον Συνέδριον Μαθηματικῶν τὸ 1936 εἰς τὸ "Οσλο. Παρουσίασε μάλιστα τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τῶν δύο βραβευθέντων, τοῦ Lars V. Ahlfors καὶ τοῦ Jesse Douglas, γεγονός ποὺ δηλώνει πῶς ἡ προσωπικότης του κυριαρχοῦσε ἔναντι τῶν ὄλλων ἐπίσης μεγάλων μαθηματικῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἀπονομῆς τῶν βραβείων.

Στοὺς δύο τόμους ποὺ παρουσιάζονται ἔχουν δημοσιευθῆ ἐπιστημονικές ἐργασίες ποὺ στηρίζονται, ἐπεκτείνουν ἡ ἀναφέρονται εἰς τὸ πολύπλευρον ἔργον τοῦ Καραθεοδωρῆ εἰς τὰ καθαρὰ καὶ ἐφαρμοσμένα Μαθηματικά. Ἀνάμεσά τους οἱ Σοβιε-

τικοί A. Z. Grinshpan καὶ I. M. Milin εἰς τὴν ἐργασίαν τους «Simply connected domains with finite logarithmic area and Riemann mapping functions» ἀναφέρονται εἰς τὴν πρόδον ποὺ ἐπετεύχθη ἀπὸ τὴν Σχολὴν Γεωμετρικῆς Μιγαδικῆς Ἀναλύσεως τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λένινγκραντ σχετικῶς μὲ τὴν γνωστὴν εἰκασίαν ποὺ εἶχε θέσει ὁ Γερμανὸς μαθηματικὸς Bieberbach τὸ 1916. Ἡ εἰκασία αὐτὴ εὗρε δριστικὴν λύσιν τὸ 1984 ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸν L. de Branges, ὁ ὅποῖος ἐστηρίχθη σὲ μεθόδους τοῦ K. Karathéodory. Οἱ δύο Σοβιετικοὶ ἐπιστήμονες ἐπεκτείνουν ἐπίσης συμπεράσματα τοῦ K. Karathéodory ὅπως καὶ τῶν: C. Loewner, E. Lindelöf, P. Koebe κ.ἄ.

Εἰς τὴν διδακτορικὴν διατριβὴν τοῦ Karathéodory ἀναφέρονται οἱ M. Kracht (Γερμανία) καὶ E. Kreyszig (Καναδᾶς) εἰς τὴν ἐργασίαν των μὲ τίτλον «On Carathéodory's theory of discontinuous extremals and generalizations». Ἐπίσης ἀναφέρονται εἰς τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἔργου τοῦ Karathéodory εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν θεωριῶν τοῦ optimal control, εἰς τὰς ἐλαχίστας ἐπιφανείας καὶ εἰς τὴν Συναρτησιακὴν Ἀνάλυσιν.

Ο Βέλγος J.-P. Pier εἰς τὴν ἐργασίαν του μὲ τίτλον «Carathéodory's fundamental contribution to measure theory» ἀναλύει τὴν θεμελιώδη θεωρίαν τοῦ μέτρου ποὺ εἰσήγαγε ὁ Karathéodory εἰς τὰ Μαθηματικὰ καὶ δείχνει πόσο ἐπηρέασε ἡ θεωρία αὐτὴ τοῦ μέτρου (κατὰ Karathéodory) τὴν μετέπειτα μελέτην τοῦ «Ολοκληρωτικοῦ Λογισμοῦ καὶ τῆς ἀρμονικῆς» Ἀναλύσεως, ὅπως καὶ τῶν ἐφαρμογῶν των. Ἡ θεωρία τοῦ μέτρου ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὸν A. Kolmogorov εἰς τὴν ἀξιωματικὴν θεμελίωσίν του διὰ τὴν θεωρίαν τῶν πιθανοτήτων. Ο Ἀμερικανὸς H. Rund, ποὺ ἔχει ἀφιερώσει τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ζωῆς του σὲ θέματα ποὺ εἶχε ξεκινήσει ὁ Karathéodory, ἀναπτύσσει εἰς τὴν ἐργασίαν του μὲ τίτλον «Adapted contact structures and parameter - dependent canonical transformations», πρωτότυπον γενικευμένην θεωρίαν τοῦ Λογισμοῦ τῶν Μεταβολῶν, κάνοντας χρῆσιν μεθόδων ποὺ στηρίζονται εἰς τὴν θεωρίαν τῶν δυναμικῶν συστημάτων, τῶν διανυσματικῶν πεδίων τοῦ Hamilton καὶ σὲ ιδιότητες τῶν μὴ-γραμμικῶν μετασχηματισμῶν.

Τέλος, ὁ Γερμανὸς E. Wegert εἰς τὴν ἐργασίαν του μὲ τίτλον «On families of holomorphic functions with restricted boundary values», στηριζόμενος εἰς θεωρίαν τοῦ Karathéodory, καὶ εἰς τὸ λῆμμα τοῦ Schwarz, ἀποδεικνύει θεωρήματα εἰς τὴν περιοχὴν τῆς μὴ-γραμμικῆς ἀναλύσεως.

Ἐν συνόλῳ καὶ εἰς τοὺς δύο τόμους τοῦ βιβλίου παρουσιάζονται ἔξήκοντα ἐννέα ἐργασίαι, ἔξι ὡν ἐπτὰ προέρχονται ἀπὸ "Ελληνας ἐπιστήμονας".

Ἡ ἐπίδρασις τῆς συμβολῆς τοῦ Karathéodory εἰς τὴν ἐπιστήμην τῶν μαθηματικῶν καὶ οἱ συνέπειές της παρουσιάζονται καὶ ἀντανακλῶνται κατὰ λαμπρὸν τρόπον

εἰς τοὺς δύο τόμους ποὺ παρουσιάζονται σήμερον εἰς τὴν Ἀκαδημίαν. Οὕτω, ὅσον ἀφορᾶ τὰ πεδία δραστηριοτήτων τοῦ Καραθεοδωρῆ ὑπάρχουν ἀρθρα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν πρωτοπόρον ἔργασίαν του εἰς τὸν λογισμὸν τῶν μεταβολῶν, εἰς τὴν μιγαδικὴν ἀνάλυσιν, εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ μέτρου καὶ τὴν διοκλήρωσιν, εἰς τὴν θεωρίαν λύσεως μερικῶν διαφορικῶν ἔξισώσεων καὶ εἰς ἐφαρμογὰς ἀφορώσας τὴν θερμοδυναμικήν, τὴν διπτικήν, τὴν γεωμετρίαν, τὴν διαφορικὴν γεωμετρίαν, τὴν θεωρίαν τῆς σχετικότητος κλπ.

Αλλὰ ἡ ἐπίδρασις τοῦ Καραθεοδωρῆ ἀντανακλᾶται ἐπίσης εἰς τοὺς δύο αὐτοὺς τόμους, ὅχι μόνον ὡς πρὸς τὰ θέματα τῶν ἔργασιῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ δποῖον εἶναι πιθανῶς κάλλιστα ἐκπεφρασμένον διὰ τῶν λέξεων τοῦ μεγάλου διδασκάλου τοῦ Erhard Schmidt, διὰ τῶν ὁποίων οὗτος παρέβαλε τὸν Καραθεοδωρῆ μὲ τὸν Εὐκλείδην. Ο καθηγητὴς Schmidt λέγει εἰς ἐλευθέραν μετάφρασιν: «Ἐκεῖνο τὸ δποῖον καταπλήσσει εἰς τὴν ἔργασίαν τοῦ Εὐκλείδου, εἶναι κυρίως ἡ συνενωτικὴ τελειότης δύο ἴκανοτήτων, αἱ δποῖαι σπανίως ἐμφανίζονται ταντοχρόνως εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον, δηλαδὴ τῆς φαντασίας εἰς τὸν χῶρον τῶν ἰδεῶν εἰς τὴν πλουσιωτέραν ἐκδήλωσίν της, συνδυαζομένης μὲ τὴν βαθυτέραν δύναμιν ἀφαιρέσεως. Ο συνδυασμὸς αὐτὸς εἰς τὸν Εὐκλείδην, προερχόμενος ἀπὸ τὸ θησαυροφυλάκιον τῶν Ἑλλήνων προγόνων του, ἥτο ἐπίσης καὶ ἡ φιλοσοφικὴ λίθος εἰς τὸ ἔργον τοῦ Καραθεοδωρῆ».

Τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Καραθεοδωρῆ εἶναι τόσον γνωστὰ παγκοσμίως, ὥστε περιττεύει νὰ τονισθοῦν ἐδῶ τὰ δυνατὰ σημεῖα τῆς συμβολῆς του, ὅπως ἡ διάσημος θεωρία τῆς συμμόρφου ἀπεικόνισεως ἀπλῶς ἐξηρτημένων περιοχῶν εἰς τὸν μοναδιαῖον κύκλον, ἡ ἔργασία εἰς τὸ θεώρημα τῶν Picard-Landaau, ἡ θεωρία τῶν ἀσυνεχῶν λύσεων εἰς τὸν λογισμὸν τῶν μεταβλητῶν καὶ ἄλλων σημαντικῶν μὴ ἀναφερομένων ἐνταῦθα.

Τὸ δίτομον ἔργον ποὺ παρουσιάζεται σήμερον καλύπτει ἴκανοποιητικῶς τὴν ἐκτεταμένην αὐτὴν περιοχὴν τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Καραθεοδωρῆ. Ο ὄμιλῶν ἐπιθυμεῖ νὰ τονίσῃ ἐν τονίσῃ ἐν κατακλεῖδι τὴν Ἡράκλειον προσπάθειαν τὴν δποίαν κατέβαλε δ ἐπιστημονικὸς ἐκδότης τοῦ βιβλίου διὰ τὴν πρόσκλησιν, τὴν συγκέντρωσιν, τὴν ἐπιλογήν, τὴν ταξινόμησιν καὶ τὴν ἴκανοποιητικὴν παρουσίασιν πολλῶν καὶ διαφόρων προσωπικοτήτων τῆς Οἰκουμένης, ποὺ ἀνήκουν εἰς διαφόρους κλάδους τῆς μαθηματικῆς καὶ σχετικῶν ἐπιστημῶν, καὶ διὰ τοὺς λόγους τούτους συγχαίρει αὐτὸν θεριμῶς.

## S U M M A R Y

In the two commemorative volumes a series of scientific papers dedicated to the memory of Constantin Carathéodory are included. These papers deepen the understanding of some of the current research problems and theories in modern topics of calculus of variations, complex analysis, real analysis, differential equations, geometry and their applications, which are related to the work of Carathéodory. The presentation of concepts and methods makes this tribute an invaluable reference for teachers and other professionals in mathematics and associated sciences who are interested in pure and applied research, philosophy of mathematics, and mathematics education. Lars V. Ahlfors has written the Foreword to these volumes.