

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 1987

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΝΗ

‘Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τελεῖ σήμερον τὸ «φιλολογικὸν μνημόσυνον» τοῦ Παναγιώτου Κανελλοπούλου, ἐνὸς ἐκ τῶν πλέον διακεκριμένων μελῶν της. Δὲν εἶναι εὔκολον νὰ ἔξαρῃ κανεὶς τὰ προσόντα καὶ τὸ πλῆθος τῶν χαρισμάτων μιᾶς πολυδιαστάτου προσωπικότητος, οἷα ἡ ταλαντούχος προσωπικότης τοῦ ἀλησμονήτου ἀνδρός. Ὁ ἀοίδιμος Κανελλόπουλος ὑπῆρξε διὰ τὴν Ἀκαδημίαν πνευματικὴ ἡγετικὴ μορφή. Ὁ λόγος αὐτοῦ ἀνέπεμπε τὴν εὐώδίαν τῆς σοφίας αὐτοῦ. Καταπλήσσουσα εύρυμάθεια, ἀξιοθαύμαστος μνήμη, ἀξιοζήλευτος εὐφράδεια, εὐγένεια διατυπώσεως, ἀσφάλεια κρίσεως καὶ ὀρθολογικὴ μετὰ παρρησίας ἔκθεσις τῶν καλῶς διατυπουμένων ἐν ἐπιγνάσει θέσεών του ἐπὶ τῶν συζητουμένων ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ ἐπιστημονικῶν θεμάτων πάσης εἰδικότητος, ὑπῆρξαν τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ ἀνδρός. Πάντα ταῦτα ἐπέδρων εὐμενῶς εἰς ἡμᾶς, ὥστε νὰ συνταυτιζόμεθα μετ’ αὐτοῦ εἰς τὰς ἰδέας καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ἀκόμη καὶ εἰς τὰς ψηφοφορίας, προκειμένου περὶ τιμητικῶν διακρίσεων ἥ καὶ ἐκλογῆς νέου μέλους τῆς Ἀκαδημίας. Ἡ σοφία εἶναι πράγματι θεία δύναμις διακρίσεως καὶ κατανοήσεως τῶν ὅντων ὡς ὅντων, τῶν ἰδεῶν ἥ τῶν πραγμάτων. Καὶ ὁ ἐν πᾶσι χαριτωμένος ἀνήρ, ὑπῆρξε διὰ τὴν Ἀκαδημίαν εὐλογία Θεοῦ. Ὁφείλω καὶ μίαν ἄλλην ἀρετὴν τοῦ ἀειμνήστου ἀνδρός νὰ ἔξαρω. Τὴν ἀφοσίωσιν, τὴν ἴδιαιτέραν ἐκτίμησιν καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν καὶ τὸ πολυδιαστάτον ἔργον της. Σὺν τούτοις ὁ Κανελλόπουλος ἦτο καὶ εἱρηνοποιός, ἵκανὸς δὲ νὰ ἡρεμῇ τὰς ἀντιθέσεις καὶ μὲ εὐγένειαν ὑποδειγματικὴν νὰ ἐπιβάλλεται. Εἰς τὰ ἔθνικὰ

θέματα ἡ το διδακτικός, ἔστιν ὅτε ὁξὺς εἰς κρίσεις πολιτικῆς ὑφῆς, ἀλλὰ καὶ ἔνος πάσης μισαλλοδοξίας.

Τὸ συγγραφικὸν ἔργον τοῦ προαπελθόντος Ἀκαδημαϊκοῦ θὰ κρίνουν οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες. Ὁ δὲ συνάδελφος κ. Κωνστ. Δεσποτόπουλος θὰ ἐκθέσῃ τὸ δλον ἔργον τοῦ πράγματι χαρισματούχου ἀνδρός. Ὡς πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας ὀφείλω νὰ δηλώσω ἀπὸ τοῦ ἐπισήμου τούτου βήματος, ὅτι ἡ Ἀκαδημία μὲ τὸν θάνατόν του στερεῖται μιᾶς μεγάλης προσωπικότητος, μιᾶς σεβασμίας Μορφῆς, μεστῆς χάριτος, ἀξιοθαυμάστου πολυμαθείας, καλοπραιρέτου ἰδεολογίας, ἀξιομημήτου εὐγενείας καὶ ζηλευτῆς εὐπρεπείας. Ἡ Ἀκαδημία δικαίως θρηνεῖ διὰ τὴν ἀπουσίαν τῆς ταλαντούχου προσωπικότητός του. Δυσαναπλήρωτον τὸ κενόν. Τὸ μέγα ἐν λόγοις καὶ ἔργοις καταλειφθὲν ἔργον τοῦ ἀοιδίμου Κανελλοπούλου ἀποτελεῖ καὶ θὰ ἀποτελῇ πρότυπον μιμήσεως καὶ ἄμα παραδειγματισμοῦ ἀκαμάτου φιλεργίας καὶ ἀγάπης πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν δι' ὅλους ἡμᾶς τοὺς ἐπιλειπομένους, ὅσον καὶ διὰ τοὺς νεωτέρους.

Ἡ Μνήμη τοῦ ἀλησμονήτου σοφοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ
Παναγιώτου Κανελλοπούλου, ἔστω Αἰώνια!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ γεραρὴ αὐτὴ αἴθουσα εἶχε κοσμηθεῖ ἐπὶ εἴκοσι χρόνια μὲ τὴν παρουσία τοῦ πνευματικοῦ μεγέθους Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ἡ ἀνταύγεια τῆς λαμπρότατης αὐτῆς παρουσίας δὲν ἔχει ἀκόμη σβήσει. Καὶ σὰν νὰ ἀντηχεῖ γύρω μας ὁ ἀπόηχος τοῦ κομψοῦ καὶ μεστοῦ λόγου τοῦ ἔξαιρετου αὐτοῦ ἀνθράπου.

Εἶχε ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος διατελέσει Ἀκαδημαϊκὸς ὥχι ἐπὶ εἴκοσι μόνο, ἀλλὰ ἐπὶ εἴκοσι ἐπτὰ χρόνια. Παρεμβλήθηκε ἡ ἐπταετία, ὅμως, τῆς πολιτικῆς δουλείας τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἡ ἐπίμονη τότε ἀπουσία του ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἀκαδημίας.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ὑπῆρξε ἀτρύγετος διάκονος τοῦ πνεύματος καὶ ἀκάματος λειτουργὸς τῆς ζωῆς. Νέος ἀκόμη, προβλήθηκε πανελλήνια ὡς Καθηγητὴς χαρισματικός. Στὴν ἄριμη ἡλικίᾳ του, καὶ ὑστερα, διακρίθηκε ὡς πολιτικὸς μὲ ὑποδειγματικὸν ἥθος. Μὲ τὸ συγγραφικὸν ἔργο του ἀναδείχθηκε σὲ κορυφαῖο τῆς γενεᾶς του, ὡς κοινωνιολόγος, ὡς ἱστορικός, ὡς φιλόσοφος. Ἐφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴν στὰ ὄγδόντα τέσσερα χρόνια του, πνευματικὰ βαθύπλουτος καὶ ἡθικὰ περίστεπτος.

Εὐτύχησα νὰ εἴμαι ὁ πρῶτος μαθητής του ὡς πανεπιστημιακοῦ διδασκάλου, ἢ ἀκριβέστερα ὁ σύμπρωτος μεταξὺ τριῶν. Οἱ δύο ἄλλοι ἦταν οἱ ἀείμνηστοι Κώστας Ζαΐμης καὶ

Δήμης Καπετανάκης. Εύτυχησα ἐπίσης νὰ διατηρήσω τὴν πνευματική, ἀλλὰ καὶ προσωπική, ἐπικοινωνία μαζί του ἐπὶ ἥμισυ αἰώνα καὶ πλέον.

Καὶ ἄρα διαθέτω κάπως τις προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἐπιχειρήσω τὴν ἐκπλήρωση τοῦ δυσεκπλήρωτου χρέους τῆς Ἀκαδημίας πρὸς τὸν ἔως τὶς 11 Σεπτεμβρίου 1986 ἀριπρεπέστατο ἑταῖρο τῆς. Ὁ ἵδιος, μὲ τὴν ἀπέραντη καλοσύνη του, θὰ μοῦ συγχωροῦσε, πιστεύω, τὶς ὅποιες ἀτέλειες τῆς ἐπιμνημόσυνης αὐτῆς ὁμιλίας.

Ἐχω νὰ ἐκθέσω ἀπόψε τὴν πνευματικὴ δημιουργία τοῦ πιὸ βαρύμοχθου στὸ χῶρο τοῦ πνεύματος Ἑλληνα τοῦ αἰώνα μαζ. Ἡ ἐκθεση ὅμως αὐτὴ δὲν κατορθώνεται χωρὶς ἀναδρομὴ καὶ στὶς περιστάσεις τοῦ βίου του. Ὁφείλω ἄρα καὶ νὰ μὴ ἀγνοήσω τὴν ἰστορικὴ του ὑπόσταση, καὶ μάλιστα ὅποιες δραματικὲς φάσεις τοῦ βίου του.

Εἶχε γεννηθεῖ ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος στὴν πόλη τῶν Πατρῶν, τὸ 1902, 30 Νοεμβρίου τοῦ ἴουλιανοῦ ἡμερολογίου, ὥμερα ἑορτασμοῦ τοῦ πολιούχου Ἀγίου της. Καὶ εἶχε ζήσει τὰ παιδικά του χρόνια, μὲ τὴ θαλπωρὴ τῆς οἰκογένειάς του, κλεισμένος μᾶλλον στὸν ἑαυτό του. Καὶ εἶχε ζήσει τὰ χρόνια τῆς ἐφηβείας του μὲ ἀνοιγμα ἔντονο τῆς εὐαισθησίας του πρὸς τὶς ὁμορφιές τοῦ φυσικοῦ τοπίου γύρω του, καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ Ἰονίου πελάγους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὶς χαρὲς καὶ τὶς ἔγνοιες καὶ τοὺς πόνους τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἐνῶ καὶ γίνονταν ὀλοένα πιὸ συχνὰ τὰ πνευματικά του σκιρτήματα καὶ πιὸ ἐμψυχωτικὰ γιὰ τὸ μέλλον του. Εἶχε μάθει ἄλλωστε ξένες γλῶσσες, γερμανικά, γαλλικά, ἥδη ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια. Καὶ ἀρχισε πολὺ ἐνωρὶς νὰ μελετάει γερμανοὺς καὶ γάλλους ποιητὲς καὶ λογοτέχνες στὸ πρωτότυπο, ἐνῶ παράλληλα ἔξοικειωνόταν καὶ μὲ τὴν κλασσικὴ μουσική. Ἀναπτύχθηκε τότε καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ποίηση, μὲ ἰδιαίτερη προτίμηση πρὸς τὸν Σολωμὸ καὶ τὸν Παλαμᾶ.

Ἐξ ἄλλου, δέσποζε τὰ χρόνια ἐκεῖνα στὴν ἡθικὴ εὐαίσθησία του καὶ ἀσκοῦσε ἰδιαίτερη γοητεία ἐπάνω του ἡ «γλυκειὰ καὶ αὐστηρὴ» φυσιογνωμία τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητέρας του Δημητρίου Γούναρη, μελετηρότατου ἐπιστήμονα καὶ πολιτικοῦ. Τὸ παράδειγμα τῆς πολυμάθειας ἦ καὶ οἱ παραινέσεις τοῦ θείου του ἐστρεψαν πολὺ ἐνωρὶς τὴ συνείδησή του καὶ τὴ ζωὴ του πρὸς τὴν ἐθελοντικὴ σοβαρὴ μελέτη, πέραν ἀπὸ τὰ ὅρια τῶν συμβατικῶν σπουδῶν. Μαθητής ἀκόμη στὶς πρᾶτες γυμνασιακὲς τάξεις μελέτησε ἔργα τοῦ Nietzsche καὶ τοῦ Schopenhauer, γερμανῶν φιλοσόφων τοῦ συρμοῦ τότε στὴν Ἐλλάδα.

Εἶχε ἀρχίσει τὶς πανεπιστημιακὲς σπουδές του ώς φοιτητής Νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τὸ ἔτος 1919-20, καὶ τὶς συνέχισε ἀπὸ τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1920 ἔως τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1923 στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Χαϊδελβέργης καὶ ὑστερα γιὰ ὀλίγους μῆνες τοῦ 1923 στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου.

Παράλληλα διατηρούσε πάντοτε και τὴν μύχια σχέση του πρὸς τὴν ποίηση καὶ τὴ λογοτεχνία καὶ δοκίμαζε τὶς πνευματικές του δυνάμεις στὸ χῶρο τους. Ἡταν μαθητὴς ἀκόμη στὴν προτελευταία τάξη τοῦ Γυμνασίου, τὸ 1918, καὶ δημοσιεύθηκε ποίημά του στὸ περιφημο λογοτεχνικὸ περιοδικὸ «Νουμᾶς». Τὸ 1920 ἐκδόθηκε ἡ συλλογὴ ποιημάτων του «Ρυθμοὶ στὰ κύματα», καὶ τὸ 1923, τυπωμένο ἐλληνικὰ στὸ Μόναχο, τὸ μυθιστόρημά του «Ἡ λυτρωμένη ἀπὸ τὸ σῷ ποὺ χάθηκε».

Στὴ Χαϊδελβέργη εὐτύχησε νὰ ζήσει τὸ κλίμα τῆς μεγάλης τότε πνευματικῆς ἀκμῆς της, νὰ καταρτισθεῖ στὶς ἐπιστῆμες τῆς κοινωνίας, καλλιεργημένες ἐκεῖ ἀπὸ κορυφαίους πρωτοπόρους ἐπιστήμονες, καὶ νὰ συγκροτήσει εὐρύτερα τὴν πνευματική του προσωπικότητα.

Ἄπὸ τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1923 βρίσκεται πάλι στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἄριστη πνευματική του συγκρότηση τὸν βοήθησε καὶ νὰ ὑπερνικήσει τὴ βαρύτατη δοκιμασία του ἀπὸ τὴν τραγικὴ τύχη τοῦ θείου του καὶ νὰ ὑπερβεῖ τὸ συναισθηματικὸ δεσμό του μὲ τὴν ἀντι-δημοκρατικὴ παράταξη.

Τὸ 1925 εἶχε ὠριμάσει ἡ ἀπόφασή του νὰ εἰδικευθεῖ στὴν κοινωνιολογία, μὲ προσανατολισμὸ πρὸς πανεπιστημιακὴ σταδιοδρομία. Τότε δημοσιεύει τὴν πρώτη κοινωνιολογικὴ πραγματεία του, καὶ συγκεκριμένα στὸ «Ἀρχεῖον τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν», ἀλλὰ καὶ γίνεται μέλος τῆς ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαναστασίου «Ἐταιρείας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν». Τὰ δύο ἐπόμενα ἔτη συγγράφει καὶ δημοσιεύει δύο ἐπιστημονικὰ μελετήματα: «Ἡ κοινωνία τῶν Ἐθνῶν» (1926), «Κοινωνιολογία τῶν ἴμπεριαλιστικῶν φαινομένων» (1927). Ἡ σχέση του πρὸς τὴν κοινωνιολογία ἔχει ἥδη ἐμπεδωθεῖ.

Τὸ 1928 ἀρχίζει συνεργασία μὲ τοὺς ἐπίσης σπουδασμένους στὴ Χαϊδελβέργη Κωνσταντīνο Τσάτσο καὶ Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλο, καὶ συναποφασίζουν οἱ τρεῖς τὴν ἔκδοση τοῦ φιλοσοφικοῦ περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον Φιλοσοφίας καὶ Θεωρίας τῶν Ἐπιστημῶν». Ἀπὸ τὸ 1929 ἕως τὸ 1940, τὸ πρωτοποριακὸ αὐτὸ περιοδικό, πνευματικὴ ἐνδοχώρα τῶν τριῶν δημιουργῶν του, διακόνησε πολὺ ἀποδοτικὰ τὴ φιλοσοφία.

Τὸ 1929 ἔγινε ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος Ὅψηγητὴς τῆς Κοινωνιολογίας, στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ μνημονεύσω ἐντυπώσεις μου ἀπὸ τὸ πρᾶτο μάθημά του ὡς Ὅψηγητη: «Ὄταν βγαίναμε ἀπὸ τὸ μάθημα, εἶχε ἀλλάξει γιὰ μᾶς ἡ πνευματικὴ φυσιογνωμία τῆς Σχολῆς. ...Τὸ μάθημα ἐκεῖνο μᾶς εἶχε θέλξει πολλαπλά. Μᾶς εἶχε φανεῖ σύνθετο κάτι:

επιστήμη, άλλα και ποίηση, και όχι κλειστή επιστήμη, άλλα όλανοιχτη πρὸς τὰ μεγάλα ἀνθρώπινα προβλήματα, και μὲ ύποστηριγμα φιλοσοφικό».

Μὲ τὴν θέρμη τῆς τότε ἡλικίας μας, ἀρχίσαμε νὰ δημιουργοῦμε τὸν θρύλο τοῦ νέου Ὑφηγητῆ. Καὶ σύντομα τὸ ἀκροατήριό του πλήθυνε, και ἡταν ἐφεξῆς ὅχι μόνο φοιτητικό. Τὸ μάθημα, κάθε Τετάρτη, 7-8 τὸ βράδυ, ἀπὸ τὸ 1930 ἔως τὸ 1935, ἐξελίχθηκε σὲ θεσμὸ τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Ἀθηνῶν. Στὴ διάρκεια τῆς ἑβδομάδας πολλοὶ περίμεναν τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης σὰν ὥρα ἑορταστικὴ τοῦ πνεύματος.

‘Ο Ὑφηγητῆς Παναγιώτης Κανελλόπουλος ἐκφωνοῦσε τὸ μάθημα σὲ τόνο σχεδὸν πανηγυρικό. Ἡ φωνή του, δίχως μικρόφωνο, δονοῦσε τὴν κατάμεστη αἰθουσα ἕως τὶς ἄκρες τῆς και ὁ λόγος του ἀπηκοῦσε ἴσχυρὰ στὶς συνειδήσεις. Τὴν πρώτη χρονιά, θέμα τῆς διδασκαλίας του ἦταν κεφάλαια τῆς Ἰστορίας τῶν κοινωνιολογικῶν θεωριῶν. Τὴν δεύτερη χρονιὰ (1930-1931) τὸ θέμα ἦταν ὁ Κάρολος Μάρξ. Γιὰ Πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα ὁ δημιουργὸς τοῦ μαρξισμοῦ ὑπῆρξε ἀντικείμενο πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας, μὲ συντηματικότητα και παραστατικότητα, μὲ θέρμη και λάμψη, και μὲ ἄκρα εὐσυνειδησία ἐπιστημονική.

Συνέχισε ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος τὴ διδασκαλία του ἕως τὴν 1 Μαρτίου 1935, μὲ καινούργιο θέμα κάθε χρόνο. Στὴν τελευταία χρονιά της (1934-1935) θέμα ἦταν «ἡ νεοελληνικὴ κοινωνία». Παράλληλα, και συχνὰ σὲ ἀντιστοιχία κάπως μὲ τὸ ἀντικείμενο τῆς διδασκαλίας του, δημοσιεύονταν πραγματεῖες του γιὰ θέματα κοινωνιολογίας ἢ και φιλοσοφίας τῆς Ἰστορίας στὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια και στὸ «Ἀρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας τῶν Ἐπιστημῶν», ἐνῶ ἐκδόθηκαν διαδοχικὰ τὰ βιβλία του, «Τι-στορία και Κριτικὴ τῶν κοινωνιολογικῶν θεωριῶν, I, Auguste Comte και Herbert Spencer» (1929), «Κάρολος Μάρξ» (1931), «Ἡ κοινωνία τῆς ἐποχῆς μας» (1932), ὅπου και πολλὲς ἀναδρομὲς στὴν ἀνθρωπολογία, «Ο ἄνθρωπος και αἱ κοινωνικαὶ ἀντιθέσεις» (1934), ὅπου και πλουσιότατη συγκομιδὴ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ Ἰστορία τῆς ἀνθρωπότητας, καθὼς και ἀνάλυση τῶν ἐννοιῶν τῆς ἰδεολογίας και τῆς οὐτοπίας και ἀντιμετώπιση τῶν σχετικῶν μὲ τὴν κοινωνιολογία τῆς γνώσεως προβλημάτων. Ἐν τῷ μεταξύ, τὸν Ιανουάριο 1933 εἶχε ἐκλεγεῖ μόνιμος Καθηγητῆς τῆς Ἐκτάκτου αὐτοτελοῦς ἔδρας Κοινωνιολογίας και στὶς 27 Ἀπριλίου 1933 ἐκφώνησε τὸ ἐπίσημο ἐναρκτήριο μάθημα ως Καθηγητής.

Ἐξ ἄλλου, ὁ χαρισματικὸς αὐτὸς πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος ἐμψύχωνε και τὸ Φροντιστήριο τῆς Κοινωνιολογίας, σὲ μικρὴ αἰθουσα τῆς Νομικῆς Σχολῆς, μὲ ύποδειγμα-τικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς φοιτητές, καθοδηγητική, ἐνθαρρυντική, διακριτική. Συμμετεῖχε ὅμως και στὴ διεύθυνση τοῦ ἱδιαίτερου Φροντιστηρίου Φιλοσοφίας σὲ κάποια αἴθουσα τῆς Φοιτητικῆς Λέσχης, ὅπου τὴν κύρια εὐθύνη εἶχε ὁ Κωνσταντίνος Τσάτσος, και

ὅπου ἐκτάκτως παρευρισκόταν καὶ ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος. "Οσοι μετεῖχαν στὰ δύο αὐτὰ φροντιστήρια διακρίθηκαν, σχεδὸν ὅλοι, στὰ γράμματα ἢ στὴν ἐπιστήμη ἢ στὴν πολιτική.

'Η ἐπίδοση ὅμως τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου στὴν Κοινωνιολογία δὲν περιορίσθηκε στὴν πανεπιστημιακή διδασκαλία του καὶ στὴ συγγραφική ἐργασία του, ὅπως ἐπιτελέσθηκαν στὴν Ἑλλάδα.

Τὸ 1928 ἥδη, μελέτημά του μὲ τίτλο «*Soziologisches Denken und soziologische Wissenschaft*», γραμμένο τὸ 1927, δημοσιεύθηκε στὸ ἐγκυρότατο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ *Kölner Vierteljahrsshefte für Soziologie*, ὅργανο τοῦ *Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften* in Köln, ὑπὸ τῇ διεύθυνση τοῦ Max Scheler, τοῦ Leopold von Wiese καὶ ἄλλων. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1930, στὸ «'Ινστιτοῦ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν» τῆς Χαιδελβέργης, διάλεξῃ του μὲ θέμα «Τὸ ἄτομο ὡς ὄριο τοῦ κοινωνικοῦ καὶ τῆς γνώσεως» ἐντυπωσίασε τὸ ἐκλεκτὸ ἀκροατήριό του, μὲ τὴν εὔστοχη καὶ τολμηρὴ κριτική, ἔστω ἔμμεσα, τῶν προβλημάτων ἐκεῖ τὸ προηγούμενο ἔτος ἀκραίων τάσεων κοινωνιολογισμοῦ ἀπὸ τὸν διάσημο Karl Mannheim, μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ ἔκτοτε γνωστοῦ ἔργου του «*Ideologie und Utopie*» (1929). 'Η διάλεξη ἐκείνη δημοσιεύθηκε, μὲ τίτλο «*Das Individuum als Grenze des Sozialen und der Erkenntnis-Soziologie contra Soziologismus*», στὸ περιοδικὸ *Archiv für angewandte Soziologie* (1931). Καὶ τὸ δημοσιευμένο αὐτὸ κείμενό της ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὸν ἕδιο τὸν Karl Mannheim, στὴ δεύτερη καὶ ὀριστική, ἀγγλόγλωσση ἥδη, ἔκδοση τοῦ βιβλίου του «'Ιδεολογία καὶ Οὐτοπία» τὸ 1936. Καὶ ἄλλα ὅμως ὑπῆρξαν ἔνοργλωσσα δημοσιεύματα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου μὲ θέματα κοινωνιολογικά: «*Die Grundrichtungen der Gesellschaftslehre Lorenz von Steins*» (*Archiv für Geschichte der Philosophie und Soziologie*, Band 39, 1932), «*Observations historiques sur l'idée de la société. Une page de mythologie politique*» (*Rivista di Soziologia*, Paris, 1934), «*Die Einsamkeit in ihrer gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Problematik*» (*Festgabe für Ferdinand Tönnies*, 1935).

Στὸ ἐρώτημα, ποιὲς ἐπιδράσεις εἶχε δεχθεῖ ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, διαπλαστικὲς ὡς κάποιο βαθμὸ τῆς ἐπιστημοσύνης του ὡς κοινωνιολόγου, ἀπάντηση βρίσκεται σὲ κείμενό του. Γράφει ὁ ἕδιος («'Αφιέρωμα στὸν Κωνσταντίνο Τσάτσο», 1980): «Παρὰ τὴν ὀφέλιμη ἐπίδραση, ποὺ εἶχα δεχθεῖ ἀπὸ τὸν Rickert», στὴν ἐπιστημονικὴ σταδιοδρομία μου δὲν ἀκολούθησα τὸ δρόμο «ποὺ εἶχε χαράξει ὁ νεοκαντιανισμὸς» (σ. 127). Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Max Weber, ἔκαμα ἀπὸ τὸ 1929 τὴν προσπάθεια νὰ θεμελιώσω τὴν κοινωνιολογία ἐπάνω στὴ «γενικευτικὴ» μέθοδο (ποὺ ὁ Rickert τὴν εἶχε περιορίσει στὶς φυσικὲς

έπιστημες), καὶ διέκρινα τοὺς «νοηματικοὺς συνδέσμους» ἀπὸ τοὺς «αἰτιώδεις συνδέσμους». Καὶ νίοθέτησα, ἀπὸ τότε, τὴν βασικὴν διάκρισην, ποὺ εἶχε καθιερώσει ὁ Wilhelm Dilthey, ἀνάμεσα στὴν «έξηγητικὴν» μέθοδο καὶ τὴν μέθοδο τοῦ «κατανοεῖν» ...Προχώρησα μάλιστα ἀπὸ τότε πιὸ πέρα. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Georg Simmel, διέκρινα τὰ νοήματα ποὺ ἐκδηλώνονται στὶς πράξεις τῶν ἀνθρώπων, στὴν Ἰστορία γενικὰ τῆς ἀνθρωπότητας, σὲ δύο κατηγορίες: στὰ νοήματα ἐκεῖνα ποὺ μπορεῖ... νὰ ἀναχθοῦν σὲ «τύπους» ἢ σὲ «κανόνες», καὶ στὰ ἀπολύτως ἀτομικά, ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ συλληφθοῦν λογικὰ καὶ νὰ υπαχθοῦν σὲ τύπους ἀνθρώπων ἐνεργειῶν ἢ σὲ ἴστορικοὺς «νόμους» πιθανῶν ἐπαναλήψεων» (σ. 126). Καὶ προσθέτει ἀκόμη: «‘Ο Alfred Weber, εἰδικάτερα, μὲ ἔκανε νὰ ἰδῶ, ὅτι στὴν Ἰστορία τῆς ἀνθρωπότητας δρᾶ καὶ ἡ ἐλευθερία, ἀλλὰ δρᾶ καὶ ἡ ἀναγκαιότητα» (σ. 127-128).

Γιὰ τὸν χαρακτήρα καὶ τὴν ἀξία τῆς συμβολῆς τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου στὴν κοινωνιολογία, συντελεσμένης μεταξὺ 1927 καὶ 1935, δηλαδὴ σὲ ἡλικία του ἀπὸ εἴκοσι πέντε ὥς τριάντα τριῶν χρόνων, γράφει ὁ Howard Beeker: «Ἡ κοινωνιολογία τοῦ Κανελλόπουλου εἶναι ἀκέραια ἐνωμένη μὲ τὴν ἐπιστημολογία του καὶ τὴ μεταφυσική του. Εἶναι πρώτιστα κοινωνικὸς φιλόσοφος καὶ σὲ δεύτερη μοῖρα ἀναλυτικοεμπειρικὸς κοινωνιολόγος. Αὐτὸ δὲν εἶναι ὅμως καθόλου μειωτικὸ τῆς ἀξίας τοῦ κοινωνικο-φιλοσοφικοῦ ἔργου του, ἔργου ὑψηλῆς ποιότητας καὶ ζωτικῆς σημασίας» (Howard Beeker and Harry Elmer Barnes, *Social Thought from Lore to Science*, 1961³, vol. III, σ. 1098). Καὶ πραγματικά, ὁ Κανελλόπουλος ὑπῆρξε ὅχι ἐμπειρικὸς ἀπλῶς κοινωνιολόγος, ἀλλὰ καὶ φιλόσοφος τῆς κοινωνίας καὶ ἴστορικὸς τῆς κοινωνιολογίας. Ἀλλωστε μὲ τὴν πολλαπλὴ αὐτὴ καὶ βαθιὰ ἐπιστημοσύνη του ἐπέτυχε νὰ προσδώσει ἔδῶ στὴν Ἑλλάδα κῦρος καὶ γόντρο στὴν κοινωνιολογία καὶ νὰ προκαλέσει ἐνδιαφέρον καὶ μάλιστα ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴ σπουδὴ της.

Ἡ ἔναρξη τοῦ ἔτους 1935 βρῆκε τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο διάσημο Καθηγητὴ καὶ συγγραφέα Κοινωνιολογίας. Καὶ τὰ πάντα προμήνυναν τότε συνέχιση ἔνδοξη καὶ γόνιμη τῆς πανεπιστημιακῆς σταδιοδρομίας του. Ἡ ὥρα ὅμως τῆς Ἰστορίας ἐσήμανε διαφορετικά. Τὸ βράδυ τῆς 1 Μαρτίου 1935 ἔγινε ἡ τελευταία διδακτικὴ πράξη τοῦ Παναγιώτη Κανελλοπούλου, στὸ φροντιστήριό του. Ἡ ἔκσπαση τὸ βράδυ ἐκεῖνο τοῦ Κινήματος γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ἔνοπλη καταστολὴ του καὶ ἡ ἐπακόλουθὴ τους θλιβερότατη πολιτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς χώρας, εἶχαν πολλαπλὸ ἀντίκτυπο καὶ στὴ λειτουργία τοῦ ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου.

Ύστερα ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τῆς 10 Οκτωβρίου 1935 καὶ τὴν κατάλυση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, ἡ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σὲ μιὰ ἔξαρση ἀκαδημαϊκῆς ἀξιοπρέπειας καὶ πολιτικοῦ φρονήματος, ἀποφάσισε νὰ μὴ συμμορφωθοῦν

οἱ Καθηγητές της πρὸς τὴν κυβερνητικὴ διαταγὴν νὰ ὀρκισθοῦν πίστη πρὸς τὴν βασιλεία. Ἡ ἀπόφαση δημοσιεύθηκε στὶς ἐφημερίδες. Ἐπακολούθησε ὅμως ὑπαναχώρηση τῆς πλειοψηφίας τῶν Καθηγητῶν καὶ τελικὰ ἔστερξαν ὅλοι νὰ ὀρκισθοῦν, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ κατάπτωση ἐπιστημονικὰ τῆς Σχολῆς μὲ τὴν ἀπόλυτην συνόλου τῶν Καθηγητῶν τῆς. Ἔνας ὅμως Καθηγητὴς παρέμεινε ἀνένδοτος μέχρι τέλους. Αὐτὸς ἦταν ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Καὶ συνέπεια τῆς ἀξιοπρεπέστατης αὐτῆς συμπεριφορᾶς ὑπῆρξε ἡ ἀπόλυτην στο ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακὴ ἔδρα του.

Ἡ ἀποβολὴ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο ἔφερε καίρια τομὴ στὴν ζωὴ τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Ἐκτοτε ἀρχίζει ἡ μεγάλη περίοδος τοῦ βίου του, μὲ τὴν ἐλεύθερη καὶ δημιουργικότατη σχέση του πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ μὲ τὴν ἀφιέρωσή του παράλληλα στὴν πολιτική.

Μὲ τὴν εἰσοδο στὴν πολιτικὴ δὲν ἀποκόπηκε ὁ διάσημος Καθηγητὴς ἀπὸ τὴν διακονία τοῦ πνεύματος. Ἀπὸ τότε ἀπλᾶς ἀρχίζουν οἱ δύο παράλληλες τροχιές τοῦ βίου του. Καὶ είναι ἀξιοθαύμαστος ὁ ἐναρμονισμός τους. Γράφει ὁ ἴδιος γιὰ τὸν ὑπαρξιακὸ αὐτὸ διχασμό του: «Δὲν μὲ ἐμπόδισε νὰ συμφιλιώνω ἄνετα μέσα μου τὴ δράση στὴν πολυθόρυβη πολιτικὴ ἀγορὰ μὲ τὴ σιωπὴ τοῦ πνευματικοῦ ἐρημητηρίου, μὲ τὴν ἔρευνα καὶ τὴ συγγραφικὴ δραστηριότητα» (ὅπ. ἀν., σ. 134). Καὶ προσθέτει, γιὰ τὴν περίοδο ἰδιαίτερα 1956 ἔως 1957: «Ξυπνοῦσα κάθε μέρα πρὶν ἀπὸ τὶς 4 τὸ πρωΐ καὶ ἔγραφα ὥς τὶς 8 καὶ 30', παραδίνοντας ὑστερα τὸν ἔαυτό μου στὴν πολιτικὴ δράση» (σ. 135).

Ο τρόπος αὐτὸς συγγραφῆς, κατὰ σχεδὸν ὑποκλοπὴ χρόνου ἀπὸ τὴν πολιτικὴ δράση, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπερανάλωση τῶν σωματοψυχικῶν δυνάμεων ἔως τὴν ὑπερκόπωση, ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα ἡρωϊσμό, ἀλλωστε μὲ σύνδρομονς κινδύνους στὸ πεδίο τῆς σωματικῆς ὑγείας, καὶ συνιστᾶ ἰδιαίτερο τίτλο τιμῆς γιὰ τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο· ἐξ ἄλλου ὅμως συνεπάγεται κάποτε καὶ τὴν ἔλλειψη τῆς ἀμείλικτης ἐπεξεργασίας τοῦ κειμένου τῶν μεγάλων προπάντων ἔργων, τῆς συνηθισμένης ἀπὸ ἄλλους συγγραφεῖς πρὸς ἀποφυγὴ πτώσεων τοῦ ὕφους εἴτε πλατυασμῶν, ἢ παρεκβάσεων περιττῶν εἴτε ἀπλᾶς ἀμετριῶν στὸν τόνο ἢ καὶ λαθῶν τυχόν. Ἀλλὰ ἡ συγγραφὴ τοῦ προκείμενου τεράστιου ἔργου, ἔγινε δυνατὴ μόνο μὲ τὸν ἡρωϊκὸ τρόπο γραφῆς, τὸν συνυφασμένο ἀλλωστε καὶ μὲ τὸ ἥθος τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ἢ καὶ μὲ τὴν ἀρχικὴ πεποίθησή του γιὰ τὴν ἀξία τοῦ ἀναβλυστοῦ γραπτοῦ λόγου. — "Ἄς ἐπιτραπεῖ, ἐξ ἄλλου νὰ ἐπισημανθεῖ, ὅτι ἡ συγγραφὴ τοῦ γιγάντιου ἔργου του «Ἰστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος» διευκολύνθηκε μὲ κάποιο τρόπο ἀπὸ τὴν τετράχρονη ἐξορία του ἀπὸ 1937 ἔως 1940, ἢ καὶ ἀπὸ τὸν βάναυσο πολιτικὸ ἡμιπαροπλισμό του ἀπὸ 1967 ἔως 1974. Ἐπίσης ἀξίζει νὰ ὑπομνησθεῖ, ὅτι ἀντίστροφα, στὰ χρόνια

τοῦ πολέμου 1940-1944, ή συγγραφική ἔργασία τοῦ Π. Κανελλόπουλου εἶχε διακοπεῖ, ἀνέφικτη ἀπὸ τὰ πράγματα γιὰ τὸν ἔθελοντὴ ἐπὶ ἔξι μῆνες στρατιώτη καὶ τὸν ὑπερβαρυμένο ὕστερα μὲ καθήκοντα ἐπείγοντα πολιτικό. Βέβαιο παραμένει δμως, ὅτι κατορθώθηκε σὲ μεγάλες περιόδους ὁ ἐνεργὸς ἐναρμονισμὸς τῆς συγγραφικῆς ἔργασίας του μὲ τὴν πολιτικὴ δράση του, ἰδιαίτερα στὰ χρόνια 1950 ἥως 1967 καὶ 1974 ἥως 1986, καὶ ὅτι συνολικὰ τὸ συγγραφικὸ ἔργο του ὡς Ἰστορικοῦ μεγάλης ἐμβέλειας ἦ καὶ ὡς τολμηροῦ φιλοσοφικοῦ στοχαστῆ προκαλεῖ τὸ θαυμασμὸ τοῦ ἀναγνώστη καὶ τοῦ κριτικοῦ, μὲ τὴν τεράστια δυσεπόπτευτη ἔκτασή του καὶ μὲ τὴν ὑψηλὴ πνευματικὴ στάθμη του.

Προανάκρουσμα τῶν Ἰστορικῶν ἔργων τοῦ πρώην Καθηγητοῦ εἶναι τὸ Ἰστορικο-θεατρικὸ ἔργο του «”Ολιβερ Κρόμβελ-Βιογραφικὸ Χρονικὸ σὲ πέντε πράξεις». Ἐκδόθηκε τὸ 1947, γραφόταν δμως, ὅπως θυμοῦμαι, ἵ καὶ εἶχε γραφεῖ, ἀπὸ τὸ 1936, δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξορία του, ἀλλὰ γράφτηκε στὴν τελικὴ μορφὴ τὸν Φεβρουάριο καὶ Μάρτιο 1940, ἐνδιάκομη διαρκοῦσε ἡ ἔξορία.

Εἶχε τὴν τιμὴ ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, τὴ νύχτα 7 πρὸς 8 Φεβρουαρίου 1937, νὰ συλληφθεῖ ἀπὸ ἀστυνομικούς, ἐνῶ τὸν συνοδεύαμε πέντε φίλοι του καὶ ἡ Κυρία Κανελλοπούλου πρὸς τὴν κατοικία του ἀπὸ τὴν κατοικία τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου, ὅπου μᾶς εἶχε διαβάσει ὡραῖες σελίδες ἀπὸ μυθιστόρημά του ὑπὸ συγγραφὴ τότε. Ἐπακολούθησε τὴ σύλληψή του ἡ ἔξορία του σὲ νησὶ τῶν Κυκλαδῶν, τὴν Κύθνο. Ἐκεῖ ἔξόριστος ἐκπόνησε τὴ μετάφραση φιλοσοφικοῦ ἔργου τοῦ ὑπὸ διωγμὸν τότε γερμανοῦ φιλοσόφου Γιάσπερς («”Υποστασιακὴ φιλοσοφία», Ἀρχεῖον Φιλ. 1938). Ἐκεῖ προπάντων ἀποφάσισε καὶ ἄρχισε τὴ συγγραφὴ τῆς Ἰστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος. Ἐπαλήθευσε τὴν φιλοσοφικὴ στάση του ἀντίκρυ στὴ ζωή. Μὲ τὴ συγγραφικὴ αὐτὴ ἐνασχόλησή του ἐπέτυχε νὰ μετατρέψει τὴν ἀντιδρομὴ τῶν καιρῶν σὲ εὐκαιρία πρὸς δημιουργικὴ ἔξόρμηση, τὴ μοναξίᾳ σὲ βαθύψυχη ἐπικοινωνία. Ἡ Κύθνος λοιπὸν εἶναι ἡ γενέθλια νῆσος τῆς Ἰστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, Ἰστορικοῦ μεγαλουργήματος, κατορθωμένου ἀπὸ ἔναν μόνο ἄνθρωπο.

Τότε κατ’ ἔξοχὴν εἶχα θαυμάσει τρία χαρίσματα πνευματικὰ τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ρωμαλέες ρίζες τῆς συγγραφικῆς δημιουργίας του: εὐμάθεια, αἰσθαντικότητα, μνήμη. Εἶναι δύσκολο νὰ φαντασθεῖ κάποιος, μὲ τί σύντονο ρυθμὸ καὶ τί πλήθος βιβλία μελετοῦσε, μὲ πόση ἀνεση ἀφομοίωνε καὶ μὲ πόση ἔνταση αἰσθανόταν ὅτι διαισθανόταν καίριο στὰ μεγάλα ἔργα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος εἴτε χαρακτηριστικὸ τῆς ἀνθρώπινης ὑφῆς τῶν δημιουργῶν τους. Μέγας συντελεστής δμως ἐκείνης τῆς δημιουργίας του, ὅπως καὶ τῆς μεταγενέστερης, ὑπῆρξεν ἐπίσης ἡ καταπληκτικὴ μνήμη του. Ἐπαληθευόταν ἡ

εξαρση τῆς μνήμης ἀπὸ τὸν Σόλωνα, τὸν Αἰσχύλο, τὸν Πλάτωνα.

Οἱ ἐντυπώσεις μου ἀπὸ τὴν ἀκρόαση πολλῶν, χειρόγραφων ἀκόμη, σελίδων τοῦ ἔξοχου αὐτοῦ ἔργου, στὴν Κύθο, ἥταν, ἥδη τότε, ὅτι χτίζεται ἀστραφτερὴ πνευματικὴ γέφυρα τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Εὐρώπη. Καὶ οἱ ἐντυπώσεις μου αὐτὲς ἐπιβεβαιώθηκαν, ὅταν ἐκδόθηκε τὸ ἔργο: ὁ πρῶτος τόμος τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1941, ὁ πρῶτος καὶ ὁ δευτερος ταυτόχρονα τὸ 1947.

Ἡ ἀγάπη ὅμως τοῦ συγγραφέα μὲ περιπάθεια πρὸς τὸ θέμα του καὶ ἡ ἄκρα συγγραφικὴ εὔσυνειδησία του εἶχαν τὴν συνέπεια νὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸν ἵδιον ὡς πολὺ συνοπτική, ἅρα καὶ ὅχι ἄρτια ἰκανοποιητικὴ γιὰ τὴν ἀποστολή του, ἡ πρώτη αὐτὴ μορφὴ τοῦ ἔξοχου ἔργου. Καὶ ὁ ἀτρύγετος συγγραφεὺς ἄρχισε τὴν ἐπανασυγγραφή του σὲ διαστάσεις πολὺ μεγαλύτερες. Ἀπὸ τὸ 1966 ἔως τὸ 1984 ἐκδόθηκαν δέκα τόμοι του. Οἱ δύο πρῶτοι ἔχουν τίτλο «Ἀπὸ τὸν Αὐγονοτίνο στὸν Μιχαὴλ Ἀγγελο», οἱ ἐπόμενοι δύο «Ἀπὸ τὸ Λούθηρο στὸν Μπάχ», οἱ ἐπόμενοι τρεῖς «Ἀπὸ τὸν Βολταίρο στὸν Γκαϊτε», οἱ δύο ἐπόμενοι «Ἀπὸ τὸν Μπετόβεν στὸν Κήτη», ὁ δέκατος «Ἀπὸ τὸν Πούσκιν στὸν Σοῦμπερτ». Ἀνέκδοτος μένει ἀκόμη ὁ ἐνδέκατος ἥδη τόμος, σχεδὸν διοκληρωμένος, μὲ τελευταῖο κεφάλαιό του γιὰ τὸν Hegel, ὅπως μοῦ εἶχε ὁ ἵδιος ἀνακοινώνει τὸ καλοκαίρι τοῦ 1986.

Στὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ ἔργο παρελαύνουν οἱ πνευματικὲς ἐπιτεύξεις τῶν μεγάλων ἐκπροσώπων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ἀπὸ τὸν τέταρτο μ.χ. ὧς τὸν δέκατο ἔνατο αἰώνα, στὴ φιλοσοφία, στὴν ποίηση καὶ στὴ λογοτεχνία, στὶς διάφορες ἐπιστήμες, στὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς, στὴ μουσική, στὴ ζωγραφική, στὴ γλυπτική, στὴν ἀρχιτεκτονική. Ἀποτελεῖ τὸ κολοσσιαῖο αὐτὸ ἔργο ἀπότιση φόρου τιμῆς τῆς Ἑλληνικῆς λογιοσύνης πρὸς τὴν Εὐρώπη τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ καὶ βαρύτιμο δῶρο τοῦ συγγραφέα του πρὸς τοὺς Ἑλλήνες φίλους τῶν ἔργων τοῦ πνεύματος γιὰ ἐνθουσιαστικὴ γνωριμία τους μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Εὐρώπης σὲ δλους τοὺς τρόπους του ἥ καὶ σὲ δλους τοὺς χρόνους του ἀπὸ τὸν τέταρτο αἰώνα μ.χ.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, οἰκεῖος ἥδη πρὸς τὴν φιλοσοφιο-ιστορικὴ ἔννοια τοῦ πνεύματος, ὀπλισμένος μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ πολυμέρειά του, ἀλλὰ βιοθημένος καὶ ἀπὸ τὴν συναισθηματικὰ φορτισμένη διαίσθησή του, ἀναγνωρίζει ἐκ βαθέων τὰ μεγάλα ἔργα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος καὶ παρουσιάζει παραστατικά, συχνὰ μάλιστα καὶ συναρπαστικά, τὴ μορφὴ καὶ τὴν οὐσία τῶν ἔργων αὐτῶν, ἐνῶ καὶ βιογραφεῖ ἀντίστοιχα τοὺς δημιουργούς των. Προσεγγίζει τὰ ἔργα καὶ τοὺς δημιουργούς, χωρὶς καμιὰ ἴδιαίτερη προκατάληψη, μὲ συμπάθεια πρὸς δλα καὶ πρὸς δλους ἀμέριστη. Δὲν ἔχει προτιμήσεις γιὰ τὸ γερμανικὸ ἥ τὸ γαλλικό ἥ τὸ ἀγγλικό, γιὰ τὸ ἴσπανικὸ ἥ τὸ ἴταλικὸ ἥ τὸ ρωσικὸ ἥ ἄλλο ἔθνικὸ πνεῦμα. Προβάλλει τοὺς δημιουργούς δλων τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν ἴστοιμα κατ' ἀρχήν, ἀρκεῖ δρισμένο ἔργο τους μὲ τὸ πνευματικὸ βάρος του νὰ ὑπερβαίνει τὰ δρια τοῦ

έθνικοῦ χώρου του καὶ νὰ ἔχει γίνει πνευματικὸ ἀγαθὸ καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς Εὐρώπης. ‘Υπηρετεῖ ἄρα ἡ καὶ πραγματώνει τὴν ἰδέα τῆς ‘Ενωμένης Εὐρώπης τοῦ πνεύματος. Ἐξ ἄλλου, δὲν ἔχει προτιμήσεις εἴτε προκαταλήψεις οὔτε ὑπὲρ οὔτε ἐναντίον μιᾶς ἢ ἄλλης τεχνοτροπίας ἢ πνευματικῆς ροπῆς. Γράφει δὲ ἵδιος στὸν Πρόλογο τῆς Ιστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος (1947): «Στὴν μοναξιὰ [δηλαδὴ τῆς ἔξορίας ἀπὸ 1937 ἕως 1940] εἶδα ἐμπρὸς μου τὴν πιὸ μεγάλη καὶ τὴν πιὸ σταθερὴ κοινωνία τῶν πνευμάτων. Δὲν τὴν εἶδα μόνο, τὴν ἔζησα... ἔκαμα δικές μου τὶς φαινομενικὰ δξύτερες ἀντιθέσεις τῆς, καὶ τὸ ἀμάρτημά μου εἶναι ὅτι τ’ ἀγάπησα δλα, δηλαδὴ κι’ ἔκεινα τὰ στοιχεῖα τῆς κοινωνίας τῶν πνευμάτων, ποὺ μοιάζουν σὰν νὰ ζοῦν ἀσυμφιλίωτα. Μὲ τοὺς κλασσικοὺς ἀγάπησα τὸ φῶς, μὲ τοὺς ρομαντικοὺς τὴν νύχτα. Μὲ τοὺς λογικοὺς ἀγάπησα τὴν ὁρθογώνια σκέψη, μὲ τοὺς μυστικοὺς τὴν ἄδηλη ἀλήθεια». Ἡ ἔξομολόγηση αὐτὴ ἐκφράζει αὐθεντικὰ ὅχι μόνο τὴν πνευματικὴ στάση του ἀντίκρυ στὰ ἔργα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύψυχία του καὶ τὴν ὑψηλοφροσύνη του, ὁμόλογη ἄλλωστε καὶ πρὸς τὴν ἡθικὴ στάση του ἀντίκρυ στοὺς ἀνθρώπους, ὑπομνηστική, ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ παρατηρήσω, τοῦ ὀφραίον στίχου τῆς ‘Αντιγόνης τοῦ Σοφοκλέους «οὐ τοὶ συνέχειν ἄλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν».

Ἡ πανεποπτικὴ αὐτὴ σύλληψη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος δικαιώνει τὸν τίτλο τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου ως «τοῦ πιὸ εὐρωπαίου μεταξὺ τῶν ‘Ἐλλήνων», δπως τὸν χαρακτήρισε δὲ Κωνσταντίνος Τσάτσος (‘Αφιέρωση τῶν «Διαλογισμῶν» του «Εὐρώπη»). Μάλιστα, ὕστερ’ ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ πρώτου τόμου τοῦ ἔργου στὴν πρώτη μορφή του εἶχε ἀπὸ ἄλλους χαρακτηρισθεῖ ως ὑπέρ τὸ δέον εὐρωπαῖος, μὲ ὑπαινιγμὸ γιὰ δλιγωρία πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς ἀρχαίας ‘Ἐλλάδος καὶ τοῦ Βυζαντίου. Ἐπακολούθησαν ὅμως ἄλλα ἔργα του, ἀπὸ τὸ 1957 ἕως τὸ 1963, καὶ ἡ φαινόμενη αὐτὴ δλιγωρία ἔδωκε τὴν θέση τῆς σὲ βαθύψυχη μέριμνα καὶ μύχια οἰκειότητα μὲ τὴν ἀρχαία ‘Ἐλλάδα καὶ τὸ Βυζαντίο, κάτι ἔκδηλο ἥδη στὴ νέα μορφὴ τοῦ ἔργου ‘Ιστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, παρουσιασμένου ἀπὸ τὸ 1966 καὶ ὕστερα. ‘Αρχῆθεν ἄλλωστε εἶχε τονισθεῖ ἀπὸ τὸν ἐλληνικὰ αἰσθαντικότατο συγγραφέα του, δτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «βάρβαρο καὶ ἀκμαῖο αἷμα τῶν λαῶν τοῦ βορρᾶ», ἐκτὸς ἀπὸ τὸν «Χριστιανισμό», ἐκτὸς καὶ ἀπὸ τὴν «ρωμαϊκὴ πολιτειακὴ παράδοση καὶ νομοθεσία» πρώτιση πηγὴ καὶ προϋπόθεση τῆς Εὐρώπης ως ἴστορικῆς ὀντότητας ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει τὸ «ἀρχαῖο ἐλληνικὸ πνεῦμα».

Τὴν ἐπαύριο τῆς φοβερῆς δεκαετίας γιὰ τὴν ‘Ἐλλάδα, 1940 ἕως 1949, σύνδρομης καὶ ἀπότοκης τοῦ δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, ἔγραψε δὲ Παναγιώτης Κανελλόπουλος δύο βιβλία, μὲ τίτλους «‘Ο εἰκοστὸς αἰώνας» τὸ πρῶτο, «‘Ο χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχὴ μας» τὸ δεύτερο.

Τὸ βιβλίο «‘Ο εἰκοστός αἰώνας», μὲν ὑπότιτλο «Ἡ πάλη μεταξὺ ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἀπανθρωπίας», ἐκδόθηκε τὸ 1951, γράφητηκε δῆμως· τὴν ἄνοιξη τοῦ 1950, σὲ δύο μῆνες. Στὶς διακόσιες τριάντα σελίδες του εἶναι πυκνὰ διαταγμένες ἐπισημάνσεις καίριων γεγονότων καὶ περιγραφὲς χαρακτηριστικῶν στοιχείων τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα στὴν πρώτη πεντηκονταετία του, καθὼς καὶ στοχασμοὶ κριτικοὶ τῆς ἡθικῆς προπάντων φυσιογνωμίας του. Ἐκφράζεται μὲν αὐτὲς καὶ μὲν αὐτοὺς μᾶλλον ὁ κοινωνιολόγος καὶ ὁ ἱστορικὸς ἢ καὶ ὁ ἐμπλεγμένος στὴ δράση πολιτικός, ἀλλὰ κάπως καὶ ὁ φιλόσοφος καὶ ὁ ἱστορικὸς τοῦ πνεύματος.

Αξίζει νὰ προβληθοῦν δρισμένες φράσεις ἀπὸ τὸν πίνακα περιεχομένων τοῦ βιβλίου: «Πᾶς μπῆκε ὁ αἰώνας μας... Ἡ ἀνυποψίᾳ τοῦ ἀστοῦ», «Ἡ ἀνθρώπινῃ εὐθύνῃ ὡς ἀπόλυτο γεγονός», «Ἡ ἀστικὴ τάξη, οἱ ἀρετὲς καὶ οἱ ἀδυναμίες της», «Ἡ ρωσικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1917», «Τὸ πνευματικὸ χάος στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ὕστερ’ ἀπὸ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο», «Οἱ μεγάλες δημοκρατίες στὰ χρόνια τοῦ μεσοπολέμου. Τὰ μεγάλα τους λάθη», «‘Ο φασισμὸς στὴν Ἰταλία... καὶ ὁ γερμανικὸς ἔθνικοσοσιαλισμός», «Τὰ ἐρείπια ποὺ ἄφισε... ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος», «Τί λέει ἡ συνείδηση μας».

Πολλὲς παρατηρήσεις καὶ κρίσεις τοῦ συγγραφέα εἶναι ἰδιαίτερα εὔστοχες στὴν ἀποκάλυψη τῶν ἱστορικῶν συναρτήσεων. Ὑπάρχουν δῆμως καὶ ἄλλες μὲ ἅμετρες ἐντάσεις, ἐξηγήσμεις ἀπὸ τὴν πολιτικο-ἡθικὴ τότε ἀτμόσφαιρα τοῦ ἔθνικοῦ σπαραγμοῦ στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἄρα μὴ ἐπιδοκιμάσμεις, πιστεύω, ἀπὸ τὸν γενναῖα πρόθυμο πρὸς αὐτοκριτικὴ συγγραφέα, στὴν τελευταία εἰκοσαετία τοῦ βίου του. Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ ἵσως, ὅτι δὲν θέλησε ὁ συγγραφεὺς νὰ προβεῖ σὲ νέα ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ἀν καὶ ἀπὸ καιρὸ ἐξαντλημένου. Ἔξ ἀλλου, εἶναι ἡ κατακλείδα τοῦ βιβλίου ἐκφραστικότατη γιὰ τὴν πνευματικὴ τότε διάθεση τοῦ συγγραφέα, προμηνυτικὴ τῆς συγγραφῆς τοῦ ἐπόμενου βιβλίου του: «Τὰ μεγάλα μέτρα καὶ κριτήρια τῆς ζωῆς εἶναι καὶ θὰ μείνουν χριστιανικά. Εἶναι ἀλάθητα· ἀλάθητος δῆμως δὲν εἶναι κανένας χριστιανός».

Τὸ 1952, συνεπαρμένος ἀπὸ συγγραφικὴ δρμὴ βαθύβλυστη, ἔγραψε ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος τὸ διακοσίων ἑβδομήντα σελίδων βιβλίο του «‘Ο χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχὴ μας — Ἀπὸ τὴν Ἰστορία στὴν Αἰωνιότητα», σὲ χρόνο ἐπτά ἑβδομάδων μόνο.

Τὸ πνεῦμα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ἐκδομένου τὸν Ιανουάριο 1953, ὑπερβαίνει ἀπειροδύναμα τὶς ἀπηχήσεις τῶν πρόσφατων ἀκόμη συγκλονιστικῶν γεγονότων ὀλόκληρης δεκαετίας (1940-1949), δὲν εἶναι δῆμως καὶ ἀσχετο πρὸς τὴν ἡθικὴ δόνηση τοῦ συγγραφέα, τὴν ἔκγονη ἀπὸ τὰ σύστοιχά τους προσωπικά του βιώματα. Χαρακτηριστικὸ εἶναι δ, τι ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας δηλώνει ρητὰ (Πρόλογος στὴ δεύτερη Ἐκδοση, 1985, σ. 8): δηλαδή, ὅτι, μὲ τὴν ἐμπειρία του ἀπὸ τὰ χρόνια 1953 ἕως 1984, θὰ ἔγραφε διαφορετικὰ δρισμένες σελίδες,

τοῦ τρίτου κεφαλαίου προπάντων («Ἡ ἐποχή μας καὶ οἱ πρῶτοι χριστιανικοὶ αἰῶνες») καὶ τοῦ ὅγδοου κεφαλαίου («Τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ἐποχῆς μας»).

Γιὰ τὸ ἔξοχο αὐτὸ βιβλίο, περιεκτικότατο ἀπόσταγμα τῆς ἱστορικῆς ἐμβρίθειας, τῆς φιλοσοφιο-ἱστορικῆς ἐπιστημοσύνης καὶ τῆς μεταφυσικά ἑδραιωμένης ἡθικῆς ἀγωνίας τοῦ συγγραφέα του, γράφει ὁ ἴδιος: «Κανένα βιβλίο μου δὲν εἶναι τόσο δικό μου ὅσο αὐτό» (σ. 20). Καὶ προσθέτει: «Δὲν θὰ εἴχα τὸ δικαίωμα νῦν πολιτικὸς καὶ παιδαγωγός, ἢν δὲν εἴχα ἀγωνίες. Ἀλλὰ δὲν θὰ εἴχα καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράσω τὶς ἀγωνίες καὶ τὰ βαρειά μου προαισθήματα, ἢν δὲν αἰσθανόμουνα τὴ δύναμη... νὰ δείξω τὸ δρόμο ποὺ κάνει τὶς ἀγωνίες ἡθικὰ γόνιμες καὶ τὰ βαρειὰ προαισθήματα σωτήρια» (σ. 21). Καὶ δηλώνει: «Δέν ξέρω ποιοὺς καὶ πόσους θὰ ὀφελήσει τὸ βιβλίο μου. Ξέρω, ὅμως, ὅτι δὲν θὰ βλάψει κανένα». Ἡ δήλωση αὐτὴ δείχνει τὴ συναίσθηση εὐθύνης τοῦ συγγραφέα γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ κατὰ Πλάτωνα «κυλινδουμένου λόγου» τοῦ βιβλίου στὴν εὐαισθησία καὶ στὴν ἡθικὴ τοῦ ἀναγνώστη. Καὶ εἶναι πολύτιμο δίδαγμα πρὸς τοὺς συγγραφεῖς, ὥστε νὰ ἐλέγχουν κάπως οἱ ἴδιοι τὴν ὑποτιθέμενη ἔμπνευσή τους καὶ νὰ μὴ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ψυχοφθαρτικὲς τυχὸν συνέπειες τοῦ γοητευτικοῦ ἔστω γραπτοῦ λόγου, τοῦ προορισμένου γιὰ δημοσίευση:

Διαρθρώνεται σὲ ἐννέα κεφάλαια τὸ βιβλίο. — Τὸ πρῶτο κεφάλαιο, «Ἰσραὴλ καὶ Ἑλλάς», ἀρχίζει μὲ τὶς φράσεις «Ἡ ἱστορία φυλλορροεῖ. Ποτὲ δὲν εἴχαν τόσο γυμνωθεῖ τὰ δένδρα της. Κάποια πολὺ μεγάλα γεγονότα σημειώνονται ἢ πλησιάζουν» (σ. 25). Καὶ τελειώνει μὲ τὶς φράσεις «στὶς μέρες ποὺ στὴ Γαλιλαίᾳ... συζητοῦσε μὲ ἀγράμματους ψαράδες ἔνας ἄγνωστος ἀκόμη καὶ ἀμελητέος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, τὸ κορμί, τὸ ἔλληνικὸ σῶμα μὲ τὶς αἰσθητικὲς καὶ ἐρωτικὲς συμμετρίες του, εἴχε ἀρχίσει νὰ γίνεται σάρκα, πολτὸς ὕλης, ἔνα ἄμορφο ὅργανο ἡδονῆς. Τί θὰ γινόταν ὁ κόσμος αὐτός, ἢν δὲν ἐρχόταν... ὁ Χριστιανισμός;... Ἰσως ὀλόκληρος ὁ ἔλληνορωμαϊκὸς κόσμος ν' ἀφηνε πίσω του μόνο τὸ μύθο μιᾶς νέας Ἀτλαντίδας». — Τὸ δεύτερο κεφάλαιο «Ο Ἰησοῦς καὶ ἡ ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ» περιγράφει συναρπαστικὰ τὴν ἡθικὴ πτώση καὶ τὴν ἱστορικὴ διάλυση τοῦ κόσμου τῆς ρωμαιοκρατίας καὶ τοὺς φρικτοὺς διωγμοὺς τῶν πρώτων χριστιανῶν, καὶ περιέχει ἔξηγήσεις γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ «θαῦμα», τὸ ἀνεκτίμητο καὶ στὶς ἐγκόσμια σωστικὲς συνέπειές του γιὰ τὸν ἀνθρωπο καὶ γιὰ τὸ πνεῦμα. — Προέκτασή του καὶ πλουσιότατο σὲ παραθέσεις μεγάλων ἱστορικῶν γεγονότων εἶναι τὸ τρίτο κεφάλαιο «Ἡ ἐποχή μας καὶ οἱ πρῶτοι χριστιανικοὶ αἰῶνες».

Τὸ κεφάλαιο τέταρτο «Ἡ γνώση καὶ τὸ ἀγνωστό» εἶναι κριτικὴ τοῦ ἐπιστημονικοῦ θετικισμοῦ ἀπὸ φιλοσοφικὴ σκοπιὰ καὶ τελειώνει μὲ τὴ φράση: «Ο μεγαλύτερος θετικὸς ἐρευνητὴς τῶν ἡμερῶν μας προχωρεῖ, ἔτσι, πιὸ πέρα ἀπὸ τὴ λογικὴ τοῦ θετικισμοῦ». Ἐ-

πακολουθοῦν τὰ πιὸ ἐκφραστικὰ ἵσως τοῦ συγγραφέα κεφάλαια, «‘Ο θάνατος», «‘Ο πόνος», «‘Η πίστη», ἐνῶ παρεμβάλλονται καὶ τὰ κεφάλαια «‘Η εὐθύνη τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν» καὶ «‘Τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ἐποχῆς μας». Οἰαδήποτε περιληπτικὴ μνεία τῶν περιεχομένων τους θὰ πρόδιδε τὸν προσωπικὸ τόνο τῶν ἐννοιῶν, τῶν εἰκασιῶν, τῶν κρίσεων, τῶν διαισθητικῶν συλλήψεων. Ἐας ἀρκεσθοῦμε ἀπλῶς στὶς καταληκτήριες ἐκφράσεις τοῦ κεφαλαίου «‘Ο πόνος», ὅπου ἄλλωστε καὶ ὁ ἀφορισμὸς «‘Ο πόνος εἶναι ἡ πιὸ μεταφυσικὴ οὐσία μέσ’ στὴ φύση». Οἱ καταληκτήριες φράσεις τοῦ κεφαλαίου εἶναι: «Οἱ Ἑλληνες... ἀνακάλυψαν τὴν αἰσθητικὴ μορφὴ τοῦ ἕδιου μας τοῦ κορμοῦ, τὴν κλασικὴ τέχνη, ἀνακάλυψαν τὴν ἡθικὴ λειτουργία τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου, τὴν πολιτεία. Ὡστόσο κανένας τους δὲν ὑποψιάσθηκε τὴ συνάρτηση ἀγάπης, πόνου, θανάτου, αἰλίνιας ζωῆς. ‘Η συνάρτηση αὐτὴ εἶναι μία ἀποκάλυψη τὴν ἔκαμε ὁ Ἰησοῦς».

Τὸ 1956 ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος ἐκδίδει τὸ κατ’ ἔξοχὴν φιλοσοφικὸ βιβλίο του «Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα», γραμμένο ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1954 ἔως τὸ φθινόπωρο τοῦ 1955. Ἰδιαίτερα ἐκφραστικὸς εἶναι ὁ τίτλος του, καὶ προπάντων ἡ λέξη «προλεγόμενα». Διαφωτιστικὲς γι’ αὐτὸν εἶναι ὁρισμένες φράσεις τοῦ Προλόγου: «‘Αν ἡ φυσικὴ πρέπει ἀδιάκοπα νὰ ἐπαληθεύει τὸ τέρμα τῆς, ἡ μεταφυσικὴ πρέπει ἀδιάκοπα νὰ ἐπαληθεύει τὴν ἀρχὴ τῆς... Ἔτσι, ἡ μεταφυσικὴ δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει πέρ’ ἀπὸ τὰ προλεγόμενα...». Καὶ ἀκόμη: «‘Η μεταφυσικὴ σκέψη... δὲν εἶναι μεταφυσική, ὅταν κλείνει τὴ θέα τοῦ ἀγνώστου... Καὶ ἂν ἀκόμα δὲν μπορεῖ τὸ πνεῦμα μας νὰ τὴν ἀνοίξει, πρέπει ν’ ἀγωνίζεται νὰ τὴν ἀνοίξει, ν’ ἀγωνίζεται καὶ ν’ ἀγωνιᾶ» (σ. ζ).

Τὸ πνευματικὸ βάρος τοῦ βιβλίου διαφαίνεται ἥδη μὲ τοὺς τίτλους τῶν ἐννέα κεφαλαίων του: «‘Ἐρωτήματα καὶ ὑπαινιγμοί», «‘Τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου», «‘Ο ἄνθρωπος καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου», «‘Η τύχη καὶ τὸ θαῦμα», «‘Ο φυσικὸς κόσμος καὶ τὸ ἄπειρο», «‘Χρόνος καὶ αἰωνιότητα», «‘Τὸ πνεῦμα καὶ τὸ μηδέν», «‘Ο Θεός», «‘Η ἀλήθεια».

Οἱ λεγόμενες ἀπὸ τὸν συγγραφέα «φιλοσοφικὲς ὑποψίες», ἐκφρασμένες μὲ ὑφος γλωσσικοῦ παφλασμοῦ σὲ τριακόσιες σαράντα σελίδες, εἶναι ἀδύνατο νὰ παρουσιασθοῦν ἀπόψει καὶ μὲ τὴν πιὸ συνοπτικὴ ἔστω περίληψη. Ἐπισημαίνω ἀπλῶς κάποιες ἀφοριστικὲς προτάσεις, ὅχι τὶς σπουδαιότερες ἵσως: «‘Η πορεία τοῦ ἀνθρώπου μέσ’ στὸν ἑαυτό του δὲν ἔχει οὔτε ἀρχὴ οὔτε τέλος» (σ. 1). «‘Ο ἄνθρωπος εἶναι... σχεδὸν ἔνα τίποτα. ‘Η ἀποστολὴ, ὅμως, τοῦ ἀνθρώπου... ἀγγίζει σχεδὸν τὸ σύμπαν» (σ. 16). «‘Ο ἄνθρωπος εἶναι ἵσως τὸ μόνο πλάσμα... ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ δλα τὰ στοιχεῖα» τοῦ κόσμου, δηλαδὴ «ἀπὸ τὸ ἀναγκαῖο, τὸ πιθανό, τὸ περιττὸ καὶ τὸ ἀδύνατο» (σ. 18). «‘Η ἀλήθεια εἶναι κάτι τὸ μεταφυσικό» (σ. 17).

Τὸ φιλοσοφικὸ αὐτὸ βιβλίο τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, γέννημα κορυφαίας στιγμῆς στὴν πνευματική του πρόβαση πρὸς τὰ ὑπατα προβλήματα, πρὶν στραφεῖ καὶ πάλι τὸ πνεῦμα του ἀπὸ τὴν φιλοσοφία πρὸς τὴν Ἰστορία, μὲ τὴν ἐπανασυγγραφὴ τῆς Ἰστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος καὶ μὲ τὴ συγγραφὴ ἄλλων ἴστορικῶν ἔργων, ὑπῆρξε, ἥδη, ἀντικείμενο «ἀπορητικῆς μελέτης» ἐκατὸν δέκα πέντε μεγάλων σελίδων, γραμμένης ἀπὸ τὸν Ἐπίτιμο Ἐπιθεωρητὴ Μέσης Παιδείας Ἐλευθέριο Πλατῆ, μὲ διάθεση καὶ σοβαρῆς κριτικῆς. "Ἄς μοῦ συγχωρηθεῖ νὰ παραθέσω κάποιες ἀπὸ τὶς κρίσεις τοῦ κ. Πλατῆ γιὰ τὰ «Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα»: «Εἶναι ἔργο μεγάλης δύναμης, δλοκληρωμένου μυστικοῦ βιώματος, καθολικῆς σχεδὸν μεταφυσικῆς ἐποπτείας, μὲ ἰσχυρότατον, ἔστω καὶ οἰκοδομημένον ἀμφισβήτησιμα σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ὅχι χωρὶς διαρροές φιλοσοφικὸ στοχασμό, καὶ μὲ ἀπίστευτης εὐλυγισίας κι εὑρηματικῆς εὐπορίας λογική. Καὶ εἶναι ἔργο πρωτότυπο... ποὺ συμμετέχει δημιουργικά, μὲ δικό του λόγο καὶ ἀντίλογο, στὴν παγκόσμια μεταφυσικὴ φιλοσοφικὴ συζήτηση... τὸ ἔργο δικαιοῦται κι ἀπὸ μίαν ἄλλη πλευρὰ νὰ βιωθεῖ καὶ κριθεῖ: ὡς δοκιμιακὸ δηλαδὴ ἐνιαῖο ἀγώνισμα μιᾶς ἔκτακτης πνευματικῆς γοητείας, ἀγώνισμα ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἔχει ἀναλάβει γιὰ λογαριασμό μας καὶ συνεχίζει τὴν ἔνδοξη «γιγαντομαχίαν... περὶ τῆς οὐσίας». (Φιλοσοφία, 1983-1984, σ. 39-40).

Τὸ 1957 ἐκδόθηκε τὸ ἴστορικὸ σύγγραμμα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, μὲ τὸν ἀπίθανο τίτλο «Γεννήθηκα στὸ 1402», ὅπου ἡ γέννηση τοῦ ἀφηγητῆ χρονοθετεῖται πεντακόσια χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ συγγραφέα. Στὴν τρίτη ἐκδοση, τὸ 1981, οἱ δύο τόμοι τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἔχουν συνολικὰ χίλιες ἐκατὸν τριάντα ἐννέα σελίδες.

"Ἄς μοῦ συγχωρηθεῖ νὰ ἐπανεκφράσω κάποιες ἐντυπώσεις μου ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσή του, ἐκφρασμένες μὲ βιβλιοκρισία μου τὸ 1981 (Κ. Ι. Δ., Δοκίμια καὶ Λόγοι, 1983, σ. 65-70):

«Πλασματικὴ αὐτοβιογραφία χρησιμεύει ὡς συγγραφικὸ ὑπόβαθρο στὴν ἐξιστόρηση τῶν δραματικῶν γεγονότων, ποὺ σφράγισαν τὴ βυζαντινὴ Ἰστορία τοῦ δέκατου πέμπτου αἰώνα, καὶ στὴ διατύπωση φιλοσοφικῶν στοχασμῶν γιὰ πολιτικὰ ἥ καὶ μεταφυσικὰ προβλήματα. Ἡ συγγραφικὴ αὐτὴ σκηνοθεσία ἐμφανίζει εὐλογή τὴ συναισθηματικὴ δόνηση τοῦ ἀφηγητῆ καὶ τὴ βαθιὰ ἐπικοινωνία του μὲ τὴν παλλόμενη καὶ συχνὰ σπαραγμένη τότε ἀνθρώπινη πραγματικότητα, σύμφυρμα ἐτερόκλιτο πολιτικῶν πράξεων καὶ ἀμέτρητων παθημάτων, προπάντων παθημάτων, χρωματισμένων ζοφερὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἄχθος τῶν σύστοιχων παραλείψεων. Καὶ ὅμως χαρίζει γαλήνη στὴν ψυχὴ τοῦ ἀναγνώστη ὁ διάχυτος ἀνθρωπισμὸς τοῦ συγγραφέα, ποὺ σκύβει μὲ συμπάθεια καὶ συγνώμη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμη καὶ τοὺς βαρυμένους μὲ φριχτὰ ἐγκλήματα, ποὺ ἀπαλύνει καὶ τὶς τραχύτερες καταδρομὲς τῆς μοίρας γιὰ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους του ἀνθρώπους, ὑψωμένους μὲ τὴν ἥθικὴ

άθλησή τους σε αχραντη άτμοσφαιρα μακαριότητας... Θέλγει και προβληματίζει, συγκινεῖ και διδάσκει τὸ μοναδικὸ αὐτὸ βιβλίο», καὶ εἶναι ἀξιο, προσθέτω, νὰ χαρακτηρισθεῖ ὅργανο ἐθνικῆς μυσταγωγίας καὶ αὐτογνωσίας τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων.

Tὸ 1963 δημοσιεύθηκε τρίτομο σύγγραμμα χιλίων τετρακοσίων σελίδων, μὲ τίτλο «'Απὸ τὸν Μαραθώνα στὴν Πύδνα — κι' ὡς τὴν καταστροφὴ τῆς Κορίνθου (490-146 π.Χ.)». Στὴ δεύτερη ἔκδοση, τὸ 1982, ὁ τίτλος του εἶναι «'Ιστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, 490-146 π.Χ.». Εἶχα ἐντυπωσιασθεῖ ἀπὸ τὸ συγγραφικὸ αὐτὸ μέγα τόλμημα, ὅπως καὶ ἄλλοι πολλοί, καὶ εἶχα ἐκφράσει τὶς ἐντυπώσεις μου σὲ πολυσέλιδη βιβλιοκρισία, δημοσιευμένη στὸ περιοδικὸ «Ἐποχές» τὸ 1964, καὶ ἀναδημοσιευμένη στὸ βιβλίο μου «Δοκίμια καὶ Λόγοι» 1983 (σ. 49-64). Νομίζω, ἀξίζει νὰ ἐπαναλάβω σήμερα δλίγες ἀπὸ τὶς κρίσεις μου ἐκεῖνες γιὰ τὸ ἐπιβλητικὸ αὐτὸ ἔργο.

Ίδου αὐτές: «'Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος... ἀποτόλμησε τὸ πνευματικὸ ἐγχείρημα, τὸ παράτολμο, νὰ συγγράψει ἔργο ιστορικὸ γιὰ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, μὲ κύρια ἐφόδια τὴν ἐκπληκτικὴ μελετηρότητα καὶ τὴν ἰδιαίτερη εὐαισθησία του γιὰ τὴν Ιστορία, ..., τὴν κοινωνιολογικὴ εἴτε φιλοσοφιο-ιστορικὴ ἐπιστημοσύνη του καὶ τὴν ἥθικοπολιτικὴ αὐτοβίωτη ἐμπειρία του.... Ἀπὸ τὴ θουκυδίδεια σύλληψη τῆς Ιστορίας ἐπηρεασμένος, ἦ μᾶλλον ἐνθαρρυμένος, γράφει ὁ συγγραφεὺς «Ἡ γνώση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν ἢ τῶν τεχνολογικῶν βημάτων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος δὲν προσφέρει παρὰ λίγη μόνο βοήθεια σ' ὅποιον ἔχει ν' ἀντιμετωπίσει τὰ σημερινὰ προβλήματα τοῦ κόσμου... Ἡ γνώση, ὅμως, τοῦ προσωπικοῦ στοιχείου στὴν ἀρχαία ζωὴ — τῶν παθῶν καὶ ψυχικῶν ἀντιδράσεων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔδρασαν τότε, τῶν ὄριων ἢ τῶν μεταβλητῶν καὶ ἀκαθόριστων περιθωρίων ποὺ εἶχαν οἱ ἀρετές τους ἢ κι' αὐτά τους τὰ ἐλαττώματα — συμβάλλει ἀποφασιστικὰ καὶ στὴ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας, καθὼς καὶ στὴν ὁρθότερη κρίση γιὰ τοὺς γύρω μας... Γι' αὐτὸ στάθηκα ἰδιαίτερα στὰ πρόσωπα τῶν πρωταγωνιστῶν, καὶ προσπάθησα νὰ βρῶ... τὴν ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴν προσωπικὴ ποιότητα, τοὺς μόχθους καὶ τὴν ἀγωνία ἐκείνων ποὺ σήκωσαν ἀπάνω τους τὸ βάρος μεγάλων εὐθυνῶν».

Στὴν «Εἰσαγωγή»... προβάλλεται... ὁ Πολύβιος... καὶ ὑψώνεται σὲ ὄροσημο ἥθικο-πνευματικὸ τῆς Ιστορίας..., παραλληλισμένος μάλιστα... μὲ τὸν Γεννάδιο, τὸν πρῶτο Πατριάρχη τοῦ Γένους, δταν ὑποδουλώθηκε ἀπὸ τοὺς Ὁθωμανούς... Τελειώνει ὁ «Ἐπίλογος» μὲ τὴ θέση μετα-ιστορικῶν ἐρωτημάτων, σχετικῶν πρὸς τὴν ἐπικράτηση τῶν Ρωμαίων..., καὶ μὲ τὴν ἔξαρση τῆς ἀξίας τοῦ Πολυβίου», καθὼς αὐτὸς — μὲ τὴν ἀποστολή του, ὕστερ ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Κορίνθου νὰ προσαρμόσει τοὺς Ἀχαιοὺς στὴ ρωμαϊκὴ τάξη καὶ νὰ μειώσει τὰ δεινά τους — πρῶτος ἐνσάρκωσε τὴν ἀρχὴ τῶν μεγάλων διασταυρώσεων

ποὺ δημιούργησαν τὴν Εὐρώπη».

Γιὰ τὶς σελίδες, τὶς τιτλοφορημένες «‘Ο Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ οἱ Διάδοχοι», «‘Ο Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῶν καιρῶν», «‘Η ἀπόκρουση τοῦ Βρέννου καὶ ὁ Πύρρος», μὲ θέμα τὴ «συγκλονιστικὴ ἐποχὴ ποὺ ἐνέχει τὴν ὑπέρβαση τῶν ἐλληνικῶν ὅριων καὶ τὴ δημιουργία τῶν προϋποθέσεων τῆς παγκόσμιας κοινωνίας» καὶ ἄλλα σπουδαῖα γεγονότα, ἔγραφα: *Εἶναι συναρπαστικὴ ἡ «παρουσίαση τῆς κοσμοπλαστικῆς αὐτῆς περιόδου τῆς Ἰστορίας*, μὲ τὶς ἐπικές διαστάσεις καὶ τὴ δραματικὴ φυσιογνωμία καὶ τὴν πολύπλοκη διασταύρωση τῶν πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν καὶ τῶν συμφερόντων καὶ τῶν παθῶν τῶν ἡγετικῶν προσωπικοτήτων, καὶ μὲ κάποιες ἐλλάμψεις ἥθικοῦ μεγαλείου. Θάμβος καὶ δέος προκαλεῖ τὸ θέαμα τῆς Ἰστορίας, ὅπως εἶναι δοσμένη στὸν συνταρακτικὸ δυναμισμό της».

Γιὰ τὶς σελίδες, ὅπου ἡ «*ἔκθεση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων ἀπὸ τὸ 275 ὥς τὸ 168 π.Χ. σὲ δλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Ἡπειρο μέχρι τὴ Μεσσηνία καὶ τὴν Κρήτη*», ἔγραφα ὅτι παρουσιάζεται «ἡ ἀγνοημένη αὐτὴ περίοδος τῆς ἐλληνικῆς Ἰστορίας, κατάμεστη ἀπὸ συνειδητὴ πολιτικὴ δραστηριότητα σὲ δλες σχεδὸν τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἡ κατ’ ἐξοχὴν πολιτικὰ συνειδητὴ καὶ ἀγωνιστικὴ περίοδος τῆς ἐλληνικῆς Ἰστορίας».

Καὶ ἀξίζει νὰ προστεθεῖ, ὅτι ἀποτελεῖ θησαυρὸ πολιτικῶν διδαγμάτων γιὰ τοὺς σημερινοὺς Ἑλληνες τὸ ἐπιβλητικὸ αὐτὸ ὑπερχιλιοσέλιδο ἴστορικὸ σύγγραμμα.

Ἐχω τὸ συναίσθημα οίονεὶ ἀστοργίας πρὸς τὰ μικρότερα καὶ ἀξια πάντοτε ἔργα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ὅσα ἡ ἀνευμάρεια τοῦ χρόνου μου ἀπόψε καταδικάζει σὲ ἀφάνεια σχεδόν. Ἄς ἀρκεσθῶ στὴν κατονομασία τους ἀπλῶς.

Εἶναι οἱ τρεῖς συλλογὲς ποιημάτων του, γραμμένων σὲ ἡλικία ὁριμότητας: «‘Απλοὶ φθόγγοι» (1939), μὲ τὸ ψευδώνυμο Αἴμος Αὐρήλιος, «‘Ο κύκλος τῶν σονέττων» (1946), «Πικροδάφνες» (1955). Εἶναι τὰ ἴστορικὰ εἵτε φιλοσοφικὰ δοκίμια του: «Πέντε Ἀθηναϊκοὶ Διάλογοι-51 ἔως 529 μ.Χ.» (1956, σὲ γερμανικὴ ἔκδοση τὸ 1961, σὲ ἵταλικὴ ἔκδοση τὸ 1964), «Τὸ τέλος τοῦ Ζαρατούστρα» (1956), *Hyperion und der neugriechische Geist*» (1959), — *Das byzantinische Pompei*» (1962, καὶ σὲ ἀγγλικὴ ἔκδοση ταῦτοχρονα), «Athen» (1964, καὶ σὲ ἀγγλικὴ ἔκδοση καὶ γαλλική), «Réflexions sur la Gréce et l’ Europe» (1967), «Five men, five Centuries» (1971), «Ιστορικὰ Δοκίμια (1975, 1979²), «Ἐπιστολὲς πρὸς τοὺς φίλους μου» (1943), «1943-1945 — Ἔνας ἀπολογισμὸς» (1945), «Τὰ χρόνια τοῦ μεγάλου πολέμου 1939-1945» (1964), «‘Ημερολόγιο: 31 Μαρτίου 1942 — 4 Ιανουαρίου 1945» (1977), «‘Η Πάτρα τῆς Belle Epoque (1978), «Δοκίμια καὶ ἄλλα κείμενα σαράντα πέντε ἔτῶν: 1935-

1980». Καὶ εἶναι ἀκόμη πλῆθος βιβλιοκρισιῶν.

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1976, ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, καλεσμένος ἀπὸ τὴν *Byron Society*, ὅμιλησε ἀγγλικὰ στὴν Μεγάλη Αἴθουσα τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων μὲ θέμα «*Byron. His political beliefs and the Greek Revolution*». Τὸ ἀκροατήριό του ἔλαβε δεῖγμα τῆς ὑψηλῆς στάθμης τῆς ἐπιστημοσύνης του.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1976, καλεσμένος ἀπὸ τὴν Βουλγαρικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν στὴ Σόφια, ὅμιλησε γαλλικά, μὲ θέμα «*Pessimisme et optimisme sur l'avenir du genre humain*». Ἐκεῖ ὡς φιλόσοφος τῆς Ἰστορίας πραγματεύθηκε προβλήματα καίρια τῆς ἀνθρωπότητας, ἔκγονα τῶν πρωτόφαντων κατακτήσεων τῆς ἐπιστήμης καὶ ἄλλων στοιχείων τῆς σύγχρονης ἴστορικῆς πραγματικότητας. Καὶ τὸ κείμενο τῆς ὅμιλίας του δημοσιεύθηκε ἀκέραιο στὰ *Πρακτικὰ τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν*.

Ἐζησε ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος τὴν τελευταία ὀκταετία τῆς ζωῆς του ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῆς νόσου. Ἀντιμετώπισε ὅμως τὸν βιολογικὸ ἔχθρὸ μὲ ἀθραυστὴ καρτερία καὶ μὲ φρόνημα ἐλεύθερο. Δὲν παρασύρθηκε νὰ μεταβάλει τὴ ζωή του σὲ «νοσοτροφία».

Ἄσχολοῦνταν μὲ τὴν ἀντίδραση πρὸς τὴ νόσο ὅσο μόνο ἦταν ἰατρικὰ ὑπαγορευμένο. Παρὰ τὴν ἐπίγνωση τῆς πραγματικότητας, συμπεριφερόταν, δροῦσε καὶ δημιουργοῦσε, ὡς ἐὰν ἡ ὑγεία του ἦταν ἄτρωτη εἴτε ὡς ἐὰν εἶχε τὴν Ἱασὼ παραστάτρια πανίσχυρη. Καὶ ὑπῆρξε μέχρι τέλους τὸ ἥθος του ἀκατάβλητο καὶ τὸ πνεῦμα του ἄτρωτο.

Ο ἔξαίρετος αὐτὸς ἄνθρωπος μὲ τὸ ἄγρυπνο καὶ ἄδολο πνεῦμα, χαλκέντερος μελετητὴς καὶ συγγραφεὺς, κορυφαῖος τῆς γενεᾶς του, πρωτοπόρος διδάσκαλος τῆς Κοινωνιολογίας στὸ *Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν*, εὐσυνείδητος καὶ σεβαστὸς Ἀκαδημαϊκὸς ἐπὶ εἴκοσι ἐφτὰ χρόνια, βουλευτὴς μὲ παρουσία ἐπιβλητικὴ στὸ Κοινοβούλιο ἐπὶ τριάντα χρόνια, πρωθυπουργὸς δύο φορὲς μὲ ἄψογη πολιτεία, εἶχε ἥδη ἀναγνωρισθεῖ, ἐνῶ ἀκόμη ζοῦσε, ὡς ὁ αἰσθαντικότατος, πολυδιάστατα καὶ συνθετικά, ἴστορικὸς τοῦ *Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος*, ἀλλὰ καὶ ὡς ἴστορικὸς τῶν μετακλασικῶν αἰώνων τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ τῶν τελευταίων αἰώνων τοῦ *Βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ*, ἐρμηνευτὴς μὲ κριτικὴ διορατικότητα καὶ ἀφηγητὴς μὲ συναισθηματικὴ μέθεξη τῶν τότε πράξεων καὶ παθημάτων καὶ παραλείψεων, καὶ ἀκόμη ὡς ἐμβριθέστατος, καὶ τολμηρός, φιλοσοφικὸς στοχαστής, γιὰ ὑψιστα θέματα μεταφυσικῆς. Στὶς μεγάλες ὥρες του — καὶ ὑπῆρξαν πολλὲς — ἥθελε τὴ ζωή του διελκυστίνδα χρόνου καὶ αἰώνιότητας, μεταξὺ τοῦ σχεδὸν μηδενὸς καὶ τοῦ σχεδὸν σύμπαντος. Ἀπὸ ἔξαμήνου, ὁ μέγας ἴστορικὸς τοῦ πνεύματος, ἀνήκει ὁ ἵδιος στὴν *Ἴστορία τοῦ πνεύματος*.