

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρώιμα έπαναστατικά γεγονότα στήν περιοχή της Κατσάνας, ύπό του Ακαδημαϊκού κ. Έπαμεινώνδα Σπηλιωτοπούλου*.

Η άνακοίνωσή μου στηρίζεται σε γνωστές ιστορικές πηγές, ὅπως είναι π.χ. τὰ Άπομνημονεύματα τοῦ Φωτάκου καὶ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἀλλὰ καὶ σε στοιχεῖα ποὺ δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, ὅπως τὰ πιστοποιητικά γιὰ τὴ δράση ἀγωνιστῶν, τὰ ὅποια ἐκδόθηκαν τὸ 1846.

Α' Η περιοχή

Μεταξύ τῶν ὁρεινῶν ὅγκων τοῦ Παναχαϊκοῦ καὶ τῆς Ζήρειας, στὴ βόρεια Πελοπόννησο, βρίσκεται ὁ ὁρεινὸς ὅγκος τῶν Άροανίων (γνωστὸς ὡς Χελμός), ἡ ψηλὴ κορυφὴ τοῦ ὅποιου φέρεται τὰ 2.318 μέτρα. Στὶς βόρειες κλιτύς τοῦ Χελμοῦ είναι ἡ κωμόπολη τῶν Καλαβρύτων (ὑψόμετρο 600 μ.), ἡ ὅποια ἐπὶ Τουρκοκρατίας ἦταν ἔδρα Βοεΐδων, ποὺ πρίν, καὶ κατὰ τὴν ἐπανάσταση, ἦταν ὁ Ιμπραήμ Αρναούτογλους, ὁ ὅποιος κατοικοῦσε σὲ ὄχυρὸ πύργο. Υπῆρχε δὲ καὶ μικρὴ φρουρὰ στρατωνισμένη σὲ δυὸ ἄλλους πύργους.

Στὶς νότιες κλιτύς τοῦ Χελμοῦ, σὲ ὑψόμετρο 1250 μέτρων, ἦταν τὸ χωρὶο Μάζι (ποὺ τὸ 1964 μετονομάστηκε σὲ Ἐλατόφυτο καὶ σήμερα κατοικεῖται μόνο τοὺς θερινοὺς μῆνες), σὲ μία λαγκαδιὰ μὲ πυκνὸ δάσος ἐλάτων καὶ πολλὲς πηγές.

* EP. SPILIOPOULOS, *Événements révolutionnaires précurseurs dans la région de Katsana*.



Στοὺς πρόποδες τοῦ Χελμοῦ, πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Μάζι, σὲ ὑψόμετρο 800 μ., ἀπὸ τὶς ρίζες μεγάλων πλατάνων πηγάζει ὁ συνεχοῦς ροῆς Ἀροάνιος ποταμός, ὃ ὅποιος διατρέχει μία εὐφορητική κοιλάδα κυμαινόμενου πλάτους, ποὺ σχηματίζει διαδοχικὰ ὑψώματα ὕψους 800-1.100 μ. Ὁ Ἀροάνιος ἔκβάλλει στὸν ποταμὸ Λάδωνα. Η περιοχὴ ἀνήκει στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ποὺ λέγεται Κατσάνα, καὶ σήμερα ὑπάγεται στὸν Δῆμο Λευκασίου.

Ἡ πρόσβαση στὸ Μάζι, μέχρι πρόσφατα, ἦταν πολὺ δυσχερής. Ὑπῆρχε μία στενὴ ἡμιοινικὴ ὁδὸς τεσσάρων χιλιομέτρων, μεγάλης κλίσης μὲ διαδοχικὲς κορδέλλες, ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ στὶς βραχώδεις πλευρές ἐνὸς φαραγγιοῦ. Ὑπῆρχαν καὶ δύο δύσβατα μονοπάτια ποὺ ὀδηγοῦσαν μέσα ἀπὸ πυκνὸ δάσος πρὸς τὸ χωριὸ Βάλτος (ἀνατολικά) καὶ Σουδένα (βόρεια).

Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας, ὑπολογίζεται ὅτι τὸ Μάζι εἶχε 800-1.000 κατοίκους καὶ σχολεῖο. Οἱ Μαζαῖοι ἦταν καλλιεργητὲς πολλῶν ποτιστικῶν ἀγρῶν στὴν κοιλάδα τοῦ Ἀροανίου καὶ, κατὰ τὴ συνήθεια ποὺ ἐπικρατοῦσε, εἶχαν κατασκευάσει πρόχειρες οἰκοδομές, τὰ γνωστά «Καλύβια», γιὰ τὴν ἀποθήκευση καλλιεργητικῶν μέσων, τὴν προσωρινὴν ἀποθήκευση ἐσοδείας καὶ ἄλλων εἰδῶν, ἀλλά, καὶ ὡς πρόχειρα καταλύματα. Ἐπίσης, εἶχαν ἀναπτύξει μεγάλη κτηνοτροφία, μὲ κοπάδια ἀπὸ πρόβατα καὶ κατσίκια. Στὸ χωριὸ εἶχαν δημιουργηθεῖ ἴσχυρὲς οἰκογένειες, ὅπως ἡ πλέον ἔξεχουσα πλούσια οἰκογένεια τῶν Παπαδάιων, τρία μέλη τῆς ὀποίας ἦταν ὀπλαρχηγοί, καὶ ἡ οἰκογένεια τῶν Χονδρογιανναίων ποὺ ἦταν περίφημοι κλέφτες. Ὑπῆρχαν καὶ ἄλλες ἔνοπλες ὅμιδες ὑπὸ τοπικοὺς καπεταναίους. Οἱ σπουδαιότεροι καπετάνιοι ἦταν ὁ Ιωάννης Χονδρογιάννης, ὁ ὅποιος ἵσως εἶχε μυηθεῖ στὴ Φιλικὴ Ἐταιρεία. Οἱ τοπικοὶ αὐτοὶ ἀρχηγοὶ ἦταν σὲ ἀμεσητὴν επικοινωνίᾳ μὲ τοὺς προκρίτους τῆς ἐπαρχίας τῶν Καλαβρύτων, Ζαΐμηδες, Πετιμεζαίους, Φωτηλές καὶ Χαραλάμπηδες, τὶς ὀδηγίες τῶν ὀποίων ἀκολουθοῦσαν. Τοῦρκοι δὲν ὑπῆρχαν στὸ Μάζι. Περιοδικὰ ἐπήγαινε ἐκεῖ ὁ Τούρκος εἰσπράκτορας γιὰ τὴ συλλογὴ τῶν φόρων.

Ἡ κύρια ἡμιοινικὴ ὁδός, ποὺ συνέδεε τὶς ἀκτὲς τοῦ Κορινθιακοῦ μὲ τὴν Τρίπολη, περνοῦσε ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα καὶ, μετὰ τὰ ὑψώματα τοῦ χωριοῦ Καστριά, διέτρεχε τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀροανίου ποταμοῦ, τὸν ὅποιο ἀκολουθοῦσε ἀπὸ τὴ δεξιὰ μεριά, καὶ μετὰ τὴ γέφυρα τοῦ Αμπήμπαγα ἀπὸ τὴν ἀριστερή.

B' Τὰ γεγονότα

Γιὰ τὰ γεγονότα τὰ ὅποια διαδραματίστηκαν κατὰ τὸ δεύτερο δεκαήμερο

τοῦ Μαρτίου τοῦ 1821, κρίσιμες εἶναι τέσσερεις θέσεις τῆς κοιλάδας τοῦ Άροανίου: τὰ Μαζεῖκα Καλύβια (ὅπου σήμερα εἶναι ἡ κωμόπολη Κλειτορία), τὸ γεφύρι τοῦ Άμπημπαγα, ἡ Φροξυλιὰ καὶ ἡ Χελωνοσπηλιά.

Γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ιστορικῆς σημασίας τῶν γεγονότων ποὺ διαδραματίστηκαν κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, πρέπει νὰ υπενθυμίσω όρισμένα προηγούμενα σημαντικὰ γεγονότα.

“Οπως εἶναι γνωστό, τὸ 3^ο δεκαήμερο τοῦ Ιανουαρίου τοῦ 1821, μετὰ τὴν ἀφίξη τοῦ Παπαφλέσσα, ἔγινε ἡ σύσκεψη τῆς Βοστίτσας, στὴν ὥποια ἔλαβαν μέρος οἱ ἔφοροι τῆς Αρχῆς ποὺ εἶχε ὁρίσει ἡ Φιλικὴ Ἐταιρεία, οἱ ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως καὶ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ Νικόλαος Λόντος καὶ ὅλοι οἱ πρόκριτοι τῆς περιοχῆς τῶν Καλαθρύτων, μεταξὺ τῶν ὥποιων καὶ ὁ Ασημάκης Ζαΐμης.

Στὴν Τουρκικὴ Διοίκηση, στὴν Τρίπολη, εἶχαν ἀρχίσει νὰ φιλάνουν πληροφορίες γιὰ τὶς σκέψεις κήρυξης ἐπανάστασης. Ο Μεγάλη Χουρσίτ Πασάς, ποὺ εἶχε διορισθεῖ Διοικητὴς Πελοποννήσου (Μοριὰ Βάλεση), ἤταν ἐπικεφαλῆς τῶν τουρκικῶν δυνάμεων, μεταξὺ τῶν ὥποιων καὶ πολλὲς μονάδες τῆς Πελοποννήσου, ποὺ πολιορκοῦσαν τὸν Άλη Πασά στὰ Γιάννενα. Αὐτὸς διαβίβασε στὸν Καϊμακάμη, δηλαδὴ τὸν τοποτηρητὴ ποὺ εἶχε ἀφίσει στὴν Τρίπολη, δύο φιρμάνια τοῦ Σουλτάνου, τὰ ὥποια τοῦ ἔδιναν ἀπόλυτη ἔξουσία νὰ θανατώσει τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς προκρίτους καὶ τοὺς ἐμπόρους ποὺ θὰ ἤταν ὑποπτοι κινήσεων γιὰ ἐπανάσταση.

Κατόπιν αὐτοῦ, ἀπὸ τὰ μέσα Φεβρουαρίου δόθηκαν διαταγὲς πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς προκρίτους νὰ μεταβοῦν στὴν Τρίπολη, δῆθεν γιὰ νὰ συσκεφθοῦν ἐπὶ σπουδαίων ζητημάτων τοῦ τόπου. Οἱ περισσότεροι συμμορφώθηκαν.

Δὲν ἐπῆγαν οἱ πρόκριτοι τῆς Βοστίτσας καὶ τῶν Καλαθρύτων, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς καὶ ὁ Κερνίκης Προκόπιος, πρὸς τοὺς ὥποιους ὁ Καϊμακάμης ἔστειλε καὶ δεύτερη κλήση. Συγκεντρώθηκαν δὲ ὅλοι στὰ Καλάθρυτα γιὰ νὰ ἀποφασίσουν τελικῶς ἢν θὰ ὑπακούσουν. Καθυστεροῦσαν ὅμως τὴν ἀναγώρησή τους μὲ πρόφαση δῆθεν ἀσθένεια τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ. Τελικὰ ἔκεινησαν στὶς 9 Μαρτίου, συνοδευόμενοι ἀπὸ Τοῦρκο ἀξιωματικὸ καὶ μερικοὺς στρατιῶτες. “Οταν ἔφθασαν στὰ Μαζεῖκα Καλύβια, ἀποφάσισαν νὰ διανυκτερεύσουν ἐκεῖ. Οἱ μὲν πρόκριτοι καὶ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς στὸ Χάνι τοῦ Μαζαίου γερο-Θανάση Δαφαλιᾶ, οἱ δὲ Τοῦρκοι σὲ διάφορα Καλύβια. Ο Δαφαλιᾶς τοὺς παρέδωσε μία ἐπιστολὴ τοῦ Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως, τὴν ὥποια τοῦ εἶχε φέρει ἔνας Μαζαίος συγγενὴς τοῦ Ιεράρχη, μὲ τὴ συμβουλὴ νὰ μὴν πᾶνε

στήν Τρίπολη διότι θὰ φυλακιστούν ὅλοι. Κατόπιν αὐτοῦ ἔγινε σύσκεψη μέχρι ἀργά τὴν νύκτα καὶ ἀποφασίστηκε νὰ μὴ μεταβοῦν στὴν Τρίπολη, ἀλλὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἀγία Λαύρα ἀπὸ διαφορετικὸ δρομολόγιο.

Τυπάρχουν δὲ δύο ἑκδοχὲς γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἀπόφασης αὐτῆς.

Κατὰ τὴν μία ἑκδοχήν, δὲν ἔπειπε νὰ δοθεῖ ἡ ἐντύπωση ἀνυπακοῆς, ἀλλὰ νὰ δρεθεῖ μία πρόφαση καθυστέρησης, καὶ γι' αὐτὸ χρησιμοποίησαν τὸ ἔξῆς τέχνασμα:

Ἐγραψαν ἔνα πλαστὸ γράμμα, δῆθεν ἀπευθυνόμενο πρὸς αὐτοὺς καὶ προερχόμενο ἀπὸ φίλο τους Τοῦρκο τῆς Τριπόλεως, ὁ ὄποιος τοὺς συνεδούλευε ὅτι δὲν πρέπει νὰ πάνε στὴν Τρίπολη «διότι ἀφεύκτως θανατώνεσθε ἀν ἐμβῆτε εἰς Τριπόλιτσᾶν».

Τὴν πλαστὴ ἐπιστολὴ τὴν παρέδωσαν σὲ ἔναν ἔμπιστό τους μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ τοὺς τὴν παραδῷσει, ὅταν θὰ ἔγγαιναν ἀπὸ τὰ Μαζεῖκα Καλύβια πρὸς Τρίπολη. Ἐτσι καὶ ἔγινε. Ὁταν ὁ ἀνθρωπός τους τοὺς παρέδωσε τὴν πλαστὴ ἐπιστολήν, προσποιήθηκαν ὅτι ἔξεπλάγησαν γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς παγίδας ποὺ τοὺς εἶχε στηθεῖ, καὶ γνωστοποίησαν στοὺς Τούρκους συνοδούς τους ὅτι δὲν μποροῦν νὰ συνεχίσουν τὴν πορεία τους καὶ θὰ ἐπιστρέψουν στὰ Καλάβρυτα, προκειμένου νὰ σκεφθοῦν τί θὰ πράξουν. Κατόπιν αὐτοῦ, διέκοψαν τὴν πορεία τους πρὸς τὴν Τρίπολη καὶ ἐπῆγαν στὴν Ἀγία Λαύρα. Ἐκεῖ συνέταξαν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Καϊμακάμη, ἐπικαλούμενοι τὸ περιεχόμενο τῆς πλαστῆς ἐπιστολῆς καὶ παραπονούμενοι γιατὶ ἥθελαν νὰ τοὺς βλάψουν, καὶ τὸν παρακαλοῦσαν ταυτοχρόνως νὰ τοὺς ἐπιτραπεῖ νὰ μείνουν στὶς Ἐπαρχίες τους. Ἐπίσης εἰδόποιησαν τὸν Βοεόδα Καλαβρύτων γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς πλαστῆς ἐπιστολῆς, καὶ ὅτι ὕστερα ἀπ' αὐτὸ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μεταβοῦν στὴν Τρίπολη, φοβούμενοι γιὰ τὴ ζωὴ τους. Προσπάθειες τοῦ Βοεόδα νὰ τοὺς μεταπείσει ἀπέβησαν ἀκαρπες. Ὁ Π.Π. Γερμανός, μὲ πρόσχημα τὸ πανηγύρι ποὺ γινόταν κάθε στὴν Ἀγία Λαύρα στὶς 17 Μαρτίου, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἅγιου Ἀλεξίου, παρέμεινε ἐκεῖ.

Τὴν ἀποψή αὐτὴ δέχεται ὁ Κόκκινος.

Ἡ προφορικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς θέλει τὰ γεγονότα ὡς ἔξῆς:

Οἱ πρόκριτοι καὶ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς σκέψθηκαν νὰ φύγουν γιὰ τὴν Ἀγία Λαύρα χωρὶς νὰ τοὺς ἀντιληφθοῦν οἱ Τοῦρκοι. Ὁ γερο-Δαφαλιᾶς τοὺς πρότεινε νὰ δέσουν κουρέλια στὰ πόδια τῶν ἀλόγων, γιὰ νὰ μὴν κάνουν θόρυβο μέχρι νὰ ἔγοῦν ἀπὸ τὰ Μαζεῖκα Καλύβια, καὶ τὴν ἀλλη μέρα θὰ ἔλεγε στοὺς Τούρκους ὅτι οἱ πρόκριτοι ἔκεινησαν μὲ τὴν αὐγὴ γιὰ τὴν Τρίπολη. Στὸν δρόμο θὰ ἔβαζε δικούς του ἀνθρώπους νὰ ἔρχονται δῆθεν ἀπὸ τὴν Τρίπολη, ποὺ θὰ δε-

βαίωναν τοὺς Τούρκους ὅτι μόλις συνάντησαν τοὺς προκρίτους. Ἐτσι καὶ ἔγινε, καὶ ἀπὸ τὰ Μαζέῖκα Καλύβια πῆγαν στὴν Ἀγία Λαύρα.

Στὶς 10 Μαρτίου στὴν Ἀγία Λαύρα, ἔγινε σύσκεψη στὴν ὁποίᾳ ἐλαβαν μέρος οἱ ιεράρχες Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς καὶ ὁ Κερνίκης Προκόπιος, ὁ Ἀσημάκης Ζαΐμης, ὁ Ἀσημάκης Φωτήλας, ὁ Σωτήρης Θεοχαρόπουλος, ὁ Σωτήρης Χαραλάμπης, ὁ Παναγιώτης Φωτήλας, ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης καὶ ὁ Ἀνδρέας Λόντος. Παρὰ τοὺς ἐνδοιασμοὺς ὄρισμένων, ἀποφασίστηκε τελικὰ νὰ κηρυχθεῖ ἡ ἐπανάσταση, καὶ ἀναχώρησαν γιὰ διάφορες περιοχὲς γιὰ στρατολογία ἀγωνιστῶν.

Οἱ Ἀσημάκης Ζαΐμης καὶ Ἀσημάκης Φωτήλας πῆγαν στὸ χωρὶς Κερπινή, θορείως τῶν Καλαβρύτων, ὅπου ἦταν καὶ ὁ Ἰωάννης Χονδρογιάννης.

Στὶς 15 Μαρτίου, τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ, ὁ Ἰωάννης Χονδρογιάννης ἀνέφερε στὸν Ἀσημάκη Ζαΐμη ὅτι, κατὰ τὶς πληροφορίες του, τὴν ἐπομένη ἐπρόκειτο νὰ φύγει ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα γιὰ τὴν Τρίπολη ὁ εἰσπράκτορας τῶν φόρων Σεΐδης Λαλιώτης, καὶ ὅτι αὐτὸς καὶ οἱ σύντροφοί του εἶναι ἔτοιμοι νὰ τὸν χτυπήσουν καὶ νὰ φέρουν τὰ χρήματα. Ο Ζαΐμης, ἀφοῦ ἔκανε τὸν σταυρό του, εἶπε «στὴν εὔχή μου παιδιά».

Μετὰ τὴν καθοριστικὴ ἔγκριση, ἂν ὅχι ἐντολή, ὅπως τὴν χαρακτηρίζει ὁ Κόκκινος, τοῦ Ζαΐμη, ὁ Χονδρογιάννης σκέψθηκε νὰ δργανώσει ἐνέδρα («χωσιά») στὴ θέση Χελωνοσπηλιά, ὅπου ἔφθασε μὲ τοὺς ἄνδρες του μετὰ ἀπὸ ὅλον κτια πορεία. Πράγματι, ἡ θέση αὐτὴ ἦταν φύσει κατάλληλη γιὰ ἐνέδρα. Άπο τὴν μία μεριὰ τῆς κύριας ἡμιοινικῆς ὁδοῦ ὑπάρχει ἔνας κατάφυτος λόφος, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι ὁ Ἀροάνιος ποταμός, ποὺ ἦταν φουσκωμένος ἀπὸ τὸ λιώσιμο τῶν χιονιῶν.

Μὲ τὸν Σεΐδη καὶ τὴν ἀκολουθία του πήγαινε στὴν Τρίπολη καὶ ὁ Νικόλαος Ταμπακόπουλος, τραπεζίτης καὶ τοκογλύφος, ὁ ὅποῖος κυρίως, ἀντὶ εἰσπράξεων εἶχε πάρει χρεωστικὰ ὅμολογα, δηλαδὴ ἐντοκα γραμμάτια. Όταν ἔφθασαν στὴ θέση τῆς ἐνέδρας, ἡ ὁμάδα τοῦ Χονδρογιάννη ἀρχισε πυκνούς πυροβολισμούς. Σκοτώθηκε ἔνας Τούρκος, οἱ δὲ Σεΐδης, Ταμπακόπουλος καὶ οἱ ἄνδρες τῆς ἀκολουθίας του διασκορπίσθηκαν πρὸς διάφορες κατευθύνσεις ἔγκαταλείποντας τὰ ἐμφόρτα ὑποζύγια, τὰ ὅποια ὁ Χονδρογιάννης ἔστειλε μὲ μικρὴ ἔνοπλη συνοδεία, ἀπὸ διαφορετικὸ δρομολόγιο στὴν Ἀγία Λαύρα, ὅπου ἦταν πάλι συγκεντρωμένοι οἱ Ιεράρχες καὶ οἱ πρόκριτοι.

Ο Βοεβόδας τῶν Καλαβρύτων Ἀρναούτογλους, μετὰ τὴν ἄρνηση τῶν Ιεραρχῶν καὶ τῶν προκρίτων νὰ ὑπακούσουν στὴ διαταγὴ μετάβασής τους στὴν Τρίπολη, ἀποφάσισε νὰ πάει ὁ ἴδιος ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐνημερώσει τὸν Καΐμακάμη καὶ

νὰ πάρει ὁδηγίες. Ἐτσι, τὴ 17η Μαρτίου, ἀγνοώντας τὸ ἐπεισόδιο τῆς Χελωνοσπηλιᾶς, ἔκεινη σε γιὰ τὴν Τρίπολη. Απὸ τὴν προηγούμενη ἡμέρα ἔστειλε ἔνα Τοῦρκο ἀγγελιοφόρο γιὰ νὰ προαναγγεῖλει τὴν ἄφιξή του καὶ νὰ προετοιμάσει τὴ διαμονὴ του στὸ χωρὶὸ Δάρα, ποὺ ἀνήκε στὸ τσιφλίκι του καὶ δρίσκεται στὴ μέση περίου τῆς ὁδοῦ Καλαβρύτων -Τριπόλεως, ὅπου εἶχε σκοπὸ νὰ διανυκτερεύσει. Τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀρναούτογλους προηγεῖτο ὁ Καφετζής του καὶ μικρὴ ὄμαδα. Τὶς προθέσεις τοῦ Ἀρναούτογλους πληροφορήθηκε ὁ ὄπλαρχηγὸς Σωτήρης Παπαδαῖος, ὁ ὅποιος ἀσφαλῶς γνώριζε ὅτι ἐτοιμάζεται ἡ ἐνέδρα τῆς Χελωνοσπηλιᾶς, καὶ ἀποφάσισε νὰ ὀργανώσει ἀλλη ἐνέδρα στὴ θέση Φροξούλια, ἡ ὅποια καὶ αὐτὴ ἦταν κατάλληλη. Ὁπως καὶ στὴν περίπτωση τῆς Χελωνοσπηλιᾶς, στὴν ἀριστερὴ μεριὰ τῆς ὁδοῦ ὑπάρχει κατάφυτος λόφος, καὶ στὴ δεξιὰ ὁ Ἀροάνιος, στὶς ὅγχες τοῦ ὅποιου ὑπῆρχαν πολλὰ πλατάνια (γι' αὐτὸ ἡ θέση λέγεται καὶ Πλατανιά). Ὁταν ἔφθασε στὴν περιοχὴ τῆς ἐνέδρας ὁ ἀγγελιοφόρος τοῦ Ἀρναούτογλους, οἱ ἄνδρες τοῦ Παπαδαίου τὸν ἐφόνευσαν. Παρέμειναν ὅμως στὶς θέσεις τους. Ἐκεῖ ἔφθασε καὶ ὁ Χονδρογιάννης ἀπὸ τὴ Χελωνοσπηλιά, ἀφοῦ ἀφῆσε μικρὸ ἀπόσπασμα στὴ θέση Δερβένι. Ἡ Πόλεμοι, 3 χιλιόμετρα νοτίως τῆς Χελωνοσπηλιᾶς πρὸς Τρίπολη, γιὰ νὰ παρατηρήσει τυχὸν κίνηση τουρκικῶν μονάδων ἀπὸ Τρίπολη πρὸς Καλάβρυτα. Ὁταν τὴν ἐπομένη, 17 Μαρτίου, ἐμφανίστηκε ἡ προπομπὴ τῆς συνοδείας τοῦ Ἀρναούτογλους, οἱ ὄμαδες Παπαδαίου-Χονδρογιάννη ἀνοίξαν πῦρ καὶ σκότωσαν τὸν Καφετζή. Οἱ ἀλλοι Τοῦρκοι διέφυγαν πρὸς Καλάβρυτα, καὶ συνάντησαν τὸν ἐρχόμενο Ἀρναούτογλους, ὁ ὅποιος μὲ ταχὺ ρυθμὸ ἐπέστρεψε στὰ Καλάβρυτα καὶ κλείστηκε στοὺς πύργους του.

Στὶς 18 Μαρτίου οἱ ὄμαδες Παπαδαίου-Χονδρογιάννη ὀργάνωσαν ἐνέδρα στὸ γεφύρι τοῦ Ἀμπήμπαγα. Τὸ γεφύρι αὐτὸ ἦταν ἥδη γνωστὸ καὶ ἀπὸ προηγούμενο σημαντικὸ γεγονὸς τῆς ἀντίστασης στὸν τουρκικὸ ζυγό. Ὁ Κωνσταντίνης Κολοκοτρώνης, ἀρχηγὸς σώματος κλεφτῶν, σὲ ἐνέδρα ἐφόνευσε τὸν διαβόητο Ἀλβανὸ Μπεκιάρη καὶ τοὺς ἄνδρες του. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη, 18 Μαρτίου, ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Πάτρα διὰ Καλαβρύτων ὁ Τοῦρκος Σελημαγᾶς, κλειδοῦχος τοῦ Ναυπλίου, μὲ ἄλλους τρεῖς Τούρκους. Τοὺς ἐπιτέθηκαν καὶ τοὺς συνέλαβαν.

Στὴ συνέχεια, οἱ ὄμαδες αὐτές, ἐνισχυμένες καὶ μὲ ἄλλους ὄπλοφόρους ἀπὸ τὰ γύρω χωριά, προχώρησαν πρὸς Καλάβρυτα, ὅπου ἐνώθηκαν μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἐκεῖ. Μετὰ τὰ ἐπεισόδια ποὺ προανέφερα, οἱ Τεράρχες καὶ οἱ πρόκριτοι ἀποφάσισαν τὴν ἐπίθεση κατὰ τοῦ Βοεόδα καὶ τῆς φρουρᾶς τῶν Καλαβρύτων, οἱ ὅποιοι, ὕστερα ἀπὸ μικρῆς διάρκειας ἐπιθετικὴ πολιορκία τῶν ὀχυρῶν πύργων στοὺς ὄποιους εἶχαν καταφύγει, παραδόθηκαν στὶς 21 Μαρτίου.

Είναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀμφισθητήθει ὅτι τὰ ἐπεισόδια τῆς Χελωνοσπηλιᾶς, τῆς Φροξυλιᾶς καὶ τοῦ γεφυριοῦ τοῦ Ἀμπήμπαγχ ἥταν μία προσχεδιασμένη καὶ ὀλοκληρωμένη πολεμικὴ ἐπιχείρηση μὲ τρεῖς φάσεις, ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ τὸν συντονισμὸν τῆς ὄμάδας τοῦ Χονδρογιάννη καὶ τῆς ὄμάδας τῶν Παπαδαίων.

Ἡ χρονικὴ διαδοχὴ τῶν γεγονότων κατὰ μῆκος τῆς κύριας ἡμιονικῆς ὁδοῦ ποὺ διέτρεχε τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀροανίου, εἶχε κύριο σκοπὸν τὴν διακοπὴν τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Καλαβρύτων μὲ τὴν Τρίπολην.

Παράλληλα μὲ τὰ γεγονότα στὴν κοιλάδα τοῦ Ἀροανίου ποταμοῦ, ἔλαβαν χώρα καὶ ἀλλα ἐπεισόδια στὴ γύρω περιοχή. Ἐτσι, στὴ θέση Ἀγρίδι, τῆς περιοχῆς τῶν Σουδενῶν, οἱ ὀπλαρχῆγοι Σολιώτης καὶ Κιλδής, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Σωτήρη Χαραλάμπη, ἐφόνευσαν τρεῖς Τούρκους γραμματοφόρους ποὺ μετέφεραν ἔγγραφα τοῦ Καϊμακάμη στὸν Χουρσίτ. Ἐπίσης, στὴν περιοχὴ τοῦ Σοπωτοῦ, κατὰ διαταγὴν τοῦ Ασημάκη Φωτήλα, ἐφονεύθησαν δύο Τούρκοι σπαχῆδες (ἐνοικιαστὲς φόρων).

Στὶς 21 Μαρτίου, ἀρχισαν τὰ ἔνοπλα ἐπεισόδια στὴν Πάτρα, ποὺ ἐξελίχθηκαν στὴν πολιορκία τοῦ Φρουρίου, ὅπου εἶχαν καταφύγει οἱ Τούρκοι. Τὴν ἵδια περίοδο, ἀρχισε ἡ συγκρότηση τοῦ στρατοπέδου τῆς Μονῆς Ὁμπλοῦ.

Στὶς 22 Μαρτίου, ὁ Πετρόμπεης, γνωρίζοντας τὰ γεγονότα τῶν Καλαβρύτων, ἐκήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὴ Μάνη, καὶ ἀρχισε νὰ συγκεντρώνει δυνάμεις γιὰ νὰ προσθάλει τὴν Καλαμάτα, στὴν ὥποια μπῆκε στὶς 23 Μαρτίου.

Στὶς 25 Μαρτίου στὴν Πάτρα, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ὕψωσε τὴ σημαία τῆς Ἐπανάστασης, καὶ οἱ Πατρινοί, Καλαβρυτῖνοὶ καὶ Βοστιτσιώτες πρόκριτοι συγκρότησαν τὸ Ἐπαναστατικὸ Διευθυντήριο καὶ ὑπέγραψαν τὴν ἐπαναστατικὴ διακήρυξη ποὺ συνέταξε ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, τὴν ὥποια τὴν ἐπομένη ἐπέδωσαν στοὺς προξένους τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν.

Ἐτσι, κατὰ τὸ δεκαπενθύμερο ἀπὸ 10 ἔως 25 Μαρτίου, ἀρχισε νὰ πνέει καὶ νὰ δυναμώνει μέχρι βαθμοῦ θύελλας ὁ ἐπαναστατικὸς ἄνεμος ποὺ παρέσυρε κάθε προηγούμενο δισταγμό. Η φλόγα τῆς ἐπανάστασης εἶχε ἀνάψει καὶ ἐξαπλώνόταν μὲ ταχὺ ρυθμὸν σὲ ὅλη τὴν Πελοπόννησο.

Καθοριστικὸ ἐναρκτήριο στοιχεῖο ἥταν ἡ δραματικὴ ἀπόφαση τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ καὶ τῶν προκρίτων τῆς ἐπαρχίας Καλαβρύτων, τὴ νύκτα τῆς 9ης πρὸς τὴ 10η Μαρτίου, στὸ χάνι τοῦ Δαφαλιᾶ στὰ Μαζέικα Καλύβια, νὰ μὴν ὑπακούσουν στὴ διαταγὴ τοῦ Καϊμακάμη νὰ πᾶνε στὴν Τρίπολη. Μὲ τὴν ἀνυπακοή αὐτή, διατυπώθηκε βούληση ἀρνησης τῆς κυριαρχίας τοῦ Ὁδωμανικοῦ κράτους, πού, νομικά, συνιστᾶ ἐπανάσταση. Ἡ νομικὴ αὐτὴ ἐνέργεια, γιὰ νὰ

έπιφέρει τις έννομες και πραγματικές συνέπειες, άναγκαιώς ξηρεπει νὰ οδηγήσει στὴν κατάλυση τῆς Ὀδωμανικῆς έννομης τάξης και τοῦ συστήματος καταναγκασμοῦ που ἔξασφάλιζε τὴν ἐπιθολή της. Αὐτὸ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο μὲ τὸν ἔνοπλο ἀγώνα γιὰ τὴν ἔξουδετέρωση τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων.

Οἱ ἡγέτες ποὺ ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀνυπακοή, προφανῶς εἶχαν πλήρη ἐπίγνωση τῆς σημασίας της και τῶν συνεπειῶν τῆς ἀπόφασής τους, και ἀσφαλῶς γι' αὐτὸ τὴν ἔλαβαν.

Ως ἔναυσμα τοῦ πολεμικοῦ ἀγώνα μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ ὁργάνωση τῆς πολεμικῆς ἐπιχειρησης ποὺ διεξήχθη στὶς 16, 17 και 18 Μαρτίου στὴν κοιλάδα τοῦ Ἀροανίου ποταμοῦ, και κορυφώθηκε μὲ τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς φρουρᾶς τῶν Καλαβρύτων, τὴν ἔξουδετέρωσή της και τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης.

Οἱ ἡγέτες, οἱ καπεταναῖοι και οἱ ἄνδρες τῶν ὄμάδων, και στὴ συνέχεια τῶν σωμάτων, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις αὐτές, εἶχαν συνειδηση ὅτι οἱ ἐνέργειές τους ἦταν ἡ ἀρχὴ γιὰ τὸν σκληρό, ἀδυσώπητο ἀγώνα, ὁ ὅποιος χρειαζόταν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὄραματος και τοῦ πόδου τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ἀναγκαίως θὰ εἶχε τὴν κόψη τοῦ σπαθιοῦ τὴν τραμερὴ και θὰ ἔγαινε ἀπὸ τὰ ίερὰ κόκαλα τῶν ἥρων τοῦ ἀγώνα.

‘Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Μιχαὴλ Σακελλαρίου λαμβάνει τὸν λόγο και λέγει τὰ ἔξῆς:

Ἐν πρώτοις, παρατηρῶ ὅτι ὁ ἀγαπητὸς κύριος συνάδελφος χειρίστηκε τὸ θέμα ὡς ἴστορικός. Τὸν χαιρετίζω λοιπόν, και ἀπὸ αὐτῆς τῆς σκοπιᾶς συνάδελφο. Συνέθεσε τὰ γεγονότα προσδίδοντας σ' αὐτὰ νόημα τὰ τοποθέτησε, ὅχι μόνον ἐπὶ τοῦ χάρτου, ἀλλὰ και στοὺς πραγματικοὺς χώρους, ὅπου αὐτὰ διαδραματίσθηκαν, ἐπεσήμανε δὲ και ἐκεῖνο ποὺ ἀποτέλεσε τὴ συνειδητὴ ἀπόφαση ἐπαναστάσεως.

Οἱ ἀκροατὲς θὰ πρόσεξαν, δέδαια, πόσες φορὲς οἱ πρόκριτοι χειρίσθηκαν κρίσιμες καταστάσεις μὲ προφανῆ ἐμπειρία. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἐπιτρέψατέ μου νὰ παρατηρήσω ὅτι ὅντως, ὅχι μόνον οἱ συγκεκριμένοι πρόκριτοι τῆς Ἀγαῖας, ἀλλὰ και ἄλλοι στὴν Πελοπόννησο, εἶχαν μεγάλη πείρα χειρισμοῦ κρίσεων. Αὐτὸ τὸ γεγονός προέκυψε ἐκ τῆς μεγάλης ἀναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς τοπικῆς

αύτοδιοικήσεως στὴν Πελοπόννησο κατὰ τὶς δεκαετίες ποὺ προηγήθηκαν τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821. Μόνη ἡ Πελοπόννησος εἶχε ἀναπτύξει θεσμοὺς αὐτοδιοικήσεως τριῶν βαθμῶν, καὶ δὴ ικανοὺς νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ὁδωμανικὲς ἀρχὲς ἀντιστοίχου ἐπιπέδου. Οἱ δημογεροντίες τῶν ἐλληνικῶν κοινοτήτων, πόλεων καὶ κωμοπόλεων ἀντιμετώπιζαν τὶς ἀντίστοιχες κρατικὲς ἀρχές. Οἱ δημογέροντες ἀναδείκνυαν τοὺς προκρίτους ποὺ συγκροτοῦσαν τὶς ἀρχὲς αὐτοδιοικήσεως σὲ ἐπίπεδο ἐπαρχίας, οἱ ὅποιοι καὶ ἀντιμετώπιζαν τὶς ὁδωμανικὲς τῆς ἴδιας ἐπαρχίας. Οἱ ἐπαρχιακοὶ πρόκριτοι ἔξελεγαν δυὸ μωρογιάννηδες καὶ δυὸ βεκληδες. Οἱ πρῶτοι ἀντιμετώπιζαν τὸν βαλή (διοικητικὸ καὶ στρατιωτικὸ ἄρχοντα τῆς Πελοποννήσου), ἐνῶ οἱ δεύτεροι, ἐγκαθιστάμενοι μονίμως στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπεράσπιζαν τὰ συμφέροντα τοῦ ἐλληνικοῦ πληγήσυμοῦ τῆς Πελοποννήσου ἐνώπιον τῆς Πύλης. Οἱ πηγές, ἐκτὸς τοῦ ὅτι συγκροτοῦν τὴν ὡς ἄνω εἰκόνα, παρέχουν πληροφορίες γιὰ συγκεκριμένες ἐπιτυχημένες ἐνέργειες μωρογιάννηδων καὶ βεκληδῶν.

Ἐξ ἀλλοῦ, χρειάζεται νὰ διευκρινίσω ὅτι ὁ σπαχῆς ἦταν δευτερευόντως εἰσπράκτωρ φόρων. Πρωτίστως λέγονταν σπαχῆδες οἱ Ὁδωμανοὶ κάτοχοι τιμαρίων ἐνὸς κατωτέρου βαθμοῦ εἰσοδήματος. Οἱ κάτοχοι τιμαρίων μεσαίου βαθμοῦ εἰσοδήματος λέγονταν ἐλληνικὰ ζαΐμηδες. Τιμάρια ἀνώτερα ἀπὸ τὰ προηγούμενα προσέδιδαν στὸν κάτοχό τους τὸν τίτλο τοῦ σαντζάκ-μπέη, ποὺ ἦταν διοικητὴς σαντζακίου (ἐπαρχίας) καὶ στρατιωτικὸς ἡγέτης τῶν τοπικῶν δυνάμεων.

Μόλις ὁλοκληρώθηκε ἡ παρέμβαση τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Μιχαὴλ Σακελλαρίου, ζήτησε τὸν λόγο ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος καὶ εἶπε τὰ ἔξῆς:

Συγχαίρω τὸν παλαιὸ μαθητή μου, ἀκαδημαϊκὸ Ἐπαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλο, γιὰ τὴν ἐμπεριστατωμένη ἀνακοίνωσή του ἐπὶ θέματος σπουδαίου τῆς ιστορίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως εἶναι ἡ ἔναρξη τῆς Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Συγχαίρω καὶ τὸν φίλο μου, ἀπὸ τὰ φοιτητικὰ χρόνια μας, ἀκαδημαϊκὸ Μιχαὴλ Σακελλαρίου, γιὰ τὴν ἐμβριθέστατη παρέμβασή του. Η διεύρυνση αὐτῆς τοῦ θέματος, μὲ παρακίνησε νὰ προσθέσω τὴν ἴδιαν μου γνώμη γιὰ τὴν Ἐλληνικὴ Ἐπανάσταση, τὴν ἔναρξη τῆς καὶ τὴν αἵσια λήξη τῆς, ἡ ἀκριβέστερα, τὴν γνώμη τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ μου Ἀλεξάνδρου, σὲ προσωπική μου κατ' αὐτοσχεδιασμὸ διατύπωση.

Ἡ σημερινὴ ἀνακοίνωση παρουσίασε μὲ ἀκρίβεια καὶ γεωγραφικὰ στηριγμένη τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τὸν Μάρτιο 1821 στὴ βόρεια Πελοπόννησο.

Καὶ θυμοῦμαι ἀπὸ τὰ φοιτητικά μου χρόνια τὴν ἔριδα μεταξὺ Καλαθρουτινῶν καὶ Μανιατῶν φοιτητῶν, καὶ ὅχι μόνο αὐτῶν, ὡς πρὸς τὸ ἄν ἡ ἐναρξη τῆς ἐπαναστάσεως ἐπιτελέσθηκε στὴν περιοχὴ Καλαθρύτων ἢ στὴ νότιο Πελοπόννησο, δηλαδὴ ποιὰ τοπικὴ ἐναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως, τῶν Καλαθρύτων ἢ τῆς Μάνης, εἶναι ἡ κύρια ἐναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Άλλα, ὁφεῖλω νὰ τονίσω, εἶναι ματαία ἡ ἀλληλοιαμφισβήτηση αὐτή καὶ ἡ διεκδίκηση ἑκατέρωθεν τοῦ ιστορικοῦ προβαδίσματος. Η Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἀρχισε πρὸς ἀπὸ τὸν Μάρτιο καὶ ὅχι στὴν Πελοπόννησο, δηλαδὴ στὶς 22 Φεβρουαρίου 1821 στὴ Μολδοβλαχία, καὶ μὲ ἀπόφαση, ὅχι τῶν Πελοποννησίων προκρίτων, ἀλλὰ τοῦ Αλέξανδρου Ψυλλάντη, ὡς Ἀρχηγοῦ τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας. Η θαυμαστὴ αὕτη, μυστική, ἀπελευθερωτικὴ Ἐταιρεία, μετὰ προετοιμασία ἐπτὰ σχεδὸν ἑτῶν, καὶ τελικὰ ὁ ἀρχηγός της, Αλέξανδρος Ψυλλάντης, ἔχουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ παράτολμο αὐτὸ ἐγγείρημα, παρ' ὅλιγον καταστροφικὸ τοῦ Ἐθνους.

Τὴν ἐπαναστατικὴ δράση τῶν περὶ τὸν Ψυλλάντη Ἐλλήνων ὑπῆρξε πολύμηνη, ἀλλὰ παρὰ τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν αὐτοδυσία πολλῶν ἀγωνιστῶν, δὲν κατορθώθηκε νὰ τελεσφόρησει ἐπιτόπια. Παρὰ τὴν φαινόμενη ὅμως ἀποτυχία, συνέβαλε κατὰ πολὺ γιὰ τὴν ἐπιτυχημένη στὸν νότιο ἐλλαδικὸ χώρῳ ἐναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως, καθὼς λειτούργησε παραπλανητικὰ γιὰ τοὺς Τούρκους. Νόμισαν αὐτοί, ὅτι ὁ μικρὸς στρατὸς τοῦ Ψυλλάντη ἀποτελοῦσε προπομπὸ τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ, κινητοποίησαν λοιπὸν μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις πρὸς τὴ Μολδοβλαχία καὶ γιὰ τὴν ἀμυνα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οὕτως ὥστε οἱ Ἐλληνες ἐπαναστάτες στὴν Πελοπόννησο καὶ στὴ Στερεὰ Ελλάδα νὰ ἔχουν ἐναντίον τους, ἀρχικὰ τουλάχιστον, μόνο τὶς ἐπιτόπιες Τουρκικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις, ἐλαττωμένες μάλιστα καὶ αὐτὲς ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση ἐναντίον τοῦ Αλῆ Πασᾶ.

Μὲ τὴ συνδρομὴ λοιπὸν τῶν εὐνοϊκῶν αὐτῶν προϋποθέσεων, ἐδραιώθηκε ἡ ἐπανάσταση τοπικὰ στὴν Πελοπόννησο καὶ στὴ Στερεὰ Ελλάδα καὶ σὲ πολλὰ νησιά τοῦ Αἰγαίου, μὲ χωριστὲς ἔξεγέρσεις, κλιμακούμενες ἀπὸ Μάρτιο ἔως Ιούλιο 1821, ἐνῶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ ἐλλαδικοῦ χώρου, οἱ ἐπαναστατικὲς ἔξεγέρσεις ἀπέληξαν σὲ τραγωδίες τοῦ ἐπιτόπιου πληθυσμοῦ.

Προπάντων ὅμως, ἡ ἐναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως εἶχε αὐτόματο ἀποτέλεσμα νὰ περιέλθει σὲ κατάσταση ὅμηρίας τὸ μέγιστο πλῆθος τῶν Ἐλλήνων τῆς Όθωμανικῆς Αύτοκρατορίας. Καὶ μόλις ματαιώθηκε ἡ συνολικὴ ἔξόντωσή του, καθὼς ἀρνήθηκε νὰ ὑπογράψει τὸ σχετικὸ μὲ αὐτὴ διάταγμα τοῦ Σουλτάνου ὁ θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς τῶν Τούρκων Χατζή Χαλίλ Ἐφέντης, ἐνισχυμένος ἀπὸ

τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε' μὲ τὴν ἀποκήρυξη τῆς ἐπαναστάσεως, ἀποφασισμένη μετὰ ὅλονύκτια ἐναγώνια διάσκεψη. Καὶ ἡς ὑπομνησθεῖ, ὅτι καὶ οἱ δυὸι αὐτοὶ ἄντρες θανατώθηκαν γιὰ τή, σωστικὴ τῶν Ἑλλήνων ἀμάχων, συμπεριφορά τους.

Ἐκινδύνευσε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, εὐθὺς ἀπὸ τὴν ἔναρξή της, νὰ κατασταλεῖ μὲ τὴν ἐπέμβαση τῶν συνασπισμένων Μεγάλων Κρατῶν, στὴν Ιερή, λεγόμενη, Συμμαχία. Καὶ μόλις ἀποτράπηκε ἡ ἐχθρικὴ ἐπέμβασή τους, μὲ τοὺς ἐπιδέξιους διπλωματικοὺς γειρισμούς, στὸ Λάυριπαχ, τοῦ Καποδίστρια ὡς Υπουργοῦ καὶ κυρίου συμβούλου τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Ρωσσίας. Καὶ πρέπει νὰ ὁμολογηθεῖ ὅτι ἐπιτεύχθηκε τελικὰ ἡ αἰσια ἔκβαση τῆς ἐπαναστάσεως μὲ τὴν ἀποφασιστικὴ ἐπέμβαση Ρωσσίας, Γαλλίας καὶ Ἀγγλίας. Παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἐπιτυχίες, παρὰ τὶς ἡρωικὲς πράξεις, παρὰ τὴν καρτερία τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὶς τεράστιες δυσίες του, μόνο μὲ τὴ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση καὶ διπλωματικὴ ἐπιβολὴ τῶν Μεγάλων αὐτῶν Δυνάμεων, ὑποκινουμένων καὶ ἀπὸ τὸ ἡθικὰ ἔξοχο διεθνὲς κίνημα τοῦ φιλελληνισμοῦ κατορθώθηκε νὰ τερματισθεῖ αἰσια ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, μὲ τὴν ἴδρυση τοῦ, μικροῦ ἔστω, ἀνεξάρτητου ἐλληνικοῦ κράτους. Συνέβη τὸ μέγα ιστορικὸ αὐτὸ παράδοξο γεγονός: Οἱ μεγάλες τῆς Εὐρώπης ἐπικράτειες, συνασπισμένες γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν ἐπαναστάσεων, νὰ ἐπέμβουν ἀπὸ κοινοῦ ὑπὲρ μιᾶς ἐπαναστάσεως. Η ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου τὸ 1827 καὶ ἡ προέλαση τοῦ Ρωσσικοῦ στρατοῦ ἔως τὴ Θράκη τὸ 1829, τιμοῦν τὴν ἀνθρωπότητα. Ο φιλελληνισμός, γέννημα προπάντων εὐλάβειας πρὸς τὸ ἀρχαῖο ἐλληνικὸ πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ συμπάθειας πρὸς τὸν ἀγωνιζόμενο ἡρωικὰ ἐλληνικὸ λαό, χαρίζει ἡμικὸ φέγγος στὴν τρίτη δεκαετία τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα.

Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Γρηγόριος Σκαλκέας ἀναφέρεται στὰ γεγονότα τῆς ἐπίσημης κήρυξης τῆς Ἐπαναστάσεως στὶς 17 Μαρτίου 1821 στὴν Ἀρεόπολη, πρωτεύουσα τοῦ Δήμου Οἰτύλου. Κατ' αὐτὸν, τὰ ὅσα εἶπε ὁ κ. Σπηλιωτάπουλος δὲν ἀναφοροῦν τὰ γεγονότα τῆς Μάνης, τὰ ὅποια προηγήθηκαν ἐκείνων ποὺ ἐκτεθῆσαν ἀπὸ τοὺς προλαλήσαντες.

RÉSUMÉ

Événements révolutionnaires précurseurs dans la région de Katsana

La région de Katsana est une zone montagneuse entourant la rivière Aroaneios, dont la source jaillit d'un platane à 800 m d'altitude, au pied du mont Helmos (alt. 2.318 m), sur son flanc sud-ouest. À 500 m environ au-dessus des sources de l'Aroaneios est perché le village de Mazi qui, durant la période 1800-1821, comptait entre 800 et 1.000 âmes. De l'autre côté, sur le versant nord-ouest de l'Helmos, s'étend la bourgade de Kalavryta, qui était alors le siège du voïvode (gouverneur) turc de la région et de sa petite garnison. Le principal chemin muletier reliant le rivage septentrional du Péloponnèse à Tripolis, résidence du gouverneur du Péloponnèse, passait par Kalavryta et suivait l'Aroaneios.

Les habitants de Mazi cultivaient des champs dans la vallée de l'Aroaneios et y avaient construit des chaumières de fortune, dites Mazeïka Kalyvia; il s'y trouvait également une auberge.

En janvier 1821 s'étaient tenues plusieurs rencontres entre des membres de la Société des Amis, des notables et des chefs armés, et les Turcs avaient eu vent de préparatifs insurrectionnels. C'est pourquoi ils convoquèrent tous les notables et les évêques du Péloponnèse à Tripolis et les y consignèrent. Mais les notables de la région de Kalavryta et de Vostitsa et les évêques de Palaiai Patrai, Germanos, et de Triki, réunis à Kalavryta au début du mois de mars, décidèrent de ne pas se rendre à Tripolis, invoquant divers prétextes.

Le 9 mars, le voïvode de Kalavryta leur intima l'ordre de prendre la route de Tripolis, sous escorte militaire.

Il était prévu qu'ils fassent étape le soir aux Mazeïka Kalyvia.

Pendant la nuit, au cours d'une réunion dramatique, il résolurent de ne pas obéir à l'ordre de se rendre à Tripolis, pleinement conscients des conséquences de cette décision. Ce fut là le premier refus face au pouvoir turc. Il fut suivi des opérations combinées suivantes.

Le 15 mars 1821, le bruit courut que le percepteur turc quitterait Kalavryta pour Tripolis. Assimakis Zaïmis, notable de Kalavryta, donna son assentiment à la proposition de Hondroyannis, chef d'une bande armée natif

de Mazi, de tendre une embuscade au lieu dit Chelonospilia, sur les berges de l'Aroaneios.

C'est ainsi que l'attaque du convoi d'argent eut lieu le 16 mars. Le percepteur en réchappa, mais les mules et le butin furent emmenés au monastère d'Agia Lavra, où les notables et l'évêque de Palaiai Patrai, Germanos, se réunirent à nouveau.

Le 16 mars, le voïvode de Kalavryta décida de se rendre à Tripolis pour informer les autorités des événements. La bande armée de Papadaia, lui aussi originaire de Mazi, monta une autre embuscade au lieu dit Froxylia, en amont de Chelonospilia, et tua un messager du voïvode.

Le 17 mars, ce groupe, auquel vint s'ajouter celui de Hondroyannis, attaqua au même endroit l'escorte du voïvode. Celui-ci regagna Kalavryta et s'enferma dans sa tour.

Le 18 mars, au pont d'Ambimbaga, sur l'Aroaneios, ces groupes armés attaquèrent et firent prisonnier un haut fonctionnaire turc, puis marchèrent sur Kalavryta où s'étaient rassemblés d'autres bandes armées. Ils attaquèrent les tours du voïvode et sa garnison, qui se rendirent le 21 mars.
