

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Ο ‘Ακαδημαϊκός κ. **Νικόλαος Ματσανιώτης** λέγει τὰ ἐξῆς:

Στὸ εὐγενές ἄθλημα τῆς περίθαλψης καὶ θεραπείας τῶν ἀσθενῶν μὲ AIDS τὸ ἰατρικὸ σῶμα τῆς χώρας μας πέτυχε ἐπιδόσεις πού τὸ τιμοῦν. Πρωταθλητὲς ὅμως ὑπῆρξαν ὀλίγιστοι. Πρῶτον μεταξὺ αὐτῶν θεωρῶ τὸν κ. Γεώργιο Σαρόγλου. Τὰ πρωτεῖα δὲν ἔχουν συγκριτικὸ χαρακτῆρα ὅταν ἀφοροῦν ἔννοιες ὅπως ἡ ἀφοσίωση καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄρρωστο ὡς πρόσωπο, ἡ αὐταπάρνηση καὶ ἡ ἀνιδιοτέλεια. ‘Όταν ὅμως αὐτὰ συνδυάζονται μὲ χαλκέντερη ἐργατικότητα καὶ τέλεια γνώση καὶ τῆς ἐλάχιστης πτυχῆς τοῦ δυναμικὰ ἐξελισσόμενου ἐπιστημονικοῦ πεδίου τῆς ἐπίκτητης ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας, ὁ δημόσιος ἔπαινος εἶναι δικαιολογημένος.

‘Η Α΄ Παθολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἔχει καταξιωθεῖ στῆ συνείδηση τοῦ ἰατρικοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινοῦ ὡς κάλλιστη μονάδα περίθαλψης τοῦ ἀρρώστου μὲ AIDS. ‘Η ὑποδειγματικὴ λειτουργία της ὀφείλεται κυρίως στὸ Διευθυντὴ της κ. Γ. Σαρόγλου, ἀλλὰ ἐξίσου ἔπαινος ἀνήκει καὶ στοὺς συνεργάτες του. ‘Εκφραση τοῦ ὁμαδικοῦ αὐτοῦ πνεύματος συνεργασίας καὶ προσφορᾶς ἀποτελεῖ καὶ τὸ σύγγραμμα, τὸ ὁποῖο μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ σᾶς παρουσιάζω «*AIDS/HIV Κλινικὴ Προσέγγιση καὶ Θεραπεία*», ὑπὸ κ. Γ. Σαρόγλου, Α. Λιονῆ, Π. Ποταμούση καὶ Θ. Γεωργίου, ‘Ιατρικὲς ‘Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, ‘Αθήνα 1999, σ. 618.

Πρόκειται γιὰ ἔργο πλήρες πού καλύπτει διεξοδικὰ καὶ ἐπαγωγικὰ κάθε πτυχὴ μιᾶς ἰογενοῦς λοιμώξεως πού δὲν ἀφήνει ἀλόβητο, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, κανένα ἰστό, κανένα ὄργανο καὶ κανένα σύστημα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Μοριακὴ βιολογία, ἐπιδημιολογία, κλινικὴ καὶ ἐργαστηριακὴ διάγνωση περιγράφονται καὶ διαπλέκονται σὲ ἀρμονικὸ σύνολο καὶ δημιουργοῦν τὸ ἀναγκαῖο ὑπόστρωμα γιὰ τὴν κατανόηση κάθε ἐκδηλώσεως τῆς πολυσυστηματικῆς αὐτῆς νόσου.

Ἡ μεγαλύτερη ὅμως δύναμη καὶ ἀρετὴ τοῦ συγγράμματος βρίσκεται στὸ συνεχῶς ἐξελισσόμενο καὶ μεταβαλλόμενο, συνεπῶς στὸ πιὸ δύσκολο πεδίο, στὴ θεραπεία τοῦ AIDS.

Ἡ περιγραφή τῶν φαρμάκων καὶ τῆς κινητικῆς τους, ὁ ἀκριβὴς τρόπος δράσεως, οἱ παρενέργειες, ὁ τρόπος χορηγήσεως καὶ κυρίως οἱ κατάλληλοι συνδυασμοὶ ἔχουν αὐτοτέλεια ποὺ τὰ διαχωρίζει πολὺ ἀπὸ τὴ συνήθη θεραπευτικὴ τους χρησιμότητα. Εἶναι ἡ μεγάλη προσωπικὴ πείρα τῶν συγγραφέων ποὺ κάνει τὴ διαφορὰ καὶ ἀναδεικνύει τὰ 15 κεφάλαια τὰ ὁποῖα εἶναι ἀφιερωμένα στὴ θεραπεία ὄχι ἀπλῶς μοναδικὰ στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία, ἀλλὰ ὑποδειγματικὰ πρότυπα ποὺ ἀντέχουν στὴν ὁποιαδήποτε σύγκριση μὲ τὰ πλέον αὐστηρὰ διεθνῆ κριτήρια.

Ἡ ἀδυναμία ἐκρίζωσης τοῦ ἰοῦ ποὺ προκαλεῖ τὴν ἐπίκτητη ἀνθρώπινη ἀνοσοανεπάρκεια (HIV) παρὰ τίς τεράστιες προσόδους τῆς σύγχρονης θεραπευτικῆς, ἐπιβάλλει τὴν ἰσόβια χορήγηση ἀντιρετροϊκῶν φαρμάκων. Εἶναι φυσικὸ ὡς ἐκ τούτου νὰ ἀνακύπτουν προβλήματα ἀντοχῆς τοῦ ἰοῦ ποὺ καθιστοῦν ἀναπόφευκτη τὴν ἀλλαγὴ τῶν συνδυασμῶν τῶν φαρμάκων αὐτῶν. Πολὺ σημαντικὸ εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα τῆς μὴ πιστῆς συμμόρφωσης τῶν ἀσθενῶν στὰ διάφορα θεραπευτικὰ σχήματα, ποὺ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν ἰατρὸ νὰ ἐπιστρατεύει ὅλη του τὴν ἱατρικὴ τέχνη, τὴν ἱκανότητα ἐπικοινωνίας καὶ πειθοῦς ὥστε νὰ ἐπιτύχει τὸ κάλλιστο θεραπευτικὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐπιτυχὴς θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ AIDS ἔχει βελτιώσει τὴν ποιότητα ζωῆς χιλιάδων ἀσθενῶν σὲ βαθμὸ ποὺ ἔχει κυριολεκτικὰ μεταμορφώσει τοὺς χθεςινούς ἀπόκληρους τῆς κοινωνίας σὲ ἐνεργοὺς πολίτες τῆς.

Τὸ σύγγραμμα αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο σὲ κάθε ἰατρὸ ὄχι μόνον γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ ἐπάρκεια τὸν πάσχοντα ἀπὸ τὴν ἐπίκτητη ἀνθρώπινη ἀνοσοανεπάρκεια, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ μὲ κάθε λεπτομέρεια τὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη μιᾶς μοναδικῆς λοιμώδους νόσου ποὺ σφράγισε τὴ μοίρα ἑκατομμυρίων συνανθρώπων μας.