

τρίτη ἐπιστολὴ

Παρίσιοι, 22] 4 Φεβρουαρίου 1919,

Φίλατε συνάδελφε,

Χθὲς καὶ σήμερα ἐπὶ τρεῖς ἥμισυ ἐν δλῳ ὕρας ἔξέθηκα ἐνώπιον τῆς συνδιασκέψεως — ή ἀκριβέστερον τοῦ συμβουλίου τῶν μεγάλων δυνάμεων — τὰς ἑδαφικάς διεκδικήσεις τῆς Ἑλλάδος καὶ υπεστηρίξα αὐτάς ὅπως ἡμπόρεσα καλίτερα.

Σπανίως ἔδοκιμασσα μεγαλειτέραν συγκίνησιν προερχομένην ἀπὸ τὴν εὔλογὸν ἀνηργίαν μήπως δι' ἔνα ή δι' ἄλλον λόγον δὲν κατώρθωνα νὰ παρουσιάσω ὑπὸ τὸ καλλίτερον φῶς τὰ ζητήματα μας καὶ μήπως ταῦτα ἔξ αὐτοῦ βέβαια ὑπαιτιότητός μου, δὲν υπεστηρίζοντο ὅπως ἔπρεπε, καθ' ἣν ἀκριβῶς στιγμὴν ἀπὸ τὴν ἀπόφασιν τῆς συνδιασκέψεως μέλλει νὰ ἔξαρτηθῇ — χωρὶς καμμίαν ρητορικὴν ὑπερβολὴν — τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους.

Νομίζω ὅτι ή ἔκ τῆς ἐκθέσεώς μου παραχθεῖσα ἐντύπωσις ὑπῆρξεν ἀγαθή. Καὶ ὁ Οὐλίσων καὶ ὁ Κλεμανσώ, καὶ ὁ Λόρδος Τζωρτζ καὶ ὁ Ὁρλάνδο δὲν παρέλειψαν, ὅταν τοὺς ἀπεχαιρέτων, νὰ μὲ βεβαιώσουν ὅτι τοὺς ἔκαμε βαθεῖαν ἐντύπωσιν. Καὶ ἄλλοθεν ἄλλωστε ἐβεβαιώθημεν ὅτι καὶ μετὰ τὴν αυνεδρίασιν ἔξεφράσθησαν κατά τὸν αὐτὸν τρόπον. Ὁ δέ Ὁρλάνδο μετὰ τὸ πέρας σήμερον ἐγένετο τὸν λόγον διὰ νὰ εἴπῃ ὅτι ἔκφράζει καὶ πάλι τὴν συμπάθειάν του ὑπὲρ τοῦ εὐγενοῦς ἔθνους τὸ ὄποιον αντιπροσωπεύει ὁ Βενιζέλος, καὶ ὅτι πιστεύει ὅτι τοῦτο θὰ τυχῃ τῶν ικανοποιήσεων εἰς ἃς ἔχει δικαιώματα ἐπαναλαβὼν τὴν βέβαιωσιν ὅτι αἱ μεταξὺ τῆς Ιταλίας καὶ ἡμῶν διαφωνία θὰ ρυθμισθοῦν διὰ φιλικῆς συνεννοήσεως. Ἡ νέα σύντη ἐκδήλωσις τοῦ κ. Ὁρλάνδο εἶνε, νομίζω, ἀσφαλής ἔνδειξις ὅτι αἱ διεκδικήσεις μας κρίνονται εύμενῶς ἀπὸ τὴν συνδιασκεψιν, εἰς τρόπον ὡστε νὰ εύρισκῃ συμφέρον διὰ τὴν Ιταλίαν ὁ Ὁρλάνδο νὰ δηλώσῃ ὅτι οὐδεμίαν ἀντίρρησιν ἔχει μέρους τῆς Ιταλίας θὰ εὕρουν αἱ ὀικδικήσεις μας, δισαι ὑπὸ τῶν ἄλλων δυνάμεων θὰ ἐκρίνονται δίκαιαι.

Αἱ εὐμενεῖς αὐταὶ διαθέσεις δὲν ἀποδεικνύουν βέβαια καὶ ὅτι τὸ σύνολον τῶν διεκδικήσεών μας θὰ γίνη δεκτὸν.

Άλλος ἡ συντελεσθεῖσα ἀπὸ τεσσάρων μηνῶν πρόοδος εἶνε καταπληκτική. Ἡ Ιταλία, ἥτις τότε ἤλπιζεν ἀκόμη νὰ λάβῃ τὴν Σμύρνην, ὅχι μόνον ἔπαινος καὶ νὰ τὴν ζητῇ καν, ἀλλ ἀποδέχεται καὶ τὴν ἐν αὐτῇ ἐγκατάστασίν μας. Ζητεῖ δὲ μόνον ὅπως παραχωρηθῇ εἰς αὐτὴν ἡ κοιλάς τοῦ Μαιάνδρου. Καὶ ἀπὸ τοῦτο ἀκόμη εἶνε σχεδόν βέβαιον ὅτι θὰ παραιτηθῇ, καίτοι δὲν ἡμπορεῖ νὰ θεωρηθῇ βέβαιον ἢν θὰ ἐκταθῶμεν ἡμεῖς καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς δυτικῆς παραλίας ἡ ἀν τὸ κατώτερον τμῆμα αὐτῆς θὰ παραμείνη ὑπὸ τὴν Τουρκίαν.

Άλλος ὅτι καταντῷ ἐκπληκτικώτερον εἶνε ὅτι ἡ δεξιώσις μας, ὅπως ἐκταθῶμεν εἰς τὴν Θράκην μέχρι τοῦ Εύξείνου Πόντου, συζητεῖται καὶ σοβαρῶς καὶ εὐμενῶς. Δὲν λέγω βέβαια ὅτι τὸ ζήτημα τοῦτο δυναται νὰ θεωρηθῇ κερδηθέν. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς Βουλγαρίας ἔκ τοῦ Αιγαίου εἶνε πρᾶγμα ποὺ θὰ προσκόψῃ εἰς ισχυράς ἀντιστάσεις. Άλλος εἶνε μέγας τι ὅτι τὸ ζήτημα συζητεῖται σοβαρῶς καὶ ἐν πνεύματι συμπαθείσας ὑπὲρ ἡμῶν.

Οταν συλλογίζωμαι, φίλε μου, ὅτι ὅστερον ἀπὸ δλα τὰ ἐγκλήματα τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῶν περὶ αὐτὸν πλησιάζομεν νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ μέγιστον μέρος τῶν δινέρων μας καὶ δταν συλλογίζωμαι ὅτι ἀνευ τῶν ἐγκλημάτων τού

ΑΔΡΙΑΝΟΥ 1011-1936