

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΛΕΩΝ. Θ. ΖΕΡΒΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.— 'Η ούσια τῆς Θρησκείας, Β', ὑπὸ 'I. N. Θεοδωρακοπούλου *.

Τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος, τὰ δποῖα ἐπεσημάναμεν εἰς προηγουμένην ἀνακοίνωσιν, ὡδήγησαν τὸν θρησκειολόγον Rudolf Otto νὰ ὀνομάσῃ τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα *mysterium tremendum*. Ἀλλὰ καὶ ὁ ὄρισμὸς τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος ὡς μυστηρίου εἶναι ἀρνητικός, διότι μυστήριον ἐννοιολογικῶς εἶναι ἔκεινο, ἐνώπιον τοῦ δποίου ἔχει κανεὶς τὰ μάτια του κλειστά, ἔκεινο, ὅπου κανεὶς δὲν βλέπει τίποτε. Συνεπῶς μυστήριον εἶναι τὸ ἀφανέρωτον καὶ κρυφόν, τὸ ἀκατανόητον καὶ ἀπρόσιτον. Τὴν θετικὴν ὅμως πλευρὰν αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου τὴν εὑρίσκομεν εἰς θρησκευτικὰ βιώματα, εἰς τὰς καταστάσεις ἔκεινας τῆς ψυχῆς, αἱ δποῖαι ἐκφράζουν τὴν θρησκευτικὴν συμπεριφορὰν τοῦ ἀνθρώπου ἥ, ὅπως εἴπομεν ἄλλως, τὸ θρησκευτικὸν συνειδέναι. Ὁ πρόσθετος χαρακτηρισμὸς τοῦ μυστηρίου ὡς *tremendum* εἶναι ἔνας κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὰ συναισθήματα τοῦ φόβου ὄρισμός, ἀν καὶ τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα δὲν εἶναι κοινὸς φόβος. Ἡ Ἄγια Γραφὴ καὶ Ἰδίᾳ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη γνωρίζει πολὺ καλὰ αὐτὸν τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀνάλογον εἰς τὴν θρησκείαν τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὸ «πανικὸν δεῖμα», ὁ πανικός, ὁ φόβος τοῦ Πανός. Τὸ ἴδιαίτερον ὅμως γνώρισμα αὐτοῦ τοῦ φόβου εἶναι ὅτι δὲν πηγάζει αὐτὸς ἀπὸ τίποτε τὸ ὄρισμένον, τὸ συγκεκριμένον, π. χ. ἀπὸ φυσικὰ φαινόμενα, τὰ δποῖα ἀπειλοῦν τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ φαινόμενα αὐτὰ ποτὲ δὲν δημιουργοῦν τὸν θρησκευτικὸν φόβον. Ὁ φόβος αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ φυσικὸς φόβος, ἀλλὰ εἶναι

* J. N. THÉODORACOPOULOS, *L'essentiel de la Religion*, B.

ἡ διαίσθησις τοῦ μυστηρίου, τοῦ ἀγνώστου, τοῦ ἀποσύντονος. Εἰς τὴν θρησκείαν τῶν πρωτογόνων ἀνθρώπων διφόβιος αὐτὸς παρουσιάζεται ὡς φόβος ἀπὸ τοὺς δαίμονας. Ὅμως, ἐνῷ οἱ δαίμονες σιγὰ - σιγὰ παραμερίζονται ἀπὸ τὴν λογικὴν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ συναίσθημα αὐτὸς τοῦ φόβου παραμένει καὶ δὲν διαφέρει μόνον κατὰ βαθμὸν ἀπὸ τὸν φυσικὸν φόβον ἀλλὰ καὶ κατὰ ποιόν. Κανεὶς φυσικὸς φόβος, δύσον καὶ ἀν τὸν πολλαπλασιάσωμεν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσῃ τὸν φόβον ποὺ περιέχει τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα. Ὁ φόβος αὐτὸς εἶναι μία μυστικὴ φρίκη, ἡ ὅποια ἀκριβῶς γεννᾷ μέσα μου τὸ συναίσθημα ὅτι εἴμαι πλᾶσμα, ὅτι δηλαδὴ ὅχι μόνον δὲν ἔχω ἐγὼ κάμει τὸν ἔαυτόν μου, ἀλλὰ ὅτι δὲν εἴμαι τίποτε ἐνώπιον τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι αὐτὸς ὁ παντοδύναμος εἶναι ἀπρόσιτος εἰς τὴν γνῶσήν μου. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικόν, ὅτι τὸ στοιχεῖον αὐτὸς τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ διατηρεῖται ζωηρότατα καὶ κατὰ τὴν μυστικὴν ἔνωσιν τῆς ψυχῆς μὲ τὸν Θεόν, ὅπότε ὅμως τὸ ἀπρόσιτον τοῦ Θεοῦ παραμερίζεται. Καὶ εἰς αὐτὸς ἀκριβῶς τὸ στοιχεῖον τῆς παντοδυναμίας ἀναφέρεται τὸ συναίσθημα, ὅτι εἴμαι πλᾶσμα ὡς ἡ σκιά του, τὸ ὅποιον συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὴν συνείδησιν τῆς μηδαμινότητος τοῦ ἀνθρώπου. Ἐχομεν ἐδῶ μίαν διαλεκτικὴν τῶν συναισθημάτων, τὰ ὅποια συγκλονίζουν τὸν ἀνθρώπον. Τὴν μηδαμινότητα δὲ τοῦ ἀνθρώπου τονίζει ἰδιαιτέρως ἡ μυστική, συνάμα ὅμως τονίζει καὶ τὴν παντοδυναμίαν τοῦ Ἐπέκεινα, τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἔξηγεῖται καὶ τὸ γεγονός ὅτι εἰς ὅλα τὰ εἰδή τῆς μυστικῆς ὑπάρχει ἡ ἀπαξίωσις καὶ σχεδὸν ἡ κατάργησις τοῦ Ἐγώ. Ἡ μυστικὴ ἔξι ἄλλου εἴναι ἡ πλήρης ἐπικράτησις τῶν ἔξω-λογικῶν στοιχείων εἰς τὴν θρησκείαν. Καὶ εἰς αὐτὴν ὅμως τὸ κύριον στοιχεῖον εἴναι τὸ αὐτοσυναίσθημα ὅτι εἴμαι πλᾶσμα καὶ τοῦτο ταυτίζεται μὲ τὸ συναίσθημα τῆς μηδαμινότητος τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὸν φόβον ὅμως καὶ τὴν παντοδυναμίαν τοῦ Θεοῦ συνδέεται καὶ ἔνα ἄλλο, τρίτον γνώρισμα τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθημάτος καὶ τοῦτο εἴναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἐπέκεινα, τοῦ Θεοῦ. Τὸ σημεῖον τοῦτο προσλαμβάνει διάφορα ὀνόματα εἰς τὴν θρησκείαν, ὅπως εἴναι ἡ ὁργὴ τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλα. Ἡ ἀγάπη ἄλλωστε τοῦ Θεοῦ, λέγει ἔνας μυστικός, δὲν εἴναι τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ σβησμένος θυμός. Τὸ στοιχεῖον αὐτὸς τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθημάτος ἐμφανίζεται μὲ πολλὴν ἔντασιν καὶ εἰς μερικὰ δογματικὰ φιλοσοφικὰ συστήματα, ὅπως π. χ. εἰς τὸ σύστημα τοῦ Fichte καὶ εἰς τὸ σύστημα τοῦ Schopenhauer. Ἔτσι ὁ Fichte διαιλεῖ διὰ τὴν γιγαντιαίαν καὶ ἀκοίμητον δρμὴν τοῦ ἀπολύτου πρὸς τὴν πρᾶξιν, δὲ Schopenhauer διὰ τὴν δαιμονίαν βούλησιν ὡς οὐσίαν τοῦ κόσμου. Τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν τοῦ ἀπολύτου, τοῦ Ἐπέκεινα, μέσα εἰς τὸν ἀνθρώπον τὴν ἔζησε μὲ τὸν τρόπον του καὶ ὁ Goethe, ὁ ὅποιος χρησιμοποιεῖ, διὰ νὰ ἐπισημάνῃ τὸ γεγονός τοῦτο, τὸν δρον δ α ἵ μ ω ν.

‘Ο μυστηριακὸς δῆμος χαρακτήρος τοῦ θρησκευτικοῦ συναίσθηματος δὲν συνδέεται μόνον μὲ δῆ, τι ὀνομάσαμεν πρὸν ἵεράν φρίκην ἢ φόβον Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἔχει μέσα του καὶ ἔνα ἄλλο γνώρισμα, τὸ δόποῖον εἶναι ὀλωσδιόλου διάφορον ἀπὸ τὸν φόβον, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ θάμβος βοσκός. Τὸ θάμβος τοῦτο ἔρχεται ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ὁ ἀνθρωπός μὲ τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα εὐδίσκεται ἐνώπιον ἐνὸς ὀλωσδιόλου «Ἐ τέρε ν» καὶ τὸ «Ἐτερον τοῦτο τὸν ἐκπλήσσει καὶ τὸν σαστίζει μὲ τὴν τρομακτικὴν διαφοράν του ἀπὸ ὅλα τὰλλα, τὰ κοινὰ καὶ γνωστά, καὶ γενικῶς ἀπὸ τὰ φυσικά. Διὰ τοῦτο τὸ «Ἐτερον τοῦτο, ποὺ θαμβώνει τὸν ἀνθρωπόν, ὅταν τὸ ζῆται μὲ τὸ θρησκευτικόν του συναίσθημα, τὸ ὀνόμασεν ὑπερφυσικὸν ἢ «Ἐπέκεινα. ‘Η μυστικὴ μάλιστα, ἡ δοπία ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ θρησκευτικοῦ συναίσθηματος τὰ ζῆται καὶ τὰ τονίζει εἰς τὸ ἔπαυρον, ἀντιθέτει τὸ «Ἐπέκεινα καὶ τὸ «Ἐτερον ὅχι μόνον πρὸς τὰ φυσικὰ καὶ κοσμικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἐννοιαν τοῦ Εἶναι, καὶ δι’ αὐτὸν τὸ δονομάζει μηδὲν. Καὶ ἐννοεῖ μὲ τὸ μηδὲν τοῦτο τὸ ὀλωσδιόλου ἔτερον καὶ ἀντίθετον πρὸς τὰ φυσικά, ἀλλὰ συνάμα καὶ ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἐκφράζεται μὲ κανένα ἄλλο. Μὲ τὴν ἀρνησιν ἀκριβῶς αὐτὴν καὶ τὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ «Ἐπέκεινα ὡς μηδενὸς ἡ μυστικὴ τονίζει ἀκόμη περισσότερον τὸν μυστηριακὸν χαρακτῆρα τοῦ θρησκευτικοῦ συναίσθηματος καὶ συνάμα τοῦ προσδίδει τὸ στοιχεῖον τοῦ παραδόξου. Καὶ μέσα εἰς τὸ παράδοξον τοῦτο κινεῖται τὸ συναίσθημα τοῦ μυστικοῦ. ‘Ἐξ ἄλλου οἵ χαρακτηρισμοὶ τοῦ «Ἐπέκεινα ὡς ὑπερφυσικοῦ καὶ ὑπεροκοσμικοῦ φαίνεται νὰ εἶναι θετικοί, ἐνῷ κατ’ οὓσιαν εἶναι καὶ αὐτοὶ ἀρνητικοί, διότι δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ ν’ ἀποκλείουν τὴν πραγματικότητα, δηλαδὴ νὰ τὴν παραμερίζουν.

‘Ἄπὸ τὴν ἴστορίαν τῆς θρησκείας βλέπομεν ὅτι τὸ «Ἐπέκεινα τοῦτο, δηλαδὴ ἡ ἴδεα τοῦ Θεοῦ, δύποτεν ἀναφέρεται τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα, τούλαχιστον εἰς τὰς ὑψηλὰς θρησκείας, δορίζεται μὲ ἀρκετὴν σαφήνειαν καὶ μάλιστα μὲ τὰ κατηγορήματα: νοῦς, πνεῦμα, θέλησις, παντοδυναμία, συνειδητότης, καὶ γενικῶς μὲ ὅλα τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα, τὰ δοπία ὁ ἀνθρωπός ἀνευρίσκει μέσα του, ἀλλὰ εἰς πολὺ περιωρισμένον βαθμόν. ‘Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ἡ ὑψηλὴ τούλαχιστον θρησκεία χρησιμοποιεῖ τὰ κατηγορήματα αὐτά, τὰ δοπία εἶναι λογικὰ καὶ ἥθικά, διὰ νὰ περιγράψῃ τὴν οὖσιαν τοῦ Θεοῦ, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ λογικὴ πλευρὴ τῆς θρησκείας. ‘Ο χριστιανισμὸς μάλιστα ἔχει σχηματίσει ἐννοίας αὐστηρὰς καὶ σαφεῖς καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων διακριτικῶν του στοιχείων, μὲ τὰ δοπία ὑπερέχει ἀπὸ ὅλας τὰς θρησκείας, ὑπερέχει καὶ ὡς πρὸς αὐτό. Τὸ σύστημα τῶν ἐννοιῶν ποὺ ἔχει σχηματίσει ὁ χριστιανισμὸς διὰ νὰ ὁρίσῃ τὴν ἐννοιαν τοῦ Θεοῦ εἶναι διαλεκτικῶς πολύπλοκον καὶ ἀνάγεται κατὰ μέρα μέρος εἰς τὴν Ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν. ‘Ομως θὰ ἥτο λάθος καὶ μάλιστα

βαρὸν νὰ νομίσῃ κανεὶς ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἔξαντλεῖται μὲ τὰ γενικὰ λογικὰ καὶ ἥθυκὰ κατηγορήματα, ποὺ τοῦ ἀποδίδει ἡ ἐννοιολογία τοῦ χριστιανισμοῦ. Πέρα τῶν ἐννοιῶν ὑπάρχει τὸ ἴδιοτυπον βίωμα τοῦ Θεοῦ, ὃ, τι ἀκριβῶς ἀποτελεῖ τὸ ἄδυτον τῆς θρησκείας. Ἔδω ἔγκειται τὸ μυστήριον της, καὶ ἡ πλευρὰ αὐτὴ τῆς θρησκείας εἶναι ἔξωλογική, ὑπερόλογική. Αὐτὴ μάλιστα ἡ πλευρὰ εἶναι ἡ πρώτη, ἡ πρωτογενής, ἐνῷ ἡ ἄλλη, ἡ ἐννοιολογική, εἶναι ἡ δευτέρα. Πρῶτα ὑπάρχει τὸ βίωμα περὶ Θεοῦ καὶ ἔπειτα ἀκολουθεῖ ἡ ἐννοιολογία περὶ Θεοῦ. Ὅπωσδήποτε ὅμως εἶναι καὶ ἡ ἐννοιολογία ἀπαραίτητος, ἄλλως καταλήγομεν εἰς τὴν θρησκευτικὴν βουβότητα τοῦ Βούδα.

Εἶναι ἀναμφισβήτητον ὅτι καὶ ἡ θρησκεία, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα δημιουργήματα τοῦ ἀνθρώπου, τέχνη, πολιτεία, δίκαιον, ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία, ἔχει ἵστορικὸν χαρακτῆρα, δηλαδὴ ἀρχίζει νὰ ὑπάρχῃ κατὰ τρόπον πρωτόγονον καὶ ἔπειτα ἀναπτύσσεται εἰς ὑψηλάς καὶ ὑπερόχους μορφάς. Καὶ εἶναι φυσικόν, ὅτι, ὅπως εἰς τὴν λογικὴν καὶ τὴν ἥθυκὴν τοῦ ἀνθρώπου ἐγεννήθη τὸ πρόβλημα: τί εἶναι μέσα εἰς αὐτὰ ἐμπειρικὸν καὶ τί εἶναι λογικόν, ἔτσι καὶ εἰς τὴν θρησκείαν, ἢ μᾶλλον εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς θρησκείας, ἐγεννήθη τὸ πρόβλημα: τί εἶναι μέσα εἰς τὴν θρησκείαν ἐμπειρικὸν καὶ τί εἶναι καθαρῶς πνευματικόν. Προκειμένου περὶ τῆς γνώσεως τοῦ ἀνθρώπου ὁ Kant κατέληξεν, εἰς τὴν Κριτικὴν τοῦ καθαροῦ λόγου, εἰς τὴν ἀκόλουθον διατύπωσιν: «Ὅτι ὅλη μας ἡ γνῶσης ἀρχίζει μὲ τὴν πεῖραν, περὶ αὐτοῦ δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία. Διότι πῶς ἄλλως θὰ ἦτο δυνατὸν ν^o ἀφυπνισθῆ ἡ ἵκανότης τῆς γνώσεως, ἀν δὲν ἐγίνετο τοῦτο μὲ ἀντικείμενα, τὰ ὅποια θύγουν τὰς αἰσθήσεις μας. Ὁμως, ἀν καὶ ὅλη μὲν ἡ γνῶσης ἀρχίζει μὲ τὴν πεῖραν, δὲν πηγάζει ὅλη ἀπὸ τὴν πεῖραν». Τὰ στοιχεῖα τῆς γνώσεως, τὰ ὅποια πηγάζουν ἀπὸ τὴν πεῖραν, ὁ Kant τὰ ὠνόμασεν *a posteriori* στοιχεῖα, ἐνῷ τὰ στοιχεῖα τὰ ὅποια δὲν πηγάζουν ἀπὸ τὴν πεῖραν, ἄλλα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ὠνόμασεν *a priori*. Ἡ κριτικὴ ὅμως αὐτὴ διατίστωσις τοῦ Kant διὰ τὸ γεγονὸς τῆς γνώσεως ἵσχύει καὶ δι^o ὅλα τὰ λοιπὰ δημιουργήματα τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὴν τέχνην, τὸ δίκαιον, τὴν ἥθυκὴν καὶ τὴν θρησκείαν. Οὔτε ἡ θρησκεία εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθῇ καὶ νὰ ἐρμηνευθῇ δίχως ἔνα *a priori*, δηλαδὴ δίχως στοιχεῖα τὰ ὅποια δὲν κατάγονται ἀπὸ τὴν ἐμπειρίαν. Ἡ βασικὴ *a priori* κατηγορία τῆς θρησκείας εἶναι ὅ, τι ὠνομάσαμεν ἥδη ἡ γιον. Ἡ κατηγορία μάλιστα αὐτὴ εἶναι σύνθετος καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ στοιχεῖα λογικὰ καὶ ἔξωλογικά. Τὰ λογικὰ στοιχεῖα εἶναι ἡ ἴδεα τοῦ ἀπολύτου, τοῦ τελείου καὶ τοῦ ἀγαθοῦ. Αἱ ἴδεαι αὐταὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ ἔξαχθοῦν ἀπὸ τὴν ἐμπειρίαν τῶν αἰσθήσεων. Τὰ ἔξωλογικὰ στοιχεῖα εἶναι ἡ ἴδεα τοῦ ἀγίου καὶ τὰ καθαρὰ συναισθήματα, τὰ ὅποια πάντοτε τὴν συνο-

δεύουν. Τὸ ἄγιον ἀναδύεται ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἔξωτεροῦ κόσμου, ποτὲ ὅμως ἐξ αἰτίας αὐτοῦ. Μέσα εἰς τὴν ἰδέαν τοῦ ἄγιου, ἡ ὁποία εἶναι γέννημα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχουν πεποιθήσεις καὶ συναισθήματα, τὰ ὅποια δὲν εἶναι δυνατὸν ν^ο ἀναχθοῦν εἰς τὴν ἐμπειρίαν τῶν αἰσθήσεων, διότι δὲν εἶναι αἰσθήματα, ἀλλὰ ἀξιολογήσεις καὶ θέσεις πραγμάτων, τὰ ὅποια δὲν ὑπάρχουν εἰς τὸν κόσμον τῶν αἰσθήσεων. Αἱ θέσεις καὶ ἀξιολογήσεις αὗται πηγάζουν ἀπὸ μίαν αὐτόνομην πηγὴν τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἀνεξαρτήτως τοῦ κόσμου τῶν αἰσθήσεων. Δίχως αὖτάς τὰς *a priori* προϋποθέσεις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐρμηνευθῇ τὸ φαινόμενον, ποὺ λέγεται θρησκεία. Ἡ ἴστορία τῆς θρησκείας, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν ἴστορικὴν γένεσιν τοῦ φαινομένου τούτου, διὰ νὰ τὸ ἐξηγήσῃ πρέπει νὰ ὑποθέσῃ κάτι ὡς πρῶτον δεδομένον, ὥστε ἀπὸ αὐτὸν νὰ ἐξηγήσῃ τὴν περαιτέρω πορείαν τοῦ φαινομένου, διότι ἀπὸ τὸ μηδὲν δὲν ἐξηγεῖται τίποτε. Τὸ αὐτὸν ἀλλωστε πράττει ἀκόμη καὶ ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη, δηλαδὴ ἐξηγεῖ τὸ φαινόμενον τῆς φύσεως, ἀφοῦ προϋποθέτει ὀρισμένα στοιχεῖα ἢ ὀρισμένας δυνάμεις, τὰς ὁποίας ὅμως δὲν ἐξηγεῖ, διότι τὰς θεωρεῖ δεδομένας. Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ πνεύματος ὅμως, ὅπου ἀνήκει καὶ ἡ θρησκεία, τὸ πρῶτον καὶ κύριον εἶναι τὸ ἴδιον τὸ πνεῦμα. Ὡστε, ὅταν ἐπιχειρήσω νὰ ἐξηγήσω καὶ νὰ κατανοήσω φαινόμενα τοῦ πνεύματος, θὰ πρέπει νὰ προϋποθέσω ὡς ἀφετηρίαν τὰς διαφόρους δυνατότητας καὶ τοὺς διαφόρους λειτουργικοὺς νόμους τοῦ πνεύματος. Πῶς τώρα ὑπάρχει τὸ πνεῦμα ὡς πνεῦμα, τοῦτο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξηγηθῇ, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τοῦτο ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχικὴν παρουσίαν μας εἰς τὸν κόσμον.

RÉSUMÉ

Éléments du sentiment religieux sont : l'horreur sacrée, le sentiment de la toute-puissance de Dieu, l'action de l'au-delà, l'étonnement. En général l'idée de Dieu peut se fixer par les attributs : esprit, intelligence, volonté, tout-pouvoir, action de consentir ; c'est ce qui constitue le côté logique de la religion. Parallèlement on trouve en lui le côté exologique, c'est-à-dire qu'au-delà des pensées il existe ce qui constitue exactement l'inaccessible de la religion. Enfin nous devons accepter que dans le sens de la religion sont inclus des éléments, qui ne proviennent pas de l'expérience des sens. Ce sont : l'idée de la sainteté et les sentiments purs, qui l'accompagnent toujours ; l'idée de l'absolu ; du parfait,

du bien. De tous ces éléments il y en a (comme celui de la sainteté p. ex.), qui présentent un caractère exologique et d'autres (l'absolu, le parfait, le bien) un caractère logique. En général et pour comprendre et interpréter le phénomène de la religion — phénomène qui appartient tout entier au domaine de l'esprit — nous devons présupposer comme point de départ les diverses possibilités et les diverses lois liturgiques de l'esprit.
