

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ \*

“Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Φιλ. Βασιλείου παρουσιάζων τὸ βιβλίον τοῦ κ. Εὐαγγ. Σταμάτη, ὅπο τὸν τίτλον «Ἐύκλείδου Στοιχεῖα, βιβλ. I - IV καὶ V - IX», εἴπε τὰ ἔξῆς :

”Εχω τὴν τιμὴν νὰ παρουσιάσω εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν τοὺς δύο πρώτους τόμους τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδου ἐκδοθέντας ὅπο τοῦ κ. Εὐαγγέλου Σταμάτη καὶ περιλαμβάνοντας τὰ βιβλία I - IV καὶ V - IX. Ἡ πλήρης ἐκδοσις θέλει ἀποτελεσθῆ ἐκ πέντε τόμων, οἵτινες πλὴν τῶν XIII βιβλίων τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδου θέλουν περιλάβει καὶ ἐπ’ αὐτῶν σχόλια.

”Η Γερμανικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Βερολίνου, εἰς τὴν δποίαν ὑπάγεται καὶ ἡ διεύθυνσις ἐκδόσεως τῆς συλλογῆς *Bibliotheca Teubneriana*, ἐν τῇ ἐπιτυμῷ της ὅπως ἀντικαταστήσῃ τὰς παλαιοτέρας ἐκδόσεις τῆς συλλογῆς αὐτῆς μὲ νέας συγχρονισμένας τοιαύτας, περιέλαβεν ἐκ τῶν πρώτων εἰς τὸ πρόγραμμά της τὴν ἐπανέκδοσιν τῆς ὅπο τοῦ Δανοῦ καθηγητοῦ I. L. Heiberg γενομένης τὸ 1883 - 1888 δημοσιεύσεως, εἰς πέντε τόμους, τῶν «Στοιχείων». Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀπηυθύνθη, ἥδη ἀπὸ τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1960, εἰς τὸν Ἑλληνα ἐρευνητὴν τῆς Ἰστορίας τῶν Μαθηματικῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελον Σταμάτην, μὲ τὴν παράκλησιν ὅπως ἀναλάβῃ οὗτος τὴν λίαν ἐνδιαφέρουσαν ἐργασίαν ταύτην εὑρισκομένην εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ πεδίου τοῦ ἴδιου αὗτοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου.

Καροπὸν τῆς ἐκ μέρους τοῦ κ. Σταμάτη ἀποδοχῆς τῆς τόσον τιμητικῆς ἀναθέσεως εἰς αὐτὸν τῆς ἐπανεκδόσεως τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδου ἀποτελεῖ ἡ σήμερον εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν γινομένη παρουσίασις τῶν μέχρι τοῦδε ἐκδοθέντων ἐννέα ἐκ τῶν δεκατριῶν βιβλίων τοῦ Εὐκλείδου.

”Οπως εἶναι ἥδη γνωστόν, τὰ «Στοιχεῖα» δὲν ἀποτελοῦν μόνον, ὡς ἐνομίζετο ἄλλοτε, συλλογὴν καὶ συστηματικὴν ἐκθεσιν τῶν μέχρι περίπου τοῦ ἔτους

---

\* Συνεδρία τῆς 5ης Νοεμβρίου 1970.

350 π. Χ., ἐποχὴν τοῦ θανάτου τοῦ μεγαλοφυοῦς μαθηματικοῦ Εὐδόξου, γνωστῶν γεωμετρικῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, δίδουσαι, τρόπον τινα, ἵδεαν τῆς στάθμης τῶν Μαθηματικῶν τῆς ἀρχαιότητος· χαρακτηριζόμενα ἀπὸ μίαν ἄνευ προηγούμενου λογικὴν ἐνότητα καὶ συνέπειαν καὶ συντεταγμένα διαλεκτικῶς κατὰ τὴν Πλατωνικὴν μέθοδον, «τὰ Στοιχεῖα» ἀπέβλεπον κυρίως εἰς τὴν φιλοσοφικὴν προπαδείαν τοῦ ἀναγνώστου ἀκολουθοῦντα καθ' ὅλοκληρίαν τὴν διδασκαλίαν τοῦ Πλάτωνος. Δι’ αὐτὸν καὶ ἡ βαθυτέρα σημασία τοῦ περιεχομένου αὐτῶν δύναται νὰ κατανοηθῇ μόνον μέσα εἰς τὸ πλαίσιον τῶν φιλοσοφικῶν θεωριῶν, θὰ ἐλέγαμεν, τῶν κοσμοθεωριῶν τῆς ἐποχῆς των. Ἀλλωστε ὁ Ἰδιος ὁ Πλάτων, εἰς τὴν «Πολιτείαν» του, λέγει ὅτι προπαρασκευὴν διὰ τὴν Φιλοσοφίαν ἀποτελεῖ ἡ γνῶσις τῆς Ἀριθμητικῆς, τῆς Γεωμετρίας, τῆς θεωρίας τῶν μουσικῶν Ἀρμονιῶν καὶ τῆς Ἀστρονομίας. Ἀκριβῶς δὲ αἱ δύο πρῶται τούτων εὑρίσκονται εἰς τὰ «Στοιχεῖα», ἐνῷ ἡ θεωρία τῶν Ἀρμονιῶν ἐκτίθεται εἰς τὴν «Κατανομὴν τοῦ κανόνος», ἡ δὲ Ἀστρονομία εἰς τὰ «Φαινόμενα», ἔργα ἐπίσης τοῦ Εὐκλείδου καὶ μάλιστα ἐκ τῶν διασωθέντων. Ἀς μὴ λησμονῶμεν ἀκόμη ὅτι τὰ ἐπιτεύγματα δύο τῶν σπουδαιοτέρων καὶ βαθυτέρων εἰς ἵδεας βιβλίων τῶν «Στοιχείων», τοῦ V καὶ τοῦ X, ὀφείλονται εἰς δύο προσφιλεῖς μαθητὰς τοῦ Πλάτωνος, τὸν Εὔδοξον καὶ τὸν Θεαίτητον.

Ἐτερον στοιχεῖον, ἐνισχῦον τὴν θέσιν τῆς στενῆς σχέσεως τοῦ ἔργου τοῦ Εὐκλείδου πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Πλάτωνος, ἀποτελεῖ καὶ ἡ εἰς τὸ XIII βιβλίον ἔρευνα περὶ τῶν κανονικῶν σωμάτων καὶ τῶν δι’ αὐτῶν ὁρίζομένων ἀσυμμετριῶν, ἔρευνα ὀφειλομένη ἐπίσης εἰς τὸν Θεαίτητον, ἵδιαίτερα μάλιστα ἡ ἀπὸ τὰς δώδεκα ἀκμὰς κύβου κατασκευὴ κανονικοῦ δωδεκαέδρου. Σημειωτέον ὅτι ἡ κατασκευὴ τῶν πέντε κανονικῶν σωμάτων, τῶν καλούμενων καὶ σχημάτων τοῦ Πλάτωνος, ἀποτελεῖ τὴν κορωνίδα τοῦ ὅλου ἔργου τῶν «Στοιχείων».

Ἡ εἰς τὸν διάλογον τοῦ Πλάτωνος «Φαίδων» γινομένη περιγραφὴ τῆς Γῆς, ἡ δοποίᾳ ἐξ ἄλλου ὑπῆρξε σημαντικὴ διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς μετέπειτα περὶ τοῦ Κόσμου εἰκόνος, καθὼς καὶ ἡ κατ’ αὐτήν, κατ’ ἀνάλογον τρόπον πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ κανονικοῦ δωδεκαέδρου, γινομένη ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος διαίρεσις τῆς γηίνης ἐπιφανείας, τὸ πρῶτον ὑπ’ αὐτοῦ μνημονευομένης ὡς σφαιρικῆς, καθιστοῦν ἔκδηλον τὴν σχέσιν περὶ τῆς δοποίας ὡμιλήσαμεν καὶ διαγράφουν τὸν ἀπώτερον σκοπὸν τῆς ὑπὸ τοῦ Εὐκλείδου συγγραφῆς τῶν «Στοιχείων».

Κατόπιν τώρα τῆς εἰς τὴν ἐποχὴν μας παρατηρουμένης ροπῆς τοῦ περιορισμοῦ ἥ καὶ τῆς παντελοῦς ἐγκαταλείψεως τῶν κλασσικῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, τῆς ἐπικρατήσεως δὲ τοῦ τεχνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν σύγχρονον παιδείαν, ροπῆς τῆς δοποίας τὸν κίνδυνον ἔθεσεν ἐνώπιόν μας ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς κ. Ἡ. Θεοδω-

ρακόπουλος, είναι λίαν παρήγορον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν τοῦ Βερολίνου προβαίνει εἰς τὴν ἐπανέκδοσιν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ Λατίνων συγγραφέων. Ὡς ἔνα σημαντικὸν βῆμα πρὸς τὴν προσπάθειαν ἀνακοπῆς τῆς ροπῆς ἐκείνης χαιρετίζομεν τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βερολίνου. Σήμερον, δύπτε τὰ Μαθηματικὰ — ἡ κατ' ἔξοχὴν Ἐπιστήμη — γνωρίζουν μίαν ἄνευ προηγουμένου ἀνθησιν, ἡ ὑπὲρ τὴν αἰγίδα τῆς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίας ἐπάνοδος εἰς τὰ ἀρχαῖα κείμενα τῶν Ἑλλήνων μαθηματικῶν, ἐνέχοντα ἀναμφισβήτητον πηγὴν ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, ἀποτελεῖ πράγματι εὐπρόσδεκτον ἐνέργειαν ὑποδηλώνουσα μὲ τὴν δέουσαν ἐμφασιν τὴν ἀναλλοίωτον ἀξίαν τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς μαθηματικῆς σκέψεως.

Ἐξ ἄλλου, πολὺ εὔστοχα, ὁ συνάδελφος κ. Κ. Τσάτσος δὲν παραλείπει ἐκάστοτε νὰ τονίζῃ τὴν Ἰδιαιτέραν σημασίαν τῆς λογικῆς καὶ μαθηματικῆς σκέψεως εἰς τὴν καθόλου κλασσικὴν παιδείαν, προσθέτων ὅτι «κανένας ἄλλος δρόμος δὲν εἶναι πιὸ εὐθὺς καὶ πρόσφρος, πιὸ ἀποτελεσματικός, ἀπὸ τὴν κλασσικὴν παιδεία γιὰ νὰ ἔπειράσουμε τὴν κρίσι τῆς ἐποχῆς μας, κρίσι ποὺ διφεύλεται στὴν ὑπέρμετρη ἀπόστασι ποὺ ἡ πραγματικὴ πορεία τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται ἀπὸ τὸν δρόμο ποὺ θὰ ἔπειρε νὰ ἀκολουθήσῃ».

Ἡ ὑπὸ τοῦ κ. Σταμάτη παρουσιαζομένη σήμερον ἐπανέκδοσις τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδου βασίζεται εἰς τὴν ἀναφερθεῖσαν προηγουμένην αὐτῶν ἐκδοσιν τοῦ I. L. Heiberg, γενομένην εἰς Λειψίαν ὑπὸ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Teubner. Ἡ ἐκδοσις Heiberg περιεῖχεν εἰς ἔκαστον τόμον πρόλογον τοῦ Ἰδίου, τὸ ἀρχαῖον κείμενον, λατινικὴν μετάφρασιν καθὼς καί, εἰς ἔκαστην σελίδα, κριτικὸν ὑπόμνημα.

Σύμφωνα μὲ σκετικὴν πρότασιν τοῦ κ. Σταμάτη, κατὰ τὴν ἐπανέκδοσιν παρελείφθη ἡ λατινικὴ μετάφρασις.

Ἡ συμβολὴ τῷρα τοῦ κ. Σταμάτη συνίσταται εἰς τὰ ἔξῆς :

Γενικῶς μὲν εἰς τὴν ἔρευναν κωδίκων μὴ ἔξετασθέντων ὑπὸ τοῦ Heiberg. (Ὁ κ. Σταμάτης ἔκαμε σύγκρισιν χειρογράφων ἀπὸ τὰς βιβλιοθήκας Βηρυτοῦ, Ἀγίου Ορούς καὶ Μαδρίτης.)

Εἰδικῶς δὲ ὅτι, εἰς μὲν τὸν πρῶτον τόμον :

1. Παρέθεσε, διὰ πρώτην φοράν, πίνακα ἐμφαίνοντα τὸν ἀριθμὸν τῶν ὅρισμῶν, τῶν αἰτημάτων, τῶν κοινῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν προτάσεων τῶν XIII βιβλίων τῶν «Στοιχείων» (σελὶς XXXI).

2. Παρέθεσε, διὰ πρώτην φοράν ἐπίσης, πίνακα ἐμφαίνοντα τὸν ἀριθμὸν τῶν ὅρισμῶν, τῶν αἰτημάτων, τῶν κοινῶν ἐννοιῶν, τῶν θεωρημάτων, τῶν προ-

βλημάτων καὶ τῶν πορισμάτων τῶν τεσσάρων πρώτων βιβλίων τῶν «Στοιχείων» (σελὶς XXXII) ὡς καὶ πίνακα ἀριθμητικὸν εἰς τὸν δποίον ἀναγράφονται αἱ προτάσεις ὅπου χρησιμοποιοῦνται αἰτήματα καὶ κοινὰς ἔννοιας (σελὶς XXXIII).

3. Ἄνεπτυξε, τὸ πρῶτον, τὸ περιεχόμενον τῶν τεσσάρων πρώτων βιβλίων (σελὶς XXXIV).

4. Διεμνημόνευσε, διὰ πρώτην φοράν, α) τὰς τέσσαρας μεθόδους ἀποδείξεως τὰς χρησιμοποιούμενας εἰς τὰ «Στοιχεῖα», μεταξὺ τῶν δποίων, ὡς λέγει, καὶ τὴν μέθοδον τῆς τελείας ἐπαγωγῆς, ἀναφέρων καὶ τὰ θεωρήματα, ὅπου ἡ τελευταία τούτων χρησιμοποιεῖται κατ' αὐτόν (σελὶς XXXV), β) τὰς κυριωτέρας ἐκδόσεις τῶν «Στοιχείων» ἀπὸ τοῦ 370 π.Χ. (σελ. XXXVI), γ) πραγματείας ἐπὶ τῶν «Στοιχείων», τὰς κυριωτέρας ἀπὸ τοῦ 1909 (σελίδες XXXVII - XXXIX), δ) συντμήσεις ὀνομάτων (σελίδες XL - XLI), ε) σημειώσεις κωδίκων καὶ συμβολισμῶν (σελὶς XLII).

5. Μεταξὺ τοῦ ἀρχαίου κειμένου καὶ τοῦ κριτικοῦ ὑπομνήματος τοῦ Heiberg, παρέθεσεν, εἰς ἑκάστην σελίδα, ἴδιον του ὑπόμνημα περιλαμβάνον, ὅπου τοῦτο ἐθεώρησεν ἀναγκαῖον, τοὺς ὄρισμούς, τὰ αἰτήματα, τὰς κοινὰς ἔννοιας ὡς καὶ τὰ προηγούμενα θεωρήματα εἰς τὰ δποία στηρίζεται ἡ ἀπόδειξις ἑκάστου ἐξεταζομένου θεωρήματος.

6. Διώρθωσε τυπογραφικὰ σφάλματα.

7. Παρέθεσεν ἀποσπάσματα τριῶν, ἀγνώστων εἰς τὸν Heiberg, παπύρων (σελίδες 187, 188, 189).

Εἰς δὲ τὸν δεύτερον τόμον :

8. Μεταξὺ τοῦ ἀρχαίου κειμένου καὶ τοῦ κριτικοῦ ὑπομνήματος τοῦ Heiberg παρέθεσεν, εἰς ἑκάστην σελίδα, ἴδιον του ὑπόμνημα, ὅπως καὶ εἰς τὸν πρῶτον τόμον.

9. Διώρθωσε τυπογραφικὰ σφάλματα καὶ τοιαῦτα ἐπὶ τῶν σχημάτων.

Παρουσιάζοντες τὴν ἀξιόλογον ἐργασίαν ταύτην τοῦ κ. Σταμάτη, δὲν παραλείπομεν νὰ τονίσωμεν τὴν μεγάλην τιμήν, τὴν δποίαν περιποιεῖ εἰς τὴν χώραν μας ἡ εἰς Ἑλληνα ἐπιστήμονα ἀνάθεσις τοῦ ἔργου τῆς ἐπανεκδόσεως τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐκλείδου.

Ἐλπίζομεν, ὅπως προσεχῶς εὑρεθῶμεν εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ παρουσιάσωμεν εἰς τὴν ἡμετέραν Ἀκαδημίαν καὶ τίν, δαπάναις τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμεληρίου τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοσιν τῶν ἔργων τοῦ Ἀρχιμήδους γενομένην ἐπίσης ὑπὸ τοῦ κ. Εὐαγγέλου Σταμάτη.