

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ  
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ  
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ

Μὲ σεβασμὸ καὶ συγκίνηση ἀνέρχομαι στὸ γεραρὸ αὐτὸ βῆμα, ποὺ τόσες φορὲς ἐλάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία του Ἐκεῖνος, τὴν μνήμη τοῦ ὁποίου τιμοῦμε σήμερα. Γιατὶ πιστεύω ὅτι ἀποτελεῖ ἔκπλήρωση χρέους, ἡ ἀνιστόρηση τοῦ βίου καὶ τῶν πεπραγμένων ἐνὸς ἐπιφανοῦς ἐπιστήμονος καὶ πνευματικοῦ ἀνδρός. Ἀλλωστε εὐτύχησα νὰ εἴμαι φίλος του, μὲ στενὴ προσωπικὴ καὶ πνευματικὴ ἐπικοινωνίᾳ ἐπὶ πολλὰ χρόνια καὶ γι' αὐτὸ θεωρῶ ὅτι διαθέτω ἵσως κάποιες προϋποθέσεις γιὰ νὰ τολμήσω αὐτὴ τὴν ἐπιμνημόσυνη ὅμιλία.

Ἄκομη ἀντηχεῖ σ' αὐτὴν τὴν αἴθουσα, ποὺ ἐπὶ 18 χρόνια κόσμησε μὲ τὴν παρουσία του, ὁ ἀπόγοχος τῆς γλυκειᾶς καὶ μεστῆς περιεχομένου φωνῆς του.

Στὶς 5 Μαΐου τοῦ 1911 γεννήθηκε στὸ χωρὶ "Αγ. Ἀνδρέας τῆς Κυνουρίας ὁ Γεώργιος Μερίκας. Γονεῖς του, ὁ ἀνθρωπιστῆς ἱατρὸς καὶ δήμαρχος τοῦ Δήμου Βρασιῶν Ἐμμανουὴλ Μερίκας καὶ μητέρα του ἡ σεβαστὴ δέσποινα Ἐλένη, γόνος τῆς οἰκογενείας Κρητικοῦ. Εύλογημένη ἡμέρα γιὰ τὶς χιλιάδες τοὺς ἀσθινεῖς του, γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς συνεργάτες του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ χώρα δόλκηληρη. Μέσα σὲ περιβάλλον βαθειᾶς Χριστιανικῆς πίστεως, ἀγάπης, ἀρετῆς καὶ φιλοπατρίας, πέρασε τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ του χρόνια. Καθημερινὰ βίωνε τὸν συνεχῆ ἀγῶνα τοῦ πατέρα του νὰ βοηθήσει ἀφιλοκερδῶς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο μὲ τὰ πενιχρὰ μέσα ποὺ διέθετε ἡ ἱατρικὴ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Ἔτσι ἡ ἀγαθὴ φύση του βρῆκε τὸ κατάλληλο κλῖμα ποὺ εύνόησε νὰ βλαστήσει στὴν ψυχὴ του ἡ πίστη του πρὸς τὸ ὑπέρτατο ὄν, ἡ φιλοπατρία, ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ, ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ ἡ ἀφιλοκέρδεια, ἰδιότητες ποὺ τὸν συνόδευσαν μέχρι τὴν τελευταία του πνοή.

Τὸ πρότυπο τοῦ πατέρα του ἦταν βαθειά ριζωμένο στὴν ψυχή του καὶ τὸν ἐπηρέασε στὴν ἐπιτυχημένη πορεία του στὴ ζωή. Σὲ δύμιλες του δὲν παρέλειπε νὰ ἀναφερθεῖ σὲ αὐτὸν μὲ σεβασμὸ καὶ θαυμασμό. Τὸ 1988 ἀντιφωνώντας, σὲ ἐκδήλωση ποὺ ὄργανωσαν οἱ μαθητὲς καὶ οἱ συνεργάτες του πρὸς τιμήν του, ἔλεγε: «Θυμᾶμαι ἄριστα τὴν ἱατρικὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ χωριοῦ γύρω στὸ 1920-1930 ὅπως διεξαγόταν ἀπὸ τὸν πατέρα μου σὲ δυὸ χωριά, ἔνα πεδινὸ κι ἕνα ὄρεινὸ τῆς Κυνουρίας ἐπὶ 40 χρόνια. Ἡ ἀσκησὴ της ἦταν σκληρή, σκληρότατη, τόσο γιὰ τὸν γιατρὸ ὃσο καὶ γιὰ τὸν ἀρρωστο, σὲ χαμηλούλαυβα καὶ σὲ μαντριὰ μὲ τὸ φῶς τοῦ λυχναριοῦ καὶ δχι σπάνια τοῦ δαδιοῦ, χωρὶς ἐργαστηριακὰ βοηθήματα, μὲ λίγα γαληνικὰ φάρμακα κυρίως τὰ ἡρωϊκὰ καὶ μὲ τὶς βεντοῦζες καὶ τὶς βδέλλες. Ὁ Γιατρὸς δὲν ἦταν μόνο παθολόγος ἀλλὰ καὶ χειρουργὸς τῆς μικρῆς χειρουργικῆς καὶ μάμμος καὶ ὀφθαλμίατρος καὶ λαρυγγολόγος. Ἀκόμη κι ὁδοντίατρος. Ἐνα εἴδος γενικοῦ ἱατροῦ, ὅπως τὸν ἀντιλαμβανόμεθα σήμερα μεταπτυχιακῶς, αὐτοδίδακτος ἐκτὸς σπανίων ἔξαιρέσεων. Ἡ ἀμοιβή του, παρεχομένη κατὰ κανόνα σὲ εἰδὴ ντόπιας παραγωγῆς, ἦταν πενιχρότατη. Κι ἀλλοίμονο ἀν δὲ βοηθοῦσε κάποια ἀγροτικὴ κτηματικὴ προικούλα. Τὸ ἐνδιαφέρον του ὅμως γιὰ τὸν ἀρρωστο, ἀπερίγραπτον. Ἀσύλληπτη ἡ συμπαράσταση καὶ ἡ στοργή του. Εὔλογα οἱ ἀσθενεῖς τὸν εὔγνωμονοῦσαν, τὸν ἐσέβοντο καὶ τοῦ ἀναγνώριζαν τὴν ὑψηλότερη κοινωνική του περιπολή. Εύρισκω φυσικὸ δὲ τὸ ἐπηρεάστηκα ἔντονα ἀπὸ τὸ πατρικό, ἱατρο-κοινωνικὸ κύρος καὶ δὲ τὸ συμπάθησα τὸν Ἱπποκρατισμὸ κατὰ τὴν Ἱατρικὴ μου πράξην».

Λίγα χρόνια ἀργότερα, σὲ Ἀρκαδικὸ Πνευματικὸ Συμπόσιο, στὸ Λεωνίδιο, σὲ δύμιλία του δὲν ἔντεξε καὶ πάλι νὰ μὴν ἀναφερθεῖ στὸν πατέρα του. Εἶπε: «Ζωηρὰ συγκινημένος ἀναπολῶ τὸν πατέρα μου, γιατρὸ τοῦ τέως Δήμου Βρασιῶν, μὲ πέντε χωριὰ κι ἀμέτρητους ἀγροτικοὺς μικροοικισμούς, κατεσπαρμένους σὲ μιὰ εὐρύτερη περιοχή. Κι ἔναν πληθυσμὸ περίπου 4.500 κατοίκων, κτηνοτρόφων, ἀγροτῶν, μικρῶν νοικοκυραίων, λιτοδίαιτων καὶ ἔθνοι λατρικῶν πολεμιστῶν ποὺ μὲ ἔνα ἥλεκτροφάναρο κι ἔνα σύντροφο ἀγωγιάτη, διατρέχει τοὺς κατσικόδρομους τοῦ Μαλεβιοῦ καὶ πρόσφερε μὲ προθυμία κι ἀγάπη καὶ ἀλτρουδισμὸ τὴν ὅση μποροῦσε νὰ παράσχει ἱατρικὴ του βοήθεια, χωρὶς ποτὲ νὰ ὑπολογίσει ἀν ὁ πρὸς περίθαλψη ἦταν πλούσιος ἡ πένης, δίκαιος ἡ ἀμαρτωλός, Βενιζελικὸς ἡ Βασιλικός».

Οἱ δικοὶ του δὲν ἦταν οἰκονομικὰ ἰσχυροὶ καὶ γι' αὐτὸ ἐπρεπε μόνος νὰ κατακτήσει, αὐτοκαθιδήγητος, τὴν ἐπιστημονικὴ του συγκρότηση καὶ νὰ κερδίσει τὴν ζωή, προστατεύοντας συγχρόνως πολυμελῆ οἰκογένεια ποὺ τοῦ κατέλειπε ὁ θάνατος τοῦ πατέρα του. Ἀν ὅμως ἡ οἰκογένεια του δὲν ἦταν εὔπορη, ἦταν ὡστόσο ὑπόδειγμα πατριαρχικῆς οἰκογενείας τῆς Ἑλληνικῆς ὑπαίθρου, ὅπου ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν μελῶν της διαπλέκεται μὲ τὴν στοργή, τὴν ἀφοσίωση καὶ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ

δημιουργεῖ ἔνα ἀκατάλυτο δεσμὸν ποὺ παρατείνεται ἀκόμη καὶ πέραν τοῦ βίου. Στὴν ἰδιαίτερα του πατρίδα τελείωσε τὴ Δημοτικὴ ἐκπαίδευση καὶ συνέχισε τὶς Γυμνασιακὲς σπουδές του στὸ Α' Γυμνάσιο Ἀρρένων Ἀθηνῶν, πάντοτε μεταξὺ τῶν πρώτων.

‘Η ἐπίδραση τοῦ Δασκάλου του στὸ Δημοτικὸν καὶ τοῦ φιλόλογου καθηγητοῦ στὸ Γυμνάσιο, ὑπῆρξε γι' αὐτὸν καθοριστική. Σὲ δομιλία του ἔλεγε: «Κάτι ποὺ ποτὲ δὲν λησμονῶ ἀπὸ τὰ νεανικά μου χρόνια, εἶναι ἡ καταλυτικὴ ἐπίδραση ποὺ ἀσκησαν στὴν σταδιοδρομία μου ὁ δάσκαλός μου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου στὸ χωριό μου καὶ ὁ φιλόλογος τοῦ Γυμνασίου στὴν Ἀθῆνα. Ἔζησαν βίο παράλληλο. Αὖστηροὶ καὶ δίκαιοι. Σκληροὶ καὶ στοργικοί. Φανατικοὶ στὴν οἰκογενειακὴν καὶ θρησκευτικὴν παράδοση, ὅπως καὶ στὴν σχολικὴν πειθαρχία. Λιτοί, λογικοκρατούμενοι, λακωνικοί, ὑπεύθυνοι, πλούσιοι σὲ φαντασία. Προσπάθησα νὰ ἀντιγράψω ὅλα τὰ παραπάνω πιστεύω τους καὶ δὲν μετάνιωσα. Ἰσως γιὰ ἴδιοσυστασιακοὺς λόγους δὲν τοὺς ἀκολούθησα στὴν αὐστηρότητα».

‘Αλλὰ αὐτὴ ἡ ἔλλειψη τῆς αὐστηρότητος ἥταν ἡ μεγάλη δύναμη τοῦ Γεωργίου Μερίκα, γιατὶ τὴν ἀντικαθιστοῦσαν ἡ καλοσύνη του, ἡ πατρικὴ στοργὴ του, ἡ εὐθυκρισία καὶ τὸ αἰσθημα δικαιοσύνης, μαζὶ μὲ τὴν ἐμφανῆ μεγάλη ἐπιθυμία του γιὰ τὴν ἀνέλιξη τῶν μαθητῶν καὶ τῶν συνεργατῶν του, ἡ ὅποια τοὺς ἐνέπνεε καὶ τοὺς δόδηγοῦσε στὴν πρόοδο.

Νεότατος σὲ ἡλικία μόλις 23 ἔτῶν, τὸ 1933, ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἱατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ τὸν βαθμὸν ἄριστα καὶ κατόπιν ἔξετάσεων στὶς ὁποῖες ἐπρώτευσε μεταξὺ 110 συνυποψήφιών του, διορίσθηκε ἐσωτερικὸς βοηθὸς τῆς Γ' Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Θεραπευτηρίου ὁ Εὐαγγελισμός, τὴν ὅποια διηύθυνε ὁ ἀείμνηστος Διοικήτης Κομηνός. Δὲν ἄργησε νὰ ἐπιβληθεῖ ὡς χαρισματικὸς ἱατρὸς καὶ λαμπρὸς ἀνθρωπος, ἀπολαμβάνοντας τὴν ἀγάπην ὅλων τῶν ἀσθενῶν, τῶν ἱατρῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἰδρύματος καὶ νὰ καταλάβει, νεότατος, τὴν θέση τοῦ ἐπιμελητοῦ.

Τὸ 1937 ἀνηγορεύθη ἀριστοῦχος διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κατόπιν ἀξιόλογης ἐρευνητικῆς ἐργασίας τὴν ὅποια ἔξεπόνησε: *Περὶ ἀπλαστικῶν αἷμολυτικῶν συνδρόμων ἢ μυελοφθίσεων.*

Τὸ 1938 ἀπεχώρησε ἀπὸ τὸ Θεραπευτήριο ὁ Εὐαγγελισμός καὶ μέχρι τὸ 1951 πρόσφερε τὶς ὑπηρεσίες του ὡς παθολόγος σύμβουλος τῶν πανεπιστημιακῶν κλινικῶν τοῦ Ἀρεταίειου Νοσοκομείου.

‘Ακολούθησε μακρὰ σειρὰ ἔτῶν ὅπου ὁ Γεώργιος Μερίκας, παρὰ τὴν ἐπιθυμία του, εύρισκεται ἐκτὸς Νοσηλευτικοῦ Ἰδρύματος. Αὐτὴ ἡ περίοδος πιστεύω ὅτι εἶναι ἡ πλέον ἀξιοθαύμαστη στὴ ζωὴ του.

Μαχόμενος ίατρός στήν ύπηρεσία του ἀσθενοῦς, κυρίως του πτωχοῦ, δὲν παραλείπει νὰ παρακολουθεῖ τὶς προόδους τῆς ἐπιστήμης, καὶ νὰ ἐνημερώνεται στήν διεθνῆ ίατρική βιβλιογραφία γράφοντας συγχρόνως ἀξιόλογες κλινικές καὶ ἐρευνητικές ἔργασίες.

Τὸ 1954 ἐκλέγεται ὑφηγητής τῆς Παθολογίας στήν ἕδρα τῆς Θεραπευτικῆς Κλινικῆς του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὴν ὁποία διηύθηνε ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς Βασίλειος Μαλάμος καὶ ἀναλαμβάνει τὴν διδασκαλία του μαθήματος τῆς Ἐνδοκρινολογίας.

‘Η βαθειὰ ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ τὸ χάρσμα του λόγου ποὺ τὸν ἔφερνε σὲ ἀμεση, προσωπικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἀκροατήριό του, τὸν ἔκανε ἀγαπητὸ στοὺς φοιτητὲς καὶ τοὺς ίατρούς, οἱ ὅποιοι κατέκλυζαν τὸ ἀμφιθέατρό του. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μετέπειτα μαθητές του, οἱ ὅποιοι ἐργάσθηκαν στὶς κλινικές του ἥταν οἱ φοιτητὲς ποὺ τὸν ἀγάπησαν ὡς ἄνθρωπο καὶ τὸν ἀθαύμασαν ὡς διδάσκαλο στὰ μαθήματα τῆς Ἐνδοκρινολογίας.

Μεγάλος σταθμὸς στήν ζωὴ του, ὁ ὅποιος σηματοδότησε τὴν περαιτέρω ἐπιστημονικὴ του ἐξέλιξη ὑπῆρξε ἡ ἐκλογή του ὡς Διευθυντοῦ τῆς Δ' Παθολογικῆς Κλινικῆς του Θεραπευτηρίου «ὁ Εὐαγγελισμὸς» τὸ 1960.

‘Ο Γεώργιος Μερίκας βρίσκεται καὶ πάλι στὸ ἐπιστημονικὸ περιβάλλον ποὺ ἀγάπησε. Ἀναλαμβάνει διεύθυνση Κλινικῆς στὸ Νοσοκομεῖο ποὺ ὡς νέος ἀσκήθηκε γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς εἰδικότητος τῆς παθολογίας.

Μὲ νεανικὸ σφρῆγος καὶ ἐνθουσιασμὸ δργανώνει ὑποδειγματικὴ κλινική.

Συγκεντρώνει γύρω του ἀξιόλογους νέους, ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐκλεκτοὺς τῆς χώρας, καὶ ρίχνεται στήν δημιουργικὴ προσπάθεια μὲ βασικὸ στόχο τὴν σωστὴ περίθαλψη τῶν ἀσθενῶν καὶ τὴν δημιουργία φυτωρίων ἐπιστημόνων.

Προσπάθεια δύσκολη γιατὶ ἔχει νὰ ἀντιπαραταχθεῖ μὲ ἐγκαθιδρυμένα μεγάλα ὀνόματα τῆς Παθολογίας ποὺ διηγούνται καὶ ἐκεῖνα κλινικές στὸν Εὐαγγελισμό, ὅπως τὸν ἀείμνηστο Θωμᾶ Δοξιάδη, τὸν Κωνσταντίνο Μπάκαλο καὶ τὸν Καθηγητὴ Κωνσταντίνο Γαρδίκα.

Γρήγορα ἡ προσωπικότης του ἐπιβάλλεται στὸ Νοσοκομεῖο καὶ ἡ Κλινικὴ του ἀποκτᾶ πανελλήνια φήμη.

Μὲ ὑποτροφία τοῦ ὑδρύματος Fulbright, τὸ 1964 παρακολουθεῖ στὶς Η.Π.Α. τὶς ἐξελίξεις τῆς Παθολογίας, μὲ ίδιαίτερη ἐπικέντρωση τοῦ ἐνδιαφέροντός του στὶς παθήσεις τοῦ ἥπατος, θέμα τὸ ὅποιο πάντα ἀγαποῦσε καὶ στὸ ὅποιο εἶχε ἐργασθεῖ πρωτοπορειακά.

Τὸ 1969 ἐκλέγεται Ἐντεταλμένος Ὅφηγητής στήν Διευθυνομένη ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Κ. Γαρδίκα Β' Προπαιδευτικὴ Παθολογικὴ Κλινικὴ καὶ Εἰδικὴ Νοσολογία.

‘Η μεγάλη ἐπιτυχία του στὸ Θεραπευτήριο ὁ «Εύαγγελισμὸς» συνέβαλε καίρια στὴν ἐκλογή του ὡς τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Β' Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὸ Ἰπποκράτειο Νοσοκομεῖο τὸ 1970. Διαδέχεται δύο μεγάλους καθηγητὲς πρώην Διευθυντὲς τῆς Κλινικῆς, σταθμοὺς στὴν ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς τῆς χώρας μας, τὸν Ἀρκάγαθο Γούτα καὶ τὸν Εὐάγγελο Δανόπουλο. Παίρνει μαζὶ του τοὺς στενοὺς συνεργάτες του, ἀλλὰ σέβεται καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐπιστήμονες ποὺ ὑπηρετοῦσαν στὴν Πανεπιστημιακὴ Κλινική. Προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἐμπνεύσει τὸ πνεῦμα τῆς συνεργασίας καὶ τὸ ἐπιτυγχάνει ἀπολύτως. Ἰδού πῶς περιγράφει ὁ ἔδιος τὴν σχέση του μὲ τοὺς μαθητές του:

«Τὸ 1954, ὁ νέος τότε ἀείμινηστος καθηγητὴς Μαλάμος μοῦ ἐνεπιστεύθη διδακτικὴ συνεργασία γιὰ τὴν Ἐνδοκρινολογία, λόγω τῆς θεωρητικῆς μου ἐνασχολήσεως μ’ αὐτήν, παρότι ἥμουν γενικὸς παθολόγος, καὶ ἔτσι εἶχα τὴν τύχην νὰ μὴ διδάξω ἀπὸ ἀμφιθεάτρου ἐπὶ πενταετίαν. Ἐκεῖ ἀπέκτησα τοὺς πρώτους πιστοὺς συνεργάτες, δορυφόρους θὰ προτιμοῦσα νὰ εἰπῶ, μὲ τὴν κολακευτικὴ σημασία τῆς λέξεως. Ἐκεῖνοι ἦσαν ποὺ ἔπειτα ἀπὸ τὴ λήξη τῶν πανεπιστημιακῶν τους σπουδῶν μὲ πλαισίωσαν ὡς ὄργανικὰ κατὰ τὸ πλεῖστον στελέχη, σὲ πρώτη φάση στὴν Δ' Παθολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ — ἀλησμόνητη ἑστία, κολακεύομαι νὰ πιστεύω, συντροφισμοῦ — καὶ σὲ δεύτερη στὴν Πανεπιστημιακὴ κλινικὴ τοῦ Ἰπποκρατείου, μαζὺ μὲ ἄλλους ἔξισου ἐκλεκτούς, ποὺ βρῆκα στὴ νέα νοσοκομειακή μου ἑστία, ὡς λαμπρὴ κληρονομιὰ ἀσύγκριτων πανεπιστημιακῶν δασκάλων, τοὺς ὅποιους εἶχα τὸ προνόμιο νὰ διαδεχθῶ. “Ολοι μαζύ, παλῆιοι φοιτητές, «εὐαγγελισμικοί» καὶ «ἱπποκρατικοί», ὄργανικοι καὶ μή, ἔγιναν σὺν τῷ χρόνῳ πανεπιστημιακὰ στελέχη, ὑπὸ τὸ πνεῦμα παραδειγματικῆς συνεργασίας μεταξύ τους... Χωρὶς τὴν ἔμπνευση, τὴν πειθαρχία καὶ τὴ συνεργασιμότητά τους, ἔγῳ ἀναμφισβήτητως δὲν θὰ εἶχα τὴν τύχην νὰ σταδιοδρομήσω, ὅπως γνωρίζετε...” Ας μοῦ ἐπιφυλαχθεῖ ἡ ἀναγνώριση ὅτι συναίνοῦσα μὲ ἀγαθότητα στὶς πρωτοβουλίες τους. “Οτι τοὺς παρεῖχα ἐλευθερία δράσεως καὶ πᾶσα βοήθεια, ποὺ ἥταν δυνατή. Κι ὅτι τὴν πρόοδο καὶ ἀνέλιξη τους αἰσθανόμουνα σὰν δική μου...».

Στὸ σχετικῶς βραχὺ χρονικὸ διάστημα ποὺ παρέμεινε ὡς καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς, ὄργάνωσε Μονάδες, ὅπως Ἡπατολογίας, Διαβητολογίας, Ἀνοσολογίας, Ἀλλεργιολογίας, Ἀρτηριοσκληρύνσεως καὶ Ὑπερτάσεως, ἐνῶ ἔξησφάλισε τὴν συνέχιση τοῦ ἔργου τῆς Νεφρολογικῆς, Αίματολογικῆς καὶ Γαστρεντερολογικῆς Μονάδος ποὺ λειτουργοῦσαν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν προκατόχων του.

Μὲ τὸ κλῖμα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, τῆς εὐγενοῦς ἀμιλλας καὶ τῆς ἐλευθερίας ποὺ καλλιεργοῦσε γύρω του καὶ μὲ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή του, ἡ Κλινικὴ του ἀπέκτησε συνοχὴ καὶ ἐνότητα καὶ ἐπεβλήθη ὡς πρότυπη στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθη-

νῶν. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι τρεῖς ἀπὸ τοὺς μαθητές του εἶναι σήμερα Καθηγητὲς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐνας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κρήτης καὶ πολλοὶ ἀναπληρωτές, ἐπίκουροι καὶ Διευθυντές μεγάλων Νοσοκομειακῶν Κλινικῶν.

Μεγαλύτερη ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπιτυχίας του εἶναι ἡ ἐκλογή του ὡς κοσμήτορος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου ἐπὶ 3 χρόνια τὴν διηγήθυνε μὲ πνεῦμα συνεργασιμότητος καὶ ἀγάπης, καθὼς καὶ ὡς προέδρου τοῦ Πανελλήνιου Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν.

Τὸ ἀνώτατον πνευματικὸν "Ιδρυμα τῆς χώρας τὸν περιέλαβε στοὺς κόλπους του ὡς τακτικὸν μέλος του τὸ 1978, εἰς ἀναγνώριση τῆς ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς καὶ κοινωνικῆς προσφορᾶς του, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τοῦ ἥθους του.

Τὸ 1988, ὡς πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, μετὰ ἀπὸ ἐπίπονες προσπάθειες, κατόρθωσε νὰ ἔξασφαλίσει πιστώσεις ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ νὰ ἐπιλύσῃ τὸ χρονίζον οἰκονομικὸ πρόβλημα τοῦ "Ιδρύματος.

"Η Πολιτεία, λόγω ἐκτιμήσεως τῆς προσωπικότητος καὶ τοῦ συνόλου ἔργου του, τοῦ ἀνέθεσε τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ Προνοίας τὸ 1989, ἐπὶ Κυβερνήσεων κ.κ. Τζανετάκη, Γρίβα καὶ Ζολώτα.

Τὸ ἀμιγές ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ Γεωργίου Μερίκα μπορεῖ νὰ διακριθεῖ σὲ συγγραφικὸ καὶ ἐρευνητικό. Τὸ συγγραφικὸ περιλαμβάνει δίτομο σύγγραμμα Ἐσωτερικῆς Παθολογίας, μονογραφίες, ἀρθρα, διαλέξεις καὶ περισσότερες ἀπὸ 300 δημοσιευμένες ἐπιστημονικὲς ἐργασίες. Τὸ ἐρευνητικό του ἔργο καλύπτει τὸ σύνολον τῆς ἐσωτερικῆς Παθολογίας, ἐπικεντρώνεται ὅμως εἰδικότερα στοὺς τομεῖς τῆς Ἐνδοκρινολογίας, τῆς Νεφρολογίας, τῆς Διαβητολογίας καὶ κατ' ἔξοχὴν τῆς Ἡπατολογίας. "Αν καὶ δὲ διοις εἴχε κατ' ἐπανάληψη τονίσει δημοσίως ὅτι δὲν ὑπῆρξε σπουδαῖος ἐρευνητής, ἐν τούτοις ἦταν προικισμένος μὲ ἀσυνήθη ἱκανότητα κρίσεως ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἔμφυτη φιλομάθειά του, τοῦ ἐπέτρεπε νὰ διαβλέπει μὲ ἀξιοθαύμαστη ἐπιτυχία τὶς τάσεις τῆς σύγχρονης βιοϊατρικῆς ἐρευνας καὶ νὰ διαμορφώνει εὔστοχες ἐρευνητικὲς ὑποθέσεις. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ὑπῆρξε ὁ πρῶτος στὴν χώρα μας ὁ διποῖος συνέλαβε τὴ σημασία τῆς ἰογενοῦς ἡπατίτιδος σὲ ἐποχὴ ὅπου δὲν εἴχε ἀνακαλυφθεῖ ἀκόμη ἡ ἰογενής της φύση.

"Ενα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικώτερα γνωρίσματα τοῦ Γεωργίου Μερίκα ἦταν ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωση. Κάθε μέρα ξυπνοῦσε πρὶν ξημερώσει, καθόταν στὸ γραφεῖο του καὶ ἀνοιγε μπροστά του τὰ ἱατρικά του περιοδικά. Ἄλλα καὶ ὅταν πήγαινε ταξίδι ἢ τὸν φιλοξενοῦσαν κάπου, εἴχε μαζύ του στὴ βαλίτσα του στοῖβες ὀλόκληρες ἀπὸ περιοδικά ποὺ δὲν εἴχε προλάβει νὰ διαβάσει. "Η ἀγάπη του γιὰ ἐνημέρωση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ἀπέραντο σεβασμὸ ποὺ ἔδειχνε στὸ ἀκρο-

τήριο του, φοιτητές, συναδέλφους του, εύρυ κοινό, εἶχε ώς συνέπεια, ή αἴθουσα νὰ εῖναι πάντοτε γεμάτη ὅταν μιλοῦσε. Οἱ διαλέξεις του ἐδῶ στὴν Ἀκαδημίᾳ ἦταν πάντοτε ἔνα σημαντικὸ γεγονός. <sup>7</sup> Ήταν ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο συντάριαζε τὶς ὅλως πρόσφατες γνώσεις στὸν τομέα τῶν βιοϊατρικῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς σύγχρονης βιοτεχνολογίας μὲ τὴν αἰώνια σοφία τῶν ἀρχαίων κειμένων, καὶ ἴδια-τέρως τοῦ Ἰπποκράτη.

‘Η τελευταία του ὁμιλία στὴν Ἀκαδημίᾳ μὲ θέμα τὸ γῆρας τελείωσε ώς ἔξῆς: Στὸ μέλλον ἐνδέχεται νὰ ὑπάρξουν ἐπεμβάσεις τῆς γενετικῆς μηχανικῆς που θὰ ἐπιτυγχάνουν ἐπιβραδύνσεις ἐγκαταστάσεως τῶν γεροντικῶν ἐκδηλώσεων στὰ διάφορα ὄργανα καὶ συστήματα. Ἡ ἀσύλληπτα ὅμως πολυγονιδιακὴ βηματοδότηση τῆς γήρανσης καθιστᾶ ἀνεπίτευκτη τὴν δυνατότητα ἀξιόλογης παράτασης τοῦ βίου, πέραν τῆς τωρινῆς, παρὰ πᾶσαν ἐπιστημονικὴ πρόοδο. Ἡ ἡρεμη, στωικὴ στάση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴ γήρανση εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἔχει νὰ συστήσει κάποιος. “Καλά, λοιπόν, γεράματα, ἀνώδυνα καὶ ἀνεπαίσχυντα”».

Βαθὺς γνώστης τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ τῆς τέχνης (Art), εἶχε τὴν ίκανότητα νὰ διεισδύει στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀσθενοῦς, νὰ ἐρευνᾷ καὶ νὰ ἀναλύει τὰ προβλήματά του καὶ νὰ καταλήγει στὴν σωστὴ διάγνωση κατὰ τρόπο ἀξιοθαύμαστο.

‘Τηπῆρξε τὸ ὑπόδειγμα μεταξὺ τῶν Κλινικῶν Ἰατρῶν, δηλαδὴ ἔκείνων που δὲν παραχωροῦν τὸ ἐπίτευγμα τῆς διαγνώσεως στὰ σύγχρονα ἐργαστήρια, ἀλλὰ τὸ διεκδικοῦν καὶ τὸ ἐπιτυγχάνουν μὲ τὴν βοήθεια τῆς κλινικῆς ἐξετάσεως, ἡ ὅποια εἶναι ἡ πεμπτούσια καὶ τὸ θεμέλιο τῆς Ἰατρικῆς. Κανένας ὑπολογιστὴς μέχρι σήμερα δὲν κατόρθωσε νὰ ὑπερνικήσει τὰ αἰσθητήρια τοῦ ἀνθρώπου καὶ κυρίως τὴν ψυχικὴ ἐπαφὴ τοῦ ἰατροῦ μὲ τὸν ἀσθενῆ. Ἡ ἀξιοθαύμαστη σύγχρονη τεχνολογία θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται μὲ φειδῶ καὶ μόνο ὅπου ἐνδείκνυται γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ ὅχι γιὰ νὰ πραγματοποιήσει τὴν διάγνωση. <sup>8</sup> Άλλωστε ἡ παρεμβολὴ τῆς ψυχρῆς μηχανῆς μὲ τοὺς τεχνικοὺς χειριστές τῆς ἀπομάκρυνε τὸν Ἰατρὸ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ καὶ διετάραξε τὴν ὥραία ἀνθρώπινη σχέση που ὑπῆρχε ἐπὶ αἰώνες μεταξύ τους.

‘Ἄσ μὴ νομισθεῖ ἔστω καὶ πρὸς στιγμὴν ὅτι ὁ Μερίκας στράφηκε ἐναντίον τῆς τεχνολογίας. Ἀπλῶς πίστεψε ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ λαμπρὰ διαγνωστικὰ μέσα θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἰατρικῆς ὅταν ἐνδείκνυται καὶ ὅχι ἡ Ἰατρική, ὅπως συχνὰ συμβαίνει σήμερα, στὴν δική τους ὑπηρεσία.

Τὴν κοσμογονία τῆς τεχνολογίας ποὺ ἐκλόνισε τὰ θεμέλια τῆς παραδοσιακῆς Ἰατρικῆς τὴν ἀσπάσθηκε ἀπὸ τοὺς πρώτους γιατὶ ἡ ἀνανέωση καὶ ἡ πρόοδος ἦταν βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς προσωπικότητάς του, ἀλλὰ μὲ βαθὺ σεβασμὸ στὶς ἀκα-

τάλυτες παραδοσιακές άξεις, γιατί πίστευε ότι ή παράδοση όχι μόνον δὲν ἀνταγωνίζεται ἀλλὰ ἀπεναντίας συμβάλλει στὴν πρόοδο.

‘Απὸ τὰ νεανικά του χρόνια εἶχε ἀσπασθεῖ τὴν κοσμοθεωρητικὴν ἐπίδραση τοῦ κοινωνικοῦ χριστιανισμοῦ καὶ εἶχε ἐνταχθεῖ στὴν κίνηση τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν ἐπιστημόνων.’ Ετσι δὲ Χριστιανισμὸς καὶ ὁ Ἰπποκρατισμὸς ἀποτέλεσαν τὸ πηδάλιο ποὺ τὸν κατηγύθυνε στὴν ἀσκηση τοῦ Ἱατρικοῦ λειτουργήματος. Σὲ ὄμιλες του δὲν παρέλειπε νὰ τονίζει ότι «ὁ καταλύτης τοῦ ἱατρικοῦ ἔργου εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ ἀπὸ Ἰπποκράτους ἀνθρωπισμὸς καὶ η ἀπὸ Χριστοῦ ἀγάπη». Ἐνῶ σὲ ἄλλη διάλεξή του διεκρίνεται: «Ἡ ἀπὸ τὴν πίστη σὲ μιὰ ὑπέρτατη δύναμη κατευθυνομένη ἡθικὴ συνείδηση τοῦ γιατροῦ συνιστᾶ τὸν πρωταρχικὸν παράγοντα γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἐπιστημονικοῦ ἔργου ποιότητος». Καὶ πιὸ πρόσφατα εἶχε κλείσει μιὰ ἄλλη ὄμιλία του λέγοντας: «Τὸ ἱατρικὸν ἔργο χρειάζεται ἀνθρωπιὰ μὲ καταλύτη τὴν ἀγάπη τοῦ γιατροῦ, τόσο γιὰ τὴν ἐπιστήμην ὅσο καὶ κατ’ ἔξοχὴν γιὰ τὸν ἀρρώστο. Μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ τὴν ἔταξε γιὰ καταλύτη τῆς ζωῆς ὁ Χριστός».

Σὲ κείμενο ὄμιλίας του ποὺ τὸ διάβασε δημοσιευμένο στὸ περιοδικὸ τῆς ἱατρικῆς Σχολῆς («Ιπποκράτης»), ἐνῶ νοσηλεύόταν στὸ Νοσοκομεῖο, ὑποστηρίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ «ἀνθρωπιστικὴν προσπέλαση τοῦ ἀρρώστου ὡς πρὸς τὸ σύνολον τῶν προβλημάτων του μὲ ὅδηγὸ τὴν ἀπὸ Χριστοῦ ἀγάπη».

Δὲν ὑπῆρξε ὅμως μόνον ἐπιστήμων καὶ κοινωνικὸς παράγων ὁ Μερίκας, ἀλλὰ καὶ λάτρης τῶν συγγενῶν, τῶν συνεργατῶν καὶ τῶν φίλων του.

‘Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὴν οἰκογένειά του ἀμιλλάται τὴν ἀγάπη του πρὸς τὴν ἐπιστήμην. Εὐτύχησε νὰ εἴναι ὁ πρωτότοκος νιὸς πολυμελοῦς οἰκογενείας ἀποτελουμένης ἀπὸ δύο ἐκλεκτοὺς ἀδελφούς καὶ πέντε φιλόστοργες καὶ ἀφοσιωμένες ἀδελφές.

‘Ἡ ἀπώλεια τοῦ πατέρα του τὸν ἔφερε, καθὼς ἀνέφερα, σὲ νέα ἡλικία προστάτη τῆς οἰκογενείας του, ὅπως ἐπέβαλλαν τουλάχιστον σὲ κείνη τὴν ἐποχὴ οἱ οἰκογενειακές ἀρχές καὶ οἱ παραδόσεις τοῦ Λαοῦ μας καὶ ἀνταποκρίθηκε καὶ στὸ καθῆκον αὐτὸν κατὰ τρόπο ἰδανικό.

‘Ἡ καλὴ τύχη τοῦ ἔφερε ὡς σύντροφο τῆς ζωῆς τὴν Εἰρήνη Κουτσογιάννη τὴν ὁποία μετὰ ἀπὸ ἀγνὸ ἐρωτικὸ δεσμὸ νυμφεύθηκε τὸ 1945 καὶ ἔζησε μαζὶ τῆς ἐπὶ 26 χρόνια μέχρι τὸ 1971 ποὺ πρόωρα χάθηκε ἀπὸ τὴν ἐπάρατο νόσο, βυθίζοντας τον στὴ θλίψη.

Θὰ ἤταν ἀποσιώπηση τῆς ἀλήθειας ἂν δὲν ἀναφερόταν ότι αὐτή, μὲ τὴν στοργὴν καὶ τὴν συμπαράστασή της συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν ἐπιτυχῆ σταδιοδρομία του. Δημιούργησαν μαζὶ μιὰν εὐτυχισμένη οἰκογένεια καὶ ἀπέκτησαν πολλὰ ἐγγόνια ἀπὸ τὰ τρία τους παιδιά:

Τὸν Μανώλη, ὁ ὅποῖς συνεχίζει ἀντάξια τὸ ἀνθρωπιστικὸ λειτουργῆμα τοῦ πατέρα του, τὴν εὐαίσθητη καὶ αἰσθαντικὴ Λένα μὲ μεγάλο λογοτεχνικὸ τάλαντο, πολλὲς φορὲς βραβευμένη, καὶ τὸν Γιώργο, προικισμένο ψυχικὰ καὶ πνευματικὰ νέο, ἐμπνευσμένο ἀρχιτέκτονα καὶ ἀρχαιολόγο.

Οἱ συμπατριῶτες του, οἱ φίλοι του καὶ ἴδιαίτερα οἱ συνεργάτες του ἔχουν πλήρη ἐπίγνωση τῆς εὐεργετικῆς δραστηριότητός του.

Δὲν ἀγαπήθηκε ὅμως μόνον ἀπὸ τοὺς δικούς του ὁ Μερίκας. Ἐγαπήθηκε ἀπὸ ὄλους ὅσοι τὸν γνώρισαν, γιατὶ εἶχε τὸ χάρισμα νὰ προσαρμόζεται στὴν νοοτροπία τοῦ περιβάλλοντος ποὺ βρισκόταν καὶ νὰ γίνεται οἰκεῖος μὲ ὄλους, εἴτε ἐπρόκειτο γιὰ ἀπλοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐργασίας εἴτε γιὰ πνευματικοὺς καὶ καλλιεργημένους.

Γιὰ νὰ προσεγγίσεις ὅμως πληρέστερα τὴν προσωπικότητα τοῦ Μερίκα, δὲν ἀρκοῦσε νὰ τὸν ζήσεις στὸ κρεββάτι τοῦ ἀσθενοῦς ἢ στὴν ἔδρα τοῦ Πανεπιστημιακοῦ ἀμφιθέάτρου. Ἐπρεπε νὰ τὸν παρακολουθήσεις στὸ χωρίο του, στὸν "Αγ. Ἀνδρέα τῆς Κυνουρίας. Ἐκεῖ, στὸ πατρικό του σπίτι, μὲ τὰ μεγάλα παράθυρα ποὺ ἀγναντεύουν στὸν Ἀργολικὸ κόλπο, περιτριγυρισμένο ἀπὸ τὰ ιατρικὰ του περιοδικὰ καὶ κατόπιν στοὺς δρόμους καὶ στὴν πλατεῖα, ἐν μέσω τῶν συγχωριανῶν του, ποὺ τὸν περιτριγύριζαν μὲ σεβασμὸ καὶ θαυμασμὸ καὶ ἐκεῖνος τοὺς πρόσφερε μὲ καλοσύνη τὶς συμβουλές του, τὴν στοργή του καὶ τὴν βοήθειά του.

Ἐπρεπε γὰ τὸν ζήσεις στὶς παρέες του, στὴν συντροφιά του τοῦ σκακιοῦ καὶ στὶς κερκίδες τῶν σταδίων καὶ τῶν γηπέδων ποὺ πάντα ἔξοικονομοῦσε λίγο χρόνο γιὰ νὰ παρακολουθεῖ ἀγῶνες. Λίγοι ἀνθρώποι εἶναι τόσο βαθεῖς γνῶστες τοῦ κλασσικοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ τοῦ ποδοσφαίρου, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου, μέχρι σήμερα, ὅσο ὁ Γεώργιος Μερίκας. Εἶναι ἀπώλεια γιὰ τὴν ιστορία τοῦ ἀθλητισμοῦ ποὺ δὲν ἔγραψε βιβλίο ποδοσφαιρικῶν καὶ ἀθλητικῶν ἀναμνήσεων.

Ἡ λατρεία του γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἦταν ὑποδειγματική. Εἶχε κλεισμένα στὴν ψυχή του ὅλα τὰ εὐγενικὰ ἰδανικὰ ποὺ ἐκείνη ἔπλασε καὶ αὐτὰ τὸν κατηγύθυναν στὴν πορεία τοῦ βίου του.

Ἡ ἀναφορὰ σὲ πνευματικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Λαοῦ μας διαχρονικὰ ἢ σὲ ἡρωïκὲς πράξεις αὐτοθυσίας, γιὰ τὴν φρούρηση τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος βούρκωναν μὲ δάκρυα τὰ μάτια του.

Γιατὶ ὁ Μερίκας γεννήθηκε, ἀνατράφηκε καὶ παρέμεινε ἀγνὸς "Ελληνας καὶ ἐνάρετος ἀνθρωπος σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του.

Γι' αὐτό, παρὰ τὶς συνεχεῖς ἐπιτυχίες του καὶ τὴν πανελλήνια ἀναγνώρισή του ὡς μεγάλου ἐπιστήμονος καὶ πνευματικοῦ ἀνδρός, παρὰ τὴν εἰσοδό του στὴ χορεία τῶν ιατροφιλοσόφων, οὐδέποτε παρασύρθηκε σὲ μεγαλαυχίες, ἀλλὰ παρέμεινε ταπει-

νὸς καὶ μετριόφρων, ὅπως συμβαίνει μὲ δόλους ἐκείνους ποὺ ἡ ψυχή τους πλημμυρίζει ἀπὸ μεγαλεῖο.

‘Η μοῖρα τὸν ἔφερε ἀσθενὴ στὸ Ἰπποκράτειο Νοσοκομεῖο, τὸ ὅποῦ ὡς καθηγητὴς ὑπηρέτησε καὶ ἀνέδειξε γιὰ νὰ δώσει ἐκεῖ καὶ τὴν δική του μακροχρόνια ἡρωϊκὴ πάλη μὲ τὸν Θάνατο.

Στὸ πλευρό του, συγγενεῖς καὶ φίλοι καὶ πάντοτε ἡ μικρή του ἀδελφή, ἡ Φρόσω του. Ἡ Φρόσω δὲν τῶν φίλων μας. Λαμπρὸς συνδυασμὸς ἀδελφῆς, μητέρας, κόρης καὶ θαυμάστριας, ποὺ ὡς φύλακας ἄγγελος τὸν συντρόφεψε στὴν ζωὴ καὶ μέχρι τὴν τελευταία του πνοὴ μὲ ἀφοσίωση καὶ λατρεία. Καὶ μαζὶ ὁ πιστὸς μαθητής του, ὁ Καθηγητὴς τῆς Παθολογίας κ. Θεόδωρος Μουντακαλάκης, μὲ τὴν ἐκλεκτὴ σύζυγό του, τὴν ἀγαπημένη μας Θέκλα, γιὰ νὰ ὑπενθυμίσουν, μὲ τὴν συνεχῆ παρουσία τους καὶ τὴν στοργή τους ὅτι δὲν ἔξελιπε ὁλοσχερῶς ἡ ἔννοια τῆς εὐγνωμοσύνης ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα.

Τὸ πρωΐ τῆς 15ης Μαρτίου τοῦ 1996 ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ γαλήνιος ἐνώπιον τοῦ θανάτου, ὅπως δὲν οἱ δίκαιοι, γιὰ νὰ μεταστεῖ στοὺς αἰώνιους πνευματικούς κόσμους ποὺ βαθειὰ πίστεψε, ἀφήνοντας μὲ εὐλάβεια στοὺς ὄμοιους τῶν ἐπερχομένων, ὡς Ἱερὰ παρακαταθήκη, τὸ λειτούργημα τῆς ἀνθρωπιστικῆς Ιατρικῆς ποὺ τόσο ἀγάπησε καὶ μὲ τόση λατρεία ὑπηρέτησε.

### Κύριε Πρόεδρε,

Τελειώνοντας τὴν ἐπιμνημόσυνη διμιλία μου, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες μου πρὸς τὸ εὔγενὲς ἀκροατήριο ποὺ μὲ παρακολούθησε γιὰ νὰ τιμήσουμε δὲν μαζὶ τὴν μνήμη ἐνὸς εὐγενοῦς ἀνθρώπου, μεγάλου ἐπιστήμονος, λαμπροῦ “Ελληνος, ἀγαπημένου συναδέλφου καὶ φίλου, ποὺ ἀνάλωσε τὴν ζωὴ του γιὰ νὰ προσφέρει, νὰ προσφέρει παντοῦ, σὲ συγγενεῖς, φίλους, συνεργάτες καὶ ίδιαιτέρα στὸν πάσχοντα συνάνθρωπο ποὺ τόσο λάτρεψε.

‘Η ἀναγνώριση προσφορᾶς καὶ συμπαραστάσεως πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο ἀποτελεῖ τὸν ὑπατο τίτλο τιμῆς γιὰ ἔναν Ἰπποκρατικὸ Ιατρὸ καὶ τὸν τίτλο αὐτὸν τὸν κατέκτησε δικαιωματικὰ ὁ Γεώργιος Μερίκας.