

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

“Η ἐπέτειος τῶν 2500 ἑτῶν τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας βρίσκεται στὸ κέντρο μιᾶς ἔξαιρετικῆς ἐπικαιρότητας πολιτικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ χαρακτήρα ποὺ θὰ ἀναλύσουμε πιὸ κάτω. Ὁμως οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία μέσα σὲ πολιτικὲς θεωρίες καὶ πολιτικὲς προτάσεις ἀρχισαν ποὺν ἀπὸ τὶς δύο μεγάλες ἐπαναστάσεις, τὴν Ἀμερικανικὴ καὶ τὴν Γαλλικὴ.

Οἱ «φιλόσοφοι» τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ οἱ ἡγέτες τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης γνώριζαν καλὰ τὰ ἀρχαῖα κείμενα, εἰχαν ἐκετεταμένες κλασσικὲς γνώσεις, μηνύμονεναν ἀρχαῖα πρόσωπα ὡς πρότυπα. Ὡστόσο, ἥξεραν καὶ θαύμαζαν τοὺς Ρωμαίους περισσότερο ἀπὸ τοὺς Ἑλληνες, τοὺς Σπαρτιάτες περισσότερο ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους. Ἐπὶ πλέον μιλοῦσαν γενικὰ γιὰ «ἀρχαίους» καὶ γιὰ «ἀρχαιότητα» καὶ οἱ σχετικὲς ιδέες τοὺς ἥσαν ἀπλούστευτικὲς καὶ ἔξιδανικευμένες. Οἱ Γάλλοι ἐπαναστάτες ταύτιζαν τὸ πολίτευμά τους μὲ τὴν «ἀρχαία δημοκρατία», δπως τὴν φαντάζονταν, ἀναζητοῦσαν ἀρχαῖα πρότυπα καὶ ἔκαναν συχνὲς ἀναφορὲς σὲ ἀρχαίους νομοθέτες. Μιλώντας στὴν Convention ὁ Saint-Juste τὸ 1790 εἶπε: «Le monde est vide depuis les Romains; et leur mémoire le remplit et prophétise encore la liberté» («Ο κόσμος εἶναι ἄδειος μετὰ τοὺς Ρωμαίους, ἡ ἀνάμνησή τους ἀκόμη τὸν γεμίζει καὶ προφητεύει τὴν ἐλευθερίαν»). Ὁ Saint-Juste μίλησε σύμφωνα μὲ τὶς ιδέες καὶ τὶς γνώσεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν ἐκείνη τὴν ἐποχήν. Ἄν ταν ἐνήμερος τῶν πραγμάτων, θὰ εἶχε πεῖ: «Ο κόσμος εἶναι ἄδειος μετὰ τοὺς Ἀθηναίους...». Γιατὶ ή ἀρχαία δημο-

κρατία τελείωσε όχι στην Ρώμη, ἀλλὰ στὴν Ἀθήνα, τὸ 322, στὴν πόλη ὅπου εἶχε διαμορφωθεῖ μὲ διαδοχικὲς μεταρρυθμίσεις, σὲ ἐπίπεδο θεσμῶν καὶ νοοτροπιῶν, ἀνάμεσα στὸ 594 καὶ στὰ μέσα τοῦ 5ου αἰώνα. Ὡς φιλαθήγαιες ἔξαιρέσεις μποροῦν νὰ ἀναφερθοῦν, γιὰ τὴν περίοδο πρὸ τὴν ἐπανάσταση, ὁ Βολταῖρος καὶ ὁ βαρῶνος *d' Holbach*, γιὰ τὴν ἐπανάσταση ὁ *Camille Desmoulins*, ποὺ μεταξὺ ἄλλων διακήρυξε: «*Les véritables républicains, les démocrates permanents, par principe et par instinct, c'étaient les Athéniens*» (*Οἱ ἀληθινοὶ ἀντιμορφικοί, οἱ σταθεροὶ δημοκράτες, γιὰ λόγους ἀρχῶν καὶ ἀπὸ ἔνστικτο, ἥσαν οἱ Ἀθηναῖοι*).

Μεταξὺ τῶν διαφωτιστῶν, ὁ *J.-J. Rousseau* καὶ ὁ *G. Bonnot de Mably* ὑποστήριξαν τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἀμεσῆς δημοκρατίας κατὰ τὸ ἀρχαῖο πρότυπο. Ὁ πρῶτος ἔψεξε τοὺς πολίτες τῆς Γενεύης, γιατὶ δὲν ἥσαν Ρωμαῖοι ἢ Σπαρτιάτες ἢ, τοὐλάχιστον Ἀθηναῖοι, καὶ συνέλαβε βασικὲς διαφορές τῆς δημοκρατίας τους μὲ τὴν ἀρχαία: «*Vous êtes des Marchands, des Bourgeois, toujours occupés de leurs intérêts privés, de leur travail, de leur gain; des gens pour qui la liberté même n'est qu'un moyen d'acquérir sans obstacle et de posséder en sûreté... N'étant pas oisifs comme étaient les anciens Peuples, vous ne pouvez comme eux vous occuper du Gouvernement*» (Εἴσαστε ἔμποροι, ἀστοί, ποὺ πάντα ἀπασχολοῦνται μὲ τὰ ἴδιωτικά τους συμφέροντα, μὲ τὴν δούλειά τους, τὰ κέρδη τους. Εἴσαστε ἀνθρωποι γιὰ τοὺς δποίους ἢ ἐλευθερία δὲν εἶναι παρὰ ἔνα μέσο γιὰ νὰ ἀποκτοῦν πλούτη χωρὶς ἐμπόδια καὶ νὰ τὰ διατηροῦν μὲ ἀσφάλεια.... Ἐπειδὴ δὲν εἴσαστε ἀργόσχολοι, δὲ μπορεῖτε νὰ ἀσχοληθεῖτε μὲ τὴν κυβέρνηση). Ἀργότερα ἀντέδρασε ὁ *C.-F. de Chasseboeuf, Comte de Volney*, καθηγητὴς στὸ *Collège de France*, στὶς «*comparaisons viciuses*» καὶ τὶς «*pratiques faussement imitatives*» (λανθασμένες συγκρίσεις καὶ ψευτο-ἀπομιμήσεις) ποὺ διέπρατταν οἱ Γάλλοι ἐπαναστάτες ἀναζητώντας ἀρχαῖα δημοκρατικὰ πρότυπα. Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας κατὰ τὴν ἀρχαία καὶ τὴν νέα ἐκδοχὴν τῆς, ποὺ ἔθεσε ὁ *J.-J. Rousseau*, ἐπανέρχεται μετὰ τὴν γαλλικὴ ἐπανάσταση. Οἱ φιλελεύθεροι συμφωνοῦν μὲ ἐκεῖνον: ἡ ἐλευθερία ποὺ εἶχαν καὶ ἐννοοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι δὲ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ μὲ τὶς νέες οἰκονομικὲς συνθῆκες. Ὁ πρῶτος τῆς σειρᾶς, *Benzamin Constant*, διακήρυξε: «*H ἐλευθερία τῶν ἀρχαίων εἶναι γιὰ πολεμικὲς ποιωνίες, ἡ ἐλευθερία τῶν νέων εἶναι γιὰ ἐμπόδους. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς προβληματικῆς ὁ *B. Constant* ὑποστήριξε δὲν ἡ ἀρχαίότητα δὲν προστάτευσε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.*

«*H ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἀρχισε νὰ μελετᾶται ἐπιστημονικὰ ἀπὸ τὸν Ἀγγλον*ς φιλελεύθερονς. *Ἄς μνημονεύθει ὁ κυριότερος ἀπὸ τὸν σχετικὸν συγγραφεῖς, ὁ *Grote*, ποὺ μεταξὺ ἄλλων ἐπισημάνσεων ποὺ ἔκαμε, ἀναγνώρισε τὴν μεταρρυθμίση τοῦ *Κλεισθένη* ὡς μήτρα τῆς δημοκρατίας. Σύγχρονα ὅμως οἱ *Marx* καὶ *Engels**

ἀποδίδονταν ἀξιολογική καὶ ἐρμηνευτική βαρύτητα στὸ γεγονός ὅτι οἱ ἀρχαῖες δημοκρατίες ἦσαν δουλοκτητικές. ‘Ο Karl Marx προχώρησε σ’ αὐτὴν τὴν πιὸ συγκεκριμένη καρίση: «Ο Ροβεσπιέρος, δὲ Σαντ-Ζύνστ καὶ οἱ ὀπαδοί τους ἔπεσαν, ἐπειδὴ ἔκαναν σύγχυση ἀνάμεσα στὸ ἀρχαῖο πραγματιστικὰ δημοκρατικὸν κράτος ποὺ βασιζόταν στὴ δουλεία καὶ στὸ μοντέρνο κράτος, εἰκονικὰ δημοκρατικὸν καὶ ἀντιπροσωπευτικό, ποὺ βασίζεται στὴν ἀπελεύθερη δουλεία, τὸ κράτος τῆς ἀστικῆς κοινωνίας». Ο Fustel de Coulanges ἔκφράζεται γενικότερα. ‘Η νέα ἐποχὴ δὲ μπορεῖ νὰ μιμηθεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ρώμη.

Ἐκτοτε ἔχωρισαν δύο χεύματα. ‘Απὸ τὴν μίᾳ μεριά, ἡ Ἀθήνα ἀναγνωρίζεται ως ἡ κοιτίδα τῆς δημοκρατίας. ‘Απὸ τὴν ἄλλη μεριά, τὸ ἀθηναϊκό πολίτευμα δὲν θεωρεῖται δημοκρατικό. Στὸ δεύτερο ρεῦμα, ἡ μαρξιστικὴ σκέψη — ποὺ ἀναγνωρίσεις ὡς πραγματιστικὴ δημοκρατία τὴν ἀθηναϊκὴ λόγω τοῦ ἀμεσον χαρακτήρα τῆς καὶ ὡς εἰκονικὴ δημοκρατία τὴν ἀστικὴ λόγω τοῦ ὅτι εἶναι ἀντιπροσωπευτικὴ — παραμερίσθηκε ἀπὸ μιὰ ἀποφη μαρξιστική, ποὺ ἀμφισβήτησε στὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία τὸν δημοκρατικὸν χαρακτήρα, ἐπειδὴ διατίρησε τὴν δουλεία καὶ δὲν ἔδωσε πολιτικὰ δικαιώματα στὶς γυναῖκες καὶ στὸν μετοίκουν. ‘Η ἀμεσότητα τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ἥλθε στὴν ἐπικαιρότητα καὶ ἐκτιμήθηκε ἀπὸ τὸ κίνημα ποὺ ἀρχισε τὸ Μάιο τοῦ 1968 στὸ Παρίσι.

Οἱ ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν δημοκρατικότητα τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας εἶναι ἐκτὸς τόπου, γιατὶ προβάλλονταν ἀναδρομικὰ ἀπαιτήσεις ποὺ ἀργησαν νὰ ἴκανοποιηθοῦν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς πιὸ ἀνοικτὲς δημοκρατίες τοῦ 20οῦ αἰώνα. Άλλὰ καὶ γενικότερα: ἀξιολογήσεις τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας μὲ σύγχρονα κριτήρια καὶ τῶν σύγχρονων δημοκρατιῶν μὲ τὰ ἀθηναϊκὰ δὲν ἐμπίπτουν στὴ σφαίρα κάποιας ἐπιστήμης. Μιὰ ἐπιστημονικὴ σύγκριση τῶν ἀπαιτεῖ ἀκριβὴ καταγραφὴ καὶ δρθὴ ἐρμηνεία τῶν δμοιοτίτων καὶ τῶν διαφορῶν τῶν.

‘Η ἀθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ οἱ σύγχρονες δημοκρατίες συμπίπτουν στὴν πραγμάτωση δύο ἀρχῶν: τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἰσοπολιτείας. Στὴν Ἀθήνα ἡ λαϊκὴ κυριαρχία καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν Σόλωνα ποὺ κατέστησε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Δήμου κυρίαρχο ὅργανο τῆς πολιτείας καὶ συγχρόνως εἰσήγαγε σ’ αὐτὴν τὸν θῆτες, δηλαδὴ τὸν Ἀθηναίον τῆς κατώτερης εἰσοδηματικῆς καὶ κοινωνικῆς τάξης. Πλήρης ἰσοπολιτεία ἐπῆλθε κατὰ τὰ μέσα τοῦ 5ον αἰώνα, ὅταν ἀνοιξε γιὰ τὸν ἕδιους δρόμος πρὸς τὰ ἀξιώματα τῶν ἐννέα ἀρχόντων.

‘Η νομοθεσία τοῦ Σόλωνα, ἐπὶ πλέον τοῦ ὅτι καθιέρωσε τὴν λαϊκὴ κυριαρχία, προστάτευσε τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν, ἔδωσε σὲ ὅλους τοὺς πολίτες τὸ δικαίωμα νὰ ἐμφανίζονται ὡς κατήγοροι ἐναντίον ὅποιουδήποτε, ἔστω καὶ ἀρχοντος, ἵδρυσε μιὰ αἱρετὴ Βουλὴ μὲ νομοπαρασκευαστικὴ ἀρμοδιότητα καὶ εἰσήγαγε τὸ

θεσμὸν τῶν λαϊκῶν δικαστηρίων, γιὰ ῥὰ προσφεύγοντα σ' αὐτὰ οἱ πολίτες, δταν δὲν ἤθελαν ῥὰ δικαστοῦν ἀπὸ τοὺς ἀρμόδιους ἀρχοντες.

‘Η νομοθεσία τοῦ Κλεισθένη, ἀπὸ τὸ 508/7 ὡς τὸ 505/4, προώθησε τὴν δημοκρατία σὲ τρία ἐπίπεδα. Εἰσίγαγε στὸ πολιτικὸ σῶμα ἄτομα ποὺ δὲν ἀνῆκαν στὴν ἀθηναϊκὴ κοινότητα, ἀν καὶ ἦσαν ἐγκατεστημένα στὴν Ἀττικὴ ἀπὸ αἰῶνες. Μὲ ἐπιτήδεια μέτρα περιόρισε τὶς δυνατότητες ποὺ εἶχαν δις τότε οἱ εὐγενεῖς ῥὰ ἐπηρεάζονταν τὰ λαϊκὰ στρώματα. Καὶ ἀνέθεσε στὸ βουλευτικὸ σῶμα τὴν ἐπίβλεψη τῆς διοικήσεως ποὺ ἀσκοῦσαν οἱ ἔννεα ἀρχοντες.

‘Ανάμεσα στὴν νομοθεσία τοῦ Κλεισθένη καὶ στὴν κατάργηση τῶν τελευταίων καταλοίπων πολιτικῆς ἀνισότητας ἐπιτεύχθηκαν δύο ἄλλοι δημοκρατικοὶ νεωτερισμοί. Οἱ πολιτικὲς καὶ οἱ κυριότερες δικαστικὲς ἀρμοδιότητες ποὺ εἶχε ἡ συντηρητικὴ βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου μεταφέρθηκαν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Δήμου, στὴν λαϊκὴ Βουλὴ καὶ στὰ λαϊκὰ δικαστήρια. Καὶ καθιερώθηκε ἡ καταβολὴ ἡμερήσιας ἀποζημίωσης στοὺς ἀρχοντες, στοὺς βουλευτὲς καὶ στὰ μέλη τῶν λαϊκῶν δικαστηρίων. Ἀργότερα, στὴν ἀρχὴ τοῦ 4ου αἰώνα, ἀρχισε ῥὰ καταβάλλεται ἡμερήσια ἀποζημίωση καὶ σὲ δσοντας λάμβαναν μέρος σὲ συνεδρίαση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου. ‘Η μισθοφορὰ ἐπέτρεπε στοὺς Ἀθηναίους ποὺ ζοῦσαν ἀπὸ τὴν ἐργασία τους ῥὰ μετέχουν ἐνεργὰ στὸν δημόσιο βίο.

‘Ἐπομένως ἡ νομοθεσία τοῦ Κλεισθένη ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ εἶναι μεταγενέστερη ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ δὲν ἀποτέλεσε τὸ τελευταῖο βῆμα ἐκδημοκρατισμοῦ στὴν Ἀθήνα. Ἄλλα καὶ ὁ δρός δημοκρατία δημιουργήθηκε μετὰ τὸν Κλεισθένη, μαζὶ μὲ τὶς φιλοσπαστικὲς ἀλλαγὲς τοῦ Ἐφιάλτη καὶ τοῦ Περικλῆ. Εἶναι λοιπὸν σωστὸν ῥὰ μιλάει κανεὶς ὅχι γιὰ γέννηση, ἀλλὰ γιὰ γένεση τῆς δημοκρατίας. Αὐτὴ ἡ ἴδεα ἀνακλᾶται ἡδη στὸ ίστορικὸ μέρος τῆς Ἀθηναίων Πολιτείας τοῦ Ἀριστοτέλη. ‘Ομως οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Κλεισθένη ἀποτελοῦν τομή, γιατὶ τὸ πολίτευμα τοῦ Σόλωνος παραβιάσθηκε ἐπὶ δεκαετίες, ἐνῶ τὸ πολίτευμα τοῦ Κλεισθένη ἐξελίχθηκε χωρὶς διακοπή.

‘Ωστόσο, ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία διαφέρει ἀπὸ τὶς σύγχρονες δημοκρατίες σὲ πολλὰ σημεῖα.

‘Η ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας στὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἐπεκτεινόταν μέχρι καὶ τῆς ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν λαὸν συγκεντρωμένο σὲ συνέλευση (Ἐκκλησία τοῦ Δήμου). ‘Η ἴδια ἀρχή, στὶς σύγχρονες δημοκρατίες δὲν δλοκληρώνεται, ἀφοῦ δὲ λαὸς ἐκχωρεῖ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματά του σὲ αἰρετοὺς ἀντιπροσώπους, βουλευτές καὶ γερουσιαστές.

‘Η ἀρχὴ τῆς ἰσοπολιτείας συνοδεύθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ μέτρα ποὺ ἀπέβλεψαν στὴν ἀπάλειψη κάθε ἵχρους προηγουμένων κοινωνικῶν διαφορῶν. Μποροῦμε λοιπὸν

νὰ ποῦμε δτι ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἐπέτυχε, πέρα ἀπὸ τὴν ἴσοπολιτεία, τὴν πολιτικὴ δημοιομορφία.

Ἄπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν ἔδωσε πολιτικὰ δικαιώματα στὶς γυναικες. Αὐτὴ δῆμος ἡ διαφορὰ δὲ διακρίνει τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἀπὸ τὶς νέες δημοκρατίες ἐν γένει, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς σύγχρονές μας δημοκρατίες, ποὺ ἔδωσαν πολιτικὰ δικαιώματα στὶς γυναικες τὴ δεκαετία τοῦ 1920 καὶ ἀργότερα.

‘Ως πρὸς τὸ θέμα τῶν μετοίκων, ποὺ τόσο χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς συγχρόονους ἀρνητὲς τοῦ δημοκρατικοῦ χαρακτήρα στὸ ἀθηναϊκὸ πολίτευμα, πρέπει νὰ ἐπισημανθοῦν τὰ ἔξῆς: ‘*H* ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν ἀπέκλειε τὴν πολιτογράφηση μετοίκων. ’Απλῶς τὴν παραχωροῦσε σπάνια. ’Αλλὰ καὶ οἱ νέες δημοκρατίες δίνουν πολιτικὰ δικαιώματα σὲ ξένους ὅχι αὐτομάτως, ἀλλὰ ὑπὸ δρους, ποὺ ἐνίστε εἶναι πολὺ ἀπαιτητικοί.

‘*H* ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν προχώρησε στὴν κατάργηση τοῦ θεσμοῦ τῆς δουλείας. ’Αλλὰ καὶ οἱ ‘*H*ρωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, ἡ ἀρχαιότερη καὶ ἔξι ἀρχῆς ριζοσπαστικότερη δημοκρατία τῶν νεοτέρων χρόνων ἀνέχθηκε τὴ δουλεία πολλὲς δεκαετίες.

Καὶ ἄλλες ἴδιοτυπίες τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας τὴ διακρίνονται ἀπὸ τὶς νεότερες:

—Στὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία τὸ κράτος καὶ οἱ πολίτες συνέπιπταν.

—‘*H* ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲ γνώσιε καμὶ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ διοίκηση καὶ σὲ πολίτες, ἀνάμεσα σὲ λειτουργοὺς τῆς διοίκησης καὶ σὲ διοικούμενους. Οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ ἐναλλάσσονται.

—‘*H* ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν ἔφθασε στὸν θεσμικὸ διαχωρισμὸ τῶν τριῶν ἔξουσιῶν: τῆς νομοθετικῆς, τῆς ἐκτελεστικῆς καὶ τῆς δικαστικῆς.

—Στὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν ἐπῆλθε χωρισμὸς πολιτείας καὶ θρησκείας.

—‘*H* ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἔγινε γρήγορα αὐτὸ ποὺ λέμε σήμερα «*Κράτος προνοίας*».

Δὲν θὰ ὑπενθυμίσω τὶς πολυνάριθμες διαφορὲς τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας καὶ τῶν νέων δημοκρατιῶν σὲ ἐπίπεδο θεσμῶν.

’Αντίθετα, μερικὲς δημοκρατικὲς ἀξίες τῆς ἐποχῆς μας ἦσαν ἀδιανόητες γιὰ τοὺς ‘*A*θηναίους, τόσο μᾶλλον ποὺ ἦσαν ἀδιανόητες καὶ γιὰ τὶς νέες δημοκρατίες λίγες δεκαετίες νωρίτερα.

Τὰ νεότερα καὶ σύγχρονα δημοκρατικὰ καθεστῶτα ἔχουν ἀναγάγει σὲ ἀξίωμα τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα. Οἱ δημοκρατικὲς κοινωνίες μας, ὅχι μόνον ἀνέχονται ἐκδηλώσεις πολιτιστικοῦ ἀτομικισμοῦ χωρὶς δρια, ἀλλὰ καὶ διακηρύσσουν τὴν ἀνάπταξη τῆς προσωπικότητας, ἀκόμη τὸ δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ δημιουργεῖ τὸν

δικό του πολιτισμό. Τὰ κομμονυστικὰ καθεστῶτα καταδίωξαν τὸν ἀτομικισμό, ποὺ τὸν κατηγόρησαν ως ἀντι-κοινωνικό, ἐνῷ συγχρόνως ἐξῆραν καὶ ἐπέβαλαν τὴν πολιτιστικὴν δύμοιομορφίαν. Κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, δὲ πολιτιστικὸς ἀτομικισμὸς ἀρχισε ῥὰ ἀναπτύσσεται σὲ ἀριστοκρατικὰ καθεστῶτα καὶ μεταξὺ ἀριστοκρατῶν. Οἱ σο-φιστὲς ἀποπειράθηκαν ῥὰ ἀνοίξουν ἔνα δημοκρατικὸ δρόμο στὴν πολιτιστικὴν ἀπε-λευθέρωση τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ κατέληξαν ῥὰ ἐξανπληρετήσουν ἔναν πολιτικὸ ἀτομι-κισμὸ ἀντι-δημοκρατικὸν χαρακτήρα. Τὸ ἀθηναϊκὸ δημοκρατικὸ καθεστώς, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐπέβαλε τὴν πολιτικὴν ἰσότητα, διατίρησε πολιτιστικὲς παραδόσεις δύμοιο-μορφίας.

Οἱ πιὸ προχωρημένες δημοκρατίες τῆς ἐποχῆς μας ἀνέχονται τὴν εἰσαγωγὴν ξένων πολιτιστικῶν ἀξιῶν, δὲν ἀποστρέφονται καμὶ πολιτιστικὴ ἴδιαιτερότητα, ἐξαίρουν τὸν πολιτιστικὸ πλονραλισμὸ καὶ ψηφίζουν νόμους ποὺ τὸν καθιστοῦν δυνατόν. Ἡ παρονσία στὴν Ἀθήνα πολναρίθμων μετοίκων δὲν ἔθεσε τὸν Ἀθη-ναίους ἐνώπιον παρομοίων προβλημάτων. Ὅσο γιὰ τὸν ἑαντό τους, οἱ Ἀθηναῖοι φάνηκαν γενικὰ πολὺ προσηλωμένοι στὶς παραδοσιακὲς πολιτιστικὲς ἀξίες τους, μὲ λίγες ἐξαιρέσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν εἰσδοχὴν κάποιων ξένων λατρειῶν ποὺ τὸν προσ-είλκαν μὲ τὸν ἐξωτικὸ-μνηστικιστικὸ χαρακτήρα τους.

Μερικὲς ἄλλες διαφορὲς μεταξὺ τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας καὶ τῶν δημοκρα-τιῶν τῆς ἐποχῆς μας δὲν ἐμφανίζονται ως ἀντιθέσεις, ἀλλὰ ὑπὸ δρονς ἐντάσεως καὶ πλάτους ἐφαρμογῆς.

Οἱ Ἀθηναῖοι πολίτες εἶχαν ἀπεριόριστη πρόσβαση στὶς πληροφορίες. Οἱ πολίτες τῶν σημερινῶν προχωρημένων δημοκρατιῶν ἔχουν νομοθετημένο τὸ δικαίωμα στὴν πληροφόρηση, ἀλλὰ τὰ πράγματα ἐπιβάλλοντα δρια σ' αὐτὴν καὶ δὲν ἐμποδίζουν τὴν παραπληροφόρηση.

Ἡ εὐαισθησία καὶ ἡ ὑπενθυνότητα τοῦ πολίτη γιὰ τὶς δημόσιες ὑποθέσεις ἀνακηρύσσεται ἀρετὴ στὶς δημοκρατικὲς κοινωνίες μας, δύον — δύος δείχνοντον οἱ μελέτες — πλεονάζονται οἱ ἀδιάφοροι καὶ ἀπληροφόρητοι πολίτες. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐμ-φανίζονται στὶς πηγές μας ἀφ' ἐνὸς διαρκῶς ἀγρυπνοὶ καὶ κατεχόμενοι ἀπὸ αἰσθῆμα εὐθύνης, ἀφ' ἐτέρου ως ἀπαράσκενοι γιὰ ῥὰ μετάσχοντα στὴ διοίκηση τῶν κοινῶν.

Ἐχονταν πεῖ ὅτι τὸ σύγχρονο κράτος πρέπει νὰ παράγει κοινωνικότητα. Καὶ τοῦ-το ἀνήκει ἀκόμη στὴ σφαίρα τοῦ δέοντος, ἐνῷ ἦταν πραγματικότητα στὴν ἀρχαία Ἀθήνα.

Ἡ ἐπέτειος τῶν 2500 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ πρώτου δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, στὴν Ἀθήνα, ἔχει ἀποκτήσει ἐπικαιρότητα, ἐπειδὴ ἔχει συμπέσει μὲ ἐκτεταμένες συζητήσεις γιὰ τὴ δημοκρατία σήμερα καὶ αὔριο μὲ δύο ἀφορμές: τὴν

κατάρρευση τοῦ ὑπαρχτοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τὴν ἀποτυχία τῆς δημοκρατίας σὲ ποιωνίες τοῦ τρίτου κόσμου. Στὶς συζητήσεις γιὰ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης δημοκρατίας λαμβάνουν μέρος καὶ συχνὰ πρωτοστατοῦν διανοούμενοι ποὺ ἀντιστάθηκαν στὰ κομμονιστικὰ καθεστῶτα ἢ στὶς τριτοκοσμικὲς δικτατορίες καὶ τώρα δροῦν ὡς πολιτικοί.

Τὰ προβλήματα ποὺ θέτει ἡ σύγχρονη πραγματικότητα εἶναι πολλά.

Στὶς χῶρες ποὺ ἔχουν ἐδραιωμένα δημοκρατικὰ καθεστῶτα ἐμφανίζονται τὰ ἔξῆς κνημίως ζητήματα:

—Οἱ πολίτες δὲν ἔχουν ἐπαρκὴ καὶ αἰδεντικὴ πληροφόρηση, καὶ εἴναι ἀδιάφοροι γιὰ τὰ δημόσια πράγματα. Τίθεται ἐπομέρως θέμα ὅχι μόνον ἐλευθερίας στὴ κυκλοφορίᾳ τῶν εἰδήσεων καὶ τῶν γρωμῶν, ἀλλὰ καὶ ἀσκήσεως τῶν πολιτῶν στὴν πολιτικὴ τῶν πληροφοριῶν καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ ἀγωγῆς του ὥστε νὰ γίνονται ἐνεργοὶ καὶ ὑπεύθυνοι.

—Προωθεῖται ἡ κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας.

—Λαμβάνονται μέτρα γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων καὶ τῶν μεταναστῶν καὶ γιὰ τὴν ἀπόδοση της πολιτιστικῆς τους ἴδιαιτερότητας.

Στὶς χῶρες ὅπου ἡ δημοκρατία εἶναι ἐν τῷ γίγνεσθαι, δπως ἐκεῖνες ποὺ είχαν μέχρι ποὺ δὲλιγον κομμονιστικὰ καθεστῶτα καὶ ἐκεῖνες τοῦ τρίτου κόσμου, οἱ νοοτροπίες εἶναι ἀκόμη ἀνώριμες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζονται τὰ πιὸ πάνω ζητήματα στὸ ἐπίπεδο ὅπου βρίσκονται στὶς προχωρημένες δημοκρατικὲς κοινωνίες. Σ' αὐτὲς λοιπὸν τὶς χῶρες οἱ φιλοδοξίες περιορίζονται στὴν ἐπίτευξη ἀποτελεσμάτων ποὺ εἶναι ἥδη ξεπερασμένα στὶς ὠριμότερες δημοκρατικὲς χῶρες.

Οἱ χῶρες ποὺ ἐκδημοκρατίζονται τώρα ἔχουν καὶ ἄλλα προβλήματα. Στὶς τέως κομμονιστικὲς ἡ ἀναμφισβήτητη δημοκρατικὴ πολιτικὴ βούληση ἔχει νὰ ὑπερνικήσει ἀντιστάσεις νοοτροπιῶν καὶ νὰ λειάνει τὴν λειτουργία τῶν θεσμῶν. Στὸν τρίτο κόσμο τὰ πράγματα εἶναι πιὸ δύσκολα. Ἐκεῖ δροῦν πραγματικὲς ἀναστολές. Ἀπὸ τὴν μία μεριὰ εἶναι ἡ ἀπογοήτευση ποὺ ἔχει ἀφήσει ἡ ἐμπειρία καθεστώτων ποὺ ὅχι μόνον ἥσαν φενδεπίγραφα δημοκρατικά, ἀλλὰ καὶ ἐπέφεραν καταστροφές. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ εἶναι ἡ γενικὴ δυσπιστία γιὰ ἀξίες ποὺ ἔχουν συνδεθεῖ μὲ τὶς τέως ἀποικιοκρατικὲς δυνάμεις. Πολλοὶ πολιτικοὶ καὶ διανοούμενοι τοῦ τρίτου κόσμου ἀναζητοῦν δημοκρατικὲς λόσεις ποὺ νὰ λαμβάνουν ὑπὲρ ὅψη τὶς τοπικὲς ἐμπειρίες καὶ νοοτροπίες.

Οἱ εἰδικοὶ τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας, οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὰ προβλήματα τῆς δημοκρατικῆς μετεξέλιξης στὶς χῶρες τοῦ τέως ὑπαρχτοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἐκδημοκρατισμὸν χωρῶν τοῦ τρίτου κόσμου ἔχουν

δημοσιεύσει ἀτομικές μελέτες, ἀλλὰ καὶ συνέλθει σὲ συνέδρια. Γρήγορα δύως ἔγινε ἀντιληπτὸ δτι οἱ προβληματισμοὶ τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς χωριστοὺς κακοὺς ἔχοντας κοινὰ σημεῖα καὶ δτι θὰ κέρδιζαν, ἀν οἱ εἰδικοὶ αὐτῶν τῶν κώκλων ἀντάλλαζαν τὶς ἐμπειρίες τους. Ἐτσι ἀρχισαν νὰ ἐκδίδονται ἐπίσης ἔργα ποὺ ἔξετάζονταν παραλληλα τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ τὶς νέες δημοκρατίες καὶ νὰ γίνονται συνέδρια ποὺ ἔχονταν μὲν κύριο θέμα τὴν σημερινὴν καὶ τὴν αὐριανὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ θέτονταν ἔρωτήσεις στοὺς εἰδικοὺς τῆς ἀρχαίας δημοκρατίας. Οἱ εἰδικοὶ τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, βρέθηκαν ξαφνικὰ μπροστά σὲ ἕνα πλήθος σύγχρονων προβλημάτων, σχετιζόμενων μὲν τὴν ζῶσα πραγματικότητα, ποὺ τοὺς κάνονταν νὰ δοῦν κάτω ἀπὸ νέο φῶς τὴν ἀρχαία δημοκρατία.

Ἐτσι ἔχει δημιουργηθεῖ μιὰ πολλαπλασιαστικὴ ἔρευνητικὴ δυναμικὴ ποὺ ἀποβαίνει πρὸς δύο διαφορετικούς κατευθύνσεις. Οἱ μονογραφίες καὶ οἱ ἐπιστημονικὲς συναντήσεις συνεχίζονται καὶ ἄλλες ἀναγγέλλονται σὲ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου. Οἱ δὲ ἄνω συντήρησες συντέλεσαν καὶ στὴ δημιουργία ἐνὸς φεύγοντος γιὰ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία μεταξὺ τοῦ εὐρυτέρου κοινοῦ. Πολλὲς τέτοιες ἐκδηλώσεις ἔχουν ἀρχίσει καὶ θὰ διαρκέσουν πολὺ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς καὶ στὴ Μεγάλη Βρετανία.

Ἡ χώρα μας δὲν ἔχει τὰ μέσα νὰ μετάσχει στοὺς πολύπλευρους προβληματισμούς, μετέχει δύως σὲ διαλογισμοὺς γιὰ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία. Πέροισι τῷ φιλινόπωρῳ ἔγινε ἔνα διεθνὲς συμπόσιο στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, μὲ θέμα «*Une démocratie pour l'avenir, un avenir pour la démocratie*», ποὺ δργάνωσε διανάδελφος κ. Εὐάγγελος Μοντσόπονλος. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐτοιμάζει μετὰ πρωτοβουλία καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ συναδέλφου κ. Γεωργίου Βλάχου, τὴν ἔκδοση συλλογικοῦ τόμου γιὰ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία. Ἐπὶ πλέον τούτου δργανώνει τὴν ἐπόμενη ἑβδομάδα — 23, 24 καὶ 25 Νοεμβρίου — διεθνὲς συμπόσιο μὲ θέμα «Ἀθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ πολιτισμός», τὰ πρακτικὰ τοῦ ὅποιουν θὰ δημοσιευθοῦν.

Στὴν πρώτη τῶν προβληματισμῶν γιὰ τὴ δημοκρατία σήμερα συμβάλλει καὶ ἡ UNESCO διὰ τοῦ κλάδου τῆς *Droits de l'homme, des libertés et de la paix*. Ἡ UNESCO ἔχει δργανώσει σὲ συνεργασία μὲ κνβερνήσεις κρατῶν δύο μεγάλα συνέδρια, ἔχει ἀναβέσει στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τὴν δργάνωση τοῦ διεθνοῦ συμποσίου, ποὺ προμητούνενσα, καὶ ἔχει θέση σὲ κίνηση τὴν προετοιμασία καὶ ἄλλων διεθνῶν συναντήσεων. Κοινὸ χαρακτηριστικὸ αὐτῶν τῶν συνεδρίων εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῶν σχέσεων μεταξὺ δημοκρατίας καὶ πολιτισμοῦ.

Τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὰ δργανώθηκε μὲ συνεργασία UNESCO καὶ κνβερνήσεις τῆς Οὐρουγονάης στὸ Montevideo, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990, μὲ θέμα «Δημοκρατικὸς πολιτισμός καὶ ἀνάπτυξη». Κατέληξε σὲ ἔνα κείμενο ποὺ ὀνομάσθηκε «Διακήρουξη

τοῦ *Montevideo*», ή όποια νίοθετήθηκε άπό πολλοὺς ἀρχηγοὺς κρατῶν τῆς λατινικῆς Αμερικῆς.

Τίς προσκλήσεις γιὰ τὸ δεύτερο συνέδριο συνυπέγραφαν ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς UNESCO, κ. Federico Mayor, καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς τσεχοσλοβακικῆς δημοκρατίας, κ. Vaclav Havel. Συνῆλθε τὴν 4η, 5η καὶ 6η Σεπτεμβρίου 1991 στὴν τσεχικὴ πρωτεύουσα, ὁνομάσθηκε *Forum* τῆς Πράγας καὶ εἶχε τὸ θέμα «Δημοκρατία καὶ πολιτισμός». Σ' αὐτὸ ἔλαβαν μέρος 150 προσωπικότητες: πολιτικοί, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, ἐπιχειρηματίες καὶ κοινωνικοὶ παράγοντες. Ἀπὸ ἐνημερωτικὸ κείμενο τῆς UNESCO μαθαίνομε τὸν λόγον τῆς ἐπιλογῆς τοῦ θέματος. Ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι μόνον ἔνα σύνολο θεσμῶν. Συνεπάγεται τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴν ὅλων στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτιστικὴ ζωὴ καὶ ἐκφράζει πίστεις, συμπεριφορὲς καὶ σχέδια. Ἀπὸ τὸ ᾽διο κείμενο μαθαίνομε ἐπίσης τὸν σκοπὸ τοῦ συνεδρίου: νὰ συμβάλει στὴν ἀνανέωση τῶν στοχασμῶν περὶ τὴν φύση τῆς δημοκρατίας ὥπὸ τὸ φῶς τῶν προσφάτων προσόδων ποὺ αὐτὴ γνωρίζει τώρα ἀνὰ τὸν κόσμο. Ἰδοὺ μερικὲς γενικὲς διατυπώσεις τῶν προβλημάτων ποὺ συζητήθηκαν: Σὲ τί συνίσταται ὁ «δημοκρατικὸς πολιτισμός»; Συνάπτεται μὲ τὴν ἀνθρακὴ ἀνεξαρτησία; Μὲ ἔνα συγκεκριμένο οἰκονομικὸ σύστημα; Μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν μαζῶν στὴν κοινωνικὴ συγκρότηση; Πέρα ἀπὸ τὴν ποικιλία τῶν μορφῶν καὶ τῶν διεκδικήσεων τῆς δημοκρατίας, πέρα ἀπὸ τὴν πολλαπλότητα τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν ἐπὶ μέρος ίστοιων, μπορεῖ κανεὶς νὰ ταντίσει ἔνα ἀριθμὸ θεμελιωδῶν ἀξιώσεων ποὺ ἐνδεχομένως ἀποτελοῦν τὸ κοινὸ ὑπόστρωμα τῶν δημοκρατικῶν καθεστώτων; Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς UNESCO, κ. Federico Mayor, στὸν τελικὸ λόγο τοῦ διακήρυξε: «Ο οὐσιαστικὸς πυρήνας τῶν ἀξιῶν τῆς δημοκρατίας ἀποτελεῖ τώρα μέρος τῆς κοινῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀνθρωπότητας. Γιὰ τοῦτο ἡ UNESCO θεωρεῖ ὡς μία ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀποστολές τῆς τὴν προστασία, τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν καρποφορία αὐτῆς τῆς κληρονομίας. Λόγω τῆς ἀποστολῆς τῆς ἡ UNESCO ἔχει καθῆκον νὰ συμβάλει στὴν ἀνάπτυξη τῆς παγκόσμιας δημοκρατικῆς συνείδησης». Καὶ ὁ κ. Federico Mayor πρόσθεσε: «Μοῦ φαίνεται ὅτι ἔνα ἄλλο καθῆκον τῆς UNESCO θὰ ἥταν νὰ προαγάγει προγράμματα ἐρευνῶν ποὺ νὰ συμβάλλουν στὴν κατανόηση τῶν διαδικασιῶν ἐκδημοκρατισμοῦ καὶ τῆς λειτουργίας τοῦ πολίτη, διὰ μέσον συγκριτικῆς ἀνάλυσης τῶν δημοκρατικῶν ἐξελίξεων...»

Τίς ᾽διες περίπου ἡμέρες, στὸ συνέδριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἔθεσα πρόβλημα σχέσεως δημοκρατίας καὶ πολιτισμοῦ. Αὐτὴ τὴ σκέψη μον τὴν ἀνέφερα, τελείως συμπτωματικά, στὴν κ. Κατερίνα Στενοῦ, τότε μέλος τῆς Ἑλληνικῆς ὀντι προσωπείας στὴν UNESCO. Ἀπὸ τὴν ᾽δια πληροφορήθηκα τὴν πρόταση ποὺ εἶχε κάμει ὁ κ. Federico Mayor στὸ *Forum* τῆς Πράγας, καὶ γενικότερα γιὰ τὶς σκέψεις

ποὺ ώριμάζουν στὴν UNESCO σχετικὰ μὲ τὴν μελέτη τῶν δημοκρατικῶν καθεστώτων. Διὰ μέσου συγκριτικῶν ἐρευνῶν ἐπιδιώκεται ἀπὸ τὴν μὰ μεριὰ νὰ ἐπισημανθοῦν οἱ κοινὲς δημοκρατικὲς ἀξίες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ διαφορετικὲς δημοκρατικὲς ἐμπειρίες, καὶ τελικὰ νὰ πεισθοῦν οἱ κοινωνίες ποὺ εἴτε δοκίμασαν ἀνεπιτυχῶς νὰ μεταφυτεύσουν τὴν δημοκρατία εἴτε δυσπιστοῦν στὰ ξένα μοντέλλα δἵτι εἰναι δυνατὸν νὰ βροῦν τύπο δημοκρατίας ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὸν πολιτισμό τους.

‘Η μόνιμη ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν UNESCO ἀποφάσισε, μὲ σύμφωνη γνώμῃ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, νὰ διεκδικήσει γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴν πρώτη ἐφαρμογὴ τῆς ἰδέας ποὺ διατέπωσε ὁ κ. Federico Mayor στὸ Forum τῆς Πράγας. ‘Η Γενικὴ Συνέλευση τῆς UNESCO νιοθέτησε τὴν ἑλληνικὴ πρόταση καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς ἀνέθεσε στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τὴν πραγματοποίηση διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς συνάντησης μὲ θέμα «Ἀθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ πολιτισμός».

Ταντόσημα θέματα μποροῦν νὰ προταθοῦν γιὰ δλα τὰ πολιτεύματα. Κάθε πολίτευμα εἶναι πολιτιστικὸ φαινόμενο, ἐφ' ὅσον ἐκφράζει γνήσιες ἀξίες τῆς ἐποχῆς του καὶ τοῦ τόπου του, ἐφ' ὅσον ἔχει ωρίζει στὸν προϋπάρχοντα πολιτισμὸ καὶ ἀποθέτει τὴν σφραγίδα του στὸν ἐπιγενόμενο πολιτισμό.

“Ετσι καὶ τὸ θέμα «ἀθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ πολιτισμὸς» ἔχει τρεῖς ἀξονες:

—’Αξίες ποὺ πραγμάτωσε ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία.

—Πολιτιστικὲς πηγὲς τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας.

—’Επιδράσεις καὶ ἐκδηλώσεις τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας στὸν πολιτισμὸ τῆς Ἀθήνας.

Σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιδράσεις τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας στὸν ἐπιγενόμενο πολιτισμὸ μποροῦν νὰ σημειωθοῦν τὰ ἀκόλουθα. Πρόκειται γιὰ πρόβλημα παρὸν στὶς σκέψεις ἐρευνητῶν, πιὸ συχνὰ ὑποσυνείδητα, σπανιότερα συνειδητά. Οἱ γενικὲς γραμμὲς τοῦ φαινομένου εἶναι καθαρές. ‘Ολόκληρο εἶδος λόγου, ἡ ρητορικὴ εἶναι γένητημα τῆς δημοκρατίας. ‘Η τραγωδία καὶ ἡ κωμῳδία, εἰδὴ ἀρχαιότερα ἀπὸ τὴν δημοκρατία, ἀλλαξαν χαρακτήρα καὶ ἀκμασαν ὑπὸ τὸ δημοκρατικὸ καθεστώς. Μετὰ τὸ τέλος δημοκρατίας, ἡ κωμῳδία ἔλαβε νέα στροφή, ἡ τραγωδία παρήκμασε. ‘Ο πολιτικὸς στοχασμὸς ἀρχισε μὲ τὴν δημοκρατία καὶ εἰσχώρησε στὴν τραγωδία, στὴν κωμῳδία, στὴν ἴστοριογραφία καὶ ποδ πάντων στὴ φιλοσοφία. Οἱ πλαστικὲς τέχνες καὶ ἡ ἀρχιτεκτονική, ἐπίσης ἡ μουσική, ἀναδίνουν ἀνταύγειες καὶ μηρύματα τῆς δημοκρατίας. ‘Η ἔως τώρα ἐρευνα δὲν ἔχει περιορισθεῖ σὲ γενικὲς διαπιστώσεις. ‘Έχει ἐπίσης ἐπισημάνει πολλὲς χαρακτηριστικὲς ἐκφάνσεις ἡ ἀποχρώσεις. ’Αλλὰ δὲ χῶρος χρειάζεται καὶ νέες ἐξερευνήσεις, διλοένα πιὸ ἐπίμονες, πιὸ κλειστές, πιὸ

εἰδικές. Ἰδίως πρέπει νὰ χαράσσονται μὲ μεγάλη ἀκρίβεια τὰ δρα μεταξὺ τῶν ἐπιδράσεων τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ἐπιδράσεων ἄλλων παραγόντων.

Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ παρακολουθήσετε μερικές σκέψεις γιὰ τὶς πολιτιστικὲς πηγὲς τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας.

Ἐχον παραχθεῖ δύο τύποι δημοκρατίας: ὁ ἀθηναϊκὸς καὶ ὁ νέος. Πιὸ πάνω σημειώσαμε ὅτι καὶ οἱ δύο ἐκφράζονται δημοκρατίας καὶ πραγματώνονται τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἰσοπολιτείας, πέραν αὐτῶν δημοκρατίας πολὺ σημαντικές διαφορές, θεσμικές καὶ ἄλλες. Ἐρωτᾶται: οἱ διαφορές τῶν δύο αὐτῶν τύπων δὲν ἀνακλοῦν διαφορές τοῦ πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος ποὺ παρήγαγε τὸν ἔνα καὶ τὸν ἄλλο;

Γιὰ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διαπίστωσης ὅτι δὲν εἶχε πρότυπο, μπαίνει καὶ ἔνα πρόσθετο ἔρωτημα: ἀπὸ ποῦ ἄντλησε ἵδεες;

Μήπως αὐτὰ τὰ ἔρωτήματα βρίσκονται ἀπάντηση στὴ διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν συνθηκῶν; Οἱ οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ἀπὸ τὴν μιὰ μεριά, τῶν σύγχρονων δημοκρατιῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη, διαφέρονται φιλικά. Ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία γεννήθηκε καὶ διατηρήθηκε μέσα σὲ μιὰ οἰκονομία προ-βιομηχανικὴ καὶ δυνλογική. Τὸ ἐπίπεδο τῆς τεχνολογίας καὶ τὸ ποσοστὸ συμμετοχῆς τῆς δευτεροβάθμιας παραγωγῆς, τοῦ ἐμπορίου καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν στὸ ἔθνικὸ προϊὸν ἥσαν πολὺ χαμηλά. Οἱ κοινωνικὲς δυνάμεις ποὺ ἐπέβαλαν τὴν δημοκρατία, τὴν στήριξαν καὶ ὠφελήθηκαν ἀπὸ αὐτὴν δὲν ἥσαν ἀστικές, ἀλλὰ λαϊκές.

Οἱ οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ ἔρμηγεύσουν τὸν ἐκδημοκρατισμὸ τοῦ ἀθηναϊκοῦ κράτους καὶ τὰ εἰδικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ προσέλαβε ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία. Καὶ ὁ ἐκδημοκρατισμὸς καὶ τὰ εἰδικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ἔξηγοῦνται ἀπὸ ἔνα ἄλλον παράγοντα, ποὺ δὲν ὑφίσταται στὰ σύγχρονα δημοκρατικὰ κράτη. Πρόκειται γιὰ τὴν Κουνότητα τῶν Ἀθηναϊών. Αὐτὴ εἶχε τὰ ἔξῆς χαρακτηριστικά: (1) Ἡταν δομημένη σὰ μιὰ μεγάλη ἔνωση συγγενικῶν οἰκογενειῶν. Οἱ οἰκογένειες συνάπτονται μὲ τὴν Κουνότητα διὰ μέσου φατοῖων καὶ φυλῶν. (2) Ὄλα τὰ μέλη τῆς κοινότητας, πολίτες καὶ μὴ πολίτες, πλούσιοι καὶ πτωχοί, ἀνδρες καὶ γυναικες, τιμοῦσαν τοὺς ἴδιους θεούς, εἶχαν κοινὴ παρακαταβήκη παραδόσεων, ἥθων καὶ ἔθιμων. (3) Ἐπειδὴ συνέβαινε τοῦτο, δλα τὰ μέλη τῆς Κουνότητας ἀπολάμβαναν μιὰ πολιτιστικὴ ἵστητα, ποὺ δὲν ἀνατράπηκε ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνισότητας. (4) Ἡ Κουνότητα ἀπασχολοῦσε ἐντατικὰ καὶ ἀδιάκοπα τὰ μέλη τῆς. Καὶ αὐτὰ ἔβλεπαν τὴν Κουνότητα διὰ δργανισμὸ ποὺ ἔξασφάλιζε τὴν πολιτιστικὴ τοὺς ταυτότητα. (5) Ἐπειδὴ δλα τὰ μέλη τῆς Κουνότητας πίστευαν ὅτι προέρχονταν ἀπὸ τὴν ἴδια φίλα καὶ ἀντιλαμβάνονταν ὅτι μετεῖχαν στὸν ἴδιον πολιτισμό, ἡ Κουνότητα ἀποτελοῦσε παράγοντα κοι-

νωνικῆς συνοχῆς, ἀκόμη καὶ ἐπὶ ἀριστοκρατίας. Ἡ κοίση γύρῳ στὸ 600 π.Χ. ἔθεσε ἐκτὸς Κουνότητας μερικὰ μέλη τῆς καὶ ἀπείλησε τὴν συνοχή της. Ὁ Σόλων ἀποκατέστησε τὴν ἀκεραιότητα τῆς Κουνότητας.

Εἶναι φανερὸ δτὶ τὸ ἀθηναϊκὸ δημοκρατικὸ καθεστώς ἀνακλᾶ πολιτιστικὲς ἀξίες τῆς Κουνότητας. Ἡ ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας μοιάζει νὰ μεταφέρει σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο τὸ αἰσθήμα τῶν Ἀθηναίων δτὶ ἡ κουνότητά τους ἥταν ἡ ἀνθρώπινη βάση τοῦ κράτους καὶ δτὶ τὸ κράτος δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξει χωρὶς τὴν Κουνότητα, ἀκέραια καὶ μὲ συνοχῆ. Τὸ γεγονός δτὶ τὸ κράτος ταντιζόταν μὲ τοὺς πολίτες τον ἀνακλᾶ τὴν ταντότητα τῆς κουνότητας μὲ τὰ μέλη της. Ἡ ἀλληλεγγύη τῶν μελῶν τῆς κουνότητας ἔδωσε τὴν ἰδέα τοῦ κράτους πὸν προοεῖ γιὰ τοὺς πολίτες τον. Ἡ διαρκὴς συμμετοχὴ τῶν μελῶν τῆς Κουνότητας στὶς δραστηριότητες τῆς Κουνότητας, τῶν φυλῶν καὶ τῶν φατριῶν ἐκδηλώνεται ὡς κοινωνικότητα στὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἴσοπολιτείας φαίνεται νὰ προεκτείνει τὴν πολιτιστικὴ ἴσοτητα πὸν ἐπικρατοῦσε στοὺς κόλπους τῆς κουνότητας.

Οἱ οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες ἀντιδροῦσαν στὴν πορεία πρὸς τὴν δημοκρατία. Ὁ Σόλων προχώρησε τὶς μεταρρυθμίσεις τον ὡς ἐκεῖ πὸν ἐπέτρεπαν οἱ τότε οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς περιστάσεις. Τότε δὲ μποροῦσε νὰ γίνει λόγος παρὰ γιὰ ἐπίτευξη τῆς συνοχῆς τῆς Κουνότητας μὲ σύγχρονη διατήρηση τῶν ὄφιστα μένων κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν ἀνιστότητων. Γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ οἱ δύο σκοποί, ἐπρεπε νὰ δοθεῖ στὸ κράτος ἡ ἀποστολὴ νὰ προστατεύει καὶ τὴν Κουνότητα καὶ τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ καθεστώς. Ἐπίσης δὲ Κλεισθένης ἔφθασε τὰ δρατικὰ τὸν συγχετισμὸν δυνάμεων ὑπὸ τὶς τότε οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες. Ἐδωσε πολιτικὰ δικαιώματα σὲ πρόσωπα ἐκτὸς τῆς Κουνότητας τὸν Ἀθηναίων καὶ συγχρόνως τὰ εἰσήγαγε στὴν Κουνότητα. Ἐπὶ πλέον ἄλλαξε τὴν δομή της καὶ ἔλαβε μέσα ὥστε τὰ ἀρχεῖα τοῦ κράτους, τῶν φυλῶν καὶ τῶν φατριῶν νὰ μὴν ἔχονται ἵχνη τῶν παλαιῶν ἀνιστότητων. Τὸ πνεῦμα τῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ Κλεισθένη ἀποδόθηκε μὲ τὸν δρό μεταρρύσματα, «νομικὴ ἴσοτητα». Ἡταν ἔνα ἀκόμη βῆμα ἐπέκτασης τῆς ἴσοτητας ἀπὸ τὸν πολιτιστικὸ χῶρο τῆς κουνότητας στὸν πολιτικὸ χῶρο τοῦ Κράτους. Ἡ πολιτικὴ ἐξίσωση τῶν ἀρχένων ἐντηλίκων μελῶν τῆς κουνότητας δὲν ἥταν ἀκόμη πραγματοποιήσιμη. Θὰ γίνει ἀργότερα χάρη στὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ Ἐφιάλτη καὶ τοῦ Περικλῆ. Ὁπότε τὸ καθεστώς θὰ πάρει τὸ δύνομα δημοκρατία, «λαϊκὴ κυριαρχία».

Οἱ οἰκονομικὲς συνθῆκες ἐμπόδισαν τὴν κατάργηση τῆς δουλείας. Ἡ παραγωγὴ χρησιμοποιοῦσε τὴν ἐργασία δούλων σὲ μεγάλη ἐκταση. Ἐπίσης ἡ ἴσοπολιτεία τῶν γυναικῶν ἥταν ἀδιανόητη. Οἱ γυναικες ἀπέκτησαν πολιτικὰ δικαιώματα στὸν 20όν αἰώνα μας, ἀφοῦ προηγουμένως ἀπέκτησαν οἰκονομικὴ ἀνεξαρτησία ὡς ἐργαζόμενες.

‘Η δημοκρατική ἐξέλιξη σταμάτησε στὴν Ἀθήνα μόλις ἴκανοποιήθηκαν καὶ οἱ ἔσχατες διεκδικήσεις τῶν στοιχείων τῆς Κουνωνίας ποὺ μποροῦσαν καὶ νὰ ἔχουν καὶ νὰ τὶς ἐπιβάλλουν. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἥσαν τὰ ἐνήλικα ἀρρενα μέλη τῆς Κουνότητας. ’Οχι οἱ γυναῖκες, οἱ μέτοικοι, οἱ δοῦλοι.

Τὸ θέμα «’Αθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ πολιτισμὸς» εἶναι λοιπὸν μιὰ πτυχὴ τοῦ θέματος «Δημοκρατία καὶ πολιτισμός», θέματος ἐπιστημονικοῦ γιὰ τὸν ἔρευνητές, πολιτικοῦ γιὰ τὸν πολιτικὸν ποὺ σκέπτονται τὸ παρόν καὶ τὸ μέλλον τῆς δημοκρατίας καὶ πολιτιστικοῦ γιὰ τὴν UNESCO.

Οἱ ἔρευνητὲς μελετοῦμε τὰ γεννόμενα. Δὲν ὑπακούομε σὲ πολιτικὰ κελεύσματα. ’Αλλὰ δὲν ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὶς πολιτικὲς συνέπειες τῶν εὐρημάτων μας.

Οἱ πολιτικοὶ προωθοῦν τὸν ἐκδημοκρατισμὸν ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο στὸ διοῖο εἴχε φθάσει στὴ χώρα ενθύνης τους.

‘Η UNESCO ἀπὸ τὴν πλευρά τῆς ἐπιδιώκει πολλοὺς σκοπούς.

—Συνεργάζεται μὲ δσονς πιστεύοντας ὅτι ἡ δημοκρατία εἶναι τὸ μοναδικὸ πλαίσιο ἀσκήσεως τοῦ πολίτη καὶ ἀναπτύξεως τῆς προσωπικότητας.

—Βοηθεῖ στὴν ἐμπέδωση τοῦ σεβασμοῦ τῶν πολιτιστικῶν διαφορῶν στὸ ἐσωτερικὸ κρατῶν μὲ πολλοὺς πολιτισμούς. ‘Η δημοκρατία, διακηρύσσει, εἶναι τὸ μοναδικὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἐπιτρέπει συγχρόνως καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτιστικοῦ πλουραλισμοῦ.

—Ἐνθαρρύνει τὶς κοινωνίες τοῦ τρίτου κόσμου νὰ βροῦν μόνες τους τὸ δρόμο πρὸς τὴ δημοκρατία.

Πιστεύω ὅτι τὸ ἀθηναϊκὸ μοντέλο δημοκρατίας προσφέρει πειστικὴ ἀπόδειξη γιὰ τὸ ὅτι ἡ δημοκρατία δὲ βρίσκεται στὸ τέλος μιᾶς μοναδικῆς ἐξέλιξης, ἀλλὰ ἔνας διαφορετικὸς πολιτισμὸς μπορεῖ νὰ παραγάγει διαφορετικὸ τύπο δημοκρατίας. ‘Ηγετικὰ στελέχη τῆς UNESCO σημείωσαν μὲ ἐνδιαφέρον αὐτὴ τὴν ἐκτίμησή μου καὶ μὲ βεβαίωσαν ὅτι θὰ μελετήσουν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συμποσίου ποὺ θὰ γίνει τὴν ἐπόμενη ἔβδομά στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ὥστε νὰ τὰ ἐπενδύσουν στὴν στρατηγική τους πρὸς ἐξάπλωση τῆς δημοκρατίας.