

λοι παραστάται σας. Τοὺς παραστάτας αὐτούς, ἴδιον μου καὶ ἴδιον σας, εὐχαριστῶ, ἄπαξ ἔτι, θερμότατα. Ἐπεύχομαι δὲ καὶ εἰς αὐτούς, ὅπως καὶ εἰς σᾶς κ. Πρόεδρε, τύχην ἀγαθὴν καὶ πᾶσαν εὐτυχίαν.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΟΥ

"Οποιος ἐκλέγεται μέλος τῆς Ἀκαδημίας αἰσθάνεται βαθεὶὰ ἰκανοποίηση καὶ ὑπερηφάνεια ὅτι ἔφθασε στὸ ὑψηλότερο πνευματικὸ σκαλοπάτι ποὺ προσφέρει ἥ πατρίδα του.

Αἰσθάνεται ὅμως καὶ δέος γιατὶ ἡ ἐκλογή του δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει μόνο βράβευση τοῦ ἔργου του, ἀλλὰ ἀνάληψη τῆς εὐθύνης γιὰ τέα ἐξόρμηση, ἐναρμονισμένη μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Ἀκαδημίας.

Δέν εἶναι περιστασιακὴ ἡ θέληση τοῦ νομοθέτη ὅτι ἡ Ἀκαδημία ἀποτελεῖ τὸ Ἀνώτατο Πνευματικὸ "Ιδρυμα τῆς Χώρας. Τοῦτο ἐπιβάλλεται καὶ ἀπὸ τὴν ἰστορία τοῦ θεσμοῦ. Ἀπὸ τὴν ἰδρυσην δηλαδὴ τῆς Alma mater ὅλων τῶν Ἀκαδημῶν, τῆς Académie Françoise, ποὺ μὲ τὴ γλωσσικὴ ἐξέλιξη τῆς Γαλλίας ὀνομάζεται σήμερα Académie Française.

Προηγήθηκαν, βέβαια, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀρχαία Πλατωνικὴ Ἀκαδημία, πολλὲς ἄλλες κατὰ τὴν Ἀραγέννηση στὴν Ἰταλία, τὴ Γερμανία καὶ τὴ Γαλλία. Ἀλλὰ ὅλες αὐτὲς μὲ τὸν θρησκευτικὸν ἀγῶνας ἀπόνησαν σιγὰ σιγά, ἐμπρὸς στὸ κέρος τῆς Ἀκαδημίας ποὺ ἰδρυσε ὁ Καρδινάλιος Richelieu τὸ 1637 στὸ Παρίσι καὶ ποὺ μιμήθηκαν ἀπὸ τότε λίγο πολὺ οἱ κατοπινὲς Ἀκαδημίες τῆς Εὐρώπης, ὅπως καὶ ἡ δική μας.

Δέν εἶναι γνωστὸ ἀν ὁ Καρδινάλιος Richelieu εἶχε προβλέψει, ὅταν ἰδρυσε τὴ Γαλλικὴ Ἀκαδημία, πώς θὰ γινόταν ἓνα εἶδος Πρωταρείον τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν, ἔνας σύνδεσμος ἀνάμεσα στὶς ἐποχὲς καὶ τὰ καθεστῶτα, ἔνα "Ιδρυμα ποὺ οἱ ἐπαναστάσεις δὲν θὰ καταργοῦσσαν ποτὲ καὶ ποὺ γιὰ τοῦτο θὰ ἔσωξε τὴν ἐκφραση καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἔθνους. Ἀλλὰ καὶ ὁ Πλάτων, δταν καλλιεργοῦσσε τὸ σύστημα τῶν διαλόγων στὸν κήπον τοῦ Ἀκαδήμου, δὲν συνειδητοποιοῦσε ὅτι ἰδρυε τὴν Πλατωνικὴ Φιλοσοφία.

"Ο λαὸς φαντάζεται ἵσως ὅτι σ' αὐτὰ τὰ καλλιμάρμαρα κτίλια, σὰν τὸ δικό μας, μερικοὶ ἐκλεκτοὶ ἀσχολοῦνται μὲ μυστήρια! Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ πνεύματος τῶν Ἀκαδημῶν σπάνια ἰκανοποιοῦν τὴν περιέργεια τῆς κοινῆς γνώμης. "Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ θυμίσω τὸ περίφημο ἐπιτάφιο ἐπίγραμμα τοῦ Piron : «Ἐνθάδε κεῖται

δό *Piron* ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτέ του τίποτα, οὔτε καν' Ἀκαδημαιϊκός! Καὶ ἂς προσθέσονμε ἀκόμα τὸ ἀπροκάλυπτα ὑβριστικὸ μάλιστα συμπέρασμα τῶν Γάλλων ἀδελφῶν *Goncourt*, δτὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ κάποιου ἀσήμαντου συγγραφέα καὶ τὴν ἀπόρριψη τοῦ Θεόφιλου *Gauthier* «ἡ Γαλλικὴ Ἀκαδημία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἡλίθιους ἦ ἀπὸ κακοήθεις!» Γιὰ τοῦτο καὶ οἱ *Goncourt* ἰδρυσαν δική τους Ἀκαδημία.

“Ἄσ ἀκονθεῖ ὅμως καὶ ἡ ἀντίθετη γνώμη τοῦ *Paul Bourget* ποὺ μὲ ἀρχετὴν ὑπερβολὴ χαρακτήρισε τὴν Γαλλικὴ Ἀκαδημία σὰν μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς βάσεις τοῦ πολιτισμοῦ, μαζὶ μὲ τὸ *Batikano* καὶ τὴν *Bouλή* τῶν Λόρδων!

“Οπωσδήποτε πολλοί, ἀν ὅχι οἱ περισσότεροι ἀπὸ δύος ἐπιτίθενται κατὰ κατροὺς ἐναρτίον τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἀλλης Ἀκαδημίας, εἴναι οἱ Ἰδιοὶ ποὺ ἐπιζητοῦν ἢ ἐπιζήτησαν νὰ γίνουν Ἀκαδημαικοί. Ὁ *Jean Cocteau*, γνωστὸς ἀντικομφορμιστὴς καὶ παραδοξολόγος, εἶπε ποὺν γίνει Ἀκαδημαικός πῶς ὕστερα ἀπὸ δλες τὶς ἔξεντελιστικὲς προϋποθέσεις τῆς εἰσόδου, θὰ αἰσθαρόταν πολὺ πιὸ ἐλεύθερος μέσα στὸ κατεστημένο περιβάλλον τῆς Ἀκαδημίας.

‘Αλλὰ γιατί νὰ περιορισθοῦμε στὸ γαλατικὸ πνεῦμα. Μήπως καὶ ἡ δική μας Ἀκαδημία δὲν δέχεται ἀδιάκοπα βέλη, ἵσως ἐπειδὴ μερικὰ σπουδαῖα πνευματικὰ κεφάλαια τοῦ τόπου ἔμειναν, δυστυχῶς, ἀπ' ἔξω; ‘Η δογὴ καὶ τῆς ἀπογοητεύσεως ἡ πικρὴ γεύση δόηγοῦν σὲ δυσμενεῖς κριτικὲς ὑπερβολές, ποὺ θὰ μποροῦσαν ἵσως ν' ἀποφεύγονται, ἀν τὸ ἀντικειμενικὸ πνεῦμα κατόρθωντε νὰ βρεῖ τὶς ἔξηγήσεις. Θὰ ἔβλεπε τότε διαστηρός ἐπικριτὴς δτὶ στὰ ἀποτελέσματα μιᾶς ἐκλογικῆς διαδικασίας πολλοὶ παράγοντες καὶ εὐθύνες συμπορεύονται, ἀπ' δύον δὲν λείπει οὔτε ἡ εὐδυνειδησία, οὔτε ἡ αὐστηρότητα καὶ ἀντικειμενικότητα οὔτε διαστηματισμὸς καὶ ἡ τύχη, ποὺ μὲ τὶς ἴδιοτροπίες τους ἐπηρεάζουν τὴν ίστορία. Θὰ ἔβλεπε ἐπίσης δτὶ δύκινεται καθημερινὰ τὸ συλλογικὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας μὲ σημαντικὲς ἔρευνητικὲς ἀνακοινώσεις καὶ δημοσιεύσεις. “Ομως, ὑπάρχουν βέβαια καὶ νομικὰ ἐμπόδια ποὺ πρέπει νὰ παραμερισθοῦν, ὥστε νὰ διευκολύνεται ἡ ἐκλογὴ Ἀκαδημαικῶν καὶ τὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας νὰ προχωρεῖ χωρὶς τροχοπέδες· δσοὶ πρόσφατοι Ἀκαδημαικοὶ κατορθώνουν νὰ ὑπερνικήσουν τὶς δυσκολίες τῆς ἐκλογῆς ὑμνοῦν τὴν σημασία τῆς Ἀκαδημίας, δπως δ *Bourget* ποὺ μημόνευσα παραπάνω. “Οσοι δηλαδὴ σκέπτονται πρακτικὰ δὲν κατέχονται ἀπὸ κάποια ἀλαζονεία ἐμπρὸς στὶς ἀκαδημαικές ἐπισκέψεις καὶ τὶς κριτικὲς ἐπιτροπές, καὶ δὲν θυσιάζουν σὲ ἐμπόδια ποὺ εὑκολα ἔχεινονται, δταν ὑπερπηδηθοῦν, τὴν εἰσοδό τους στὴν Ἀκαδημία.

‘Η ἀντίληψη τῆς ὑψηλῆς περιωπῆς ποὺ ἔχει ἀποδοθεῖ στὴν ἀποστολὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας εἶναι, τούλαχιστον δεοντολογικά, τὸ σταθερὸ καὶ ἀμετάβλητο στοιχεῖο τῆς οὐσίας τῶν Ἀκαδημιῶν καὶ τῆς δικῆς μας μέχρι σήμερα. Γιὰ τοῦτο δ Ἀκαδημαικὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συνεχίζει σὰν μέλος τῆς «Κυβερνήσεως

τῶν Ἐπιστημῶν, τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν, ὅπως ὀνόμασε τὴν Ἀκαδημία ὁ Richelieu, καὶ «θεράπων τῆς ἀρετῆς» τὸ ἔργο ποὺ τὸν ἀνέδειξε καί, ἀκόμα περισσότερο, νὰ προσφέρει τῇ συμβολῇ του σὲ μὰ «Κυβέρνηση» ποὺ ἴκανοποιεῖ μόνο μὲ τὴν ποιότητα καὶ τὴν στάθμη τῶν πνευματικῶν δημιουργημάτων τῆς καὶ μὲ τὸ σεβασμὸ τῆς ἀρετῆς.

Τὸ δέος, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν συνειδηση τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ αἰσθάνεται ἀκόμα βαθύτερα, ὅποιος ἀγαλαμβάνει τὴν Προεδρία τῆς Ἀκαδημίας. Οἱ εὐθύνες καὶ οἱ ὑποχρεώσεις γίνονται τώρα αἰσθητότερες καὶ βαρύτερες, ὅταν μάλιστα παραλαμβάνεται ἡ Προεδρία ἀπὸ τὰ στιβαρὰ χέρια τοῦ φίλου κ. Π. Ζέπου, ποὺ ἄνθεξε νὰ εἴναι συγχεόνως «Υπουργὸς τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ τῶν Θρησκευμάτων καὶ Πρόεδρος αὐτῆς τῆς «Κυβερνήσεως τῶν Ἐπιστημῶν, τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν».

Οσο γιὰ τὸ σημεριὸ Πρόεδρο, τὸ δέος ποὺ ἀρέφερα καὶ ἡ εὐθύνη δημιουργοῦν ἀκόμα μεγαλύτερες ὑποχρεώσεις ἐν ὅψει τοῦ ἑορτασμοῦ πατὰ τὸ 1976 τῶν 50 χρόνων τῆς Ἀκαδημίας μας, ποὺ ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερες προσπάθειες καὶ φροντίδες.

Οἱ τελευταῖοι καὶ οἱ ποὺ ταλαιπωροῦν τὸ «Ἐθνος» μας καὶ τὸ λαό μας, ἐπιβάλλονταν ἐπίσης, μὲ περισσότερο ἵσως ζῆλο ἀπὸ ἄλλοτε, τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἀκαδημίας, ὅπως τὴν δρισε ὁ ἰδρυτικός της Νόμος. Δὲν εἴναι γιὰ τοῦτο ἀσκοπο νὰ ὑπενθυμίσουμε τὶς ἀρετηρίες.

Ἡ εἰσηγητικὴ ἔκθεση τοῦ «Ιδρυτικοῦ Νόμου» θέλει τὴν Ἀκαδημία μας σοφὸ σύμβοντο τοῦ νομοθέτη, «φωτεινὴ λαμπάδα τῆς συνειδήσεως τοῦ δικαστοῦ, πηδάλιο τοῦ Κυβερνήτη, δδηγὸ τοῦ Δημόσιου λειτουργοῦ», δηλαδὴ αὐτὸ τοῦτο τὸ θεμέλιο τοῦ Κράτους.

Παράλληλα μὲ τὴ συνέχιση τῆς ἔρευνας, ὅπου ἔχει ἀφιερώσει τὴ ζωὴ του ὁ Ἀκαδημαϊκός, ἔχει λοιπὸν καθῆκον ὑψιστο νὰ συμβάλλει σὰν μέλος συνεργατικὸ στὴν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τῆς Ἀκαδημίας. Μὲ ἄλλες λέξεις, ἡ Ἀκαδημία ἐμφανίζεται στὴν ἐκτίμηση τοῦ προορισμοῦ της «συλλογικὰ» καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴ ἀπόδοση τῶν μελῶν της. Λέγεται καὶ ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ περιωπὴ τῆς Ἀκαδημίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν μελῶν της. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τὰ ἔργα τῶν μελῶν της τιμοῦν τὴν Ἀκαδημία, ποὺ ὑπεροφανεύεται γιὰ κάθε ἀγαγνώσιη καὶ διάκριση. «Ομως ἡ Ἀκαδημία ἀποτελεῖ συλλογικὸ δργατο, ποὺ δὲν μπορεῖ, παρὰ νὰ ἐκδηλώνει διαδικὰ τὴ δράση του. Τὴ σημασία τῆς «Ἀκαδημαϊκῆς σφραγίδας» ἀποδεικνύονταν οἱ τοποθετήσεις Ἀκαδημαϊκῶν σὲ ὑπουργικοὺς θώκους καὶ σὲ φορεῖς τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν μεγάλων συγχρόνων ἔθνων προβλημάτων, τὸ ἐκπαιδευτικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἐνεργειακὸ καὶ τὸ οἰκονομικό. Καὶ ἡ σημασία αὐτὴ θὰ ἐνισχυθεῖ ἀκόμα περισσότερο, ὅταν ἀναζητηθοῦν

οἱ κορυφαῖοι πνευματικοὶ ἄνθρωποι τοῦ τόπου μας, ὅσοι βρίσκονται ἀκόμα ἔξω ἀπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴν οἰκογένεια, καὶ συμπεριληφθοῦν στοὺς κόλπους της, τιμώντας ἔτσι καὶ ἀντὸν καὶ τὴν ἴδια. "Ωστε νὰ μὴ δημιουργεῖται ἀνάγκη ἀπολογίας, ὅπως συνέβη στὴ Γαλλικὴ Ἀκαδημία, ὅταν οὕτε ὁ Ντεκάρτ, οὕτε ὁ Πασκάλ, οὕτε ὁ Μολλιέρος ἔγιναν ποτὲ Ἀκαδημαϊκοί! Καθηκον τῆς Ἀκαδημίας εἶναι νὰ μὴν ἀφήνει νὰ τῆς διαφεύγει ἄνθρωπος μὲ ἀνώτερη ἐπίδοση, πρᾶγμα ποὺ κρίνει τὴν Ἀκαδημία ἐκ μέρους τῆς κοινωνίας.

Γιὰ τοῦτο σκόπιμο εἶναι νὰ ὑπενθυμίσω ἐδῶ τὰ κύρια σημεῖα τοῦ "Ιδρυτικοῦ Νόμου τῆς Ἀκαδημίας τοῦ 1926 :

α' Ιδρύεται ἐν Ἀθήναις Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν, τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀκαδημία Ἀθηνῶν», ἔχουσα σκοπόν :

α) Τὴν καλλιέργειαν καὶ τὴν προαγωγὴν τῶν ἐπιστημῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν καλῶν τεχνῶν καὶ καθόλου τῶν ἄνθρωπίνων γνώσεων διὰ τῆς συγκεντρώσεως καὶ τῆς συνεργασίας τῶν ἐπιφανεστάτων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, λογογράφων καὶ καλλιτεχνῶν καὶ τῆς μετὰ τῶν ξένων Ἀκαδημιῶν καὶ ἄλλων ὑπερόχων ἐπιστημόνων, λογίων καὶ καλλιτεχνῶν ἐπικοινωνίας

β) Τὴν ἔρευναν τῶν στοιχείων καὶ τῶν προϊόντων τῆς ἐλληνικῆς γῆς καὶ καθόλου τὴν μελέτην τῆς φύσεως τῆς Χώρας, τὴν ἐπιστημονικὴν ὑποστήριξιν καὶ ἐνίσχυσιν τῆς Γεωργίας, τῆς Βιομηχανίας, τῆς Ναυτιλίας καὶ τῶν λοιπῶν πλούτοπραγματικῶν κλάδων καὶ δυνάμεων τοῦ τόπου καὶ ἐν γένει τὴν προαγωγὴν τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, καὶ

γ) Τὴν διὰ γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, ἀποφάσεων καὶ κρίσεων διαφώτισιν καὶ καθοδήγησιν εἰς τὰ σχετικὰ ἔργα αὐτῶν τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ἄλλων Ἀρχῶν καὶ ἐν γένει τὴν ἔξυπηρέτησιν τῶν σχετικῶν πρὸς τὴν ἀρμοδιότητα αὐτῆς δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν ἀναγκῶν τοῦ τόπου.

"Ο σκοπὸς τῆς Ἀκαδημίας ἐπιτυγχάνεται δι' ἀνακοινώσεων, συζητήσεων, δημιουρῶν καὶ δημοσιευμάτων, διὰ τῆς ἰδρύσεως Ἐργαστηρίων ἐπιστημονικῆς ἔρευνῆς καὶ ἐν γένει διὰ τῆς δργανώσεως, ἐνθαρρύνσεως καὶ ἐνισχύσεως τῆς γεωργικῆς, βιομηχανικῆς καὶ καθόλου τῆς καθαρᾶς καὶ τῆς ἐφηρμοσμένης ἐπιστημονικῆς ἔρευνης, διὰ τῆς ἐκτελέσεως, προσκτήσεως ἢ ἐνθαρρύνσεως ἔρευνῶν, ἀνασκαφῶν, μελετῶν καὶ ἄλλων ἔργων, διὰ προκηρύξεως διαγωνισμῶν καὶ ἀπονομῆς ἀριστείων, χρηματικῶν ἐπάθλων, ὑποτροφιῶν ἢ ἄλλων ἡθικῶν καὶ ὀλικῶν βραβείων καὶ ἀμοιβῶν διὰ συνεδρίων, ἀποστολῶν καὶ παντὸς ἄλλου καταλλήλου πρὸς τοῦτο μέσου ὑπὸ αὐτῆς ἀποφασιζομένου".

Γιὰ νὰ πετύχει τὸ ἔργον τῆς ἡ Ἀκαδημία, διαθέτει λοιπὸν τὰ ἀγαπόσπαστα τμήματά της, δημοσίες καὶ ἄλλες μεγάλες Ἀκαδημίες, καὶ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸν

Νόμο, Κέντρα Ἐρευνητικά, ποὺ ὡς τώρα εἶναι ἐννέα, καὶ μπορεῖ νὰ ἴδῃς θοῦν καὶ ἄλλα.

Στὰ Κέντρα αὐτὰ ὑπηρετοῦν ἐρευνητὲς ἐπιστήμονες, ποὺ πολλοὶ ἔχον ἀποκτήσει ὄνομα διεθνές. Γιὰ νὰ γίνει ὅμως ἡ λειτουργία τῶν Κέντρων αὐτῶν εὐρυθμότερη καὶ ἀποδοτικότερη, ὥστε νὰ ἀποτελέσουν ἔτσι οὐσιαστικὸς παράγοντες στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τῆς Ἀκαδημίας, πρέπει νὰ λυθοῦν μερικὰ γενικὰ καὶ εἰδικὰ γιὰ κάθε Κέντρο προβλήματα καί, κυρίως σχετικὰ μὲ τὴν δίκαιη μεταχείριση τῶν ὑπηρετούντων ἀπὸ τὸ Νόμο.

Δὲν εἶναι ροητό, δηλαδή, ἐπιστήμονες μὲ διδακτορικὰ πτυχία, σπουδές καὶ σὲ ἄλλα εὐωπαϊκὰ Πανεπιστήμια, σειρὲς δημοσιευμάτων καὶ κάποιο κῦρος στὸν ἐπιστημονικὸ κόσμο, νὰ ὑφίστανται τὴν ἴδια μεταχείριση ἢ καὶ κατώτερη μὲ συναδέλφους τους, ποὺ ἐγὼ δὲν διαθέτουν τὰ ἴδια προσόντα, φέροντα τὸν ἴδιο διοικητικὸ βαθμό.

Λέγεται συνήθως ὅτι τὰ ἐπιστημονικὰ Κέντρα τῆς Ἀκαδημίας ἀποτελοῦν φυτώρια, ἀπ' ὅπου τροφοδοτοῦνται οἱ καθηγητικὲς ἔδρες τῶν Πανεπιστημίων. Τοῦτο ὅμως νομίζω ὅτι, ἀν τιμᾶ τὴν Ἀκαδημία, ὁδηγεῖ ὠστόσο καὶ σὲ ζημία τῆς, γιατὶ ἔτσι τὴν ἀπογυμνώνει ἀπὸ τὰ καλύτερα στελέχη τῆς.

"Ἄν λυθοῦν μερικὰ βασικὰ καὶ φλέγοντα προβλήματα τῆς ἱεραρχίας τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ, τότε οἱ συντάκτες τῆς Ἀκαδημίας δὲν θὰ υποκύπτουν στὸν πειρασμὸ τῆς Πανεπιστημιακῆς καθηγητοποιήσεως, ὅπότε ἡ Ἀκαδημία μας θὰ ἔξασφαλίσει τὴν λειτουργία ἐρευνητικῶν Κέντρων ὑψηλῆς στάθμης μὲ πρωτόπρόσους ἐρευνητές, ποὺ θὰ καλύψουν τὸ σχετικὸ κενὸ τῆς χώρας μας στὴν καθαρὴ ἐρευνα, ὅπως διεξάγεται σήμερα σὲ ύψηλὰ ἐπίπεδα.

Γιατὶ παρ' ὅλη τὴν κολοσσιαία προσπάθεια τῆς ἐπιστήμης γιὰ τὴν κατανόηση τῶν ὄρων καὶ ἀρχῶν ἀνθρώπων τῆς φύσεως, ὑπάρχουν ἀπειρα ἀκόμα προβλήματα ποὺ παραμένουν στὸ σκοτάδι.

"Ἄν περιορισθοῦμε στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες καὶ εἰδικότερα στὴ βιολογία, ποὺ μοῦ εἶναι περισσότερο προσιτή, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ ἀκάθετη ἐλεύθερη ἐφεύρεση ἔχεινα, ὑπερσκελίζει συχνὰ ἀφετηριακὲς ἀδυναμίες γνώσεως καὶ ἔκτείνεται στὴν εὐκολώτερη ἐπίλυση πρακτικῶν ἢ ὑλικῶν προβλημάτων, παραμερίζοντας ἔτσι τὴν δυσκολώτερη ἔξήγηση τῆς αἰτίας τοῦ φαινομένου. "Ἔτσι δημιουργοῦνται δογματικὲς καὶ αἰτιολογατικὲς προϋποθέσεις, ποὺ ἀν δὲν ἐμποδίζουν τὴν λεπτομερειακὴ διαχείριση, δὲν διευκρινίζουν ὠστόσο τὸ *primum movens*. "Ο μεγάλος φυσικὸς φιλόσοφος, κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ, ποὺ ὑποστήριξε τὴν ἀρχὴ τῆς ἀβεβαιότητας, δ *Werner Heisenberg*, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἕορτασμοῦ τῆς 500ῆς ἐπετείου τῆς γεννήσεως τοῦ Κοπέρνικου, ἔθιξε τὸ θέμα τῆς ἐπιδράσεως τῆς *απαραδόσεως* ἀπάνω

στὴν ἐπιστήμην) σὲ ἔνα συμπόσιο, ὁργανωμένο ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴν Ἀκαδημία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὸ Smithsonean "Ιδρυμα. Ἡ παράδοση καὶ ἡ κληρονομία, ἐνῶ εἶναι ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πρακτικῆς γνώσεως, δὲν πρέπει νὰ στενεύουν τὰ ἐρευνητικὰ ἐρωτήματα, ὥστε εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀπαγκιστρώνονται ἀπ' αὐτὲς οἱ βασικὲς ἀντιλήψεις. «*What is really needed is a change of fundamental concepts*» ἴσχυος εἶται ὁ Heisenberg. Λείπει δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐρευνητικὴν περιέργεια τὸ μεταφυσικὸ ἐρώτημα ποὺ ἀποτελεῖ ἐν τούτοις τὸν πυρήνα τοῦ προβλήματος. Παρ' ὅλα τὰ ἐντυπωσιακὰ καὶ προφητικὰ ἐρευνητικὰ ἀποτελέσματα χρειάζεται δηλαδὴ ν' ἀσχοληθεῖ ἡ ἐπιστήμη περισσότερο μὲ τὰ βασικὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγγίζουν τὴν μεταφυσικὴν σκέψη. Ἔκεī θὰ φανεῖ ἡ πραγματικὴ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης διανοήσεως.

Ο μοριακὸς βιολόγος André Lwoff, κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ 1965 μαζὶ μὲ τοὺς Jacob καὶ Monod, διερωτᾶται ἄν γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν εἰδικῆς συνθέσεως προβλημάτων τῆς βιολογίας δὲν θὰ ἔπειπε νὰ ἀναζητηθοῦν εἰδικοὶ νόμοι καὶ αὐτόνομες ἀρχές, ἀνεξάρτητες ἀπὸ τοὺς φυσικὸς νόμους, καὶ καταλήγει μὲ κάποια ἐπιφύλαξη στὸ συμπέρασμα ὅτι ἔχει δυστυχῶς ἐπικρατήσει ἡ Καρτεσιανὴ αἰτιορράτια. Ο Descartes διεῖδε τὴν σχέση ὅλων τῶν κλίδων τῆς ἐπιστήμης ἀναμεταξύ τους, ὅπως καὶ τὴν μαθηματικὴν συμφωνία ὅλων τῶν νόμων τῆς φύσεως. Ο τελικὸς ὅμως στόχος δὲν εἶναι μόνο ἡ κατάκτηση τῆς γνώσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιγνωση τῆς σημασίας της. Τέτοια θέματα δὲν ἀπασχολοῦν ἀρκετὰ τοὺς μαραθωνοδόμους τῆς περιέργειας, πού, χωρὶς νὰ ἔχουν ἵκανοποιήσει τὸ βασικὸ ἐρώτημα, προχωροῦν μὲ καλπασμὸ πρὸς τὴν πρακτικὴν ἢ ὅλικὴ λεπτομέρεια. Τὸ δόγμα μετατίθεται ἀπὸ σύγγραμμα σὲ σύγγραμμα χωρὶς ἡ ἐρευνα ἱὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴ φύση του. Καὶ ἐνῶ νομίζουμε ὅτι προάγεται ἡ γνώση, χωλαίνει σημαντικά.

Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ φιλοδοξεῖ συμμετοχὴ σὲ τέτοιου ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐρευνης. Ἀντίθετα ὅμως πολλὲς φορὲς δυστυχῶς ἀντιμετωπίζει ἀνυπέρβλητες καὶ ἀπογοητευτικὲς δυσκολίες. Στὶς ὑπηρεσίες τῆς χρειάζονται δηλαδὴ βελτιώσεις καὶ ἐπιβάλλεται νὰ προσληφθοῦν, δπως εἴπα, καὶ ἄλλοι, ὅχι ἀρκετοὶ σήμερα ἐπιστήμονες πολλῶν κατηγοριῶν. Γιατὶ ἀπὸ τὸ ὅμαδικὸ ἔργο ἐξαρτᾶται οὐσιαστικὰ ἡ ὑπόσταση τῆς Ἀκαδημίας ὡς τοῦ Ἀρώτατον Πνευματικοῦ Ιδρύματος τῆς Χώρας.

Σημαντικὸς ἐπίσης παράγων στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τῆς Ἀκαδημίας εἶναι καὶ οἱ Διοικητικὲς Υπηρεσίες. Χωρὶς τὴν εὐρυθμία μὲ ἔξυπνες πρωτοβουλίες καὶ τὴν ἀπὸ κάθε πλευρὰ ἀφογη λειτουργία τῶν Διοικητικῶν Υπηρεσιῶν τῆς Ἀκαδημίας καὶ πιὸ συγκεκριμένα τῆς Οἰκονομικῆς Υπηρεσίας, τοῦ Γραφείου τῶν Δημοσιευμάτων, τῆς Γραμματείας καὶ τῆς Βιβλιοθήκης, τὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας παρα-

κωλύεται σημαντικά. Καὶ αὐτῶν τῶν ὑπαλλήλων ἡ αὖξηση τῆς πενιχρῆς σήμερα μισθοδοσίας ἢ τοῦλάχιστον ἡ ἔνταξή τους στὴν κατηγορία τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων τῶν Ἀρώτατων Ἐκπαιδευτικῶν Ἰδρυμάτων, εἶναι δίκαιη καὶ ἐπιτακτική.

Πρὸς τὶς κατευθύνσεις ποὺ ἀνέφερα παραπάνω, δηλαδὴ στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἔργου τῆς Ἀκαδημίας ως συλλογικοῦ δργάνου στὰ μεγάλα προβλήματα τῆς Χώρας μας καὶ τοῦ κόσμου, στὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζουν ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, καὶ ἡ διοίκηση, θὰ προσπαθήσω νὰ ἀφιερώσω κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας μου, δὲν μον τὶς δυνάμεις. Ἐπικαλοῦμαι γι' αὐτὸ δὲν τῶν παραγόντων, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἀκαδημίας, τὴ συμπαράσταση. Γιατὶ προβλήματα ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πού, ἐνῷ εἶναι ἀπλά, κατατοῦν ἄλιτα, δπως ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν 50χρονη ὑποχρεωτικὴ φιλοξενία ξένης πρὸς τὴν Ἀκαδημία Κρατικῆς Ὑπηρεσίας, ποὺ κατέχει μέσα στὸ μέγαρό της χώρους ἀπαραίτητος γιὰ τὴ λειτουργία τῆς.

Ἄλλὰ δπως ἐπανειλημένα τόνισε στὴ Βουλὴ ὁ Πρωθυπονργὸς Κωνσταντῖνος Καραμανῆς : «Πολλὰ ἀπὸ δσα λέγονται δὲν γίνονται, ἐνῷ πολλὰ ἀπὸ δσα γίνονται δὲν λέγονται».

Καὶ ἔχει βέβαια ἀπόλυτο δίκιο.
