

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

ΙΩΑΝΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΙ ΓΕΝΕΘΛΙΩΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ (7η ΘΑΡΓΗΛΙΩΝΟΣ 427 π.Χ.)

Κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου ἢ μᾶλλον τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τῶν Ἑλλήνων ἀπέθχνεν εἰς ἡλικίαν 70 ἔτῶν ὁ Περικλῆς ἀπὸ τὴν πανώλη, ἢ δποίᾳ ἐμάστιζε τότε τὴν πόλιν. Κατὰ δὲ τὸ τέταρτον ἔτος τοῦ αὐτοῦ πολέμου, ὁ δποῖος κατέστρεψε τὸ λαμπρότερον οἰκοδόμημα τοῦ πνεύματος τῆς ἐλευθερίας ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν Ἀθηναίων πολιτείαν, ἐγεννήθη ὁ Πλάτων. "Οταν λοιπὸν ἡ πολιτικὴ δόξα τῆς Ἀθηναίων πολιτείας ἥρχισε νὰ σεβήνῃ, ἐγεννήθη ἡ φιλοσοφικὴ τῆς δόξα. «Ἡ γλαῦξ τῆς Ἀθηνᾶς», λέγει ὁ Ἔγελος, «ἀρχίζει τὸ πέταγμά της, ὅταν ἐπέρχεται τὸ λυκόφως», δηλαδὴ ἡ φιλοσοφία ἔρχεται ἀργὰ εἰς τὴν ζωήν. Πρέπει νὰ ὑπάρξῃ ἔντονος παλιμὸς τῆς ζωῆς διὰ νὰ ὑπάρξῃ φιλοσοφία. Οὕτε εἶναι τυχαῖον τὸ γεγονός ὅτι ἡ μορφὴ τοῦ Σωκράτους ἐμφανίζεται ἐπὶ τῆς σκηνῆς κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν κατὰ τὴν δποίαν διασαλεύονται ἀπὸ τὴν Σοφιστικὴν τὰ ἀντικειμενικὰ μέτρα τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς.

Καὶ ὁ Περικλῆς καὶ ὁ Πλάτων κατάγονται ἀπὸ ἀρχοντικὰ γένη τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὸ δένδρον τῶν γενεῶν τῶν Ἀλκμαιωνιδῶν ἀνήκει ὁ Περικλῆς. Εἰς τὸ δένδρον τῶν γενεῶν τοῦ Σόλωνος ἀνήκει ὁ Πλάτων ἀπὸ τὴν πλευρὰν τῆς μητέρας του καὶ εἰς τὸ δένδρον τῶν γενεῶν τοῦ Κόδρου ἀπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ πατέρα του.

Τὸ ἀριστοκρατικὴ ὅμως καταγωγὴ καὶ τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ φιλοσόφου, δπως καὶ ἡ ταπεινὴ καταγωγὴ τοῦ Σωκράτους, ἐπισκιάζεται καὶ ὑπερικάται ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατίαν τοῦ πνεύματος εἰς τὴν δποίαν ἀνήκουν καὶ οἱ τρεῖς.

Είναι ή έποχή, δπου θριαμβεύει τὸ πνεῦμα ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς. Ή ἐποχὴ τοῦ διαλόγου τοῦ πνεύματος. Τὸν διάλογον αὐτὸν ἔγκαινιάζει πρῶτος ὁ Περικλῆς εἰς τὴν πολιτικήν, διάλογον μεταξὺ ἡγέτου καὶ πολιτῶν, καὶ εἰσάγει πρῶτος εἰς τὴν φιλοσοφίαν ὁ Σωκράτης. Ή τραγῳδία δημως είναι ἐκείνη ἡ ὅποια καθιέρωσε πρώτη τὸν διάλογον εἰς τὴν ζωὴν τοῦ πνεύματος.

"Εχει παρέλθει μία ἐκατονταετία ἀφ' ὅτου ἐγεννήθη ὁ Αἰσχύλος, ὁ γενάρχης τοῦ ἀττικοῦ πνεύματος, καὶ μία γενεὰ ἀφ' ὅτου ἔχει ἀποθάνει. Εἴμεθα εἰς τὸ ἔτος 427 π.Χ. ὅπότε ἐγεννήθη ὁ Πλάτων. Οἱ δύο ἄλλοι τραγικοί, ὁ Σοφοκλῆς καὶ ὁ Εὐριπίδης, ζοῦν. Ὁ Σοφοκλῆς, ὁ ὅποιος θὰ περάσῃ τὰ ἐνενήντα, είναι τώρα 70 ἔτῶν, ὁ δὲ Εὐριπίδης 53 ἔτῶν. Ὁ δημιουργὸς τοῦ φιλοσοφικοῦ διαλόγου, ὁ Σωκράτης, κατὰ τὸ ἔτος τῆς γεννήσεως τοῦ Πλάτωνος είναι 42 ἔτῶν. Ὁ Ἀλκιβιάδης είναι 23 ἔτῶν. Ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ ὅποιος ἔτοιμάζεται νὰ παρουσιάσῃ τὸ πρῶτον του ἔργον εἰς τὸ θέατρον, είναι 18 ἔτῶν, ὁ Λυσίας είναι 18, ὁ δὲ Ἰσοκράτης είναι 10 ἔτῶν. Ὁ μέγας σοφιστὴς Πρωταγόρας είναι 58 ἔτῶν. Ὁ Θουκυδίδης τέλος είναι 28 ἔτῶν.

Κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος, δηλαδὴ τὸ 427, ἔρχεται εἰς τὰς Ἀθήνας ὁ σοφιστὴς Γοργίας εἰς ἥλικιαν 56 ἔτῶν ὡς πρεσβευτὴς τῆς πατρίδος του, τῆς πόλεως Λεοντίνοι τῆς Σικελίας, καὶ μεταφυτεύει εἰς τὰς Ἀθήνας τὴν ρητορικήν, ἡ ὅποια ἐγεννήθη εἰς τὴν Σικελίαν, καὶ καταπλήσσει τοὺς ἀκροατάς του εἰς τοὺς Δελφοὺς καὶ τὴν Ὀλυμπίαν μὲ τοὺς πανηγυρικούς του λόγους.

"Ο ἔφηβος Πλάτων, δημως ὁ ἵδιος μᾶς λέγει εἰς τὴν ἑδδόμην ἐπιστολήν του, δπου ὡς πρεσβύτης ἐποπτεύει τὴν περίσσον τῆς ζωῆς του ἀπὸ 20-40 ἔτῶν, βλέπει ὡς κύριον σκοπὸν τῆς ζωῆς του τὴν πολιτικήν. Η καταγωγή του, ἡ κλίσις του καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ πέμπτου αἰῶνος προορίζουν τὸν νέον Πλάτωνα, δημως καὶ τὸν ἀδελφόν του Γλαύκωνα καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην καὶ γενικῶς δλους τοὺς νέους τῆς ἐποχῆς, διὰ τὴν πολιτικήν. Η πολιτικὴ δὲν είναι δι' αὐτοὺς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ ἀποκλειστικὴ ἔκφρασις τῆς δλης ζωῆς ἡ μᾶλλον συμπίπτει ἐξ δλοκλήρου πρὸς τὸν προορισμὸν τῆς ζωῆς. Δύο στενοὶ συγγενεῖς τοῦ Πλάτωνος, οἱ θεῖοι του Κριτίας καὶ Χαρμίδης, τῶν δημοίων τὰ δόνόματα θὰ ἀπαθανατίσῃ ὁ ἵδιος εἰς τοὺς δημωνύμους διαλόγους του, είναι τὴν στιγμὴν αὐτὴν ισχυροὶ πολιτικοὶ ἀνδρες. Ὁ Κριτίας είναι ἡ κεφαλὴ τῶν

τριάκοντα, δὲ Χαρμίδης ἔνας ἀπὸ τοὺς δέκα ἄνδρας, οἱ δποῖοι κυβερνοῦν τὰ πράγματα τοῦ Πειραιῶς. Ἡ δημοκρατία ἔχει ἀνατραπή, δ στόλος τῆς Ἀθηναίων πολιτείας ἔχει ἡττηθῆ ἀπὸ τὸν Λύσανδρον, αἱ Ἀθῆναι ἔχουν παραδοθῆ εἰς τὴν Σπάρτην. Ὁμως νικηταὶ καὶ ἡττημένοι εὑρίσκονται σχεδὸν εἰς τὴν αὐτὴν κατάστασιν, δηλαδὴ εἰς τὸ ἀδιέξοδον. Ως πρὸς αὐτὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου ἔχουν μεγάλην δμοιότητα πρὸς τὰ ἀποτελέσματα τῶν συγχρένων παγκοσμίων πολέμων. Εἶμεθα εἰς τὸ 404 π.Χ. Ὁ Πλάτων εἶναι 23 ἑτῶν. Ἰδοὺ πῶς ἀφηγεῖται δ ἵδιος τὰ πράγματα. «Οταν ἥμουνα νέος, ἔπαθα τὸ ἵδιον ποὺ παθαίνουν πολλοί. Ἐπίστευσα, δτι μόλις γίνω κύριος τοῦ ἑαυτοῦ μου εὐθὺς θὰ πάω εἰς τὴν πολιτεκήν. Καὶ ἡ κατάστασις τῶν πραγμάτων τῆς πόλεως εἰς τὸν καιρὸν μου ἔλαχε νὰ εἶναι ἡ ἀκόλουθη. Ἐπειδὴ πολλοὶ κατηγοροῦσαν τὸ τότε πολίτευμα, ἔγινε ἀνατροπή καὶ ἀρχηγοὶ τῆς ἀνατροπῆς ἦσαν πενήντα ἔνας ἄνδρες, ἔνδεκα εἰς τὴν πόλιν, δέκα εἰς τὸν Πειραιᾶ, οἱ ἄλλοι δμως τριάκοντα ἔγιναν ἀπόλυτοι ἀρχοντες ὅλων».

Ἀπ' αὐτοὺς λοιπὸν μερικοὶ ἔτυχε νὰ μοῦ εἶναι συγγενεῖς — καὶ γνωστοὶ — καὶ μὲ καλοῦσαν εὐθὺς νὰ λάβω μέρος κ' ἐγὼ ὡς εἰς πράγματα ποὺ μοῦ ἔταίριαζαν. Καὶ καθόλου δὲν εἶναι νὰ θαυμάζῃ κανεὶς δι' ἐκεῖνο ποὺ ἔξ αἰτίας τῆς νεότητός μου ἔπαθα. Ἐπίστευσα δηλαδὴ δτι αὐτοὶ θὰ διοικήσουν τώρα τὴν πόλιν καὶ θὰ τὴν βγάλουν ἀπὸ τὴν ἄδικον ζωὴν καὶ θὰ τὴν δηγήσουν εἰς δίκαιον τρόπον. Διὰ τοῦτο ἐπρόσεχα πολὺ μὲ τὸν νοῦν μου διὰ νὰ ἰδῶ τι θὰ κάμουν. Καὶ ἔβλεπα λοιπὸν δτι οἱ ἄνδρες αὐτοὶ ἐντὸς δλίγους ἀπέδειξαν δτι τὸ προηγούμενον πολίτευμα ἦταν χρυσάφι καὶ διὰ τ' ἄλλα ἄλλα καὶ διότι τὸν ἀγαπημένον μου φίλον, τὸν πρεσβύτην Σωκράτη, διὰ τὸν δποῖον ἐγὼ δὲν θὰ ντρεπόμουνα νὰ εἰπῶ δτι ἦταν δ περισσότερον δίκαιος τοῦ καιροῦ ἐκείνου, τὸν ἔστελλαν μαζὶ μὲ ἄλλους νὰ πάῃ διὰ κάποιον πολίτην μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ τοὺς τὸν φέρουν διὰ τῆς βίας διὰ νὰ τὸν θανατώσουν. Καὶ τοῦτο τὸ ἔκαναν διὰ νὰ ἀναγκάσουν τὸν Σωκράτη νὰ μετάσχῃ καὶ αὐτὸς εἰς δσα αὐτοὶ ἔπρατταν, εἴτε θέλει εἴτε ὅχι. Αὐτὸς δμως δὲν τοὺς ἥκουσε καὶ προέκρινε νὰ βάλῃ εἰς κίνδυνον τὴν ζωὴν του παρὰ νὰ γίνη κοινωνὸς εἰς τὰ ἀνόσια ἔργα των. Αὐτὰ λοιπὸν δλα καθὼς τὰ ἔβλεπα, καὶ ἀκόμη μερικὰ ὅχι

ἀσήμαντα, ἥγανάκτησα καὶ ἔχώρισα τὸν ἑαυτόν μου ἀπὸ τὰ κακὰ ἐκεῖνα. Δὲν ἐπέρασεν ὅμως πολὺς καιρὸς καὶ ἔπεσαν οἱ τριάκοντα καὶ δύον τὸ τότε πολίτευμα. Καὶ πάλιν ὅμως, ἂν καὶ μὲ κάποιον δισταγμόν, μὲ εἴλκυεν ἡ ὁρμὴ νὰ δράσω διὰ τὰ κοινὰ καὶ τὰ πολιτικά. Ἔγιναν βεβαίως καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἐποχήν, ἀφοῦ ἦτο ταραχώδης, πολλὰ ποὺ θὰ τὰ ἀπεστρέφετο κανεῖς καὶ δὲν ἥταν ν' ἀπορῇ κανεῖς, δτι κατὰ τὴν μεταβολὴν ἔγιναν ἀπὸ μερικούς μεγαλύτεραι τιμωρίαι εἰς μερικούς ἔχθρούς των, ἂν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐπέστρεψαν (δηλαδὴ οἱ δημοκρατικοί) ἔδειξαν πολλὴν ἐπιείκειαν. Πάλιν ὅμως κατὰ κακὴν μοῖραν τὸν φίλον μας τὸν Σωκράτη, αὐτόν, μερικοὶ ἀπ' ἐκείνους ποὺ εἶχαν τὴν ἔξουσίαν τὸν ἐπῆγαν εἰς τὸ δικαστήριον μὲ τὴν πλέον ἀνόσιον κατηγορίαν, ἡ ὁποία δλιγάτερον ἀπ' δύον ἐταίριαζεν εἰς τὸν Σωκράτη. Διότι τὸν κατηγόρησαν ὡς ἄθεον, καὶ οἱ δικασταὶ κατεδίκασαν καὶ ἐθανάτωσαν ἐκεῖνον, δ ὁποῖος τότε δὲν ἦθέλησε νὰ λάθῃ μέρος εἰς τὴν ἀνόσιον προσαγωγὴν ἐνὸς ἀπὸ τοὺς ἔξορίστους τότε φίλους, δταν, ὅντες εἰς τὴν ἔξορίαν, ἐδυστυχοῦσαν αὐτοὶ οἱ ἕδιοι.

Καθὼς λοιπὸν ἔθλεπα δλα αὐτὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἥταν εἰς τὰ πολιτικὰ πράγματα, καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἥθη, δσον πιὸ πολὺ τὰ ἔξήταζα καὶ προχωροῦσα εἰς τὴν ἥλικίαν, τόσο πιὸ δύσκολον μοῦ ἐφαίνετο δτι εἰναι νὰ διευθύνῃ κανεῖς ὀρθῶς τὰ πολιτικὰ πράγματα.

Διότι οὕτε χωρὶς φίλους καὶ πιστοὺς συντρόφους ἦτο δυνατὸν νὰ τὰ διευθύνῃ κανεῖς, κι αὐτούς, ἀν ὑπῆρχαν, δὲν ἦτο εὔκολον νὰ τοὺς εῦρῃ κανεῖς, ἐπειδὴ ἡ πόλις μας δὲν ἐκυρερᾶτο πλέον μὲ τὰ ἥθη καὶ τὰ ἔργα τῶν πατέρων μας, καὶ ἄλλους νέους ἦτο ἀδύνατον νὰ ἀποκτήσῃ κανεῖς εὔκόλως.

Καὶ οἱ νόμοι καὶ τὰ ἔθιμα χαλοῦσαν καὶ ὁ χαλασμὸς αὐτὸς ἀπλώνονταν εἰς μεγάλον βαθμόν, ὥστε ἐγώ, δ ὁποῖος ἥμουνα εἰς τὴν ἀρχὴν γεμάτος ἀπὸ μεγάλην ὁρμὴν νὰ δράσω εἰς τὰ κοινά, καθὼς τὰ ἔθλεπα νὰ πηγαίνουν δλωσδιόλου δῶθε κεῖθε, ἐπαθα εἰς τὸ τέλος ἔλιγγον.

Καὶ δὲν ἐπαυσα βεβαίως νὰ ἔξετάζω, πῶς θὰ ἦτο κάποτε δυνατὸν νὰ γίνῃ τὸ καλύτερον καὶ δι' αὐτὰ τὰ ἔδια, καὶ μάλιστα δι' δληγ τὴν πολιτείαν, ὅμως διὰ νὰ δράσω ἐνόμιζα δτι ἐπρεπε νὰ περιμένω πάντοτε τὴν καλυτέραν εὔκαιρίαν.

Εἰς τὸ τέλος ὅμως εὔρηκα ὅτι ὅλαι αἱ σημεριναὶ πόλεις πολιτεύονται κακῶς. Διότι οἱ νόμοι μέσα εἰς αὐτὰς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὕρουν θεραπείαν δίχως κάποιαν υπέροχον προπαρασκευήν, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ συντρέχῃ καὶ ἡ τύχη. Ἡναγκάσθην λοιπὸν νὰ μείνω εἰς τὴν θεωρίαν καὶ νὰ ἐπαινῶ τὴν ὀρθὴν φιλοσοφίαν, διότι ἀπ' αὐτὴν εἶναι δυνατὸν νὰ ἴδῃ κανεὶς τί εἶναι δίκαιον τῆς πόλεως καὶ τί τοῦ ἀτόμου. Τὰ βάσανα λοιπὸν τῶν ἀνθρωπίνων γενεῶν δὲν θὰ λήξουν, προτοῦ ἔλθῃ εἰς τὴν ἀρχὴν ἡ γενεὰ ἑκείνων, ποὺ φιλοσοφοῦν ὀρθὰ καὶ ἀληθινά, ἢ προτοῦ τὴν γενεὰν ἑκείνων, ποὺ ἔχουν τὴν ἔξουσίαν εἰς τὰς πόλεις, τὴν ὡθήσῃ κάποια θεῖκὴ μοῖρα νὰ φιλοσοφήσῃ ἀληθινά».

Εἰς ἡλικίαν εἴκοσιν ἐτῶν ὁ Πλάτων εἰσέρχεται εἰς τὸν σωκρατικὸν κύκλον. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἐτάχθη ἀπὸ τὴν ἱστορικὴν μοῖραν νὰ παραλάβῃ τὸν βαρὺν κλῆρον τῆς σωκρατικῆς παρευσίας, νὰ ἐρμηνεύσῃ τὴν παράδοξον καὶ δυσερμήνευτον μορφὴν τοῦ διδασκάλου καὶ τέλος νὰ πλαστουργήσῃ εἰς τοὺς διαλόγους του τὸ νοερὸν ἄγαλμα τοῦ Σωκράτους.

Ο Πλάτων ἀπήντησε εἰς τὸ ἀπλοῦν, ἀλλὰ μέγα ἐρώτημα, τοῦ Σωκράτους: εἰς τὸ τί ἐστίν;

Ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν εἶναι ἡ ἀπάντησις.

Εἰς τὸν Πλάτωνα τὸ ἀττικὸν ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸ ἀρχαῖον πνεῦμα ἀγγίζει τὸ κορύφωμα τῆς εὐδαιμονίας του. Ὅλα τὰ γόνιμα στοιχεῖα τῆς ἀρχαίας ζωῆς τὰ σφυρηλατεῖ ὁ Πλάτων καὶ τὰ συμφιλιώνει μὲ τὸν ἔρωτα τῆς ψυχῆς του εἰς ὀργανικὴν ὀλότητα, ἡ ὁποία καταγάζεται ἀπὸ τὴν λάμψιν τῆς ἐσωτερικῆς εὐδαιμονίας ὡς πραξιτέλειον ἄγαλμα.

Ο Σωκράτης μὲ τὴν μαieutikήν του τέχνην ἔγνοιξε τὴν μεγάλην καὶ πλουσίαν ψυχὴν τοῦ ἐφήβου Πλάτωνος, ὁ δὲ Πλάτων εἶδε τὸ ἀπερίγραπτον κάλλος ποὺ ἔκρυβε ἡ σωκρατικὴ μορφὴ μέσα της. «Ἀμήχανον κάλλος ὅρφης ἐν ἐμοὶ καὶ τῆς παρὰ σοὶ εὐμορφίας πάμπολυ διαφέρον», λέγει ὁ Σωκράτης πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην εἰς τὸ Συμπόσιον. Καὶ τοῦτο τὸ κάλλος τοῦ Σωκράτους τὸ εἶδε περισσότερον παντὸς ἀλλού ὁ Πλάτων. Ο μεγάλος μαθητὴς συναντᾷ τὸν μεγάλον διδάσκαλον. Ἡ μεγαλοφυΐα συναντᾷ τὴν μεγαλοφυΐαν. Καὶ δὲν γνωρίζει κανεὶς τίνος τὴν μεγαλωσύνην νὰ θαυμάσῃ περισσότερον, τοῦ διδασκάλου ἢ τοῦ μαθητοῦ. Ἡ ἀρχαία παράδοσις ἔκφράζει τὸ

γεγονός τοῦτο μὲν δύο θρύλους. Ὁ ἐνας θρύλος λέγει δτι ὁ Σωκράτης πρὶν γνωρίσῃ τὸν Πλάτωνα εἶδε ἔνα ὄνειρον: εἶδε δτι ἐνας μικρὸς κύκνος ἐνάθησε εἰς τὰ γόνατά του καὶ γρήγορα ἀπέκτησε φτερὰ καὶ ἐφτερούγησε κι ἄρχισε νὰ κελαδῆ ἔνα μελῳδικὸν σκοπόν. Διὰ τὸν Πλάτωνα ἦξ ἀλλού ἡ παράδοσις λέγει δτι, δταν ἐγνώρισε τὸν Σωκράτη, ἔκαψε τὴν τραγῳδίαν, τὴν δποῖαν ἐπρόκειτο νὰ παρουσιάσῃ εἰς τὸ θέατρον τοῦ Διονύσου.

὾ Πλάτων εἶδε μέσα εἰς τὸν Σωκράτη τὸ αὐτούσιον κάλλος, τὴν φρόνησιν καὶ τὴν καλωσύνην. "Ο,τι ἀργότερον ὁ Πλάτων ὀνόμασε ἰδέαν, τοῦτο ἀκριβῶς εἶδε ἐνσαρκωμένον μέσα εἰς τὸν μεγάλον δαιμόνα, τὸν Σωκράτη. Μὲ τὸν ἔρωτα τοῦ μαθητοῦ πρὸς τὸν διδάσκαλον, ὁ Σωκράτης γίνεται εἰς τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους μυθικὴ μορφή, μορφὴ ἀπόλυτη.

"Οταν δ Πλάτων ἀπὸ τὴν σκοπιὰν τῆς πρεσβυτικῆς του ἥλικίας θὰ ἐποπτεύῃ τὸ ἄνθισμα τοῦτο τῆς σωκρατικῆς μορφῆς μέσα εἰς τὴν ψυχήν του καὶ εἰς τὸ ἔργον του, θὰ γράψῃ μὲ βαθὺν συμβολισμὸν δ,τι κανεὶς μαθητὴς καὶ μάλιστα μεγάλος καὶ μεγάλου διδασκάλου, δὲν ἔγραψε ποτέ. «Ἐγὼ δὲν ἔγραψα ποτὲ τίποτε διὰ τὰ πράγματα αὐτὰ (δηλαδὴ τὴν φιλοσοφίαν) οὔτε ὑπάρχει τοῦ Πλάτωνος σύγγραμμα κανένα, σύτε θὰ ὑπάρξῃ, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ δποῖα τώρα τὰ λέγουν δικά μου, εἶναι τοῦ Σωκράτους, ὁ δποῖος ἔγινε νέος καὶ ὅμορφος».

Ἐς ἥλικίαν 40 ἑτῶν, εἰς τὸ μέσον ἀκριβῶς τῆς ζωῆς του, ἴδρυει ὁ Πλάτων, τὸ 387, τὴν Ἀκαδημίαν, ἴδρυμα τὸ δποῖον μέλλει νὰ ζήσῃ 916 ἔτη, καὶ τὸ κλείσιμον τοῦ δποίου ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανὸν θὰ σημαίνῃ τὸ τέλος τοῦ ἀρχαίου κόσμου καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ Μεσαίωνος.

"Οταν δ Πλάτων ἴδρυσε τὴν Ἀκαδημίαν εἶχεν ἐπιστρέψει ἀπὸ τὸ ταξίδι του εἰς Αἴγυπτον, Κυρήνην, Κάτω Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν. Εἰς τὴν Μεγάλην Ἑλλάδα ἐγνώρισε τοὺς Πυθαγορείους φιλοσόφους καὶ τοὺς Ἱπποκρατικοὺς ἱατρούς, πολλὰς ἐννοίας τῶν δποίων ἀφομοίωσεν εἰς τὸ σύστημά του.

Εἰς τὰς Συρακούσας ἐγνώρισε τὸν Δίωνα, τὸν εὐγενὴ αὐτὸν ἔφηβον, δ δποῖος ἡγάπησε τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὸν Πλάτωνα μὲ δλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματός του.

"Ο,τι ἡτο διὰ τὸν Σωκράτη ὁ Πλάτων, τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι τώρα διὰ

τὸν Πλάτωνα ὁ Δίων. Εἰς τὸ Συμπόσιον καὶ τὸν Φαιδρον θὰ ἐκφράσῃ ὁ Πλάτων βραδύτερον τὸ σκίρτημα τῆς ψυχῆς τοῦ νέου ἀνθρώπου, ὅταν αὐτὸς ἀτενίζῃ τὸν πνευματικῶς ὥριμον ἀνθρωπὸν, εἰς τὸ Συμπόσιον μὲ τὸ στόμα τοῦ Ἀλκιβιάδου, εἰς τὸν Φαιδρον μὲ τὸ στόμα τοῦ Φαιδρου. "Οσα λέγει ὁ Ἀλκιβιάδης εἰς τὸ Συμπόσιον, εἶναι ὅσα θὰ ἔλεγεν ὁ Πλάτων περὶ Σωκράτους καὶ ὅσα λέγει ὁ Φαιδρος εἰς τὸν διάλογον «Φαιδρος» περὶ Σωκράτους εἶναι ὅσα θὰ ἔλεγεν ὁ Δίων περὶ τοῦ Πλάτωνος. «Δι' ἐμὲ» λέγει ὁ Ἀλκιβιάδης πρὸς τὸν Σωκράτη, «δὲν ὑπάρχει τίποτε περισσότερον ἄξιον παρὰ νὰ γίνω ὅσον δύναμαι καλύτερος, καὶ βοηθός μου εἰς αὐτὸν δὲν πιστεύω, ὅτι ὑπάρχει κανεὶς ἵσχυρότερος ἀπὸ σέ».

"Ο πόθος τῆς φιλοσοφίας ἡτο εἰς τὸν Δίωνα συνηνωμένος μὲ τὸν πόθον τῆς πολιτικῆς. "Ο, τι εἶχε ζήσει ὁ Πλάτων εἰς τὴν νεότητά του μέσα του τὸ εἰδὲ τώρα ἄλλην μίαν φορὰν μέσα εἰς τὸν Δίωνα. 'Ο διπλὸς αὐτὸς πόθος ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιον τῆς Ἀκαδημίας. 'Ο σκοπὸς τῆς Ἀκαδημίας θὰ εἶχε πράγματοποιηθῆ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὅποιαν ἐκ τῶν κόλπων της θὰ ἔξεπήδα ἔνας μεγάλος πολιτικὸς κατηγορασμένος ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ. 'Η δρμὴ τοῦ Πλάτωνος πρὸς πολιτικὴν δρᾶσιν μετουσιώνεται ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ εἰς διάλογον διὰ τὰ θεμέλια τῆς ἀληθινῆς πολιτείας. 'Αμετακίνητος σκοπὸς τῆς Ἀκαδημίας παραμένει ἡ θεμελίωσις τῆς ἀληθινῆς πολιτείας. "Ετσι ἔξηγεται πῶς εἴκοσι δύο ἔτη μετὰ τὴν ἴδρυσιν τῆς Ἀκαδημίας ὁ Πλάτων εἰς ἥλικεν 62 ἑτῶν ταξιδεύει εἰς τὰς Συρακούσας ὡς προσκεκλημένος τοῦ Διονυσίου τοῦ Β', τυράννου τῶν Συρακουσῶν. 'Ο Δίων, θεῖος τοῦ τυράννου, εἶχε πείσει τὸν Διονύσιον νὰ καλέσῃ τὸν Πλάτωνα ὡς πολιτικὸν σύμβουλον ὅχι μόνον διὰ τὰ πολιτικὰ πράγματα τῶν Συρακουσῶν ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Σικελίας, καὶ πέραν τούτου ὅλης τῆς Μεγάλης Ἐλλάδος. «'Ο Δίων», λέγει ὁ Πλάτων εἰς τὴν ἑδδόμην ἐπιστολήν, «ἔπεισε τὸν Διονύσιον νὰ μὲ προσκαλέσῃ, ἀλλὰ καὶ διδιος δ Δίων μὲ ἀπεσταλμένους του μὲ προσκαλοῦσε νὰ φθάσω τὸ ταχύτερον». Εἰς τὴν ἐπιστολήν του πρὸς τὸν Πλάτωνα δ Δίων ἔγραψε: «Ποιοὺς καιροὺς καλυτέρους θὰ περιμένωμεν ἀπ' αὐτούς, ποὺ τώρα ἥλθαν μὲ τὴν βοήθειαν κάποιας θεϊκῆς τύχης;» Συνάμα δ Δίων ἐτόνιζε τὴν πολιτικὴν του ἴσχυν εἰς τὰ πράγματα τῆς Σικελίας καὶ τῆς Ἰταλίας καθὼς καὶ τὴν νεότητα τοῦ Διονυσίου καὶ τὸν πόθον του διὰ τὴν φιλοσοφίαν.

‘Ο Πλάτων, δ ὁποῖος ἐγνώριζε τὸν ἔξαιρετον χαρακτῆρα τοῦ Δίωνος, ἐπείσθη νὰ ταξιδεύσῃ. Ὁραματίζεται τώρα δ Πλάτων δτι θὰ καταστῇ δυνατὸν νὰ ἐνωθῇ δ Ἐλληνισμὸς τῆς Κάτω Ἰταλίας καὶ τῆς Σικελίας ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν Συρακουσῶν. Ἔβλεπε δτι δ κίνδυνος διὰ τὸν Ἐλληνισμὸν ἐκεῖνον ἦτο ἐπὶ θύραις. Οἱ Καρχηδόνιοι κατεῖχαν ἥδη τὸ δυτικὸν τμῆμα τῶν Συρακουσῶν.

‘Ο Πλάτων ἔφθασε εἰς τὰς Συρακούσας, ἀλλὰ δὲν κατώρθωσε τίποτε, διότι δ Δίων περιέπεισε εἰς τὴν δυσμένειαν τοῦ Διονυσίου, δ ὁποῖος ἔφοβεῖτο δτι δ Δίων ἥθελε νὰ τὸν ἀνατρέψῃ.

Καὶ πάλιν ὅμως δ Διονύσιος προσεκάλεσε τὸν Πλάτωνα εἰς Συρακούσας καὶ δ Πλάτων ἐπείσθη καὶ πάλιν νὰ ταξιδεύσῃ. Εἶναι τώρα δ Πλάτων 67 ἔτῶν καὶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ 360 π.Χ. ‘Ο Πλάτων ἐπείσθη νὰ ταξιδεύσῃ καὶ πάλιν, διότι δ Διονύσιος τοῦ ὑπεσχέθη, δτι καὶ τὸν Δίωνα θὰ ἀνακαλέσῃ ἀπὸ τὴν ἐξορίαν καὶ ὅλα θὰ γίνουν ὅπως δ φιλόσοφος ἐπιθυμεῖ. ‘Ομως δ Διονύσιος ὅχι μόνον δὲν ἔπραξε δσα ὑπεσχέθη περὶ τοῦ Δίωνος, ἀλλὰ ἥνοιξε καὶ σφοδρὰν φιλονεικίαν μὲ τὸν Πλάτωνα. ‘Ετοι δ Πλάτων ἐπιστρέφει καὶ πάλιν εἰς Ἀθήνας καὶ ἀφιερώνεται ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν Ἀκαδημίαν, ὅπου ἐν τῷ μεταξὺ φοιτᾷ δ Ἀριστοτέλης. ‘Ο ἔφηβος ἀπὸ τὰ Στάγειρα ἥλθε εἰς τὴν Ἀκαδημίαν εἰς ἥλικιαν 18 ἔτῶν, τὸ 366, ὅταν δ Πλάτων ἦτο 62 περίπου ἔτῶν. ‘Οτι ἔγινε μεταξὺ Σωκράτους καὶ Πλάτωνος, τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται τώρα μεταξὺ Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους. ‘Η μεγαλοφυῖα ὡς διδάσκαλος συναντᾷ τὴν μεγαλοφυῖαν ὡς μαθητήν. Εἰς τὸ τρίπτυχον αὐτὸ τῆς μεγαλοφυῖας δ Πλάτων ἵσταται εἰς τὸ μέσον, καὶ εἶναι δ εὐτυχέστερος, διότι εἶχε τὸν μεγαλύτερον διδάσκαλον καὶ τὸν μεγαλύτερον μαθητήν. Εἴκοσι χρόνια θὰ μείνῃ δ μέγας μαθητής πλησίον τοῦ μεγάλου διδάσκαλου, δηλαδὴ ὅτι τὸ 347, τὸ ἔτος τοῦ θανάτου τοῦ Πλάτωνος.

‘Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἡ δοιά εἰδρύθη ἐν δνόματι καὶ ἐν πνεύματι τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Πλάτωνος, ἐορτάζει σήμερον τὰ γενέθλια τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς φιλοσοφίας του, διότι δ Πλάτων εἶναι ἡ φιλοσοφία του. Γενέθλια τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς φιλοσοφίας του ἐώρτασαν καὶ ἐορτάζουν ὅλοι, ὅσοι μεταλαμβάνουν ἀπὸ τὸ πνεῦμά του. ‘Ολη ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὴν ἐπο-

χὴν τοῦ Πλάτωνος ὡς σήμερον δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία συνεχῆς τελετὴ τῶν γενέθλιών τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας. Ὁ Ἀριστοτέλης πρῶτος ἔστρατει διὰ τῶν ἔργων του τὰ γενέθλια τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς φιλοσοφίας του, διότι παραλαμβάνει ὅλον τὸν πλοῦτον τῶν ἐννοιῶν τοῦ διδασκάλου καὶ τὸν μεταπλάττει διὰ τῆς μεγαλοφύΐας του εἰς οἰκοδόμημα νέον, τὸ ὅποῖον θὰ ἀντέχῃ ἐξ ἀεὶ εἰς τὴν φθορὰν τοῦ χρόνου.

Οἱ Νεοπλατωνικοὶ καὶ μάλιστα ὁ Πλωτίνος, ὁ τελευταῖος μεγάλος Ἐλλην φιλόσοφος, θὰ ἔστρασσον διὰ τοῦ ἔργου των γενέθλια τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς φιλοσοφίας του εἰς μίαν ἐποχήν, ὅπου ὁ λόγος τῶν Ἐλλήνων θὰ δώσῃ τὴν τελευταίαν του μεγάλην μάχην κατὰ τῶν μύθων τῆς Ἀσίας, οἱ δποῖοι ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου Ἀλεξανδρου κατέκλυσαν τὴν Ἑλλάδα πρῶτον καὶ ἔπειτα τὴν Ρώμην.

Οἱ ἀνώνυμοι ἀντιγραφεῖς τῶν πλατωνικῶν χειρογράφων, οἱ ταπεινοὶ καλόγηροι τῶν βυζαντινῶν αἰώνων, θὰ ἔστραζουν σιωπηλῶς καὶ μὲ κατάνυξιν θρησκευτικὴν τὰ γενέθλια τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς φιλοσοφίας του ἀντιγράφοντες τὰ χειρόγραφα τῶν Πλατωνικῶν κειμένων, καὶ ἵσως αὐτοὶ ἔώρτασαν περισσότερον παντὸς ἄλλου τὰ γενέθλια τοῦ Πλάτωνος, διότι αὐτοὶ διετήρησαν τὸν φιλόσοφον εἰς τὴν ζωὴν τῆς ἴστορίας.

Καὶ εἰς τὰ τέλη τοῦ βίου τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας θὰ ἔστρασῃ γενέθλια τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς φιλοσοφίας του ὁ Γεώργιος Γεμιστός, ὁ Πλήθων, ὁ δποῖος διαισθανόμενος τὸ δραματικὸν τέλος τῆς αὐτοκρατορίας δὲν βλέπει ἄλλην ὅδὸν σωτηρίας τοῦ γένους τῶν Ἐλλήνων παρὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος. Τὸ μωσαϊκὸν διαλύεται. Ὁ τεχνίτης ὅμως τοῦ μωσαϊκοῦ, τὸ γένος τῶν Ἐλλήνων, πρέπει νὰ ἀναγεννηθῇ, πρέπει νὰ συγκεντρωθῇ εἰς τὸν ἑαυτόν του. "Ἐτοι ὁ πλατωνικὸς Πλήθων ἔστρατει γενέθλια τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας μετατρέπων αὐτὴν εἰς σπόρου τῆς Ἀναγεννήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Δὲν ἔχει σημασίαν τὸ γεγονός ὅτι ὁ Πλάτων τοῦ Πλήθωνος εἶναι ὁ Πλάτων τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ, ὁ Πλάτων τοῦ Πλωτίνου. Σημασίαν ἔχει ὅτι ὁ Πλατωνισμὸς ἀναγεννᾶται.

Αὐτὸς ὁ Πλάτων τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ εἶναι καὶ ὁ Πλάτων τῆς Ἀνα-

γεννήσεως εἰς τὴν Ἰταλίαν. Αὐτὸς γίνεται τώρα ὁ Θεὸς τοῦ οἰκου τῶν Μεδίκων εἰς τὴν Φλωρεντίαν. Καὶ ἐμπρὸς εἰς τὴν εἰνόνα αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος, ὁ ἕδρυτῆς τῆς πλατωνικῆς Ἀκαδημίας τῆς Φλωρεντίας, Marcilius Ficinus θὰ ἀνάψῃ ἔνα κανδήλι, πενθὲ μένη πάντα ἀναμμένο. Ο Savonarola, ὁ πύρινος αὐτὸς κήρυξ τῆς μετανοίας κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν, θὰ παρατηρήσῃ ὅτι ἀπὸ τοὺς ἄμβωνας τῆς Φλωρεντίας κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην δὲν κηρύσσεται τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τοῦ θείου Πλάτωνος.

"Ετοι ὁ Πλατωνισμὸς ἔστραζει τώρα διὰ πρώτην φορὰν γενέθλια εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην. Τὸ πνεῦμα τῆς Δύσεως ἀπὸ ἀριστοτελικὸν ποὺ ἥτο ὡς τότε μετασχηματίζεται εἰς πλατωνικόν. Η μεγάλη διαμάχη μεταξὺ Ἀριστοτελικῶν καὶ Πλατωνικῶν κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν θὰ δδηγήσῃ εἰς τὴν ἐπικράτησιν τοῦ Πλάτωνος, ὅχι μόνον εἰς τὴν φιλοσοφίαν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐπιστήμην. Ο Γαλιλαῖος καὶ ὁ Κέπλερ θὰ δμολογήσουν ὅτι εἶναι μαθηταὶ τοῦ Πλάτωνος.

Τὸ γονιμώτερον ὅμως καὶ βαθύτερον πλατωνικὸν πνεῦμα τοῦ 15ου αἰῶνος εἰς τὴν Δύσιν εἶναι ὁ καρδινάλιος Nicolaus Cusanus, δποῖος θὰ μεταβῇ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ τὴν ἔνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν. Θὰ μείνῃ ἐκεῖ δύο χρόνια καὶ θὰ μάθῃ ἑλληνικὰ ἀπὸ τοὺς σοφοὺς τοῦ Βυζαντίου. Θὰ σπουδάσῃ τὸν Πλάτωνα καὶ θὰ γράψῃ ὅλα ταῦτα ἔργα εἰς τὴν μορφὴν τοῦ διαλόγου. Εἰς τοὺς διαλόγους τοῦ Nicolaus Cusanus ἔχομεν πραγματικὴν ἀναγέννησιν τοῦ πλατωνικοῦ πνεύματος, πνευματικὰ γενέθλια τοῦ Πλάτωνος εἰς τὴν Δύσιν.

"Ο χρόνος ὅμως δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ παρακολουθήσωμεν τὰς μεγάλας τελετὰς τῶν πνευματικῶν γενεθλίων τοῦ Πλάτωνος εἰς τὴν Δύσιν κατὰ τοὺς ἐπομένους αἰῶνας. Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀναγέννησις τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Δύσιν τόσον εἰς τὴν φιλοσοφίαν ὡσον καὶ εἰς τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν λογοτεχνίαν, ἡ δποία νὰ μὴ προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος. "Ολη ἡ φιλοσοφία ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Πλάτωνος μέχρι σήμερον, ἔτσι θὰ εἴπῃ εἰς τὸν αἰῶνά μας ὁ ἔξαίρετος Ἀγγλο-αμερικανὸς φιλόσοφος Whitehead, δὲν δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἀπλᾶ σχόλια εἰς τὸν Πλάτωνα. "Ολα τὰ φιλοσοφικὰ συστήματα τοῦ νεωτέρου πολιτισμοῦ, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνα τὰ δποῖα ἀρ-

νοῦνται τὸν Πλάτωνα, εἶναι ἀπλὰ ἐπιφαινόμενα τοῦ Πλατωνικοῦ συστήματος καὶ συγκεκριμένως τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνος.

Ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν ἀποτελεῖ τὸν κορμὸν τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, τὸν ἀξονα περιστροφῆς ὅλων τῶν πλατωνικῶν διανοημάτων. Εἰς τὴν θεωρίαν τῶν ἰδεῶν συγχωνεύεται καὶ ἡ γῆθικὴ ἐννοιολογία τοῦ Σωκράτους καὶ ἡ ὀντολογία τῶν προσωριατικῶν. Πέραν ὅμως αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν τῶν ἰδεῶν συναριστοῦνται ὅλα τὰ γῆθικά, πολιτικά, αἰσθητικά, θρησκευτικά καὶ μεταφυσικά προβλήματα τῆς ἀρχαίας ζωῆς καὶ δι' αὐτῆς λαμβάνουν τὴν κλασσικήν των μορφήν.

Εἰς τὸν πρώτους πλατωνικοὺς διαλόγους, τὸν λεγομένους σωκρατικούς, ὅπως εἶναι ὁ Χαρμίδης, ὁ Λάχης, ὁ Εὐθύφρων καὶ ὁ Πρωταγόρας, δὲν εὑρίσκομεν τὴν θεωρίαν τῶν ἰδεῶν. Ὁ Πλάτων εἰς τὸν διαλόγον αὐτὸν ζητεῖ ἀπλῶς κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Σωκράτους νὰ δώσῃ ἐννοιολογικὸν ὄρισμὸν τῶν διαφόρων γῆθικῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, ποίᾳ εἶναι ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ ἔκαστης ἐξ αὐτῶν, «ἡ ἴδιος οὐσία» καὶ ποῖον τὸ κοινόν, «τὸ ἐπὶ πᾶσι ταῦτον», δηλαδὴ τὸ γενικὸν γνώρισμα ὅλων. Τὸ κοινὸν ὅλων πρέπει νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ συλληφθῇ εἰς μίαν ἐνιαίαν ἰδέαν, εἰς ἓν ἐνιαίον εἶδος. Ἡδη ὅμως εἰς τὸν Εὐθύφρονα ζητεῖται τὸ γενικὸν τοῦτο εἶδος, τὸ ὅποιον εἶναι ἀκόμη ἐννοια. «Ωστε ἐδῶ ἔχομεν τὴν πρώτην καταβολὴν τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἥδη εἰς αὐτοὺς τὸν διαλόγον διὰ νὰ ἐρμηνεύσῃ γῆθικὰ προβλήματα τῆς ζωῆς, γῆθικὰς ἐννοίας, τέμνει προβλήματα καθαρῶς λογικά, ζητεῖ τὴν οὐσίαν τῆς ταυτότητος, τῆς ἑτερότητος καὶ ἀλλων λογικῶν ἐννοιῶν, αἱ ὅποιαι ἀργότερον θὰ ἀνακύψουν ώς αἱ βασικαὶ λογικαὶ ἰδέαι.

Εἰς τὴν σειρὰν τῶν Πλατωνικῶν διαλόγων τὴν πρώτην καμπὶν πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν ἰδεῶν ἀποτελεῖ ὁ διάλογος Μένων, ὅπου διὰ Πλάτων, ἀν καὶ θέτει πάλιν τὸ σωκρατικὸν ἐρώτημα τί ἐστιν ἀρετή, πραγματεύεται τοῦτο ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς γνώσεως. Ἡ δυνατότης ἀληθοῦς γνώσεως δχι μόνον τοῦ τί ἐστιν ἀρετή, ἀλλὰ τοῦ εἶναι γενικῶς, στηρίζεται ἐδῶ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα εἰς τὴν ἀρχήν, ὅτι πᾶσα ἀληθινὴ γνῶσις εἶναι ἀνάμνησις. Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἔχει θρησκευτικὴν καταγωγὴν καὶ πρεύποθέτει ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατος καὶ ὑπάρχει προτοῦ εἰσέλθῃ εἰς τὸ σῶμα. Ἡ ἐννοια τῆς ἀναμνή-

σεως, ή δποία εισάγεται ἐδῶ κατ' ἀρχὴν μυθικῶς, θὰ προσλά�η κατὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν εἰς τοὺς διαλόγους Θεαίτητον, Σοφιστὴν καὶ Παρμενίδην βάθος λογικὸν καὶ μεταφυσικὸν πρωτάκουστον καὶ εἰς τοὺς διαλόγους Συμπόσιον καὶ Φαιδρον καλλιτεχνικὴν ἔκφρασιν ἀπαράμιλλον.

‘Η ψυχή,—αὐτὴ εἶναι ή μυθικὴ διατύπωσις—προτοῦ ἐνωθῇ μὲ τὸ σῶμα, εἰδεῖ ὅλα τὰ ὅντα εἰς τὴν καθαρότητά των καὶ οὖσα τώρα μέσα εἰς τὸ σῶμα ἔχει τὴν ἴκανότητα νὰ ἐνθυμηθῇ ὅτι εἰδεῖ καὶ ἐγνώρισε τότε. Ἐὰν ἀποφλοιώσωμεν τὴν οὐσίαν τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἀπὸ τὴν μυθικήν της διατύπωσιν, μένει τὸ καθαρῶς λογικόν της νόημα: ὅτι δηλαδὴ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ή ψυχή, κατέχει ὡρισμένας λογικὰς ἀρχάς, αἱ δποία δὲν ἔχουν ἐμπειρικὴν τὴν καταγγαγήν, ἀλλὰ εἶναι καταστατικαὶ ἀρχαὶ τοῦ πνεύματος, ἀποτελοῦν τὴν οὐσίαν τοῦ πνεύματος. Ἡ παιδεία δὲν ἔχει νὰ πράξῃ τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἀφυπνίσῃ αὐτὰς τὰς καταστατικὰς ἀρχὰς τοῦ πνεύματος, νὰ φέρῃ τὸ πνεῦμα εἰς ἀνάμνησιν αὐτοῦ, εἰς ἀνάμνησιν αὐτῶν τῶν ἀρχῶν. Εἰς τὸν Μένωνα ὁ Σωκράτης μὲ ὡρισμένα ἐρωτήματα τὰ δποία θέτει εἰς τὸν δοῦλον τοῦ Μένωνος τὸν ἀναγκάζει νὰ ἀντλήσῃ ἔσωθεν, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν νοῦν του, γνώσεις γεωμετρικάς, τὰς δποίας ποτὲ δὲν ἐδιδάχθη.

‘Ο ἀνθρωπὸς λοιπὸν κατέχει δυνάμει τὴν γνῶσιν. ᩩ παιδεία εἶναι μία παρακίνησις ἔξωθεν διὰ νὰ μεταβάλῃ αὐτὸς ὁ Ἰδιος τὸ δυνάμει εἰς ἐνεργεία, τὴν δυνατότητα εἰς πραγματικότητα τῆς γνώσεως. Τὸ εἰδέναι στηρίζεται εἰς τὸ «προειδέναι», ή γνῶσις στηρίζεται εἰς τὰς συστατικὰς καὶ καταστατικὰς ἀρχὰς τοῦ πνεύματος.

‘Ο Μένων τοῦ Πλάτωνος εἰσάγει εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ πνεύματος τὴν θεωρίαν τῶν ἐμφύτων ἰδεῶν, ἡ δποία θὰ ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν ὅλων τῶν μεγάλων φιλοσοφικῶν συστημάτων, ἀκόμη καὶ ἐκείνων τὰ δποία ἀρνοῦνται τὴν θεωρίαν ταύτην, δπως εἶναι τὰ ἐμπειρικὰ συστήματα, διέτι καὶ αὐτὰ τὰ συστήματα προϋποθέτουν ὅτι ἀρνοῦνται, δηλαδὴ τὰς βασικὰς ἐννοίας τοῦ πνεύματος.

Δὲν εἶναι δυνατὸν εἰς τὰ στενὰ δρια μιᾶς δμιλίας νὰ παρακολουθήσῃ κανεὶς βῆμα πρὸς βῆμα, δηλαδὴ ἀπὸ τοῦ ἐνὸς διαλόγου εἰς τὸν ἄλλον, τὴν

έξέλιξιν τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας. Οὔτε καὶ θὰ ἀκολουθήσω αὐστηρῶς τὴν χρονικὴν σειράν τῶν διαλόγων.

Σταθμὸν ἀποφασιστικὸν διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν ἀποτελεῖ ὁ διάλογος τοῦ Πλάτωνος Θεαίτητος, ὃπου ὁ φιλόσοφος κρίνει κατὰ τρόπον συντριπτικὸν τὴν αἰσθησιαρχίαν τοῦ Πρωταγόρου καὶ καταδεικνύει ὅτι ἡ γνῶσις δὲν εἶναι αἰσθησις, ἢ ὅτι ἡ αἰσθησις δὲν εἶναι γνῶσις καὶ ὅτι ἀπὸ τὴν αἰσθησιν μόνην δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ· νὰ προκύψῃ ἐπιστήμη.

Ο Θεαίτητος εἶναι ἔργον βαρὺ ὅχι εἰς ὅγκον ἀλλὰ εἰς νοήματα καὶ παραμένει ἔκτοτε ὡς τὸ θεμέλιον τῆς θεωρίας τῆς γνώσεως. Οὔτε ἡ Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ Λόγου τοῦ Kant, ὃπου ἀποκορυφοῦται ἡ θεωρία τῆς γνώσεως, ὡς ἀνεπιύχθη αὕτη εἰς τὴν νεωτέραν φιλοσοφίαν, εἶναι δυνατὸν νὰ συγκριθῇ μὲ τὸν Θεαίτητον τοῦ Πλάτωνος.

Δύο ἡσαν οἱ θεσμοὶ Ισχυρισμοὶ τοῦ Πρωταγόρου, δ πρῶτος εἶναι ὅτι τὸ ἐπίστασθαι ταυτίζεται μὲ τὸ αἰσθάνεσθαι, καὶ ὁ δεύτερος, ὁ διποῖος εἶναι συνέπεια τοῦ πρώτου, εἶναι ὅτι δ ἀνθρωπος εἶναι τὸ μέτρον ὅλων τῶν πραγμάτων καὶ μὲ αὐτὸν δὲν νοεῖται ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ὁ συγκεκριμένος ἀνθρωπος, ὁ Θρασύμαχος, ὁ Πᾶλος, ὁ Γοργίας, ὁ Πρωταγόρας.

Ο Πρωταγόρας διδάσκει, ὅτι εὑτε τὸ περιεχόμενον τοῦ αἰσθάνεσθαι ὑπάρχει καθ' ἑαυτό, ἀλλὰ ὅτι τοῦτο γεννᾶται ἀπὸ τὴν συνεργίαν καὶ συρροὴν δύο ὅρων, τοῦ ἐνεργοῦντος ἀντικειμένου καὶ τοῦ πάσχοντος ὑποκειμένου. Τὸ παράγωγον αὐτῆς τῆς τριθῆς εἶναι τὸ περιεχόμενον τοῦ αἰσθάνεσθαι, π.χ. τὸ λευκὸν χρῶμα, τὸ διποῖον αἰσθανόμεθα. "Ομως, ἐπειδὴ ὅχι μόνον ἡμεῖς ὡς ὑποκειμένα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀντικείμενα διακρῶς μεταβάλλονται, ἐπεται ὅτι δὲν ὑπάρχει ποτὲ ἕνα Εἶναι ἀλλὰ πάντοτε ἕνα Γίγνεσθαι. Ἐπίσης ἐπεται ὅτι ποτὲ δύο ἀνθρωποι δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ αὐτὸν πρᾶγμα κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, καὶ ὅτι εὑτε ὁ ἴδιος ἀνθρωπος εἶναι δυνατὸν εἰς τὴν διαδοχὴν τῶν χρονικῶν στιγμῶν νὰ ἔχῃ τὸ αὐτὸν αἰσθημα διὰ τὸ ἴδιον ἀντικείμενον.

Τὸ συμπέρασμα εἶναι, ὅτι διποις φαίνεται τὸ κάθε τι εἰς τὸν καθένα, ἔτοι καὶ εἶναι. Τὸ φαίνεσθαι ταυτίζεται συνεπῶς μὲ τὸ εἶναι. "Ἐται τὸ εἶναι καὶ ἡ ἀλήθεια κατακερματίζονται μέσα εἰς τὰ ἀπειρα ὑποκειμένα καὶ εἰς τὴν συνεχῆ ροήν. Ἡ ἀλήθεια γίνεται σχετική.

Ο Πλάτων ἀναπτύσσει πλήρως μέχρι τῶν ἐσχάτων συνεπειῶν τὴν θεωρίαν αὐτὴν τοῦ Πρωταγόρου καὶ ἔπειτα προχωρεῖ εἰς τὴν κριτικήν της. Εάν, λέγει, ταυτίσωμεν τὴν αἰσθησιν πρὸς τὴν γνῶσιν, ἦταν ὑψώσωμεν τὸν συγκεκριμένον ἄνθρωπον εἰς κριτὴν περὶ τοῦ Εἶναι καὶ τοῦ μὴ Εἶναι, τότε διατὶ νὰ μὴ πράξωμεν τὸ αὐτὸν καὶ διὰ τὰ ζῷα, διατὶ νὰ μὴ ὑψώσωμεν τὸν πιθηκὸν ὡς μέτρον ὅλων τῶν πραγμάτων, ἀφοῦ καὶ αὐτὸς αἰσθάνεται, ὅπως καὶ δλα τὰ ζῷα. Εάν κρατήσωμεν τὴν ἀρχὴν αὐτὴν τοῦ Πρωταγόρου, τότε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρωταγόρας δὲν θὰ διαφέρῃ ὡς πρὸς τὴν γνῶσιν καθόλου ὥχι μόνον ἀπὸ κανένα ἄλλον ἄνθρωπον, ἀλλὰ σύτε ἀπὸ κανένα βάτραχον.

Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρίαν τοῦ Πρωταγόρου κάθε γνώμη ισχύει ὅπως καὶ ἡ ἴδια του, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει γενικὴ ἀλήθεια. Τότε—ἔτσι ἐρωτᾷ ὁ Πλάτων—ποῦ ἔγκειται ἡ σοφία τοῦ Πρωταγόρου διὰ τὴν ὅποιαν τὸν ἐπλήρωναν οἱ πατέρες τῶν νέων ἐπὶ σαράντα δλόκληρα χρόνια καὶ διὰ τὴν ὅποιαν ἐξυμνεῖτο καὶ ἐθαυμάζετο;

Ἐφ' ὅσον ὁ Πρωταγόρας διδάσκει ὅτι δλαι αἱ γνῶμαι εἶναι ἀληθεῖς, τότε εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δεχθῇ ὅτι εἶναι ἀληθῆς καὶ ἡ γνώμη ἐκείνων ποὺ ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ θεωρία του εἶναι ἐσφαλμένη καὶ φευδής. Εἶναι ἀνέτον νὰ ἀρνῆται κανεὶς τὴν ἀντικειμενικὴν ἀλήθειαν, διότι ἡ ἀρνησις αὐτὴ ἐγείρει συνάμα τὴν ἀπαίτησιν νὰ εἶναι ἀντικειμενικῶς ἀλγθής. Συνεπῶς θέτει δ, τι ἀρνεῖται.

Μετὰ τὴν ριζικὴν αὐτὴν ἀνασκευὴν τῆς θεωρίας τοῦ Πρωταγόρου ὁ Πλάτων προσάγει καὶ ἄλλα ἐπιχειρήματα, τὰ δόποια μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ταυτίσωμεν τὴν γνῶσιν μὲ τὴν αἰσθησιν, τὸ ἐπίστασθαι μὲ τὸ αἰσθάνεσθαι.

Κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ αἰσθάνεσθαι, λέγει, προσφέρονται εἰς τὴν ψυχὴν διὰ τῶν αἰσθητηρίων δργάνων συγκεκριμένα δεδομένα. Τὰ δεδομένα αὐτὰ εἶναι διάφορα κατὰ αἰσθητήριον, ὅπως εἶναι διάφορον καὶ τὸ ἔνα αἰσθητήριον ἀπὸ τὸ ἄλλο π. χ. δ, τι ἀκούω, δηλαδὴ τεύς ήχους, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς ἴδω, καὶ δ, τι βλέπω, δηλαδὴ τὰ χρώματα καὶ σχήματα, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκούσω.

Εἰς τὴν γνῶσιν ὅμως προχωροῦμεν εἰς κρίσεις καὶ προσδιορισμοὺς περὶ αὐτῶν τῶν δεδομένων. Ομιλοῦμεν περὶ τοῦ Εἶναι ἢ τοῦ μὴ Εἶναι, περὶ τῆς

δμοιότητος ή ἀνομοιότητος, περὶ ταυτότητος ἢ τῆς ἑτερότητος αὐτῶν τῶν δεδομένων, δηλαδὴ κρίνομεν. Ἡ κρίσις εἶναι ἡ πηγὴ τῆς γνώσεως. "Οταν διμως ἀπλῶς αἰσθανόμεθα, δὲν κρίνομεν. Ἐκεῖνο διὰ τοῦ δποίου κρίνομεν δὲν εἶναι ἡ αἰσθησις, ἀλλὰ δ νοῦς. Ἡ ταυτότης καὶ ἡ ἑτερότης, ἡ δμοιότης καὶ ἡ ἀνομοιότης, τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι, δὲν εἶναι δεδομένα τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ ἀρχαὶ τοῦ νοῦ· δι' αὐτῶν δ νοῦς κρίνει τὰ δεδομένα τῶν αἰσθήσεων.

Κατὰ τὴν κρίσιν τῶν αἰσθητῶν ἀντικειμένων καὶ τῶν σχέσεων αὐτῶν χρησιμοποιούμεν βασικὰς λογικὰς ἐννοίας, τὰς δποίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρωμεν εἰς τὴν αἰσθησιν, εἰς τὸν κόσμον τῶν αἰσθητῶν, διότι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν ἐννοιαι ἀλλὰ φαινόμενα μεταβλητά. Ἐκτὸς αὐτοῦ τὰ εἰδη τοῦ αἰσθάνεσθαι, τὸ δρᾶν, τὸ ἀκούειν κτλ., δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαχωρίσουν τὸ εἶναι τους. Τὸ δρᾶν δὲν διαχωρίζει ἑαυτὸν ἀπὸ τὸ ἀκούειν. Ὁ νοῦς χωρίζει τὰ εἰδη τοῦ αἰσθάνεσθαι. Συνεπῶς δ νοῦς εἶναι ἡ ἔδρα τῶν κρίσεων.

Πέραν τούτου εἰς τὰ μαθηματικὰ καὶ τὴν γεωμετρίαν τὸ ἀντικείμενον τῆς γνώσεως δὲν εἶναι καν αἰσθητόν, ἀλλὰ κεῖται ἐπέκεινα τῆς ἐμπειρίας τῶν αἰσθήσεων. Τὰ δρατὰ σχήματα τὰ δποῖα μεταχειρίζομεθα διὰ νὰ παρουσιάσωμεν νοήματα καὶ σχέσεις τῆς γεωμετρίας καὶ τῶν μαθηματικῶν δὲν ταυτίζονται μὲ νοητὰ σχήματα τῆς γεωμετρίας καὶ τὰς νοητὰς σχέσεις τῶν ἀριθμῶν. Τὸ τρίγωνον, δπως τὸ δρίζει δ γεωμετρικὸς λόγος, δὲν δύναται νὰ τὸ φέρῃ εἰς τὴν αἰσθησίν μας καμμία παράστασις. Τὸ αἰσθητὸν σχῆμα τοῦ τριγώνου δὲν συμπίπτει ποτὲ μὲ τὸ νοητὸν σχῆμα. Τὸ αὐτὸν ισχύει καὶ διὰ τὰς ἀριθμητικὰς ἐννοίας. Τὸ νόημα τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν δὲν συμπίπτει ποτὲ μὲ τὰ πράγματα τὰ δποία χαρακτηρίζομεν διὰ τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν. Ἡ ισότης, ἡ ἀνισότης, τὸ μέγεθος δὲν εἶναι πράγματα ἀλλὰ καθαρὰ νοήματα. Τὴν ισότητα πρέπει νὰ τὴν χωρίσωμεν ἀπὸ τὰ ίσα πράγματα, διότι τὰ ίσα δὲν μένουν πάντοτε ίσα. "Οταν προσθέσω κάτι εἰς ἓνα ἀπ' αὐτά, τότε γίνονται ἄνισα, δπως ἐπίσης καὶ δταν ἀφαιρέσω κάτι ἀπὸ ἓνα. Ἡ μετάπτωσις αὐτὴ δὲν συμβαίνει ποτὲ εἰς τὴν ἐννοιαν τῆς ισότητος, εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ισότητος. Ἡ ἀρχὴ τῆς ισότητος δὲν ἀφήνει ποτὲ τὸ εἶναι της, τὸ νόημά της. "Αν συνέβαινε τοῦτο, δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἔχωμεν γνῶσιν. Ἡ σταθερότης τῶν ἐννοιῶν εἶναι λοιπὸν δρός ἀπαραίτητος διὰ νὰ ἔχωμεν γνῶσιν.

Ἄπο τὴν ἀνάλυσιν τοῦ γεγονότος τῆς γνώσεως, τῆς κρίσεως, καταφαίνεται ὅτι ἐκτὸς τῶν αἰσθητῶν ἀντικειμένων ὑπάρχουν καὶ νοητά, ἀρχαὶ λογικαὶ, αἱ δποῖαι δὲν κατάγονται ἀπὸ τὴν ἐμπειρίαν. Οἱ Πλάτων ὅμως δὲν περιωρίσθη μόνον εἰς τὴν ἀνάλυσιν τοῦ γεγονότος τῆς γνώσεως, ἀλλὰ ἀνέλυσε καὶ τὸ ἡθικὸν γεγονός καὶ τὸ αἰσθητικόν, τέλος δὲ τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν τεχνικήν. Εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡθικοῦ γεγονότος συναντῶμεν κατὰ Πλάτωνα τὴν αὐτὴν σχέσιν μεταξὺ πραγματικοῦ καὶ νοητοῦ, μεταξὺ πραγματικότητος καὶ ἰδέας, τὴν δποίαν διεπιστώσαμεν πρὶν εἰς τὸ γεγονός τῆς γνώσεως.

Καὶ εἰς τὸ ἡθικὸν ἀγώνισμα χωρίζομεν ἐνέργειαν καὶ νόημα, δηλαδὴ τὸ γεγονός ἀπὸ τὴν σημασίαν του. Οἱ τι χαρακτηρίζομεν ὡς ἀπλῆν ἐνέργειαν, τοῦτο ἀκολουθεῖ τὸν νόμον τῆς αἰτίας καὶ τοῦ ἀποτελέσματος. Η συγκεκριμένη πρᾶξις, ἡ δποία χαρακτηρίζεται ὡς ἡθικὸν γεγονός, εἶναι ἀποτέλεσμα ἄλλων, αἱ δποῖαι χρονικῶς πρέπει νὰ εἶναι πρὶν ἀπὸ αὐτήν, καὶ θὰ εἶναι αἰτία ἄλλων, αἱ δποῖαι θὰ ἀκολουθήσουν ἔπειτα ἀπ’ αὐτήν. Καμία πρᾶξις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν νόμον αὐτὲν τοῦ χρόνου καὶ τῆς αἰτιότητος. Όμως τὸ νόημα, ἡ ἀξία καὶ ἡ σημασία ποὺ ἔχει ἡ πρᾶξις γενικῶς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔχει τὴν αὐτὴν τύχην μὲ τὴν ἐνέργειαν, διότι δὲν ἔχει καὶ τὴν αὐτὴν καταγωγήν. Οἱ νόμοι τῆς αἰτίας καὶ τοῦ ἀποτελέσματος δὲν ἔξουσιάζει ποτὲ τὸ νόημα τῆς πρᾶξεως, οὔτε χάνεται ποτὲ τὸ νόημα, ἡ ἀξία τῆς πρᾶξεως μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου. Μὲ τὸν νόμον τῆς αἰτίας καὶ τοῦ ἀποτελέσματος, σπως τὸν θέτει ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη—λέγει δὲ πλατωνικὸς Σωκράτης εἰς τὸν Φαιδρανα—δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ ἔξηγηθῇ ἡ ἀξία καὶ τὸ νόημα τοῦ ἡθικοῦ γεγονότος, τοῦ πράττειν γενικῶς. Η αἰτία τοῦ γεγονότος ὅτι δὲ Σωκράτης μένει εἰς τὴν φυλακὴν καὶ προσμένει τὸν θάνατον δὲν κατατάσσεται εἰς τὰ αἰτία τῶν φυσικῶν γεγονότων, ἀλλὰ εἰς τὰ ἡθικὰ ἔκεινα κριτήρια τὰ δποία προσδιορίζουν τὴν ἀπόφασίν του νὰ μπορείνη τὴν τιμωρίαν, τὴν δποίαν τοῦ ἐπέβαλαν οἱ συμπολῖται του.

Αν θελήσωμεν νὰ μείνωμεν μέσα εἰς τὴν δυναστείαν τοῦ νόμου τῆς αἰτιότητος, δὲν φθάνομεν ποτὲ εἰς τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας. Τὸ ἡθικὸν γεγονός ἔχει μέσα του καὶ κάτι πέραν τοῦ νόμου τῆς αἰτιότητος καὶ τοῦτο ὑψώ-

νει τὴν πρᾶξιν εἰς τὴν περιωπὴν τῆς ἀξίας. «Πᾶσα πρᾶξις ὅδε ἔχει», λέγει ὁ Πλάτων εἰς τὸ Συμπόσιον: «Ἄντη ἀφ' ἑαυτῆς πραττομένη, σύτε καλὴ σύτε αἰσχρά. Οἶον δὲ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν ἢ πίνειν ἢ ἄδειν ἢ διαλέγεσθαι, σὺν ἐστιν τούτων αὐτὸν καλὸν οὐδέν· ἀλλ' ἐν τῇ πρᾶξει, ὡς ἂν πραχθῇ τοιοῦτον ἀπέδῃ· καλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον καὶ δρθῶς καλὸν γίγνεται, μηδὲ δρθῶς δὲ αἰσχρόν». Τὸ καλῶς λοιπὸν καὶ τὸ δρθῶς καθιστᾷ τὴν πρᾶξιν ἀξιόλογον καὶ ἀξιαγάπητον. Τὸ πρόσθετον τοῦτο στοιχεῖον εἶναι δὲ λόγος, δὲ νοῦς, δὲ ὅποιος δίδει νόημα εἰς τὰς πρᾶξεις. Τὸ νόημα τοῦτο, ὅπως καὶ δὲ νοῦς, κεῖται πέραν τῆς φυσιοκρατικῆς καὶ ψυχολογικῆς ἀκολουθίας τῶν γεγονότων καὶ τῶν πράξεων.

“Οπως αἱ μαθηματικαὶ ἔννοιαι δὲν ἔρχονται ἀπὸ τὴν ἐμπειρίαν, διότι ἡ ἐμπειρία δὲν περιέχει ἀριθμοὺς καὶ νοήματα, ἔτσι καὶ αἱ ἡθικαὶ καὶ αἰσθητικαὶ ἀξίαι δὲν εἶναι παράγωγα τῆς ἐμπειρίας, ἀλλὰ κατάγονται ἀπὸ τὸν νοῦν. “Οπως τὰ κατηγορούμενα τῶν λογικῶν κρίσεων δὲν ἔχουν νόημα, ἀν δὲν προϋποθέσωμεν τὰς λογικὰς ἰδέας, ἔτσι καὶ τὰ κατηγορούμενα τῶν ἡθικῶν καὶ αἰσθητικῶν κρίσεων δὲν ἔχουν ἀξίαν, ἀν δὲν ἀποτελοῦν ἐφαρμογὴν τῶν ἡθικῶν καὶ αἰσθητικῶν ἰδεῶν.

“Ωστε αἱ ἰδέαι τοῦ Πλάτωνος δὲν εἶναι μακρινὰ ὀράματα τοῦ φιλοσόφου, ἀλλ' ἀνευρίσκονται μέσα εἰς τὴν ἐπιστήμην καὶ εἰς τὴν πρᾶξιν τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι αἱ ἔννοιοι λογικαὶ προϋποθέσεις πάσης ἐπιστήμης καὶ πάσης πράξεως καὶ γενικῶς πάσης πνευματικῆς ἐνεργείας τοῦ ἀνθρώπου.

“Ομως, θὰ ἔλεγε κανεὶς κατὰ τὸ ἥμισυ τὴν ἀλγήθειαν περὶ πλατωνικῶν ἰδεῶν, ἀν ἔμενεν εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸν καὶ ἐταύτιζε τὰς ἰδέας τοῦ Πλάτωνος μὲ τὰς ἔννοίας, ὅπως ἐπράξει ἡ σχολὴ τοῦ Μαρβούργου, καὶ κυρίως οἱ δύο μεγάλοι της ἐκπρόσωποι Cohen καὶ Natorp, οἱ ὅποιοι συνάμα τόσον πολὺ συγτέλεσαν εἰς τὴν ἀναγέννησιν τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας εἰς τὰ τέλη τοῦ 19^{ου} καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 20^{οῦ} αἰώνος.

Κατ' οὓσιαν ἡ ἔννοια τείνει πρὸς τὴν ἰδέαν, ἀποθλέπει πρὸς αὐτήν, δὲν συμπίπτει ὅμως ποτὲ πρὸς αὐτήν. Αἱ ἔννοιαι εἶναι τὰ λογικὰ ὅμοιώματα τῶν ἰδεῶν. Αἱ ἔννοιαι ἀποτελοῦν τὴν παρουσίαν τῶν ἰδεῶν εἰς τὸν νοῦν, δὲν ἀποτελοῦν ὅμως τὴν οὖσίαν τῶν ἰδεῶν. Ἡ οὖσία τῶν ἰδεῶν εἶναι μεταφυσική. Τοῦτο ἀκριβῶς σημαίνει ότι ἡ ἰδέα εἶναι τὸ σηντως ὅν. Εἰς τὸν Φαιδωνα καὶ

τὸν Φαῖδρον λέγει ρητῶς δὲ Πλάτων διὰ ἔχομεν τὰς ἐννοίας, ἐπειδὴ εἰδαμεν τὰ ὅντας ὅντα, τὰς ἰδέας, προτοῦ λάβωμεν μερφὴν ἀνθρώπου, δηλαδὴ προτοῦ εἰςέλθωμεν ώς ἄνθρωποι εἰς τὴν χρονικὴν αὐτὴν ζωήν, διότι η ψυχὴ εἶναι οὐλεισμένη μέσα εἰς τὸ σῶμα. «Πᾶσα ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὅντα, η εὐκ ἀν ἡλθεν εἰς τόδε τὸ ζῆν».

Ο βασικὸς πλατωνικὸς χωρισμὸς μεταξὺ αἰσθήσεως καὶ νοήσεως μᾶς βοηθεῖ τὰ μέγιστα διὰ νὰ κατανοήσωμεν τὸ εἶναι τῶν ἴδεων η τὰ ὅντας ὅντα. Η αἰσθήσις ἔχει ώς ἀντικείμενον τὰ μεταβλητὰ ὅντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου. Ο κόσμος αὐτός, διαρκῶς ἀλλοιούμενος, δὲν εἶναι δυνατὸν κατὰ Πλάτωνα ν' ἀποτελέσῃ ἀντικείμενον ἀληθοῦς γνώσεως. Τὸ ἀντικείμενον τῆς ἀληθοῦς γνώσεως πρέπει νὰ εἶναι σταθερόν, αἰώνιον. Ομως πράγματα αἰώνια εἶναι ἀδιανόητα. Διὰ τοῦτο η ἰδέα δὲν εἶναι πρᾶγμα. Πέραν ἀπὸ τὰ πράγματα καὶ τὴν φθοράν των, πέραν ἀπὸ τὸ γίγνεσθαι ὑπάρχει τὸ Εἶναι. Τὸ εἶναι τοῦτο ταυτίζεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα μὲ τὰς ἰδέας. Υπάρχει τὸ αὐτούσιον ἀγαθόν, τὸ αὐτούσιον καλὸν καὶ τὸ αὐτούσιον ἀληθές. Οπως ἔχομεν δύο εἶδη γνώσεως, τὴν μίαν διὰ τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴν ἄλλην διὰ τῆς νοήσεως, ἔτσι ἔχομεν καὶ δύο κόσμους, τὸν ὄρατὸν τῶν αἰσθητῶν ἀντικειμένων καὶ τὸν ἀόρατὸν τῶν νοητῶν, τῶν ἴδεων. Ως παραδείγματα ἴδεων ἀναφέρει δὲ Πλάτων τὸ καλὸν αὐτὸν καθ' αὐτό, τὸ ἀγαθὸν αὐτὸν καθ' αὐτό, τὸ δίκαιον αὐτὸν καθ' αὐτό, τὸ μέγεθος αὐτὸν καθ' αὐτό, τὸ τετράγωνον αὐτὸν καθ' αὐτό, δηλαδὴ ἀναφέρει ἡθικάς, αἰσθητικὰς καὶ μαθηματικὰς ἰδέας. Τοῦτο ἔχει σημασίαν, διότι ἔξηγεται τὴν πορείαν τὴν διοικούθησε γη σκέψις τοῦ Πλάτωνος διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὰς ἰδέας. Ο Πλάτων, δπως ἐδείξαμεν, ἔξεκίνησε ἀπὸ τὰ κατηγορούμενα τῶν κρίσεων, λογικῶν, ἡθικῶν, αἰσθητικῶν καὶ ἀπ' αὐτὰ ἐπροχώρησε εἰς τὰς ἰδέας. Διὰ νὰ ἔχῃ νόημα καὶ ἀξίαν τὸ κατηγορούμενον τῆς κρίσεως «ὅτι δὲ Σωκράτης εἶναι δίκαιος» πρέπει τὸ «δίκαιος» νὰ εἶναι ἐννοια εἰς τὴν διοίκησιν νὰ ἀνταποκρίνεται μία οὐσία, ἐνα Εἶναι. Τὸ περιεχόμενον τῆς κρίσεως αὐτῆς, η ἀλήθεια της ἔξαρταται ἀπὸ τὸ ἀπόλυτον Εἶναι, τὸ διοίκησιν διοδηλώνομεν μὲ τὴν ἐννοιαν τοῦ κατηγορούμενου τῆς κρίσεως. Εἰς τὸ ἀπόλυτον τοῦτο Εἶναι ἀποθλέπομεν, διατην κρίνωμεν η, δπως λέγει δὲ Πλάτων, μὲ τὸ ἀπόλυτον τοῦτο Εἶναι τῶν ἴδεων σφραγίζομεν τὰ πράγματα εἴτε εἰς τὴν

έπιστημην είτε εἰς τὴν πρᾶξιν εἴτε εἰς τὴν τέχνην. Αἱ ἰδέαι συνεπῶς εἰναι καὶ τὰ ἀνώτατα κριτήρια, αἱ ἀνώταται ἀξίαι. "Ομως ως ἀνώταται ἀξίαι αἱ ἰδέαι δὲν ἴσχύουν ἀπλῶς, δπως διδάσκει ἡ σύγχρονος ἀξιολογία καὶ ἰδίως οἱ ἰδρυταὶ τῆς ἀξιολογίας Windelbaud καὶ Rickert, ἀλλὰ καὶ εἰναι. Διὰ τὸν Πλάτωνα εἰναι ἀδιανόητον νὰ δεχθῇ ὅτι τὸ ἴδινικόν, τὸ τέλειον, ἴσχυει μόνον δίχως νὰ εἰναι. Ἀκριβῶς ἴσχυει, ἐπειδὴ εἰναι. Ἀπόλυτη ἀξία καὶ ἀπόλυτον Εἶναι συμπίπτουν κατὰ Πλάτωνα.

Τὸ θεῖον βλέμμα τοῦ Πλάτωνος παντοῦ εἰς τὴν ζωὴν ἀνακαλύπτει τὴν ἰδέαν, τὴν διαχωρίζει αὐστηρότατα ἀπὸ τὰ πράγματα καὶ τὰ ἄτομα, καὶ τὴν παρακολουθεῖ ὡς τὴν μεταφυσικήν της ρίζαν ἐν συνδυασμῷ μὲ τὸν μεταφυσικὸν πόνον τῆς ψυχῆς, τὸν ὅποιον ὀνομάζει ἔρωτα. "Αν δμως δ χωρισμὸς τῆς ἰδέας ἀπὸ τὰ πράγματα καὶ τὸν ἀνθρωπὸν εἰναι λογικὴ ἀνάγκη τῆς φιλοσοφίας, αἴτημα ἐξ ἵσου ἐπιτακτικὸν τῆς φιλοσοφίας εἰναι νὰ κατανοηθῇ εἰς βάθος ἡ σχέσις τῆς ἰδέας μὲ τὴν ζωὴν. Ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους τῆς φιλοσοφικῆς του δημιουργίας ἀπασχολεῖ τὸν Πλάτωνα τὸ πρόβλημα τοῦτο, τοῦ χωρισμοῦ καὶ τῆς σχέσεως ἰδέας καὶ ζωῆς. «"Αν», λέγει δ Πλάτων εἰς τὸν Φαεδωνα, «ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἰδέαν τοῦ κάλλους, ὑπάρχῃ ἀκόμη καὶ κάτι ἄλλο ὅμορφο, τότε τοῦτο εἰναι ὅμορφο, μόνον ἐπειδὴ μετέχει ἐκείνης τῆς ἰδέας τοῦ κάλλους». Μὲ τὴν μέθεξιν λοιπὸν εἰς τὴν ἰδέαν διατηροῦν τὰ πράγματα καὶ οἱ ἀνθρωποι τὸν χαρακτῆρα τους, δηλαδὴ εἰναι ὅμορφα, ὅταν εἰναι, — εἰναι ἀγαθά, ὅταν εἰναι — ἵσα, ὅταν εἰναι. Ὁ Πλάτων χαρακτηρίζει τὴν σχέσιν τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν πραγμάτων ως μέθεξιν, ὅταν θεωρῇ αὐτὴν ἀπὸ τὴν πλευρὰν τῶν πραγμάτων, ἀπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. "Οταν δμως θεωρῇ τὴν σχέσιν αὐτὴν ἀπὸ τὴν πλευρὰν τῶν ἰδεῶν, τὴν χαρακτηρίζει ως παρουσίαν τῆς ἰδέας μέσα εἰς τὰ πράγματα ἢ ως κοινωνίαν τῆς ἰδέας μὲ τὰ πράγματα. Κατὰ προτίμησιν δμως χαρακτηρίζει τὴν σχέσιν πραγμάτων καὶ ἰδέας ως μίμησιν τὰ πράγματα, λέγει, τείνουν νὰ μιμηθοῦν τὴν ἰδέαν, ὅποτε ἡ ἰδέα εἰναι τὰ πρότυπον, τὸ ἀρχέτυπον, καὶ τὰ πράγματα εἰναι τὸ ἔκτυπον, τὸ εἰδωλον τοῦ εἰδούς, τῆς ἰδέας. Ὁ Πλάτων διὰ ν' ἀποσαφηνίσῃ αὐτὴν τὴν σχέσιν ἀναλύει καὶ τὰ δημιουργήματα τῶν ἀπλῶν τεχνιτῶν. Ὁ τεχνίτης — ἥ, δπως λέγει δ Πλάτων, δ δημιουργὸς — καὶ

μὲ τὴν λέξιν αὐτὴν θὰ χαρακτηρίσῃ εἰς τὸν Τίμαιον τὸν Θεόν, δ ὁποῖος ἔκτοτε ὀνομάζεται δημιουργός, δηλαδὴ τεχνίτης,—δ τεχνίτης λοιπόν, δ ὁποῖος κατασκευάζει τὴν σαιττα, τὴν κερκίδα τοῦ ὑφαντοῦ, δημιουργεῖ κάτι τὸ ὄπειον δὲν ὑπῆρχε πρίν. "Ομως διὰ νὰ δημιουργήσῃ τὸ ὅργανον τοῦτο τοῦ ὑφαίνειν, ἔχει δ τεχνίτης εἰς τὸν νοῦν του τὸ ἀρχέτυπον, τὸ πρότυπον τὸ ὄπειον δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν αἰσθητὸν κόσμον. Ἡ μορφὴ, τὴν ὁποίαν προσδίδει δ τεχνίτης εἰς τὸ ὅργανον τοῦ ὑφαντοῦ, δηλαδὴ τὴν σαιττα, δὲν εἶναι τὸ ἴδιον πρᾶγμα μὲ τὴν ὕλην ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι καμωμένον τὸ ὅργανον. Οὔτε πάλιν ἡ μορφὴ αὐτὴ εἶναι τὸ ἴδιον μὲ τὸ πρότυπον, τὸ ἀρχέτυπον, τὸ ὄπειον κρατεῖ σταθερῶς εἰς τὸν νοῦν του δ τεχνίτης. Ἡ μορφὴ τὴν ὁποίαν δίδει εἰς τὴν σαιττα τοῦ ὑφαντοῦ δ κατασκευαστής τῆς εἶναι ἔνα δμοίωμα ἐκείνης τῆς νοητῆς μορφῆς, τῆς ἴδεας, τὴν ὁποίαν δ νοῦς ἔχει ἐνώπιόν του.

"Ο Πλάτων ὅμως ἔχει συνείδησιν ὅτι διὰ τῶν εἰκονικῶν αὐτῶν ἐκφράσεων δὲν αἱρεται ἡ δυσχέρεια, ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τὸ πρόβλημα: πῶς πρέπει νὰ νοηθῇ ἡ σχέσις ἴδεας καὶ πραγμάτων.

"Αν ἐννοήσωμεν κατὰ λέξιν τὴν παρουσίαν τῶν ἴδεων εἰς τὰ πράγματα, τότε διατρέχομεν τὸν κίνδυνον νὰ μεταβάλωμεν τὰς ἴδεας εἰς ἐμφύτους μορφὰς καὶ ἀρχὰς τῶν πραγμάτων, δπότε αἱ ἴδεαι χάνουν τὸ μεταφυσικὸν των μεγαλεῖον. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἀκριβῶς ἀλλάζει τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι δ Ἀριστοτέλης, δ ὁποῖος θεωρεῖ τὴν μορφὴν, τὸ εἶδος, τὴν ἴδεαν σύμφυτον μὲ τὴν ὕλην. "Ετσι ἡ ἴδεα μεταβάλλεται ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη εἰς κινοῦσαν αἰτίαν ἡ εἰς ἐντελέχειαν. Οὐδέποτε ὅμως δ Πλάτων ἐπροχώρησε εἰς αὐτὴν τὴν ἀντίληψιν. Ἐξ ἀλλού εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι ἀκριβῶς εἰς τὸ κρίσιμον τοῦτο σημεῖον τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας συνεκέντρωσεν δ Ἀριστοτέλης τὸ κριτικόν του βλέμμα, δηλαδὴ εἰς τὸ πρόβλημα τῆς μεθέξεως καὶ τοῦ χωρισμοῦ τῶν ἴδεων. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη ἡ πλατωνικὴ μέθεξις δὲν εἶναι τίποτε ἀλλο παρὰ ἔνα νέον ὅνομα δι' ἔνα ἀρχαῖον θέμα, τὴν σχέσιν τῶν ἀριθμῶν πρὸς τὰ πράγματα, δπως ἔθεσαν αὐτὴν οἱ Πυθαγόρειοι.

Κατὰ τὸν Πλάτωνα αἱ ἴδεαι εὑρίσκονται μεταξύ των εἰς μίαν ἵεραρχικὴν τάξιν, δπου αἱ γενικαὶ ἴδεαι εἶναι αἱ ἀνώτεραι, καὶ αἱ εἰδικαὶ, αἱ κατώτεραι. Ὑπεράνω ὅμως δλων αὐτῶν τῶν ἴδεων ἵσταται ἡ ἴδεα τοῦ ἀγαθοῦ, ἡ ὁποία

ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύησιν δι' ὅλας τὰς ἄλλας. Καὶ τὸ σημαντικὸν εἶναι δτὶ δ Πλάτων ὅμιλει περὶ τῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ εἰς τὸ μέσον τοῦ ἔργου του: ἡ Πολιτεία. Καὶ εἶναι σημαντικόν, διότι ὅλα εἰς τὸν Πλάτωνα εἶναι συμβολικά. Τοποθετεῖ ἐπίτηδες τὴν ἰδέαν τοῦ ἀγαθοῦ εἰς τὸ μέσον τῆς Πολιτείας του, ἐπειδὴ τὸ ἔργον καὶ ὁ σκοπὸς τῆς Πολιτείας πρέπει νὰ ρυθμίζωνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰδέαν. Πέραν τούτου ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ εἶναι ἡ αἰτία καὶ τῆς ἀληθείας τῶν ὅντων καὶ τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀπὸ τὸν ἀνθρώπον. «Τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι». Διὰ τὸν "Ἐλληνα ἡ γνῶσις εἶναι τὸ ἀνώτατον ἀγαθὸν τῆς ζωῆς, διότι μόνον αὐτῇ δύναται νὰ ρυθμίσῃ δρθῶς τὴν πρᾶξιν καὶ διότι αὐτῇ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀνωτάτην ἰδέαν. Διὰ τὸν Πλάτωνα εἶναι ἀδιανόητον νὰ σκεψῇ δὲ τι ἐσκέψθη ὁ Descartes εἰς τὸ ἔργον του Discours de la méthode, δπου ζητεῖ νὰ θεμελιώσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς γνώσεως. Ὁ Descartes διερωτᾶται μήπως ὑπάρχει κανένα πονηρὸν πνεῦμα, τὸ δόποῖον μᾶς ἀναγκάζει νὰ σκεπτώμεθα, δπως σκεπτόμεθα, μήπως, δταν πιστεύωμεν δτὶ κατέχομεν τὴν ἀλήθειαν, δὲν κατέχομεν τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ φεῦδος καὶ μήπως μᾶς ὀδηγεῖ εἰς αὐτὸν ἐνα κακόδοσυλον πνεῦμα, τὸ δόποῖον θέλει νὰ μᾶς κρατῇ αἰωνίως εἰς τὴν πλάνην. Ὁ Descartes δημοσίευε πίσω του τὸν δυτικὸν Μεσαίωνα, δ δόποῖος ἐπιθαρύνει τὴν σκέψιν του, ἔστω καὶ προσωρινῶς, ἐνῷ δ Πλάτων ἔχει πίσω του Θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου οἱ δόποῖοι μετασχηματίζονται τώρα μέσα εἰς τὸ πνεῦμα του εἰς καθαρὰς ἰδέας, εἰς αἰώνια πρότυπα, ἀρχέτυπα τῆς ἀληθείας. Ὅτι συνέλαβε ἡ φαντασία τοῦ Ὄμηρου, τοῦτο θεμελιώνει τώρα λογικῶς καὶ μεταφυσικῶς δ νοῦς τοῦ Πλάτωνος.

"Η ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ εἶναι ἡ αἰτία τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας, ἐφ' δσον αὐτῇ εἶναι δυνατὸν νὰ γνωσθῇ. «Αἰτίαν δ' ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληθείας, ὡς γιγνωσκομένης μὲν διανοοῦ». "Ομως, δσον δμορφα καὶ δὲν εἶναι αὐτὰ τὰ δύο, ἡ γνῶσις καὶ ἡ ἀλήθεια, ὑπάρχει κάτι ποὺ εἶναι ὥραιοτερον, «κάλλιον» καὶ τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἀγαθόν.

"Οπως τὸ φῶς καὶ ἡ ὄψις εἶναι ἡλιοειδῆ, ἀλλὰ δὲν εἶναι δ ἴδιος δ ἥλιος, ἔτσι ἡ γνῶσις καὶ ἡ ἀλήθεια συγγενεύουν μὲ τὸ ἀγαθόν, εἶναι ἀγαθοειδῆ, ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ ἴδιον πρᾶγμα μ' ἐκεῖνο.

Καὶ ὅπως ὁ ἥλιος εἶναι ἡ αἰτία ὅχι μόνον τῆς ὀρατότητος τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ τῆς γενέσεως καὶ τῆς αὐξήσεως, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ εἶναι κάτι γιγνόμενον, ἔτσι καὶ τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὅχι μόνον ἡ αἰτία τῆς γνώσεως τῶν ὄντων ἀλλὰ καὶ ἡ αἰτία τῆς οὐσίας των καὶ τοῦ εἶναι των, ἐνῷ τὸ ἴδιον τὸ ἀγαθὸν εἶναι «ἐπέκεινα τῆς εὑσίας, πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχον».

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸν ὁ Πλάτων ἐγγίζει τὴν κορυφὴν τῆς μεταφυσικῆς του σκέψεως. Ἡ ἀνωτάτη αὐτὴ ἰδέα, ἀπὸ τὴν δποίαν ἐξαρτᾶται τὸ εἶναι καὶ ἡ οὐσία ὅλων τῶν ὄντων, εἶναι ὁ Θεός. «Ωστε αἱ ἰδέαι τοῦ Πλάτωνος δὲν εἶναι τὸ ἀνώτατον. Ψπεράνω αὐτῶν ἵσταται ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ, ἡ θεϊκὴ ἀρχή, εἰς τὴν δποίαν ἀνάγονται αἱ ἀλλαι ἰδέαι. Ο Θεὸς εἶναι ἡ μόνη ἐνεργοῦσα αἰτία, ἡ μόνη κοσμογονικὴ καὶ κοσμοπλαστικὴ δύναμις.

Ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ δὲν εἶναι μόνον ἡ δημιουργικὴ αἰτία, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῶν πάντων. Τὸ ἀγαθὸν παρὰ τὰς ἀντιθέσεις αἱ δποῖαι διέπουν τὸν κόσμον καὶ τὴν ζωήν, εἶναι ἡ κυριαρχοῦσα δύναμις τοῦ κόσμου. Ο Θεὸς τοῦ Πλάτωνος δμως εἶναι ἐπέκεινα τοῦ κόσμου—δὲν εἶναι καὶ ἐντὸς τοῦ κόσμου, δπως νομίζουν μερικοί—ἐντὸς τοῦ κόσμου εἶναι μόνον τὰ ἀποτελέσματα τῆς θεϊκῆς ἐνεργείας.

Ἐνας ἀνηφορικὸς δρόμος δδηγεὶ εἰς τὸν Θεὸν τοῦ Πλάτωνος. Εἰς τὸ τέρμα αὐτοῦ τοῦ πολυμόχθου δρόμου ὑπάρχει τὸ πλατωνικὸν «ἐξαίφνης». «Ἐξαφνα, ἔπειτα ἀπὸ σκληρὸν ἀγῶνα τοῦ πνεύματος, κάποτε εἶναι δυνατὸν νὰ φανερωθῇ εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ θεῖον. Τὸν δρόμον αὐτὸν μὲ τοὺς πολλοὺς καὶ ἐπιπόνους ἀναβαθμούς, τὸν περιγράφει ἡ Διοτίμα εἰς τὸ Συμπόσιον, ὁ Σωκράτης εἰς τὴν Πολιτείαν καὶ τὸν Φαιδρον καὶ τελικῶς αὐτοπροσώπως ὁ Πλάτων εἰς τὴν ἔβδομην ἐπιστολήν.