

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 23ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ URSI

Ἀθήνα, 5 Σεπτεμβρίου, 1990

Κύριον
Περικλὴν Θεοχάρην
Γενικὸν Γραμματέα Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
Πανεπιστημίου 28
Ἀθήνα

Ἀξιότιμε κ. Θεοχάρη,

Ἔχω τὴν τιμὴ νὰ σᾶς ὑποβάλω μία σύντομη ἔκθεση πεπραγμένων ἀπὸ τὴν συμμετοχή μου στὴν 23ῃ Γενικὴ Συνέλευση τῆς URSI, ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Πράγα ἀπὸ 28 Αὐγούστου ἕως 5 Σεπτεμβρίου 1990, καὶ στὴν ὁποία ἡ Σύγκλητος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μοῦ ἔκανε τὴν τιμὴ νὰ με ὀρίσει ὡς ἐκπρόσωπο.

Ἔλαβα μέρος, μὲ δικαίωμα ψήφου, σὲ ὅλες τὶς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς URSI, ποὺ περιλαμβάνοντο στὶς ἀνωτέρω ἡμερομηνίες. Μία ἄτυπη, προπαρασκευαστικὴ συνεδρίαση ἔλαβε χώρα στὶς 27 Αὐγούστου καὶ μία τελικὴ στὶς 6 Σεπτεμβρίου. Οἱ δύο αὐτὲς ἔπεφταν ἔξω ἀπὸ τὶς ἡμερομηνίες ἀδείας μου καὶ δὲν μοῦ ἦταν δυνατὸν νὰ τὶς παρακολουθήσω. Ἐξ ἄλλου ἡ τελευταία εἶναι τελείως τυπικὴ, περιοριζόμενη, κατὰ κύριο λόγο, σὲ ὁμόφωνα ψηφίσματα εὐχαριστιῶν καὶ ἀναγνώρισης τῆς συμβολῆς διαφόρων ὀργανωτικῶν ἐπιτροπῶν. Στὶς ἐντὸς τοῦ κυρίου προγράμματος συνεδριάσεις ἐλήφθησαν μὲ ψηφοφορία ὅλες οἱ σημαντικὲς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου. Σᾶς γνωστοποιῶ τὶς κυριώτερες ἐξ αὐτῶν. Πληρέστερες πληροφορίες θὰ περιληφθοῦν στὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου, ποὺ θὰ ἀποσταλοῦν στὴν Ἀκαδημία ἀπὸ τὴν Γραμματεία τῆς URSI στὸ μέλλον:

1) Πρόεδρος τῆς URSI γιὰ τὴν τριετία 1990-93 ἐξελέγη ὁ Καθηγητὴς E. V. Jull ἀπὸ τὸν Καναδά.

2) Ἀνανεώθηκε ὁμόφωνα ἡ θητεία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς URSI Καθηγητῆ J. Van Bladel, Βέλγιο, μὲ τὴν ἐκ μέρους του δήλωση, ὅτι θὰ εἶναι ἡ τελευταία.

3) Ἐπελέγη ὡς πόλη σύγκλησης τῆς ἐπόμενης 24ῃς Γενικῆς Συνέλευσης τῆς URSI, τὸ 1993, τὸ Kyoto τῆς Ἰαπωνίας (μὲ διαφορὰ 2 ψήφων, 94-92 ἀπὸ τὸ Νέο Δελχί τῆς Ἰνδίας).

4) Ἐξελέγησαν μετὰ ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ψηφοφορίες οἱ 4 Ἀντιπρόεδροι τῆς URSI γιὰ τὴν ἐπόμενη τριετία: Καθηγητὴς J. Bach Andersen (Δανία), Δρ. P. Bauer

(Γαλλία), Καθηγητής R. L. Dowden (N. Ζηλανδία), Καθηγητής T. Okoshi (Ίαπωνία).

5) Μετά από πρόταση ειδικής επιτροπής, που έμελέτησε τὸ θέμα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς περασμένης τριετίας, ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα ἡ δημιουργία μίας νέας ἐπιτροπῆς K (Commission K), δεκάτης τὸν ἀριθμό, με προσωρινὴ ὀνομασία «Electromagnetics in Biology and Medicine». Ἐπρόκειτο γιὰ μεῖζον θέμα ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου καὶ σημειῶν ὅτι ἔρευνα στὴν περιοχὴ αὐτὴ γίνεται με ἀξιοσημείωτο ρυθμὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα.

6) Ἐγκρίθηκε ὁ προϋπολογισμὸς τῆς URSI. Καὶ πάλιν ἡ συνετὴ διαχείριση διατηρεῖ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ Ὄργανισμοῦ σὲ ἄνετα ἐπίπεδα.

7) Ἐπελέγησαν οἱ νέοι Πρόεδροι καὶ Ἀντιπρόεδροι τῶν 9 ἐπιτροπῶν (Commissions) τῆς URSI. Ὡς συνηθίζεται, Πρόεδροι γιὰ τὴν νέα τριετία ἐξελέγησαν, χωρὶς ἀντίρρηση, οἱ Ἀντιπρόεδροι τῶν ἀντίστοιχων ἐπιτροπῶν τῆς περασμένης τριετίας. Γιὰ τοὺς νέους Ἀντιπροέδρους ὅμως, δημιουργήθηκε μεῖζον θέμα, ποὺ προκάλεσε, γιὰ πρώτη φορά, ἔντονες διαφοροποιήσεις καὶ διαφωνίες. Ἡ αἰτία ἐντοπίζεται στὸ γεγονός ὅτι τὸ Συμβούλιο, ὡς θέμα ἀρχῆς, δέχεται τὶς ἐπιλογὲς ποὺ προτείνουν οἱ ἐπὶ μέρος ἐπιτροπές (καὶ ποὺ θὰ ὀδηγήσουν στὴν Προεδρία των τὴν ἐπόμενη τριετία). Οἱ ἐπιλογὲς ὅμως αὐτές, ἴσως λόγω τοῦ ὅτι λαμβάνουν χώρα σὲ χωριστές, κατ' ἴδιαν συνεδριάσεις τῶν ἐπιτροπῶν, δὲν ικανοποιοῦν μία δεύτερη ἀρχή, τῆς γεωγραφικῆς ἰσορροπίας. Ἔτσι, προέκυψε φέτος, 4 ἀπὸ τοὺς 9 προτεινόμενους Ἀντιπροέδρους νὰ προέρχονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ οἱ λοιποὶ 5 ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἡ Ρωσία γιὰ 50 χρόνια δὲν ἔχει πετύχει ἐκλογή Ἀντιπροέδρου στὶς ἐπιτροπές! Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καὶ με πρόταση τοῦ ἐκπροσώπου τῶν ΗΠΑ, Καθηγητῆ S. A. Bowhill, ἡ σειρά γιὰ ὀρισμένες ἐπιτροπές ἀνατράπηκε ἔτσι ὥστε, μετὰ ἀπὸ διαφωνίες καὶ κατὰ πλειοψηφία, νὰ ικανοποιηθεῖ καὶ ὁ γεωγραφικὸς παράγων στὴν διανομὴ τῶν θέσεων αὐτῶν.

8) Ἀνακοινώθηκε καὶ ἐγκρίθηκε (σχεδὸν πάντα με ὁμοφωνία) ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ἀναφορῶν καὶ εἰσηγήσεων τῶν διαφόρων ἐπιστημονικῶν καὶ διοικητικῶν ἐπιτροπῶν τῆς URSI πᾶν σὲ τρέχοντα ἀλλὰ καὶ πιὸ μακροπρόθεσμα προβλήματα, ποικίλης βαρύτητας. Ἐπίσης διορίστηκαν πολλὲς νέες ἐπιτροπές μελέτης θεμάτων ποὺ ἐγέρθησαν γιὰ πρώτη φορά. Μία ἰδέα αὐτῶν τῶν εἰσηγήσεων καὶ θεμάτων δίδει τὸ ἐσωκλειστο φωτοαντίγραφο τῶν προχείρων πρακτικῶν τῆς πρώτης ἐπίσημης συνεδρίασης τοῦ Συμβουλίου (τῆς 30ῆς Αὐγούστου), ποὺ πρόλαβαν καὶ μᾶς ἐμοίρασαν. Σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ἀναφέρονται στὶς σχέσεις τῆς URSI με ἄλλους Διεθνεῖς Ἐπιστημονικοὺς Ὄργανισμούς.

Γενικά, ἡ Γενικὴ Συνέλευση προώθησε ὅλα τὰ τρέχοντα προβλήματα με ἄνεση καὶ σχεδὸν ὁμοφωνία. Ἔδωσε ἐπίσης τὴν εὐκαιρία προσωπικῶν συναντήσεων καὶ

άνταλλαγής απόψεων με σημαντικούς επιστήμονες του κάθε κλάδου, καθώς, παράλληλα πρὸς τὸ Συμβούλιο, ἐλάμβαναν χώρα τὰ Ἐπιστημονικὰ Συνέδρια τῶν 9 ἐπιτροπῶν τῆς URSI.

Παρακολούθησα ἓνα σημαντικό ἀριθμὸ τέτοιων συνεδριάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς Β (Πεδία καὶ Κύματα) καὶ τῶν ΒΕΜΣ (Βιολογία-Ἡλεκτρομαγνητισμός), στὴν περιοχὴ τῶν ὁποίων ἐργάζομαι καὶ ὁ ἴδιος. Ἀνάλογη παρακολούθηση ἔγινε καὶ ἐκ μέρους τοῦ συναδέλφου Καθηγητῆ κ. Ἰωάννη Κανελλόπουλου, ποὺ συμμετέσχε στὸ Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῆς URSI ἐξ ἰδίων, μὲ ὑποστήριξη ἐκ μέρους τοῦ ΟΤΕ. Μᾶς δόθηκε ἀκόμη ἡ εὐκαιρία ἀνανέωσης παλαιότερων γνωριμιῶν καὶ γνωριμίας μὲ ἐπιστήμονες ἀπὸ πολλὰς χώρες, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχαμε, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπιστημονικὴ ἐπαφὴ μόνο μὲ ἀλληλογραφία.

Τελικὴ κατάσταση τῶν δαπανῶν μου θὰ ὑποβάλω χωριστὰ πρὸς τὴν κυρίαν Γιαννουλάκη.

Μὲ μεγάλη ἐκτίμηση,

(Ι. Γ. Φικιώρης)

Καθηγητῆς Ε. Μ. Πολυτεχνείου