

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 8^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΠΡΟΕΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΝΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

I. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,

Ένα μεγάλο μέρος της ζωῆς μου μένει πάντα στήν Άνωτάτη Σχολή τῶν Καλῶν Τεχνῶν, ποὺ τιμοῦμε τὰ 150 χρόνια της. Τριάντα τέσσερα χρόνια παρὰ ἔνα μήνα, ἀπὸ τὶς 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 1930 ὥς τὶς 17 Αὐγούστου τοῦ 1964. Διορίστηκα Γραμματέας τῆς Σχολῆς, συνεργάστηκα πολλὰ χρόνια μὲ τὸν Σωτήρη Σκίπη, τότε Γεν. Γραμματέα της, καὶ τὸν διαδέχτηκα ὅταν συνταξιοδοτήθηκε καὶ σὲ λίγο ἔγινε Ἀκαδημαϊκός. Ἡταν παράδοση στὴ Σχολὴ ὁ Γραμματέας της νὰ είναι λόγιος. Πρίν, λοιπόν, ἀπὸ τὸν Σκίπη ἡ Σχολὴ εἶχε Γραμματέα τὸν Δημ. Ταγκόπουλο, τὸν διευθυντὴ τοῦ «Νουμᾶ», καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν Ταγκόπουλο τὸν ποιητὴ Ιωάννη Πολέμη. Μὲ τὴν προαγωγή μου σὲ Γεν. Γραμματέα προβιάστηκε καὶ ἡ θέση τοῦ Γεν. Γραμματέα τῆς Σχολῆς κ' ἔγινε εἰδικὴ θέση Α', δηλαδὴ Γεν. Γραμματέα Ὅπουργείου.

΄Η ἐργασία μου στὴ Σχολὴ δὲν ἔμοιαζε καθόλου μὲ δημοσιοϋπαλληλική. Εἶχα ὅλες τὶς ἐλευθερίες, ἀλλὰ καὶ εὐθύνες ποὺ συχνὰ δὲν τὶς εἶχε ὁ Διευθυντής, ποὺ ἦταν πάντα καλλιτέχνης χωρὶς τὴν προετοιμασία καὶ χωρὶς τὴ διάθεση, ὑποθέτω, νὰ διοικεῖ δημόσια ὑπηρεσία. Ό Σύλλογος τῶν Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς κι ὁ Γεν. Γραμματέας της ἔκαναν κοινὴ καὶ δύσκολη προσπάθεια γιὰ τὴν καλὴ λειτουργία της. Καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Κράτους δὲν ἦταν ἀρκετὴ γιὰ τὶς ἀνάγκες της καὶ ἡ διδασκαλία δὲν μποροῦσε νὰ είναι

άνετη. Οἱ χῶροι τῆς ἡταν λίγοι, ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὶς διαθῆκες τῶν N. Στουρνάρα, Γ. Ἀβέρωφ καὶ M. Τοσίτσα τῆς ἀνῆκαν περισσότεροι, καὶ τὰ μέσα διδασκαλίας ὅχι ἄφθονα (λίγα μοντέλα, ὅχι πάντα ἡ ἀπαιτούμενη θέρμανση στὶς αἰθουσες ποὺ διδασκόταν, τοὺς χειμωνιάτικους μῆνες, τὸ ἡμίγυμνο καὶ τὸ γυμνό), πολὺ δμως κέφι γιὰ δουλειὰ καὶ πολλὲς κρυφὲς καὶ ἀθῶες ἀντιζηλίες ἀνάμεσα στοὺς Καθηγητές, ποὺ εἶχαν διαφορετικὴ ἀφετηρία σπουδῶν. Ἄλλοι εἶχαν καθαρὴ τὴν ἐπίδραση τῆς Σχολῆς τοῦ Μονάχου, ἄλλοι τοῦ Παρισιοῦ. Ὁμως, παρ' ὅλ' αὐτά, ἡ ἀρμονία ἡταν τόση ποὺ νὰ φτάνει γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῆς Σχολῆς. Καὶ μόνο μιὰ δυσάρεστη περίπτωση θυμάμαι. Ὁ Παρθένης, στὴν αἰθουσα ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ τὰ ἔργα τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων, πρῶτος, σὰν ἀρχαιότερος Καθηγητής, τράβηξε ἔξω ἀπὸ τὴν σειρὰ ἔνα τελάρο καὶ τοῦτο ἐσήμαινε ὅτι τὸ εὗρισκε ἀξιόλογο καὶ ἀξιο νὰ δώσει εἰσιτήριο γιὰ τὰ ἔργαστήρια τῆς Σχολῆς στὸν νέο ποὺ τὸ ἔκαμε μὲ κιάρο-σκούρο (ἀσπρόμαυρο, μὲ κάρβουνο). Ἀκολούθησε ὁ Μαθιόπουλος. Ἄλλη καλλιτεχνικὴ συνείδηση, ἄλλη ἀντίληψη γιὰ τὴν Τέχνη. Στάθηκε πολὺ ἀπάνω ἀπὸ τὸ ἔργο ποὺ ἔχειρισε ὁ Παρθένης, ἔπειτα τὸ ἐσπρωξε, τὸ ἔβαλε μαζὶ μὲ τ' ἄλλα. Εἶδε ὁ Παρθένης αὐτὴ τὴν κίνηση, δὲν εἶπε τίποτα, ἐπῆρε τὸ καπέλο του, ἔφυγε, καὶ τὴν ἄλλη μέρα μοῦ ἔστειλε τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴν Σχολή. Εἶχε πολὺ ἐνοχληθεῖ, εἶχε προσβληθεῖ. Ὁ Κώστας Δημητριάδης, ὁ διευθυντὴς τῆς Σχολῆς, — τὸν ἔφερε ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀπὸ τὸ Παρίσι καὶ γιὰ χάρη του τὴν ἔκαμε ἰσότιμη μὲ τὸ Πανεπιστήμιο (ὅς τότε ἦταν σχολεῖο Μέσης Παιδείας), — μὲ τὸν ἥπιο χαρακτήρα του, δὲν μποροῦσε νὰ καταλάβει αὐτὲς τὶς ὁξύτητες, ἐπροσπάθησε, δὲν κατάφερε τίποτα. Ὁ Παρθένης δὲν ξανάρθε στὴν Σχολή. Προσπάθησα κ' ἐγώ, ἄλλα χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τὸ ἐτόλμησα γιατὶ εἶχα σταθεῖ πάντα πολὺ κοντά στὸν Παρθένη, πολὺ τὸν ἐκτιμοῦσα, μὲ κέρδιζε ἡ λυρικὴ διάθεση ποὺ κυριαρχεῖ σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ καλύτερα ἔργα του, τὸ ἥξερε αὐτό, μὲ τιμοῦσε μὲ τὴν φιλία του, μόνο ἀπὸ τὸ δικό μου γραφεῖο πέρναγε κάθε πρωὶ πρὶν προχωρήσει στὸ ἔργαστήριο του γιὰ ν' ἀρχίσει τὴ διδασκαλία, — πάντα μαζὶ του ἡ κυρία Παρθένη, ἀκόμα καὶ τὶς ὥρες τῆς διδασκαλίας, — μὲ κανέναν ἄλλον δὲν εἶχε ἐπαφή, κι αὐτὴ τὴ συμπάθειά του μοῦ τὴν ἔδειξε μ' ἔναν ἀληθινὰ ἀπροσδόκητο τρόπο. Ἔνα καλοκαίρι, στὴν ἑορτὴ Πέτρου καὶ Παύλου, χτύπησε τὸ κουδούνι τῆς ἔξωπορτας τοῦ σπιτιοῦ μου καὶ εἰδάμε ὅλη τὴν οἰκογένεια Παρθένη ν' ἀνεβαίνει τὴ σκάλα, — ὁ Παρθένης, ἡ γυναίκα του, ἡ κόρη τους. Τὸν ὑποδέχτηκα στὸ κεφαλόσκαλο κ' ἐκεῖνος, μὲ κάποιαν ἐπισημότητα, σὰν νὰ μοῦ ἀπένεμε παράσημο, μοῦ ἐπρόσφερε ἔνα δῶρο μαζὶ μὲ τὶς εὐχές του νὰ ζήσω πολλὰ χρόνια. Δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω. Γρήγορα δμως δούλεψε τὸ μυαλό μου καὶ θερμὰ εὐχαρίστησα. Τὸ δῶρο ἦταν, τυλιγμένο σὲ χοντρὸ ἀσπρό χαρτί, μιὰ ἔξαισια χορεύτρια τοῦ Παρθένη, ποὺ στὴν κίνησή της ἔχει καθαρότατα τὴν λυρικὴ διάθεση ποὺ σᾶς ἔλεγα καὶ τώρα στολίζει τὸ

σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ μου. Τί εἶχε συμβεῖ; Μιὰ ἀπίθανη παρεξήγηση, ποὺ ἄφησα νὰ μὴν ἀποκαλυφθεῖ. Τὸ ἀστικό μου ὄνομα εἶναι Ἰωάννης Μαρμαριάδης, — ἄγνωστο πιὰ ἐντελᾶς, — ἀλλὰ ὁ Παρθένης δὲν ἥξερε παρὰ μόνο τὸν Πέτρο Χάρη καὶ ἡ χορεύτρια ἦταν γιὰ τὸν Πέτρο, ὅχι γιὰ τὸν Γιάννη. Ἡμουνα ἔνοχος ποὺ δέχτηκα τὸ δῶρο, ἀφοῦ δὲ γιόρταζα τὴν ἡμέρα ἐκείνη. Ἐπερεπε ν' ἀποκαλύψω τὴν ἀληθινή μου ταυτότητα. Ὁμως δὲν εἶχα τὸ κουράγιο. Καὶ ἐλπίζω ὅτι καὶ σεῖς ποὺ μὲ ἀκοῦτε, δὲ μὲ κατηγορεῖτε. Ὁπωσδήποτε, ἡ χορεύτρια μὲ ἔχει συχωρέσει. Πάντα ἀέρινη καὶ μισογαλάζια μοῦ χαρίζει ὅτι καλύτερο μπορεῖ νὰ προσφέρει ἔνα ἔργο τοῦ Παρθένη.

Εἶπα, στὴν ἀρχή, ὅτι ἔχω ἀφήσει στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ τῶν Καλῶν Τεχνῶν ἔνα μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς μου, ἵσως τὸ καλύτερο. Ἐχω ὅμως ἀφήσει καὶ τὴν Ἰστορία τῆς Σχολῆς 34 χρόνων, γραμμένη μὲ τὸ χέρι μου: τὰ Πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Συλλόγου τῶν Καθηγητῶν. Φυσικά, στὰ Πρακτικὰ αὐτὰ ἀκούγεται ἡ φωνὴ τῆς καθαρεύουσας. Ὁποιος ὅμως τὰ διαβάσει μὲ προσοχή, θὰ καταλάβει ὅτι ἐκεῖνος ποὺ τάγραψε δὲν ἐκτελοῦσε ἔνα ἀπλὸ «ὑπηρεσιακὸ καθῆκον». Προσπαθοῦσε νὰ δώσει, ἔστω καὶ μὲ τὴν καθαρεύουσα, τὸν παλμὸ ἐνδεικαλλιτεχνικοῦ Ιδρύματος, μὲ τὶς καλὲς καὶ μὲ τὶς δύσκολες ὥρες του, καὶ μὲ τὴν ἰδιορρυθμία του.

Δὲ θὰ τελειώσω πρὶν πῶ καὶ τοῦτο, ποὺ θὰ φανεῖ ἀλλὰ δὲν εἶναι παραδοξολογία. Ἐνῶ ἡ μισὴ πνευματικὴ ἔργασία μου εἶναι κριτικὴ βιβλίου, θεάτρου καὶ κάθε ἄλλου ἀξιόλογου λογοτεχνικοῦ γεγονότος, δὲν ἔχω γράψει ποτὲ οὕτε μιὰ τεχνοκριτική, οὕτε ἔνα σύντομο σημείωμα γιὰ μιὰν ἔκθεση ἢ καὶ γιὰ ἔναν μόνο πίνακα ἢ ἔνα γλυπτικὸ ἡ χαρακτικὸ ἔργο. Εἶδα ἀπὸ κοντά, ἀπὸ πολὺ κοντά, τὴν Τέχνη, καὶ ὅσο κι ἀν ἔπαιρνα μαθήματα τέχνης ὀλόκληρες δεκαετίες, ἀκούγοντας τὶς συζητήσεις τῶν Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς γιὰ γενικὰ καλλιτεχνικὰ θέματα καὶ προπάντων ἀπὸ τὰ ἔργα ὑποψηφίων γιὰ ἔδρες τῆς Σχολῆς ἢ καὶ γιὰ τὰ ἔργα τῶν ἑτήσιων ἢ τῶν εἰσαγωγικῶν διαγωνισμῶν, δὲν ἄφησα τὸν ἔαντο μου νὰ γίνει κριτής. Θὰ ἔκανα ἵσως πιὸ σωστὲς παρατηρήσεις ἀπ' ὅσα γράφουν πολλοὶ τεχνοκρίτες, ἀλλὰ δὲ θὰ ἡμουνα παρὰ ἔνας ἐρασιτέχνης, ἔνας ἀνεύθυνος σὲ χώρους ποὺ δὲν εἶναι ἡ δουλειά μου. Τοῦτο εἶναι καὶ τὸ σημαντικότερο κέρδος μου ἀπὸ τὴν θητεία μου στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ τῶν Καλῶν Τεχνῶν. Ἡμαθα νὰ μένω μακριὰ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν εἶμαι προετοιμασμένος νὰ ἔχω προσωπικὴ εὐθύνη. Δὲν ἔγινα κριτικὸς Τέχνης, ἀλλὰ μόνο Ἐπίτιμος Γεν. Γραμματέας τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν, ὅπως μὲ ἀνακήρυξαν σὲ τιμητικὴ ἐκδήλωση τὴν ἡμέρα ποὺ τὴν ἀποχαιρετοῦσα: στὶς 15 Ὀκτωβρίου τοῦ 1964.

Ἄξιζει νὰ σημειωθεῖ, στὴν ἔορταστικὴ αὐτὴ ὥρα, καὶ μιὰ προσφορὰ τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν, ποὺ οἱ περισσότεροι τὴν θεωροῦν ἀπλὴ φήμη ἐνῶ ἐπαληθεύεται μὲ μιὰ προσεκτικὴ ἔρευνα στὴν Ἐπετηρίδα τῆς Ἀκαδημίας. Σὲ πολλὰ ἔντυπα ἔχουμε

διαβάσει ὅτι ἡ Ἀνωτ. Σχολὴ τῶν Καλῶν Τεχνῶν δίνει ἐκλεκτὰ μέλη της στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἥ, μὲ ἀπλούστερη ἀλλὰ πολυσήμαντη διατύπωση, ὅτι ἡ Ἀνωτ. Σχολὴ τῶν Καλῶν Τεχνῶν «βγάζει Ἀκαδημαικούς». Ἐς δοῦμε ὅμως τί βεβαιώνουν τὰ ἐπίσημα κείμενα: Ἀπὸ τὸ 1929 ποὺ λειτουργεῖ ἡ Ἀκαδημία, — ἡ Ἀκαδημία ἰδρύθηκε μὲ συντακτικὴ Πράξη τὸ 1926 ἀλλὰ ἡ λειτουργία της ἄρχισε τὸ 1929, — λοιπόν, ἀπὸ τὸ 1929 ὡς τώρα ἐπτὰ Καθηγηταὶ τῆς Ἀνωτ. Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν ἔγιναν τακτικὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας. Καὶ οἱ δύο Γεν. Γραμματεῖς της. Πρῶτος ὁ Γεώργιος Ἰακωβίδης διορίστηκε Ἀκαδημαικὸς μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα, ἰδρυτικά, μέλη τῆς Ἀκαδημίας. Ἀλλὰ δὲν ἄργησε ν' ἀνοίξει ἡ Ἀκαδημία τὴν πύλη της καὶ σὲ ἄλλους καλλιτέχνες: Τὸ 1936 ἔγινε Ἀκαδημαικός, μὲ ἐκλογή, ὁ διευθυντὴς τῆς Σχολῆς γλύπτης Κώστας Δημητριάδης. Πάλι μὲ ἐκλογὴ ἔγιναν Ἀκαδημαικοὶ τὸ 1945 ὁ ζωγράφος Ἐπαμεινώνδας Θωμόπουλος, τὸ 1949 ὁ ζωγράφος Παῦλος Μαθιόπουλος, τὸ 1959 ὁ ζωγράφος Ονδμέρτος Ἀργυρός, τὸ 1963 ὁ γλύπτης Μιχαὴλ Τόμπρος καὶ τὸ 1980 ὁ γλύπτης Γιάννης Παππᾶς. Καθηγηταὶ τῆς Σχολῆς ἦταν καὶ ἐδίδαξαν τὴν Ἰστορία τῆς Τέχνης ὁ Ἀκαδημαικὸς Ζαχαρίας Παπαντωνίου καὶ ὁ Ἀκαδημαικὸς Παντελῆς Πρεβελάκης. Ἀκαδημαικοὶ ἔγιναν καὶ οἱ δύο Γενικοὶ Γραμματεῖς τῆς Σχολῆς: ὁ ποιητὴς Σωτήρης Σκίπης καὶ αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴν τιμὴν νὰ σᾶς δμιλεῖ. Καὶ τί ἐπρόσφεραν ὅλοι μαζὶ θὰ τὸ ἔξηγήσει ὁ Ἀκαδημαικὸς κ. Παππᾶς.

Σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ προσφορὰ τῆς Ἀνωτ. Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν στὸ ἑλληνικὸ λογοτεχνικὸ βιβλίο καὶ γενικότερα στὸ ἑλληνικὸ ἔντυπο, προπάντων μὲ τὸ Ἐργαστήριο Χαρακτικῆς, ποὺ ἰδρύθηκε ὅταν ἔγινε Καθηγητὴς ὁ Γιάννης Κεφαλληνός. Βέβαια, καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν Κεφαλληνὸν εἴχαμε ἀξιόλογους χαράκτες, ἔναν μάλιστα μὲ μεγάλες ἐπιτυχίες στὴ Γαλλία, τὸν Δημήτριο Γαλάνη. Ἀλλὰ τὸ Ἐργαστήριο Χαρακτικῆς τῆς Ἀνωτ. Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν ἔδωσε δεκάδες ἀληθινὰ σημαντικοὺς χαράκτες ποὺ ἐστόλισαν μὲ τὰ ἔργα τους πολλὰ ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ βιβλία καὶ περιοδικά. Μποροῦμε νὰ βεβαιώσουμε ὅτι ἀνανέωσαν τὴν ἑλληνικὴ τυπογραφία καὶ τὴν ἔκαμαν αἰσθητότατο στοιχεῖο πνευματικοῦ πολιτισμοῦ. Πρέπει ἀκόμα νὰ σημειώσουμε καὶ μιὰν ἄλλη ὑπηρεσία τῆς Σχολῆς, ποὺ σπάνια σχολιάζεται καὶ ὅμως εἶναι κι αὐτὴ ἀξιομνημόνευτη προσφορά. Οἱ καθηγηταὶ ποὺ διδάσκουν τὸ καλλιτεχνικὸ μάθημα στὰ σχολεῖα τῆς Μέσης Παιδείας εἶναι τώρα ὅλοι ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς. Πρέπει, βέβαια, νὰ ἔχουν ἀπολυτήριο Γυμνασίου ἥ Λυκείου ἀλλὰ νὰ ἔχουν ἀπόφοιτήσει καὶ ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς Σχολῆς.

Τελειώνω μ' ἔναν ἀπολογισμό. Στὸν ἀπολογισμὸν αὐτὸν σημαντικὸ στοιχεῖο, κυρίες καὶ κύριοι, εἶναι ἡ προβολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος μὲ τὶς τόσες βραβεύσεις ἔργων Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν, Καθηγητῶν ἥ ἀπόφοιτών τῆς Σχολῆς, σὲ διεθνεῖς ἐκθέσεις. Μ' αὐτὲς τὶς ἐπιτυχίες, — καὶ δὲν εἶναι λίγες, — πληροφορήθηκε ὁ ἔξω κόσμος σὲ ποιές καὶ πόσες πνευματικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς κατακτήσεις ἔχει φτάσεις ὁ τόπος μας καὶ πόσο δικαιολογημένες μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ διεκδικήσεις του στὸ διεθνῆ στίβο.

2. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΠΑ

‘Η ἕδρυση Κρατικῶν σχολῶν ὅπου διδάσκονται οἱ Καλὲς Τέχνες εἰναι, σχετικά, κάτι πρόσφατο. Ὡς τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα στὴν Εὐρώπη, δὲν ὑπῆρχαν, ἀπὸ ὅ, τι γνωρίζω, τέτοιου εἴδους Κρατικὲς σχολές. Ἡ ἐκμάθηση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς γλυπτικῆς, τῆς ζωγραφικῆς ἡ τῆς χαρακτικῆς τέχνης γινόταν μὲ ἄλλο τρόπο. Ὡς τὰ χρόνια τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1789 ἵσχυε ἀκόμα ἡ παράδοση τῶν συντεχνιῶν καὶ τῶν ἐργαστηρίων τῶν ἀναγνωρισμένων καλλιτεχνῶν. Ἡ κατάκτηση τοῦ τίτλου τοῦ ζωγράφου ἡ τοῦ γλύπτη γινόταν ὕστερα ἀπὸ μακροχρόνια μαθητεία. Τὸ τσιράκι ἔμπαινε στὸ ἐργαστήρι τοῦ μάστορα, ὅπου ἵσχυαν αὐστηροὶ κανόνες τοῦ μαίτρ, γιατὶ τότε ὁ καλλιτέχνης ἦταν πρῶτα ἀπ’ ὅλα μάστορας καὶ ἐκεῖ ἀφοῦ ἐπὶ καιρὸ ἔκανε τὶς βοηθητικὲς δουλειὲς γινόταν, ἀν μποροῦσε, βοηθὸς τοῦ δασκάλου καὶ ἀργότερα κάνοντας τὸ ἀριστο ἔργο, τὸ ἀριστούργημά του, τὸ *chef d’œuvre*, κρινόταν ἀπὸ τοὺς δόκιμους καλλιτέχνες τῆς συντεχνίας.

‘Ἄξιζει ν’ ἀναφερθεῖ τὸ παράδειγμα ἐνὸς ἔξαίσιου ζωγράφου, τοῦ Antoine Watteau, ποὺ παρουσίασε στὴν συντεχνία τῶν ζωγράφων τοῦ Παρισιοῦ, περὶ τὸ 1720, γιὰ νὰ τοῦ ἀπονεμηθεῖ ὁ τίτλος τοῦ ζωγράφου, τὸ πασίγνωστο ἔργο ποὺ εἶναι τώρα στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου, «Ἡ ἀναχώρηση γιὰ τὰ Κύθηρα». Τέτοιες ἦταν τότε οἱ ἀπαιτήσεις.

‘Ἐνα τυπικὸ ἐπίσης παράδειγμα μιᾶς μαθητείας εἶναι αὐτὴ τοῦ Rafaél. Πολὺ νέο παιδὶ μπῆκε στὸ ἐργαστήρι τοῦ Perugino. Σκοπός του ἦταν νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὶς γνώσεις καὶ τὴν τεχνικὴ τοῦ δασκάλου του. Τὸ πρῶτο του μεγάλο ἔργο ποὺ τὸν ἔκανε γνωστό, τὸ «*Spozalizio*», ὁ ἀρραβών τῆς Παναγίας μὲ τὸν Ἰωσήφ (στὸ μουσεῖο Bréga τοῦ Μιλάνου), εἶναι ἔνα πανομοιότυπο τῆς τέχνης τοῦ δασκάλου του μὲ ἐπὶ πλέον τὴν ἰδιοφυΐα τοῦ μαθητῆ καὶ τὸ σφρίγος τῶν νιάτων. Ἀργότερα, ἀς ποῦμε σὰ μετεκπαίδευσῃ, ὁ Rafaél πῆγε στὴ Φλωρεντία, ὅπου ἀντέγραψε, στὸ Palazzo della Signoria, Μιχαὴλ Ἀγγελο καὶ Da Vinci καὶ τελικὰ μὲ τὶς γνώσεις ποὺ ἀπέκτησε καὶ τὰ μεγάλα παραδείγματα διαμόρφωσε τὸ δικό του ὄφος ποὺ βλέπουμε στὶς μεγάλες τοιχογραφίες στὸ Βατικανό. ‘Ολοι δὲν ἦταν ἰδιοφυῖες, ἀλλὰ ὅλοι ἤξεραν τὴν τέχνη τους, ἦταν σωστοὶ ἐπαγγελματίες.

‘Ἡ σχέση καλλιτεχνῶν καὶ κοινοῦ ἦταν ἐντελῶς ἄλλη ἀπὸ τὴ σημερινή. Τὸ κοινό, πρίγκηπας, ἱερωμένος, ἀστὸς ἡ βιοτέχνης, εἶχε ὄρισμένες ξεκάθαρες ἀπαιτήσεις ὅταν ἔκρινε π.χ. τὴ ζωγραφικὴ ἡ ἔδινε παραγγελία γιὰ καθορισμένο θέμα. Ὁ ζωγράφος δὲν μποροῦσε νὰ διεκδικήσει τίποτε ἀν δὲν ἤξερε νὰ ζωγραφίσει σύμφωνα μὲ ὄρισμένους κανόνες καὶ νὰ ἀπαντήσει μὲ τρόπο ποὺ ἰκανοποιοῦσε τὶς ἀξιώσεις τοῦ πελάτη. Ἡ ἐκμάθηση τῆς τέχνης ἦταν βασισμένη στὴν μετάδοση παραδοσιακῶν γνώσεων, καρπὸς μακρᾶς ἐμπειρίας.

Γενικά, μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι σὲ δλες τὶς μεγάλες ἐποχές τῆς τέχνης, — ἀρχαία Αἴγυπτος, ἀρχαία Ἑλλάς, Βυζάντιο, Μεσαίων, Ἀναγέννηση καὶ μέχρι τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα ὅταν ἐξέπνεε ἡ παράδοση —, δὲν ὑπῆρχαν Κρατικὲς σχολὲς τῶν Καλῶν Τεχνῶν. Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ, καὶ ἀμέσως μετά, ἡ σχέση καὶ ὁ ρόλος τοῦ καλλιτέχνη καὶ τῆς τέχνης μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο ἄλλαζε μὲραγδαῖο ρυθμό.

Ἡ θρησκεία καὶ ὁ μύθος ποὺ στήριζαν καὶ ἔθρεφαν τοὺς καλλιτέχνες μὲραγδαῖος πολὺ οὐσιαστικότερες καὶ γονιμότερες, ἀπὸ μόνο αἰσθησιακὲς ἀναζητήσεις, ἔχαναν ἔδαφος.

Ἡ Γαλλικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1789 ἔφερνε μιὰ νέα πίστη ποὺ τὴν ἐκφράζουν συνοπτικὰ οἱ τρεῖς λέξεις, *Liberté, Égalité, Fraternité* (θαυμάσιες καὶ συχνὰ παραπλανητικές). Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς συνέπειες καὶ ἄλλαγές ποὺ ἔφερε ἡ Ἐπανάσταση αὐτὴ ἦταν ὅτι οἱ κρίκοι τῆς ἀλυσίδας μιᾶς μακραίωνης παράδοσης στὴν τέχνη καὶ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχισαν νὰ χαλαρώνουν καὶ νὰ σπάνε. Οἱ συντεχνίες ἔχασαν τὶς δυνάμεις τους, τὰ ἔργα στήρια τῶν δασκάλων σιγὰ-σιγὰ τὴν ἐπιρροή τους. Τὸ Κράτος ἀνέλαβε τότε τὴν εὐθύνη τῆς ἵδρυσης Σχολῶν τῶν Καλῶν Τεχνῶν, παρεμβαίνοντας σ' ἓνα πνευματικὸ χῶρο ποὺ ὡς τότε λειτουργοῦσε ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὀργανωμένη κρατικὴ μηχανή. Ἡ διδασκαλία τῆς τέχνης, φυσικά, ἦταν ἔργο καλλιτεχνῶν, ἀλλὰ εἰς τὸ ἐξῆς ὑπὸ τὴν ἐποπτεία καὶ συχνὰ μὲ τὶς κατευθύνσεις, τὶς ἀντιλήψεις, ποὺ ὑποδείκνυε ἡ πολιτεία. Ὡς τότε οἱ καλλιτέχνες ὅριζαν τὰ τοῦ οἴκου των, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τοὺς κανόνες τῆς τέχνης καὶ τοὺς τρόπους τῆς διδασκαλίας τῆς· ἔκτοτε ὁ κρατικὸς παρεμβατισμὸς εἰσέβαλε σ' ἓναν κόσμο ξέχωρο, ἄσχετο μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴ δομὴ τῆς κρατικῆς μηχανῆς.

Τὰ κριτήρια, λοιπόν, οἱ μέθοδοι, οἱ ἐπιλογές, οἱ ἐπιβραβεύσεις, συνέβη συχνὰ στὶς διάφορες κρατικές καλλιτεχνικές σχολὲς τῆς Εὐρώπης νὰ ἔχουν τὴν χροιὰ τῆς ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὸ Κράτος ὁρθῆς ἀντίληψης περὶ τῆς τέχνης καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς. Ἀλλὰ τὸ ἀπρόσωπο Κράτος τί εἶδους ἀντιλήψεις μπορεῖ νὰ ἔχει γιὰ τὴν τέχνη; τὶς ἀντιλήψεις ἵσως καὶ γνώσεις, ἀν ἔχει, τοῦ ἐκάστοτε ἐπιφορτισμένου μὲ τὸν τομέα αὐτό; τῶν συμβούλων του, ποὺ σὰν δημόσιοι ὑπάλληλοι δὲν ἔχουν ἵσως ἀρκετὴ ίκανότητα νὰ κατανοήσουν τὰ προβλήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν τέχνη καὶ τὴν ἐκμάθησή της; Εἶναι ἓνα ἐρώτημα στὸ ὅποιο εἶναι δύσκολο νὰ δοθεῖ ἀπάντηση.

Μιὰ ἄλλη συνέπεια τῆς ἵδρυσης τῶν κρατικῶν καλλιτεχνικῶν σχολῶν ἦταν ὁ ἐκδημοκρατισμός, ἥ ἀν θέλετε, ἡ ἐκλαϊκευση τῆς διδασκαλίας τῆς τέχνης. Δὲν εἶναι τῆς παρούσης στιγμῆς νὰ ἐπεκταθῶ στὸ θέμα αὐτό, ἀλλὰ νὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πῶ ὅτι ἡ μελέτη καὶ ἡ ἐκμάθηση τῆς τέχνης ἀφορᾶ τὸ πάθος μιᾶς διαφοροποιημένης ψυχῆς καὶ αὐτὸ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν ἐκλαϊκευση.

Άλλα ἀς ἐπανέλθουμε στὴν ἐποχὴ τῆς ἰδρυσης καλλιτεχνικῶν σχολῶν. Ἡ Γαλλικὴ Σχολή, ή École Nationale Supérieure des Beaux Arts, ἴδρυθηκε τὸ 1796. Τὴν ἀναφέρω γιατὶ ἔχω πρόχειρη τὴν ἡμερομηνία τῆς ἰδρυσής της καὶ γιατὶ ὑπῆρξα μαθητής της. Περίπου στὰ ἵδια χρόνια θὰ ἴδρυθηκαν καὶ ἄλλοι στὴν Εὐρώπη ἀνάλογες σχολές.

Δὲν μποροῦμε λοιπὸν νὰ ποῦμε ὅτι καὶ ἐμεῖς καθυστερήσαμε πολὺ, ἀφοῦ τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν ἴδρυεται στὶς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 1836, Σχολεῖο στὸ δόποιο ἀνατίθεται ἡ διδασκαλία τεχνικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν μαθημάτων. Σημειώνω ὅτι προηγεῖται κατὰ ἔνα ἔτος ἀπὸ τὴν ἰδρυση τοῦ Πανεπιστημίου ποὺ ἔγινε τὸ 1837.

Εἶναι συγκινητικὸν νὰ σκεφτεῖς ὅτι μόλις 3 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου πάρθηκε αὐτὴ ἡ ἀπόφαση σὲ περίοδο ὅπου τὸ ἔθνος ἔβγαινε ἀπὸ μακροχρόνια πάλη ἐντελῶς καταστραμμένο, σχεδὸν ἀνύπαρκτο ἀκόμα σὰν κράτος.

Γιὰ τοὺς ἔλληνολάτρες βασιλεῖς τῆς Βαυαρίας ἡ Ἑλλάδα σήμαινε τέχνη, καὶ ἀναγέννηση τῆς Ἑλλάδας σήμαινε ἀναγέννηση τῶν Τεχνῶν. Ἐτσι μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες φροντίδες ἦταν ἡ ἰδρυση τοῦ, ταπεινοῦ ἔστω, Σχολείου τῶν Τεχνῶν. Πρῶτος διευθυντής ὁ Φρειδερίκος φὸν Τσέντερ, εὐγενὴς Βαυαρὸς ἀξιωματικὸς τοῦ Μηχανικοῦ —μέλος τῆς συνοδείας τοῦ Ὀθωνος.

Τὸ σχολεῖο ἀρχίζει νὰ λειτουργεῖ μόνο τὶς Κυριακές καὶ ἑορτὲς καὶ στεγάζεται στὴν οἰκία Βλαχούτση στὴν ὁδὸν Πειραιῶς, ὅπου ἀργότερα θὰ στεγαστεῖ τὸ Ὁδεῖο Ἀθηνῶν.

Τὸ 1837 διορίζεται καθηγητὴς τῆς αἰσθητικῆς καὶ ἀργότερα τῆς καλλιγραφίας ὁ Ἀλέξανδρος Σούτσος. Εἶναι ἐνδιαφέρον ν' ἀναφερθεῖ ὅτι στὰ 3 πρῶτα χρόνια λειτουργίας τοῦ Σχολείου, μαθητής του ὑπῆρξε ὁ Παναγιώτης Ζωγράφος, ὁ ζωγράφος τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη. Τὸ μαρτυρεῖ πιστοποιητικὸν φὸν Τσέντερ μὲ ἡμερομηνίᾳ 1 Ἰουλίου 1840. «Ο Παναγιώτης Ζωγράφου συχνάζει τακτικῶς καὶ ἐπιμελῶς εἰς δλας τὰς παραδόσεις τοῦ Σχολείου, χωρὶς ἔξαίρεσιν, ἐργαζόμενος τὴν Ἰχνογραφίαν».

Ἀπὸ τὴν ἀνοιξὴν τοῦ 1840 τὸ σχολεῖο λειτουργεῖ καθημερινά. Στὸ σχολικὸ ἔτος 1841-1842, οἱ μαθητὲς εἶναι 190 — στὸ 1842-1843, 320.

Μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1843 ὁ φὸν Τσέντερ παύεται, τὸ σχολεῖο ἀναδιοργανώνεται. Τὸ σχετικὸ διάταγμα λέει: «Τὸ ἐν Ἀθήναις Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν θέλει διαιρεθεῖ εἰς 3 τμῆματα:

- 1) Σχολεῖον Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν διὰ τὴν τελειοποίησιν τῶν ἐπαγγελλομένων διαφόρους τέχνας.
- 2) Σχολεῖον καθημερινόν, ὅπου θέλουν διδάσκεσθαι μεθοδικῶς παιδες προωρισμένοι εἰς τὰς βιομηχανικὰς τέχνας.
- 3) Εἰς σχολεῖον ἀνώτερον, διὰ καθημερινὴν διδασκαλίαν τῶν ὀραίων Τεχνῶν.

Εἰς τὰς θέσεις τῶν ὑποτρόφων τοῦ σχολείου τῶν Τεχνῶν εἶναι δεκτοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν διακεκριμένοι κατὰ τὴν ἐπιμέλειαν, τὴν εὐφυΐαν καὶ τὰ χρηστὰ ἥθη. Προτιμῶνται δὲ μεταξὺ αὐτῶν οἱ παιδεῖς τῶν ὑπὲρ πατρίδος ἀγωνισθέντων».

Τὸν Ἱανουάριο τοῦ 1844 ὁ Λύσανδρος Καυταντζόγλου, φυσιογνωμία ποὺ δεσπόζει ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἀναλαμβάνει τὴν Διεύθυνση τοῦ Σχολείου. Σχολικὸ ἔτος 1844-1845 — 635 μαθητές, ἥλικιας ἀπὸ 7 ἕως 40 χρόνων. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ πολλὰ μαρτυροῦν γιὰ τὴν δίψα γιὰ μάθηση ποὺ κατέλαβε τότε τὸν κόσμο στὸ μεγάλο χωριό ποὺ ἦταν ἡ Ἀθήνα. Στὸ Σχολεῖο τῶν Τεχνῶν μάθαιναν τότε καὶ ἀνάγνωση καὶ γραφή. Θὰ είχε κάτι τὸ πολὺ ἴδιοτυπο καὶ συγκινητικὸ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ σχολεῖο. Ἄλλοι μὲ φουστανέλλες, ἄλλοι μὲ φράγκικα, ἔνας κόσμος γραφικὸς καὶ ἐνθουσιώδης. Ὁ Νικόλαος Γκύζης μπῆκε 12 ἑτῶν στὸ σχολεῖο καὶ ἀποφοίτησε 22 ἑτῶν.

Στὴν δεκαετία 1850-1860 τὸ Σχολεῖο τῶν Τεχνῶν δέχεται τρεῖς σημαντικὲς δωρεές:

1) Τοῦ Νικ. Στουρνάρη ποὺ ἀφήνει μὲ διαθήκη, ἐκατὸ χιλιάδες τάλληρα γιὰ «νὰ κτισθῇ ἐν Ἀθήναις ἐν λαμπρὸν Πολυτεχνεῖον, ὅπου νὰ διδάσκωνται ὅλαι αἱ βάναυσοι καὶ ὥραιαι Τέχναι».

2) Τοῦ θείου του Μιχαὴλ Τοσίτσα ποὺ ἀφήνει ἄλλες 100.000 τάλληρα.

3) Καὶ τῆς Ἐλένης συζύγου Μ. Τοσίτσα ποὺ τὸ 1860 δωρίζει τὸ οἰκόπεδο στὴν ὁδὸν Πατησίων, ὅπου τὸ Πολυτεχνεῖο.

Μετὰ τὴν ἔξωση τοῦ Ὀθωνα τὸ 1862 ὁ Καυταντζόγλου παραιτεῖται καὶ τὸ 1863 ἀναδιοργανώνεται τὸ Σχολεῖο τῶν Τεχνῶν. Ἐξακολουθεῖ ὅμως νὰ εἶναι δισυπόστατο — δηλαδὴ διδάσκονται ἐκεῖ, ὅπως ἔλεγαν, «αἱ βάναυσοι καὶ αἱ ὥραιαι τέχναι».

Πρῶτος διευθυντὴς στὴ νέα μορφή του ὁ Γεράσιμος Μεταξᾶς, στρατιωτικός. Σὺν τῷ χρόνῳ ἡ ἐπιρροὴ ἀφ' ἐνὸς τῶν στρατιωτικῶν, ἀφ' ἐτέρου ἡ ἀνάγκη νὰ δοθεῖ μεγαλύτερη σημασία στὴν Τεχνολογία, τὶς βιομηχανικὲς σχολεῖς καὶ τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, καθιστοῦν τὸ Καλλιτεχνικὸ Τμῆμα παράρτημα τοῦ Πολυτεχνείου. Ἔτσι θὰ λειτουργήσει τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν ὡς τὸ 1910. Στὸ χρονικὸ διάστημα 1863-1910 σημειώνονται ἀρκετὲς ἔξελίξεις καὶ διδάσκουν σπουδαῖοι δάσκαλοι ὅπως ὁ Νικηφόρος Λύτρας, Γεώργ. Φυτάλης, Βικέντιος Λάντσας, Σπυρίδων Προσαλέντης, Λεωνίδας Δρόσης, ὁ Γ. Βρούτος, ὁ Κ. Βολονάκης, ὁ Γ. Ροϊλός, Γεώργ. Ιακωβίδης, Λάζαρος Σώχος, ὁ Βικάτος.

Στὴν περίοδο αὐτὴ δημιουργεῖται τμῆμα θηλέων μὲ πρῶτο Καθηγητὴ τὸν Ροϊλὸ σὲ ξεχωριστὴ αἰθουσα καὶ μόνο «διὰ τὴν ἀντιγραφὴν ἀνθέων καὶ τοπίων».

Τὸ 1901 ἡ φοίτηση γίνεται μικτή.

Ἄπὸ τὸ 1910 τὸ Σχολεῖο τῶν Καλῶν Τεχνῶν καθίσταται ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖο. Τὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο χωρίζεται σὲ δύο κύρια τμήματα: Στὸ Σχολεῖο «Βιομη-

χάνων Τεχνῶν» καὶ στὸ «Σχολεῖο Καλῶν Τεχνῶν». — "Οταν γίνεται ἀνεξάρτητο μὲ τὸ νόμο τοῦ 1910, δὲν ἀλλάζει ὄνομασία, παραμένει «Σχολεῖο Καλῶν Τεχνῶν». Καὶ ἐπομένως σὰν ὑποδεέστερη βαθμίδα ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖο καὶ τὶς ἄλλες Πανεπιστημιακὲς Σχολές. Λειτουργεῖ ὧς τὸ 1930 μὲ ἐλάχιστες μεταρρυθμίσεις στὸ πρόγραμμα τῶν σπουδῶν. Στὴν περίοδο αὐτὴ Διευθυντής τοῦ Σχολείου εἶναι ὁ Γεώργιος Ἰακωβίδης. Καθηγητές: Βικάτος, Σᾶχος, Μποκατσίαμπης, Γερανιώτης, Ροϊλός, Φέρμπος, Λάντσας, Φιλαδελφεύς, Σκλαβοῦνος.

'Ωστόσο, σ' αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα τὴν ἐπιρροὴ τῆς Σχολῆς τοῦ Μονάχου στὴν ζωγραφικὴ καὶ στὴν νεοκλασικὴ γλυπτικὴ, ποὺ ἐρχόταν καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὸ Μόναχο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ἀντικαθιστᾶ ὀλίγο κατ' ὀλίγο ἡ ἀκτινοβολία τοῦ Παρισιοῦ. "Ολοὶ καὶ περισσότεροι ὑπότροφοι καὶ καλλιτέχνες πηγαίνουν στὴ Γαλλία καὶ τὰ σύγχρονα καλλιτεχνικὰ κινήματα γίνονται γνωστὰ στὴν Ἀθήνα. Ἡ νοοτροπία ἀλλάζει. Ἐδῶ τελειώνει ἡ πρώτη περίοδος τῆς Ἰστορίας τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν.

Τὸ 1928 ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀναλαμβάνει τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας. Ἡ τετραετία 28-32 μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν μιὰ ἀπὸ τὶς γονιμότερες καὶ πιὸ σημαντικὲς τῆς νεότερης ἴστορίας μας τόσο γιὰ τὶς θεσμικὲς ἀλλαγὲς στὴν ὁργάνωση τοῦ κράτους ὅσο καὶ γιὰ τὸ αἰσιόδοξο δημιουργικὸ ἀνανεωτικὸ πνεῦμα, ποὺ τὴν χαρακτηρίζει μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή.

Μὲ τὸ νόμο 4791/1930 τὸ Σχολεῖο τῶν Τεχνῶν μετονομάζεται σὲ Ἀνωτάτη Σχολὴ τῶν Καλῶν Τεχνῶν καὶ τάσσεται ἰσότιμο μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο.

'Ο Βενιζέλος διάλεξε τότε, ὅπως καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς, τὸν κατάλληλο ἄνθρωπο, τὸν γλύπτη Κώστα Δημητριάδη ποὺ ἀφῆσε μιὰ λαμπρὴ σταδιοδρομία στὸ Παρίσι καὶ ἀνέλαβε τὴν Διεύθυνση καὶ τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς Σχολῆς. Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ περίοδος Κώστα Δημητριάδη. Σημάδεψε τὴν περαιτέρω ἔξελιξη τοῦ Ἰδρύματος. Ἰδρυει τὰ καλλιτεχνικὰ περίπτερα τῆς Σχολῆς στὴν Ὑδρα, Μύκονο καὶ Δελφούς, μὲ τὸ σκοπὸ νὰ γίνουν κέντρα σπουδῶν καὶ ἐργασίας γιὰ Ἑλληνες καὶ ξένους καλλιτέχνες. Βελτιώνει τὶς συνθῆκες σπουδῶν, καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐμπνεύσει μιὰ νέα νοοτροπία πιὸ φιλελεύθερη καὶ προοδευτική. Ἐχει φιλόδοξα σχέδια καὶ τὴν ἐν λευκῷ ἐμπιστούσνη τοῦ Βενιζέλου.

'Άλλὰ ὅπως ξέρουμε ὅλοι μας, στὴν Ἑλλάδα, τὰ σχέδια πραγματοποιοῦνται μὲ ἴδια-τερη δυσκολία καὶ οἱ ἀντιδράσεις καὶ οἱ ἀθλιότητες δὲν λείπουν. 'Ο Δημητριάδης τὶς δοκίμασε, δὲν ἀποτέλεσε ἔξαίρεση. Μιὰ ἄλλη καθοριστικὴ πρωτοβουλία τοῦ Δημητριάδη ἥταν νὰ μετακαλέσει τὸ 1931 ἀπὸ τὴν Γαλλία τὸν Γιάννη Κεφαλληνό, τὸν ἰδρυτὴ τῆς χαρακτικῆς στὴν Ἑλλάδα. 'Ο Παρθένης εἶναι καθηγητὴς τὴν ἴδια περίοδο. Ξεχωριστὴ καλλιτεχνικὴ ἴδιοσυγκρασία, ὁ Παρθένης σὰν δάσκαλος ἐνθουσίασε τοὺς μαθητές του καὶ

τοὺς ἄνοιξε καινούργιες προοπτικές. Τὸ ὑψηλὸ φρόνημα τοῦ Παρθένη καὶ οἱ ξεκάθαρες πεποιθήσεις του γιὰ τὴν τέχνη ἐπηρεάζουν μιὰν ὀλόκληρη γενεὰ νέων.

Μερικὰ χρόνια ἀργότερα διορίζεται καθηγητὴς τῆς Ἰστορίας τῆς Τέχνης ὁ Παντ. Πρεβελάκης. Τὸ μάθημα τῆς Ἰστορίας τῆς Τέχνης διδάσκεται γιὰ πρώτη φορὰ μεθοδικά. Τὸ τάλαντο καὶ ἡ προσωπικότητα τοῦ Πρεβελάκη προσδίδουν ἰδιαίτερη αἴγλη καὶ σημασία στὶς παραδόσεις του.

Ἡ Σχολὴ ἔχει στὸ διδακτικὸ τῆς προσωπικὸ Καθηγητὲς ποὺ εἶναι προσωπικότητες καὶ χωρὶς τὸν τίτλο τοῦ Καθηγητῆ. Ἡ ἐπιρροή τους, οἱ προσπάθειές τους, φέρνουν αἰσθητὰ ἀποτελέσματα. Μιὰ ζωντάνια ποὺ θὰ διαμορφώσει τοὺς νέους, αὐτὸὺς ποὺ θὰ εἶναι ἡ γενιά τοῦ '30.

Ἡ ἀνάπτυξη ποὺ γνώρισε ἡ Σχολὴ στὴν δεκαετία 1930-1940 ἀνακόπτεται ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν Κατοχή.

Παρὰ ταῦτα, ἡ συμμετοχὴ τῶν Καθηγητῶν καὶ σπουδαστῶν στὸν εθνικὸ ἀγώνα, κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, ὑπῆρξε ἀξιόλογη. Νὰ θυμηθεῖ κανεὶς μόνο τὶς ἀφίσσες ποὺ τυπώθηκαν τότε γιὰ νὰ ἀναλογισθεῖ τὴ συμβολὴ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν στὸν ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας. Τὸ ἐργαστήριο τῆς χαρακτικῆς γίνεται κέντρο ἀντιστασιακῆς δράσης. Ὁ Κεφαλληνὸς φυλακίζεται.

Τὸ 1943 πεθαίνει ὁ Κ. Δημητριάδης. Ὁ υποδιευθυντῆς Ε. Θωμόπουλος ἀναλαμβάνει τὴν διοίκηση.

Τὰ δύσκολα χρόνια ἔξακολουθοῦν, ἀλλὰ σπουδαστὲς καὶ δάσκαλοι, ὅπως ἔξ ἄλλου ὅλος ὁ λαός, ἀντέχουν, ἐλπίζουν κι ἀγωνίζονται. Σ' αὐτὴ τὴν περίοδο ὁ Γιάννης Κεφαλληνὸς στάθηκε παράδειγμα δασκάλου καὶ ἀνθρώπου, καὶ πολλοὶ ἀπὸ τότε τὸν θυμοῦνται μὲ σεβασμὸ καὶ θαυμασμό. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ μαθήματα Ἰστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Πρεβελάκη· στάθηκαν γιὰ τοὺς σπουδαστὲς σπουδαῖο στήριγμα στὰ χρόνια τῆς ἀπομόνωσης καὶ τῆς καταπίεσης.

Τὸ 1947 παραιτεῖται ὁ Παρθένης καὶ ἐκλέγονται, μὲ λίγους μῆνες διαφορά, ὁ Ἀνδρέας Γεωργιάδης καὶ ὁ Γιάννης Μόραλης, νεότατος τότε καθηγητῆς.

Εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ περίοδος ὅπου θὰ σημειωθοῦν νέες ἔξελίξεις.

Τὸ 1953 ἐκλέγεται ὁ δυμιλῶν. Ἡ παρουσία τῶν νεοτέρων Καθηγητῶν γίνεται πολὺ αἰσθητὴ καὶ ἀπαντᾶ στὶς προσδοκίες καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν σπουδαστῶν. Στὴν χρονικὴ περίοδο ποὺ ἀκολουθεῖ θὰ ἀναγκαστῶ νὰ μιλήσω γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερα στὴ Σχολή, ἀφοῦ ἐπὶ 14 χρόνια ἥμουν στὴ διοίκησή της. Ἀπὸ τὸ 1953-1957 ἥμουν υποδιευθυντῆς τοῦ Ἰδρύματος καὶ ἀπὸ τὸ 1959-1969 Διευθυντής.

Καὶ πρῶτα νὰ πῶ ὅτι εὐτύχησε νὰ ἔχει ἡ Σχολή, σὲ δλη τὴν μακρὰ αὐτὴ περίοδο,

Καθηγητές σάν τὸν Κεφαλληνό, Πρεβελάκη, Τόμπρο, Μόραλη, Γεωργιάδη, Γραμματόπουλο, Μυλωνᾶ, Παπαλουκᾶ, Μαυροϊδη, Ἀπάρτη, Νικολάου, Καλαμάρα.

Μὲ συντομίᾳ θ' ἀναφερθῶ στὰ τότε συντελεσθέντα: Ἰδρύονται τὰ φροντιστήρια ἐφαρμοσμένων τεχνῶν, δηλαδὴ ἐργαστήρια Σκηνογραφίας, Νωπογραφίας καὶ Ἀγιογραφίας, Τέχνης τοῦ βιβλίου, τεχνικῆς Ψηφιδωτοῦ, Κεραμεικῆς, Χαλκοχυτικῆς, Τορευτικῆς καὶ Γυψοτεχνίας, τὰ ὅποια διδάσκουν ἀξιοί νέοι συνάδελφοι, πρώην μαθητὲς τῆς Σχολῆς μας.

Ίδιαίτερα τονίζω τὴν Χαλκοχυτικὴν ποὺ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια εἶχε πάψει νὰ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα καὶ πού, νὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ, ὑπερηφανεύομαι ὅτι ἐπανέφερα στὸν τόπο της. Μὲ τὶς ἐπιπρόσθετες αὐτὲς σπουδές οἱ νέοι καλλιτέχνες ἀποκτοῦν καινούργια ἐφόδια ποὺ τοὺς κάνουν ἰκανοὺς νὰ διαμορφώσουν μιὰ ποιοτικὰ καλύτερη αἰσθητικὴ στὶς ἐφαρμοσμένες Τέχνες. Ὁργανώνονται μὲ τὴν ἐποπτεία τοῦ Π. Μυλωνᾶ ἐξορμήσεις σπουδαστῶν στὶς ἐπαρχίες γιὰ τὴν ἀποτύπωση καὶ ἀντιγραφὴ ἔργων λαϊκῆς καὶ μεταβυζαντινῆς τέχνης. Έτσι ή Σχολὴ ἀποκτᾶ μιὰ ἀξιόλογη συλλογὴ καὶ οἱ σπουδαστὲς ὠφελοῦνται σημαντικὰ γνωρίζοντας τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ Σχολὴ ἔτσι ἀναμορφώνεται, ἐφαρμόζονται νέα ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, ἵδρυονται νέα ἐργαστήρια, διαρρυθμίζονται οἱ χῶροι τῆς Σχολῆς, ἀνακαινίζονται τὰ κτίρια τῶν Καλλιτεχνικῶν Σταθμῶν, Ὑδρας, Μυκόνου καὶ Δελφῶν, ποὺ ἡταν κατεστραμμένα ἀπὸ τὴν Κατοχὴν καὶ τοὺς πολέμους, πλούτιζεται ἡ βιβλιοθήκη ποὺ εἶναι ἡ μοναδικὴ στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς Τέχνες. Θὰ παραλείψω πολλὰ κατ' ἀνάγκη, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ πῶ εἶναι τὸ πνεῦμα ποὺ ἐπικράτησε ἐκεῖνα τὰ χρόνια στὸ Τδρυμα. Πρῶτα μεταξὺ Δασκάλων καὶ σπουδαστῶν. Οἰκειότης ἄλλὰ μὲ σεβασμό, φιλία, συμπαράσταση καὶ ἕνα εἰδος δμοθυμίας, ἀπαραίτητο ψυχικὸ καὶ πνευματικὸ κλίμα, πρόσφορο γιὰ τὴν μετάδοση ἥ καὶ τὴ συζήτηση μιᾶς ἐμπειρίας, τῆς ἐμπειρίας τοῦ δασκάλου. Ὅστερα, μεταξὺ συναδέλφων καθηγητῶν. Διαφορὲς φυσικὰ ὑπῆρχαν πάντοτε. Ὄμως σὲ ἔνα πνευματικὸ ἵδρυμα μιὰ δεοντολογία (δχι ψυχρὴ δεοντολογία), μᾶλλον μιά, τρόπον τινά, ψυχικὴ ἀγωγὴ πρὸς ἐπίτευξη ἑνὸς κοινοῦ σκοποῦ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ταιριάζει. Καὶ αὐτὸ ὑπῆρχε στὶς συνεδριάσεις τοῦ συλλόγου τῶν Καθηγητῶν καὶ στὶς προσωπικές σχέσεις, παρ' ὅλες τὶς ἔκαστοτε διχογνωμίες, ἐνίοτε ἔντονες.

Τέλος μεγάλη ὑπῆρξε ἡ προσφορὰ τῆς Γενικῆς Γραμματείας, μὲ τὸν Π. Χάρη ἀρχικὰ καὶ ἀργότερα, μετὰ τὸ 1964, μὲ Γ. Γραμματέα τὸν Γεώργιο Λιβᾶ τοῦ ὅποίου οἱ ὑπηρεσίες στὴ Σχολὴ ὑπῆρξαν ἀνεκτίμητες. Μεταξὺ ἄλλων ὀλοκλήρωσε τὴν τακτοποίηση τῶν ἀρχείων καὶ κωδικοποίησε ὅλες τὶς διατάξεις τοῦ Νόμου μέχρι τὸ 1975 ποὺ ἀφοροῦν τὴν Σχολὴν καὶ συνέβαλε κυρίως στὸν ἐκσυγχρονισμὸ καὶ τὴν εὔρυθμο λειτουργία της.

Τὸ πραξικόπημα τοῦ 1967, δπως ἡταν ἐπόμενο, φέρνει ἔνα κλίμα βαρὺ καὶ μιὰ γενικὴ ἀμηχανία. Λειτουργεῖ, παρὰ ταῦτα, ἡ Σχολὴ ὁμαλὰ γιὰ περίπου 2 χρόνια. Δὲ θὰ ἥθελα νὰ ἐπεκταθῶ στὴν περίοδο αὐτή, ἐπειδὴ ὁ ἵδιος ὑπέστην συνέπειες ἀπὸ τὴν ἔκρυθμη ἐκείνη κατάσταση. Θὰ ἀρκεστῶ νὰ πῶ ὅτι ἐγκατέλειψα τὴν Διεύθυνση τῆς Σχολῆς τὸ 1969, καὶ ἔμεινα ἐκτὸς ὑπηρεσίας, περισσότερο ἀπὸ ἔνα χρόνο. Στὴ συνέχεια ἡ Σχολὴ λειτουργησε στὰ ταραγμένα ἐκεῖνα χρόνια μὲ ἀρκετὲς δυσκολίες, πράγμα ποὺ εἶχε σὰν συνέπεια οἱ σπουδὲς νὰ μὴν εἶναι ὅσο θὰ ἔπειπε τακτικές.

Οἱ συνάδελφοι ποὺ ἀνέλαβαν ἀπὸ τότε τὴν διοίκηση συνάντησαν πολλὲς ἀντίξοες καὶ περίπλοκες συνθῆκες, κατόρθωσαν ὅμως νὰ διατηρήσουν τὸ κύρος τῆς Σχολῆς. Τοὺς ἀναφέρω: Νικολάου, Γραμματόπουλος, Μαυροϊδῆς, Μυταρᾶς, Νικολαΐδῆς.

Ἡ Ἀκαδημία τιμᾶ σήμερα τὸ μοναδικὸ καλλιτεχνικὸ ἴδρυμα τῆς χώρας, τὴν ἴστορία τῶν 150 ἑτῶν τῆς δράσης του, δὲν εἶναι ὕρα γιὰ κρίσεις καὶ σχόλια, ἀλλὰ γιὰ νὰ τονιστεῖ ἡ συνέχεια τῶν ἀξιόλογων προσπαθειῶν ποὺ ἔγιναν καὶ γίνονται.

“Αν καὶ δὲν παρακολουθῶ τὰ ὅσα συμβαίνουν μετὰ τὴν παραίτησή μου τὸ 1978, πρὶν καταληφθῶ ἀπὸ τὸ ὅριο ἥλικίας, νομίζω ὅτι εἶμαι σὲ θέση νὰ ἐντοπίσω δύο κύρια προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν σήμερα γιὰ τὴν Σχολὴν:

1) Νὰ κατανοήσει ἡ πολιτεία τὴν ἰδιομορφία τῆς Ἀνώτατης Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ εἰσακούει τὶς λογικὲς προτάσεις της.

2) Νὰ δοθεῖ λύση στὸ κτιριακὸ πρόβλημα ποὺ ἀπὸ παλιὰ ἀντιμετωπίζει τὸ ἴδρυμα καὶ τὸ ταλαιπωρεῖ.

Ἄσφαλως ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλης φύσεως δυσεπίλυτα ζητήματα ποὺ ἀνήκουν στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, καὶ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἴδια τὴν διδασκαλία τῆς Τέχνης. “Οπως παρατήρησα στὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς ὁμιλίας, ἡ παράδοση ἀπὸ καιρὸ ἔχει ἐντελῶς ἀδυνατίσει, παρανοηθεῖ καὶ ἐξαφανιστεῖ.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅλα τὰ σύγχρονα καλλιτεχνικὰ κινήματα, ποὺ μὲ ραγδαῖο ρυθμὸ διαδέχονται τὸ ἔνα τὸ ἄλλο, ἔγιναν ἐρήμην τῶν Κρατικῶν Καλῶν Τεχνῶν καὶ ἀντιδρώντας κατὰ κανόνα στὶς διδαχές τους.

Τὸ φαινόμενο αὐτὸ παρατηρήθηκε κυρίως στὰ μεγάλα καλλιτεχνικὰ κέντρα τῆς Εὐρώπης. Ὁφείλεται ἐν τινὶ μέτρῳ στὴ σύγχυση ποὺ ὑπῆρχε καὶ ἐξακολούθει νὰ ὑπάρχει μεταξὺ ἀκαδημαϊσμοῦ καὶ κλασικισμοῦ.

Ἡ ἀκαδημαϊκὴ παιδεία στὴν Τέχνη ἰσοδυναμεῖ μὲ μιὰ τυπολατρεία καὶ μὲ μίμηση προτύπων ποὺ δὲν ἔχουν, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν πιά, κανένα ἀπολύτως περιεχόμενο.

Είναι μιά ώραιο ποιημένη κενή καλλιγράφηση μορφών πού άντιπροσωπεύουν ένα ίδεωδες παρωχημένο, μιά άνιαρη έπανάληψη.

‘Η Κλασική παιδεία στηρίζεται σε άρχες και ἀξίες οι δύοι είναι, ἐπειδή μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου δχι μόνο δὲν γερνοῦν ἀλλὰ συνεχῶς εἰναι ζωντανές καὶ παροῦσες, σημαίνουν ὅτι ἀνταποκρίνονται σὲ μόνιμα καὶ ἄφθαρτα αἰτήματα τοῦ ἀνθρώπου. ‘Η ἔκφραση τῆς κλασικῆς ἀντίληψης ἔχει τὴν ἰκανότητα νὰ ἀνανεώνεται ἀνάλογα μὲ τὶς ἐποχές καὶ τὶς συνθῆκες. ‘Ο Cézanne δίχως ἀλλο τάραξε τὴν ζωγραφικὴ τῆς ἐποχῆς του καὶ θεωρήθηκε ἐπαναστάτης, ἐκεῖνος δμως ἔλεγε καὶ πίστευε ὅτι εἶναι κλασικός. ‘Η ρήση του «Refaire Poussin sur nature» (δηλαδὴ νὰ κάνεις μιὰ ζωγραφικὴ σὰν τοῦ Poussin, δηλαδὴ κλασική, ἀλλὰ στηριγμένη στὴν ἀμεση μελέτη τῆς φύσης καὶ δχι στὴν ἐπανάληψη καὶ τὴν ἀντιγραφή) εἶναι γεμάτη σημασία καὶ καθορίζει ξεκάθαρα τὴν πίστη του καὶ τὸν στόχο τοῦ καλλιτέχνη.

‘Ενας ζωγράφος σὰν τὸν Degas στήριξε ὅλη τὴν παιδεία του στὴν κλασικὴ ἀντίληψη τοῦ σχεδίου τοῦ Ingres. Ἀλλὰ μὲ πόσο διαφορετικὰ ἀποτελέσματα καὶ πόσο σύγχρονη ἔκφραση.

“Οποιος γνωρίζει τὴν γραφολογία τῆς τέχνης ἀναγνωρίζει συνειρμοὺς καὶ συνέχειες καὶ στὶς πιὸ ἀναπάντεχες ἔκφράσεις ἐνὸς καλλιτέχνη.

Δύο ἀκόμη παραδείγματα, τοῦ Rodin καὶ τοῦ Picasso, θὰ κάνουν σαφέστερο αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ πῶ.

‘Ο Rodin ἔμαθε σχέδιο μὲ τοὺς αὐστηροὺς κανόνες ποὺ ἵσχυαν ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ingres. Τὰ σχέδια τῆς νεότητας του δείχνουν κάποιον ποὺ ξέρει τί εἶναι περίγραμμα, φωτοσκίαση καὶ πληρότητα στὴν ἐκτέλεση ἐνὸς σχεδίου. Γνωρίζει καλὰ μιὰ τεχνική. Αὐτὸ δχι μόνο δὲν ἐμπόδισε ἀλλά, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἐστήριξε τὴν περαιτέρῳ ἐξέλιξη τοῦ σχεδίου του ὡς τὶς θαυμάσιες ἐλεύθερες μονοκοντυλιές τοῦ τέλους τῆς ζωῆς του.

Στὸν Picasso ἔμαθε σχέδιο ὁ πατέρας του, καθηγητὴς τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τῆς Βαρκελώνης. Στὰ σχέδια αὐτῆς τῆς περιόδου βλέπει κανεὶς τὴ θαυμαστὴ δεξιοτεχνία τοῦ νεαροῦ Picasso καὶ τὴ γνώση τῆς κλασικῆς τεχνικῆς τῆς ἴχνογραφίας. Τὴν τεχνικὴ αὐτὴ ποτὲ δὲν λησμόνησε ὁ καλλιτέχνης σὲ ὅλες τὶς μετέπειτα μεταμορφώσεις του, παίζοντας ἐλεύθερα κάποτε μὲ τὸ περίγραμμα καὶ κάποτε μὲ τὴν φωτοσκίαση, μὲ σοφία κι ἐλεύθερία.

Φυσικὰ οἱ καλλιτέχνες ποὺ ἀνέφερα εἶναι ίδιοφυῖες —ἀλλὰ ἵσα-ἵσα αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι τὴν αὐστηρὴ ἄσκηση καὶ τὴν γνώση τὴν ἐπιδιώκουν καὶ οἱ πιὸ προκισμένοι, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι.

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀντιτάξει ὅτι ὁ προορισμένος νὰ γίνει καλλιτέχνης δὲν ἔχει ἀνάγκη οὕτε νὰ πάει σὲ σχολές οὕτε νὰ πάρει διπλώματα. Θὰ συμφωνήσω, ἀλλὰ δὲν πάει

νὰ πεῖ, ὅτι δὲν πρέπει νὰ μάθει. Τὴν ἀδήριτη αὐτὴν ἀνάγκη ὅλοι οἱ ἀξιόλογοι καλλιτέχνες τὴν ἔχουν ἐννοήσει καὶ δοκιμάσει σὲ ὅλες τὶς ἐποχές καὶ σὲ ὅλες τὶς τέχνες.

὾ταν λοιπόν, ὅπως νομίζω, σὲ μιὰ καλλιτεχνικὴ Σχολὴ οἱ δάσκαλοι δώσουν νὰ καταλάβουν στοὺς νέους μερικὰ διδάγματα τῆς κλασικῆς παιδείας, νομίζω ὅτι δὲν ἀστοχοῦν, κάνουν ἔργο χρήσιμο, ἀκριβῶς τώρα ποὺ ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ φραγμοὶ κανενὸς εἰδούς δὲν ὑπάρχουν. Διότι πέραν ἀπὸ τὶς προσωπικὲς ἐπιλογές, τὶς προτυμήσεις τοῦ καθενὸς δασκάλου, ποὺ ἔξι ἄλλου μὲς στὴν ρευστότητα τῶν χρόνων μεταμορφώνονται κι αὐτὲς ταχύτατα, νομίζω ὅτι πρέπει μερικὰ συμπεράσματα καὶ μερικὲς ἀπλὲς ἀρχὲς ποὺ στηρίζονται στὸ ἔδαφος τῆς κλασικῆς παιδείας καὶ ἐμπειρίας νὰ εἶναι ὠφέλιμες ἢ τοιλάχιστον μὴ βλαπτικές. Ἐξ ἄλλου κανεὶς σημερινὸς δάσκαλος δὲν μπορεῖ νὰ παρουσιάσει τὸ ἔργο του σὰν ὑπόδειγμα πρὸς μίμηση. Γιὰ τὸν ἀπλὸ λόγο ὅτι τὸ γενικὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατεῖ κατευθύνει τοὺς καλλιτέχνες, δασκάλους καὶ μή, πρὸς εὑρήματα τεχνοτροπίας μὲ γενικὸ γνώρισμα τὴν ἐπιδίωξην πρωτοτοπίας, γιατὶ ὁ φόβος νὰ μὴν εἴσαι μὲς στὰ πρωτοποριακὰ ρεύματα, νὰ μὴν εἴσαι «μοντέρνος», εἶναι μέγας. Καὶ εἶναι μέγας ὁ φόβος αὐτὸς ἐπειδὴ ἀπλούστατα μένεις στὸ περιθώριο. “Ολα σήμερα, ἐμπόριο τῆς τέχνης, προβολὴ μὲ μέσα μαζικῆς πληροφόρησης, ρυθμὸς ζωῆς, ἀβεβαιότητα καὶ σύγχυση καθιστοῦν τὸν ρόλο καὶ τὴν ἀποστολὴν μιᾶς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν ιδιαίτερα δυσχερή καὶ προβληματική.

Ωστόσο, ἂν κρίνουμε τὴν ίστορία τῆς Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν στὰ 150 χρόνια τῆς δράσης της, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι πρόσφερε πολλὰ στὴν καλλιτεχνικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδας, χωρὶς ὑπερβολικοὺς δογματισμούς, μὲ ἕνα πνεῦμα περισσότερο φιλελεύθερο παρὰ ἀκαδημαϊκό.

Τὰ ἀποτελέσματα στὸ σύνολό τους εἶναι θετικά. Κριτικές, ἀνταγωνισμοί, μεμψιμοτείς, ὀξύτητες, πιθανότατα στὸ παρελθόν καὶ τώρα νὰ ὑπάρχουν, ὅμως, ὅταν θεωρεῖς ἔνα χρονικὸ διάστημα ἐνὸς καὶ ἡμίσεος αἰῶνος, σαφέστατα βαρύνουν τὰ ὅσα θετικὰ ἐπιτεύχθηκαν. Μὲ ἐλάχιστες ἔξαιρέσεις ὅλοι οἱ σημαντικοὶ καλλιτέχνες, παλαιότεροι καὶ νεότεροι, εἶναι ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς μας. Οἱ συντηρητικοὶ ὅπως καὶ οἱ προοδευτικοί, καὶ οἱ ἐπαναστάτες μιᾶς ἐπανάστασης ποὺ συνετελέσθη πρὸ πολλοῦ, ὅλοι εἶναι παιδιά της.

Ἡ παρουσία τῆς Σχολῆς μας εἶναι αἰσθητὴ ἀδιάκοπα καὶ σὲ ἄλλες ἐκδηλώσεις: στὸ Θέατρο μὲ τὶς σκηνογραφίες καὶ τοὺς ἐνδύματαλόγους, στὴν τέχνη τοῦ βιβλίου ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔκανε ἐντυπωσιακὴ πρόοδο, στὴ διακόσμηση, στὴν κεραμεική. Τέλος παντοῦ ὅπου ἔνας καλλιτέχνης χρειάζεται.

Χωρὶς δισταγμό, μπορεῖς νὰ πεῖς, ὅτι τὸ μοναδικὸ Καλλιτεχνικὸ Ἰδρυμα τῆς χώρας ἔχει ἐδῶ καὶ 150 χρόνια μιὰ ζωντανὴ καὶ ἀδιάκοπη θετικὴ παρουσία.

“Ολοὶ ἀνεξαιρέτως οἱ σημερινοὶ δάσκαλοι τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν

εῖναι πρώην μαθητές της. Τοὺς εῦχομαι, μέσα σὲ ὅλες τις δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν, νὰ βροῦν τὴν δύναμη καὶ τὸ κέφι νὰ ἐπιτύχουν κάτι καλύτερο ἀπὸ ὅσους τοὺς προηγήθηκαν.