

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑ

ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Strong Artificial Intelligence)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι συνάδελφοι,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

Μιὰ περιοχὴ τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης ἡ ὅποια ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια προσελκύει τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τῶν ἐπιστημόνων καὶ τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ εἶναι ἡ τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης (*Artificial intelligence*) (γιὰ συντομίᾳ *TN*).

‘Ο ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῆς *TN* εἶναι νὰ μιμηθεῖ, διὰ μέσου μηχανῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡλεκτρονικῶν, τὴν νοητικὴν δράσην τοῦ ἀνθρώπου καὶ πιθανὸν νὰ συντελέσῃ στὴν βελτίωση τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων.

Τὰ ἐπιτευχέντα ἀποτελέσματα στὴν περιοχὴ τῆς *TN* ἐνδιαφέρονται κυρίως τὶς ἀκόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις ἔρευνας.

(α) ‘Η μελέτη κατασκευῆς *ΡΟΜΠΟΤ*. ‘Η ἔρευνα αὐτὴ ἀσχολεῖται κυρίως μὲ ἀπαιτήσεις τῆς βιομηχανίας ποὺ ἀναφέρονται σὲ πρακτικοὺς σκοπούς, ἵτοι στὴν κατασκευὴν μηχανῶν οἱ ὅποιες θὰ ἐκτελοῦν ἔργα ποὺ ἀπαιτοῦν «νοημοσύνη», ἔργα πολύπλοκα ποὺ ἀπαιτοῦσαν πρῶτα τὴν εὔστροφη παρέμβασην ἢ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀνθρώπου. ‘Ἐνδιαφέρει οἱ μηχανὲς αὐτὲς νὰ ἐκτελοῦν τὸ ἔργο τους μὲ ὑπενθυνότητα καὶ πολὺ ταχύτερα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, εἶναι δὲ αὐτὲς ἴδιαίτερα χρήσιμες στὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ ἡ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου εἶναι ἐπικίνδυνη ἀν ἐπιχειρηθεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.

(β) ‘Η δεύτερη κατεύθυνση ἔρευνας ἀναφέρεται στὸ ‘Εμπόριο. ‘Εδῶ ἐπιδιώκε-

ται ή ἀνάπτυξη «Εἰδικῶν Μηχανικῶν Συστημάτων» τὰ δόποια θὰ μποροῦν νὰ κωδικοποιοῦν τὴν δῆλη οὐσιαστική γνώση ἐνὸς ἐπαγγέλματος — ἵατροιοῦ, νομικοῦ, κ.λπ. — κατὰ ἐνότητες σὲ ἔνα ἡλεκτρονικὸ ὄπολογιστή. Καὶ ἀνακύπτει βέβαια τὸ ἐρώτημα: Θὰ εἴναι δυνατὸν μιὰ τέτοια ἐνότητα νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴν πείρα καὶ τὴν εἰδικότητα ἐκείνων ποὺ ἀσκοῦν τὰ ἐν λόγῳ ἐπαγγέλματα ἢ θὰ χρησιμεύει αὐτὴ ὡς ἀπλὴ πηγὴ πληροφορῶν;

Γενικότερα, τὸ ἐάν τις οἱ Ὑπολογιστές θὰ μποροῦν νὰ ἐπιδεικνύονται στὸ μέλλον «ἀνθεντικὴ νοημοσύνη», ἔχει προφανῶς ἀξιόλογες κοινωνικές συνέπειες.

(γ) Μιὰ τρίτη περιοχὴ ἔρευνας, ή δόποια ἔχει σχέση μὲ τὴν TN, εἴναι ή Ψυχολογία. Οἱ ἔρευνητές ἔλπίζουν δτὶ μὲ τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλονται μιμηθοῦν τὴν συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου (ἢ τοῦ ἐγκεφάλου κάποιου ἄλλου ζωικοῦ δργανισμοῦ) χρησιμοποιώντας διάφορες ἡλεκτρονικές συσκευές — ἢ ἀκόμα ἀποτυγχάνοντας στὶς προσπάθειες τους — εἴναι δυνατὸν νὰ προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὴν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου.

(δ) Τέλος γιὰ λόγους παρόμοιους μὲ ἐκείνους ποὺ ἀνέφερα στὴν προηγούμενη περίπτωση, ή ἔρευνα περὶ τὴν TN μπροστὶ νὰ μᾶς διαφωτίσει ἀναφορικὰ μὲ βαθιὰ φιλοσοφικὰ ἔρωτήματα, παρέχοντας νέες ἰδέες σχετικὲς μὲ τὴ σημασία τῶν ἐννοιῶν «πνεῦμα», «διάνοια», «συνείδηση» κ.λπ.

Μέχρι ποιοῦ σημείου η TN ἔχει προχωρήσει στὶς τέσσερις αὐτὲς κατευθύνσεις ποὺ ἀνέφερα; Θὰ μοῦ ἥταν δύσκολο, ὡς μὴ εἰδικός, νὰ δώσω ἔστω καὶ μιὰ συνοπτικὴ εἰκόνα τῆς παρούσας καταστάσεως. Ὑπάρχουν πολλὲς ἔρευνητικὲς ὅμαδες μὲ ἀξιόλογα ἀποτελέσματα ἐπάνω στὰ θέματα αὐτὰ καὶ οἱ δόποιες εἴναι διεσπαρμένες σὲ δῆλα τὰ μέρη τοῦ Κόσμου. Ἰσως τὸ μόνο πράγμα ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ πῶ εἴναι δτὶ, παρὰ τὶς ἐπιτυχίες ποὺ ἔχουν σημειωθεῖ, η μίμηση κάποιου πράγματος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ δτὶ ἀποτελεῖ «ἀνθεντικὴ νοημοσύνη» ενδίσκεται μακριὰ ἀπὸ τοῦ νὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ.

“Ομως η πρόθεσή μου σήμερα είναι νὰ ἀναφερθῶ σὲ μιὰ ἔννοια παραπλήσια τῆς TN, τὴν λεγόμενην Ἰσχνοὶ Τεχνητὴ Νοημοσύνη (ITN).

Κατὰ τὴν θεωρία τῆς ITN, τὰ μηχανικὰ κατασκευάσματα ποὺ ἀνέφερα παραπάνω δὲν διακρίνονται μόνο γιὰ τὴν νοημοσύνη τους, ἀλλὰ ἐπιπλέον οἱ λογικὲς αὐτὲς λειτουργίες τῶν μηχανῶν ἀποδίδονται καὶ σὲ πνευματικὲς ἴκανότητες, ἀκόμα καὶ ἀν τὸ μηχανικὸ κατασκεύασμα είναι πολὺ ἀπλό, δπως π.χ. είναι ἔνας θερμοστάτης.

‘Η ἰδέα αὐτὴ τῆς κατασκευῆς «σκεπτομένων ὄπολογιστῶν» γοητεύει πολὺ κόσμο καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν πώληση μεγάλου ἀριθμοῦ σχετικῶν βιβλίων καὶ περιοδικῶν.

‘Ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ITN ἰσχνοίζονται δτὶ μετὰ ἐκα-

τὸ δὲ διακόσια χρόνια, ἡλεκτρονικὲς μηχανὲς θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ κάνουν κάθε τι ποὺ δὲνθρωπος μπορεῖ νὰ κάνει. Πιστεύονταν ότι τὸ ἀνθρώπινο μυαλὸ εἶναι ἔνας Ὅπολογιστὴς κατασκευασμένος ἀπὸ σάρκα καὶ υποκείμενος στοὺς φυσικοὺς νόμους, ἡ πλήρης γνώση τῶν ὁποίων θὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ κατασκευάσουμε ὑπολογιστικὲς μηχανὲς οἵ δόποις θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ λύνουν τὶς «διαφορικὲς ἔξισώσεις τοῦ ἐγκεφάλου» σὲ πεπερασμένο χρόνο, καὶ οἱ δόποις θὰ συμπεριφέρονται ἀκοιβᾶς δύος δὲνθρωπος.

Ίσχυρίζονται ἀκόμα, οἱ ἀσπαζόμενοι τὴν παραπάνω ἀποψη, ότι δὲ ἐγκέφαλος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα πεπερασμένο πλῆθος νευρονίων τὰ δόποια ἀποτελοῦν ἔνα πάρα πολὺ πολύπλοκο ἴστο καὶ ότι κάθε ἔνα ἀπὸ τὰ νευρόνια αὐτὰ ἐκτελεῖ μιὰ δρισμένη λειτουργία ἡ δόποια ἀκολουθεῖ τοὺς νόμους τῆς Φυσικῆς.

Ἐρα σύνολο μαθηματικῶν ἔξισώσεων συνδέει ὅλα τὰ σήματα ποὺ ἐμφανίζονται στὸν ἐν λόγῳ ἴστο. Ἐρας ἀρχετὰ ἰσχυρὸς ὑπολογιστὴς θὰ εἶναι σὲ θέση, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ ἐγκεφάλου, νὰ λύνει τὶς ἔξισώσεις αὐτές.

Ὑποστηρίζονταν οἱ δπαδοὶ τῆς ITN ότι, σὲ συστήματα τοῦ εἰδούς αὐτοῦ «ἡ νοήμων συμπεριφορὰ» δημιουργεῖται μὲ τὴν δμαδικὴ λειτουργία τῆς ὅλης ἀρχιτεκτονικῆς δομῆς τοῦ συστήματος, δύοτε κάθε μεμονωμένο νευρόνιο δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει «ἀντίληψη» τῆς ὅλης καταστάσεως.

Ἡ βασικὴ ἴδεα, δὲ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ἐπὶ τοῦ δόποίου ἐδράζεται ἡ ITN, εἶναι ότι ἡ λειγομένη πνευματικὴ δραστηριότητα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἐκτέλεση μιᾶς συγκεκριμένης καὶ πλήρως δρισμένης ἀκολουθίας πράξεων, στὴν δόποια ἀκολουθία πράξεων συχνὰ ἀναφερόμαστε μὲ τὸν δρό «ἄλγορίθμος».

Οἱ μηχανὲς αὐτές, προσθέτονταν οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ITN, θὰ δοκιμάζονται συγκινήσεις, θὰ κρίνονται ποιὸ εἶναι ἀληθινὸ καὶ ποιὸ δὲν εἶναι, θὰ ἐκτιμοῦν τὴν δμορφιά, θὰ ἔχουν ἀντίληψη, θὰ ἔχουν αὐτοσυνειδησία καὶ εὐφυΐα.

Μερικοὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς φτάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ πιστεύονταν ότι οἱ ἐν λόγῳ μηχανὲς θὰ εἶναι καθόλα καλύτερες ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους ποὺ τὶς κατασκευάσαμε καὶ ότι, ἐνδεχομένως, θὰ διαδεχθοῦν τὸν *Homo Sapiens* στὴν ἔξελικτικὴ κλίμακα τῶν εἰδῶν. Ἔρωτάμενοι, ἀν οἱ Μηχανὲς αὐτές θὰ σκέπτονται, ἀπαντοῦν: «Καὶ βέβαια θὰ σκέπτονται. Εἴμαστε καὶ ἐμεῖς μηχανὲς καὶ σκεπτόμαστε. Δὲν νομίζετε λοιπὸν ότι καὶ αὐτὲς θὰ μποροῦν νὰ σκέπτονται;»

Μὲ ἄλλα λόγια κατὰ τὴν ITN, ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς οὐσιαστικῆς λειτουργίας τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου (συμπεριλαμβανομένων δλων τῶν ἐνσυνειδήτων ἐκδηλώσεων) καὶ ἐκείνης ἐνὸς θερμοστάτη, ἔγκειται στὴν πολὺ πιὸ πολύπλοκη δομὴ τοῦ ἐγκεφάλου.

Καὶ κάτι ποὺ εἶναι πολὺ πιὸ σπουδαῖο, εἶναι ότι δλες οἱ πνευματικὲς ἴδιότητες

— σκέπτεσθαι, αἰσθάνεσθαι, εὐφυΐα, ἀντίληψη, συνείδηση — θεωροῦνται ἀπὸ τῆς σκοπιᾶς τῆς *ITN* ἀπλῶς ως διαφορετικές ὅψεις τῆς ὅλης πολύπλοκης λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου ἡτοι, δτι οἱ ἴδιότητες αὐτὲς εἶναι χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ ἀλγορίθμου τὸν ὅποιον ἀκολουθεῖ ὁ ἐγκέφαλος.

Πολλοὶ θετικοὶ ἐπιστήμονες καὶ φιλόσοφοι διαφωνοῦνται καὶ ἔντονα μὲ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν παραπάνω ἀπόψεων. Ἀντιθέτως, πιστεύονταν αὐτοὶ δτι οἱ ‘Υπολογιστὲς δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες μηχανὲς ποὺ ἔχει ὁ ἀνθρωπός στὴ διάθεσή του, παρὰ τὸ γεγονός δτι ἡλεκτρονικὲς μηχανὲς μποροῦν σὲ δεδομένο χρονικὸ διάστημα νὰ ἐκτελέσουν ἔργα πάρα πολὺ πολύπλοκα. Πιστεύονταν, οἱ ως ἄνω ἐπιστήμονες, δτι οἱ ἔννοιες «ἀντίληψη» καὶ «σκέψη» δὲν ἔχουν κανένα νόημα γιὰ τὶς μηχανές. Μπορεῖ δὲν ἔχει τὴν ἀντίληψη τῆς ἔννοιας σκάπι, καὶ μάλιστα τῆς στάθμης ἐνὸς πρωταθλητῆ, δμως δὲν ἔχει τὴν ἀντίληψη τῆς ἔννοιας σκάπι, δὲν ἔχει συναίσθηση δτι παίζει σκάπι. Εἶναι ἀπλῶς προγραμματισμένος νὰ ἐκτελέσει ἔνα δρισμένο ἔργο.

Προσπάθησα νὰ παραθέσω, σὲ πολὺ γενικὲς γραμμὲς καὶ δσο ἀπλούστερα μποροῦσα, τὶς ἀπόψεις τῶν δύο αὐτῶν «παρατάξεων», ἡ μεταξὺ τῶν ὅποιων «διαμάχη» ἔλαβε (τὸ 1990) μεγάλη ἔκταση καὶ ἔξαρση, κάτι ποὺ ἀπετέλεσε τὴ βασικὴ αἰτία γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ θέματος τῆς σημερινῆς μον ὅμιλίας, κατὰ τὴν ὅποια θὰ προσπαθήσω νὰ ἐκθέσω καὶ μερικὲς προσωπικές μον ἀπόψεις ἐπάνω στὸ καντό αὐτὸ θέμα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πολλαπλὰ δημοσιεύματα καὶ συνέδρια ποὺ ἔλαβαν χώρα τελευταῖα, τὴν ἔξαρση ποὺ ἀνέφερα παραπάνω τὴν ἀποδίδω κυρίως στὰ ἀκόλουθα δύο γεγονότα:

Τὸ πρῶτο γεγονός εἶναι ἔρα εἰδος δημόσιας συζήτησης ποὺ ἐπιδιώχθηκε καὶ ἔγινε μὲ τὴ δημοσίευση δύο ἄρθρων, τὸ ἔρα δίπλα στὸ ἄλλο, στὸ ἕδιο τεῦχος (*Ianováriος* 1990) τοῦ περιοδικοῦ *Scientific American*.

Τὸ πρῶτο ἄρθρο (σ. 20-25) εἶναι τοῦ *John R. Searle*, καθηγητοῦ τῆς φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς *Kalifornia* στὸ *Berkeley*, καὶ ὁ ὅποιος δὲν εἶναι ὀπαδὸς τῆς *ITN*. Τὸ δεύτερο ἄρθρο (σ. 26-31) εἶναι τῶν *Paul* καὶ *Patricia Churchland*, καθηγητῶν τῆς φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς *Kalifornia* στὸ *San Diego*, οἱ ὅποιοι εἶναι ὀπαδοὶ τῆς *ITN*.

Μολογότι τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ παρουσιάζονται οἱ συγγραφεῖς αὐτοὶ εἶναι ὄντως συγκλονιστικὰ καὶ πειστικά, συμβαίνει κάτι τὸ παράδοξο: καταλήγονταν αὐτὰ σὲ διαμετρικῶς ἀντίθετα συμπεράσματα. Κάθε μία «παράταξη» εἶναι βεβαία δτι ἔχει «δίκαιο» καὶ φαίνεται νὰ παραμένει τελείως ἀνεπηρέαστη ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα τῆς «ἀντιπάλου παρατάξεως».

Τὸ δεύτερο γεγονός εἶναι ἡ ἐμφάνιση ἐνὸς βιβλίου ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1990 μὲ τίτλο «*The Emperor's new mind*» καὶ τοῦ ὅποιον συγγραφεὺς εἶναι δ *Καθηγητὴς*

Roger Penrose τοῦ *Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης*. ‘Ο *Penrose* εἶναι μαθηματικός καὶ φυσικός. Τὰ εἰς τὸ βιβλίο αὐτὸν ἀναγραφόμενα ἀποτελοῦν τὴν σοβαρότερη ἐπίθεση κατὰ τῆς *ITN* ποὺ ἔχει ἐπιχειρηθεῖ μέχρι σήμερα. Πρόκειται γιὰ ἓνα βιβλίο ποὺ ἀν καὶ δὲν εἶναι εὐκολοδιάβαστο παρουσιάζει δμως πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον.

‘Ο *Penrose* ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, ἡ ἀνθρώπινη διάνοια, ἔχει τέτοια δξυδέρωκεια, τόση διορατικότητα ποὺ ἔνας *Υπολογιστής* δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ ἐπιδείξει, γιὰ τὸ λόγο ὅτι δ ‘*Υπολογιστής* λειτουργεῖ ἀκολουθώντας ἔναν ἀλγόριθμο (*ἔνα σύνολο κανόνων βάσει τῶν δποίων λένονται τὰ προβλήματα*), δμως, δπως θὰ ἐξηγήσομε λεπτομερέστερα παρακάτω, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑπάρχον προβλήματα τῶν δποίων ἡ λόση δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ κανένα σύστημα κανόνων, μὲ κανένα ἀλγόριθμο.

Ἐπανειλημμένα δ *Penrose* τονίζει ὅτι οἱ πνευματικὲς λειτουργίες εἶναι φύσει ἰσχυρότερες ἀπὸ τὶς ὑπολογιστικὲς ἴκανότητες ποὺ ἔχει οἰσδήποτε ὑπολογιστής. *Παρατηρεῖ* ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζονται στὶς ἐπιστῆμες δὲν εἶναι ἐπιδεικτικὰ ἀλγορίθμικῆς λύσεως. *Σταθερὰ* δ ἀνθρωπος ἐπινοεῖ λύσεις προβλημάτων γιὰ τὶς δποίες δὲν ὑπάρχει ἔνας ἀκολουθητέος γενικὸς ἀλγόριθμος.

Πῶς εἶναι δυνατόν, διερωτᾶται δ *Penrose*, ἔνας ἀλγόριθμος νὰ ἀνακαλύψει θεωρήματα τὰ δποῖα βεβαιώνον τί ἔνας ἀλγόριθμος δὲν μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει; Θὰ δοῦμε παρακάτω ὅτι ὑπάρχον τέτοια θεωρήματα. Καὶ δ *Penrose* προσθέτει ἐπιγραμματικά: «Τὸ γεγονός καὶ μόνο ὅτι δ ἐγκέφαλος μὲ δδηγεῖ σὲ ἀλήθειες, στὶς δποίες δὲν μπορεῖ νὰ μὲ δδηγήσει κανένας ὑπολογιστής, μὲ πείθει ὅτι δ ‘*Υπολογιστής* δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ ὑποκαταστήσει τὸν ἀνθρωπο».

Στὸ ἐκ 466 σελίδων ἀποτελούμενο βιβλίο τοῦ δ *Penrose* κάνει μιὰ εὐρύτατη ἀναφορὰ στὶς ἔννοιες: πνεῦμα - συνείδη - σκέψη. ‘Οδηγεῖ τὸν ἀναγνώστη σὲ μιὰ ‘*Οδύσσεια θεμάτων δπως εἶναι οἱ Ἀλγόριθμοι* — οἱ *Μηχανὲς Turing* (ἀφηρημένες μαθηματικὲς ἔννοιες χρήσιμες στὴν *Πληροφορικὴ*) — τὰ *Σύνολα τοῦ Mandelbrot* [2] — η *Μηχανικὴ τοῦ Newton* — η *Κβαντομηχανικὴ* — δ ‘*Εγκέφαλος* — η *Νευροφυσιολογία* — καὶ διάφορα ἄλλα. Στὸ κάθε ἔνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ θέματα εὑρίσκει δ *Penrose* ἀφθονία ἐνδείξεων ἀνθρωπίνων δράσεων οἱ δποῖες δὲν εἶναι ἀλγορίθμικές, καὶ δδηγεῖται στὸ συμπέρασμα ὅτι γιὰ νὰ γίνει καλύτερα ἀντιληπτὴ ἡ πνευματικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ περιμένομε νὰ ἀναπτυχθεῖ περισσότερο ἡ Θεωρία τῶν *Κβάντα* στὴ *Φυσική*.

“Ομως ἂς προσπαθήσομε νὰ βγάλομε καὶ μερικὰ συμπεράσματα ὡς τρίτοι παρατηρητές.

‘*Η μελέτη τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν δύο ἀντιμαχομένων «παρατάξεων» ποὺ ἀνέ-*

φερα παραπάνω ὁδηγεῖ στὴν ἀποψην ὅτι τὸ ὄλο πρόβλημα, σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυση, συνοψίζεται σὲ ἔνα καὶ μόνο ἐρώτημα:

«Θὰ εἰναι ποτὲ ὁ ὑπολογιστής σὲ θέση νὰ σκέπτεται;»

Οἱ ἐν λόγῳ παρατάξεις ἀπαντοῦν βέβαια στὸ ἐρώτημα αὐτό, ἡ μία θετικὰ καὶ ἡ ἄλλη ἀρνητικά. Ὁμως, φάνεται ὅτι, καὶ οἱ δύο πλευροὶ ἀντιπαρέχονται καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἐρώτημα: «ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ;», καὶ τοῦτο διότι θεωροῦν τὸ ἐρώτημα αὐτὸν ὡς στερεούμενο νοήματος.

«Ομως, δπως καὶ ὁ Penrose τονίζει, τὸ ἐρώτημα αὐτὸν ενδίσκεται στὴν καρδιά, εἰναι τὸ νευραλγικὸ σημεῖο τῆς συζήτησης τῶν δύο «μονομάχων» τοῦ περιοδικοῦ *Scientific American* ποὺ ἀνέφερα προηγουμένως.

Τὸ τί πιστεύομε ὅτι σημαίνει ἡ λέξη «σκέπτομαι» ἀποτελεῖ ἔνα κινούμενο στόχο διὰ μέσου τῆς Ἰστορίας. Ἐπὶ δύο ἑκατονταετίες περίπου, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1700 καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιφροὴν τῆς Μηχανικῆς τοῦ Newton, ὅλοι ἐπίστεναν ὅτι τὸ Σύμπαν ἦταν ἔνα ὑπέροχο ὠδολογιακὸ σύστημα διεπόμενο ἀπὸ μερικοὺς ἀπλοὺς νόμους. Τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὁ ἀνθρωπος προσπαθοῦσε νὰ διερευνήσει τὸ Σύμπαν ἀκολουθῶντας τὴν Συμπερασματικὴν Λογικήν. Ἡ ἀναζήτηση, ἡ ἀνάγκη νὰ διαμορφωθεῖ μιὰ πλήρης ἀντίληψη τῆς ἔννοιας «σκέψης» ὀδήγησε κατὰ τὸ 1800 μ.Χ. τὸν ἐπιστήμονες στὸ νὰ ἐπιχειρήσουν νὰ διατυπώσουν ἔνα Γενικὸ Σύστημα Λογικῆς, στὸ ὅποιο ὅποιαδήποτε πρόταση νὰ εἴναι δυνατὸν νὰ ἐλέγχεται ως ἀληθής ἡ ψευδής.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ διατυπώσεως ἐνὸς τέτοιου λογικοῦ συστήματος κατέρρευσε τὸ 1930 μὲ τὴ δημοσίευση ἐνὸς θεωρήματος ἀπὸ τὸν 25ετὴ τότε αὐτοτικὸ μαθηματικὸ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης Kurt Gödel. Τὸ θεώρημα αὐτό, σὲ γενικὲς γραμμές, βεβαιώνει ὅτι: «Σὲ ὅποιοδήποτε μαθηματικὸ σύστημα ὑπάρχοντα προτάσεις οἱ ὅποιες εἴναι μὲν ἀληθεῖς, ὅμως ἡ ἀλήθεια αὐτῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἐντὸς τοῦ συστήματος, μὲ τὴ χρήση δηλαδὴ μόνο τῶν κανόνων ποὺ ἰσχύουν στὸ ἐν λόγῳ σύστημα». Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσω διεξοδικότερα γιὰ τὸ Θεώρημα τοῦ Gödel στὴν διμιλία μου «Κορυφαῖες στιγμὲς στὰ Μαθηματικά» [3]. Τὸ θεώρημα τοῦ Gödel ἀποδυναμώνει τὴν ἀποψην ὅτι «σκέψη» εἴναι μιὰ μηχανική, μιὰ ἀλγορίθμικὴ διαδικασία.

Σήμερα ἐπικρατεῖ μιὰ διαφορετικὴ ἐρμηνεία τῆς ἔννοιας «σκέπτομαι» μὲ τὴν ὅποια καὶ συντάσσομαι. Πολλοὶ πιστεύονταν ὅτι «σκέψη» ΔΕΝ εἴναι ἡ διαδικασία ἐφαρμογῆς τῆς Συμπερασματικῆς Λογικῆς, ἀλλὰ ἡ δημιουργία νέων ιδεῶν. Ἡ Συμπερασματικὴ Λογικὴ μοιάζει μὲ μηχανικὴ λειτουργία.

«Ἄν ἀναπολήσουμε τὶς στιγμὲς κατὰ τὶς ὅποιες βρισκόμαστε σὲ κατάσταση ἐνοράσεως, ἀποφανόμαστε ὅτι διατελούσαμε, κατὰ τὶς στιγμὲς αὐτές, ὑπὸ τὸ κράτος μᾶς συγκινησιακῆς καταστάσεως, καὶ ὅτι ποὺ ἀκόμα ἐκφράσομε μὲ λέξεις αὐτὸν ποὺ

δραματισθήκαμε, αντὸ ποὺ δημιουργήσαμε κατὰ τὶς στιγμὲς ἐκεῖνες, δοκιμάσαμε μιὰ ἰδιαίτερη σωματικὴ αἰσθηση. Μὲ ἄλλα λόγια θεωροῦμε τὴν «σκέψη» ως ἔνα φαινόμενο τὸ δποῖο λαμβάνει χώραν προτοῦ τὸ προτὸν τῆς ἐνοράσεως μας ἐκφρασθεῖ διὰ τοῦ λόγου, διὰ τῆς γλώσσας, ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ Ὅποιοι εἴναι προγραμματισμένοι μέσα στὴ γλώσσα δὲν εἴναι σὲ θέση νὰ δράσουν ἐκτὸς τῆς γλώσσας, ἐκτὸς δηλαδὴ τῶν δυνατοτήτων γλωσσικῆς ἐκφράσεως.

Ἄναφερόμενος πάντοτε στὸν κινούμενο στόχο ποὺ ἀποτελεῖ ἡ ἔννοια «σκέπτομαι», θὰ ἔλεγα ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι μετὰ πενήντα ἥ ἑκατὸ χρόνια θὰ ὑπάρξουν μηχανὲς οἱ δποῖες θὰ ἐπιτελοῦν ἔργα τὰ δποῖα σήμερα θὰ ἀποδίδαμε στὸ «σκέπτεσθαι», παρὰ ταῦτα ὅμως οἱ ἀνθρωποι καὶ τότε θὰ ἕχει «μετατοπισθεῖ» τότε καὶ θὰ ενδιόκεται «μακρύτερα» ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ενδιόκεται τώρα, ἔτοι ὥστε νὰ διατηρεῖται πάντα μιὰ σαφῆς διάκριση μεταξὺ τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος καὶ τῆς μηχανῆς. Παρατηροῦμε ἐδῶ ὅτι βρισκόμαστε ἐνώπιον μιᾶς «օδιακῆς» διαδικασίας, μιᾶς διαδικασίας ἥ δποία ὁδηγεῖ «օδιακὰ» ἀν θέλετε τὴν μηχανὴ στὴν ἀνθρώπινη φύση, κατὶ ποὺ δημιουργεῖ τὸ αἰσθητὸ ὅτι δὲν θὰ ὑποκαταστήσει ποτὲ τὸν ἀνθρωπό.

Ἐπανέρχομαι πάλι στὸ Penrose τοῦ δποίου τὰ ἐπιχειρήματα ἐνισχύοντα τὴν παραπάνω ἀποψη. *‘H ITN* πρεσβεύει ὅτι, ὅταν κάποτε θὰ ἀποκτήσομε μιὰ καλύτερη ἀντίληψη τῶν νόμων τῆς Φυσικῆς καθὼς καὶ τῆς δομῆς τοῦ ἐγκεφάλου, τότε θὰ μπορέσουμε νὰ «ἀναπαραγάγομε» τὸν ἐγκέφαλο διὰ μέσον ἐνὸς ὑπολογιστῆς. *‘Ομως τί εἴναι ἡ Φυσική; Εἴναι ἡ Φυσικὴ ἴκανὴ νὰ ἀντιληφθεῖ πλήρως τὰ φαινόμενα; Τί σημαίνει ἀκριβῶς «ἀπομίμησις»;*

Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς Μηχανικῆς τοῦ *Newton* ὁδήγησε στὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητας καὶ στὴν *Kβαντομηχανική*, δὲν ἀποκλείεται δὲ οἱ νόμοι τῆς Φυσικῆς ποὺ ἀφοροῦν τὰ *Kβάντα* νὰ μὴν εἴναι ἀλγορίθμικοί. Ἐξάλλον ἐπειδὴ μερικὰ νοητικὰ φαινόμενα λειτουργοῦν σὲ κλίμακα δπον κβαντικὰ φαινόμενα μπορεῖ νὰ ἐπιδροῦν ἐπ’ αὐτῶν, οἱ λειτουργίες ποὺ «παριστάνουν» τὴν νοημοσύνη μπορεῖ νὰ μὴν εἴναι ἀλγορίθμικές, δπότε ἡ μηχανικὴ ἀπομίμησή τους νὰ μὴν εἴναι δυνατή. *‘Ας γίνομε κάπως σαφέστεροι.*

Ἡ Θεωρία τῆς Σχετικότητας τοῦ *Einstein* ἡ δποία ἀναφέρεται στὴ *Baρύτητα* καὶ ἡ *Kβαντομηχανικὴ* ἡ δποία ρυθμίζει τὸ μικρόκοσμο, τὸν κόσμο τῶν σωματιδίων, εἴναι δύο θεωρίες οἱ δποῖες πρὸς τὸ παρόν παραμένοντα μαθηματικῶς ἀσυμβίβαστες. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν οἱ ἐπιστήμονες-ἔρευνητες προσπαθοῦν νὰ συμβιβάσουν τὶς θεωρίες αὐτὲς μὲ τὴ δημιουργία μιᾶς *Kβαντικῆς Θεωρίας* τῆς *Baρύτητας*. Μιὰ συνέπεια τοῦ συμβιβασμοῦ αὐτοῦ θὰ ἥταν δ προσδιοισμὸς τῶν ὁρίων τῆς *Kβαντομηχανικῆς* ἡ δποία μεταξὺ ἄλλων μᾶς βεβαιώνει ὅτι σωματίδια μποροῦν ἀπότομα νὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ ἔνα σημεῖο τοῦ χώρου σὲ κάποιο ἄλλο χωρὶς νὰ διασχίσουν τὸ μεταξὺ αὐτῶν διάστη-

μα! Μήπως τὸ τελευταῖο αὐτὸν φαινόμενο ποὺ λαμβάνει χώραν μεταξὺ τῶν ἀτόμων τῆς ὅλης λαμβάνει ἐπίσης χώραν μεταξὺ μεγαλυτέρων σωματιδίων ὅπως εἶναι τὰ κύνταρα τοῦ ἐγκεφάλου; Μήπως ἡ μελλοντική, ἡ ἀναμενομένη αὐτὴ Κβαντικὴ Θεωρία τῆς Βαρύτητας, εὑρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴν ἐρμηνεία τῶν ἐννοιῶν «Συνείδηση», «Σκέψη», οἱ δοποῖς τόσο μεγάλο καὶ βασικὸ ρόλο παίζουν στὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ; «Ἄς περιμένομε λοιπὸν τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν Κβαντικῶν Θεωριῶν τῆς Φυσικῆς.

Τελειώνοντας θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω καὶ ἔνα ἀκόμη ἐπιχείρημα τὸ δόποιο δὲν συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς *ITN*. Τὸ ἐπιχείρημα βασίζεται σὲ δρισμένες ἀπόψεις καὶ σκέψεις ποὺ εἶχα ἀναπτύξει σὲ προγενέστερή μον ὄμιλία κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἐπισήμου ὑποδοχῆς μον στὴν Ἀκαδημία [1]. Οἱ σκέψεις ἐκεῖνες ὀδηγοῦν, κατ’ ἐμέ, στὸ «συμπέρασμα» ὅτι ἡ νόηση κάθε ἀτόμου λειτουργεῖ στὰ πλαίσια ἐνὸς συστήματος ἐρμηνείας, τὸ δόποιο σύστημα βασίζεται καὶ περιλαμβάνει προκαταλήψεις, προλήψεις, πολιτισμό, ἴστορία καθὼς καὶ διάφορες ἀξίες. Τὸ σύστημα αὐτὸν ἐπηρεάζει ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ νὰ δεῖ ἡ νὰ μὴ δεῖ ἔνα ἀτόμο. Ἐπηρεάζει τὸ τί θὰ θεωρήσει τὸ ἀτόμο σπονδαῖο ἢ ὅχι, τὸ τί εἶναι ἀληθὲς ἢ ψευδές. Ἐξάλλον, ὅπως εἶχα παρατηρήσει τότε στὴν ὄμιλία μον, στὴν πράξη, μιὰ πρόταση γίνεται δεκτὴ ἀπὸ μιὰ κοινότητα ἀτόμων ὡς ἀληθής ὅταν κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ παρουσιάσει ἔνα πειστήριο ἢ κάποιο λογικὸ ἐπιχείρημα τὸ δόποιο θὰ πείσει κάποιον νὰ διαφωνήσει.

‘Ως ἐνσυνείδητα ὄντα ἀντιμετωπίζομε διαρκῶς διαφορετικὲς ἐρμηνεῖες τοῦ ἴδιου φαινόμενου, ὅπως συμβαίνει στὴν περίπτωση τοῦ *Searle* καὶ τῶν *Churchlands*, οἱ δοποῖοι εἶναι διαφορετικοὶ παρατηρητὲς τῆς *ITN* καὶ καταλήγουν σὲ διαφορετικὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ ὕδιο φαινόμενο.

‘Η ὥπαξη αὐτὴ τῶν πολλαπλῶν ἐρμηνειῶν ἐνισχύει τὶς θέσεις τῶν ἀντιτιθεμένων στὴν *ITN*. ‘Οπως συμβαίνει καὶ μὲ ἔνα λογικὸ σύστημα, δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ μιὰ μοναδικὴ ἐρμηνεία γιὰ δλὰ τὰ φαινόμενα. Οἱ δυνάμεις τῆς ἐνσυνείδητης παρατήρησης ποὺ διαθέτει ὁ ἀνθρωπος τοῦ δίνοντος τὴν ἱκανότητα νὰ μὴν περιορίζεται σὲ μιὰ συγκεκριμένη ἐρμηνεία ἀλλὰ νὰ δημιουργεῖ καὶ ἀλλες ἐναλλακτικὲς ἐρμηνεῖες. Κατὰ συνέπειαν, ἀφοῦ ἡ Συνείδηση δὲν μπορεῖ νὰ παρουσιασθεῖ σὲ μία μόρο σταθερὴ περιγραφὴ ἢ ἐρμηνεία, πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτὴ νὰ περιορισθεῖ σὲ ἔνα ἀλγόριθμο; Τὸ τελευταῖο αὐτὸν ἐπιχείρημα ἰσχύει ἐπίσης καὶ γιὰ τὸν ἀλγορίθμον τοῦς ὅποιοι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ μεταβάλλουν τὶς ἐρμηνεῖες ποὺ παρέχουν καὶ τοῦτο διότι οἱ ἐν λόγῳ μεταβολὲς ἀποτελοῦν καὶ αὐτὲς οἱ ὕδιες ἐπίσης κάποια ἐρμηνεία.

Μολονότι τὰ παραπάνω ἐπιχειρήματα ἀποτελοῦν πρὸς τὸ παρόν ἐνδείξεις μόνο καὶ ὅχι ἀποδείξεις τῶν ἀπόψεων τὶς ὅποιες ὑποστηρίζουν, δμως ἀποτελοῦν ἀναμφισβήτητα μιὰ ὀξεία μεταφυσικὴ πρόκληση πρὸς τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς *ITN*, πρόκληση ποὺ ἐπεβάλλετο νὰ γίνει δεδομένης τῆς ἀπόψεως ποὺ ἐπικρατεῖ, καὶ ποὺ κατὰ πολλοὺς

νπερισχύει στὸ φιλοσοφικὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, ὅτι ἡ σκέψη εἶναι, βασικά, τὸ ἕδιο πράγμα μὲ τὴ δράση ἐνὸς πολύπλοκου ὑπολογιστῆ. Ἡ ἀποφη αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπαπεῖ μὲ ἀοριστολογίες καὶ ἀθεμελίωτα ἐπιχειρήματα.

Πολλοὶ πιστεύοντιν καὶ ἐλπίζοντιν ὅτι διὰ τῆς Φυσικῆς καὶ τῶν Μαθηματικῶν θὰ ἐπιτευχθεῖ θεμελιώδης πρόοδος στὸ νὰ γίνοντιν πιὸ κατανοητὲς οἱ ἔννοιες «πνεῦμα», «συνείδηση» κ.ἄ. Ἡ Συνείδηση ἀποτελεῖ ἔνα τόσο σπουδαῖο φαινόμενο ὥστε δὲν μπορεῖ νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι εἶναι ἀπλῶς κάτι ποὺ «τυχαῖα» καὶ ὃς διὰ μαγείας παρουσιάζεται νὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ἐνὸς πολυπλόκου ὑπολογισμοῦ.

Ἡ Συνείδηση εἶναι ἔνα φαινόμενο διὰ μέσον τοῦ ὅποιον ἡ ὑπαρξὴ αὐτοῦ τούτον τοῦ Σύμπαντος γίνεται γνωστή. Μπορεῖ μάλιστα κανεὶς νὰ ἴσχυρισθεῖ ὅτι ἔνα Σύμπαν ποὺ διέπεται ἀπὸ νόμους οἱ ὅποιοι δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ὑπαρξη Συνειδήσεως, δὲν εἶναι κὰν Σύμπαν.

Ἡ Συνείδηση εἶναι τὸ μόνο φαινόμενο διὰ τοῦ ὅποιον ἔνα «θεωρητικὰ» ὑπαρκτὸ Σύμπαν μπορεῖ νὰ μετατραπεῖ σὲ πραγματικό.

Ομως ἀς προσγειωθοῦμε.

Τόσο ὁ Penrose ὅσο καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἐρευνητὲς ποὺ ἀναφέραμε, θίγοντιν θέματα τὰ ὅποια εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀπασχολήσουν τόσο τοὺς φιλοσόφους ὅσο καὶ τοὺς ὑπόλοιπονς ἐπιστήμονες γιὰ πολλὰ ἀκόμα χρόνια. Ἐκ παραλλήλου εἶναι ἐπίσης βέβαιο ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔξακολουθήσει νὰ κατασκευάζει μηχανικὰ συστήματα διοσένα πιὸ βελτιωμένα μὲ σκοπὸ τὴν πρακτικὴ ἔξυπηρέτησή του.

Αναφορικὰ μὲ τὴν ITN θὰ ἥθελα νὰ κλείσω τὴν δμιλία αὐτὴ μὲ τὶς ἀκόλουθες σκέψεις:

Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι θέτομε τοὺς ἑαυτούς μας στὴν κορυφὴ τῆς παρούσας ἐξελικτικῆς κλίμακας. Εἴμαστε ἀρκετὰ ἀλαζόνες ὥστε νὰ πιστεύομε ὅτι ἔχομε τὴ δύναμη νὰ δημιουργήσουμε ὅντα προηγμένα ὅσο καὶ ἐμεῖς, ἐνῶ συνχρόνως μᾶς φοβίζει ἡ σκέψη ὅτι αὐτὸ ποὺ προσπαθοῦμε νὰ δημιουργήσουμε μπορεῖ νὰ γίνει πραγματικότητα!

Εὐτυχῶς ὑπάρχει, δπως ἀνέφερα παραπάνω, καὶ ἡ ἄλλη ὅψη τοῦ νομίσματος, ὅτι δηλαδὴ εἴμαστε κάτι παραπάνω ἀπὸ μηχανές.

Ἐχοντας μπροστά μας τὴ δεύτερη αὐτή, ἀνθρώπινη, ὅψη τοῦ νομίσματος, ἀς μὴ ἔχοντας EKEINON ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ δύναμη νὰ τὴν βλέπομε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. N. K. 'Αρτεμιόδης, «Η Αρμονία στή Φύση: 'Ο ρόλος τῶν Μαθηματικῶν στὴν κατανόησή της», *Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν*, Τομ. 62, 1987.
2. N. K. 'Αρτεμιόδης, «Η Γεωμετρία τῶν Fractals», *Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν*, Τομ. 63, 1988.
3. N. K. 'Αρτεμιόδης, «Κορυφαῖες στιγμὲς στὰ Μαθηματικά», *Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν*, Τομ. 63, 1988.
4. P. J. Dennning, «Blindness in the design of intelligent systems», *Amer. Sc.* 76, 1988.
5. J. R. Searle, «Is the brain's mind a computer program?», *Sci. Am.* 262, 1990, p. 20-25.
6. P. M and P. R. Churchland: «Could a machine think?», *Sci. Am.* 262, 1990, p. 26-31.
7. R. Penrose, «The Emperor's New Mind», *Oxford University Press*, 1990.