

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 1952

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΜΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Ο κ. Γ. Ιωακείμογλου παρουσιάζων τὸ βιβλίον τοῦ κ. Χρ. Σολομωνίδη «Στίς ὅχθες τοῦ Μέλη» Ἀθῆναι, 1951, λέγει τὰ ἔξης:

Ἐχω τὴν τιμὴν νὰ παρουσιάσω εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν μελέτην τοῦ συμφροναίου λογοτέχνου καὶ λογίου κ. Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη δημοσιευθεῖσαν ὑπὸ τὸν τίτλον «Στίς ὅχθες τοῦ Μέλη».

‘Ο κ. Σολομωνίδης προέρχεται ἀπὸ ἐν λαμπρὸν πνευματικὸν περιβάλλον τῆς Σμύρνης. Εἶναι υἱὸς τοῦ Σωκράτη Σολομωνίδη, ὃστις ἀπὸ τοῦ 1881 μέχρι τῆς καταστροφῆς τοῦ 1922 διηγόμενος μετὰ τοῦ Γεωργίου Ὅμηρος τὴν ἐφημερίδα «Ἀμάλθεια». Ἡ ἐφημερίς αὕτη ἔξεδόθη τὸ πρῶτον τῷ 1838 καὶ ἔζησε μέχρι τοῦ 1922. Ἡτο ἔνας λαμπρὸς φάρος διὰ τὸν Ἐλληνισμὸν ὅχι μόνον τῆς Μικρᾶς Ασίας ἀλλὰ καὶ τῆς Αἰγαίου, τῆς Ρουμανίας καὶ ἄλλων χωρῶν ὅπου ὑπῆρχον Ἐλληνικαὶ κοινότητες.

‘Ο συγγραφεὺς δίδει εἰς τὸ βιβλίον του μίαν εἰκόνα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Σμύρνης καὶ ἔξετάζει τὸ ἔργον ποιητῶν καὶ λογίων κατὰ τὰς δεκαετηρίδας πρὸ τῆς καταστροφῆς.

Εἰς τὸ πρῶτον μέρος ἀναλύει τὸ ἔργον τοῦ ποιητοῦ Ἀγγέλου Σημηριώτη ὃστις ἀπέθανεν ἐν Ἀθήναις τὸν Ὁκτώβριον τοῦ 1944. Τὸν ἔξετάζει ὡς ποιητὴν τῆς ἀγάπης, ὡς φυσιολάτρην, ὡς θρησκευτικὸν ποιητήν, ὡς πατριδολάτρην καὶ ὡς θεατρικὸν συγγραφέα. Εἶναι ἀξιόλογον τὸ ποιητικὸν ἔργον τοῦ Ἀγγέλου Σημηριώτη, καὶ νομίζω ὅτι δὲν εἶναι τόσον γνωστὸς ὅσον τοῦ ἀξιέτελος. Ἀκούσατε μερικοὺς στίχους ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ τραγούδια του (σελ. 27).

*Στὴν Πόλη στὶς ἀρχαῖς Ἐκκλησίες
εἶναι θλιμμένες Παναγιὲς,
γλυκοφιλοῦσες καὶ χλωμὲς Μαρίες
γεμάτες χάρη καὶ εὐωδίες.
Ἡ μιὰ βασταίνει τὸ Χριστὸ στὰ χέρια
κι' ἄλλη σηκάνει τὸ Σταυρὸ
δυὸ μάτια μέσ' στὸ δάκρυν, σὰν ἀστέρια
πνιγμένα μέσα στὸ νερό.*

Τὸ δεύτερον μέρος εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τὸν σμυρναῖον ποιητὴν **Μιχαὴλ Αργυρόπουλον**, γνωστὸν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν. Πρὸ 20 ἔτῶν ἐβραβεύσαμεν τὰ «Τραγούδια τῆς Ἀρατολῆς» τοῦ ποιητοῦ.

Εἰς τὸ τρίτον μέρος ἀναλύεται τὸ ἔργον τοῦ ποιητοῦ καὶ θεατρικοῦ συγγραφέως **Α. Καρακάση**. Ὁ ποιητὴς οὗτος δὲν ὅμοιαζει οὔτε μὲ τὸν Σημηρώτην οὔτε μὲ τὸν Ἀργυρόπουλον. Ἰδοὺ πῶς τὸν χαρακτηρίζει ὁ κ. Σολομωνίδης (σ. 82).

«Μὲ τὸ προσωπικὸ ὄφος του ἀντικρύζει τὴν εὔθυμη πλευρὰ τῆς ζωῆς καὶ τὴ μορφὴ τῶν πραγμάτων. Βρίσκει τὴν ἀστεία φράση, συνδυάζει τὸ κωμικὸ ἐπεισόδιο, μεταχειρίζεται τὴν παρωδία, ἔγγιζει μὲ τὴ σατιρικὴ εἰρωνεία καὶ μὲ τεχνικῶτατο τρόπο κάθε τι καὶ μὲ πλούσια πάντα ρίμα τὸ παρουσιάζει. Ἀκόμη ξέρει τὸ πολὺ γυμνὸν νὰ τὸ σκεπάζῃ καὶ τὸ πολὺ ἐλεύθερο νὰ μὴ τὸ καταντᾶ χυδαῖο».

Εἰς τὸ τέταρτον μέρος τοῦ βιβλίου γίνεται λόγος διὰ σειρὰν σμυρναίων ποιητῶν καὶ λογίων, πολλοὶ τῶν ὅποιων εἶναι ίατροί (Δελλαγραμμάτικας, Ἀριστείδης Καλλιγάς, Μιλτιάδης Ἐμμανουήλ, Μιλτιάδης Κρενδιρόπουλος, Μιχαὴλ Τσακύρογλου).

Μερικοὶ γράφουν τὰ ποιήματά των εἰς τὴν καθαρεύουσαν. Ἄλλοι εἶναι λόγιοι καὶ καταγίνονται μὲ τὴν ἀρχαιολογίαν καὶ τὴν ἴστορίαν τῆς Σμύρνης. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφέρω ἐνταῦθα ὅλους.

Τὸ βιβλίον τοῦ κ. Σολομωνίδη δὲν εἶναι μία ἀπλῆ ἀνθολογία. Χαρακτηρίζει ὡς λογοτέχνης τὸ ποιητικὸν ἔργον τῶν συμπατιωτῶν του ποιητῶν καὶ λογίων.

Ἐπιθυμῶ ἵδιαιτέρως νὰ ἔξαρω τὴν ἐθνικὴν σημασίαν τοῦ βιβλίου. Ὁ συγγραφεὺς μᾶς δίδει μίαν εἰκόνα τῆς λαμπρῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Σμύρνης. Ὁ ἴστορικὸς δῆτις θὰ γράψῃ τὴν ἴστορίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας θὰ εύρῃ ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ πλῆθος βιβλιογραφίας εἰς ὑποσημειώσεις καὶ θὰ δυνηθῇ νὰ ἀνατρέξῃ εἰς τὰς πηγάς.

Ἡ μελέτη τοῦ κ. Σολομωνίδη συγκινεῖ κάθετον Ἑλληνικὴν ψυχήν, ἵδιαιτέρως δμως τοὺς Σμυρναίους, οἵ ὅποιοι δύνανται τώρα, μετὰ τὴν Ἑλληνοτουρκικὴν φιλίαν,

νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν πατρίδα των, ἀλλὰ δὲν θὰ εὔρουν ἐκεῖ τοὺς τάφους τῶν πατέρων των.

Ἐὰν λάβετε αὐτὸν ὑπὸ ὄψιν θὰ μὲ συγχωρήσετε, διότι Σᾶς παρουσιάζω σήμερον ἔνα βιβλίον, τὸ ὅποιον εἶναι ἔνον πρός τὴν ἐπιστήμην εἰς τὴν ὅποιαν ἔχω ἀφιερώσει τὰς ἀσθενεῖς μου δυνάμεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ. — Περὶ τῆς συγγενοῦς μελανώσεως τοῦ ὁφθαλμοῦ, ὑπὸ **Γεωργ. Φ. Κοσμετάτου.**

Εἰς προηγουμένας ἀνακοινώσεις ἡμῶν ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ (Πρακτ. Ἀκαδ., τόμ. 24 (1949) σ. 38 κ.εξ. καὶ τόμ. 25 (1950) σ. 362 κ.εξ.) σχετικῶς πρὸς τὴν μελαγχρωστικὴν τοῦ ὁφθαλμοῦ, ἐπραγματεύθημεν περὶ συναφῶν πρὸς τὸ θέμα τοῦτο ζητημάτων. Σήμερον θὰ προσθέσω συμπληρωματικά τινα ἀφορῶντα εἰς τὴν συγγενῆ μελάνωσιν τοῦ ὁφθαλμοῦ, ἵτοι τὴν παρουσίαν περισσοτέρας ποσότητος μελαγχρωστικῆς εἰς μέρη ἔνθα εἴτε ὑφίσταται φυσιολογικῶς τοιαύτη, ἢ καὶ ὅταν αὕτη τελείως ἐλλείπῃ.

Φυσιολογικῶς μελαγχρωστικὴ οὐσία παρατηρεῖται ἐν τῷ ὁφθαλμῷ εἰς τὸν ἀγγειώδη αὐτοῦ χιτῶνα, καθὼς καὶ εἰς τὸ μελάχρουν ἐπιθήλιον τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, ἐνῷ ἔτερα μέρη τοῦ ὁφθαλμοῦ, ώς ἡ θηλὴ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου, ὁ ἰδίως ἀμφιβληστροειδής, τὸ ὑαλοειδὲς σῶμα, ὁ φακός, καὶ ὁ κερατοειδής στεροῦνται τελείως τῆς οὐσίας ταύτης. Πᾶσα ἐπομένως ἀνώμαλος παρουσία μελαγχρωστικῆς ἀποτελεῖ συγγενῆ ἀνωμαλίαν εἰς φυσιολογικὸν ὁφθαλμόν, ὁνομάζεται δὲ αὕτη μελάνωσις.

Κατωτέρω θ' ἀναφέρωμεν τὰς ἡμετέρας παρατηρήσεις σχετικῶς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο, καθὼς καὶ τὴν ἐξήγησιν τῆς συγγενοῦς ταύτης ἀνωμαλίας, βασιζόμενοι ἐπὶ ἴδιων σπανίων περιπτώσεων, δίδομεν δὲ συγχρόνως καὶ τὴν ἐξήγησιν ταύτης «Μελάνωσις τοῦ σκληροῦ χιτῶνος». Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν λευκὴν φυλήν, εἰς ἣν φυσιολογικῶς σπανιώτατα ἀπαντᾶ μελαγχρωστικὴ οὐσία, εἰς περίπτωσιν μελανώσεως τοῦ χιτῶνος τούτου, αὕτη ἀναφαίνεται ὑπὸ μορφὴν μικρῶν ἢ καὶ μεγαλυτέρων κατὰ τὴν ἔκτασιν μελανῶν κηλίδων ἢ καὶ περιοχῶν εύκολως ὀρατῶν καὶ διὰ γυμνοῦ ὁφθαλμοῦ. Πλὴν ὅμως τούτων ἀπαξ μόνον παρετηρήσαμεν τὴν μελάνωσιν καταλαμβάνουσαν τοσαύτην ἔκτασιν, ὥστε αὕτη νὰ καλύπτῃ σχεδόν ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ προσθίου τριτημορίου τοῦ σκληροῦ. Ἀντιθέτως πρὸς τὴν λευκὴν φυλήν, ἡ μελάνωσις τοῦ σκληροῦ παρουσιάζεται συνήθως εἰς τὴν μογγολικὴν καὶ μαύρην φυλήν.

Ἡ μελάνωσις τῆς ἔριδος ἔχει ὡσαύτως ἐνδιαφέρον, διότι, ὅταν καταλαμβάνῃ ὅλόκληρον τὴν ἔκτασιν αὐτῆς, περιορίζεται δὲ εἰς τὴν ἕριδα τοῦ ἐνὸς μόνον ὁφθαλ-