

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. **Νικόλαος Κονομῆς** λέγει τὰ ἐξῆς:

Ὅπως ὑποδείχτηκε ἡ φήμη καὶ ἡ ἄγνοια μπορεῖ νὰ συμβαδίζουν, πράγμα ποὺ συμβαίνει στὴν περίπτωση τοῦ ὀσίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ὁ ὁποῖος ἀπέκτησε ἰκανὴ φήμη ἀλλὰ οὐσιαστικὰ παραμένει ἀκόμη ἄγνωστος ἀφοῦ μικρὸ μόνο μέρος τοῦ ἔργου του ἔχει μελετηθεῖ. Ἐνδεικτικὸ εἶναι μάλιστα τὸ γεγονὸς ὅτι τώρα μόλις ἄρχισε ἡ ἔκδοση τῶν ἔργων του, ἀφοῦ τὸ μόνο εὐρύτερα γνωστὸ κείμενό του εἶναι ἡ μικρὴ πραγματεία του *Περὶ τῶν κατὰ χώραν Κύπρον σκαιῶν*, ποὺ εἶναι ιδιαίτερα γνωστὴ μεταξὺ τῶν μεσαιωνολόγων ἐπειδὴ ἀναφέρεται στὴ σύγχρονή του ἱστορία τῆς Κύπρου.

Ἡ πρόσφατη δημοσίευση ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τοῦ ἔργου τοῦ ὀσίου *Περὶ τῶν Χριστοῦ ἐντολῶν* ποὺ ἐτοίμαζε ὁ π. Παῦλος (Βενέδικτος) Ἐγγλεζάκης μοῦ δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναφερθῶ καὶ στὴν προσπάθεια ποὺ γίνεται σήμερα γιὰ ἔκδοση τοῦ συνόλου τοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου. «Ποίω δὲ τρόπῳ καὶ ὅπως τὰ σμικρότατα ταῦτα μεμάθηκα — ἀναφέρει ὁ αὐτοδίδακτος Ἁγ. Νεόφυτος — λέγειν οὐ βούλομαι, μήπως καὶ δόξωμεν (ὅτι) φιλοτιμίας χάριν διεξείημεν ταῦτα». Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ὀσίου ταιριάζουν καὶ στὸν μελετητὴ του, τὸν πρόωρα χαμένο ἐπιστήμονα Βενέδικτο Ἐγγλεζάκη.

Τὸ ἔργο τοῦ Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στὰ Λευκάρα, ἢ ἀκριβέστερα στὸν ἀγροτικὸ συνοικισμό τοῦ «Κάτω Δρυῦ» τοῦ δήμου Λευκάρων, ιδιαίτερη πατρίδα τῆς οἰκογένειας τῶν Σαριπόλων καὶ τοῦ σύγχρονου ἐπιχειρηματία τῆς Γλασκώβης Sir Rio Stakis, στὰ 1134 καὶ ἀποσύρθηκε στὴν Πάφο στὴν πλαγιὰ τοῦ Μελισσόβουνου γιὰ νὰ μονάσει τὸ 1159, ὑπέγραψε τὴν κτητορικὴ διάταξη τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ποὺ ἴδρυσε στὰ 1214 καὶ ἀπεβίωσε γύρω στὰ 1220, εἶναι ποικίλο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαντοῦν σὲ αὐτοβιο-

γραφικό σημείωμά του μέσα στην *Τυπική Διαθήκη*, δεκαέξι βιβλία που περιλαμβάνουν όμιλητικό έργο με ποικίλη θεματολογία: πανηγυρικές όμιλίες για άγιους και έορτές, κατηγορητικές και παραινετικές όμιλίες, έρμηνευτικές δοκιμές σε ποικίλα θέματα, κυρίως με άφορμή χωρία από τη Βίβλο.

Τό έργο που μάς ενδιαφέρει, δηλ. οί δέκα λόγοι *Περί τών Χριστού έντολών* που είναι υπόμνημα στην έπί του Όρους Όμιλία, διασώζεται από ένα χφ τής Έθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, τόν Coislinianum αρ. 287, που προέρχεται από την Κύπρο και μπορεί να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 12ου αι., όταν ακόμη ζούσε ο άγιος. Τό χφ είναι κολοβό και από τις δέκα όμιλίες έχουν χαθεί από την αρχή ολόκληρη ή πρώτη όμιλία και τό μεγαλύτερο μέρος τής δεύτερης, ενώ από τό τέλος λείπει τουλάχιστον τό τέλος του τελευταίου κειμένου. Τό χφ φέρει ιδιόχειρες διορθώσεις του Νεοφύτου.

Με άφορμή την έπί του Όρους Όμιλία ο Νεόφυτος πραγματεύεται σημαντικά θέματα: τή μετάνοια και προσευχή, τή προφύλαξη τών πέντε αισθήσεων, τή βασιλεία του Θεού, τή δεύτερη παρουσία, τή έντολή «Μή κρίνετε ίνα μη κριθίτε» κ.ά. Η σημασία του έργου για τήν ιστορία τής όμιλητικής και έρμηνευτικής θεολογίας στη Βυζαντινή Κύπρο, για τήν κοινωνική και μοναστική ιστορία του νησιού του 12ου αι. και για τήν ιστορία τής γλώσσας σε μια συμπαγή περιφέρεια του βυζαντινού κόσμου είναι προφανής.

Ό εκδότης άναστράφηκε με τά έργα του Νεοφύτου σ' όλη του τή ζωή. Καρπός τής ένασχόλησής του αύτής ήταν ή δημοσίευση διαφόρων μελετημάτων όπου πραγματεύεται ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα μέσα από τά έργα του όσιου. Οί μελέτες αυτές είναι σήμερα συγκεντρωμένες στον τόμο με τόν τίτλο *Είκοσι μελέται διά τήν Έκκλησίαν Κύπρου*, ΜΙΕΤ Άθήνα 1996. Ίδιαίτερα ό Έγγλεζάκης άσχολήθηκε με τό κείμενο τής Καινής Διαθήκης και τήν ιστορία τής παράδοσής του στη βυζαντινή έποχή, γι' αυτό μελέτησε και τά έργα του Άγίου για τόν έντοπισμό του τύπου του κειμένου που ακολουθείται και για τήν κατανόηση τής έρμηνείας τής Καινής Διαθήκης.

Ό π. Παύλος μελετούσε τό συγκεκριμένο έργο από τά τέλη τής δεκαετίας του '60 προετοιμάζοντας τά διάφορα στάδια τής έκδοσης: μεταγραφή και κατάστρωση του κειμένου, έντοπισμός τών πηγών (βιβλικών και πατερικών), όριστικοποίηση του κειμένου και του κριτικού ύπομνήματος. Στο μακρό αυτό διάστημα παρεμβλήθηκαν μερικά γεγονότα που επηρέασαν τό άναληφθέν έγχειρημα. Πρώτα ή άπογοήτευση για τήν έν γένει κατάσταση στην Κύπρο. Ύστερα ή έλλειψη οικονομικής βοήθειας από μέρους τών αρχών. Στο σχεδιάσμα ενός προλόγου που διασώθηκε στα κατάλοιπά του αναφέρεται: «Όταν έπί δέκα έτη άνέμενον... να μου παρασχεθούν

αί κατάλληλοι συνθῆκαι διὰ νὰ φέρω εἰς πέρας τὸ ἔργον τῆς μελέτης καὶ ἐκδόσεως τῶν συγγραμμάτων τοῦ ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ὁ Θεὸς συνεχώρησε νὰ μὴ μοῦ δοθῇ καμμία πραγματικὴ βοήθεια). Ὅταν τὸ Ἰδρυμα Α.Γ. Λεβέντη μοῦ παρεχώρησε ὕστερα τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ συμπλήρωση τῆς ἔρευνας, τότε («ἐκλήθην νὰ πῶ τῶν θείων κριμάτων τὸ ποτήριον»). Ἦταν δηλ. ἀργὰ γιὰτὶ εἶχε κλονισθεῖ ἡ ὑγεία του.

Μέσα στὴν τραγικὴ κατάσταση τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀγωνίας ποῦ τοῦ προκαλοῦσε ἡ ἀνίατη ἀσθενεία του ἐχάρη χαρὰν μεγάλην ὅταν ἔλαβε ἐπιστολὴ μου μὲ τὴν ὁποία τοῦ πρότεινα τὴν ἔνταξή τοῦ ἔργου στὶς ἐκδόσεις τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὁ μαθητῆς του ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἰωάννου σημειώνει: «Μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐκφράσω μὲ λόγια τὴ συγκίνηση καὶ τὴ χαρὰ ἐνὸς λογίου πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου μετὰ τὴν ἀνάγκωση τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ κουράγιο, τὴ δύναμη καὶ τὸν ἐνθουσιασμό ποῦ ἀντλήσε ἀπ' αὐτὴ ἀρχίζοντας ἐντατικὴ ἐργασία μὲ σκοπὸ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς ἐκδοσης τοῦ ἔργου, μὲ τὸ ὅποιο εἶχε ἀσχοληθεῖ κατὰ περιόδους τὰ προηγούμενα εἴκοσι χρόνια'. Στὸ τέλος ὑπέκυψε στὸ μοιραῖο. «Ὁ χρόνος ὑπῆρξε σύντομος» ὅπως ἔγραψε ὁ ἴδιος καὶ συνεχίζει: «οἱ καιροὶ δυσμενεῖς, τὸ ἔργον πάρεργον. Ἐπραξα ὅ,τι ἤμποροῦσα. Διαφορετικὰ καὶ ἐγὼ ἤθελα». Τέλος στὸ σχεδιάσμα Προλόγου τοῦ ἔργου ἔγραφε: «Ἀφήνω πρὸς μεταθανάτιον ἐκδοσιν τὸ κείμενον ἐνὸς μόνου ἔργου τοῦ ἁγίου, καὶ τοῦτο δυστυχῶς ἄνευ εἰσαγωγῆς, σχολίων ἢ μελέτης. Εὐχομαι ἄλλοι νὰ συνεχίσουν τὸν δρόμον...».

Τὸ ἔργο ἐκδόθηκε πέρυσι ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες, γραπτῆς καὶ προφορικῆς, τοῦ ἐκλιπόντος. Ἐτσι ἡ ἐπιμέλεια τῆς ἐκδοσης ἀναλήφθηκε ἀπὸ τὸ σύγχρονό του στὸ Cambridge κλασικὸ φιλόλογο Γεώργιο Χριστοδοῦλου, καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὁ καθηγητῆς τῆς Βυζαντινῆς φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου Παναγιώτης Ἀγαπητός, ὕστερα ἀπὸ δική μου παράκληση ἐξέτασε τὰ κατάλοιπα τοῦ π. Παύλου καὶ μὲ τὴ βοήθεια καὶ τῶν σημειώσεών του περιέγραψε σύντομα ἀλλὰ γλαφυρὰ τὸ χφ Coislinianus 287. Ὁ καθηγητῆς Χριστοδοῦλου περιόρισε κάπως τὸ ἀναλυτικὸ κριτικὸ ὑπόμνημα στὶς γραφῆς ἢ ὀρθογραφικὲς ἰδιομορφίες ποὺ ἔχουν κάποια πρακτικὴ ἀξία. Ἀντὶ εἰσαγωγῆς ἐπαναδημοσιεύτηκε μιὰ εἰσήγησις τοῦ π. Παύλου στὸ συγκεκριμένον ἔργο. Τέλος τὴ σύνταξη ἀναλυτικῶν εὑρετηρίων ἀνέλαβαν ἀπὸ κοινοῦ ὁ Χριστοδοῦλος καὶ οἱ ἀδελφοὶ Ἰωάννου, μαθητῆς καὶ κληρονόμοι τοῦ ἐκλιπόντος. Ἄς λεχθεῖ τέλος ὅτι ὁ π. Παῦλος μελετώντας τὸ ἐξηγητικὸ ἔργο τοῦ ἁγ. Νεοφύτου πίστευε ὅτι ἄκουε μιὰ πιὸ γνήσια φωνὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν συγχρόνων του πιὸ γνωστῶν βυζαντινῶν συγγραφέων καὶ ἀποδίδει τὸ μυστικὸ τῆς ἐλευθερίας καὶ ζωηρότητος τοῦ πνεύματός του στὴ συνθετικὴ ἀγιότητά του.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδόσης ἐγινε γνωστό ὅτι μέ τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου στήν Πάφο συγκροτήθηκε ὁμάδα ἀπό πέντε καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιά νά προγραμματίσει μιὰ συνολική ἐκδοση τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου. Στό πλαίσιο τῆς ἐκδοτικῆς αὐτῆς προσπάθειας τήν ἐκδοση τοῦ *Περὶ τῶν Χριστοῦ ἐντολῶν* ἔργου ἀνέλαβε ὁ κλασικός φιλόλογος Ἰωάννης Στεφανῆς, καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Ἐπειδὴ ἡ ἐκδοση Ἑγγλεζάκη δὲν ἦταν δυνατὸ νά ἐνταχθεῖ στήν ἐκδοτική προσπάθεια τῆς Μονῆς ὕστερα ἀπὸ σχετική συνεννόηση ἀνταλλάχτηκαν τὰ δακτυλόγραφα ἀντίτυπα τῶν δύο ἐκδόσεων. Ἔτσι ὁ καθ. Στεφανῆς ἐνσωμάτωσε ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ πορίσματα τῆς ἐκδόσης Ἑγγλεζάκη στή δική του ἐργασία πού κυκλοφόρησε τὸ καλοκαίρι τοῦ 1996. Παράλληλα ὁ Στεφανῆς ὑπέδειξε στοὺς ἐπιμελητὲς τῆς ἐκδόσης Ἑγγλεζάκη μικρότερα δακτυλογραφικὰ ἀβλεπτήματα καὶ ὀρισμένες παραναγνωσεις τοῦ κειμένου τοῦ χφ πού ἐνσωματώθηκαν στήν ἐκδοση. Ἔτσι ἡ ἐκδοση τοῦ ἴδιου ἔργου δύο φορές μέσα σὲ δύο χρόνια παρουσιάζει ἐνδιαφέρον γιὰ ἐκτὸς τοῦ ὅτι δίνεται ἡ δυνατότητα στοὺς μελλοντικούς μελετητὲς νά στηρίζουν τὴ μελέτη τους σὲ πλατύτερη βάση, ἡ ἐκδοση Ἑγγλεζάκη μέ τὸ ἀναλυτικὸ εὑρετήριο τῆς γλώσσας καὶ τοῦ ὕφους τῶν δέκα λόγων συγκεντρώνει γιά πρώτη φορά σὲ συγκροτημένη μορφή ὕλικὸ γιά μιὰ συνολικότερη μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ ὁσίου. Τὸ ὕλικὸ αὐτὸ ὅπως εἶναι φυσικὸ θὰ βοηθήσει καὶ τοὺς μελλοντικούς ἐκδότες τοῦ ὑπολοίπου ἔργου τοῦ Ἁγίου.

Ἡ ἴδια ἡ ἐκδοση εἶναι πρότυπο ἐπιμελημένης ἐργασίας. Οἱ ἐπεμβάσεις στὸ κείμενο τοῦ χφ εἶναι λίγες καὶ δικαιολογημένες. Εἶναι σχεδὸν πάντοτε ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη. Τὰ λατινικὰ τοῦ κριτικοῦ ὑπομνήματος εἶναι ἄριστα. Μιὰ σύγκριση τῶν δύο ἐκδόσεων τοῦ ἔργου δίνει μιὰ εἰκόνα τοῦ ἔργου τῶν δύο ἐκδοτῶν. Ἡ ἐκδοση Στεφανῆ εἶναι λιτὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ. Ἀποβλέπει μόνο στήν κριτικὴ ἐκδοση τοῦ κειμένου. Ἡ ἐκδοση Ἑγγλεζάκη δείχνει τὴ μεγάλη ἀναστροφή του μέ τὸ κείμενο, τὴν ἐγνοια του γιά τὴ γλωσσικὴ μορφή καὶ τὶς ὀρθογραφικὲς ἰδιορυθμίες τοῦ Νεοφύτου. Ὁ Ἑγγλεζάκης προβαίνει σὲ ἀρκετὲς μικροδιορθώσεις τοῦ κειμένου πολλὲς ἀπὸ τίς ὁποῖες υἱοθετεῖ καὶ ὁ Στεφανῆς, ὁ ὁποῖος προβαίνει καὶ σὲ δικές του διορθώσεις. Γενικὰ ὁ π. Παῦλος δικαιολογώντας ὡς βυζαντινὲς ἢ λαϊκὲς ἀρκετὲς ὀρθογραφικὲς ἰδιαιτερότητες τίς διατηρεῖ π.χ. ἐκδίδει ἔλληγξον 44.13, *συγχνῶς* 70.10, ἤτουν (=εἴτουν), *σάλπιξ* 30,361, *τέτιξ* (=τέτιξ 111,271), *ἐκκόμψαι* (199.60). Διατηροῦνται ἐπίσης τύποι πού προέρχονται ἀπὸ τὸ κυπριακὸ ἰδίωμα: πολλὺς (συχνά),

ἐπλήμαναν (=πότισαν) 185, 531, τοὺς σπηλαίους (πρβλ. τοὺς σπήλιους τοῦ ἰδιώματος), τὰ ἴδρη (ἴδρσι C) πρβλ. τὰ ἴγρη<sup>1</sup> κλπ.

Ἡ ἔκδοσις, παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθήκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες πραγματοποιήθηκε, ἀποτελεῖ ὠραίαν προσθήκη στὶς ἐκδόσεις τῆς Ἀκαδημίας ἀλλὰ καὶ μνημεῖο τῆς φιλολογικῆς ἐπάρκειας τοῦ πιὸ μορφωμένου Κύπριου θεολόγου τῆς ἐποχῆς μας.

---

1. 182.375 ἐκδίδεται ἐκ παραδρομῆς «ὅστις ἠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ψυχὴν ἐπὶ τὴν πέτραν», ἀλλὰ ἡ γρ. οἰκίαν (πρέπει νὰ προτιμηθεῖ γιατί ἡ φρ.: «τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ψυχὴν» δὲν εὐσταθεῖ.