

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΜΝΗΜΗ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΜΟΥΣΣΟΡΓΣΚΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ

"Εκλεισαν ποὺν ἀπὸ λίγο καιρὸν ἐκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ διάσημου Ρώσου συνθέτη Μοδέστου Μουσσόργσκου.

Μέλος τῆς «Ομάδας τῶν Πέντε», ποὺ συμπλήρωναν οἱ Μπαλακίρεφ, Κονු, Μποροντίν καὶ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ, δὲ Μουσσόργσκυ, ποὺ γεννήθηκε τὸ 1839, ὑπῆρξε ἀναμφισβήτητα ὁ πιὸ προκισμένος μεταξύ τους. Πραγματοποιεῖ τὸ θαῦμα τοῦ πιὸ πρωτότυπου Ρώσου μουσουνογοῦ, ἐνῶ οὐσιαστικὰ εἶναι αὐτοδίδακτος. Εἶχε μελετήσει ἀπὸ ἥλικίας ἐπτὰ ἑτῶν τὸν Λίστ, στὴν ἐφηβεία τον ἔδειξε πάθος γιὰ τὶς σονάτες τοῦ Μπετόβεν καὶ σὲ ἥλικια εἴκοσι ἑτῶν παραποτεῖται ἀπὸ ἀξιωματικὸς τοῦ συντάγματος κάποιας φρουρᾶς, ποὺ εἶχε στὸ μεταξὺ διορισθεῖ, γιὰ τὰ ἀφιερωθεῖ ὅλοκληρωτικὰ στὴ μουσική. Πρέπει δῆμος νὰ ζήσει, γι' αὐτὸν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δέχεται ταπεινὲς ἀντιγραφικὲς ἐργασίες. "Αν καὶ εὐγενικῆς καταγωγῆς, ἡ ψυχή του βρίσκεται κοντὰ στὸν μουζίκον καὶ γενικὰ στὸ λαό, ποὺ ἀγαπᾷ, ποὺ λυπᾶται, ποὺ συμπάσχει μὲν αὐτόν. Στὸ λαό, μὲ τὸν δποτὸ μοιράζεται τὶς φροντίδες καὶ τὶς μιζέριες. Τὰ μουσικά του, δῆμος, ἐφόδια εἶναι πενιχρά, τόσο στὴν ἀρμονία ὅσο καὶ γενικότερα στὸν κανόνες τῆς σύνθεσης. Καὶ δῆμος, εἶναι μεταξὺ τῶν πέντε ποὺ ἀναφέραμε ὁ πιὸ κοντὰ στὴ φύση, ὁ πιὸ εἰλικρινῆς, ὁ πιὸ ἀμεσα ἐκφραστικός. Τὸ μεγαλοφυές του ἔνστικτο τοῦ ἐπέτρεπε νὰ μαντεύει αὐτὸν ποὺ ἀγνοοῦσε καὶ τὰ καθιερώνει μιὰ προσωπικὴ διάλεκτο, συχνὰ ἵσως μὲ λάθη γραφῆς, πάντα δῆμος ἐξαιρετικὰ μουσική, πλούσια σὲ ἀρμονικὰ εὑρήματα καὶ ίκανὴ νὰ μεταφράζει κάθε σκέψη του μουσικά, μὲ συναρπαστικὴ πρωτοτυπία.

Ζητώντας, δυστυχῶς, σὰν πολλοὺς τότε καλλιτέχνες, τὸν τεχνητὸν παράδεισο στὸ οἰνόπνευμα, ναρκοθετημένος ἀπὸ τὶς στερήσεις καὶ κατεχόμενος ἀπὸ ἀρκετὰ σοβαρὲς ψυχικὲς διαταραχές, πεθαίνει τὸ 1881 σὲ ἡλικία μόλις 42 ἑτῶν, πάνω σὲ μιὰ κρίση *delirium tremens*.

‘Ο Μουσσόργσκυ ἀγνοοῦσε σχεδὸν ὅλους τοὺς *maîtres τῆς μουσικῆς*. ‘Ο Μπαλακίδεφ κάπως τὸν ἐμύησε, πάντοτε στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, καὶ ὁ Ρίμσκυ-Κόρσακωφ τοῦ διόρθωντες συχνὰ, κυρίως τὰ μετρικά τον λάθη. Γιατὶ ὁ Μουσσόργσκυ δὲν ἥθελε νὰ μάθει οὕτε ἀρμονία οὕτε καμιὰ τεχνικὴ τῆς μουσικῆς. Μὲ τὸ παντοδύναμό του ἔνστικτο ὡς ὀδηγό, καθιέρωντες τὴν προσωπική του φύρωμα γραφῆς.

Εἶναι ἔνας μουσικὸς ἐμπερειονιστής. Χωρὶς καμιὰ μουσικὴ ωητορεία, ἢ μελωδία τον κάμπτεται καὶ λνγίζει μέχρι νὰ ταντισθεῖ ἀπόλυτα στὶς ἄπειρες διακυμάνσεις τοῦ κειμένου ποὺ μελοποιεῖ, ἢ στὰ αἰσθήματα ποὺ ζητᾶ νὰ ἐκφράσει. Εἶναι ἀπαράμιλλος ὅταν μεταφράζει μουσικὰ τὴν ἀθωότητα τῶν παιδιῶν, τὰ παιχνίδια τους, τὶς ἐντυπώσεις τους. ‘Απὸ τὴν πλευρὰ αὐτῆς, τὸ ἔργο του «Παιδικὸ δωμάτιο» εἶναι ἀριστονορμηματικό.

Δὲν τὸν τράβηξαν ποτὲ οἱ ἀφηρημένες φόρμες τῆς λεγόμενης καθαρῆς μουσικῆς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸς δὲν ἔγραψε οὕτε σονάτες, οὕτε μουσικὴ δωματίου, οὕτε συμφωνίες. ‘Η τέχνη του βρισκόταν κοντὰ στὴ ζωὴ καὶ τρεφόταν ἀπὸ τὸν καθημερινό της σφυγμό. Γι’ αὐτό, τὸ τραγούδι στάθηκε γιὰ τὸν Μουσσόργσκυν ὁ φυσικὸς τρόπος νὰ ἐκφράσει τὸν πλούσιο καὶ ίδιοτυποῦ ἐσωτερικό του κόσμο. ‘Απὸ τὴν ἀνθρώπινη φωνὴν προσπορίστηκε μιὰν ἀπλῆ ἀλλὰ ἀμεσητὴ μουσικὴ εὐγλωττία, ποὺ ἡ πειστικὴ της δύναμη ἦταν ἄγνωστη πρὸιν ἀπ’ αὐτόν.

Πολὺ ἔχει συζητηθεῖ ἡ ἐπίδραση ποὺ ἀσκήσει ὁ Μουσσόργσκυ στὸν Ντεμπονιστὸν καὶ τὸν Ραβέλ. Εἶναι γεγονός, δτι τὸ ἔργο του ποὺ ἀναφέρθηκε πιὸ πάνω μὲ τὸν τίτλο «Παιδικὸ δωμάτιο», ὑπῆρξε καὶ γιὰ τοὺς δυὸ Γάλλους συνθέτες μιὰ ἀποκάλυψη, ποὺ τοὺς φανέρωντες τὶ μπιοδοῦν νὰ πετύχονται καὶ οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὴν μελωδικότητα τοῦ λόγου, στὴν δύοια ὁ Μουσσόργσκυν ἔδινε ἰδιαίτερη σημασία.

‘Υπῆρξε ἔνας σκαπανεὸς τοῦ ρεαλισμοῦ καὶ μαζὶ τοῦ λαϊκοῦ πάθους. ‘Ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὸν πόρο τοῦ ταπεινοῦ καὶ οἱ ὠραιότερες σελίδες τοῦ λυρικοῦ του ἔργου εἶναι ἔκεινες ποὺ τοῦ ἐνέπνευσαν ἡ τρυφεράδα καὶ ὁ οἶκτος. Τὰ ποιητικὰ κείμενα τῶν τραγουδιῶν καὶ τῶν μελοδραμάτων του τοῦ ὑπαγόρευαν μὲ τὸ πάθος καὶ τὴν ὑποβολή τους τὴ μουσική. «Θέλω νὰ μιλῶ στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴ γλώσσα τῆς ἀληθείας» ἔλεγε ὁ Μουσσόργσκυ, σὲ μιὰν ἐποχὴ ποὺ ὁ κατὰ ἔνα χρόνο τεωτερούς του Τσαϊκόφσκυν ἵσχυριζόταν δτι «θὰ ἦταν ἀνόητος νὰ θέλει νὰ εἶναι ἀληθινὸς στὸ χῶρο τῆς τέχνης».

‘Η τέχνη τοῦ Μουσσόργσκυ εἶναι καθαρὸ δημιούργημα τοῦ ἐνστίκτου καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ὀφεῖλει τίποτα στὸ τότε αἰσθητικὸ κατεστημένο. Ἡταν καλλιτέχνης ὃς τὰ τρίσβαθα τῆς ψυχῆς του. Στὴ μελωδικὴ γραμμὴ ἔβλεπε τὴν ἔκφραση ἐνὸς παγανθρώπινου τραγουδιοῦ. Τὸ ἀριστούργημά του «Μπόρις Γκοντονώφη», ὅπως καὶ ἡ «Χοβάντσινα», εἶναι ἔργο ἔθνικό, λαϊκὸ καὶ συνάμα ἀπὸ καλλιτεχνικῆς πλευρᾶς ἐπαναστατικό, σὲ ὕφος ἀδόρ, μερικὲς φορὲς πρωτόγονο, ποὺ ψυχολογεῖ βαθειὰ τὸν κάθε ρόλο. Ὁ ἴδιος σ’ ἔτα γράμμα του ἔξομολογεῖται : «Ξέρετε δτὶ στὸν “Μπόρις” ἔδωσα σκηνὲς ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ. Ἡ ἐπιθυμία μου εἶναι τόρα νὰ προφητεύω, καὶ αὐτὸ ποὺ προφητεύω εἶναι ἡ μελωδία τῆς ζωῆς καὶ ὅχι ἡ κλασικὴ μελωδία. Ἐργάζομαι πάνω στὸν ἀνθρώπινο λόγο. Πέτυχα νὰ ἐνσωματώσω τὸ φετιστικό στὴ μελωδία».

Τὸ ἔργο του αὐτό, ποὺ περιέχει ζωντανὲς σκηνὲς τῆς ἵστορίας τῆς Ρωσίας, σὲ κείμενα ἀπὸ τὸν Πούσκιν, δὲν εἶναι οὕτε δρᾶμα, οὕτε ὄπερα, ἀλλὰ περισσότερο ἔνα μουσικὸ χρονικό, ὅπου οἱ πιὸ πολλοὶ ρόλοι εἶναι πρόσωπα περαστικὰ καὶ ὅπον κάθε σκηνή, παθητικὴ καθ’ ἑαυτήν, εἶναι συγχὰ χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη συνοχὴ μὲ τὴν προηγούμενη ἡ τὴν ἐπόμενη τῆς. Πρωταγωνιστὴς καὶ ἥρωας αὐτῆς τῆς ἐποποίιας εἶναι ὁ λαός. Μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς κραυγές του, μὲ τὸν γραφικούς του κανγάδες καὶ τὶς ξέφρενες ἐπευφημίες, πιστὸ καὶ πάντα προληπτικὸ ἐκφράζεται τὸ πλήθος καὶ ἐπικαλεῖται τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὸν Μπόρις, γιορτάζοντάς τον κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς στέψης του. Τὸ ἔργο αὐτό, μὲ τὸν φαντασμαγορικὸ πλοῦτο καὶ τὴν πολυχρωμία λαμπερῆς εἰκόνας, εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ πολύτιμα καὶ καθιερωμένα ἔργα τοῦ λυρικοῦ ρεπερτορίου, γιατὶ ἡ δύναμη τῆς ἀκτινοβολίας τῶν ἀπλῶν ἀλλὰ ισχυρῶν αἰσθηματικῶν καταστάσεων μέσα ἐκεῖ εἶναι τέτοια, ὥστε νὰ μὴν ἀφήνει ἀσυγκίνητο κανένα ἀκροαματικὸ κοινό.

Ἐδῶ στὸν «Μπόρις» ὅπως καὶ στὴν ἄλλη του ὄπερα «Χοβάντσινα», ὁ Μουσσόργσκυ συμπληρώνει τὴ μεταρρύθμιση ποὺ εἶχε παλαιότερα ἐγκαυνιάσει ὁ συνθέτης Νταργκομίσκυ, ὁ δημιουργὸς τῆς λυρικῆς ἀπαγγελίας στὴ Ρωσία. Ἡ ἐνστικτώδης ἀλλὰ τέλεια προσαρμογὴ τοῦ φετιστικό στὸν χαρακτήρα τοῦ κάθε ρόλου, τὰ ἔξαίρετα ἀρμονικὰ ενδήματα ποὺ ἔξιόργιζαν τὸν Τσαϊκόφσκυ, ἡ ρυθμικὴ δεξιοτεχνία, ἡ ἐναλλαγὴ τοῦ φολκλόρ μὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸν τρόπους τῆς ὁρθόδοξης λειτουργίας, τὸ γοητευτικὸ τοπικὸ χρῶμα τῶν λαϊκῶν σκηνῶν, ἡ τόσο εὐληπτη δύναμη τῆς ὑποβολῆς τῆς τέχνης τοῦ Μουσσόργσκυ, ἡ ισχυρή του πρωτοτυπία καὶ γενικὰ ἡ δραματικὴ του μεγαλοφυΐα δίκαια τὸν κατατάσσον στὸν πίνακα τῶν πιὸ ἀξιόλογων μουσικῶν δημιουργῶν.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐντελῶς ἴδιότυπα τραγούδια του, ἄλλα τον ἔργα, γνωστὰ καὶ ἀγαπημένα τοῦ φιλόμουσον κοινοῦ εἶναι τὸ ἔργο «Μιὰ νύχτα στὸ φαλακρὸ

βουνό», ἔργο, θὰ μποροῦσε κατεῖς νὰ πεῖ τρελὸ γιὰ τὴν ἐποχή του, ποὺ ἀποτελεῖ μία βίαιη εἰσβολὴ τοῦ φανταστικοῦ καὶ τοῦ ὑπερφυσικοῦ στὸ χῶρο τοῦ συμφωνικοῦ ποιῆματος. Ἀκόμα, οἱ θαυμάσιες «Εἰκόνες ἀπὸ μὰ ἔκθεση», γραμμένες γιὰ πιάρο καὶ ἐνορχηστρωμένες ἀριστονργηματικὰ ἀπὸ τὸν Ραβέλ, ποὺ ἀποτελοῦν μιὰ μονοικὴ μεταγραφὴ ἐμπρεσιονιστικῆς τέχνης, μὲ σκηνὲς λαϊκὲς καὶ τοπία ρωσικά, ἀπὸ πύρακες ἐνὸς φίλον τον ζωγράφον.

Κατεχόμενος ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν εἰλικρίνεια, καλὸς καὶ γενναῖος, λάτρης τῶν παιδιῶν, καλλιτέχνης καὶ πλάνης, μυστικιστής καὶ διορατικός, διεργοπόλος, ἀφελῆς καὶ μέθυσος, δραματιστής καὶ πραγματιστής, ἀνήσυχος καὶ ἀστατος, κοντὰ στοὺς ταπεινοὺς καὶ καταφρονεμένους, δ Μουσσόργσκυ συχνὰ θυμίζει ἥφωες τοῦ μεγάλου συμπατριώτη του, τοῦ Ντοστογιέφσκυ.

Ξέρουμε κατὰ πόσο δ ἐθνικισμὸς στὴν τέχνη μπορεῖ σὲ δρισμένες περιπτώσεις νὰ περιορίσει τὴ διάδοσή της. Διαφορετικὲς συνθῆκες ζωῆς, ἄλλες συνήθειες καὶ νοοτροπίες λαῶν, διαφορετικὲς κλιματολογικὲς συνθῆκες καὶ γενικὰ ἄλλον εἴδοντας ἀντιδράσεις, εἶναι δυνατὸ νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἐξάπλωση αὐτῆ σὲ ενδύτερη ἔκταση.

Στὸν Μουσσόργσκυ δὲν συμβαίνει ἔτσι. Διατηρώντας στὸ ἀκέραιο τὸ τοπικό της χρῶμα, ἡ τέχνη του εἶχε τὴ μεγάλη δύναμη νὰ ἐπιβάλει τὸν ἐθνικισμό της σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐξακολουθεῖ μετὰ τόσα χρόνια νὰ ἐπιζεῖ καὶ πολλὲς φορὲς ν ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἔκτελεστές τὴ λυδία λίθο τῆς ἀξίας τους.

Ποῦ ἄλλον μπορεῖ νὰ διφεύλεται τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ποὺ ζήτησε καὶ ἐπέτυχε νὰ ἐκφράσει μὲ τὴ μονοικὴ τὸ δυνατὸ καὶ ἀλάνθαστο ἔνστικτο καὶ ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Μουσσόργσκυ;