

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ
ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΑΓΑΠΗΤΟΥ Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

Σὲ δύο προηγούμενες όμιλες ἀπὸ τὸ ἐπίσημο αὐτὸ βῆμα ἐπιχειρήσαμε νὰ μεταδώσουμε μιὰν αἰσιόδοξη εἰκόνα τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν ἀρχαίων μας προγόνων, προβάλλοντας κυρίως τὴν μεγάλη σημασία ποὺ εἶχε ἡ ἐκ μέρους τους υἱοθέτηση τοῦ συμφωνικοῦ φοινικικοῦ ἀλφαβήτου καὶ ἡ σύντομη βελτίωσή του μὲ τὴν δημιουργία φωνηέντων, γιὰ τὴν ἀκριβέστερη φωνητικὴ ἀπόδοση τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας. Τὸ σύνολο αὐτῶν τῶν συμβόλων ὄνομάσθηκε ἀλφάβητο, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ καθενὸς — ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἔψιλον, τὸ ὄμικρον, ὡμέγα κ.λπ., — προδίδει ἀκόμα τὴν φοινική του προέλευση (ἄλφα < φοιν. ἄλεφ = βόδι, βῆτα < bet = σπίτι, γάμμα, φοιν. gam = καμήλα, κ.λπ.).

Τὸ ρ. γράφω καὶ τὸ ούσ. γράμ-μα, σημαίνει ξύνω, γρατσούνιζω, γρατσούνισμα ἐπειδὴ ἡ γραφὴ τότε γινόταν μὲ αἰχμηρὸ ἐργαλεῖο, ποὺ χάραζε τὰ γράμματα ἐπάνω σὲ ξύλο, μέταλλο ἢ πέτρα (ἀργότερα σὲ ἀπλωμένο κερί).

Δεύτερη μεγάλη ἐπιτυχία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων θεωρήσαμε τὴν κατάκτηση τῆς θάλασσας καὶ τὸν ἐπακόλουθο ἀποικισμὸ σὲ ξένους τόπους, μέσα στὴν Μεσόγειο, ἀπὸ τὸν Εὔξεινο Πόντο ὧς τὶς Ἡράκλειες Στῆλες, δηλ. τὸ Γιβραλτάρ. Παράλληλα μὲ τὸν ἀποικισμὸ προχωροῦσε καὶ ἡ ἐμπορικὴ δραστηριότητα ἀνταλλαγῶν, ἡ μετάδοση τῆς ἐγγραμματοσύνης, τῆς παιδείας καὶ τῆς εἰρηνικῆς δημιουργίας ἀποικιακῶν πόλεων, πρὸς ὄφελος καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν ντόπιων.

Ἐπαναλαμβάνουμε ἐδῶ ὅτι δὲν ἔχουμε καμιὰν πληροφορία γιὰ ἔχθρικὲς σχέσεις, δουλεμπόριο καὶ τὰ ὄμοια, ἐκ μέρους τῶν Ἐλλήνων πρὸς τοὺς ντόπιους, καὶ νὰ προσθέσουμε ὅτι, ὅταν μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καὶ τὴν ἀνατροπὴν τοῦ γαιοκεντρικοῦ συστήματος στὸν 3^ο αἰ. π.Χ. ἀπὸ τὸν Ἀρίσταρχο τὸν Σάμιο (320-250 π.Χ.) καὶ τὸν Ἰππαρχο ἀπὸ τὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας (190-126 π.Χ.), αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὸν Κοπέρνικο, δῆπος μαρτυρεῖ ὁ Στράβωνας ὁ γεωγράφος (1^{ος} αἰ. π.Χ. - 1^{ος} αἰ. μ.Χ.), βεβαίωνε (Στράβ. Γεωγρ. - 65C) ὅτι, «εἰ μὴ τὸ μέγεθος τοῦ Ἀτλαντικοῦ πελάγους ἐκάλυνε, κανὸν πλεῖν ἡμᾶς ἐκ τῆς Ἰβηρίας εἰς τὴν Ἰνδικὴν διὰ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου», προσδιορίζοντας μάλιστα καὶ τὴν ἀπόσταση στὸ ἔνα τρίτο τοῦ κύκλου (όχι πολὺ ἀκριβῶς).

Θὰ ἥθελα ὄμως νὰ διασαφήσω ὅτι ὁ θαυμασμός μας γιὰ τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες τῶν προγόνων μας δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποσιωπήσῃ καὶ τὰ ἀναπόφευκτα ἀνθρώπινα ἐλαττώματά τους, ὅπως ἦταν κυρίως οἱ πολιτικὲς διαμάχες καὶ ἡ ματαίωση καλοπροαίρετων μεγάλων σχεδίων (ἀμφικτυνονίες κ.λπ.), οὕτε βέβαια νὰ μειώσῃ ἢ νὰ ἀγνοήσῃ καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν νεότερων Ἐλλήνων, οἱ ὅποιοι, μέσα στὴν πολυαίωνη καὶ σκληρότατη ὁθωμανικὴ κυριαρχία καὶ δουλεία, μπόρεσαν νὰ σχεδιάσουν καὶ νὰ πραγματώσουν τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τήν, ἔστω καὶ κολοβή, συγκρότηση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους.

‘Ωστόσο ὄμως, καὶ ἐδῶ, γιὰ νὰ ἔξασφαλίσουμε τὴν ἴσορροπία ἀνάμεσα στὰ προσόντα καὶ τὰ μειονεκτήματα εἶναι δίκαιο νὰ ὅμολογήσουμε ὅτι σπάνια εἴμαστε δίκαιοι στὶς ἀναμεταξύ μας σχέσεις καὶ συμπεριφορές, ὅταν, συχνά, ἀρνούμαστε νὰ θεωρήσουμε τὸν ἀνθρωπὸ μὲ τὸν ὅποιο πρόκειται νὰ συζητήσουμε, νὰ συνεργαστοῦμε ἢ νὰ συναλλαχθοῦμε, τονλάχιστον τόσο ἀξιο, ἔντιμο ἢ ἔξυπνο, ὅσο θεωροῦμε τὸν ἔαυτό μας, ἐπιδεικνύοντας ἀσυγχώρητη ἀλαζονεία καὶ προκαλώντας πολὺ θλιψερὲς ἐντυπώσεις.

‘Ως πρὸς τὶς μεγάλες ἢ μικρὲς ἀποφάσεις μας καὶ τὶς συνέπειές τους, ἀναφέρω ἐδῶ τὴν ἵσως τολμηρὴ σκέψη ποὺ ἔχω διατυπώσει κάποτε σὲ ἀνάλογα συμφραζόμενα, γιὰ τὸ ὅτι ἡ δημιουργία τῆς Ἀθήνας ὡς πρωτεύοντας τοῦ νέου Ἐλληνικοῦ κράτους ἦταν ἀτυχὴς ἀπόφαση, ἐπειδὴ

μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο παραμερίζαμε ὅλην τὴν συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ, τὴν Βυζαντινὴν αὐτοκρατορίαν, τὴν Κωνσταντινούπολην καὶ τὴν Ἀγία Σοφίαν καὶ ἀγνοούσαμε ἡ μειώναμε τὴν σημασία ποὺ εἶχε δὲ ἔξελληνισμὸς τῆς ρωμαϊκῆς κυριαρχίας στοὺς κάτω ἀπὸ τὸν Δούναβη ξένους λαοὺς (Παίονες, Δάρδανους, Ἰλλυριούς, Σκύθες κ.λπ.), χάρη στοὺς Βαλκανιούς λατινόγλωσσούς ίκανούς αὐτοκράτορες, σὰν τὸν Διοκλητιανό, τὸν Μέγαν Κωνσταντῖνο, τὸν Ἰουλιανό, τὸν Ἰουστινιανό, δὲ ὅποιος ἀργησε μάλιστα πολὺ νὰ καταλάβῃ ὅτι ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου δὲν ἦταν πιὰ ρωμαϊκή, ἀλλὰ ἑλληνική, καὶ, γι' αὐτό, τὴν τελευταία του νομοθεσία, τὶς Νεαρές, δμολογεῖ ὅτι δὲν τὴν ἔγραψε, «εἰς τὴν πάτριον ἥμᾶν γλῶσσαν, (δηλ. τὴν λατινική, ὅπως γινόταν μὲ τὶς προηγούμενες), ἀλλὰ τῇ κοινῇ ταύτῃ καὶ ἑλλάδι», δηλ. σ' αὐτὴν τὴν κοινὴ ἑλληνική, «γιὰ νὰ τὴν καταλαβαίνουν ὅλοι».

Τὸ παράδοξο καὶ ὁξύμωρο αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης ἦταν, καὶ ἐξακολουθεῖ ἀκόμα νὰ εἴναι, ὅτι οἱ Ρωμαῖοι τῆς ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας ἦταν "Ἐλληνες, ποὺ μιλοῦσαν ἑλληνικά, ἔτσι ὥστε ὁ νέος ἐθνικὸς προσδιορισμὸς νὰ ἀκυρώσῃ τὸν παλιὸν καὶ νὰ ἀποτελῇ ὁ Ρωμιός, καὶ μέσα στὴν ὁθωμανικὴ κυριαρχία, μαζὶ μὲ τὴν Ρούμελη καὶ τὶς Ρωμυλίες, τὸ ἐθνικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν Ἐλλήνων καὶ τῆς Ἐλλάδος.

Ἡ νεκρανάσταση λοιπὸν τῆς Ἀθήνας τοῦ Περικλῆ ἔδιωξε τὴν Πόλην καὶ τὴν Ἀγιὰ Σοφιὰ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν λαϊκὴν παράδοσην καὶ δημιούργησε τὰ μαρμάρινα ἀρχαιοελληνικὰ κτίρια τῆς νέας Ἀθήνας, πιθανότατα καὶ τὶς εὐλογίες τῶν Βαυαρῶν τοῦ Μονάχου.

Ὦς πρὸς τὸ πρόβλημα τῆς γλωσσικῆς διδασκαλίας στὶς σύγχρονες βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσής μας, νομίζω ὅτι εἴναι ἀνάγκη νὰ δμολογήσουμε ὅτι ἡ δυσκολία του ὀφείλεται κυρίως στὴν βαρειὰ παιδευτικὴ κληρονομιὰ ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ὡς ποίηση, θέατρο, φιλοσοφία, ιστορία κ.λπ., ὥστε νὰ μὴν εἴναι πιὰ εὔκολο νὰ τὴν ἀπαλλάξουμε ἀπὸ τὴν φόρτιση ποὺ τὴν βαραίνει σὲ ὄγκο, ποιότητα, ποικιλία καὶ παγκόσμια ἐπίδραση. Ὁφείλεται ἐπίσης στὴν μεγάλη δυσκολία ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ προσαρμογὴ τοῦ προφορικοῦ λόγου πρὸς τὶς ἀνάγκες

τοῦ ἀλφαβήτου, καὶ ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ἀλφαβήτου γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ προφορικοῦ λόγου.

‘Η δημιουργία, ἐξάλλου, τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους ἔστρεψε τὴν προσοχὴ τῶν λογίων πρὸς τὴν γεαπετὴ παράδοση τῆς ἑλληνικῆς Κοινῆς καὶ στὸν παραμερισμὸν τῆς προφορικῆς γλώσσας, ὅπως αὐτὴ διασώθηκε σὲ μιὰν γενικότερη λαϊκὴ-δημοτικὴ μορφὴ σὲ διάφορες διαλέκτους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐμφανισθῇ διαμάχη ἀνάμεσα στοὺς λογίους γιὰ τὴν μορφὴ τῆς γλωσσικῆς διδασκαλίας, μὲ ἀπρόβλεπτα ὀλέθριες συνέπειες.

Οἱ δύο αὐτὲς γλωσσικὲς μορφές, μολονότι εἶναι ὅμοιες δὲν εἶναι ἴδιες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δυσκολεύεται ἡ ἄνετη διδασκαλία σὲ ἕνα κοινὸν ἐπίπεδο, ἐπειδὴ ἀρκετὰ πράγματα μοιάζουν, καὶ πολλὰ διαφέρουν. Τὸ γραμματικὸ σύστημα στὸ ὅποιο ὑπακούει ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τῆς νέας, εἶναι ὅμως ὅμοιο.

Δὲν ξέρω πόσοι ἀπὸ μᾶς ξέρουνε ὅτι, στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοτέλη, οἱ “Ἐλληνες δὲν γνώριζαν ἀκόμη τὰ στοιχεῖα τοῦ Λόγου, κανένας δὲν ἤξερε τὶς λέξεις, τὰ οὐσιαστικά, ἐπίθετα, ρήματα καὶ τὰ ὅμοια. “Ολοὶ νόμιζαν ὅτι ὁ λόγος ἦταν συνεχής, ὅτι διακοπτόταν μόνο γιὰ τὴν ἀναπνοή, καὶ γι’ αὐτὸν ἀλλωστε ἔγραφαν καὶ τὶς ἐπιγραφές τους χωρὶς κενὰ ἀνάμεσα στὶς λέξεις, ὅλες μὲ κεφαλαῖα γράμματα, χωρὶς κόμματα, πνεύματα καὶ τόνους, γιατὶ αὐτὰ τὰ στολίδια ἦταν ἀκόμα ἄγνωστα, ὅπως ἦταν ἄγνωστα καὶ τὰ μικρὰ γράμματα. “Ολα αὐτὰ ἐφευρέθηκαν ἀργότερα, στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή, ὅταν ἡ Γραμματικὴ ἔγινε τέχνη, δηλ. ἐπιστήμη.

‘Ο Ἀριστοτέλης λοιπὸν εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ συλλαμβάνει τὴν διαφορὰ τοῦ λόγου ἀπὸ τὴν φωνὴν, καὶ θεωρεῖ τὸν λόγο ὡς ἀποκλειστικὰ ἀνθρώπινο προσόν, ἐνῶ ἡ φωνὴ εἶναι προνόμιο τῶν ζώων: «Λόγον δὲ μόνον ὁ ἀνθρωπος ἔχει τῶν ζώων» καὶ προσθέτει: «ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἥδεος ἔστι σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἀλλοις ὑπάρχει ζώοις... μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθεν, τοῦ ἔχειν αἰσθησιν τοῦ λυπηροῦ καὶ ἥδεος καὶ τοῦτο σημαίνειν ἀλλήλοις».

Διακρίνει λοιπὸν ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι ὁ ἀνθρώπινος λόγος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀπλές λέξεις καὶ συνδυασμούς λέξεων, πρᾶγμα ποὺ ἐπιση-

μαίνει στὴν ἀρχή κιόλας τοῦ 2ου Κεφ. τῶν *Κατηγοριῶν* του, ὡς ἔξῆς: «τῶν λεγομένων τὰ μὲν κατὰ συμπλοκὴν λέγεται τὰ δὲ ἄνευ συμπλοκῆς. Τὰ μὲν οὖν κατὰ συμπλοκήν, οἷον ἄνθρωπος τρέχει, ἄνθρωπος νικᾷ· τὰ δὲ ἄνευ συμπλοκῆς, οἷον ἄνθρωπος, βοῦς, τρέχει, νικᾶ»· καὶ προχωρεῖ ἀμέσως στὸν προσδιορισμὸν τοῦ εἰδούς τῶν ἀπλῶν λέξεων σὲ οὐσιαστικά, ἐπίθετα, κλπ. *Κατ.* 4: «τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων ἔκαστον ἦτοι οὐσίαν σημαίνει, ἢ ποσὸν ἢ ποιόν» κ.λπ., καταθέτοντας ἔτσι στὴν πραγματικότητα τὶς βάσεις τῆς ἀγνωστης ἔως τότε *Γραμματικῆς* ἐπιστήμης.

Πολὺς κόσμος δὲν ξέρει πόσο δύσκολο ἦταν τὸ γράψιμο καὶ μετὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ ἀλφαβήτου, καὶ πόσος καιρὸς χρειάστηκε γιὰ νὰ καταγραφοῦν τὰ δμητρικὰ ποιήματα. Εἶναι δὲ γνωστὸ δὲν καὶ δὲν Ὁμηρος καὶ δὲν Ἡσίοδος δὲν ἔγραψαν οἱ ἴδιοι τὰ ποιήματά τους, καὶ τὰ δμητρικὰ ἔπη καταγράφηκαν στὴν ἐποχὴ τοῦ Πεισιστράτου στὴν Ἀθήνα, ἵσως γιὰ πρώτη φορὰ τότε.

Οἱ παλαιότεροι ἀπὸ ἔμας καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, δόσοι διδαχθήκαμε καλὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα, ξέρουμε ἀκόμα δὲν ἡ συστηματικὴ μελέτη τῆς Γραμματικῆς καὶ ἡ ἀφομοίωση τῶν κανόνων τῆς μᾶς καθιστοῦσαν καλύτερους χειριστὲς καὶ τῆς Καθαρεύουσας καὶ τῆς Δημοτικῆς, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τύχαινε νὰ ἔχουμε ἀφομοίωσει τὰ μυστικὰ τῆς Γραμματικῆς. Εἶναι δὲ τόσο στέρεη ἀκόμα καὶ σήμερα ἡ πεποίθησή μου αὐτῇ, ὥστε νὰ πιστεύω δὲν μὲ τὸ ἴδιο τρόπο ποὺ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ξεκινήσουμε μὲ σχέδια, μὲ σκαλωσιές, μὲ μαστόρους, μὲ ὑλικὰ καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ γιὰ νὰ χτίσουμε ἔνα ὅποιοδήποτε σπίτι, ἔτσι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ξεκινήσουμε καὶ γιὰ τὴν γλώσσα καὶ γιὰ τὴν μελέτη τοῦ Λόγου, ποὺ εἴδαμε πόσοι αἰώνες χρειάστηκαν γιὰ νὰ προσδιορισθῇ μὲ ἀκριβεια ἡ ἔκταση καὶ ἡ πολυπλοκότητά του. «Αν μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ ἀναφέρω μόνο τὰ κεφάλαια ποὺ ἀπαρτίζουν αὐτὸ τὸ σύνολο ποὺ ὄνομάζεται *Γραμματική*, δὲν ἀμφιβάλλω δὲν ἀρκετοὶ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐκλεκτὸ ἀκροατήριο ποὺ μὲ τιμᾶ μὲ τὴν προσοχή του, θὰ ἀναγνωρίσουν δὲν τὰ ἐπιμέρους κεφάλαιά της ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύσκολα καὶ πολύπλοκα γλωσσικὰ φαινόμενα, πολὺ λιγότερο γνωστὰ στοὺς μὴ εἰδικούς:

ή φωνητική τῶν φθόγγων, δηλ. τῶν γραμμάτων, φωνηέντων καὶ συμφώνων, καὶ τὰ πάθη τους, οἱ συλλαβέες καὶ οἱ λέξεις μὲ τὴν μορφολογία τους, ἡ σύνταξη τῶν λέξεων γιὰ τὴν συγκρότηση τοῦ Λόγου, ἡ σύνθεση τῶν λέξεων καὶ ὁ πολλαπλασιασμός τους χάρη στὰ προθέματα καὶ τὶς παραγωγικὲς καταλήξεις, ἡ ἐτυμολογία τῶν λέξεων, δηλ. ἡ ἀρχικὴ καταγωγή τους, ἡ κατάταξη τῶν λέξεων γιὰ τὴν δημιουργία τῶν λεξικῶν, ὅλα αὐτὰ εἶναι μεγάλα θέματα, μὲ τὰ ὅποια ἀσχολοῦνται καὶ μεριμνοῦν οἱ γλωσσολόγοι, στὴν προσπάθειά τους νὰ διεισδύσουν στὰ μυστικὰ τῆς γλώσσας.

Εἶναι φανερὸ δὲ τι μὲ αὐτὴν τὴν γενικὴν παρουσίαση τοῦ θέματος, ἡ πρόθεσή μου δὲν εἶναι νὰ εἰσέλθω σὲ λεπτομέρειες ἀλλὰ νὰ τονίσω μόνο δὲ τι ἡ γλωσσικὴ προσφορὰ στὶς τρεῖς πρῶτες βαθμίδες τῆς παιδείας μας διαφορίζεται μόνο ὡς πρὸς τὴν ἡλικία τῶν παιδιῶν, ἡ ὅποια ρυθμίζει καὶ τὸν βαθμὸν καὶ τὸν τρόπο τῆς μετάδοσής της σὲ αὐτά: Στὸ νηπιαγωγεῖο εἶναι φανερὸ δὲ τι ἡ προσοχὴ τοῦ νηπιαγωγοῦ εἶναι στραμμένη στὴν σωστὴν καὶ ἀκριβῆ ἀρθρωση τῶν φθόγγων, καὶ τὴν ἐπίδειξη τῶν σημείων τῆς στοματικῆς κοιλότητας στὰ ὅποια πραγματώνεται ἡ ἀρθρωση. "Οποιος ἔχει κοντά του παιδάκια 4-6 χρόνων ξέρει πόσο αὐτὰ χαίρονται, ἀν μπορέσουν νὰ ἐκτελέσουν καλὰ μιὰν ἐντολή, πόσο χαίρονται, ἀν τὰ ἐπαινέση κανεὶς γιὰ τὸ τραγουδάκι ποὺ εἴπαν, γιὰ τὴν καλὴ ἀπαγγελία τους, γιὰ τὰ ὠραῖα καὶ στρογγυλὰ γράμματά τους ὅταν ἀρχίσουν νὰ γράφουν, καὶ γιὰ τὰ σχέδιά τους ὅταν ζωγραφίζουν.

Γιὰ τὸ δημότικὸ σχολεῖο ἔχουμε νὰ ποῦμε δὲ τι ἔχουν συγγραφῆ τὸν τελευταῖον καιρὸ καλύτερα βιβλία, εἶναι ὅμως πάντα προβληματικὴ ἡ παράλληλη διδασκαλία τῆς Γραμματικῆς μὲ τρόπον ποὺ νὰ δίνῃ στὰ παιδιά τὴν δυνατότητα νὰ καταλάβουν ποιὰ εἶναι ἡ φύση καὶ ἡ θέση τοῦ ἀσαφοῦς οὐδέτερου κοντὰ στὰ σαφέστερα ἀρσενικὰ καὶ θηλυκὰ ὄνοματα καὶ τοῦ σαφέστατου ἐνικοῦ καὶ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ. Οἱ πτώσεις ἀποτελοῦν πολυπλοκότερα φαινόμενα, ὅπως καὶ οἱ ἐγκλίσεις στὰ ρήματα, ἐνῶ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν σαφῆ τὰ πρόσωπα, οἱ ἀριθμοὶ καὶ οἱ χρόνοι τῶν ρημάτων. Ἡ ἐπιμονὴ στὴν διασάφηση αὐτῶν τῶν φαινομένων νομί-

Ζουμε ὅτι χρειάζεται ἀκόμη ίδιαίτερη διεισδυτική μελέτη ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, ἵτει ὥστε αὐτὰ νὰ γίνουν πιὸ κατανοητὰ καὶ πιὸ παραγωγικά.

Ἐχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ κυριότερες δυσκολίες πρέπει νὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν δημιουργία πεζοῦ λόγου ἀπὸ τὰ παιδιά, μὲ τὸ ουγγάτερο γράψιμο ἐκθέσεων ἀπὸ τὰ ίδια, μὲ τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκθέσεων ἀπὸ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές, καὶ κυρίως μὲ τὴν πιὸ συγκεκριμένη βαθμολόγησή τους, ποὺ εἶναι συχνὰ ἐπισφαλής, ἐνῶ συγχρόνως ἐνδιαφέρει περισσότερο τὰ παιδιά. Ἐδῶ, ἡ προσεκτικὴ καθοδήγηση τῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν, οἱ εὔστοχες καὶ σαφεῖς γλωσσικὲς παρατηρήσεις καὶ διορθώσεις ἀποτελοῦν σοβαρὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν καλύτερη γλωσσικὴ ἐπαφὴ τῶν διδασκάλων μὲ τὰ παιδιά καὶ τὴν ἐκ μέρους τῶν τελευτῶν καλύτερη κατανόηση τοῦ γλωσσικοῦ μαθήματος.

Ἐπιθυμῶ νὰ παρεισαγάγω ἐδῶ ἔνα γλωσσικὸ στοιχεῖο ποὺ παίζει κεντρικὸν ρόλο στὴν ἐκμάθηση τῶν Μαθηματικῶν, τὰ ὅποῖα ἀποτελοῦν ἰσχυρὸν καὶ ἀπὸ ὄλους σεβαστὸν παράγοντα βασικῆς παιδείας, ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν διαφωνίες ἢ ἀμφιβολίες. Εἶναι βέβαιο ὅτι κανένας μας δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν πρόσθεση, τὴν ἀφαίρεση, τὸν πολλαπλασιασμὸν καὶ τὴν διαίρεση, οὔτε τὶς τετραγωνικὲς φράσεις τὶς ἐξισώσεις καὶ τὰ ὅμοια, ὁμολογῶ ὅμως ὅτι ἡ προσωπικὴ μου ἐντύπωση γιὰ τὴν δύναμη τῶν Μαθηματικῶν ἔγκειται στὴν καταλυτικὴ χρήση τοῦ ὅπερ ἀτοπον καὶ τοῦ ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἡ ἀποψή μου αὐτὴ εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ ἐκπλήττῃ, δὲν εἶναι ὅμως αὐτὴ ἡ πρόθεσή μου. Ἡ διαπίστωσή μου ἀπλῶς ἐπιθυμεῖ νὰ τονίσῃ ὅτι, ἀν, καὶ γιὰ τὴν γλωσσικὴ διδασκαλία, ἀποκτήσουμε μερικὰ τόσο ἀπλὰ καὶ τόσο ἀναμφισβήτητα στοιχεῖα, ὅπως φαίνονται νὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ ρυθμίζουν τὶς μαθηματικὲς ἐμπειρίες ἢ ἀδιέξοδα, τότε δὲν ἀποκλείεται νὰ εἴμαστε κοντὰ στὴν δημιουργία ἀπλούστερων μεθόδων καὶ γιὰ τὴν διαφώτιση, καὶ καλύτερη κατανόηση τῶν γλωσσικῶν δυσκολιῶν.

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο, ἡ πεποίθησή μου ὅμως εἶναι ὅτι πρέπει νὰ μπορῇ νὰ ὑπάρξῃ μιὰ καλύτερη μέθοδος γιὰ νὰ προσφέρουμε σὲ ὄλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης τοὺς ἀντίστοιχους γραμ-

ματικούς κανόνες πιὸ ἀπλά, πιὸ εὐπρόσδεκτα καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προσφέρουμε ἔως τώρα.

Στὸ νηπιαγωγεῖο, εἶναι φανερὸ δτὶ χρειαζόμαστε μουσικὸν προσανατολισμὸ γιὰ τὴν ἀρθρωση τῶν φθόγγων, τὴν προφορὰ τῶν λέξεων καὶ τὴν ἀπαγγελία τοῦ Λόγου μὲ τὴν ἀνάλογη μουσικὴ ποικιλία, ὡστε καὶ τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἀκροατὲς νὰ χαίρωνται τὶς διαβαθμίσεις καὶ τόνους τῆς φωνῆς.

Ἐὰν ὁ νηπιαγωγὸς διαθέτῃ τὸ μουσικὸ αὐτί, ποὺ συνήθως μᾶς λείπει, ἀν ὑποκινῆ τὰ παιδιὰ διαρκῶς πρὸς τὸ καλύτερο, δῆλοι θὰ εἶναι εὔτυχεῖς. Ἡ δπτικὴ ἀποψη, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἀφορᾶ τὸ γράψιμο, δταν τὰ παιδιὰ ἀρχίσουν νὰ γράφουν μὲ ἴδιαίτερη προσοχὴ στὴν ἐπίσης βεβαρυμένη ἔλλειψη ἀλφαβητικοῦ γραφικοῦ τύπου στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὴν ἔλλειψη ὅποιουδήποτε ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν καλλιγραφία.

Ἄπὸ τὴν ἔκθεση ποὺ προηγήθηκε, εἶναι φανερὸ δτὶ δὲν ἔχω νὰ προτείνω ἔξειδικευμένες προτάσεις γιὰ τὴν βελτίωση τῆς γλωσσικῆς διδασκαλίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ στηριχθοῦμε στὴν καλύτερη παρουσίαση τῆς Γραμματικῆς ἐπιστήμης, μὲ συστηματικὴ μελέτη καὶ τελειοποίηση τῶν μεθόδων διδασκαλίας της. Τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἰσως εἶναι τὸ ἀρμοδιότερο ἰδρυμα νὰ ἀναλάβῃ τὸ αὐτὸ δύσκολο ἔργο, ἀν ἔχῃ καὶ αὐτὸ διαπιστώσει δτὶ ἡ γλωσσικὴ διδασκαλία στὶς τρεῖς πρῶτες βαθμίδες τῆς παιδείας εἶναι ἔλλιπτης ἢ ἀτελής καὶ χρειάζεται διόρθωση, βελτίωση ἢ συμπλήρωση.

Θὰ εὐχόμουν νὰ μὴν εἴμαι ὁ μόνος ποὺ αἰσθάνεται αὐτὴν τὴν ἀνάγκη.