

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 1990

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

‘Ο ’Ακαδημαϊκός κ. **Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος**, παρουσιάζοντας τὰ βιβλία τοῦ ’Ακαδημαϊκοῦ κ. Γεωργίου Κ. Βλάχου μὲ τίτλο: α) «Θεσμοὶ καὶ προβλήματα τῆς σύγχρονης Δημοκρατίας (τόμος Α') καὶ β) Δίκαιο καὶ πολιτικὴ στὴν ἀρχαία Ελλάδα καὶ στὸ σύγχρονο Κόσμο (τόμ. Β')’, ’Αθήνα 1988 καὶ 1989, λέγει τὰ ἔξης:

“Εχω τὴν τιμὴν νὰ παρουσιάσω ἀπόψε τοὺς δύο τόμους μελετῶν τοῦ ἐκλεκτοῦ συναδέλφου μας καὶ σήμερα Προέδρου τῆς ’Ακαδημίας μας κ. Γεωργίου Βλάχου, ποὺ δημοσιεύθηκαν πρόσφατα μὲ τίτλο: «Θεσμοὶ καὶ προβλήματα τῆς σύγχρονης Δημοκρατίας (τόμ. Α' σ. 488)», καὶ «Δίκαιο καὶ πολιτικὴ στὴν ἀρχαία Ελλάδα καὶ στὸ σύγχρονο κόσμο (τόμ. Β' σ. 274)».

Γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν ὅλη ἐπιστημονικὴ δράση τοῦ κ. Γ. Βλάχου εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσω κατὰ τὴν ἐπίσημη ὑποδοχή του ὡς ἀκαδημαϊκοῦ στὴ συνεδρία τῆς 17ης ’Ιανουαρίου 1984, κατὰ τὸ χαιρετισμὸ ποὺ τοῦ ἀπηγόρυθνα μὲ τὴν ἴδιοτητά μου ὡς Προέδρου τῆς ’Ακαδημίας τοῦ ἔτους ἐκείνου, ἐπίσης δὲ στὴν ἴδια συνεδρία ὁ ἀείμνηστος συνάδελφος Κωνσταντῖνος Τσάτσος εἶχε ἀναπτύξει εὐρύτερα τὶς μεγάλες ὑπηρεσίες καὶ τὴν προσφορά του στὴ διεθνὴ προαγωγὴ τοῦ κλάδου τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης. “Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἐπαναλάβω καὶ σήμερα ὅτι ὁ συγγραφέας εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς ἰδρυτές καὶ θεμελιωτές τοῦ νέου αὐτοῦ κλάδου στὸν ὃποιο ἔχει ἀφιερώσει ἔνα πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ σημαντικῶν συγγραμμάτων, βιβλίων, μελετῶν καὶ λοιπῶν δημοσιευμάτων στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ γαλλικὴ γλώσσα.

Μιὰ νέα σημαντικὴ προσφορά του στὴν ἑλληνικὴ ἐπιστήμη καὶ παιδείᾳ ἀποτελοῦν οἱ προαναφερθέντες δύο τόμοι μελετῶν, στοὺς ὃποιους ἀναδημοσιεύει 44 δυσεύρετες καὶ πολύτιμες μελέτες του, μερικές ἀπὸ τὶς ὃποιες εἶχαν δημοσιευθεῖ σὲ

ξένη γλώσσα και ήδη μεταφράσθηκαν έλληνικά από τὸν ἕδιο και πραγματεύονται, ὅχι μόνο βασικὰ θέματα τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ και προβλήματα νομικά, ιστορικά και φιλοσοφικά.

Στὴν ἀποψινὴ ὁμιλίᾳ μου δὲν θὰ ἥταν δυνατὸν νὰ ἀναλύσω τὸ περιεχόμενο ὅλων τῶν μελετῶν αὐτῶν, ποὺ εἶναι πλούσιες σὲ ὄξεις παρατηρήσεις και σὲ καλὰ θεμελιωμένες σκέψεις. Θὰ περιορισθῶ μόνο νὰ ἔξαρω τρεῖς ἀπὸ τὶς βασικὲς θέσεις και στόχους τοῦ συγγραφέα, ποὺ κυριαρχοῦν γενικὰ στὶς ἔρευνές του και ἐπιτρέπουν νὰ σχηματίσει κανεὶς μιὰ εἰκόνα τῆς εὐρύτητας τῶν ἐνδιαφερόντων του και τῆς δύναμης τῶν ἐπιχειρημάτων του.

1. *Πρώτη* ἀπὸ τὶς βασικὲς αὐτὲς θέσεις και ἐπιδιώξεις τοῦ συγγραφέα εἶναι ἡ προσπάθεια τῆς διευρύνσεως τοῦ ἀντικειμένου τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης και τῆς φιλοσοφικῆς θεμελιώσεως της.

Εἰδικότερα, ἀντικρούοντας τὴν ἀποψην πολλῶν ἔρευνητῶν τοῦ ἕδιου κλάδου, ποὺ εἶχαν περιορίσει τὶς ἔρευνές τους στὴ μελέτη τῶν φαινομένων τῆς κρατικῆς ἔξουπίας, τονίζει ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη ἔχει χειραφετηθεῖ ἀπὸ τὸ Δημόσιο Δίκαιο και ἀπέκτησε τὴν αὐτοτέλεια τῆς γιὰ δύο λόγους, πρῶτον γιατὶ μελετᾶ και ἀναλύει, τόσο τὰ πολύπλοκα προβλήματα τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς ζωῆς, ὅσο και τὰ ὑπερκρατικὰ προβλήματα τῆς διεθνοῦς ζωῆς, και δεύτερον γιατὶ ἔχει διευρύνει τὶς ἔρευνές της και σὲ προβλήματα νομικά, ηθικὰ και κοινωνικά, ποὺ ἐπὶ χιλιετηρίδες ἀπασχολοῦσαν τὴ φιλοσοφία.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, και ἐπειδὴ ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη προϋποθέτει μιὰ ἀξιολόγηση τῆς πολιτικῆς συμπεριφορᾶς, ὑποκρύπτει δηλαδὴ μιὰ φιλοσοφία τῆς ιστορίας, τοῦ ἀνθρώπου, και τοῦ κόσμου, εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ τὴ φιλοσοφία και ὅτι ἡ ἄγνοια τῆς μιᾶς ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι ἐπιβλαβής γιὰ ἀμφότερες. Γιὰ τὸν ἕδιο λόγο ὁ κ. Γεώργιος Βλάχος ἀντικρούει τὴ γνώμη τοῦ γάλλου καθηγητῆ Duverger, ὁ ὄποιος θεωρεῖ τὴν πολιτικὴ ὡς μιὰ πρακτικὴ ἀπλῶς γνώση, καθιδηγητικὴ τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, γνώμη ποὺ εἶναι φανερὸ ὅτι ἀποστερεῖ τὴν πολιτικὴ ἐπιστήμη ἀπὸ τὶς βαθύτερες φιλοσοφικὲς βάσεις της.

* Η διεύρυνση αὐτὴ τοῦ ἀντικειμένου τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης ἀνταποκρίνεται κατὰ τὸν συγγραφέα στὴν ἀνάγκη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου νὰ ἀποκτήσει μιὰ πληρέστερη γνώση τῆς σημασίας τῆς πολιτικῆς δραστηριότητας, ἡ ὄποια ἀποτελεῖ τὴ σπουδαιότερη ἐκδήλωση τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Μὲ ἄλλες λέξεις ὁ ἀνθρωπὸς τῆς ἐποχῆς μας ἔχει πεισθεῖ, ὅπως τονίζει ὁ συγγραφέας, ὅτι ἡ Σοφία και ἡ Φρόνηση εἶναι ποὺ ἀξιότερες και ὡφελιμότερες ἀπὸ τὴν Τύχη και τὴ Βία, ποὺ παλαιότερα κυριαρχοῦσαν ἀπόλυτα στὴν ἀνθρώπινη ιστορία.

Βάσει τῶν σκέψεων αὐτῶν ἀποκρούει ἐπίσης και τὶς θεωρίες τοῦ φυσιοκρατικοῦ ἀτομικισμοῦ, ποὺ ἐκήρυτταν τὴν παντοδυναμία τῶν φυσικῶν νόμων και τὸν

αύτοματισμὸ τῶν ἀτομικῶν σχεδίων, ἀρνούμενες κάθε ίδεα προγραμματισμοῦ. Ἐπίσης εἶναι ἀντίθετος στὴ γνώμη τοῦ γάλλου ἀκαδημαϊκοῦ Rueff καὶ ἄλλων διανοητῶν, ποὺ δέχονται τὴν πλήρη ἐπιστημονικοποίηση τῆς πολιτικῆς δραστηριότητας. Ἐπικρίνοντας τὴν γνώμη αὐτὴ ὁ συνάδελφός μας παρατηρεῖ ὅτι, ναὶ μὲν οἱ μεγάλες πρόοδοι τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας ἔχουν διευρύνει σημαντικὰ τὴν ἔκταση τῶν πληροφοριῶν καὶ τῶν γνώσεων, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴ λήψη πολιτικῶν ἀποφάσεων, πάντως ὅμως δὲν μποροῦν νὰ ἀναπληρώσουν τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ συναισθηματικὸ κόσμο τῶν ἡγετῶν καὶ τοῦ λαοῦ, ἀπὸ ὅπου σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυση ἔξαρταται ἡ ἐπιτυχία κάθε πολιτικῆς δραστηριότητας.

"Οπως τονίζει ὁρθὰ ὁ συγγραφέας, ἡ πλήρης ἐπιστημονικοποίηση τῆς πολιτικῆς δραστηριότητας θὰ ἔχει ως συνέπεια νὰ καταργήσει τὸν πολιτικὸ ἀνθρωπο, νὰ σβήσει μιὰ γιὰ πάντα τὸν πολιτικὸ στοχασμὸ καὶ νὰ ἐκμηδενίσει τὴν πολιτική, ποὺ ὁ 'Αριστοτέλης ἔχει χαρακτηρίσει ως τὴν «ὑψίστη τῶν τεχνῶν». "Ας μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ προσθέσω ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς τῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὸν 'Αριστοτέλη ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὁρθός, γιατὶ ἡ πολιτικὴ δράση περιέχει πάντα ἓνα ποσοστὸ θεεῖκης ἐμπνεύσεως, πρωτοβουλίας καὶ αὐθόρμητης δημιουργικότητας καὶ γιατὶ ὁ σύγχρονος ἀνθρωπος δὲν ἔχει γίνει ἕνα αὐτόματο, ἀλλὰ τὰ ἀστάθμητα στοιχεῖα τῆς ἡθικῆς του προσωπικότητας καὶ τοῦ ψυχισμοῦ του (π.χ. ὁ ἡρωϊσμὸς καὶ ἡ αὐταπάρνηση) θὰ διαδραματίζουν ἕνα ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ στὴν ιστορία.

2. 'Η δεύτερη κεντρικὴ ίδεα καὶ τάση ποὺ κυριαρχεῖ στὶς μελέτες καὶ τῶν δύο τόμων εἶναι ἡ πίστη τοῦ συγγραφέα στὶς ύψηλὲς δημοκρατικὲς ἀρχὲς τῆς ἐλευθερίας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, καὶ ἡ ἐπίμονη προσπάθειά του γιὰ τὴν ἐπισήμανση καὶ τὴ θεραπεία τῶν βλαβερῶν συνεπειῶν τῆς τεχνοκρατίας. 'Η πίστη του αὐτὴ στὰ δημοκρατικὰ ίδεωδη ἐκδηλώνεται ίδιαίτερα στὶς μελέτες του ποὺ ἐρευνοῦν τὴν «θεωρία τοῦ κρατικοῦ προγραμματισμοῦ», «τὴ δημοκρατία καὶ τὸ ἐπικοινωνιακὸ σύστημα», καθὼς καὶ στὴ μελέτη γιὰ τὴ δημοκρατία τοῦ χθές, σήμερα καὶ αὔριο. Στὶς μελέτες του αὐτὲς ὁ συγγραφέας τονίζει τὴν κοινωνικοποίηση τῆς ἔξουσίας, δηλαδὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἔξαλειφθοῦν ἀπὸ τὴ δημόσια ζωὴ τὰ στοιχεῖα τῆς βίας, τῆς αὐθαίρεσίας καὶ τοῦ δεσποτισμοῦ (τόμ. Α, σ. 111 ἐπ.), καὶ ὅτι κατ' ἀντίθεση πρὸς τὶς ἀντιλήψεις τοῦ ιστορικοῦ υλισμοῦ ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία ἔχει ως αἰώνιο ἔρεισμα τὸν ἀνθρωπισμό, τὴν πολιτικὴ παιδεία καὶ ἀρετὴ (σ. 113).

Σὲ μιὰ ἄλλη σύντομη, ἀλλὰ ἐπιγραμματικὴ μελέτη, περιγράφει ζωηρὰ τὸ φαινόμενο τῆς λεγόμενης «δημοκρατίας τῶν μαζῶν», ποὺ ἀποτελεῖ, ὅπως λέγει, μιὰ ἐκδήλωση τοῦ λαϊκίστικου ὀλοκληρωτισμοῦ. Θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω ὅτι τὸ φαινόμενο αὐτό, ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχει μελετηθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους διανοητὲς καὶ ίδιως ἀπὸ τὸν ισπανὸ κοινωνικὸ φιλόσοφο Ortega Y Gasset στὸ βιβλίο του «Ἡ ἐπανάσταση τῶν μαζῶν», ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ συνάδελφό μας στὸ ἔργο του «Πολιτικὴ Ψυχολογία» (κεφ. Δ

σημ. 12 σ. 162), ὅπου μεταξὺ ἄλλων παρατηρεῖ ὅτι τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι ἐκδήλωση τῆς μαζικῆς ψυχολογίας καὶ πρέπει νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὴ γενικότερη ἔννοια τῆς κοινῆς γνώμης. Στὴν παρούσα μελέτη του τονίζει ὅτι ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία εἶναι πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἔξανθρωπισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, μετατροπὴ τῆς ἀγέλης σὲ κοινωνία καὶ τῆς μάζας σὲ ὑπερήφανο λαό. 'Η «δημοκρατία», λοιπόν, «τῶν μαζῶν» ἀποτελεῖ, ὅπως λέγει, μιὰ μορφὴ ἀρνήσεως τῆς ἀληθινῆς δημοκρατίας, δηλαδὴ ἐνα νοσηρὸ φαινόμενο, ποὺ πρέπει νὰ καταπολεμηθεῖ μὲ τὴν παιδεία, μὲ τὴ χαλιναγώγηση τοῦ ἐνστίκτου, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ αἰσθήματος τῆς κοινωνικῆς του εύθυνης.

Στὴ μελέτη «'Η τεχνολογικὴ ἐπανάσταση καὶ ἡ πολιτικὴ» (τόμ. A' σ. 157) καὶ σ' ἄλλες μελέτες τοῦ Ἰδιου ἔργου (τόμ. A'. σ. 479 ἐπ.) ὁ συνάδελφος μας, ἐρευνώντας τὸ ἐπίκαιρο καὶ ὅξὺ πρόβλημα τῆς ἐπιδράσεως τῆς τεχνολογίας στὴ σύγχρονη ζωὴ, ἐπισημαίνει, τόσο τὶς εὐεργετικές συνέπειες τῆς τεχνολογικῆς ἐπαναστάσεως, ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε, ὅσο καὶ τὶς δυσμενεῖς συνέπειές της, καὶ ἰδίως τοὺς κινδύνους ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ προπαγάνδα, ἀπὸ τὴν ἀστυνόμευση τοῦ φρονήματος τῶν πολιτῶν καὶ γενικὰ ἀπὸ τὶς καταχρήσεις τῶν τεχνολογικῶν προϊόδων. 'Ανοίγοντας μιὰ μικρὴ παρένθεση, σημειώνω ὅτι μιὰ παραστατικὴ εἰκόνα τῶν κινδύνων αὐτῶν, ποὺ ἐμφανίζονται μὲ μεγαλύτερη ἔνταση ἰδίως στὰ ὀλοκληρωτικὰ καθεστῶτα καὶ ἀπειλοῦν τὴν προσωπικότητα, τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης καὶ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν ἀτόμων, προσφέρει τὸ γνωστὸ βιβλίο τοῦ ἄγγλου συγγραφέα Τζώρτζ "Οργουελ (George Orwell) μὲ τὸν τίτλο «1984». Προσθέτω ὅτι τὸ βιβλίο τοῦ "Οργουελ διασκευάσθηκε σὲ κινηματογραφικὴ ταινία, ποὺ ἔχει προβληθεῖ πρὶν μερικὰ χρόνια στοὺς κινηματογράφους τῆς χώρας μας, καὶ ὅτι γιὰ τὸ Ἰδιο βιβλίο ἔχουν γράψει πολὺ ἐνδιαφέρουσες κριτικές ἀπόψεις ὁ κ. Γ. Βλάχος στὸν τόμο A' τῶν ἐν λόγω μελετῶν του (σ. 393 ἐπ.), καθὼς καὶ ὁ συνάδελφος κ. 'Απόστολος Σαχίνης σ' ἐνα δοκίμιο του.

'Η τεχνολογικὴ ἐπανάσταση τῆς σύγχρονης ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς, ὅπως παρατηρεῖ ὁ συγγραφέας, κάτι τὸ νέο στὴν ἴστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Συνέπεια τῆς ἐπαναστάσεως αὐτῆς, ὅπως ἐκθέτει ὁ Ἰδιος, εἶναι ἡ μεγάλη ἐπέκταση τοῦ κρατικοῦ παρεμβατισμοῦ καὶ ἡ ἐπικράτηση μιᾶς τεχνοκρατικῆς ἰδεολογίας καὶ νοοτροπίας. Τὸ παντοδύναμο διοικητικὸ κράτος νοθεύει τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη ποὺ εἶχε διαπλάσσει ἡ οὐμανιστικὴ παιδεία. Οἱ ἔξελίξεις αὐτὲς εἶναι φανερὲς ἀκόμη καὶ σὲ πολλὲς διατάξεις τοῦ ἴσχυοντος Συντάγματος τοῦ 1975, π.χ. ὅπως στὸ ἥρθο 24 ποὺ ἀφορᾶ θέματα οἰκισμοῦ καὶ χωροταξίας, καὶ στὸ ἥρθο 106, ποὺ προβλέπει τὸ γενικὸ προγραμματισμὸ τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως κ.λπ., γιατὶ οἱ συνταγματικὲς αὐτὲς διατάξεις ἀναθέτουν σὲ κρατικὰ ὅργανα τὴ λήψη πολὺ σοβαρῶν ἀποφάσεων, χωρὶς νὰ

γίνεται, ὅπως λέγει ὁ συγγραφέας, καμιὰ ἀναφορὰ σὲ θεσμοὺς λαϊκῆς συμμετοχῆς, ἔστω καὶ συμβουλευτικῆς μορφῆς (τόμ. Α' σ. 169).

Τὸ φαινόμενο αὐτὸ τῆς μὴ συμμετοχῆς τοῦ πολίτη στὴν ἀσκηση τῆς ἔξουσίας ἀποτελεῖ μιὰ σημαντικὴ ἀδυναμία τῆς δημοκρατίας. 'Η τύχη τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὄρθη ἐφαρμογὴ τῶν τεχνολογικῶν προόδων. 'Η τεχνολογία, ὅπως ἀναφέρει πολὺ ὄρθα ὁ συγγραφέας, εἶναι ἐνα παράγωγο τῆς ἐπιστήμης, ἐνα ἀπλὸ μέσο γιὰ τὴν πραγματοποίηση σκοπῶν (σ. 481), ἡ ἐπιλογὴ τῶν ὅποιων ἀποτελεῖ ἔργο πολιτικῆς φρονήσεως. Γιὰ τὴ ματαίωση, λοιπόν, τῶν κινδύνων ἀπὸ τὴν κατάχρηση τῆς τεχνολογίας, ἐπιβάλλεται, ὅπως συμπεραίνει ὁ Ἱδιος, ἡ ἀναμόρφωση τῆς πολιτικῆς παιδείας, ἡ καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας. 'Η παραμέληση τῆς πολιτικῆς παιδείας ἀποτελεῖ, ὅπως προσθέτει, τὸ βαθύτερο αἴτιο τῆς κρίσεως τοῦ πολιτισμοῦ.

3. 'Η τρίτη κεντρικὴ ἰδέα ποὺ διέπει ἰδίως τὸ δεύτερο μέρος τοῦ δεύτερου τόμου συνδέεται μὲ τὴ βαθειὰ γνώση ἀπὸ τὸ συγγραφέα τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς σκέψης ἀπ' τὴν ἐποχὴ τοῦ 'Ομήρου ἔως τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν 'Αριστοτέλη. Βέβαια ὁ συνάδελφός μας σὲ πολλὲς ἀλλες μελέτες του ἐπικαλεῖται τὶς σκέψεις τῶν δύο αὐτῶν φιλοσόφων πρὸς ἐνίσχυση τῶν ἀπόψεών του. Στὸ τμῆμα ὅμως αὐτὸ τοῦ βιβλίου του ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἰδεῶν τῶν μεγάλων αὐτῶν φιλοσόφων καὶ ἀλλων ἀρχαίων στοχαστῶν εἶναι εὐρύτερη καὶ συστηματικότερη.

'Ενδεικτικὰ σημειώνω ὅτι στὴν ὥραια μελέτη του μὲ τὸν τίτλο «τὸ δίκαιο, ὁ ἀνθρωπὸς καὶ ἡ ἴστορία», ὁ συγγραφέας ἀποκρούει καὶ χαρακτηρίζει ὡς ἀφελὴ τὴ θεωρία τοῦ Μάρκ γιὰ τὴ μελλοντικὴ ἔξαφάνιση τοῦ δικαίου, καὶ ἀναφερόμενος στὸν 'Αριστοτέλη, παρατηρεῖ ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι τὸ μόνο ζῶο ποὺ μπορεῖ νὰ διακρίνει μεταξὺ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀδίκου καὶ νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ σημασία τῶν λοιπῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν. Κατὰ συνέπεια, φρονεῖ ὅτι πρέπει νὰ ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς στὸ σύνολο τῶν κανόνων τοῦ δικαίου, οἱ ὄποιοι, παρὰ τὶς ἀτέλειες τους καὶ παρὰ τὶς καταχρήσεις τους ποὺ γίνονται ἀπὸ τοὺς ἴσχυροὺς τῆς ἡμέρας, ἀποτελοῦν τὸ μόνο λογικὸ σύστημα ποὺ ἐνώνει τοὺς ἀνθρώπους μὲ δεσμοὺς ἀλληλεγγύης καὶ ἀλληλοβοήθειας, δεσμοὺς ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖοι στὴ σημερινὴ ἐποχὴ, λόγῳ τῶν κινδύνων ποὺ δημιουργοῦν οἱ τεχνολογικὲς πρόδοι.

Στὴ μελέτη του γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς νομιμότητας στὶς σκέψεις τοῦ Πλάτωνος, ὁ συγγραφέας ἀναπτύσσει ὅτι κατὰ τὸ φιλόσοφο αὐτὸ ἀντικείμενο τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας εἶναι νὰ ἀνεύρει τοὺς καλύτερους δυνατοὺς τρόπους ὁργανώσεως τῶν πόλεων, ζεκινώντας ἀπὸ τὴν ἐμπειρία καὶ φωτίζοντάς την μὲ τὴν ἡθική. Σὲ δύο ἀλλες μελέτες του γιὰ τὴν πολιτικὴ σκέψη τοῦ 'Αριστοτέλη, ἐπιχειρεῖ μιὰ συνθετικὴ ἔκθεση καὶ κριτικὴ ἐκτίμηση τῶν ἰδεῶν τοῦ φιλοσόφου, τονίζοντας ἰδιαίτερα ὅτι ἡ φρόνηση εἶναι ἡ κεντρικὴ ἔννοια ποὺ συνδέει τὸ θεωρητικὸ μὲ τὸν πρακτικὸ λόγο, καὶ προσφέρει,

στήν πολιτική τη δυνατότητα νὰ συγκροτηθεῖ σὲ ἐπιστήμη, μὲ τὴ σημερινὴ ἔννοια τοῦ ὄρου. Στὸν ἕδιο κύκλῳ ἴδεῶν ἀνήκουν καὶ οἱ πολὺ ἀξιόλογες μελέτες του γιὰ τὴν ἔννοια τῆς Θέμιδος (δηλ. τῆς δικαιοσύνης) καὶ τοῦ Νόμου στὴν ἀρχαιότητα καὶ γιὰ τὰ πολιτικὰ ἴδεώδη καὶ τὴν ἔθνικὴ ἴδεολογία στὰ 'Ομηρικὰ ἔπη.

Μὲ ὅσα ἀνέφερα πιὸ πάνω προσπάθησα νὰ δώσω μιὰ πολὺ γενικὴ καὶ ἀναγκαστικὰ ἐλλιπὴ εἰκόνα τοῦ πλούτου τῶν ἴδεῶν καὶ τῶν προβλημάτων τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης ποὺ ἔρευνῶνται πολύπλευρα, ἀπὸ ιστορική, φιλοσοφικὴ καὶ πολιτικὴ ἀποψή στοὺς δύο αὐτοὺς τόμους. Πρέπει ὅμως νὰ προσθέσω ὅτι στοὺς τόμους αὐτοὺς περιλαμβάνονται καὶ πολλὲς ἄλλες πολὺ ἀξιόλογες μελέτες ποὺ πραγματεύονται καθαρὰ νομικὰ θέματα, προβλήματα τῆς φιλοσοφίας τοῦ δικαίου, καθὼς καὶ θέματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος. 'Ενδεικτικὰ ἀναφέρω τὶς νομικὲς μελέτες γιὰ τὴν ἀποκέντρωση καὶ τὴν αὐτοδιοίκηση, γιὰ τὸ πρόβλημα τῶν νομοθετικῶν διαταγμάτων καὶ τῶν τυπικῶν νόμων, γιὰ τὸ δικαστικὸ ἔλεγχο τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων, γιὰ τὰ θεμελιώδη δικαιώματα στὸ Σύνταγμα μας τοῦ 1975 κλπ.

Προβλήματα φιλοσοφίας τοῦ δικαίου ἔρευνῶνται στὶς πολὺ σημαντικὲς μελέτες του, γιὰ τὶς νέες ἔρευνες ἐπὶ τῆς φιλοσοφίας τῶν νομικῶν ἀξιῶν (τόμ. A' σ. 291 ἐπ.), γιὰ τὴν ὁμοσπονδία τῶν λαῶν κατὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Κάντ (τόμ. B' σ. 71 ἐπ.), στὴ μελέτη γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ δικαίου καὶ τῶν νομικῶν κυρώσεων (τόμ. B' σ. 43 ἐπ.), στὴν ὁποίᾳ συζητοῦνται οἱ γνῶμες σπουδαίων θεωρητικῶν τοῦ δικαίου (δηλ. τοῦ Jhering, τοῦ Duguit, τοῦ Kelsen, τοῦ Thon, τοῦ Binding κ.ἄ.). 'Επίσης προβλήματα φιλοσοφίας τοῦ δικαίου συζητοῦνται καὶ στὶς προαναφερθεῖσες μελέτες του γιὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ 'Αριστοτέλη.

Τέλος θέματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος ἀναπτύσσονται σὲ μιὰ σειρὰ τεσσάρων μελετῶν (τόμ. B' σ. 97 ἐπ.) γιὰ τὸν 'Ελληνισμὸ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἴδεα, γιὰ τὴ δυναμικὴ τῆς ἐνοποιήσεως τῆς Εύρωπης, γιὰ τὴν πολιτιστικὴ της ταυτότητα καὶ τὴ δική μας ἔθνικὴ ταυτότητα, καθὼς καὶ στὰ ἀρθρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ καθηγητοῦ 'Αλεξάνδρου Σβάλου καὶ τοῦ λογοτέχνη Γιώργου Θεοτοκᾶ.

Μὲ τὴ σύντομη αὐτὴ ἐπισκόπηση τοῦ περιεχομένου τῶν ἐν λόγῳ δύο τόμων προσπάθησα νὰ σκιαγραφήσω τὰ κυριότερα προβλήματα καὶ τὶς βασικὲς ἴδεες ποὺ ἀναπτύσσονται στοὺς τόμους αὐτοὺς καὶ ἀποτελοῦν καρπὸ καὶ καταστάλαγμα τῆς βαθιᾶς φιλοσοφικῆς καὶ νομικῆς παιδείας τοῦ συγγραφέα, τῆς ὀξείας παρατηρητικότητάς του καὶ τῆς γνώσης τῶν νεότερων ἔξελιξεων τῆς ζωῆς, τῆς σταθερῆς του πίστης στὶς δημοκρατικὲς ἀρχές, καὶ τῆς πρωτότυπης σκέψης του. 'Αξίζουν, λοιπόν, πολλοὶ ἔπαινοι καὶ θερμὲς εὐχαριστίες στὸν κ. Γεώργιο Βλάχο γιὰ τοὺς κόπους του νὰ καταρτίσει τὴ συλλογὴ τῶν μελετῶν αὐτῶν, νὰ μεταφράσει στὰ ἐλληνικὰ ὅσες εἶχαν

δημοσιευθεῖ σὲ ξένες γλῶσσες καὶ νὰ προσφέρει ἔτσι στὸν Ἑλληνα ἀναγνώστη ἓνα πολύτιμο βοήθημα γιὰ τὴν κατανόηση καὶ τὴν ἐρευνα μεγάλων προβλημάτων τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς. Οἱ ἀναγνῶστες τῶν δύο αὐτῶν τόμων εἰναι φυσικὸ νὰ ἀναμένουν μὲ εὔλογο ἐνδιαφέρον τὴν ἐκδοση καὶ τοῦ τρίτου τόμου μελετῶν, ποὺ ἔχει ἥδη προαναγγελθεῖ, καὶ νὰ ἐλπίζουν ὅτι καὶ ὁ τόμος αὐτὸς δὲν θὰ ἀργήσει νὰ παραδοθεῖ στὴ δημοσιότητα στὸ προσεχὲς μέλλον.