

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ

---

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ

‘Ο ἄνθρωπος μηχανεύεται γιὰ νὰ ἐπιζήσει.

‘Η σωματικὴ τὸν ἀνεπάρκεια τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀναζητήσει ἐνισχύσεις ἔξωθεν. Γι’ αὐτὸ διπολικὸς ἄνθρωπος, μὲ τὰ χέρια του, ποὺ εἶναι τὸ πρῶτο βασικὸ ἐργαλεῖο του, προεκτείνει τὴν δύναμι του, κατασκευάζοντας ἀπὸ πεσμένο κλάδο δένδρου ἓνα ρόπαλο. ’Απὸ μικρότερο κλαδί, δένοντας ἓνα μυτερὸ πυριτόλιθο, μὲ χόρτινο σχοινί, θὰ φτιάξει ἰσχυρότερο ὅπλο, ἓνα τσεκούρι. Μ’ αὐτὸ θὰ σκοτώσει τὸ θήραμά του ἢ τὸν συνάνθρωπό του.

Βλέπετε, ἡ Τεχνολογία ἀπὸ τὴν γένεσί της εἶχε διπλῆ φύσι. ’Αλλὰ ἡ ἐκλογὴ τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ κακοῦ εἶναι πάντοτε ζήτημα ήθικῆς ἀγωγῆς.

Πάντως οἱ ἀνάγκες αὐτὲς γέννησαν στοὺς ἀνθρώπους τὴν ὑποχρέωσι κατὰ σκεψής. ‘Οπότε δ ἄνθρωπος μαθητεύει γιὰ τὴν κατάκτησι τῆς Τεχνολογίας.

“Οταν, γιὰ νὰ μεταφέρει ἓνα βαρὺ κορμὸ δένδρου, τὸν κυλᾶ, βάζοντας ἀπὸ κάτω τον κομμάτια ξύλου, ἀνακαλύπτει τὴν μετατροπὴ τῆς

τειβῆς κυλίσεως σὲ τριβὴ ὀλισθήσεως, διπότε τοῦ ἔρχεται ἡ ἰδέα τοῦ τροχοῦ, ποὺ θεωρεῖται ἡ βασικὴ καὶ μεγαλειωδεστέρα ἐφεύρεσι τοῦ ἀνθρώπου.

‘Αργότερα, βλέποντας τὰ ἔνδημα νὰ ἐπιπλέοντα στὸν νερό, τοῦ γεννιέται ἡ ἰδέα τῆς ναυσιπλοΐας. Τὸ ίστιο καὶ τὸ πανί ἀκολουθοῦν.

“Οταν δὲ ἡ προμηθεϊκὴ ἀνταρσία, κλέβοντας τὴν φωτιὰ ἀπὸ τοὺς Θεούς, τὴν χαρίζει στοὺς ἀνθρώπους, νέοι δρίζοντες ἀνοίγονται μπροστά τουν. Τὸ καμίνι τοῦ Ἡφαίστου εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα τῆς βιομηχανίας ποὺ ἔκεινα. Ὁ ἀνθρωπός, τρίβοντας δύο πυρίτες λίθους, κάμνει τὴν φωτιὰ σύμμαχό του.

Γυμνός, ὁ Προϊστορικὸς ἀνθρωπός, ἀλλὰ ὠπλισμένος μὲ πρωτόγονα κοντάρια καὶ συνβλερές πέτρες. μαζὶ μὲ τὴν φωτιά, μπόρεσε, ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες, νὰ ἐπιβιώσει, πολεμῶντας τὰ πεινασμένα θηρία καὶ τὸ παγερό ψύχος.

‘Αργά, ἀλλ’ ἀσφαλῶς προχωρεῖ σὲ νέες κατακτήσεις.

Κατὰ τὴν Συλλεκτικὴν καὶ Κυνηγετικὴν περίοδο, ὁ πλάνης ἀνθρωπός ἐφευρίσκει τὰ τόξο καὶ τὸ βέλος, ἀρχικὰ ἔνδημα.

Κατὰ τὴν Ποιμενικὴν περίοδο, ἡμερεύει τὰ ζῶα καὶ μαθαίνει νὰ ντύνεται, ἀνακαλύπτοντας τὸ στημόνι καὶ τὸ ύφαδι. Τότε ἀρχίζει καὶ τὴν ἴχθυντροφία.

Στὴν Γεωργικὴν περίοδο, ὅπου πιὰ μονιμοποιεῖται, ἀνακαλύπτει, στὴν τετάρτη πρὸ Χριστοῦ χιλιετηρίδα, τὸ ἄροτρο, τὴν ἀγγειοπλαστικὴν καὶ τὴν τῆξι τῶν μετάλλων.

Αὐτὰ δὲν ἥταν παρὰ ἡ ἀρχή. Δηλαδὴ ἥταν ἡ πρώτη βιομηχανικὴ ‘Επανάστασι, αὐτὴ ποὺ χάρισε στὸν ἀνθρωπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἡρεμίας. Ξεκονδάζοντας ἔτσι τὸ σῶμα του, ὁ ἀνθρωπός ἐπέτρεψε στὸ μναλό του νὰ ἐργαστεῖ καὶ στὴν ψυχή του νὰ ἐκφραστεῖ. Τί ἀλλο εἶναι οἱ προϊστορικὲς τοιχογραφίες τῶν σπηλαίων καὶ τὰ πνευματικὰ μεγαλιθικὰ σύμβολα, δπως τὰ ντόλμεν, τὰ μενχίρ, τὰ κρομλέκ. Αὐτά, ποὺ χωρὶς νὰ ἔξυπηρετοῦν καμμιὰ πρακτικὴ ἀνάγκη, ἀπήτησαν συλλογικὴ καὶ ὑπεράνθρωπη προσπάθεια, γιὰ νὰ ἴκανοποιήσουν μεταφυσικὲς ἀνησυχίες τοῦ πρωτόγονου προπάτορός μας.

’Αναντίρρητα ἡ πνευματικὴ συγκομιδὴ εἶναι καρπὸς σωματικῆς ἀφροντισιᾶς. ”Ἄς μὴ παραγγωρίζουμε τὴν προσφορὰν αὐτὴν τῆς Τεχνολογίας.

’Η μαύρη ’Αφρικὴ ποὺ περιφρόνησε τὴν τεχνικὴν ἐξέλιξιν, ἔμεινε στὴν κατωτάτη βαθμίδα πνευματικῆς ἀναπτύξεως. ’Ενῶ ἡ προηγμένη εὐδωπαϊκὴ Τεχνολογία, μαζὶ μὲ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, χάρισε στοὺς κατοίκους της τὴν πνευματικήν τους ἐξέλιξιν.

’Αλλὰ ἡ Τεχνολογία φέρνει ἀκόμη καὶ χαρά. Βέβαια δὲ Θεὸς δημιουργεῖ. ’Άλλ’ ὁ ἄνθρωπος, μηχανευόμενος καὶ κατασκευάζοντας, συνεχίζει τὴν θεϊκὴν δημιουργίαν. Αἰσθάνεται τότε σὰν μικρὸς Θεός. Νιώθει ἀπέραντη ἴκανοποίησιν καὶ τὸ στῆθος του γεμίζει περηφάνια.

Κάποτε γίνεται ὑπερφίαλος. Σὰν ἄλλος Πρόμηθεύς, ἀφοῦ ἀπέσπασε μυστικὰ ποὺ φυλάσσονταν οἱ Θεοί, θέλησε νὰ συμφάγει μαζὶ τους στὸν Ὀλυμπό. ’Αλλὰ τότε ἡ δύναμι ποὺ τὸν ἀνύψωσε θὰ τὸν συντρίψει. Τότε παύει πιὰ νὰ προχωρεῖ καὶ βαδίζει στὰ ἵδια τὰ βήματά του.

Χαμένος, σ’ ἓνα λαβύρινθο, θὰ μάθει ὅτι στὸν Κόσμο αὐτὸν ὑπάρχει μιὰ ἀπόλυτος καὶ αὐστηρὴ νομοτέλεια τῶν συμβαινόντων. Εἶναι αὐτὴ ποὺ γεννᾷ τὴν πεποίθησιν ὑπάρξεως ἀνωτέρας βουλήσεως.

Σπεύσαμε νὰ ὀνομάσουμε τὸν ἄνθρωπο «*Homo Sapiens*», ὅταν ἀκόμη μαθήτευε. Σοφὸς δὲν ὑπῆρξε ποτέ.

’Η Ἐπιστήμη, παρ’ ὅλες τὶς τεράστιες ἀνακαλύψεις της, δίδαξε στὸν ἄνθρωπο μόνον τὸ «τί δὲν γνωρίζει» καὶ ἀκόμη ὅτι «ἡ μάθηση δὲν ἔχει τέλος».

Γι’ αὐτὸν δὲ ἄνθρωπος, ἀντιμέτωπος τῶν προβλημάτων ποὺ τὸν περισφίγγουν, ἀναζήτησε τὴν λύσιν τους στὴν φιλοσοφίαν την. ’Άλλ’ αὐτὴ τὸν ὁδήγησε σὲ βαθύτατα νοήματα, σὲ σκέψεις ὑψηπετεῖς, σὲ δύσληπτες, κάποτε ὠραιοφανεῖς κενολογίες, ἀλλὰ τὰ ἀπλᾶ ἐρωτήματα: πόθεν; πρὸς ποῦ; πρὸς τί; τὰ ἀφησε ἀναπάντητα.

Τὸ πιὸ ταιριαστὸ λοιπὸν ἐπίθετο τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι τὸ «*Homo Faber*» καὶ μάλιστα τοῦ κατασκευαστοῦ ἐργαλείων. Κι αὐτὰ τὰ ἐργαλεῖα, τὰ μηχανήματα, εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς Τεχνολογίας. Αὐτὰ εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ποὺ συμπληρώνουν τὴν σωματικήν του ἀνεπάρκειαν.

”Αλλωστε καὶ ὁ Φραγκλῆνος αὐτὸν τὸν δρισμὸν ἔδωσε στὸν ἄνθρωπον.  
Καὶ ὁ ἄνθρωπος προχωρεῖ. Παρατηρεῖ, ἐρευνᾷ, πειραματίζεται.  
Γίνεται Ἐπιστήμη μων.

Γιὰ νὰ ἐπιβιώσει, προστρέχει στοὺς φυσικοὺς πόρους, ποὺ πηγὴ τοὺς εἶναι ἡ Γῆ. Αὐτὴν ποὺ οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοι μας ἐθεοποίησαν καὶ ποὺ τόσους ὕμνους τῆς ἀφιέρωσαν.

’Αρχίζει λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀξιοποιεῖ τὰ στοιχεῖα, ποὺ ἡ Φύση περιέχει καὶ στοὺς τρεῖς χώρους της. Ὅτι γε ἴως, τὸν ἄνεμο καὶ τὴν ἡλιακὴν θερμότητα. Ἐπιγείως, τὰ δάση καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑδάτινα φεύγεται. Καὶ ὑπογείως τὰ μέταλλα, τὸν ἄνθρακα, τὸ πετρέλαιο, τὰ ἀέρια.

Γιὰ τὴν αὔξησι τῆς παραγωγῆς, ἡ ἐκμετάλλευσι τῶν πόρων αὐτῶν γίνεται κάποτε σὲ βαθμὸν πέραν τοῦ καρονικοῦ. Ὁχι σπάνια γίνεται κατὰ τρόπο ληστρικό, ἵδιως ὅταν πρόκειται γιὰ πεπερασμένα φυσικὰ ἀποθέματα. Ὁπότε ἡ Τεχνολογία ἐνεργεῖ ἐναντίον τῆς Φύσεως.

Καὶ ἀνακύπτει τὸ ἐρώτημα: Ποῦ δύνηται ἡ Τεχνολογία; Εἶναι αὐτὸν μία ἀνησυχία ποὺ βασανίζει ἀπὸ καιρὸν τὴν ἄνθρωπότητα. Τὸ κακὸ ενδίσκεται σ' αὐτὴ τὴν φάσι τοῦ ἄνθρωπου. Ἀς μὴ παραγγωρίζουμε τὴν διττὴ ἄνθρωπινη ἰδιοσυγκρασία, τὶς ἀντιμαχόμενες ἰδιότητες τῆς διχασμένης ἄνθρωπίνης προσωπικότητος.

’Ο πανίσχυρος νόμος τῆς αὐτοσύντητης ηρεμίας κάμνει τὸν ἄνθρωπο θετικιστή, φεαλιστή. Ἀλλὰ μέσα τοῦ ὑποβόσκουν ἰδιότητες ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀκατάλυτες μεταφυσικές καταβολές. Αὐτὲς ἀντίθετα τὸν κάμνοντα φωμαντικό, μυστικοπαθῆ, προληπτικό.

Στὸν αἰῶνα μας οἱ πρῶτες ἰδιότητες νικοῦν καὶ αὐτὲς παράγουν τὴν Τεχνολογία, σὲ βάρος πολιτιστικωτέρων ἀξιῶν.

’Η κρίσις ἐπέρχεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑπερεκτιμᾶ μίαν ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ Πολιτισμοῦ. Παρομοία κρίσις παρουσιάστηκε π.χ. στὸν Μεσαίωνα, μὲ τὸν φανατισμὸν τῶν ἀνθρώπων στὴ θρησκευτικὴ πίστι. Σήμερα ὑφιστάμεθα τὰς συνεπείας τάσεων ἀντιθέτων.

Εἶναι δὲ ἀναμφισβήτητο γεγονός, ὅτι καὶ ἀπὸ παλαιοτάτων χρό-

νων, καὶ ἡ παραμικρότερη δρᾶσι τῆς Τεχνολογίας ἐπέφερε βιασμὸ τῆς Φύσεως καὶ κλονισμὸ τῆς θεϊκῆς ἴσορροπίας ποὺ τὴν διέπει.

Δὲν εἶναι λοιπὸν περίεργο γιατί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες παρίσταναν τὸν Ἡφαιστό καὶ τοὺς συνεργάτες του Κύκλωπες σωματικὰ ἀναπήρους. Τὸν Ἡφαιστό κοντσό, τοὺς Κύκλωπες μονόφθαλμους. Σὰν μιὰ ἐκδίκησι τῆς φύσεως γιὰ τοὺς ἀπομνητάς της.

Τί θὰ ἔλεγαν αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες γιὰ τὴν σημερινὴ προϊοῦσα καταστροφὴ τῆς φύσεως; Ἀλλ’ ἀς μὴ χρεωθεῖ ἡ Τεχνολογία γι’ αὐτό. Γιατὶ λόσι ὑπάρχει καὶ ἡ Τεχνολογία τὴν γνωρίζει. Μιὰ κοινωνία λογικώτερη ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἵσως τὴν ἐφαρμόσει.

Καὶ ἐδῶ θαυμαστὸ παραμένει τὸ παράδειγμα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος. Τὸ δελφικὸ «Μη δὲ ν ἄγαν» καὶ τὸ «Μέτρον ἄριστον» τοῦ Κλεοβούλου εἶναι αὐτὰ ποὺ κνωιάρχησαν στὴν κλασσικὴ ἐκείνη ἐποχή.

Ἡ Τεχνολογία τους, ὑποτεταγμένη στὴν Ἐπιστήμη, δὲν προεπορεύετο. Εἶναι δὲ γνωστὸ ὅτι τὸ στήριγμα τῆς Ἐπιστήμης, δηλαδὴ τὰ Μαθηματικά, ἡ Σχολὴ τοῦ Πλάτωνος τὰ καλλιεργοῦσε ὅχι διὰ πρακτικοὺς σκοπούς. Τὰ μαθηματικὰ τοῦ Πλάτωνος χρησίμευαν γιὰ νὰ διδηγήσουν τὴν ἀνθρώπινη σκέψη, ἀπὸ τὸ αἰσθητὸ πραγματικὸ στὸ ἀφηρημένο καὶ νοητό. Μὲ τὴν ἀκατάβλητη λογική των δίδασκαν τὴν ἀμετάβλητη οὐσία τῶν φυσικῶν ὄντων, τὴν ἵδειαν.

Ἀκόμη καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, ποὺ θεωρεῖται περισσότερο πραγματιστής, δὲν κατέβασε ποτὲ τὶς Ἐπιστήμες αὐτὲς ποὺ δὲ ἰδιος θεμελίωσε εἰς ἐπίπεδο βιοτικῶν ἀναγκῶν. Γι’ αὐτὸν ἀλλωστε κατηγορεῖται ὅτι ἡ ἀτεγκτη θεωρητική του πολιτικὴ στάθικε ἡ αἵτια τῆς καθυστερήσεως τῆς Τεχνολογίας, ἡ ὅποια θὰ μποροῦσε νὰ ἀναχαιτίσει τὶς βαρβαρικὲς ἐπιδρομὲς στὴν Εὐρώπη, μερικοὺς αἰῶνες ἀργότερα.

Τὰ λεξικὰ δρίζοντας ὡς ἔξῆς τὴν Τεχνολογία: Τεχνολογία εἶναι ἡ Ἐπιστήμη ἐφαρμογῆς γνώσεων διὰ πρακτικοὺς σκοπούς. Δηλαδὴ δὲ τρόπος καὶ ἡ μέθοδος πρὸς ἐπίτευξι ὑλικοῦ τιοῦ ἔργου. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἴκανότης καὶ ἡ ἐμπειρία χρησιμοποιήσεως τῆς πρὸς τοῦτο μεθόδου.

Δὲν εἶναι λοιπὸν ἡ Τεχνολογία μία ἀπλῆ ἐφαρμογή, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνης δξυννοίας.

Εἶναι δημιούργημα, ἀλλὰ καὶ προαγωγὸς τῆς Ἐπιστήμης.

Μὴ ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Γεωμετρία ἀνεπτύχθη, ὅταν ἡ Τεχνολογία τῆς ἐποχῆς ὑπέταξε τὰ νερὰ τοῦ Νείλου, γιὰ ὑδρολίπανσι τῶν ἀγρῶν τῆς Αἰγύπτου, διότε οἱ Αἰγύπτιοι γεωμέτρες καταμετροῦσαν τὶς πλημμυρισμένες ἐκτάσεις.

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ πνευματικὴ πρόοδος συμβαδίζει μὲ τὴν Τεχνολογία.

‘Ο ἀνθρωπὸς τείνει πρὸς τὴν Τεχνολογία, γιατὶ αὐτὴ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες του. Τῆς προσφέρει ὅλη τὴν σκέψι του, γιατὶ τὸν ἐνδιαφέρει ἄμεσα. Σκοποί της εἶναι ἡ αὔξησι τοῦ πλούτου, ἄλα καὶ τῆς εὐμαρείας τῆς κοινωνίας.

Προσόν της εἶναι ὅτι τὰ ἐπιτεύγματά της δὲν εἶναι μακροπρόθεσμα, ὅπως π.χ. τῆς Παιδείας, τῆς Ἡθικῆς ἢ τῆς Θρησκείας.

Δὲν χρειάζονται κανέναν ἔξηγησι. Εἶναι εὐεξήγητα, γιατὶ γίνονται ἀμέσως καὶ σὲ ὅλους ὁρατά. Π.χ. τὸ σημερινὸ ἀροτρο τὸν ὀφθαλμοφανῶς καλύτερο ἀπὸ τὸ παλαιότερο. Καὶ τὸ bic ἐπαξίως ἀντικατέστησε τὸ φτερὸ τῆς χήρας. Αὐτὸν εἶναι ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος. Δηλαδὴ ἡ ἐνέργεια ἐκείνη ποὺ καθιστᾶ ἓνα ἀνθρώπινο δημιούργημα καλύτερο ἀπὸ τὸ προηγούμενο.

Ἐγα τέτοιο μεγάλο βῆμα ἔκαμε ἡ Τεχνολογία στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος. Συγκεκριμένα τὸ 1765, τότε ποὺ ἔγινε στὸν τεχνικὸ πολιτισμὸ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ μεγάλη τομή, ἡ μεγάλη στροφὴ τῆς ἱστορίας της. Τὴν χρονιὰ δηλαδὴ ποὺ ὁ σκωτσέζος Μηχανικὸς James Watt (1736-1819) ἐπέτυχε τὴν γνωστὴ τελειοποίησι στὴν ἀτμομηχανή. Ἡταν αὐτὴ ποὺ σημείωσε τὴν ἀφετηρία τῆς κολοσσιαίας ἀναπτύξεως τῆς Βιομηχανίας.

Καὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἱστορικῆς περιόδου τῆς Ὑδρογείον καὶ μέχρι τοῦ 1765 ἡ παραγωγικὴ δύναμι τοῦ ἀνθρώπου μόλις εἶχε διπλασιαστεῖ, μετὰ τὴν τελειοποίησι τοῦ Watt, ἡ δύναμι αὐτὴ πολλα-

πλασιάζεται μὲ ἀφάνταστη ταχύτητα, ὡστε νὰ ἀλλάξει ριζικὰ ἥ δψι τοῦ πλανήτη μας.

Μιὰ δεύτερη μεγάλη τομὴ στὴν Τεχνολογία ἔφερε στὶς ἡμέρες μας ἥ νέα Φυσική.

Ἄλλὰ ὁ ἀνθρωπος, ἀφοῦ ἐπεδίωξε τὴν κυριαρχία τῆς ὕλης, αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ ξεπεράσει τὸν κόσμο τῆς ὕλης. Πειραματίζεται «ἐν οὐ παικτοῖς». Ἀφηφᾶ ἔτσι δτὶ πρατεῖ στὰ χέρια τον τὴν εὐτυχία ἥ τὴν δυστυχία τῶν ἀγέννητων ἀκόμη συνανθρώπων του. Καὶ πολλῶν σοφῶν γεννιέται τὸ ἐρώτημα: Μήπως ἥ Ἐπιστήμη πῆρε στραβὸ δρόμο;

Ἡ Τεχνολογία, μὲ τὴν συνεχῆ πρόοδο της προσέφερε στὸν ἀνθρωπο τὸ μεγαλύτερο ἀγαθό: Τὴν ζωή. Ἀλλ' ἥ πρόοδος αὐτὴ ἤταν φυσικὸν νὰ ἐπιφέρει μεταβολὴ στὸ περιβάλλον. Ἡ μεταβολὴ αὐτὴ εἶναι ὁ ἀδυσώπητος Νόμος τῆς ζωῆς! Τὰ πάντα ρεῖ, εἶχε νομοθετήσει ὁ Ἡράκλειτος. Ἡ μεταβολὴ αὐτὴ εἶναι καὶ κοινωνική. Κάποιο μέτρο τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς μᾶς δείχνει ἥ διαφορετικὴ θέσι τοῦ ἀνθρώπου στὴν ιεραρχία κάθε ἐποχῆς.

Στὴν κοινωνία π.χ. τῆς Προϊστορικῆς ἐποχῆς τὸ κύριο ἐπικρατοῦν πρόσωπο ἤταν ὁ Μάγος, ὁ Ἱερεύς. Τὸ ἵδιο ίσχνει καὶ γιὰ τοὺς σημερινοὺς πρωτογόνους ἀνθρώπους. Πολὺ ἀργότερα, στὴν ἐλληνικὴ μετακλασικὴ ἐποχή, βλέπουμε νὰ ἐπικρατεῖ ὁ Σοφιστής, ὁ λογᾶς. Στὴν Ρωμαϊκὴ ἐποχή, πῆρε τὴν θέσι του ὁ Μισθοφόρος, ὁ ἐπαγγελματίας πολεμιστής. Στὸν Μεσαίωνα τὴν θέσι διεκδικεῖ ὁ Μοναχός. Στὸν ὑστεροαναγεννησιακὸ κόσμο προεξεῖχε ὁ Καλλιτέχνης, ἐνῶ λίγο ἀργότερα, στὸν περασμένον αἰῶνα, τὴν θέσι αὐτὴ διεκδικεῖ ὁ Σοφός. Σήμερα ἀδιαφιλονίκητα βασιλεύει ὁ Τεχνο-

κόρατης. Σ' αὐτοῦ τὴν «μπαγκέτα» ἐνορχηστρώνονται τὰ προγράμματα, στὸν κλυδωνιζόμενο Πολιτισμό μας.

Ἀνεξάρτητα μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς κοινωνικῆς δομῆς, δμως παράλληλα μὲ αὐτήν, ἥ Τεχνολογία δὲν σταμάτησε ποτὲ τὴν πρόοδο της. Παλαιότερα αὐτὴ δημιούργησε τοὺς ζωντανοὺς δούλους, γιὰ νὰ τὴν ὑπηρετοῦν. Ἡ ἴδια σήμερα τοὺς ἀντικατέστησε μὲ τοὺς μηχανικοὺς δούλους. "Ομως μὴν ξεχνοῦμε τὴν προσφορὰ τῶν πρώτων.

Χάρις σ' αὐτοὺς οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἀπερίσπαστοι ἀπὸ χειρωνακτικὲς ἐργασίες, μπόρεσαν νὰ ἀναπτύξουν Τέχνες καὶ Γράμματα, νὰ θεμελιώσουν τὴν Πολιτική, τὴν Φιλοσοφία, μὲ μιὰ λέξι τὴν ἀνθρωπιστικὴν Σκέψιν. Ὁλόκληρος δὲ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ὀφείλεται στὸν ἀνώνυμο μόχθο τοὺς.

Σήμερα μὲ τὴν ἀντικατάστασι τῶν δούλων, μὲ μηχανὲς καὶ Ρομπότ, ἡ Τεχνολογία ἀπενθύνεται σὲ δλοντικούς, χωρὶς ἔξαιρεσι, ἀφεντικοὺς καὶ δούλους. Καλεῖ δλοντικούς ἀνεξαιρέτως τοὺς ἐπὶ τῆς Γῆς ὑπάρχοντας Ἀνθρώπους, καλεῖ τὸ πανανθρώπινο πνεῦμα, ἀδέσμευτο πιὰ ἀνάγκες βάρβαρες, ποὺ ἀπασχολοῦν καὶ φθείρουν τὸ σῶμα, γιὰ νὰ θεμελιώσουν μαζὶ ἔνα νέο «Οὐμανιστικὸν Πολιτισμό».

Ἄρκει βέβαια τὶς ἐλεύθερες ὥρες των νὰ τὶς ἀφιερώνουν εἰς σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνάτασι, ἀπορρίπτοντες τάσεις εὐδαιμονίσμου καὶ περιφρονήσεως καθιερωμένων ἀξιῶν. Ἄλλως ἡ Ἀνθρωπότης θὰ ὀδηγηθεῖ εἰς παρακμήν.

Ἄλλ' ἀς πλησιάσομε περισσότερο τὴν Τεχνολογία. Ὅπως εἴδαμε, ἡ Τεχνολογία στηρίζεται στὴν Ἐπιστήμη. Εἶναι τὸ προσφιλές τῆς τέκνον. Ἡ δὲ Ἐπιστήμη, δὲδηγὸς αὐτὸς τῆς Ἀληθείας καὶ σύντροφος τῆς Σοφίας, ἔχει πορεία ἀνιοῦσα. Σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν Τέχνη, ποὺ εἶναι ὑπόθεσι προσωπική, ἡ Ἐπιστήμη παραμένει ἀπρόσωπος. Καὶ ἐνῶ ἡ Τέχνη πεθαίνει μὲ κάθε Καλλιτέχνη ποὺ τὴν ἀσκεῖ, ἡ Ἐπιστήμη συνεχίζει μὲ τὸν κάθε σοφὸ ποὺ τὴν ὑπηρετεῖ. Ὁ διάδοχός του κτίζει ἐπάνω τον καὶ προχωρεῖ.

Ἀκόμη καὶ εἰς περίπτωσιν στάσεως ἡ καὶ ὑποχωρήσεως τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας, οἱ κατακήσεις τῆς Ἐπιστήμης δὲν χάνονται. Ἄλλα, προσοχή! Ἡ Ἐπιστήμη δὲν εἶναι πάντοτε γνῶσι. Ἄλλὰ οὕτε μόνον γνῶσις. Πολλὰ ποὺ δὲν γνωρίζομε, τὰ μαντεύομε. Ὁδηγούμενοι ἀπὸ κάποια μεταφυσικὴ πίστι, ὅτι ὑπάρχονταν νόμοι, τοὺς ὅποιους δὲν δυνάμεθα ἀκόμη νὰ ἀποκαλύψουμε.

Ἐν τούτοις οἱ ἐρευνητικές μας κεραῖες ἔφθασαν μέχρι τῶν πλέον ἀπομεμαρυσμένων περιοχῶν τοῦ Σύμπαντος. Στὰ προβλήματα τοῦ Μικροκόσμου μᾶς ὀδήγησε τὸ μικροσκόπιο τοῦ Ὁλλανδοῦ Φυ-

σικοῦ Ζακάρι Γιάνσεν, ἥδη ἀπὸ τὸν 16ον αἰῶνα. Στὰ δὲ τοῦ Μακροκόσμου, μᾶς ὁδήγησε, ἔνα αἰῶνα ἀργότερα, ἡ ἀνακάλυψι τῆς ταχύτητος τοῦ φωτὸς ἀπὸ τὸν Δανὸν Ἀστρονόμον 'Ολάοντος Ραῖμερ. Ἀλλὰ κάθε λύσι προβλήματος ἐμφανίζει νέα βαθύτερα προβλήματα, δυσεπίλυτα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Μία ἀγωνία τὸν συνέχει καὶ συχνὰ ἀκούγεται ἡ κραυγὴ, ὅτι οἱ περαιτέρω γνώσεις εἶναι ἄχρηστες καὶ ἀκόμη ὅτι οἱ περισσότερες ἐφευρέσεις εἶναι ἐπικίνδυνες. Πολλοὶ δὲ συσχετίζονται τὴν ἀλματώδη τεχνολογικὴ ἀνάπτυξι μὲ κινδύνους καταστροφῆς.

Εἰς δὲ λοις εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπειλὴ δλικῆς ἐξολοθρεύσεως τῆς Ἀνθρωπότητος ἀπὸ πυρηνικὴ ἔκρηξι. Ἀλλὰ καὶ εἰρηνικὰ ἔργα προκαλοῦν παρομοίους κινδύνους. Παράδειγμα εἶναι τὰ περίφημα ἀεροπλάνα Κονκόρντε, ποὺ πετῶντας σὲ ὑψος 20 καὶ πλέον χιλιομέτρων, ἀπειλοῦν νὰ διαρρήξουν τὴν ζώνη τοῦ ὁζοντος, ποὺ περιβάλλει κυκλικῶς τὴν Γῆ καὶ μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυνες κοσμικὲς ἀκτῖνες.

Οχι δλιγώτερον διαφαίνεται ὁ κίνδυνος μὲ τὴν προϊοῦσα ἀλλαγὴ συστάσεως τῆς ἀτμοσφαίρας. Ἐν προκειμένῳ ἔχομε ἀνταγωνισμὸ δύο καταστρεπτικῶν δυνάμεων, προερχομένων ἀπὸ τὴν ἴδιαν αἰτίαν, ἀλλὰ ποὺ δροῦν ἀντιθέτως. Πηγὴ εἶναι οἱ χιλιάδες καμινάδων τῶν ἐργοστασίων. Μὲ τὰ σωματίδια καὶ τοὺς κονιορτοὺς ποὺ ἐκπέμπονται, ἐμποδίζονται μέρος τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας νὰ φθάσει στὴν Γῆ. Γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ ἐλάττωσι τῆς θερμότητος, μαζὶ μὲ τὶς εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις τοῦ Ἡλίου. Ἀντιθέτως οἱ καύσεις τῶν ἀπειρῶν αὐτῶν βιομηχανιῶν ἀνεβάζουν τὴν θερμότητα τῆς ἀτμοσφαίρας, μὲ κίνδυνο τὴν τῆξι τῶν παγετώνων στοὺς πόλους καὶ τὴν ἐκ τούτου ἀνύψωσι τῆς στάθμης τῶν θαλασσῶν.

Ἐκτὸς αὐτῶν οἱ ἐπικριταὶ τῆς Τεχνολογίας προσάπτονται σ' αὐτὴν ἀδυναμίαν ἐπιλύσεως τῶν οἰκονομικῶν, ἐπισιτιστικῶν καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ μαστίζουν τὸν Πλανήτη μας.

Καὶ ἀνακύπτει ἀμέσως τὸ ἐρώτημα: πῶς εἶναι δυνατὸν σήμερα, μὲ τὴν ἀποθέωσι τῆς Τεχνολογίας καὶ ἐνῶ ἡ Ἀνθρωπότης διαθέτει μεγάλες πνευματικὲς δυνάμεις, τεράστιες δυνατότητες, θαυμαστὲς