

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 1980

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΥΛΩΝΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΥΛΩΝΑ

Ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδρίας ὁ Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ε. Μυλωνᾶς, ἀναγγέλλων τὴν ἐπάνοδον εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ κ. Κωνσταντίνου Τσάτσου, εἶπε τὰ ἑξῆς :

Κύριοι Συνάδελφοι,

Μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰν συνήλθομεν εἰς τὴν σημερινήν μας ἑκτακτον συνεδρίαν, διότι, Θεία Χάριτι, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ χαιρετίσωμεν ἐπανερχόμενον εἰς τὴν ἔδραν του πολύτιμον, σεβαστὸν καὶ ἀγαπητὸν Συνάδελφον, τὸν κ. Κωνσταντῖνον Τσάτσον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Εἰς τὸ πρόσωπόν του βλέπομεν τὴν πραγματικὴν Δημοκρατίαν ἐν ἐνεργείᾳ (δράσει). Ἐκλήθη νὰ ἀναλάβῃ τὸ Ὑψιστον λειτούργημα τοῦ Ἔθνους, τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας. Ἀφ' οὗ ἐπετέλεσε τὸ καθήκον του αὐτὸ εὐόρκως, μὲ ἀφοσίωσιν, μὲ ζῆλον, μὲ ἀγάπην, ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ θώκου, τὸν ὁποῖον κατεῖχεν, ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἔδραν του εἰς τὴν Ἀκαδημίαν, ἡ ὁποία ἐσεμνύετο καὶ συνεχίζει ἀκόμη νὰ σεμνύεται διὰ τὸ ἔργον του.

Μᾶς ἐλείφατε πολὺν κατὰ τὸ διάστημα τῆς Ὑψηλῆς Σας ἀποστολῆς, κ. Συνάδελφε. Μᾶς ἔλειψαν αἱ σοφαί Σας συμβουλαί, ἡ συμμετοχὴ Σας εἰς τὰς συζητήσεις μας, αἱ γλαφυραὶ σας ἀνακοινώσεις καὶ ὁμιλίαι. Μὲ χαρὰν ὅλοι οἱ συνάδελφοι Σᾶς βλέπομεν μεταξύ μας καὶ Σᾶς ἐνχόμεθα ὑγείαν καὶ δύναμιν εἰς τὴν συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ Σας ἔργου, πὸν τόσον τιμᾶ ὅλους μας καὶ ἰδίᾳ τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος. Καλῶς ὠρίσατε εἰς τὸν οἶκον Σας καὶ εἰς τὴν ἔδραν Σας, Συνάδελφε κ. Κωνσταντῖνε Τσάτσε.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

Σᾶς εὐχαριστῶ, κ. Πρόεδρε, διὰ τὸν φιλόφρονος λόγους σας.

Ἐπὶ πέντε ἔτη ἔλειψα ἀπὸ τὴν αἴθουσαν αὐτὴν εἰς ἐκπλήρωσιν μιᾶς ὑψηλῆς ἀποστολῆς. Ἐπραξα τὸ κατὰ δύναμιν διὰ τὰ ἀνταποκριθῶ εἰς τὰ τότε ἀνατεθέντα μοι καθήκοντα.

Ἀλλὰ δὲν σᾶς ἀποκρύπτω τὴν χαρὰν μου ὅτι ἤδη εὐρίσκομαι μεταξὺ Ὑμῶν. Ἐπιστρέφω εἰς τὸν κόσμον μου, εἰς τὴν οἰκογένειάν μου. Χαιρετίζω μὲ συγκίνησιν τοὺς παλαιοὺς συναδέλφους, ἀλλὰ καὶ τοὺς νέους, τοὺς εἰσελθόντας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀπουσίας μου. Ἦδη μὲ ὄλους τοὺς συναδέλφους μαζί θὰ ἐπιδοθῶ μὲ ζῆλον εἰς τὸ κοινόν μας ἔργον, συμβάλλων μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις μου εἰς τὴν ἐπιτυχίαν.

Καὶ πάλιν σᾶς εὐχαριστῶ, κ. Πρόεδρε, διὰ τὰ ὅσα εἶπατε περὶ ἐμοῦ καὶ τὰ ὅποια βαθύτατα μὲ συνεκίνησαν.